

**MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ**



**53. DÖNEM  
FAALİYET RAPORU**

**54. GENEL KURUL**

**3 Ağustos 1975  
16 Ekim 1976**

Baskıya Hazırlayan : Cemil CAN, Vehbi ECEVİT

Dizgi : YÖNET MATBAASI

Baskı : ZAFER MATBAASI

Kapak Baskısı : Fatih Gençlik Vakfı

Matbaa İşletmesi

**İstanbul — 1976**

Bütün yollar bitecek,  
Çoğu gitti, azı kaldı.

★

Yarın, elbet bizim elbet bizimdir!  
Gün doğmuş, gün batmış ebed bizimdir!

*Emirhan*



M.T.T.B.

### MILLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ

#### İSTANBUL

I.Ü. Talebe Derneği  
I.Ü. Fen Fakültesi Talebe Derneği  
I.Ü. Hukuk Fakültesi Talebe Derneği  
I.Ü. İktisat Fakültesi Talebe Derneği  
I.Ü. Kimya Fakültesi Talebe Derneği  
I.Ü. Orman Fakültesi Talebe Derneği  
I.Ü. Tıp Fakültesi Talebe Derneği  
İ.T.Ü. Talebe Derneği  
İ.T.Ü. Gemi İnşaat Fakültesi Talebe Derneği  
İ.T.Ü. Kimya Fakültesi Talebe Derneği  
İ.D.M.M. Akademisi Talebe Derneği  
İ.D.M.M.A. Işık Müh. Yük. Ok. Talebe Derneği  
İ.D.M.M.A. Galatasaray Müh. Yük. Ok. Talebe Derneği  
İ.T.İ. Akademisi Talebe Derneği  
İ.T.İ.A. Beyazıt Maliye ve Muhasebe Yüksek Okulu Talebe Derneği  
İ.T.İ.A. Aksaray Yüksek Okulu Talebe Derneği  
Yüksek Denizcilik Okulu Talebe Derneği

#### ANKARA

A.Ü. Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi Talebe Derneği  
A.Ü. Hukuk Fakültesi Talebe Derneği  
A.Ü. İlahiyat Fakültesi Talebe Derneği  
O.D.T.Ü. Mühendislik Fakültesi Talebe Derneği

#### İZMİR

İzmir Yüksek İslam Enstitüsü Talebe Derneği  
ERZURUM  
A.Ü. Fen Fakültesi Talebe Derneği  
A.Ü. İslami Bilimler Fakültesi Talebe Derneği  
Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü Talebe Derneği

#### ELÂZİĞ

Elâzığ D.M.M.A. Talebe Derneği  
Elâzığ Veteriner Fakültesi Talebe Derneği

#### TRABZON

K.T.Ü. Temel Bilimler Fakültesi Talebe Derneği  
K.T.Ü. Makina Fakültesi Talebe Derneği

#### KONYA

Konya D.M.M.A. Talebe Derneği  
SAKARYA  
Sakarya D.M.M.A. Talebe Derneği

#### DIYARBAKIR

A.Ü. Diyarbakır Tıp Fakültesi Talebe Derneği

#### BÜESA

B.Ü. Bursa Tıp Fakültesi Talebe Derneği

#### 54. GENEL KURUL AÇIŞ KONUŞMASI

Türkiye'de ve Dünyada Milli Türk Talebe Birliği'nin çatısı altında «Batıla» ve «Suret-i Hak» dan görünenlere karşı birleşen «Hak Dava»nın kurmay namzedleri, 54. Genel Kurulumuzun aziz delegeleri, muhterem hocalarımız, kıymetli davetliler, Türk basınının değerli elemanları, hepimize hoş geldiniz der, sevgi ve muhabbetlerimle selâmlarım.

Hak'ka Hak... Batıla Batıl... diyerek iman davasının etrafında kenetlenen, istikbâlin ümit ışığı, aziz milletimizin gerçek münevver olarak kabul ettiği ve büyük bir iman iştiyakiyle kendi başında görmek istediği «tevhid gençliği»nin yuvası Milli Türk Talebe Birliği'nin 54. Genel Kurul toplantısının dünya iman gençliğine ve aziz milletimize hayırlı ve mübarek olması temennisi ve niyaziyla Genel Kurul Toplantımızı açıyorum.

Teşkilâtımız kurulduğu 4 Aralık 1916'dan bugüne kadar yarım asrı mütecaviz uzun zaman dilimi içerisinde çeşitli istihâleler geçirerek, özünde iman medeniyetinin ve davasının cevherlerini keşfetmiş ve bunda karar kılarak, yaratılışın sırrı, mütekâmil insan ve cemiyet halini almıştır. Bundan sonra omuzladığı bu ezeli ve ebedî davadan asla taviz vermemiş ve hele rüştünü idrak ettiği günden beri bu yoldaki çalışmalarını katmerleştirmiş ve kesifletmiştir. Asırlarca iman davasının müdafî olan bu cemiyetin içinden yetişme iman gençliği, tesirleri ve hakimiyetleri hâlâ geçer akçe olarak resmîyette bulunan bu gençliğe ve onun cemiyetine taban tabana zıt bir hayatla mücadele halindedir. Resmîyette bulunan batılı ve onun etrafında kökleşmiş sistemin koruyucusu değildir. Çağdaşçılık (!) oyunlarını tezgâhlayan batıl ve hasta çağın düzenilerine, kullarına ve müstahdemleri hilâfına bu iman gençliği, faaliyetini ve vazifesini imanından aldığı neşve ile ve neyin ne olduğunu çok iyi bilerek, şuurlu bir şekilde göstermektedir. Kana dayanan bugünkü talebe hadiseleri hareket tarzı olarak prensibimiz dışındadır. Çağın ve düzenin zararlı mahsûlüyle sureten boğuşanlar; kendi kendilerini gözden kaçıran, aynı zamanda bu hasta düzenin, insan uydurması ideolojilerinin müdafî oluyorlar. Bu gençlik bunlardan münezze olup; hınır batıla dayanan hayatın köküne doğru tevcih etmektedir.

Bu titiz çalışma ve mücadele içinde yoğrulan iman gençliği, fevri olmaktan uzak bir hesaplaşma içine girerek, iyiden iyiye saflaşmış, özleşmiş ve saflarını sıkılaştırmıştır. Suret-i Hak'tan görünenlerin oyununa gelen gafiller; Allah'ın verdiği kabiliyetle tekebbür edenler, bu rahmanî saflara sirayet edememiş ve tahammül edememişlerdir.

Millî Türk Talebe Birliği her faaliyetini; 23 yıl gibi uzun, çileli ve sabırlı tebliğleriyle hasta insanlığın ruhunu iyileştiren, efendilerin efendisine, kâinatın gözbebeğine, onun sahibesine ve onun getirdiği gerçek inkılâba göre ayarlanmıştır.

Millî Türk Talebe Birliği batılı tamamen yıkıp hâkimiyeti altına almış değildir. Ama her düşüncesi ve faaliyeti, o mukaddes mucizeden iz taşır. «Lâyık olduğunuzla idare edirsiniz» iman ve hakikat düsturuna inanarak halimizden kurtulmak, istikbalimizi fethetmek istiyoruz. Benliğimizde perçinleşen ve halka halka cemiyetin ruhuna geçirilmiş olan küfrün esaret zincirini koparıp atmanın mücadelesi içinde bulduk. Batılın surlarında iman gençliğinin açtığı oyuklar, kurtuluşun ümit gözü olarak parlamaktadır. Nâmûsait şartlara ve imkânsızlıklara rağmen azmimizden ve faaliyetimizden geri kalmadık. Devraldığımız bu ağır ve mukaddes emaneti yine muayyen bir uzaklığa kadar götürebildik.

Millî Türk Talebe Birliği'ni şekilcilikten kurtararak öz benliğine, asıl mihrakına oturttuk. Amblemimize mürşidimiz olan Kitabımızı koyduk.

İhtiyar dünya, hakikatlere sırt çevirdiği nisbette hastalanmış ve muvazenesini kaybetmiş, şuursuzlaşarak, hakikatlerin karşısında azmanlaşmıştır. İşte böyle bir dünya çağdaşçılık makyajıyla ayakta durmağa ve batılı devam ettirmeğe çalışmaktadır. Yalanlar, putlar ve insan uydurması düzenler, ideolojiler, sistemler, felsefeler; insanı bir üretim vasıtası, civata, et ve kemik, hamal, köle, renk ve ırk olarak değerlendirmekte ve tasnif etmektedir. Ne çıkar ve ne beklenebilir ki, talebe talebevi öldürmüş, işçi fabrikayı yakmış, siyasî milyonları vurmuş. Batıldan daha ne beklenebilir. Maddenin kabuğunu delemeyen insanlık, şevkât, adalet, muhabbet ve eşitlikten uzakta hegemonyasını devam ettirmekte; imansızın zulmü ve modern medenînin kuvvetli emperyalizmi, mazlumu ve zayıfı terörüyle, baskısıyla inim inim inlettirmektedir. Ve insanları idare eden kinler, ancak menfaatler nisbetinde bir miktar izale olmaktadır. Milyonlarca insanın akıtılan kanı teri üzerine kurulan maddeci sanayi ile onun mümessil ve müessisleri, hesaba alınmadıkları, hesap etmek istemedikleri sınırsız problem ve riskleriyle, girdabında, insanlığı merhametsizce boğmaktadır.

Dünyanın problemlerini kendi problemlerimizden veya kendi problemlerimizi dünya problemlerinden farklı göremiyoruz. Türkiye'nin yaralarına teşhis koyan bu (tevhid gençliği) dünyanın yaralarına da aynı teşhisi koymaktadır. Zira gençliğimiz âlemşümül bir hayat görüşüne sahiptir. Bugünün Türkiye'si 150 yıldır batılın ocağı, Hristiyan Avrupa'nın ağındadır. Onun bulasıcı hastalığından hâlâ kurtulamamıştır. Türkiye'de bu yolda ihdas edilen resmî ve hususî müesseseler, kurtuluş imkânlarının köküne, bilhassa son yarım asır içinde kezzap dökerek yakmıştır. Tarihi misyonumuz ve dünya coğrafyasında işgal ettiğimiz ehemmiyetli mevki itibarıyla, ruhumuza tevcih edilen bu öldürücü faaliyet ve çalışma neticesinde Türkiye, bozuk insan imal edilen bir yer halini almıştır. Türk münevveri bozuk insan olmanın verdiği gururla elindeki faturaları batılıya takdim etmiştir. Ruhu çürüten bürokrasi, insan kesimi içinde en hareketli ve istikbâl için en garantili olan gençliği, batılının yardım ve teşvikleriyle kurduğu düzenin bir taraftan şahsiyetsiz ve düşüncesiz heykeli olarak imal ederken, bir taraftan'da hem düşmanı hem de müdafîi olarak yetiştirmiştir. Gençliğin ruhuna hakikatten bir nefes bile üflemeyen bu bürokrasi, arslanlara insan parçalattırırken büyük bir şehvî hazz duyan Avrupa krallar gibi gençlerin, işçinin vuruşmasından da büyük bir hazz duymuş, aynı zamanda bu alabora içerisinde, düzeninin ve sisteminin devamından büyük bir keyif duymuş ve suçu aşırı uçlarda bulmuştur. Avantasını vurmağa da devam etmiştir.

Avrupalının hayatından ve dünya görüşünden yapılan cezai müeyyideler ise; gençlik hadiselerini ve diğer içtimaî tezahürleri hep kabuğundan, basma kalıp olarak yorumlamış, neticeleri sathî mütalâalarla hükme bağlamıştır. Derinine, sebeplerine inmek istememiştir. Çünkü yapısında böyle bir şey yoktur.

Diğer taraftan komünizm gibi cehennemî rejimlerin tercihi üzerine çarşaf çarşaf yazılar yazan hâinler karşısında düzen suskundur, dilsizdir. Cezaî müeyyideler ise oldukça esnektir. Hergün birkaç kurban verilmekte, arkasından, göstermelik olarak bir sürü insan tutuklanmakta ama suçlu bulunamamakta. TRT, basın ve resmî ağızlar suçluları anarşist olarak tavsif etmekte. Bir türlü komünist faaliyetinden, suçundan (yakalandı) diyememektedir.

Batıl dünya görüşlerinin tesirlerinden azâde olarak yetişen; kimin dost, kimin düşman, kimin hain olduğunu; kimin fitneci, kimin sahtekâr, kimin menfaat-perest, kimin gafil ve aldatılmış olduğunu çok iyi bilen mücahid kardeşlerim! Mes'elelere vukufla teşhis koymalısın. Mes'elenin basit olmadığını iyi bilisin. Şahsî ve nefsi mes'elelerde boğulmayasın. İlminden tekebbüre düşmeysin. (Bir-birinizi sevmedikçe kâmil bir imana sahip olmuş sayılamazsınız) emr-i peygamberiyyeye çok iyi sarılıp, nefsi olan herşeyini bu emir karşısında eritmelisin. Azametli ve vakûr tarihimizde olduğu gibi, bütün mukaddeslerimizi, hayatın âksâm-ı umumiyesine hâkim kılmak mes'uliyetlerinin ve vazifelerinin başında gelenlerden olmalıdır. Seni besleyen hayat damarlarını çok iyi göresin. Uçlanmak isteyenlere aman vermeyesin. Cücelerin hâkimiyeti sende son bulmalıdır. Mukaddessiz tarihe, siyasete, edepsiz edibe inanmamalısın ve aman vermemelisin. Yeniden kuracağın mukaddes mimarının mimarı, işçisi, kalfası, çırağı ve sâkini sen olacaksın.

Her dönemde çok ağır mes'uliyetler altına giren «dağların bile taşıyamadığı yükün hamalı» teşkilâtımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı yükü ve mes'uliyeti yılmadan, bıkmadan, aynı iman ve azimle yürüteceğine inanıyor ve bunun içinde tazarru ve niyaz ediyoruz.

Muhabbet ve «ancak kardeşlik» sınırları içinde bugüne kadar mesaiide bulunduğumuz, sabırlı, azimli ve imanlı kardeşlerime... Bize daima destek olan ve yardımlarını esirgemeyen hocalarımıza, vatanperver idareciyerimize, karagün dostlarına, bizden dualarını esirgemeyen, bu gençliğin kendisini idare edeceği günü sonsuz bir iştiaqla bekleyen aziz milletimize... Ve bizi emziren mütefekkirlerimize ve muharrirlerimize, kalbî teşekkür ve bağlıklarımızı izhar etmeyi bir vazife addetmekteyim. Bu mukaddes yükü ve ilâhî tebliği devralacak ve onu bütün memleket sathına hâkim kılacak bizden sonra gelecek idareci arkadaşlarımıza şimdiden muvaffakiyetler temenni eder ve onları tebci ederim.

İman Kurultayının çalışmalarından Türk Gençliği, milletimiz, memleketimiz ve insanlık âlemi için hayırlı neticeler istihsal edilmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz eder, tekrar hepimizi yürekten selâmlarım.

**Rüştü ECEVİT**  
Millî Türk Talebe Birliği  
Genel Başkanı

## GENEL MERKEZ TEŞKİLATI

MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ GENEL MERKEZİ

Tel: Genel Başkanlık : 27 87 13

Santral: 26 69 24 - 26 36 74

Bah-ı Ali Cad. No. 37 - Cağaloğlu/İSTANBUL

### A) MÜDÜRLÜKLER

#### 1 — BASIN - YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

- Neşriyat Bürosu
- Haber Bürosu
- Araştırma Bürosu
- Teksir Bürosu
- Reklam ve Propaganda Bürosu
- Fotoğraf Bürosu

#### 2 — DIŞ TEMASLAR MÜDÜRLÜĞÜ

#### 3 — EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

- Fen Okulu
- Lisan Okulu

#### 4 — İŞ BULMA MÜDÜRLÜĞÜ

#### 5 — KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

- Anma Günleri Komisyonu
- Seminer Komisyonu
- Konferans Komisyonu
- Münazara Komisyonu
- Gezi Komisyonu

#### 6 — KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

#### 7 — TALEBE MESELELERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Burs Komitesi
- Yurt Komitesi

#### 8 — TEŞKİLATLAR MÜDÜRLÜĞÜ

#### 9 — TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ

#### 10 — TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ

#### 11 — TRAFİK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

#### 12 — TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

#### 13 — ORTA ÖĞRENİM KOMİTESİ

- Yardım, Kredi, İlim ve Kültür Kolu

### B) KULÜPLER

#### 1 — KİTAP KULÜBÜ

#### 2 — SİNEMA KULÜBÜ

#### 3 — SPOR KULÜBÜ

### C) ENSTİTÜLER

#### 1 — SOSYAL İLİMLER ENSTİTÜSÜ

## Ö N S Ö Z

3 Ağustos 1976 tarihinde 53. Genel Kurul'un şahsıma tevaccühü ile tevdi buyurduğu son derece de büyük şerefi haiz bu mukaddes vazifeyi, bir seneden fazla ifa etmeğe, imkân ve kudretimiz nisbetinde de, bu ocağın şanına ve ölçülerine yakışan bir şekilde, taşınmağa çalıştık. Beşer olarak nakıs olmamız itibarıyla bilme-yerek hatalar yapmış olabiliriz. Fakat gayemiz, niyetimiz aşîkârdır. Bütün bu eksiklikleri salih niyetlerimize havale edilmesini istirham ederim.

Elbette ki, faaliyetlerimizi icra ettiğimiz dönem dünya ve Türkiye'nin şartları, içinde bulunduğu tarihi, siyasi ve iktisadi durum açısından güllük gülistanlık bir vasatta cereyan etmemiştir. Talihsiz bir dönemde vazife başı yaptık. Talebe hadiseleri artık dersanelerde, mekteplerde cereyan etmiyor, sadece Üniversitelerde, yüksek okullarda olmuyor. Faili meçhul olarak sokaklarda, evlerde, orta ve ilk mekteplerde oluyor. «Fikir yok, fikir bitti, silâh var, kan var» diyen kabuklaşmış bir zihniyetin at oynattığı, başıbozukluğun alabilirdiğine kökleştiği, bir zelzele döneminde, mukaddes yük bize tevdi edildi.

Bu faaliyet döneminde imanlı gençlik, aldatılmış, şartlandırılmış hain gürûh karşısına fikirle, şahsiyetle, tebliğle dikilmiştir. Efkâr-ı umumiyeyi ikaz eden, bu yolda hazırlayan teşkilâtımız saman alevi gibi yampı kaybolan mücadele metodlarına tevessül etmemiştir. Fikir silâhını doldurmuş olup, topyekûn indirilecek darbenin gününü sabırla beklemektedir.

Tefessüh etmiş, cemaatçılığımızı bozmuş, bize düşman düzene kan vermek istemiyoruz. Anarşiydi, işçi hareketiydi diye oyuna getirilmek isteniyoruz. Bu hususta gayet dikkatli hareket ediyoruz. Türkiye'de on yıldır gençlik üzerinde oynanan oyun ve umum-i efkârın o tarafa yöneltilmesi, gençliğin enerjisinin kana tahvili hep aynı kombinezonlardır. Tek kelime ile gençlik hakikâti öğrenmesin, mazi, mukaddes nedir bilmesin, buna fırsat vermeyelim şeklinde kurulmuş bir düzenin içindeyiz. Bütün menfi hadiseler bu düzenden neşet etmektedir. Ama bunun farkına varan bir «Millî Gençlik» vardır. Meyus olmağa, tereddüt etmeğe mahal vermiyoruz, adım atışımızla, tavrımızla.

Maalesef, müşterek imanın bir kısım sahipleri bu gençliğe gereken ehemmiyeti halâ atfetmemekte âdeta ısrar ediyorlar. Ehven-i şer diye, şerhin derecelerinde tercihe gidiyorlar. Bilmiyorlar ki, hayatlarının bekası ve istikballerinin gönüllü ve bedava muhafızı ancak bu «millî gençlik» olacaktır. Millî Türk Talebe Birliği çatısı altında toplanmak tarihi hesaplaşmanın garantisi olacaktır. Ateşten kuleler halinde Anadolu'nun dört bir yanında yükselen bu gençliğin şubeleri amansız ve görünmeyen bir kültür ihtilâli çalışmasına girişmiştir. Mukaddeslere ve tarihe bu iman gençliği sahip çıkmıştır.

Çile ile ilimle, ferasetle vakâr ve izzeti ile bugüne kadar mukaddes emaneti omuzlayan bu iman gençliği hücrelerine kadar işleyen aynı iman ve azimle, aynı davayı haşrederek ilânihâye taşıyacaktır. Bu şerefle yüksek tahsil gençliğinin nümayan olan yegâne lideri ve temsilcisi durumundadır. Batıl ona sirayet edememiştir ve edemeyecektir de.

Millî Türk Talebe Birliği'nin umuma hadim derneklerden sayılması için geçen dönemki yapılan müracaat bu dönem titizlikle takip edilmiş ve neticeye bağlanması için gayret sarfedilmiştir. İstanbul Vâllîği, İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlıklarının müracaatımız hakkındaki müsbet mütalâaları, Danıştay'ın her zamanki tavrına, keyfi mütalâasına ve kararına hedef, Türkiye çapında faaliyet yapmadığı gerekçesi ile reddedilmiştir. Halbuki müracaatlarımızın incelendiği günlerde gerek Bakanlar Kurulu ve gerekse Danıştay'dan birkaç kişilik azası bulunan mahalli derneklerin bu hakkı almış olması, mahalle takımlarının bile davalarının görüldüğü, karara bağlandığı Danıştay gibi bir mercie yıllardır devam etmekte olan mesuliyetsiz bir zihniyetin hâkim olduğunun esef verici bir delilidir. Genel Kurul'dan sonra bu müracaatı yeniden tanzim ederek, Millî Türk Talebe Birliği bu hakını mutlaka alacaktır.

Millî Türk Talebe Birliği yurt sathında hızla büyük bir gelişme gösterdiği için, merkezi bina ihtiyaca cevap veremez hale gelmiş, ihtiyaca binaen Vakıflara ait Eminönü Beşrağa Medresesi MTTB'ye bağlı bir kültür merkezi olması düşüncesi ile Bakanlar Kuruluna müracaat edilerek tahsisi için titiz bir takip neticesinde 29 Nisan 1976 tarih ve 7/11835 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile aynı Medrese M.T.T.B.'ye on yıllığına tahsis edilmiş, Türk Folklor Kurumu'nun işgaline son verilmiştir. Lâkin karar üzerinden 5 aylık uzun bir süre geçmesine rağmen Vakıflar Başmüdürlüğü'nün Millî Türk Talebe Birliği'ne karşı takındığı garip tutumun ve keyfi tasarrufun bir eseri olarak medrese halâ teslim edilmemiştir.

Talebe arkadaşlarımızın yurt ihtiyaçlarını telâfi etmek için Rüstempaşa Medresesi'nin Vakıflardan kiralanması cihetine gidildi. Vakıflar Başmüdürlüğü ile bu yoldaki anlaşma tahakkuk etmesine rağmen halâ teslim edilmeyip turist oteli olarak kullanılmış, mesul şahıs adına ve Vakıflar İdaresi adına esef vericidir.

53. Dönemde müesseseleşme yönünde ihtisas komisyonlarımız büyük merhaleler katetmiş, bazı müdürlükler yeniden tanzim edilmiştir.

Basın Yayın Müdürlüğümüzün çıkarmakta olduğu aylık fikir, sanat, aksiyon dergisi «Millî Gençlik» bu dönemde de her ay devamlı neşredilmeye çalışılmış, derginin yazıları umumiyetle M.T.T.B.'nden yetişmiş arkadaşlarımız tarafından kaleme alınmış, binlerce baskısı başta kendi teşkilâtlarına, daha sonra Anadolu'nun dörtbir yanına gönderilerek haldeki ve istikbaldeki «Millî Gençlik» neslinin içinde yetişecek olan gençlik kesimini fikren emzirmek gaye edinilmiştir.

Gençlik Bülteni ancak bir sayı olarak çıkartılmıştır.

Orta Öğretim Komitesi'nin gayretleriyle çıkan aylık «Çatı» gazetesi bu dönemde Basın Yayın Müdürlüğü ile müşterek olarak daha güçlü, daha olgun muhtevalı ve daha sık çıkmıştır. «Çatı» yaptığı hamlelerle ofset baskıya geçmiş, MTTB basın tarihinde tam bir tekâmül geçirerek ısrarla aranan bir gazete haline gelmiştir. Ayluktan onbeş günlüğe indirilmiş, fikir, yorum ve haber bakımından dikkatleri üzerine çekmiştir.

Üniversiteye giriş problemine Millî Türk Talebe Birliği, milli, vatanî ve insanî bir çözümlerle yaklaşmıştır. Gün geçtikçe daha da zorlaşan ve çıkmaza giden bu meseleye teşkilâtımız senelerce çalışması neticesinde hal çaresi bulmuştur ve ancak bu problemi MTTB'nin yapabileceğini ispatlamıştır. Bu dönemde de Eğitim Müdürlüğüne yürütülen Üniversiteye Giriş Kurslarından binlerce vatan evlâdını müstefid etmiş, soyguncu dersanelerin ağına düşmeleri önlenmiştir. «Üniversiteye Giriş İmtihanları» münasebetiyle bütün teşkilâtlarımızda «Rehber Büroları» kurularak talebe kardeşlerimizini istifadelerine koşulmuştur. Üniversite namzetlerinin imtihanlara alışmaları, test tekniğini kavramaları, öğrenmeleri ve tecrübe sahibi

olarak, imkânları haiz diğer namzetlerle eşitlenebilmeleri için, uzmanlarımızca 22 Mayıs 1976'da 60 vilâyette «Üniversiteye Giriş Deneme İmtihanı» adı altında testlere tâbi tutulmuşlar, 75 bin namzetin iştirak ettiği bu deneme testi başarıyla neticelenmiştir.

Teşkilâtımız milletlerarası faaliyetlere de ehemmiyet vermiştir. Bu boşluğu dolduran Turizm Müdürlüğü ile müşterek çalışan Dış Temaslar Müdürlüğü bu dönemde müstakil hale getirilmiştir. Böylece dış ülkelerdeki talebe teşkilâtlarıyla sıkı bir münasebet kurulmuş ve neşriyatımız muntazam bir şekilde gönderilmiştir.

Sosyal, kültürel, sanat ve sportif çalışmaları ile bütün orta öğretim gençliğinin dikkat ve takdirini üzerinde toplayan «Orta Öğretim Komitesi» bu dönemde çalışmalarını daha müttekâmil ve yaygın hale getirmiştir. Türkiye lise ve dengi okullar çapında tertip ettiği kompozisyon, şiir yarışmaları ile istikbalin kabiliyetlerine imkân tanımış ve yardım elini uzatmıştır. Verdirdiği seminerlerle bu yaştan kültürlü, düşünen ve aktif bir kadro çalışmasına girişmiştir.

Kültür Müdürlüğü'nün tertiplelediği seminer ve konferanslar ile millî kültürümüzün üzerine çöreklenen tozlar ve küller kaldırılmağa ve gençliğimize gizli gerekler gösterilmeğe çalışılmıştır. Aldatılmış ve şartlanmış gençlik yerine; bilen, tahlil ve teşhis edebilen gençlik, robot ve sloganı bir gençlik yerine de imanlı bir gençlik yetiştirilmeğe çalışılmıştır. Tertip edilen anma günleri ile büyüklerimiz ve millî günlerimiz, bir kere daha idrak edilmiş, tanıtılmış ve yaşanmıştır. Millî mazimizle aramıza giren her perde aralanmış, hakikatler gençliğimize takdim edilmiştir.

Sinema Kulübü ise, tertiplelediği açık oturum, toplantı ve gösterilerle «millî sinema» mevzuunu daha da vuzuha kavuşturmuştur ve iyice yerleşmesini temin etmiştir.

Tiyatro Müdürlüğü, gençliğin yetişmesinde tiyatronun ehemmiyeti üzerinde durmuştur. Bu yoldaki kabiliyetleri teşvik etmiş ve onlara imkânlar hazırlamıştır. Toplantı ve seminerlerle çalışmalarını izah etmiştir.

Sağlam kafa ve vücuda inanan gençliğimiz vücudundaki kireçleşmeyi ve tortulaşmayı Spor Kulübü vasıtasıyla eritmeğe ve yok etmeğe çalışmıştır. Her türlü sportif faaliyetin icra edildiği kulübümüz vasıtasıyla, zaman ve zeminden azami olarak istifade ederek yaz mevsimlerinde dinlenme kampları tertip etmiştir.

Teşkilâtımız gençliğin ezber ve yükde dolmuş olan zihnini boşaltmayı, küflenmiş zekâ mekanizmasını işletmeyi, onu sapkınlıktan, buhrandan, her türlü zararlı neşriyattan uzak tutmağa gaye edinerek, fikri tekâmüle eriştirebilecek seviyede ve muhtevada, onun emeceği özümlemiş kitaplarla «Kitap Kulübü»nü hizmete sunmuştur. İlmî, edebî, tarihî, fikrî eserleri kurduğu komisyonlarda seçerek ücuz bir şekilde temin etme yoluna gitmiştir. Bu faaliyetiyle topyekûn Türk gençliğine okuyabileceği kitapların bir listesini vermiş olupordu. Kitabevleri ile sadece ticari münasebetlerde bulunmuyor onları, gençliğe hizmet yoluna çekiyordu.

Trafik Eğitim Müdürlüğü bilhassa şehirlerde ihtiyaç halini alan ehliyet meselesini halletme çalışmalarına bu dönem hız vermiştir. Talebe ve hocalarımızın bu ihtiyaçlarını karşılamak için bürokratik engelleri göğüslemiştir. Onları çeşitli usûlsüzlüklere alet olmaktan kurtarmıştır.

Turizm Müdürlüğü Şehirçi ve şehirlerarası geziler tertiplemiştir. Tenzilatlı Talebe Trenleri hizmetine amatör-tercüman yetiştirmek üzere kurslar tertip etmiş ve yeni bir hizmette bulunmuştur.

Tesisler Müdürlüğü Millî Türk Talebe Birliği'nin mesken ve bina ile ilgili bütün ihtiyaçlarını halletmek için çalışmıştır. Eksiklikleri telâfi etmiş, tadilat ve tamirat işleri ile, elektrik ve su problemleri ile meşgul olmuştur.

Teşkilâtlar Müdürlüğü, taşra teşkilâtlarıyla ve bunların açılması ile ilgili çalışmalarını yürütmüştür. Bu teşkilâtların idari, mali her türlü problemleriyle, ihtiyaçlarıyla meşgul olmuştur. Gelen talebeleri imkânlar nisbetinde karşılamış, Anadolu'yu bir ağ gibi ören bu teşkilâtlar adına konferanslar göndermiş, uzmanı merkezde Kültür Müdürlüğü'nün yaptığı kültür faaliyetlerini oraya uzatmıştır. Anadolu halkının ve gençliğinin surlaşmasını ve uyanmasını temin etmiştir.

Türkiye'de ilk defa 50. Dönemde kurulan Sosyal İlimler Enstitüsü bu dönemde de yüksek tahsil gençliğini akademik bir surette, her mevzuuda umumî kültür sahibi yapmak gayesiyle faaliyet ve tedrisatına devam etmiştir. Enstitü haftada üç gün 18 ayrı ilim dalında kıymetli hocalarımızın verdikleri akademik derslerle dördüncü ders yılını tamamlayarak, ders yılı sonunda yapılan imtihanı kazanan talebe arkadaşlara kıymetli tedris heyetinin huzurunda sertifikaları verilmiştir.

Talebe Meseleleri Müdürlüğü, talebe arkadaşlara burs ve yurt temininde büyük gayretler sarfetmiş ve muvaffak olmuştur.

İlk defa 53. Dönemde Millî Türk Dalebe Birliği'nin bünyesinde tarafımızdan ihdas edilen «Merkez Koordinatörlüğü» Genel Merkezimizdeki çalışmaların organize işlerini yüklenmiş ve büyük merhaleler katedilmiştir.

Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıldönümünde Söğüt'te yapılan kutlama merasimlerine ilk defa bu dönemde 60 kişilik bir grupla iştirak edilmiş, Viyana ve Paris Büyükelçilerimizin öldürülmeleri üzerine, Avusturya, Fransa, Yunanistan ve Amerika Konsolosluklarına aynı anda siyah çelenk konularak olay protesto edilmiş ve dikkatler çekilmiştir.

Meslek okullarının ehemmiyetine, bugüne kadar uğradıkları haksızlıklarına müdrik olan teşkilâtımız senelerdir bu aksaklığın, haksızlığın giderilmesi için büyük gayretler sarfetmiş, bu haksızlığın en belirginini üniversiteye girme hakkının verilmesi için çalışmıştır. Bununla ilgili kânum meclislerden geçmiş fakat Cumhuriyet'ten itibaren veto edilmiştir. Meslek okulları üzerinde oynanan oyun son hadde gelmiştir. Bu haksızlığın giderilmesi için «İhtar Yürüyüşleri» tertip edilmiştir. 3 Ocak 1976'da İstanbul'da: Taksim'den Bayezid'e ilk İhtar Yürüyüşü yapılmıştır. Mahşeri kalabalığın verdiği heyecan, tuzak kuranlara verdiği korku son hadde gelmiştir. 10 Ocak 1976'da Anadolu'da 20 vilâyette aynı anda ikinci İhtar Yürüyüşleri başarıyla yapılarak dikkatler çekilmiş ve ihtar edilmiştir.

Her sene teşkilâtımızın Çanakkale Şehitlerini Anma Merasimine bu yıl da kalabalık bir grupla gidilmiştir. Her sene tahsis edilen vapur bu sene garip bir tutum neticesi tatis edilmemiştir. İstanbul ve diğer şehirlerimizdeki teşkilâtlarımızdan binlerce genç arkadaşımız otobüslerle Çanakkale'de toplanmış ve şehitlerimize fatihalar okuyarak kendine yakışır vakâr içinde geri dönmüştür.

İstanbul'un Fethi münasebeti ile Fetih heyecanını yaşamak üzere 29 Mayıs'ta Fetih Mitingi ve Yürüyüşü tertip edilmiştir. Onbinleri çok aşan mahşeri kalabalık Topkapı'dan Bayezid'e düzenli, vekâr içinde yürümüş, Bayezid'deki konuşmaları müteakip Ayasofya önüne gelinmiş ve Ayasofya'nın manevî açılış merasimi yapılmış ve maddeten de açılması için and içilmiştir.

25 Nisan'da ananevi hale gelen «Millî Gençlik Gecesi» büyük kalabalığın iştiraki ile yapılmış, aynı geceler taşra teşkilâtlarımızda yaptırılmış, yardımcı olarak iştirak edilmiştir.

Anadolu'da tekilatlanmaya büyük önem verilmiş, teşkilât açma hızı maksimum seviyeye ulaşmış, teşkilât sayısı 56 dan 150 ye yükselmiştir. Mevcut 150 teşkilâtın 64 ü il diğerleri ilçe tekilâtlarıdır. Teşkilâtlarla Genel Merkez arasında bağların kuvvetli kalması, yek vücut halinde bulunması için gayret sarfedilmiş, za-

man zaman tamimler gönderilmiştir. Üniversitelerin bulunduğu illerdeki teşkilatlar, bölge teşkilatları durumuna getirilmesi için çalışmalar, toplantılar yapılmıştır. Genel Merkezde iki defa teşkilat başkanları toplantısı, Ankara ve Erzurum'da bölge toplantıları yapılmıştır. Her türlü imkânsızlıklara rağmen taşra teşkilatlarımız milletimizin tek ümit kaynağı olmuştur.

Amblem değiştirilmiş ve öz benliğine kavuşturulmuştur. Gençlik ve memleket meseleleri üzerinde hassasiyetle durulmuş, sık sık üst makamlarla temaslarda bulunulmuş, görüşlerimiz bildiri ve toplantılarla, basın yayın organları vasıtasıyla kamu oyuna duyurulmuştur.

Yukarıda başlıkları ile bahsettiğimiz faaliyetlerimiz elinizdeki raporda kısa ve öz olarak anlatılmıştır.

İçten sunî olarak çıkartılan engellemeler ve huzursuzluklara rağmen sabır ve ihtimamla bu faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlayan, beraber çalıştığımız dönemde kıymetli mesailer sarfeden değerli vazife arkadaşlarımıza, bizleri yürekte destekleyen gönüldaşlara, çalışmalarımızda bizlere yardımcı olan memleketsever idarecilerimiz ve aziz milletimize huzurlarınızda yürekte teşekkürü bir borç bilirim.

İnancımızın gerçekleşmesi için her türlü fedakârlıktan yılmadan göğüs germelerini temenni ettiğimiz, devralacakları emaneti ideallerine doğru daha güzel, daha hızlı, daha emin olarak götüreceklerine inandığımız yeni dönem idarecilerine Cenab-ı Hak'tan muvaffakiyetler dilerim.

Mutlu yarınların müjdecisi Millî Gençlik, İman Gençliğinin bu geliş ve ilerleyişi engellenemeyecek, durdurulamayacaktır.

*«Bütün yollar bitecek  
Çoğu gitti, azı kaldı.»*

Çeşitli engeller, maddî ve manevî pek çok güçlüklerle rağmen inancımızı hiçbir zaman kaybetmeden yaptığımız çalışmalarımızı Genel Kurula sunarken 54. Genel Kurul çalışmalarımızın gençliğimize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diler, kıymetli delege arkadaşlarımı, muhterem riyaset divanını, değerli davetli ve basın mensuplarını saygı ve muhabbetlerimle selâmlarım.

**Rüştü ECEVİT**  
Millî Türk Talebe Birliği  
Genel Başkanı

## MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ İDARECİLERİ

### GENEL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Genel Başkan : Rüştü ECEVİT

Rüştü ECEVİT	: İ.Ü. Fen Fak. Talebe Derneği
Kasım YAPICI	: İ.Ü. Hukuk Fakültesi Talebe Derneği
Ahmet SARIKAYA	: İstanbul Üniversitesi Talebe Derneği
Kemal KARADENİZ	: İ.Ü. Kimya Fakültesi Talebe Derneği
Mürsel YILMAZ	: İstanbul Üniversitesi Talebe Derneği
Sami ŞENER	: İ.T.İ. Akademisi Talebe Derneği
Adem UĞUR	: İ.Ü. İktisat Fakültesi Talebe Derneği
Nedim ŞİRİN	: İ.Ü. Tıp Fakültesi Talebe Derneği
Yaşar KARAYEL	: İ.T.İ.A. Beyazıt M. Muhasebe Yüksek O. Talebe Derneği
Bekir YILDIZ	: İ.D.M.M.A. Galatasaray M.Y.O. Talebe Derneği
Recep ANAŞ	: İ. Üniversitesi Talebe Derneği
Ahmet BAKAL	: İ. Ü. İktisat Fakültesi Talebe Derneği
Mustafa GÜÇLÜ	: İ.Ü. Tıp Fakültesi Talebe Derneği

Ankara :

Tevfik ARSLAN : A.Ü. İlahiyat Fakültesi Talebe Derneği

Konya :

Yaşar BİLEN : Konya D.M.M.A. Talebe Derneği

Diyarbakır :

Ah ÖĞÜLDÜ : A.Ü. Diyarbakır Tıp Fakültesi Talebe  
Derneği

Erzurum :

Mustafa ATEŞ : A.Ü. İşletme Fakültesi Talebe Derneği

## MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ GENEL MERKEZ TEŞKİLATI

Genel Başkan : Rüştü ECEVİT

Genel Sekreter : Sami ŞENER (15 Ağustos 1975 - 27 Ocak 1976)  
Kasım YAPICI (28 Ocak 1976 - 16 Ekim 1976)

Genel Sekreter Yardımcısı : Süleyman ÖZTÜRK, M. Emin ŞADOĞLU,

Genel Muhasip : Ahmet SARIKAYA

İcra Konseyi Başkanı : Yaşar KARAYEL (15 Ağustos 1975 -  
5 Mayıs 1976)

Ahmet BAKAL (6 Mayıs 1976 - 16 Ekim 1976)

İcra Konseyi Başkanı Yardımcıları : Mahmut OKUR, Sıddık KARA,  
İ. Hakkı UYSAL, Mustafa KARA, Şehmuz DURGUN, Kenan YABANI-  
GÜL, Kemal TEMİZ, Ahmet USLU, Rifat BALA, Mustafa UZBAŞ, Ay-  
dın ARSLAN, Kemal KÜÇÜKYILMAZ, EROL TOPTAŞ, Metin ERKA-  
YA, Hüseyin GAZİBAŞ, Ali GÜRBÜZ, Zühtü AKÇA, Osman ALAYKI-  
RAN, Mevlüt YILDIZ, Haşmet OĞUZALP, İsmail Hakkı PIŞKIN.

Merkez Koordinatörü : Bekir YILDIZ (15 Eylül 1975 - 8 Ocak 1976)  
Cemalettin TAYLA (9 Ocak 1976 - 16 Ekim 1976)

Merkez Koordinatörü Yardımcıları : Remzi ÇETİN, Raşit DEMİR-  
HAN, Orhan YENTÜRK, Abdullah ÖZMEN, Ramazan DİVLELİ, Mus-  
tafa GÜÇLÜ, Hasan DAĞ, Yakup KALDIRIM, Ramazan BÖCÜ, Ahmet  
ESKİNUS, Ahmet KIRIŞ, Ahmet GEDİKAĞAOĞLU, A. Ali AYDIN, Se-  
dat ECEVİT, Mustafa DEMİROK, Necip BÜYÜKASLAN, Adem TUR-  
GUT.

## BÖLÜM I

- TARİH BOYUNCA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ
- 53. GENEL KURUL



## TARİH BOYUNCA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ

TÜRKİYE'nin en eski ve en köklü talebe teşkilâtı olan Millî Türk Talebe Birliği 60. Kuruluş yıldönümünü idrâk etmiş bulunuyor. Yarım asırdan fazla bir maziye sahip olan bu teşkilâtın tarihi, Cumhuriyetten öncelere, Osmanlı Devletine kadar gider.

Birinci Dünya Savaşının ortalarında, düşmanları tarafından abluka altına alınarak ortadan kaldırılmak istenilen tek büyük Müslüman Türk topluluğunun temelleri sarsılırken Türk Yüksek Tahsil Gençliği boş duramazdı. Bunların arasında kültürlü ve şuurlu «Dâr-ül Fünûn» talebeleri bir araya gelerek 1916 yılında «Millî Türk Talebe Birliği»ni kurdular. Her Müslüman Türk gibi, bu vatanın çocukları, dinini, imanını, vatanını ve varlığını bunların düşmanlarına karşı korumak yolunda, millî şuurun uyanması için çalıştılar. İmkânları el verdiği kadar «Millî Mücadele»ye iştirâk ettiler.

Türklüğün ve Müslümanlığın varoluş savaşı dış düşmanlara karşı zafere ulaştıktan sonra, seferberlik kaldırıldı. İstiklâl Savaşımızda büyük işler yapan bir çok kahramanlar geri çekilerek bazı devlet adamları tarafından Osmanlı Devletinin geri kalan toprakları üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Harpten yeni çıkan Müslüman Türk topluluğunun dertleri tükenmemiş; bu büyük sarsıntı sonunda bütün yaraları ortaya çıkmıştı. İşte böyle bir ortamda Millî Türk Talebe Birliği'nin görevleri bitmemiş, belki de yeni başlıyordu.

Dış düşmanlar bu kadar yıl uğraştıktan sonra bir netice alamadan ellerini kollarını sallayarak bizi kendi halimize bırakıp gitmeyecek kadar kurnaz ve politikâter. Nitekim, bizi iyiden iyiye yıpratıktan sonra içimize mikroplarını ve bu mikropların portörlüğünü yapacak ajanlarını sokmuşlardı. Bu ajanlar her türlü fırsattan faydalanarak kuzey ve batı rüzgârlarıyla ortalığı karıştırıyorlar, milleti âdet ve ananelerinden, inanç ve geleneklerinden uzaklaştırarak başka milletlerin kültürel ve politik hegemonyasına sokmağa çalışıyorlardı. Bu arada, milletin geleceğine yön verecek Yüksek Tahsil Gençliğini, üniversite dışında millî birliği sağlayacak direniş gücüne ulaştırması için, onlara kültür ve şuur verecek bir teşkilâta ihtiyaç vardı. Bu istidadı gösteren bir tek teşekkül vardı. O da «Millî Türk Talebe Birliği»

Birlik, devlet tarafından kendi politikasına uygun çalışmak üzere bir kaç kere ele alınmak istenmişse de, çeşitli sebeplerden dolayı bu teşebbüsler bir netice vermemişti. Birlik, imkânsızlıklar sebebiyle bir şey yapamaz hale gelmiş, Yüksek Tahsil Gençliği kendi inisiyatifine terk edilmişti.

Yıl 1929. Türklük ve Müslümanlığın amansız düşmanı komünistler, Moskova'da tahsil yapmış azınlıklarıyla millî varlığımızı tehdit etmeye başlamışlardı. Ağza alınmaz her türlü kepezeliği yaparak milletin inançlarıyla alay ediyorlardı. Çeşitli kanunlar ve ters tutumlarla elleri-kolları bağlanan milliyetçi ve muhafazakâr aydınlar, bu azınlara gereken derslerini vermiyorlardı. İşte bütün bunlara dayanamayan millî değerlere bağlı üniversite gençliği harekete geçti. Tefvik Celâl ileri ve arkadaşları, sadece isimde kalan birlikte faaliyete başladılar. Bu hareket, Türk Gençliğinin düşmanlarına «YETER!» ihtarını veren bir şahtanıştıydı.

### TEVFİK İLERİ

Teknik Okul talebesi olmasına rağmen kültürlü ve şuurlu her Türk genci gibi üstüne düşeni yapmaktan kendini alamayan bu mümtaz insan, memleketine yapacağı büyük hizmetlere, Birliğin Başkanlığına seçilmekle tâ okul çağlarında başladı. Vatanperverliği ve dürüstlüğü her şeyin üstünde tutan bu genç, yıllar sonra «vatan ihâneti» suçuyla idam sephasına çıkarılabileceğini nereden bilsindi.

Kendisiyle aynı fikirde birleşip omuz omuza çalıştığı en yakın arkadaşları Rüknettin Fethi (Olcay Tuğ), Adnan Ötügen ve Şükrü Kaya idi. İlk iş olarak Babıâli'de şimdiki Kız Lisesi yanında bulunan bir binanın üst katını merkez yaparak çalışmalara başladılar. Devletin bu devrede Birliğe hiç bir yardımı olmadığından gençler kendi aralarında topladıkları paralarla faaliyet hazırlıkları yapıyorlardı. «Millî Gençlik»in ilk tohumu olan BİRLİK isminde haftalık bir dergi çıkarmağa başladılar. Zamanın en büyük tirajlı gazetesi kadar bir tiraja sahip olan bu dergi, 14 sayı çıkarıldıktan sonra hükümet eliyle kapatıldığı düşünülürse derginin tesir gücü anlaşılır.

Tevfik ileri grubunun Üniversite çevresinde yaptıkları ilk önemli faaliyet, «Dâr-ül Fünûn» talebelerinin Türk Ocağı binasında tertipleedikleri «Edebiyat mı, Bolşeviklik mi?» adlı toplantıya iştirak etmek ve onu en geniş çapta desteklemek olmuştur. Bundan sonra, Çanakkale Abidesi için hazırlık çalışmaları, Vagon - li ve Razgart Hâdiseleri, Hatay mitingi, Birliğin bu devresinde, ilgilileri uyarma ve tehlike çanlarını çalma yoluyla en mühim hamlelerdir.

Hatay mitingi neticesi, kapatılmaya kadar Çanakkale Abidesinin yaptırılışı, Vagon - li Hâdisesi (22 Şubat 1933), Yozgat Hâdisesi (20 Nisan 1933) MTTB nin Millî şeref ve haysiyet üzerindeki hassasiyetini ortaya koymaktadır.

## GENEL BAŞKANLARI

M.T.T.B.'nin ikinci kuruluşunda ilk Başkan Rehâf İslâm oldu. Rehâf, Samsun'lu bir Edebiyat Fakültesi talebesiydi. Her şeyden önce bir Anadolu çocuğu.

İkinci Başkan, o günlerin vatanseveri Suphi Baykam'dı. Adanalı bir tıp talebesi olan Baykam, okul sırasında dürüst ve milliyetçi bir tutumda iken sonraları politikaya atılarak bir çok skandallara adı karışmış, hariciyede çalıştığı günlerde suistimal yapanlar listesinde ismi çıkmış bir insandır.

Suphi Baykam devrinde bir yıl kadar Genel Sekreterlik yaptıktan sonra Kâmuran Evliyaoğlu üçüncü Genel Başkan seçilmiştir. Bu başkan 26 Aralık 1951'de seçildikten sonra kendi devrinde Üniversite bahçesine Atatürk'ün heykelini diktirmiş ve İnkılâpçı Gençlik Dergisini çıkarmıştır.

Hayatında bir çok zikzaklar yapan bu Evliyaoğlu ihtilâlden sonra AP'nin kurucularından iken kısa bir zaman sonra en büyük muarızlarından olmuştu. Bundaki zikzakların sebebini anlayabilmek için psikanalist olmak bile yetmez. Bütün bunları bir fikir ve gaye için mi, yoksa şahsî çıkarları için mi yapıyor? Bilmiyoruz. 10.4.1955'de seçilip 17.5.1955'de düşürülen Nejat Cerman hakkında bildiklerimiz pek tatmin edici değil. Fakat daha sonra, ihtilâlden sonraki yıllarda yapılan seçimlerde oldukça garip tutumları görülmüş. Bu arada CHP'nin II Basın Bürosu Şefliğinde de bulunması bildiğimiz pek az bilgilerden biridir.

Daha sonra Orhan Sakarya Genel Başkan olmuştu. M.T.T.B. tarihi bakımından millî konularda, en hareketsiz geçen devre bunun devridir. Belki talebe dert ve davalarıyla uğraşmış, ama «küçük şeyler» şeklinde adlandırıldığından zamanla çoğu unutuluyor. Halbuki M.T.T.B.'nin vücut hikmeti talebenin dert ve dâvalarına bağlıdır.

Genel Başkanlık Vehbi Ünal'dan çok kısa zamanda Yaşar Özdemir'e geçmiştir.

Bu devre içinde geçitli anlayışlarda el değiştiren M.T.T.B.'nin umumî tutumu tarihî geleneğini belli belirsiz sürdürür.

Millî Türk Talebe Birliği'nin İhtilâlde (1960) Genel Başkanı Yaşar Özdemir'dir. Bu dönemde siyaset dışı kalmıştır. 16 Ocak 1964'te 45. Büyük Kongresinde yeni genel başkan seçilemediği için geçici komiteleri ikişer ay Eyüp Turhan Fırıldak ve Noyan Kurtcebe idare etmişlerdir. 6.5.1961'de tekrar toplanan Genel Kurulda Faruk Narin Genel Başkan seçildi.

46. Genel Kurulda Yüksel Çengel Genel Başkan seçildi. Faruk Narin'den farklı yanı yoktu. Bu dönemde «Millî Gençlik» mecmuası çıkarılmış ve TİP'in kongresi yapılmıştır.

## 47. GENEL KURUL TOPLANTISI (18/Mart/1965)

İkinci Başkan Edip Geyik'in açmış olduğu Bursa Kongresinde Genel Başkan Yüksel Çengel bulunmamıştı. O gün delegelerdeki yaygın kanaate göre «kaçmıştı.» Çünkü Yüksel Çengel, Genel Kurul toplantısının yapılmasını bir türlü istemiyordu. Başkanlık koltuğunda bir ömür oturmağa kararlı gibiydi.

Yüksel Çengel'in daha sonraki hareketleri de bunu ispat edecek bir manzara arz etmektedir.

Kongrede kendi grubunun kaybetmesi üzerine Yüksel Çengel elinden gelen her şeyi yapmağa çalıştı. T.M.T.F. ile de ilgi kurarak geçitli kulisler yapmasına rağmen hiç bir şey elde edemeyince yeni Genel Başkan Rasim Cinisli'yi tanımadığını söyleyerek oturduğu başkanlık koltuğunu gösterip, «Beni bu koltuktan kimse kaldıramaz!» dedi. Bunun üzerine seçimi kazanan grup tarafından zorla çıkarıldı. Gözünü hırs bürüyen Yüksel Çengel, Birliğin önünde bir basın toplantısı yaparak yaygara koparıp haklı çıkmak istemişse de bir netice alamamıştır.

Birkaç gün sonra Yüksel Çengel avanesiyle tekrar gelerek güya protesto yürüyüşü yapmış M.T.T.B.'yi basmak istemişti. Daha bir süre Birliği asker gibi nöbet tutup koruyan gençlerle karşılaşınca iki grup arasında arbede çıktı. Daha sonra müdahale eden polis, Yüksel Çengel ve diğer on arkadaşını «Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefetten» nezârete almıştı.

İstanbul Savcılığınca soruşturma açıldı.

Yüksel Çengel 16 Nisan 1965'de kendi grubuyla güya bir Genel Kurul toplantısı yaparak daha önce sekreteri olan piyon durumundaki Aydın Veliöğlü'nu M.T.T.B. Genel Başkanı ilân etmişti. Tabii bu konuda yaptıklarının en garibi olmuştu bu hareketi ve kargalar bile gülmüştü Aydın Veliöğlü'nun başkanlığına...

## RASİM CİNİSLİ

Nevzat Köseoğlu'nun başkanlık yaptığı Bursa Kongresinde Genel Başkan seçilen Rasim Cinsli bir Hukuk Fakültesi talebesi idi. Daha önce de talebe teşekküllerinde görev almış, uzun zaman T.M.T.B.'de folklor faaliyetlerini yürütmüştü.

Rasim Cinsli'nin devresi, M.T.T.B.'nin hiç bir devrinde görülmeyen bir özelliğe sahiptir. Birliğin mensupları arasında her neviden kavga, gürültü ve ihtilâlden o zamana kadar yapılanların toplamından fazla ve çoğunluğuyla müsbet faaliyetler... Ayrıca M.T.T.B. bu devreden sonraki yıllarda fikri yönden milliyetçi ve muhafazakâr grubun bir müessesesi oldu. Yani M.T.T.B. millî ruh ve millî şura bağlı bir müessese durumuna gelerek tarihî gelişine uygun bir tutuma kavuşmuş oldu.

Rasim Cinsli ve arkadaşları öylesine bir faaliyet zemini içindeydiler ki, M.T.T.B.'nin mânası 7-8 yıllık bir uykudan uyanır gibiydi.

Bursa Kongresi bittikten sonra İstanbul'a dönüş için hazırlıklar yapıldığı bir sırada karşı gruplardan birisi Rasim Cinsli'yi cadde ortasında tartaklamağa yeltendi. Bir kısmı da bayağı bir dille koro halinde çocuksu şeyler söylüyorlardı. Rasim Cinsli'nin grubuna dahil delegelerin müdahaleleriyle icabeden karşılığı buldular. İlâhî kudret yeni idarecilerde karşılaşılabilecek tehlikeli durumları şimdiden haber veriyordu. Nitekim beş aya yakın bir zaman boyunca M.T.T.B.'de her an başka gruplardan birinin veya bir kaçının basma ihtimaline karşı teşkilâtı korumak için gece gündüz nöbet tutuldu.

Rasim Cinsli bu aylardan sonra Birliğin tam aksiyonunu meydana getirecek faaliyetlere başladı.

## ÖĞRENCİ MESELELERİ

Bir talebe teşekkülünü her şeyden fazla ilgilendiren veya ilgilendirmesi lâzım gelen konu «Öğrenci dert ve dâvaları»dır. Bu meydana M.T.T.B. talebelerin, kitap, kütüphane ve yurt meseleleriyle yakından ilgilenmeğe başladı. 15 Mayıs 1966'da düzenlenen «Yüksek Öğrenim Müesseseleri ve Problemleri» konulu bir açık oturumda da öğrencinin ana meseleleri söz konusu edilmiş, bunlara gözüm yolu aranmıştı.

M.T.T.B. artık tam mânâsıyla, bir müessese olmak yolundadır. Bir müessese topluma etki ettiği, ona bir takım tekliflerde bulunduğu, onu tesir sahasına aldığı oranda bir müessesedir. Aksi takdirde bir büro olmak durumundan kurtulamaz. Rasim Cinsli zamanında M.T.T.B. bu çizgiye ulaşmıştır.

## FETİH MİTINGİ (29/Mayıs/1965)

Çağ ağan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin İstanbul'u fethettiği muhteşem hâdisenin 512 nci yıldönümünü Millî Türk Talebe Birliği coşkunun bir heyecanla kutladı. O gün İstanbul 512 yıl önceki heyecanını yeniden yaşadı. Yeniden büyük topun açtığı gedikten Sultan Fatih Mehmet Han, kır atın üstünde İstanbul'a girdi. Yağız bir yeniğeri levent kır atın dizginlerini zor zapt ediyordu. Fatih Sultan Mehmet Han'ı temsil eden Fatih İlkokulunun öğrencisi olan çocuk yaştaki Fatih'in torunu bu kır atın üstünde Ala'sına yakışan bir haşmet içinde bütün İstanbul'luların gönlünü fethediyordu. Mehter takımı cenk türkükleri söylüyor, Toprakı surlarında Tarih yaşıyordu.

29 Mayıs akşamı civar vilâyetlerden; Bursa'dan, Adapazarı'ndan, Konya'dan, İzmit'ten, Edirne'den gruplar yola çıkmış, 29 Mayıs sabahı şafakla beraber İstanbul'a girmişlerdi. O gece Millî Türk Talebe Birliği bayram yapıyordu. On binlerce vatandaşın ve gencin toplandığı bu yürüyüş, Sultanahmet Meydanına kadar çağ gibi büyüdü. Civar şehirlerden ve kasabalardan mitinge katılan hey'etler oldukça büyük bir kalabalık teşkil ediyordu. Mitingde konuşmalar yapıldı. Onbinlerce İstanbul'lunun gözyaşları içinde 29 Mayıs Mitingi gönülleri dolduran bir armağan ve Fatih'in şanına yakışan bir vakar içinde son buldu. O gün gazeteler olayı manşetlerle haber verdi. Bir kısmı «Toprakı surlarından Sultanahmet'e yürüyen Türk Gençliği dün Fatih'i selâmladı», «29 Mayıs Mitingi muhteşem oldu» derken bir gazete de: «Gençler Ayasofya Camiinde ikinci namaz kılmak istedi» diyordu.

## PAKİSTAN MİTINGİ (9/Eylül/1965)

Keşmir ihtilâfı yüzünden Hindistan'ın Pakistan'a hücum etmesinin uyardığı tepki devam etmekteydi. Millî Türk Talebe Birliği, Cento mütefikimiz dost ve kardeş Pakistan milletine bağlılık hislerini ifade etmek için 9 Eylül 1965 günü büyük bir miting yaptı. Millî Türk Talebe Birliği'nin tertiplemediği miting saat 13.30'da Sultanahmet Meydanında başladı. Burada İstiklâl Marşı okundu. 50.000'e yakın Müslüman - Türk, Keşmir şehidlerini saygı ile anıyordu. Daha sonra konuşmalar başladı. İlk konuşmayı Genel Başkan Rasim Cinsli yaptı. «Bugün, din, dil ve ırk ayrımını yapmadan dünya sulhü için beynelmîl anlaşmalara imza koyan devletlerin kahredici sükûtu karşısında ve her fırsatta kendi inanç ve menfaatlarını ön plâna almaları üzerine düzenlenen bu mitingin mânâsı derindir» diye söze başlamış, devamla: «Bir buçuk asırdan beri

cihadın ışıklı yolunu kaybetmiş olan İslâm âlemi, dağınıklığın, imân zayıflığının ve kendine güvensizliğin cezasını düşman ihtirasları karşısında parçalanarak ödemıştır» demiştir.

Cinisli'den sonra kürsüye gelen Türk - Pakistan Kültür Cemiyeti Başkanı Prof. Nayya Wasty gözyaşları arasında bir konuşma yaparak sözlerini şöyle bitirmiştir : «Makaros, Kıbrıs'ta zulme başladığı zaman Pakistan gençleri ellerinde bayraklar olduğu halde meydanlarda toplandılar ve hükümetten Kıbrıs'a gönderilmelerini istediler. Türk Gençliğinin bu hareketi Pakistan Milletinin gönlünde bayraklaşmıştır. Sizin gibi bir dosta sahip olduğumuz için çok bahtiyarız.»

Daha sonra Prof. Ali Nihad Tarlan ve M.T.T.B. İcra Konseyi Başkanı Ethem Köse de birer konuşma yaparak milliyetçi ve mukaddesatçı Türklerin bu konudaki duygu ve düşüncelerini açıklamışlardır.

«Zindebâd Pakistan», «Zindebâd Türkiye», «Bir Gökte Aynı Hilâl» gibi dövizlerle meydanı dolduran bu büyük kalabalık, şanına yakışır bir vakarla mitingini yapmış, hiçbir olaya meydan vermeden dağılmışlardır.

#### KÖY MESELELERİ AÇIK OTURUMU (2/Ekim/1965)

Politikacıları, idarecileri, ilim adamları, teknik elemanları ve bütünü ile birlikte bir kalkınma iddiası ve gayreti içine girilen memleketimizde siyasi ve demagojik her türlü düşünce ve davranıştan uzak, objektif, realist ve ilmi ölçülerle ele alınması gayreti ve temennisi içinde M.T.T.B. «Köy meseleleri ve hal çareleri» konusunda, bir açık oturum tertiplemiştir. 2 Ekim 1965 günü Mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin iştirakiyle ve Prof. Dr. Mümtaz Turhan'ın yönetiminde cereyan eden açık oturumda A.P. İstanbul Milletvekili Muhittin Güven, C.K.M.P. adına Kâmil Turan, M.P. adına Tahsin Kitapçı ve C.H.P. adına Lebit Yurtoğlu söz alarak görüşlerini açıklamışlardır. Yapılan konuşmalardan sonra ileri sürülen fikirleri özetleyen Prof. Mümtaz Turhan, müşterek görüşleri sıralamış «Toprak reformunu zirai reformdan ayırmanın imkânı yoktur. Toprak reformu ancak zirai reform içinde bir değer kazanır» demiş ve konuşmacıların müşterek olarak ileri sürdükleri köylüye ait su, mektep, yol, elektrik ve zirai kalkınma gibi meselelerin ilmi metodlarla ve uzun vadeli plânlarla halledilmesini istemiştir.

#### KIBRIS MİTINGİ (20/Aralık/1965)

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Kıbrıs'ta ilgili olarak Türkiye aleyhine karar vermesi üzerine teşkilâtımız tarafından tertiplenen miting 20 Aralık 1965'de yapılmıştır.

Millî asabiyetin heyecanını yaşayan yüzbinlerce genç Beyazıt Meydanında toplanmağa başladı. Burada Hukuk Fakültesi Talebâ Cemiyeti Başkanı Yıldırım Tosunlar, H.F.T. Derneği Başkanı Faruk Yüksel, M.T.T.B. İcra Konseyi Başkanı Ethem Köse ve Genel Başkan Rasim Cinisli birer konuşma yapmışlardır.

Cinisli o gün şunları söylemişti : «Kıbrıs tarihi geçmiş ile Türktür. Türk kalacaktır. Kıbrıs bizim için millî haysiyet ve namus mes'alesidir. Bugün yalnız Kıbrıs'ın ateşi ile değil Oniki Ada'nın, Batı Trakya ve Selâniğin ateşi ile yanıyoruz. Girit, Oniki Ada ve Batı Trakya'nın gerçek, Beynelmîl Hukuk düzenine saygı gösterilmiyor. Dünya barışı boş bir kadere terk edilmiştir. Türk Milleti ve gençliği de Zürih ve Londra anlaşmalarına saygı gösterilmediği takdirde Lozan'ın tekrar gözden geçirilmesini istemektedir.

Ellerinde «Hedef Selânik», «Oniki Ada», «Kıbrıslı Mehmed, Ananın, Bacının Namusunu Korum», «Kıbrıs bir yana, Dünya Barışı bir yana» gibi dövizlerle hareket eden gençler Tünel'den İstiklâl Caddesine çıkmışlar, yollarda, balkonlarda ve pencerelerdeki vatandaşların coşkun tezahüratları arasında Taksim Meydanına varmışlardır. Marşlar söyleyerek 3 saat durmadan Taksim'e akan kalabalık burada İstiklâl Marşımızı söylemiş ve o gün bir hava içerisinde dağılmışlardır.

M.T.T.B.'nin öncülüğü ile tertiplenen bu mitingden sonra Üsküdar, Ankara, İzmit, Mersin, Erzurum ve Türkiye'nin birçok yerinde Kıbrıs Mitingleri yapılarak Türk efkâr-ı umumiyesinin sesi dünyaya duyurulmuştur.

#### LÂİKLİK KONUSUNDA AÇIK OTURUM (8/Ekim/1966)

M.T.T.B. 8 Ekim 1966 tarihinde «Türkiye'de Diyanet ve Lâiklik» konusunda bir açık oturum tertipledi.

Oturumda söz alan konuşmacılardan Avukat Güven Kurtul, «Diyanet İşleri Teşkilâtı idarî ve siyasi vesayet ve velâyet altındadır. Politik baskıdan kurtarılmalı ve muhtar hale getirilmelidir.» demiştir. Ali Rıza Alp ise devletin din işlerine karışmasından şikâyet ederek «Türkiye'de lâiklik yoktur.» demiş, Diyanet İşleri Reisi'nin halk tarafından seçilmesini ve Diyanet İşlerine muhtariyet verilmesini istemiştir. Daha sonra söz alan Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, Necati Çetinkaya, Kadircan Kafıl müşterek bir görüşle Diyanet İşlerine muhtariyet verilmesini istemiştir. M.T.T.B.'nin görüşünü açıklamak üzere konuşan Genel Başkan Rasim Cinisli memleketin, bugün içinde bulunduğu manevî ve sosyal yapıyı eleştirerek sözlerine başlamış, dine, diyanete hücum eden soysuzlara çatmış

«Bir jandarma dıpeği ile mahalle hocalarının toplanıp diđer yandan dinî eđitimin mahrum bırakılan neslimiz hesabına, Türkiye'nin dinî eđitimi öngören millî eđitim politikasının şart olduğunu işaret deđil ikaz etmek isterim» demiştir.

Ahlâkî, insanî bütün davranış ve düşünce mekanizmasının dinden geldiđini belirten Rasim Cinisli sözlerine devam ederek: «Aklımızın kestiđinden beri ağızlarda sakız olan bir ifade var : (Dinî siyasete âlet etmek.) Bu iddia üzerinde bugüne kadar şu tesir yapılmıştır : Dinden bahsedener dinî siyasete âlet ediyorlar, Allah'tan bahsedener dinî siyasete âlet ediyorlar, konuşmanın sonunda Allah'ın yardımına sığınanlar dinî siyasete âlet ediyorlar da dine küfredener, açıktan dinî tahrif edenler dinî siyasete âlet ediyor sayılmıyorlar. Ne garip, ne gülünç bir tecellidir» demiştir. Bu arada, Genel Başkan Diyanet İşleri Reisinin azline de temas ederek bu durumun lâiklik iddiası ile çelişen bir mantık olduğunu ifade etmiştir.

#### ANMA GÜNLERİ

M.T.T.B. bütün bu faaliyetleri yanında atalarını unutmuyordu. Onların ölüm yıldönümleri büyük bir saygı ile değerlendiriliyor, o günlere gereken önem verilerek Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin duyguları çeşitli vesilelerle dile getiriliyordu.

Büyük Komutan Mareşal Fevzi Çakmak'ın 15. ölüm yıldönümü münasebetiyle M.T.T.B.'liler Mareşal'in kabrini ziyaret ederek yapılan merasime iştirak etmişlerdir.

Ayrıca A. N. Tarlan için bir jübile ve Kerkük Günü düzenlenmiştir.

Yahya Kemâl Beyatlı'nın 7. ölüm yıldönümünde de şairin Rumeli Hisarındaki kabrine gidilerek hâtrasına saygı gösterilmiştir.

Bu arada M.T.T.B. İstiklâl Marşımızın şairi Mehmed Âkif Ersoy için de bir anma günü tertiplemişti. Basının büyük alâka gösterdiği bu anma gününde, Prof. A. N. Tarlan, Prof. Abdülkadir Karahan, Samiha Ayverdi ve daha bir çok hatip ayrı ayrı söz alarak büyük insanın çeşitli cepheleri üzerinde konuşmuş ve şiirlerinden örnekler okumuşlardır.

Ayrıca, Milliyetçiler Derneđi ve T.K.M. Derneđi ve Peyami Safa'nın kabrine gidilmiş ve hâtrasına saygı gösterilmiştir.

#### BİRLİK TİYATROSU

Abidin Akın tarafından seçilen J. P. Sartre'in «Kirli Eller» isimli oyunu ilk defa 18 Kasım 1966 tarihinde M.T.T.B. salonunda davetliler ve basın mensupları karşısında oynandıktan sonra Kadıköy Halk Eđitim Salonunda da 18 temsil vermiştir.

Birlik Tiyatrosu çalışmalarına bir süre ara verdikten sonra 5 Şubat 1966'da tekrar sahneye çıkarak on temsil daha verdi.

Daha sonra Moliere'in «Hastalık Hastası» ve Prestley'in «Bir Komiser Geldi» adlı oyunları da Birlik Tiyatrosu tarafından temsil edilmiştir.

Ayrıca bu devrede M.T.T.B.'nin Basın - Yayın, Folklor, Turizm, Kütüphane Müdürlükleri ve Fotoğrafçılık kolununun yaptığı faaliyetlerle Rasim Cinisli ve devresi «faal» olduğunu ispat ediyordu.

#### 48. GENEL KURUL TOPLANTISI

(28/Kasım/1966 - 11/Mart/1968)

Rasim Cinisli 18 Mart 1965'den itibaren 1 yıl, 8 ay ve 10 günlük Genel Başkanlığı sırasındaki Birlik çalışmalarını «Genel Merkez Faaliyet Raporu» isimli 195 sayfalık bir kitapla sunarak devresinin hesabını verdi. M.T.T.B. tarihinde az görülen bir şekilde Yönetim Kurulu ittifakla Rasim Cinisli'ye ibra verdi. Cinisli Kütahya'da başlayan 48. Dönem Genel Kurul toplantısında delegelerin kuzuruna alınımın akıyla çıktığına inanıyor, sorulan sorulara sođukkanlılıkla cevap veriyordu.

Sıra Genel Başkan seçimine gelmişti. M.T.T.B.'nin Ana tüzüğünde Genel Başkanla ilgili 16. madde şöyledir :

a) Genel Başkan Genel Kongrede kapalı oyla, 2/3 ekseriyetle seçilir.

b) Bir Genel Başkan üst üste iki defadan fazla seçilemez.

c) Genel Başkan Birliğin temsilcisidir. Vazife ve selâhiyetleri İç Tüzüğün ilgili maddelerinde bildirilmiştir.

Bu maddeye göre yapılan seçim bir türlü neticeye ulaşmıyordu. 11 Aralık'ta süresiz olarak ara verilen Kongre nihayet 5 Mart'ta İstanbul'da yeniden açıldı.

Başkan adaylarından İ.Y.Ö. Okulundan Halis Akaydın ve Gazetecilik Enstitüsünden Dođan Tangör'ün adaylıktan feragat etmeleri üzerine, Genel Başkanlık için İ.Ü. Fen Fakültesinden Alâaddin Koçak ve İ.Ü. Hukuk Fakültesinden İsmail Kahraman iddialı bir seçimle başbaşa kalmışlardı. Nihayet 11 Mart 1967 günü öğleden evvel başlayan son toplantıda İsmail Kahraman 28. turun galibi olarak 199 oyun 136'sını alarak M.T.T.B. Genel Başkanı seçildi.

Başta, kongreye uzun zaman Başkanlık yapan Niyazi Özdemir olmak üzere, karşı başkan adayı ve diđer delegeler İsmail Kahraman'ı tebrik ettiler, kucaklaştılar... İsmail Kahraman'ın Genel Başkanlığa seçildikten sonra söylediđi ilk söz şu olmuştur-: «Beni böyle şerefli bir vazifeye lâyük gördüğünüz için hepinize müteşekkirim. Vazifemin ağırlığını ve mes'uliyetini müdrükim. Arkadaşlarımdan devraldığım bu görevi başarıyla yürüteceđime söz veriyorum.»

## İSMAİL KAHRAMAN

M.T.T.B. Genel Başkanı ilk günden çalışmalara başladı. Birliğin Ana Tüzüğünden başka İsmail Kahraman'ın kendine göre hususiden hususi bir de «Anayasası» vardı. Ve bunları tatbik etmek için fırsat içinde bulunduğu andı.

Kahraman, teşkilât içinde geniş reform yaptı.

İsmail Kahraman'ın en bâriz vasfı, milliyetçi ve muhafazakâr bir Anadolu çocuğu oluşudur.

## ÇANAKKALE ŞEHİDLERİNİ ANMA GÜNÜ (18/Mart/1967)

Müslüman Türk Gençliği 52 yıl önce bu aziz vatani korumak için can veren atalarının, hâtrasını yad etmek için 518 kişilik bir mevcutla tekbirler, ezan sesleri, marşlar ve ilâhîler arasında Çanakkale'ye ulaştı.

Burada yapılan törene büyük bir kalabalık katılmış ve Çanakkale'de bir tarihi gün daha yaşanmıştı. Bu toplantıda ilk konuşmayı yapan Çanakkale Valisi Sabri Sözer, «Aziz ve güzide milletimin kazandığı bu zafer tarihimize altın bir sahife daha eklemiş, gençliğimize onur vermiş örnek olmuştur.» dedi. Bundan sonra kürsüye gelen Ulaştırma Bakanı Seyfi Öztürk; Demirel'in mesajını okuyarak Çanakkale'nin manâ ve ehemmiyetini açıkladı. Eski Muharıpler adına emekli Albay Faik Öncü'nün konuşmasından sonra kürsüye gelen M.T.T.B. Genel Başkanı İsmail Kahraman ise sözlerine şöyle son vermiştir : «Dün Çanakkale'yi geçemeyen düşmanlar bugün içimizdedir. Fakat manâda ikinci bir Çanakkale Zaferi bekliyoruz. O ruh ve şura hamileyiz, bu muhakkak olacaktır.»

## TEMEL HAK ve HÜRRIYETLER AÇIK OTURUMU (1/Nisan/1967)

M.T.T.B. Kültür Müdürlüğü tarafından tertiplenen bu açık oturumu Ahmed Kabaklı idare etmiştir. İlk konuşmayı yapan Prof. İsmet Giritli, «Aşırı sağ için alınan tedbirlere ses çıkarmayanlar neden aşırı sol için alınmak istenen tasarı tedbirlerine yaygara koparırlar? Çünkü onlar kendilerini yegâne Hak ve Hukuk Âllâmesi olarak telâkki ederler.» demiştir.

Daha sonra Prof. İbrahim Kafesoğlu, Doç. Muharrem Ergin ve Genel Başkan söz almışlar, Temel Hak ve Hürriyetler Kanununu ele alarak bunun sınırlarının belirtilmesi gerektiğini söylemişlerdir.

Bu arada, Doç. Muharrem Ergin, Türk Milletinin içinde yazılı olmayan Anayasanın gerekirse yeniden değiştirilebileceğini ileri sürerek «Temel Hak ve Hürriyetler Tasarısını bir an evvel kanunlaştırmalıdır.» demiş ve konuşmacılar da bu fikre katılmışlardır.

## SOVYET SERGİSİNDE LENİN HEYKELİ (1/Nisan/1967)

Belediye Sarayında açılan Sovyetler Birliği Çağdaş Resim, Heykel, Grafik Sergisine Lenin'in de büstü konularak bir komünizm propagandası havası verilmişti.

M.T.T.B.'li gençler polis tedbir aldığı bu sergiye üstünde Rusça ve Türkçe «Defol» yazılı siyah çelenk koymuştu. Ayrıca Genel Başkan İsmail Kahraman'la 2. Başkan Atilla Özer Lenin'in büstüne «Stalin'in kızından sonra, Lenin de mi hürriyeti seçti?» yazılı bir döviz koyarak serginin en kısa zamanda kapatılmasını istediler. Polis M.T.T.B.'lileri sorguya çekmişse de hiç bir suç unsuru bulunamamıştır. Fakat M.T.T.B.'liler komünizm propagandası yapmak suçuyla Belediye Sarayı yetkililerini mahkemeye verdi. Bir kaç duruşma süren mahkemelerde Validen Başbakanı kadar bütün yetkililer suçlu duruma düştüklerinden henüz bir neticeye ulaşılmadı.

## BASIN TOPLANTISI (4/Nisan/1976)

Yeni Genel Başkan 4 nisan 1967 günü yaptığı basın toplantısında «Gençliğimiz kötü niyetli taklitçilere özendirilerek uçuruma itilmektedir. M.T.T.B., gençliğin Türklük gurur ve şuru ile İslamiyetin ahlâk ve faziletini bir araya getirecek olan bir fikriyatla hazırlanması yolunda elinden gelen gayreti gösterecektir. Birliğimizin tüzüğüne bağlı ve saygılı, politikanın mutlak dışında ve her zaman bir talebe teşekkülü olduğunu unutmayacak şekilde faaliyette bulunacağını, bilhassa belirmek isteriz.» demiştir.

(Daha sonra öğrenci meseleleri ile yakından ilgilenen bir müdürlük kurulmuş ve başına İ.U. Hukuk Fakültesi talebesi Kadri Keskin getirilerek Üniversite Gençliğinin bazı problemleri arkadaşça, kardeşçe halledilmeğe çalışılmıştır.)

## FETİH MİTİNGİ (29/Mayıs/1967)

Fatih Sultan Mehmed Han'ın 486. ölüm yıldönümü münasebetiyle 3 Mayıs 1967 günü M.T.T.B. bir anma günü tertiplendi. Fatih'in kabri başında başlatılan bu güne Fatih'deki ilk ve orta öğrenim yapan okullarla Yüksek Tahsil Gençliği katılmıştı.

Daha önce Rasim Cinisli devrinde başlatılan Fatih Anıtı Kampanyası, yeniden açılarak halktan geniş ölçüde bağışlar toplanıp bütçe 15 bine ulaştırıldı.

Fethin 514. yıldönümü için hazırlanan miting Edirne'den başlayarak memleket sathına yayılıp Sultanahmet Meydanında son buldu.

29 Mayıs 1967 günü her yaştan binlerce insan Sultanahmed'de toplanmıştı. İsmail Kahraman kürsüye çıkarak şunları söyledi: «Fethin sembolü Ayasofya öksüz, Ulu Atamız Fatih'in ilk Cumayı kıldığı ve cami olarak vakfettiği Ayasofya'nın ayyuka set geçen minareleri ezansız iken, bu büyük fethi kutlayamayız. M.T.T.B. ve mitingde konuşacak olan hatipler olarak bu muhteşem topluluğunuz önünde bu durumu protesto için konuşmamaya karar verdik. Hepinizi Ayasofya önünde bir saatlik protesto oturuşuna davet ediyoruz.» Bunları hiç beklemeyen kalabalık çok tesirinde kalmıştı. Binlerce insan bir saat protesto oturduğu yapıldıktan sonra hiç bir hâdiseye meydan vermeden sessizce dağılmıştı.

#### AYASOFYA'DA NAMAZ (27/ Temmuz/1967)

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bazı bakanlar tarafından Havaalanında karşılanan Katolik Kilisesi Dini Lideri Papa VI. Paul'ün Ayasofya'yı ziyareti sırasında diz çöküp dua etmesi üzerine bazı turistler de Ayasofya'da aynı tarzda dua etmeğe yeltenmişlerdi. Bu, efkâr-ı umumiye de infiale sebep oldu. Müslüman Türklüğün altı asırlık bir camisi kilise yapılmak için mi müze haline getirilmişti?

Mukaddesatçı Türk Gençliğinin sözcüsü olan M.T.T.B. derhal harekete geçti. Genel Başkan İsmail Kahraman 27 Temmuz 1967 günü bir basın toplantısı yaparak büyük çoğunluğu müslüman olan Türk halkının ve gençliğin bu konudaki görüşlerini açıkladı. Kahraman, Papa'nın bu gayri resmi ziyaretinde devlet büyükleri tarafından havaalanında karşılanmasını tenkid etmiş ve «Fethin sembolü, Fatih'in emaneti öksüz minareli Ayasofya Camininin ziyareti ve diz çöküp dua edilmesi manidardır. Yaralayıcıdır.» dedi.

Daha sonra «İbadete müsaade edildiğine göre öğle namazını Ayasofya'da kılacağız» diyen, aralarında M.T.T.B. 2. Başkanı Atilla Özer, Erzurum Temsilcisi Ömer Eyüboğlu da bulunan 20 kadar Genel Yönetim Kurulu Üyeleri topluca Ayasofya'ya giderek halklarla örtülü yerde namaz kıldılar. Ayasofya'da 1943 yılından beri ilk defa kılınıyordu böyle bir namaz.

#### KIBRIS MİTINGİ (11/Kasım /1968)

Kıbrıs'ta Rauf Denktaş'ın tevkifi ile başlayan hâdiselerde Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin temsilcisi olan M.T.T.B. derhal harekete geçmiş ve Kıbrıs'ta cereyan eden olaylara karşı mukabil hareketin lüzumunu ef-

kâr-ı umumiyeye anlatarak hükümeti harekete davet etmişti. Bu konuda Genel Başkan İsmail Kahraman bir basın toplantısı düzenlemiş ve «Rauf Denktaş'ın tutuklandığı, bir parti liderinin sokulmadığı Kıbrıs'ımızda Yunanlılar at oynatmaktadır» demiş, adaya gizlice sokulan Yunan askerlerine dikkati çekmiştir.

11 Kasım 1967'de başta M.T.T.B. olmak üzere T.M.T.F., İ.Y.O.T.B., T.Y.E.F. ve diğer talebe teşekküllerinin de iştirakiyle Taksim'de bir miting düzenlenmişti.

Yüzbin kişinin iştirak ettiği bu miting saat 13-00'de başlamış Beyazıt'tan hareket eden kortej, Yunanlılara hoş görünmek için camilikten çıkarılan mahzun Ayasofya'nın önünden geçmiş Dolmabahçe yoluyla Taksim'e ulaşmıştır. Taksim Meydanına evvelce gelen coşkun kalabalığa katılan kortejle, meydan hınca hınc dolmuş, Türk Milletinin Kıbrıs mevzuunda nasıl birbirine kenetlendiği dünya umumî efkârına bir defa daha gösterilmiştir. «Ordu Kıbrıs'a», «Tural Paşa hazırız» nidalarıyla Türk Ordusuna yapılan sevgi tezahüratları arasında devam eden mitingde, «Zafer İnananlarındır», «Çizmesi olmayanın aklı yoktur», «Zafer Türk'ün gıdasıdır», «Türkler Müslüman kaldıkça Kıbrıs bizindir», «Hedef : Kıbrıs, 12 Ada, Selânik», «Kıbrıs'a giden yol Ayasofya'dan geçer» şeklinde yazılar bulunan döviz ve pankartlar bu mitingin karakterini ve bütün bir kitlenin duygularını ifade ediyordu.

Vakur bir hava içinde cereyan eden mitingde konuşan M.T.T.B. Genel Başkanı İsmail Kahraman, İlhan Eğemen Darendelioğlu ve diğer hatipler Kıbrıs dâvamıza dile getirmişler, çıkacak bir harbin mes'uliyetinin Türkiye'ye ait olmadığını dünya efkârına açıklamışlardır. Ordunun derhal müdahale etmesini istediler, «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» parolasıyla oyalanmanın zamanı olmadığını belirttiler. Patrikhane, Ruhban Okulu ve Rumların yurt dışına atılmasını, Ayasofya'nın cami olarak açılmasının Yunan'a iyi bir cevap olacağını belirterek hükümeti aktif harekete davet ettiler. Bu arada Erman Tuncer tarafından okunan Fatih'in şiiri gözleri yaşartmıştı.

İstanbul'da daha sonra tertip edilen Harp Mitingi ve Vatan sathında yapılan diğer mitingler Kıbrıs meselesinde Türk Milletinin ne kadar hassas olduğunu bir defa daha göstermiştir. Enerjik bir harekete geçen hükümet Yunanistan'a sert bir nota vermiş, T.B.M.M.'den harp yetkisi almış, orduya alârm verilmiştir.

M.T.T.B. artan savaş ihtimali üzerine bir «Kıbrıs Gönüllüleri Ordusu» kurulması için faaliyete geçmiştir. Kısa bir zamanda vatan sathında M.T.T.B. kayıt bürolarına gelen gönüllülerin 14.000'e çıktığı görülmüştür.

Kıbrıs gönüllülerinden 3 otobüs dolusu genç, Fatih Camiinde Cuma namazını kıldıktan sonra Fatih'in Türbesini ziyaret etmişler, yapılan dua-

dan sonra tekbirler getirerek sınırdaki ordu birliklerine gitmek üzere Trakya'ya hareket ettikten sonra Keşan'daki Yunan sınırından toprak almışlardır.

Sınırdan alınan toprağı, Türk Bayrağını, Kur'an-ı Kerim'i, ve Kılıç'ı Orgeneral Cemal Tural'a takdim eden, kahraman Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin sözcüsü M.T.T.B., mitingle, bildiriyle, konferansla anlatamadığı duygularının kelimesiz ifadesine ulaşmıştı.

#### ANADOLU ŞAHLANIŞ MİTINGİ (12/Kasım/1967)

Altmışa yakın milliyetçi teşekkülün katılımıyla Erzurum'da düzenlenen bu mitingde 18 hatip konuşmuş, Doğu Mitingleri adı altında evvelce düzenlenmiş toplantıları tel'in etmişlerdir.

Genel Başkan İsmail Kahraman, «Türkiye, bir şahlaniş bir silkiniş ve aksiyona geçiş hareketi içindedir. Bugün çeşitli maskeler altında suret-i haktan görünüp, millî ve manevî değerleri tahrip etmek isteyenler belirmiştir. Şu ya da bu isim altında menfur ve hain emellere hizmet etmek isteyen bu bir avuç sapık topluluğa ders vermenin zamanı gelmiştir.» şeklinde başladığı konuşmasında sözlerini şöyle bitirmiştir : «Anadolu, dinine ve manevî inançlarına bağlıdır. Türklüğü ve İslâmiyetin faziletini reddeden bir görüşe karşı mutlaka muzaffer olunacaktır. Çünkü zafer, Allah'a inananlarındır.»

Daha sonra (1968 yılında) İstanbul, Ankara ve İzmir'de de tertiplenen Şahlaniş Mitingleri yurt çapında alâka görmüş millete yapılan küfürlerle kirletilen meydanlar da aslı manâsına kavuşmuştu.

#### AÇIK OTURUM (29/Nisan/1967)

M.T.T.B. Kültür Müdürlüğünce tertiplenen Kültür Emperyalizmi Karşısında Türk Kültürü konulu açık oturumu Prof. Faruk K. Timurtas yönetti. 29 Nisan 1967'de M.T.T.B. salonunda yapılan bu açık oturuma Prof. Tahsin Banguoğlu, Prof. Enver Esenkova, Prof. Sabahaddin Zaim, Doç. Nureddin Topçu ve Genel Başkan İsmail Kahraman katılmışlardı. Konuyu çeşitli yönlerden ele alan hatipleri kalabalık bir dinleyici topluluğu ilgiyle takip etti.

16 Eylül 1967'de Kültür Müdürlüğü tarafından Maarifimizin Bugünkü Durumu konulu bir açık oturum düzenlenmiştir. Ahmed Kabaklı'nın yönettiği bu açık oturumda Prof. T. Banguoğlu, Prof. Mümtaz Turhan, Ali Rıza Alp, Alâaddin Kısakürek ve İsmail Kahraman konuyu çeşitli yön-

lerden ele alarak maarifimizin bugünkü durumunu tenkid edip, hal çareleri ileri sürmüşlerdi. Hususiyile Liselere Din Dersi konusunda da fikir birliğine varılarak bunun zaruret olduğu ifade edilmişti.

Ayrıca 21 Mayıs 1967'de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsüyle M.T.T.B. müştereken, Maarif Meselemiz, Din ve Ahlâk konulu bir açık oturum düzenlemişti. Bir de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile İ.T.F. Talebe Cemiyetlerinin düzenledikleri Üniversite Reformu nasıl olmalıdır? Konulu açık oturum da M.T.T.B. salonunda yapılmıştı.

#### KONFERANSLAR

Millî Eğitim Bakanı eski Kültür Müsteşarı Adnan Ötügen (eski Birlikçilerden) 29 Nisan 1967 günü M.T.T.B. konferans salonunda Türk Dili ve Tahrif Edenler konulu bir konferans verdi. Çok ilgi gören bu konferans, M.T.T.B. Kültür Müdürü Vahab Kaba tarafından tertiplenmiştir.

Filipin Üniversitesinin tek müslüman profesörü Dr. Edip Sezar Majul, Cornell Üniversitesinin davetlisi olarak yaptığı Amerika seyahati dönüşünde bazı Avrupa ülkelerini gezdikten sonra İstanbul'a gelmişti. M.T.T.B. bu arada Müslüman Profesöre salonunda Güney Doğu Asya'da İslâmiyetin yayılışı ve bugünkü durumu konulu bir konferans verdi. İlgiyle takip edilen konferansın basında da geniş yankıları oldu.

M.T.T.B. Kültür Müdürlüğü, Anadolu'nun bir çok yerlerinde ilgiyle takip edilen konferanslar veren Mustafa Yazgan'ı davet ederek 15 Kasım 1967'de, M.T.T.B. salonunda bir konferans verdimişti. Hararetle takip edilen konferansın konusu ilim ve Ahlâk'dı.

Necip Fazıl Kısakürek, Anadolu'yu kaynatan konferanslarından birini, Tarihimizde Sahte Kahramanlar'ı Kültür Müdürlüğümüzün daveti üzerine M.T.T.B. salonunda 25/Aralık/1967'de yeniden verdi. Sayısını bilemediğimiz kadar her yaştan dinleyici, üstadın ağzından çıkan her sözü bir şifâ şurubu gibi âdeta yudumluyordu.

#### ANMA GÜNLERİ

Büyük asker Mareşal Fevzi Çakmak'ın ölümünün 17. yıldönümü münasebetiyle 11 Nisan 1967'de M.T.T.B.'li gençler, Eyüp'deki kabrini ziyaret etmiş, M.T.T.B. salonunda da bir anma günü tertiplenmişti. Mareşal'in rahmetle anıldığı bu anma gününe milliyetine bağlı Türk halkı büyük ilgi gösterdi. Ankara M.T.T.B. Başkanlığı da ayrıca bir anma günü düzenledi.

Değerlerine bağlı Türk Gençliği merhum Prof. Ali Fuad Başgil için 6/Mayıs/1967 günü M.T.T.B. salonunda fatihalarla biten bir anma günü düzenlendi. Bugün Başgil için konuşan hatipler şunlardır: Genel Başkan



Ismail Kahraman, Prof. A. Selçuk Özçelik, F. Cemal Oğuz Öcal (şiir okudu) ve Necip Fazıl Kısakürek...

M.T.T.B. büyük Veli - Şair Mevlâna Celâleddin Rumi'nin 694. ölüm yıldönümünde de bir anma günü tertiplendi. Her yıl Konya'da yapılan Mevlâna ihtifallerine katılan M.T.T.B. Milliyetçiler Derneğiyle işbirliği yaparak 23/Aralık/1967 günü Birlik salonunda hazırladığı bir törenle İstanbul'u da iştirak ettiriyordu. Bugün Birlik kürsüsünden konuşan Prof. A. N. Tarlan, Nihad Sami Banarlı ve Av. Niyazi Özdemir Mevlâna'yı çeşitli yönleriyle tanıttılar. Mevlâna'dan okunan şiir ve sema'larla biten anma günü yüzlerce dinleyici tarafından takip edildi ve basında da geniş yankıları oldu.

27/Aralık/1967 günü M.T.T.B. salonunda İstiklâl Marşımızın şairi Mehmet Âkif Ersoy için de bir anma günü tertiplendi. Bu anma gününde Prof. Mehmed Kaplan, Prof. Faruk Timurtaş ve Necmeddin Hacıeminoğlu, Âkif'i rahmetle anmamıza vesile olacak birer konuşma yaptılar.

#### HALKA HİZMET YOLUNDA

M.T.T.B. Ismail Kahraman devresinde yerleşmiş bir müessese olarak konfederasyon şeklinde çalışmış ve bünyesindeki Trafik Müdürlüğünde 1016 ehliyet, fotoğrafçılık kursunda 120 sertifika, Eğitim Müdürlüğünde 184 diploma vererek halka hizmet yolunda Türkiye çapında başarı sağlamıştır.

#### 49. GENEL KURUL

(12/Ağustos/1969 - 25/Mart/1971)

Millî bütünlüğümüzü kökünden dinamitlemeye matuf ideolojilere karşı, millî benliğine, ruh köküne bağlılıktan, mukaddes değerlere saygısından ilham alan gençlik, imanlı büyük Türkiye fikri etrafında birleşmişti. Ama bir takım elebaşı pozisyonundaki kişiler ortaya atılınca işler karışıyor, M.T.T.B. siyaset üstü gençlik politikasını devam ettirmelidir diyenlere aslında temelde aynı fikirde olan bu kişiler katı bir parti taassubuyla bu fikre karşı çıkıyorlardı.

İşte bu hava içinde Kayseri'de M.T.T.B. 49. Genel Kurul toplantısı 28 Nisan 1969 günü İsmail Kahraman'ın konuşmasıyla açıldı.

Yapılan Divan Heyeti seçiminden sonra Divan Başkanlığına Fethi Erhan, Divan İl Başkanlığına Erman Tuncer, kâtipliklere Hüseyin Arı ve Mustafa Ünal'dı seçilmişlerdir. Kongreye Yüksek Öğretmen Okulu ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Talebe Dernekleri katılmadılar.

Kongre gündeminde yer alan maddeler görüşüldükten sonra seçimler başladı. İki aday var : Burhaneddin Kayhan ve Mustafa Ok.

Turlar, turlar... Gerekli 2/3 çoğunluk sağlanamıyor bir türlü. Genel kulisler, kulisler... Meşrû faaliyetler... Kavgalar...

Kayseri 27 Mayıs caddesindeki iki guruba ayrılan delegeler, kıyasıya dövüşüyorlar.

Genel Başkanlık seçimi için turlar devam ediyor ve anlaşılıyor ki Kayseri'de netice alınmayacak.

Bu arada bazı prensip kararları alınıyor kongrede :

1 — Memleketimizde bulunan azınlık okullarının parçalayıcı faaliyetlerde buldukları için kapatılmaları.

2 — Eski kiliselerin onarılması Bizans'ın ihyası haline gelmektedir. Bu bakımdan tamir işlerine son verilmesi.

3 — Doğum kontrolünün derhal durdurulması.

4 — S.S.C. Birliği elçisinin istenmeyen adam ilân edilmesi.

5 — İmam Hatip Okulu mezunlarının Devlet Lise bitirme imtihanlarına girmeden Üniversiteye kabul edilmeleri.

6 — Yüksek İslâm Enstitülerinin akademi haline getirilmesi.

7 — Polis Enstitüsünün Polis Akademisi olması.

8 — Komünist ve kapitalist emperyalizmin protesto edilmesi.

9 — İsrail'in gelecekte Türk Devleti için tehlike olacağını gözönüne alarak işgal edilen İslâm topraklarından bir an önce çekilmeleri için gerekli teşebbüslerde bulunulması.

Oyların donuşu üzerine, bir protokol hazırlanıyor ve M.T.T.B.'nin Kayseri'deki 49. Genel Kongresi ileri bir tarihe atılıyor.

Gene bu protokola göre, M.T.T.B.'nin yeni idarecileri seçilinceye kadar geçecek devrede, Birliği; Başkan, 2. Başkan, kâtip ve diğer kâtip ten müteşekkil dördümlü Divan Heyeti idare edecek; Divan Heyeti idarede tam yetkili olacak ancak 4 kişiden müteşekkil Divanın aldığı kararlar uygulanacaktır. Kısaca, bir bakıma M.T.T.B. dört başkanlı bir teşkilât durumuna gelmiş olmaktadır.

Sonra, maalesef M.T.T.B.'de bu en büyük talebe teşkilâtında kongre divanının diğer üyelerinin davetlerine rağmen, Divan Başkanı divan toplantılarına gelmeyince Erman Tuncer, Hüseyin Arı ve Mustafa Ünal'dı 29 Mayıs'da, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethedişi dolayısıyla bir Fethi mitingi düzenliyorlar... Bayrağa sarılmış mücahitler, İstanbul caddelerinde yürürken, Fatih'in fethini Yeniçerileri temsil ediyor adeta.

30 Mayıs 1969... Necip Fazıl Kısakürek'in «İslâm önünde ideolojiler muhasebesi» isimli, yepyeni bir konferansı... Aynı gün Divan Başkanı Fethi Erhan'ın İlahiyat Fakültesini kapatmak isteyen, en hafif tabiri ile hainlere karşı basın toplantısı...

Üç aylık aradan sonra, 14 Ağustos 1969 günü 49. Genel Kurul'un, İstanbul'da M.T.T.B. salonunda tekrar çalışmalarına başlayışı... Münakaşalar, gürültüler, tatsız olaylar.

17 Ağustos 1969'da kongre tekrar açılıyor. Bazı kongre taktikleri. Zamanın geçmesine ve kongrenin uzamasına matuf taktikler.

Fakat, artık delegelerin tahammülü kalmıyor. Taraf tuttuğu açık bir şekilde görülen Kongre Başkanına adem-i itimat önergesi veriliyor. Ve Divan Başkanı düşürülüyor.

Divan başkanının düşürülmesi üzerine salon gene ana baba gününe dönüyor. Eski Genel Başkan İsmail Kahraman kürsiye geliyor ve yatıştırıcı bir konuşma yapıyor. Ortalık sükûna kavuşuyor biraz.

Ama ya dışarı... Divan Başkanının düşüşüyle birlikte, birbirine giren dışarıdaki kalabalık... Daha dün, memleketi kanlı arenalara döndürmeye matuf hareketlerde hainleri, müşterek cephedekilerin elinden zor kurtarabilen polis; bugün bu müşterek cephedekileri ayırmağa gayret sarfediyor. Ne acı!.

#### BURHANETTİN KAYHAN

19 Ağustos 1969. Son oturum bu. Yapılan kongre divanı başkanlığına asistan Oktay Demirsöz seçiliyor. Sonra seçimler... Sekizinci turda, 116 delege oy kullanıyor. Burhaneddin Kayhan 72 Mustafa Ok 35 oy alıyorlar. 9. tur. Kongreyi kaybedeceklerini, yapılan oylama neticesi anlayanların salonu terkedişleri... 9. turda 80 oy alarak, Burhaneddin Kayhan M.T.T.B. Genel Başkanlığına seçiliyor.

Öğrenci hareketlerinin masumiyetini kaybettiği, komünist militanların eşkiyalıklarının son hadde geldiği ve bütün gerilla hareketlerinin başladığı bir dönemde Genel Başkanlık yapan Burhaneddin Kayhan başarılı çalışmalar yaparak, milliyetçi gençliğin hâdiseler üzerindeki görüşlerini efkârı umumiyeye açıklamıştır.

#### IŞIK MÜHENDİSLİK MİMARLIK ÖZEL YÜKSEK OKULU HÂDİSESİ

Işık M.M.Ö.Y.O. Talebe Cemiyeti seçimini mukaddesatçı ve milliyetçi gurup büyük bir çoğunlukla kazanarak solcuları hezimete uğrattılar. Fakat dışardaki kuvvetlerine güvenen anarşistler bir müddet sonra okulu boykot'a sokarak tahsile mani olurlar. Cemiyeti ellerinde bulunduranlar bir müddet sonra tekrar duruma hâkim olarak boykotu kaldırır ve okulu açarlar. Bunun üzerine sol bütün silâhlı kuvvetlerini toplayarak 19 Eylül 1969 gecesi Beşiktaş'taki okul binasını sarar. Öyle ki komünistler Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi dahil bütün silâhlı militanlarıyla sten tabanca, tomsonlarıyla okulu kuşatmış âdeta büyük bir savaşı göze almışlar. İlk önce okul uzaktan taranarak delik deşik edilir. Ve kurşun yağmuru altında okulun girişine ulaşan militanlar içeride beklenmedik bir taarruzla karşılaşurlar. Ve bütün komünist ordusu darmadağın edilir.

Hâdiseler sırasında Orman Fakültesinden Mehmet Cantekin vurularak öldürülür. Muhtemelen kendi arkadaşları tarafından kurban ihdas edilmek gayesi ile komünist ahlâkın neticesi olarak öldürülmüştür.

#### ŞEHİD MUSTAFA BİLGİ HÂDİSESİ

1950 yılında Bolu'nun Ekinciler köyünde doğan Mustafa Bilgi 1967-68 öğretim yılında İstanbul İmam-Hatip Okulu'ndan mezun olmuştur. İmam - Hatip Okulu mezunlarının üniversiteye alınmaması yüzünden lise diploması almak için Pertevniyal Lisesinin son sınıfına kaydolmuş, Pertevniyal Lisesinde okurken M.T.T.B. Orta Öğretim Komitesi Başkanlığı yapmıştır. Liseden mezun olduktan sonra yaz döneminde bütün günlerini M.T.T.B.'de geçirmiş üniversite imtihanları için çalışmalarını Birliğin binası içinde yapmıştır. Fakat 21 Eylül 1969 Cumartesi akşamı Mustafa Bilgi arada sırada kaldığı spor odasında yattığı sırada, saat 01.00 sıralarında müthiş bir patlama ile bina sarsılır. Menfur eller tarafından atılan bomba hedefini bulmuş, davasının vazgeçilmez neferi olan Mustafa Bilgi ağır yaralanmıştır. 22 Eylül 1969 günü kaldırıldığı hastahane de hakkın şehadetine kavuşmuştur. İlgililerce olayın faillerinin aranmasına başlanmıştır, fakat hâlâ faileri bulunmamıştır.

#### YILDIZ DEVLET MİMARLIK - MÜHENDİSLİK AKADEMİSİ HÂDİSELERİ

1969 yılı komünist faaliyetlerin en yoğun olduğu dönemdir. Solcuların İ.D.M.M.A.'nde kurdukları karargâhlar vasıtasıyla okuldaki milliyetçi talebeleri sindirerek, okula sokmamışlardır.

9 Aralık 1969 Cuma günü gece saat 20.30 sıralarında genç İ.D.M.M.A. öğrencisi Mehmet Büyüksevinç okul önündeki otobüs durağında beklerken tabanca ile vurularak öldürülür.

14 Aralık 1969 Pazartesi günü okula girmek isteyen milliyetçi gençlere okulu işgal eden komünist talebeler tarafından mâni olunmuştur. Dürbünlü tüfeklerle okuldan ateş açılmış ve kendi arkadaşları Battal Mehmetoğlu adındaki komünist militan talebe öldürülmüştür.

Bu hareketlerden sonra okul içinde azınlıkta bulunan komünist talebelerle yaptıkları mücadeleler neticesinde okula milliyetçi gençler hâkim olmuşlardır.

#### FETİH MİTINGİ

29 Mayıs 1970'de Fetih Mitingi yapılmış, mitingde Burhaneddin Kayhan, Necip Fazıl Kısakürek ve diğer konuşmacılar günün mâna ve ehemmiyetini belirten konuşmalar yapmışlardır.

## 50. GENEL KURUL

26/Mart/1971 — 27/Mayıs/1973

Türk Yüksek Tahsil Gençliğine hizmetinde 56. yılını tamamlayan Millî Türk Talebe Birliği'nin 50. Genel Kurulu 25 Mart 1971 tarihinde M.T.T.B.'nin Genel Merkez binasında çalışmalarına başlamıştır.

Genel Kurulu bir konuşma ile açan 49. Dönem Genel Başkanı Burhanettin Kayhan, Genel Kurula başarı dileklerinde bulunmuştur.

İ.Ü. Diş Hekimliği Asistanlarından Erman Tuncer Divan Başkanlığına, A.Ü. İlahiyat Fakültesi talebesi Hikmet Özdemir Divan İl. Başkanlığına ve Sedat Yenigün, Yusuf Akkaya divan kâtipliklerine getirilerek divan teşekkül etmiş ve Genel Kurul çalışmalarına başlamıştır.

M.T.T.B. Kurultayının yapıldığı ortam Türkiye'nin büyük hâdiselerden ordu kuvvetiyle kurulduğu bir devreye rastladı. M.T.T.B. ise 50. Dönem Genel Kurul raporunda tafsilatıyla anlatılan pek çok hâdiseye şahit olmuştu. Yani 12 Mart 1971'e kadar devam eden talebe hâdiselerinin tâ başladığı günden itibaren tarihçesi içinde M.T.T.B. önemli bir yer işgal eder. Sopa kavgasından otomatik tabancaya kadar uzanan anarşi tekâmülünün başlangıcında «Bu hâdiseler beynelmîlel komünizm faaliyetlerinin Türkiye'de uzantısıdır!» diye haykırdığımız zaman «Türkiy'de komünist var mı?» diye soruyorlardı. Şahlanmış Mitingleri ve buna mümasil mitingler, toplantılar, konferanslar, seminerler, basın bildirileri ile M.T.T.B. tek ikaz mercii idi. 12 Mart 1971'de ise ihtilâl nâralarıyla hâb-ı gafletten uyandılar. Siyasî iktidarların anlaşılmasız, saçkın tavırları içinde bir azınlık diktatoryası kurulurken, üç beş uyanık kişi koca bir milleti uçurumun kenarında durdurmuştur. Ashında bu üç beş yüksek rütbeli komutan şahsî dirayetleri yanında milletin tarihi misyonunun da ifadesi olmuşlardır.

25.3.1971 günü başlayan Genel Kurul çalışmalarını M.T.T.B. Genel Merkez İl. Başkanlık ve temsilciliklerinden 150'ye yakın delege ve kalabalık bir dinleyici kitlesi, basın, TRT. temsilcileri takip ediyordu. Burhanettin Kayhan'ın açış konuşmasından sonra kongre'ye gelen tebrik

telgrafları okundu. Davetlilerden sendika başkanları, milletvekilleri konuştu. Daha sonra da tesbit edilen gündem gereğince maddelere süratle geçildi. Genel Kurul'un görüşlerini efkâr-ı umumiyeye duyurmak gayesiyle Umumi Meseleler Komisyonu kuruldu. Bu komisyon Ankara Hukuk Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Edebiyat Fakültesi, İstanbul Hukuk Fakültesi delegasyonlarından müteşekkül bir heyet kurarak 50. Genel Kurul'un görüşlerini aksettiren bir beyanname yayınladı.

Genel Kurul'da M.T.T.B.'nin 49. dönem faaliyetleri 208 sahifelik bir raporla delegelere teahdim edildi. Bu arada İkinci Başkanlık ve Erzurum İcra Konseyi raporlarını teahdim ettiler. Gündemin faaliyetlerinin okunması, muhasebe ve murakabe raporunun okunması, tenkitlerden sonra 49. dönem M.T.T.B. faaliyet ve muhasebe raporunun ibrası oya sunuldu ve ittifakla ibra edildi. Akabinde organların seçimi maddesi görüşüldü. Bu arada Genel Kurul Kongre Divan kâtipleri Sedat Yenigün ve Yusuf Akkaya vazifelerinden istifa ettiler. Yerlerine Sefer Malak ve Bedri Keskin getirildi.

Bütün bu çalışmalar 26.3.1971 günü akşamına kadar sürdü. Akşam 50. Genel Kurul'un Genel Başkan seçimi maddesine geçildi. Divan Başkanı, M.T.T.B.'nin 50. Dönem Genel Başkanı, İkinci Başkan ve İzmir İcra Konseyliklerine Başkan seçimi maddesine geçildiğini söyledi. Genel Kurul'dan Genel Başkan adayı istendi. M.T.T.B. 49. Dönem Genel Muhasibi ve İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi talebesi Ömer Öztürk tek aday gösterildi. Salon adayı ayakta alkışladı...

### ÖMER ÖZTÜRK

Daha sonra seçimlere geçildi. Yapılan oylamada Genel Kurul delegasyonları, 132 oyla Ömer Öztürk'ü 50. dönem M.T.T.B. Genel Başkanı seçti. İkinci Başkanlığa Ankara İlahiyat Fakültesinden Mehmet Erol, İzmir İcra Konseyi başkanlığına Fehmi Kuru, Erzurum İcra Konseyi Başkanlığına, Erzurum Atatürk Üniversitesinden Mustafa Sarıççek, getirildi. Kongre salonunun alkışları arasında kürsiye gelen Ömer Öztürk, kongre delegelerinin gösterdikleri teveccühe teşekkürlerini bildirdi. Böylece 50. Genel Kurul çalışmaları sona erdi.

Ömer Öztürk, başkanlık döneminde M.T.T.B. bünyesinde tam bir birlik ve beraberlik teessüs ettirerek, M.T.T.B.'nin kapatılması için çıkarılan kânuna göğüs germiş, M.T.T.B.'nin faaliyetlerine devam etmesini temin etmiştir.

### BASIN TOPLANTISI

M.T.T.B. temel felsefesini kendi millî ve manevî değerlerinden almaktadır. Türkiye'nin bütün meselelerine temas ederken eldeki bu hassas ni-

zama asla terketmemektedir. Türkiye'mizin ekonomik, kültürel, ahlâki deñterleri, davaları vardır. Birçok kurtuluş formülleri ileri sürülüyor. Dün batıcılık diye topyekûn batıya kapaklananlar, kapitalizm merhalesinden sonra Marksizm merhalesindedirler. Yerli düşünceyi boğmaya çalışan komünizm ve sosyalizm aslında materyalist batı düşüncesinin bir uzantısıdır. İslâm ülkelerinde komünizm, emperyalist batıya duyulan hıncı istismar etmektedir. Batı emperyalizminden kaçarken, kuzul emperyalizmin ağına düşmektedir.

Millî Türk Talebe Birliđi olarak bütün ithal malı düşüncelerin karşısındaız. Türk'ün kendine has millî, mukaddes düşüncelerinin müdafacısı olduk ve olacağız. Türk Yüksek Tahsil gençliğine fikir ve kültürel çalışmalarla hizmet etmeyi tek gaye ve yol edindik. Biz anti kapitalist bir hareketin gençliğiyiz. Halk kitlelerinin candan bađlılıđı ile entellektüel halk sentezini bu teşkilâta kurduk. Hedefimiz. bütün Türkiye'de bu sentezi gerçekleştirmektir.

Hepinizi zafer inananlarıdır imanıyla seâlmlyorum.

#### KONFERANSLAR ve ANMA TOPLANTILARI

10. Nisan 1971 de Ahmet Kobaklı «Millî Hedefler», mevzuulu bir konferans vermiştir.

24. Nisan 1971'de Büyük İslâm Şairi ve mütefekkirî Muhammed İkbal, 17. Nisan 1971'de Büyük Hukuk Alimi Ali Fuat Başgöl, 30 Ocak 1972'de de İstiklâl Marşımızın Şairi Mehmed Akif Ersoy için M.T.T.B. Konferans salonunda anma toplantıları düzenlenmiştir.

İstanbul'un fethinin 519. Yıldönümü de 29. Mayıs 1972'de yapılan bir gece ile kutlanmıştır.

#### ALİ NİHAT TARLAN'IN TÜRK EDEBİYATINA 54 YILLIK HİZMETİNİN TÜRK GENÇLİĐİ ADINA KUTLANIŞI

54 yıl Türk Edebiyatına hizmet etmiş, okuttuđu binlerce talebeye eski edebiyatın sihirli havasını tattırması emektar hücümüz İstanbul Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü Başkanı ve Metinler Şerh Profesörü Ali Nihat Tarlan'ın 1972 yılının son ayında M.T.T.B. konferans salonunda 54. hizmet yılı kutlandı.

#### SİNEMA AÇIK OTURUMU

Millî Türk Talebe Birliđi Millî Sinema mevzuu üzerine bir açık oturum tertipledi. Sinemamızın ün yapmış söz sahibi kişileri konuşturmak dert ve davalarını efkâr-ı umumiyyeye duyurmak için yapılan bu teşebbüs ba-

sında fevkalâde ilgiyle karşılandı. San'atla ilgilenen bütün gazete ve mecmualar sütunlarında bu hadiseye yer verdi. Geniş yorumlar, tenkidler yapıldı. Yazılanların hemen hemen hepsi bir kitap hacmi dolduracak kadardır.

Şu hususa da temas etmek isteriz. Basının bazı çevrelerinde açık oturum hatiplerinden Metin Erksan ve Halit Refiğ'e oldukça fazla yüklenildiği görüldü. Öyleki bu iki zatın «M.T.T.B. Sandalyesine oturmaları onların bir dünya görüşünden kopuşun tescili» olarak ilân edildi. Gerçekten hayrete şayan bu ifadelerin altında şu acı gerçek yatmaktadır. Düşünceyi bađnazlık sınırlarından aşramayanlar korkunç bir taassubun içindedirler. İyi - Kötü M.T.T.B. bir isimdir ve belli bir görüşü vardır fakat bu görüş her fikre vatan ihaneti hariç saygı gösterir. Bunun için salonunu her düşünceye açmış sandalyelerine bu mevzuda fikir sahibi insanları davet etmiştir. O gün M.T.T.B. Salonuna göz gezdirenler pür dikkat 5,5 Saat usanmadan açık oturumu dinleyen olgun bir kitle görecekti.

#### GÜREŞ KURULTAYI

Türk gücünü, mert ve dürüst bir şekilde tesis ettiği «ahlâki spor-menlik» ile dünyaya duyuran güreş sporu, çeşitli sebepler yüzünden adeta bir can çekişme devresine girmiştir. M.T.T.B. Spor Kulübü de her millî meselede olduğu gibi bu işe de hassasiyetle el atmış, günümüzde hakikaten üzerinde düşünülüp halledilmesi icap eden bu mes'eale için bu sahada selâhiyetli olanların düşüncelerini efkârı umumiyyeye aksettirmeyi uygun görmüştür.

M.T.T.B. Spor Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanı Sezai Ergun, Gençlik ve Spor Bakanlıđı Müsteşarı Ulvi Yenil, Beden Terbiyesi Genel Müdürü İsmail Hakkı Güngör ve diđer bu sahada söz sahibi olmuş ilgilileri, Çağalođlu'ndaki lokaline çağırmıştır.

Böylece 15.9.1971 günü saat 14.00'de başlayan toplantıya davetlilerden hatip olarak; Dođ. Dr. Kaya Çilingirođlu, Dr. Burhan Pandül, Vehbi Emre, Dr. Bekir Avar, Cemil Erkök, Mustafa Dađıstanlı, Ali Gümüş, Nuri Boytorun, Sahir Özbek, Yusuf Aslan ve Halim Uđurlu katılmışlardır.

#### SOSYAL İLİMLER ENSTİTÜSÜ

M.T.T.B. Sosyal İlimler Enstitüsü'nün Tarihçesi ve Gayesi:

Millî Türk Talebe Birliđi Sosyal İlimler Enstitüsü'nün kuruluş hazırlıkları 1969'a kadar uzanır. Türk gençliğinin en eski talebe teşkilâtı M.T.T.B.'nin o zamanki idarecileri geçici bir buhrana sürüklenen asil ve necip Türk gençliğini sömürücü kalemlerden uzak tutmak, onlara ilmin ve kültürün ışığıyla dođru yolu göstermek için faaliyete geçmişlerdi.

Meseleleri sokaktan bekliyen idare adamlarına, milletin ve gençliğin tahammülü artık kalmamıştı. Türk Milletinin değişmez değerlerine sahip çıkacak, istikbâlin devlet adamlarını bir an evvel yetiştirmenin önemi her gün biraz daha artmakta idi. Meselelerimizi ilmin temellerine nasıl oturacağız? İlimci davramış üniversiteden idarî kadroya henüz aktarılmadığına göre bu nesil böyle heba mı olacaktı?

Aldığı ilmi görüşü bir tarafa bırakıp politikayı (iki yüzlülüğü) metod yaparak mekanizmayı ele geçirenlerin eyyamcılığına hâlâ göz mü yumulacaktı? Böyle bir dar boğazda perişanlığımızın ticaretini yapmağa kalkanlar bile oldu. Yabancı metodlarla işe girişenler Marksist, Leninist, Maocu doktrinleri piyasaya kurtuluş reçetesi olarak sürdüler.

Artık yerli ilim adamlarımızın kafalarındaki fikirleri Türk Milletinin hizmetine, ve onun gelişmesine tahsis etme zamanı gelmişti. İstikbâlin münevver kadrosunu teşkil edecek, geleceğin büyük Türkiye idealini gerçekleştirecek Türk gençliğinin meselelerini tarafsız bir açıdan ele alarak hal çareleri üzerinde durulmalıdır. Muhtelif sistemler, çeşitli fikir akımları içinde genç kardeşlerimizi doğruyu seçebilecek bir seviyeye ulaştırmak için öğretim üyelerimizin fakültelerdeki dersleri dışında onlarla devamlı ve sistemli bir şekilde meşgul olmalarında, onlara rahberlik yapmalarında sayısız faydalar vardır. Türk milletinin ancak kültürle tevhiz edilmiş gençlikle yaşayabileceğine inanıyoruz. İşte Sosyal İlimler Enstitüsü yukarıda bahsettiğimiz ihtiyaçtan doğmuştur.

M.T.T.B. 48. devre Kültür Müdürlüğü bu tablo karşısında Doç. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ın da çok orijinal ve isabetli bulduğu Millî Türk Talebe Birliği Sosyal İlimler Enstitüsü fikrini gerçekleştirmek üzere ilim otoritelerimiz nezdinde bir anket yaptı. Ankete katılan değerli ilim adamlarımız o zamanki Devlet Plânlama Teşkilâtı Sosyal Daire Başkanı hocamız Sayın Nevzat Yalçıntaş'ın bu fikrini müspet karşıladı. Ve tarih boyunca Türk Milletine ve gençliğine büyük hizmetler ifa edecek böyle bir müessesenin açılışını uygun buldular. Bugünün gençlerini gelecek için her türlü ilimle teçhiz etmek zaruridir, dediler. İşte böylece 48. devre Millî Türk Talebe Birliği Genel Başkanı kıymetli büyüğümüz Sayın İsmail Kahraman'ın kurmaya teşebbüs ettiği, yukarıda gayesini arzettiğimiz M.T.T.B. Sosyal İlimler Enstitüsü, araya muhtelif hâdiselerin girmesiye bugüne kadar açılmadı. Meselenin ehemmiyeti dolayısıyla çalışmalar da zaten ağır yürüyordu. Nihayet M.T.T.B. 50. devre Genel Başkanımız Ömer Öztürk bu hayırlı teşebbüsü yeniden ele aldı ve kuvveden fiile çıkararak asil ve necip Türk Gençliğinin hizmetine sundu.

#### FATİH GENÇLİK VAKFI

Millî Türk Talebe Birliğinin 47 - 48. döneminde Fatih Sultan Mehmed Han'a lâıyk bir eser vücuda getirmek için bir komite kurulmuş ve

halktan yardım toplanmıştı. Orta Öğrenim Komitesi ismini taşıyan komitenin gayesi sadece rozet mukabili yardım toplamaktı. Bugün ise yu.ç. çapında gelişmiş, onun idealinin bayraktarlığını yapacak bir hayırlı teşekkül olarak vazifesine devam etmektedir.

Komitenin topladığı 140.000,— liralık yardım 1971 Nisanına kadar bankada mahfuz tutulmuş ve Fatih'in hatırasını yaşatacak en güzel eser düşünce plânında kalmıştır. Heykel veya anıt onun ruhuna yabancılaşan bir nesle ne verebilirdi? Öyle bir şey olmalıydı ki, ecdâdın ebediyete uzanan eserlerine benzemeliydi. Sebiller, imarethaneler, köprüler, kervansaraylar, hanlar, geçmeler, mekteplerle ecdât kendini mütevazî mezarında fakat eserlerini cemiyetin hizmetinde bırakmayı tercih etmişti. Onların torunları olduğumuzu iddia eden bizlerin ruhlarına tezat teşkil edecek bir takım teşebbüslerde bulunmamız elbette düşünülemezdi.

50. Genel Kurulun işbaşına getirdiği Ömer Öztürk bütün bu projeleri de devr aldı. Düşünceler, taslaklar şeklindeki çalışmalarını daha kesif hale getirerek kuvveden fiile çıkardı. Bir vakıf kurulacak ve gençliğin istifadesine arz edilecekti. İlmî sahada adam yetiştirmek, maddî imkânları dar, milliyetçi arkadaşlara çalışma imkânları tanımak, burs vermek, lisan problemlerini halletmek için lisan mektepleri kurmak, araştırmacıları desteklemek, ucuz kitap temini için matbaa kurmak. İşte bütün bu derlere cevap veren millî ruha sahip insanların istifadesine arz edilmek üzere tesisler inşa etmek vakfın başlıca gayesi olacaktı.

29 Nisan 1969 tarihinde kurulan FATİH GENÇLİK VAKFI bu arzunun müşahhaslaşmasıydı ve 18 Haziran 1971 tarihinde 3. Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat eden vakıf 21 Haziran 1971 tarihinde resmen tescil edildi.

7 Ağustos 1971 tarih 13919 sayılı Resmî Gazetede, Vakıflar Genel Müdürlüğünün tescili yayınlandı.

## DERNEKLER KANUNU DOSYASI

Türkiye'yi fırtına gibi kasıp kayuran bir anarşi dalgası ardından suçlu arayan siyasi araştırmacılar kanuni sınırlar içinde vazife gören kuruluşları kapatma kararı alan bir Dernek Kanunu hikâyesini ortaya çıkardı. Halbuki anarşi Derneklerin hudutlarını çoktan aşmış legal ve illegal gayri kanuni teşkilâtlanmalarla Devletin kalbine yönelmişti. Demokrasinin tabii işleyişi içinde yer alan Derneklerin yok edilmesi veya değiştirilmesi neyi halledecekti? Yani bütün anarşi bu kanunla birden yok mu olacaktı? Kanun kuvvetini değil, devleti tanımayanlara yeni yeni kanunlar sunmak gerçekçi bir davranış mıdır?

Her ne ise bunun yorumunu siyasi tarihçiler yapsın. Ama madalyonun öte tarafına bakmak yani bizi ilgilendiren kısımlara göz atmak da bizim tarihimize geçmesi gereken bir husustur.

### DERNEKLER KANUNU VE M.T.T.B.

Dernekler Kanununun hazırlanması belli bir ihtiyaca cevap vermek ve o zaman yürürlükte bulunan Cemiyetler Kanununun boşluklarını doldurmak gayesiyle hazırlanmıştı. Fakat kanun, hazırlanışından yürürlüğe giriş tarihine kadar geçen zamanda muhtevasını bir hayli değiştirmiştir.

Halen faaliyette bulunan derneklerle ilgili fesih maddesi hükümet tasarımsında ve Millet Meclisinde kabuledilen şekilde yok iken, Cumhuriyet Senatosunda bu madde eklenmiş ve bunu da Millet Meclisi aynen benimsemiştir. Böylece derneklerin kapatılabilme kararı mahkemelerden alınmış ve yeni kanun hükümlerine, yani hükümet komiserine devredilmiştir. Dolayısıyla T.C. Anayasasının dernek kurmak, kapatma ve kapatılma ile ilgili amir hükmü çiğnenmiştir.

Dernekler Kanununun çıkarılma gerekçesi olarak eski kanunun kısa oluşu ileri sürülüyordu. 38 madde olan eski kanuna mukabil yeni kanun da 78 maddedir ve pek tafsilâtlı değildir.

Türkiye Cumhuriyetinin bir Anayasası bulunduğunu ve yapılan her kanunun bu Anayasanın amir hükümlerine uygun olarak hazırlanması icap ettiğini bilmemezlikten gelenler tarafından hazırlanan ve tamamen Anayasaya aykırı maddelerle dolu olan Dernekler Kanununun tatbikati elbette güç olacaktır. Çünkü T.C. Anayasasına uygun düşmeyen hükümlerin, bir çok ihtilâflara yol açacağı aşîkârdır.

22 Kasım 1972 tarihinde T.B.M.M.'de kabul edilen ve 2 Aralık 1972 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 1630 sayılı Dernekler Kanunu büyük yanlışlıklarla tatbikat safhasına konulmuştur.

Dernekler Kanunu incelendiği zaman, kendi maddeleri arasında çelişkiler bulunduğu ve Anayasanın tanıdığı hakları zedelediği açıkça görülmektedir.

Dernekler Kanununun hareketli zamanında 12 Mart havasının doğmasına ve memleketin anarşi ortamına sürüklenmesine büyük katkısı olan ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığınca kapatılan Cumhuriyet Gazetesi M.T.T.B.'nin bu kanun kapsamına alınması hususunda büyük bir kampanyaya girişmişti. Temel fikri yalan olan bu gazete M.T.T.B.'den mal kaçırıldığını, binanın Fatih Gençlik Vakfına verildiğini yazarak efkâr-ı umumiyeyi yanıltma yoluna gitmiştir. Halbuki 1971 senesinde tescil edilen Vakıf kurulduğu tarihten beri kendi binasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Cumhuriyet Gazetesi bu hareketiyle memleketin gerçek sahibi olan milliyetçi vatanperver gençleri kendi malı üzerinde hırsızlıkla suçlamaktaydı. Kaldı ki, bu haberin çıkmasından bir gün sonra Genel Başkanımız Ömer Öztürk'ün yapmış olduğu basın toplantısında, gazeteciler M.T.T.B.'nin durumunu görmüşler, teşkilâta ait olan malların yerli yerinde olduğunu bizzat tespit ve teyit etmişlerdir. Tabii ki bu basın toplantısında 1000 senelik devlet ve medeniyetimize karşı çıkan, Türkiye'nin temellerine dinamit koyan, kahraman Mehmetçiğe silâh geçen ve vicdanı sızlamadan vuranların koruyuculuğunu yapan bu gazete mensuplarından hiç kimse yoktu. Zaten gelmelerine de lüzum yoktu. Onların geleceği yerler, arzulanırları yerler, elbette bizim yanımız olamazdı.

Doğruyu, güzeli, iyiyi görebilecek kadar iyi niyetli olsalar kalemleleriyle memleket düşmanlığı yapmazlar.

Bu gazetenin yalanını ihbar kabul ederek faaliyete geçen ilgililer, kanunu bilmeden, ne demek istediğini iyi anlamadan, Türkün ruh köküne bağlı, milliyetçi ve vatansever Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin tek temsilcisi olan M.T.T.B.'yi, ev sahibini hırsız telâkki eden bir zihniyetle kanunsuz olarak mühürleme yoluna gitmişlerdir. Memleket yanında komünist marşların söylendiği, soygunların, adam öldürmelerin, kaçırılmaların rahatça yapıldığı bir ortamda memleket menfaatlerinin yanında olan M.T.T.B. her zaman anarşinin karşısında bulunmuştur.

Yapılan kanunsuz hareketlere karşı M.T.T.B. geçici 3. madde değil, 1. madde şumulüne girdiğini bir defa daha belirtmek için bir Dernekler Kanunu İnceleme Komisyonu kurmuştur. Bu komisyon gerekli çalışmalarını yaptıktan sonra, M.T.T.B.'nin durumunu mahkeme vasıtasıyla tespit ettirmeye lüzum görmüş ve Asliye Hukuk Mahkemesinde dâvâ açılmıştır. 14 Aralık 1972 tarihinde yürürlüğe giren 1630 sayılı Dernekler Kanununun geçici 1. maddesinde, mevcut derneklerin altı aylık bir sürede

yeni kanuna intibak etmeleri gerektiği, geçici 3. maddede ise eğitim ve öğretim müesseselerinde kurulu bulunan derneklerin infisah etmiş sayılacağı söylenmektedir. Mezkûr kanunun geçici 3. maddesi de feshi gereken derneklerin evsafını tayin ettiğinden, M.T.T.B.'nin hangi geçici madde şumulüne girdiğinin tespiti istenmiştir.

Asliye 1. Hukuk Hakimliği Recai Galip Okandan, Selçuk Özçelik ve Sabahattin Zaim'den kurulu bilirkişilere durumumuzu şöyle tesbit ettirmiştir:

«Ömer Öztürk tarafından Üsküdar Asliye 1. Hukuk Hâkimliğine verilen 15.12.1972 kaydıyla tarihli tesbit talebinde bulunan dilekçe üzerine Yüksek Hâkimliğinizce ittihaz buyurulan 15.12.1972 tarihli kararla bu hususta re'sen bilirkişi tayin edilmiş olduğumuzdan talep konusu ile ilgili gereken inceleme tarafımızdan icra kılındı.

Tesbit isteğinde bulunan Ömer Öztürk Üsküdar Asliye 1. Hukuk Hâkimliğine verdiği 15.12.1972 kaydıyla tarihli dilekçesine, 2 Aralık 1972 tarihinde yürürlüğe giren 1630 numaralı Dernekler Kanununun 11. bölümünde son hükümler başlığı altında geçici 1. maddede mevcut derneklerin 6 ay derneklerini infisah ettirmekte bulunduğu, mezkûr kanunun geçici 3. maddede ise eğitim ve öğretim müesseseleri içinde kurulu bulunan öğrenci derneklerini infisah ettirmekte bulunduğu, mezkûr kanunun geçici 3. maddesi feshi gereken derneklerin evsafını tâdat ettiğinden bu bakımdan Millî Türk Talebe Birliğinin hangi geçici madde şumulüne girdiğinin tespitini talep etmiş bulunmaktadır.

Tarafımızdan yapılan incelemeye göre, 22.10.1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun geçici 1. maddesi, «bu kanunun yayımı tarihinde mevcut olan dernekler, federasyon, birlik ve konfederasyonlar en çok altı ay içinde durumlarını bu kanun hükümlerine uydurmaya ve yeniden düzenlenecek dernekler tüzüklerinden dört nüshasını, merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük mülkiye âmirine vermeğe mecburdurlar» demek suretiyle bütün dernekleri şumul sahası içine almaktadır. Dolayısıyla, Millî Türk Talebe Birliği, mezkûr kanunun geçici 14 maddesine tâbidir.

M.T.T.B.'nin, mezkûr kanunun geçici 3. maddesine tâbi olup olmadığı hususuna gelince, zikri geçen kanunun geçici 3. maddesinde, kanunun yayımlandığı tarihte infisah etmiş sayılacak dernekler için, üniversite, fakülte akademi ve bunlara bağlı enstitü ve yüksek okullar ile sair her türlü resmî ve özel eğitim ve öğrenim müesseselerinde kurulu olmak şartı aranmaktadır. Yani bu derneklerin kanunî ikametgâhlarının ve faaliyet merkezlerinin, bu öğrenim müesseselerinin içinde olması şartı zikredilmiştir. Bundan anlaşılmalıdır ki, ancak yüksek öğrenim müesseselerinin binaları içinde kurulu ve faaliyet gösteren dernekler münfesh addedilecektir.

Millî Türk Talebe Birliğinin bugünkü durumu itibariyle kanunun geçici 3. maddesinde aranan şartın dışında kaldığı aşikâr bulunmaktadır. Mezkûr teşekkülün kanunî ikametgâh ve faaliyet merkezleri olarak yüksek öğrenim müesseselerinin herhangi birinin binaları ve müstemilâtı içinde bulunma durumu söz konusu değildir.

Bu itibarla heyetimiz, Millî Türk Talebe Birliğinin, 22.10.1972 tarih ve 1630 sayılı kanunun geçici 1. maddesinin şumulüne girdiği ve mezkûr teşekküle aynı kanunun geçici 3. maddesinin uygulanamayacağı sonucuna oy birliği ile varmış bulunmaktadır.

Keyfiyeti saygularımızla arz ederiz. 22:12.1972.»

İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinin kaza Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinin verdiği mütalâalar ve İstanbul'daki Asliye 1. Hukuk Hakimliğinin tesbiti ile Ankara Asliye 10. Hukuk Hakimliğine müracaat ettik. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinin mütalâaları aşağıdadır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Osman Berki, Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon ve Prof. Dr. Şakir Berki'nin mütalâalarının da aynı görüşte olması neticesi, Mahkemede söz alan iddia makamı M.T.T.B.'nin kanun karşısındaki durumu hakkında şunları söylemiştir :

«Millî Türk Talebe Birliği gerek bünyesi ve gerekse ikametgâhı bakımından bir eğitim ve öğrenim müessesesi içersinde kurulu bulunmadığından 1630 sayılı kanunun geçici üçüncü maddesi kapsamı dışında bulunmaktadır.

Yukarıda izah edilen gerçeklere binaen dâvânın reddine karar verilmesini talep ederim.»

Mahkeme kararında şöyle demiştir :

«Dâvalı derneğin 22.10.1972 tarih ve 1630 sayılı yasanın geçici 3. maddesinde sözü edilen derneklerden bulunmadığı, belirtilen hükmün dışında kaldığı Üsküdar Asliye 1. Hukuk Mahkemesinin 1972/257 değişik işler ve esas sayılı dosyasına verilen bilirkişilerin 21.12.1972 tarihli raporları ile diğer mütehassıs kimselerin verdikleri mütalâalardan anlaşıldığından bu yönden hükme yer olmamıştır.»

Ve hüküm: «Yukarıda açıklanan gerekçelerle ve C. Savcısının mütalâasına uygun olarak DAVANIN REDDİNE, kabili temyiz olmak üzere karar verilip Savcı Y. Ali İhsan Atay huzuru ile davalı Dernek Başkanı Ömer Öztürk'e 23.1.1973 tarihinde tefhim kılındı.»

Böylece bu dâvânın başından beri ileri sürdüğümüz: M.T.T.B.'nin 1630 sayılı Dernekler Kanununun geçici 1. maddesine girdiği tezi; hem hukuk ilim adamlarımız ve hem de Türk Adliyesince teyid edilmiş, ayrıca bu hüküm bir kaziye-i muhkeme haline gelmiş oluyordu.

## M.T.T.B. GENEL MERKEZ BİNASININ SATILMASI İLE İLGİLİ HEVESKAR TEŞEBBÜSLER

M.T.T.B. Genel Merkez binası İstanbul'un en merkezi yerindedir. Burası bir «Kültür Sitesi» gibidir. İstanbul'da talebeye ve vatandaşa açık konferanslar, anma toplantıları, kongreler burada yapılır. İstanbul'un en mükemmel tesislerine sahip M.T.T.B. Spor Kulübü 22 spor branşı ile burada faaliyet gösterir. Turizm büroları her gün yüzlerce talebe tur dolup taşar. Folklor Enstitüsü Md. Halk Oyunları ekipleri burada yetiştirilir. Eğ. Md.lüğü Üniversitelerarası giriş, yüksek okullara hazırlama kurslarını burada yapar. Üniversiteye giriş puanlarını talebeler burada takip ederler. Talebe ve öğretim üyeleri için Trafik Kursları burada yapılır. Geniş ve sıcak kütüphanesi, binlerce kitabı talebeye ucuz fiatla aktaran kitap kulübü, en seçkin filmleriyle sinema kulübü, değerli öğretim üyesi kadrosuyla çalışan Türkiyede benzeri olmayan «Sosyal İlimler Enstitüsü» burada bulunur. Demek ki M.T.T.B. Türkiye'nin en eski, en köklü ve en faal talebe teşkilâtı olarak hizmetine devam etmektedir.

Herne hikmetse Türkiye'de çalışmaya düşman kimseler vardır. Kim bunlar? Lâçka müesseselerden hoşlanan ve millî değerlerine bağlı gerçeklik arzulamayanlar desek acaba tam bir tarif yapmış olur muyuz?

Size bu tiplerin M.T.T.B. için oynadıkları, dehşet verici fakat hakiki bir trajedi - komik vak'ayı anlatalım :

Halkevleri Genel Başkanı «temelli senatör» Kadri Kaplan (M.T.T.B. raporunda zikredilmek suretiyle ismi ebediyete intikal ediyor) «Şu M.T.T.B. binası bir elimde olsa, ben neler yaparım» demiş. Bu düşüncesini o sıralarda Başbakan olan Nihat Erim beyefendiye arz etmiş.

«Olur, elbette, siz bina istersiniz, biz vermezmiyiz hiç? Herşey emrinize amâdedir» duygularıyla dolu bir idareci kadrosundan bu teklif elbette geri çevrilmez. Teşebbüsünün saadet-bahş semeresi ile mesut ve bahçıvar Kadri Kaplan bey Millî Emlâk Genel Müdürlüğüne 21.9.1971 günü Halkevleri Genel Başkanlığı adına başvurur.

1971 Eylül ayının sonlarına doğru Maliye Bakanlığı, Millî Emlâk Genel Müdürlüğü'ne Millî Eğitim Bakanlığına tahsissin kaldırılabilmesi için «izin isteme» yazısını gönderir. Burada bir soru akla gelebilir : Millî Eğitim Bakanlığının burada rolü nedir? Bunu anlayabilmek için bir resmî kâğıttan bugünün Türkçesine bir karar aktaralım : «Bab-ı âli Caddesi No. 37'deki Genel Merkez binası M.T.T.B. tarafından kullanılmak üzere Millî Eğitim Bakanlığına 12.2.1951 tarih ve 3/14060, 3/14061 No.lu Bakanlar Kurulu kararı ile tahsis edilmiştir.»

Vekiller Heyeti (Bakanlar Kurulu) kararı ile M.T.T.B.'ne tahsis edilen bugünkü merkez bina Millî Eğitim Bakanlığı (Maarif Vekâleti)'nin emrinde olduğu için Maliye Bakanlığı bu satışla ilgili olarak M.E.B.'na başvurmuştur. Amma hikâyenin bir püf noktası var. Bakanlar Kurulu kararı ile tahsis edilen bir binanın tahsis kararının kaldırılma selâhiyeti ancak ve ancak Bakanlar Kurulu Kararına bağlıdır. Amma Millî Eğitim Bakanı Şinasi Örel Bey Kadri Beyin şahsına hürmeten 27/10/1971 tarihli Millî Emlâk Genel Müdürlüğüne gönderdiği yazı ile «Tahsis»i kaldırdığını bildirir. Bunun üzerine Maliye Bakanlığı (Bakan Sait Naci Ergin) Millî Emlâk Genel Müdürlüğüne 6/5/1972 tarihinde gönderdiği yazı ile «Binanın satın alınmasını» ister. İş bundan sonra çok heyecanlı bir safhaya girer. M.T.T.B. binası sessizce ÜSTSEL YAZIŞMALARLA (!) satışa çıkarılır. Rejisör oyunun bu kadar mükemmel yürümesinin heyecanıyla dolu binanın alıcısı sıfatına bürünmek üzeredir. Bu sıralarda İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğü Eminönü Kaymakamlığına 17/5/1972 tarih, 516/1553 NO.lu yazıyla binanın fiyatının tesbiti ve satışının yapılmasını ister.

Tabii bu «Üstsel emir» ricasıyla Eminönü Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu 19/5/1972 tarih, 1026 No.lu kararı ile satışını yapar. Şimdi bu acı oyunun bir başka safhasına bakalım :

Kaymakam Salim Taşkın, Tahrirat Kâtibi İsmail Tüzer, Mal Müdürü Cevdet Ulaşır, Hükümet Tabibi Mehmet Gürler ve İlköğretim Müdürü Hüdaî Oran imzasıyla İlçe İdare Kurulu'nun toplanarak binanın kıymetinin 148.105,45 TL. olarak takdir edip halkevlerine satışının yapılması kararlaştırılır.

Koskaca M.T.T.B. binası 148 bin liracığa Eminönü Halkevi olarak Halkevlerine satışından sonra M.T.T.B. bu trajedi - komik hâdiseye davet edilmediği halde yanlışlıkla olan bir davet hâdisesine şahit olacak ve oynama gerecektir. Şimdiye kadar ondan habersiz fakat onun adına ne oyunlar oynandığını o zaman anlayacak, senaryo baştan aşağı okununca üslup ve sahneye koyma tekniği ile rejisör tesbit edilecektir.

M.T.T.B.'nin işleri nasıl altüst ettiğini bundan sonraki safhalarda takip edelim :



İlçe İdare Kurulu Genel Müdürlüğünün Defterdarlık Mimarları; Makbule Yalkılday ve Erhan ..... na şu yazıyı gönderir :

Maliye Bakanlığı

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

8/6/1972

İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğü

Servis : 3

Sayı : 516/1553

Konu : Kıymet bildirim

Sayın Makbule Yalkılday

Eminönü Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunun 1026 No.lu kararı ile Eminönü Mahmut Paşa Mahallesi Bab-ı Âli Ankara Caddesi No. 37'deki 1521.85 m2 lik (M.T.T.B.) ne tahsisli binanın 1080 sayılı kanuna göre Halkevlerine satışı takarrür etmiş ve 148.105,45 lira kıymet takdir edilmiştir.

Keyfiyetin tarafınızdan mahallinde tesbiti ve İlçe İdare Heyetince takdir edilen işlem bedelinin uygun olup olmadığının tarafımıza bildirilmesini rica ederim.

**Millî Emlâk Müdürü Y.**

Makbule hanım vazifesini müdrik bir memurdur. Döndürülen dolap lardan habersiz «bina»yı gelip görünce aklı başından gider. Büyük bir öfkeyle M.T.T.B. Genel Başkanlığına çıkar. Genel Başkanla görüşmek istediğini söyler. Özel sekreterlik Genel Başkanlığa bildirir. «Genel Sekreterlikte biraz bekle» dendiikten sonra Genel Başkanlık odasına kabul edilir ve Makbule Yalkılday hanım farkında olmadan M.T.T.B.'ni hâdiseden haberdar eder. «Siz nasıl olur da milyonlarca lira değerindeki bir binayı almaya kalkarsınız?» deyince iş aydınlanır. Mimar hanım yanlışlıkla bizi bu oyunu oynayanlar zannetmiş, öfkesi ile bilmeden bütün esrarı ifşa etmiştir. Kendisine böyle bir şeyden haber olunmadığı gibi bizlerin Bakanlar kurulunca tahsise binaen oturduğumuz anlatılmış ve evraktaki alıcının biz değil Halkevleri olduğu anlaşılmıştır. Bütün aksilik mimarın bu oyunu bilmemesidir.

Oyun böyle anlaşılınca 8.6.1972'de M.T.T.B. harekete geçer. Bu sırada Ferit Melen Başbakan, Prof. Sabahattin Özbek de Millî Eğitim Bakanı'dır. Vaziyet M.T.T.B. Genel Başkanı Ömer Öztürk tarafından Başbakan'a bildirilir. Bakanlar Kurulunun kararıyla bozulabilecek bir tahsis nasıl olur da böyle oyunlara âlet olabilir? Başbakan bunun üzerine Maliye Bakanını telefonla arar : «Böyle saçma sapan işlerin nasıl yapıldığını?» hayret ve öfkeyle sorar. Maliye Bakanı, Millî Emlâk Genel Müdürlüğüne emir verir ve satışı durdurur. O sırada Defterdar bey M.T.T.B.'ni ziyaret eder, satışın durdurulduğunu; binayı gezdiğini, mükemmel kullanıldığını

dan dolayı, tebriklerini; binanın değerinde yanlışlık yapıldığını; 148 bin değil 6 milyon değerinde olduğunu; bildirir.

Daha sonra Başbakan vaziyeti Millî Eğitim Bakanına duyurur. Millî Eğitim Bakanı tahsisi kaldırdığına dair yazıyı alâkalı mercie gönderir. Prof. Sabahattin Özbek M.T.T.B. Genel Başkanı Ömer Öztürk'e «Esasen bu tahsisi kaldırmaya bakanlığın hakkı olmadığını» bizzat bildirir ve temelli senatör bay Kadri Kaplan'ın minareye uydurmaya çalıştığı kulf nedeense uymaz ve traji - komik (kaç perdelik bilmeyiz) oyun sona erer.

Şimdi İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesinde Kültür Sarayını yakma, arabalı vapura sabotaj gibi faaliyetlerden mevkuf zatların mahkemeleri sırasında, sabotaj toplantılarının yapıldığı yerler arasında bir «Halkevi» nin de adı geçmektedir. M.T.T.B. binasının, emrine verilmesi istenen «Halkevi» dir. Sayın Kaplan'a üzüntülerimizi bildiririz ki M.T.T.B. talebe teşkilâtı olarak talebeye hizmet vazifesine devam edecektir ve hiç şüphesiz açıkça söyleyebiliriz ki M.T.T.B. komünizmin baş düşmanıdır. Sinesinde vatan ve millete ihanet etmiş tek insan yoktur.

Sözlerimizi Dernekler Kanunu ile başımıza yeni bir çorap örülecekken söylenmiş bir sözle noktallalım :

M.T.T.B.'yi kaldırmaya kalkmayın. Ağırdır. Bir yeriniz incinebilir.

#### 51. GENEL KURUL ve 51. DÖNEM (27/Mayıs/1973 - 7/Temmuz/1974)

Yarım yüzyılı aşan hizmetine devam eden Millî Türk Talebe Birliği'nin 51. Genel Kurulu 27 Mayıs 1973 pazar günü saat 10.00 da MTTB'nin genel merkezinde toplanarak çalışmalarına başladı.

51. Genel Kurulu Genel Başkan Ömer Öztürk bir konuşma ile açtı ve başarı dileklerinde bulundu. İttifakla kongre divan başkanlığına seçilen Erman Tuncer ve Divan Üyeleri yerlerini aldılar.

Türkiye'yi Rusya'nın peyki haline getirme çabaları içerisinde sıkı yönetim ilân edilmiş ve her türlü faaliyetler kısıtlanmıştı. Bu arada memleketi bu hale sokanların baş faileri memlekette cirit atıyor, atlarını istedikleri alanda gezdiriyorlardı. İşte bu şartlarda muhakkak MTTB'de hedef tutulacaktı. Nitekim sadece MTTB'nin kapatılması için 1630 sayılı dernekler kanunu çıkartılmış fakat emellerine kavuşamamışlardı. Arkasından bina satışa çıkartılmış fakat gizlilik içinde yaptıkları adı isteklerine muvaffak olamamışlardı. Evet 50. Dönem MTTB idarecileri var-yok kavgası vermişlerdi bu dönemde. Ve Genel Kurul üyelerinin hepsi aynı hissiyatla gözleri dolgun, kalpleri aynı aşk için atıyordu. Büyük mücadele ve muvaffakiyet.. Evet bunlar sevinç atışlarıydı.

Kongreyeye katılan misafirler ve MTTB'nin eski idarecileri birer konuşma yaptıktan sonra Genel Başkan Ömer Öztürk yaptıkları mücadele ve faaliyetlerden bahsetti. Muhasebe raporları sonra ittifakla ibra edildi. Ömer Öztürk Genel Kurul üyelerine teşekkür ettikten sonra yeni yönetim kurulu üyelerinin tesbitine geçildi ve tek liste ile seçime başlandı. Yapılan kapalı oyla yeni yönetim kurulu üyeleri ittifakla seçildiler.

#### RAŞİT ÜRPER

Genel Kurul çalışmalarına devam ederken, yeni seçilen Yönetim Kurulu hemen toplanarak İ.U. Fen Fakültesi talebesi olan Raşit Ürper'i ittifakla MTTB Genel Başkanlığına getirdiler. Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu Kararı divan başkanı tarafından okundu ve Geçen Dönem Sekreteri Raşit Ürper kürsüye gelerek ilk başkanlık konuşmasını yaptı. Raşit Ürper devraldıkları sancağı bir merhale daha ileriye götürerek teslim etmeye çalışacaklarını belirtilerek Genel Kurul üyelerine teşekkür etti.

#### KONFERANSLAR

1 Aralık 1973'de Ahmet Kabaklı «Gençlik ve Hedefleri», 8 Aralık 1973'de Prof. Dr. Ayhan Songar «Hız Duvarı», 15 Aralık 1973'de Ass. Dr. Erman Tuncer «Gençliğimiz ve Buhranları», 18 Mayıs 1974'de Mustafa Yazgan «Milliyetçiliğimizin Esasları» ve 30 Mart 1974'de Mustafa Müftüoğlu «Tarih Şuuru ve Yakın Tarihimiz» mevzularında konferans vermişlerdir.

#### AÇIK OTURUMLAR

##### PARALI ÖĞRETİM ÜZERİNE AÇIK OTURUM (22/Aralık/1974)

Yüksek tahsil talebelerini fazlasıyla alâkadar eden ve birkaç seneden beri sözü edilen «Yüksek Tahsil'in paralı olup, olmaması» 22 Aralık Cumartesi günü M.T.T.B. salonunda tartışıldı. M.T.T.B. Kültür Müdürlüğü'nün organize ettiği Açık Oturum'a; M.T.T.B. Genel Başkanı Raşit Ürper, Prof. Dr. Demir Demirgil (Boğaziçi Ün. Öğ. Üyesi), Prof. Dr. Erol Zeytinioğlu (İ.T.A. Reis Muavini) ve Devlet Planlama Teşkilatı Müşaviri Hasan Celâl Güzel katılmışlardır. Oturumu İst. Ün. Öğ. Üyesi Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş idare etmiştir.

##### 60. YILINDA TÜRK SİNEMASI (19/Ocak/1974)

Ocak ayı, Sinema Kulübü'nün düzenleyeceği ikinci açık oturum olan «60. yılında Türk Sineması» konulu toplantının hazırlıklarıyla başladı. 19 Ocak 1974'te yapılan oturuma çağrılanlar arasında Erman Şener, Oğuzata

Altaylı, Atilla Dorsay, Onat Kutlar, Ahmet Güner gibi sinema yazarları ve M.T.T.B. Sinema Kulübü adına Salih Diriklik yer alıyordu. Devlet - Sinema ilişkileri, Sinema - Toplum yaklaşması, filimlerin pazarlanması, aydın - basın ilişkileri çevresinde hazırlanan gündem dahilinde konuşmacıların düşüncelerini duyurmak her şeyden önce Türk Filmlerini eleştiren bir kitlenin görüşlerini öğrenmek bakımından önem taşıyordu. Aynı konuda ikinci bir oturumun daha ileri bir tarihte yapılacağı toplantının sonunda dinleyicilere duyuruluyordu.

#### YUNAN'A İHTİAR MITİNGİ

Türkiye'nin şimdiye kadar dış politikada aşırı «Sulhu ve Müsamahakâr» davranışlarının ortaya çıkardığı menfi durumlar, Kıbrıs ve Yunan meseleleriyle de kendini hissettirmiştir. Millî ehemmiyeti haiz bir meseledeki aşırı hoş görürlüğün faydalı olduğuna kani değil ve gerektiği yerde sert ve ciddi çıkışların olması lüzumu vardır. Bu müsamahakâr tutumun neticesi, Türkiye sınırlar dışında Millî bir politikanın uygulanmamasına sebep olmuş, gittikçe dejenere olan ve devletinden soğumaya başlayan kitlelerin meydana gelmesini temin etmiştir.

Ege Denizinde petrol arama, Yunan Cunta'sının yerini sağlamlaştırma için bir millî hedefler göstererek toplum heyecanlarına sebep olması gibi ihtimaller olmasına rağmen bu harekette Kıbrıs'ın şimdiye kadar yeni bir hamle ile halledilmesi düşüncesi yatığı tahmin ediyoruz. Bu arada ilk beyanatlarında, «Yunanistan en az bizim kadar anlaşılmalara sadıktır», «Her hangi bir ciddi durum yok» şeklindeki görüşler, son anda Hasan E. Işık'ın «Gerekirse ecdadımıza lâyük oluruz» konuşmasıyla seyrini değiştirmesi ve cüretli bir gelişme olması bakımından memnuniyet vericidir.

Millî Türk Talebe Birliği, şerefli geçmişinde Kıbrıs ve Yunanistan gibi tekerrür etmiş veya çeşitli vesilelerle diriltilmek istenmiş Millî meselelerde büyük hassasiyet göstermiş, gençliğe yol ve istikametler göstermiştir.

Son Kıbrıs hadiselerine gerekli hassasiyeti gösteren M.T.T.B. 13 Nisan günü yüzbinin üzerinde halkın katıldığı ve çok muhteşem bir miting yapmıştır.

#### ALTIN KALEM BİLGİ YARIŞMASI

Türk gencinin, yegâne temsilcisi M.T.T.B. Üniversite ve Orta Öğrenim Gençliğine yaptığı sayısız hizmetler yanında bu yıl ilk defa olarak Tercüman Gazetesi ile ortaklaşa İstanbul Liselerarası Altın Kalem Bilgi Yarışmasıyla da hizmetlerine bir yenisini daha eklemiştir.

M.T.T.B. okuyan gençliğin hizmetine koşan, ona her türlü sahada

rehberlik yapan, Milliyetçi ve Mukaddesatçı tutumuyla her gün yeni yeni faaliyetlerle okuyan gençliğe faydalı olan bu kuruluş; yaptığı fikri ve bedeni çalışmalarla Türk Millî Eğitiminin aksak ve bozuk yanlarıyla ezilen ve gereği kadar eğitim ve öğretim göremeyen Türk Yüksek Tahsil Gençliği ile Orta Öğrenim Gençliğinin gerçek hâmisî olmuştur. Olmaktadır ve; «Her gün daha iyi hizmet, daha iyi temsil» düsturuyula olacaktır da...

Bu yarışmada amaç; ortaöğrenim gençliğinin boş vakitlerini değerlendirmeleri başta olmak üzere; Üniversiteye giriş ayarında sorulan suallerle, onların üniversiteye de hazırlanmalarını sağlamak, derslere verdikleri ehemmiyet ve dikkat ölçüsünü bulmak, herşeyden evvel de Türk Kamuoyuna liselerin boş vakitlerini kültür çalışmaları yaparak değerlendirmelerini ve bunun şimdiye kadar ihmâl edildiğini ortaya koyacağı fayda ile gözler önüne sermekti... Ayrıca sorulan aktüalite sorularıyla da yarışmacı ve dinleyicilerin dikkatini günün aktüel meseleleri üzerine çekmek, günümüz dünyasında sadece ders kitaplarıyla yetinmenin olamayacağını aktüel meselelere de gereken ehemmiyetin verilmesi gereğine işaret etmekte.

M.T.T.B. bu gayelerle bilgi yarışmasını düşünmüş, büyük organizasyonu icabettiren faaliyeti İstanbul ve Anadolu Liseleri ile Türk Kamuoyuna duyurabilmek ve onların ilgisini çekebilmek için daha önceden; «Üniversiteye Giriş Rehberi» nde ortaklaşa hareket ettiği «Tercüman Gazetesi»yle müştereken tertiplemeğe cihetine gitmiştir.

#### ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ DENEME İMTİHANI

Millî Türk Talebe Birliği Eğitim Müdürlüğü Üniversite Giriş İmtihânına hazırlanan adayları imtihan havasına hazırlamak, test tecrübelerini arttırmak ve 1974 döneminde uygulanacak Genel Yetenek Testi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak gayesiyle 27 Haziran'da, Türkiye'de ilk defa Üniversiteye Giriş Deneme İmtihani tertiplemiştir.

Talebeler ve talebe velileri arasında büyük memnurluk uyandıran bu faaliyeti radyo, TV ve basın geniş şekilde kamu oyuna duyurmuştur.

Deneme imtihanı başta Genel Merkez İstanbul olmak üzere M.T.T.B. nin temsilciliklerinin bulunduğu; Ankara, İzmir, Adana, Erzurum, Trabzon, Konya, Kayseri, Sivas, Tokat, Erzincan, Balıkesir, Aydın, Denizli, Kütahya, İzmit, Adapazarı, Samsun, Nevşehir, Gümüşhane, Elâzığ, Diyarbakır ve Malatya'da olmak üzere toplam 24 ilde yapılmıştır.

Deneme imtihanına çok sayıda talebe müracaat etmiştir. İmtihan salonu temininde çekilen güçlük sebebiyle müracaat eden talebelerden ancak 10.150'si imtihana girebilmiştir. İmtihana giremeyenlere, imtihandan sonra soru kitapları dağıtılmıştır.

#### 52. GENEL KURUL (7/ Temmuz/1974)

51. Genel Kurulda vazife alan kıymetli arkadaşlarımız vazifelerini devretmek üzere 7 Temmuz 1974 Pazar günü M.T.T.B. 52. Genel Kurul toplantısının olacağını üyelerine ve kamu oyu'na duyurdular.

Kongre havasına çok erken girilmişti. Kongreye henüz uzun zaman olmasına rağmen M.T.T.B. Genel Merkez binası talebe arkadaşlarla dolup dolup boşalıyordu. Durum kongrenin çok heyecanlı geçeceğini gösteriyordu. Kongrenin yaklaştığı günlerde MTTB'ne hiç uğramayan kimselerin teşkilâta gelip gittiği gözden kaçmıyordu. Hele son günde bazı kimselerin niyetlerinin ne olduğu anlaşılıyordu. İşte bu atmosferle girildi 7 Temmuz 1974 Pazar gününe.

Pazar sabahı saat 10.00, M.T.T.B.'ne bağlı bütün dernek delegeleri başlayacak olan kongrenin yarım saat evvelinden hazır bir haldeler. Saat 10.30'da MTTB 51. Dönem Genel Başkanı Raşit Ürper, bir konuşmayla 52. Genel Kurulu açtı. Konuşmasından sonra, Divan Başkanlığı için teklif edilen 48. Dönem MTTB Genel Başkanı Avukat İsmail Kahraman ittifakla kabul edildi. Kongre Divanı ikinci başkanlığına İsmail Hakkı Biçer, Kâtipliklere de Ömer Kulaklı ve Cevat Sarıgülzül yine ittifakla seçilip yerlerini aldılar.

Daha sonra Divan Başkanı davetliler arasında bulunan hükümet temsilcisi İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ü protokol konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etti. Asiltürk konuşmasına 52. Genel Kurula başarılar dileyerek son verdi.

Bundan sonra kürsüye davet edilen 47. Dönem Genel Başkanı Milletvekili Rasim Cınıslı ve 50. Dönem Genel Başkanı Ömer Öztürk'ün konuşmalarını müteakip salonda hazır bulunan öğretim üyeleri ve milletvekillerine de söz verildi. Daha sonra, gündem gereğince, Genel Başkan Faaliyet Raporlarını ve Genel Muhasip te Muhasebe Raporlarını okuyup genel kurulun ibrasına sunuldu. Oylama neticesi Yönetim Kurulu ibra edildi. Raşit Ürper'in kendilerine gösterilen teveccüh ve itimattan dolayı Genel Kurula teşekkür etmesinden sonra Yeni İdare Heyetinin seçilmesine geçildi ve tek aday olan A. İhsan Mutlu'nun teklif ettiği liste ittifakla kabul edildi.

## ABİD ÖZMEN

Yeni İdare Heyeti kendi arasında yaptığı toplantıdan sonra İ.Ü. Tıp Fakültesi Talebe Derneğinden Abid Özmen'i MTTB Genel Başkanlığına seçtiğini açıkladı. MTTB tarihinde ilk defa dış ülkelerle ilişkilerinin başlatıldığı 52. Dönem Genel Başkanı Abid Özmen Genel Kurul Üyelerine teşekkür etti ve bütün gücüyle bu tevaccühe lâyık olmaya çalışacağını söyledi. Salonda bulunan davetlilerden başta İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk olmak üzere Abid Özmen'i tebrik edip başarı dilemeleri ile 52. Genel Kurul sona erdi.

## KIBRIS ve MTTB

7 Temmuz'da vazifesine başlayan Abid Özmen, o günlerin aktüel konusu olan Kıbrıs mevzuunda 19 Temmuz'da başlayan basın toplantıları, 22 Ağustos'ta Dünya Gençliğine Çağrısı ile devam etmiş, Üniversitelerdeki Talebe hadiseleri üzerine yapılan 7 basın toplantısı ve Üniversitede dağıtılan bir bildiri ile MTTB'nin hadiseler üzerindeki görüşleri efkârı umumiye duyurulmuştur.

19 Temmuz 1974'te Millî Türk Talebe Birliği'nde Genel Başkan Abid Özmen'in basın toplantısına kulak verelim :

«Büyük Türk Milleti;

Yıllardan beri kanayan yaramız, Kıbrıs Meselesi, son günlerde tekrar vahim bir manzara göstermektedir.

Lozan'dan bu yana devam eden gaflet uyumuzdan her seferinde istifade etmeyi beceren Yunan Palikaryası bugün de yeni bir usul denemektedir. Enosis idealinin ilk basamağı olarak Ada'daki idareye Yunan subayları el koymuşlardır.

Bu fiili işgal...» diye başlayan basın toplantısında Abid Özmen Ada'daki Yunan hilesini ve vahşetini bütün açıklığıyla anlatmış ve sözlerini şöyle bitirmiştir :

«Yeni hukukî yollar aramakla vakit geçirilmemeli ve Kıbrıs'a derhal müdahale yapılmalıdır!

Türk Yüksek Tahsil Gençliği olarak verilecek her türlü vazifeyi ifa etmeye hazırız...»

Bu yeni doğmuş bir fikir değildi.

48. Dönem Genel Başkanı İsmail Kahraman 4 Kasım 1967 de bir basın toplantısı ile Kıbrıs görüşlerini açıklamış, 11 Kasım'da da Kıbrıs Mitingi yapılmıştı.

11 Nisan 1974 de M.T.T.B., Yunan konsolosluğu önüne üzerinde «9 Eylül'ü unuttunuz mu?» yazısı ile siyah çelenk koymuş, aynı gün basın toplantısı yapılmış, 13 Nisan'da da «Yunan'a İhtar Mitingi» yapılmıştır.

Arkasından Yunan subaylarının Kıbrıs'ı işgal ve idareye el koymaları, 19 Temmuz'da Abid Özmen'in basın toplantısı ve 20 Temmuz sabahı erken saatlerde radyolarını açanların duydukları anons :

«Türk Silâhlı Kuvvetleri Kıbrıs'ta...»

## KIBRIS MESELEMİZ

Bu hadise üzerine Millî Türk Talebe Birliği Kıbrıs Meselesi adlı bir broşür neşrederek, Türk Yunan münasebetlerinin tarihi ve stratejik ehemmiyeti ile Kıbrıs Harekâtı esnasında meydana gelen hâdiseler tahlil edilmiştir. Broşürde bulunan yazıların başlıkları şunlardır :

Günümüze Kadar Türk - Yunan Münasebetleri (Yunanistan, Haç Zihniyeti, İskence ve Katliam, Dünya Kamuoyu ve Yunan Propagandası, Megalo İdea ve Venizelos, Kıta Sahaneliği ve Yunanistan), Kıbrıs Meselesinin Tarihi (Kıbrıs'ın İngiltere'ye Bir Üs Olarak Terki, Kıbrıs'ın Lozan'da Kaybedilişi, Lozan'dan Sonra), Kıbrıs Meselemiz ve Altında Yatın Hesaplar.

## MİLLÎ GENÇLİK ve ÇATI

Tevfik İleri Devrinde «Birlik», daha sonraki dönemlerde de «Millî Gençlik» adıyla yayın hayatına giren dergi uzun zaman aradan sonra 3. devre yayınına 1 Aralık 1974 de başladı. 52. Dönem boyunca da 7 sayı tamamlanmış oldu.

Bu dönemde ilk defa Orta Öğrenim Komitesi tarafından aylık «ÇATI» gazetesi çıkarıldı.

## ÖĞRENCİ REHBERİ

Türkiye'de bütün üniversite öğrenci ve adaylarına rehber olmak üzere teşkilatımız tarafından M.T.T.B.'nin 50. döneminde çıkarılmış olan «Öğrencinin E Kitabı» genişletilmiş ve geliştirilmiş bir şekilde «Öğrenci Rehberi» adı altında yeniden çıkarılmıştır.

## KONFERANSLAR

Ass. Dr. Erman Tuncer 16.11.1974'te «Günümüzün Meseleleri», Mustafa Müftüoğlu 23.11.1974'te «Yakın Tarihimizden Gerçekler», Üstad Necip Fazıl Kısakürek 30. Kasım 1974'te «Hesaplaşma», Vakıflar Bankası Umum Müd. Mua. Zeki Sayın 11.1.1975'te «Faizsiz Ekonomi ve Bankacılık», Ankara Ticaret Odası Genel Sekreteri Dr. Ağah Oktay Güner 5.4.1975'te «İsraf Ekonomisi» mevzularında konferanslar vermişlerdir.

## GECELER VE ANMA TOPLANTILARI

MTTB'nin 59. kuruluş yıldönümü 4 Aralık 1974'te muhteşem bir merasimle kutlandı. Büyük Fethin 522. yılı da 29 Mayıs'ta yapılan Fethin manâsına uygun bir gece ile anılmıştır.

21.12.1974'te İslâm Âleminin büyük Sofî ve Mutasavvıfı Mevlâna Celâleddin-i Rumî'nin vuslatının 701. yılı münasebeti ile bir gece tertip edilmiştir.

İstiklâl Marşımızın Şairi Mehmed Âkif Ersoy ve büyük İslâm Şairi ve mütefekkeri Muhammed İkbal de yapılan merasimlerle anılmışlardır.

## M.T.T.B. ÇANAKKALE'DE

Çanakkale Zaferi'nin Türk Tarihinde ayrı bir yeri, bir önemi vardır. Çanakkale Zaferi, Hakkın Batıla, Mazlûmun Zalime, İslâmın Ehli Küfre karşı, yokla var olmanın terihini yapanların kazandıkları yeniden dirilişin zaferidir!

İşte güç şartlar altında, böyle önemli ve manâlı bir zaferin kazanılmasından sonra maddenin iflâsı kanununu, Kahraman Ecdadımız Çanakkale sirtlarında kanlarıyla formüllerini yazarak, kemikleriyle şekilleri çizerek gücünü bir daha dünyaya ispat etmiştir.

Böyle bir zaferi kutlamak ve «Atılıp tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine» Çanakkale'de canlarını seve seve hiç çekinmeden inandıkları dâva uğruna vererek kanlarıyla ırmaklar, kemikleriyle tepeler meydana getiren, Çanakkale'yi düşmana mezar ederek, tarihe ölümsüzlük kazandıran aziz şehitlerimizi anmak için, MTTB ecdadına lânyk, dinî inancına bağlı bir gençlik kitlesine sahip olmanın gururu ve bahtiyarlığı içerisinde kuruluşundan beri her yıl 18 Mart günü Çanakkale'ye akın etmektedir.

18 Mart 1975'te Çanakkale'ye MTTB iki grup halinde gitti. İlk grup vapurla, ikinci grup ise 36 otobüslük bir konvoy halinde karadan gitmişti. Ayrıca Ankara, İzmir, Bursa, Manisa ve Adapazarı'ndan gelen MTTB mensuplarıyla beraber 3500 kişilik bir gençlik kitlesi ile merasimlere iştirak edilmiş ve Genel Başkan Abid Özmen bir de konuşma yapmıştır.

## MİLLÎ GENÇLİK GECEST

Tüm inanan gençleri bir araya getirmek ve halkla bu gençliğin kaynaşmasını sağlamak, bir yıllık bir birikimin usulüne uygun bir şekilde boşalmasını temin maksadıyla tamamen millî değerlerimize uygun tarzda bir gece tertip edilmiştir.

25 Nisan 1975'te Spor ve Sergi Sarayı'ndaki bu gecenin programı şöyledir :

1. Açılış - Abid Özmen
  2. N. Fazıl Kısakirek
  3. Mehter (Turgutlu) gösterileri
  4. Folklor gösterileri (Kafkas, Bitlis)
  5. Hediye Dağıtımı (Kompozisyon Yarışması, Eğitim Müd. Test İmtihanı)
  6. Spor Gösterileri (Karate, Tekvando, Jimnastik)
  7. Şiirler
  8. Kılıç - Kalkan ekibi
  9. Yıldırım Gürses (Türk Sanat Müziği ve Fetih Marşı)
- Ayrıca geceye Başbakan Yardımcısı, İçişleri Bakanı, Devlet Bakanı ve Adalet Bakanı da katılmışlardır.

## ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ DENEME İMTİHANI

Millî Türk Talebe Birliği, Üniversite imtihanlarında adayların test tecrübesini artırmak, imtihan havasına gurmelerini sağlamak ve esas imtihandan önce eksik oldukları noktaları görerek, bunlara hazırlanabileme fırsatı vermek için, ÜSS'den bir ay önce, 24 Mayıs'ta, ilki 51. dönemde yapılan Üniversiteye Giriş Deneme İmtihanı yaptı. ÜSS standartlarına göre tertip edilen imtihan Türkiye içinde 40 vilâyette ve Almanya'da Münih ve Bonn şehirlerinde yapıldı.

## LİBYA BAŞBAKANI ABDÜSSELAM AHMED CALLUD

Hükümetimizin misafiri olarak Türkiye'yi resmen ziyarette bulunan Libya Başbakanı Abdüsselâm Ahmed Callud'un İstanbul'da bulunması sırasında MTTB heyeti tarafından Hilton Otelinde ziyaret edilmiş, ertesi günü (10 Ocak 1975) ise Callud MTTB'ye gelerek Konferans Salonunu dolduran binlerce kişiye hitaben iki saat süren bir konuşma yapmıştır.

## IIFSO 3. GENEL KONFERANSI

Merkezi Kuwait'te bulunan IIFSO (Milletlerarası Talebe Teşkilâtları İslâmî Federasyonu) 3. Genel Kongresini 5 - 12 Temmuz 1975 tarihleri arasında MTTB organizesi ile İstanbul'da yaptı. 25 üye devletin temsilcilerinin katıldığı konferansın açılış konuşmasını Abid Özmen yapmış, daha sonra ise Üstad Necip Fazıl Kısakirek ve İstanbul Valisi N. Kemal Şentürk'te birer konuşma yapmışlardır.

## TAŞRA TEŞKİLATLANMASI

Eski dönemlerden 52. Döneme kadar açılmış olan teşkilât sayısı hepsi vilâyet olmak üzere 23 idi. 52. dönemde ise 22 si vilâyetlerde olmak üzere toplam 32 teşkilât daha açılmış ve teşkilât sayısı 55 i bulmuştur. Böylece 3 Ağustos 1975'te 67 vilâyetin 45'inde MTTB teşkilâtı açılmış oldu.

### 53. GENEL KURUL

Türk milletine 60 yıldır hizmet eden Millî Türk Talebe Birliği'nin 52. Dönem'de vazife alan değerli idarecileri vazifelerini yeni arkadaşlara devretmek üzere 3 Ağustos 1975 Pazar günü Genel Kurul'u toplamayı kararlaştırmışlar ve ilân etmişlerdir.

Kongre'ye daha uzun zaman olmasına rağmen arkadaşlar arasında seçim hazırlıkları başlamış, daha önce MTTB'ye hiç uğramayan kimseler o günlerde MTTB'den çıkmaz olmuşlar, hatta kendilerini aday göstermeye başlamışlardı. Nihayet kongre günü gelmiş, bütün delegeler sabahleyin salondaki yerlerini almışlardı. Kongre bir saat gecikmiş ve kongreyi açmak üzere Genel Başkan Abid Özmen kürsüye gelmişti.

Nisahnın temin edilmiş olduğunu delegelere bildiren Başkan, Divan Heyeti için aday istedi. Divan başkanlığına Av. Mehmet Alacacı, İkinci Başkanlığına Tevfik Arslan, Kâtipliklere de Zeki Cevahirioğlu, Mehmet



Abid Özmen açış konuşmasını yapıyor.

Gönen ve Cuma Tahiroğlu teklif edildi. Yapılan oylamadan sonra ittifakla kabul edilen Divan Heyeti yerini aldı. Açış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Genel Başkan Abid Özmen sözlerine;

«Millî Gençlik Hareketinin manâda mihraklaştığı, millî hareketlerin öncüsü, milletimizin gözbebeği, yarınlarımızın teminatı gerçek münevver kadroların yetiştiği, 59 yıldır Türkiyemizin kaderindeki yeri ve önemli rolü herkesçe kabul edilmiş olan Millî Türk Talebe Birliği'nin 53. Genel Kurul Toplantısını gençliğimize, memleketimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle açıyorum» diye başlamış ve daha sonra; Teknolojinin ilerlediğini, fakat meselelerin de çoğaldığını, çeşitli -izm lerin devirlerini tamamladıklarını, yeni bir sistemin arandığını, bu sistemin ise bizim sistemimiz olması hasebiyle üzerimizdeki mesuliyetlerin ağır olduğuna dikkati çekmiş, artık Türkiye'nin rota değiştirmesi gerektiğini belirtmiş ve sözlerini Genel Kurula başarı dilekleri ile bitirmiştir.

Daha sonra protokol konuşmalarına geçildi. İlk olarak kürsüye davet edilen İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, «Milletin büyük itimad ve tevaccühüne mazhar olan sizler milleti hiçbir zaman yanıltmadınız. Daima ilerlemek yolundaki gayretlerinizi devam ettirmenizi istiyorum» dedi. Konuşmasının bir bölümünde T.C. Anayasasının Lâiklik maddesine de temas eden Asiltürk, Devletin Lâik olduğunu ancak kişilerin lâik olamayacağını söyledi ve Genel Kurula başarı dilekleri ile konuşmasını bitirdi.

İkinci olarak kürsüye davet edilen Üstad Necip Fazıl Kısakürek; «Sizi Anadolunun 60 noktasına ateş kulelerini dikmiş Birlik Komutanlar



İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk konuşmasını yapıyor.

olarak selâmlarım ve muhabbetle kucaklarım» diyerek konuşmasına başlamış ve M.T.T.B.'nin tarih boyunca siyahtan başlayarak nasıl renk değiştirdiğini anlatmış, MTTB'nin son beş Genel Başkanı döneminde aslı rengi olan süt beyazı olduğunu söyleyerek, «Millî Türk Talebe Birliği hangi yakıtla işleyeceğini bilen bir lokomotifdir, asla vagon olamaz» diyerek konuşmasını bitirmiştir.

Bundan sonra kürsüye davet edilen MTTB 48. Dönem Genel Başkanı İsmail Kahraman «Mazisi Millî ve Manevî değerlere sahip olmak yolunda pek çok numuneleri bulunan MTTB mensupları küçük hesapların adamı değildir» diyerek Genel Kurula başarı dilemiş, MTTB 49. Dönem



Üstad Necip Fazıl konuşmasını yapmak üzere kürsüye geliyor.

Genel Başkanı Burhaneddin Kayhan da «Türkiye'de mevcut gençlik grupları içinde en mümtaz mevkiyi şu anda karşısında bulunduğu gençliğin işgal ettiğini» ifade etmiş ve MTTB'nin Türkiye'nin istikbalinin teminatı olduğunu belirterek Genel Kurula başarılar dilemiştir.

Kongrenin bu bölümünde Divan Başkanı Mehmed Alacacı Kongreye gelen Başbakan, Başbakan Yardımcıları ve Bakanlar'ın telgraflarını okudu. Kürsüye davet edilen MTTB 51. dönem Genel Başkanı Raşit Ürper; «Gençlik, bir milletin çocuklarına verdiği terbiyenin aynasıdır, MTTB geleceğin aydınlarını yetiştiren bir ocaktır» diye konuşmuş ve bilâhare gelen diğer telgraflar okunmuştur.

Sırasıyla Çorum Milletvekili Yasin Hatipoğlu, Prof. Dr. Ayhan Songar, Prof. Dr. Sabahattin Zaim, Kültür Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Emin Bilgiç, Doç. Dr. Mazhar Özman, Millî Eğitim Bakanlığı Halk Eğitimi Genel Müdürü Nahit Dinçer ve İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın konuşmalarından sonra saat 12.00 de toplantıya bir saatlik ara-verildi.



Kongreye iştirak eden misafirlere bazıları.

Saat 14.00 te delegeler kart kontrolü ile salona alınıp, divan başkanının mühür ve defterleri istemesinden sonra gündemin üçüncü maddesine geçildi. Bu maddeye göre Genel Başkan Abid Özmen faaliyet raporunu okumak için kürsüye davet edildi. Fakat, delegelerden gelen bir tak-

rirde faaliyet raporlarının kitap halinde dağıtıldığı ve yeniden okumaya lüzum kalmadığı belirtildi. Oylama sonunda kabul edilen teklifi müteakip 4. madde olan muhasebe ve murakabe raporlarının okunmasına geçildi. Genel Muhasip Rüşti Ecevit raporu okumak için kürsüye davet edilirken, Divan Başkanı Hesap Tetkik Komisyonu için aday istedi. Divana gelen iki teklif oya sunuldu ve Sadi Kaya, Murat Yerlikhan ve Mahmut Okur'dan müteşekkil heyet kabul edilerek, çalışmalarına başladı. Rüşti Ecevit raporu okuduktan sonra söz alan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak. delegesi Süleyman Yiğit; M.T.T.B. nin düzenlediği Üniversiteye Giriş Deneme İmtihani'nin gelir ve giderleri hakkında Genel Muhasip tarafından açıklama yapılmasını istedi. Genel Muhasip Rüşti Ecevit'in gerekli malumatı vermesinden sonra Hesap Tetkik Komisyonunun Divan Başkanlığına sunduğu rapor okundu. Raporda : «52. Dönem Genel Muhasibi Rüşti Ecevit tarafından heyetimize verilen muhasebe defterleri incelenmiş olup, gelir ve giderlerin denk olduğu ve tüm hesap kullarına uyulduğu görülmüştür. İnceleme sonunda muhasebe defterlerindeki hesapların doğruluğuna, gerçekleri aynen yansıttığına tarafımızdan karar verildi.» deniliyordu.

Gündemin Tenkitler ve ibra'yı ihtiva eden 5. maddesine geçildi. Bu maddede söz alan İ.T.Ü. Kimya Fak. Delegesi Nasuh Boztepe; faaliyetlerin M.T.T.B. içinde kaldığını yurtlarla okullara ağırlık verilmesi gerekti-



Misafirlerden diğer bir görünüş.

ğini söyledi ve dernek başkanlarının yönetim kuruluna girmesiyle yönetim kurulu faaliyetlerini tenkit imkânının kalmadığını belirtti. İstanbul Üniversitesi Talebe Derneği Delegesi Kasım Yapıcı ise, M.T.T.B.'nin her dönem bir öncekinden daha güçlü ve yaygın faaliyet yaptığını, bu dönemde de hukuki durumunun açıklığa kavuşturulmasıyla taşra teşkilâtlarının mağduriyetten kurtarıldığını, bu yüzden yurtlar ve okullarla fazla ilgilenemediğini ifade ederek Nasuh Boztepe'nin konuşmasını cevaplandırdı. Başka söz alan olmadığı için yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonunda ittifak sağlanarak ibra edilmiş oldu.

Bundan sonra gündemin 6. maddesi olan organların seçimine geçildi. Divan başkanlığına sunulan takrirler sonunda iki aday liste olduğu anlaşıldı. Kapalı oyla ad okunarak yapılan seçimden sonra sandık sayımı yapıldı ve Nedim Şirin'in teklif ettiği Rüşti Ecevit başkanlığındaki liste 101 oy alarak seçimi kazandı. Mustafa Öztürk başkanlığındaki liste ise 26 oy toplayabilmişti.

Gerekli çoğunluğu alan listedeki Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında toplandı ve daha sonra Divan Başkanlığına verilen deklarasyonda şöyle deniliyordu: «3 Ağustos 1975 Pazar günü 53. Genel kurulu müteakip yeni seçilen yönetim kurulunun en yaşlı üyesi olan Nedim Şirin baş-



Rüşti Ecevit Genel Başkan olarak ilk konuşmasını yapıyor.

kanlığında yapılan toplantıda Genel Başkanlığa Rüşti Ecevit ittifakla seçilmiştir. Bilgilerinize arz olunur.»

Daha sonra kürsüye gelen Genel Başkan Rüşti Ecevit, gösterdikleri



sabır ihtimam ve hassasiyetten dolayı, ayrıca kendisini ve listesini seçtikleri için Genel Kurula teşekkür etmiştir. Gündemin dilek ve temenniler bölümünde söz alan Recep Anaş yeni idarecilerin ekip halinde dinamik bir çalışma yapmalarını, Ahmet Eskinus ise birlik ve beraberlik ruhunun devam ettirilmesini, Zeki Cevahircioğlu da teşkilatlanma çalışmalarına hız verilmesine ve okul bulunan her yere MTTB teşkilâtının kurulması için çalışılmasını istediler. Başka söz alan olmadığı için Divan Başkanı kapanış maddesine geçtiğini bildirerek, saat 20.30'da 53. Genel Kurul toplantısını kapattığını delegelere ilân etti.

## BÖLÜM II

### M Ü D Ü R L Ü K L E R

- ④ BASIN - YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
- ④ DIŞ TEMASLAR MÜDÜRLÜĞÜ
- ④ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
- ④ KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ
- ④ TALEBE MESELELERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- ④ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ
- ④ TEŞKİLATLAR MÜDÜRLÜĞÜ
- ④ TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ
- ④ TRAFİK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
- ④ TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
- ④ ORTA ÖĞRENİM KOMİTESİ

## BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

53. Dönem başlarken, Basın Yayın Müdürlüğü'nün uygulamak istediği dışa dönük programın esasları ;

- Mukaddesatçı gençliğin tamamına hitab edilecek,
- İslâmcı talebe kitlesinin, MTTB bayrağı altında toplanmasını devam ettirici yönde yayın yapılacak,
- Yayın organlarımız vasıtasıyla küfürle mücadele ve materyalist eğitimin kurbanı gençliği İslâm'a davet,
- Güçlü bir İslâmî basın için eleman yetiştirilecek. (Mukaddesatçı gençliği yazmaya teşvik ve yazdıklarını değerlendirmek)
- Mukaddesatçı gençliği anarşik hadiselerin dışında tutmak,
- Silahların konuşmadığı ve fikirlerin tartışıldığı üniversite ortamı için yöneticiler ikaz ve efkârı umumîyeyi aydınlatmak,
- Mukaddesatçı gençliği, kışkırtıcı, bölücü, siyasi veya kültürel ajan provakasyonlarına karşı uyararak...ve benzeri şıklarla ifade ediliyordu.

3 Kasım'da üniversitelerin açılmasıyla başlayan anarşi, gelecek günlerde hangi noktaya varacağını haykırıyordu. Fakat günübirlik tedbirler anarşiyi önleyebilecekmiydi? Çatı'nın Aralık sayısında (8.sayı) neşredilen Talabe Haraketleriyle ilgili bir yorum denemesinden...

«Toplumumuzun aşağı yukarı her kesiminde türlü kaynaşmalara tanık oluyoruz. Bu kaynaşmanın en yoğun olduğu kesim hiç kuşkusuz gençlik kesimidir. Okullarsa sözünü ettiğimiz kaynaşma ve çatışmanın adeta resmi kurumları olmuşlardır, bilhasa son yıllarda. Öyle ki talebe, okulda mı yoksa savaş alanında mı olduğunu şaşırarak ölçüde olayların dozu artmış ve ortalığı bir panik havası bürümüş.

Geniş halk kitlelerindeyse umutsuzluğa varan bir karamsarlık duygusu hâkim. Güven iyiden iyiye sarsılmıştır. Mâserî şuurunu büsbütün yitirmemiş her yurttaş gazete okumaktan ve radyo dinlemekten korkar olmuştur. Her an yeni bir patlama olabilir kaygısı zihinlerde artık iyice yer etmiş.

Hâdiseler bu kadar ciddi ve tehlikeli boyutlara erdiğine göre çözümler üzerinde düşünürken kılı kırk yaran ince hesaplara başvurmak ve sebeplerin dibine kökenine inmek gerekir.

Mesele temelde tek nokta üzerinde düşünülse bile dışa doğru uzandıkça yani muhitte çeşitli zikzaklar çizer. Ayrıntılara değinmek ve birtakım moda yaklaşımlarda bulunmak değil maksadım. Önemli olan temeldeki o tek noktayı yakalamak ve yorumu da ona göre ayarlamaktır.

Şimdi... Gelelim söylemek istediklerimize; Toplumun hemen hemen bütün katlarına sıçrayan, en çok da gençlik ve okul çevrelerinde belirginleşen bu psiko - sosyal patlamalar içtimaf yapımızdaki tedavisi çok gecikmiş ve alabilmiş müzminleşmiş bir hastalığın görmezlikten gelinemez alametleridir. Onun içindir ki sık sık vuku bulan gençlik olaylarını, talebeler arasındaki uyumsuzluk ve kıpırdanmaları doğrudan doğruya eğitim çarkındaki bozukluğa bağlamamak gerekir. Bu, çok sığ ve yüzeysel kalan bir bakış tarzı olur.

Aydınlarımızın büyük bir çoğunluğu yanılıyor, dillerinde hep aynı nakarat: Eğitim sistemi bozuk. Doğrudur, evet. Hattâ görüldüğünden daha bozuk ve sakatır sistem. Fakat bunu da aşan bir şey var. Ülkemizde bilmem kaçınıcı yaşını dolduran ve hayli ihtiyarlamışa benzeyen düzen. Ağaç neyse meyve de o olur. Dal, budak, yaprak ve meyve köke, ana gövdeye bağlıdır ağaçta. Başka türüsü de mümkün değildir.

Buna göre sıhhatli bir muhakeme kıyaslama yapılabilir; Biz yabancılara kültür istilasına uğramış mazlum bir milletiz. Çağlar boyu yapmadıkları ihanet ve hile kalmayan düşmanlarımızın keyiflerince değiştirmiş toplum yapımızı tepeden tırnağa. Bu arada kültür irfan ve ruh aşlamak mevkiinde olan öğretim kurumlarımız da temelinden başka laştırılmış oldu. Kendi öz yazısını bir çarpıda atacak kadar ve bin yıllık ihtişamlı medeniyetiyle olan ilgisini bir kalemde kesmeye varan korkunç hatalar işlendi.

Sonunda tanıyamadık kendimizi. Okul talebeye, talebe kendisine yabancılaştı. Bütün fertleri kapsayan genel ıstırap hali. Ve bu durum günümüze kadar gelir. İşte yukarıda «tek nokta» diye vurgulamak istediğimiz temel - sebep budur.

Boş tesellilere kanmayalım: Bazı dönemler tavsamış gibi görünse de talebe kaynaşmaları, gençlik çatışmaları sürer. Çoğu zaman da ülkeyi baştan başa anarşi gulgulesiyle doldurarak ve masum halkımızın huzurunu bozarak. Çünkü ana - yapıdaki hastalık ikide bir nüksedecektir. Önü alınmaz bunun. Taki hastalık giderilinceye, yeni düzen yüzdeyüz yerli bir düzen oluncaya kadar.

Dikkatlerin bu nokta üzerine çekilmesi gerek.

Aydınlarımız peşin hükümlerden sıyrılmış olarak ve asla işi basite almadan, her türlü acelecilik ve umursamazlık duygusundan uzak bir şekilde bu hayatı husus üzerine eğilmelidir. Aksi halde meydan kışkırtıcılara kalır, onlar da genç kafa ve beyinlere akla gelmedik inkâr ve anarşi tohumlarını ekmeye devam ederler. Sonunda kargaşa büyür, ortaya daha berbat bir ortam çıkar.

Dişardan gelen menfur esintileri de hesaba katmak gerek. İlkokuldan üniversiteye eğitim müesseselerimizin tamamı âdetâ Batının ülkemizdeki resmi şubeleridir, ilimde yönetimde bile dışa bağımlıyız. O yüzden ki Batıda meydana gelen bir kıpırdanma hemen bizde de gösterir tesirini. Başlarız onların yaptıklarının tıpkısını yapmaya. Bu taktitte başarılı olabilesek, gene iyi. Olaylar bizde çehre ve istikamet değiştirir. Öyle ki dolu dizgin akan taşkın bir ırmağın hırçın dalgalarını andırır gençlerimiz arasındaki kaynaşmalar.

Ayakların bastığı toprak kayıyor, sendeleme o yüzden.

Önce zemin sağlamlaştırılmalı, sağa sola yalpalama kendiliğinden son bulur. Böylece ardi arası kesilmeyen bağırış çağırışlar da biter.»

Millî Gençlik'in 8-9. sayısında başyazının bir bölümü «kurtuluş'a giden yolu tıkayanlar»dan Komünizm'e karşı bir alternatif olarak gözüken diğer bir harekete gelince: «Komünizm'e karşı çıkmak, doğruyu getirmek değildir. Getirdiği tez de açıkça izah edilmelidir. Bozuk düzeni nasıl tahlil ediyor ve ne gibi bir ıslâh istiyorsunuz? Hangi değerlere inanıyorsunuz? Bir medeniyet vücuda getirmişiz. Bu medeniyet bir iman çizgisi üstünde devam eden medeniyetlerin devamcisıdır. Bunca yıl dünyaya hükümlerân olduğuna göre tecrübe edilmiş bir yaşama gücü var. Bir cemiyet yapısı temel değerleri devleti ayakta tutan müesseseleri olmuş. O medeniyetin mahsulü olan vâkur; asil, afif, fedekâr, cömert insanlar; ana . baba nesli olarak henüz aramızda.. O halde bu köklü medeniyetin yeneden çağın şartlarına uygun ihyası gerekirken ecdadımızın fazilet mirasını kendi şahsımızda devam ettirmek dururken; bin seneyi atlayarak efsâne ve masal devirlerine özlem duymak yanlışır. Bir heyecan unsuru olabilir ama dünyevi hiçbir meseleye hal çaresi getirmez ve hele hele «Osmanlı'nın niçin her şeyi çirkin de Türk'ün her şeyi güzel» gibi lâfları söyleyen birisini fikir babası kabul etmek, çok korkunç bir yanlış daha düşmektir. Çünkü bu bozuk düzenin fikir babası odur. İman Medeniyetini tasfiye eden hareketin ilham kaynağıdır. Batıcıdır. Ruhumuzun bir numaralı düşmanıdır. Fikirleri de Avrupa'nın millî burjuvazi meydana getirmek istediğini devirlerin ürünüdür. Pozitivist bir filozofun da şakiridir. Sonra! Bu toprakta yaşayan insanlara bütünüyle bir fikirle yaklaşmak gerekir. Tarihi bünyemiz bunu göstermektedir. İnsanın sevgisi de nefreti de belli bir inanca dayanmalıdır. Bir toprakta doğmanın ve bir ırka men-

sub olmanın ayıplayıcı veya şerefli bir tarafı olamaz. Mesele insanoğlunun kendine ne kattığıdır. Mesele belli bir imanı benimsemek veya benimsememektir. Abdullahları, Mehmetleri, Alileri; Karta, Galisçya'da. Yemen'de, Çanakkale'de omuz omuza düşmana karşı çarpışmış; onları dost yapmış, kaynaştırmış bir İslâm kardeşliği ortada iken: «Ne mutlu bizim ırka». «Her şey bizim ırk için» denilemez. Komünistlerin bizden kopartmağa çalıştıkları Müslüman ırkları bir de biz itersek o vatanın halini hesap edin. Azınlığın da çoğunluğun da ırkçılık yapması çirkindir. Kim yaparsa bölücüdür.»

Ve 15-16 Mayıs tarihlerinde Erzurum'da vukû bulan hadiselerden sonra gazeteler «Komandolar MTTB'lilere saldırdı» şeklinde başlık atıyorlardı.

## ÇATI

52. Dönemde Orta Öğretim Komitesinin 7 sayı neşrettiği aylık ÇATI gazetesi 8. sayısından itibaren, mukaddesatçı gençliğin tamamına hitab etmek üzere, Millî Gençlik'le paralel olarak, kadrosunda yaptığı genişletme ile neşriyatını 15. sayıya kadar sürdürdü.

Üniversitelerin önündeki yığılmalar patlama noktasına geldiğinde, politikacılar -oy kaygusuyla- meseleye çözüm getiriverdiler: Mektupla Öğretim. Partizan basının mektupla öğretimi bir fiyasko olmasına rağmen hal çaresi diye göstermesinden bir sene sonra Yaykur. Çati'nin 8. sayısından Yaykur üzerine :

«9 Kasım günü Millî Eğitim Bakanı tarafından basına açıklanan YAYKUR (Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu) projesine göre, Türkiye'nin yüksek tahsil meselesi eğitsel teknolojiye dayanan «açık öğretim» yöntemiyle çözmeyi teklif eden raporda; Sistemin temelini televizyonun oluşturduğu, öğrenim alanlarının a) Ön Lisans Okulları, b) Sanayi ve Tarım Kuruluşları Yüksek Okulları, c) Sağlık Kuruluşları Yüksek Okulları; şeklinde üçe ayrıldığı ve açık öğretimin bu yıl üniversiteye giremeyen 150 bin talebeye açık olduğu, kayıtlarının Aralık ortalarında yapılacağı, öğretimin ise subatta başlayacağını belirtiyor.

YAYKUR'un 3 amacının a) Bu yıl üniversiteye giremeyen 150 bin gence tahsil imkânı sağlamak, b) Gelecek yıldan itibaren batıdaki örneklerle benzer «açık üniversite»ye dönüştürmek, c) Modern eğitim teknolojisini Türk Eğitimi sistemine sokmak olduğu, açık öğretimin mektupla öğretim olmadığı ve mektupla öğretimin bir sistemin belkemiği tarzında düşünüldüğü sürece kalitesiz aldatmaca bir eğitimden öteye geçmeyeceği raporda yer alan hususlar arasında.

Mektupla öğretime geçen yıl 49 bin öğrenci kaydolmuş 29. bin kişi uygulamaya katılmış, bunlardan ancak 9 bini 2. sınıfa geçmiştir. Bu yıl 18 bin yeni talebin alındığı Mektupla Öğretim, gayesi siyasi bir yatırım olan ve siyasi bir yatırım olduğu için «aldatmaca»dan öteye geçmeyen Mektupla Öğretim, haklı talebin hakkını istismar eden Mektupla Öğretim, fiyasko ile neticelenen Mektupla Öğretim, hesabı sorulmak için mesullerini beklerken YAYKUR'un kaderinin mektupla öğretime benzemesi, benzetilmemesi dileğimizdir.



YAYKUR için çok gey söyleniyor ve söylenecek. Soru şu: YAYKUR birilerini susturmak için mi icraata geçmeli? Elbette hayır. Kangren olmuş üniversite meselesinin halli için bırakmış talebe potansiyelini memlekete faydalı kılmak için vs. Ancak YAYKUR planının bir veya birkaç kişinin kafasından değil de, üniversite ve akademi öğretim üyelerinin, ta-

lebe derneklerinin ve organizmesini yapacak müessesesinin oluşturduğu bir Şürada tartışılarak meydana getirilse idi, Türkiye'nin şartlarına uygun ve daha rahat bir çözüm bulunamaz mıydı?

Türkiye'nin gerçekleri ve nazariye ile tatbikatın uyumaması çok şey değiştirir, bekliyoruz yaraya vurulacak neşteri, bu neşter YAYKUR olabilir mi bilemiyoruz.»



9. Sayı : Meslek okulu mezunlarının Üniversiteye girmelerini imkân sağlayan Kânunun Cumhurbaşkanlığınca veto edilmesi üzerine MTTE'nin tertip ettiği Protesto Yürüyüşü ve Mehmed Akif'i anma gecesi ağırlıktaydı. M. Ertuğrul Düzdağ'ın hitabesi «Mehmed Akif'in dava adamlığı ve Milliyetçilik anlayışı», «Bu millet daima hür yaşamıştır ve öyle yaşayacaktır. İmanı çok kavîdir. Üzerine zırhtan bir duvarla yürüyen çilgün düşmanlardan ve onun vahşî «medeniyet»inden korkmamaktadır.

Bu millet yurduna yapılacak her hücumu, vücudunu siper edecek, hakkın vadettiği hürriyet dolu günleri inanarak bekliyecektir.

Bu millet altında binlerce şehid ecdadının yattığı vatan toprağını, dünyalardan kıymetli tutar. Bu vatandan ayrılmamak için herşeyini ve canını verir.

Bu millet, canını verdikten sonra bile son bir dilek olarak Allah'tan mabedini korumasını ve ezanların yurdu üzerinde devam etmesini isteyecek kadar müslümandır. Ancak bu isteği yerine gelirse ruhu şad olacaktır.



Bu millet, yurdunu, istiklâline sahip bir müslüman ülke olarak gördükten sonra neş'elenebilir ve şöyle haykırır:

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!  
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl!

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:  
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet.,  
Hakkıdır, Hakka tapan milletimin İSTİKLÂL.

İşte Mehmed Akif bey meşum böyle bir milletin milliyetçisi idi. İşte bu milliyetçğin tek bir adı vardır. Buna: İSLÂMÇILIK denir» şeklinde bitiriyordu.



9. Sayımızda haçlı seferine çıkan üç belçikalı gençin İstanbul'a geldiğini bildiriyorduk.

Mayıs ayı sonlarında bir yetkilinin beyanatı «Hilâl - Haç düşmanlığı yapmaya kimsenin hakkı yoktur.» şeklindeydi. 9. sayımızda «İslâma kin duyan karanlık çağın insanlarıyla aynı safta olmayı şeref sayanlara karşı sürdürdüğümüz savaşı kazanacağız» diyorduk.

10. Sayımızın kapak mevzuu; O günlerin aktüel meselesi, Sovyet me-

zaliminin kurbanı Cemiloğlu olayıydı. Orta sayfamızda Genel Başkanımız Rüşti Ecevit'le yaptığımız bir konuşma yer alıyordu.

11. Sayımızda Çanakkale Zaferinin yıldönümünde ve 12. sayımızda da Millî Gençlik Gecesi'nde haykırıyorduk. «Ey hasta çağ! İslâm'ın nefesiyle dirileceksin!» Negrettiğimiz, Genel Başkanımız Rüşti Ecevit'in Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Millî Gençlik Gecesi konuşmaları, mukadderatçı gençliğin teveccühüne mazhar oluyordu.



13. Sayımızda ofset baskıya ilk adımı atarken, «Fetih Nesli'nin diriliş Günü» 29 Mayıs Fetih Mitinginde yapılan Genel Başkanımız Rüşti Ecevit, Genel Sekreterimiz Kasım Yapıcı ve Üstad Necip Fazıl'ın tarihî konuşmaları, Mehmet Mengüç'ün Emperyalizmin Gerçek Düşmanları Kimler» yazısı, İslâm Zirve Konferansının tahlili, vs. yazılar Babıali'de günlerce yankı yaptı.

13 sayımızda başladığımız ofset ve onbeş günlük ÇATT'yı 15. sayılarımızda da devam ettirdik. 14. sayımızda Hasan Fehmi Ulus'un «Küffarı Tanımak» ve Mehmet Mengüç'ün devam eden «Emperyalizmin Gerçek Düşmanları Kimler» yazısı, okuyucularımızda Çati'ya karşı büyük bir ilgi uyandırıyordu.



15. Sayımızda kapakta Türkiye'nin gerçeklerine karşı Arap dünyasına takdim edilen belge niteliğindeki bir afiş yer alıyordu. 15. sayımızda yine Hasan Fehmi Ulus'un (vakit Geldiğinde)si, Mehmet Mengüç'ün (Vehimlerin Çarptığı Manasını Bilmediğimiz Kelimeler) yazısı ve Müm Öz'ün (Lâ tagnetü Kapısında), (Savaş, Barış, Zafer), (Amentüde Kalmak) yazıları ÇATT'nın okuyucu elinden düşmemesine vesile oluyordu. Ayrıca son sayfa MTTB'nin tam sayfa amblemi Çati'nin satışını rekora ulaştırıyordu.



16. sayısında daha güçlü Çatı'da buluşmak üzere...

ÇATI'ya emek veren arkadaşlarımız :

8., 9.sayılarında : Hasan Dağ, A. Gündül, M. Arıkan

10. sayıdan 15. sayıya kadar : A. Muvahhid Boynueğri, Hüseyin Tuncer, Erol Abasız, Fevzi Bayraktar, Ali Yeni yurt,

8. sayıdan 15. sayıya kadar Yazı İşleri Müdürü : Necati Tuncer.

#### FETHİN MÂNÂSINA DOĞRU

Fethi Mübin'in 523. yıldönümü dolayısıyla, Fethi Nesline küçük bir hediyedir.

Hüşrev Subaşı ve Hasan Hüseyin Anarşist'in kapak kompozisyonu-



nu yaptığı, Necati Tuncer ve H. Fehmi Ulus'un yayına hazırladığı (Fethin Manâsına doğru), Fethi, Fatihi ve İstanbul'u anlatan bir hediyeye kattı. M.T.T.B. Genel Başkanı Rüşti Ecevit'in (Fethin Manasına Doğru) yazısını birlikte okuyalım :

«Fethi, sadece kelime olarak bile ne kadar güzel ve mânâlı!

Mukaddes Kitabımızda bu adı taşıyan başlı başına bir sûre vardır. Buradan anlıyoruz ki, inanmış kişi fethin şuur ve heyecanını sürekli olarak içinde hissedecek ve bir fetih adamı olması gerektiğini bir an olsun unutmayacak.

Fethi, açmak demektir. Yeni zamanların kapısını açmak. Yeni, yepyeni bir çağın, esrarlı bir iklimin ufkunu açmak bulunan insanlığın yüzüne. Fethi, ağırlı vir vücut gibi sızlanıp duran küfür beldesini tevhidin





şifakâr kılıcı ile sıhata erdirmek ve o beldeyi «Belde'i Tayyibe» haline getirmektir. Kısacası fetih, zamana ve mekâna vahiy medeniyeti istikametinde bambaşka bir renk ve manzara kazandırmaktır.

Fetih bu olduğuna göre artık onun kahramanını hayâl etmek lâzımdır.

İşte bu yıl da kutlama saadetine erdiğimiz İstanbul'un fethi böyle bir fetihtir ve onun kahramanı da tarihe adını altın harflerle yazdıran ulu bir sultan, büyük bir dehadır. Burada akla şöyle bir istifham gelebilir : Evet, bütün bunlar doğru. Fakat Fatih Sultan Mehmed Han'ı bu kadar yücelten nedir? Geçmişteki kahramanlıklar, kahramanlar bahis mevzuu olunca neden en çok Fatih'ten söz edilir? Mümin gönüllerde Fatih'in ve ona ait fethin ayrı bir yer alışının elbette bir sebebi vardır. Bu sebebi kavramadan da fethi ve Fatih'i anlamaya, kâmil manada anlamaya yol yoktur.

Evet, bütün sır bir Hadis'te, Allah Resülünün serâpa mucize olan ve kâinat çapında muazzam bir değeri haiz bulunan eşsiz sözünde toplanıyor. Bu hadisin toplu meâlî aynen şöyle : «İstanbul muhakkak fetholunacaktır ; onun fâtihî ne güzel kumandan, ordusu da ne güzel ordudur.» Bu böyle bir müjdeydi ki, saadet çağının müstesna insanları muazzez sahâbeyi bile bu nimete erme arzusu ve iştiağıyla doldurdu ve pek çok sahâbî Kostantinopolis'in yollarına düştü. Daha sonra fetih için sayısız defalar tecrübelere girilmiş ancak bu şeref tâcı maddede ve ruhta genç, 22 yaşındaki Fâtih Sultan Mehmed Han'a ve onun mümtaz askerine nasip olmuştur.

Hangi büyüklük bu muvaffakiyetle bir tutulabilir?

İşte Fatih'in büyüklüğü şahsiyeti bu noktada tebâruz ediyor ve âbi-deleşiyor. Onu yücelten ve fethini şahıkalaştıran şey Peygamber sözündeki sırra mazhar olmasıdır.

Fatih, Bizans'ın karanlık göğünde bir şimşek gibi çakmış ve küfrün zift rengi yüzüne aydınlık saçan bir yumruk misâli inmiştir. Aslında, küfür bizâtihi köhnedir, yeri ve zamanı ne olursa olsun. Bizans elbette yıkılacaktır. Ne var ki, bu zafere ulaşabilmek için bazı çetin imtihanlardan geçmek ve bir takım üstün şartlara mâlik olmak gerekiyordu. Fatih bütün bunları yapan, başaran bir ulu hâkandı.

Akşemseddin ki, Fatih'in içindeki asıl fatihtir. Onun hocasıdır; yol göstereni, erdiricisi. Evet, Akşemseddinleri, Molla Güranileri nasıl unuttabiliriz. Onlar üflediler bu soluğu, nazar ve himmet kıldılar. Fatih böyle doğdu ve dirildi. Feth'i Mübinin İstanbul'un mavi semâsında mahya mahya yazılması da böyle gerçekleşti.

Bundan böyle Garb'm kapıları ihtişamlı akınlarımıza daima açık olacaktır. Topyekûn küfür dünyası kendi hesabına en ağır yarayı almıştır. Hakikattaysa gelen, doğu batı ayrımı olmaksızın bütün yeryüzünü ihata eden biricik kurtuluş yolu İslâmdır. O İslâm ki, cihâşumûl bir hakikattır ve bütün insanlığa gelmiştir. Fatih'in yaptığı, yapmak istediğinde bu ulvî hakikata kendini adanmış olmaktan başka bir şey değildir.

İstanbul Garb'm doğuya karşı garantisiydi. İstanbula sahip olduğu sürece batı insanı kendini güven içinde sayıyordu. Bu şehir doğu ile batı arasında adetâ bir hisardı. Bizans ayakta durdukça doğu akını diye bir tehlike yoktu batılı için. Fakat, ilâhî irade onların istemediği şekilde tecelli etti; İstanbul müslümanlaşmış bir şehir oluverdi. Putlardan arındırıldı; kutlu bir şehir oldu. Asırlardır çalan çanlar sustu, yerine ezanların ruhlara canlılık, dirilik bahşeden sesi yükselmeye başladı. Bu tarih şehrine artık islâmın sancağı dikilmişti. Sonra başşehir oldu ; a-

sırlar boyu «devlet'i ebet müddet»e başkentlik etti. İlim ve irfandan başlayarak her hayırlı işte en soylu atılımlara merkezlik yaptı.

Bütün dünyanın dikkati İstanbul üzerindedir. Eskiden böyleydi, şimdi de öyle. Çünkü : İstanbul'un dünya coğrafyası bakımından herkesin kolaylıkla farkedebileceği çok önemli bir stratejik değeri vardır.

Ve İstanbul'da medfun sahâbeler vardır. Sadece bu yeter onun şan ve şerefine!

Hemen şunu da ilâve edelim: Fetih ve İstanbul Fatih'in bize emane-tidir. Bu emaneti canımızdan daha aziz bilmek zorundayız. Ve hepsinden



mühimi fethin büyük mânasını kavrayabilmek, Fatih'in yaktığı ışık için-den bakıp başka fetihleri de görebilmektir. Evet, başka fetihler de o-lacak, olmalıdır. Çünkü, fetihler durmaz.

Bu ruhla dolu bir nesil, hamdolsun bugün vardır. Fetih nesli dedi-ğimiz bu nesil, yurdun dört bir yanında bir çığ gibi gelişmekte, çoğal-makta. Kim ne derse desin istikbâl bu neslin olacaktır.

Selâm Fetih Nesline!

#### MILLÎ GENÇLİK

8 ve 9. sayısı Kasım - Aralık sayısı olarak birarada çıktı. «Görü-nür Kavgada Yerimiz» adlı uzunca bir başyazıyı Selâhaddin Eş'in «İslâm Dünyası Maddî Organlarını da Tesis Etmelidir.» yazısı ve Fatih'in «Hari-



ciyemiz» adlı karikatürü takip ediyor. Ayrıca Doç. Dr. Turan Yazgan ile bir konuşma ve Ahmed Debbahoğlu'nun «Amerikan Yardımı» ince-lemesi ve diğer yazarlar...

10. sayının kapak mevzuu «Kadın İstismarı». Selâhaddin Eş'in «Entellektüel Namussuzluğu ve Kadın» yazısı, M. Ertuğrul Düzdağ'ın «Akif'ten Gençliğe»si, Cemal Karağaçlı'nın «Biz Müslümanlar ve İslâm Davası», Merhum Mahir İz Hoca'nın «Hilâfetin Lağvı ve Trabzon Mebusu Ali Şükrü» yazısı...

Meslek okullarından mezun olanlara üniversiteye giriş hakkı tanıyan kânunun veto edilmesi üzerine, MTTB Genel Başkanı Rüştü Ecevit'in Beyanâtı, Âdil Murat'ın «Bir Memleketin Basını İhanet İçinde Olursa» yazısı ve «Gaspedilen Haklar ve MTTB» ile M. Sıtkı Özger, «İslâm'ın Afrika'da İlerleyişi ve Ötesi» ile İbrahim Beğoğlu, «yansımalar» şiiri ile H. Fehmi Ulus... ve Millî Gençlik'in 11. sayısı.

Millî Gençlik 12. sayıya «1. cilt tamamlanırken» muhasebesiyle giriyordu. MTTB Genel Başkanı Rüştü Ecevit'in «Çanakkale» hitabesi,



Fatihî'nin karikatürleri, Prof. Dr. Ömer Faruk Akün ile yapılan konuşma Salih Gökmen'in «Mücadele Sineması»...

Ve 12. sayısı ile 1. cildini tamamlayan Millî Gençlik, Fikir, Sanat ve Aksiyonda İslâmî bir «abide» dergi olduğunu ispat ediyordu.

12. sayıda neşredilen Ali Bulağ'ın «Marksist Toplumlara İktisadî bir Yaklaşım» incelemesinden bir cümlenin yarısını alarak Erzurum Hadiselerinin tertip ve körükleyicisi ajanlar, MTTB'den beklemedikleri cevabı almışlar ve şamarı kimden yiyeceklerini öğrenmişlerdir.

Millî Gençlik 13. sayısına «bundan böyle hem muhteva, hem de biçim yönünden daha tatminkâr olacak ve her ay düzenli bir şekilde çıkmaya devam edecek..» diye başlıyordu. Birileri (!) tarafından yayılan «Millî Gençlik artık çıkmayacak» yavesi tutmuyordu ve Millî Gençlik 13. sayısı ile yayımına devam ederken «Vahiy Medeniyetine Doğru» di-yordu.



## VAHİY MEDENİYETİNE DOĞRU

İdeoloji tartışmalarının bu kadar yoğunluk kazandığı başka bir çağ olmasa gerek. Gelişen yeni teknoloji yirminci yüzyıl insanına anarşi ve buhrandan başka bir şey vermedi. Bir herc ü merç'dir gidiyor. Yeryüzü sürekli sallanan bir gezegen oldu. Doğu olsun batı olsun, dünyanın hiç bir yerinde istikrarlı, yerine oturmuş bir toplum hayatı yok, her ülke kendine özgü şartlar içinde bir takım çalkantılar geçirmekte.

Buna sadece bunalım deyip geçemeyiz. Bunalımı da aşan çok ciddi sebepler vardır, o sebeplere inmedikçe ne bu deprasyonları ne de çağın öteki problemlerini kavramış olabiliriz.

Yakın zamanlara kadar mesele anlaşılmadı, hep madde üzerinde kafa yoruktu. Bilginler, düşünce adamları teferruatla uğraştı, köke, esasa inen ve ana faktörler üzerinde derinleşen pek olmadı. Onun içindir ki on yüzyıllarda batının giriştiği rönesans hareketi, özü maddeye dayandığı için çoklarıncı kurtarıcı bir tırmanma olarak karşılandı. Tabii sonuç hiçte umulduğu gibi çıkmadı. Rönesans, tarihi gelişimi içinde başarısız bir imtihan verdi ve en sonunda kendi hesabına bir intiharla karşı karşıya geldi.

Yanılsamanın baş sorumlusu Batı. İnsanlığı hedefinden şaşırta ve maddenin zehirli ağına düşüren doğrudan doğruya odur. Tarihi bir şeytan rolü oynadı adetâ Batı. Yeryüzüne sürdüğü rönesans metâni sonunda İslâma karşı ezici bir güç olarak kullanmağa kalkıştı, bunun bir cezası şeklinde de ilkin kendi kendini zehirledi. İham aldığı bir kaynağı kurutmaya yeltenmenin, bir zamanlar önünde diz çöküp ders aldığı hocasını öldürmeğe cür'etlenmenin cezası ağır olsa gerektir.

Bu gün teknolojiden en çok rahatsız olan Batı'nın bizzat kendisidir. Asya, Afrika sonuncu sırayı alır bu konuda. Bunu anlamak güç değildir. Değişen dünya şartlarına, umumi manzaraya bir göz atmak bu çıplak hakikatı ortaya kor.

Burada şunu da ilâve edelim; biz asla maddî ilerlemenin, teknolojik gelişmelerin karşısında değiliz. Temelinde mutlak hakikat yatmayan bir maddî refahın olamayacağını savunuyoruz. Batı medeniyetine olan sevgisizliğimiz bu yüzdendir. Her şeyin mukaddes vahiy altında değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Tenkid ve tasvirlerimiz bu değişmez esasa göredir.

Materyalizm tedavisi zor bir hastalıktır. Eğer bir toplum bu hastalığa tutulmuşsa —ki biz buna materyalizm sar'ası da diyoruz.— yapılacak ilk iş, hemen, hiç vakit kaybetmeden köklü tedbirlere sarılmak-

tır. Hakikatın, mâneviyatın eşsiz dayanma gücüne karşı çıkarmaktır bu inkâr salgınına karşı. Böyle yapılmaz da eğer tâviz üstüne tâviz verilirse, ya da bazı sathî çözümler üzerinde oyalanma yönüne gidilirse neticede çöküntü artar, ortalık büsbütün karışır. Tıpkı bu gün olduğu gibi.

İnsanlık belki en bahtsız dönemini yaşıyor bu çağda. Tufanın her çeşidini tattı, azâbın her türüsüne uğradı. Bunu söylerken yalnızca son iki cihan harbini kâşetmiyorum. Şüphesiz bu nokta da çok önemlidir. Fakat asıl mühimi, katlanılması ölümden de güç zarar, ruh ve mânâ plânında olanıdır.

Ruhu ve mânâsı talan edildi insanın, tüm insanlığın. İnsan alelâde bir eşya gibi ele alındı, öyle değerlendirildi. Yeni medeniyet, Batı medeniyeti insanın kıymetini sıfıra indirdi. Bu medeniyet mutluluk getirmek şöyle dursun, korkunç bir sam yeli gibi esti ülkelerin üstünden Yerleştiği her yerde yığınla dert ve çıkmaz bıraktı.



Batı hiç bir zaman samimi değildir; olmadı, olamaz. Eğer samimilik iddiasında bulunuyorsa, şu veya bu sebeple öyle görünüyorsa, bunda mutlaka kendi çıkarları vardır, sırf kendi ego'sunun tatminine yarayan bir takım hesapları olduğundandır.

Çünkü Batı yeryüzünde artık emperyalizmin bir simgesi olarak durmakta. Zulme, sömürüye doymayan karakteri icabı durmadan yeni hile ve oyunlar peşinde koşuyor. Ülkeleri iç ve dış gelişmelere düşürmek onun en önde gelen vasıflarından biridir.

Fakat bugün bir uyanışın, kendine geliş hareketinin olduğu da muhakkak. Bu fırsat iyi değerlendirilebilirse çok şeyler olabilir, en azından dünyanın rengi, umumî gidişi değişebilir. İşte, bu nokta üzerinde ciddiyetle, özenle durmak gerek. Ucuz nâliyetlere kanmamak, kısa ömürlü gözömlere yanaşmamak, kelimenin tam mânâsı ile şuurlu olmak ve derinliklere nüfuz edebilmek. Mesele budur.

Çünkü, bu çok ciddi dönemde çağın madde medeniyeti, Batı uygarlığı bazı yaldızlı vaatlerle gözümüzü boyamak isteyecektir. Kendi zâlim sultasının devam etmesini arzuladığından, kinle öfkeyle bu uyanış ve kendine geliş atılımlarının önüne geçmeğe çalışacak, yolunu tıkamak isteyecek. Bunun belirtilerini açık açık görmekteyiz. Ortalık, batılların at koşturduğu bir arena oldu. Her türden sapıklık, bozuk ve çarpık zihniyet aldı yürüdü. İnsanlık vahye, vahyin iki cihan saadetinin garantisi olan ulu medeniyetine dönmesin diye boyuüa bâtil üretiliyor. Küfür militanlarıysa bu batılların yayılması için her türlü imkânla donanmış olarak gece gündüz demeden çalışmakta.

İşte onun için kendine gelmekte olan, yani gerçek mânâda müslümanlaşmak üzere bulunan, bu uğurda çarpınan didinen ülke ve toplumların son derece temkinli ve tedbirli olması şarttır. Bu şarta uyulmadığı takdirde batılın birinden kaçarken bir ötekisinin kucağına düşmek gibi çok kötü bir âkibetle karşılaşmak kaçınılmaz olur.

Bu bakış açısından ülkemizin ve diğer islâm ülkelerinin bu günkü durumlarını incelemek ve sebep ve neticeler üzerinde durarak bir takım ciddi kararlara varmak gerek.

Evet, yoğun bir ideoloji tartışması dönemi. Günlük politika dedikodularından en ciddi felsefe münakaşalarına kadar her türden tartışma. Her grubun veya ekolün meselelere yaklaşım tarzı muhtelif. Böyle olunca araya bazı kasıtlı fitnelerin girmesiyle de kendiliğinden bir keşmekeşlik doğuyor. Asgarî müştereklerde birleşme diye bir şeyin, sunî ve zorlama bir birleşmenin olmayacağı —aslında olamayacağı— herkes tarafından anlaşıldı.

Şimdi gelelim asıl demek istediklerimize: bütün gelişmelerin temelinde medeniyet problemi yatıyor. Baş mesele, ana dâvâ bu. Diğerleri tâli meselelerdir, teferruatır. Ve hep medeniyet noktasına bağlı irili ufaklı teferruat dizisi.

Mevzuun yurdumuz açısından izahı daha bir enteresandır. Bitmez tükenmez kavgalar, ülke çapında kol gezen fitne ve anarşi körükleyicileri. Fertler arasındaki güvensizlik ve kopukluk, millet bütünlüğü hiçe saymalar, vesaire. Derdi, müşküllü çok olan bir ülke durumuna düştüğümüz gören gözlerle ayandır.

## Millî Gendik

FİKİR, SANAT  
AKSIYON

AYLIK DERGİ

SAYI : 14-15 AGUSTOS 1976 3 LIRA



Sözü fazla uzatmadan söyleyelim ki, Batı medeniyetine adapte olduğumuz günden veya devirden bu yana yüzümüz gülmedi, millî sağlı-

ğımızı yitirdik. Azdıkça azan bir yara oldu müşküllerimiz. Yerli kaynaklara el konulduğu ve Osmanlı'nın güneş gibi ışıklı dünyasına giden yol tıkandığı için çıkmazlar gittikçe büyüdü. Sonunda sıkıntının nereden geldiğini de unuttuk. Ve hep yanlış istikametlere sarıldık.

İnsanlık anlayabilse, biz anlayabilsek bugünkü sıkıntıların hiç biri olmayacak, dünyamıza huzur ve sükün gelecek. Yüzler Hak Kelâma dönmüş olsa, vahyin kutlu ülkesine girebilsek. Herşey işte bu ezeli şarta bağlı.

13. sayıda Üstad Necip Fazıl ve Genel Başkanımız Rüştü Ecevit'in «Fetih Hitabeleri'nden sonra «Eski Lider Şehr-i İstanbul ve İslâm Konferansı» ile Ahmet Kurucuoğlu, «Batı Emperyalizmi ve İktisadî Kalkınmamız Üzerinde bir Tahlil» ile Ali Sayı, «Vakte Az bir Zaman Kala» şiiri ile H. Fehmi Ulus ve 1. ciltte hikâyeye yer verilmemesine rağmen 13. sayıda bir hikâye «Bir Hastane Günü» ile Necati Tuncer...



## mttb gençlik bülteni

27 Ağustos 1975

MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİNİN AYLIK YAYIN ORGANİDİR

Bir Devre Daha Sona erdi

### 53. GENEL KURUL YAPILDI

Anadolu evladı M.T.T.B.'ni eline geçirmekte aklında Türkiye'de sessiz bir devrî yapıyor. Türkiye'nin en büyük ve Türk talebe teşkilatı olan kuruluşumuz bünyesinde bulunan 90 talebe derneğinin üyelerinin katılımıyla 53. Genel Kurul tamamlanmıştır.

3 Ağustos Pazır günü saat 10.30 da başlayan olan kongre gecikmeyle başlamış oldu. Şimdiye kadar görülmemiş şekilde yoğun bir faaliyet sahne oldu. M.T.T.B.'de 18 senedir, belki ilk defa gibi ilatıyla sevinen gidiyordu. Üstün süren kayıpların ardından M.T.T.B.'nin içinde bulunan arkadaşların iş görüşmelerini konuşmaları bölgede birlik sağlanmasın ve bütün arkadaşlar günün içinde seçimlere girmişlerdir. Çümm talebelerin içinde başkan adayı Rüştü Ecevit diğerleri de İzzet Mühendilik Talebe Derneğinden Mustafa Öztürk ile, Çaldıran'da 53. Dönem M.T.T.B. Genel Başkanı Şakir Ürperde desteklendi. Kongreye iki liste halinde girilmiş olmasına rağmen o gün hava şiddetle kapandı. Bu hava içinde başlayan kongreyi açmak için Abid Özmen kürsüye çıktı. Bütün delegeler salonda hazır.

Yapılan yoklama sonucu M.T.T.B. Genel Başkanı Abid Özmen alsunb ilemler edilmiş oldu. Bu delegelere ilân etti. Bütünleşme komitesi raporları ve basın mesajları kanallarıyla ayrılmış olan yollara çıktılar. Başkanın divan başkanlığı için teklif istemeli üzerine Beyazıt Malıyo ve Mubasere Yücesek Okulu Talebe Derneği delegesi Yaşar Karayel bir takrir vererek kongre divan başkanlığına Avukat Mehmet Alacacı'nı teklif etti. Başka teklif olmayınca yapılan oylama sonucu Mehmet Alacacı teklifin kongre divan başkanlığına seçildi. Mehmet Alacacı delegelere teşekkür ettikten sonra İ. Başkanlık ve divan'ı kadıpları için teklif istedi. M.T.T.B. Talebe Derneği delegesi

Abid Özmen Aytekin II. Başkanlık Tevfik Aşkın, İsmailiye'de Zeki Çavulcaçlı, Mehmet Çömen, Cuma Tahiroğlu'nu teklif etti. Başka teklif olmadıkça oylama sonucu İsmailiye kabul edildi. Divan üyeleri yerlerini aldıktan sonra, divan başkan kongre gündemini delegelerin oylarına



M.T.T.B. 53. Dönem Genel Başkanı

#### RÜSTÜ ECEVİT

1922 yılında Beyşehir'in Kurucuoğlu kasabasında doğdu. İlk tahsil Kurucuoğlu'nda, orta ve lise tahsilini Beyşehir'de tamamladı. 1947 yılında İhsan inanan olarak İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bölümüne girdi. Marmara Fen Fakültesi son sınıf öğrencisi.

M.T.T.B. 53. Dönem Genel Başkanı olarak seçildi. M.T.T.B. 53. Dönem Genel Başkanı olarak seçildi. M.T.T.B. 53. Dönem Genel Başkanı olarak seçildi.

Millî Gençlik'in 14 ve 15. sayıları bazı imkânsızlıklar neticesi birarada çıktı. Erzurum'da dağıtılan aleyhte bir bildiriye cevap, Başyazı «Hakikat Çağın Açmak», İbrahim Beğoğlu'nun «Lübnan Dramı», Ömer Karayumak'ın «İsrail'in Kanlı Baskını, Entebbe Faciası ve Düşündürdükleri», Mustafa Özdamar'ın «Kendimizi İmbiklemek», Seyid Ali Kahraman'ın «İki Çeviri Üstüne» yazıları, Necati Tuncer'in «O Hasta Ölecek» hikâyesi, «Doç. Dr. Salih Tuğ'la Bir Konuşma» ve «Hakikat-ı İslâm'dan» ile Hasan Fehmi Ulus ve Celâl Moray'ın şiirleri bu sayının dolgun muhtevasının bir kısmını oluşturuyor.

### GENÇLİK BÜLTENİ

53. Genel Kurul'dan sonra daha önceleri devamlı olarak çıkarılan Gençlik Bülteni yine çıkarılmaya başlanmıştır. İlk sayısında 53. Genel Kurul ve müteakip basın toplantısını, MTTB hakkında diğer yazı ve haberlerin yer aldığı Gençlik Bülteni ÇATT'nın basın Yayın müdürlüğü'ne verilmesi ile ikinci sayısından itibaren çıkarılmamıştır.

## DIŞ TEMASLAR MÜDÜRLÜĞÜ



7 Temmuz 1975'te İstanbul'da Millî Türk Talebe Birliği'nin organize ettiği IIFSO (International Islamic Federation of Student Organizations- Milletlerarası Talebe Teşkilatları İslamî Federasyonu)'nun 3. Genel Kongresi neticesi, Teşkilâtın Dünya İslam Memleketlerinin gençlik teşkilâtları ile irtibatı devam ettirerek İslam Kardeşlik bağlarının kuvvetlendirilmesi için çalışmalar yapması gerektiğine inanan M.T.T.B. idarecileri, daha önce «Turizm ve Dış Temaslar Müdürlüğü» olarak faaliyet yapan bölümü «Turizm Müdürlüğü» ve «Dış Temaslar Müdürlüğü» olmak üzere ikiye ayırmışlar ve yukarıdaki vazifeyi Dış Temaslar Müdürlüğüne vermişlerdir.

Millî Türk Talebe Birliği ile dış ülkelerdeki çeşitli teşkilât ve şahıslarla her türlü yazışma ve haberleşmelerde aracı olmak, onlarla kültür

alış-verişini sağlamak, onların yayınlarını izlemek ve bizim yayınlarımızı da onlara izletmek vazifesi ile yükümlü olan Dış Temaslar Müdürlüğü, kültür bağlarımız olan veya olması gereken ülkelerle birbirimize daha fazla yakınlaşmayı temin için bazen toplantılar ve geziler tertip etmek hususunda çalışmalar yapar.

Henüz kurulalı bir yıl olan bu müdürlük ilk iş olarak yurt dışındaki adresleri tesbit etmiş ve liste haline getirmiştir. IIFSO Kongresi için İstanbul'a gelip M.T.T.B.'yi tanımış olan delegelere M.T.T.B. hakkında daha fazla bilgi vermek, devamlı haberdar etmek üzere M.T.T.B. yayını olan «Millî Gençlik» mecmuası ve «Çatı» gazetesi adreslerine gönderilmiştir. Bu arada M.T.T.B. ile yurt dışındaki teşkilatlar arasındaki yazışmalar devam ettirilmiştir.

İslâm Ülkeleri Dışişleri Bakanları Zirve Konferansı'nın bu yıl İstanbul'da yapılması bu müdürlüğün faaliyetlerini daha da hızlandırmış ve İslam Ülkeleri ile olan bağlarımızı yeniden kurmak bakımından mühim adımlar atmıştır.

Geçen yıl IIFSO Genel Sekreterliği yapmış olan ve IIFSO Kongresi sırasında İstanbul'da bulunarak M.T.T.B. ile İslam Ülkeleri arasındaki bağları kurmakta büyük yardımları olan Dr. Ahmed Totonji'nin de müşahit olarak Zirve Konferansına katılmak üzere İstanbul'a gelmesi ile ikili görüşmeler başlamıştır. Ahmed Totonji'nin yardımı ile Suudî Arabistan Petrol Bakanlığı Müsteşarı, Dünya İslam Birliği Genel Sekreteri, Suudî Arabistan Krallığı Müsteşarı ve Libya İslam Davet Cemiyeti Emîni ile ikili görüşmeler yapılmış ve İslâm Gençliğinin geleceği üzerinde çok faydalı fikir teatilerinde bulunulmuştur.

Bilahere kendilerinden M.T.T.B.'de konferans vermeleri istenmiş ve bu teklif memnuniyetle kabul edilmiştir.

İlk konferansı 11 Mayıs Salı akşamı Suriye eski Başbakanı, Suudî Arabistan Krallığı Müsteşarı ve Dünya İslam Kongresi Genel Başkanı Prof. Ma'ruf Ed-Devalibi M.T.T.B. Konferans Salonunda vermiş ve salonu dolduran Müslüman Gençliğe İslama sarılmaları ve onun etrafında birleşmeleri gerektiğini misallerle anlatmıştır.

İkinci Konferansı 12 Mayıs Çarşamba günü yine M.T.T.B. Konferans Salonunda Kahire Üniversitesi, Hukuk Fakültesi eski öğretim üyelerinden, Kral Nasır devrinde Mısır'dan sürgün edilmiş, Suudî Arabistan Petrol Bakanlığı Müsteşarı Dr. Tevfik El-Shawi, Dünya Gençlik Hareketleri mevzuunda vermiştir. Bu konferanstan sonra kürsüye davet edilen Dr. Ahmed Totonji; «Geçen yıl İstanbul'da yapılan IIFSO Kongresi neden Kuwait'te değil de İstanbul'da yapıldı? Geçen yıl M.T.T.B.'nin mükem-

mel organizesi ile gerçekleştirilen IIFSO Kongresi İslam Ülkeleri Zirve Konferansının İstanbul'da yapılmasına bir zemin teşkil etmiştir» demıştır.

15 Mayıs Cumartesi günü M.T.T.B. Konferans salonu tarihî günlerinden birini daha yaşıyordu. Salon gençliğin yanında halk ve parlamenterler tarafından tıklım tıklım doldurulmuştu. Bu defa hatip Dünya İslam Birliği Genel Sekreteri Şeyh Muhammed Salih El-Gazzaz'dı. Gazzaz sözlerine; «İslam Zirve Konferansı münasebeti ile, yeniden dirilişin nişanesi olan gençliğin arasında bulunmaktan çok mes'udum» diye başlamış, ve birbirinden konmakta olan İslam Ülkelerinin tek bir millet ola-



Salih El - Gazzaz salonu dolduran kalabalığa hitab ediyor.

rak birleşmesi gerektiğini anlatmış, ayet ve hadislerle bu gerçeği gözler önüne sermiştir. Gazzaz sözlerini şöyle bitirmiştir:

«Kurtuluşumuz yine İslam'ın beşere takdim ettiğini almakla mümkündür. En güzel dinin, en yüce dinin nimetlerinden müstefid olmaya ça-

lışalım. Nasibimizi alalım. Yabancı fikirlere ve tehlikelere kaçınalım. İlahî Nizamı dönelim. Ve ALLAH'tan hepimize doğru yolu göstermesini dileyelim.»

Bu konferanslar dizisinin sonuncusunu, 17 Mayıs Pazartesi günü Libya İslam Davet Cemiyeti Emni Mehdi Ebu Hâmid vermiş ve konferansında Libya'daki İslami hareketler üzerinde durmuştur. İslam Davet Cemiyeti'nin yaptığı faaliyetleri de anlatan Ebu Hâmid, Libya'da dinî bir medrese kurduklarını, çeşitli memleketlerden gelen talebeleri bu medresede yetiştirdikten sonra onları İslam Daveti vazifesi ile ve maaşlı olarak kendi ülkelerine gönderdiklerini ve oralarda İslam Dinini anlattıklarını açıklamıştır.

Haziran ayı başında Pakistan Talebe Cemiyeti Başkanı Abdülmelik Mücahid İstanbul'a gelmiş ve hava alanında Dış Temaslar Müdürü Vehbi Ecevit ile M.T.T.B. İzmir Teşkilâtı Spor Müdürü H. Hüseyin Ariaslan tarafından karşılanmıştır.

İstanbul'da kaldığı dört gün içinde Dış Temaslar Müdürü Vehbi Ecevit ile devamlı görüşmelerde bulunmuş, genel Başkan Rüştü Ecevit ile de uzun bir görüşme yapmıştır. Görüşmelerden sonra «Dünyada müslüman gençliğin en faal olduğu üç memleket vardır: Malezya, Pakistan ve Türkiye.» diyen Mücahid, ayrılırken, hiç bir ülkede bu kadar fazla alâka görmediğini belirtmiş ve kendisiyle devamlı beraber olan M.T.T.B. mensublarına teşekkür etmiştir.

Dış Temaslar Müdürlüğü Mayıs ayında yapılmak üzere Orta-Doğu Ülkelerine bir gezi tertip etmiştir. Suriye, Suudi Arabistan, Kuwait ve Irak'ı içine alan geziye yalnız Yüksek Tahsil Talebelerinin katılımı şartı konmuş, ancak Üniversitelerdeki malum hadiseler üzerine ders ve imtihan tarihlerinin değişmesi sebebi ile müracaat olmamış ve gezi bir dahaki seneye tehir edilmiştir.

Ayrıca 27 Temmuz'da yapılması düşünülen «İslam Ülkeleri Gençlik Kurultayı» için 40 ülkeden teşkilat ve eşhasa davetiyeleri Dış Temaslar Müdürlüğü hazırlayıp göndermiş, ancak kurultay mali problemler sebebi ile tehir edilmiştir.



## EGİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye'deki eğitim yanlış bir yönde zeminsiz bir sahada temelini bulamayışın verdiği sarhoşluğun içindedir. Hükümetlerin aldığı kararlar ancak elit bir tabakanın çıkarı için fayda sağlamakta bunun yanında ızdırıp içinde inleyen, ismini dahi söylemekten âciz kitlelerin derdini dinlemekten uzak kalmaktadır. Bu yönlü eğitim kendi kabul ettiği nesnenin yönünü gösteremediği gibi gideceği yönü bilemeyen ve kime hizmet ettiğini anlayamamış asî bir nesil yetiştirmiştir. Bu türlü eğitimler manâ hikmetlerini veremedikleri müddetçe yetiştirecekleri nesilleri daima yabancısı oldukları kurbağa bataklığına iteceklerdir.

Türkiye'deki eğitimde ilkokullarda başlamak kaydıyla orta öğrenim ve üniversiteye kadar gençliğe, düşünce ve hafızalarını geliştirici nesnelere verilmemektedir. Böylece manâsız ilim yuvaları, makinesini yapamayan makine mühendisi, elektrik tesisatından anlamayan elektrik mühendisi ve hastasına teşhis koymakta zayıf kalan, düşünmekten mahrum sözümüz ona güya ilim adamı yetiştirmektedir. Millî Türk Talebe Birliği olarak senelerdir aynı şeyi tekrar hatırlatıyoruz: Bu eğitim böyle devam ettiği müddetçe manâsız ilmin telkinine çalıştıkça, ilim tarlasından hiç bir zaman hasılat alınmaz. Şekilsiz ve yönsüz eğitimin neticesi isyandır, küfürdür, silâhlı eylemdir. Bu durum dış pazarlarda satın alınan yularların getirilip gençliğe vurulmasına fırsat vermekte, böylece paslanmış ideolojilerin uşağı olmaya zemin hazırlamaktadır. Hayaller âlemi sarhoş Avrupa'ya biçimsiz bir şekilde yönelişimizin tek sebebi kendi öz değerlerini gençliğe sunamamış şekilsiz eğitimde aramamız gerekmektedir. Okullarımızdaki eğitim, haddinden fazla satıhta kalmakta, insana-insan oluşunun hikmetlerini izahattan çok uzaktır. Avrupa tarihçilerinin dahi bahsetmeden geçemedikleri Hz. Peygamber ve onun sahabelerinin şanlı tarihi ve İslâmın tebliğindeki yükün hamallığını belli bir tarihten sonra üzerine almış Osmanlı tarihi çoğu zaman Avrupa'nın öçüsü olmakta ve okullarında kendi tarihlerinin yanında Osmanlı tarihini de ihmal etmemektedir.

Gözünün aklı gitmiş eğitime teslim olamayız. Eğitim gıda ister. Eğitimin gıdası değer ölçülerine saygıdır. Kardeşliğin, saygının ve ilmin hik-

metleri burada merkezlenmektedir. Eğitim manâ hikmetleriyle beraber bitiştiği olan fen ilimlerini ve sosyal ilimleri bir arada işlemelidir. İlimin gayesi kendini bilmektir. Bu şekliyle kabul edilmediği müddetçe gençlik zehirli yılanların ağzına atılmış olacaktırlar.

Türkiye'deki eğitim hizmet etmekten âciz, siyasî iktidarların silâhı durumundadır. Son yıllarda siyasî gayelerle, gençliği oyalamak için kurulan Mektupla Öğretim ve Yayın bunlara en iyi misâldir.

## KURSLAR

Millî Türk Talebe Birliği olarak Türkiye'deki eğitimin bu huzursuz gidişine bir yön verebilmek için daima üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Orta öğrenimde yapılan eğitim hatası her yıl bir yığın lise mezununun boş geçmesine sebep olmaktadır. Bu aksaklığı ortadan kaldırmak için Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla verimli hocalar denetiminde Üniversiteye Hazırlama Kursları açılmıştır. Kısa ve uzun devreler halinde açılan bu kurslarda, ÜSS'da genel yeteneğe önem verildiği için, ders programındaki ağırlık genel yetenek derslerine kaydırılmıştır.

### Uzun Devre Gündüz Bölümü Kursları :

1. Devre: 10 Kasım - 5 Haziran	400 saat
2. Devre: 22 Kasım - 5 Haziran	400 saat
3. Devre: 22 Aralık - 5 Haziran	400 saat
4. Devre: 5 Ocak - 5 Haziran	400 saat
5. Devre: 24 Ocak - 10 Haziran	400 saat
6. Devre: 9 Şubat - 10 Haziran	400 saat

### Uzun Devre Gece Bölümü Kursları :

1. Devre: 10 Kasım - 5 Haziran	350 saat
2. Devre: 22 Kasım - 5 Haziran	350 saat
3. Devre: 22 Aralık - 5 Haziran	350 saat
4. Devre: 5 Ocak - 10 Haziran	250 saat
5. Devre: 24 Ocak - 10 Haziran	250 saat
6. Devre: 9 Şubat - 10 Haziran	250 saat

### Kısa Devre Gündüz Bölümü Kursları:-

1. Devre: 25 Şubat	— İmtihan günü	300 saat
2. Devre: 15 Mart	— İmtihan günü	300 saat
3. Devre: 1 Nisan	— İmtihan günü	250 saat
4. Devre: 22 Nisan	— İmtihan günü	180 saat
5. Devre: 17 Mayıs	— İmtihan günü	120 saat
6. Devre: 25 Mayıs	— İmtihan günü	100 saat
7. Devre: 10 Haziran	— İmtihan günü	80 saat

**Kısa Devre Gece Bölümü Kurslar :**

1. Devre: 25 Şubat	— İmtihan günü	250 saat
2. Devre: 15 Mart	— İmtihan günü	200 saat
3. Devre: 1 Nisan	— İmtihan günü	180 saat

**Lise Son Sınıf Devreleri :**

1. Devre: 8 Kasım - 1 Haziran	250 saat
2. Devre: 22 Kasım - 1 Haziran	250 saat
3. Devre: 27 Aralık - 5 Haziran	200 saat
4. Devre: 14 Şubat - 10 Haziran	180 saat

**Genel Yetenek Devresi :**

20 Nisan — İmtihan Günü 50 saat

Kurslarımıza devam eden öğrencileri kurslarının yanında kültürel, sosyal ve sportif yönlerini geliştirmeleri için Kitap Klubü, Kültür Müdürlüğü ve Spor Klubü ile yakın işbirliği yapılmış, kursiyerlere spor salonunda spor yapma imkânları verilmiştir. Zaman zaman Eğitim Müdürlüğü yetkilileri kursiyerlere çeşitli mevzuularda aydınlatıcı bilgiler vermişler, Kursiyerler topluca Çanakkale Şehitlerini anma ve Çanakkale Zafere kutlamak için Çanakkale'ye götürülmüş, Üstad Necip Fazıl'ın Jübilesine bütün kursiyerler davet edilmiş ve geceye katılma imkânı verilmiştir. Kurslarımıza toplam 300 öğrenci katılmıştır.

Konu birliği sağlayabilmek için dersler daha ziyade pratiğe dönük işlenmiş ve bol tatbikat yapılmıştır. Kursiyerlerin ÜSS'da problem çözmeleri ve zamanı ayarlayabilmeleri aynı zamanda girecekleri imtihan şekline yabancı olmamaları için ÜSS paralelinde gruplararası bir deneme imtihanı yapılmış ve test kitapları kursiyerlere dağıtılmıştır. Eğitim Müdürlüğü M.T.T.B. olarak Türkiye çapında yapılan Üniversiteye Giriş Deneme İmtihanı çalışmalarına büyük bir titizlik göstermiş, soru kitaplarını hazırlayıp imtihan yerlerine dağıtmıştır. İmtihan günü Eğitim Müdürü Mürsel Yılmaz ve hocamız Ayhan Okyar imtihan salonlarını gezerek gerekli açıklamalarda bulunmuşlardır. ÜSS için Anadolu'dan gelecek adaylara yardımcı olmak amacıyla Rehber Büroları kurulmuş ve imtihana gelen öğrencilere yatacak yer bulmada ve bazı sosyal ihtiyaçlarını teminde yardımcı olunmuştur. İmtihan akşamı yurtlar gezilmiş ve imtihana girecek adaylara Eğitim Müdürlüğü'nün hocalarından Ayhan Okyar test ve imtihan şekli hakkında bilgi vermiş, bundan sonra M.T.T.B. Genel Muhasibi Ahmet Sarıkaya adaylara bazı tavsiyelerde bulunmuş, daha sonra Eğitim Müdürü Mürsel Yılmaz, Millî Eğitimi ve Yaykur hakkında teşkilâtın görüşlerini açıklamıştır. İmtihan sonrası adaylara bir boğaz gezisi tertip edilip, İstanbul tanıtılmıştır.

Böylece Millî Türk Talebe Birliği eğitim aksaklığı noktasındaki tebliğ görevini yerine getirmiş oldu.

**KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ**

M. T. T. B. Kültür Müdürlüğü 53. Dönem faaliyetlerine üniversitenin tedrisata girmesiyle birlikte başlamıştır.

Kültür Müdürlüğü yüksek tahsil gençliğinin fikirde ve idealde millî fikri temsil edebilecek bir gençlik haline gelmesini, dağların bile çekemediği mukaddes yükün mukaddes hamalı olabilecek bir gençliğin yetişmesini ve aslı kültürümüzün yabancı ideolojilerden kurtarılması gereğine inananak çalışmalarını yürütmüştür.

İnançlarını yitirmiş, bozulmuş ve yıpratılmış bir fikre sâhip gençliğin istikbâl için hiçbir şey beklenemeyeceği gibi, onlar bu dâvanın çilekeş insanlarını tanımayacak, onları kendi ekseni dışında görecektir. Hal böyle olunca Müslüman - Türk Milleti birleşmemenin, kaynaşmamamızın ızdırabını duyacaktır.

Teşkilâtımızın konferans, seminer, açık oturum ve özel gecelerinin organizesini yapan ve yürüten Kültür Müdürlüğü, çalışmalarında aslı fikri yapımızı en ideal şekilde takdim etmeyi gaye edinmiştir.

**KONFERANSLAR**

**MUSTAFA MÜFTÜOĞLU : «Yalan Söyleyen Tarih Utansın»**

29. Kasım. 1975 Cumartesi günü yazar ve tarihçi Mustafa Müftüoğlu «Yalan Söyleyen Tarih Utansın» mevzuulu bir konferans vermiştir. Kalabalık bir dinleyici kitlesinin katıldığı konferansa; Kültür Müdürü Azzem Arslan'ın yaptığı takdim konuşmasıyla, büyük bir tezahüratla kürsiye gelen Müftüoğlu konuşmasına böyle bir imkân hazırladığı için Kültür Müdürlüğüne teşekkür ederek başlamıştır.

Tezatharla dolu tarihimizde nice gaflet, delâlet hatta hıyanet erbabı kişilerin büyük tanıtıldığı, gerçek büyüklerin unutturulduğunu söyleyen Müftüoğlu tarihimizdeki dönmelerden bahsetmiştir.

Konuşmasının son bölümünde Ziya Gökalp hakkında orijinal fikirler ileri süren Tarihçi Müftüoğlu, Gökalp'in İttihat ve Terakki ile işbir-

liği yaptığını, Sultan Abdülhamid Han'ın siyasi dehasının takdir edemeyip O'nu (menhus/uğursuz) diye nitelendirdiğini, Durkey ekolünü yurdu-muzda milliyetçilik vazifesi ve gayesi olduğu tabiatına kadar vardığını söylemiştir. Kalabalık bir dinleyici kitlesi tarafından sonuna kadar izlenen konferans büyük ilgi görmüştür.

**HASAN CELAL GÜZEL :** «İçtimai ve İktisadi Tarihimize Umumî Bakış»

27. Mart, 1976 günü M.T.T.B. Konferans Salonunda üniversite gençliğinin teşkil ettiği topluluğa «İÇTİMAİ ve İKTİSADİ TARİHİMİZE UMUMİ BAKIŞ» mevzu'lu bir konferans vermiştir.

H. Celâl GÜZEL, konferansında Devlet-i Âli'nin cemiyet hayatını dile getirirken, timsâl olmuş bir cemiyetin batılıny nasıl hayran bıraktığını tesânüdün maximum seviyede olduğunu söylemiştir. Bugün Devlet-i Âli'de despotluk hüküm sürüyordu diyenlere, Devlet-i Âli'nin hiçbir zaman bir despot havasında olmadığını, sadece şeriatın hâkimiyeti olduğunu söyleyerek, İlahî Adalet'in sultanı her zaman için bağladığını ileri sürüyordu.

Hatib, Osmanlı da medrese sistemini kısaca şöyle anlatıyordu: «Ana mektepten başlar. Akademik çalışmaları da içine alarak yabancı dil çalışmalarına ehemmiyetle yer verirdi. Amelî çalışma nazari çalışmayla beraber yürütülürdü.»

İçtimai yapımızı böylece anlattıktan sonra konuşmasını iktisadî tarihimize çevirmiş ve şöyle devam etmiştir: «Dünya'da ilk def'a bilanço sistemiyle hesaplama Devlet-i Âli'de yapılmış, hazine 2,5 asır devamlı müsbet netice vermiştir. Meselâ; 1527 — 28 yılının müsbet farkı, 71 milyar akçe civarındaydı.» Hatib konuşmasının son kısmını şöyle bitirmiştir:»

«Osmanlı'da ruha hitaben bir plastik san'at anlayışı vardı ki, avrupalı 4 asır sonra bunu tatbik başyabilmıştır. Dolayısıyla ilham kaynaklarımız faal hâle geldiği an yine önder millet olacağımızı sizlere söylemeyi bir vazife telakki ederim» diyerek konferans sona ermiştir.

**ÜSTAD NECİP FÂZİL KISAKÜREK:** «Tarihte Yobaz ve Yobazlık»

3. Nisan, 1976 gününün akşamı M.T.T.B. Konferans Salonu yıkılırcasına hınca hınc dolmuştu. Mahşerî bir kalabalık vardı. Teşkilâtımız tarihi bir gecesini daha yaşıyordu. Çünkü Büyük Doğu İdeologyasının Mimarı... Bizi üç kut'a, yedi iklim hâkim kılan ruhum, yeni zaman ve mekâna nakşi davasının çilekeş fikircisi... Kaç asırlık gerilemiş ve göküş grafiğimizin dönüm noktası... Yepyeni iman, aşk ve diriliş neslinin mi-

manı, kalbimiz, üstâdımız Necip Fâzıl KISAKÜREK «TARİHTE YOBAZ VE YOBAZLIK» mevzu'lu konferansını verecekti.

M.T.T.B. Kültür Müdürü R. Tayyip Erdoğan'ın takdiminden sonra kürsüye gelen Üstâd tarihî konuşmasını yaparken, sık sık alkışlarla ke-silmıştır.

**ÜSTAD NECİP FAZİL'in 50. SANAT YILI KUTLANDI**

Büyük mütefekkir ve edip Üstâd Necip Fazıl Kısakürek'in 50. mu-harrirlik ve 40. mücadele yıldönümü münasebetiyle M.T.T.B. tarafından tertip edilen jübile, 8 Kasım Cumartesi günü M.T.T.B. konferans salo-nunda yapılmıştır.



Üstâd Necip Fazıl, Genel Başkanımızla salona teşrif ederlerken.

Saat 19.30 da M.T.T.B. Genel Başkanı Rüşti Ecevit'in açış konuş-masıyla başlayan merasimde Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, Devlet Bakanı Hasan Aksay, Prof. Süleyman Yalçın, Prof. Ayhan Songar, Prof. Sebahattin Zaim, Prof. Recep Doksat, Prof. Selçuk Özçelik ve Fethi Gemuhluoğlu da hazır bulunmuşlar ve birer konuşma yapmışlardır.

Daha sonra kürsüye gelen Üstâd Necip Fazıl Kısakürek, M.T.T.B. salonunu hınca hınc dolduran davetlilerin ve gençlerin tezahüratı ara-

sında yaptığı veciz konuşmasında, gösterilen iltifat ve tezahürat için «Mahcubum, lâyük değilim» demiş özetle şöyle konuşmuştur:

«Mukaddes dâvamızın aynadaki aksi İslâm içtimalî alâkasını bir gün çağlayanlaşmış görmek, veya böyle göreceklere, o ana erecekleri yetiştirmek ümit ve duasına sımsıkı bağlanıp, kefenimi, kaputumu, mezar taşımı ve o taşta bir nirengi noktası etiketiyle yolunu, benim değil O'nun yolunu, kâinata ölümsüzlüğü getiren Kâinat Efendisi'nin yolunu size, İslâmî vazife sırunun kamçılıyıcısı yeni ve mübarek gençliğe ısmarlıyorum.»



Ustad, Adalet Bakanı ve hocalarımızın arasında konuşmaları izliyor.

Jübilede ayrıca Necip Fazıl Kısakürek'in orijinal ve şimdiye kadar hiç temsil edilmemiş «İbrahim Edhem» adlı bir piyesi de sahneye konmuş, Ustad'dan şiirler okunmuştur.

#### SEMINERLER

Seminerler Teşkilâtımızda vazifeli arkadaşlarımızın çok yönlü yetiştirmeleri için tertiplenmiştir. Bu seminerler aşağıdadır.

Dr. OSMAN ÖZTÜRK: «Türk Hukukunda Garplılığa ve Mecelle».

Muhterem Hocamız Dr. Osman ÖZTÜRK'ün 6 Mart 1976 gününün gecesi verdiği «TÜRK HUKUKUNDA GARPLILIK VE MECELLE» mevzulu seminere teşkilâtımız mensubu arkadaşlar ve yurt temsilcileri katılmışlardır.

Hocamız, Türk Hukukunda Garplılığın önemli sebeplerinden bazılarını şöylece ifade etmiştir :

- 1 — Devletin za'fa düşmesi,
- 2 — Harbiyemizde Avrupalı mütehasısların ders vermesi ve kıymetli gençlerimizi Avrupa'ya göndermemiz...

Daha sonra garplılığa hareketlerinde müslümanın bağlı olduğu müesseselerin birden yıkılmadığını, yanına onun bir benzeri müessesenin getirilip, eskisinin kapatıldığını şu misalle anlatmıştır. «Enderûn'u-Hümayun (İlk Siyasî İlimler Mektebi) daha sonra yanına Mülkiye Mektebini açtılar. Ona ehemmiyet vererek Enderûn'u-Hümayun'u kapattılar. İşte böylece tedricen bizi bizden uzaklaştırdılar.»

1 saat 15 dakika süren seminer daha sonra soru - cevap şeklinde devam etti. Bu şekilde geçen konuşmalarla son buldu.

#### UMUMA AÇIK PANEL

20 Mart 1976 Cumartesi günü Kültür Müdürlüğü M.T.T.B. Konferans Salonunda Kadınlar Yılı münasebetiyle, kadının istismar edilmesine göz yummamız hasebiyle «DÖRT AYRI HATİPTEN KADINLAR YILI VE MÜSTEHCENLİK» mevzulu bir panel tertiplenmiştir. Panele iştirak eden hatipler :

- Dr. Bekir TOPALOĞLU (Y.I.E. Öğretim Üyesi)  
Selâhaddin EŞ (Gazeteci - Yazar)  
Ali BULAÇ (Yazar)  
Salih DİRİKLİK (M.T.T.B. Sinema Kulübü Başkanı).

Panel özetle şöyle cereyan etmiştir.

İlk konuşmayı Selâhaddin EŞ yapmış, Batılılaşan Türk Cemiyetinde kadının düştüğü sefil ve rezil hali dile getirmiştir. Osmanlı'daki kadınlara şimdiki kadını mukayeseli bir şekilde anlatmıştır. Artık Türk Cemiyetinde kadının ortanın bir malı haline geldiğini, dolayısıyla analık gibi şerefli bir mevki ayaklar altına alarak haysiyetini kaybettiğini delillerle ortaya koymuştur.

İkinci konuşmayı Ali BULAÇ yapmış, Sosyalizm ve Kapitalizm'de kadının ne durumlara düştüğünü vesikalarla açıklamıştır. Özetle şunları söylemiştir :

«İncelik ve rikkatin meydana getirdiği kadın, Sosyalizm'de ağır madden işçiliklerinde, tarım işçiliğinde âdeta bir hamal gibi çalıştırılarak kadınlık hassasını kaybetmektedir. Kapitalizm'de ise; yine makine gürültüleriyle mücadele ederek, şefkat duygularını o gürültülere terkedip evlât-

larına dadiyı bırakan bir kadın anlayışının olduğunu, bu sistemde kadının bir vasıta olarak kullanılmasını dile getirmiştir.

Üçüncü konuşmayı Dr. Bekir TOPALOĞLU yapmış, İslâm'da KADIN'ın nasıl olması gerektiğini âyet ve hadislerle izah etmiştir. Özetle şunları söylemiştir :

«Kadın gerçek kişiliğini İslâm'da bulmuştur. Öyle ki, Cennet'in ana-ların ayakları altına serilerek oradan pâye dağıtmak durumuna getirilen kadın aile bahçesinin gülü durumundadır. İslâm'da kadın; Kutsî Ölçü'nün tesettür emrine riayetle cemiyet zeminini süsler. Onlar vekar, hayâ, iffet, manâ, şahsiyet, edâ ve cömertliğin timsâlidirler. İslâm'da Kadın bütün insanbğa örnek olmalıdır» diyerek konuşmasına son vermiştir.

Dördüncü konuşmayı yapacak olan Salih DİRİKLİK, rahatsızlığı sebebiyle panele katılamamıştır.

#### ANMA TOPLANTILARI

#### MEHMED ÂKİF ERSOY'U ANDIK :

3 Ocak 1976 günü gecesi İstiklâl Şâirimiz, İslâmcı Şâirimiz, Büyük Vatan Şâirimiz Mehmed Âkif ERSOY'un vefâtının 40. yıldönümü dolayısıyla Kültür Müdürlüğümüzce yapılan bir merasimle anılmıştır.



Kültür Müdürü R. Tayyib Erdoğan  
açış konuşmasında.

Kültür Müdürü R. Tayyib ERDOĞAN'ın açış konuşmasıyla başlayan gecede Genel Başkan Âkif'in dâva anlayışını dile getirmiş onun eşsiz bir şahsiyet ve değerli bir mücahid olduğunu söylemiştir.



Genel Başkanımız Küstü Ecevit kalabalık  
dinleyici kitlesine hitab ederken.

Daha sonra Genel Sekreter Sâmî ŞENER Âkif'in mânevî yönünü anlatmış, müteâkiben Sedat YENİGÜN Âkif'i çeşitli yönleriyle öz olarak dile getirmiştir. Gecenin son konuşmasını M. Ertuğrul DÜZDAĞ yapmış, M. Âkif'in Dâva Adamlığı ve Milliyetçilik Anlayışını dile getirmiştir. Ertuğrul DÜZDAĞ özetle şunları söylemiştir :

«M. Âkif Bey Merhum, Batı'nın siyasetinde, fikrinde, herşeyinde müslümanları mahvetmeye, parçalayıp yutmaya hazırlanan bir canavarın tavırlarını görüyordu. O dâvasının adamı olarak yaşadı. Öyle öldü. Milletvekilliği yapmış olmasına rağmen, İstiklâl Şâiri olmasına rağmen ona resmî bir cenaze töreni yapılmadı. Onun cenazesini kucaklayıp götüren gençlik kitlesi uyanmaya başlayan neslin ilk müjdecisiydi.» Daha sonra Safahat'tan çeşitli bölümler okuyan DÜZDAĞ, konuşmasını şöyle bitirdi.

«Bu millet, yurdunu ancak istiklâline sahip bir müslüman ülke olarak gördükten sonra neş'elenebilir. Âkif Hak'ka tapan bir milletin milliyetçisiydi.



M. Ertuğrul Düzdağ gecenin son konuşmasını yapıyor.

Bu milliyetçiliğin bir adı vardır. Buna İSLÂMÇILIK denir.»  
Daha sonra şiirler okunarak gece sona ermiştir.

#### MUHAMMED İKBAL'İ ANMA TOPLANTISI

M.T.T.B. Kültür Müdürlüğü tarafından Büyük İlsâm Şâiri ve Mütfe-kiri İKBAL, 17 Nisan 1976 günü konferans salonumuzda Pakistanlıların da hazır bulunduğu bir merasimle anıldı.

Kültür Müdürü R. Tayyib ERDOĞAN'ın takdimiyle açış konuşmasını yapan Genel Başkanımız Rüştü ECEVİT, seçkin davetlilere hoşgeldiniz demiş ve İkbali öven kısa bir konuşma yapmıştır. Açış konuşmasından sonra sırayla Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ, Selçuk ERAYDIN, Ömer KİRAZOĞLU, Prof. Dr. Ali Nihad TARLAN ve Prof. Dr. Sabahaddin ZAIM, Muhammed İKBAL'i bütün yönleriyle anlatmışlardır. Konuşma aralarında Urduca ve tercümesiyle şiirler okunmuştur. Merasim film gösterisiyle sona ermiştir.

#### OSMANLICA KURSLARI

Millî kültürümüzün anahtarı İslâm Hatıflarının ihyası için MTTB Kültür Müdürlüğü Osmanlıca Kursları tertiplemiştir.

50 kişilik ilk devrede talebelere Osmanlıca'nın okunuşu ve yazılışı öğretilmiştir.

#### TALEBE MESELELERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Talebelerin her türlü meseleleriyle uğraşabilmek ve her türlü ihtiyaçlarını dile getirebilmek için zarurî olan bu müdürlük üç aylık bir çalışma döneminde bütün imkânlar kullanılarak netice sağlanabilecek mevzuat üzerinde çalışmalar yapmıştır.

Türkiye'de talebe kitlesi meşru hakkını talep eden bir kitle durumunda değildir. Talebe kitlesi dilsiz bir kervan şeklinde sonu belirsiz yoluna devam etmektedir. Çeşitli maddî imkânsızlıklar ve kültürel yokluklar içinde kıvranan ilimden mahrum bırakılmış senetlerle yüklü öğrenci grubunu geçitli ızdırıp ve inlemelerini hükümet erkânına ve gereken yerlere iletme bir görev telâkki edilmelidir. Gruplar kendi hallerini izah edemeyişinin ızdırabını çekip, yağılan bu enerjiyi slogan ve havaya kalkan anlamsız yumruklarla boşaltmaya çalışmaktadırlar.

Talebe Birliği olarak her talebenin bir meselesi olacağını kabul etmekteyiz. Yalnız bunların izah edilemeyişini çeşitli alanlarda patlamalar meydana getirmektedir.

MTTB bunu Talebe Meseleleri Müdürlüğü diye ayrı bir müdürlüğün çalışma sahasına sokarak gereken verimi elde etmeyi düşünmüştür. Müdürlük kendi arasında;

- Burs ve kredi komitesi
- Yurtlar komitesi,
- Yardım komitesi,
- İş temini ve iş bulma komitesi,

Kültür ve seminer komitesi, gibi çeşitli komiteler kurarak faaliyetlerin daha verimli olması temin edilmiştir.

Müdürlük yetkilileri ilk defa büyük bir aksaklığı gidererek gereken yerlerle ve makamlarla görüşmeler yapıp ileride yapılacak çalışmalar için belli bir zemin hazırlanmıştır. Müdürlük yetkilileri yaptıkları görüşmeler neticesinde talebelerin en önemli meseleleri olan maddî meseleleri yenip, burs ve kredi meselesini ele almış, burs ve kredi veren çeşitli mü-

esseseler ve sahipleriyle görüşmeler yapılmış ve iyi neticeler alınmıştır. İlk görüşmeler İlim Yayma Cemiyeti yetkilileri ile olmuş, burs dağıtan Cemiyetin daha muhtaç arkadaşlara burs verebilmeleri için yakın ilişkiler kurulmuş ve karşılıklı fikir beyanında bulunulmuştur. Burs şartları hakkındaki aydınlatıcı bilgiler verilmiştir. Kültür ve İktisat Vakfı ilgilileriyle görüşülmüş, burs şartları öğrenilmiş ve belli bir kontenjan alınarak, kayıt formları Vakıf'tan alınarak müdürlükte müracaatlar kabul edilmiştir. Türkiye Eğitim Vakfı ilgilileriyle gerekli temas kurulmuş, çalışmalar yapılmıştır. Kredi veren diğer müesseselerin isimleri tespit edilip teker teker görüşmeler yapılarak veya müracaat edilerek kredi ve burs verme şartları ve müracaat tarihleri öğrenilerek talebelere duyurulmuştur.

Mezun olmuş veya halen okuyup ta iş arayan arkadaşlara kamu ve özel sektörde iş bulunmasında yardımcı olunmuş, iyi neticeler alınmıştır.

Müdürlüğe gönderilen ve muhtaç arkadaşlara dağıtılması gereken para ve kumaşların dağıtılma işlemleri bu müdürlük tarafından yapılmıştır.

Müdürlük yetkilileri Yurt Müdürleri ile teker teker görüşüp, alınacak talebe sayısını ve talebe kabul şartlarını öğrenip öğrenci arkadaşlara duyurmuş, yurtlara alınmalarındaki gerekli ilgi ve yardımlar yapılmıştır.

## TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ

Günden güne gelişen ve kalabalıklaşan İstanbul'da, Cağaloğlu semtinin yaklaşık olarak bin küsur metrekaare alan üzerinde kurulmuş, konferans salonları, çeşitli odalar, duşlar, sınıflar, kalorifer daireleri ve depolar gibi çeşitli bölümlerden meydana gelmiş olan ve hergün yüzlerce insanın girip çıktığı, içinde kafa yorduğu, yıprattığı bir dev bina... M.T.T.B. Binası...



M.T.T.B.'nin içinde bulunduğu imkânsızlıklarla, temizlik işleri ve bu binanın bütün bakımını, tadilat işlerini M.T.T.B. Tesisler Müdürlüğü omuzlarına almış ve bütün gücüyle vazifesini yerine getirmeye çalışmıştır.

M.T.T.B. Merkez binasının bakımı, Tesisler Müdürlüğü'nün esas vazifesidir. İlk başta temizlik işleri gelir.

Bütün talebe işlerinin yürütüldüğü, devamlı olarak turizm, spor faa-

liyetlerinin yapıldığı, seminer, konferans, kongre ve çeşitli kursların her zaman devam ettiği, sinema ve tiyatro gibi seyircisi bol faaliyetlerin eksik olmadığı, gerek oyuncu, gerek seyirci durumundaki binlerce insanın girip çıktığı bu bina, hergün bir Belediye sarayından, bir Adliye Sarayından, bir sinema salonundan, bir stadyomdan ve bunlara benzer bütün müesseselerden daha çok kirlenmektedir. Böyle bir binanın temizliği için devamlı çalışan müstahdemler dışında fedakâr arkadaşlara ihtiyaç vardır.

Binada halen 360 dan fazla elektrik ampulü, 30 florasant, 30'a yakın abajurlu lâmba, 80'e yakın karpuzlu, 6 spot ve 8 büyük projektör bulunmaktadır.

Ayrıca elektrikle çalışan üç su basma santrifüjü ve bir de kalorifer brülörü bulunmaktadır. Ampuller, sigortalar, elektrik hatları, duş ve prizler, çeşitli şarteller, brülör ve motorlar devamlı bakım istemektedir. Bunların devamlı kontrolü, temizliği, yıprananın yerine yenisinin takılması gibi işler Tesisler Müdürlüğü'nün vazifeleri arasındadır.

38 oda, salon ve daha küçük bölümlerden müteşekkil MTTB binasında her bölümün normal ısınması sağlanmaktadır. Takriben bina içinde 100.000 metreküp hava bulunmaktadır. Bu havayı soğuk havalarda normal sıcaklıkta tutmayı sağlamak için gerekli olan yakıtın normal kullanmasını temin etmek, israf etmemek veya sıcaklığı düşecek derecede kısmamak, kalorifer tesisatının temizlik işine bakmak da Tesisler Müdürlüğü'nün vazifeleri içine girmektedir.

Yıllardan beri kullanılmakta olan Millî Türk Talebe Birliği Binası bu dönemde hayli yıpranmıştı. Bunun için büyük ölçüde tadilat ve tamirat yapmak, eskiyen yerleri yenilemek, çeşitli sebeplerle tahrip olan yerleri tamir etmek, badana ve yağlı boya gibi işleri yeniden yapmak gerekiyordu. Ayrıca yeni açılan müdürlüklere yer temin etmek de Tesisler Müdürlüğü'nün vazifeleri arasındaydı.

3 Ağustos 1975'teki 53. Genel Kurul'u müteakip Tesisler Müdürlüğü'ne tayin edilen Selâhattin Karaca bu işlere 19 Ağustos 1975'te girişti.

Yapılan ilk iş binanın temizliği ve düzeni idi. Daha sonra bir tesisat ustası ve 2 yardımcı ile eskimiş olan kalorifer tesisatı borularının 100 metre kadar olan kısmı değiştirildi.

İki badana ve yağlı boya ustası tutularak çalıştırılmaya başlandı. Binanın bütün iç tarafı badana, kapı ve pencereler yağlı boya yapıldı. Kapıların anahtarları değiştirildi.

Kırk kapılar, sandalyeler, masalar, pencereler elden geçirildi. 2 temizlik işçisi ve 20 kadar MTTB mensubu arkadaşımızın yardımı ile bir

umumî temizlik yapıp, tozu alınarak pencere camları silindi. Döşemeler yıkandı, merdivenler tuz ruhu ile temizlendi. Bundan sonra su tesisatının düzenine başlandı. Bozuk musluk ve lavabolar tamir edilip, duşlar Spor Kulübü'nün kullanabileceği bir hale getirildi.

Tehlike arzeden, kontak yapmış bazı elektrik hatlarındaki kablolar tamamen değiştirildi. Birbirine karışmış hatlar düzeltilerek yeni sigortalar ve şarteller takıldı. Spor salonunun lâmbaları değiştirildi. Santrale bağlı telefonların hatları yeniden çekildi. Arızalı olan Konferans Salonunun ses tesisatı tamir edilerek, ilâveler yapıp, salonun ses meselesi de halledilmiş oldu.



## TEŞKİLATLAR MÜDÜRLÜĞÜ



Millî Türk Talebe Birliği 52. Döneminde «Teşkilâtlarla İrtibat Müdürlüğü» adı altında vazife gören Müdürlük, 53. Dönemde «Teşkilâtlar Müdürlüğü» olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Fevzi Eryılmaz'ın Müdür olarak vazife yaptığı müdürlükte Halil Aktaş ve Eyüp Şahin de müdür yardımcısı olarak çalışmışlardır.

Teşkilâtlar Müdürlüğü hızla artan taşra teşkilâtları ile Genel Merkez arasındaki irtibatı en düzgün bir şekilde sağlamayı gaye edinmiştir. Teşkilâtlarla Millî Türk Talebe Birliği Genel Merkezi arasındaki haberleşmeleri sağlamıştır. Teşkilâtların çeşitli konulardaki yazışmalarına Genel Merkez'deki ihtisas mercilerine başvurarak gerekli cevabı vermiştir. Çeşitli zamanlarda Genel Merkezin yayınladığı tanrımlerin teşkilâtlara ulaşmasında yardımcı olmuştur.

Genel Merkezin geniş çaptaki faaliyetlerinden teşkilâtları haberdar etmiş, teşkilâtların bu faaliyetleri görmelerine yardımcı olmuştur. Bu çalışmalarımız sayesinde İstanbul'da her sene yapılmakta olan ananevi Millî Gençlik Gecesi'ne çok sayıda taşra teşkilâtı gençliğimiz katılmıştır. 29 Mayıs'ta İstanbul'da Bayezid Meydanı'nda tertip edilen «Fetih Mitingi»'ne katılma oranı artmış, yine her sene «Çanakkale Zaferi» vesilesiyle Çanakkale'de tertip edilen «Aziz Şehitlerimizi Anma Merasimleri» ne uzak - yakın teşkilâtlarımızdan bine yakın imanlı gönüldaşımız Ecdadın aziz hatıralarını minnetle yad etmek için bir araya gelmiştir.

Bu faaliyet döneminde Ankara, Konya, Edirne, İzmit ve Sakarya Millî Türk Talebe Birliği teşkilâtlarının tertip etmiş olduğu «Millî Gençlik Geceleri» ne Genel Başkanımız Rüstü Ecevit olduğu halde Genel Merkez'den bir grup halinde iştirak edilmiştir.

Müdürlük Genel Merkez'in elinde bulunan mahdut imkânları değerlendirerek, Millî Türk Talebe Birliği yayınları başta olmak üzere bilhassa kitap ve mecmua yardımına çalışmıştır. Ayrıca Genel Merkez'in yayınlarından «Millî Gençlik» mecmuası ve Çatı gazetesinin teşkilâtlara ulaşmasında yardımcı olmuştur.

Teşkilâtlar Müdürü Fevzi Eryılmaz teşkilâtlarımızın çalışmalarını daha yakından görmek ve bazı çalışmalarda bulunmak üzere çeşitli zamanlarda teşkilâtları ziyaret etmiştir.

MTTB Teşkilâtlar Müdürlüğü muhtelif yerlerden gelen yeni teşkilât açma isteklerini incelemiş, uygun görülen yerlerde yeni teşkilâtlar açmıştır. Halen çok sayıdaki müracaatlar da inceleme safhasındadır. 3 Ağustos 1975 53. Genel Kurula kadar olan teşkilât sayısı 53. Dönemde açılan 94 teşkilâtle 150 ye ulaşmıştır.

Önceki dönemlerde açılmış olan teşkilâtlar şunlardır :

- |               |                |               |
|---------------|----------------|---------------|
| 1. ADANA      | 13. BOLU       | 25. GİRESUN   |
| 2. Osmaniye   | 14. Gerede     | 26. GÜMÜŞHANE |
| 3. ADAPAZARI  | 15. BURSA      | 27. HATAY     |
| 4. Sapanca    | 16. ÇANKIRI    | 28. Dört Yol  |
| 5. ADIYAMAN   | 17. DENİZLİ    | 29. ISPARTA   |
| 6. AFYON      | 18. DİYARBAKIR | 30. İÇEL      |
| 7. AMASYA     | 19. Ergani     | 31. İZMİR     |
| 8. ANKARA     | 20. EDİRNE     | 32. KASTAMONU |
| 9. ANTALYA    | 21. ELAZIĞ     | 33. KAYSERİ   |
| 10. Alanya    | 22. Maden      | 34. Develi    |
| 11. AYDIN     | 23. ERZURUM    | 35. KIRŞEHİR  |
| 12. BALIKESİR | 24. ERZİNCAN   | 36. KOCAELİ   |

- |              |                     |               |
|--------------|---------------------|---------------|
| 37. KONYA    | 44. NİĞDE           | 51. TOKAT     |
| 38. Karaman  | 45. Aksaray         | 52. TRABZON   |
| 39. KÜTAHYA  | 46. RİZE            | 52. VAN       |
| 40. MALATYA  | 47. SAMSUN          | 54. YOZGAT    |
| 41. MANİSA   | 48. Boyabat (SİNOP) | 55. ZONGULDAK |
| 42. K. MARAŞ | 49. SİVAS           |               |
| 43. NEVŞEHİR | 50. TEKİRDAĞ        |               |

Daha sonra açılanlarla beraber 150'ye ulaşan teşkilâtlarımızın listesi ise şöyledir :

- |                     |                |                  |
|---------------------|----------------|------------------|
| 1. ADANA            | 32. BOLU       | 63. Bayburt      |
| 2. İskenderun       | 33. Düzce      | 64. HATAY        |
| 3. Kozan            | 34. Gerede     | 65. Dört Yol     |
| 4. Osmaniye         | 35. BURDUR     | 66. Erzin        |
| 5. Tarsus           | 36. Bucak      | 67. Kırıkhan     |
| 6. ADIYAMAN         | 37. Gölhisar   | 68. İSPARTA      |
| 7. Besni            | 38. BURSA      | 69. Yalvaç       |
| 8. Kâhta            | 39. Gemlik     | 70. İÇEL         |
| 9. AFYON            | 40. Karacabey  | 71. Anamur       |
| 10. Bolvadin        | 41. ÇANAKKALE  | 72. Erdemli      |
| 11. Dinar           | 42. Biga       | 73. İSTANBUL     |
| 12. Sandıklı        | 43. ÇANKIRI    | 74. Güngören     |
| 13. AMASYA          | 44. ÇORUM      | 75. Küçükçekmece |
| 14. Merzifon        | 45. DENİZLİ    | 76. Küçükyalı    |
| 15. ANKARA          | 46. Çivril     | 77. İZMİR        |
| 16. Altındağ        | 47. DİYARBAKIR | 78. KARS         |
| 17. Beypazarı       | 48. Ergani     | 79. KASTAMONU    |
| 18. Kırıkkale       | 49. EDİRNE     | 80. KAYSERİ      |
| 19. Kızılcahamam    | 50. ELAZIĞ     | 81. Develi       |
| 20. Sincan          | 51. Baskil     | 82. Yahyalı      |
| 21. Yeni Mahalle    | 52. Maden      | 83. KIRKLARELİ   |
| 22. ANTALYA         | 53. Palu       | 84. KIRŞEHİR     |
| 23. Alanya          | 54. ERZURUM    | 85. KOCAELİ      |
| 24. Elmalı          | 55. Aşkale     | 86. Gölcük       |
| 25. AYDIN           | 56. ERZİNCAN   | 87. Sapanca      |
| 26. BALIKESİR       | 57. ESKİŞEHİR  | 88. KONYA        |
| 27. Dursunbey       | 58. GAZİANTEP  | 89. Beyşehir     |
| 28. BİLECİK         | 59. İslâhiye   | 90. Doğanhisar   |
| 29. BİNGÖL          | 60. Kilis      | 91. Ereğli       |
| 30. Ahlat           | 61. GİRESUN    | 92. Ermenek      |
| 31. Tatvan (BİTLİS) | 62. GÜMÜŞHANE  | 93. Iğın         |

- |                |                      |                |
|----------------|----------------------|----------------|
| 94. Kadınhanı  | 113. NİĞDE           | 132. TEKİRDAĞ  |
| 95. Karaman    | 114. Aksaray         | 133. TOKAT     |
| 96. Kurucuoğlu | 115. Bor             | 134. Erbaa     |
| 97. Seydişehir | 116. ORDU            | 135. Pazar     |
| 98. Yenidoğan  | 117. Ünye            | 136. Turhal    |
| 99. Yunak      | 118. RİZE            | 137. Zile      |
| 100. KÜTAHYA   | 119. Ardeşen         | 138. Niksar    |
| 101. Tavşanlı  | 120. SAKARYA         | 139. TRABZON   |
| 102. MALATYA   | 121. Akyazı          | 140. Of        |
| 103. Yeşilyurt | 122. SAMSUN          | 141. URFA      |
| 104. MANİSA    | 123. Bafra           | 142. UŞAK      |
| 105. Demirel   | 124. Çarşamba        | 143. VAN       |
| 106. Turgutlu  | 125. Lâdik           | 144. Erciş     |
| 107. K. MARAŞ  | 126. SİİRT           | 145. Gevaş     |
| 108. MARDİN    | 127. Batman          | 146. Özalp     |
| 109. Kızıltepe | 128. Kurtalan        | 147. YOZGAT    |
| 110. MUĞLA     | 129. Boyabat (SİNOP) | 148. ZONGULDAK |
| 111. MUŞ       | 120. SİVAS           | 149. Karabük   |
| 112. NEVŞEHİR  | 131. Suşehri         | 150. Ereğli    |

#### TEŞKİLÂT BAŞKANLARI TOPLANTILARI

##### İLK TOPLANTI :

9 Kasım Pazar günü başlayan toplantıya içinde üniversite bulunan, onbir ilin teşkilât başkanları ve genel merkez müdürleri katıldı. Bu toplantıda üniversite hadiseleri ve üniversite gençliğinin problemleri ele alınarak gözüm yolları üzerinde görüşler serdedildi.

Ankara, İzmir, Erzurum, Konya, Trabzon, Elâzığ, Malatya, Diyarbakır, Adana, Bursa ve Sakarya Teşkilât Başkanlarının katıldığı toplantı, Genel Başkanımız Rüşti Ecevit başkanlığında yapılmış, riyaset üyeleri de katılmıştır.

10 Kasım Pazartesi günü yapılan basın toplantısı ile görüşler kamu oyuna duyuruldu. Aynı gün teşkilâtların ve genel merkezin, bu yılki takip edeceği çalışma programı tesbit edildi.

##### TEŞKİLÂT BAŞKANLARI BÖLGE TOPLANTISI :

Bu sene biri Ankara'da biri de Erzurum'da olmak üzere iki vilâyeti-mizde MTTB'ye bağlı teşkilâtların bölge toplantıları yapılmıştır.

Ankara'ya yakın MTTB teşkilâtlarının Başkanlarının katıldığı bölge

toplantısı 25 Aralık 1975 Perşembe günü Ankara'da yapılmıştır. MTTB Ankara Teşkilâtı binasında saat 14.00 de başlayan toplantı gece 22.00 de sona ermiştir. MTTB Genel Başkanı Rüştü Ecevit'in başkanlığında Genel Muhasip Ahmet Sarıkaya, Ankara Teşkilât Başkanı Tevfik Arslan, Konya Teşkilât Başkanı Yaşar Bilen ile Niğde, Kastamonu, Çankırı, Bolu, Yozgat, Çorum, Nevşehir, Gerede, Sincan, Altındağ ve Beypazarı Teşkilât Başkanları bu toplantıya iştirak etmişlerdir. Toplantıda son talebe hadiseleri ve geleceği ile teşkilâtların yaptığı ve yapacağı faaliyetler görüşülmüştür. Toplantıya katılan teşkilât başkanları görüşlerini belirtmişlerdir.



Ankara Bölge toplantısından bir görünüş.

24 Aralık Çarşamba günü de Ankara'daki talebe derneklerinin idare heyetleri ile bir toplantı yapılmıştır.

Erzurum MTTB Bölge toplantısı, Ankara Bölge Toplantısından sonra 14 Ocak Çarşamba ve 15 Ocak Perşembe günleri Erzurum Teşkilât Binasında yapılmıştır.

14 Ocak Çarşamba günü sabah saat 10.00 da başlayan toplantıya Erzurum'daki talebe derneklerinin idare heyetleri katılmışlardır. Toplantıda talebe hareketleri üzerinde durulmuş, Talebe ve Üniversite problemleri tartışılmış ve değerlendirilmesi yapılmıştır.

14 Ocak 1976 Çarşamba öğleden sonra ve 15 Ocak Perşembe günü

yapılan Erzurum Bölge Toplantısı Genel Başkanımız Rüştü Ecevit'in başkanlığında toplanmış, toplantıya Teşkilâtlar Müdürü Fevzi Eryılmaz da katılmıştır. MTTB Erzurum, Trabzon, Elâzığ, Erzincan, Rize, Gümüşhane, Ardeşen, Van, Erciş, Tatvan teşkilât başkanlarının katıldığı toplantıda icraata müteveccih kararlar alınmıştır.

#### TEŞKİLÂT BAŞKANLARI II. TOPLANTISI

Türkiye çapındaki bütün teşkilâtlarımızın katıldığı toplantı 3 Nisan 1976 Cumartesi günü ve 4 Nisan 1976 Pazar günü MTTB Konferans Salonunda yapıldı. Genel Başkan Rüştü Ecevit'in başkanlık ettiği toplantıya Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Merkez Müdürleri ve mevcut 130 taşra teşkilâtımızın başkanları katılmışlardır. İlk günkü ve ertesi günü öğleye kadar süren toplantıda teşkilât başkanları söz alarak kendi bölgelerindeki yaptıkları ve bundan sonra yapacakları çalışmaları ve karşılaştıkları güçlükleri anlatmışlardır. İkinci günü öğleden sonraki oturumda da Genel Merkez Müdürleri, teşkilât başkanlarına müdürlüklerinin çalışmaları hakkında izahat vermişlerdir. Daha sonra kürsüye gelen Genel Başkan Rüştü Ecevit uzun bir konuşma yaparak MTTB'nin bundan sonra yapacağı faaliyetleri anlatmış ve sorulan sorulara cevap vermiştir. Toplantı gece saat 24.00 de nihayete ermiştir.



Genel Başkan ve riyaset üyeleri toplantı sırasında.

Genel Başkanımız 5 Nisan Pazartesi günü bir basın toplantısı yaparak MTTB Teşkilât Başkanları Toplantısında alınan kararları basına açıklamıştır.

#### KONFERANSLAR

Millî Türk Talebe Birliği Teşkilâtlar Müdürlüğü 53. dönemde de Taşra Teşkilâtlarıyla gerekli temasları yaparak ve elimizdeki mevcut imkânları değerlendirerek Anadolumuzun en ücra köşelerinde gençliğimize ve milletimize kültürel yönden yardımcı olmaya çalışmıştır.

Bu vesile ile çeşitli zamanlarda tanınmış konuşmacılarımız, teşkilâtlarımız vasıtasıyla kültürel yönden gelişme imkânından mahrum pek çok bölgelerimizde konferanslar vermişlerdir.

Başta çilekeş üstadımız Necip Fazıl Kısakürek olmak üzere Mustafa Müftüoğlu, Kadir Mısıroğlu, Mustafa Yazgan, A. Rıza Demircan, Fethullah Gülen bu konuşmacılarımızdan bazılarıdır.

Üstad Necip Fazıl Kısakürek, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Kayseri'de «Tarihte Yobaz ve Yobazlık» mevzuu büyük ilgi gören konferansları-



Dursunbey Teşkilât mensupları Mustafa Müftüoğlu ve Teşkilâtlar Müdürü Fevzi Eryılmaz ile birlikte.

nı vermiştir. Üstad; «Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kîninin, öcünün dâvacısı bir gençlik» dediği gençliğe «Artık sözün sınır noktasındayız. Sözü bırakalım iş fikri üzerinde duralım» demiştir.

Üstad Ankara, İzmit, Sakarya MTTB teşkilâtlarının tertip etmiş olduğu «Millî Gençlik Geceleri» ne de katılmış ve birer konuşma yapmıştır.

Tarihçi Mustafa Müftüoğlu «Yakın Tarihimizden Gerçekler» ve «Devleştirilmiş Cüceler» mevzuu konferanslarını Anadolu'nun pekçok vilâyet ve kazalarında vermiştir. Bilhassa Tanzimat Döneminde durarak tarihte adı geçen bazı simaları gerçek yönleri ile anlatmıştır. Konferanslarda hatibe çeşitli sorular yöneltilmiştir. Bu suallerin pek çoğu Ziya Gökalp ile ilgili olmuştur. Milliyetçi olmanın temel şartının toplumun inançlarına bağlı olmak olduğunu söyleyen konuşmacı Ziya Gökalp'in :

«Bir kız mirasta yarım erkek, izdivaçta dörtte bir;

Buldukça ne aile ne memleket yükselir.» sözünü eleştirmiştir.

Tarihçi ve Yazar Kadir Mısıroğlu da Konya ve Sakarya M.T.T.B. teşkilâtlarının davetlisi olarak konferanslar vermiştir.

İstanbul Din Görevlileri Federasyonu Başkanı ve Süleymaniye Camii İmam - Hatibi A. Rıza Demircan Ankara, Kayseri ve Karabük'te konferanslar vermiş, konferanslarında bilhassa «iktisadi açıdan İslâm'da Toplum düzeni» mevzularını işlemiştir.

Manisa Merkez Vaizi Fethullah Gülen de Ankara, İzmir, Bursa, K. Maraş, Isparta, Uşak ve Erzurum illerinde büyük kalabalıklar tarafından alâka ile izlenen «Altın Nesil» mevzuu hitabelerde bulunmuş, özlediğimiz neslin «Altın Nesil» olduğunu ve bu neslin vasıflarını bir bir izah etmiştir.

MTTB eski Genel Başkanlarından Burhanettin Kayhan, Eski Genel Sekreter Hüseyin Coşkun, Gazeteci Zübeyir Yetik, ilâhiyatçı A. Rıza Temel bazı teşkilâtlarımızın açılışı münasebetiyle tertiplenen merasimlere konuşmacı olarak katılmışlar, kendi sahalarında bilhassa gençliğe faydalı olmağa çalışmışlardır.

## TIYATRO MÜDÜRLÜĞÜ

Bugün Türk Tiyatrosu hastadır. İlk başta ortaya attığımız peşin hüküm tiyatro çevrelerince fazla abartılmış olarak değerlendirilse bile tekrarlıyoruz, Türk Tiyatrosu hastadır. Tedavi edilmeyi bekliyor. Sahnelerimiz eser bekliyor, yönetmen bekliyor, oyuncu bekliyor. Nerde bütün bunlar? Nasıl gelecek? Yetiştirilmesi mümkün mü bunların?

Olacak elbet. Eseriyle, yazarı, yönetmeni, oyuncusuyla Gerçek Türk Tiyatrosu birgün sahnelerimizde boy verecek.

En göze batan tiyatro kuruluşları, Devlet Tiyatroları ve Şehir Tiyatroları. En yoğun faaliyet alanları da İstanbul sahneleri.

Telif tiyatro eseri aranıyor. Var mı tek bir tane? Son yıllarda, hatta daha gerilere kadar gitsek bile sahnelerimizde yer alan yüz akıyla sözünü edebileceğimiz sahnelerimize çıkan telif esere rastlamak mümkün mü? Bu soruların cevabını verebilecek yüz akıyla meseleyi aydınlatacak tek kişi çıkabileceğini sanıyoruz.

Teliften vazgeçtik sözü edilebilecek tercüme tiyatro eseri bile yok ortalarda. İlaç olsun kabilinden kusurları örtbas etmek gayesiyle sahnelenen tercüme tiyatro eserleri ise yönsüz ve amaçsız. Sahnelenmeleri lüks olmaktan öte, verebildiği, verebileceği şey olduğunu sanıyoruz.

Tiyatro lüks bir sanat dalı. Gerçekleşmesi geniş malf imkânları gerektirir. Her yönüyle bir bütün olarak değerlendirecek olursak dar imkânlarla tiyatro çalışmalarını sürdürmek ve başarı beklemek hayal gibi olur. Derin kültür ve tecrübe isteyen bir iş olunca da mesele çok daha sarpa sarar.

Sinema ve televizyonun olumsuz etkisini de bu arada analım.

Devlet eliyle tiyatronun ne derece ilgi gördüğü ortada. Özel teşebbüsler eliyle yürütülen tiyatro çalışmaları ve tiyatro toplulukları büyük güçlüklerle karşı karşıyadır. Tüm bunlara rağmen ayakta durabilenlerin

ortaya koydukları bir şey yok. Toplumdan ve insanımızdan uzak ortaya konulan çalışmalar...

Amatör zihniyetle, sözde bir fikrin savunuculuğunu yapma gayesiyle çırpınan, tiyatroyla uzaktan yakından ilgisi, bağı olmayan gruplar, ele aldıkları konuyu istismardan öte yaptıkları bir şey yok. İşin kötüsü istismar içinde olduklarının da farkında değiller. Sorumsuzcasına topladıkları seyircinin haysiyeti ve inançlarıyla alay etmekten çekinmemektedirler. Bunun sonu bir türlü gelmiyor. Her gün yeni bir istismarcı grup türemektedir.

Uzun bir dönem Milli Türk Talebe Birliği Tiyatro Müdürlüğü bu hercümerc içinde birşeyler ortaya koyabilmek için çırpınıp durmuştur. Ençok korktuğu şey olan istismara düşmekten de bütün gücüyle sakınmıştır. Yokların sıralandığı tiyatro ortamında kendini mânalı bir susuşa terk etmiştir.

Yokların ortadan bir bir silineceği gün gelecek. M.T.T.B. Tiyatrosu o zaman Gerçek Türk Tiyatrosunda yerini alacak, gerçek seyircisine seslenecektir.

## TRAFİK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



Otomobilin lüks olmaktan çıktığı hatta otomobil kullanmanın bir zaruret olduğu kabul ve arzu edilen aşırımızda M.T.T.B.'nin gayesine uygun bir şekilde genç üniversite talebelerinin, kolayca, derslerine mani teşkil etmeden en iyi şekilde yetişip ehliyet almalarını temin etmek, talebe arkadaşların trafik şubesiyle olan ilişkilerini hafifletmek amacıyla 1966 tarihinde kurulan Trafik Eğitim Müdürlüğümüz İstanbul Trafik Şube Müdürlüğüyle müştereken çalışarak şoför ehliyet kurslarına aynı yıl başlanmıştır.

Üniversite Öğretim Üyeleri ve talebeleri arasında gittikçe büyük ilgi gören müdürlüğümüz 1967 yılında tam olarak faaliyetine başlamış Birinci devre akabinde devamlı olarak taleb artarak bu rakam bugün 500'ün üzerinde çıktığından devreleri sıklaştırmış ve her devre için belli kontenjanlar ayrılmıştır. Her ay yeni bir devre açılarak kursiyerlerimizin işleri aksatılmadan en iyi şekilde yürütülmüştür.

Müdürlüğümüz Amatör ve Profesyonel ehliyet vermekte olup, Kursiyerlerimizin ehliyet alıncaya kadar Trafik Şubesi, sıhhi kurul ve 2. şubeyle olan bütün muameleleri tarafımızdan yürütülmüştür.

Kurslarımız kendi salonumuzda olup nazari trafik ve motor derslerini Trafik Şubesi Eğitim Amiri Sayın Kenan Cem ve yardımcısı Kadir Mertgil ile müdürlüğümüzün yetkili elemanları tarafından verilmektedir.



Kursiyerler bir motor dersini takip ederken

Direksiyon dersleri ise, Etiler İmtihan ve çalışma sahasıyla, Maslak İmtihan sahasında tecrübeli hocalar tarafından verilmektedir.

52. Genel kurul toplantısından sonra 52. dönemde Trafik Eğitim Müdürlüğü yapan Süleyman Karataş bu dönemde de vazifesine devam etmiştir. Bu dönemde 73. devreden 84. devreye kadar kurs devreleri açılmış ve tamamlanmıştır. 52 ve 53. dönemde açılan kurs devrelerinde yapılan yazılı imtihanlar % 90, direksiyon imtihanlarında ise % 70 başarı sağlanmıştır. Bu dönemde ayda üç kez yapılan direksiyon imtihanı 4'e çıkarılmış, Trafik Eğitim Müdürlüğünden her ay ortalama olarak 250-315 kişi ehliyet almıştır.

Yapılan istatistiğe göre Temmuz ayının sonuna kadar toplam olarak 21.953 kişiye ehliyet verilmiştir.

Trafik Eğitim Müdürümüz Süleyman Karataş, İstanbul Trafik Şube Müdürü Kemal Büyüksakarya'yı makamında birkaç kez ziyaret ederek

kendilerinden talebeler için bazı isteklerde bulunmuştur. Bu isteklerden biri, Şişli Motor Teknisyen Okulunun Trafik Eğitimle ilgili çalışma sahasının talebelere verilmesi idi. Okul müdürünün tutumundan dolayı sahadan yararlanılamamıştır. Ayrıca Trafik Eğitim Müdürümüzün ve yardımcılarımızın çalışmaları neticesinde kursiyerlere faydalı olacağına inandığımız kısa trafik kaideleriyle mücehhez bir broşür basılmıştır. Yine ayrıca plâstik ehliyet kabı bastırılarak kursiyelerimize ücretsiz verilmektedir. Çok kısa zamanda, boşluğuna inandığımız Almanya'daki Trafik Bilimesi Eğitimiyle yakından ilgili Trafik Eğitim kitabımız müdürlüğümüz tarafından çıkarılacaktır. Bunun kısa zamanda tamamlanıp kursiyerlerimize verilmesi için Trafik Eğitim Müdürümüz ve yardımcılarıyla İstanbul Trafik Şubesi Eğitim Amiri titizlikle çalışmaktadırlar.

#### AÇILAN DEVRELER VE KURSLAR

73. devre 4 Ağustos 1975'de Trafik Eğitim Müdürü Süleyman Karataş'ın açış konuşmasıyla kurslara başlamıştır. Evraklar hususunda genel bilgiler verilmiş evrakların tamamlanmasını, müteakip aynı ayda yazılı imtihanları yapılmıştır. 73. devreden sonra 74 75. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. devreye kadar olan bütün devrelerin kursları her ayın ilk haftasında başlamıştır. Kursları biten devreler müteakip ay içinde yazılı imtihanına alınmıştır. İmtihanlara iştirak oranı % 90 dır. İmtihanlar Trafik Şubesinden gelen imtihan komisyonu ve müdürlüğümüz elemanları nezaretinde yapılmaktadır. Müdürlüğümüzün yaptığı istatistiğe göre 4027 kişi yazılı imtihana girmiş % 89 başarı sağlanmıştır.

#### TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

M.T.T.B. Turizm Müdürlüğü faaliyetlerine geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en hızlı bir şekilde devam etmiş ve teşkilatın kendisinden beklediğini hakkıyla vermeye çalışmıştır.

Dış Temaslar Müdürlüğü ile ayrı ayrı müdürlükler haline geldikten sonra faaliyetlerini sırf talebe turizmi üzerine yürüten Turizm Müdürlüğünün bu yılki faaliyetlerini şöyle hülâsa edebiliriz :

#### AMATÖR TERCÜMAN-REHBER KURSLARI

Geçen dönem dersleri yapıp stajlarına başlanan 16. devre kursunun Eylül'de stajlarının bitmesi ile başarılı olan stajyerlere diploma ve kartları merasimle verilmiştir. Hemen akabinde 17. devre kurs hazırlıkları başlamış, Eylülde reklamı yapıp, Ekim'de de müracaatlar kabul edilmiştir. Lise son sınıf ve yüksek tahsil talebelerinin müracaatlarının kabul edildiği kurslar, Kasım'da yapılan yabancı dil ve umumî kültür seçme imtihanında başarılı olan kursiyerlerin iştiraki ile Aralık ayında derslere başlamıştır. Dersler Şubat ayına kadar devam etmiş, Şubat ayında ise Turizm Müdürünün vazifeden alınması ile bir aylık bir inkutaaya uğramış, yeni müdürün tayin edilmesiyle de Mart ayında tekrar başlamıştır. Müdürlüğün tecrübeli hocaları tarafından haftada iki gün ders ve birgün (Pazar) şehir içi tarihî yerlere geziler olmak üzere verilen derslerin mevzuuları; Roma, Bizans ve daha ziyade İslam sanat ve kültürü üzerine olmuştur. Mayısın sonunda dersler sona ermiş, yapılan imtihan sonunda başarılı olan 13 kursiyer yaz aylarında turizm bürosunda devam edecek stajlarına başlamışlardır. Stajlar Eylül'e kadar devam edecek ve başarılı olanlar diplomalarını alacaklardır.

#### AVRUPA ÇALIŞMA KAMPLARI VE BİR İNGİLİZ KARAKTERSİZLİĞİ

Daha önceki seneler gibi bu yıl da 60 kişilik kontenjan ayrılan İngiltere Çalışma kamplarına talebe göndermek için Nisan ve Mayıs aylarında müracaatlar kabul edilmiş ve Mayısta İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılan imtihan neticesi gidecekler tesbit edilmişti. 4 grup üzerinden

gidecek talebelerin ilk grubu 9 kişi idi ve 10 Haziranda gitmeleri gerekiyordu. Kamp ücretleri ve isimleri İngiltere'ye gönderilmiş ve Akseptansları (Kabul belgesi) beklenirken gidecek olanlar da pasaport ve diğer lüzumlu işlerini tamamlamışlardı. Akseptansların gelmesi gecikmiş ve sonra da şöyle bir mektup gelmişti İngiltere'den :

«İngiltere'de bu yıl talebelerin çok olması sebebiyle sizin göndereceğiniz talebeleri kabul edemeyeceğiz.»

Daha önce 60 kişilik kontenjan ayıran ve parayı aldıktan sonra da kabul etmeyeceğini bildiren bir İngiliz karakteri....

Daha sonra talebelerden alınan kayıt ve kamp ücretleri geriye ödenmiş ve önümüzdeki senelerde İngiltere Çalışma Kamplarına talebe gönderilmemesi kararlaştırılmıştır.

#### ENFORMASYON BÜROSU

Enformasyon bürosu eleman kıfayetsizliğine rağmen mümkün olduğu kadar Pazar hariçi günler saat 9-19.00 arası açık tutulmaya çalışılmış, gelen yerli ve yabancı turistlere yardımcı olunmuştur. Yaz aylarında ise stajyerler bu vazifeyi yapmışlardır.

Yine bu büroda Türkiye içinde ve Doğuya (İran) giden trenlerde tenzilat almak için muteber olan tek talebe kartının yabancı talebelere



Turistlere gerekli malumat veriliyor.

verilmesi büyük bir hızla devam etmiş, ayrıca bazı otellerle anlaşılıp bize müracaat eden yabancıların daha ucuz gecekleri sağlanmıştır. Enformasyon işlerinde lüzumlu olan büroşürler bakanlıktan istenmiş, gelen büroşürler isteyen turistlere verilmiştir.

#### TALEBE TRENLERİ

Geçen dönem yaz ayında başlamış olan trenler 3 Ağustos'tan itibaren yine aynı hızla devam etmiş ve 20 Kasım'da sona ermiştir. Bu müddet zarfında 3 binin üzerinde talebe seyahat etmiştir.

Bu yaz ise yine TCDD ile yapılan yazışmalar neticesi talebe trenleri tekrar düzenlenmiştir. TDF (Talebe Dernekleri Federasyonu), TTF (Talebe Teşkilatları Federasyonu), İÜ, Edebiyat Fak. Talebe Derneği, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Talebe Derneği, İÜ, Orman Fak. Talebe Derneği, İÜ, İktisat Fak. Talebe Derneği, İÜ, Fen Fak. Talebe Derneği, İÜ, Hukuk Fak. Talebe Derneği, İÜ, Tıp Fak. Talebe Derneği olmak üzere 9 teşkilatla müştereken M.T.T.B. Turizm Müdürlüğü bu yıl tren kaldırmaktadır.

1 Hazirandan 30 Kasım'a kadar Pazar hariç hergün kalkan trenler aşağıdaki hatlarda sefer yapmaktadırlar :

Istanbul - Tahran	Istanbul - Sofya
» - Atina	» - Brüksel
» - Münih	» - Kopenhag
» - Belgrad	» - Milano
» - Londra	» - Roma
» - Viyana	» - Paris

TCDD Sirkeci Gar Müdürü ile görüşülerek, TMGT-GHD ve yandaşlarının aleyhte çalışmalarına rağmen İstasyonda bir gişe tahsis edilmiş, TCDD ve aynı zamanda bizim lehimize olan İstasyonda talebe bileti satma işi gerçekleştirilmiştir.

Aleyhte çalışan teşkilatlarla fazla uğraşmaya gerek duyulmamasına rağmen TMGT'nin, müracaat vakti geçtikten sonra hayalî ve talebelikle ilgisi olmayan dernekler kurup TCDD'ye müracaat etmesi ve TCDD'nin de bunu kabul etmesi, üzerinde düşünölmeye değer bir mevzuudur.

#### TALEBE TURLARI

Bu yılki talebe turlarımız daha ziyade Orta-Doğu ülkelerine dönük olmuştur. Orta-Doğu'ya bu yıl açılmamıza rağmen, ilk grup 20 Nisanda İstanbul'a gelmiştir. Suudi Arabistan - Dahran Petrol Üniversitesinden 15 talebeden müteşekkil bu grup bir hafta boyunca müdürlüğümüzün



tecrübeli rehberleri nezaretinde İstanbul içi tarihi ve turistik yerlerini, bir gün de Bursa'yı olmak üzere gezmişlerdir. Aynı grup 25 Nisanda M.T.T.B.'nin tertib ettiği «Millî Gençlik Gecesine» katılmışlardır.

#### TURİZM MÜDÜRLERİ

3 Ağustos'taki 53. Genel Kuruldan sonra Turizm Müdürü A. Turan Kalelioğlu vazifesine devam etmiş, Şubat ayında vazifesinden alınarak yerine A. Suat Doğramacı tayin edilmiştir. Temmuz ayında ise Suat Doğramacı'nın izin istemesi üzerine M.T.T.B. Turizm Müdürlüğüne Mustafa Yüksel tayin edilmiştir.

#### ORTA ÖĞRENİM KOMİTESİ

Millî Türk Talebe Birliği Merkez Orta Öğrenim Komitesi 53. dönemde faaliyetlerini şu idare heyeti denetiminde sürdürmüştür :

Başkan : Hüseyin Öztürk  
Sekreter : Cengiz Polat  
Muhasip : Hasan Güneş

Üyeler : Ali Yeniurt, Muhammed Hilmi Genç, Selim Bilmen, Mustafa Bozdemir, Salih Kara, Mustafa Çoban ve Metin Külünk.

Bu faaliyet döneminde 730 i aşkın orta, lise ve dengi okuldan üyeler Cumartesi günleri yapılan seminerlere, haftanın iki günü yapılan karate çalışmalarına, şehir içi ve şehir dışı gezilere, ayrıca Orta Öğrenim Komitesinin bünyesindeki 12 kolun faaliyetlerine iştirak etmişlerdir.

M.T.T.B. Orta Öğrenim Komitesi her yıl faaliyetlerini bu kolların çalışmalarıyla sürdürmektedir. Bu kollar bir başkan, bir ikinci başkan ile beraber sekreter ve üyeleriyle en az 6 kişiden teşekkül eder. Bunlar mümkün oldukça toplanurlar ve yapacakları faaliyetleri görüşürler. Her onbeş günde bir bu kol başkanlarıyla idare heyetinin de bulunduğu bir toplantı yapılır. Bu toplantılarda toplu faaliyetler karara bağlanır. Ayrıca kol başkanlarından her ay çalışmalarını ihtiva eden raporlar istenir.

53. Dönemde kollar ve yapılan faaliyetler kısaca şöyledir :

#### ANKET VE İSTATİSTİK KOLU :

Başkan : Hidayet Çakır  
II. Başkan : Ertuğrul Şayen

Üyeler : Abdurrahman Kaşarçı, Mustafa Topçu, Kürşat Develioğlu, Bahattin Akdemir, Ali Fuat Kılıç yönetiminde çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar şu şekilde olmuştur :

- Üyeler arasında seminer mevzuularını araştırmak,
- Gezilerin hangi şehirlere yapılmasının istendiğini araştırmak,

- c) Üyelerin en çok beğendikleri kitapların, yazarları ve şairleri tesbit etmek,
- d) Üyelerin okullara ve sınıflara göre dağılımını yapmak,
- e) Üyelerin ders durumlarını öğrenmek, zayıf ve iyi oldukları dersleri öğrenmek,
- f) Kompozisyon Yarışmasının mevzuunu araştırmak (üyeler arasında yaptığı anketle.)
- g) Kayıt defterlerini intizamlı bir biçimde işlemek ve seminerlerde yoklama yapmak.

#### BASIN - YAYIN KOLU

Bu kol çalışmalarını Adil İbâşi başkanlığında altı kişiden müteşekkil bir grup tarafından yürütmüştür. Yaptığı faaliyetler :

Basın ve Yayın işleri : Orta, lise ve dengi okulların açıldığı günlerde bir bildiri bastırılarak dağıtıldı. Bundan başka ders programları da bastırılarak okullara dağıtım işlemi Orta Öğrenim Komitesi'nin okul temsilcilerinin yardımıyla okullara dağıtılmış ve talebelerce alâka ve istek gösterilmiştir. Basım işleri arasında üye kartları, zarf, kâğıt ve şiir, kompozisyon yarışması, Liseliler şölenu ve bazı tarihî günler için ilân, afiş ve bez afişler yaptırılmıştır. Diğer senelerden ayrı olarak Orta Öğrenim çapında bir bülten de çıkarılmış ve şimdiye kadar 5. sayısı hazırlanmıştır. Bu bülten Orta Öğrenim Komitesinin yaptığı ve yapacağı faaliyetleri duyurmaktan başka değişik yazarlarımızın kitaplarından aktüel ve önemli yazılarını iktibas ederek üyelere duyurmak için en iyi vesile olmuştur.

Basın ve haber işleri: Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları, karate müsabakası, Liseliler Şölenu ve seminerlerin haberleri bütün gazetelere, ajanslara ve radyoya bildirilmiştir. Bu faaliyetlerin haberleri basında fotoğraflı ve tafsilatlı olarak çıkmıştır. Ayrıca Orta Öğrenim Başkanı Hüseyin Öztürk'ün Meslek okullarıyla alâkalı açıklaması da basına verilmiş ve kamu oyuna duyurulmuştur. Basın Yayının faaliyetlerini ihtiva eden bir de albümü vardır.

#### FİLM VE FOTOĞRAFÇILIK KOLU

Mansur Eray Başkanlığında ve Zühtü Karagoz'ün başkan yardımcılığında çalışmalarını yürütmüştür. Film ve Fotoğrafçılık Kolu, gezilerde, yarışmalarda, tarihî günlerde seminerlerde fotoğraflar çekmiş, bunları fotoğraf albümüne sırasıyla yerleştirerek saklamaktadır.

#### EĞİTİM KOLU

Bu sene ilk defa olarak M.T.T.B. Orta Öğrenim Komitesi'nde mevcut faaliyet kolları arasına «Eğitim Kolu»nun alınması isabetli olmuştur. Eğitim Kolu Başkanlığına Necati Dönmez getirilmiş ve bu kolun faaliyet sahası araştırılarak ortaya konmuştur. Bu saha : a) Talebe arkadaşlarımıza, İslâm İdeologyasını ders kitapları üzerinde izah etmek, millî (!) denen eğitimin demogoji ve uyutmalarını ders kitapları (ki sosyal dersler) üzerinde çalışılmak suretiyle açıklığa kavuşturmak lazım geldiği bilindiğine göre, bunu yerine getirmek ve arkadaşları bir nevi ilim ve kelâm ile yüklü genç, dinç, münevver ve kıldan ince birer fikir kılınıcı haline getirmek, uyuyan sürüye bir nevi dürtücü ve hakikati üfürücü, en güzel ve doğru bir şekilde anlatabilme stratejisine kavuşturmak, b) Yüksek öğrenime geçmiş veya öğrenimine son vermiş arkadaşlardan alınacak kitapları muhtaç ve isteyen arkadaşlara vermek, c) Kitap temininde arkadaşlara yardımcı olmak, mümkünse M.T.T.B. Kitap Kulübünün ders kitapları sahasına el atmasını sağlamak, d) Çalışkan ve öğretme kaabiliyeti olan talebelerin bir alt sınıftaki zayıf arkadaşlarına ders hususunda yardımcı olmalarını sağlamaktır.

#### GEZİ KOLU

Harun Nuri Köksaldı yönetiminde çalışmalarını sürdürmüştür. Yapılan gezilerde maddî ve manevî faydalar görülmüştür.

Şehir içi gezileri: Askeri Müze, Topkapı Sarayı Müzesi'ne geziler tertip edilmiştir. Ayrıca mahallî teşkilâtlarla bazı okul talebelerinin Topkapı Sarayı Müzesini gezmeleri Orta Öğrenimli arkadaşların idaresinde sağlanmıştır. Eğitim Müdürlüğü'nün Haziran ayı içinde Kursiyerler için yaptığı Boğaziçi Gezisi'ne Orta Öğrenim olarak ta iştirak edilmiştir.

Şehir dışı gezisi olarak Bursa ziyaret edilmiştir. Bursa Gezisi'ne dört otobüs olarak hareket edildiyse de hava muhalefeti yüzünden bir hafta ertelenerek iki otobüs olarak 95 kişi halinde gidilmiştir. Her bakımdan faydalı olan gezide tarihî eserler camiler, türbeler ziyaret edilmiş, Kaplıcalardan sonra İstanbul'a dönülmüştür. Şehir dışı gezilerine ek olarak 18 Mart Çanakkale'ye ve M.T.T.B. Ankara Teşkilâtı'nın davetlisi olarak Millî Gençlik Gecesi'ne iştirak edilmiştir.

#### KİTAPLIK KOLU

Başkan Cemil Yıldız idaresinde şu faaliyetleri yapmıştır :

- a) Kitaplığa 200 e yakın kitap alınmış, ayrıca Devlet Kitaplarına müracaat edilerek kitap istenmiştir.

- b) Üyelere teşvik gayesiyle çeşitli kitaplar ücretsiz ve tenzilatlı olarak dağıtılmıştır.
- c) Seminerlerde yeni çıkan kitaplar tanıtılmış, kitap tablilleri yapılmıştır.
- d) Panolarda her ayın kitabı tanıtılmaya çalışılmıştır.
- e) Yarışmalarda derece alanlara verilecek kitaplar tespit edilerek alınmıştır.

Orta Öğrenim Kitaplığı'nda 600'e yakın kitap vardır. Bunlar üyelere onbeş günlük müddetlerle verilmekte, üyeler okumaya teşvik edilmektedir.

#### KÜLTÜR KOLU

M.T.T.B. Orta Öğrenim Komitesinde en faal olan bir koldur. Akif Babalı başkanlığında Adem Sefer, Ahmet Öztürk, Necip Kibar ve Bahattin Akdemir'in yardımcılığı ile yapılan çalışmalar :

a) Seminerler : 1975-1976 öğretim yılının başlamasından bu yana her hafta Cumartesi günleri saat 14.00 de muntazaman üyelerin iştirak ettiği seminerler yapılmıştır. Bu seminerler orta öğrenim gençliğine bir öz, bir anahtar verme gayesindedir. Onların fikir boşluğunu giderme gayretindedir.

b) Tarihi günler : Tarihi günlerde ve bazı Türk büyüklerinin ölüm yıldönümlerinde kişilikleri tanıtılmış, panolarda bu mevzuular işlenmiştir.

Açılış Günü 18 Ekim 1975 Cumartesi günü kalabalık bir genç kitle-sinin ve davetlilerin bulunduğu M.T.T.B. Salonunda yapılmıştır. Konuşmacılar Orta Öğrenim Komitesi Başkanı Hüseyin Öztürk, M.T.T.B. Genel Muhasibi Ahmet Sarıkaya ve değerli tarihçi, muharrir Kadir Mısıroğlu; gençlik meselelerine, bu hâle getirenlere değinerek Orta Öğrenim Komitesinin gayesinden bahsetmişlerdir.

c) Yarışmalar :

5. Şiir Okuma Yarışması : İstanbul Lise ve dengi 47 okul'un katıldığı yarışma 3 Ocak Cumartesi günü saat 14.00 de Genel Merkez Konferans Salonu'nda yapılmıştır. Genel olarak gayemiz, kültürümüzü genç nesillere şiir yoluyla tanıtarak milli benliğimize dönme gayretidir.

Yarışma Jürisi; M.T.T.B. Genel Muhasibi Ahmet Sarıkaya, şair ve yazar İbrahim Minnetoğlu, gazeteci ve yazar T. Kudsi Makal, öğretmen ve yazar Ömer Adil Dolay, Edebiyat öğretmenleri; Abdulkadir Ayar, Şemsettin Yıldız, Dursun Şuvak ve Orta Öğrenim Komitesi Başkanı Hü-

seyin Öztürk'ten müteşekkildi. Jürinin değerlendirmesi sonucu derece alanlar şu şekildeydi. 1. Abdurrahman Şen - Zeytinburnu Akşam Lisesi, 2. Mahinur Düvenci - Yeşilköy Lisesi, 3. Cihan Hekimoğlu - Kadıköy Kız Lisesi, 4. Işıl Deniz - H. Rahmi Gürpınar Lisesi, 5. Fehmi Demirci - İmam Hatip Lisesi.

Yarışma sonunda ilk üç dereceye kupa, ilk beşe para, ve bütün yarışmacılara kitap hediyeleri verilmiştir.



Şiir okuma yarışmasının ilk beşi

5. Kompozisyon Yarışması : «Batılılaşma Karşısında Gençliğimizin Durumu» mevzuulu yarışmaya 97 lise ve dengi okuldan ikibine yakın talebe katılmıştır. Bu kompozisyonlar ön jüri tarafından değerlendirilerek 22 si finale bırakılmış ve 24 Nisan 1976 Cumartesi günü yapılan yarışmanın Final gününde yazarlarınca jüri ve davetliler huzurunda okunmuştur. M.T.T.B. Genel Başkanı Rüstü Ecevit, Millî Eğitim Eski Bakanlarından Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu, Edebiyat öğretmeni ve yazar Veli Aras ve Sedat Yenigün, gazeteci ve yazar Ali Arslan, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürü ve M.T.T.B. Eski Genel Sekreteri Hüseyin Coşkun

ve Orta Öğretim Komitesi Başkanı Hüseyin Öztürk'ün meydana getirdiği jüri yarışma sonunda değerlendirmesini şu şekilde yapmıştır :

1. A. Halûk Dursun - Galatasaray Lisesi
2. Fevzi Bayraktar - Hasköy Lisesi
3. Numan Kurtulmuş - İmam Hatip Lisesi
4. Cemal Gündüz - Darüşşafaka Lisesi
5. Erdal Köroğlu - Veteriner Sağlık Lisesi



Kompozisyon yarışmasının jürisi

Karate Müsabakası : 10 Nisan 1976 günü M.T.T.B. Orta Öğretim Karate Okulu ile Serhad Karate Klübü arasında bir karate müsabakası yapılmıştır.

Liseliler Gecesi : 1975-1976 öğrenim yılının bitmesi, tatil gelmesi münasebetiyle 22 Mayıs 1976 Cumartesi akşamı M.T.T.B. Konferans Salonu'nda Liseliler Gecesi tertip edilmiştir. Saat 20.00 de başlayan gecenin açış konuşmasını Orta Öğretim Komitesi Başkanı Hüseyin Öztürk yapmış, daha sonra Liseli Aşık Atalay Altunî sazıyla millî değerleri dile getiren şiirler söylemiştir. Tiyatro ekibi temsil, skeç ve pandomimleriyle geceye ayrı bir renk katmıştır. M.T.T.B. Genel Sekreteri Kasım Yapıcı'nın konuşmasını spor gösterileri izlemiş ve programda son olarak Yıldırım Gürses bir konser vermiştir.



Yarışmanın birincisine Genel Başkanımız hediyesini veriyor.



Yarışmanın ikincisine Millî Eğitim Eski Bakanlarından Tahsin Banguoğlu hediyesini verirken



Kompozisyon yarışmasının ilk üçü kupaları ile.

Kültür Kolu bu faaliyetlerinden başka M.T.T.B. binasının iç ve dışında bulunan Orta Öğretim Panoları hazırlamaktadır. İç panoda «Fetih» isimli haftalık bir duvar gazetesi çıkarmakta, her sayısında fikri yazılar, karikatür, fıkra ve çeşitli resimli haberlerden üyelerimizi haberdar ettirmektedir.

#### MEKTUPLAŞMA VE İRTİBAT KOLU

Bu kol faaliyetlerini İbrahim Yumaklı başkanlığında yürütmüştür. Sene içinde yaptığımız seminer çalışmaları, yarışmalar ve diğer faaliyetler TRT ve basına zamanında duyurulmuştur. Ayrıca yaptığımız geziler ve yürüyüşlerden üyeler haberdar edilmişlerdir.



Mسابıklardan birisi hediyesini alıyor.



Hüseyin Öztürk Liseliler gecesinin açış konuşmasını yapıyor.

Basın Yayın Kolu'nun çıkardığı Orta Öğretim Bülteni'ni bazı okullara ve M.T.T.B. taşra Teşkilâtlarına göndermiştir.

#### MEHTER KOLU

Bir yıl önce kurulan bu kol arkadaşlarımıza millî marşlarımızı tanıtmak gayesiyle Celâl Beyazıt başkanlığında faaliyet yapmaktadır. Faaliyetleri şu şekildedir : Cumartesi günleri seminerden yarım saat önce seminer salonunda marş, ilâhî çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarla kendi öz müziğimizi tanıtmakta ve genç arkadaşlar bu sahada bilgi sahibi olmaktadır.



Geceye renk katan orkestra.

#### SPOR KOLU

«Bedenen ve fikren güçlü nesiller» yetiştirmek gayretinde olan M.T.T.B. Orta Öğretim Komitesi Spor Kolu bu gayeye erişmek için boş kalan vakitlerinde spor salonunda Karate çalışmaları yapmaktadır. Ç-



Orta Öğrenimin çıkardığı son ÇATI

alışmalar haftada iki gün ikişer saat olmak üzere siyah kuşak sahibi Hüseyin Öztürk nezaretinde yapılmaktadır. Karateye devam eden 50 yi aşkın üye bulunmaktadır.

#### TIYATRO KOLU

Tiyatro Kolu çalışmalarını başkan Nusret Özcan, II. Başkan Yaşar Şadoğlu, Sekreter Rıdvan Konak ve Muhasip Ali Vanhoğlu yönetiminde yapmıştır. Bu dönem boyunca çalışmaları kısaca şöyledir :

- Kompozisyon yarışmasında «Baş Belası» isimli oyun ve skeçler,
- «Şeytanın Düzeni» isimli oyun üzerinde çalışma,
- Şiir Okuma Yarışmasında geçen yıl ilk bölümü oynanan «Talih Kuşu» isimli oyunun ikinci bölümü oynanmıştır.

Oynanan oyunların provaları Cumartesi ve Pazar günleri M.T.T.B. sahnesinde yapılmıştır. Bu yıl Tiyatro Kolunun faaliyetlerine Ayhan Yılmaz, Salih Topaloğlu, Metin Külünk, İmdat Sevinç, Adem İlbaşı ve İmdat Cebeci katılmışlardır.

#### TEMSİLCİLİKLERLE İLİŞKİ KOLU

Kuruluş iki yıl olan bu kol daha çok Teşkilatlar Müdürlüğü ile ortak çalışarak, Anadolu'daki bütün Teşkilatların ihtiyaçlarını gidermek için kurulmuştur. Teşkilatlara bülten, zarf, kâğıt, ders programı ve üye kartı bu kol vasıtasıyla gönderilmiştir.



.Karate çalışmalarından bir görünüş.

#### OKUL TEMSİLCİLİK FAALİYETLERİ

İstanbul orta, lise ve dengi okulların çoğunda M.T.T.B. Orta Öğretim Komitesi'nin okul temsilcisi bulunmaktadır. Bu temsilciler okullarındaki ilgili faaliyetleri Orta Öğrenim'e duyururlar, okul müdürü ile bağlantı kurar, liselerde meydana gelen çeşitli hadiselerden ve yapılan işlerden haberdar olurlar.

Bu yıl okulların açılışını takibeden günlerde Liselerde dağıtılan bildiriler ders programları bu temsilcilerin yardımlarıyla bir zorluk çıkmadı.

dan yapılan işlerdir. Ayrıca Meslek Okullarının Yürüyüşü önceden meslek okullarına bu temsilcilerimizin vasıtasıyla duyurulmuştur.

Orta Öğrenim Komitesi İdare Heyeti her ay çalışmaların düzenli yürütmesi için okul temsilcileriyle toplantılar yapmıştır.

#### DIĞER FAALİYETLER

Orta Öğrenim Komitesi olarak «18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü»ne 350 kişilik bir kabile ile iştirak edilmiştir. 25 Nisan'da yapılan «Millî Gençlik Gecesi»ne, 29 Mayıs «Fetih Mitingi»ne bütün Orta Öğrenim olarak pankartlarla katılmıştır.

Ayrıca Meslek Okulları'nın üniversiteye alınmasının veto edilmesi neticesi «Vetoyu Veto» Yürüyüşüne Orta Öğrenim fiilen katılmıştır.

## **BÖLÜM III**

### **KULÜPLER VE ENSTİTÜLER**

- **KİTAP KULÜBÜ**
- **SİNEMA KULÜBÜ**
- **SPOR KULÜBÜ**
- **SOSYAL İLİMLER ENSTİTÜSÜ**



## KİTAP KULÜBÜ

53. Dönem çalışma devresinde Kitap Kulübü faaliyetlerine Seyid Ali Kahraman başkanlığında başlamıştır. Geçen dönemlerden beri izlenen çalışma disiplini faaliyetlerin başlangıcına zemin teşkil etmiş, teşkilat bünyesinde üstlendiği sorumluluğu sönmeyen bir şuurla aksiyon planına aktarma çalışmalarına girmiştir.

Kitap Kulübü kuruluşundan bu güne dek kâr amacının dışında kalmış, kalabilmesini bilmiştir. Görünüşte ucuz kitap temininden ziyade çalışmalarında, okuyucusuna titiz kitap seçiminde rehber rolünü kendine yol çizmiştir.

Sorumsuz kitap piyasasının okuyucunun yolunu devamlı bulandırduğu bu gün herkesce bilinen bir gerçek. Her gün yığınla kitabın piyasa sayı doldurduğu düşünülürse, hangisinin faydalı, hangisinin zararlı olduğu konusunda karar vermenin güçlüğü ortadadır. Okuyucu her gün biraz daha şaşkınlığa itilmektedir. Okuyacağı kitaplarla ilgili faydalı olanını seçmede kendine yol gösterecek rehber ihtiyacı duymaktadır.

Kitap Kulübü'nün amacı bu noktada düğümlenmektedir. Faydalı yayınların tespiti, zararlı olanların ayıklanması ve okuyucunun zamanının zararlı yayınlarla harcanmasına, boş bilgilerle zihninin bulanmasına engel olmaktır Kitap Kulübü'nün görevi.

Faaliyetlerini bu düşünce çerçevesinde yürütmüş, gelecek dönemlerde de doğru bildiği yolda faydalı çalışmalar yapmak, okuyucuya faydalı olabilmek için gerekli zemini hazırlamıştır.

Seyid Ali Kahraman başkanlığında vazifeyi devralan, çalışmalarda yardımcı olan ekip sırasıyla şunlardır: Mustafa Cabat, Ramazan Güntay, M. Hilmi Genç, Yalçın Gülsüner ve Adem İlbaş.

Kitap Kulübü faaliyetlerinde yukarıdaki ekip sayesinde güçlülere daha kolay karşı koymasını bilmiş, faydalı hamlelerini azimle ortaya koymuştur.

1973'lerde yayına başlamış olan ve Üstâd Necip Fazıl'ın eserlerini yeni bir düzen içinde okuyucularına sunmaya başlayan Büyük Doğu Yayınları kesintisiz yayını sürdürmektedir. Geniş rağbet gören ve baskısı tükenenler yeniden basılmakta okuyucusunun ihtiyacına cevap vermektedir. Kitap Kulübü bu konuda fedakârlıklara katlanıp eserlerin okuyucusuna ulaşması için çaba sarfetmiştir. İmkânları ölçüsünde fazla miktarda alınan Büyük Doğu yayınları Kitap Kulübü bünyesinde satışı yapılmakta, eserlerin propagandası ve değerlendirmesi yapılmaktadır.

Yine aynı dönemde faaliyet alanına giren Diriliş Yayınları Sezai Karakoç'un eserlerinin toplu yayınına başlamıştır. Kitap Kulübü yayını düzenli olarak sürdüren Diriliş Yayınlarını da disiplinli bir şekilde takip ederek okuyucusunun eline ulaşmasına çalışmıştır.

Ankara'da Faaliyet gösteren Edebiyat Dergisi ve Yayınları aralıksız takip edilerek destek olunmuştur.

Yayınevleriyle olan Kitap Kulübü'nün münasebetleri daima anlayış ve dostluk havasında geçmiş, yayınevleri Kitap Kulübü'ne sıcak ilgilerini esirgememişler, her zaman gereken kolaylığı sağlamışlardır.

Anda Dağıtım Şirketi, Yağmur Yayınevi, Dergâh Yayınları, Sebül Yayınevi, Boğaziçi Yayınları, Damla Yayınevi, Bedir Yayınevi ve daha birçok yayınevleri ile yakın ilişki devam ettirilmiştir.

Bütün bunların dışında okuyucumuzun görüş açısının ve ufkunun genişlemesine yardımcı olmak maksadıyla Devlet Kitapları, Bilgi Yayınevi, Cem Yayınevi, Milliyet Yayınları, Hürriyet Yayınları, Kervan Yayınları ve Tercüman Binbir Temel eserlerinden yapılan seçme eserler okuyucuya sunulmuştur.

Geleceğin umudu olan yetişen nesil kitaplardan geçerek cemiyette faydalı vazifeler alacaktır. Kitaplardan uzak kalmış bir nesil er-geç kendini anarşinin ve kötülüğün kucağında bulacaktır. Faydalı kitaplar yarınlara teminatı güçlü nesillerin rehberi olacaktır.

Medeniyetler kitaplarla ayakta durabilir, kitaplarla yenilenir yine kitaplarla devam edebilirler. Dünya milletleri yanında lâayık olduğu yere kitaplar sayesinde ulaşabilir Müslüman Türk Milleti.

Millî Türk Talebe Birliği gençliğin tek temsilcisi olarak Kitab'a ve kitaplara verdiği önem sayesinde ki vazifesini tam bir şuurla yürütmektedir. Gençliğin istikbâli kitaplarla çizilecektir.

Millî Türk Talebe Birliği ve Kitap Kulübü gençliğin ve okuyucunun bu anlayışla karşısındadır.

## SİNEMA KULÜBÜ

M.T.T.B. Sinema Kulübü bu dönemde de faaliyetlerine devam etmiş, haftalık seminer ve sinema üzerinde çalışmalar aralıksız devam etmiştir. Çeşitli filmlerden örnekler gösterilmiş, haftalık gösterilen filmlerin yanında 28 Kasım 1975 Cuma günü Dünya Sineması'nda «Gençlik Köprüsü» Filminin galası yapılmıştır. Galada M.T.T.B. Genel Başkanı Rüştü Ecevit, Sinema Kulübü Başkanı Salih Diriklik, Millî Sinema ve bugünkü cemiyetimize temas eden konuşmalar yapmışlardır. Türk Musikisi özel konserinden sonra film gösterilmiştir.



Açık oturumun bir görünüşü

3 Nisan Cumartesi günü «Türk Sinemasında İdeoloji» mevzuulu bir açık oturum tertip edilmiştir. Açık oturuma yazar Ahmet Kabaklı, TRT'den Ahmet Güner, M.T.T.B. Sinema Kulübü Başkanı Salih Diriklik katılmışlardır. Açık oturum kalabalık bir dinleyici grubu izlemiş, faydalı neticeler istihsal edilmiştir.

## SPOR KULÜBÜ

M.T.T.B. Spor Kulübü, faaliyete geçeli 5 sene gibi az bir zaman olmasına rağmen geniş çapta faaliyetler göstermiştir. Kuruluşundan bu yana oniki branşta faaliyet yapmıştır. Kulübün federe olması çalışmalarının genişlemesine sebep teşkil etmiştir. Geçen devreler içerisinde çalışmalarıyla Türk Gençliğine büyük hizmetlerde bulunmuş, bu arada çok değerli ve hatırı sayılır sporcular yetiştirmiştir.

Bu dönem içerisinde kulüpte karate, taekwando dalında istikrarlı çalışmalar yapılmıştır. Diğer voleybol ve basketböl dalında ise istikrar temin edilememiştir.

### KARATE ÇALIŞMALARI

Kulübün spor çalışmaları arasında üzerinde en çok durulan spor dalı karate olmuştur. Karate çalışmaları hiç aksamadan bu dönemde devam etmiştir. Karateye atfedilen ehemmiyet bizi bu branşın üzerinde durmamıza sebep teşkil etmiştir. Bu dönemde M.T.T.B. Spor Kulübü Karate Okulunda 200'e yakın sporcu çalışma yapmıştır. Sayının az olması, iyi reklâm yapılamayışı ve kulüpte yeterli elemanın bulunmamasından olmuştur.

Karate çalışmalarını antrenör Vedat Özlevent ile Mehmet Özton yönetmişlerdir. Çalışmalar haftada iki gün olarak sürdürülmüştür. Yaz aylarında Vedat Özlevent ve Mehmet Özton'un Avrupaya gitmeleri ile boşalan antrenörlük kadrosuna Hüseyin Öztürk getirilmiştir.

### TAEKWANDO ÇALIŞMALARI

Taekwando çalışmalarına Mayıs ayında başlanılmıştır. Çalışmalar Vedat Özlevent'in nezaretinde yapılmıştır. Çalışmalara ancak 50 kişilik bir grup katılmıştır. Reklâmın yetersiz oluşu sebebiyle taekwandoya olan talep azalmıştır. Sporcuların az olmasından dolayı iki ay sonra bu spor dalı kapatılmıştır.



Taekwando çalışmalarından bir görünüş

#### DIĞER ÇALIŞMALAR

M.T.T.B. Spor Kulübü karate ve taekwando haricindeki branşlarda da faaliyet yapmak istemiş ve bazı teşebbüslerde bulunmuştur. Ancak imkânsızlıklar ve iç problemler yüzünden diğer branşlarda pek fazla faaliyet yapılamamıştır.

Voleybol dalında ferdi bir çalışma yapılmış ve Nisan ayında yurtlar arasında bir müsabaka tertiplenmiştir. Bu müsabakaya Vakıflar, Konya Antalya ve İlim Yayma Yurtları katılmıştır. Vakıflar Yurdu bu müsabakalarda diğer yurtları eleyerek birinci olmuştur.

Basketbol dalında da, Voleybolde olduğu gibi tamamen ferdi bir çalışma olmuştur. Bazı Liselerden gelen gençler çalışmalar yapmışlardır.

#### GÖSTERİLER

M.T.T.B. Spor Kulübü karate ve taekwando ekiplerinin 25 Nisan'da Spor ve Sergi Sarayı'ndaki Millî Gençlik Gecesi'nde yaptıkları gösteri en önemli gösteri olmuştur. Ayrıca çeşitli vilâyetlerdeki gecelere ve bazı M.T.T.B. teşkilâtlarının açılış merasimlerine katılan M.T.T.B. karate ve taekwandocuları programlara renk katmışlardır.

53. Genel Kurulu müteakip Kasım ayında Spor Kulübü Müdürlüğüne tayin edilen Osman Nuri Aslan Mayıs ayında vazifesinden alınarak yerine Kaya Top tayin edilmiştir.

#### GEREDE SPOR KAMPI

Çalışmalarının esası fikren ve bedenen güçlü nesillerin yetişmesine yardımcı olan Millî Türk Talebe Birliği, bu gayesine ulaşabilmek için kültürel sahada olduğu gibi spor sahasında da çeşitli çalışmalar yapmaktadır.



Spor Kulübü vasıtasıyla gençlerin her çeşit spor yapmaları için gayret göstermekte, binlerce gencin ders yılı boyunca spor salonlarından istifade etmesini sağlamaktadır. Yaz mevsimlerinde de tabiatın nimetlerinden istifade ederek bu ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı olmaktadır. İşte bu amaca yönelik olarak teşkilâtımız yaz mevsimi boyunca bir kısmı deniz kenarında, bir kısmı yaylalarda, ormanlarda spor kampı açmakta, yüzlerce genç sporcu kardeşlerimizin dinlenme ve spor yapmaları için istifadelerine sunulmaktadır.

Gerede'de 5 Ağustos 1975'te başlayan kampın birinci gurubuna Sadi Kaya ikinci guruba ise İsmail Hakkı Biğer ve Ahmet Eskinus başkanlık yapmışlardır.



Kampa katılanlar toplu halde



Kampiyerler bir sohbeti dinliyorlar

Kampta idareciler tarafından hazırlanan program tatbik edilmiş, disiplinli bir şekilde çalışmalar sürdürülmüştür. Programa göre sabah erken kalkılmış, sabah jimnastiği yapıldıktan sonra kültürel çalışmalar yapılmış, serbest programlar tatbik edilmiştir. Voleybol, masa tenisi, atletizm, güreş gibi sportif faaliyetler belli bir program dahilinde yapılmış, müsabakalar tertip edilmiştir.

Kampta bütün ihtiyaçlar arkadaşlar tarafından görülmüş, tam bir aile havası teneffüs edilerek gerçek bir kaynaşma temin edilmiştir.



Kampa katılanlar Genel Başkanımız ve riyaset üyeleri ile

Bolu-Gerede'deki kamp, M.T.T.B.'nin Anadolu ve Trakya'daki 55'e yakın teşkilâtından teşkilâtın büyüklüğüne göre birer, ikişer, üçer kişi çağrılmış, böylece Genel Merkez ile taşra teşkilâtına mensub gençlerin kaynaşmaları da temin edilmiştir.

Bu devreye 85 kişi katılmış, her grup 40 kişi olarak kampı devam ettirmişlerdir. Kamp 25 Ağustosta sona ermiştir.

## SOSYAL İLİMLER ENSTİTÜSÜ

### ENSTİTÜNÜN KISACA TARİHÇESİ

#### a) Kuruluş Çalışmaları :

Millî Türk Talebe Birliği Sosyal İlimler Enstitüsü bir ihtiyaçtan doğmuştur. Enstitünün kuruluş hazırlıkları 7 yıl öncesine yani 1969 a kadar uzanır. Orta Doğu ve Türkiye'nin en büyük talebe teşkilatı olan ve asil Türk milletinin ruh köküne sahip, gençliğin meselelerinin çözümünü kendine gaye edinen Millî Türk Talebe Birliği'nin o günkü idarecileri, bu hayırlı teşebbüsü gerçekleştirmek için faaliyete geçmişlerdir. Sayın Prof. Nevzat Yalçıntaş'ın başkanlığında Vahap Kaba ve o devre M.T.T.B. Genel Başkanı olan Ömer Öztürk'ün de bulunduğu bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon Enstitünün en kısa zamanda kurulmasını sağlamak ve stratejisini tespit etmek üzere faaliyetini sürdürmüştür. Birçok defalar toplanan bu komisyon Enstitünün kurulmasına karar vermiştir.

#### b) Enstitünün kuruluşunun gerçekleşmesi :

Mevcut Komisyon 26 Haziran 1971'de Cumartesi günü Topkapı Sarayı Konyalı Lokantasında bir yemek vermeyi kararlaştırmıştır. Ve yemekte bulunan öğretim üyeleri M.T.T.B. Sosyal İlimler Enstitüsü'nün çalışma stratejisini tesbit etmişlerdir.

Böylece Sosyal İlimler Enstitüsü 29 Kasım 1971 Pazartesi günü saat 17.00'de M.T.T.B. Konferans Salonu'nda öğretim Üyeleri, Enstitü talebeleri ve kalabalık bir halk kitlesinin iştiraki ile faaliyetine başlamıştır.

### SOSYAL İLİMLER ENSTİTÜSÜ'NÜN GAYESİ

Bir milletin geleceği gençliğine bağlıdır. Gençliği yarına ümitle bakmayan bir milletin hali ve geleceği tehlikededir.

Seneler var ki Türk Gençliği öz benliğinden koparılmaya çalışılmıştır. Gençlik ruhsuz, kültürsüz, başıboş yetiştirilmek istenmiştir. Eğitim sistemimiz gençliğe kendi kültürümüzü verememiştir. Bu gidişle de bunu başaramayacaktır.

Halbuki okullarımız, geçmişimizi seven, mazisinden kopmayan, millî değerlerimize bağlı bir gençlik yetiştirmek mecburiyetindedir. Fakat bugünkü sistem bunu başaracak güfte değildir. Bunu ancak millî değerlerimize bağlı köklü bir eğitim sistemi başarabilir.

İşte Sosyal İlimler Enstitüsü bu mecburiyetten doğmuştur. Bu boşluğu doldurmak için kurulmuştur. Eğitimi sisteminin yapamadığını başarmayı gaye edinmiştir.

Enstitünün yegâne gayesi Türk Yüksek Tahsil Gençliğine hizmettir. Türk Yüksek Tahsil Gençliğini iktisat, tıp, hukuk, teknik, psikoloji, din, dil, tarih, ahlâk, sanat vs. gibi mevzualarda, sosyal meselelerde geniş bilgi sahibi yapmak, yarının münevverlerini millî değerlerle yüklü, kültüre vakıf hale getirmek ve manevî değerlerle mücehhez kılmak Enstitünün başlıca amacıdır.

Enstitü yarının idarecisi olacak genç kadroyu yetiştirmek gayesiyle gençliğin ve Müslüman Türk Milletinin hizmetindedir.

### ENSTİTÜ'NÜN STATÜSÜ

- A) 1. Adı : Sosyal İlimler Enstitüsü  
2. Süresi : 3 ay, 1 yıl, veya 2 yıl  
3. Yeri : M.T.T.B. Sosyal İlimler Enstitüsü Salonu  
4. Kuruluş Tarihi : 29 Kasım 1971
- B) Alınacak Talebenin :
  1. Menşei : Lise mezunu, Üniversite veya yüksek okula devam etmekte olanlar, Üniversite mezunları, Üniversiteye devam etmiş olanlar.
  2. Miktarı : 50 öğrenciyi geçmez.
  3. Ücret : Sembolik olmalı, menselere göre değişmeli, devreler için 25 veya 50 TL. olabilir.
  4. Talebenin kabul şekli : Mülakat, tahkikat, imtihan.
- C) Mezuniyette verilecek sertifika veya diplomanın şekli.
- D) 1. Haftalık ders programı : Pazartesi, Çarşamba ve Cuma.  
2. Haftalık saat miktarı : 6 saat  
3. Derslerin başlangıç bitiş saatleri : 18.00 - 20.00  
4. Cumartesi günü yapılacak seminerler.

### ENSTİTÜ'NÜN MÜFREDATI

- A) Her branşta okutulacak dersin şeması.
- B) Okutulacak genel branşlar :
  1. İktisat
  2. Teknik Meseleler
  3. Kültür, Türk Kültürü

4. Tarih, Türk Tarihi
  5. Tıp
  6. Sosyal Meseleler
  7. Siyaset
  8. Din ve Ahlâk
  9. Hukuk
  10. Dil ve Edebiyat
  11. Güzel Sanatlarda Fikir Cereyanları
  12. Tiyatro, Müzik
  13. Hitabet
  14. Aktüel Meselelerin Kritiği
- C) Ekol sahibi ilim adamlarımız ve sanat adamlarımız - Mehmet Âkif, Yahya Kemal, Farabî, İtrî, Dede Efendi, Mümtaz Turhan vs.
- D) a) Okunan mevzuların bir sentez altında birleştirilmesi.  
b) Derslerin hayatlaştırılması.

#### ENSTİTÜNÜN 4. ÖĞRETİM YILININ AÇILMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Sosyal İlimler Enstitüsü'nün 1975 - 1976 ders yılı için enstitü müdürlüğüne Hukuk Fakültesi talebelerinden Cemil Can getirilmiştir. Müdür yardımcılığını da Mü'min İriş deruhte etmiştir. Öğrenim yılı sonuna kadar beraberce görevlerini başarı ile yapmışlardır.

Enstitü Müdürü Cemil Can ve Müdür Yardımcısı Mü'min İriş göreve başlar başlamaz Enstitü öğretim üyeleri ile temasa geçmişlerdir. Öğretim üyelerine Sosyal İlimler Enstitüsü'nün 4. öğretim yılına başlayacağını bildirmişlerdir. Öğretim üyeleri de kendilerine düşen vazifeyi seve seve yapacaklarını bildirip bu haberden çok memnun olduklarını beyan etmişlerdir.

Sosyal İlimler Enstitüsü'nün geleceğinin ne olması gerektiği, nasıl bir çalışmanın icap ettiği, Enstitü'ye akademik bir hüviyet verilmeli mi? gibi soruları aydınlığa kavuşturmak ve öğretim üyelerini bir araya getirmek için Topkapı Konyalı Lokantası'nda bir yemek tertip edilmiştir. Yemeğe öğretim üyelerinin tamamı, yönetim kurulu ve Enstitü idarecileri katılmışlardır. Olgun ve samimi bir hava içinde geçen yemekte Enstitü'nün geleceği konusunda fikir teatisi yapılmıştır.

Genel Başkanımız yemekteki ilk konuşmayı yaparak Enstitü'nün gayesinden ve bir ihtiyaca cevap verdiğinden bahsetmiştir. Daha sonra konuşan öğretim üyelerimiz Enstitü hakkında fikirlerini belirterek enstitünün akademik bir çalışmaya girmesi gerektiğinde birleşmişlerdir.

4. Devre için hazırlıklar devam ederken, Enstitü'nün faaliyete geçeceği ve 4. öğretim yılına başlayacağı da basından duyuruluyordu. Basından Enstitü'nün geçmiş faaliyetleri, kayıt için gerekli şartlar ve süresi kamu oyuna bildiriliyordu.

Basından durumu öğrenen talebeler Enstitü'ye kayıt için müracaat ederek gerekli evrakları tamamlayıp kayıt olmuşlardır.



Enstitü Müdürü Cemil Can müracaatları kabul ediyor

1975-1976 öğretim yılında Enstitü'ye çeşitli fakülte, yüksek okul talebeleri veya mezun olanlardan olmak üzere 75 öğrenci kayıt yaptırmışlardır.

Enstitü Müdürü ve Müdür Yardımcısı kayıt işlerini yürütürken bir yandan da diğer hazırlıkları tamamlıyorlardı.

4. Öğretim yılı I. dönem Sosyal İlimler Enstitüsü'ne böylece kesin şekli verilmiş oldu.

Kayıt olan öğrencilerin okullara göre durumları şöyledir :

1. Yüksek İslâm Enstitüsü	28 Kişi
2. Edebiyat Fakültesi	7 »
3. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi	9 »
4. Hukuk Fakültesi	6 »
5. İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi	6 »
6. Tıp Fakültesi	2 »

7. Veteriner Fakültesi	1 Kişi
8. İktisat Fakültesi	2 »
9. Fen Fakültesi	1 »
10. Eğitim Enstitüsü	1 »
11. Vatan Mühendislik Yüksek Okulu	1 »
12. İstanbul Teknik Üniversitesi	3 »
13. Yaykur	2 »
14. Lise mezunu olanlar	7 »

#### ENSTİTÜ'NÜN 4. DÖNEMİNİN AÇILIŞI

29 Aralık 1976 Pazartesi günü M.T.T.B. Salonunda öğretim üyelerinin çoğunluğunun, seçkin davetlilerin ve salonu tıklım tıklım dolduran yüksek okul talebelerinin hazır bulunduğu parlak bir merasimle ilk ders yapılmıştır.

Enstitü Müdürü Cemil Can kısa bir açış konuşması yapmış, Enstitü'nün 4. öğretim yılının Türk Milletine ve Türk Gençliğine hayırlı olmasını dilemiş, daha sonra ilk dersi vermek üzere Prof. Dr. Nuri Karahöyükü'ye kürsüye davet etmiştir.

«İslâm'ın İnsanlık Anlayışı» mevzuulu dersini vermek üzere değerli hocamız Prof. Dr. Nuri Karahöyükü alkışlarla kürsüye teşrif etmiştir. Konuşmasına Enstitü'nün büyük bir boşluğu doldurduğundan, geleceğin kadrosunu hazırladığından ve yaptığı vazifenin önemiyetinden bahsederek başlayan hocamız, asıl konuya geçerek, İslâm'ın insanlık anlayışını derinlemesine anlatıp, İslâm'ın tatbiki gereken bir dünya nizamı olduğunu, sadece uhrevî olmadığını dile getirmiştir. Büyük alâka ile ders sonuna kadar takip edilmiştir.

Enstitü'nün dersleri 29 Aralık 1975'te başlayıp, 19 Ocak 1976'ya kadar devam etmiştir. Birinci devrede 8 ders yapılmış olup, ilk devre ders programı, derslerin mevzuuları, tarih ve öğretim üyeleriyle beraber aşağıdadır.

GÜN	ÖĞRETİM ÜYESİ	KONU
1) 29/Aralık/1975 (Pazartesi)	Prof. Dr. Nuri Karahöyükü	İslâm'ın İnsanlık Anlayışı
2) 31/Aralık/1975 (Çarşamba)	Doç. Dr. Turan Yazgan	İslâmî Sosyal Güvenlik Müesseseleri ve Sosyal Güvenlikte Modern Temayüller
3) 2/Ocak/1976 (Cuma)	Ömer Kirazoğlu	İslâm ve Sanat

4) 5/Ocak/1976 (Pazartesi)	Doç. Dr. Mazhar Özman	Gençlik ve Meseleleri
5) 7/Ocak/1976 (Çarşamba)	Prof. Dr. Adnan Ziyalar	Sosyal Psikiyatri
6) 9/Ocak/1976 (Cuma)	Prof. Dr. Mehmet Kaplan	Edebi Bir Eser Nasıl Tahlil Edilir
7) 14/Ocak/1976 (Çarşamba)	Ali Arslan	Basınıımızın Meseleleri
9) 19/Ocak/1976 (Pazartesi)	Prof. Dr. Selçuk Özçelik	Anayasanın Yorumlanması

Millî Türk Talebe Birliği Sosyal İlimler Enstitüsü'nün dersleri saat 18.00-20.00 arasında yapılmıştır.

#### SOSYAL İLİMLER ENSTİTÜSÜ'NÜN II. DEVRESİNİN AÇILIŞI

I. devresi başarı ile biten Enstitü'nün II. devresi için hazırlıklara hemen başlanmıştır. Enstitü programı kesin şeklini aldıktan sonra II. devre açılış günü basından da duyurulmuştur.

Enstitü 1 Mart 1976 Pazartesi günü II. devresine başlamıştır. Şubat ayı okulların imtihan ve sömestir tatili olduğu için, ders yapılmayıp ara verilmiştir.

I. devresi başarı ile biten Enstitü'nün II. devresi için hazırlıklara bu ilk dersini Doç. Dr. Servet Armağan hocamız vermiştir. Mevzuu; «İslâm Hukukunda Ferdi Hakların Himayesi» olan bu ders sonuna kadar ilgi ile takip edilmiştir. II. devre başlamadan önce öğrencilere de birer yazı gönderilerek II. devre açılışından haberdar edilmişlerdir.

II. devre derslerimiz Mart ayında Pazartesi ve Çarşamba, Nisan ayında ise haftada üç gün Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 18.00 de Enstitü Salonunda yapılmıştır.

Sosyal İlimler Enstitüsü II. Devre Ders Programı :

Tarih	Öğretim Üyesi	Dersin Konusu
1.3.1976	Doç. Dr. Servet Armağan	İslâm Hukukunda Ferdi Hakların Himayesi
3.3.1976	Prof. Dr. Ayhan Songar	Psikolojinin Dış Hudutları

8.3.1976	Doç. Dr. Asaf Ataseven	İman Duygusu Nasıl Teşekkül Eder, Mü'min Nasıl İnanmalıdır
10.3.1976	Prof. Dr. Ömer Faruk Akın	Milli Kültürde Tarih Yeri
15.3.1976	Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş	Türkçenin Tarihi Gelişmesi, Devreleri
17.3.1976	Prof. Dr. Cevat Babuna	Moleküler Biyoloji: Hayat Sırlarının Çözümü
22.3.1976	Ergun Kaftancı	Basının Bugünkü Durumu Meseleleri ve Geleceği Ne Olmalı
24.3.1976	Ergun Göze	Hüdeybine Andlaşması ve Topyekün Dış Politika
29.3.1976	Doç. Dr. Erol Güngör	Sosyal Meselelerde Sebep Sonuç Münasebetleri
31.3.1976	Doç. Dr. Turan Yazgan	Sendikalar ve Ücret
2.4.1976	Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu	Eğitim Sistemimizde Gelişmeler
5.4.1976	Prof. Dr. Nihat Keklik	Türk İslâm Felsefesi
7.4.1976	Doç. Dr. Salih Tuğ	İslâm Kültürünün Örneği ve Yaygınlaştırılması
9.4.1976	Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu	Eğitim Sistemimizde Gelişmeler
12.4.1976	Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş	Türkçenin Bugünkü Meseleleri
14.4.1976	Prof. Dr. Cevat Babuna	Kanser
16.4.1976	Prof. Dr. Süleyman Yalçın	Neden Ölüyoruz
19.4.1976	Prof. Dr. Sabahaddin Zaim	İslâm Ekonomisi
21.4.1976	Prof. Dr. İsmet Giritli	Türk İdare Teşkilatının Ana Prensipleri
26.4.1976	Ömer Kirazoğlu	İslâm ve Sanat
29.4.1976	Prof. Dr. Oktay Aslanapa	İlk Türk Camileri
30.4.1976	Prof. Dr. Yılmaz Altuğ	Türk Vatandaşlık Hukuku
3.5.1976	Dr. Osman Öztürk	Hakkı Tebliğde Usûl
5.5.1976	Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş	Dünyadaki Son Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye
6.5.1976	İmtihan	
8.5.1976	Sertifika Merasimi	

M.T.T.B. Sosyal İlimler Enstitüsü; II. Devre ders programında da belirtildiği gibi 1 Mart 1976 Pazartesi günü başlayan dersler, 5 Mayıs 1976 Çarşamba günü Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş hocamızın «Dünyada Son Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye» mevzuulu dersiyle son bulmuştur.

Büyük bir alâka ile takip edilen Enstitü'nün II. Devresinde 24 ders yapılmıştır. Başarı ile tamamlanan II. devre sonunda sertifika imtihanı yapılmıştır.

#### SERTİFİKA MERASİMİ

1975-1976 Milli Türk Talebe Birliği Sosyal İlimler Enstitüsü 4. öğretim yılını başarıyla bitirenlere öğretim üyelerinin'de katıldığı bir merasimle 8 Mayıs 1976 Cumartesi günü saat 20.30 da sertifikaları verilmiştir.

Sertifika merasimine öğretim üyeleri, öğrencilerin yakınları, seçkin davetlilerle beraber Enstitü öğrencileri ve Yüksek Tahsil talebeleri katılmışlardır.

Enstitü Müdürü Cemil Can kısa bir konuşma yaparak «M.T.T.B. Sosyal İlimler Enstitüsü 4. öğretim yılını tamamlamıştır. Enstitümüzü 35 öğrencimiz başarı ile bitirip sertifika almak hakkını kazanmıştır. Vakitlerini değerlendiren bu genç arkadaşlar bu Enstitü'den çok şeyler almışlardır. Geleceğin başarılı elemanları olacaklardır. Başarılarının hayat boyu devamını dilerim.» diyerek merasimin açış konuşmasını yapmıştır.

Daha sonra kürsüye gelen Genel Başkanımız Rüşti Ecevit «Enstitünün bir ihtiyaçtan doğduğunu, Türkiye sahinde şubelerinin açılacağını, Erzurum'da bu yıl ilk şubesinin açıldığını, buna yenilerinin ekleneceğini ve Enstitü'nün Türk Gençliğine hizmete devam edeceğini» belirtmiştir. Başarılı öğrencileri tebrik ederek konuşmasını bitirmiştir.

Genel Başkan Rüşti Ecevit'ten sonra M.T.T.B. eski Kültür Müdürlerinden ve Sosyal İlimler Enstitüsü'nün kurucularından edebiyatçı Vahap Kaba, onu müteakiben Enstitü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Selçuk Özçelik, Prof. Dr. Nuri Karahöyükü, Doç. Dr. Servet Armağan ve Av. Yazar Ergun Göze konuşmuşlardır. Konuşmalarında çeşitli sosyal meselelere değinen hocalarımız Enstitü'nün gördüğü vazifenin ehemmiyeti üzerinde durmuşlardır. Hocalarımız da sertifika almaya hak kazanan öğrencileri tebrik ederek konuşmalarına son vermişlerdir.

Konuşmalardan sonra sertifikalar verilmiştir. Birinci gelen öğrencinin sertifikasını Genel Başkan Rüşti Ecevit, ikincinin sertifikasını Prof. Dr. Nuri Karahöyükü vermişlerdir. Üçüncünün sertifikasını ise Prof. Dr. Selçuk Özçelik vermiştir.



1975-1976 öğretim döneminde başarı sertifikası almaya hak kazanan ilk on kişi şöyledir :

1. Ali Büyükdöğeri
2. Mustafa Kurt
3. Necdet Özdemir
4. M. Sıddık Kara
5. Sabri Uğur
6. Nuri Karaman
7. Emin Ulu
8. Necati Yıldız
9. Süleyman Bahşi
10. Hüseyin Avni Sandıkcı

Sertifikalar dağıtıldıktan sonra öğretim üyelerine, davetlilere ve öğrencilere pasta ile limonata ikram edilmiştir.

Ve sertifika merasimi böylece sona ererken, Millî Türk Talebe Birliği Sosyal İlimler Enstitüsü 4. Öğretim yılını da başarıyla tamamlamış oldu.

## BÖLÜM IV

### UMUMİ FAALİYETLER

- M.T.T.B. SÖĞÜTTE
- RAMAZAN YEMEKLERİ VE BAYRAMLAŞMA
- AMBLEM DEĞİŞİYOR
- M.T.T.B. YUNAN - AVUSTURYA - FRANSA VE AMERİKA KONSOLOSLUKLARINA SİYAH ÇELENK KOYUYOR
- İHTAR YÜRÜYÜŞLERİ
- M.T.T.B. ÇANAKKALE'DE
- MİLLİ GENÇLİK GECESİ
- ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ DENEME İMTİHANI
- AYASOFYA'DA NAMAZ
- FETİH MİTİNGİ
- M.T.T.B. YURT SATHINDA

### M.T.T.B. SÖĞÜTTE

Her yıl Bilecik'in Söğüt Kasabası'nda 5 EYLÜL günü Osmanlı Devleti'nin Kuruluş yıldönümü kutlanır. Bu kutlama son zamanlarda merasim niteliğini kaybetme yolunu tutmuştur. Yüzyıllar önce Anadolu'da, Söğüt'te ilk temeli atılan bir İmparatorluğa yakışmayacak bir ciddiyet(!) arzutmeye başlamıştır. Gittiği her yere huzur, sükün, güven, adalet gö-



Büyük takdir toplayan spor ekibi

türen, yüzyıllarca bu hizmetlerini devam ettiren bir devletin kuruluşunu kutlama merasimine Türk Yüksek Tahsil Gençliği olarak sahip çıkmak gerekiyordu. Ve M.T.T.B. bununla ilgili ilk adımını atıp 677. yıldönümünde 31 AĞUSTOS 1975 günü 60 kişilik Yüksek Tahsil Gençliğinden bir

grup teşekkül ettirilerek, İcra Konseyi Başkanı Yaşar Karayel Başkanlığında Söğüt'e gönderildi.

M.T.T.B.'li gençler merasimde ciddiyet ve vekarı ile dikkatleri çekmişti. Gösteriler sırasında beraberinde getirilen M.T.T.B. Spor Ekibi bir gösteri yaptı ve halkın takdirlerini topladı. Ayrılrken, Merasim Tertip Komitesi, Kaymakam ve Belediye Başkanı «gelecek yıl bütün organizmeyi M.T.T.B.'ye verelim, daha güzel yapacağından eminiz.» vaadinde bulundular.

M.T.T.B.'de yeni bir adım atılmış oldu. Bundan sonra gereken ciddiyet içerisinde, manâ ve ehemmiyetini müdrük olarak bu merasimlere iştirak edilecektir.

## RAMAZAN YEMEKLERİ

MTTB'de an'anevî hale getirilen Ramazan boyunca «İftar Yemekleri» bu dönem de organize edilmiştir. Devamlı çıkan yemeklerde hergün 100 - 150 talebe arkadaşımız bir arada iftar açmışlar, tanışma, kaynaşma imkânı bulmuşlardır.

2 Eylül 1975 Perşembe günü dernek ve kuruluşların idare heyetlerini içine alan Birliğimiz salonunda bir iftar yemeği verilmiştir. Dernek ve teşkilâtların birbirleri ile tanışma ve kaynaşmasını temin maksadıyla verilen yemeğe iştirak fazla olmuştur. Parti il idare heyetlerinin de katıldığı yemek sonunda Genel Başkanımız kısa bir konuşma yaparak; «kalpleri aynı duygu ile çarpan dernek ve teşkilâtlarımız asgarî müştereklerde birleşerek memleket meselelerine birlikte gözüm yolları aramak gerektiğini» hatırlatmış ve katılanlara teşriflerinden dolayı teşekkür etmiştir. Söz alan cemiyet temsilcileri de aynı mevzuu üzerinde durarak MTTB idarecilerine teşekkür etmişlerdir.

3 Eylül Cuma günü yazar ve basın mensuplarına MTTB salonunda bir iftar yemeği verilmiştir. Yemeğe başta Üstad Necip Fazıl, Kadir Mısıroğlu olmak üzere, gazete yazarı, gazete sahip ve yazı işleri müdürleri katılmışlardır. Yemeği müteakip Genel Başkanımız Rüştü Ecevit bir konuşma yaparak, basının ehemmiyeti üzerinde durmuş, memleket meselelerinde müştereklik içinde bulunmanın gerekliliği üzerine dikkatleri çekerek, güçlü bir basına ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir.

Diğer konuşmacılar aynı konu üzerinde durarak MTTB idarecilerine teşekkür etmişlerdir.

4 Eylül Cumartesi günü Üniversite idareci, öğretim üyelerini bir araya getirerek talebe - hoca kaynaşmasını temin maksadıyla MTTB salonunda bir iftar yemeği verilmiştir. Yemeğe birçok Profesör, Doçent ve asistan katılmış, iştirakin fazla oluşu dikkati çekmiştir. Yemeği müteakip Genel Başkanımız Rüştü Ecevit kısa bir konuşma yaparak talebe-hoca münasebetlerinden söz etmiş ve öğretim üyelerine teşekkür etmiştir. Öğretim üyeleri de söz alarak aynı konunun ehemmiyeti üzerinde durmuşlar ve MTTB'ye teşekkür etmişlerdir.

## M.T.T.B.'DE BAYRAMLAŞMA

MTTB'de bayramlaşmak an'anevî hale gelmiştir. Bayramın ikinci günü saat 14.00. Ramazan ve Kurban Bayramlarında bugün ve saat değişmez. Her iki bayramda MTTB'nin eski ve yeni idarecileri ile talebe arkadaşlar bir araya gelir, bayramlar tebrik edilir, kısa da olsa sohbetler yapılır ve «gerçek bayramlara kavuşmak» dileğiyle ayrılırlar.

Bu an anevî toplantı Ramazan ve Kurban Bayramlarında yapılmış, MTTB'nin eski ve yeni idarecileri, talebe arkadaşlarla kaynaşarak, günün manâsını belirten konuşmalardan sonra bayramlaşarak ayrılmıştır.

## AMBLEM DEĞİŞİYOR

Türkler, İslamiyeti kabullenip, onun inanç ve dünya görüşü etrafında kümeleşip, bu yolda devlet ve medeniyetler kurmağa başlarken; aynı inanç ve dünya görüşüyle de «kablel tarih» dediğimiz İslâm'dan evvelki dünya görüşlerini, tanrılarını, totemlerini ve geleneklerini terk ediyorlardı.

Eski Türk destanlarında rahatlıkla görebileceğimiz ve hatta Türk neslinin ondan geldiği ileri sürülen, eski hayatlarında bu derece mühim bir unsur halinde olan «bozkurt», Türklerin bir totemiydi. Selçuk, Osmanlı ve buna mümasil, dünya, devlet ve inanç sistemini İslâm'dan alan Türk devletlerinde bu totem «bozkurt» kesinlikle ihraç edilmiştir. Aradan asırlar geçmiş, Türkler kurdukları medeniyetler içerisinde bozkurt'u unuttular, Dünyaya hâkim olmuşlar ve adâleti, kardeşliği, gerçek eşitliği tatbik etmişler, kısacası; Dünya karşısında muvaffakiyetli bir imtihan vermişler.

Tanzimattan sonra aynı inanç, aynı kuvvetiyle devam edememiş, «laisizm», «batıcılık», «türkçülük» ve daha sonraları — bilhassa batılı türk dili, edebiyatı ve tarihiyle meşgul olan âhlimlerin telkiniyle— «türancılık» gibi cereyanlara kapılmışlar. Hele (1908) den sonra kurtuluşu, İslâm öncesi Türk tarihine sarılmakla bulunabileceği görüşüne kesinlikle inanmışlar. İşte böylece «bozkurt» tekrar sahneye çıkmış, tekrar sembolleştirilmiş. Artık Batıcısma kadar çeşitli görüşte her insanı içine alan — birleştikleri tek nokta komünizmi düşmanlığı olan — ve bu derece muğlak ve tarif edilmemiş türkçülük ve milliyetçilik «bozkurt» a çok ehemmiyet atfetmeye başlar.

Aralık 1975 te 60. sene-i devriyesinde (artık iyice sübeyaz bir renge kavuşan, satlaşan, Alpaslan'ın Malazgirt'te kazandığı büyük cihadın ruhunu kavrayan) Türk gençliğinin yegâne temsilcisi Millî Türk Talebe Birliği yine Alpaslan gibi «Bozkurt» u atıyor, yerine «KİTAB» ı koyuyordu. Böylece 1965 ten bu yana tekâmüllünü daha ileriye götürmüş oluyordu MTTB. Bu değişiklik Mukaddesatçı gençlik nezdinde büyük bir memnuniyet ve ferahlık uyandırırken, öbür taraftan bazı çevrelerde lüzumsuz bir telâş havası doğuruyordu.

## M.T.T.B. YUNAN - AVUSTURYA - FRANSA VE AMERİKA KONSOLOSLUKLARINA SİYAH ÇELENK KOYUYOR

Avusturya ve Fransa büyükelçilerimiz iki gün ara ile arka arkaya öldürülmüştü. Katiller kim? Sebep ne? Fransa'da, Türkiye'den intikam almak isteyen Ermeniler mi? Yoksa tarihin her devrindeki kahpe Yunan mı? Ya bunlara destek olanlar?



Çelenk, Konsolosluk önüne konuyor

Millî Türk Talebe Birliği bugüne kadarki her millî meselede olduğu gibi buna da el atıyor. Cinayetleri protesto maksadıyla Avusturya, Fransa, Yunanistan ve Amerika'nın İstanbul'daki konsolosluklarına siyah çelenk koymayı kararlaştırıyor.

Sabahleyin erken saatlerde MTTB'li gençler Birlik Salonunda heyecanla bekliyorlar. İki gruba ayrılıyorlar. Biri Avusturya diğeri Amerika Konsolosluğu önünde saat 10.30'da hazır. Her iki konsolosluk önüne siyah çelenkler konuluyor ve İstiklâl Marşı söyleniyor. Saat 11.00 de bu iki grup Yunan Konsolosluğu önünde birleşiyor. Siyah Çelenk Yunan Konsolosluğu önüne bırakılıyor. İstiklâl Marşını müteakip Genel Başkan Rüştü Ecevit Konsolosluk önünde bir konuşma yaparak «bu iki elim hadise ne adi bir cinayet ne de bir misilleme hareketidir. Bu hareket Cumhuriyetten bu yana takip edilen gayesiz ve plânsız bir dış politika taktiğinin getirdiği mahsuller» olduğunu beyan ediyor.



Çelenk konduktan sonra İstiklâl Marşı söyleniyor.

Bildiri halinde basına da dağıtılan Genel Başkan'ın konuşması şöyleydi :

«Bugün birbiri ardınca gelen ve her biri millî benliğimize yönelmiş iki politik cinayetin üzüntüsü içerisindeyiz.

Viyana Büyükelçisi Danış TUNALIGİL ve Fransa Büyükelçisi İsmail EREZ'in peşpeşe öldürülmesi ne adi birer cinayet, ne de misilleme hareketidir. Bu hareket Cumhuriyetten bu yana takip edilen gayesiz ve plânsız bir dış politika taktiğinin getirdiği mahsullerdir.

Kendilerini emanet ettiğimiz Avusturya ve Fransız devletlerindeki elçilerimiz, tedbirsizlerin kurbanı olmuştur. Şimdiye kadar herhangi bir neticenin alınmamış olması da, bu gayrı ciddi tutumun devam ettiğini göstermektedir.

Tanzimatla birlikte batılılaşan ve büyük devlet psikolojisini kaybeden münevverin her türlü vekar ve prestijini kaybetmesinin sembolü, bugüne kadar gelebilen dış politika görüşüdür.

Daha dün, Kıbrıs'ı bir Yunan vilâyeti haline getirmek isteyenler, Türk'ün gafletinden istifade etmeyi denemişlerdir. Fakat, kendi içlerindeki tenakuz bizi çabuk toparlamış ve Kıbrıs hareketi bir «Zafer Harekâtı» olmuştur. Bugün; Amerikan silâh ambargosu ve bunun dışındaki dış baskılar, Türk Milletinin bir şahsiyet olarak ortaya çıkmaması için sarfedilmektedir. 1786'da İngiliz Ticaret Andlaşmasıyla başlayan iktisadî ve politik baskılar, süngümüzle çizdiğimiz Kıbrıs sınırını bile masa başında müdafaa etmemize engel olmak istikametinde devam etmektedir.

Türkiye'nin liderliğinde ortaya çıkacak «İslâm Devletleri Bloku» birçok devletlerin uyularını kaçırmakta ve dünkü sümüklü çocuk Yunan'ı hayâli hesaplar yapmaya teşvik etmektedir.

Öldürülen elçilerimiz, kör ve cansız bir dış politikanın kurbanlarıdır. Katiller, Rum, Ermeni veya Yunan... Ne olursa olsun, şahıs veya hükümetlerin değil; «kudretli haysiyetli ve millî bir dış politikayı getirecek zihniyet uyanışı» ndan endişe etmektedirler. Kıbrıs hareketinin masadaki şekli, manâsı itibarıyla bunun başlangıcıdır. Bunun için suikastlere baş vurarak sindirme hareketine girişmişlerdir.

Türk gençliği olarak, cesur ve büyük devlet vasfını haiz bir dış politika hazırlanmasını istiyoruz. Kıbrıs görüşmelerinde hiçbir tavizi tasvip etmiyoruz. Geleceğin politik ve iktisadî haçlı ordularına karşı «İslâm Devletleri Bloku» nun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Dış temsilciliklerimiz, turizm danışma büroları halinden çıkarılarak, dış politikamıza yön veren çalışmalarını hedef almalıdır.

Milletimizin büyük üzüntüsüne iştirak eder, her iki vatan evlâdına Allah'tan rahmet dilerim.»

**Rüştü ECEVİT**  
M.T.T.B.  
Genel Başkanı

Kalabalık grup topluca Fransız Konsolosluğunun önüne giderek oraya da bir siyah çelenk bırakıldı ve İstiklâl Marşı söylenerek Protesto Hareketi tamamlanmış oldu.

## MESLEK OKULLARI MEZUNLARININ ÜNİVERSİTEYE ALINMASI İÇİN İHTAR YÜRÜYÜŞLERİ

İmam - Hatip, ticaret liseleri, öğretmen ve san'at okullarının gaspedilen haklarını almak gayesiyle M.T.T.B. tarafından 21 ilde tertip edilen yürüyüşler, onun Türk Yüksek ve Orta tahsil gençliğinin tek ve hakiki temsilcisi olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur.

Bilindiği üzere Meslek Okullarının üniversiteye girmesini sağlamak maksadıyla, mecliste kabul edilip, senatoda müddeti içinde görüşülmediği için kanunlaşmış sayılan teklif, Cumhurbaşkanınca veto edilmiştir. Cumhurbaşkanı T.B.M.M. Başkanlığına gönderdiği gerekçede şöyle demektedir : «İmam - Hatip Okullarının tesis amacı (İmamet ve hitabet gibi hizmet-i diniyenin vazifesiyle mükellef memur yetiştirilmesi) olarak tespit edilmiştir. Halbuki 1930 sayılı Kanun Anayasa'nın 153. maddesinde perçinlediği bu sınırı aşmak durumundadır; imam-hatip lisesi mezunlarına lise mezunları gibi üniversitenin bütün fakültelerine giriş imkânı tanımakla bu amaca aykırı bir durum yaratılmakta anayasanın teminatı altındaki eğitim birliği bozulmaktadır.»

Bunun üzerine harekete geçen M.T.T.B. Genel Başkanlığı bir bildiri yayınlamış, haklı davalarında Meslek Liselerinin yanında olduklarını, bu haksızlığı protesto maksadıyla bir ihtar yürüyüşünün tertip edildiğini bildirmiştir. M.T.T.B. Genel Sekreteri ise Cumhurbaşkanı ve Başbakanı birer telgraf çekmiş T.B.M.M. nin bu kanunu tekrar Cumhurbaşkanına sunması ve bu haksızlığın düzeltilmesini istemiştir. Genel Sekreter, telgrafta özetle şöyle demiştir : «Meslek okulları olan İmam - Hatip ve Ticaret lisesi; Öğretmen ve Sanat Okullarının müfredatları Üniversite tahsilini birçok branşlarda rahatça yürütebilecek mahiyettedir. Kolej mezunları üniversiteye girerken meslek liselerinin bu karar dışında bırakılmasını keyfi bir icraat olarak kabul ediyoruz.

Meslek okullarının üniversiteye alınması sun'î olarak bir sınıf farkı meydana getirmekten başka birşey değildir. Bu durum Türk Sosyal bünyesinde menfi gelişmelere sebep olabilir. Verilen bu kararda ısrar edil-

mesi halinde meslek okullarında eğitimin aksaması ve huzursuzlukların artması ihtimali vardır.»

Genel Başkanımız Rüştü Ecevit'in yayınladığı bildiride ise şöyle denilmektedir :

Aziz Milletim!...

Meslek okullarının Üniversiteye girebilmesi mevzuu Parlamento'dan geçerek Cumhurbaşkanına sunulmuş ve usul yönünden veto edilmiştir.

Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin tek temsilcisi olarak şunu belirtmek isteriz ki, Meslek okullarına reva görülen bu muamele demokrasinin temel prensiplerine aykırıdır! Eğitimde fırsat eşitliği prensibi Anayasa'nın en mühim maddelerinden biri olduğu halde çiğnenme durumundadır. Birçok meselelerde Anayasa'ya aykırı düşmemek için gayret sarfedilenler, bu konuda Anayasa'nın eşitlik prensibini niçin nazarı dikkate almazlar!

Meslek okulları olan; Ticaret ve İmam Hatip Liseleri, Öğretmen ve Sanat okullarının müfredatları Üniversite tahsilini birçok branşlarda yürütebilecek mahiyettedir. Bunun misalleri çokça görülebilmektedir.

Kolej mezunları üniversiteye girerken, meslek okullarının bu kararın dışında bırakılmasını keyfi bir icraat olarak kabul ediyoruz.

Yıllarca devlet kademelerini işgal eden bürokratik zihniyete artık dur demenin zamanı gelmiştir. Bu zihniyetin devamı, meslek okullarına

 **MTTB**

- \* Eğitimde sınıf farkı kalkmalı.
- \* Millet iradesine sığsın. Kahrolsun Bürokrasi.

**YÜRÜYÜŞE  
KATIL!**  
MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ

Yürüyüş için hazırlanan afişler

 **MTTB**

- \* Meslek okulları Üniversiteye girmelidir.
  - \* Eğitimde fırsat eşitliği.
  - \* Meslek okullarına yapılan zulme son!
- YANINIZDAYIZ.**

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ

karşı takınılan tavırda kendisini açıkça belli etmiştir. Şimdiye kadar «köylü milletin efendisidir» sözleriyle uyutulan Anadolu'nun çilekeş halkı, evlâtlarına okuma hakkı isteyince bürokrasinin kanlı dişleriyle karşılaşmaktadır. Meslek okullarının Üniversiteye alınmaması sun'i olarak sınıf farkı meydana getirmekten başka bir şey değildir. Ekseriyetle fakir halk tabakalarına mensup gençlerin okuduğu meslek okullarına Üniversite kapılarını kapamak, büyük halk kütlesinin menfaatlerine sırt çevirmektir.

Demokrasi keyfi icraatların değil, halkın ve onun müşterek menfaatlerinin yerine getirilmeye çalışıldığı rejimin adıdır. Hiçbir kanun kuvveti millet iradesinden üstün olamaz!...

Bu karar, Türk Sosyal bünyesi bakımından menfi yönde gelişmelere sebep olabilecek inceliğe sahiptir. Verilen bu kararda ısrar edilmesi halinde meslek okullarında eğitimin aksaması ve huzursuzlukların artması ihtimali vardır. Önümüzdeki günler, bu yanlış karara karşı halkımızın da infialine sebep olabilecektir. T.B.M. Meclisinin bu kararnameyi tekrar Cumhurbaşkanına sevketmesi gerekmektedir.

Millî Türk Talebe Birliği, 95 Teşkilâtıyla meslek okullarının Üniversiteye girebilmesi davasını halkımızın da desteğiyle gerçekleştirmek azmindedir.

**Büştü ECEVİT**

M.T.T.B. Genel Başkanı

## İSTANBUL YÜRÜYÜŞÜ

Daha sonra 3 Ocak 1976 günü İstanbul'da binlerce meslek okullu ve onları destekleyen yüksek tahsil gençliğinin iştirakiyle dev bir yürüyüş yapılmıştır. Saat 13'de Taksim Meydanı'nda başlayan yürüyüş olgun bir hava içinde devam etmiş, Beyazıt Meydanı'nda Genel Başkan Büştü Ecevit'in konuşmasıyla son bulmuştur. Gençlerin en çok söyledikleri sloganların «eğitimde eşitlik, Veto'ya hayır, Müslüman Türkiye, imanlıyız, güçlüyüz, çağımız buhranda, kurtuluş İslâm'da» oluşu dikkati çekmiştir.

İstanbul'un birçok meslek lisesinin pankartlarının bulunduğu yürüyüşte en çok dikkati çeken pankartlar ise «Zafer Allah'a inananlarındır, millî politikaya hasretiz, kahrolsun bürokrasi, Veto millet iradesinin çiğnenmesidir. İmam = Hatipli neden iktisatçı olmasın? Sanat mezunu mühendis olamaz mı?» yazılı pankartlar olmuştur.



Yürüyüş esnasında iki ucunu birden görmenin mümkün olmadığı kalabalık bazı gazeteler önünde duraklamış ve aleyhte tezahürat yapmıştır. Bu sırada en çok söylenen slogan «çirkef basın» olmuştur.

Genel Başkanımız Rüştü Ecevit, Beyazıt'ta yaptığı, basın bildirisini olarak dağıtılan konuşmasında :

«Meslek okullarının üniversiteye girişiyle ilgili kanunun çıkmaması milletimize, bilhassa dar gelirli Anadolu halkımıza büyük bir haksızlık ve zulüm olacaktır.

Sessiz sedasız bu noktaya getirilen ve memleketimizin istikbali ile direkt alakası olan bu husus basın-yayın organlarımızca geçiştirilmek istenmektedir. Birçok basın organlarından bugüne kadar müsbet bir sesin çıkmayışını yadırgamadık! Çünkü onlar çoğu zaman halkçılığın edebiyatını yapmaktan öteye gidememişlerdir.



Yürüyüşe katılanlardan bir grup





Genel Başkan konuşmasını yapıyor

Millî menfaatler doğrultusunda haksızlığa karşı susmamayı bir vebibe bilen Millî Türk Talebe Birliği olarak, bürokratik güçlerin bu oyunuyla sonuna kadar mücadeleye kararlıyız. Bunun içindir ki, Anadolu'da da devam edecek olan «ihtar» hareketlerinin ilkini İstanbul'da bugün yapıyoruz. Bu yürüyüşlerin devamı 10 Ocak Cumartesi günü Anadolu'da 20 vilâyette yapılacaktır.

Bu vilâyetler şunlardır: Ankara, Sakarya, Erzurum, İzmir, Trabzon, Elâzığ, Konya, Adana, Diyarbakır, Bursa, Malatya, Edirne, Balıkesir, Urfa, K. Maraş, Tokat, Sivas, Kayseri, Kastamonu. Yürüyüşler bütün vilâyetlerde, 10 Ocak'ta yapılacaktır.

Dert milletimizin derdidir. Orta tahsil talebesinin derdidir. Meslek okullarının (Ticaret, İmam - Hatip liseleri, Sanat ve Öğretmen Okulları) üniversiteye girme hakkı tanınuncaya kadar yurt sathındaki 95 teşkilatımızla halkımızın da desteğiyle mücadelemiz devam edecektir.



Büyük katabahk Bayezid'de

Bu kanunun çıkmaması halinde mevcut huzursuzluklara bir yenisi fakat en ağırı eklenecek, bunun mesulü de meseleyi bu noktaya getirenler olacaktır. Herkes mesuliyetini müdrük olmalıdır!

Dileğimiz, teklifin meclislerden kısa zamanda geçerek Cumhurbaşkanına sunulması ve kanunlaşmasıdır.

Hak hakkının malıdır...» demiştir.

### İSTANBUL YÜRÜYÜŞÜNÜN BASINDA AKİSLERİ

İstanbul Yürüyüşünü, tarafsız olmağa çalışan, daha doğrusu tarafsız yüzükme çalışan bazı gazeteler ilk sahifede fotoğrafları ile birlikte verirken «çirkef basın» iç sahifelerde bile çok az yer vermiştir.

Bu arada makalelerde Tercüman, Sabah ve Millî Gazete'de övücü yazılar çıkarken, Yeni Asya Gazetesi'nin küçümser bir ifade takındığı görülmüştür.



Yürüyüşün. Basın'daki akisleri

Tercüman Gazetesinde «İmam : Hatiplerin derdi» başlıklı yazısıyla Ergun Göze meseleyi çok vazih bir şekilde anlatmıştır: «İmam-Hatip lisele-ri dar gelirli fakat geniş gönüllü yurtsever gençlerimizin hemen hemen tek okuma imkânıdır. İmam - Hatip okulları aslında bir teknik okuldur. Bu- na rağmen lise tedrisatından fazlası verilir. Derslerinin yarısı boş geçen lise mezunlarından daha mücehhez olmalarına rağmen üvey evlât mua- melesi görmelerinin sebebi anlaşılabilir. Halbuki onlar sola bulaşmamış-lardır. Bölücülük bilmezler. Fırsat eşitliği diye bangır bangır bağırarak sol ise bu durumdan pişmiş kelle gibi sırtacak kadar memnundur.

Bu vaziyet karşısında başta İmam - Hatipliler olmak üzere bütün Teknik mektep mezunlarının hakkına M.T.T.B. sahip çıkmış bulunmak- tadır. Nitekim evvelki gün yürüyüş düzenleyen M.T.T.B. üniversitede oku- mak isteyen Türk gençlerinin hakkını müdafaa etmiştir. Bu yürüyüşte hiçbir hadise çıkmamıştır. Çünkü bu gençler yabancı ideolojilerle zehir- lenmemiş ve zedelenmemişlerdir. Onlar hakiki memleket çocuklarıdır. Maksatları bozmak değil yapmaktır. Anarşi değil, nizamdır. Gerçek bir adalet, kamil bir tahsil imkânıdır. Bunlar İslâm ruhunun, ilim anlayışı- nın ve hakikate teslimiyetin temsilcisidirler.»

Millî Gazete «Hadiseler, Hakikatler» sütununda Mehmet Uludağ şö-yle yazdı: «Gençler veto'yu veto ettiler; Gençlerin yürüyüşü İstanbullu- lara tarihi bir gün yaşattı.

Gençler gayet vakur, emin bir şekilde haklı isteklerini yürüyüş ile duyurdular.

Yürüyüş boyunca söylenen sloganların birleştirici vasfa sahip olma- sı dikkati çekmiştir.

Görüldüğü gibi gençler anarşistler gibi beynelmül güçlerin yıkıcı sloganlarını değil birleştirici, toplayıcı, eşitliği bildiren sloganları tekrar- lıyorlar. Bu sloganlarla isteklerini duyuruyorlar.

Bu şekilde sessiz ve vakur olarak yürüdükleri, hatta mecbur kalma- dıkça yürümedikleri için korkunç bürokrasi mekanizması onları kendine kolay bir lokma olarak görüyor. Yavaş atın çiftesi pek olur... diye bir söz vardır. Anarşistler bir avuçtur çok ses çıkarırlar. Anadolu insanı bu memleketin öz sahibidir. Öz sahibi olduğu içindir ki kendi öz yurdundaki hadiseleri sükunetle takip etmektedir.

Çok yakında Anadolu'nun öz evlâtları da haklarını söke söke alacak-lardır. Uyuyanlar artık uyanmışlardır. İki yüz yıllık uyku devrinden ar- tık «yeniden diriliş» devri başlamıştır.»

Sabah gazetesi yazarlarından Mustafa Cerid de «Meslek Okulları» başlıklı yazısında: «— Ne istiyor M.T.T.B. ye mensup gençler? Nato'ya

hayır; Moskofa buyur demiyorlar. Faşist generaller sloganıyla orduya tahkir akullarından geçmez. Cumhurbaşkanı istifa, Başbakan istifa, ka- til iktidar diye bağırmağa bağlı oldukları ölçüler müsaade etmez.

M.T.T.B.'ye mensup gençlerin Cumartesi günü İstanbul'da yaptıkları ve önümüzdeki günlerde Anadolu'da yapacakları yürüyüşler son yıllarda alıştığımız ideolojik maksatlı, ser kuvvetler tarafından tertiplenen anar- şî çıkarmaya matuf «eylem»lerden tamamen farklıdır. Bu gençlerin mak- sadı bir gerçeği, bir haksızlığı efkâr-ı unumiye'ye duyurmaktır.»

Yeni Asya Gazetesi yazarlarından Hüseyin Demirel ise küçümser mahiyetteki yazısıyla dikkatimizi celbetmiştir. «Papaz niye öldü» diye başladığı yazısında «solum aferin dediği her şeye şüphe ile bakmak lâ- zımdır» hükmünü koyarak, İhvan Selçuk bu yürüyüşe aferin dediğine gö- re bu yürüyüşte bir bit yeniği var demeye getiriyor.

Acaba sayın yazar, bürokrasinin zulmüne son verme zamanının gel- diğine inanmıyor mu?

«Hele hele İmam-Hatiplerin tasvip edilmeyecek hareketi» şeklindeki cümleyi en kısa zamanda açıklamasını rica edeceğiz. Yürüyüşün tasvip edilmeyecek tarafını pek merak ettik!...

Bit aramaya gelince; çirkef basının İslâmî Geçmiş aleyhindeki ta- vırlarına iştirak edenlerde aramak icap etmez mi bu bit yeniğini?..

#### ANADOLU'DAKİ YÜRÜYÜŞLER

Genel Başkanımız Rüşti Ecevit'in Bayezid'deki konuşmasında açık- ladığı Ankara, İzmir, Erzurum, Trabzon, Konya, Adana, Elâzığ, Diyar- bakır, Malatya, Sakarya, Bursa, Edirne, Balıkesir, Urfa, K. Maraş, Kay- seri, Sivas, Tokat, Kastamonu vilâyetlerinde İhtar Yürüyüşlerinin yapıl- ması için Genel Merkezde hazırlıklar tamamlandı.

Bu vilâyetlere birer temsilci gönderilerek gerekli yetki belgeleri ve talimatlar Genel Başkanlığa verildi. 10 Ocak 1976 Cumartesi günü ay- ı anda İstanbul haricinde 19 vilâyette İhtar Yürüyüşleri başarı ile ya- pılmış ve yürüyüşlere büyük gençlik kitlesi katılmıştır.

## M.T.T.B. ÇANAKKALE'DE

«Sağ kolumu kaybettim, zararı yok, sol kolum var. Onunla da pekâlâ iş görebilirim. Beni müteessir eden ve kıt'ama iltihakla düşmanla çarpışmama mani olan şey henüz yaramın kapanmamış olmasıdır. Hastaneden kurtulup henüz harbe iştirak edemediğim için beni mazur görünüz, affediniz Komutanım...» diyordu Müslüman Türk Milletinin evladı.



MTTB'li gençler M. Âkif'in mezarı başında

Çanakkale ölüm kalım savaşı idi Müslüman Türk için. Elbette onu mukaddesatçı gençlik unutmuyacaktı. Senelerdir olduğu gibi bu yıl da 18 Mart Çanakkale zaferi'nin yıldönümü törenlerine katılmak için hazırlıklar 1 Mart 1976'da başlamıştı. Her yıl olduğu gibi yine Ulaştırma Bakanlığına müracaat edilmiş, bir gemi tahsis istenmiştir. Fakat baştaki Milliyetçi Cephe Hükümeti MTTB'nin bu isteğini ilk anda olumlu

karşılıklı pozisyonuna girdiği halde 17 Mart günü aldığımız haberde bu yıl Çanakkale törenleri için vapur tahsis edilmeyeceği bildiriliyordu. Bu haberin böyle geç bildirilmesinin amacı Mukaddesatçı Gençliğin gidişini durdurmaktı.

Fakat ecdadını anmaya giden, dedesinin ruhunu şâd etmek isteyen MTTB'li gençler ellerini kollarını bağlayıp duracaklar mı? Hayır!

Hemen araba hazırlığına başlanmış ve İstanbul merkezinden 30 araba bir gecede temin edilmiştir.

Arabalarla 17 Mart 1976 gününün saat 24.00 ünde yola çıkmıştır. Yolda çeşitli marşlar, sloganlar söyleyerek sabah namazına Akçaabat'a varılmıştı. Namaz ve kahvaltı sonrası Çanakkale'ye geçecek vapurda toplanmıştı bütün MTTB'li gençler.

Vapur borazanını çalıyor, Mukaddesatçı Gençlik «Çanakkale Geçilmez, Zafer Allah'a inananlarındır, Mücahitler geliyor» sloganlarını söyleyerek Çanakkale'ye yanaşmışlardı. Halk rıhtımın yanında yer almıştı.

Fakat Mukaddesatçı Gençlik acı bir manzara ile başbaşa kalıyor. Rıhtım etrafını sanki düşman kuvvetleri çıkarma yapacakmış gibi emniyet kuvvetleri ile çeviren yetkililer «Siz törenlere katılamazsınız, size izin yok» diyorlardı.

Üç gün önce gerekli temaslar için Çanakkale'ye gelmiş olan Cemil Can ve Kemal Temiz arkadaşlarımıza da Boğaz Komutanlığı'nın cevabı aynı olmuştu. Sebep? Sebep yok, katılamazsınız.

Temaslar böyle devam ederken hiçbir taşkınlığa mahal vermeden Mukaddesatçı Gençlik sloganlar söyleyerek rıhtımın kenarında yer alıyordu.

Boğaz Komutanlığı ile temas için tekrar başvurulmuş ve durum tekrar gözden geçirilerek ortaya konmuştu. Karar kesindi. Törene iştirak olmayacaktı.

Durum defalarca ele alınmış fakat karar kesindir diyen Komutanlık, dediğim dedik olacaktır diyerek kararında direniyordu.

O halde Üniversite gençliğini temsil eden M.T.T.B. Genel Başkanı bir konuşma yapmalıdır. Tereddütler ve sonunda eldeki konuşma metninin makaslanması. Ve nihayet konuşmaya müsaade, M.T.T.B. Genel Başkanı Rüştü Ecevit konuşacaktır.

Rıhtımın kenarında «Çanakkale geçilmez! Zafer Allah'a inananlarındır, İmanlıyız güçlüyüz! Tek yol İSLÂM» sesleri şehrin içine doğru yükseliyor, emniyet kuvvetleri o denli korkuyorlardı. Mukaddesatçı Gençli-

ğın tören yerinin yanına yerleşmesine müsaade edilmişti. Arkadaşlarımız gösterilen yerlerini almışlardı. Anadolu Teşkilâtlarından ve Trakya teşkilâtlarından da gelenler yerlerini alıyorlardı.

Tören başladı. Malûm nutuklar sonunda sıra mukaddesatçı gençliğin temsilcisi M.T.T.B. Genel Başkanı Rüştü Ecevit'teydi. Mücahit Başkan diye alkışlarla kürsiye gelen Genel Başkanımız şu konuşmayı yapmışlardır :

«Dün 1915, bugün 1976. Türk gençliği olarak altmış bir yıl önce Haçlı sürülerinin hayasızca saldırılarına karşı; imanından aldığı güç ve sevk ile Hak'kın batıla, ruhan maddeye zaferini başararak bir kere daha ispat edip, gerçek bir mücadele örneği veren kahraman Mehmetçiği ve aziz şehitlerimizi şükranla, rahmetle ve fatihalarla yadediyoruz.

Bugünkü gerçek nesil olarak, Çanakkale ve 18 Mart'ı bir zafer olarak geçiştirmeme gayreti içindeyiz. Zira o gün binlerce kahramanımız şehit eden zihniyet bugün metodunu değiştirmiş, vasıtasını değiştirmiş ve hedefinden birşey kaybetmemiştir.

Bir kaç ay önce «Üç Atlı» nın Haçlı zihniyetini yeniden alevlendirip körükleyen bir harekete şahit olduk. Anadolumuz yüzyıllardır Haçlı zihniyetinin her türlü saldırısı ve tehditlerine maruz kalmıştır.

Çanakkale ve İstiklâl Harbi'nden sonra Haçlı zihniyeti; bizi içten kuşatmış, en mahrem yerlerimize kadar girmiş bulunmaktadır. Üstelik bir çoğumuz bilerek, isteyerek veya farkında olmadan ruhumuza işleyecek kadar kendimize yakınlaşma ve yerleşme fırsatını vermiş bulunmaktayız. Şu andaki durumumuzu gördükten sonra bunu inkâr etmek hiç kimsenin haddi değildir. İçimize yerleşen her türlü yabancı nesneyi atamadıkça millî benliğimizi bulmaya Haçlı'ya dur demeye, müstakil olmamıza imkân yoktur. Bunu yapmak için de Çanakkale'de inandığı dava uğruna cihat eden Mehmetçiğin o günkü imanına sahip olmak mecburiyetindeyiz.

Dün aynı iman, aynı gaye, aynı his ile çarpan kalpler, bugün değişik hatta birbirine zıt gayeler için sapma yoluna getirilmiştir. Bugün memleketimizde şahsiyetsiz, gayesiz, nereden geldiğini nereye gideceğini bilmeyen, tarihî yerinden habersiz bir nesil olduğu gibi bunların arasından zehirlenerek Kıbrıs'ta vatani, milleti için can veren Mehmetçiğe karşı geri dön! Faşist Mehmetçik! diyebilecek kadar yolundan saptırılmış batıl ideolojiler peşinde koşan zavallılar da bulunmaktadır. Bunlar, batının damarlarına Haçlı kanı doldurduğu gafillerdir. Buna karşılık yıllardır devam ettirilen «nesilleri kendi öz değerlerinden uzaklaştırma gayreti», ecdadının çizdiği yoldan yürüyen ve gün geçtikçe gelişen, yeni filizler veren millî şairimizin;

«Asımın nesli, diyordun ya nesilmiş gerçek...  
İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek...»



Genel Başkanımız konuşmasını yaparken.

mısralarında ifade ettiği gerçek nesil, asımın nesli millî gençliğe; hiç bir şey yapamamış, sadece onun azmini kuvvetlendirmiştir. Onu, şahsiyetinden koparıp köle haline getirememiş ancak, kendisinin ona köle olacağı endişesine kapılmıştır.

Bugün, meyvelerini aldığımız bu imanlı nesil; tarihine ve tarihi şahsiyetine sınıksız bağlı, üzerine düşen vazifelere müdrik olup üstesinden gelecek azme sahiptir. Bu şahlanışı hiç kimse, hiç bir beşerî kuvvet durduramayacaktır. Buna gücü yetmeyecek, elini uzatamayacaktır. Çünkü; kuvveti imandan gelmektedir.

Her yıl üniversite gençliğine Çanakkale şehitlerini anmak üzere tahsis edilen gemi, bu yıl millî cephe hükümeti zamanında, Ulaştırma Bakanlığı tarafından tahsis edilmemiştir.

Türk yüksek tahsil gençliği olarak, yapılan bu hareketi protesto ediyor, milliyetçi geçinenlerin gerçek şehitlere ne kadar değer verdiğini bilmüşahade görmüş bulunuyoruz. Millet iradesine ters olan bu tutum Çanakkale tarihine ve şehitlerin aziz hatırasına sürülen bir kara lekedir.»

Genel Başkanımızın konuşmasından sonra Mukaddesatçı Gençlik Rıhtım Caddesinden bir dönüş için manevra yürüyüşüne başlamıştı. Halk onları takip ediyor, resmî törenlere dikkat eden yok gibiydi.

Vapurun yanına gelinmişti. Çanakkaleliler Mukaddesatçı gençliği uğurlamaya gelmişlerdi. Ama yine emniyet kuvvetleri onlara el sallamayın dercesine önlerini kesmişti.

Sloganlar söyleniyor, marşlar terennüm ediliyor, gençlik vapura biniyordu. Vapurun kısa yolculuğu ve Akçaabat'a tekrar dönüş. Buradan asıl şehitliğe, abidelere hareket. Abideye varılıyor.

Mukaddesatçı Gençlik ecdadının yattığı yerleri görüyor, gözleri doluyor. Ecdadının yaptığı inanılmaz kahramanlığı hatırlıyor, göğüsleri kabarıyor. Çanakkale'de Emniyet Kuvvetlerinin kendilerine yaptıklarının görüp, düşünüp, sınırlarını geriyorlar ve an an içini çekiyorlar.

Sonra bütün gençler oturur ve Kur'an sessizliği, sükût olan ortama tatlı bir sükût ikram eder. Ve sonra ecdat için havaya kalkan pırl pırl eller ve Fatıha...

Çanakkale dönüşü de ihtişamlıydı. Marşlar ve sloganlarla İstanbul'a dönülüyordu.

## MİLLÎ GENÇLİK GECESİ

Millî Türk Talebe Birliği'nin iki yıldır tertip etmeye başlamış olduğu «Millî Gençlik Gecesi» 25 Nisan 1976 da Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılmıştır.

Çalışmalarına Nisan ayı başlarında başlanmış ve 15 Nisan'da bütün İstanbul caddeleri Millî Gençlik Gecesi'nin afişleriyle donatılmış, Müslüman Gençliğin Gecesi duyurulmuştur.

Geceye MTTB çevre teşkilâtlarından da iştirak edilmiştir. Kalabalık yüzünden izdihama mahal verilmemesi için gösterilen büyük gayret sonucu gelen misafirler ve izleyiciler yerleştirilmişlerdir.



Genel Başkanımız ve misafirler yerlerini alıyorlar

Salon içine «Mücahidler Geliyor», «Zafer Hakka İnananlarıdır» gibi bezler asılmış, gençlik hep bir ağızdan Mücahit Başkan sesleriyle gecenin açış konuşmasını yapmak üzere kürsiye yelen M.T.T.B. Genel Başkanı Rüşti Ecevit'i alkışlıyordu.

Sık sık alkışlar ve sloganlarla kesilen Genel Başkan'ın konuşmasının da hasta çağın ancak İslâm'ın nefesiyle dirileceğini belirtiyordu. Genel Başkan'ın konuşması şöyle idi :

«— Muhterem misafirler, kıymetli mesai arkadaşlarım ve muazzez iman dâvasının yegâne temsilcileri Müslüman Türk gençliği... Hepiniz, ananevi gecemize hoş geldiniz.

Geceler vardır uykuyla geçer, sarhoş kustumuklarıyla lekelenir. Geceler vardır, ihtiraslar çağıldar. Geceler vardır dirilişe gebedir, fecr olur şehri İstanbul fethedilir, mi'raçlar mucizeleşir, ateşkedeler söner, putlar devrilir. Bu gece de; gençliğimizin yaptığı gazalardan ve kırdığı putların hesabını yaptığı ve tebci ettiği bir şölen gecesidir.

Dahilde ve harîkteki çıkmazlar, buhranlar, ihtilâller, insan kıyımları, anarşiler, putlar uğruna yapılan merasimler ve 20. asrın firavunlarına yapılan modern hizmetleri; bir otoritenin, bir dünya görüşünün olmayışından tevliid edegelmektedir.

Battıkça batan bir gençlik, bir cemiyet, bir devlet ve bir dünya var. Elbette ki, bunlar olacaktı. Çünkü; «Nizam-ı âlem» gayesiyle icraat yapan idare yoktu. «Devlet-i Âli»nin yıkımı ve liderliğin reddedilişi ile bunların yegane müsebbibi bir bürokrasi ve bir elit tabaka doğdu. İslâm âlemi dağıldı, bağısız kaldı. Bunlar gelececeklerini teminat altına almak için her abesi meşrulaştırdılar, memleketin irfanını, medeniyetini yağma ettiler. Milletın yüzü gülmedi, tarlayı bozdular. Saf kan attan katır üretmeye başladılar. Romatizma ağrıları çeken bir nesil yetiştirdiler. Bu onların sulhta yetiştirdikleri 15 milyon gençlikti. Bu bürokrasi, İslâm âleminin başında, batılı pirlerinden aldığı taktiklerle despotça icraatta bulundu. Kıraldan fazla kırılacıldılar. Neron'un kılıncı gibiydiler. Hapishaneler, darağaçları, katliâmlar ve meydanları kanları doldurduğu mazlum millet: İğfal edilen namuslar, elit tabakanın batılıya sunduğu faturalar idi.

Her masum hareketi, her islâmi hareketi, genç nesillere umacı gösterdiler. Şüpheye ve inkara münce olan binlerce genç manen ve madeten mahvedildi. İşte bütün bunları bilen, hain ve sahtekârları farkeden bir gençlik var karşımızda.

Ey!... Medeniyetten bahsedem, kanunlar satan; zenci - beyaz ayrımı yapan; Türkistan'da, Kırm'da, Musul'da Hind'de, Mısır'da Eritre'de, Filipinler'de bugün de Sudan'da Müslümanların kanını akıtan sürgün eden; batı ve onun uşakları, nesebi gayr-i sahih çocuk!... İslâm âlemindeki ileri karakolların; Müslüman, Türk gençliği tarafından fethedilmeye başlandı! Zevâlin yakındır!...



Genel Başkanımız açış konuşmasını yapıyor

Vücut dışında ruh aramak yok!... Efendi aramak yok!... İthal fikirlerin avukathığını yapmak yok artık!... Neden sınıf tezatlarından mühlhem, ithal malı devleti, iktisadî ve maarif sistemini, kısacası batıyı müdafaa ediyoruz. Mukaddes değerlerle, komünizmi aynı paralelde tutanların müdafii oluyoruz.

«Dava tek ve ölmekse» kibri, kaprisi, ucubeyi, ihtirası bırakıp, egonun olmadığı kılınçların ancak Hak'kın galebesi zmnında kınından fırladığı «Millî Gençlik» etrafında kenetleşelim. Şunu iyi bilelim ki «Millî Gençlik» meçhul askerlerin ordusudur. Tepeden inmeye alışanlar, çile çekmeden aşkın ve irfanın doğmayacağını iyi bilsinler!...

Bu ordudan bir nefer bile beslemeyenler!... İyi düşününüz. Cihatsız bir kalıp iman taşıdığınızın farkında mısınız!...

«Bir gençlik bekliyoruz» diyordu: Mimarımız, çilekeş üstadımız, mücahid serdengeçtilerimiz. Bu mümeyyiz gençlik mümtaz siması ve mümessilleriyle size kendini takdim ediyor.

Ey müslüman Türk milleti!...

Bu nesilden ilham alınız .

Ey sahtekâr, ey hainler korkunuz!...

Canını ve malını çok sevenler, fesat mihrakları titreyiniz!

Ey gafiller uyanınız..

Ey insanlık! Ey hasta çağ!.

İslâm'ın nefesi ile dirileceğin günü bekle!...»



Davetlilerden bir kısmı

Genel Başkan Rüşti Ecevit'in açış konuşmasından sonra «Büyük Doğu» «Üstad, üstad» sloganları arasında kürsiye gelen, tarihi konuşmasını yaparken, koparılan alkış fırtınasından ve karşısında patlayan flaşlardan, şikâyetçi olan Üstad Necip Fazıl'ın konuşması ise şöyle idi :

«MUAZZEZ iman gençliği. Bugüne kadar çok lâf ettik. Benim bir tabirim var : Artık lâf yalama oldu. Yani aşınmış yivler... üzerinde somunun olduğu dönmesi hiçbir noktaya varmadan sonsuzluk boyunca yerinde sayması, bu hal, fikir söz ve hareket arası muhteşem elektrik şalesinin Türkiye elektrik şebekeleri gibi, her an kesikliğini kısırlığını fiân eden en tehlikeli akıbet. Fert ve cemiyet hesabına ne feci hal. Gafilin ibareti, memurun vehameti, cahilin cesareti ahmanın saadeti gibi her an akamete uğratan feci bir alışkanlık, kabuk tutma halî. Allah'ın mahlûklarına kurduğu bir tuzak. Bir imtihan tuzağı bu hal. Bu imtihan tuzağına düşmemek için lâzım gelen şuuru ruhumuzda atesten şekillerle billûrlaştırmadıkça, ne yapsak, ne etssek ne desek boş. Bu şuur aşkla billûrlaşır. Ve aşk yarasının kabuğunu heran deşmek ve sızısını her an kesmek de şart.

«Ben Yunus'u biçareyim.  
Baştan ayağa yareyim  
Gelgör beni aşk neyledi»

Buraya kadar söylediklerim esas derecesinde kıymetli, usule ait... Bu hayati, metod ölçüsünden sonra askeri bir kumanda uslubuyla «Doldur ve kapa» biçiminde ve en sert ve katı realite teması içinde esasa geçebiliriz.

Evet, «doldur ve kapa» kulağını göklere verip de bu sesi duymayana Müslüman denilemez. İslâmî 1396 yılının 24 Rebiül-ahır günü İstanbul Spor ve Sergi Sarayında topyekûn Türk yurduna ve İslâm âlemine avaz avaz haykırıyoruz ki, artık silâhımızı doldurup mekanizmasını kapamamız ve her an tetikte bulunmanın zamanı gelmiştir. Bu silâh manevidir. Ve en büyük aksiyonun eşliğinde madde ile iç içedir. Ve artık ulvi mücerretten kıyılarda, köşelerde, pısırk pısırk dert yanmaktan, büyük müsahhasa dönmenin, agoraya çıkmanın hem zamanı gelmiş hem de mekânı heykelleşmiştir.

Allah sevgilisinin vedâ haccında kızıl tüylü bir devenin üstünde akşam güneşi ufka yaslanıp mercan rengi göz yaşlarını dökerken yüzbin sahabiye karşı söyledikleri bir söz var... Bir İngiliz tarihçisinin «insan kelâmı, hiç bir devir de bu yükesliğe ulaşamadı!» dediği bir söz... Şu söz: «İşte zaman, devrini yapa yapa, çıktığı noktaya, başlangıç noktasına vardı!» Gerçekten kelâm bu noktaya çıkamaz, bu noktada erir, ışık olur ahenk olur. Bu sözde, kâinatın, o gün, yaratılış gayesine vardı, bu gayenin de İslâm ve son resûl olduğu hikmeti pırıldar. Esas, muazzez imân gençliği; İslâm takviminin 15. asrına 4, ve 21. asra 24 yıl kala, bugün;



Üstad, tarihî konuşmasını yapıyor

zaman, ana gaye etrafında 1396 sene türlü helozonlarla devrini yapa yapa insanlığın maddede en marifetli, ruhta ise en hafakanlı demine kur-tarıcı bekleyen, ikinci gaye noktasına, sona kadar geldi.

Fıkırdayan bir zift denizinde, gövdeleri ve kafaları kayıp, kolları gö-ğe doğru imdat isteyici insanlık, ne bulursa İslâmın 15. asrında bulacak ve bulduğunu Türk kaynaklı olarak elde edecektir. Kaynak tek ve mut-lak o, kainatın efendisi... Onun mukaddes emanetini, asırlarca koruduk-tan sonra, 2 felâketli devre halinde, önce hikmetsiz yobaz ve peşinden nasipsiz kâfir elinde pörsütülmüş ve çöplüğe atılmış gören Türk şimdi onu bütün safvet ve hakikatiyle ihya etmek ve bu muazzam hamlenin ye-ni kaynağı olmak memuriyet ve mesuliyeti altında bulunuyor. Evvelâ kendisine, sonra İslâm âlemine, en sonra da insanlığa sunulacak kurtu-luş iksiri... Petrolden, sondaj burgusunu, beyin beyin ve yürek yürek daldırıp bu iksiri bulmak... Burada bozulup bütün İslâm âleminde bozu-ları, burada düzeltip, bütün İslâm âleminde düzeltmek... Dâva bu. Ve sonra Allah'ın Türk'e bahsettiği tarihi kader tecellisindeki imtiyazla tek noksanı olmayan bir tamamlık içinde batının karşısına çıkmak ve ona yaşamaya değer hayatın örneğini vermek... Türk, şu haline rağmen bu kadar büyük bir teklif altındadır. Ve «Ya ol ya öl!» çizgisinin orta yerinde, şimdi ölüm güdücülerinden sonra, hayat güdücülerini beklemekte-dir. Türk'ten, daha halli olmayan bazı İslâm ülkelerince, Türk'e atfedilen İslâm'a kıymış olma görüşü, üst yapıdaki yapıdırma şekillere göre tam doğru, alt yapıdaki ve temeldeki mânâlarına göre de gerçeğe göre tamamen zıddır.

Mübarek kubbemizi tersine çevrilen bir limon kabuğu gibi, çukurlaş-tırıp, sarhoşların kusmuk hokkası haline getirenlere karşı alt ve temel yapı yepyeni, fakat İslâm ölçülerinden zerre feda etmez bir anlayış içe-risinde ta tepeye oturmayı bilecek ve intikamını Allah'ın «Müntakim» ismine ısmarlayacaktır. Ya müntakim! bizi intikamına memur et!

Günümüzde düşe düşe bit pazarındaki çocuk lâzımlığı seviyesine ka-dar alçalan, «İnkilâp» vakıasının ne demek ve nasıl bir şey olduğu da o zaman anlaşılacaktır.

«Buluştursunlar belki bir gün hesapta, muazzez iman gençliği lâfını çok dinledik şimdi iş inkilâpta.»

İslâm'da her asrın bir yenileyicisi olduğuna göre 15. asır yenileyici-sine çevre teşkil etme şerefi, tam 40 yıldır, suyu kan ve tuzu gözyaşından ibaret olarak kendimize hamurlaşmasına çalıştığımız ve şimdi -namüte-nahi şükürler olsun- sayısının milyonları aştığını gördüğümüz, yeni nes-le, Türk ruh kökünün dâvacısı nesle, senin nesline, sana düşüyor.



Davetlilerden başka bir görünüş

Mazi, hal ve istikbal hükmünü sen getireceksin. Tarihinden sahteler-le, gerçekleri ayıklamayı, bazı ölümler üzerindeki kubbeleri yıkıp, bazıları üstüne kubbe çekmeyi sen bileceksin! Bu zamana kadar, kavanozunun camını yalayarak reçelini yediklerine inandıkları batı marifetini, çilesini çekmek şartıyla, nefse mal etme hünerine sen ereceksin! Ruhî tahakküm boyunduruğundan sıyrılmca, insan oğlunu burnundan halkalayan ve ken-disini putlaştıran makinanın burnuna, «hakimiyet ruhudur» halkasını sen geçireceksin! İsimlerinin sonu izm edatıyla biten, bütün mezheplerin, ara-dıklarının nerede bulacaklarını sen belirteceksin! İslâma çağ dışı diyen, tarih öncesi şen'i hayvanların çağ dışı diye anılacağı çağı sen açacaksın! Allah'a ve Resulüne yanasır gibi olup da şeriati red etmeye kalkışanların, «güneşe evet ama ışığına hayır» derecesinde bir abes temsili edici tumar-hanelikler veya mantık dolandırıcıları olduklarını sen ispat edeceksin!

Hasılı İslâm'ı topyekûn genişliğine madde ve derinliğine, ruh plâ-nında sen temsil edecek, sevdirecek, yayacak, döşeyecek, cihazlandırıl-cak, nakışlandırılacak; ve dipsiz fezaı ören bunca yol arasında tekleştireceksin!

İşte yeri :

«Yol onun varlık onun gerisi hep angarya  
Yüzüstü çok süründün ayağa kalk sakarya.»



Üstad Necip Fazıl'ın bu konuşmasından sonra, M.T.T.B. Turizm Müdürlüğünün davetlisi olarak, geceye iştirak eden, Suudi Arabistan Dahrân Petrol Üniversitesi talebeleri adına arkadaşları Hüseyin Güveli kürsüye davet edilmiş ve şu konuşmayı yapmıştır.

«Bir kardeşiniz olarak İslâm hakkındaki düşüncelerimi ve hayat tarzımızı şu şekilde ifade edebilirim. Bildiğiniz gibi İslâmiyet sadece dille söylenen bir kelime değil, fakat büyük vazifeler yüklenen muazzam bir gerçektir. İslâmiyet milletleri toplumları velhasıl herkesi cehaletin karanlıklarından alıp muhteşem noktaya yerleştiren bir değişimdir. İslâmiyet, aciz ve mevzuatta yetersiz canlılar olan insanları kuvvetin daimi ve gerçek kaynağına yani Allah'ın gücüne bağlayan bir inançtır. O insanların birbirleriyle ve cemiyetlerin birbirleriyle olan münasebetlerini düzenleyen Allah'ın emrettiği haya sistemidir. O sistem dini devlete, ilmi ve bugünün dünyasını ahiretimize bağlar. Böylece İslâmiyet insan hayatını düzenleyen yöneten kaidelerin kaynağı olan inançtır. İslâmiyet dayanağı «lâilâhe illâallah muhammedün resulullah» olan medeni bir cemiyeti kurmuştur. Bu cemiyette mutlak hakim Allah'tır. Ve kulluk onun içindir. İslâmın en büyük emridir bu bizim için. İnsanın insana ve Allahtan gayrisine kulluk etmesi en büyük küfürdür İslâm için. İslâm insanlığın bir araya gelmesini sağlayan inanç ve düşüncelerin esasını ortaya koyar. İslâm insanların akıl ve ruhlarına hitap eder. Mide ve şehvetlerine değil. Halbuki öteki beşeri dinler insanları biraraya getir-



Hüseyin Güveli konuşurken

mek için insanı aldatıcı geçici duyguları milliyetçilik, ırkçılık, mide vesaire gibi esas kabul eder. Ve bu düşüncelerde birleştirmeyi hiç bir zaman İslâm kadar başaramaz. İslâm insanlara dünyada Allahın temsilcileri olmalarını emretmiştir. Bunu başarmaları için de insanlara bütün nimetlerini bahsetmiştir. Bu yönü ile İslâmiyet insanların en medeni topluluklarını gerçekleştirmiştir. Bugün gördüğümüz toplumlar bizim tarifimize göre gerçek manada medeni toplumlar değildirler.

Allahın müldesi Müslümanların üzerine olsun.»



Geceye iştirak eden davetliler, Genel Başkanımızla

Programın konuşmalardan sonraki bölümünde, sahneye ilk çıkan Kars'lı aşık Şeref Taşhova «Yolumuz hak yolu, Göğsümüz iman dolu» diye başladığı türküyü dinleyicilerle beraber söyledi.

Gecenin sürpriz sanatçısı Yıldırım Gürses, Fetih Marşını ve Karadeniz türküsünü, mücahidlerle birlikte söyledikten sonra, «Allah'ın seçtiği kurtulmuş millet, Güneşten başını göklere yükselt» diye başlayan, Üstad'ın «Büyük Doğu» marşını bu gece için bestelediğini belirtti ve hep beraber temposuyla, Spor ve Sergi Sarayını «Büyük Doğu» marşıyla inlettii.

Gece, M.T.T.B. Spor Kulübünün karate ve Taekwandocularının gösterileri, Hasan Mutlucan, Aşık Murad Çobanoğlu'nun Serhad ve Kahramanlık türküleriyle olgun bir hava içinde sona erdi.

Gecenin takdimciliğini M.T.T.B. Kültür Müdürü Tayyip Erdoğan büyük bir başarıyla yaptı.

## ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ DENEME İMTİHANI

Bugün yıllardır eğitim meselemizin en önemli bir bölümünü teşkil eden Üniversite Giriş İmtihani, Türkiye'de çözüm bekleyen problemlerin başında gelmektedir. Açıkta kalan öğrenci sayısı her yıl ciddiye artzeden bir artış göstermektedir. Binlerce genç atıl bir vaziyette işsizliğe itilmektedir. Her yıl ortaya konmak istenen geçici çözüm yolları meseleyi

T  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Orta Öğretim Genel Müdürlüğü

Şubesi: Eğitim ve Öğretim  
Sayı : 022 - 7640  
Konu : Üniversiteye giriş  
deneme imtihanları.

15 Mart 1976

Valiliğine

Üniversite giriş imtihanlarına hazırlanan adaylara yardımcı olabilmek, girecekleri imtihan hakkında bir ön bilgi sahibi yapabilmek amacıyla Millî Türk Talebe Birliği, temsilciliklerinin bulunduğu illerimizde 22 Mayıs 1976 Cumartesi günü "Üniversiteye Giriş Deneme İmtihani" düzenliyeceklerdir.

Söz konusu imtihanın iliniz lise ve dengi okul müdürlüklerine duyurularak imtihanın yapıldığı tarihte okullarca dersliklerin hazırlanmasını, ilgililere gerekli kolaylığın gösterilmesinin teminini rica ederim.

Millî Eğitim Bakanı

Millî Eğitim Bakanlığının tanımı

daha da çıkmaza sokmaktadır. Ayrıca eğitim eşitliği probleminde de derin bir şekilde eğilinmediği için üniversiteye giren ve giremeyenler arasında bölgesel bir fark göze çarpmaktadır. Bu da kalkınmayı menfi yönde etkileyen en büyük âmil olmaktadır.

Eğitim eşitliğinin yanısıra soruların hazırlanış şekli ve tipi bu farkın daha çok artmasına sebep olmaktadır. İmtihan sorularının, test usulüyle, talebeye yabancı gelen bir sistemle yapılmasının yanısıra son yıllarda buna birde zekâ testi eklenince muhtevasından haberi olmayan talebeyi daha da zor durumda bırakmaktadır.



İmtihana girenlerden bir grup

Bütün bu sebeplerden ötürü M.T.T.B. olarak Üniversiteye giriş imtihanında adayların test tecrübelerini arttırmak ve imtihan heyecanını atmak için 3. Üniversiteye Giriş Deneme İmtihani tertip edildi. M.T.T.B. Merkez Koordinatörü Cemalettin Tayla başkanlığında, Eğitim Müdürü Mürsel Yılmaz, İcra Konseyi Başkanı Ahmet Bakal, Turizm Müdürü Suat Doğramacı, Teşkilatlar Müdür Yardımcısı Halil Aktaş ve Ali Özen'den müteşekkil bir üst komite kurularak vazife taksimi yapıldı.

Komite ilk olarak kompüter sistemi için çeşitli üniversitelerle temaslara geçti. Ancak neticede bir özel şirketin kompüter merkeziyle anlaşmaya varıldı. Değerlendirmenin Üniversitelerarası Seçme İmtihanındaki hesap sistemine göre ve fen puanına ve soyadı sırasına göre olmak üzere iki türlü sıralama yapılması kararlaştırıldı.

İmtihan 22 Mayıs Cumartesi saat 9.00 da tek bölüm halinde fen,



İmtihanda terleyenlerden başka bir grup



USS'ndan sonra Eğitim Müdürlüğü'nün Boğaz Gezisi

sosyal, genel yetenek ve yabancı dil olmak üzere uygulanmasına karar verildi. İmtihan M.T.T.B. Teşkilâtlarının bulunduğu 60 vilâyette (Adana, Adapazarı, Adıyaman, Afyon Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elâzığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İçel, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, K. Maraş, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Urfa, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak) yapılması uygun görüldü.

İmtihana lise ve dengi okulların ara sınıflarındaki talebelerin de girmesi kabul edilmiştir. Deneme imtihanı için kılavuz ve müracaat formu hazırlanarak teşkilâtlara gönderildi. Posta ile müracaatlar da Genel Merkez'e olacaktı. Haberler ise basında ve TRT'de verilmişti.

İmtihanda nümayişlik için müdürler, Konya Yurdu, Vakıflar Yurdu, İlim Yayma Yurdu ve Vakıflar Kız Yurdu temsilcilerinden müteşekkil ekipler kuruldu.

**MTTB'nin düzenlediği deneme imtihanına 75 bin öğrenci katıldı**  
Neticeler 15 Haziran'da sonra ilân edilecek

MTTB'nin tertipledeği Üniversiteye giriş deneme imtihanları, dün yapıldı

İSTANBUL — İSTANBUL, ÖZEL

M.T.T.B. tarafından tertiplenen "Üniversiteye Giriş Deneme İmtihanları" dün saat 10'da İstanbul'da ilimlerde yapılmıştır.

Yıldır yapılan bu denemelerin büyük ilgi görür. Çünkü imtihanlara üniversite adayının katılmaktadır. Fen, İktisadi ve Sosyal Bilimler, Genel Kabül-İmtihanları yapılmıştır.

M.T.T.B. tarafından tertiplenen "Üniversiteye Giriş Deneme İmtihanları" dün saat 10'da İstanbul'da ilimlerde yapılmıştır.

Yıldır yapılan bu denemelerin büyük ilgi görür. Çünkü imtihanlara üniversite adayının katılmaktadır. Fen, İktisadi ve Sosyal Bilimler, Genel Kabül-İmtihanları yapılmıştır.

#### İmtihanın Basın'daki akisleri

İmtihan için İstanbul'un birçok Liselerinin tahsis edilmesi ile imtihan çok olgun bir havada ve ciddiyetini muhafaza ederek başarıyla yapıldı. İmtihan sonuçları 15 Haziran'da İstanbul ve diğer Teşkilâtlara gönderilerek aynı anda ilân edildi.

## AYASOFYA'DA NAMAZ

Sene 1453... İstanbul fethediliyor, Ayasofya Camii haline getiriliyor. Beş asır camii olarak kullanılan Ayasofya İstanbul'un Fethinin sembolü oluyor. Hıristiyanların da ideali haline geliyor. İstanbul'u fetheden, Ayasofya'yı camii yapan Fatih burayı vakıf haline getiriyor ve vakfiyesini bozanlara bütün lânetleri okuyor. Fakat son yıllarda Fatih ve Fetih bir yana itilerek, Batı'nın hoşnutluğunu kazanma hareketine girişilir. Ve Ayasofya müze haline getirilir.

Papa VI. Paul gelir, Ayasofya'da ibadetini yapar, Müslümanlar girip namaz kılamazlar. Artık Batıya sunulan bunca faturalara son vermek gerekirdi.

İstanbul'un Fetih Yıldönümü yaklaştıkça M.T.T.B.'li gençlerin yüreklerindeki ızdırıp artar... Çünkü Ayasofya mahzun...

7 Mayıs Cuma.. Sabah çeşitli fakülte ve yurtlardan M.T.T.B.'li gençler bir ziyaretçi gibi bilet alıp Ayasofya'ya girmeye başlarlar. Saat 11.00 için sözleşmişlerdir. Saat 11.00: İçeri giren gençler biraraya gelir, yanlarında getirdikleri temiz kâğıtları sererek saf olurlar ve iki rekat namaz kılarlar. İçeri basın mensupları da gelmiştir. Fotoğraflar çekilir. Namaz müteakip grup temsilcisi olarak Ahmet Eskinus, oradakilere, «Biz Ayasofya'nın tekrar camii haline dönüştürülmesini istiyoruz. Fatih burayı camii haline getirdi ve vakfiyesinde bunun değiştirilemeyeceğini kaydetti. Fatih'in torunları olarak Ayasofya'ya sahip çıkıyoruz ve yetkilileri uyuyoruz.» açıklamasını müteakip gençler sessizce dağılırlar.

### BASIN NE DİYOR?

Ertesi günkü bütün günlük gazetelerde büyük manşetlerle fotoğraflar yayımlanır. Geniş yer ayırır gazeteler, ve yankısı çok olur. Bu hareketten dolayı dış bileyip, dış gösterenler de vardır.

Cumhuriyet gazetesi bir kaç gün bu hareketin peşine düşer. Namaz kılınanların cezalandırılması için gayret sarfeder. Manşetler atar. Birbirinden farklı haberler neşreder... Fakat her zamanki gibi gayreti neticesiz kahr.

Cumhuriyet ayrıca baş makale neşreder, «Olayların Ardındaki Gerçek» sütununda. «Atatürk ve Gericiler» başlığını taşıyan yazıyı aynen neşrediyoruz :



Ayasofya'daki namazla ilgili gazete manşetleri

«Millî Türk Talebe Birliğine bağlı 150 kişilik bir grup öğrenci, önceki gün Ayasofya Müzesine girerek namaz kılmıştır. Hiçbir engelle rasmadan müzede namaz kılan öğrenciler, amaçlarının Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını sağlamak olduğunu ileri sürmüşler, bu amaca yönelik olarak Fetih Haftası'nda bir miting düzenleyeceklerini de söylemişlerdir.

İlk bakışta olayı hoşgörüyle karşılamak, demokratik özgürlüklerin bir göstergesi gibi saymak olasıdır. Böyle olunca konu, yürürlüğe konan eylemin doğru mu yanlış mı olduğunu tartışmaya dönüşür. Bilindiği gibi Ayasofya Kilisesi İstanbul'un fethiyle birlikte Fatih Sultan Mehmet'in isteğiyle 1453'te cami yapılmıştı. Büyük Atatürk, tüm insanlık kültürünün ve sanatının değerlerinden biri olan bu yapıtı müze niteliğine çevirerek uluslararası alanda Cumhuriyet Türkiye'sine onur kazandıran bir hoşgörüvü dile getirdi. Adım başında bir cami bulunan İstanbul'da, Ayasofya'nın müze haline getirilmesi, İslâmiyet açısından olumsuz değil, olumlu bir davranış simgeliyordu.

Ancak Atatürk'ün ölümünden sonra karşı-devrim dalgaları yükselince, Ayasofya Müzesinin cami yapılması için çabalar başgösterdi. Bu çabaların gericiiler güçlendikçe arttığı ve tırmanma politikasına dönüştüğü görülmektedir.

Açıktır ki Ayasofya Müzesinde kılınan namazın, özgürlük anlayışıyla ve demokratik haklarla bir ilişkisi yoktur.

Çünkü :

1) Türkiye'de ibadet özgürlüğü vardır. Hiç kimseyi namaz kılmaktan alıkoyan bir yasal engel yoktur. Eğer durum böyle olsaydı, ibadet özgürlüğünü sağlamak için namaz kılmak bir demokratik hak olurdu. İbadet özgürlüğünü politik amaç için kullanmak, namazı siyasete âlet etmek, dinî siyasete âlet etmek demektir ki yasalarımıza göre suçtur.

2) Ayasofya 24 Ekim 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müze haline getirilmiştir.

Böylece devlet, bu tarihsel yapının tahsis amacını hükümet kararıyla saptamıştır. Devlete ait bir yeri tahsis amacına aykırı olarak cebren kullanan kişiler, Ceza Yasasının ilgili maddesini ihlâl ettikleri gibi, bu davranışa engel olmayan resmî görevliler de sorumludurlar. En küçük il-



İslâm Ülkeleri Dışişleri Bakanları'nın Sultanahmet'te kıldıkları Cuma Namazını müteakip mahşeri kalabalık sevgi gösterileri ile M.T.T.B. önünde Genel Başkanımız Rüşti Ecevit ve Genel Sekreterimiz Kasım Yapıcı'nın teskin edici konuşmalarından sonra dağılmıştır.

rici gençlik eyleminde polisi panzerleriyle birlikte hazır bulundurmakta titizlik gösteren bir il yönetiminin başta İstanbul Valisi olmak üzere bu olaydaki davranışı ilginçtir.

3) Namazı siyasete âlet ederek politik eylemi gerçekleştiren M.T.T.B. 12 Mart rejimince himaye edilmiş bir dernektir. Olağanüstü rejim döneminde bütün dernekler kapatılırken sözkonusu kuruluşun İstanbul sıkı yönetimince korunmuş olması, dikkate değer bir gerçeği vurguluyor; Atatürk'e karşı eğilimlerin hangi ellerce himaye edildiğini ortaya koyuyor.

Öyle görünüyor ki İslâm Konferansının İstanbul'da düzenlenmesi, gericilerin eylemlerine hız vermeleri için bir fırsat sayılmaktadır. Bir adım ötede Sultanahmet Camisi dururken Ayasofya Müzesinde namaz kılarak siyasal eyleme geçilmesi, ortamı belirtmektedir. Ama Büyük Atatürk'ün anısına ve ilkelerine saldırı niteliğinde bulunan davranışlar karşısında yetkililerin sus-pus oturmaları hazine bir manzarayı sergilemektedir.

## FETİH MİTINGİ

İstanbul Fetihinin 523. Yıldönümü münasebeti ile tertip edilen «Fetih Mitingi»nin hazırlıkları Mayıs ayının ilk haftasından itibaren başlamıştı. Fatih'in Torunları olarak, onların şanına yakışır bir şekilde kutlamak azmiyle «Vakıflar Yurdu - İlim Yayma Yurdu - Konya Yurdu - Yüksek İslâm Enstitüsü Yurdu - Antalya Yurdu»ndan arkadaşlarımız ve yurt temsilcileri ile yapılan toplantıda komisyonlar kurulmuş olup Miting öncesi ve Mitingi amuda yapılacak işler gözden geçirilmiştir.

Genel Sekreter Kasım Yapıcı, Genel Muhasip Ahmet Sarıkaya, İcra Konseyi Başkanı Ahmet Bakal, Kemal Karadeniz, Abdullah Özmen, Ramazan Divleli, ve Ramazan Böcü'den teşekkül ettirilen Fetih Mitingi Komitesine şu komisyonlar yardım etti:

İlân komisyonu :

Erol Toptaş, Mustafa Demirok, Emin Ulu, İsmail Hakkı Uysal, Şehmuz Durgun.

Kitap, Broşür Komisyonu :

Ömer Karayumak, İsmail Hakkı Sezer, Yalçın Gülsüner, Mustafa Karabacak.

Programın aksaksız temini için :

Ahmet Eskinus, İsmail Hakkı Uysal, Kenan Yabanigül, Remzi Çetin Protokol Çalışması için :

Mehmet Deniz, Etem Köklükaya, Tayyip Erdoğan, Cemil Can, Ziya Yediylidiz.

Ve günler ilerliyor, 29 Mayıs yaklaşıyordu. İstanbul duvarları MTTB Bayezid Fetih Mitingi afişleriyle süslenmiş, duvar diplerinde «Bayezid'de buluşalım» parolası yazıyordu.

Nihayet 29 Mayıs geldi. Mukaddesatçı Gençlik Vatan Caddesindeki resmi törenden sonra, Mehter Takımı öncülüğünü yaparak, Lumapark yanından, Fındıkzade'ye ve Aksaray'dan Bayezid'e geldi. Büyük bir kalabalık Bayezid'de toplanmış, Fetih Mitingi'nin anonsları yapılmaktadır. İstanbul yanında Edirne'den Kars'a kadar birçok M.T.T.B. Teşkilatları'n-

dan gelen Binlerce genç «Tek Yol İslâm, Mücahitler Geliyor, Ayasofya Açılsın, İmanlıyız Güçlüyüz» gibi sloganlarla haykırmışlardı.



Kalabalık Mehter eşliğinde Bayezid'e yürüyor

Fetih Mitingi'nin ilk konuşmasını yapmak üzere M.T.T.B. Genel Başkanı Rüştü Ecevit, Mücahit Başkan sloganlarıyla kürsüye gelerek şu konuşmayı yaptı :

«Ey müstesna bir günün azamet ve ehemmiyetini idrâk eden İstanbullular, yıkılan surların yanında daha kanlarının lekeleri kaybolmayan şehidlerin torunları ve ey «Evlâd-ı Fâtihân», 523. Sene-i devriyesinde bulunduğumuz, «Feth-i Mübin» bize bütün realitesiyle kendisini takdim etmiş vaziyettedir. Mes'uliyetlerimizin başında bu güne sahip çıkmayan sahte tarihi ve onun şarlatanlarını sigaya çekmek ve onların ölümlerinden bile hesap sormak vazifesi gelmektedir. Bizans ve haç ruhunu başımıza taç eden, fabrikasyon imâli ve batı patentli tezgâhtarları iyi keşfetmeniz icab etmektedir. Bunları besleyen damarlardan yurdumuza aktılan kültür politikasını ve tarih anlayışını suratlarına çarpmanın zamanı çoktan geçmiş durumdadır. Bir alabora olmuşluğun içinde yaşadığımızın farkında mıyız?

Kulaklarınızı iyi açın! Şimdi ideâl tarihin, gerçek ruhun ve susturulan realitenin konuştuğunu duyacaksınız.

Gökte top sesleri nerelerden geliyor?  
Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor:  
Kosova'dan, Niğbolu'dan, Varna'dan, İstanbul'dan...  
Anıyor her biri bir vak'ayı heybetle bu an,  
Belgrad'dan mı? Budin, Eğri ve Uyvar'dan mı?  
Son hudutlarda yücelmiş sıradağlardan mı?  
Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor?  
Adalardan mı? Tunus'dan mı, Cezâyir'den mi?  
Hür ufuklarda donanmış ikiyez pâre gemi  
Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor;  
O mübarek gemiler hangi scherden geliyor?



Bayezid'de mahşeri kalabalık

Fatih'in ve Feth'in ruhundan hayatını besleyen, bu gerçek tarihi, böyle bir, hatırlama ve merasim günlerinde değil, günümüzün 24 saatinin, her ânında, velleli dalgalar hâlinde; yurdun dört köşesine yaymadığımız müddetçe vazifemizi ifâ etmiş sayılmayız.

«On yılda onbeş milyon genç yarattık!» diye nesillerin beyinlerini morfinleyenler, şimdi hesap verin bakalım? Nerede bu topraklar? Ve nerede bu ecdâd? Bu topraklar üzerine bugün kaç devlet kuruldu. İstanbul'dan evvel fethettiğimiz bu günkü Yunanistanla yapmış olduğu müzâkerelerin kaçını kazanabildin? Tâvizsiz anm var mı? Neyin, hangi hakikatın uğruna törenler yapıp bu uğurda insanlar harcıyorsun!

Sizin mukavva gerçekleriniz hakikatin ikliminde elbette, hayatiyetlerini muhafaza edemeyeceklerdi. Blöflerinizi propagandalarınızı ve bütün beyin yıkama faaliyetlerinizi icrâ ederken, acaba «El hakkı ya'lû ve lâ ya'lû aleyhü-l bâtûl» ezeli ve ebedî fermanını hiç duymadınız mı?



Genel Başkanımız ilk konuşmayı yapıyor

Ey «Evlâd-ı Fatihân» bu sahtelerin, remillerinin ve hesaplarının yağlı kendiri, kendi boğazlarına geçmiş vaziyettedir haberiniz olsun.

«Tarih, insanların hâfızasıdır.» Bu hâfıza ile oynamaya kimsenin hakkı yoktur! Fâtih'le aramıza giren günahkâr eller artık koparılmaya başlanmıştır. Hiç kimseyi putlaştırmadığımıza göre, yalanların kof putları devriliyor! Hâfızasını satan, ittiha, ve ittihatçı ruhu ve onun tâbî ve azgın bir devamı olan bürokrasinin Bizans'a verdiği tâvizlere, insan nasıl tahammül edebilir? Bürokrasinin Bizans'ı ettiği himâyelere ve bunlardan tevellüd edegelen korkularına rağmen «Evlâd-ı Fatihân» bundan tam 523 sene evvel olduğu gibi Ayasofya'yı açmıştır. Bürokrasinin ve bütün dünyanın haberi olsun! Ve bütün müslümânlara mübarek olsun!»

Sık sık alkışlarla kesilen konuşmasını bitiren Genel Başkan'dan sonra kürsüye Büyük Doğu Ocağı'ndan Mustafa Yazgan çıkmıştır. Konuşmasında Türkiye'nin umumî durumu ve gençlik meseleleri ve çareleri

hakkında yeni teklifler getiren Mustafa Yazgan coşkun sevgi gösterileri arasında konuşmasını bitirdi.

Mustafa Yazgan'dan sonra konuşmasını yapmak üzere M.T.T.B. Genel Sekreteri Kasım Yapıcı kürsüye geldi. Genel Sekreterin Konuşması şöyle idi :



Mahşeri kalabalıktan başka bir görünüş



Mustafa Yazgan konuşuyor

«Kostantiniyye elbette feth edilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir.»

Hadisi Şerif'ine mazhar olmuş, adaletiyle dünya sulhünü ve nizamını temin etmiş, üç kıtada at oynatmış, kılıç şaklatmış, fermanyıyla kırallara Taç giydiren, taç çıkartmış, çağ kapayıp, çağ açmış Allah'ın nizamını aleme yaymakla vazifeli ecdada sahip, asil, necip, çilekar müslüman Türk milleti, İstanbul Fahi'i, surlara karşı kır atı üzerinde Sultan Mehmet Han'ın yaşında ve aynı heyecanı duyan genç mücahit kardeşlerim. Hepinizi Allah'ın selamıyla selâmlarım.



Genel Sekreterimiz konuşuyor

Bir zamanlar mazlum milletlerin ızdırabına son vermek için orduları sefere çıkarmış, ilâ-yı kelimetullah için dövülmüş, Viyana önlerine gitmiş bir milletin çocuklarıyız!

Kafası Anadolu'da ayakları Avrupa ve Afrika'da olan bir vücudu andırıyorduk. Ezilen, sömürülen, esir milletler, Allah Allah sesleriyle ve ihtişamlı mehter vuruşuyla adalet dağıtan, esire hürriyet yoksula hayat olan Osmanlı ordusunu bekliyordu.



Fakat bunlar şimdi tarihin sayfalarına gömüldü. Yürüyen zaman varlığını, diriliğini elimizden aldı. Cilve-i İlahiyeden mi? Düşmanlardan mı? İhteki bizden görünen fakat kelime olarak hain sıfatının bile eğilip büzüldüğü içimizdeki ajanlar yüzünden imparatorluğumuz parçalandı. Tarihimiz tahrip edildi. Dinimiz horlandı, geleneklerimiz kayboldu. Velhasıl bizi biz yapan, Osmanlı Devlet-i Âli yapan, kısacası Fatih'i fatih yapan her şeyimizi aldılar.

Geçmiş çağ dışı, ecdada örümcek kafalı, gerici dediler. Kendileri birinci tura başlamadan ilerici oldular. Batırdıkları (Osmanlı) imparatorluk gemisinin bacası üzerinde kurdukları yeni devletle cihan zannettiler. 1000 yıllık geçmişe gericilik, tutuculuk, doğuculuk deyip batıya açık, batı medeniyetine özgü bir ısmarlama medeniyet getirdiler.

Getirdikleri bu ısmarlama medeniyetin, kelimelerde bile nura karşı Katrandan da kara ruha sahip ismi Aydın'lar grubu olan kıraklık sözcükleri 1000 yıl zindanda çürümüş, yaşaması müslüman Türk milletine hürriyet, adalet ve musavat dağıtmaya başladılar.

Ruhsuz medeniyetiyle, köksüz ve bozuk gayri milli eğitimiyle, Aksemsettin'siz üniversitesiyle, mabetsiz başşehirle, ezansız Ayasofyasıyla, hergün altından geçtiği yazıyı okuyamayacak talebesiyle, uydurukça dilyle, Yahudi basınıyla, Montaj sanayisiyle, «bir tarih yazacaksınız orada, hainler kahraman, kahramanlar hain olacak» diye yazdırılan tarihiyle, sahte politikacısı, kopyacı, aşırımacı, hazırlıocu muharririyle, halkçıyız diyen, halkı sömüren, işçiyiz deyip işçileri sömüren, köylüyüz deyip, Erenköyü Bakırköyü bilen sahte halkçısıyla, kuyrukçu, el eteköpücü, aman bizi kabul edinde biz biz olmayalım tek diyen yanlış dış siyasetiyle yerleş-tirmeye çalıştıkları düzen tutmamıştır. Geri tepmiştir.

Yalan mı? İstanbul'lu hemşehrilerim. İşte ortada!

Bugün, bir kargaşalık, bir sancı içindeyiz millet olarak.

İşçisi patronundan, patronu işçisinden, memur-amirinden, amir-memurundan, talebe-hocasından, hoca talebesinden memnun değil, herkes hayatından şikayetçi!

Demek ki bu hale düşmemizde bir sebep ve müsebbibler vardır. Müsebbibleri siz yakinen tanıyorsunuz.

Fakat büyük zorluklar karşısında kaldığı zaman, İstiflâl Harbinde olduğu gibi 500 bin şehit verip insan cesedinden kale yaparak yine de Çanakkale'den yol vermediyse, kurtuluşa kavuştuyorsa, işte düştüğü bu acı, vehim verici halden kurtuluş yolunu bulmuş, ve kervan yola koyulmuştur.

İşte Gayri Milli Eğitim dışlılarının ezmeden dışarı attığı, tarihine, diline, örfüne, adaletine, ecdadına kısacası Allah'ına bağlı milliyetçi ve mukaddesatçı gençlik aranızda, bugün Anadolu ve Trakya'da 150 teşkilatıyla

Türkiye'nin ve Orta doğunun en büyük talebe teşkilatı olan Millî Türk Talebe Birliğinin çatısı altındadır.

Millî Türk Talebe Birliği İslâmci gençliğin karargâhıdır. Millî Türk Talebe Birliği insanları makhalaştıran Kapitalizme ve Faşizm'e karşıdır. Bunlara karşı olurken karşı olmak için karşı değil bunlar karşısında çağlar üstü mutlak nizamla ancak insanlığın refah bulacağını belirtmektedirler.

Sokak oyunlarının içinde değildir M.T.T.B. olamazda, olmazda. Çünkü oyunu tezgahlayan kişiler bu milletin düşmanı hainler'dir.

Fakat buna nazaran bizi sokağa dökmek isteyenler, güçlerini üzerimize bırakmaktadırlar. Bizim Türkiye sathına yayılışımız onları endişelendirmektedir. Bu nedenle arkadaşlarımıza bazı vilayetlerde saldırdılar ama gereken cevabı aldılar.

Biz fikre talibiz, silâha değil. Masaya -kaleme talibiz, sipere, kurşuna değil.

Ama, bu demek değildir ki her şeye eyvallah, Hayır...!

Şâirin dediği gibi :

— Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum. Kesilir fakat, asla çekmeye gelmez boynum.

Evet aziz İstanbul'lular ve Müslüman Türk Milleti!

Türkiye'mizin üzerini kaplayan kara bulutlar kaybolmuş, ufuk parlamış, hedef görünür olmuştur. Bu mahşeri kalabalık bunu ifade etmektedir. Artık mezardaki ecdadımızın kemikleri sızlamıyacak, artık kervan yola çıkmıştır,

İstanbul'un fethiyle, maddenin, batılın bacasını tıkayan, Hakkın galibiyetini dünyaya ilan eden Fatih'in nesli olarak bizler varız! Ve hep bir ağızdan, şunu diyoruz! Dikkat edin yarın değil.

Bugün elbet bizim elbet bizimdir. Gün doğmuş gün batmış ebet bizimdir.

Selam sizlere Aziz Milletimiz.»

Genel Sekreter Kasım Yapıcı'dan sonra kürsüye Osman Yumak (M.T.T.B. İcra Konseyi Eski Başkanı) geldi. Alışlar ve sloganlarla kesilen heyecanlı konuşmasından sonra, Gazeteci ve yazar Ergun Göze kürsüye gelerek konuşmasını yaptı.

Daha sonra 29 Mayıs Fetih Mitingi'nin son ve sözkese konuşmasını Üstad Necip Fazıl Kısakürek yaptı. Dakikalarca «Üstad» diye tutturulan tempodan sonra elleriyle susun işaretini vermiş ve şu hitabesini yapmıştır:

«Mukaddesatçı gençlik, kökcü gençlik, yıllardır üzerine su yerine kezzap dökülen Türk ruh kökünün, nihayet kendilerine ve 15. İslâm asrı eşliğinde filiz verdiği yeni gerçek ve büyük gençlik! Sana selâm...»

Söyliyeceklerim yalnız birkaç cümle :

Gazeteci doğru not alsın, teyp fono montaj yapmadan tane tane kayd etsin... Polis kelime kelime zapt etsin ve dinleyen manaları derinliğine kollasın!

Her sene, ölü ölü ve cırtlak cırtlak fetih mitingleri tertipleniyor. Bugünkü o değildir.

Bugün Fatih Sultan Mehmed'in sandukasından doğrulup, mukadde-satçı gençliğe yeni ve büyük fetha başlama işareti verdiği gündür.

Fatih 523 yıl önce İstanbul'u feth etmekle batı dünyasının yeni ça-ğına tarih düşürdü. Asır milâdi 15. Bugün de sen, kendi yeni çağına, İslâm rönesansını İslâm doğuşuna 4 yıl öncesinden tarih düşürüyorsun! Asır, İslâm 15.



Mehter açılan yoldan Sultanahmed'e yürüyor

Fatih dünya çapında yeni çağ açan bir aksiyonun sahibi... Sense, davayı onun bıraktığı yerden ele almak üzere, geriye doğru birbuçuk ve daha geriye doğru üç asırlık bir felâketin, yoldan sapma felâketinin ön-leyicisi olmaya ve böyle bir hamlenin yeni çağını açmaya memursun! Bu memuriyet, hiç bir şan şeref, topuğuna ulaşamayacağı Fatih'e lâıyk olmanın birinci şartıdır. O halde evvelâ Türkiye'yi manâda ve maddede feth etmek sonra İslâm âlemini ruhta ve harekette kuşatmak daha sonra

batının karşısında dikilip ona özünün hayat ve nizamına anahtarlarını göstermek...

Ayasofya'nın tepesindeki put'u hilâl ile değiştirirken işte bu mana-yı put dünyasına satan put, Ayasofya meydanında ipe çekmek diye bir vazife ihtar ediyor sana.

Bir demir kapı kırılmış, taştan bir kubbenin maddi yolu açılmış ne çıkar? Bugün, maddesiyle de hizmete girmek şartıyla mana Ayasofyası artık açılmıştır. Özlenen beklenen gençlik nur heykeli şeklinde billurlaş-mış ve balyozunu küfür heykelinin başına indireceği günün arifesinde varlığını gösterme çığırına resmen açıldığı gündür.

Ayasofya'nın açılması da bu demektir. Gerisi taş toprak.

Artık sözün sınır noktasındayız. Sözü bırakalım ve iş fikri üzerinde duralım.

Hepinizi diğerlerinin en derin soluk kuvvetiyle tekbir getirmeye davet ediyorum.

Allahüekber.»

Ustad Necip Fazıl'ın konuşmasından sonra spiker İstanbulluları Aya-sofya'nın önüne davet ediyordu. Mehterin önde yer aldığı yürüyüşe ge-çildi. Onbinlerce kişiyi bulan kalabalık, Beyazid, Sultanahmed arasındaki kısa mesafeyi bir saatte ancak katediyordu. Ayasofya önünde halk top-lanmış, onların karşısında polis ve askeriye yığınak yapmıştı. Kalabalık hayli artıyor, emniyet yetkilileri çekilmeye başlamış, Mitingin bir an önce bitirilmesini arzu ediyorlardı. Sultanahmed Meydanı (Ayasofya önü) kalabalığı almaz duruma gelmişti. 60 bini geçen bir kalabalık vardı, ve «Ayasofya açılsın» diye bağırıyorlardı. Bu sırada konuşmasını yapmak üzere M.T.T.B. Genel Sekreteri Kasım Yapıcı kürsüye geldi. «Ayasofya Açılsın» sloganları arasında M.T.T.B. Genel Sekreteri şu konuşmayı yap-tı :

«Yerler ve gökler devam ettiği müddetçe, benim vakfettiğim Ayasof-ya'nın vakıf şartlarını kimse değiştiremez, bozamaz. Koyduğum esaslar birer kanundur. Bunların bir tek noktasını kimse ne eksiltebilir, ne de çoğaltabilir. Bunları yapmak Allah'ın haram kıldığı şeylerdendir. O Al-lah ki levhin, kalemin, arşın, kürsi'nin yerlerin ve göklerin Hakk'ı ve muhafızdır.

Nefis Ayasofya kıyamete kadar camii olarak vakfedilmiştir. O'nu Allah'a, Ahirete, O'nun heybetine inanan hiç bir mahluk-sultan olsun ha-kim olsun, bir mütegalibe olsun- değiştiremez. Vakıf şartlarını kim de-ğiştirirse, Allah'ın meleklerin, bütün insanların ve lânet edenlerin lâneti onun üzerine olsun. Onlar hiç bir zaman hafiflememiş azab içinde bulun-sunlar. Yüzlerine bakan ve onlara şefaet eden hiç bir kimse bulunmasın.»

İstiklâl harbinde yok edilmek istenilen müslüman Türk milleti, dişi-  
ni tırnağına gömererek mücadele etmiş, inanılmaz kahramanlıklar göster-  
miş, vatani düşman çizmesinin altından kurtarmış, madde plânında kur-  
tardığı bu vatanda bu sefer de manâ plânında hapsedilmiş milletin nesli!

Şu anda ecdadımız Fatih'in fethi müteakip cami yaptığı ve bu hare-  
ketiyle batılın ruh damarını kestiği Ayasofya önündeyiz. Yaklaşık 470  
yıl burada Ezan okunmuş, Kur'an tilavet edilmiştir. Fakat zaman gelmiş  
bizim taşıdığımız ruhu hazmedemeyenler, dışarısında baskısı ile bu cami-  
yi asıl hüviyeti dışında bırakmışlardır. Müze yapmışlardır.

Şu anda Ayasofya mahzun, boynu bükük ve ezansız!

Ayasofya'yı ezansız bırakanlar, zamanla diğer camilerimizi de ezan-  
sız bıraktılar. Depo yaptılar, saman doldurdular. Hocalarımıza hakaret  
ettiler, kısacası ruhumuzdaki, gönlümüzdeki Ayasofya'yı kapattılar. Ruh-  
suz medeniyeleri icabı, imar planı diyerek ana yolları cami üzerinden ge-  
çirerek, telef edip yerle bir ettiler, bunu medeniyet uğruna yaptılar.



Mitingin akisleri

Ama gönlümüzdeki Ayasofya'nın kilitleri açılmaya başlamıştır. Bu topluluk onu gösteriyor. Gönlümüzdeki, ruhumuzdaki bu bağları sökersek Ayasofya kendiliğinden açılacaktır.

Aslında biz Ayasofya'yı açarız, açmaya da gençlik olarak muktediriz, fakat asıl açmasını istediğimiz, bugün iktidarda bulunan, adına Milliyetçi diyen hükümettir. Bunu yapmazsa adına milliyetçi diyemeyiz.

Açılışı için gereken kararı vermelidir. Biz şimdi açarız, arkadan devlet kapattırırsa bunun bir manâsı olmaz.

— Hep birden bugün baştaki hükümete şunu diyoruz. Milliyetçiy-seniz Ayasofya'yı açınız. Yunanın hatırı için 1 Milyar müslümanın laneti-ni almayınız.

Biz de Fatih'in dediği gibi, Büyük kumandan Fatih'in dediği gibi, Büyük kumandan Fatih Sultan Mehmet Han'ın manevi huzurunda Allah'a söz veriyoruz.

— Şahid ol YARAB.

Fethin sembolü olarak İslâm'a hediye ettiğim Ayasofya'yı küfrün iş-galinden kurtarıp onu asli vazifesine döndüreceğimize söz veriyoruz.

Söz veriyoruz.

Söz veriyoruz.—

Allah'ın selâmı üzerinize olsun.»

MT.T.B. Genel Sekreteri Kasım Yapıcı konuşmanın sonunda Fetih Mitingi'nin sona erdiğini bildirdi ve topluca ikindi namazını kılmak için Sultan Ahmed Cami'ne gidildi.

Ve bir tarih gün de böyle sona eriyordu.

### MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ YURT SATHINDA

53. Genel Kurulu Müteakip M.T.T.B.'nin yeni idarecileri tağra teşkilatlanmasına hız vermişler ve sayısını 150 ye ulaştırmışlardır. Köylere kadar bütün şehirlerden çok fazla müracaat olmasına rağmen ön plânda il, sonra ilçeler tutulmuş, müracaatlar incelenerek, değerlendirilmesi yapılmış ve 53. Dönem boyunca 94 teşkilâtın kuruluş ve açılışını tamamlayarak faaliyete başlamışlardır.

www.mttb.com.tr

## **BÖLÜM V**

### **TOPLANTI - ZİYARET - DENETLEME**

- **TEMASLAR - ZİYARETLER - DENETLEMELER**
- **YAPILAR TEMASLAR**
- **M.T.T.B.'YE YAPILAN ZİYARETLER**
- **UNESCO TOPLANTISI**

[www.mttb.com.tr](http://www.mttb.com.tr)

## YAPILAN TEMASLAR

### İLK ZİYARETLER

Vazifeyi devralan Genel Başkanımız Rüştü Ecevit, beraberinde riya-set üyeleriyle, hükümet erkânını ziyaret etmişlerdir. Bu arada müsteşar ve genel müdürlük seviyesinde temaslarda bulunulmuştur.

### M.T.T.B.'NİN UMUMA HADİM CEMİYETLERDEN KABUL EDİLMESİ İÇİN YAPILAN TEMASLAR VE DANIŞTAY

Millî Türk Talebe Birliği 1975 yılında en tabii hakkı olan Umuma Hadim Cemiyetlerden olmak için vilâyet kanalı ile İçişleri Bakanlığına müracaat etmişti. İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlığı ile Genel Başkanımız temaslarda bulunmuş, her iki Bakanlığın müsbet mütalâaları alınarak Başbakanlık vasıtasıyla Danıştay'dan mütalâa istenmişti. Danıştay 3. Daire Başkan ve üyeleriyle yapılan temasta Millî Türk Talebe Birliği'nin Umuma Hadim Cemiyetlerden sayılabileceği Genel Başkanımız Rüştü Ecevit'e beyan edilmişti. Bu görüşmeden üç gün sonra Genel Başkanımız hemen Ankara'ya hareket etmiş, Danıştay 3. Daire Başkanı Orhan Özdeş'i aramış ve görüşmesinde :

«Maalesef Millî Türk Talebe Birliği'nin Umuma Hadim Cemiyetlerden sayılması ile ilgili mütalâmız menfi olarak çıkmıştır.» sözleri ile karşılaşmıştı. Gerekçe olarak mali blanço gösteriliyordu. Senelik harcanan mali portrenin çok az kısmı umumî faaliyetler için ayrıldığı beyan ediliyordu. Halbuki Millî Türk Talebe Birliği'nin bütün harcamaları umumî faaliyetler içindi. Böyle olduğu kendilerine izah ve ikaz edildi. Ancak 3. Daire Başkanı, dairesinin kararı aldığını ve yapılacak bir işlemin kalmadığını bildirerek ancak bu karara itiraz edebileceklerini belirtti. 3. Daire şu üyelerden müteşekkildi :

- 3. Daire Başkanı : Orhan Özdeş
- Başkan Yardımcısı : İhsan Öralay
- Üye : Cahit Ersen
- Üye : Yaşar Mermut
- Üye : Fikret Umğan

T.C.  
İSTANBUL İLİ  
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

4913  
6150

SUBE : I  
DER : 34-16/046  
KONU : Millî Türk Talebe Birliği'nin  
Kamu yararına çalışan Dernekler  
arasına alınmasına ilişkin talebinin  
tetkik edildiği Hk.

11/Şubat/1976

EMİNÖNÜ, KAYMAKAMLIĞINA

Merkezi kazanında olmak üzere faaliyet gösteren "MILLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ" nin, kamu yararına çalışan Dernekler arasına alınması- na ilişkin talebi, İçişleri Bakanlığına intikal ettirilmiş olup bu konuda alınan 19 Ocak 1976 tarih ve Emn. Genl. Md. Dal. Gv. Topl. Oly. Şb. (A) 34-16/046-12/014436 sayılı yazılarında ; " adı geçen derneğin amacını gerçekleştirmek için giriştiği faaliyeti ülke çapında yararlı olduğu kanısına varılmadığından Danıştay 3 ncu Daire Başkanlığına talebinin tervecine imkân görülmediği bildirilmiş " keyfiyetin bu yolda ilgililere tebliği istenmiştir.

Bilgi ve gereğinin ifası ile sonundan bilgi verilmesini rica ederim.

İSTANBUL VALİSİ ADINA

T.C.  
İSTANBUL VALİYETİ  
Emniyet Müdürlüğü  
Yukarı İhtisat Şubesi

EMİN ÖNÜ  
Vali muavini

M/Ü-6

307

Emn. Amirliğine  
12.2.1976

Danıştay'ın kararı

Bir müddet sonra vilâyet kanalı ile gelen 11 Şubat 1976 tarihli resmi yazıda;

«Eminönü Kaymakamlığına

Merkezi kazanıda olmak üzere faaliyet gösteren «Millî Türk Talebe Birliği»nin, Kamu Yararına Çalışan Cemiyetler arasına alınmasına ilişkin talebi, İçişleri Bakanlığına intikal ettirilmiş olup bu konuda alınan 19 Ocak 1976 tarih ve Emniyet Genel Müdürlüğü Dai. Güven. Topl. Oly. Şb. (A) 34-16/046-12/014436 sayılı yazılarında, «adı geçen derneğin amacını gerçekleştirmek için giriştiği faaliyeti ülke çapında yararlı olduğu kanısına varılmadığından Danıştay 3. Daire başkanlığınca talebinin tervicine imkân görülmediği bildirilmiş «Keyfiyetin bu yolda ilgililere bildirilmesi» istenmiştir.

İstanbul Valisi  
Nihat Tahiroğlu  
Vali Muavini

kaydedilerek M.T.T.B.'nin Türkiye çapında faaliyet göstermediği beyan edilmek isteniyordu.

#### DANIŞTAY'IN KEYFİ TUTUMU

Danıştay'ın Türkiye çapında faaliyet göstermediği dediği M.T.T.B.'yi reddederken, bundan önce ve sonra hiçbir dernek ve federasyon aynı gerekçe içine almıyor, her müracaat edene «Umumî Hadim Cemiyet» hakkı tanıyordu. M.T.T.B. için apayrı bir yol izlemenin sebebi neydi acaba?..... Evet soruyoruz.... Ne idi????!..

M.T.T.B.;

1. Türkiye'de 11 vilâyette kendisine bağlı toplam 37 talebe derneği ile
2. Türkiye'de 60 vilâyet ve 90 ilçe olmak üzere toplam 150 teşkilâtıyla Türkiye çapında faaliyet gösteren bir federasyon değil miydi!!!!?...

Başbakanlık Kanun ve Kararnameler Dairesi Başkanını ziyaret eden Genel Başkanımıza; Daire Başkanı Danıştay'dan ilk defa bir menfi karar'ın çıktığını söylüyor ve hayretini gizliyemiyordu.

Bir sürü yanlış ve çelişkilerle dolu olan bu Danıştay nedir? Devlet içinde devlet mi? Ve Danıştay'dan kimler hesap soracaktır??...

M.T.T.B.'nin Türkiye çapında faaliyet yapmadığını iddia eden ve arkasından da 15-20 kişilik üyeleri bulunan Mahalle Güzelleştirme Derneklerini Türkiye çapında faaliyet gösterdikleri (!) için Umuma Hadim Cemiyetlerden sayılması için karar alan Danıştay'ın son olarak bu hakkı tanıdığı bazı dernekleri, karar tarihleri ve numaraları ile birlikte aşağıda sunuyoruz:

Evrak No. : 607  
Karar No. : 590

Özet : İstanbul'da Hacı Beşir Ağa Medresesinin 10 yıllık intifasının M.T.T.B. ne tahsisi Hk.

İstanbul - Alemdar Mahallesi, Hacı Beşir Sokağında kâin 90 pafta, 31 ada, 16 parselde kayıtlı ve halen Folklor Kurumunun işgalinde bulunan İdaremize ait Hacı Beşir Ağa Medresesinin Millî Türk Talebe Birliğince Kültür çalışmalarını merkezi olarak kullanılmak üzere 10 yıl müddetle intifasının İstanbul Valiliğine 2762 sayılı Kanununun 10. maddesi gereğince verilen karar gereğince durum İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğüne bildirilmiş ve alınan dosyada mevcut cevabi yazıda; adı geçen yerin 1966 yılında İstanbul'da bir tetkik seyahatinde bulunan o zamanki Genel Müdür tarafından verilen şifahi emir üzerine Folklor Enstitüsüne teslim edildiği, dolayısıyla ortada usulüne uygun bir tahsisin mevcut olmadığı binaenaleyh tahsisin iptali için ikmalî gerekli bir formalitenin de bulunmadığı, halen mevcut durumun fiilî işgal olduğu, bu sebeple işgalin önlenmesi için harekete geçildiği muamelelerin muhakemat Müdürlüklerinin 12747 sayılı dosyası ile devam ettiği bildirilerek, uzunca bir zaman olan hayrat taşınmaz malların tahsisi işleminin tamamlanuncaya kadar mezkûr yerin boş kalmaması için bir taraftan Müdürlüklerince tahliye muamelesi yürütülürken, diğer yandan da tahsis için gerekli kararın alınması istenildiğinden,

Bahisle arz olunduğu üzere Hacı Beşir Ağa Medresesinin 2762 sayılı kanununun 10. maddesi gereğince M.T.T.B. nce Kültür çalışmalarını merkezi olarak kullanılmak üzere 10 yıllık intifasının İstanbul Valiliğine tahsisi hususunda gerekli kararın alınmasına dair Genel Müdürlük Hayır İşleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 17.12.1975 günlü ve 7044-12-3129 sayılı yazısı ve ekleri okundu.

Sözü geçen Hacı Beşir Ağa Medresesinin M.T.T.B. nce Kültür çalışmaları Merkezi olarak kullanılmak üzere 10 yıllık intifasının 2762 sayılı Kanununun 10. maddesi uyarınca İstanbul Valiliğine tahsisi hususunda Bakanlar Kurulundan gereken kararın istihsalı için evrakın Genel Müdürlüğe tevdiine 22.12.1975 tarihinde karar verildi.

İdare Meclisi  
Başkanı  
Ş. Berkan

Üye  
Genel Müdür Y.  
Genel Müdür Yardımcısı  
R. Hakeri

Üye  
S. Tapkan  
Üye  
F. Erverdi  
(Raporlu)

Üye  
N. Vangöl

Karar Sayısı : 7/11835

İstanbul ili, Alemdar Mahallesi, Hacı Beşir Sokağında ve tapunun 90 pafta, 31 ada, 16 parsel sayısında kayıtlı bulunan Hacı Beşir Ağa Medresesinin Kültür çalışmaları merkezi olarak kullanılmak üzere, intifa hakkının 10 yıl süre ile İstanbul Valiliğine tahsisi; Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare Meclisinin 22.12.1975 tarihli ve 607/590 sayılı kararına dayanan Devlet Bakanlığının 21.4.1976 tarihli ve 7044-12/908 sayılı yazısı üzerine, 2762 sayılı Kanununun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 29.4.1976 tarihinde kararlaştırılmıştır.

**CUMHURBAŞKANI  
F. S. KORUTÜRK**

Başbakan S. DEMİREL ve Bakanlar



**M.T.T.B. GENEL BAŞKANLIĞINA  
İSTANBUL**

Eminönü - Alemdar Mahallesinde kâin 31 ada, 16 parsel sayılı Hacı Beşirağa tekkesi, kültür merkezi olarak kullanılmak üzere 10 yıl müddetle Valilik adına teşkilâtınıza tahsis edilmiştir.

Mevzu ile ilgili 22.12.1975/607-590 tarih sayılı Genel Müdürlüğümüz İdare Meclisi kararı ile 29.4.1976/7-11835 tarih sayılı Bakanlar Kurulu kararname suretleri ilişikte gönderilmiştir.

İdaremizle teşkilâtınız arasında teati edilecek protokolle esas olmak üzere bilgi ve gereğini rica ederim.

**Rıfat TANDOĞAN  
VAKIFLAR BAŞMÜDÜRÜ**

Derneğin Adı :	Damıtay Genel Kurul Kararı :	Bakanlar Kurulu kararı :		
	Tarih :	No :	Tarih :	No:
Eskişehir D.M.M.A. Koruma ve Yaşatma Derneği	12.1.1976 - 1976/6-1976/6		6.2.1976 - 7/11361	
Çevresel Koruma ve Yeşillendirme Derneği (İstanbul)	27.2.1975 - 1975/49-75/63		25.12.1975 - 7/11163	
Kütahya Verem Savaş Derneği	27.2.1975 - 1975/47-75/61		25.12.1975 - 7/11161	
Aydın Ana Çocuk ve Halk Sağlığı Merkezi Yapma ve Yaşatma Derneği	27.2.1975 - 1975/10-75/21		16.6.1975 - 7/10111	
Elazığ D.M.M. Akademisini Geliştirme ve Yardımlaşma Der.	16.1.1975 - 1974/68-75/4		19.2.1975 - 7/9512	
Sağlık Kuruluşlarına Yardım Derneği (Edirne)	12.6.1975 - 1975/32-75/40		8.8.1975 - 7/20531	

Millî Türk Talebe Birliği en tabii hakkı olan bu sıfatı alacaktır!

#### YER TEMİNİ İÇİN YAPILAN TEMASLAR VE VAKIFLAR İDARESİ

Her gün biraz daha ilerleyen ve büyüyen M.T.T.B.'ye artık mevcut binası da dar gelmiştir. İstanbul Defterdarlığı bitişiğinde bulunan Beşirağa Medresesinin M.T.T.B.'ye tahsisi için 1975 Ağustosunda müracaat edildi. Vakıflar Başmüdürlüğü, Umum Müdürlüğe gönderdiği yazıda şöyle diyordu: 1. Görüşmeler neticesinde Bakanlar Kurulu kararı ile tahsisi için dosya, Bakanlar Kurulu'na havale ettirildi. Genel Başkanımız Rüştü Ecevit müteaddit defa Ankara'ya giderek Milliyetçi Hükümet üyeleri ile temaslarda bulunmuş ve Bakanlar Kurulu kararı ile Beşirağa Medresesi M.T.T.B.'nin kültür merkezi olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Karar şöyle idi: 2. 29 Mayıs 1976 da Birliğimize intikal eden yazı neticesinde, Beşirağa Medresesinde kalmakta olan «Türk Folklor Kurumu» nun bu yeri boşaltması sağlanmıştır. Haziran 1976 ortalarında boşaltılan Be-



şırağa Medresesi henüz Vakıflar Başmüdürlüğü tarafından teslim edilmemiştir.

Cağaloğlu'nda Vakıfların Rüstempaşa Yurdu'nun da M.T.T.B.'nin kullanması için kiralanmak üzere temaslar yapılmış ve söz alınmıştır. 29 Nisan 1976'da boşalan bu yurt da aradan dört ay geçmesine rağmen M.T.T.B.'ye teslim edilmemiştir.

Beşirağa Medresesi ve Rüstempaşa Yurdu'nun M.T.T.B.'ye halen teslim edilmemesi üzüntü vesilesi olduğu gibi Vakıflar Başmüdürlüğü'nün tutumunu anlamak imkânsız hale gelmiştir.

### İSLÂM ÜLKELERİ DIŞ İŞLERİ BAKANLARI ZİRVE KONFERANSI MÜNASEBETİ İLE YAPILAN ZİYARETLER

Bu yıl İstanbul'da yapılan İslâm Ülkeleri Dışişleri Bakanları Zirve Konferansı münasebeti ile memleketimize gelen delegelerle görüşülmüştür.

Genel Başkan Rüşti Ecevit, Genel Sekreter Kasım Yapıcı, Dış Temaslar Müdürü Vehbi Ecevit, Sosyal İlimler Enstitüsü Müdürü Cemil Can ve Genel Sekreter Yardımcısı M. Emin Şadoğlu'ndan kurulu bir heyet olarak kaldıkları Shearaton Oteli'nde Dünya İslâm Birliği Genel Sekreteri Şeyh Muhammed Salih El-Gazzaz, Suriye Eski Başbakanı, Suûdi Arabistan Krallığı Müsteşarı ve Dünya İslâm Kongresi Genel Başkanı Ma'ruf Ed-Devalibi ve Suûdi Arabistan Petrol Bakanlığı Müsteşarı Dr. Tevfik El-Shawi ile görüşülmüştür. Daha sonra bu kişiler M.T.T.B.'yi ziyaret etmişler ve M.T.T.B. Konferans salonunda birer de Konferans vermişlerdir.

### GENEL BAŞKANIMIZ İZMİR'DE

Genel Başkanımız 10 Kasım 1975 günü İzmir'e hareket etmiş, İzmir'de iki gün kalarak M.T.T.B. İzmir Teşkilâtını yerinde ziyaret ederek denetlemiştir. Talebe arkadaşlarla sohbet toplantısına katılmış, İzmir'deki Üniversite ve Yüksek Okullar, Talebeler ve teşkilât hakkında bilgi almıştır. Bu arada M.T.T.B. İzmir Teşkilâtı Başkanlığından mezuniyeti sebebi ile ayrılan Emin Kılavuz'un yerine Ömer Küçükkağayı tayin etmiştir.

### GENEL BAŞKANIMIZ ANKARA'DA

Genel Başkanımız Rüşti Ecevit beraberinde Genel Muhasip Ahmet Sarıkaya olduğu halde 25 Aralık 1975 günü Ankara'ya gelmiş, M.T.T.B. Ankara Teşkilâtını denetlemiş, Ankara'daki Fakülte Talebe Dernekleri Başkanlarının toplantısına başkanlık etmiş, ve bilgi almıştır. Dernek Ba-

kanları toplantısına; O.D.T.Ü. Talebe Derneği, O.D.T.Ü. Mühendislik Fakültesi Talebe Derneği, A.Ü. Hukuk Fakültesi Talebe Derneği, A.İ.T.İ.A. Talebe Derneği başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katılmışlardır. Toplantıda talebe hadiseleri ve talebe problemleri de görüşülmüştür. Ankara'da M.T.T.B. Ankara Bölgesi Teşkilât Başkanları toplantısına da katılan Genel Başkan ve Genel Muhasibimiz İstanbul'a dönmüşlerdir.

Ayrıca 23 Mayıs 1976 günü Genel Başkanımız, Genel Muhasibimiz ve beraberindeki heyetle Ankara'ya gelmiş, Ankara M.T.T.B. Teşkilâtı'nın tertip ettiği «Millî Gençlik» gecesine katılmış ve bir konuşma yapmıştır. Konuşmasına «Muhterem Hükümet ricalı, aziz misafirler, rütbe-lerin en güzeline, en imtiyazlısına sahip iman gençliği;» diye başlayan Rüşti Ecevit, «Allah'ın halife olarak dünyaya gönderdiği bir yaratık, bir mümessil olmanın dışında topyekûn kâinat içinde sana tarihî vazifeni hatırlatırım» diyerek konuşmasına devam etmiş, suyu kaynağından dol-durmamız gerektiğini, Müslüman için tek fikir, tek fiil ve tek ideal varsa onun da Tevhid olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle bitirmiştir: «Ey bu dâvanın kurmayları, muallimleri, mütehassısları! «Tevhid» etrafında birleşerek meçhul serdengeçtiler olmaya mecbursunuz. Sahanızı ve zamanınızı, yolunuzu ve gayenizi iyi seçin. Hizbin değil, dâvanın adamı olun.»

### GENEL BAŞKANIMIZ ERZURUM'DA

Genel Başkanımız Rüşti Ecevit, Teşkilâtlar Müdürü Fevzi Eryılmaz ile 20 Ocak 1976 günü Erzurum'a hareket ettiler. Erzurum'da Talebe Dernek Başkanları ile bir toplantı yapan Genel Başkanımız, Erzurum Üniversitesi ve Erzurum ili talebe meseleleri ile ilgili bilgiler almış ve bir sohbet toplantısı yaparak bazı temaslarda bulunmuş ve İstanbul'a dönmüştür. Erzurum Üniversitesi Rektörü ve Dekanları, Erzurum Valisi ile de görüşen Genel Başkanımız Erzurum'da iki gün kalmıştır.

10 Mart 1976 günü yanında Genel Sekreter Kasım Yapıcı olduğu halde tekrar Erzurum'a hareket eden Genel Başkan Rüşti Ecevit bazı ziyaretlerde bulunduktan sonra talebe arkadaşlarla sohbet toplantısı yapılmış, bu arada M.T.T.B. Erzurum Teşkilât Başkanlığından ayrılan Mustafa Ateş'in yerine Mustafa Söke'yi tayin etmiştir.

### GENEL BAŞKANIMIZ KONYA'DA

Genel Başkanımız Rüşti Ecevit, Ankara Teşkilâtı Başkanı ile birlikte 1 Mayıs Cumartesi günü Konya'ya hareket etmişler, Konya'daki «Millî Gençlik» gecesine katılmışlardır. Gece'de bir konuşma yapan Genel Başkan, arkadaşlarla yapılan bir sohbet toplantısında bulunmuş, M.T.T.B. Konya Teşkilâtı hakkında bilgi almış ve Konyada bir gün kalarak geri dönmüştür.

### GENEL BAŞKANIMIZ SAKARYA'DA

Genel Başkanımız yanında İdare Heyeti Üyesi Kemal Karadeniz ile beraber 19 Mayıs 1976 günü Sakarya'ya gitmiş, Sakarya «Millî Gençlik Gecesine» katılarak aynı gün İstanbul'a dönmüştür.

### GENEL BAŞKANIMIZ KOCAELİ'NDE

Genel Başkanımız 5 Temmuz 1976 günü M.T.T.B. İcra Konseyi Başkanı Ahmet Bakal'la birlikte Kocaeli'ne hareket etmiş, Kocaeli'deki «Millî Gençlik» gecesine katıldıktan sonra aynı gün İstanbul'a dönmüştür.

### GENEL BAŞKANIMIZ BURSA'DA

Genel Başkanımız Rüştü Ecevit yanında Merkez Koordinatörü Cemalettin Tayla olmak üzere Bursa'ya gitmişler, Bursa Teşkilatını denetleyerek M.T.T.B. Gençlik Teşkilatının açılış merasimine iştirak ettikten sonra Ankara'ya geçmişler ve İstanbul'a dönmüşlerdir.

### ERZURUM HADİSELERİ İLE İLGİLİ TEMASLAR

Mayıs ayında Erzurum'da sun'î olarak meydana getirilen hadiseler üzerine Genel Başkanımız Ankara'ya hareket etmiş, Gençlik ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek, Müsteşar ve yardımcıları ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü ve yardımcıları ile görüşmüş, mağdur bırakılan talebe arkadaşlara yurtlarda yerlerinin tadisi istenmiştir.

### GENEL SEKRETERİMİZ AMASYA - ÇORUM - ZİLE TEŞKİLATLARINI DENETLEDİ



Genel Sekreterimiz Teşkilât mensuplarıyla

20 Şubat 1976 tarihinde M.T.T.B. Zile Teşkilatı'nın açılışına M.T.T.B. Genel Sekreteri Kasım Yapıcı katılmıştır. Kasım Yapıcı açılışta bir konuşma yapmış ve daha sonra M.T.T.B.'ye gönül vermiş gençlikle sohbet etmiştir.

Zile'den Çorum'a geçen Genel Sekreter Kasım Yapıcı M.T.T.B. Çorum Teşkilatının 21 Şubat 1976'da ki açılışında da bulunmuş ve bir konuşma yapmıştır.

Konuşmasında «Millî Türk Talebe Birliği, Hakka inanan, tarihine, eodadına bağlı, milletle bütünleşmiş bir teşkilattır.» diyen Kasım Yapıcı geceyi Çorum'da geçirmiş, 22 Şubat'ta Amasya M.T.T.B. Teşkilatı'nın açılışına katılmıştır. Genel Sekreter Kasım Yapıcı açılış gecesinde yaptığı konuşmada Millî Türk Talebe Birliği'nin tarihçesi, gayesi ve ne yapmak istediği hakkında bilgiler vermiştir.



Genel Sekreterimiz Kasım Yapıcı Teşkilât'ın açılışında konuşmasını yapıyor

### GENEL SEKRETERİMİZ GÖLCÜK VE ERZİNCAN'DA

17 Nisan 1976 Cumartesi Gölçük (İzmit) M.T.T.B. Teşkilatı'nın açılışına M.T.T.B. Genel Sekreteri Kasım Yapıcı, Sosyal İlimler Enstitüsü Müdürü Cemil Can ve Spor Müdürü Kaya Top katılmışlardır. Genel Sekreter Kasım Yapıcı açılışta bir konuşma yapmıştır.

16 Mart 1976 tarihinde Erzincan M.T.T.B. Teşkilatı'nı denetlemek için giden Genel Sekreter Kasım Yapıcı teşkilatı denetledikten sonra M.T.T.B.'li gençlerle sohbet etmiş, isteklerini alarak, Şehin Valisi, Emniyet Müdürü ve Millî Eğitim Müdürü ile görüşmeler yaptıktan sonra İstanbul'a dönmüştür.

#### GENEL MUHASİBİMİZ ÇANKIRI'DA

M.T.T.B. Çankırı Teşkilatı'nın tertip etmiş olduğu «Mehmed Âkif Gecesi»ne katılıp bir konuşma yapan Genel Muhasibimiz Ahmet Sarıkaya daha sonra teşkilât idarecileriyle bir toplantı yapmış ve teşkilâtın faaliyetlerini görüşmüşlerdir. Toplantıdan sonra M.T.T.B. Çankırı Teşkilatı mensupları ile bir de sohbet toplantısı yapmıştır.

#### GENEL MUHASİBİMİZ EDİRNE'DE

Genel Muhasibimiz Ahmet Sarıkaya 15 Mayıs'ta M.T.T.B. Edirne Teşkilatı'nın tertip etmiş olduğu «Fetih Gecesi»ne katılmış ve bir konuşma yapmıştır. Gecedan evvel Edirne Teşkilât idarecileriyle Teşkilâtın çalışmalarını hususunda görüşmeler yapmıştır.

#### GENEL MUHASİBİMİZ DOĞU ANADOLU'DA

Genel Muhasibimiz Ahmet Sarıkaya Haziran ayı başında Doğu Anadolu Teşkilâtlarını teftişe gitmiştir.

Erzurum, Elâzığ, Maden, Malatya, Ergâni, Diyarbakır Teşkilâtlarını ziyaret ederek M.T.T.B. idarecileri ve mensupları ile toplantılar yapmış ve faaliyetler hakkında bilgi almıştır.

Erzurum, Elâzığ, Malatya ve Diyarbakır'da bulunan dernek yöneticileri ile de birer toplantı yapan Genel Muhasibimiz Ahmet Sarıkaya dernek çalışmalarını hususunda bilgiler almıştır.

#### M.T.T.B.'YE YAPILAN ZİYARETLER

##### CHP PARLEMANTERLERİ M.T.T.B.'DE

CHP Parlamenterlerinden 11 kişilik bir grup M.T.T.B.'yi ziyaret ederek talebe hareketleri hakkında M.T.T.B.'nin görüşlerine başvurmuşlardır. Genel Başkanımız ve Riyaset üyelerinin hazır bulunduğu görüşmede, anarşinin müsebbibi sol ve bunun savunucusunun CHP olduğu kendilerine tarihi gelişimi içinde anlatılmıştır.

##### DEVLET BAKANI HASAN AKSAY M.T.T.B.'Yİ ZİYARET ETTİ.

Devlet Bakanı Hasan Aksay 6 Kasım 1975 günü M.T.T.B.'yi ziyaret etmiştir. Hükümetin gençlik hakkındaki görüşlerini ifade eden Aksay'a son talebe hareketleri ve müsebbibleri hakkında bilgi verilmiş, gençliğe hükümetin yardım etmesi gerektiği izah edilmiştir.

##### GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI KORKUT ÖZAL M.T.T.B.'Yİ ZİYARET ETTİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal 8 Mart 1976 günü M.T.T.B.'yi ziyaret etmiştir. Gençlik Hareketleri ve Üniversitelerin durumu hakkında bilgi alan Korkut Özal talebe arkadaşlarla sohbet etmiş ve talebelerin suallerini cevaplandırmıştır.

##### İSLÂM BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ SALİH EL-GAZZAZ VE İSLÂM KONGRESİ GENEL BAŞKANI MA'RUF ED-DEVALİBİ M.T.T.B.'Yİ ZİYARET ETTİ.

Genel Başkanımız, Riyaset üyeleri ve Dış Temaslar Müdürümüz İslâm Ülkeleri Dışişleri Bakanları Zirve Konferansı münasebeti ile memleketimize gelen misafirleri ayrı ayrı ziyaret ederek Türk Gençliği adına hoş geldiniz demişler ve Türk Gençliği ile İslâm Ülkeleri Gençliği hakkında karşılıklı bilgiler verilmiş ve görüşmeler verimli geçmiştir.

MTTB'ye davet edilen Dünya İslâm Kongresi Genel Başkanı ve Dünya İslâm Birliği Genel Sekreteri geleceklere söz vermişlerdir. Heyet ha-

linde gelen misafirler MTTB'yi ziyaretlerinde talebelere konferans vermişler, İslâm Ülkeleri Gençliği arasında iyi bir diyalogun kurulması gerektiği üzerinde durmuşlar ve gelişmeler kaydedilmesi dileğinde bulunmuşlardır. Ziyaret ve görüşmeler oldukça faydalı olmuştur.



Ma'ruf Ed-Devalibi ve Salih El-Gazzaz, Genel Başkanımızla

#### PAKİSTAN TALEBE CEMİYETİ GENEL BAŞKANI GENEL BAŞKANIMIZI ZİYARET ETTİ

Pakistan Talebe Cemiyeti Genel Başkanı 29 Mayıs 1976 günü İstanbul'a gelerek MTTB'yi ziyaret etmiştir. 3 gün MTTB'nin misafiri olarak İstanbul'da kalan Pakistan Talebe Cemiyeti Genel Başkanı Abdül-



Abdülmelik Mücahid, Genel Başkan Ruşü Ecevit ile

melik Mücahid, MTTB hakkında geniş bilgi almış, Pakistan Talebe Cemiyeti ve gençliği hakkında da geniş bilgi vermiştir. Karşılıklı birer talebe arkadaşın mübadele edilerek, dil öğrenimini en iyi bir şekilde yapması ve karşılıklı irtibatı kurması hakkında mutabakata varılmıştır.

#### ANADOLUHİSARI GENÇLİK VE SPOR AKADEMİSİ'NİN AÇILIŞ MERASİMİ

İstanbul Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisi'nin açılış merasimlerine MTTB de Kılıç - Kalkan ekibi ile katılmıştır. Açılışta bir gösteri yapan ekip büyük takdir toplamıştır. Gençlik ve Spor Bakanı Ali Şevki Ereğ, MTTB'ye bu iştiraklerinden dolayı teşekkür etmiştir.

## UNESCO TOPLANTISI

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Genel Kurul Toplantısına Birliğimizi temsilen Genel Başkanımız Rüstü Ecevit katılmıştır. Toplantıya Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem başkanlık etmiş, üç gün devam etmiştir.

Birinci gün açılış ve geçen çalışmalar gözden geçirilmiştir. İkinci gün komisyon çalışmaları olmuş, Genel Başkanımız Eğitim Komisyonuna seçilmiş ve komisyon hayli tartışmalı geçmiştir. Halkevleri ve Devlet Planlama Teşkilâtı temsilcilerinin menfî tutumlarındaki ısrarları dikkati fazlaca çekmiştir. Bunlara rağmen komisyon çalışmaları müsbet olarak neticelenmiştir. Üçüncü gün komisyon çalışmaları genel kurulda görüşülmüş ve yeni idare heyeti seçilmiştir. İdare Heyetini sol grup kazanmış, sağ grup ancak yedeklere girebilmiştir.

## **BÖLÜM VI**

### **HADİSELER KARŞISINDA M.T.T.B.**

- **BASIN TOPLANTILARI**
- **BASINDA AÇIK OTURUMLAR**

[www.mttb.com.tr](http://www.mttb.com.tr)

## BASIN TOPLANTILARI

### İLK BASIN TOPLANTISI

53. Genel Kurulu müteakip MTTB'nin yeni idarecileri basınla tanışmak ve görüşlerini kamuoyuna açıklamak üzere bir basın toplantısı tertip edildi. 16 Ağustos 1975 günü yapılan basın toplantısında Genel Başkanımız Rüştü Eoovit şöyle diyordu :

Değerli Basın Mensupları,

Millî Türk Talebe Birliği'nin 53. dönem yönetim kurulu olarak siz kıymetli basın mensupları ile tanışmak memleketin iç ve dış meselelerine MTTB'nin bakış açısını izah etmek için sizleri davet etmiş bulunuyoruz. Toplantıya katılmanızdan dolayı arkadaşlarımız adına teşekkürü borç bilirim.

M.T.T.B. olarak basınla olan münasebetlerimizi eskisinden daha sıkı ve samimi bir şekilde devam ettirmek arzusundayız. Böylece kurulacak teşriki mesai sonucu hadiseler efkârı umumiyeye iyi ve doğru olarak aksettirilmiş olacaktır.

Türkiye'deki fikir ayrılıkları bir vakıdır. Bunların kesin ve katı kaplılar içerisinde verilmesi guruplaşmalara sebep olmuş aynı milletin evlâtları birbirlerine düşmanca tavır takınmışlardır. Basınımızın bu konuda göstereceği hassasiyet ileride olabilecek daha vahim hadiselere imkân tanımayacaktır.

Türkiye'de fikirler uzun zamandan beri baskı altında tutulmuştur. Gençlik camiasında görülen silâhlı çatışma ve şiddet hareketleri aslında bir fikir ortamının olmayışının neticesidir. Çünkü Türk maarifinin millî fikir ve eğitim politikası olmamıştır. Bunun neticesinde Türk genci yabancı fikirleri benimsemiş bu uğurda ölümü göze almıştır. Halen Talebe hareketlerinin dayandığı temel nokta bu farklı fikirlerin münakaşasının yapılmayışı ve cemiyetimizin içtimai bünyesine uyup uymama durumunun tahlil edilemeyişindedir.

Bugünün Üniversitesi ve ilim adamları her türlü siyasi polemiklerden menfaatçı ve tarafgir davranışlardan uzak bir hüviyette olmalıdır. Ancak bu şekilde talebenin çeşitli meselelerine eğilmek ve çeşitli guruplaşmaları önleme imkânı mevcuttur.

Talebe ancak hoca ile vardır. Hocanın, müessesenin olmadığı yerde talebeden bahs edilemez. Biz bu açıdan hoca, talebe ve üniversiteyi bir bütün olarak kabul ediyoruz.

Üniversite siyasi gelişmelerde değil devletin millî politikası içinde istikamet verici durumda olmalıdır. Kalkınmakta olan Türkiyemizde Üniversite ve ilim adamlarının büyük vazifeleri vardır.

İlim, ilim adamları tarafından, ilim adamları da devlet tarafından korunmalıdır. Hangi gurup olursa olsun Üniversitede öğrenimi engellemeye çalışanlara karşı kanuni müeyyideler uygulanmalıdır.

M.T.T.B. bu seneki faaliyetlerini yapıcı ve birleştirici bir politika içerisinde devam ettirmek niyetindedir. Talebe meseleleri talebe hareketleri en ince teferruatına kadar incelenecek, peşin hükümlere itibar edilmeyecektir. Hiç bir fikir mensubu düşmanımız değildir. Mücadelemiz fertlerle değil, fikirlerle olacaktır. Üniversite içinde kavga edilen yer değil fikirlerin tartışıldığı yerler olmalıdır. İl ve ilçesi ile 60 teşkilâtımızın aynen tatbik edeceği yol budur.

Anadolu ve büyük şehir liseleri farklı bilgi seviyesinde Talebe yetiştirmektedir. Üniversiteye giriş, lisan öğrenimi, meslek liseleri halledilmiş birer problem olarak ortada durmaktadır. Üniversite talebelerinin yönetmelik gider, burs yurt ve sağlık meseleleri yeterli seviyelere varmaktan çok uzaktır.

Asistanlık ve doktora hakkı ancak muayyen imkânlarla sahip olanlara tanınmaktadır.

Türkiye'de son 25 yıldır münakaşası yapılan ve halen devam eden mühim meseleler vardır. Bunlardan biri ve şüphesiz en önemlisi gençlik kitlesinin millî politikadaki yerinin tesbitidir. Biz, gençliğin Türkiye'nin hayati meselelerinde belli bir kanaati olabileceğini ve devlet adamlarının da bu kanaati nazarı dikkate almak mecburiyetinde olduklarını hatırlatmak isteriz. Eğer bu olmazsa; gençlik üzerinde çeşitli sözler söylenir, spekülasyonlar yapılır. Neticede gençlik bir noktada istismar edilerek gerçek arzuları gözden uzak tutulur.

MTTB olarak şimdiye kadar millî meselelerdeki hassasiyetimiz milletimizin malûmudur. Bir müddet önce şahit olduğumuz Amerikan silâh ambargosu Türkiye'nin dış politikasında önemli değişimler yapması lâzım geldiğini ortaya koymuştur. Kıbrıs hareketini hazmedemeyen Rumların çalışmaları ve en mühimi dinî ve siyasi yakınlık Amerika gibi bir devlet için gerçek kanaatlerini ortaya çıkarmıştır. Yani bilmek gerekir ki biz ne kadar Avrupalı olduğumuzu iddia edersek edelim onların gözünde yine eski Osmanlıyız. Şimdiye kadar dış politikada Batı ile yapılan «İşbirliği» ni «Dostluk» diye gösterenlerin, gerçek dostluğu tarihi ve iç-

tımaî beraberlikte aramaları gerektiği ortaya çıkmıştır. Bunun yanında İslâm ülkeleri ile çok kısa bir zaman önce başlayan münasebetlerin sevindirici neticelerinin alınması da ayrıca önem taşımaktadır.



Genel Başkanımız, Riyaset üyeleri ile ilk basın toplantısında

Teşkilâtımızın ele alacağı temel meseleleri bu toplantımızda sadece başlıkları ile vermeye çalıştık. Her biri ayrıca incelenmesi icap eden bu konularda daha teferruath açıklama ve faaliyetleri ileride yapmaya çalışacağız.

Teşriflerinizden dolayı teşkilâtımız adına şükranlarımı arz ederim.

Rüştü ECEVİT  
M.T.T.B.  
Genel Başkanı

#### ÜNİVERSİTELERİN VE YÜKSEK OKULLARIN AÇILMASI MÜNASEBETİ İLE...

Üniversitelerin yeni ders yılına başlamaları münasebetiyle 3 Kasım 1975'te bir basın bildirisi neşreden Genel Başkanımız Rüştü Ecevit talebe arkadaşlara hitaben şöyle diyordu :

#### ÜNİVERSİTELİ KARDEŞİM;

Yeni ders yılı bir çok iç ve dış meselelerin yoğun olduğu bir zaman-  
da başladı. Türk genci, tarihi bir vazife ile karşı karşıyadır.

Tanzimattan beri münevver kitle aldatılmış ve kıymet hükümleri de-  
ğişerek asıl hedefinden sapmıştır. Cemiyetimiz bugünü, zihniyet ve mües-  
sesesiyle materyalist ve imansız bir hüviyettir.

Türk maarif sistemi ilk tahsilden Üniversiteye kadar maneviyatsız ve  
metodsuz olarak «diplomalı cahil» yetiştirmiştir. İnsan psikolojisi anla-  
şılmadan hafızaya bir sürü lüzumsuz malûmat sokulmuştur.

Kendi medeniyetimiz, prensiplerimiz «Yunan» veya «Roma» kadar  
öğretilmemiştir. «İlim» ve «İlim adamı» mefhumları dejenere edilerek,  
«araştırma» ve «tecrübe» yerini «tercüme» ve «kopyeye» terk etmiştir.

Üniversitedeki şiddet hareketleri, fikir ve söz hürriyetinin olmayı-  
şından doğmaktadır. Fikir hürriyetine karşı olmak en büyük yobazlıktır.

Cumhuriyet maarifi, düşünce mefhumunu zihinlerden iptal ederek  
slogan peşinde koşacak insanlar yetiştirmiştir. Halbuki Müslüman Türk  
Gençli inandığı bir hayatı yaşamaktan men edilmiş olmanın ızdırabı için-  
dedir.

İdamî mekanizma ve iktisadî hayatta fakir veya güçsüz halkı sömü-  
ren ve zulüm altında inleyen menfaat grupları vardır. Bunlar, ellerindeki  
kuvvetleri menfaatlerini devam ettirmek istikametinde kullanarak Tür-  
kiye'yi kapitalist bir yapıya doğru sürüklemektedirler. Türkiye'de bu du-  
rumu istismar ederek, «sınıflar» ihdas etmek isteyenler vardır. Milleti-  
mizin içtimaf ve ruhi yapısı İslâm'dan kaynak almakta, her türlü ya-  
bancı ideolojiler safsatadan öteye geçmemektedir.

Türkiye'de tanzimattan beri oynatılmak istenen dram budur. Genç  
nesiller aldatılmış ve yabancı ideolojilere teslim edilmişlerdir. Müslüman  
Türk Genci, kendi meselelerini istismar ederek çıkarılara ihtar etmekte-  
dir. Hakk meseleleri eylem için kullanma zamanı sona ermiştir.

Şimdiye kadar sol'un her çeşidinden gelen şiddet hareketleri yanın-  
da değişik guruplar tarafından da aynı ölçüde ve gayesiz şiddet hare-  
ketleri vardır. Hepsini aynı ölçüde kınıyoruz. Bu tip hareketler mese-  
leleri halletmek yerine daha da çıkmaza götürmektedir.

Millî Türk Talebe Birliği, 85 Teşkilât ve 96 Talebe Derneğiyle Üni-  
versite ve gençlik meselelerine sahip çıkma davası içerisinde.

Yeni ders yılınızın hayırlı olmasını dilerim.

YARIN ELBET BİZİM, ELBET BİZİMDİR,  
GÜN DOĞMUŞ GÜN BATMIŞ EBED BİZİMDİR.

Rüştü ECEVİT  
M.T.T.B.  
Genel Başkanı



Bildirir İstanbul Üniversitesi'nin bütün fakültelerinde, bütün talebelere dağıtılmıştır.

## TEŞKİLAT BAŞKANLARI TOPLANTISI MÜNASEBETİ İLE

9 Kasım 1975 günü Üniversite ve Yüksek Okulların bulunduğu Taşra Teşkilat Başkanları ile bir toplantı tertip edilmiş, 10 Kasım 1975 günü de toplantıda alınan neticeleri bir basın toplantısı ile Genel Başkanımız Rüştü Ecevit kamuoyuna şöyle duyurmuştu :

Değerli Basın Mensupları;

Millî Türk Talebe Birliği 96 yüksek okul talebe derneği ve 85 teşkilâtıyla şimdiye kadar Türk Gençliğine ve halkımıza her hususta yol gösterici prensiplere bağlı kalmasını bilmiş ve hak davasında gün be gün ilerleme kaydetmiştir.

Şimdiye kadar kendilerini gençlik yanında gösteren bazı grup ve sözde derneklerin dışında talebeye faaliyet götürecektik ihtisas komisyonlarını kurarak hizmet müessesesini vücuda getirdik. Bu hususu, talebeyi istismar edenlere karşı bilhassa açıklamak isteriz.

Cumhuriyetten beri maarifimizde takip edilen metodun yanlışlığı üzerinde devamlı durduk. Bu maarif sistemi, ilk okuldan üniversiteye kadar problemlerle doludur :

İlk tahsil, pedagoji kaidelerine aykırı bir hüviyette gizlenmiştir. Orta tahsil, mesleki branşlaşmanın olmadığı; talebenin bir yığın halinde düşünüldüğü ve bu haliyle üniversite kapısına vasıfsız hazırlandığı yerlerdir. Orta tahsil fırsat ve imkân eşitliğinin ihlâl edildiği, zengin ve fakir çocukları ile Büyük Şehir ve Anadolu gençlerinin farklı bir tarzda tahsil şartlarına sahip olduğu açıkça ortadadır. Milletimizin sosyal bünyesinde şekillenmiş olan millî kültür ve tarih şuuru, orta tahsilde öz türkçe adıyla ortadan kaldırılmak istenmektedir. Bugünün nesilleri 50 sene önce yazılmış bir kitabı anlayamamaktadırlar. Halen keyfi ve gayri tabii olarak değiştirilmek istenen dilimizi, bundan 20 sene sonra anlamakta güçlük çekeceklerdir. Bu durumu bilerek veya bilmeyerek destekleyenleri tarihi bir vazifeye davet ederek «uydurma dili» kullanmamaya; vazifeleri acil tedbirler almaya çağırıyoruz. Son üniversite imtihan neticelerine bakıldığı zaman ilk sıraları zengin muhitlerdeki liselerin veya kolejlerde okuyanların teşkil ettiği görülmektedir.

Bina ve hoca itibariyle çok mahrum olan liselerden yetişenlere kıyasla bu durum adaletsizlik değil midir? Eğitim ve imkân eşitliğini sağlamak gayesiyle Teşkilatımızın geçen yıllarda pilot bölgeler vasıtasıyla Üniversiteye giriş kursları tertiplenme teklifi; organizesi bize ait olması

ve Hükümet Programında yer almasına rağmen Hükümet tarafından hâlâ gerçekleştirilememiştir.

Öte yandan, teşkilatımızın araştırması neticesinde ortaya çıkan bir durum da şudur: Bazı meslek liselerine devam ederek üniversite imtihanlarında çok yüksek puan tutturan talebeler üniversiteye alınmamaktadırlar. Üniversite imtihanlarının üniversiteye girmekte bir ölçü olduğu kabul ediliyorsa, çoğunu imam - hatip lisesi mezunları teşkil eden binlerce meslek lisesi (sanat, ticaret liseleri v.b.) mezunu gence neden üniversite kapıları açılmıyor? Birçok üniversite yetkilileri bu mesele üzerinde bize müspet vadede buldukları halde bunlar hangi düşünce ile gerçekleştirilememiştir.

Üniversitenin dışında olan bu problemlerin daha önemlisi bu müessesenin içerisinde mevcuttur. Türk - İslâm sosyal yapısı içerisinde tarihi ve ilmi geleneği itibariyle âdeta tezatlar yuvası halindedir. Bu yapısıyla Üniversite, bir yandan ilim ve irfan ocağı hüviyetini kaybederek yabancı ideolojilerin ve siyasi hesapların arenasına haline gelmiştir. Diğer yarıyla keyfi tasarrufların ve menfaat avcılarının merkezlendiği müesseseler durumuna indirilmiştir. Üniversitenin bu minval üzere devam et-

## MTB «Anarşi siyasi partilerden destek görmektedir»



Basın toplantısının aksileri

mesi meifaat zümrelerini keyiflendirirken, nesiller arasındaki uçurumu daha fazla açmaktadır.

Üniversiteyi siyasi ve yankı ideolojilerin boy gösterdiği yerler değil, bizzat her fikrin rahatça tartışılabildiği ve yarına sahip çıkacak düşünen insanların bulunduğu mahaller olması gerekmektedir. Son üniversiteler kanununda asistanlık için doktora şartının aranması, bu imkânı sadece zengin aile çocuklarına tanımaktan başka bir şey değildir.

Asistanlığın sadece profesörlerin insiyatifinde kalması birtakım keyfi tatbikatlara imkân tanımaktadır. Asistanlıkta doktora şartının kaldırılması ve asistanın keyfi tasarruflarla huzursuz edilmesinin önlenmesi lazımdır.

Üniversitelerimizde orta tahsilde olduğu gibi Hoca, Bina, Laboratuvar ve çeşitli sosyal imkânlar yönünden farklılıklar mevcuttur. Bir Karadeniz Teknik Üniversitesinde ders yapılması İstanbul'dan gelecek hocanın insiyatifine bağlı kalmaktadır. Diyarbakır, Bursa, Erzurum, Adana Tıp Fakültelerinde Hocanın yetersiz, laboratuvarların birçoğunun yapılamayışı onbinlerce talebeyi yarımından endişe edici hale getirmiştir. Bunun yanında, çeşitli politik yatırımlarla mektupla öğretim, kontenjan arttırılması gibi tahsile binlerce yeni insanın sürülmesi; Eğitim Enstitüleri gibi yarım neslini yetiştirecek okullardaki hocaların kifayetsizliği millî eğitim politikamızın ne derece vahim bir manzara arzettiğini göstermektedir.

Özel'den devletleştirilen yüksek okulların yönetmelikleri belli bir esasa bağlanamamıştır. Bugün İ.D.M.M.A. de 13 ayrı yönetmelik tatbik edilmektedir. Bu yüzden, tek dersten atılma durumunda olanlar vardır.

İ.T.İ. Akademilerindeki yönetmelik meselesi, geçen yıl talebenin lehine gibi görünmesine rağmen aleyhine neticelenmiştir. Halen tek ders yüzünden okuldan atılma tehlikesi vardır. Aftan istifade eden talebelere yeni bir hakkın daha verilmesi lazımdır.

Teknik okulların ve akademilerin tek bir programda birleştirilmesi lazımdır. Çeşitli illerde fakültelerin bina olarak dağılışı bir plan dahilinde olmamıştır.

Üniversite talebesinin en büyük problemi gıda problemidir. Hükümet bu hususu ele almali ve üniversite gencinin normal gıda alabilmesini temin etmelidir. Erzurum, Diyarbakır, Trabzon gibi üniversite mahitlerinde yiyecek ve yurt problemi oldukça büyük bir mesele teşkil etmektedir. Bu durumda, artan hayat pahalılığı karşısında 500 lira gibi çok küçük meblâğ olan kredinin en az 800 liraya çıkması zaruret halini almıştır.

Teşkilâtımız son hareketlerdeki durumlar hakkında şu kanaati efkâm umumiyyeye açıklamayı bir borç bilir :

Türkiye'deki talebe hareketleri beynelmilel komünizm ve siyonizmin tezgâhlandığı hareketlerdir. Türk genç, asırlık tarihi düzenine zat bir yöne doğru çekilmektedir. Türkiye'de mevcut mihraklar gençliğin birbiri ile anlaşma imkânlarını ortadan kaldırmış ve birbirini imha etme noktasına getirmiştir. Gelecekte daha kanlı hadiselerin olacağını tahmin ediyoruz. Millî Türk Talebe Birliği olarak «kan davası» haline getiren bu hareketleri tasvip etmiyor ve bu oyunlara düşmeyeceğimizi ilân ediyoruz. Türkiye'nin birçok yerlerinde tahriklerle hadiselerle itilmek isteniyoruz. Meydana getirilmek istenen hadiselere şimdiye kadar bilerek âlet olmadık. Fayda getirmeyecek bu hadiselere ne zaman müdahale edileceğini de gayet iyi olarak bilmekteyiz.

Gençlik olarak milletimizin menfaatlerini her zaman korumak vazifesini üzerimizde taşıyoruz.

Bu hareketlerde beynelmilel komünizmi destekleyen bazı basın organlarının ve kuruluşların olduğunu hayretle görüyor, onların kendilerine gelmelerini ikaz ediyoruz.

Millî Türk Talebe Birliği olarak 1630 sayılı Dernekler Kanunuyla Üniversiteden dışarıya atılan ve böylelikle bir çok talebe meselesini askıda bırakan Dernekler Kanununun değişmesini istiyoruz. Talebeyi kendi emellerine âlet etmek isteyenlere şunu hatırlatmak isteriz ki; büyük ve itidalli bir kitle herşeyi gayet iyi değerlendirmekte ve hakkın hâkimiyetinin teessüsüne çalışmaktadır.

**HAKKA İNANMIŞ HALKIMIZIN YANINDAYIZ.**

**Rüştü ECEVİT**  
**M.T.T.B.**  
Genel Başkanı

## 60. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİ İLE

M.T.T.B. 60 yaşında... 60. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle 4 Aralık 1975 günü Genel Başkanımız Rüştü Ecevit bir basın toplantısı tertip ederek görüşlerini kamuoyuna duyuruyordu. Genel Başkanımız şöyle di-yordu :

Değerli Basın Mensupları;

Millî Türk Talebe Birliği, Yüksek Tahsil gençliğine hizmetinin 60. yılına bugün girmiştir.

Cumhuriyetten önce kurularak Türkiye'nin karışık günleri içinde millî fikir ve düşünce etrafında gençliği toplayan teşkilâtımız, devletin -teşkilatını ve faaliyetlerini her türlü zorluklara rağmen ayakta tutarak mez müdafii olurken, gelecek nesillere istikamet vermek gibi büyük bir

vazifenin idraki içerisinde idi. Türk cemiyeti harpten çıkmış olmanın manevî ızdırabı, kültür değişmesinin hazırladığı huzursuzluk ve istikrarsızlığı taşıyordu. Fikir hayatımıza batının felsefesi, siyasetimizde ajanları yer aldılar. Bunların tahribatı devlet ve millet üzerine tesirini gösteriyordu.

Millî Türk Talebe Birliği, tarihinden ve millî mefakilinden uzaklaşmış bir toplumu yeniden şuur ve tarihe döndürme gayretindeydi. Çanak-kale âbidesinin yaptırılışı, Türkçe'ye saygı için tertiplenen «Vagon-li Hadisesi» Bulgaristan'daki ırkdaşlarımıza yapılan baskıları kınayıcı «Raz-grat Hadisesi», «Hatay Mitingi» Komünizmi tel'in eden «Tan Hadisesi» ve mitingler, «Kıbrıs Mitingi», «Yunan'a İhtar Mitingi» gibi, toplantı ve gösteriler memlekete ve onun değerlerine sahip çıkma mücadelesinden başka bir şey değildi.

M.T.T.B. 1916 yılından günümüze doğru geldikçe belli bir plân ve program içinde hareketlerini yürütmüştür. İlk devirlerde millî fikir ve meselelere sahip çıkmış; gerektiğinde bu uğurda gösteriler düzenlemiştir. Daha sonraki yıllarda sol'un güçlenmesi, tahsil hayatını engelleyici hareketlerde bulunması ve talebeler üzerine baskı kurması üzerine öğrenim hürriyetini temin etmek üzere sola karşı harekete girerek imtihanların yapılabilmesi ve talebelerin huzurunu sağlanmasına çalışılmıştır. Son zamanlarda işe, sol'un imkân ve silâh yönünden güçlenmesi ve katliam hareketlerine girmesi üzerine hadiselerde aktif bir rol alınıyorak nefsi müdafaa durumuna gidilmiştir.

Kuruluşundan bu yana kanunların sınırları içerisinde faaliyetini icra eden ve en büyük talebe kitlesini etrafında toplayan teşkilât Millî Türk Talebe Birliğidir. Talebenin meselesi için uzun vadeli çalışarak, bir çok hususların halledilmesi ancak teşkilâtımızca mümkün olabilmektedir. Gençlik ve memleket meseleleri periyodik olarak sadece teşkilâtımız etrafından bugüne kadar düzenli olarak takip edilerek hakiki manâsıyla değerlendirilebilmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığı M.T.T.B. tarafından teklif edilerek kurulmuştur. Askerliğin kısılması, talebe kredilerinin artırılması tarafımızdan tatbik imkânı bulan hususlardır. Çeşitli zamanlarda orta ve yüksek tahsil talebelerinin çeşitli sosyal meseleleri orta ve yüksek tahsile ait öğretim programlarının bir teklif halinde Millî Eğitim Bakanlığına takdimi de teşkilâtımızın hassaten meşgul olduğu işlerdir.

Millî Türk Talebe Birliği olarak, kuruluşumuzun 60. yılında Türk Gençliğinin kısaca bir panoramasını çizmek istersek, Türk Gençliği, Cumhuriyet'ten bu yana maneviyatsız ve kültürsüz olarak yetişmiştir. Türk cemiyetinde batılılaşma ile meydana gelen kültür değişmesi neticesinde batının çeşitli sapık ve materyalist ideolojisi bir kısım gençlik tarafın-

dan benimsenmiştir. Türk Maarifinin gayesiz ve maneviyatsız gidişi bu akımı şiddetlendirmiş ve devleti yıkmak istemeye kadar götürebilmiştir.

Bugün Rusya ve Çin'in peşinden giderek Lenin'e ve Mao'ya iman derecesinde bağlananlar vardır. Bunlar Türkiye'deki Eğitimi ve Cemiyet hayatını alt üst ederek bir kargaşalık ortamını çıkarmak istemektedirler. Bunların karşısında, sadece heyecanlarının tesiriyle ve fakat aynı usulle hadiseleri bastırma gayretine gitmek isteyenler vardır. Bu grup, ihtilâlcilerin arzu ettikleri ortamın meydana getirilmesinde bilmeyerek rol oynamaktadırlar.

Türkiye'deki komünist hareket, fikrî her türlü çalışmasını bitirmiş ve bir ihtilâli yapmanın hazırlığı hatta denemesi içindedir. Geçtiğimiz yakın günlerdeki hadiseler, talebe hadiselerini çok aşmıştır. Rejimi yıkmak isteyen güçler, demokrasinin boşluklarından istifade etmeyi çok iyi bilmişlerdir. Ölüm, herhangi bir kavgaın veya çatışmanın ardından gelmemekte, şahıslar önceden tesbit edilip öldürülmektedir. Okuma emniyeti sağlanmazken bir de can emniyeti meselesi ortaya çıkmıştır.

Hükümet hadiseleri hangi yönden durduracağını bilememenin endişesi içinde beyanatların dışında köklü bir tedbir alamamaktadır. Polis, birçok hareketlerde müşahitlik yapmanın dışına çıkmamakta, hadiselerin gelişmesine âdeta imkân tanımaktadır.

Teşkilâtımız, büyük bir talebe kitlesi ve gayesine inanmış milletimizin desteği içinde hareketlerini büyük bir dikkat ve titizlik içerisinde yapmaktadır. Şiddet hareketlerine girmek gücümüzün üstünde olmadığı halde, bunun meydana getireceği kargaşalık ve mes'uliyetin idraki içerisinde hislerimize ve tahriklere göre hareket etmiyoruz.

Teşkilâtımız, bunca yılın tecrübesi içinde gençlik üzerinde meydana getirdiği kültür ve iman hareketinin istikrarlı ve aksiyoner gücü olarak ayaktadır. Bu vazifenin şuurunu hizmetlerin neticesinin yakın zamanda ortaya çıkacağı inancı içerisindeyiz. Teşriflerimizden dolayı teşekkür ederim.

**Rüşti ECEVİT**  
M.T.T.B.  
Genel Başkanı

#### MESLEK OKULLARI MÜNASEBETİYLE

##### AZİZ MİLLETİM!...

Meslek okullarının Üniversiteye girebilmesi mevzuu Parlâmentodan geçerek Cumhurbaşkanına sunulmuş ve usul yönünden veto edilmiştir. Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin tek temsilcisi olarak şunu belirt-

mek isteriz ki; meslek okullarına reva görülen bu muamele demokrasi- nin temel prensiplerine aykırıdır! Eğitimde fırsat eşitliği prensibi Ana- yasa'nın en mühim maddelerinden biri olduğu halde çiğnenme durumun- dadır. Birçok meselelerde Anayasa'ya aykırı düşmemek için gayret sarfe- denler, bu konuda Anayasa'nın eşitlik prensibini niçin nazarı dikkate al- mazlar!

Meslek okulları olan; Ticaret ve İmam Hatip Liseleri, Öğretmen ve Sanat Okullarının müfredatları Üniversite tahsilini birçok branşlarda yü- rütebilecek mahiyettedir. Bunun misalleri çokça görülebilmektedir.

Kolej mezunları üniversiteye girerken, meslek okullarının bu kara- rın dışında bırakılmasını keyfi bir icraat olarak kabul ediyoruz.

Yıllarca devlet kademelerini işgal eden bürokratik zihniyete artık dur demenin zamanı gelmiştir. Bu zihniyetin devamı, meslek okullarına karşı takınılan tavırda kendisini açıkça belli etmiştir. Şimdiye kadar «köylü milletin efendisidir» sözleriyle uyutulan Anadolu'nun çilekeş hal- kı, evlâtlarına okuma hakkı isteyince bürokrasinin kanlı dişleriyle kar- şılaşmaktadır. Meslek okullarının Üniversiteye alınmaması sun'î olarak sınıf farkı meydana getirmekten başka bir şey değildir. Ekseriyetle fa- kir halk tabakalarına mensup gençlerin okuduğu meslek okullarına Üni- versite kapılarını kapamak, büyük halk kitlesinin menfaatlerine surt çe- virmektedir.

Demokrasi keyfi icraatların değil, halkın ve onun müşterek menfa- atlerinin yerine getirilmeye çalışıldığı rejimin adıdır. Hiçbir kanun kuv- veti millet iradesinden üstün olamaz!...

Bu karar, Türk Sosyal bünyesi bakımından menfi yönde gelişmelere sebep olabilecek inceliğe sahiptir. Verilen bu kararda ısrar edilmesi ha- linde meslek okullarında eğitimin aksaması ve huzursuzlukların art- ması ihtimali vardır. Önümüzdeki günler, bu yanlış karara karşı halkı- mızın da infialine sebep olabilecektir. T.B.M. Meclisinin bu kararnameyi tekrar Cumhurbaşkanına sevketmesi gerekmektedir.

Millî Türk Talebe Birliği, 95 Teşkilâtıyla meslek okullarının Üniver- siteye girebilmesi davasını halkımızın da desteğiyle gerçekleştirmek az- mindedir.

Rüşti ECEVİT  
M.T.T.B.  
Genel Başkanı

## TEŞKİLAT BAŞKANLARI TOPLANTISI MÜNASEBETİ İLE

3 Nisan 1976 günü başlayan M.T.T.B. Teşkilât Başkanları Toplantısı üç gün devam etmiş ve toplantıda alınan neticeleri Genel Başkanımız Rüşti Ecevit 6 Nisan 1976 günü bir basın toplantısı tertip ederek efkârı umumiyeye duyurmuştur.

Genel Başkanımız şöyle demiştir :

Değerli Basın Mensupları,

Türkiye sathına yayılmış 125 teşkilatımızın başkanlarının iştiraki ile yaptığımız Teşkilât Başkanları toplantısı iki gün devam etmiştir. Bu toplantının neticelerini kamuoyuna açıklamayı uygun buluyoruz.

Talebe hareketleri ile ortaya çıkan, Türkiye'nin içinde bulunduğu te- rör havası ve anarşizmin kaynağı üzerinde durularak aslında bir menfa- at çatışmasından çıktığı artık bilinen bir gerçek durumuna girmiştir. Mil- li Türk Talebe Birliği olarak, anarşizmin arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz, bu anarşizm ortamına girmeyeceğimizi bir kere daha açıklıyo- ruz. Şu anda meydana bulunan anarşi, siyasi partilere dayalı olarak sür- dürülmektedir.

Orta öğrenim müesseselerine geçen ve son günlerde geniş yayılma istidadı gösteren talebe hareketlerinin temeli de aynı sebeplere dayan- maktadır. Meslek Liselerinin Üniversiteye alınmalarıyla ilgili kanun ta- sarısına karşı takınılan menfi tavır bu durumu daha da alevlendirmiştir. Bundan böyle önce defalarca söylediğimiz gibi meslek liselerinin Üni- versiteye girmelerinin temini zaruridir. Bu kanun meclislerden geçerek kesinleşmediği müddetçe orta öğrenimde anarşi hareketleri daha da hız- lanacaktır. Yetkililerin dikkatlerini hassasiyetle bu noktaya çekeriz.

Zaman zaman taşra teşkilatlarımıza karşı saldırılar yapılmakta ve bu suretle bizleri de anarşi ortamına çekmek istemektedirler. Biz bu kı- kırtıcılara hiç bir zaman alet olmadık ve olmayacağız. M.T.T.B. olarak biz fikre talibiz, fikre talip olanlarla beraberiz. Ancak bu yolla mesele- lerin gözüme ulaşacağını biliyor ve ısrar ediyoruz.

İçinde bulunduğumuz ekonomik ve kültürel bunalıma birde yılların birikimi olan Kıbrıs, Ege ve ambargo meselesi eklenerek Türkiye büyük bir uçurumun eşiğine sürüklenmek istenmiştir. Yunanistan'ın savaştan söz ettiği, hayallerindeki Yunanistan'ın sınırlarını çizmekle meşgul olduğu şu ortamda biz, hâlâ «Millî Harp Sanayii» nin ehemmiyetine inanmayan- lara ve bunun karşısında ısrar edenlere üzülmekten kendimizi alamıyo- ruz. Bütün yatırımların tüketim sanayine kaydırıldığı zamanımızda ba- za kıpırdamışları dikkatle takip ediyoruz. Biz dışardan yardım aldıkça ezilmeye mahkûm olmaktan kurtulamayız.

Türkiye ekonomisinin darboğaza girdiği günümüzde, bu güne kadar İslâm ülkeleri ile yakın bir ilişkinin kurulamayışı bilmiyoruz hangi zihniyete hizmettir.

Milletimizin çeşitli vesilelerle gözleri boyanmaya çalışılırken, solun ihtilâl provaları, en azından memleketi ikiye bölme çabaları görmemezlikten gelinemez. Milletimize ve gençliğimize gereken Millî ve Manevî değerler verilmedikçe kardeş kavgasının önüne geçmek mümkün olmayacaktır. Üzerinde yine ısrarla duruyoruz. Bu kışkırtma ve bölme hadiselerini okul kitapları ve müesseselerinden, basından sinemaya kadar kaydırmış olan art niyetli gruplara, yetkililer gereken hassasiyeti gösterip, yapmazlarsa, bizler elatmak mecburiyetinde kalacağız. Son olarak Lübnan'da meydana gelen çatışmalarda yıllardır müslümanların ezilmelerine göz yuman basın ve dış politikanın şimdi de hıristiyanları kamu oyunda haklı gösterme çabalarını nefretle görüyoruz, bu durumun düzelmesini diliyoruz.

Biz mukaddesatçı Türk gençliği olarak daima gerçeğe inananların yanında olacağız.

#### FETİH HAFTASI MÜNASEBETİYLE

İstanbul'un Fethinin 523. yıldönümü münasebetiyle ve yapılacak Fethi Mitingini duyurmak maksadıyla Genel Başkanımız Rüştü Ecevit 27 Mayıs 1976 günü bir basın toplantısı tertip ederek şöyle demiştir :

Değerli Basın Mensupları,

Fethin ve İstanbul'un müslüman Türk milletine nasib oluşunun 523. yılını idrak ediyoruz. Böyle büyük bir hadisenin ve dünya tarihinde bir dönüm noktası teşkil eden bu günün halâ nisyanı terk edilmiş olması çok esef verici bir tavrıdır. Böylesine mübarek bir gün nesilden nesile devam etmesi ve şuurlarda birer ışık gibi parıldaması icab ederken resmîyette, dostlar alışverişte görsün mukabilinden basit merasim ve protokollarla geçiştirilmektedir. Hesabı düşmana göre yapmak icab ederse İstanbul'a, onun tarihi şahsiyetine ve banisi Sultan Mehmed Han'a menfi bir ehemmiyet atfedenlerin karşısında sustuğumuz yeter artık. 42 İslâm ülkesinin, 600 yıl liderlik yapmış olan bir mekanda buluşmalarına cevap verircesine Ortodoks âleminin ruhanî reislerinin Hıristiyanlık meselelerini görüşmek üzere İstanbul'da toplanmayı karar altına almaları çok manidardır. Tarih boyunca milletimize en büyük ihaneti yapmış patrikhaneye şunu hatırlatırız; Müslüman mahallesinde salyangoz satmaz son bulmalıdır. İstanbul artık Bizans değildir. Fatih'in torunları olarak İstanbul'u Bizans olarak gören ve hayâl eden zihniyete ve bu yönde yapılacak çalışmalara asla müsaade etmeyeceğiz. Diğer taraftan 20. asırda maddeci

dünyanın bile medeniyeti meydana getiren âmillerin başına dini getirmesi, gaflete dalan bizleri uyandırmaya yeter. Türkiye'nin verdiği tavizlerin artık sona ermesi gerekmektedir. Batılı dostlarımızı gücendirmeyelim diye tamamen bir siyasi kararla o zamanki dünya şartlarına uyararak itti-haz edilen «Yurtta Sulh Cihanda Sulh» kazıyye-i muhkemesinin değiştirilmesi ve bunun yerine kendi aktif şahsiyetimizin ortaya konulması gerekir.



Genel Başkan «Fethi Haftası» münasebeti ile yapılan Basın toplantısında Riyaset Üyeleri ile

Düşmanın hiç bir zaman gül vermiyeceğini daha dün Kıbrıs meselesinde Birleşmiş Milletler'deki yalnız kalışımızla bir kere daha yakından idrak etmiş durumdayız. Eski tarihî şahsiyetimize, azametli vakur halimize dönmenin ve ondan ders almanın vakti çoktan gelmiş ve geçmektedir. Tarih şuuruna, özmedeniyetimize ve çağlar üstü nizamı kuran Fatih'in emanetlerini korumak, imar etmek ve yaşatmak Türkiye'nin ve Türk gençliğinin en önde gelen vazifelerindendir. Fatih'in ideallerinden birisi olan ve bize miras bıraktığı Ayasofya'nın hâlâ 20. asırda çıkmazda, kapalı ve kilitli durması insan hakları ve medeniyet açısından esef ve utanç duyulacak bir vaziyet olarak mütalâa ediyoruz. Onun üzerinden sahte siyasilerin ellerini çekmelerini istiyoruz. Bu kudsî ve tarihî mirasların elim vaziyetine artık göz yumamayız. Dünya siyasi konjektörü değiştiğine göre kendimize bir çeki düzen vermemiz gerekmektedir.

Fetih Gençliği,

Senin olağan üstü dirilişinden meselelerine sahip çıkışından, uyanışından, endişe ederek seni bir birine düşüren, kurduran mihrakların oyunlarına kapılma. Kavgamız birbirimizle olmamalıdır. Türk gençliği olarak bize oynanan oyunu bilmeli ve onu bozmalıyız. Dünyaya bir bak; Türkiye kadar üzerinde oyun oynanan bir devlet var mı? Gençliği parçalanmış, birbirine düşürülmüş millet var mı? Niçin bu kadar üzerinde duruyorsun? Düşün ve kaymetini bil. Sendeki ruh birleştiğin zaman dünyayı titretecek güçtedir. Asli vazifene dön. Kendinle değil Hakkı galip kılmak için uğraş. Çünkü ergeç Hak galip gelecektir.

## BASINDA AÇIK OTURUMLAR VE RÖPORTAJLAR

### MİLLİYET GAZETESİ'NİN AÇIK OTURUMU

Milliyet Gazetesi 9 Kasım 1975 günü «Talebe Meseleleri ve Üniversitelerimiz» mevzuunda bir açık oturum tertip etmiştir. Açık oturuma İ. Ü. Rektörü Prof. Dr. Halûk Alp, Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı (TMGT) Genel Başkanı Prof. Dr. Aydın Aybay, Tüm Asistanlar Derneği (TUMAS) temsilcisi ve M.T.T.B. adına Genel Başkanımız Rüştü Ecevit katılmıştır. Genel Başkanımızın gazetedeki görüşlerini aynen yayınlıyoruz.



— M.T.T.B. Üniversite meselesini nasıl görmektedir? Üniversite bunalımlarını hangi etkenlerle açıklıyorsunuz?

#### RÜŞTÜ ECEVİT :

«Bu sorunuza geçmeden önce bir hususa temas etmek istiyorum. Bu ve buna benzer toplantı ve açık oturumlarda ilk tespit edilecek husus usuldür. Bu açık oturumun mevzuu Üniversite meselesidir. Biz de tek talebe teşkilâtı olan M.T.T.B.'nin başkanı olarak yani talebe temsilcisi olduğumuz için bu açık oturuma katıldık. Toplantıda bir dördüncü kişiyi görüyoruz. T.M.G.T. Başkanı Prof. Aydın Aybay, bu T.M.G.T. nedir? Talebe teşkilâtı mı? Gençlik teşkilâtı mı?

Üniversitelerle ilgili bir teşkilât mı? Federasyon olan T.M.G.T.'yi meydana getiren dernekler «Türk Kadınlar Birliği», «Türk Devrim Ocakları», «Teksif Sendikası», «Türkiye İzciler Birliği», «Amatör Tiyatro Der-

neği», «Türkiye Ziraatçılar Cemiyeti» v.s.'dir. Bir de Türkiye Millî Talebe Federasyonu göstermektedirler. Bu derneklerin üniversite ile talebe ile ne alakası vardır. Kaldı ki bu teşkilâtın Turizm Şirketinden öte bir faaliyeti yok. T.M.T.F. 1971 yılında kapatıldı. Olmayan bir teşkilât nasıl bünyede gösterilebilir ve gösterilse bile bir federasyon nasıl bir federasyona bağlı olabilir. Ayrıca faaliyet açısından birbiri ile alakası olmayan bu derneklerin bir araya gelip kanunen nasıl bir federasyon kurabildikleri de şaşılacak bir husus. Biz burada sayın Aybay'ı TMGT temsilcisi olarak değil bir öğretim üyesi ve temsilcisi olarak kabul ediyor ve oturuma bu şekilde katılıyoruz.»

(Not: Konuşmanın yukarıdaki kısmı adı geçen gazetede yayınlanmamıştır).

— «Her şeyden önce hayatından emin olmayan bir talebe ne dersini, ne kalacağı yeri, ne de yemeğini düşünebilir. Üniversitelere giriş meselesini de aslında ilk öğretimden itibaren ele almak gerekir. Bunun yanında yurt, yiyecek, burs kitap, imtihanların yapılışı, laboratuvarlar, sınıf geçme sistemleri gibi meseleler talebelerin her zaman karşılaştıkları meselelerdir. Ancak aslında meseleler bunlar mıdır? Kanaatimce bunlar tâli meselelerdir. Batakılıkta bir ağaç kururken, bunun meyva ve yapraklarıyla uğraşmak düşünülemez. Meselelerin asıl sebeplerini araştırmak için de önce bin yıllık tarihimize bakmalıyız. Sonra bugünkü sistemin özelliklerini ve şartlarını araştırmalıyız.»

«Osmanlı her mevzuda ileri bir medeniyetti. Gerek iç gerekse dış etkenlerle gerileme dönemine girince Osmanlı batının önceden kendisinden almış olduğu sistemleri kopye etmeye başladı. Gerileyen medeniyetimize çare bulacağımız yerde, kültürümüzden tümüyle koparak batı kopyacılığına girdik. Doğru olmayan ve tam yapılamayan bir tercüme neticesinde de ortaya bir çok aksaklık ve yanlışlıklar çıktı. Biz bunların bazılarını bugüne kadar getirdik. Netice olarak bugünkü sistem ve zihniyette aramız gerekiyor, dolayısıyla her şeyden önce sistem ve zihniyet mevzuunda cesaretli adımlar atılmalı ve bunlar halledilmelidir.»

«Talebeler aslında politikayla değil fikirlerle uğraşmalıdır. Fikirlerle uğraşılmazsa günlük politika oyunlarından ayrılmak mümkün olmaz.»

«İlk mektepten başlayarak bünyemize uygun bir eğitim sistemi uygulanmalıdır. Batıdaki sistemler ancak batı halkı içindir ve onlara uygundur. Türkiye'de de Türk Milletinin bünyesine uygun sistem ve çözümler bulmak gerekir.»

— M.T.T.B. olarak meselelerin çözümünü nasıl görüyorsunuz? Türkiye'nin yapısına uygun eğitimin oluşturulmasını hangi şartlara bağlı buluyorsunuz?

## RUŞTÜ ECEVİT :

«Acil meselelerin çözümü, ancak üniversite yöneticileri, talebeler ve öğretim üyeleri arasındaki ilişkileri düzene koymakla başlar. Bu ilişkileri ise dernekler kanununa göre belirli bir fakültenin talebelerinin derterli ile uğraşmak amacıyla kurulmuş ve siyasetle uğraşmayan dernek vasıtasıyla talebelerle temas kurulabilir.»

«Üniversite meselelerinin kökünden halli için Türk milletinin düşünme tarzı, yaşayışı, dini, dili, tarihi gelişimi göz önünde tutularak geniş çapta bir araştırma yapılmalı ve geniş çapta bir araştırma ortamı açılmalıdır. Batıdaki sistemlerin karşısında değiliz. Batının tekniği, müesseseleri kendi şartları içinde değerlendirilirse takdire şayandır. Ancak bunların bizim bünyemiz için esas alınması yanlıştır. Batı ve Maoist olarak tesbit etmek ayırdır. Son yüz yılda meselelerimize çözüm ararken, batının kendi meselelerine bulunan çözümleri alarak bunları Türkiye'ye aceleli bir aktarma içerisindeyiz. Ölçü olarak daima batıyı örnek almak yanlıştır.»

«Bin yıllık tarihî gelişmemizi değerlendirerek daha sağlıklı bir neticeye ulaşabiliriz. Müesseselerin kendi bünyemize uygun biçimde kurulabilmesi için önce zihniyet ayarlanmalıdır. Bu mevzuda geniş bir münaaka ortamı açılması çok faydalı olacaktır.»

## HÜRRIYET GAZETESİ'NİN AÇIK OTURUMU

Hürriyet Gazetesinin yapmış olduğu «Talebe Hareketleri» hakkındaki açık oturuma DGB, DGS, Ülki Ocakları ve TTF, TDF temsilcileri katılmıştır. MTTB'den de Genel Sekreterimiz Sami Şener katılmış ve şöyle demiştir :

«Üniversitelerde meydana gelen hadiseleri bir talebe meselesi olarak değerlendirmek istemiyoruz. Çünkü bu hadiseler gelişmesi itibarıyla talebe hadiseleri boyutlarını çoktan aşmıştır. Mesele tarihî ve sosyal şartlarımız içinde incelendiği zaman bugün için bir neticeye varmak mümkün olabilecektir. Cemiyetimizin normal gelişmesi ve Türk cemiyetinin batılılaşmak hadisesiyle değişik bir dünya görüşüne sürüklenmesiyle bugünkü hadiselerin başlaması olduğunu söylemek istiyoruz. Batılılaşmamız batının kendine has kendi şartları içinde ortaya çıkmış materyalist, inançsız, lâik dünya görüşünü benimsemek ve bu benimsemeyle cemiyetimizin ters yüz edilerek başka bir istikamete yönelmesi şeklinde görüyoruz. Batı tamamen sınıflı bir yapıya sahip. Batıda insanlar, hangi dinden olurlarsa olsunlar, hangi mezhebe sahip olurlarsa olsunlar aralarında mutlaka bir sınıf ve soy sop farkı vardır. Bu sınıflı toplum yapısının neticesinde batıda ortaya çıkan birtakım doktrinler vardır. Ba-

tı tarihi gelişmesi içinde kapitalizmi benimsedikten sonra kapitalizm işçi sınıflarını, fakir halk tabakalarını ve köylüleri ezmeğe başlamış ve bunun neticesinde kapitalizme reaksiyoner olarak Marksizm ortaya çıkmıştır. Marksizm çıkışı itibarıyla bir reaksiyoner rejimdir. Tamamen iktisadî prensiplere havidir, hiç bir sosyal tarafı yoktur. Daha sonra gelenler buna yeni boyutlar vererek sosyal tarafını tamamlamak istemişlerdir. Dolayısıyla 19. asırda ortaya çıkan Marksizm tamamen iktisadî problemler getirerek devlet meselesi üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmış ve işçileri kapitalizmin baskısından kurtarmak adıyla yeni formüller ortaya koymuştur. Tamamen dine dayalı ve aralarında yegâne bağın din olduğu Osmanlı toplumunda çeşitli ırklara sahip insanlar bulunmasına rağmen ahenkli bir toplum hüviyetindeydi. Dolayısıyla birbirleri arasındaki sevgi, merhamet, dayanışma tamamen aynı ideal altında düğümlenmişti.

Türk toplumu aydın ve halk diye iki zümreye ayrılmıştır. İki zümre birbirlerine karşı dünya görüşleri değer anlayışlarına, inançlarına göre tamamen farklıdır. Talebe olaylarını meydana getirenlerin aydın zümrenin kurduğu düzen içinde yetişen inançsız ve maneviyatsız bir eğitim görmüş kişilerin olduğunu kabul ediyoruz. Bu insanlar inançsız ve materyalist eğitimin içinden geçerek bu duruma gelmişlerdir. Nesiller şahsiyetsiz şekilde yetişmişlerdir. Münasebetler tamamen menfaat bağları içinde düğümlenmiştir. Şuur kaybolmuştur. Toplum şuru ortada yoktur. Cemiyet içindeki ahenkli bağlar ortadan kalkmıştır.

Biz kendimizin yerini bir aksiyon hareketi olarak tespit etmek istiyoruz. Çünkü komünizmin ele aldığı faşizm ve diğer düşünceler tamamen kendileri gibi birbirlerini reaksiyoner olarak niteleyen ve biri olamadan diğeri olamayacak olan şeylerdir. Bunların tezden ziyade anti tez üzerinde durmaları da dikkate değer. Biz Türkiye'deki talebe hareketlerini yapanlar olarak da ele almak istemiyoruz. Çünkü bunların arkasında bazı güçler vardır. Hareketler silâh ve plân olarak talebelerin dışında hazırlanmaktadır. Talebeler sadece bunlara âlet olmaktadır. Bunun samimi mücadelesini yapanlar yok değildir fakat mesele o derece karmaşık ve karanlık haldedir ki, bu mücadeleyi yapanlar kim için, ne için, nereye kadar bu mücadeleyi yapacaklarını bilememektedirler.

Teşkilatımızı çeşitli zamanlarda çeşitli şekillerde bu tip hareketlerin içine sokmak istemişlerdir. Gelen mektuplar, telefonlar, bazı yerlerdeki satışmalar teşkilatımızı bu sokak kavgası içine sokmak gayesi gütmektedir. Biz bunlara bilerek güçlü olarak girmiyoruz. Bu hadiseleri yapanları sadece polis ve emniyet kuvvetleri ile başbaşa bırakarak artık bu yaranın kangren olmuş kısmının cerrahî bir müdahale ile halledilebileceği kanaatindeyiz. Çatışmalara son verilmesi öğretim üyelerinin bu işe eğilmesi (şimdiye kadar hiç görülmemiştir), emniyet kuvvetlerinin tam

olarak vazifelerini yapması ile mümkün olacağına inanıyoruz. Fikir sahiplerinin diğer fikir sahiplerine karşı anlayışla davranmaları da temel düşüncelerimizdendir.

Biz büyük şair ve mutasavvıf Yunus Emre'nin dediği gibi «Yaradılmı severim yaradandan ötürü» prensibiyle hareket ediyoruz. Bu düşünce ile de şahıslardan ziyade fikirlere cephe ahyoruz.»

#### SABAH GAZETESİNİN RÖPORTAJI

Sabah Gazetesi Genel Başkanımız Rüştü Ecevit ile röportaj yapmış ve diğer gençlik teşekkülleri başkanları ile de yaptığı röportajları müşterek olarak bir hafta süreyle yayımlamıştır. Soruları ve Genel Başkanımızın cevaplarını aynen yayınlıyoruz.

#### SABAH GAZETESİNİN MTEB GENEL BAŞKANI RÜŞTÜ ECEVİTE SORULARI

1 — Bir gençlik teşkilâtı olarak neyin mücadelesini yapıyorsunuz? Gerçekleştirmeye çalıştığınız idealinizi özetler misiniz?

2 — Teşkilâtınız, üye sayısı ve gücü hakkında bir açıklama yapar mısınız?

3 — İdealinizdeki düzenin tahaakkuku için size göre ne kadar zamana ihtiyaç vardır? Bugünkü ortamda gayenize ulaşabilmenizi mümkün görüyor musunuz?

4 — Nasıl bir gençlik düşünüyorsunuz? Arzuladığınız gençlik kitle-sini teşekkül ettirebilecek misiniz?

5 — Günümüzdeki gençlik ve üniversite olayları hakkındaki görüşünüz nedir?

6 — Çeşitli vesilelerle kullandığınız başlıca sloganlar nelerdir? Bunlarla kasdettiğiniz manâyı izah eder misiniz?

7 — Faşizm ve komünizm ifadesinden ne anlıyorsunuz?

8 — Sağdaki parti ve gençlik teşkilâtları arasındaki bölünmelerin sebebi nedir sizce?

9 — İç ve dış siyasetimiz, ekonomik politikamız size göre nasıl olmalıdır?

#### GENEL BAŞKANIMIZIN CEVAPLARI :

C. 1 — Kaybedilen mukaddes ölçülerin, öldürülen tarih şuurunun, Maveraünnehir'de bünyemize giren ve bizi biz yapan ve bize gerçek rengi veren âlem şumül bir irfanın yeniden kazanılmasının mücadelesini veriyoruz.



Yahya Kemal şöyle bir tesbitte bulunur; «bu milleti ayakta tutan iki şey olduğuna inandım : Birisi Ayasofya minarelerinden günde beş vakit okunan ezan sesi, diğeri ise Hırka-i Şerif'de hiç durmadan tilavet olunan Kur'an'dır.» Tarih budur! Ecdat budur! Mazi budur! Biz bunlardan öğrenmiyoruz. Her adımda bu maziye ters düşen zihniyeti yok etmek için mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi yapacak bir neslin yetişmesi için mücadele ediyoruz.

C. 2 — Millî Türk Talebe Birliği mevcut kanunlar dairesinde Talebe derneklerinden müteşekkil bir federasyondur. Ne dernektir, ne gençlik kuruluşudur. Türkiye'de mevcut tek talebe teşkilâtı, tek talebe temsilcisidir. Başka bir talebe teşkilâtı tanımıyor, göremiyoruz. Bünyesinde 100 adet dernek vardır. Bunun haricinde 130 yerde (60'ı vilâyet, 70 kaza olmak üzere) mahallî Teşkilâtımız vardır.

C. 3 — Düzen insanın nizam Allah'ındır. Biz nizama tabiyiz. Zaman nedir ki? Fatih 20 yaşında İstanbul'u fethetti. Galip Dede 24 yaşında diwan yazdı. Tiryaki Hasan Paşa 80 yaşında Kaniye müdafaasını yaptı.

Reşit Paşa ekibi, o zihniyet, bu irfanı 75 senede münevver kadroda, düşünen beyinlerde öldürdü. Batının şikâri olan ve ithal malı fikirlerle kurdukları düzen 400 yıllık azemetli maziye yok etti ve bunun üzerine bir düzen kuruldu. İlkeler, ilkeler... İlkeleri olan bir düzen ama hâlâ çıkmazdayız. Mutlaka mutlak değerlerimize dönülecektir. Mutlaka kaldığımız yerden başlamaya mecburuz. Mühim olan Lokomotif'dir. İşte Teşkilâtımız böyle bir misyonu üzerinde taşımaktadır. Mukaddeslerden feragatla hiç bir şey gerçekleştirilemez.

C. 4 — Bütün hatları, bütün renkleri ve bütün çizgileriyle mukaddeslerimize gönül veren bir gençlik kitlemiz çoktan teşekkül etmiştir. Bunlar sokakları dolduran değil, beyinleri dolduran bir gençliktir. Gö-nülleri fethedecek bir gençliktir. Geleceğe yön verecektir. Türkiye'yi sağlam temellere oturtacaktır.

Sonu -izm'le biten hiçbir şey bizim değildir. Biz mütefekkirimizin dediği gibi «izm'ler insan idrakine giydirilen deli gömlekleridir.» Biz robot değiliz, düşününüz, mucerretin insanıyız. Batıl olan, herşeyiyle yabancı, tarihimize, mazimize, mukaddesimize taban tabana zıt, zulmün, insan katliamının, karın, abesin, sınıf kavgalarının, tezatların ifadeleri bizim değildir. Mukaddes diriltilmeli, tarih öğretilmeli, bizim mazamızın, bizim dünya görüşümüzün malı olan edebiyatımız nesillerce bilinmelidir. Nerde çıkmaza girmişsek mutlaka abesle meşgul olduğumuzdur. Marks; Lenin; Mao, Hitler, Mussolini, Kastro... günahkar tekeler ve 20 asrın kandan, kemikten ve etten ehramlarını yaptırarak geçirdiği putları bizim için asla reçete olamazlar. Onlardan alacağımız hiç bir şey yoktur. Bunların suuruna ermiş bir gençlik.

C. 5 — Kapitalist dünya girift bir yapıya sahip! Batıda yaşayan gençler şu iki yoldan birini seçmek zorundadırlar : Ya kapitalist düzenin istediği gibi itaatli bir koyun olacaktır, ya da asi. Talebeler ise kendilerini tamamen kucaklayan, gelecek endişesine yer bırakmayan, insanı bütün çizgileriyle doyuracak bir sistemi, bir yolu arıyorlar. Dünya insanlığı gibi sistemini ve liderini.

Batı medeniyeti üç sütun üzerinde yükselir : Yunan, Hıristiyanlık ve Roma. Materyalist bir plâtfon (saha) ve yükselen üç sütun. Batı, rönesansla maddeye hâkim olur ama insanı en büyük desteğinden mahrum eder. Ruh desteğinden. Bu dengesizlik batının bütün buhranlarının temeli. Batı, buhran ve çarpınış demektir! Necip Fazıl'a göre batı çarpınışının edebiyatta ilk habercileri Bodler ve Rembo'dur. Onlar eserlerinde batı buhranından pasajlar sunarlar. Nice'den Haydeger'e kadar gelişen düşünce zinciri, batı sıkıntısının eseri. Buhran I. Dünya savaşıyla bünyeleşir. Gençlik olayları buhranın günümüzdeki şekli, biçimi.

Avrupa gençliği ihtiyarlara bir ihtar olan gençlik hareketleriyle, yıllardır Dünya'yı usandırıcı bir savaş psikolojisiyle ezen, korkutan Avrupa ihtiyarlarının yaptıklarını beğenmediklerini belirtiyor ve III. Dünya ülkeleriyle barış içerisinde yaşamak istediklerini bildiriyorlardı. Avrupa gençliği ilk defadır ki, babalarının duymadığı bir kaygıyı plâstik bir biçimde canlandırmaktadır. Dünya insanlığına katılma, onlar tarafından sevilme ve kabul edilme acısını.

Psikolojik, biyolojik, Frankfurt okulu görüşü, talebeyi devrimci bir sınıf olarak kabul eden okulların görüşleri; meseleye çözüm getiremez. Bunu ancak ellerinde korku ve umut taşıyan İslâm idealistleri yapabilir!

Gençliğin ihtiyarlara başkaldırışı ne sosyalistin sandığı gibi bir sosyalist harekettir, ne de burjuva fantazisi. Bu fırtına arayış azabının helezonudur. 1968 olayları şu ortak özelliklere sahiptir : Hareketler 1 — Üniversiteye, 2 — Rejime ve cemiyet düzenine karşıdır. 3 — Gençler ihtiyarlardan bağımsız hareket etmiştir.

1830 ların 1848, 1864 lerin gençlik hareketlerinden çok farklı olan «1968 Gençlik Hareketi»yle Türkiye'deki buhranın iki büyük devresi var : Tanzimattan evvel, Tanzimattan sonra. Buhran Kanuni ile başlar, 18. ve 19. yüzyıllarda gelişir. 20. yüzyılda bünyeleşir. Doğu, Türkün şahsında en büyük buhranı kayıtt eder. 1838 dönüm noktası. Bu tarihle batı romantizmi devrine giriyoruz. Rezilleşen bir anlayışla... Bir iman medeniyetinden... 1976 ya kadar geldik. Sosyal ve kültürel yapılar arasındaki dengesizlik «ANOMY» ortamını oluşturdu. (Deyim 1893 de Durkheim tarafından ortaya atılır, günümüze Metom ulaştırır.) Anomy: Kuralsızlık, mototsuzluk, kuşkulu olma, emin olmama. Anomy intihar teorisini açıklayan.

Dünyada öğrenci olaylarının dinmesi, en şiddetli anlarında dahi yaranmaların olması; buna karşılık Türkiye'de olayların devam etmesi ve ölümlerle sonuçlanması - sadece ve sadece - Anomy ile izah edilir. Ve bizi bu Anomy ortamına BATILILAŞMA İHANETİ getirmiştir. Sağda ve Solda vuruşanlar (biz böyle bir kriterde yokuz!) burjuvazinin eğitim çarklarından yetişmiştir! Yıllardır eğitim müesseselerine nihilizmin, anarşinin tohumları ekilmiştir! Şimdi de hasat günü! Her çiftçi kendi harmanından sorumludur!

C. 6 — Biz slogan diye bir şey tanımıyor ve karşısında olduğumuzu her defasında söylüyoruz.

C. 7 — Komünizm... Sosyalizmin evrimiyle gerçekleşeceği ileri sürülen sınıfsız toplum düzeni, Marks ve Engels-tarafından «İlmi sosyalizm» adı verilir. Ama, onlar tarafından tarif edilmemiş ve düşünce plânında kalmıştır. Hiç bir sosyalist ülke günümüze kadar dünya üzerinde bu iddia edilen evreye varamadı. Marks ve özellikle Engels, Komünizm üzerine derinlemesine bilgi verememişlerdir. «Komünizmde devlet vardır, yoktur» tartışması ve bir çok tartışmalar bu yüzdendir. Siz, bana «Komünizmi nasıl değerlendiriyorsunuz?» derken şimdi anlattığım komünizmi kastediyorsunuz. İlk toplumların ortaklaşa yaşayışıyla; İran mezdeklerinden günümüze kadar gelen düşünceyle; ilk toplumların yaşayışından ilham alarak çeşitli örnek toplum düşleri kuran komünizmle; benim konuşmamda belirttiğim komünizm arasında çok fark vardır. Ve sizler bunu sormuyorsunuz, sanırım!

Marks ve Engels, hastalıklı bir toplumun ve belirli bir çağın adamıdır. Yani sınıflardan oluşan batının ve 19. yüzyılın Avrupa 15. yüzyıldan itibaren şu düşüncesini kesinlikle ortaya koyar; «Batı (Yani Avrupa) kültürdür, medeniyettir. Avrupa'nın dışındaki diğer dünya ülkeleri ve bu ülkelerin insanları yığındır, sürütüdür. Yani güdülecek kaz sürüsü.» Aslında bu düşünce Herodot'la başlar da diyebiliriz. Açıkçası batı, tek-nikle tabiatın içine girmeyen, materyalist olmayanları beğenmez, ciddiye almaz. Her atama, çıkar, menfaat, namussuzluk dolu olan batı, bizden ayrı olarak, sınıflı bir yapıya da sahip. Ve her sistem, ideoloji ve dünya görüşü bir sınıf üzerinde yükselir. Sınıf olamayan aydınlar da, belirli bir sınıfın müdafaasını yüklenirler. Çok girift bir yapıya sahip Avrupa ve ideolojileri, sınıfsız bir yapıya sahip ülkelerde söz sahibi olamaz. Materyalist olmayanları avrupalı anlayamaz. Bizse Selçuklulardan beri İslâm'a inanıyoruz. Yani, fizik ve fizikötesi dünyaya... Avrupa'nın dünya görüşleri yüzyılların eseri. Herbiri üzerinde uzun uzadıya, inceden inceye gecen gündüzlü çalıştı. Avrupa, 1789 Fransa ihtilali hukuki eşitlik getirmişti. Marksizm iktisadi eşitlik peşinde. Marksizm, Avrupalının rüyası. Avrupa aydını kurtuluşu bu afyonda arıyor. Bizimkiler de.

Faşizm'e gelince... Yıl; 1942 - 45, Ülke: İtalya. Bu rejim sosyalizme ve özellikle Marksizm'e bir tepki olarak doğmuştur. Totalkiter bir otorite rejimi. Mülkiyet hakkı ve kapitalizm devam etmekle birlikte, ekonomik organlar siyasi iktidarın mutlak kontrolü altındadır. Ekonominin bünyesi, Korporatizme göre şekillenmiştir.

Faşizm denilince; Franco, Salazar, Dolfuss da gelir aklı. İkinci Cihan savaşından sonra, Faşizm kelimesi daha geniş bir anlamda kullanılır... Nasyonal Sosyalizmde, Korporatizm yoktur. Faşizm bir devletpe-restliktir. Oysa Hitler için devlet basit bir alettir, basit bir kalıptır. Önemli olarak kabul edilen, kan birliğidir. Lenin'in devlet ve ihtilâl'ine karşılık, Hitler'in devlet ve ırk, Faşizm Marksçı dünya görüşünün karşısına dikilen ve sınıfın yerine ırkı çıkararak «Garip ve gerici» bir görüş Faşizm «Mahşeri çılgınlık» Faşizme göre; dünya tarihinin ve insan medeniyetinin kaynağı kan ve ırktır. Yine faşizme göre, insanlığın ilk suçu; kan ve ırk kanununu çiğnemesidir. Görüldüğü gibi Faşizm de Avrupa'nın pisliklerini yüklenmiştir. Bu öylesine bir yükleniştir ki Avrupalılar bile lânet yağdırır Faşizme. Belki de tarih boyu yapılan hataları Faşizme yükliyorlar sadece.

Faşizm bir doktrin de değildir. Nasyonal Sosyalizm onun kadar da değil. 1919 da Mussolini; «Bizim doktrinimiz eylemdir» diyordu. İnkıtlık ideoloji olamaz, olsa Bengson'un dediği gibi bir psikolojidir. Marksizmin en ahmağı, en tehlikelidir. Nasyonal Sosyalizm her namuslu insanı isyana sürükleyei bir sahtekârlıktır. Gelişen toplumlarda insanı insanla kaynaştıran, yığını millet yapan inanç birliğidir. İnsanlar kardeş-tir, diyor İslâmiyet. İnsanlaşmak, biyolojinin esaretinden kurtulmaktır. Sonuç : Komünizm de, Faşizm de idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir.

Yalnız şunu açıklamakta fayda görüyorum : Türkiye'de anarşist ve faşist yoktur. Faşizm, yeniden hortlayabilir mi? Duverger, mümkün diyor... Bazı yıkımlardan bahsedilebilir... Ama Türkiye'de anarşist de yoktur. Tam bir anarşi olduğu söylenebilir.

C. 8 — Demokratik sağ, Demokratik sol, sağ ve sol bugün için vu-zuha kavuşmuş kavramlar değil. İnsanlara düşünce değil sloganlar hâkim. Muhakeme değil eylem hâkim. Ama nasıl eylem. Yine mütefekkirimizin dediği fikri çağdaşlaşma devremiz bir karnaval balosudur. Günümüzde herşeyimize hâkim bir dünya görüşümüz olmadığı için nesilleri sevk ve idare edecek, onların tutunabilecekleri, bağlanacakları bir otorite, bir mekanizma olmadığı için nesiller arasında büyük uçurumlar olduğu gibi aynı görüşü muhtelif yönleri ile kabul edip bütününden tecrit etmek yoluna giden nesiller vardır. İşte; bu, irfanın menşei olan, maarifin olmayışındandır.

Bugün imanlı neslin varlığı hesapların iflâsa müncer bütün ilkele-  
rin sökmeyişile hele determinizmin cevapsız kalışıyla bir nesil yetişti.  
Ama bu nesil hüdânâbit bir nesildir. Bu nesil kendini bulma devresinde-  
dir. Dünya görüşünü arıyor, mazisini arıyor, mukaddeslerini arıyor. Ben  
eminim ki bu mukaddeslerinde mutlaka birleşecektir. Zaten gerçek oto-  
riteler de mukaddeslerdir.

Fransız kriteriyle ayrılan sağ ve solda biz yokuz! Avrupa'da bozula  
bozula bir sınıf yalanı biçimine sokulmuş olan Hıristiyanlığın tesiri al-  
tında kalanlar sağcıdır, sosyalistler solcu! Ve günümüzde bu kriter ge-  
çerlidir. Biz bu kriterin tamamen dışındayız!

Sağdaki bölünmeler... Sermayenin ve materyalizmin oynacağı olan-  
lar mutlaka değişik biçimler kazanacaktır. Bugün sağdaki bölünmeler fi-  
nans/kapitalin tesiri altında kalıp kalmamasıyla ilgilidir.

Kesinlikle ortaya koyacağım şu cümle yeterlidir: Yükselen iman  
kavganızı bütün imkânlarıyla boğmak isteyen mevcut sisteme karşı her  
radikal karşı oluş (muhalafet) günümüz için bütün (global) olmak zo-  
rundadır!

C. 9 — Devletler gerçekler üzerine kurulur. Neden biz 200 yıldır,  
göçebe hayatı yaşar gibi ithâl malı sistemlerin şikâriyuz? Mirasımıza niçin  
reddediyoruz? Biz reddetsek de mazi bizi bırakmıyor. Hâlâ Sadık Rifat  
Paşa'nın «Devlet-i Âliye batıyı aynen taklit etmelidir.» bürokrasi ferma-  
nı, bürokrasi zihniyeti, şikâr olmuş bürokrasinin düzeni halinde. Üç  
kıtayı sömürerek palazlanan ve buna liberalizm ve bundan da iktisadi bir  
doktrin haline getirdiği kapitalizmi tatbik ediyoruz. Bu tasmayı boynu-  
muzda taşımaya mecbur muyuz? Sebül, sebülullah bunlar kimin lügâtın-  
da vardır? Elbette bizim. Elbette o ihtişamın. Bunlar nerde? Onu bul-  
lahım. Asayiş berkemal derken ne oldu? Dökme su ile değirmen dönmez.  
İthâl malı olan zora, yalana, sloganlara dayanan sistemler elbette açık  
verecekler, elbette yıkılacaklar. Elbette fanidirler. Gönüle dayanmayan,  
Yunus'u, Mevlâna'sı olmayan bir sistem elbette anarşinin, terörün, şaki-  
liğin kol gezdiği, at oynattığı bir meydan olur.

Türkiye kendine artık yeniden bir yön vermelidir. Tarihi nizamına  
bağlı olarak bir yön.

YANKI MECMUASI...

Mayıs ayında Erzurum'da patlak veren olaylar üzerine Genel Baş-  
kanımız Rüşti Ecevit Ankara'da çıkan haftalık Yankı Mecmuasının so-  
rularını şöyle cevaplandırmıştır: (24 - 30 Mayıs 1976, Sayı: 271'de neş-  
redilmiştir.)

YANKI — MTTB'nin gençlik içindeki durumu nedir?

ECEVİT — MTTB her zaman müsbet faaliyetleri ile Türk yüksek  
tahsil gençliği ve Türk milletinin takdirini kazanmış bir teşkilâttir. Me-  
selelere lâf plânından öte gerçek çözüm yolları getiren ve bizzat tatbik  
ederek devam ettiren MTTB'nin meselelerin yaygarasını yapanlar ve et-  
kârı umumiyeye değişik şekilde aksettiren bazı grup ve teşkilâtların se-  
sinizi duyurmadığımızı söylemeleri birşey ifade etmez. MTTB'yi herkes  
çok iyi tanır. Ama tanımamazlıktan gelenlere söyleyecek birşeyimiz yok-  
tur.

YANKI — Bugün gençlik kesimindeki durumu nasıl yorumluyorsu-  
nuz? MTTB'nin çatışmalar karşısında tutumu ne olacak?

ECEVİT — Bugün gençlikten öte, Türkiye'deki bütün müesseselerde  
huzursuzluk vardır. Bu hususlara ilkökul talebesinden dağdaki çobana  
kadar herkesin güleceği bazı tedbirlerle çözüm yolu getirilemez. Lâfla,  
edebiyat yapmakla da çözüm yolu getirilemez. Hele sokaklarda tepin-  
mekle, bağırarak, hakkını gasbetmekle hiç halledilemez. Aksine bu Tür-  
kiye'yi iç kavgaya sürükler. Bu, Türk milleti ve gençliği için çok acını-  
lacak bir durumdur. Meselelerin sokakta halledilemeyeceğini gayet iyi bi-  
len teşkilâtımız, bugünkü «kan davası» görünümüne giren hadiselerle ka-  
rışmamak kararı almıştır. Bizleri de bu adı hareketlere karıştırmak için  
epeyce gayret sarfeden güçlerin oyununa bugüne kadar gelmedik ve gel-  
miyeceğiz de. Ama bu hiçbir zaman ne olursa olsun susacağız manâsını  
taşımaz. Bize saldırı yapılırsa muhakkak cevabı verilir. Biz saldırgan de-  
ğiliz fakat saldırganın haddini bildirmesini biliriz.

YANKI — MTTB yurdun hangi yörelerinde daha güçlü?

ECEVİT — MTTB'nin zayıf olduğu bir bölge düşünülemez. Yurt sat-  
hına yayılmış teşkilâtımız nisbet itibariyle her yerde güçlülüğünü tefrik  
edilemeyecek derecede korumaktadır. Hiçbir zaman Erzurum'daki son  
hadiseler, ancak bazı bölgelerde kendimizi gösterebilme gücüne sahip ol-  
duğumuz intibamı uyandırmaz. Bu sadece o bölgede bize daha fazla sal-  
dırışın ifadesidir.

YANKI — Erzurum'da Ülkü Ocaklılarla MTTB'liler neden çatıştı?

ECEVİT — Erzurum'da bir saldırganlık eseri olarak hadiseler bize  
karşı girişilmiş imha, yoketme ve hakim olma arzularının doğurduğu ne-  
ticelerdir. Hadiseler her nerede ve zahiri ne sebeple çıkmış olursa olsun,  
başka bir gayenin eseri değildir.

YANKI — Son yıllardaki hadiselerde hiç ölen arkadaşınız oldu mu?

ECEVİT — Hayır, son yıllardaki hadiseler esnasında ölen hiçbir arkadaşımız olmamıştır. Bunca zaman bize yapılan saldırıları bu satırlarda tasnif etmek imkânsızdır. Ancak, bütün bu saldırılar Erzurum'da olduğu gibi aynı gayeden neşet etmektedir.

YANKI — Bu saldırılar sürerse ne yapacaksınız?

ECEVİT — Hadiselere herşeye rağmen girmemeye kararlıyız. Ancak saldırılara gereken cevabı vermeyi de bir vazife telâkki ediyoruz. Ancak biz hadiseleri, o andaki durumdan öte, davamız açısından, memleketimiz ve gençliğimizin geleceği bakımından değerlendiririz. Biz her hareketimizde dâvamızın ve gençliğimizin zarar görmemesini isteriz.

## **BÖLÜM VII**

### **TAŞRA TEŞKİLATLARI**

[www.mttb.com.tr](http://www.mttb.com.tr)

## ADANA TEŞKİLATI

Başkan : Mehmet YAĞCI - Bekir ESER - Hüsameddin DALKILIÇ  
Sekreter : Ramazan DEĞER, Ali FIRAT  
Muhasep : Recep SIVRI - Mehmet YAĞCI

### İHTİSAS KOMİSYONLARI

Orta öğretim Komitesi Başkanı : Nihat ÖZDEMİR  
Trafik Eğitim Müdürü : Ramazan ŞİMŞEK  
Kütüphane Müdürü : Saadettin GÜL  
Adana Teşkilât Koordinatörü : İsmet TOLU  
Tiyatro Müdürü : Mehmet ERTEM  
İrtibat Müdürü : Mehmet DEMİR  
Spor Müdürü : İbrahim DÖNMEZ

M.T.T.B.'nin 60. Kuruluş yıldönümü 4 Aralık 1974 günü teşkilât binamızda seçkin davetlilerin katılımıyla kutlanmıştır.



Kuruluş Gecesi'ne iştirak eden misafirler

### Konferanslar :

20. Mart. 1976 günü tarihçi muharrir Mustafa Müftüoğlu Adana Rifat Düğün salonunda «Yakın Tarihimizden Gerçekler» mevzulu konferansını salonu dolduran büyük kalabalığa hitaben vermiştir.

8. Mayıs. 1976 günü teşkilatımızın daveti üzerine Zübeyir Yetik Adana'ya gelmiş ve Tümtiş düğün salonunda «Gençliğin Çalışmasındaki Temel Prensipler» mevzulu konferansını vermiştir.

Seminerler : Derneğimiz binasında muhtelif tarihlerde bir hafta veya iki haftalık fasillarla aşağıdaki seminerler verilmiştir.



Bir semineri takip eden gençler

Ramazan Değer : «İslâm ve Diğer Sistemlere Göre İnsan»  
Hüsamettin Dalkılıç : «Beşeri Sistemler ve İslâm»  
Ramazan Değer : «İslâm'da ve Günümüzde Kadın»  
Abdül Mudtalip Dere : «Gençlik Meseleleri»  
Mehmet Ali Nantı : «Materyalist Felsefe»  
Erol Sevim : «Osmanlı Tarihi»  
Ziyaettin Yağcı : «Sohbet Toplantısı»  
Abdül Kadir Kutucu : «İslâm Ülkelerindeki Durum»  
Cemalettin Kaplan : «Felsefe de Allah'ın Varlığını Kabul Eder»  
Muammer Korkmaz : «İktisadi Düzenlerin Mukayesesi»  
Nuri Poyraz : «İslâm'ın Prensipleri»  
Mehmet Bilgiç : «İslâmî Şuur»  
Kemal Kelleci : «Mücerret İslâmcılıktan Müşahhas İslâmcılığa Geçiş»  
Süleyman Kaya : «İslâm'da İman»  
Hasan Aksay : «Sohbet Toplantısı»  
Zübeyir Yetik : «Mecelle»  
Zübeyir Yetik : «Sohbet Toplantısı»

Teşkilatımız bir kaç ay yaptığı hazırlıktan sonra Büyük Akın isimli dergiyi çıkarmaya başlamıştır. Çeşitli kitabeveleri ile anlaşarak getirtilen kitaplar tenzilatlı olarak talebe arkadaşlara verilmiş ve satılmıştır.



Teşkilât mensupları bir sohbet sırasında



Gençler Kitaphk'tan kitap seçiyorlar

23. Nisan 1976 tarihinden başlamak üzere üç günlük Akdeniz sahili gezisi yapılmış ve gezimize iştirak eden Tiyatro Müdürlüğümüzün sahneye koyduğu Uyanış Piyesi 24. Nisanda Anamur, M.T.T.B.'nin açılışında ve 25 Nisan'da Antalya'da oynanmış ve çevrede takdir toplamıştır. Gezi boyunca tarihi yerler gezilmiş ve ilgililerden bilgi alınmıştır.

Mevlâna Haftası dolayısıyla bir grup arkadaşımız Konya'ya gitmiş, Mevlâna törenlerini izlemiş, Konya'nın tarihi güzel yerleri gezilmiştir.

29. Mayıs günü İstanbul'un Fethini Kutlama Törenlerine katılmak üzere bir otobüsle İstanbul'a hareket edilmiş, törenler izlenmiş ve yürüyüşe katıldıktan sonra Adana'ya dönmüştür.



İstanbul Feth Mitingi'ne katılan Adana MTTB'çiler

Teşkilâtımız Tiyatro Müdürlüğünün sahneye koyduğu Uyanış piyesi Tarsus, Dört Yol, Anamur, Alanya - Antalya, Osmaniye, Kozan, Feke, Adana, Islâhiye'de sahneye konmuş ve büyük ilgi görmüştür.

İlk defa bu sene teessüs ettirilen Trafik Müdürlüğümüz sayesinde öğrenci ve öğretim üyelerine Trafik ehliyeti almaları için yardımcı ve aracı olunmuş ve takriben 150 kişi bu faaliyetten faydalanmıştır.

Her onbeş günde bir orta Öğretim talebeleriyle ayrı toplantı yapılmış ve okullardaki hareket tarzları izah edilmiştir. Ayrıca her okuldan bir temsilci seçilmiş, bu vesile ile okullardan haberdar olunmuştur.

Ü.G.D.İ : Bütün yurtda olduğu gibi Adana'da da Üniversitelerarası Deneme İmtihanı yapılmış ve 700 kişi imtihana girmiştir.

## OSMANIYE TEŞKİLÂTI

### Seminerler :

İsmet Orhan - İman ve Ahlâk  
Yük. Müh. Sami Kılıç - Kaynağa Dönüş  
İbrahim Ergeç - İlim ve İslâm  
Muammer Korkmaz - İslâm ve Beşeri Sistem  
Hasan Kasır - Tarih Süreci İçerisinde İslâmî Edebiyat  
Naci Şahin - İslâm Savaşçısı  
İsmail Tutuş - İlâhî Nizam  
Mehmet Tülüçü - Milliyetçilik Anlayışımız  
Hüsameddin Dalkılıç - Tebliğ Metodu  
Nafiz Akınoğlu - İslâm ve Ahlâk

### Konferanslar :

1.5.1976'da Adana Merkez Vaizi Mehmet Bilgiç «İslâm'da Cihad»,  
2.8.1976 da da Zübeyir Yetik «Gençliğin Hareket Prensipleri» mevzuula-  
rında konferanslar vermişlerdir.

Sahneye konan «Zamane Çocuğu» piyesi 23.4.1976 da oynanmış, da-  
ha sonra da köylerde gösterilmiştir.

## KÂHTA TEŞKİLÂTI (ADIYAMAN)

### Seminerler ve konferanslar :

10.1.1976 da Ramazan Demirel, 21.3.1976 da Öğretmen Ahmet Bulut,  
13.3.1976 da Adıyaman Merkez Vaizi Mazhar Bilgin, 15.12.1976 da Ab-  
dülkadir Gözleyici, 11.2.1976 da İbrahim Çakallı, 28.10.1975 de Açılış Ge-  
cesi'nde Adıyaman Müftüsü, 11.11.1975 de Ali Öncü, 20.11.1975 de Ab-  
dülkadir Kırmızı konuşmuşlardır.

12.7.1976 da Adıyaman'a bir gezi tertip edilmiştir. Aynı gezide Adı-  
yaman'da bir de geceye iştirak edilmiştir.

## AFYON TEŞKİLÂTI

Teşkilâtımız 1975 yaz dönemi içerisinde Osmanlıca, teknik resim  
ve makina bilgisi kursları açarak talebe kardeşlerimize yardımcı olmuş,  
ayrıca spor kulübünü kurarak beden ve fikren güçlü nesillere doğru  
parolamızı tatbik etmiştir.

18 Kasım 1975 de Hasan Nail Canat yönetimindeki Hilâl Sahnesini  
davet ederek Günahkâr Baba temsilini Afyon'da oynamalarını sağla-  
mıştır.

Seminer ve konferans toplantıları programımız ise şu şekilde tertip  
edilerek yapılmıştır :

6 Aralık 1975 de İlim-İnsan ve İslâm mevzulu seminer Ziya Ercan  
tarafından verilmiştir.

13 Aralık 1975 de İslâm'da Cihat mevzulu semineri Bekir Bilgin,

20 Aralık 1975 de İslâmın İktisadî Sistemi mevzulu semineri Akif  
Hancıoğlu,

26 Aralık 1975 de Günümüzün Meseleleri mevzulu konferansı As.  
Hayati Yazıcı tarafından verilmiştir.

Aynı gece Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 39. yıl dönümü müna-  
sebetiyle anma gecesi tertip edilmiştir.

3 Ocak 1976 da bir sohbet toplantısı düzenlenmiştir.

10 Ocak 1976 da Müsbet ilim ve İslâm mevzulu seminer Hüseyin  
Camcı tarafından verilmiştir.

17 Ocak 1976 da Afyon'daki orta dereceli okullar arasında bir şiir  
yarışması tertip edilmiştir. Derece alanlara çeşitli hediyeler verilmiştir.

24 Ocak 1976 da «Gençliğimizin Buhranı» mevzulu seminer Ömer  
Yalçın tarafından verilmiştir.

31 Ocak 1976 da bir sohbet toplantısı tertip edilmiştir.

29 Şubat 1976 da tarihçi - yazar Mustafa Müftüoğlu «Yakın Tarihi-  
mizden Gerçekler» mevzulu konferansı vermiştir.

15 Mart 1976 da birinci kuruluş yıl dönümünü idrak eden teşkilâtı-  
mız bu maksatla bir kuruluş çayı vermiştir.



## BOLVADIN TEŞKİLATI

### Seminerler :

İslâmî Gençliğin Stratejisi	: İbrahim Koca
İman Ve Ahlâk	: Ali Ekinci
İslâm'da Kardeşlik	: H. Hüseyin Akgöz
İmanın Aîmetleri ve Akli Deliller	: Ali Okumuş
İktisadî Sistemlerin İncelenmesi	: Hakkı Sezen
Gerçek Tarihimiz	: Ahmet Akyüz
Nasıl Bir Milliyetçilik	: Ali Okumuş
İslâm'da İstisare	: İlhami Köksal
Tarihin Değeri	: Ahmet Akyüz
M. Akifî Anma Gecesi	: Hayati Yazıcı
Türk - İslâm âdetleri	: Mehmet Ali Sönmez
İslâm'da Birlik ve Beraberlik	: Yusuf Türken
İmanlı Gençlik Nasıl Olmalıdır	: İbrahim Koca
Batılılaşma	: Fikret Kehribar
M. Cemiloğlu Anıldı	: İbrahim Koca
Buhranın Nedenleri	: Ali Okumuş
İslâm'da Hukuk	: Av. Osman Öztürk
Gaye ve Biz	: İlhami Köksal

### Konferans :

29 Şubat 1976 Konu : Devleştirilen Cüceler  
Hatip : Mustafa Müftüoğlu

Öğrenciler İçin Faydalı Olan Kitaplardan tenzilatlı olarak kitap getirilmiş ve bu kitaplar indirimli olarak satılmıştır.

Doğanhisar M.T.T.B. Teşkilâtının oynadığı «ZAMANE ÇOCUĞU» piyesi gösterilmiştir.

Sömestri tatilinde Hasan Nail Canat yönetimindeki «GÜNAHKÂR BABA» piyesi oynatılmıştır.

## AMASYA TEŞKİLATI

Teşkilât 22.2.1976 da yapılan açılış merasimi ile faaliyetlerine başladı. Merasimin açılış konuşmasını başkan Doğan Saraçoğlu yapmış, daha sonra M.T.T.B. Genel Sekreteri Kasım Yapıcı da bir konuşma yapmıştır. Mustafa Müftüoğlu ise Yakın Tarihimizden Gerçekler adlı konferansı vermiştir.

18 Mart 1976 da Çanakale Şehitlerini anma gecesi tertip edilmiş, konuşmalardan sonra Tokat M.T.T.B. Teşkilâtı'nın hazırladığı «Şeytanın Düzeni» piyesi temsil edilmiştir. 4.4.1976 Pazar günü Abdullah Kars'ın hazırladığı «Yazlamayan Eser» ve 15. Mayıs 1976'da da «Zamane Çocuğu» temsil edilmiştir.

15 Mayıs'ta Orta dereceli okullar arası «Günümüzde Eğitim» mevzuu kompozisyon yarışması tertip edilmiştir.

Kitap Klübü de teşkilâtta tenzilatlı olarak kitap satışına devam etmektedir. Spor Müdürü Faik Çıplak idaresinde taekwando çalışmalarını sürdürülmektedir.

Teşkilâtımızda yapılan ve büyük alâka gören konferans ve seminerler ise şöyledir :

Doğan Saraçoğlu	: İslâm'da Faiz
Nedim Çeker	: M.T.T.B.'nin Gayesi
Ahmet Bilgen	: Zamanın Gençliği
Recep Katurcı	: İslâm'da İktisat
Ömer Celep	: Günümüzde Anarşi
Yahya Düzenli	: Komünizm ve Siyonizm
Halil Bilir	: İnsanın Yaradılış Gayesi

### İdareciler :

Başkan : Doğan Saraçoğlu

Sekreter : Ömer Celep

Muhasip : Abidin Özcan

### Müdürler :

Sosyal Faaliyetler Müdürü : Ramazan Çelebi

Kültür Müdürü : Kaya Gözütok

Kitaplık Müdürü : Mehmed Demir

Tiyatro Müdürü : Üzeyir Arıcan

Gezi Müdürü : Mehmed Sezer

Spor Müdürü : Faik Çıplak

## ANKARA TEŞKİLÂTI

Üniversitenin açılış tarihi olan 3 Kasım 1975 den sonra teşkilâtımız sıkı bir çalışma içine girmiştir. Bu çalışmalar müdürlüklerin faaliyetleri arasına girmektedir. Ramazanın 28. günü M.T.T.B. Ankara Teşkilât Salonu'nda yüksek tahsil gençliğine verilen iftar yemeği 53. Dönem çalışmalarına bir başlangıç olmuştur. Yemekte eski M.T.T.B.'lilerden Burhanettin Kayhan, Hüseyin Coşkun ve Mustafa Yazgan da hazır bulunmuşlardır.



İftar yemeğinden bir görünüş

Kültür Müdürlüğü : Ali Dursun, Nevzat Ustaoglu

Kültür Müdürlüğü ilk seminerini M.T.T.B. eski Genel Başkanı Burhanettin Kayhan'a verdirmiştir. Mevzuu: «Gençlik ve Stratejimiz».

İkincisini ise M.T.T.B. eski Genel Sekreteri ve İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürü Hüseyin Coşkun «Türkiye'de Gençlik Meseleleri» mevzuunda vermiştir. Üçüncüsünü de Sümerbank Genel Müd. Mua. Erhan Yülek vermiştir.

Daha sonra ise Mustafa Yazgan dikkatle izlenen bir seminer vermiştir.

Ustad Necip Fazıl Kısaksürek'te 9 Nisan 1976 Cuma günü saat 21.00 de Arı Sinemasında «Tarihte Yobazlık ve Yobaz» isimli konferansını vermiştir.



Ustad, mahşerî kalabalığa hitabediyor



Başkan Tevfik Arslan, Millî Gençlik Gecesi'nin açılış konuşmasını yapıyor.

23 Mayıs 1976 akşamı Ankara Atatürk Spor Sarayı'nda tertip edilen «Millî Gençlik Gecesi» Teşkilât Başkanı Tevfik Arslan'ın konuşma-

siyla açılmış, Genel Başkan Rüştü Ecevit ve Ustada Necip Fazıl Kısakürek te birer konuşma yapmışlardır. Gece çeşitli gösterilerle sona ermiştir.

Eğitim Müdürlüğü : Oktay Kılıç

Yer problemi dolayısı ile bu yıl üniversite hazırlık kursları tertip edilmemiştir. Ü.G.D. İmtihanı yapılmış ve 1500 kişinin üstünde talebe katılmıştır. İmtihan Ankara içinde dört lisede yapılmıştır.



Başkan Tevfik Arslan, imtihanın yapıldığı salonlardan birini denetliyor

Tiyatro Müdürlüğü : Mahmut Güler

Hasan Nâil Canat'ın sahnelediği «Günahkâr Baba» piyesi üç kere temsil ettirilmiştir. Yazılmayan Eser piyesi de getirilerek Ankara'ya gösterilmiştir.

Basın Yayın Müdürlüğü :

«Mutlak Fikre Davet» adlı dergiyi Orta Öğrenim Komitesi ile ortaklaşarak çıkarmışlardır. Ankara'da dağıtılan bildirileri toplayıp dosyalamak ve kendi bildirimlerini, ilân ve afişlerini basturmakta büyük hizmet göstermişlerdir.

Kitaplık Müdürlüğü : Hüseyin Çelebi, Mehmet Doğan

Çok fazla İslâmî neşriyat Kitaplık Müdürlüğü vasıtasıyla tenzilâth olarak satılmaktadır. Kitapların bir kısmı okumak isteyenlere ödünç ve-

rilmektedir. Yüksek tahsil gençliğinin de müstefid olduğu kaynak kitaplar dahil yaklaşık beş bin adet kitap bulunmaktadır kitaplıkta.

Trafik Müdürlüğü : Ahmet Özsoy

Öğretim yılı başında faaliyete başlayan müdürlük, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü gruptaki kursiyerlerin imtihanları neticesinde ehliyetlerini vermiştir. Kurslar haftada üç gün olmak üzere devam etmiştir. Kurslar M.T.T.B. salonunda ve komiser nezaretinde yapılmaktadır.



Kitaplık'tan kitap beğenenler

Turizm Müdürlüğü : Ahmet Şimşek

Çanakkale'den dönüşte Bursa, İstanbul Fetih Mitingi'nden dönüşte İstanbul ve Sakarya şehirleri gezilmiş, tarihî ve turistik yerler görülmüştür. Orta Öğretim Komitesi'nin Konya gezisine de iştirak edilerek Konya'nın tarihî yerleri hakkında malûmat verilmiştir.

Spor Müdürlüğü :

Üniversitelerin açılmasından sonra Yenimahalle'de bir spor salonu açılmış ve 50 şer kişilik dört grup halinde karate çalışmaları sürdürülmüştür.

1 Ağustos 1976 da Teşkilâtımız tarafından Antalya'da 50 kişilik 20 gün süreli bir deniz kampı açılmış ve Ali Dursun tarafından idare edilmiştir. Kampta çeşitli spor çalışmaları da yapılmıştır.

Orta Öğrenim Komitesi :

Başkan : Mehmet Tellioglu

Sekreter : Halil Orak

Ankara orta dereceli okullardan 650 üyesi bulunan Orta Öğrenim Komitesi faaliyetlerini şu kollar vasıtasıyla yürütmüştür :

**Kültür ve Edebiyat Kolu :** Yapılan seminerler; Hüseyin Coşkun, Mehmet Emin Ertuğrul, Burhanettin Kayhan, A. Ekrem Akkor, Tevfik Arslan, Ziyaeddin Yağcı, Mehmet Sevim, Oktay Kılıç, Mümin Şahin tarafından verilmiştir. Bu arada bazı münazaralar yapılmış, sohbetler edilmiştir.

**Basın Yayın Kolu :** Basın Yayın Müdürlüğü ile ortaklaşa Mutlak Fikre Davet mecmuasını çıkarmıştır.

**Mektuplaşma ve İrtibat Kolu :** Yaptığı en önemli faaliyet, meslek okullarında okuyan ve staj yapacak olan talebelere staj yeri bulmak olmuştur.

**Gezi Kolu :** Çanakkale'ye iştirak edilmiş ve Konya'ya bir gezi tertip edilmiştir. Çubuk kazası ve Ülker Bisküvi Fabrikası da gezilmiştir.

**Kitaplık Kolu :** Kitaplıkta bulunmayan kitaplar temin edilerek okumalarını sağlamış ödünç kitap verme işlemini yürütmüştür.

**Tiyatro Kolu :** «Günahkâr Baba» ve «Yazılmayan Eser»in oynanmasında yardımcı olunmuştur.



Yunanistan Büyükelçiliğine siyah çelenk koyan MTTB'çiler

**Spor Kolu :** Bir grup Orta Öğreniminin Vakıflar Yurdu Salonunda taekwando ve karate çalışmaları temin edilmiştir.

**Anket ve İstatistik Kolu :** Çeşitli mevzualarda anket yapmış, bazı devlet kademesindeki yetkililerle röportajlar yapılmıştır.

M.T.T.B. Ankara Bölge toplantısı Teşkilât salonunda gerçekleştirilmiş, 10 Ocak «İhtar Yürüyüşü» de olgun bir hava içinde geçmiş ve Tandoğan'dan Kurtuluş'a kadar devam etmiştir.

Paris ve Viyana Büyükelçilerimizin öldürülmesiyle Yunan Büyükelçiliğine siyah çelenk konulmuş ve haç yakılmıştır. ÜSS. adaylarına yardımcı olmak gayesiyle de Otogar'da bir Rehber Bürosu açılmıştır.

29 Mayıs İstanbul Fetih Mitingine ise M.T.T.B. Ankara Teşkilâtı 5 otobüs ve 250 gençle iştirak etmiştir.



Otogar Rehber Bürosu'nun tabelası

#### ALTINDAĞ TEŞKİLÂTI

27 Ekim 1975 Tarihinde faaliyetlerine başlayan Teşkilâtımız çalışmalarını aşağıda belirtilen müdürlüklerce yürütmektedir :

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1 — Kültür Müdürlüğü     | : Hayatı Asiltürk |
| 2 — Kitaplık Müdürlüğü   | : Hamdi Ünlü      |
| 3 — Spor Müdürlüğü       | : İlyas Gülseven  |
| 4 — İstihbarat Müdürlüğü | : Ali İnci        |

Çevredeki Ortaokul ve Lise öğrencileri için ders programları hazırlanmış, büyük ilgi görmüştür.

Lise ve Ortaokul Talebeleri için ücretsiz yardımcı kurslar düzenlenmiş olup, aralıksız devam etmektedir. (Cebir - Fizik - İngilizce - Fransızca derslerinden.)

Şu anda «400» civarında bir kitaba sahip olan teşkilatımız, talebe kardeşlerimizin ve çevre sakinlerinin kitap taleplerini karşılamakta ve fikren gelişmelerine faydalı olmağa çalışmaktadır.

İndirimli fiyatla kitap satışları yapmaktadır.

Spor Müdürlüğü Karete - Kung-fu çalışmalarını başlatmış, şu anda 60 kişinin katıldığı çalışmalar büyük ilgi görmüş, Kültür Müdürlüğü çalışmalarında önemli fayda sağlanmıştır.

#### BEYPAZARI TEŞKİLATI

Beypazarı M.T.T.B. Kültür Kolu 23/3/1976 Cumartesi günü Çanakkale Şehitlerini anma günü düzenlemiş ve aynı günün gecesi büyük bir kalabalık önünde teşkilatımız mensupları tarafından icra edilmiştir.

İdris Özdemir tarafından «İslâmın İlme Verdiği Önem» mevzuunda seminer verilmiştir.

Bir bölümü tamamlanan Tacettin Köyü Kitaplığı açılmıştır.

23.5.1976'da Ankara'da yapılan Millî Gençlik Gecesi'ne teşkilât olarak katılmıştır.

29 Mayıs 1976 tarihinde M.T.T.B. Beypazarı teşkilâtı olarak Fethin 523. yıldönümü münasebetiyle bir program hazırlanmıştır.

15 Mart 1976 tarihinden itibaren Teşkilatımız Spor Kolu tarafından «Taekwando» çalışmaları başlatılmıştır. Haftada iki gün yapılan bu çalışmalara oldukça ilgi gösterilmiştir.

1 Haziran 1976 Tarihinden itibaren KURAN-I KERİM ve AKAİD Dallarında kurslar vermeye başlanmıştır.

Kazamız merkez caminde verilen bu kurslara orta dereceli okul talebeleri ve kazamız halkı çok rağbet etmiştir.

26/6/1976 Günü Teşkilatımız tarafından düzenlenen KOMPOZİSYON Yarışması olgun bir hava içinde geçmiştir. Yarışmanın birincisine ve ikincisine kitap hediye edilmiştir.

Teşkilatımız KİTAPLIK KULÜBÜ devamlı olarak öğrencilere ve halka açık kitap satışları devam etmektedir.

#### KIRIKKALE TEŞKİLATI

Başkan	: Cemil DİLSİZ - Murat YILMAZER
Sekreter	: Murat YILMAZER
Sekreter Yrd.	: Salih YAĞLI
Muhasip	: Zeki BATTALOĞLU
Eğitim Müdürü	: Ömer GUZEY
Kitaplık Müdürü	: Cemal AYDOĞAN - Hürşit GÜNDOĞAN
Basın-Yayın Müdürü	: Mustafa KARAKOÇ - Ömer ATEŞ
Tiyatro Müdürü	: Salih SARIEL
Teşkilatlarla İrtibat Md.	: Kemal KESKİN
Spor Müdürü	: Cengiz KARAYEL
Öğrenci İşleri Müdürü	: İshak GÜREL Enver YAĞLI
Kültür Müdürü	: Sabri ACAR

Orta Tahsil gençliğinin derslerinde ve Üniversiteye girişlerinde başarılı olabilmeleri için çalışmış ve bunun için tecrübeli bir kadro ile Arapça, Cebir, Geometri, Fizik, Kimya, İngilizce, Ticari Muhasebê derslerinden ücretsiz olarak kurslar vermiştir.

Seminerlerimiz şunlardır :

<u>Seminerin ismi</u>	<u>Seminercinin ismi</u>
MTTB nin tarihçesi	Murat YILMAZER
Sohbet	Doğan TANRIVERDİ
İman ve Aksiyon	Cemil DİLSİZ
Doğu Batı Sentezi	Necmettin ALTAY
Komple Moral Eğitim ve Türkiye'de gurupların nedenleri	Ahmet ARICA
Kitap ve tanıtma	Cahit YEŞİLYURT
İslâm büyüklerinden örnekler	Metin BAL
Yer yüzünde İslami hareketler.	Abdullah YAĞLI

#### SİNCAN TEŞKİLATI

Başkan	: Sedat Ünlü
Sekreter	: Ahmet Yılmaz
Muhasip	: Mesut Yılmaz

30 Ağustos günü MTTB eski Genel Sekreteri Hüseyin Coşkun'un (Gençliğin Meseleleri ve MTTB) mevzulu semineri ile faaliyete başlamıştır. 18 Ekim 1975 günü açılış merasımı yapıldı. Açılış konuşmasını Baş-

kan Sedat Ünlü yaptı. Aikara M.T.T.B. Teşkilât Başkanı Tevfik Arslan, Konya Milletvekili Reşat Aksoy, M.T.T.B. 49. Dönem Genel Başkanı Burhanettin Kayhan, Ass. Dr. Erman Tuncer, Başbakanlık Müşaviri Yahya Oğuz, Sümerbank Genel Müdürü Kemal Varol, Vakıflar Bankası Genel Müdür Muavini Zeki Sayın, Sincan Lisesi Müdür Muavini Mehmet Yıldız da birer konuşma yaptılar.



Sincan Teşkilâtı Idarecileri bir arada

Cumartesi günleri tertip edilen seminerlerin bir kısmı şöyledir :

- Tahsin Demirkan : Dikkat ve İrade  
 Mehmet Yıldız : İslâm ve İlim  
 İsmet Conkar : İslâm Ortak Pazarı  
 Osman Ermen : Balkanlardaki Osmanlı Eserleri  
 Alpay Karacapınar : Osmanlı İmparatorluğunun Son Zamanları ve Petrol  
 Yusuf Özülker : İslâm'da Tebliğ Metodu.  
 Mehmet Ayyıldız : Edebiyatımızda Gerçek Aşkı İşleyenler  
 Hasan Hulki Mert : İlsâmiyet ve Türklük  
 Ali Turgut : Batılılaşma İhaneti  
 Mustafa Taşçı : Ulu Hakan Abdülhamid Han ve Yakın Tarihimiz  
 Salih Özcan : İslâm Ülkeleri

Bu arada Mehmet Âkifi anma toplantısı yapılmış, Teşkilât içinde «Hamle» isimli bir duvar gazetesi çıkarılmıştır.

15 günlük ödünç kitap fonu tesis edilerek gençlere evinde okuma imkânı verilmiştir. Ankara'daki Taekwando ve karate çalışmalarına da iştirak edilmiştir.

Her hafta Osmanlıca kursları, Mehter çalışmaları da devam ettirilmiştir.

## ANTALYA TEŞKİLATI

İdareciler :

Başkan : Muhittin Karagöz

Sekreter : Adnan Yavuz

Muhasip : Ebu Bekir Kılıç

Yapılan seminerler :

- Mehmet Özer : İslâm'da Kardeşlik  
 Feyzullah Korkmaz : Günlük Hayatımızda Plânlı Çalışma  
 Fevzi Uysal : Sivil Savunma  
 Nazmi Gündüz : İlimden, Felsefeden Dine Doğru  
 Münip Özer : İslâm'da Milliyetçilik  
 Mehmet Özer : İslâm'da Tıp  
 Ali Yüksel : İslâm'da Kadın  
 Hadi Akın : Sendikacılık  
 İsmet Toru : İslâm'da İktisat  
 Hüseyin Tulpar : Türk Münevverleri ve Tarihi  
 Münip Özer : Ahlâk  
 Hadi Akın : İslâm'da Faiz ve Bankacılık



Karateçiler, Antrenörleri Öztan Akay ile

15 Ocak 1976 da Abdullah Kars'ın hazırladığı «Yazılmayan Eser» temsil edilmiştir. Spor çalışmalarını da Boks ve Karate dallarında yapmaktadır. Boks antrenörlüğünü Mustafa Vural yapmaktadır. Karatecileri ise Hüseyin Yumak ve Öztan Akay çalıştırmaktadır.



Boksörler, Antrenör Mustafa Vural ile

20 Şubat 1976 da teşkilâta Edebiyatçı Mehmet Özer tarafından verilen Osmanlıca Kursu açılmıştır.

#### ALANYA TEŞKİLATI

14 Kasım 1975 te İbret Sahnesi'nin hazırladığı İbrahim Ethem temsil edilmiştir. 13 Ocak 1976 da da yine Abdullah Kars'ın hazırladığı «Yazılmayan Eser» temsil edilmiştir. Spor çalışmalarını ise Güreş ve Taekwondo olmak üzere iki dalda devam etmektedir. 15 günlük Gençliğin Sesi adlı duvar gazetesi çıkarılmıştır. Konferans ve seminerler ise şöyledir :

Mustafa Akyol	: Hazreti Peygamberimiz
Selâhattin Sinanoğlu	: Eğitim Meseleleri ve Gençlik
Tevfik Arslan	: Talebe Hadiseleri ve M.T.T.B.
Şevki Ova	: Cehalet Devri, Asrı Saadet ve Bugün
Hüseyin Özdemir	: Namazın Faziletleri
Tahir Büyükkörükçü	: Bugünkü Memleketimizin Durumu
Sabri Erkin	: Rusya ve Rusya'daki Müslümanlar
Fevzi Pehlivanlı	: Millî Klütürümüz ve Genç Nesiller

#### ELMALI TEŞKİLATI

M.T.T.B. Elmalı Teşkilâtı 27 Nisan 1976 da Osman Yumak'ın verdiği Konferansla açılmış ve faaliyetlerine başlamıştır. Kuruluşunda kiralanmış binaya gerekli malzemeler alınarak yurt ihtiyacı karşılanmıştır.

Her hafta dinî ve millî mevzuatlarda seminerler yapılmış, Genel Merkezden gelen kitaplar arkadaşların istifadesine sunulmuştur.

#### AYDIN TEŞKİLATI

İdareciler :

Başkan : H. İbrahim Perçinkaya, Davut Ballı  
Sekreter : A. Kadir Özen, İsmail Mutlu  
Muhasip : Servet Aydın, Said Cankardeş

20.12.1975 te Kapalı Spor Salonunda İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü Öğretim Üyelerinden Mustafa Cevat Akşit tarafından «Buhranımızın Temel Sebepleri ve Gençliğimizin Yeri» mevzulu konferans verilmiştir.



M. Cevat Akşit konferansını verirken

18.12.1975'te Abdullah Kars'ın hazırladığı «Yazılmayan Eser» sahnelendi.

Meslek Liseleri mezunlarının üniversiteye girmelerini sağlayan kanunun veto edilmesi neticesi, M.T.T.B. Aydın Teşkilâtı olarak meslek liselilerin bu hakkını almak için imza kampanyası açılmıştır.

18 Mart Çanakkale Şehitlerinin hatırasını yâd etmek için bir gece tertip edilmiştir.

Teşkilâta her hafta düzenli olarak seminerler yapılmış ve büyük ilgi görmüştür.

18 Temmuz 1976 da Mustafa Müftüođlu «Yakın Tarihimizden Gerçekler» mevzuunda konferans vermiştir.



Aydın MTTB'liler Denizli Teşkilât mensuplarıyla

### BALIKESİR TEŞKİLATI

İdareciler : Başkan : Mustafa Akyan, Şefik Ayyılmaz  
Sekreter : Cengiz Çetin, Nurettin Yavuzer  
Muhasip : Mustafa Akyan, Şefik Ayyılmaz

Teşkilâta verilen seminerlerin bir kısmı şöyledir :  
Hasan Korkmaz : Ay ve Yıldızların Yaradılış Hikmetleri  
Şefik Ayyılmaz : Dünya ve Suyun Yaradılış Hikmetleri  
Raşit Kahya : İnsanın Yaradılış Hikmetleri



İstanbul (Millî Gençlik Gecesi) ne katılan Bahkesir MTTB' liler.

Ayrıca 3.2.1976 da Selahaddin Eş, «Toplulukta Kadının Yeri» ve 17.4.1976 da Fethullah Gülen «İçtimâl Adalet» mevzuularında konferanslar vermişlerdir.



Fetih Mitingi'ne katılan teşkilât mensupları



18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Merasimlerine iki otobüs ve iki minibüs olmak üzere kalabalık bir grupla iştirak edilmiştir. İstanbul'da yapılan 29 Mayıs Fetih Mitingine de bir otobüslük bir grupla iştirak edilmiştir.

ÜSS'na girecek adaylara yardımcı olabilmek için Rehber Bürosu açılmıştır. Kitap klübü ise % 20 tenzilâtle kitap satışlarına devam etmektedir.



Balıkesir Teşkilatı Rehber Bürosu

#### DURSUNBEY TEŞKİLATI

M.T.T.B. Dursunbey Teşkilatı 17.12.1976 da yapılan bir merasimle faaliyete geçmiştir. 27.2.1976'da da Mustafa Müftüoğlu kalabalık bir topluluk önünde ilk konferansı vermiştir. Bu arada haftalık seminerler düzenli olarak devam etmektedir. Kitap klübü % 10 indirimli olarak kitap satışı sürdürmektedir.

Bu arada 18 Mart 1976 da Çanakkale merasimlerine Balıkesir Teşkilatı ile beraber bir grup olarak iştirak edilmiştir.

#### AHLAT TEŞKİLATI (BİNGÖL)

28.11.1975 de kendi binasında açılış merasimi yaparak ilk faaliyetine girişti. 27. Aralık 1975 de de Mehmet Akif'i anma gecesi tertip edilerek faaliyetini sürdürmüştür. Aynı gecede M.T.T.B. Tatvan Teşkilatının hazırladığı «Allah Zulme Razi Olmaz» piyesi de temsil edilmiştir. 18 Mart 1976 da ise Çanakkale Şehitlerini anmak üzere bir gece tertip edilmiştir.

#### TATVAN TEŞKİLATI (BİTLİS)

M.T.T.B. Tatvan Teşkilatı, 23/1/1976 tarihinde kuruldu. 2/2/1976 tarihinde yapılan muhteşem bir «Kuruluş Gecesi» ile de hizmete girdi.



Dursunbey Teşkilat İdarecileri Mustafa Müftüoğlu ve Teşkilatlar Müdürü Fevzi Eryılmaz ile



Tatvan Teşkilat mensupları

İdareciler :

BAŞKAN : Suphi Uçak  
SEKRETER : Sadık Bağatur  
MUHASİP : Fahri Şengül

Müdürler :

Kültür Müdürlüğü : Mirza İrmak  
Eğitim Müdürlüğü : Beşir Aydın  
Basın-Yayın Müdürlüğü : Mehmet Aytek

Kitaplık Müdürlüğü : Abdurrahim Aksoy  
Tiyatro Müdürlüğü : Ethem Karadoğan  
Spor Müdürlüğü : Halis Yaprak

**Seminerler :**

Suphi Uçak	: İslâm'da Cihat
Mehmet Aytek	: Genel Çizgileriyle İslâm
Sadık Bağatur	: İslâm Ekonomisi
Keramet'in Aydın (Halk Eğ. Müd.)	: Bugünkü Eğitim Sistemimiz
Ethem Karadoğan	: İslâm'da İbadet
A. Hakkı Öndoğan (Lise Müdürü)	: Halimiz, Yolumuz, Çaremiz
Fahri Şengül	: İslâm Açısından Milliyetçilik
Fethullah Erbaş (Noter)	: İslâmın Devlet Görüşü
Nebil Alpaslan	: Gençliğimiz ve Geleceğimiz



Tatvan MTTB'liler bir konferanstan sonra konferansçı ile beraber

Ayrıca her C. tesi Memleketimizin tanınmış Vâizlerinden H. Mustafa Rumeli Teşkilatımız binasında öğrencilere vaaz vermektedir.

Osmanlıca Kursları düzenlenmiştir. 30 talebe değerli noterimiz Fethullah Erbaş'ın hocalığını yaptığı kursa devam etmektedirler.

Cahide Yazar'ın yazdığı «ALLAH ZULME RAZI OLMAZ» piyesi başarıyla sahneye konmuş olup iki kez kasabamızda birde Ahlat kasabasında temsil edilmiştir.

Van Teşkilatının hazırladığı Zamane Çocuğu 28/2/1976 tarihinde kasabamıza getirilmiş olup halk tarafından büyük ilgi görmüştür.

Şubat ayında bir kayak takımı kurulmuş olup Askeriyeden kayaklar sağlanmıştır. Bir voleybol takımı kurulmuş olup çalışmalarını sürdürmektedir.

**BOLU TEŞKİLATI**

20 Ağustos - 15 Eylül 1975 tarihleri arasında Bolu Panayırında kitap Sergisi açılmıştır. Şimdiye kadar böyle bir çalışma olmayan Bolu'da kitap sergisi büyük bir ilgi toplamıştır.



MTE Bolu Teşkilat mensupları

9 Ocak 1976 tarihinde Belediye düğün salonunda Mehmet Akif gecesi yapılmıştır.

**Konferans ve Seminerler :**

- 1 — Çağın Ekonomik Doktrinleri ve İslâm : Behçet Aksoy
- 2 — Tarihî Sohbetler (Her Pazar devam etmiştir.)
- 3 — İnsan ve İslâm : Mustafa Yünlüoğlu
- 4 — Gençlik ve Buhranları : Bülent Şalk
- 5 — Müsbet İlim ve İslâm : Behçet Aksoy
- 6 — Günümüzde Basın : Muzaffer Deligöz (A.A. Muhabiri)
- 7 — İslâm ve Kâinat : Behçet Aksoy
- 8 — Yaratılış ve Oluş : Sami Dudak (Veteriner)
- 9 — Konferans :

Konu : Türkiye'deki Sanayi Gelişmeleri ve Milli Harp Sanayimiz.  
Konuşmacı : İsmet Conkar (İktisatçı)



Konferansçı kalabalığa hitabediyor

7 Haziran 1976 tarihinde Kur'an-ı Kerim kursu açılmıştır.

Daha önceki aylarda olduğu gibi kitaplık kolu faaliyetlerini yürütmüştür. Öğrencilere tenzilatlı kitap ve dergi satışlarına devam etmiştir.



Kitap sergisinden bir görünüş

#### DÜZCE TEŞKİLATI

Gerek kendi imkânlarımız ve gerekse bağışlarla bir kitaplık kurulmuştur.



Açılış Gecesi'nde MTTB Düzce Teşkilât mensupları

Hafta sonlarında kendi bünyemizde sohbet toplantıları yapmakta ve ayrıca yakın çevremizden temin ettiğimiz konuşmacılara her onbeş günde bir halka ve gençliğe açık seminerler vermekteyiz.

#### GEREDE TEŞKİLATI

İdareciler :

Başkan : Zeki Cevahircioğlu, İbrahim Yurtsever

Sekreter : İbrahim Keskin

Muhasip : Mustafa Anaç

Kültür Müdürü : Ömer Baygün,

Basın-Yayın Md. : İbrahim Yurtsever,

Kitaplık Kulübü : Rüştü Keskin-tepe,

Eğitim Müdürü : Sabri Kurin

Huzur Zabıtası : Hasan Ay,

26/9/1975 tarihinde Ramazan münasebetiyle Gerede halkından bir bölüme, 27/9/1976 tarihinde de teşkilât mensuplarına iftar yemeği verilmiştir.



Gerede Teşkilâtı cillâhi ve Marş Korosun

Malazgirt Gecesi : 25 Ağustos 1975 günü Büyük Zafer'in yıldönümü münasebetiyle bir program düzenlenmiştir.

Kültür Müdürlüğü bünyesinde birincisi KÖROĞLU FOLKLOR ekibi, diğeri İLAHİ VE MARŞLAR KOROSU olmak üzere iki ekip kurulmuştur.

Kültür Müdürlüğü tarafından 8-22 Kasım tarihleri arasında şiir ve deneme yarışması açılmıştır. 22-28 Kasım tarihleri arasında jüri tarafından değerlendirme yapılmış ve 28 Kasım gecesi tertiplenen bir törenle derece alanlara ödülleri dağıtılmıştır.

M.T.T.B. Gerede Teşkilâtı Kültür Müdürlüğü tarafından okulların açılışı dolayısıyla 10.10.1975 tarihinde Gençlik Gecesi düzenlenmiştir.

Seminerler : Rindol Conkar ALKOL konulu, İzzet Karacan İSLÂM VE SOSYALİZM adlı, ve Hasan Gültepe, «İslâmı yıkmaya yönelik Faaliyetler» konusunda birer seminer vermişlerdir.

Teşkilâtımız anma günlerinden ilkinin MEVLÂNÂ için düzenlenmiştir. Mevlânâ'dan şiirlerin okunduğu gecede, Celâleddin-i Rûmî'nin insan ve dünya görüşü anlatılmıştır.

Anma günlerinden ikincisi MEHMED ÂKİF için yapılmıştır. Gecede Âkif'in hayatı, sanatı ve aksiyonu ile ilgili konuşmalara yer verilmiştir.

Çanakkale Şehitlerini anma günü : Teşkilâtımız 28/3/1976 tarihinde tertiplenen bir programda Çanakkale'de şehid olan dedelerini andı.

## BURDUR TEŞKİLATI

1 Aralık 1976 tarihinde kuruluşunu tamamlayan M.T.T. Birliğinin BURDUR teşkilâtı olarak, kültür müdürlüğü denetiminde her hafta seminerler verilmesine karar verildi.

Peygamberlerimizin doğumundan önceki, Arapların Cahiliye Devri : Mustafa Aydın. (Burdur Lisesi Din Bilg. Öğr.)

Peygamberimizin çocukluk yılları : Osman Korkmaz (İ. H. Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni) - Ali Bekâr (İ. H. Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni)

Millî Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy'u anma gecesi : Süleyman Arslan (Ticaret Lisesi Dinbilgisi Öğr.)



Çanakkale Şehitlerini Anma Gecesi'nin açılış konuşması yapıyor

Bedir ve Uhud Savaşlarının madde ve manâda tarihi önemi : Ömer Gülbağcı (İ. H. Lisesi Melsek Ders. Öğr.)

Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Peygamberlik Hayatı : Mehmet Öztürk (Vakıflar Yurt Müd.)

İslâmiyetin ilk zamanlarında yahudi ve müşriklerin tutumu : Süleyman Arslan (Ticaret Lis. Öğret.)

7 Şubat 1976 Cumartesi günü Kız Enstitüsü salonunda «GÜNAH-KÂR BABA» piyesi oynatılmıştır.

Müsbet İlim ve Allah : Celâl Akdemir.

İçki ve zararları : Mehmet Özmen (Eczacı).

19 Mart 1976 Cuma akşamı, Çanakkale Şehitlerini Anma gecesi yapıldı.

#### BURSA TEŞKİLATI

Başkan : Sabahattin AKKAYA

2. Başkan : Cemil DURAN

Sekreter : Mehmet ÇİFTÇİ - Sinan ÇİLELİ

Muhasip : Faruk DURAK

1 yıllık bir maziye sahip olan Millî Türk Talebe Birliği Bursa Teşkilâtı 1975-1976 dönem faaliyetlerini plânlı ve programlı bir şekilde sürdürerek Müslüman - Türk Gençliğinin sesini duyurmuş, varlığını hissettirmiştir.

Kıtap Kulübü :

Daha evvel Teşkilâtımız içerisinde bulunan kıtap kulübü Bursa'nın en kalabalık bir yeri olan ULU CAMİ köşesine taşınarak sermayesi fazlaştırmış ve talebelere % 20 tenzilâtla kıtap verilmiştir.

Daha sonra Kıtap Kulübü'nün bitişiğinde bulunan ardiye yıkılarak yerine betonarme olarak ek bir yapı yapılmış ve burası da İRTİBAT BÜROSU olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Basın-Yayın Müdürlüğü :

Bir duvar gazetesi ile işe başlayan Basın Yayın Müdürlüğü daha sonra seminerlere iştirak eden talebelere dağıtmak üzere çeşitli konularda yazılar hazırlamış ve dağıtmıştır. Çeşitli vesilelerle bildiriler hazırlanmış ve bunların halka dağıtılmasını sağlamıştır.

Çanakkale Şehitlerini anma günü dolayısıyla ve İstanbul'un fetih yıldönümü sebebiyle özel bültenler bastırılmış ve halka dağıtmıştır.

Bundan başka mahalli gazetelerle devamlı irtibat kurulmuş teşkilât haberlerinin yayınlanması sağlanmıştır.

Kültür Müdürlüğü :

Seminerler : Her hafta Cuma akşamları orta tahsile, Cumartesi akşamları yüksek tahsile olmak üzere seminerler verilmiştir.

Üç defa konferans tertip edilmiştir. Kadir Mısıroğlu, Yakın Tarihimiz, Mustafa Müftüoğlu, Yakın Tarihimizden Gerçekler, Üstad Necip Fazl Kısakürek, «Tarihte Yobaz ve Yobazlık» mevzulu konferanslarını verdiler.

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma merasimlerine dört otobüsle iştirak edildi.

23 Nisan günü Edirne gezisi tertip edildi. Edirne'nin tarihi yerleri ziyaret edilerek İstanbul'a döndü. İstanbul'un manevi ve tarihi yerleri de ziyaret edilerek millî gençlik gecesine katıldıktan sonra Bursa'ya döndü.

29 Mayıs İstanbul'un fetih yıldönümü münasebetiyle yüzelli kişilik bir gurupla İstanbul'a gidildi. Fetih Yürüyüşüne ve Mitingine katıldı.

#### Eğitim Müdürlüğü :

Bir devre üniversiteye hazırlama kursu verildi. Bunun yanında talebeleri çalıştırma mahiyetinde bilhassa fen dersleri ile ilgili kurslar tertip edildi. Bu kurslar lise öğretmenleri ve eğitim enstitüsü öğretim üyeleri tarafından verildi.

M.T.T.B. Genel Merkezince hazırlanan Ü.G.D. İmtihanı teşkilatımız tarafından Bursa, Bilecik ve Karacabey teşkilatlarında yapıldı.



Başbakanlık Müşaviri Burhaneddin Kayhan ve Teşkilât İdarecileri Osman Gazi Yurdu'nu ziyaretleri sırasında

#### Tiyatro Müdürlüğü :

Hüsnü Aktaş'ın «Şeytanın Düzeni» isimli piyesi sahneye konuldu. Bursa merkezinde, Gemlik, Karacabey, Bilecik, Yalova teşkilatlarının açılışlarında halka gösterildi ve ilgiyle karşılandı.

#### Talebe Meseleleri Müdürlüğü :

Teşkilatımızın idaresinde üçyüz kişilik kaloriferli, ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasitede olan OSMAN GAZİ TALEBE YURDU hizmete açıldı ve çok sayıda arkadaşımız bu yurttaki kaldı.

Kırk kişiye yine teşkilatımız tarafından burs verildi. Üniversite giriş imtihanlarına gelen arkadaşlara yurt açık tutuldu, mektupla öğretim dolayısıyla Bursa'ya gelen talebelerde yurttaki barındırıldı.

Yine OSMAN GAZİ TALEBE YURDU'nda her hafta Pazar akşamları kitap seminerleri tertip edildi. Mektupla öğretim müddetince de seminerler devam etti.

#### Kütüphane Müdürlüğü :

Teşkilatımız bünyesinde bulunan kitaplık zenginleştirildi. Okumak için evlere kitap verildi. Bazı teşkilatlara kitap dağıtımı yapıldı.

#### Teşkilât Açma Çalışmaları :

Teşkilatımızın önderliğiyle M.T.T.B. Gemlik, Karacabey, Bilecik, Yalova, Inegöl ve İzmit teşkilatları kuruldu ve çok kalabalık guruplarla gi-



İhtar Yürüyüşü'nden bir görünüş

dilerek açılış merasimleri yapıldı, tiyatro müdürlüğünün hazırladığı «Şeytanın Düzeni» piyesi gösterildi.

Erdek, Bandırma ve Orhanlı ile temasa geçildi en kısa zamanda açılabilmesi için çalışmalara hız verildi ve hazır bir hale getirildi.



Yürüyüş'te Başkan Sabahattin Akkaya ve diğer idareciler



Yürüyüşten başka bir görünüş

Suudi Arabistan DHAHRAN ÜNİVERSİTESİ talebeleri teşkilatımızı ziyaret ettiler. Kendilerine kalacakları yer hazırlandı ve Bursa'nın tarihi yerleri gezdirildi. Yine Libya hükümeti tarafından gönderilen talebe gurubu teşkilatımızı ziyaret ettiler.

Meslek okulu mezunlarının üniversiteye alınmaması kararını protesto etmek için Bursa'da da bir yürüyüş tertip edildi. Yürüyüş iki bin civarında bir talebenin katılımıyla Çakır Hamam önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam ederek ve coşkulu bir hava içerisinde geçti.

#### GEMLİK TEŞKİLATI

28.3.1976 tarihinde kurulan M.T.T.B. Gemlik Teşkilatı çalışmalarına başlamıştır.

3.4.1976 tarihinde kurucu üyeleri nezaretinde Bursa'dan Nail Hoca tarafından İslamiyetin yirminci yüzyıldaki değerini anlatan seminer verildi.

14.4.1976 : Bursa teşkilâtından gelen konuşmacı İslâm Hukukunu anlatan seminer verdi.

17.4.1976 : İslâm dininde eğitim anlayışı ile günümüzün eğitim anlayışını mukayese eden seminer verildi.

## ÇANAKKALE TEŞKİLATI



14 Mart 1976 da kurulan M.T.T.B. Çanakkale Teşkilatı'nın idarecileri şöyledir :

Başkan : Hasan Şahin  
Sekreter : Nihat Sarıcaoğlu  
Muhasip : Veysel Terzi



Teşkilat mensupları bir sohbet sırasında

Faaliyetlerine seminer çalışmaları ile başlamıştır :

26 Mart 1976 da Teşkilat Başkanı «M.T.T.B.'nin tarihçesi,» mevzuunda, 2 Nisan 1976 da Av. Ö. H. Ulusoy «Bugünkü Gençliğin Durumu - Zararlı Cereyanlar» mevzuunda vermişlerdir.

Ahmet Küçükkağa'nın yazdığı «Çılgık» piyesi temsil edilmek üzere hazırlanmış, Biga Teşkilatı'nın hazırladığı «Bay İlerici» piyesi getirtilerek temsil edilmiştir.



Çanakkale Ortaöğretim talebeleri MTTB okuma salonunda

## İĞA TEŞKİLATI



Açılışta Teşkilat Başkanı konuşuyor



Açılışını 18 Nisan 1976 da yapan M.T.T.B. Biga Teşkilâtının tertip ettiği seminerler ve hatipleri şunlardır :

Mehmet Öztürk : Başlarken Neler yapmalıyız

Celâleddin Baykal : Dünya Fikir Çerçevesi ve Fikri Yerimiz

Hüsnü Uğurlu : Gençliğin Niteliği ve Davamız

İlyas Çevik : Batılılaşmanın Getirdikleri

Tahsin Yapa : İslâm Gençliğinin Karakteri

25 Nisan 1976 da Biga Yağlı Güreş Birinciliği M.T.T.B. Spor Kulübü adına tertip edilmiştir.

## ÇANKIRI TEŞKİLATI

Çankırı Teşkilâtı olarak,

Eylül 1975 Tarihinde Çankırı Vakıflar Yurduna girecek Öğrencilerin imtihanları için Kastamonu'ya gidildi. Teşkilâtımız bir otobüs tutarak 100 öğrenciyi Kastamonu'ya götürüp imtihan olmalarına yardım etmiştir. Ayrıca 2 iftar, 2 sahur yemeği verdik.



İftar yemeğinden bir görünüş



Taekwando çalışmalarından bir görünüş

13 Aralık 1975 tarihinde hocasını Ankara'dan getirterek kapalı spor salonunu resmen tutarak Taekwando çalışmalarına başladık.

27. Aralık 1975 Tarihinde M. Akif Ersoy'u ANMA GECESİ Tertip ettik. Bu gecede M. Akif çeşitli yönleriyle tanıtıldı, şiirler okundu. Titizlikle sahneye koyduğumuz, «YÜRÜYEN ÖLÜLER» piyesi oynandı.



Gecede birer konuşma yapan Teşkilât Başkanı Ömer Gündoğmuş ve MTEB Eski Genel Başkanlarından Burhaneddin Kayhan



Çankırı Teşkilât mensupları Mustafa Müftüoğlu ile

31 Ocak 1976 tarihinde Ilgaz Kur'an Kursu'nun daveti üzerine «Yürüyen Ölüler» piyesi Ilgaz ilçesinde oynandı.

14 Şubat 1976 tarihinde Eldivan İlçesi Kur'an Kursu'nun yararına piyesimiz sahnelenmiştir.

6. Mart 1976 Tarihinde M.T.T.B. Kastamonu Teşkilâtının daveti üzerine «YÜRÜYEN ÖLÜLER» piyesini sahneye koyduk.

14 Mart 1976 tarihinde Yapraklı İlçesinde «Yürüyen Ölüler» piyesini oynadık.

24.2.1976 tarihinde Kapalı Spor Salonunda Taekwando kuşak imtihanı yapıldı. 34 sporcu muhtelif dereceler aldılar.

Her hafta teşkilâtımızda muhtelif konularda seminerler verilmiştir.

## ÇORUM TEŞKİLATI

İdareciler :

Başkan : Nuh Demir  
Sekreter : Seyfettin Çalışır  
Muhasip : Necip Taşdelen

21 Şubat 1976 da kurulmuş olan Çorum Teşkilatı'nın en önemli faaliyetleri şimdilik seminer ve konferanslar olmuştur.

Seminerler :

Ahmet YETİM (Lise Muallimi) : İslâmiyet ve Orta Doğu Ülkeleri.

Fevzi Yılmaz (Hâkim) : Para.

Yahya Acar (Lise Muallimi) : İslâm'da İktisadî Dayanışma.

Fevzi Yılmaz (Hâkim) : Vakıflar ve M. Kemal'in Vasiyeti.

Yusuf Gök (Lise Muallimi) : Dinî Bayramlarımız ve Ehemmiyeti.

İsmail Tırhış (E. Ü. Ede. Fak. Talebesi) : M.T.T.B., Manâ ve Gayesi.

Konferanslar :

Mustafa MÜFTÜOĞLU : Yakın Tarihimizden Gerçekler.

Yılmaz Ayman (Sanayi Bak. Tş. Uyg. Dai. Gen. Md. Muavini) : Sanayide Teşvik ve Uygulaması.

## DENİZLİ TEŞKİLATI

Başkan : Erdal Otçu

Muhasip : Mehmet Dağ

Sekreter : Levent Tozlu

Basın-Yayın Kolu Başk. : Ali Rıza Bakır

Kitaplık ve Kütüphane Kolu Başk. : Osman Alabas

Spor Kolu Başk. : Mehmet Kurt

Kültür Kolu Başk. : Murat Sarı

Tiyatro Kolu Başk. : M. Ali Karaca

Film ve Fotoğrafçılık Kolu Başk. : Sıtkı Verim

İlimizdeki mahalli gazetelerden biriyle gerekli dialog kurulmuş, M.T.T.B. Denizli Teşkilatının faaliyetleri ve M.T.T.B. Denizli Teşkilatına mensup arkadaşların yazıları gazetede yayınlanmıştır.

Çeşitli dağıtımlardan elde edilen yüzlerce faydalı kitap, % 10 indirimle öğrencilere ve halka verilerek ucuz ve kaliteli kitapların dağıtımını sağlanmış; bu arada ödünç kitap servisi vasıtası ile, kütüphanemizdeki kitaplardan üye arkadaşların faydalanmaları temin edilmiştir.

İstanbul Yeni Şehzadebaşı Tiyatrosu davet edilerek, 21 Kasım 1975'te gündüz seansında «Kaderim» ve akşam seansında da «Şehitler Ölmez» piyesleri halka sunulmuş; piyeslerden önce M.T.T.B. seyircilere tanıtılmıştır.

17 Ocak 1976'da İbret Sahnesi davet edilerek «Yazılmayan Eser» halka sunulmuştur.

17 Kasım 1975'te tarihçi ve yazar Kadir Mısıroğlu davet edilerek Esnaf Sarayı'nda bir sohbet toplantısı yapılmıştır.

27 Aralık 1975'te Kapalı Spor Salonu'nda Mehmet Akif'i anma gecesi tertiplenmiştir. İstiklâl Marşı ile açılan gecede, Ömer Özden'den sonra, öğretmen Ünal Bağbazlıoğlu Mehmet Akif'in Hayatı ve Edebi Kişiliğini anlatmış; İman ve Aksiyon Adamı Mehmet Akif konusunu öğ-

retmen Mustafa Öselmiş işlemiş, «Asım'ın Nesli»ni ise Avukat Mehmet Pala sunmuştur.



Mehmed Pala halka hitabediyor

24 Ocak 1976'da Kapalı Spor Salonu'nda İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü Öğretim Üyelerinden Dr. M. Cevat Akşit «İslâm'da, Ahlâk» konulu bir konferans vermiştir.

29 Şubat 1976'da konferanslar serisine devam edilmiş, Kapalı Spor Salonu'nda büyük muharrir ve Hatibe Şule Yüksel Şenler «Dün, Bugün, Yarın» mevzulu bir konferans vermiştir.

Her hafta Cuma akşamları M.T.T.B. Denizli Teşkilâtında seminerler verilmekte olup; verilen seminerlerin bazılarının konuları şunlardır: Çağ ve İlham, İslâmiyet ve Tıp, Haşır ve Neşir, İmam-ı Azam, Ortak Pazar ve Türkiye...

Seminerlerden sonra, ayrıca, modern Eğitim Merkezi Dersanesinden temin edilen testlerle, ise son sınıflar için fizik, kimya, cebir ve genel yetenek testleri uygulanmıştır.

Denizli Müftüsü Mustafa Akıncı ve Vakıflar Yurdu Müdürü Güngör Kesimli'nin Osmanlıca ve Farsça kurslarını vermeleri sağlanmış ve kurslar Cumartesi, Pazar günleri yapılmıştır.

## DIYARBAKIR TEŞKİLATI

M.T.T.B. Diyarbakır Teşkilâtı'nda sık sık sohbet toplantıları tertip edilmiş, haftada üç gün olmak üzere ilâhî ve marş çalışmaları yapılmıştır.

Yüksek okullara kayıt için gelen talebelere rehberlik için büro açılmış, ve onlara yardımcı olunmuştur. Yurt teminine gidilmiş ve M.T.T.B. adına 20 kişilik bir yurt hizmete sokulmuştur.

Teşkilâta yapılan seminerlerin bir kısmı şöyledir :

Yakup Hatipoğlu : İslâm'da Birlik

Ali Fuat Ulutürk : İnsan

Hasan Yeşil : İnsan ve İslâm

Tiyatro çalışmaları da sürdürülmüş ve «Çakıl Taşları» piyesi sahnelenmiştir.

## EDİRNE TEŞKİLATI

İdareciler :

Başkan : Muammer Yener  
Sekreter : Enver Uysal  
Muhasip : Abdurrahman Açıkgöz

M.T.T.B. Edirne Teşkiatı faaliyetlerine ilk olarak İngilizce Kursu açarak başlamıştır. Konferans ve seminerler tertip edilerek talebe ve halka faydalı olunmaya çalışılmıştır.



Teşkiat mensupları

Konferanslar :

Mustafa Müftüoğlu : Yakın Tarihimizden Gerçekler  
Zübeyr Yetik : Gençliğin Faaliyetinde Temel Prensipler  
İbrahim Koçaşlı : Kur'an-ı Kerim ve Müsbet İlim

Seminerler :

Kadir Çiftçi : M.T.T.B.'nin Tarihçesi  
Sefer Ağaçhan : İslâm'ın Üstünlüğü  
Hüseyin Önder : Abdülhamid ve İslâmi Hareketler  
Faruk İslâmoğlu : Siyon ve Siyonizm  
İlhan Atalay : Gençlerin Mesuliyetleri  
Mahmut Bayer : Cihad ve Mücahid  
Hidayet Atiker : İslâm'a Sokulan Bid'at ve Hurafeler

Abdullah Yılmaz : İlimin Fonksiyonu  
Sefer Ağaçhan : Komünizm ve Sosyalizm  
Süleyman Kara : Gençlik Meseleleri  
Hüseyin Önder : İslâm ve Milliyetçilik  
Süleyman Şen : İslâm'ın Gayesi

Edirne'de ilk defa M.T.T.B. olarak Fetih Yürüyüşü tertiplenmiştir. Fatih'in İstanbul' Fethine ilk olarak Edirne'den başlaması itibariyle 29 Mayıs Fetih Mitingi, 15 Mayıs'ta Edirne'de başlatılıyordu. Yürüyüş Selimiye Camii'nden başlamış, muhteşem kalabalık Gazimihal Köprüsü'ne kadar yürümüştür.



Fetih Yürüyüşü'nden bir görünüş

Aynı gün akşamleyin de Şehir Stadyumu'nda Fetih Gecesi tertip edilmiştir.

25 Haziran ÜSS için Edirne'ye gelen talebelere yardımcı olmak için Bürolar açılmış ve gelenlere yurtlarda yer ayrılarak ücretsiz geceleme-leri temin edilmiştir.



MTTB Edirne Teşkiatı Çanakale'de

## ELÂZİĞ TEŞKİLATI

M.T.T.B. Elâzığ Teşkilâtı 3 Ağustos 1975'ten sonra ilk faaliyet olarak Hafızlar yönetiminde Kur'an-ı Kerim talimi için bir kurs açmıştır. Düzenlenen bir programla her akşam eski müftülerden Osman Çevik tarafından Akaid dersleri yapılmıştır. Yabancı dil eksikliğini gidermek için İngilizce kursları açılmış, her Cumartesi günü devamlı eğitici seminerler tertip edilmiştir.

Okullar açıldıktan sonra bir bildiri dağıtılmış, Sportif yönden Beçen Terbiyesi Bölge Salonu tahsis edilerek M.T.T.B.'li gençlerin Karate, Taekwando, Judo ve Güreş çalışmaları sağlanmıştır.

Ayrıca Üniversiteye hazırlık kursları, İmam Hatipliler için fen kursları açılmış başarıyla sürdürülmüştür.

Tiyatro Müdürlüğü tarafından «Şeytanın Düzeni» Piyesi sahneye konmuş ve çeşitli il ve ilçelerde temsiller verilmiştir.

## PALU TEŞKİLATI



Maden Teşkilât Başkanı bir gecede konuşurken

24.2.1976 tarihinde resmen kurulan M.T.T.B. Palu Teşkilâtı Açılış Merasimini Yatılı Okul Sinema Salonunda yapmış ve Elâzığ Teşkilâtı tarafından sahnelenen «Şeytanın Düzeni» Piyesi temsil edilmiştir.

Haftalık seminerler düzenli bir şekilde devam etmiş, bir karate antrenörü ile anlaşarak gençlerin Cumartesi Pazar günleri karate çalışarak vakitlerini değerlendirmeleri temin edilmiştir.

## MADEN TEŞKİLATI

M.T.T.B.'nin ilk kaza teşkilâtı ve 7 senelik bir maziye sahip olan maden teşkilâtı, Madenlilerin sevgi ve takdirlerini kazanarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Her ay muntazam olarak tertip ettiği seminerlerle manen doymuş ve ne aradığını bilen «Gençlik Bunalmı» diye bir bunalmı tanımayan bir gençliğin vücuda gelmesine çalışmaktadır.

Teşkilât Başkanı Mustafa Günbey'in Sosyal Faaliyetler Kolu Başkanı Zeki Parlak ve Spor Kolu Başkanı Ahmet İnce, Maden Orta Öğretim Gençliğinin yuvası M.T.T.B.'nin hak yolunda daha da güçlü olarak ilerlemesi için tüm arkadaşlarıyla gayretli bir çalışma içindedirler.

## ERZİNCAN TEŞKİLATI

Başkan : Ömer Kara  
Sekreter : İhsan Mayda  
Muhasip : Halis Gökçe

Her hafta düzenlenen seminerlerden bazıları şu şekildedir :

Köksal Tandiroğlu	: İslâm Ekonomisi
Vehbi Kaymaz	: Buhranlarımız
Nizamettin Sağroğlu	: İnsan
Hıfzı Kaymaz	: İlim ve İnsan
Mehmet Buyruk	: İslâm'da Mali ve İktisadi Yapı
Şemseddin Uçar	: İslâm'da İlim Değeri
Atilla Sert	: İman ve Buhran
İsmail Tuncel	: Müsbet İlim ve Ahlâk
Süleyman Çetin	: İslâm'da Fedâkârlık
Muzaffer Nevruz	: Hayat ve Tasavvuf
Hamit Delibaş	: İslâm'da İktisat
H. Saip Odabaşı	: 1920 ve Türkiye

Konferanslar :

Mustafa Müftüoğlu bez fabrikası salonunda «Yakın Tarihimizden Gerçekler» mevzulu konferans vermiştir.



Haydar Baş konferansını verirken

Teşkilatımız ayrıca değerli hatip Haydar Baş'ın şehrimize gelmesini sağlamıştır? Halk eğitim salonundaki konferansın mevzusu «Günümüz Meseleleri ve Gençliktir.»

Anma Geceleri :

27.12.1975 Cumartesi günü büyük şair ve mütefekkir M. Akif'i anma gecesi yapılmıştır. Gecede ayrıca tiyatro kolumuz tarafından hazırlanan «Hasta Çocuk» Piyesi sahneye konmuştur.



Piyesten sonra teşkilât mensupları

M.T.T.B. Erzincan teşkilatımız ayrıca Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 58. yıl dönümü münasebetiyle «Kurtuluş Gecesi» tertiplemiştir. 19 Ağustos 1975 tarihinde Abdullah Kars yönetimindeki İbret Sahnesi «İbrahim Edhem» temsilini Emek Sinemasında sahneye koymuştur.

Ayrıca 3 Nisan 1976 tarihinde de Hasan Canat yönetimindeki Hilal Sahnesi «Günahkâr Baba» temsilini bez fabrikası salonunda sahneye koymuştur.

Ahmet Küçükağa'nın yazmış olduğu «Çiğlik» piyesi arkadaşlarımız tarafından sahneye konmuştur.

Spor faaliyetleri içerisinde en çok Taekwando ilgi görmüştür. Taekwando, bölge antrenörü tarafından çalıştırılmaktadır.



Ü.G.D. İmtihanının yapıldığı salonlardan biri

## ERZURUM TEŞKİLATI

Başkan : Mustafa Ateş, Mustafa Söke

Eylül ve Ekim aylarında Üniversiteye kayıt yaptırmak için gelenlere yardımcı olabilmek, onların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için şehrin muhtelif yerlerinde, otobüs terminalinde ve Üniversite içinde rehber büroları açılarak, rehberlik yapılmıştır.

Ramazan içinde birlik bünyesinde iftar yemekleri verilmiş, bu yemeklere Üniversite Öğretim Üyeleri ve halk ta katılmıştır.

6 Aralık 1975 te Millî Gençlik Gecesi yapılmış, gündüz de mehter takımı eşliğinde bir yürüyüş yapılmıştır. 10 Ocakta da bütün Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da da Vetoya Hayır yürüyüşü muhteşem bir kalabalıkla gerçekleştirilmiştir.



Yürüyüşten iki görünüş



Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı Osmanlıca ve lisan kursları büyük alâka görmüş, ayrıca Üniversiteye Hazırlık Kursları düzenlenmiştir. Trafik Müdürlüğü'nün Ehliyet Kursları da büyük bir başarıyla sürdürülmüştür. Haftada üç gün olmak üzere üç ay devam eden Sosyal İlimler Enstitüsü de derslerin akabinde imtihan yapmış, başarılı olanlara sertifika vermiştir.

M.T.T.B. Antakya Teşkilatı'nın sahnelediği «Şeytanın Düzeni» ve Beyaz Leke Tiyatrosunun «Muhtar Kafası» piyesleri getirtilerek Erzurum'da temsil edilmiştir.



Temsilden sonra oyuncular Erzurum Teşkilât Başkanıyla

Spor Müdürlüğü olarak çalışan bölüm daha sonra «Spor Kulübü» haline getirilmiş, Taekwando, Boks çalışmalarını başarıyla yürütülmüştür.

Haftalık seminerler düzenlenerek devam ettirilmiş, sık sık ta konferanslar verdirilmiştir. Üstad Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Müftüoğlu, Fethullah Gülen... bu konferansçılar arasındadır.

Kitap Kulübü de getirttiği kitapları indirimli olarak satmış. Orta Öğrenim Komitesi ise her hafta orta öğrenim talebeleri için seminerler düzenlemiş, «Zamane Çocuğu» ve «Tavsiye Mektupları» nı sahnelemiştir.

29 Mayıs 1976 da İstanbul'un Fethinin yıldönümü dolayısıyla Spor Salonunda Fetih Gecesi düzenlenmiştir.

#### GAZİANTEP TEŞKİLATI

Başkan : Halit Vergili  
Sekreter : Ekrem Acıroğlu  
Muhasip : Ömer Sertbaş

20.1.1976 da resmen faaliyetine başlayan M.T.T.B. Gaziantep Teşkilatı kısa dönem içinde yaptığı çalışmaların bazıları şöyledir :

Mayıs ayında daha önce iki odalı olan yerimizin dar gelmesi sebebiyle şehrin merkezinde 9 odalı bir yer tutularak oraya taşınmıştır.

Her Cumartesi seminerler düzenlenerek faaliyetlere hız verilmiştir :

Cemal Özdemir	: Tarihte Batılılaşma Hareketleri ve Neticesi
Süleyman Çalışkan	: Allah'ın Varlığı
Rauf Bozgeyik	: Müslüman Nasıl Olmalı
İsmail İmî Kıdeys	: Toplum ve Devlet
Ömer Sertbaş	: Ali Fuad Başgil'in Kişiliği ve Eserleri

Bu arada Üniversiteye hazırlık kursları ve ortaokul öğrencileri için İngilizce kursları açılmıştır. «Şeytanın Düzeni» piyesi sahneye konmuş, başta Gaziantep olmak üzere birçok ilçelerde gösterilmiştir. Kitap Kulübü de indirimli kitap satışlarını sürdürmüştür.



Temsilden bir sahne

## ISLAHIYE TEŞKİLATI

M.T.T.B. İslahiye Teşkilâtı 15 Nisan 1976 da resmen faaliyete geçmiştir. 22 Nisan 1976 da MKE Genel Müdür Muavini Bahri Zengin'in de katıldığı Açılış Gecesi tertip edilmiştir. Bu arada Kültür Kolu da «Yılmayan Mücahid» isimli piyesi sahnelemiştir.

## KILIS TEŞKİLATI

Teşkilât 30 Mayıs 1976 da Açılış Gecesi tertip ederek faaliyete başlamıştır. M.T.T.B. Gaziantep Teşkilâtı'nın temsil ettiği «Şeytanın Düzeni» getirilerek Kilis'te gösterilmiştir. Haftalık Seminerler devam ettirilmiştir. Bazıları :

Ahmet Polat : Mücadelemizin Gayesi  
Hüseyin Bahar : Başkaları ile Farkımız  
Hasan Kekil : Kurtuluş Kur'anıdır  
Nurettin Karababa : Kendi İnsanımızı Yetiştirmede Tutacağımız Yol  
Ergüder Aksoy : Davamız ve Gayemiz  
Selâhaddin Yazıcı : İslâm'dan Ayrılan Cereyanlar

## GİRESUN TEŞKİLATI

İdareciler :

Başkan : Mehmet Bal  
Sekreter : Mustafa Öztürk  
Muhasip : Muhsin Kökteş

İlk faaliyet olarak, Giresun'daki okulların öğretmenleri tarafından her hafta belli bir program dahilinde seminer verilmesi temin edilmiştir.

Her okuldan ikişer kişilik temsilci seçerek faaliyetlerini bütün okullarda yürütmektedir. Bu gençliğin hem yazı ve hem de fikir kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla «Akın Dergisi» çıkarılmış, büyük bir başarıyla devam ettirilmiştir.

Bazı tatil günlerinde de ikişer üçer kişilik gruplar halinde Giresun'un köylerine kadar gidilerek, halkla sohbet toplantıları tertip edilmiş ve M.T.T.B.'nin temsil ettiği fikir onlara anlatılmıştır.

10 Ocak'ta bütün yurtta olduğu gibi Trabzon'da da tertip edilen Meslek okulları ile ilgili «İhtar Yürüyüşü»ne 100 den fazla mensubu ile M.T.T.B. Giresun Teşkilâtı da iştirak etmiştir.

## BAYBURT TEŞKİLATI (GÜMÜŞHANE)

İdareciler :

Başkan : İbrahim Karabacak  
Sekreter : Selim Keskin  
Muhasip : Ahmet Temur  
Baş. Yard. : Yalçın Bırmı

1 Ocak 1976 da ehliyetli hocalar nezaretinde İngilizce, Fransızca, Arapça, Din dersi ve Kur'an-ı Kerim kursları açılmış ve başarıyla devam ettirilmiştir.

Haftalık seminerler sürdürülmüştür. Bazıları :

Kop. Şehitleri, 2. Plevne : Osman Okutmuş  
Görünür Kavgada Yerimiz : Kenan Yağan  
Türk-İslâm Medeniyeti : Enver Demirkarlı  
Gençlik Meselemiz : Beyler Elçi  
Din, Millet, Şeriat : Kemal Tabak  
İslâm ve Materyalizm : Şaban Çavdar

Gümüşhane M.T.T.B. Teşkilâtı'nın sahnelediği «Şeytanın Düzeni» ve Hilâl Sahnesi'nin sahnelediği «Günahkâr Baba» piyesleri getirtilerek Bayburt'ta temsil edilmiştir. 18 Mart'ta da Çanakkale Şehitlerini anmak için bir gece tertip edilmiştir.

#### DÖRTYOL TEŞKİLÂTI (HATAY)

M.T.T.B. Dört Yol teşkilâtı bu yıl ilk faaliyet olarak Hasan Nail Canat'ın hazırladığı «Günahkâr Baba» piyesini Dört Yol'da temsil etmiştir. Daha sonra Abdullah Kars'ın hazırladığı «Yazılmayan Eser», M.T.T.B. Antakya Teşkilâtı'nın hazırladığı «Şeytanın Düzeni», M.T.T.B. Adana Teşkilâtı'nın hazırladığı «Uyanış» piyesleri de Dört Yol halkına sunulmuştur.

Osman Nur'un «İman», Ramazan Değer'in «M.T.T.B. ve Davası», mevzuulu seminerleri büyük alâka toplamıştır. İskenderun Müftüsü Remzi Yavuz «Türkiye'nin Kaderi», Dr. Ahmet Hamdi Savlu «İslâm'ın Hayat Nizamı», Mustafa Müftüoğlu «Yakın Tarihimizden Gerçekler», Adana Merkez Vaizi Mehmet Bilgiç de «İslâm'a Göre İnsan ve Ahlâk» mevzuunda konferans vermişlerdir.



Müftüoğlu konferansını verirken,

#### KIRIKHAN TEŞKİLÂTI (HATAY)

Henüz 4 Nisan 1976 da faaliyete başlayan M.T.T.B. Kırıkhan Teşkilâtı her hafta Cuma akşamları sohbet toplantıları tertip etmiş, ilk olarak da «Biz ve Gayemiz», «Gençliğimizin Staratejisi» gibi mevzuular işlenmiştir. Ayrıca haftada iki gün olmak üzere akşamları İngilizce kursları açılmış ve aksatılmadan devam edilmiştir.

#### MERSİN (İÇEL) TEŞKİLÂTI

18.10.1975 de faaliyetine başlayan M.T.T.B. Mersin Teşkilâtı her hafta sonunda olmak üzere seri seminerler tertip etmiştir. Bilâhare Erdemli İman-Hatip Mektebi'nin hazırladığı «Gafletin Felâketi» adlı piyes getirtilerek Mersin'de temsil ettirilmiştir.

27 Aralık'ta ise İstiklâl Şairimiz Mehmet Akif'in ölüm yıldönümü dolayısı ile bir gece tertip edilmiştir.

Şule Yüksel Şenler de «Dün, Bugün, Yarın» mevzuulu konferansı ile Mersinli hanımlara davayı işaret etmiştir.

Antakya M.T.T.B. Teşkilâtı'nın sahnelediği «Şeytanın Düzeni» piyesi de Mersin'de temsil edilmiştir.

Edebiyatçı Yaşar Küçük'ün «Toplumumuzdaki Krizler ve İslâm Birliği», Merkez Vaizi Yusuf Işıcık'ın «İslâm ve İnsan Hayatı» mevzuulu seminerleri büyük alâka ile takip edilmiştir.

Teşkilât bir de kitaplık kurarak, faaliyete geçirmiştir.

#### ANAMUR TEŞKİLÂTI

İdareciler :

Başkan : Mehmet Demir

Sekreter : Muhsin Borazan

Muhasip : Ali Rıza Borazan

23 Nisan 1976'da kuruluş merasimi tertip ederek faaliyete başlayan M.T.T.B. Anamur Teşkilâtı ilk olarak M.T.T.B. Adana Teşkilâtı'nın sahnelediği «Uyanış» piyesini getirterek Anamur'da temsil etmiştir.

Her hafta sonları Cuma ve Cumartesi günleri devamlı sohbet toplantıları tertip edilmiş, 22 Mayıs'ta Ü.G.D. İmtihanına Anamur Lisesi'nden 70 talebenin katılması sağlanmıştır.

## ISPARTA TEŞKİLÂTI

Daha önce feshedilen M.T.T.B. Isparta Teşkilâtı 2 Ocak 1976'da tekrar kurularak faaliyetlerine başlamıştır.

İdareciler :

Başkan : İlyas Keskinoğlu  
Sekreter : Ahmet Özcankaya  
Muhasip : Enver Avcı



M.T.T.B. Isparta Teşkilâtı idarecileri.

Müdürler :

Kültür Müdürü : Faruk Ertan  
Basın-Yayın Müdürü : İbrahim Karagöz  
Tiyatro Müdürü : A. Sait Yurtseven  
Kitaplık Müdürlüğü : Mustafa Yağcı  
Spor Müdürlüğü : Saim Sarışahin

İlk olarak orta dereceli okullararası Şiir Okuma Yarışması tertip edilmiş, 24 Ocak'ta temsil edilen «Günahkâr Baba» piyesinden önce yarışmanın ilk üç derecesini alanlara hediyeleri verilmiştir.



Boks ve Güreş çalışan M.T.T.B. mensupları.

İlgiyle izlenen haftalık seminerler ise Mart ayında başlatılmış ve büyük bir başarıyla sürdürülmüştür. Basın-Yayın Müdürlüğü de «Çağrı» isimli bir duvar gazetesi çıkartmış ve talebelerin yazılarını değerlendirmiştir.



Isparta M.T.T.B.'lilerden bir grup

Fethullah Gülen davet edilerek «İman Gençliği» mevzuulu konferansını vermiş, konferanstan sonra da bir bildiri dağıtılmıştır. Kitaplıkta talebelerin istediği kitapları % 20 tenzilatla temin etmektedir.

Tiyatro Müdürlüğü ise «Ya Şehid Ya Gazi» isimli piyesi sahneye koyarak Isparta'da temsil etmiştir.

## KÜÇÜKYALI TEŞKİLÂTI (İSTANBUL)

Kuruluşunu müteakip Hilâl Tiyatrosu'nun sahnelediği «Günahkâr Baba» piyesi getirilerek temsil edilmiştir. Hemen Spor çalışmalarına başlanmış ve Orta dereceli okullarda okuyan talebeler için Karate ve Güreş kursları açılarak başarıyla sürdürülmüştür.

Çalışmalarda Teşkilâta ışık tutacak yüksek seviyede üç öğretim üyesi, bir mülliyeli, bir ilâhiyatçı ve iki gazeteciden müteşekkil bir müşavere kurulu teessüs ettirilmiştir.

Bir kitaplık yaptırılarak talebelerin istifadesine sunulmuştur. Seminer ve konferans gibi kültür faaliyetlerine başlanmış ve ilk olarak Mustafa Müftüođlu getirilerek konferans verdirilmiştir. Orta Dereceli okulların sömestir tatiline girmeleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri nezaretinde Fizik, Kimya, Cebir Geometri dersleri verilmiştir.

Mülliyeci Abdurrahman Serdarođlu ve İlâhiyatçı Bahri Bayram tarafından verilen seminerler de hayli ilgi toplamıştır.

## İZMİR TEŞKİLÂTI

İdareciler :

Başkan : Muammer Özkan

Sekreter : Ömer Küçükaga

Muhasip : Bekir Sağlam

Müdürler :

Eđitim ve Kültür Müdürü : Yücel Bayer

Basın Yayın Müdürü : Selim Yıldırım

Trafik Eđitim Müdürü : Mustafa Yaşar

İrtibat Müdürü : Cavit Okur

Turizm Müdürü : Süleyman Pişkin

Spor Müdürü : Hasan Hüseyin Arıarslan

Yeri dar olan M.T.T.B. İzmir Teşkilâtı'na Kestane Pazarı Kur'an Kursu Derneđi Çankaya Müftülik üzerindeki iki kat binayı bir yıllığına vererek Teşkilât'ın bu yıl daha faal olmasını temin etmiştir.



İhtar Yürüyüşü'nden bir görünüş.

18 Mart 1976'da 3 otobüsle Çankaya'ya merasimlerine iştirak eden Teşkilât 29 Mayıs'ta İstanbul Fetih Mitingine katılmış, 26 Mayıs 1976'da da bir Millî Gençlik Gecesi Düzenleyerek faaliyetlerine devam etmiştir. Gecede Üstad Necip Fazıl da bir konuşma yapmıştır.



İzmir Teşkilât Başkanı Üstad'a buket sunuyor.

Ü.G.D.İ. İzmir'de de başarı ile yapılmış, 25 Haziran 1976 ÜS Sınavı için İzmir'e gelen talebelere yardımcı olabilmek için bir rehber Bürosu açılmış, gelen talebelerin geceleme ihtiyaçları karşılanarak, imtihana girecekleri yerleri bulmalarında yardımcı olunmuştur.

Basın Yayın Müdürlüğü İzmir Teşkilâtı'nda ilk defa dergi çıkarma faaliyetine girerek, Birlik adı altında bir mecmua çıkarmıştır.

Necip Fazıl Kısakürek «Tarihte Yobaz ve Yobazlık» mevzuulu konferansını vermiş, İsmail Çakırhan'ın «20. YY. Dünyasında Hayata, Eşyaya ve İnsana bir Bakış», Fehmi Kuru'nun «Günümüzün Meseleleri», Avni İlhah'ın «Fukaralık ve İslâm» mevzuulu seminerleri dikkatle izlenmiştir.

Eğitim Müdürlüğü de Üniversiteye hazırlık kursları açmıştır. Gece ve gündüz olmak üzere haftada dört gün yapılan derslere Üniversite asistanları nezaret etmişlerdir.

Üniversite öğretim üyeleri ve talebeleri için ehliyet almada kolaylık sağlayan Trafik Eğitim Müdürlüğü, bu yıl beş devre açarak 55. devresini de başarıyla tamamlamıştır.

Şehrin Turizm yönünden merkezî bir yerinde danışma bürosu ile hizmet gören Turizm Müdürlüğü de bu dönem, enformasyon, talebe kartı vermede turistlere yardımcı olmuş, çeşitli otellerle anlaşarak, müracaat eden turistlerin kolayca gecekemeleri temin edilmiştir. Amatör Tercüman Rehber Kursları da bu yıl iki devre halinde açılmış, haftada dört gün ders yapılmıştır.

İzmir'de bu yıl ilk olarak Taekwando çalışmalarını açan Teşkilât, Sami İlman idaresinde 40 kişilik bir grubun çalışmalarını başarıyla sürdürmesini sağlamıştır.



Taekwando ekibinden iki kişi gösteri sırasında.

Kitaplık Klübü de temin ettiği kitapları % 20 indirimle arkadaşlara satmış, ayrıca bir de kitaplık kurarak arkadaşların istifadesine sunmuştur.

## KAHRAMAN MARAŞ TEŞKİLATI

İdareciler :

Başkan : Ahmet Eyicil  
Başkan Yard. : Bahri Arslantürk  
Sekreter : Niyazi Can  
Muhasip : Mehmet Aysar

Seminerler her hafta muntazam olarak devam etmiştir. Bu seminerlerden bazıları şunlardır :

İslâm ve Gençlik : Kemâl Tabak  
Günümüzün Meseleleri : Erdem Beyazıt  
İslâm'da İbadet : Akif Ağır  
İslâm Medeniyetinin Üstünlüğü : Necmettin Gevri  
Aktüel Meseleler : Yaşar Alpaslan  
K. Maraş'ın İslâmlaşması ve Tarihi : Yalçın Özalp  
Günümüz ve M.T.T.B. : Necmettin Gevri  
İslâm'ın Dünya Görüşü : Yaşar Alpaslan



K. Maraş Teşkilât Başkanı  
bir gecenin açılı konuşmasını yapıyor

Kilis İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Bahar «Kurtuluşumuz ve Kur'an» mevzuulu bir konferans vermiştir. Teşkilât Orta dereceli okullar arası şiir ve «Gençlik Meselemiz» konulu kompozisyon yarışması düzenlemiş ve ilk üç dereceyi alanlara hediyeler vermiştir.

K. Maraş'ta okumakta olup ev sıkıntısı çeken talebelerin bu meseleleri halledilmiş, Üniversiteye girecekler için fen kursları açılmıştır. Bu arada M.T.T.B.'nin yapmış olduğu 57 vilâyetteki Ü.G.D.İ. da K. Maraş'ta büyük bir başarıyla gerçekleştirmiştir.

Teşkilât Üstad Necip Fazıl'ın «Mukaddes Emanetler» temsilini sahneye koymaya muvaffak olmuş ve birkaç yerde gösterilmiştir.



«Mukaddes Emanetler»ün bir sahne.

Bir kütüphane açılarak talebelerin hizmetine sunulmuş, ayrıca getirilen kitaplar da % 15 tenzilatla satılarak talebelerin kitap sahibi olmaları temin edilmiştir.

## KARS TEŞKİLATI

Teşkilât'ın İdarecileri :

Başkan : Hasan Temiz

Sekreter : Necati Öztürk

Muhasip : Musa Bayraktar

M.T.T.B. Kars Teşkilâtı Kars'ın ilçeleri olan Kağızman ve Ardahan'da birer gece düzenleyerek, M.T.T.B.'yi tanıtmışlar ve «Kızıl Penge» piyesi temsil edilmiştir.



Kars Teşkilâtı Sekreteri konuşmasını yaparken

Teşkilât'ta Ali Rıza Parlak «Emperyalizm ve Misyonerlik», Mehmet Ertekin «Eğitim», M. Sabri Güner «İslâm Toplumu ve Ekonomisi» ve «19. YY. ve daha Öncesi Sosyalizm ve Sosyalistler, Hıristiyan Mektepleri ve Bunların Karşısında İslâm» mevzuularındaki seminerleri dikkatle izlenmiştir.

Ali Rıza Parlak «İslâm ve Toplum» mevzuulu bir konferans vermiştir.



Kızıl Penge'de rol alanlar toplu halde



Kars Teşkilâtı mensupları Teşkilât binasında.



## KASTAMONU TEŞKİLATI

29 Kasım 1975 de açılışını yapan Teşkilât seminer ve konferans çalışmalarına hız vermiştir.

Seminerler :

İslâm'da Fert ve Cemiyet	: Hüsnü Aykaç
İslâm'da Şura	: Satı Demirci
İslâm'da İktisat Nizamı	: Ali Çorlu
İslâmî Gençlik	: Bilâl Koç
Komünizm, Kapitalizm ve İslâm	: Mustafa Öz
Bürokrasi ve İslâm	: Yaşar Kaçıkılmaz
Türkiye'de Gençlik Grupları	: Murat Yıldırım
Davamız ve Hedefimiz	: Ali Malat
İrkçılık ve İslâm	: Ali Çorlu
Tarihimizde ve Edebiyatımızda Tanzimat	: Ahmet Purtul
İslâm'da Mülkiyet Nizamı	: Ali Çorlu

Bu arada Mustafa Müftüoğlu'nun «Tarih Şuuru» mevzuulu konferansı büyük alâka toplamıştır. Ayrıca «Birlik» adında bir duvar gazetesi çıkartılarak gençliğin yazılarını değerlendirmiştir.



Kastamonu'da U.G.D.'nin yaptığı salonlardan biri

«İhtar Yürüyüşü» başarıyla yapılmış, Çankırı Teşkilâtının sahnelediği «Yürüyen Ölümler» temsil edilmiş, «Zamane Çocuğu» piyesi de sahnelenmiştir.

Yazar Ergun Göze de «Meselelerimiz» mevzuulu bir konferans vermiştir.

## DEVELİ TEŞKİLATI (KAYSERİ)

Her hafta seri seminerler düzenlenmiştir. Bu seminerlerin başlıca mevzuuları; İnsan ve Tarihi, İslâm'da Hareket, Edille-i Erba olmuştur. Bu arada Hacı Ahmet Kont «İslâm'da Gençlik», Hacı İbrahim Eken de «İslâm'da Cihad» mevzuularında konferanslar vermişlerdir.

13 Şubat'ta bir gece tertip edilerek Teşkilâtımız mensupları tarafından yazılıp sahnelenen «Benim Üniversitem» adlı piyes temsil edilmiştir.

## YAHYALI TEŞKİLATI (KAYSERİ)

8.2.1976 da faaliyete başlayan M.T.T.B. Yahyalı Teşkilâtı ilk olarak 15 Şubat'ta Orta tahsil talebeleri arasında bir bilgi kültür yarışması düzenlemiştir. Bu arada hafta sonu seri seminerleri devam etmiş ve başarıyla sürdürülmüştür.

Mustafa Camcı'nın «Garplışmanın Neresindeyiz», H. Mehmet Akkaya'nın «Mısır Hatıraları», Nurettin Kaldırımçı'nın «Günümüzün Meseleleri», Ali Kılıç'ın «İslâm'da Milliyetçilik», Hacı Ali Demirci'nin «İnancımız ve İnsan», H. Ahmet Kont'un «İmanın Fertler Üzerindeki Yeri» ve Necmettin Nursaçan'ın «İslâm ve Ahlâk» mevzuulu konuşmaları büyük alâka ile takip edilmiştir.

Develi İmam-Hatip Mektebinin sahneye koyduğu «Bilâl-i Habeşi» piyesi ve H. Nail Canat'ın sahnelediği «Günahkâr Baba» adlı piyes te Yahyalı halkına gösterilmiştir.

## KIRKLARELİ TEŞKİLATI

8 Kasım'da faaliyete başlayan M.T.T.B. Kırklareli Teşkilâtı'nın idarecileri şöyledir :

Başkan : Nuri Çam  
Sekreter : Mustafa Ertürk  
Muhasip : Enver Coştur  
Başk. Yard. : Rıdvan Saygılı

Müdürler :

Kültür Müdürü : Nuri Bereket  
Basın Yayın Müdürü : Alâaddin Engin  
Kitaplık Müdürü : Hayreddin Ağca  
Tiyatro Müdürü : Hasan Ada  
Spor Müdürü : Erdoğan Kahraman  
Gezi Müdürü : Muzaffer Başaran  
Temsilcilerle İlişkiler Müdürü : Saadettin Söğüt

Abdülhamid Oruç «Gençliğimizin Buhranları ve Çareleri», Mustafa Müftüoğlu «Yakın Tarihimizden Gerçekler» mevzuulu konferanslarını vermişlerdir. Devamlı yapılan seminerlerden bazıları ise şöyledir :

Çanakkale Şehitleri ve Mehmet Akif : Süleyman Karakaya  
Garp Medeniyetinin İslâm'dan Aldıkları : Kadir Akyel

«İhtar Yürüyüşü»nde Edirne'deki yürüyüşe iştirak edilmiş, Çanakkale'deki merasimlere bir grup olarak katılmıştır.

## KIRŞEHİR TEŞKİLATI

İdareciler :

Başkan : Duran Yavuz  
Sekreter : Berat Bıçakçı  
Muhasip : Cafer Güneş



Teşkilât idarecileri birarada

İlk olarak Başkan Duran Yavuz başkanlığında bir heyetle yeni Vali ziyaret edilerek, başarı dileklerinde bulunulmuş ve şehre bir konferans salonu yaptırılması teklifinde bulunulmuştur. Neticede kabul edilmiş ve konferans salonunun temelleri atılmıştır.

27 Aralıkta ölümünün yıldönümünde Mehmet Akif anılmıştır. «Gençlik ve Eğitim» konulu bir kompozisyon yarışması düzenlenmiş ve ilk üç dereceyi alanlara hediyeler verilmiştir.

Duran Yavuz, Kalender Karagöz, Ali Kılıç, Uğur Memiş, Mehmet Ekinci, Ramazan Çelik, Ali Çelebi, Yasin Küçükkoğlu, Osman Erkmen, M. Emin Turpçu, Berat Bıçakçı ve Cafer Güneş'in çeşitli mevzuulardaki seminerlerini Av. Mehmet Ali Alan'ın «Hürriyetlerin Kaynağı Kur'an'dır» konulu konferansı izlemiştir.

«Günahkâr Baba» ve «Yazılmayan Eser» temsilleri getirtilerek gösterilmiştir.



Bir konferanstan sonra M.T.T.B.'liler konferansı Av. M. Ali Alan ile



Bir semineri takip eden gençler

### KOCAELİ TEŞKİLATI

Teşkilât bünyesinde kitap ödünç veren kitaplık, yeni kitaplar getirterek talebelere indirimli olarak satmıştır.

3 Ocak'ta İstanbul'da, 10 Ocak'ta da Sakarya'da yapılan «M.T.T.B. İhtisar Yürüyüşlerine» M.T.T.B. Kocaeli Teşkilâtı olarak iştirak edilmiştir. Şubat'ta talebelerin spor yapmalarını sağlamak için Taekwando ve karate kursları açılmış ve başarıyla sürdürülmüştür.

Talebeler arasında yazı aşkını aşılamak ve onları teşvik için «Şiir Okuma» ve «Hikâye» yarışmaları tertip edilmiş ve ilk üç dereceye girenlere 18 Nisan'da merasimle hediyeleri verilmiştir.

Bu arada haftalık seminerler devam ettirilmiş, İmdat Kaya'nın «Buhranlarımız ve Çareleri», Ali Nar'ın «İslâm Aleminden İntibalar» mevzu-u lu seminerleri dikkatle izlenmiştir.

### GÖLCÜK TEŞKİLATI

17 Nisan'da açılış gecesi tertip edilerek faaliyetlerine başlayan MTTB Gölcük Teşkilâtı haftalık seminerlerini büyük bir başarıyla sürdürmüştür.

Gölcük'te «Soysuzlaştırılmak İstenen Nedir?» konulu bir açık oturum düzenlenmiş, 29 Mayıs Fetih Mitingine ve Kocaeli «Millî Gençlik Gecesi» ne Teşkilât olarak iştirak edilmiştir.

## KONYA TEŞKİLATI

1974 yılında faaliyete başlayan Konya M.T.T.B. teşkilâtı iki sene gibi kısa bir zamanda çok büyük mesafe almış, bugün Konya'nın en fazal ve güçlü talebe teşkilâtı haline gelmiştir. Merkezde yaptığı başarılı faaliyetlerin yanında bir sene gibi kısa bir zamanda çok sıkı bir çalışmayla 12 kazada da teşkilât açmıştır. Aynı zamanda Konya halkının da sevgi ve takdirlerini toplamış dolayısıyla yaptığı faaliyetlerde halkıda yanında bulmuştur.

Başkan : Yaşar Bilen  
Sekreter : Bilal Acar  
Muhasip : Mevlüt Tokacı



Konya Teşkilâtı idarecileri

M.T.T.B. Konya Teşkilâtı 1975-1976 faaliyet yılına vazife taksimiy-le girmiştir. Mekteplerin açılmasıyla Konya'ya tağradan gelen talebe kardeşlerimize maddi manevi her türlü yardımı yapabilmek için Fatih yurdunu açarak mücahit kardeşlerimizin hizmetine sunmuştur.

Konya D.M.M.A. si talebe temsilcileri seçimine katılan teşkilâtımız seçimleri kazanmıştır. Temsili seçilen kardeşlerimiz Akademi başkanını ziyaret etmişlerdir. Daha sonra cereyan eden hadiselerde de ağırlıklarını koymuşlar, akademide idarecilerin de desteğiyle sapık zihniyetli talebelerin başlatmış olduğu boykotu teşkilâtımıza mensup kardeşlerimizle birlikte kırmışlardır.

Selçuk Eğitim Enstitüsü'nde de bazı nahoş hadiseler cereyan etmiş, mücahit kardeşlerimize yapılan satışma ve baskılara lüzumlu cevap verilmiş, tedbir alınmış, ihtiyat elden bırakılmamıştır. Bu hadiseler basın vasıtasıyla da efkari umumiyeye iletilmiştir.

Konya Karatay Lisesi önünde M.T.T.B.'nin tertiplediği Üniversite giriş deneme imtihanı kayıt bildirimlerini dağıtan kardeşlerimize, sopalı zincirli, muştalı ve bıçaklı Ülkücü bir grup tarafından saldırılmış lüzumlu cevap verilince kaçmak mecburiyetinde kalmışlar, bu arada dört arkadaşımız yaralanmıştır.



Ustad konferansını vermek üzere kürsüre.

Kültür Müdürlüğü ; Muzaffer Hançerli

Konferans ve geceler serisinin başında Büyük Tarihçi ve Hukukçumuz Kadir Mısırlıoğlu kapalı spor salonunda 18. Kasım 1975 tarihinde «Garplılaşmanın Getirdikleri ve Götürdükleri» mevzu konferansı vermiştir. Konferansın açış konuşmasını teşkilât başkanımız Yaşar Bilen yapmıştır.

İkinci konferans İslâmci gençliğin fikir babası ve hamurkârı Üstad Necip Fazıl Kısakürek tarafından 24. Mayıs 1976 da kapalı spor salonunda «Tarihte Yobaz ve Yobazlık» mevzusunda verilmiştir.

Kültür Müdürlüğü M.T.T.B.'nin 60. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İl Halk Kitaplık salonunda bir gece tertiplemiştir.



Bir konferansı takip eden dinleyiciler.

1 Mayıs 1976 tarihinde Kapalı Spor salonunda Milli Gençlik Gecesi yapılmıştır. Yaşar Bilen kalabalık bir topluluğun takip ettiği gecenin açış konuşmasını yapmıştır. Buiu müteakiben Genel Başkanımız Rüştü Ecevit Konya Milletvekili Reşat Aksoy konuşmuşlardır. Daha sonra Karatay Lisesi hocalarından Hüsnü Çeşmecinin idare ettiği Liseler arası bilgi müsabakası yapılmıştır. Çekişmeli geçen müsabakayı az bir farkla Gazi lisesi kazanmıştır. Müsabakadan sonra M.T.T.B. Spor Kulübü Güreş, Boks, Karate, Taekwando gösterileri yapmıştır. Bayan Etik'in yaptığı ney takımı ilâhî gurubu takip etmiştir. Kur'anı Keriminde okunmasıyla gece saat 03.00 te sona ermiştir.



Genel Başkanımız Konya «Milli Gençlik Gecesinde konuşurken



Genel Başkanımız Rüştü Ecevit Gecede Teşkilât Başkanı Yaşar Bilen ile.

Kültür müdürlüğümüz son olarak Ege Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Saffet Solak'ı şehrimize davet etmiştir. Prof. Dr. Saffet Solak 20 Ağustos 1976 tarihinde «Gençlik ve Ahlak Buhranı» mevzuulu bir seminer vermiştir. Ayrıca 21 Ağustos 1976 da da II Halk Kitaplık salonunda «Türkiye'nin Sosyal Durumu» mevzuulu bir konferans vermiştir.

Basın Yayın Müdürlüğü : Cafer Çetintaş

Konya'da cereyan eden ideolojik hadiseler ve millî meselelerimizde basına bildirimler verilmiş açıklamalar yapılmıştır. Bunların arasında genel başkanımız Rüştü Ecevit'in Amerikada yapılan dünya gençlik kurultayına gidiş ve dönüşü hakkında izahat da vardır.

Basın yayın müdürlüğümüz teşkilatımızın bütün teksir işlerini yapmış ayrıca başka teşkilâtlara da parayla teksir basmıştır.

Basın Yayın Müdürlüğü, yayınlarının 8. si olan Hüsnü Çeşmeci'nin hazırladığı «Dünyada-Anadoluda Emperyalizm ve Petrol» isimli kitabı yayınlamıştır. Kitap büyük alâka görmüş diğer teşkilâtlarımıza da gönderilmiştir.

Ayrıca Basın Yayın Müdürlüğü günlük, haftalık gazete ve mecmualara abone olarak kardeşlerimizin istifadesini sağlamıştır.

Eğitim Müdürlüğü : Aziz Temiz

Eğitim Müdürlüğü mektepler açılır açılmaz çok sıkı çalışarak aşağıdaki faaliyetlere başlamıştır.

1 — Millî Gençlik Gecesindeki bilgi yarışmasını hazırlamıştır.

2 — Kız Muallim Mektebiyle Gazi Lisesi arasında «Çağımız insanındaki buhranın sebebi ekonomiktir-sosyolojiktir» mevzuulu münazara tertiplemiş ve Gazi Lisesi münazarayı kazanmıştır.

3 — Orta Öğrenimdeki kardeşlerimize yüksek öğrenimdeki kardeşlerimiz tarafından hususi dersler verdirilmiştir.

4 — Üniversite imtihanlarına hazırlanan kardeşlerimiz için kaymetli hocalar tarafından verilen hazırlık kursları açmıştır.

5 — Genel merkezin tertiplemediği Üniversiteye Giriş Deneme İmtihanı şehrimizde de yapılmış ve 1000'e yakın talebe katılmıştır.

6 — Yaygın Yüksek Öğrenimde okuyanlar için kurs açılmıştır.

7 — Akademiye okuyanlar için sene içerisinde takviye kursları açılmıştır.

8 — Üniversite imtihanına girmek için Konya'ya dışardan gelen talebelere yardımcı olmak gayesiyle Otogar ve Teşkilât binasında Rehberlik Bürosu açmış; yatacak yeri olmayanlara yurt ve otel temin etmiştir.

9 — Orta öğrenimde ikmale kalanlar için kurs açılmıştır.

10 — İngilizce kursları açılmıştır.

Tiyatro Müdürlüğü : Ali Işık

Tiyatro Müdürlüğü orta ve yüksek öğrenimdeki kardeşlerimizle «Şeytanın Düzeni» piyesini hazırlamış, Konyada üç kere sahneye koymuş, ayrıca Ilgın, Yunak, Çumra ve Ermenek teşkilâtlarının açılışlarında da oynamıştır.

Ayrıca Niğde M.T.T.B. Teşkilâtının hazırladığı «Kızıl Peçe» piyesi 17-18 Nisan 1976 tarihlerinde üç defa temsil edilmiştir.

Daha sonra Hasan Nail Canat'ın sahneye koyduğu ve oynadığı «Gürahkâr Baba» piyeside üç defa temsil ettirilmiştir.

Açılan Kaza Teşkilâtları

M.T.T.B. Konya teşkilâtı bir sene içerisinde aşağıdaki teşkilâtları halkın da büyük alâkalarıyla açmıştır. Bu teşkilâtlar açılır açılmaz kesif faaliyetlere girmişler, daha önce M.T.T.B. olmadığı için başka teşkilâtlara giden talebeler de İslamcı gençliğin tek yuvası olan M.T.T.B. çatısında birleşmişlerdir. Açılan teşkilâtlar şunlardır :

1 — Karaman	7 — Ilgın
2 — Seydişehir	8 — Yunak
3 — Beyşehir	9 — Çumra
4 — Kurucuoğlu	10 — Ereğli
5 — Doğanhisar	11 — Ermenek
6 — Kadınhanı	12 — Yenidoğan

Bu teşkilâtların açılış merasimlerinde Hayra Hizmet Vakfı Genel Başkanı Hasan Hüseyin Varol, Merkez Vaziri Abdullah Büyük, ve diğer bazı konuşmacılar katılmış, piyesler oynanmış, şiirler okunmuştur. Bu merasimlere halkın alâkası büyük olmuştur.

Geziler

Bu sene teşkilâtımız genel merkezimizin yaptığı faaliyetlere iştirak, ziyaret ve dinlenme gezileri tertiplemiştir.

Çanakkale şehitlerini anma merasimine bir otobüsle iştirak edilmiştir.

Antalya'ya bir gezi tertiplenmiş, Adana'ya da uğranarak Adana Teşkilâtı ziyaret edilmiştir.

İstanbul'da yapılan Fetih Mitingine beş otobüsle gidilerek iştirak edilmiştir.



Istanbul Fetih Miting'i'ne katılanlardan bir grup

Beyşehirde kamp açılmıştır.

Hacca gidecekler için T.H.Y. den bilet temin edilmiş ve umumî malûmatlar verilmiştir.

Spor Kulübü : Sabahattin Narmanlı

Spor kulübü geçen sene başladığı güreş, kempo, karate, taekwando ve boks branşlarındaki çalışmalarına bu sene atletizm, voleybol ve basketbol branşlarını da ilave ederek Türkiye çapında antrenörler nezaretinde çalışmıştır. Branş sayısı artırıldıktan sonra bölge spor ajanları ve spor yazarlarıyla müştereken bir tanışma çayı düzenleyerek kulübün faaliyetlerinden bahisle gelecekte yapılması lâzım gelen çalışmalar hakkında fikir yürütülmüştür. Kulübümüz her branşın sezonuna göre müsabakalarına iştirak etmiştir. Bu arada kendi bünyesinde teşvik müsabakaları yanında çevre kazalarının davetlisi olarak yapmış olduğu gösterilerde büyük alaka toplamıştır. Bu yılki Millî Gençlik Gecesinde sporcularımız çeşitli stildeki figürleriyle geceye ayrı bir renk katmışlardır.

Okulların öğrenim zamanlarında Cumartesi-Pazar geceleri ve Beyşehir'de yaz tatilinde dinlenme kampı açmıştır. 23 gün süren bu kampa Konya kazalarından ve çevre vilayetlerden de kardeşlerimiz katılmıştır. Kardeşlerimiz kampta sportif faaliyetler yapmışlar, ve bir çok ihtiyaç duyulan bilgileri öğrenerek dönmüşlerdir.

## Orta Öğrenim

Orta Öğrenim Komitesi bu sene Yahya Ak'ın başkanlığında, Başkan yardımcısı Tayyip Ekinalan, Sekreter İbrahim Özbayat, Muhasip Asım Uysal'dan kurulu idare heyetiyle faaliyet yapmıştır. Faaliyetleri kısaca şöyledir :

- 1 — Bütün lise ve ortaokullardan temsilciler seçerek teşkilatlandırılmıştır.
- 2 — Orta dereceli okul müdürleri ziyaret edilmiştir.
- 3 — Mektepler açılır açılmaz orta öğrenim tanışma çayı verilmiştir.
- 4 — Her hafta M.T.T.B. seminer salonunda orta öğretim hocaları ve yüksek öğretim üyeleri tarafından seminerler verilmiştir.
- 5 — Şiir ve kompozisyon yarışması tertip edilmiştir. Yarışmanın neticeleri şöyledir :

### Kompozisyon Yarışması :

- I — Gürsel Uğurlu ve M. Hadi Ceran
- II — Asım Uysal
- III — Yılmaz Ağaçaçayak

### Şiir Yarışması :

- I — Aşık Kul Sadi
- II — Şerif Korkmaz
- III — Mevlüt Boydak

- 6 — Osmanlıca kurslar açılmıştır.
- 7 — Orta okullar için Kur'anı Kerim Kursu açılmıştır.
- 8 — Teşkilatta «Diriliş» isimli duvar gazetesi çıkarılmıştır.
- 9 — Kızılören kasabasına ve Meram'a geziler tertip edilmiştir.

Kitap Kulübü : Ali Ün - Kürşat Koç

Kitap kulübü bu yıl geçen yılki faaliyetlerini artırarak çalışmaya başlamıştır. Geçen sene satışa arz edilen kitap miktarı çok az olduğu için kitap satışları yetersiz olmaktadır. Bu sene satışa arz edilen kitap miktarı büyük ölçüde artırılmıştır. Satışlarda % 15 indirim yapıldığı için gelen kitaplar kısa sürede tükenerek yerlerine yenileri alınmıştır. Kitap kulübü ayrıca yapılan bağışlarla topladığı kitapları 50 yi aşkın kardeşimize okumak üzere 15 günde bir vermiştir.



«İhtar Yürüyüşünden iki görünüş.

Trafik Müdürlüğü : Davud Güneş

Her ay Trafik Müdürlüğümüz bir devre halinde ehliyet vermiştir. Talebe kardeşlerimizin büyük alakasını gören müdürlük nazari ve pratik kurslar açmış, resmi makamlardaki muameleleri takip etmiştir.

## BEYŞEHİR TEŞKİLATI

Teşkilatımızın kuruluşunu takiben M.T.T.B.'ye karşı halkımızda büyük bir sempati uyandı.

Teşkilatımızın açılışından iki hafta sonra lise ve orta okul talebelerine haftada bir seminer verdirdik.

Bunu müteakip Konya Müftü yardımcılarında değerli hocamız Abdullah Büyük'e 30 Mayıs 1976 Pazar günü Beyşehir Belediye Sinemasında (Mazimiz, Halimiz, İstikbalimiz) konulu bir konferans verdirdik. Çok büyük ilgi gördü.

## DOĞANHISAR TEŞKİLATI

İdareciler :

Başkan : Orhan Gündüz

Sekreter : Ali Acar

Muhasip : Süleyman Kahraman

Bşk. Yard : Sadrettin Kütükçü

Yapılan seminerlerin bazıları şöyledir :

İnsanın Yarattığı ve Hikmeti : Mahir Yıldırım

Mevlânâ : Hakkı Öksüz

Davalar ve Davamız : Nevzat Arabacı

Suriye'ye Komünizmin Girişi : Şükrü Kurt

Hz. Peygamber : Ömer Selâmoğlu

İslâm'da Aile : Ali Güzel Dülger

İnsan ve İlim : İbrahim Çibik

Dinler ve Dinimiz : Mustafa Yavuz



Doğanhisar Teşkilatı mensupları Açılış Gecesinde sonra.



Teşkilât tarafından hazırlanan (Zamane Çocuğu) piyesi temsil edilmiş ve daha sonra çevre il ve ilçelerde de gösterilmiştir.

Doğanhisar Halk Eğitim salonundan faydalanılarak çeşitli spor dallarında faydalı çalışmalar yapılmış, Tatillerde orta öğrenim talebelerine fen ve yabancı lisan kursları tertip edilmiştir.

Kendi bünyesinde (Fetih) isimli bir duvar gazetesi çıkaran MTTB Doğanhisar Teşkilâtı, talebelerin istifadesine sunmak için küçük çapta birde kitaplık kurmuştur.

#### EREĞLİ TEŞKİLATI

11. Mart 1976 da hizmete başlayan MTTB Ereğli Teşkilâtı'nın bu dönem yaptığı faaliyetler kısaca şöyledir :

İstiklâl Marşımızın kabulü, Çanakkale Şehitlerini ve Mehmed Akif'i anmak üzere 26 Mart'ta muhteşem bir gece tertip edilmiştir. Bu arada seminerler de büyük bir hızla devam etmiştir. Bazıları :

Eğitim Sistemimiz : Abdullah Sağlam  
İman ve İnsan : Mehmed Doğan  
İsraf Ekonomisi : Ahmet Emin Maç  
Nasıl Olmalıyız : Süleyman Esen

Seminerler her pazar günü muntazaman devam etmiştir.

Bu arada MTTB Niğde Teşkilâtı'nın sahnelediği (Kızıl Pençe) piyesi getirtilerek Ereğli'de de temsil edilmiştir.

#### KADINHANI TEŞKİLATI

İdareciler :  
Başkan : Hasan Hüseyin Altındağ  
Sekreter : Erol Yazıcı  
Muhasip : Hayri Yıldız

11 Şubat'ta açılış gecesi ile faaliyete başlayan MTTB Kadınhanı Teşkilâtı ilk faaliyet olarak İlgin MTTB Teşkilâtı'nın açılış gecesine iştirak edilmiştir. 1975 ÜSS soruları getirilerek teksir edilmiş ve talebelere dağıtılmıştır. Her hafta yapılan seminerlerden bazıları ise şöyledir :

Kuddusi Yıldırım : Gençliğimiz ve Meseleleri  
Abdullah Garipçin : Cihad  
Hasan Çetin : Hz. Peygamberin Hayatı  
Mustafa Küçükosmanoğlu : Gençlik  
Mehmed Harmanakaya : Müslüman alimlerin keşif ve İcatları

MTTB Konya Teşkilâtı'nın sahnelediği «Moskof Sehpa» getirtilerek temsil edilmiş, Abdullah Büyük'ün «Mazimiz, Halimiz ve İstikbalimiz» mevzuulu konferansı büyük bir alâka ile takip edilmiştir.



Temsilden bir sahne

Teşkilât olarak «Çiğlık» piyesi sahnelenmiş ve temsil edilmiş, çevre köy ve ilçelerde de gösterilmiştir.

#### KARAMAN TEŞKİLATI

İdareciler :  
Başkan : Ali Naci Dağhoğlugil, Ramazan Divleli  
Sekreter : Yunus Karakaya  
Muhasip : Yusuf İpek

Kurban Bayramı'nda Teşkilât'ta bir bayram yemeği verilmiştir.

«İhtar Yürüyüşü»ne Konya'da iştirak edilmiş, Çanakkale Şehitlerini ve Mehmet Akif'i anmak için bir gece tertip edilmiştir. Aynı gecede «Moskof Sehpa» piyesi de temsil edilmiştir.

Talebelerin istifadesine sunulan kitaplığın yanında, getirtilen kitaplar tenzilatlı olarak satılmış ve hizmet biraz daha genişletilmiştir.

Aralıksız devam eden seminerlerden bazıları şunlardır :

Necati Yeniél : İslâm'da Camii Teşkilâtı ve Kölelik Müessesesi  
Osman Tekin : İslâm İnsanının Vasıfları  
Ömer İrklı : Ebedî Liderimiz  
Kâmil Adil Çalıř : Çocuk Terbiyesi  
Nevzat Arabacı : Millî İdeolojimiz  
Mehmet Tüybek : İslâm Dünyasında Kültür ve Eğitim Meselesi  
Hacı Ali Kap : Hâdis ve Sünnet

Osman Yumak'ın «Dünyada ve Türkiye'de Gençlik Meselesi» mevzu-  
lu konferansı büyük bir alâka ile takip edilmiştir.



Boks çalışmalarından bir görüntü.

Güreş, Boks, Taekwando ve atletizm dallarında çalışmalar büyük bir  
hızla devam etmektedir. Teşkilât haftalık bir duvar gazetesi çıkarmıştır.

#### KURUCUOVA TEŞKİLÂTI

İdareciler :

Başkan : Ali Aydemir  
Sekreter : Ali Koca  
Muhasip : Nurettin Koçer

İki bin nüfusa sahip olan Kurucuova'da ilk M.T.T.B. Köy Teşkilâtı  
kuruluşu gerçekleştirilmiştir.

Eylül ayında yetki belgesini alan M.T.T.B. Kurucuova Teşkilâtı ilk  
faaliyet olarak, başboş gençliği kendine çekmek ve bu düzenin çarkın-  
dan kurtarmak için sohbet toplantıları düzenlemiştir.

Haziran ayında yer problemini tamamen halledip üç odalı yeni bina-  
sına taşınmış, bir kütüphane ve okuma salonu açarak gençliğin istifade-  
sine sunmuştur.

Kış aylarında hafta sonlarında, yazın ise Kurucuovah yüksek tahsil  
talebelerinin köye gelmesi ile hergün sohbet toplantıları ve seminerler  
devam ettirilmektedir.

#### SEYDİŞEHİR TEŞKİLÂTI

Kasım ayındaki açılışından sonra ilk kültür faaliyeti haftalık semi-  
nerler olmuştur. Bu arada yapılan Matematik kursları da ilgi ile takip  
edilmiştir.

Çeşitli hatipler getirilerek, Seydişehir içi veya çevre köylere gidilerek  
konferanslar ve sohbet toplantıları düzenlenmiştir. Bunlardan bazıları  
şöyledir :

Ali Galip Doğan : Halk Eğitim Salonu, (S. Şehir) «Yolumuz, Hali-  
miz, Çaremiz»

Abdullah Büyük : Halk Eğitim Salonu, (S. Şehir) «Hidayete Ermek»

Orhan Sert : Halk Eğitim Salonu, «İslâm'ın İnsanı ve Ekonomik  
Doktrinler».

Bunlardan başka «Şeytanın Düzeni» piyesi de Halk Eğitim Salo-  
nu'nda temsil edilmiştir.

#### YENİDOĞAN TEŞKİLÂTI

İdareciler :

Başkan : Yusuf Altıntepe  
Sekreter : Mürsel Uluçam  
Muhasip : Nuri Yavaş

27 Aralık'ta Mehmet Akif'i anma gecesi tertip edilmiştir. Bu arada  
konferans ve seminerler de hızla devam ettirilmiştir. Konferanslardan ba-  
zıları şöyledir :

Abdullah Büyük : Garplılaşma Esnasında İslâm Gençliği-  
nin Kayıpları

Ahmet Altıntepe : Hakiki Manâda Milliyetçilik

H. Hüseyin Kaleli : İman, İbadet ve Ahlâk

Abdüsselâm Uluçam : İslâm - Hristiyan Çatışmaları

Seminerlerden bazıları ise :

- İsmail Taşan : Kitaplar ve Kazandırdıkları  
Ahmet Uluoyol : Günümüzün Neşriyatı, Doğurduğu Neticeler  
Mevlüt Acar : Seminer ve Diğer Toplu Çalışmaların faydaları  
Ali Akyol : Günümüz sporu ve durumları  
Yusuf Altuntepe : İslâm'da Kardeşlik

1975-1976 Öğretim yılı sömestir tatili boyunca ortaokullar için geçitli kurslar açılmış, günde 6 saat olmak üzere devam etmiştir. Ortaokul Ahlâk Dersleri Öğretmeni Adem Aydın tarafından verilen Osmanlıca kursları da ilgiyle takip edilmiştir.

#### YUNAK TEŞKİLATI

29 Şubat'ta açılışını yaparak faaliyete başlamıştır. Aynı gece (Şeytanın Düzeni) piyesi de temsil edilmiştir.

Haftalık seminerler büyük bir ilgi ile takip edilmiş, Ortaokul ve Lise'de tahsil görmekte olan talebelere Sömestir tatili boyunca Fransızca kursları açılmış ve bu kurslara orta ve Lisenin her üç sınıfından talebeler katılmışlardır.

#### KÜTAHYA TEŞKİLATI

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da seminerler hızla devam etmiş, talebeler için matematik, fen dersleri ve yabancı dil kursları açılarak bu derslerden zayıf olan talebelere yardımcı olmuştur. İlim Yayıma Cemiyeti Kütahya Şubesi ile de ortak bir Kur'anı Kerim Kursu açılmıştır.

Hayati Yazıcı'nın «Yabancılaşan Düzen ve Dâvamız», Mustafa Müftüoğlu'nun «Yakın Tarihimizden Gerçekler» isimli konferansları büyük ataka görmüştür.

Kitap Kulübü de getirdiği kitapları indirimli olarak talebelerin istifadesine sunmaktadır.



Kütahya Teşkilâtı'nın çıkardığı duvar gazetesi.

Kütahya'daki orta dereceli okulların talebelerinin belediye otobüslerinde kullandıkları pasoların bu dönem yine Teşkilât tarafından yapımına devam edilmiştir.

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Merasimlerine iştirak edilmiştir.

## TAVŞANLI TEŞKİLÂTI

İdareciler :

Başkan : Servet Soner, Mehmed Değirmenci  
Sekreter : Süleyman Onay, M. Akif Ulusoy  
Muhasip : Mahmut Aydın, Mahmut Ali Öğütçü

Seminer ve konferans çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Bazıları şöyledir :

Atillâ Özdür : İslâm ve Kâinat  
İsmail Gültekin : İman  
Sadık Özarslan : Gençlik  
Hayati Yazıcı : Yabancılaşan Düzen ve Dâvamız  
Rıfat Gümüş : İncil, Tevrat ve Kur'an açısından Dünyanın Yaratılışı  
Hasan Akarsu : İslâm'da Emr-i Bil Ma'ruf, Nehyi Anil Münker

İstanbul Set Oyuncuları'nın sahnelediği «Suçlu Kim» piyesi getirtilerek temsil edilmiştir.

Çeşitli mevzularda iki bin adet afiş hazırlanmış, şehrin muhtelif yerlerine Emniyetten izin alınarak asılmıştır.

## MALATYA TEŞKİLÂTI

Haftanın her Cumartesi günü seri seminerler tertip edilmiştir. Bu arada Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Teşkilâtı ziyaret ederek sohbet toplantılarına katılmışlardır.

Spor çalışmaları da Teşkilât salonunda Karate ve Taekwando, kapalı Spor Salonu'nda da güreş ve boks olmak üzere devam ettirilmektedir.



Taekwando çalışmalarından bir görüntü.

Yeni öğretim yılı başlarken bir bildiri yayımlanmıştır. Öğretim yılı içinde de kompozisyon, hikâye, şiir yazma ve şiir okuma dallarında yarışmalar tertip edilmiştir.

Teşkilât olarak bir «Mücahit Gecesi» düzenlenmiş, «Zulmetien Nura» ve «Ölüm Kalmı Kavgası» piyesleri sahneye konularak temsil edilmiştir.

«İhtar Yürüyüşü» ne muhteşem bir mitingle Malatya'da da iştirak edilmiş, MTTB Yeşilyurt ve Palu Teşkilâtlarının açılışına iştirak edilmiştir.



İhtar Yürüyüşü'nden bir görüntü.



Teşkilât Başkanı Namık Şahin ve «Aydın Muhtar» piyesinden bir sahne.



Çanakkale Şehitlerini anmak için bir gece tertip edilmiş, «İslâm Niçin Yaşamıyor?» mevzulu bir de orta tahsil talebeleri arasında açık oturum düzenlenmiştir.

Fethullah Gülen'in «Altın Nesil» isimli konferansı ise çok büyük alâka görmüştür.



Piyesten başka bir sahne.

İdareciler :

Başkan : Namık Şahin

Sekreter : Adil Akkoyunlu

Muhasip : Ahmet Saraç, Mehmed Bulut

#### YEŞİLYURT TEŞKİLATI

7 Aralık'ta açılış gecesi ile faaliyete başlayan MTTB Yeşilyurt Teşkilâtı haftalık seminerlerini büyük bir başarıyla sürdürmüştür. Seminer-cilerin bazıları şunlardır : Mehmed Güneş, Veli Ulutürk, Mehmet Karabulut, Cemil Çiftçi, Bayram Özcan, Erdoğan Timuçin, Osman Çakalı ve Namık Kemal Yalçınkaya.

Osmanlıca kursu tertip edilerek, arkadaşların Osmanlıca'yı öğrenmeleri temin edilmiştir. Bu arada sohbet toplantıları devam etmektedir.



Açılış merasiminden sonra Yeşilyurt Teşkilâtı mensupları

#### DEMİRCİ TEŞKİLATI (MANİSA)

Teşkilât onbeş günlük «Mefkûre» isimli bir duvar gazetesi çıkarmıştır. Onbeş günde bir konferans tertip edilmiş ve başarıyla yürütülmüştür. Konferansçıların bazıları şunlardır :

Ali Güzel	: Maddecilik ve Maneviyat
Cavit Kardeş	: İslâm'da Cihad
Kâzım Ceylân	: Kültür Emperyalizmi
Tecelli Arı	: Yeşilay Haftası
Mehmed Gürler	: Ümit ve Gerçekler
Osman Bağgeci	: Gençlik

Liseler arası bir kompozisyon yarışması düzenlenerek derece alanlara hediyeler verilmiştir.

Üniversiteye girecekler için Fen kursları açılarak yardımcı olunmuştur. Getirilen kitaplar da tenzilâthı satılarak talebelerin istifadesine sunulmuştur. Ayrıca bir de kütüphane kurularak talebelerin okumaları sağlanmıştır.

#### TURGUTLU TEŞKİLATI (MANİSA)

İdareciler :

Başkan	: Mehmet Atalay
Sekreter	: Mehmet Çankaya
Muhasip	: Karanfil Bilgin
Bşk. Yrd.	: Emin Karakaya

Seri seminerler yapılarak ve ayda bir de konferans olmak üzere kültürel faaliyetlerini sürdürmüştür. Seminerlerin bir kısmı şöyledir :

Mehmet Atalay	: MTTB, Gayesi ve Tarihiçesi
Muzaffer Can	: Öze Dönüş
Ahmed Özdemir	: İlim, İnsan ve Yaradılış
Karanfil Bilgin	: Din Terakkiye Mani midir?

Belediye'den izin alınarak Cumhuriyet Parkı'na bir pano yaptırılmış ve «Çığ» isimli bir gazete çıkarılmıştır. Orta tahsil talebeleri için Matematik ve Arapça dersleri verilmektedir.

Spor çalışmaları da Judo ve Güreş dallarında olmak üzere devam etmektedir.

## MUĞLA TEŞKİLATI

İdareciler :

Başkan : Yusuf İpek  
Sekreter : Abdürrahim Tüzün  
Muhasip : Ali Uyanık

6 Mayıs 1976 tarihine kadar Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu Talebe Derneği olarak faaliyet gösterirken bu tarihten itibaren MTTB Muğla Teşkilatı olarak çalışmalarını sürdüren Teşkilatta her hafta düzenli olarak seminerler tertip edilmiştir.

İşletmecilik Yüksek Okulu, Talebeleri için Ticarî Aritmetik, Genel Muhasebe ve Genel Matematik derslerinden kurslar verilerek faydalı olunmaya çalışılmıştır. Ü.G.D. İmtihanı diğer vilâyetlerde olduğu gibi Muğla'da da başarıyla yapılmıştır.



Ü.G.D. İmtihanı salonlarından biri.

Hilâl Sahnesi'nin hazırladığı «Günahkâr Baba» getirilerek temsil edilmiştir. Beyaz Leke Tiyatrosu'nun sahnelediği «Muhtar Kafası» piyesi de hayli takdir toplamıştır.

Kalacak yer bulamayan M.Y.G. talebelerinden 50 kişilik bir gruba kalacak yer temin edilmiş, getirilen kitaplar da tenzilâtı olarak talebelere satılmıştır.

Spor Müdürlüğü de bir voleybol takımı kurmuş, yaptığı müsabakalarda olumlu neticeler alınmıştır.

## MUŞ TEŞKİLATI

İdareciler :

Başkan : Ahmet Aydın, Resul Akgün  
Sekreter : Mehmed Yiğit, Ömer Demir  
Muhasip : Şeref Gök, Mahmut Kurt

İlk faaliyet olarak bir kitaplık kurulmuş ve talebelerin istifadesine sunulmuştur. Haftada iki defa olmak üzere seminerler ve ayda bir defa da konferans tertip edilmiş ve ilgiyle takip edilmiştir. Elâzığ Teşkilatının hazırladığı «Şeytanın Düzeni» ve Muş Teşkilatının sahnelediği «İlk Mücahidler, Bilâl-i Habeşi» piyesi temsil edilmiştir.



Piyeste rol alanlar toplu halde

Ü.G.D. İmtihanı her yerde olduğu gibi Muş'ta da yapılmış, bu arada orta dereceli okul talebeleri için Kur'an ve Matematik kursları açılmıştır.

## NEVŞEHİR TEŞKİLATI

Başkan : Mehmed Bilgili

Haftalık yapılan seminerlerin bir kısmı :

MTTB'nin Kuruluşu ve Tarihi	: Mehmed Bilgili
İman ve Ahlak Buhranı	: Salim Aydın
Milliyetçilik	: Muzaffer Doğan
Komünistlerin Çalışma Taktikleri	: Adnan Dirikoç
Genç Nesil	: Ömer Çölyen
İrkçilik	: Yaşar Uz
İman Esasları	: Bekir Balaban
Türkçemizin Meseleleri ve Türkçemiz- ze Giren Yanlış Kavramlar	: Zeki Soyak
Tekâmül Nazariyesinin Tenkidi	: İlhami Nalçacıoğlu
Tanzimattan Bu Yana Şair ve Yazar- ların Hayat ve Şahsiyeti	: Necmettin Unal
Bugünkü Basın	: Seyfali Vural
Hakikat Üzerine Düşünceler	: M. Tahir Gören
Sosyalist Balkan Ülkelerinde Din ve Osmanlı Türk Mâbedlerinin Bugünkü Hali	: Osman Erkmen (Konferans)

Lise 1. sınıflar arasında bilgi yarışması ve MTTB'nin 60. yılı müna-  
sebeti ile birer gece tertip edilmiştir. 15 Mayıs'ta da bir «Millî Gençlik  
Gecesi» yapılmıştır.

Kütüphanede bulunan kitaplar talebelerin okuması için hizmete ko-  
nulmuş, getirilen kitaplar da tenzilâtlı olarak satılmıştır.

Bu arada «Şeytanın Düzeni», «Zamane Çocuğu» ve «Gençlik Buhra-  
nı» piyesleri sahnelenerek oynatılmış, çevre ilçelere de götürülmüştür.  
Teşkilât olarak çevredeki tarihi ve turistik yerlere bir gezi tertip edil-  
miştir.

## NIĞDE TEŞKİLATI

İdareciler :

Başkan : İdris Muslukçu

Sekreter : Abdallah Gökler

Muhasip : Recep Özkale

Her hafta aralıksız seminerler verdirilmiş, Elif Sahnesi'nin «İmam-  
oğlu», Nevşehir Teşkilâtının «Şeytanın Düzeni» piyesleri getirilmiş, «Kı-  
zıl Pençe» piyesi ise sahnelenerek Niğde ve çevre teşkilâtlarda gösteril-  
miştir.



Piyesten bir sahne.

«İhtar Yürüyüşü» için Konya'ya gidilip iştirak edilmiş Ü.G.D. İmti-  
hanı da başarıyla yapılmıştır.

Niğde Taekwando Kulübünde teşkilât mensuplarının çalışması temin  
edilmiş, Kitaplık Kulübü evlere ödünç kitap vermiş, haftalık «Uyanış»  
duvar gazetesi çıkarılmıştır. Teşkilât 17 Mayıs'ta okulların tatile girmesi  
dolayısı ile bir veda gecesi düzenlemiştir. Ali Kılıç da «Komünizmle Akıl-  
lıca Mücadele» mevzulu konferansını vermiştir.



ARDEŞEN TEŞKİLÂTI (RİZE)  
ARDEŞEN TEŞKİLÂTI (RZEİ)

20 Şubat'ta açılış gecesi ile faaliyete geçen MTTB Ardeşen Teşkilâtı aynı gece Haydar Baş'a «Gençliğin Izdırabı» mevzuulu konferansını vermiştir.

Besim Özsürer'in «İslâm'da Cihad», İmdat Sütlüoğlu'nun «İlim, İslâm ve Batı», Yakup Okul'un «Zalim Rus Ekonomisi» mevzuulu seminerleri dikkatle izlenmiştir.

«Yara» ve «Bilâl-i Habeşî» piyesleri getirilerek temsil ettirilmiştir.

SAKARYA TEŞKİLÂTI

İdareciler :

Başkan : Ahmet Mert

Sekreter : Mustafa Fırıncı

Muhasip : Hüsamettin Acar

«İslâm'da Cihad» ve «İslâm Ekonomisi» üzerine Mustafa Tekelli tarafından seminerler verilmiştir.

14.11.1975 tarihinde Zülfikri Zorlu tarafından «Doğu-Batı Sentezi» mevzuulu,

21.11.1975 tarihinde Alâattin Yılmaz tarafından «İslâm ve İlim» mevzuulu,



İmar Yürüyüşünden bir görünüş.

28.11.1975 tarihinde Ali Bulaç tarafından «İslâm ve Marksizm» mevzuu,

12.12.1975 tarihinde Celâlettin Ataman tarafından «İslâm'da Aile» mevzuu,

19.12.1975 tarihinde Sadık Albayrak tarafından «Sömürîye ve Emperyalizme Karşı İslâm» mevzuu, seminerlerin yanında Burhanettin Kayhan tarafından «İslâm Gençliği» mevzuu konferans verilmiştir.

Muhtelif zamanlarda yapılan seminer, konferans ve gecelerde ilânlar, bildiriler ve davetiyeler Basın Yayın Müdürlüğü tarafından bastırılıp dağıtım yapıldı.

Akademi talebeleri için difransiyel, yüksek matematik, fizik, lineer cebir derslerinden kurslar düzenlenmiştir. Her hafta Cumartesi günü de Ahmet Gülüm tarafından karate çalışmaları yürütülmüştür.

Tiyatro Müdürlüğü de «Muhtar Kafası» piyesini sahneleyerek Anadolu turnesine çıkmışlardır.

Trafik Eğitim Müdürlüğünü kurmak üzere ve faaliyetini yapmak için Vilâyet ve Emniyet Müdürlüğü ile temaslar kurularak çalışmalar yapılmıştır.

#### AKYAZI TEŞKİLÂTI

17 Nisan'da kuruluşunu tamamlayarak faaliyete geçen MTTB Ak-yazı Teşkilâtı ilk faaliyet olarak «Gençliğin Sesi» ismiyle bir duvar gazetesini 15 günlük olarak çıkarmıştır. Bir kütüphane kurularak, kitaplar gençliğin hizmetine sunulmuştur.

Ali Çitli «Gençlik ve İman» mevzuu konferansını vermiş, Fetih Miting'i'ne de bir grup olarak iştirak edilmiştir.

#### SAMSUN TEŞKİLÂTI

Beraat Kandili, Ramazan ayı ve Çanakkale Şehitlerini anmak gayesiyle geceler tertip edilmiştir. Ass. Dr. Erman Tuncer, «Gençlik Meseleleri» mevzuu konferans vermiş, Salih Parlak'ın «Arzulanan Gençlik ve Ahlâkı», Erman Tuncer'in «Gençliğin Izdırabı» ve «Tarihi Yönden Gençlik», Kâzım Duman'ın «Teşkilât ve İdare», Mehmed Kurt'un «Peygamberimizî Tebliğ Metodu ve Örnek Ahlâkı», Ali Cenap Bayraktar'ın «Beklenen Nesil», Kâzım Duman'ın «Tesettür ve Hayâ», Muzaffer Taşdemir'in «Gençliğin Izdırabı», İbrahim Tan'ın «İzmler ve Mucize», Halil Gedik'in «Hak ve Batıl», Zübeyir Koç'un «Milliyetimiz ve Ahlgığımız», Arif Turan'ın «İslâm'da Birlik» mevzuu seminerleri de dikkatle izlenmiştir.

Ankadasların aradığı kitapları temin edip onlara tenzilâtli olarak satan Kitap Kulübünün yanında bir de kütüphane açılmış ve her mevzudaki kitapları ile talebelerin hizmetine girmiştir. Merkezdeki Şehir Parkı önündeki panoyu ise Basın Yayın Müdürlüğü her onbeş günde bir değiştirmektedir.

Beyaz Leke Tiyatrosu'nun sahnelediği «Muhtar Kafası» vetirilerek Samsun ve ilçelerde temsil edilmiştir. Eğitim Müdürlüğü ise haftada 4 saat Üniversiteye hazırlananlar ve bu derslerden zayıf olanlar için parasız fen kursları tertip etmiştir.

Kapalı Spor Salonunda da taekwando, boks ve basketbol çalışmaları sürdürülmektedir.

#### BATMAN TEŞKİLÂTI (SİİRT)

Kurulduğu tarih olan 5 Ekim 1975 den itibaren programlı bir şekilde haftalık seminerler tertip edilmiştir. Teşkilât tarafından «Kızıl Peçge» piyesi sahneye konmuş, ancak oynatılmasına vilâyetçe izin verilmemiştir. Buna rağmen çevre ilçelerde gösterilmiştir.

İstanbul Fetih yıldönümü münasebeti ile orta dereceli okullar arası «İstanbul Fethinin Dünya Tarihi Üzerindeki Yeri ve Önemi» konulu bir

kompozisyon yarışması tertip edilmiş, dereceye girenlere hediyeler verilmiştir.

Yer problemini halledip yeni yerine taşandıktan sonra Teşkilât Karate kursları açmış ve çok büyük alâka görmüştür. Kurslar talebe ve sivil olmak üzere iki grup halinde sürdürülmüştür. Kursları İmam Hatip Mektebi Öğretmeni Ahmet Burhaneddin Özkan idare etmektedir.

Başkan : Şehmus Kartal

#### KURTALAN TEŞKİLATI (SIIRT)

4 Şubat 1976 da yapılan bir merasimle açılan MTTB Batman Teşkilâtı haftalık seminerlerinden bir kısmı şunlardır :

Şemsaddin Arvas : İslâmiyet ve İlim  
Salim Özerdem : Peygamberimizin Hayatı ve Kişiliği  
Ersin Esen : Dünyada ve Türkiye'de Komünizm

Bir kütüphane ve okuma salonu açılmış, isteyenlere açık tutulmuş, evlere ödünç kitaplar verilmiş ve tenzilâth satış yapılmıştır. Batman Teşkilâtı'nın hazırladığı «Kızıl Pençe» temsil edilmiş, «Şeytanın Düzeni» de sahnelenmiştir.

#### BOYABAT TEŞKİLATI (SINOP)

Meslek Okulları için yapılan yürüyüşe iştirak eden Boyabat Teşkilâtı her hafta seminerler düzenlemiştir. Bunlardan bir kısmı şöyledir :



Boyabat Teşkilâtı mensupları toplu halde.

Murat Tufan : Lozan Barış mı, Hezimet mi?  
Yılmaz Kürekçi : İslâm Ahlâkı  
Salih Aydın : MTTB ve Gayesi  
Hasan Ermiş : Ortak Pazar ve Türkiye  
Kadir Yavaş : İslâm Kardeşliği  
Hasan Ermiş : Davâ Sahibi Nasıl Olmalıdır?  
Cevat Bilgili : İslâm Medeniyeti  
Ramazan Ulu : Velâded Gecesine Doğru  
Seyid Ali Çiloğlu : İslâm'da Cihadın Yeri

Spor çalışmaları ise güreş ve boks olmak üzere iki dalda sürdürülmüştür. Güreşi Salih Aydın, boks ise Fazal Dağdelen ve Mustafa Gökçe idare etmişlerdir. Kitaplık Müdürlüğü de getirttiği eserleri tenzilâth olarak vermiştir.

«Çağrı» adında onbeş günlük bir duvar gazetesi çıkarılmış, Cumartesi akşamları da bilgi yarışmaları ve münazaralar tertip edilmiştir.

Başkan : Hidayet Koçak

## SIVAS TEŞKİLATI

MTTB'nin 60. yılı dolayısıyla bir gece tertip edilmiş ve «Zindan Kana Bulandı» isimli piyes bu gecede temsil edilmiştir. Mehmed Akif'in ölüm yıldönümü münasebeti ile de bir gece tertip edilmiş aynı gecede «Köse İmam» ve «Rüya Tabiri» de sahneye konmuştur.

Her Cuma ve Cumartesi günleri haftalık seminerler başarıyla sürdürülmüştür. Konya Merkez Vaizi Abdullah Büyük'ün «İman Buhranı ve Çareleri» mevzulu konferansı da büyük ilgi görmüştür.

Cumartesi ve Pazar günleri de fizik, kimya, cebir, geometri ve İngilizce kursları tertip edilmiştir. Daha sonra şiir okuma yarışması düzenlenmiş ve birinci gelen yarışmacıya hediye verilmiştir.

«Seni Allah Söyletiyor» isimli piyes sahiplenerek Sivas ve çevre ilçelerde temsil edilmiştir. Kitap Kulübü de getirttiği kitapları % 25 tenzilatı olarak satmış ve gençliğe faydalı olmaya çalışmıştır.



Piyesten bir sahne.

Teşkilât içinde «Millî Gençlik» adında bir duvar gazetesi çıkarılmış, Şifahiye Medresesi'nin MTTB'nin hizmet binası olması için Vakıflar Müdürlüğü ile temasa geçilmiştir.



«Seni Allah Söyletiyor»dan başka bir sahne.

İdareciler :

- Başkan : Şerafettin Öztaş
- Sekreter : Mükremin Karakaş
- Muhasip : Vahdettin Altun

## ERBAA TEŞKİLATI (TOKAT)

Bir ortaokul bir de lisenin bulunduğu ve her iki okulun müdürünün aynı şahıs oluşu Erbaa'da MTTB Teşkilâtı henüz yeni olmasına rağmen hızla gelişmektedir. Okul Müdürünün bütün menfi çalışmalarına rağmen faaliyetlerine mani olamadığı MTTB Teşkilâtı ilk faaliyet olarak devamlı sohbet toplantıları tertiplemek olmuştur. Daha çok yer temin ve düzenleme hususunda bu yılını böylece geride bırakan Teşkilât 76 - 77 ders yılında Erbaa İmam Hatip Mektebi'nin açılması ile faaliyetlerine hızla devam edecektir.

Başkan : Cafer Kapisız

## ZİLE TEŞKİLATI (TOKAT)

Genel Sekreter Kasım Yapıcı'nın iştiraki ile açılışını yapan MTTB Zile Teşkilâtı'nın haftalık tertip ettiği seminerlerden bazıları şöyledir :

- Şükrü Karamişe : İdarî Sistemlere Umumî Bir Bakış
- Turan Poyraz : İslâm Gençliği'nin Karakterleri

Teşkilât 15 günlük «Hak Yolu» isminde bir duvar gazetesi çıkartmıştır.

4 Nisan'dan itibaren Suat Şahin idaresinde Taekwando çalışmaları Halk Eğitim Salonu'nda başlamış ve başarıyla devam ettirilmiştir.

## TRABZON TEŞKİLATI

Her teşkilatta olduğu gibi Trabzon Teşkilatı'nda da seminerler ilk faaliyet dahi olmuştur. Bazıları :

Baki Bektaş	: Din, İlim ve Felsefe
Haydar Baş	: İslâm ve İnsan
M. Naci Topsakal	: İslâm'da Mücadele Metodları
Beşir Eryarsoy	: İslâm'da Devlet (Konferans)

7 Aralık'ta İslâm Mütefekkeri Mevlâna'yı anmak için bir gece tertip edilmiş, 14 Mayıs'ta da orta öğrenim talebeleri için Liseliler Şöleni yapılmıştır. 5 Mart günü ise «İmam Hatipliler Gecesi» tertip edilmiştir.



Yürüyüşten bir görünü.

10 Ocak'taki Meslek Okulları Mezunları için yapılan «İhtar Yürüyüşü» Trabzon'da şimdiye kadar görülmemiş bir kalabalıkla gerçekleştirilmiş, Ü.G.D. imtihanı da o gün bir hava içinde yapılmıştır.

Eğitim Müdürlüğü de Üniversiteye girecekler için 16 Aralık - 30 Mayıs tarihleri arasında bir kurs tertip etmiştir.



İhtar Yürüyüşü'nden başka bir an.

Tarihçi Kadir Misiroğlu da Birliği ziyaret ederek bir sohbet toplantısına katılmıştır.



Üniversiteye hazırlık kurslarını takip ederlerden bir grup.



Bir temsilden görünü.

## URFA TEŞKİLATI

İdareciler :

Başkan : Müslüm Tüysüz

Sekreter : Hüseyin Dinç

Muhasip : Z. Abidin Beyazgül

Her hafta Cuma akşamları seminerler tertip edilmiştir. 29 Mayıs İstanbul Fetih Mitingi'ne iştirak edilmiş, Harran Nahiyesine de bir gezi tertip edilmiştir.



Urfa Teşkilât mensupları toplu halde

Kitaplık hizmete sokulmuş, temin edilen eserler arkadaşların faydalanmaları için ödünç verilmiştir.

«Zamane Çocuğu» ve «Günahkâr Baba» piyesleri getirtilerek Urfa'da temsil ettirilmiştir. Spor çalışmalarını da Taekwando, Karate, Masa Tenisi ve Voleybol dallarında olmak üzere Kapalı Spor Salonu'nda devam ettirilmiştir.

«İhtar Yürüyüşü» Urfa'da çok olgun bir hava içinde gerçekleştirilmiş, sömestr tatilinde orta tahsil talebeleri için kurslar tertip edilmiştir.



İhtar Yürüyüşü'nden bir görünüş

## VAN TEŞKİLÂTI

İdareciler :

Başkan : İsa Güven

Sekreter : Mehmed Kelim Arvas

Muhasip : Zeki Aslanoğlu

Bu dönemdeki faaliyetlerine M. Âkif Gecesi ile başlayan MTTB Van Teşkilâtı «Zamane Çocuğu» piyesini sahneleyerek Van'da ve Erciş, Tatvan ilçelerinde temsil edilmiştir. Ayrıca Hükmü Adalet piyesi getirtile-rek temsil edilmiştir.



M. Akif'i anma toplantısının  
Van Teşkilâtı Başkanı  
açış konuşmasını yaparken

Her hafta devam eden seminerlerden bazıları ise şunlardır :

Hulki Eşit	: İnsan ve Cemiyet
İbrahim Sarımsı	: İslâm ve Cemiyet Hayatı
İbrahim Aksu	: İnsanın Yaratılışı
Mahmut Yardımcı	: İslâm'da Kadın
Rasim Şengül	: Bugünkü Durumumuz
İsa Güven	: İslâm Gençliği
A. Hamdi Yıldırım	: Çalışma Metodumuz
M. Kelim Arvas	: Milliyetçilik Anlayışımız
Zeki Çelik	: Kâinat ve İnsan
Osman Tufan	: Kâinatın Yaratılış Hükmeti

Spor çalışmaları ise güreş, taekwando, judo dallarında devam etti-rilmiştir.

## YOZGAT TEŞKİLÂTI



26 Aralık 1976 da açılış gecesi tertip ederek faaliyetine başlayan MTTB Yozgat Teşkilâtı ilk olarak Kur'an ve Tecvit Kursu açmıştır. Haf-tada iki gün devamlı yapılan seminerlerin bazıları şunlardır :

Bahri Koçoğlu	: İslâm Gençliği Diriliyor
Hayati Hökelekli	: İslâm ve İrkçılık
Cemil Çiçek	: Sağın Katığı
Ahmet Ulu	: Sohbet Toplantısı
Yaşar İşcan	: İstenen Gençliğin Vasıfları
Mehmet Bahçeci	: Solun Felsefesi
Mustafa Göçer	: İslâmın İktisadî Görüşü
Fazlı Lekesiz	: İslâm Kardeşliği
Bahri Koçoğlu	: Davâda Başarının Sırrı
Cemil Çiçek	: Solun Katığı

Ahmet Ulu	: İslâm'da Zekât
Hayati Hökelekli	: Sorulara Cevap
Cemil Çiçek	: İslâm'da Birlik
Mehmet Bahçeci	: İslâm'da Sosyal Adalet
Fazlı Lekesiz	: İslâmı Yaşamak
İbrahim Acun	: Meslek Okulları Meselesi



Yozgat M.T.T.B.'liler bir sohbet sırasında.

Liseler arası bilgi yarışması tertip edilmiş, İmam - Hatip Lisesi Birinci olmuştur. «Zamane Çocuğu» piyesi sahnelenerek Yozgat ve çevre ilçelerde gösterilmiştir.

## ZONGULDAK TEŞKİLATI

Ders yılının başlaması ile faaliyetlerine tekrar başlayan MTTB Zonguldak Teşkilâtı haftalık seminerleri ön plâna almıştır. Seminerlerin bazıları şöyledir :

Osman Candan	: Gençlik Meseleleri
Salih Yaşar	: İdeal İslâm Gençliği
M. Akif Bayramoğlu	: Türklerin İslâmlaşması
Yaşar Öztürk	: İslâm'da Cihad
İbrahim Sarıçam	: İslâm'a Sokulan Bid'at ve Hurafeler
Mustafa Köse	: İslâm-Türk Tarihinden Şeref Levhaları
Osman Candan	: Örnek İnsan
Mustafa Erdoğan	: Sosyalizm İhaneti

Kıtaplığı zenginleştirerek talebelerin istifade etmesi sağlanmış, getirtilen eserler de tenzilh olarak satılmıştır.

Meslek Lisesi Mezunlarının Üniversiteye alınmaları için imza toplanmış ve gereken makama gönderilmiştir.

## KARABÜK TEŞKİLATI

İdareciler :

Başkan	: Ahmet Ustaoglu
Sekreter	: İsmail Işıkül
Muhasip	: Mehmed Güleriyüz

Karabük'te ilk defa Üniversiteye Hazırlık Kursları gerçekleştirilmiş, kursa gelenlere fen ve yabancı dil branşlarında dersler verilmiştir. Kara-



Açılış Gecesi verilen yemekten bir görünüş.





Açılışta Başkan ilk konuşmayı yapıyor.

bük'te Belediye Kütüphanesi'nden sonra en büyük kütüphaneyi açmakla seminer çalışmalarını büyük bir hızla sürdürmüştür. İlk konferansı Prof. Dr. Sabahattin Zaim «Türkiye'nin İktisadi Meseleleri, Orta Doğu'daki Yeri ve Önemi» mevzuunda vermiştir.

Çevre ilgelere çeşitli vesilelerle geziler tertip edilmiş, binanın girişine haftalık bir de duvar gazetesi konmuştur.



Teşkilât bünyesinde bir kitap satış kulübü kurulmuş, sportif yönünden ise çalışmalar sürdürülmüştür.

## **BÖLÜM VIII**

**MTTB'DE SON RAMAZAN YEMEKLERİ VE  
BAYRAMLAŞMA**

[www.mttb.com.tr](http://www.mttb.com.tr)

## RAMAZAN YEMEKLERİ

Geçen sene olduğu gibi bu sene de Millî Türk Talebe Birliği'nde Ramazan boyunca her gün yemek verilmiştir. İmkanların kısıtlı olması dolayısıyla her gün 30-60 kişilik yemek çıkartılmış, arkadaşlar arasında Ramazan münasebetiyle bağların kuvvetlenmesine büyük faydası olmuştur. Ramazan'ın son haftasında 23 Eylül 1976 Perşembe günü yurtlardaki bütün arkadaşlara matuf yemek çıkartılarak davet edilmiş, büyük kalabalık iftar yemeğinde biraraya gelme fırsatı bulmuşlardır.



Yemekte Genel Başkanımız, Üstad ve diğer misafirlerle

21 Eylül 1976 Salı günü Orta öğrenimli bütün arkadaşlara matuf yemek çıkarılmış 500'e yakın talebe yemeğe iştirak etmiştir. Konferans Salonunda verilen yemeğe Genel Başkanımız, Riyaset Üyeleri ile misafir olarak da Üstad Necip Fazıl Kısaktirek, Prof. Dr. Sabahattin Zaim,

Av. ve Yazar Ergun Göze, Tarihçi Kadir Mıroğlu, M. Şevket Eyyi, İsmail Hekimoğlu, Selâhaddin Eş ve birçok davetli de iştirak etmiştir. Önce namazlar eda edilmiş, yemeği müteakip Orta Öğrenim Komitesi



Riyaset Üyeleri misafirlerle



Yemekten diğer bir görünüşü

Başkanı Hüseyin Öztürk, Genel Başkanımız Rüstü Ecevit, Prof. Dr. Sabahattin Zaim birer konuşma yapmışlardır. Yemekten sonra, şehid Mus-



Yemekten sonra dua ediliyor



Ustad kısa konuşmasını yapıyor

tafa Bilgi'nin şehid edilmesinin sene-i devriyesi olması münasebetiyle ruhuna fatiha okunmuştur.



Yemeğe iştirak eden misafirlere bir kısmı



Yemekten sonra Prof. Dr. Süleyman Yalçın MTTB'ye teşekkür ediyor

18 Eylül 1976 Cumartesi günü Konya Lezzet Lokantası'nda kıymetli fikir ve ilim adamlarımızla biraraya gelebilmek maksadıyla MTTB tarafından iftar yemeği verilmiştir. Yemeğe 120 kişi iştirak etmiştir. Davetlilerden teşrif edenler arasında İsmail Kahraman, Ömer Öztürk, Abid Özmen, Üstad Necip Fazıl Kısakürek, Prof. Dr. Süleyman Yalçın, Prof. Dr. Nevzat Yalçın, Prof. Dr. Selçuk Özçelik, Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu, Prof. Dr. Muharrem Ergin, Prof. Dr. Nevzat Kor, Prof. Dr. Ömer Kasımoğlu, Doç. Dr. Salih Tuğ, Dr. Osman Öztürk, Millî Eğitim Müdürü Ferit Develioğlu, Kadir Mısıroğlu, Kemal İncak, M. Şevket Eygi, A. Selâmi Toscuoğlu, Selâhaddin Es, Mustafa Müftüoğlu, Ömer Kirazoğlu, ile İlim Yayma Cemiyeti Başkan ve mensupları, Kültür İktisat Vakfı mensupları, parti mensupları bulunmuşlardır.

Yemeği müteakip «birlik ve beraberlik» üzerinde Genel Başkanımız kısa bir konuşma yapmıştır. Üstad Necip Fazıl Kısakürek, Prof. Dr. Süleyman Yalçın ve Kemal İncak ta kısa birer konuşma yaparak Millî Türk Talebe Birliği'ne teşekkür etmişlerdir.

#### MTTB'DE BAYRAMLAŞMA

Her bayramda, bayramın 2. günü saat 14.00 de Millî Türk Talebe Birliğinde ananevi bayramlaşma yapılır. Son Ramazan Bayramında da saat 14.00 de arkadaşlar ve MTTB'nin yeni ve eski idarecileri MTTB'de toplanmışlar ve böyle mübarek bir günde biraraya gelme fırsatı bulmuşlardır.



Bayramlaşmadan önce Genel Başkanımız konuşuyor

Konferans Salonunda yapılan bayramlaşma merasiminde Genel Başkanımız Rüşti Ecevit, MTTB 49. Dönem Genel Başkanı Burhanettin Kayhan, 50. Dönem Genel Başkanı Ömer Öztürk, 52. Dönem Genel Başkanı Abid Özmen, Genel Sekreterimiz Kasım Yapıcı, Genel Muhasibimiz Ahmet Sarıkaya, Merkez Koordinatörü Cemalettin Tayla, Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu birer konuşma yapmışlardır.

Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan da bayramda İstanbul'da olması dolayısıyla MTTB mensubu talebe-



49. Dönem Genel Başkanı Burhanettin Kayhan konuşurken



50. Dönem Genel Başkanı Ömer Öztürk konuşmasını yapıyor

lerle bayramlaşmak, MTTB'nin şahsında bütün Türk Gençliğinin bayramını tebrik etmek üzere bayramlaşma saatinde MTTB'vi ziyaret etmiştir.



52. Dönem Genel Başkanı Abid Özmen konuşurken



Genel Sekreterimiz Kasım Yapıcı konuşuyor

Salonda arkadaşların bayramını tebrik ederek kısa bir konuşma yapmıştır. Konuşmaları müteakip bayramlaşarak böyle mübarek günde gerçek bayramlara erişmek üzere dağılmıştır.



**Başbakan Yardımcısı Neomettin Erbakan konuşmasını yapıyor**



**Ve bayramlaşma merasiminden bir an**

# MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ GENEL MERKEZİ

## MÜDÜRLÜKLER

### BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ :

Müdür : Yunus DERE, Necati TUNCER

Müdür Yardımcıları : Necati TUNCER, H. Fehmi ULUS

Çalışanlar : Hasan DAĞ, Aydın GÜDÜL, M. ARIKAN, A. Muvahhid BOYNUEĞRİ, Hüseyin TUNCER, Erol ABASIZ, Fevzi BAYRAKTAR, Ali YENİYURT, Hasan GÜNEŞ, Cengiz POLAT, Mustafa ÖZGER, Osman ÖZDEMİR.

### DIŞ TEMASLAR MÜDÜRLÜĞÜ :

Müdür : Vehbi ECEVİT

Müdür Yardımcısı : Mustafa YÜKSEL

### EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ :

Müdür : Ahmet BAKAL, Mürsel YILMAZ

Müdür Yardımcıları : Kemal ÇELİK, Hamid ÇAKIR, Şikri ADA, Hamdi FİDAN, Ömer YILMAZ, Mustafa KARADENİZ, Ali ÖZEN, Mustafa ÖZEL, Adem SOYDOĞAN, Yılmaz YALÇIN.

### KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ :

Müdür : Azzem ASLAN, Tayyip ERDOĞAN

Müdür Yardımcısı : Mehmet GEDİK

### TALEBE MESELELERİ MÜDÜRLÜĞÜ :

Müdür : Mürsel YILMAZ, Hasan DAĞ

### TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ :

Müdür : Selâhattin KARACA

Müdür Yardımcısı : Hamdi ZEYREK

### TEŞKİLATLAR MÜDÜRLÜĞÜ :

Müdür : Fevzi ERYILMAZ

Müdür Yardımcıları : Halil AKTAŞ, Eyüp SAHİN, Kâzım ARICI

### TIYATRO MÜDÜRLÜĞÜ :

Müdür : Galip BOZTOPRAK

### TRAFİK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ :

Müdür : Süleyman KARATAŞ, Mümin İRİŞ

Müdür Yardımcısı : Celâl ÖZEN

Muhasip : Tekin ŞEYHOĞLU

Sekreterler : Edip BİLGİÇ, Ömer ÇATAL, Mustafa ÇOLAK, Mehmet ORTANCA, Metin SALT, Nihat BERİGEL, Halil GÖZGÜ.

### TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ :

Müdür : Turan KALELİOĞLU, Suat DOĞRAMACI, Mustafa YÜKSEL

Sekreter : H. Alp ÖZKAN, Atilla YALIN, Halit ÖZÇELEBİ

İnformatörler : Fikret ERGİN, Osman KAYA, Engin BEREKETLİ-OĞLU, Bülâ İPEKÇİ, Edip YÜKSEL.

### MERKEZ ORTA ÖĞRENİM KOMİTESİ :

Başkan : Hüseyin ÖZTÜRK

Sekreter : Cengiz POLAT

Muhasip : Hasan GÜNEŞ

Üyeler : Ali YENİYURT, Muhammed Hilmi GENÇ, Selim BİLMEN, Mustafa BOZDEMİR, Salih KARA, Mustafa ÇOBAN, Metin KÜLÜNK



## KULÜPLER

### KİTAP KULÜBÜ :

Başkan : Seyid Ali KAHRAMAN

Başkan Yardımcısı : Yalçın GÜLSÜNER, Mustafa CABAT, Ramazan GÜNTAY, M. Hilmi GENÇ, Adem İLBAŞI.

### SİNEMA KULÜBÜ :

Başkan : Salih DİRİKLİK

Başkan Yardımcısı : Kemal GÜRSES

Sekreter : Mesut UÇAKAN, Sami KILIÇ, İ. Hakkı SEZER

### SPOR KULÜBÜ :

Başkan : Rüştü ECEVİT

İI. Başkan : Osman Nuri ASLAN, Kaya TOP

Sekreter : Selim BİLMEN

## ENSTİTÜLER

### SOSYAL İLİMLER ENSTİTÜSÜ :

Müdür : Cemil CAN

Müdür Yardımcısı : Mü'min İRİŞ

**MTTB 53. DÖNEMİNDE TAŞRA TEŞKİLATLARI BAŞKANLARI**

**ADANA** : Mehmet Yağcı, Bekir Eser, Hüsamettin Dalkılıç  
**İskenderun** : Süleyman Başar, Abdullah Kocaman  
**Osmaniye** : Zeki Kahraman, Mehmet Tülüci  
**Tarsus** : Ahmet Çimen  
**Kozan** : Alaüddin Doldur

**ADYAMAN** : Abdullah Ertaş, Rifat Karadağ  
**Kâhta** : M. Turan Alan, Abdülkadir Aydın  
**Besni** : Hüseyin Korkmaz

**AFYON** : Ali Büyükduman, Abdurrahman Kocaçil  
**Sarıcaklı** : Kemal Coşar, Mehmet Coşar  
**Bolvadin** : Orhan Öztürk  
**Dinar** : Nafiz Seçmen, Nihat Tarlacı

**AMASYA** : A. Osman Torbacı, Doğan Saracoğlu  
**Merzifon** : Dursun Türk

**ANKARA** : Tevfik Arslan  
**Kızılcahamam** : Şaban Uyar  
**Sincan** : Sedat Ünlü  
**Altındağ** : İlhami Türker  
**Beypazarı** : Mehmet Yayın  
**Kırıkkale** : Cemil Dilsiz

**ANTALYA** : Muhittin Karagöz  
**Alanya** : Yaşar Balık  
**Elmah** : Abdullah Karakaş

**AYDIN** : H. İbrahim Perçinkaya, Davut Ballı

**BALIKESİR** : Ömer Torlak, Mustafa Akyan  
**Dursunbey** : Mehmet Yarma

**BİLECİK** : Mustafa Tetik

**BİNGÖL** : Behçet Üçgül  
**Tatvan** : Suphi Uçak  
**Ahlat** : Ahmet Çınar

**BITLİS** : Fevzi Buhan

**BOLU** : Behçet Aksoy  
**Düzce** : Hasan Mezarıcı, Remzi Canpolat  
**Gerede** : Zeki Cevahirçioğlu

**BURDUR** : Selâhattin Turgut  
**Bucak** : Süleyman Dural  
**Göhlisar** : Rifat Çiftçi

**BURSA** : Sabahattin Alkaya  
**Gemlik** : Yakup Aygül  
**Karacabey** : İsmail Korkmaz

**ÇANAKKALE** : Hasan Şahin  
**Biga** : İlhan Kutluer

**ÇANKIRI** : Ömer Gündoğmuş, Mustafa Sarıkaya

**ÇORUM** : Necip Taşdelen

**DENİZLİ** : Mehmet Akşit, Erdal Otçu  
**Çivril** : Mehmet Teke

**DIYARBAKIR** : Ali Öğüldü  
**Ergani** : Mehmet Alyüz

**EDİRNE** : Muammer Yener

**ELAZIĞ** : Celâl Akbulut, İsmet Yıldırım

**Palu** : Kerim Gürbüz  
**Maden** : Ahmet Günbey, Mustafa Günbey  
**Baskil** : Niyazi Şeker

**ERZURUM** : Mustafa Ateş, Mustafa Söke, Hasan Aktürk  
**Aşkale** : Adnan Çomaklı

**ERZİNCAN** : Ömer Kara

**ESKİŞEHİR** : Aytelkin Öner

**GAZİANTEP** : Halit Vergili  
**İslâhiye** : Abdullah Tombul  
**Kilis** : Hüseyin Bahar

**GİRESUN** : Mehmet Bal

**GÜMÜŞHANE** : Ahmet Kanat, Yakup Güzel  
**Bayburt** : Ahmet Temür, İbrahim Karabacak

**HATAY** : Hasan Kaya  
**Dörtöyl** : Fevzi Çakmak Işık  
**Kırıkhan** : İbrahim Kodalak  
**Erzin** : Mehmet Bilici

**İSPARTA** : Ertuğrul Akçil, İlyas Keskinioğlu  
**Yalvaç** : Duran Kıs

**İÇEL** : Gazi Çoban  
**Erdemli** : Saffet Sezer, Mehmet Demir  
**Anamur** : Mehmet Demir

**İSTANBUL** :  
**Küçükyalı** : Abdülhakim Kaplan  
**Küçük Çekmece** : Ekrem Örskiran  
**Güngören** : Bekir Varol  
**Yalova** : Orhan Kurt

**İZMİR** : Emin Kılavuz, Ömer Küçükkağa, Muammer Özkan

**KAHRAMANMARAŞ** : Ahmet Eyicil  
Afşin : Enver Eken

**KARS** : Hasan Temiz

**KASTAMONU** : Ahmet Putur

**KAYSERİ** : Şükrü Karatepe, Mustafa Şencan  
Develi : Hasan Demiral, Said Erdoğan, Cemil Bakır  
Yahyalı : Mustafa Temizkan

**KIRKLARELİ** : Nuri Çam

**KIRŞEHİR** : Abdullah Ayak

**KOCAELİ** : Recep Akay, Bekir Tavşan  
Sapanca : Yaşar Şahin, Remzi Gür  
Gölcük : İhsan Sayın, Sabri Salman

**KONYA** : Yaşar Bilen

İlgin : Fahrettin Tüzcu

Yenidoğan : Yusuf Atlıntepe

Yunak : Ömer Demirhan

Ereğli : Cemal Ünlü

Beyşehir : Rüştü Ecevit, İsmail Sodan

Seydişehir : Yakup Akçay

Karaman : Ahmet Tek, A. Naci Dağhoğlugil, Ramazan Divleli

Doğanhisar : Orhan Gürbüz

Kurucuoğlu : Ali Aydemir

Kadınhanı : Hasan Hüseyin Altındağ

Ermenek : Şevki Ceviz

**KÜTAHYA** : Fatih Yalçın

Tavşanlı : Servet Soneç, Mehmet Değirmenci

**MALATYA** : Namık Şahin

Yeşilyurt : Osman Eroğlu

**MANİSA** : Recep Apak, Dursun Ali Yıldız

Demirci : Mehmet Erdoğan

Turgutlu : Mehmet Atalay

**MARDİN** : M. Emin Taşkit

Kızıltepe : Salih Öncesoy

**MUGLA** : Yusuf İpek

**MUŞ** : Ahmet Aydın, Resül Akgün

**NEVŞEHİR** : Mehmet Bilici, Tayyar Kütük

**NİĞDE** : İdris Muslukcu

Aksaray : Cengiz Cavha, İbrahim Akpınar

Bor : Şükrü Soyer

**ORDU** : Niyazi Uzun

Unye : Ahmet Ergün

**RIZE** : Yakup Okul

Ardeşen : Hakkı Dereci

**SAKARYA** : Yusuf Aydın, Mustafa Tekelli

Akyazı : Ahmet Mert

**SAMSUN** : Halis Ertuğrul

Çarşamba : Halit Cebir, Hayri Öztürk

Bafra : Yusuf Yazıcı

Ladik : Recep Karaman

**SIĞIRCI** : A. Mecit Soytekin

Batman : Şehmus Kartal

Kurtalan : Şemsaddin Arpas

Boşabat : H. Hanefi Bostan, Hidayet Koçak

**SIVAS** : Şerafettin Öztepe

Suşehri : Mahmut Kaya

**TEKİRDAĞ** : Mevlüt Küpeli, Ferhat Varlık

**TOKAT** : Kadir Gürer

Pazar : Mustafa Altınel

Zile : Ali Elibol

Erbaa : Cafer Kapısız

Turhal : Ömer Berber

Niksar : Bekir Sobacı

**TRABZON** : Yusuf Karakurt, Namık Ak

Of : Osman Aydın

**URFA** : Müslim Tüysüz

**UŞAK** : Hamit Akgündüz

**VAN** : Fuat Kılıç, İsa Güven

Ereğli : A. Rıza Bilici

Gevaş : Bahattin Ergenç

Özalp : Mehmet Ateş

**YOZGAT** : Ahmet Topuz

**ZONGULDAK** : Osman Candan

Karabük : Ahmet Ustaoglu

Ereğli : Muhammet Doğan, Osman Özer

## TEŞKİLAT ADRESLERİ

- **ADANA** : Abidin Paşa Cad. Vakıflar Bankası üzeri Kat: 5  
İskenderun : Aykut Palas karşısı Ulu Cami Cad. No. 35  
Osmaniye : Mobilgaz Bayii üstü  
Tarsus : Vakıflar Çarşısı Kat: 2 No. 6  
Kozan : Büyük Cami civarı
- **ADİYAMAN** : Sümer Oteli  
Kahta : Çarşı İçi Sokak (MTTB)  
Besni : Atatürk Cad. Dayı Yiğen Pasajı No. 34/F
- **AFYON** : Dumlupınar İkinci Cad. No. 29/A  
Sandıklı : MTTB Sandıklı  
Bolvadin : MTTB Bolvadin  
Dinar : İstasyon Mah. Yeni Yol Cad. No. 42
- **AMASYA** : Mahkeme Çarşısı No. 6  
Merzifon : Sofular Mah. Erzincan Sok. No. 5
- **ANKARA** : Vakıflar Öğrenci Yurdu arkası Opera karşısı, Ulus  
Kızılcahamam : MTTB Kızılcahamam  
Sincan : Yeni Belediye Çarşısı No. 19  
Altındağ : Önder Mah. Körükçü Yolu Cad. No. 35  
Beypazarı : Ankara Cad. Akşemsettin Camii altı No. 59  
Kırıkkale : Barbaros Hayrettin Cad. No. 18 Kat: 2
- **ANTALYA** : Kuyucu Murat Paşa Camii karşısı Bıçak Ap. Kat: 4  
Alanya : Yeni Çarşı Sok. No. 7 Yiğit Bakkaliyesi üzeri  
Elmalı : MTTB Elmalı
- **AYDIN** : Sigorta İş Hanı No. 3/1
- **BALIKESİR** : Salıpazarı Belediye Dükkanları Kat: 2 No. 4  
Dursunbey : Park karşısı Gafur Ap. Kat: 2
- **BİLECİK** : MTTB Bilecik
- **BİNGÖL** : Kemalettin Kamu Cad. No. 15.
- **(BİTLİS)**  
Tatvan : MTTB Tatvan (PK. 39)  
Ahlal : Ergezen Mah. Emniyet Komiserliği önü (PK. 17)

- **BOLU** : Özel İdare Binası Pasajı No. 12  
Düzce : Gaziantep Cad. Pazar Sok. Kat: 2 No. 6  
Gerede : Veziroğlu Sok. No. 6
- **BURDUR** : Gazi Cad. Vakuf İş Hanı Kat: 2  
Bucak : Cumhuriyet Meydanı Belediye Sarayı karşısı  
Gülhisar : Çeşme Mah. Çaylık Sok. No. 51
- **BURSA** : Atatürk Cad. Dr. Osman Niyazi Ap. Kat: 5  
Gemlik : Çarşı Meydanı Akmanlar Pasajı  
Karacabey : Sırabademler Mah. 149 Sok. No. 52
- **ÇANAKKALE** : MTTB Çanakkale  
Biga : Sahil yolu No. 24/C
- **ÇANKIRI** : Giriş Pasajı No. 21
- **ÇORUM** : Hamoğlu İş Hanı Kat: 3
- **DENİZLİ** : Lise Cad. Yeşil Pasaj No. P/8  
Çivril : Kamu Pasajı Çarşı içi
- **DIYARBAKIR** : İzzet Paşa Cad. Müftülük üstü Kat: 3 No. 25/301  
Ergani : Uzun Çarşı Sok. No. 19
- **EDİRNE** : Vakıflar İş Hanı Kat: 3 No. 11
- **ELAZIĞ** : Bankalar Cad. No. 19/2  
Palu : Cumhuriyet Cad. No. 20  
Maden : MTTB Maden  
Baskil : Elazığ Cad.
- **ERZURUM** : Yukarı Mumcu Cad. No. 13  
Aşkale : İşkale üstü
- **ERZİNCAN** : Belediye Sineması Sitesi Kat: 3 No. 17
- **ESKİŞEHİR** : Sakarya Cad. Tosya Pasajı No. 21
- **GAZİANTEP** : Karagöz Cad. Hasan Dal Sok. Çengel Çıkmazı No. 2 Kat: 2  
İslahiye : MTTB İslahiye  
Kilis : MTTB Kilis
- **GİRESUN** : Kapı Kahve Mah. İleri Gazetesi Matbaası Kat: 3
- **GÜMÜŞHANE** : Adliye karşısı No. 2/A  
Bayburt : Güveli Pasajı üstü
- **HATAY** : Silâhlı Kuvvetler Cad. No. 2  
Dört Yol : Erzincan Çelin Pasajı içi No. 107  
Kırıkhan : Kanatlı Cad. Cumhuriyet Mah. No. 9  
Erzin : MTTB Erzin

- **ISPARTA** : Otel Isparta yanı Hayat Eczanesi üstü Kat: 3  
Yalvaç : Kaş Aşağı Mah. Kettel Sok. No. 28
- **İÇEL** : Eski Cami bitişiği No. 4  
Erdemli : Hâl Cad. Çürük Ören Sok. No. 2  
Anamur : Çilingirler Pasajı
- **(İSTANBUL)**  
Küçükyalı : Bağdat Cad. Besnik Sarayı No. 34  
Küçük Çekmece : MTTB Küçük Çekmece  
Güngören : İnönü Cad.  
Yalova : Karamürsel Cad. Kıbrıs Sok. No: 36
- **İZMİR** : Fuar kapısı yanı - Basmane
- **KARS** : Bulvar Cad. No. 13/3
- **KASTAMONU** : Kurşunlu Han 2/16 P.K. 24
- **KAYSERİ** : 27 Mayıs Cad. Lokman Eczanesi üstü  
Develi : Sevimay Ekmek Fabrikası arkası  
Yahyah : Sanayi Çarşısı Seydili Sok. No. 11
- **KIRKLARELİ** : Zincirlikuyu Cad. No. 44/B
- **KİRŞEHİR** : Fatih İş Hanı Kat: 3
- **KOCAELİ** : Cedit Mah. Şeyh Akif Cad. No. 13/B  
Sapanca : Çarşı içi Cad. No. 31/A  
Gölcük : MTTB Gölcük
- **KONYA** : Alaaddin Cad. Emirpervane Sok. No. 13 (PK. 297)  
İlgün : Kavgaoğlu Çarşı içi No. 24  
Yenidoğan : MTTB Yenidoğan  
Yunak : Ankara Cad. No. 13/A  
Ereğli : MTTB Ereğli  
Beyşehir : Cuma Camii yanı  
Seydişehir : Keçikahve Mah. Karanfil Sok. No. 17  
Karaman : II. İstasyon Cad. Fot Stil yanı No. 8  
Doğanhisar : Çarşı içi No. 21  
Kurucuoğlu : MTTB Kurucuoğlu  
Kadınhanı : Hal Civarı No. 21  
Ermenek : MTTB Ermenek
- **KÜTAHYA** : Bahklı Cad. No. 8  
Tavşanlı : Yumurtacılar sanayi sitesi yanı
- **MALATYA** : Feriadiye Mah. Çocuk Sok. No. 14  
Yeşilyurt : Adıyaman Cad. Yukarı Çarşı No. 99

- **MANİSA** : Garanti Bankası üstü Çatı katı  
Demirel : Kuyumcular Sok. No. 12  
Turgutlu : Atatürk Bulvarı Kat: 3 No. 182
- **K. MAAŞ** : Uzun Oluk Cad. Ahırdağı Sok. No. 9  
Afşin : Kayseri Cad. Ahırdağı Sok. No. 9
- **MARDİN** : Cumhuriyet Meydanı Renk Sineması yanı  
Kızıl Tepe : Hükümet Cad. No. 31
- **MUĞLA** : Kurşunlu Cad. Saraçlar Sok. No. 1
- **MUŞ** : İstasyon Cad. No. 156
- **NEVŞEHİR** : Hastane Cad. No. 42
- **NİĞDE** : Yeni Hal Binası Kat: 2 No. 20  
Aksaray : Kızılay binası Kat: 3  
Bor : Yenihamam civar No. 7
- **ORDU** : Yalı Cami karşısı Kat: 4  
Ünye : Kul Ap. Kat: 4
- **RİZE** : Atatürk Cad. Birlik Çarşısı Kat: 1 No. 37  
Ardeşen : İnönü Cad. No. 10
- **SAKARYA** : Kömür Pazarı Ağacami karşısı No. 6  
Akyazı : Sinema Sok. müftülük bitişiği
- **SAMSUN** : Vilayet karşısı Hüda-verdi İş Hanı No. 32 Kat: 4  
Çarşamba : Değirmen başı Cad. Karakol yanı Kat: 2  
Bafra : Çarşı Camii Sokağı No. 28/A  
Ladik : Bahşi mah 30 Ağustos Sok. No. 7
- **SİİRT** : Cumhuriyet Cad. No. 76  
Batman : Bakkallar Cad. Şen iş hanı Kat: 2  
Kurtalan : MTTB Kurtalan
- **(SİNOP)**  
Boyabat : Nizamettin bey Cad. Akasya Sok. No. 15
- **SİVAS** : Bankalar Cad. 3. Park Sok. Deveci Ap.  
Suşehir : Sivas Cad. kültür derneği yanı No. 43/c
- **TEKİRDAĞ** : Hükümet Cad. No. 262 Kat: 3
- **TOKAT** : Gazi Osman Paşa Bulvarı  
Pazar : Halil Bey Camii yanı, Turhal  
Zile : Uzun Çarşı No. 96  
Erbaa : İstiklal Cad. No. 36/2  
Turhal : MTTB Turhal  
Niksar : Hükümet Cad. No. 151

- **TRABZON** : Uzun Sok. Cad. No. 147/L
- **URFA** : Hüseyin Paşa Mah. İrfaniye Sok. No. 5
- **UŞAK** : Hal binası üstü Belediye dükkanları No. 13
- **VAN** : Cumhuriyet Cad. No. 3/5  
Erciş : MTTB Erciş  
Gevaş : MTTB Gevaş  
Özalp : MTTB Özalp
- **YOZGAT** : Hal girişi Hakan Matbaası Kat: 3
- **ZONGULDAK** : Cumhuriyet Cad. M. Çelikel Ap. Kat: 3  
Karabük : Hürriyet Cad. Ganioğlu İş Hanı Kat: 5 No. 501  
Ereğli : Meydanbaşı Tekel karşısı No. 15

## İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I	Sayfa
Tarih Boyunca Millî Türk Talebe Birliği .....	17
53. Genel Kurul .....	59
BÖLÜM II	
Basın Yayın Müdürlüğü .....	69
Dış Temaslar Müdürlüğü .....	93
Eğitim Müdürlüğü .....	97
Kültür Müdürlüğü .....	100
Tesisler Müdürlüğü .....	110
Teşkilatlar Müdürlüğü .....	113
Tiyatro Müdürlüğü .....	121
Trafik Eğitim Müdürlüğü .....	123
Turizm Müdürlüğü .....	126
Orta Öğrenim Komitesi .....	130
BÖLÜM III	
Kitap Kulübü .....	145
Sinema Kulübü .....	147
Spor Kulübü .....	148
Sosyal İlimler Enstitüsü .....	153
BÖLÜM IV	
M.T.T.B. Söğüt'te .....	165
Ramazan Yemekleri .....	167
Amblem Değişiyor .....	169
M.T.T.B. Yunan - Avusturya - Fransa ve Amerika Konsolos- luklarına Siyah Çelenk Koyuyor .....	170

	Sayfa
Meslek Okulları Mezunlarının Üniversiteye Alınması İçin İh- tar Yürüyüşleri .....	173
M.T.T.B. Çanakkale'de .....	181
Millî Gençlik Gecesi .....	186
Üniversiteye Giriş Deneme İmtihani .....	195
Ayasofya'da Namaz .....	199
Fetih Mitingi .....	203
Millî Türk Talebe Birliği Yurt Sathında .....	215

## BÖLÜM V

Yapılan Temaslar .....	219
M.T.T.B. ye Yapılan Ziyaretler .....	230
UNESCO Toplantısı .....	233

## BÖLÜM VI

Basın Toplantıları .....	237
Basında Açık Oturumlar ve Röportajlar .....	252

## BÖLÜM VII

Adana Teşkilâtı .....	267
Afyon Teşkilâtı .....	272
Amasya Teşkilâtı .....	274
Ankara Teşkilâtı .....	275
Antalya Teşkilâtı .....	284
Aydın Teşkilâtı .....	286
Bahkesir Teşkilâtı .....	288
Bolu Teşkilâtı .....	292
Burdur Teşkilâtı .....	296
Bursa Teşkilâtı .....	298
Çanakkale Teşkilâtı .....	303
Çankırı Teşkilâtı .....	306
Çorum Teşkilâtı .....	309
Denizli Teşkilâtı .....	310
Diyarbakır Teşkilâtı .....	312
Edirne Teşkilâtı .....	313
Elâzığ Teşkilâtı .....	315
Erzincan Teşkilâtı .....	317
Erzurum Teşkilâtı .....	320
Gaziantep Teşkilâtı .....	322

	Sayfa
Giresun Teşkilâtı .....	324
Mersin (İçel) Teşkilâtı .....	326
Isparta Teşkilâtı .....	327
İzmir Teşkilâtı .....	330
K. Maraş Teşkilâtı .....	333
Kars Teşkilâtı .....	335
Kastamonu Teşkilâtı .....	337
Kırklareli Teşkilâtı .....	339
Kırşehir Teşkilâtı .....	340
Kocaeli Teşkilâtı .....	342
Konya Teşkilâtı .....	343
Kütahya Teşkilâtı .....	358
Malatya Teşkilâtı .....	360
Muğla Teşkilâtı .....	365
Muş Teşkilâtı .....	366
Nevşehir Teşkilâtı .....	367
Niğde Teşkilâtı .....	368
Sakarya Teşkilâtı .....	370
Samsun Teşkilâtı .....	372
Sivas Teşkilâtı .....	375
Trabzon Teşkilâtı .....	377
Urfa Teşkilâtı .....	379
Van Teşkilâtı .....	381
Yozgat Teşkilâtı .....	382
Zonguldak Teşkilâtı .....	384

#### BÖLÜM VIII

M.T.T.B.'de Son Ramazan Yemekleri .....	389
M.T.T.B.'de Bayramlaşma .....	394
Millî Türk Talebe Birliği Genel Merkezi	
Müdürlükler .....	399
Kulüpler .....	401
M.T.T.B. 53. Dönem Taşra Teşkilâtları Başkanları .....	403
Teşkilât Adresleri .....	407