

MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ



7 Temmuz 1974
3 Ağustos 1975

Baskıya hazırlayanlar : Yaşar KARAYEL, Yunus DERE
Kapak : Salih BAYSAL
Dizgi - Baskı : Fatih Gençlik Vakfı Matbaa İşletmesi
1975 - İstanbul

Yarın, elbet bizim elbet bizimdir!
Gün doğmuş, gün batmış ebed bizimd

Cemil Bay



MTTB.

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ

İSTANBUL

İ.Ü. Talebe Derneği
İ.Ü. Fen Fakültesi Talebe Derneği
İ.Ü. Hukuk Fakültesi Talebe Derneği
İ.Ü. İktisat Fakültesi Talebe Derneği
İ.Ü. Kimya Fakültesi Talebe Derneği
İ.Ü. Tıp Fakültesi Talebe Derneği
İ.Ü. Orman Fakültesi Talebe Derneği
İ.T.Ü. Talebe Derneği
İ.T.Ü. Gemi İnşaat Fakültesi Talebe Derneği
İ.T.Ü. Kimya Fakültesi Talebe Derneği
İ.D.M.M. Akademisi Talebe Derneği
İ.D.M.M.A. Işık Müh. Yük. Ok. Talebe Derneği
İ.D.M.M.A. Galatasaray Müh. Yük. Ok. Talebe Derneği
İ.T.İ. Akademisi Talebe Derneği
Beyazıt İ.T.İ. Yüksek Okulu Talebe Derneği
Aksaray İ.T.İ. Yüksek Okulu Talebe Derneği
Yüksek Denizcilik Okulu Talebe Derneği

ANKARA

A.Ü. Dil -Tarih ve Coğrafya Fakültesi Talebe Derneği
A.Ü. Hukuk Fakültesi Talebe Derneği
A.Ü. İlahiyat Fakültesi Talebe Derneği
O.D.T.Ü. Mühendislik Fakültesi Talebe Derneği

İZMİR

İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü Talebe Derneği
ERZURUM
Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü Talebe Derneği
A.Ü. Fen Fakültesi Talebe Derneği
A.Ü. İslâmî İlimler Fakültesi Talebe Derneği

ELÂZİĞ

Elâzığ D.M.M.A. Talebe Derneği
Elâzığ Veteriner Fakültesi Talebe Derneği

TRABZON

K.T.Ü. Temel Bilimler Fakültesi Talebe Derneği
K.T.Ü. Makina Fakültesi Talebe Derneği

KONYA

Konya D.M.M.A. Talebe Derneği

SAKARYA

Sakarya D.M.M.A. Talebe Derneği

DIYARBAKIR

A.Ü. Diyarbakır Tıp Fakültesi Talebe Derneği

BURSA

İ.Ü. Bursa Tıp Fakültesi Talebe Derneği

53. GENEL KURUL AÇIŞ KONUŞMASI

Türk Yüksek Tahsil Gençliği'nin Temsilcisi Millî Türk Talebe Birliği'nin 53. Genel Kurulu'nun saygıdeğer delegeleri, muhterem davetliler, basınızın değerli mensupları, istikbalin büyük Türkiye'sinin müjdecisi gençlerin, bu ulvi toplantısının açışını yaparken hepimizi en derin saygı ve muhabbetlerle selamlarım.

Millî Gençlik hareketinin mânâda mihraklaştığı, millî hareketlerin öncüsü, milletimizin gözbebeği, yarınlarımızın teminatı gerçek münevver kadroların yetiştiği, 59 yıldır Türkiye'mizin kaderindeki yeri ve önemli rolü herkesce kabul edilmiş olan Millî Türk Talebe Birliği'nin 53. Genel Kurul Toplantısını gençliğimize, memleketimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle açıyorum.

Millî Türk Talebe Birliği kuruluşundan bu yana bir iki dönem hariç 1000 yıllık mazide sahip çıkma mücadelesi vermiş, millî çizgide istikametini korumuş ve bu sebeple de Türk Milletinin kalbinde taht kurmuş bir teşkilattır. Her döneminde iş başına gelen yeni ekiplerle azmini tazelenmiş, temsil ettiği kitleye hizmetini daha iyiye, daha güzele götürmenin mücadelesini yapmıştır. Fazilet yarışında nöbet devri olarak kabul ettiğimiz vazife devri ve teslimleri yeni hamlelerin başlangıçları olmuştur. İdareciler tek bir ses ve yekvücut halinde daha iyi hizmet, daha iyi temsil yapabilmek için herşeyin inaçla yapılabileceği noktasından hareket etmişlerdir. Bugün sona eren 52. dönemde de vazifeyi devralduğumuz günden bugüne her türlü engellere rağmen aynı noktadan hareketle doğru bildiğimiz yolda yürümeye, elimizden gelen bütün gayreti göstermeye çalıştık. Bütün inandıklarımızı yapamadığımız, ama yaptıklarımız inandıklarımızdır.

Teknolojinin zirveye ulaştığı, fakat o nisbette de meselelerin çoğaldığı çağımızda hâdiseler büyük bir hızla cereyan etmektedir. İnsanlar arasında, sosyal adaleti ve eşitliği gerçekleştirmek için ortaya atılan ve tatbikatına geçilen siyasi ve iktisadi doktrinler netice vermemiştir. Çeşitli izim-ler devrini tamamlamış, insanlık yeni arayışlar içine girmiş bulunmaktadır. İnsanlığı aradığı mutluluğa ve huzura kavuşturacak kurtuluş formülünü bücneler olarak üzerimize düşen mesuliyetler ağırdır. Hakikati anlatmak ve doğru yolu göstermek için inaçlı gençlik olarak, yılmadan çalışmak, çok iş yapmak prensibimiz olmalıdır. Her dönemde ağır ve mesuliyetli vazifeler yapmış büyük işler başarmış teşkilâtımız, ilerde memleketin kaderinde daha önemli roller alabileceğinin, daha güç imtihanlardan başarı ile geçmek mecburiyetinde kalabileceğinin şuru içinde olması gerektiğine inanmalıdır.

Son siyasi ve ekonomik gelişmeler 150 yıldır devam ettirilmeğe çalışılan politikamın yanlış olduğunu açık ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Türkiye rota değiştirmek mecburiyetindedir. Artık yönümüzü dost bildiğimiz düşmana değil de, binbir hile ve desise ile bizden bağları koparılan milletlere döndürmemiz zamanı gelmiştir. Başka türlü rota tayinleri Türkiye'yi yükseltme yerine tamamen ortadan kaldırma teh-

likesi taşımaktadır. Gençlik olarak bunu görüyoruz ve faaliyetlerimizi ona göre ayarlıyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda birçok memlekette cereyan eden gençlik olayları sona erdiği halde, Türkiye'de devam etmesinin veya etirilmesinin iyi bir tahlili gerekmektedir. Bu olaylar Emperyalist güçlerin eserleridir. Tarihi, jeopolitik durumumuz ve bilhassa milletimizin dini inancı durumu dolayısıyla Emperyalistlerin gözü daima üzerimizde olmuştur. Türkiye'nin kuvvetlenmesini önlemek, milleti kamplara ayırmak, eğitim ve öğretimi geriletmek çalışmalarının esasını teşkil etmiştir.

Masum talebe istekleri ortaya atılarak başlatılan olayların, kendi bâtil ideolojilerini gerçekleştirmek için olduğu çoktan anlaşılmiş bulunmaktadır. Gençlik âcil heyecanlarının istismarına daha fazla müsaade etmeyecektir. Türk genci milliyetçidir, vatanperverdir. Hiçbir yabancı ideolojinin esiri ve uşağı değildir. Milletin emrinde ve mânevî değerlerine bağlı olarak ülkesine hizmete hazırlanmaktadır. Biz ancak kendi öz benliğimize dönerek millî muhtevamıza uygun kendi metodlarımız ile kalkınabiliriz. Bize, ancak kendi ölçülerimize göre hazırlanmış elbiseler uyar. Dışardan ithal metodlarla kendi düzenimizi kuramayız. Biz buna inanıyor ve bunu temenni ediyoruz.

Teşkilâtımızdaki vazifem süresince, birlikte mesai sarfettiğimiz arkadaşlarımıza, faaliyetlerimizde bize destek olan, anlayış gösteren memleketeşver, milliyetçi öğretim üyelerimize, idarecilerimize, kalbî bağlılıklarını her vesileyle izhar eden büyük milletimize huzurlarınızda teşekkürlerimi sunmayı bir vazife biliyorum. Fazilet mücadelesinde sancığı bizden devralacak, daha ileriye götürmek için üstün gayret sarfedecek, gittikçe büyüyüp ve çoğalan meseleler karşısında çözüm getirecek yollar gösterecek olduğuna inandığımız ve bunu temenni ettiğimiz yeni idareci arkadaşlarımıza üstün başarılar dilerim.

Genel Kurulumuz, çalışmalarının gençliğimiz, milletimiz ve bütün insanlık âlemi için hayırlı neticeler istihsal etmesini Cenab-ı Haktan dilerken meselelerini bilen ve dâvasını yaşayan Türk Yüksek Tahsil Gençliği'nin temsilcileri siz delege arkadaşlarımıza, toplantıya teşrif eden muhterem davetlileri ve basınızın değerli mensuplarını saygılarımla selamlarım.

Abid ÖZMEN
Millî Türk Talebe Birliği
Genel Başkanı

Ö N S Ö Z

7 Temmuz 1974 tarihinde 52. Genel Kurul'da devraldığımız son derece ağır ve o nisbette de şerefli vazifeyi, bir yıl mütevaciz bir zaman içinde imkânlarımız nisbetinde ifa etmeğe çalıştık. Vazife gördüğümüz süre içerisinde bilmeyerek, istemeyerek yaptığımız eksiklikler ve hatalar olmuş olabilir. Bütün bunların hüsnüniyet sınırları içinde yapılageldiğine inanıyoruz tamdır.

Dönemimiz faaliyetleri gayretli, sabırlı, fedakâr ve feragat örneği idealist ve gerçek münevver idareci arkadaşlarımızın ahenk ve tesanüdünde çalışmalarının mahsulüdür.

Ferdi kabiliyete saygılı, millî ve mânevî değerlere bağlı, müsbet ilmin modern metodlarına vakıf, tarihinden feyz ve ilham alacak bir neslim yetişmesi faaliyetlerimizin hedefini teşkil etmiştir.

Türk Yüksek Tahsil Gençliği'nin tek temsilcisi durumunda olan Millî Türk Talebe Birliği Temsilcisi olduğu kitleyi şerefle, lâyukıyla savunmuş, onun isteklerini ve derterini cesaretle dile getirmiş, kendisine yakışan vâkur ve ağır başlılığını göstererek daima aslı görevini yapma gayretini içinde olmuştur.

İlk iş olarak 50. ve 51. dönemde faaliyetlerimizi büyük ölçüde engelleyen Dernekler Kanunu tatbikatında karşılaştığımız haksız davranış uzun çalışmalardan sonra giderilmiş, sirküler alınarak, teşkilâtımızın hukukî statüsü sağlanmıştır. Birkaç defa yapılan tüzük tadilatıyla da talebenin bulunduğu her mahalde teşkilât açabilmemiz imkânı sağlanmıştır.

Sıradan pek çoğu Derneğin, kamu yararına çalışan derneklerden sayıldığı günümüzde M.T.T.B. gibi her faaliyeti memleket ve millet menfaatine dönük bir teşkilâtın kamu yararına çalışan dernekler listesinde olmayışı büyük bir eksiklikti. Bunun için çalışmalar hızla sürdürülmüş, gerekli evrak ve formaliteler zamanında tamamlanmıştır. M.T.T.B.'nin kamu yararına çalışan derneklerden sayılması meselesi şu anda Bakanlar Kurulu'na gelmiş bulunmaktadır. Bakanlar Kurulu'nun tasdikinden sonra M.T.T.B.'nin kamu yararına çalıştığı resmen de tescil edilmiş olacaktır.

52. dönemde mevcut İntisaf Komisyonlarımız müessesleşme yolunda büyük merhaleler katetmiş, geniş kitlelere hitabeden yeni faaliyetler yapılmıştır.

Aylık olarak neşredilen ve faaliyetlerimizi yansıtan Gençlik Bülteni, teşkilâtımızın çalışmalarını geniş bir çevreye ulaştırmıştır. Ayrıca bu dönem yeniden çıkarılmaya başladığımız aylık, fikir, sanat, aktualite ve aksiyon dergisi millî gençlik fikri yapımızın örgütünün yapıldığı bir yayın organı olmuştur.

Diğer taraftan Orta Öğretim Komitesine mensup kardeşlerimizin olağanüstü gayretleriyle çıkardıkları aylık ÇATI Gazetesi Orta Öğretim Gençliğinin meselelerinin işlendiği yegâne gazete olarak büyük ilgi görmüştür.

Memleketimizin çözüm bekleyen eğitim meselelerinin başında gelen «Üniversiteye Giriş» probleminin hallinde teşkilât olarak bu dönemde gençlerimize hizmet eli uzatılmış ve istikballelerinin dönüm noktasında yaptığımız eğitim ve rehberlik hizmetlerinden geniş kitlelerin istifade etmesi sağlanmıştır. Tecrübeli asistanlar ve test uzmanları idaresinde tertip edilen Üniversiteye Giriş Kursları yaygınlaştırılarak gençlerimizin kâr gayesiyle çalışan özel dershanelerce sömürülmesi önlenmeğe çalışılmıştır. Üniversite kayıtlarında ve puan takibinde teşkilâtımızın her yerinde «Üniversite Rehber Büroları» açılarak adayların her ihtiyacı yerine getirilmiştir. Üniversite adaylarının test tecrübelerini artırmak ve imtihan hakkında bir fikir sahibi olmalarını sağlamak gayesiyle 24 Mayıs'ta 40 ilde tertiplediğimiz «Üniversiteye Giriş Deneme İmtihanı» çok ilgi görmüş ve imtihana 65.000 kişi katılmıştır.

Orta Öğretim Komitesinin lise ve dengi okullar seviyesinde yaptığı sosyal, kültürel ve sportif çalışmaları gençliğin sağlamlık düşüncesi ve inanca sahip olmasında etkili olmuştur. Kültür Müdürlüğü'nün tertiplelediği açık oturum, seminer, konferans ve gecelerle gençlik ve halk kitlelerinde millî kültürümüzün yerleşmesi ve yaşanması temin edilmiştir. Günümüzde önemi çok büyük olan sinemanın millî muhtevaya uygun hale getirilmesi için faaliyetlerini sürdüren Sinema Kulübümüz tertiplelediği toplantı ve gösterilerle «Millî Sinema» konusunda yeni bir çağrı açmıştır. Spor Kulübü, gençliğin fikren yetiştirilmesi yanında beden de yetiştirilmesi ve eğitilmesine çalışmış, yaz tatilinde spor ve dinlenme kampı açmıştır. Öğrencilerin ucuz ve faydalı ilmi, edebî, fikrî eserleri temin etmesinde Kitap Kulübümüz yardımcı olmuştur. Üniversite öğretim üyesi ve öğrencilerinin kolayca trafik ehliyeti almalarında Trafik Eğitim Müdürlüğü yardımcı olmağa devam etmiştir. Amatör Tercüman Rehberlik Kursları Avrupa Çalışma Kampları ve Tenizlâhî Talebe Trenleri gibi iç ve dış turizmi ilgilendiren konularda Turizm Müdürlüğü çaba sarfetmiştir.

Meseleleri ilmi esaslar ışığında incelemek ve Yüksek Tahsil Talebelerine her konuda genel kültür vermek gayesiyle Türkiye'de ilk defa M.T.T.B. tarafından gerçekleştirilen Sosyal İlimler Enstitüsü telcraar faaliyete geçirilmiştir. Kıymetli Üniversite Hocalarımızın 16 ayri ilim dalında haftada 3 gün verdikleri derslerle Enstitü bu dönem 3. ders yılını tamamlamıştır. Ders yılı sonunda yapılan imtihanında başarı gösteren talebelere sertifikaları verilmiştir.

Teşkilâtımız bu yılki Çanakkale Şehitlerini Anma Törenlerine 3.000'i bulan kalabalık bir talebe gurubuyla katılmıştır. Arkadaşlarımız ecdâdına yakışır şekilde hareketleriyle Çanakkale'de büyük takdir toplamışlar, şehitlerimizi hürmet ve Fatihalarla bir kere daha anmışlardır. Arkadaşlarımıza zaman zaman tertip edilen şehir ve yurt içi gezilerle memleketimizin tarihi ve tabii güzelliklerini görme imkânı sağlanmıştır.

Anadolu'da teşkilâtlanmağa büyük önem verilmiş, ağılan teşkilât sayısı bir yıl içinde 23'ten 56'ya yükselmiştir. Taşra teşkilâtlarımızla ilgili meseleler için «Teşkilâtlarla İrtibat Müdürlüğü» adı altında yeni bir Müdürlük teşkil edilmiştir. Teşkilâtlardan gelen istekler mevcut imkânlar dahilinde yerine getirilmiştir. 2 defa teşkilât başkanları toplantısı yapılarak teşkilât ve talebe meseleleri hakkında fikir teati edilmiştir. Ayrıca kıymetli ilim ve fikir adamlarımıza teşkilâtımızın bulunduğu yerlerde çeşitli konularda toplam 45 konferans verdirilerek fikriyatımızın geniş kitlelere iletilmesi sağlanmıştır.

52. dönem bir bakıma İslâm âlemine açılma dönemi olmuştur. Memleketimizi ziyaret eden dost ve kardeş Libya Başbakanı Abdüsselâm Ahmet Callud'un verdiği

konferans, salonu hınca hıncı dolduran İmânlı Gençliği galeyana getirmiştir.

Milletlerarası İslâm Talebe Teşkilâtları Federasyonu'nun 3. Genel Konferansının İstanbul organizasyonu teşkilâtımızca başarı ile yürütülmüştür. Bir hafta devam eden konferans, dünyanın dört bir yanındaki aynı hak davasının şahsiyetlerini bir araya getirmiştir. Konferansa gelen delegeler kendilerine gösterilen yakın alâka ve hizmetten dolayı çok memnun kalmışlardır.

Anadolu'yu bir ağ gibi saran taşra teşkilâtlarımız, her türlü imkânsızlık ve engellemelere rağmen mahallinde yaptıkları faaliyetlerle milletimizin ümit kaynağı olmuşlardır.

Gençlik ve memleket meselelerinde hassasiyetle durulmuş, sık sık üst makamlarla temasta bulunulmuş, görüşlerimiz çeşitli toplantı ve bildiriyle Basın - Yayın organları vasıtasıyla kamu oyuna duyurulmuştur.

Ana hatlarıyla sunduğumuz faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlayan değerli vazife arkadaşlarımıza, çalışmalarınızda bize yardımcı olan gönüldaşlarımıza, memleketsever idarecilerimize ve aziz milletimize huzurunuzda teşekkürü bir borç bilirim.

Emaneti devralacak ve inandığı yolda bıkmadan, usanmadan teşkilâtımızı daha güzel, daha hızlı olarak ideale doğru götüreceği yeni dönem idarecilerine Cenab-ı Hak-tan muvaffakiyetler niyaz ederim.

Maddî ve mânevî birçok engellere rağmen yaptığımız faaliyetleri 53. Genel Kurul sunarken Genel Kurul çalışmalarının gençliğimize ve milletimize hayırlı olmasını diler, değerli delege arkadaşlarımızı, muhterem davetileri, sayın basın mensuplarını saygı ve muhabbetle selâmlarım.

ABİD ÖZMEN
Millî Türk Talebe Birliği
Genel Başkanı

GENEL MERKEZ TEŞKİLATI

MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ GENEL MERKEZİ

Tel: Santral: 26 69 24 - 27 87-13

Tel: Genel Başkanlık: 26 36 74 - Cağaloğlu / İstanbul

A) MÜDÜRLÜKLER

1 - BASIN - YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

- Neşriyat Bürosu
- Haber Bürosu
- Araştırma Bürosu
- Teksir Bürosu
- Reklam ve Propaganda Bürosu
- Fotoğraf Bürosu

2 - DIŞ TÜRKLER MÜDÜRLÜĞÜ

3 - EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

- Fen Okulu
- Lisan Okulu

4 - İŞ BULMA MÜDÜRLÜĞÜ

5 - KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

- Seminer Komisyonu
- Konferans Komisyonu
- Münazara Komisyonu
- Gezi Komisyonu

6 - KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

7 - TEŞKİLATLARLA İRTİBAT MÜDÜRLÜĞÜ

8 - ÖĞRENCİ MESELELERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Eğitim Reformu Komisyonu
- Yurtlar Komitesi

9 - TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ

10 - TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ

1 - BASIN - YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

11 - TRAFİK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

12 - TURİZM ve DIŞ TEMASLAR MÜDÜRLÜĞÜ

13 - ORTA ÖĞRENİM KOMİTESİ

- Yardım, Kredi, İlim ve Kültür Kolu

B) KULÜPLER

1 - KİTAP KULÜBÜ

2 - SİNEMA KULÜBÜ

3 - SPOR KULÜBÜ

C) ENSTİTÜLER

1 - SOSYAL İLİMLER ENSTİTÜSÜ

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ İDARECİLERİ

GENEL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

İSTANBUL

Genel Başkan: Abid Özmen

Abit ÖZMEN: Tıp Fakültesi Talebe Derneği

İsmail Hakkı BİÇER: İ.Ü. Talebe Derneği

Recep ÇIĞA: İ.Ü. Hukuk Fakültesi Talebe Derneği

Rüştü ECEVİT: İ.Ü. Fen Fakültesi Talebe Derneği

Kemal KARADENİZ: İ.Ü. Kimya Fakültesi Talebe Derneği

İsrafil ŞİMŞEK: İ.Ü. Tıp Fakültesi Talebe Derneği

Bilal ŞAHİN: İ.T.Ü. Talebe Derneği

Abdullah GÜL: İ.Ü. İktisat Fakültesi Talebe Derneği

Sami ŞENER: İ.T.Ü. Akademisi Talebe Derneği

Cafer TATLIBAL: İ.Ü. Tıp Fakültesi Talebe Derneği

Abdullah ÖZMEN: İ.T.Ü. Talebe Derneği

Ahmet GÖK: İ.D.M.M. Akademisi Talebe Derneği

Ahmet ÖZ: İ.Ü. Hukuk Fakültesi Talebe Derneği

Mustafa GÜÇLÜ: İ.Ü. Talebe Derneği

Süleyman ÖZTÜRK: İ.Ü. Hukuk Fakültesi Talebe Derneği

Ahmet Ali AYDIN: İ.Ü. Orman Fakültesi Talebe Derneği

Abdülaziz KESKİN: İ.Ü. Orman Fakültesi Talebe Derneği

ADAPAZARI

Cevat SARIGÜZEL: Sakarya D.M.M. Akademisi Talebe Derneği

ELÂZİĞ

Celâl AKBULUT: Elâzığ Veteriner Fakültesi Talebe Derneği

İZMİR

Emin KILAVUZ: İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü Talebe Derneği

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ GENEL MERKEZ TEŞKİLATI

Genel Sekreter: İsmail Hakkı Biçer (7 Temmuz 1974 - 30 Ekim 1974)

Recep Çığa (1 Kasım 1974 - 3 Ağustos 1975)

Genel Sekreter Yardımcısı: Süleyman Öztürk, Adem Uğur, Kemal Temiz

Genel Muhasip: Rüştü Ecevit

İcra Konseyi Başkanı: Kemal Karadeniz

İcra Konseyi Sekreteri: Recep Aras

İcra Konseyi Yardımcıları: Salih Baysal, Mahmud Okur, Coşkun Yorgancılar, Hasan Dağ, Ahmet Uymaz, Selçuk Kutluk, Selâhattin Karaca, Şaban Bayram, Abdullah Acar, M. Emin Bulut, Ahmet Kiriş, Ahmet Eskinus, Necip Büyüksalan, Sait Ekinci, Hasan Hüseyin Arıaslan, Fevzi Eryılmaz, Yusuf Karababa, Murat Akbulut, Aydın Aslan, Ziya Derin, Ziya Harputlu, Mehmed Koç, Ahmed Sarıkaya, Mustafa Güçlü, Salih Sunay, İ. Hakkı Uysal.

A) MÜDÜRLÜKLER

BASIN - YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Müdür: Yaşar Karayel

Müdür Yardımcıları: Mustafa Yürür, Yunus Dere

Çalışanlar: İbrahim Erdoğan, Fethullah Dinçsoy, Ali Kocaman, Memduh Genç, Selâhattin Aydemir, A. Nuri Özcan, Erdoğan Gür, Muhammed Hilmi Genç

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdür: Ramazan Döneli

Müdür Yardımcıları: Halil Erol, Selâhattin Karaca

Çalışanlar: Mustafa Yüksel, Mustafa Okuroğlu, Yüksel Altun, Sadettin Engin, Metin Yabanigül, Ali Namal, Halil Kurt, Muammer Yanık, Tayyar Portakal-oğlu, Veysel Eryazıcı, Hüseyin Karauz

MERKEZ ORTA ÖĞRENİM KOMİTESİ

Başkan: Hüseyin Öztürk

Sekreter: Emrullah Çınar

Muhasip: İsmail Çetin

Sekreter Vekili: Ali Yeniuyurt

Üyeler: Hasan Güneş, Sabri Durgun, Mustafa Bozdemir, Ahmet Gülüm, Mustafa Çoban, Selim Bilmen, Mehmet Ali Sarı

TEŞKİLATLARLA İRTİBAT MÜDÜRLÜĞÜ

Müdür: Özkan Gökşal

Müdür Yardımcıları: Mevlüt Yıldız, Ömer Yüksel Özek, Yaşar Turan Aytaç

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

Müdür: Yusuf Tosun, Azzem Aslan

Müdür Yardımcıları: Yılmaz Yalçın, Nusret Baş, Ethem Köklükaya

TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ

Müdür: Ahmet Karataş, Yakup Kaldırımoğlu

Müdür Yardımcıları: Tayyip Erdoğan, Hamdi Zeyrek, Kaya Top, Hidayet Kaya, Mehmet Gedik, Şemsi Sezer, Mustafa Yay

TIYATRO MÜDÜRLÜĞÜ

Müdür: Süleyman Karataş, Mustafa Uysal

Müdür Yardımcıları: Ahmet Bakal, Hüseyin Yalçın

TRAFİK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdür: Mustafa Karaayvaz, Süleyman Karataş

Müdür Yardımcıları: Ali Tıkçı, Osman Mermer, Mehmet Çiftci, Fahri Çiftci, Celâl Özen, Ömer Çatal, Tekin Şeyhoğlu, Nurettin Aktas

TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdür: Fahri Akben, Turan Kalelioğlu
Müdür Yardımcısı: Vehbi Ecevit
Sekreter: Alp Özkan, Burhan Yentürk,
Informatör: Atilla Yalın, Feridun Karagözoğlu, Halit Özçelebi, Osman Kaya,
Mustafa Yüksel

B) KULÜPLER

KİTAP KULÜBÜ

Başkan: Galip Boztoprak, Mustafa Karabacak, Mürsel Yılmaz
Yardımcılar: Hümi Genç, Hasan Dağ, Şuayıp Akın, Hacı Ketenalp

SPOR KULÜBÜ

Başkan: Abid Özmen
2. Başkan: Bülent Katkık
Sekreter: Bekir Yıldız
Muhasip: Ahmet Aygöçek
Yardımcılar: Süleyman Temiz, Muammer Yalçın

SİNEMA KULÜBÜ

Başkan: Salih Diriklik
Yardımcılar: İ. Hakkı Sezer, Mehmet Akif Ak, Zekâi Savaşlar, Mesut Uçakan,
Ergün Sözen, Mehmet Kılıç

C) ENSTİTÜLER

SOSYAL İLİMLER ENSTİTÜSÜ

Müdür: Kasım Yapıcı
Müdür Yardımcısı: Cemil Can

M.T.T.B. TEŞKİLAT BAŞKANLARI

Adana - Mehmet Malkoç, Mehmet Yağcı
Ankara - Anıl Ay, Rafet Evyapan, Tev-
fik Aslan
Adapazarı - Yusuf Aydın
Adıyaman - İ. Halil Gözgi
Afyon - Mehmet Genelioğlu, Ali Bü-
yükduman
Antalya - Şaban Yeşilyurt
Alanya - Selâhattin Sinanoğlu
Antakya - Hasan Kaya
Aksaray - Cengiz Cavga
Bursa - Sabahattin Akkaya
Balıkesir - Mehmet Bayyigit, Ömer Tor-
lak
Bolu - Orhan Cengiz
Boyabat - M. Hanifi Bostan
Bolvadin - Hakkı Sezen
Çankırı - Şahin Çelebi
Diyarbakır - Ömer Mızrak, Ali Öğüldü
Denizli - Ömer Özden
Dört Yol - Osman Çardak
Develi - Lütfi Çetinkaya
Erzurum - Mehmet Gönen, Mustafa
Ateş
Elâzığ - Celâl Akbulut
Erzincan - Rafet Akpınar
Edirne - Muammer Yener
Giresun - Musa Çakı
Gümüşhane - Ömer Ece
Gerde - Zeki Cevahirioğlu
Isparta - Ertuğrul Akçıl
İzmir - Emin Kılavuz
İzmit - Hüseyin Küçükkeskin, Ali Tıkçı-
mir, Kadir Dürer
Tekirdağ - Bekir Aksoy
Van - İbrahim Sungur, Mustafa Terim
Yozgat - Behçet Aksoy, Ahmet Topuz
Zonguldak - Sabahattin Genç, Osman
Candan
Konya - Ayhan Ersöz, Derviş Çetinka-
ya, Yaşar Bilen
Kayseri - Sacit Okur
Kütahya - Fatih Yalçın
Kırşehir - Duran Yavuz
K. Maraş - Ahmet Eycil
Kastamonu - Ahmet Purlul
Karaman - Ahmet Tek, Mustafa Habacı
Malatya - Namık Şahin
Mersin - Mahmut Saraçoğlu
Manisa - Recep Apak
Maden - Mustafa Günbey
Neveşehir - Muammer Turan, Mehmet
Bilgili
Niğde - İdris Muslukçu
Osmaniye - Zeki Kahraman
Rize - Yakup Okul
Sivas - Şerafettin Öztaş
Samsun - Salim, Karaaslan, Halis Er-
tuğrul
Trabzon - Ahmet Büyükkaktaşlar, Os-
man Öztürk, Aziz Dağıstan, Yusuf
Karakurt
Tokat - H. İbrahim Uzun, Halis Özde-
mir

BÖLÜM I

TARİH BOYUNCA M.T.T.B.

- TARİH BOYUNCA M.T.T.B.
- 52. GENEL KURUL

www.mttb.com.tr

TARİH BOYUNCA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ

TÜRKİYE'nin en eski ve en köklü talebe teşkilâtı olan Millî Türk Talebe Birliği 59. Kuruluş yıldönümünü idrâk etmiş bulunuyor. Yarım asırlık bir maziye sahip olan bu teşkilâtın tarihi, Cumhuriyetten öncelere, Osmanlı Devletine kadar gider.

Birinci Dünya Savaşının ortalarında, düşmanları tarafından abluka altına alınarak ortadan kaldırılmak istenilen tek büyük Müslüman Türk topluluğunun temelleri sarsılırken Türk Yüksek Tahsil Gençliği boş duramazdı. Bunların arasında kültürlü ve şuurlu «Dar-ül Fünûn» talebeleri bir araya gelerek 1916 yılında «Millî Türk Talebe Birliği»ni kurdular. Her Müslüman Türk gibi, bu vatanın çocukları, dinini, imanını, vatanını ve varlığını bunların düşmanlarına karşı korumak yolunda, millî şuurun uyanması için çalıştılar. İmkânları elverdiği kadar «Millî Mücadele»ye iştirâk ettiler.

Türklüğün ve Müslümanlığın varoluş savaşı dış düşmanlara karşı zafere ulaştıktan sonra, seferberlik kaldırıldı. İstiklâl Savaşımızda büyük işler yapan bir çok kahramanlar geri çekilerek bazı devlet adamları tarafından Osmanlı Devletinin geri kalan toprakları üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Harpten yeni çıkan Müslüman Türk Topluluğunun dertleri tükenmemiş; bu büyük sarsıntı sonunda bütün yaraları ortaya çıkmıştı. İşte böyle bir ortamda Millî Türk Talebe Birliği'nin görevleri bitmemiş, belki de yeni başlıyordu.

Dış düşmanlar bu kadar yıl uğraştıktan sonra bir netice alamadan ellerini kollarını sallayarak bizi kendi halimize bırakıp gitmeyecek kadar kurnaz ve politiktiler. Nitekim, bizi iyiden iyiye yıpratıktan sonra içimize mikroplarını ve bu mikropların portörlüğünü yapacak ajanlarını sokmuşlardı. Bu ajanlar her türlü fırsattan faydalanarak kuzey ve batı rüzgârlarıyla ortalığı karıştırıyorlar, milleti âdet ve ananelerinden, inanç ve geleneklerinden uzaklaştırarak başka milletlerin kültürel ve politik hegomonyasına sokmağa çalışıyorlardı. Bu arada, milletin geleceğine yön verecek Yüksek Tahsil Gençliğini, üniversite dışında millî birliği sağlayacak direniş gücüne ulaştırması için, onlara kültür ve şuur vercek bir teş-

kilâta ihtiyaç vardı. Bu istidadı gösteren bir tek teşekkül vardı. O da «Millî Türk Talebe Birliği».

Birlik, devlet tarafından kendi politikasına uygun çalışmak üzere bir kaç kere ele alınmak istenmişse de, çeşitli sebeplerden dolayı bu teşebbüsler bir netice vermemişti. Birlik, imkânsızlıklar sebebiyle bir şey yapamaz hale gelmiş, Yüksek Tahsil Gençliği kendi inisiyatifine terk edilmişti.

Yıl 1929. Türklük ve Müslümanlığın amansız düşmanı komünistler, Moskova'da tahsil yapmış azıllarıyla millî varlığımızı tehdit etmeye başlamışlardı. Ağıza alınmaz her türlü kepezeliği yaparak milletin inançlarıyla alay ediyorlardı. Çeşitli kanunlar ve ters tutumlarla elleri-kolları bağanan milliyetçi ve muhafazakâr aydınlar, bu azınlara gereken derslerini veremiyorlardı. İşte bütün bunlara dayanamayan millî değerlere bağlı üniversite gençliği harekete geçti. Tefvik Celâl İleri ve arkadaşları, sadece isimde kalan birlikte faaliyete başladılar. Bu hareket, Türk Gençliğinin düşmanlarına «YETER!» ihtarını veren bir şahlanıştıydı.

TEVFİK İLERİ

Teknik Okul talebesi olmasına rağmen kültürlü ve şuurlu her Türk genci gibi üstüne düşeni yapmaktan kendini alamayan bu mümtaz insan, memleketine yapacağı büyük hizmetlere, Birliğin Başkanlığına seçilmekle tâ okul çağlarında başladı. Vatanperverliği ve dürüstlüğü her şeyin üstünde tutan bu genç, yıllar sonra «vatan ihâneti» suçuyla idam sephasına çıkarılabileceğini nereden bilsindi.

Kendisizle aynı fikirde birleşip omuz omuza çalıştığı en yakın arkadaşları Rüknettin Fethi (Olçay Tuğ), Adnan Ötügen ve Şükrü Kaya idi. İlk iş olarak Bâbüâli'de şimdiki Kız Lisesi yanında bulunan bir binanın üst katını merkez yaparak çalışmalarına başladılar. Devletin bu devrede Birliğe hiç bir yardımı olmadığından gençler kendi aralarında topladıkları paralarla faaliyet hazırlıkları yapıyorlardı. «Millî Gençlik» in ilk tohumu olan BİRLİK isminde haftalık bir dergi çıkarmağa başladılar. Zamanın en büyük tirajlı gazetesi kadar bir tirağa sahip olan bu dergi, 14 sayı çıkarıldıktan sonra hükümet eliyle kapatıldığı düşünülürse derginin tesir gücü anlaşılır.

Tevfik İleri gurubunun Üniversite çevresinde yaptıkları ilk önemli faaliyet, «Dâr-ül Fünûn» talebelerinin Türk Ocağı binasında tertipledikleri «Edebiyat mı, Bolşeviklik mi?» adlı toplantıya iştirak etmek ve onu en geniş çapta desteklemek olmuştur. Bundan sonra, Çanakkale Âbidesi için hazırlık çalışmaları, Vagon-İl ve Razgrad Hâdiseleri, Hatay Mitingi, Birliğin bu devresinde, ilgilileri uyarma ve tehlike çanlarını çalma yolunda en mühim hamlelerdir.

ÇANAKKALE ÂBİDESİ

Millî Türk Talebe Birliği, yıllarca sonra yapılmış olmasına rağmen Çanakkale Âbidesini yaptırmak fikrini ortaya atan ilk teşekkül olmuştur. Her millet toprak bütünlüğünü muhafaza için, cephe ve hudutlarda ölen evlâtlarına en güzel mezarlıklar, büyük masraflarla muazzam âbide-ler yaparlarken, elbette Türk Gençliğinin Çanakkale'de bu vatan uğruna can veren 55 bin şehidine âbide şöyle dursun, ona lâyık bir mezarlık bile yapılmaması karşısında hâlâ sessiz kalamazdı. Onlar sanki diyorlar ki, dünün şehitlerini böyle mezarlıklarla bırakarak unutsak, yarının nesillerinden vatan uğruna seve seve ölmeyi istemeye nasıl yüzümüz olacak?

Birliğe mensup gençler 9 Teşrinievvel 1933 de neşrettikleri bir bildiride, Çanakkale şehitlerine bütün alâkanın her sene yazın, hattâ kara-ya çıkmadan onları şöyle denizden bir ziyaret olduğunu, bunun da bir gezintiden başka bir şey olmadığını hatırlatıyorlardı.

Talebe Birliğinde aynı yılın bir yaz günü 25 gencin yaptığı ziyaret intibaları «Birlik» Mecmuasında da neşredilmiş ve bu gençler «Orada can veren kahramanların kemikleri bizden saygı ve sevgi istiyor. Türk Milleti saygısız değildir. Şehitlerimizin kemiklerini meydanda bırakmıyacağız. Çanakkale'de İngiliz ve Fransız mezarlıklarından daha güzel bir mezarlık ve daha yüce bir âbide vücuda getirmesek, tarih bize lânet eder» diyorlardı.

O yıl 25 gencin Çanakkale'yi ziyaretleri her defakinden farklı olmuş, gençler şehitlerimizin kemiklerini toplayıp bir araya getirdikten sonra üzerine, altında «Türk Gençliği» yazılı bir levha koymuşlardır. Levhada aynen şunlar yazılı idi: «Türk tarihinin en şanlı savaşlarından birini yaratmış olan ölülerimize âbide istiyoruz.»

İşte bu gençlerin hareketidir ki, geç de olsa Türk İstiklâl Mücadelesinin adsız kahramanlarına lâyık oldukları gibi bir âbide yapılmasına vesile olmuştur.

VAGON - Lİ HÂDİSESİ

(22 - Şubat - 1933)

Türkiye'mizde bazı yabancı şirketler hâlâ bir kapitülasyon zihniyeti içinde, hem memleketimizde azamî istifadeyi sağlıyor, hem de büyük bir küstahlık içinde emrinde çalışan Türk personellerin sadece şeref ve hay-siyetleriyle değil, Türklük gururu ile de oynuyordu.

İşte böyle bir devirde Vagon - Li Şirketinin Beyoğlu acentalığında millî hayşiyetimizi tezyif ve tahkîr edici bir hâdise cereyan etmişti.

Yataklı vagonlar şirketinin yıllardır Beyoğlu Acentesi Müdürü gayet güzel Türkçe bilen Belçikalı B. Boel'in yerine M. Jannoni adında bir zat

tayin edilmişti. M. Jannoni takriben bir buçuk aydan beri bu vazifenin başında bulunuyordu.

Şirketin Beyoğlu Acentalığında çalışan vazifeşinaslığı, namuskârlığı dört senedenberi âmirleri tarafından daima takdir edilen Naci bey isminde bir Türk memuruna 23 Şubat 1933 Perşembe günü şehrin maruf tüccarlarından birisi müracaat ederek o günkü Ankara treninde bir yatak istemiştir. Naci bey, Beyoğlu acentalığına ait olan yerler tamamen satılmış olmasına binaen telefonla Galata acentasını bulmuş ve orada bir yer olup olmadığını sormuştur.

Tesadüfen Müdür M. Jannoni'nin de orada hazır bulunduğu sırada yapılan bu muhavere tabiatıyla Türkçe cereyan etmiştir. M. Jannoni, diğer memurlara Fransızca şu çirkin sözleri söylemiştir:

— Bu memur böyle nece anırıp duruyor, Türkçe mi?

Memurlar bu terbiyesizce suale yalnız:

— Evet! demekle mukabele etmişlerdir.

Müdür efendi bu cevabı alınca Naci beye hitap ederek:

— Burada resmi lisanın Fransızca olduğunu bilmiyor musunuz? Size kaç defa söylemeli? Size sopa ile mi hareket etmeli? diye bağırmıştır.

Müdürün bu çirkin hareketinden müteessir olan Naci bey, kendisine kısaca:

— Ben Türküm. Memleketimde resmî lisan Türkçedir. Hattâ siz bile Türkçe öğrenmelisiniz! cevabını vermiştir.

Bu cevap Müdür efendiyi büsbütün hiddetlendirmiştir. Evvelâ kaşahatsiz memura on lira nakdi ceza vereceğini gene aynı hakaret âzim tavırlarla bildirmiş, Naci beyin:

— Niye ceza veriliyor? Kabahatim nedir? Memleketimde Türkçe konuşmak hakkımdır! şeklindeki sözlerine:

— Sizi onbeş gün için kovuyorum! diye bağırmıştır. Naci bey de şapkasını alıp, bir tek söz bile söylemeğe tenezzül etmeden çıkıp gitmiştir.

Hâdise, hazır bulunan diğer memurları da müteessir ettiği için müdüre gitmişler ve yaptığı hareketin doğru olmadığını, arkadaşları hakkında verilen kararın geri alınmasını söylemişlerse de, aldıkları cevap şu olmuştur:

— Ya ben giderim, yahut da o!

Olay yataklı vagonlar şirketinin mümessilliğine aksetmiş, fakat bu küstahlıkla alâkadar olabilecek hiç bir hareket görülmemiştir.

Bu hâdise ertesi gün İstanbul gazetelerine intikâl etmiş, halk, bilhas-sa o günün uyanık, hassas gençliği âdeta çileden çıkmıştı.

İşte Yüksek Tahsil Gençliği, Razgrad hâdisesinde olduğu gibi bu kerre de Türkiye'de yaşadığını unutarak Türkçeyi ve Türk'ü pervasızca tahkîr eden bu zihniyeti de protesto etmek üzere harekete geçmişti.

O gün üniversitenin başında bulunan profesörler talebeyi ne kadar teskin etmek istemişse de, gençlik bu nasihatleri dinlememiş, üniversite önünde kabile kabile VAGON-Lİ binasının idare merkezi olan Beyoğlun-daki eski Tokatlıyan, şimdiki Konak otelinin önüne gelmiş, Mösyö Janno-ni'nin sözlerini protesto etmişlerdi.

Protesto esnasında bütün Beyoğlu, Galatasaray ve ara yollar, cadde-ler bir mahşeri kalabalık yüzünden tıkanmış, tramvaylar saatlerce işle-mez hâle gelmişti.

VAGON-Lİ şirketinin önünde bir genç tramvayın üstüne çıkarak :

«— Arkadaşlar!... Türkiye bir sömürge değildir. Türkiye'de Türkçe'den başka bir dilin hâkimiyeti olamaz. Dilimize saygı göstermesini bile-meyenleri affetmeyeceğimiz gibi onları saygılı hale getirmesini de bile-ceğimizi unutmazlar.» diye başlayan bir hitabede bulunmuş, bunun üzeri-ne daha önce gençliğin şirket merkezine gelmekte olduğu haber alınca indirilen kepenkler, talebeler tarafından zorlanarak kaldırılmış, şirketin camları parçalanmıştı.

Aynı binada bulunan «Banka Komerçiyale İtalyana» ve «Loid Tries-tino» acentelerinin kapıları bile çizilmemiş yalnız VAGON-Lİ'nin odala-rına girilerek bazı büro eşyaları kırılmış, «Yaşasın Türkçe» nidaları altın-da gene topluca büyük bir heyecan ve nümayiş halinde Karaköy'e gelmiş-lerdi. Bu kerre de Karaköy'de köprübaşında bulunan VAGON-Lİ'ye ait binanın camları taşla tutulmuş, kırılmıştı.

Bir müddet sonra Karaköy'den ayrılarak ve ellerinde bayraklar oldu-ğu halde Yaşasın Türk, Yaşasın Türkçe sedalarıyla Eminönüne doğru gel-mişlerdi.

Ertesi gün 20'ye yakın genç, Beyoğlu Kaymakamı Sedat Bey, Emni-yet Müdürü Fehmi Bey ve Müddeiumumi Kenan Bey tarafından sorguya çekilmiş bilâhare gençler serbest bırakılmıştı.

Gazeteler vasıtasıyla bütün Anadolu'ya duyurulan bu hâdiseden son-ra Millî Türk Talebe Birliği Merkezi, gençliğin hassasiyet ve uyanıklığı dolayısıyla muhtelif vilâyet ve kazalardan gelen telgraflarla tebrik edili-yordu.

RAZGRAD HÂDİSESİ (20 - Nisan - 1933)

Yıl 1933. 17 Nisan Pazartesi günü, Bulgaristan'da Türklerle meskûn Deliorman'ın Razgrad isimli kasabasındaki Türk mezarlığı 200 den fazla, elleri kazma ve kürekli bir Bulgar kalabalığı tarafından tahrip edilmişti.

Mütecavizler, önce mezarlık bekçisinin kulübesini ateşe vermişler, daha sonra ise mezarlığa giderek, dünyanın en iptidai ve vahşi kabilele-rinin bile yapmaya tevessül edemeyeceği bir şekilde Müslüman Türk me-

zarlığını kazmışlar, ölülerin kemiklerini çıkarmışlar ve taze ölüleri ise mezarlık içinde sürmüşlerdi.

Bu pek vahşiyâne ve iptidai hâdise karşısında Türk Cemaat Reisi, Razgrad Müftüsü, bir çok Türk ileri gelenlerinin imzaları ile birlikte Bul-gar vekillerine, parlamento başkanı ve mensuplarına telgraflar çekerek hâdiseyi protesto etmişlerdi.

Hâdiseden bir gün sonra ise, bu rezilce hareket «Rudna-Zaştika» isimli sözde «Vatan Müdafaası» isimli müfrit ve anarşist teşküller ta-rafından tertip edildiği öğrenilmişti. Tertipçiler bir mukkavemetle karşı-lanamak için geceyi seçmişlerdi.

Bulgar hükümetinin resmî organı olan Znama gazetesi ertesi günkü nüshasında hâdiseyi tevîl yollu izaha çalışmış, mezarlığın tahrip edildi-ğinden bile bahsetmeden Razgrad Belediye Meclisinin aldığı bir kararla Türk mezarlığının başka bir yere kaldırılmasının lâzım geldiğini ileri sü-rerek «Hâlâ Türkler ölülerini bu mezarlığa gömmektedirler» gibi âdeta suçu Türk cemaatine yüklemeğe çalışmıştı. Halbuki uzun yıllar, bir Türk Eyaleti şeklinde idare edilmiş, her defasında Türk süngüsü karşısında mağlûp olmuş bir milletin korkunç bir aşağılık duygusu içindeki Türk düşmanlığı, sebebin ta kendisi idi..

İşte, dünyada görülmemiş bir barbalık örneği vermiş olan Bulgar gençlerinin bu yüz kızartıcı hareketi, bütün dünya radyo ve ajansları tara-fından duyurulmuş, o günkü İstanbul gazeteleri ise, hâdiseyi manset ye-rinde ve bir dehşet havası içinde vermişledi.

Hâdiseden iki gün sonra ise, İstanbul Darülfunun talebeleri ve yük-sek tasil gençliğinin iştirâki ile, Millî Türk Talebe Birliğinin idare edece-ği bir protesto mitinginin hazırlıkları tamamlanmış, birliğin umumî kâtibi Şükrü Kaya imzasıyla Vilâyete müracaat edilmiş, Bulgar küstahlığına bir cevap teşkil edecek olan gençlerin bu mitingine vilâyet müsaade etmemiş-ti. Birliğin Başkanı Tevfik (İleri) ise, o günlerde İstanbul Parti Başkanı olan Doktor Fahrettin Kerim'e de yapacakları mitingten bahisle müsaa-denin verilmesini rica etmiş, o da rıza göstermemişti.

Buna rağmen 20 Nisan 1933 Perşembe günü öğleden sonra, zama-nın tatil gününe de rastlaması dolayısıyla (1933'de resmî hafta Perşem-be öğleden sonra başlar, Cuma dahil tatil idi) aralarında bugünün şöh-retleri de bulunan (Adnan Ötügen, Cihat Baban, Lebit Yurdoğlu) gençler önce Maçka'daki Bulgar Konsolosluğunun önüne gelmişler, Birliğin o günkü başkanı Tevfik (İleri) orada bulunan bir otomobilin üzerine çık-a-rak heyecanlı bir hitabede bulunmuş : «Bulgarlara yıllarca insanlık ve medeniyet dersi öğretilmediyse bu kabahat bizim değil, kendi kafasız ve kabiliyetsizlikleri yüzündendir. Biz ölülere hakaret değil, hürmet ede-riz» demek suretiyle sözlerini bitirmiş, daha sonra gençler büyük kafi-

İler halinde Bulgar Sefareti. önünü terk ederek Feriköy'deki Bulgar mezarlığına hareket etmişlerdi.

Yollarda polislin müdahalesine cebir kullanacağını, hattâ ateş açmak mecburiyetinde kalacağını söylemesine rağmen gençler, bu sözlere itibar etmemiş, ellerinde bayraklarla Bulgar mezarlığına gelmişlerdi.

Bulgar mezarlığının duvarlarından atlayarak içeri giren gençler ellerindeki çiçek çelengini mezarlığa koymuşlardı.

Büyük bir olgunluk ve âsalet içinde yapılan bu gösteri anında başta Tefvik Celâl (merhum Eski Maarif Vekili Tefvik İleri) ve Birliğin umumî kâatibi olan Şükrü Kaya olmak üzere 80 talebe hükümetin müsaade etmesine rağmen nümayişe teşvikçi oldukları için nezarete alınmıştı.

Bütün İstanbul halkı o gün Türk Gençliğinin bu asalet ve nezaket örneği karşısında büyük bir hayranlık duymuş, bunu uzun zaman ifade etmişti.

O gün nezarete alınan gençler aileleriyle temas ettirilmemiş, Birliğin feshedilmesi lâzım geldiği kanaatiyle haklarında dâva açılmıştı.

22 Nisan 1933 Cumartesi günü ise nezarete bulunan 80 gençten 57'si serbest bırakılmış, 23 genç ise haklarında tevkif müzekkeresi kesilerek adliyeye sevk edilmişlerdi.

Daha önceleri bir komünisti mahkûm eden meşhur Müddeiumumî Kenan Beyin zamanına tesadûf eden bu olay, Sultanahmet Birinci Sulh Ceza Mahkemesinin tevkif kararı üzerine, Kenan Beyin dikkat ve hassasiyetle hâdiselerin tahliline vesile olmuş, gençler mevkufiyetlerinin 6. günü serbest bırakılmışlardı.

15 Teşrinisânî (Kasım 1933 Çarşamba) günü de, Tecemmüat Kanununa aykırı hareketten dolayı muhakemeleri yapılan bu gençler aynı yollarda 2335 numaralı umumî aftan istifade ettirilerek, dâvalarının iptal cihetine gidilmişti.

HATAY MİTINGİ VE BİRLİĞİN KAPATILIŞI

1921'de Sancak adı verilen İskenderun, Antalya, Kırıkhan, Reyhaniye, Yayladağı ve civarındaki Türk halkının her çeşit hak ve hukukunun muhafazası için Fransızlarla Ankara İtilafnâmesi diye adlandırılan bir anlaşmaya varılmış, Sancak vilâyetinde, Suriye'den ayrı, müstakil ve hususi bir idare şekli tatbik edilmesi kararlaştırılmıştı.

Fakat aradan tam 15 yıl geçmiş olmasına rağmen, Fransızlar bu anlaşmaya asla itibar etmemişler, hattâ zaman zaman Türk'ün millî haysiyetini de rencide eden, nâhoş hâdiselere tevessüle başlamışlardı.

Anlaşmanın devamlı ihlâl edildiğini hisseden Hariciye Vekâletimiz 10 Kanunu Evvel 1936'da «Cemiyeti Akvam»a müracaat ederek buna bir hal çaresi bulunmasını talep etmişti.

Cemiyeti Akvam'ın 16 Kanunuevvel 1936 tarihindeki fevkalâde içti-

maında «Sancak meselesi görüşülmüş, seçilecek üç müşahidin hâdiseyi yerinde tetkik etmeleri karar altına alınmıştı.»

Cemiyeti Akvam'ın Hatay'a gönderdiği müşahid heyetin gözleri önünde dahi İğfal edilmiş, aldatılmış kişiler Türklere ateş ediyor, yaralıyor, hattâ öldürüyorlardı.

Fakat mahallî idare yine Türkleri suçlu sayarak, bir çoklarını tevkif ediyor, hapsediyordu.

Hatay Türkleri, o yıl mübarek Şeker Bayramı'nı kutlayamadılar.

21 Kanunuevvel (Aralık) 1936'da İstanbul'daki Hataylılar, «Hatay Erkinlik Cemiyeti»ni kurdular. Cemiyetin merkezinden, birkaç güne kadar Mersin ve Kilis şubelerinin açılacağı haber verilmişti.

22 Teşrinî 1933'de ise Talebe Birliği hem Hatay'da Türk kardeşlerimize yapılmakta olan işkenceyi protesto etmek için, hem de Hatay'ın bir an önce Türkiye'ye ilhakını hatırlatmak maksadıyla bir miting tertip etti.

Vilâyete müracaat edilmiş valilik mitinge izin vermeymişti. Buna rağmen Beyazıt Meydanında toplanan binlerce üniversiteli ve liseli genç, Taksim'e kadar yürümüşler, Abide'ye çelenk koymuşlar ve Hatay'ın anavatanına bir an önce ilhakının sağlanmasını «aksi halde Türk Gençliğinin bunu da yapmaya hazır» olduğunu ifade etmişlerdi.

Mitingin izinsiz olduğunu ifade eden emniyet mensuplarıyla gençler arasında bir takım çatışmalar olmuş ve bir grup genç tevkif edilmişti.

Devlet ve hükümet adamlarının hemen her devirdeki taviz politikası o gün fazlasıyla nüksetmiş olmalı ki, bir gün sonra Anadolu Ajansı'nın Dahiliye Vekâletinden naklen verdiği bir haberde aynen :

«Millî Türk Talebe Birliği'nin ön ayak olduğu bu hâdiseyi Cumhuriyet Hükümeti hiç bir zaman hoş görmemiş, talebe ve hocalar arasında böyle mitingler yapılmasını memleketin kültürel terakkisine mâni telâki etmiştir.»

İşte bu tebliğ üzerinedir ki, yıllardır her millî meselede büyük bir hassasiyet gösteren Millî Türk Talebe Birliği'nin faaliyetine de son verilmmişti.

Hatay 1937'de topraklarımıza katılmıştı ama, Türkiye'nin en eski Talebe Birliği de çoktan kapatılmıştı.

İKİNCİ DEVRE

(1946 - 1960)

Yeniden Kuruluşu :

Hatay mitinginden bu yana çok zaman geçti. Rektörlüğün himaye ve direktifleri ile çalışan İ.Ü.T.B.nin o günlerde pek önemli bir fonksiyonu yoktu. Ayrıca başkanlığa tayinle getirilen Talebe Birliği Başkanı yanın-

da, seçimle gelen II. Başkanın, teşkilât üzerine hiç denecek kadar az bir etkisi görülebiliyordu. Adetâ rektörlüğe bağlı bir büro durumundaydı. Halbuki, milliyetçi ve muhafazakâr üniversite öğrencileri, bir büro statükosu ve baskısı içinde çalışacak durumda değildiler. Çünkü devrimci ve anarşist tipler, tek parti hakimiyetinin bütün insanî hareketlere ve görüşlere karşı olmasına rağmen yalnız sol fikirlere aralık bıraktığı kapıyı bütün bütüne açarak milletin kaderiyle oynuyor, geleceğini karanlık çıkmazlara sokmaya çalışıyorlardı.

İşte bu arada bir kısım talebeler, müstakil bir talebe birliği kurmayı düşünüyorlardı. Aynı düşüncede olan talebeler bir araya gelerek Birlik'i yeniden kurdular.

İkinci defa «Türk Talebe Birliği» adıyla kurulan birliğin bu devredeki kurucuları: Rehâî İslâm, Necip Yüceer, Doğan Can, Melik İsfendiyar-oğlu ve arkadaşları idi.

Nuruosmaniye Caddesi No. 50'de faaliyete başlayan Talebe Birliği mensupları kurulduktan bir müddet sonra Birlik'e «Millî» ünvanının verilmesi için Bakanlar Kuruluna müracaat etmişti. 15.12.1946'da karar verildi, 17.2.1947'de de Bakanlar Kurulunda tasdik edildi ve isim Millî Türk Talebe Birliği oldu.

GENEL BAŞKANLARI

M.T.T.B.'nin ikinci kuruluşunda ilk Başkan Rehâî İslâm oldu. Rehâî, Samsun'lu bir Edebiyat Fakültesi talebesiydi. Her şeyden önce bir Ana-dolu çocuğu.

İkinci Başkan, o günlerin vatanseveri Suphi Baykam'dı. Adanalı bir tıp talebesi olan Baykam, okul sırasında dürüst ve milliyetçi bir tutumda iken sonraları politikaya atılarak bir çok skandallara adı karışmış, hariciyede çalıştığı günlerde suistimal yapanlar listesinde ismi çıkmış bir insandır.

Suphi Baykam devrinde bir yıl kadar Genel Sekreterlik yaptıktan sonra Kâmuran Evliyaoğlu üçüncü Genel Başkan seçilmiştir. Bu başkan 26 Aralık 1951'de seçildikten sonra kendi devrinde Üniversite bahçesine Atatürk'ün heykelini diktirmiş ve İnkılâpçı Gençlik Dergisini çıkarmıştır.

Hayatında bir çok zikzaklar yapan bu Evliyaoğlu ihtilâlden sonra AP'nin kurucularından iken kısa bir zaman sonra en büyük muarızlarından olmuştur. Bundaki zikzakların sebebini anlayabilmek için psikanalist olmak bile yetmez. Bütün bunları bir fikir ve gaye için mi, yoksa şahsî çıkarları için mi yapıyor? Bilmiyoruz. 10.4.1955'de seçilip 17.5.1955'de düşürülen Nejat Cerman hakkında bildiklerimiz pek tatmin edici değil. Fakat daha sonra, ihtilâlden sonraki yıllarda yapılan seçimlerde oldukça

garip tutumları görülmüş. Bu arada CHP'nin İl Basın Bürosu Şefliğinde de bulunması bildiğimiz pek az bilgilerden biridir.

Daha sonra Orhan Sakarya Genel Başkan olmuştur. M.T.T.B. tarihi bakımından millî konularda en hareketsiz geçen devre bunun devridir. Belki talebe dert ve davalarıyla uğraşmış, ama «küçük şeyler» şeklinde adlandırıldığından zamanla çoğu unutuluyor. Halbuki M.T.T.B.'nin vücud hikmeti talebenin dert ve dâvalarına bağlıdır.

Genel Başkanlık Venbi Ünal'dan çok kısa zamanda Yaşar Özdemir'e geçmiştir.

Bu devre içinde çeşitli anlayışlarda el değiştiren M.T.T.B.'nin umumî tutumu tarihi geleneğini belli belirsiz sürdürür.

TAN HÂDİSESİ
(4/Aralık/1945)

On iki yıldır Millî Türk Talebe Birliği resmen kapalı kaldı. Onun mânasına ve davasına uygun faaliyetler oluyordu ama, bunların çoğu sistemsiz ve pek tesirsizdir. Bunlar arasında biri var ki, Millî ruha bağlı hareketlerin en düzenlilerinden ve M.T.T.B.'yi yeniden bir ihtiyacın karşılanması için kurulan şartlarını hazırlaması bakımından dikkate değer. 1945 günü Hüseyin Cahit Yalçın'ın Tanin Gazetesinde neşredilen «Kalkın Ehl-i Vatan» başlıklı yazısı gençliğe büyük bir heyecan vermiş, yazı üniversitenin muhtelif yerlerine kesilerek yapıştırılmıştı. Sabahleyin üniversiteye gelen gençlerin ilk nazarı dikkatini çeken şey, duvarlara yapıştırılan bu yazı oluyor ve yazı önünde biriken gençler, «Bugün yürüyüş var!» «Bugün miting var!» diye kulaktan kulağa fısıldıyorlardı. Zira, miting bir gece önce kararlaştırılmış, fakat izin verilmez korkusuyla müsaade alınmamıştı.

Memleketi içten yıkmaya çalışan Tan, Görüşler, Yeni Dünya, Gün Gazete ve Dergilerinin protestosu için Beyazıt Meydanına taşan 1000 kadar genç, yürüyüşe geçince kalabalık daha da kabarmış «Kahrolsun Komünistler!» «Vatan hainleri hâlâ mı konuşacak?», «Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!» sedaları içinde Çarşıkapı'ya geldikleri zaman kafilenin 10 bin kişinin üstüne çıktığı hissediliyordu. Zira halk, liseli gençler ve daha sonra iştirip katılan üniversitelilerin yekünü caddelere sığmaz olmuştur. Gençler her önünden geçtiği dükkândan bayrak istiyor ve Çağaloğlu'na geldiği zaman kafilenin 20 binin üstünde ve ellerde de yüzlerce bayrak olduğu halde başında Yalman'ın bulunduğu Vatan Gazetesine doğru yürümek istendiği «Vatan'a Vatan Gazetesi»ne diye bağırarlardan anlaşılıyordu.

Bu esnada Muharrem Ergin adındaki üniversiteli bir genç pencereye çıkıp: «Arkadaşlar, Vatan Gazetesi bizim için asıl tehlike değildir,

biz Tan Gazetesini protesto etmek için toplandık, Tan'a doğru yürüelim» demesi, kafilenin yönünü Tan'a çevirmişti.

Tan Gazetesinin önüne gelindiğinde kapısının ve kepenklerinin kapalı olduğu görüldü. Gençlerden birinin kapıya yüklenerek açması üzerine, kepenkleri kırıldı, «Tan» levhası söküldü ve çok kısa zamanda gazete idarehanesi tahrip edildi.

Heyecan son hadde gelmiş polis bir şey yapamıyor ve gençler Tan Gazetesinden sonra Eminönü'ne doğru yürüyüşe geçiyorlardı.

Köprüye gelindiği zaman 200'e yakın polis, talebenin Beyoğlu cihe-tine geçmesine mâni olmak istiyor, fakat polis 20 binden fazla olan bir kütleye elbette mukavemet edemiyordu. Bu esnada polis kordonunun da fayda vermediğini gören ilgililer, Köprü'yü açıyor, buna rağmen gençler kayıklarla ve Unkapanı Köprüsü vasıtasıyla Bankalar, Yüksekaldırım Caddelerinden Galatasaray'a çıkıyorlardı.

Artık Galatasaray dahil bütün Beyoğlu Caddesi muazzam bir gençlik kitlesiyle dolmuş, Taksim Cumhuriyet Meydanına doğru ilerlemektedir. Parmakkapı Lâle Sineması yanında bir Rus Kitabevi olan Berrak Kitabevi hasara uğramıştır. Kafile Taksim'e geldiğinde, Taksim'e bakan bütün binaların pencerelerinden gençliğin bu asil galeyanı teşvik edilmesine eller ve bayraklar sallanıyor ve bir çok pencerelerden gençlere bayraklar atılıyordu. Büyük bir heyecan içinde söylenen İstiklâl Marşı'ndan sonra bir üniversiteli Taksim Âbidesinin kenar basmağına çıkarak :

«— Bu miting hiç bir tahrikin mahsulü değildir. Eğer bir muharrik varsa o da, uzun zamandan beri Türk birliğini bozmağa çalışan, Türk şehitlerine, Türk tarihine, Türk vatanperverliğine hakaret eden ve başka devletlerin menfaatlerine hizmet eden neşriyatı yapanlardır.» demiş ve üniversite gençliğinin bu satılmış ve bozguncu ağızları her zaman susturmaya muktedir olduğunu hatırlatarak, arkadaşlarını hep bir ağızdan : «Atalarımızın bize emanet ettiği bu vatani, kanımızla, canımızla müdafaa edeceğimize and içiyoruz» diyerek tekrar edilmesini istemiştir.

Hep bir ağızdan and içen gençler aynı tezahürat içinde «Kahrolsun Komünistler», «Yaşasın Türk Milleti» sedalarıyla gene İstiklâl Caddesinden geri dönmüşlerdi. Galatasaray'da bir müfreze jandarma, atlı polisler ve yüzlerce emniyet mensubu o günlerde çıkan Komünist Yeni Dünya Gazetesine de gidilip tahrip edilmemesi için tedbir almıştı.

Fakat bu kerre de polis kordonunu yaran gençler Tünel civarındaki Lâtürki ve Yeni Dünya İdarehane ve matbaalarını da tahrip ediyorlardı.

Gençler Karaköy'e geldikleri zaman Tan Mezecisi adındaki dükkânın camlarına «Kahrolsun Serteller, Kahrolsun Komünistler» yazdıktan sonra Eminönü ve Ankara Caddesinden Cağaloğlu'na gelirken Komünist kitap basan ve satan ABC Kitabevinin vitrinlerini kırarak satılmakta olan Komünist eserleri yırttıktan sonra, o saatlerde çıkan Akşam Gazetesi, genç-

liğin bu asil davranışını kötüleyen ve küçümseyen bir ifade verdiği için gençlerden büyük bir kısmı köşe içinde bulunan Akşam Gazetesinin matbaasına gidip aleyhte tezahürat yapmışlardı. Akşam Gazetesi mesulleri «Yanlışlık oldu, özür dileriz.» diye gençleri teskin ettikten sonra aynı günün 2. baskısında bu hareketin asaletini teslim ediyordu. Akşam'dan ayrılan gençler ise Büyük Doğu İdarehanesi önüne gelip Necip Fazıl'ın lehinde tezahürat yapmışlardı.

Cağaloğlu'na geldikten sonra ise Komünistlere verdikleri yerinde ve zamanındaki dersten memnun görünerek «Bizler her çeşit vatan hıyanetinin daima karşısındayız» diyerek dağılıyorlardı.

Ama bu dağılış gerçek birleşmenin, bir fikir etrafında bir olmanın bahtiyarlığı içinde yeniden toplanışa doğru bir dinlenme idi.

SOLCULARA KARŞI M.T.T.B. ve ANKARA GENÇLİĞİ (Mart - 1947)

Ulus Meydanında yollardan ve meydana yakın bayilerden aldıkları Sabahattin Ali ve Aziz Nesin'in çıkardığı Markopaşa Gazetesi ile solcu hocaların müdafaasını yapan beyannameyi neşreden «24 Saat» gazetele-ri meydana gençler tarafından yırtılmış ve yakılmış, «Kahrolsun Solcu-lar», «Kahrolsun Komünistler» diye bağırılmışlardır. İçlerinden bir genç :

«— Muhterem arkadaşlarım, solculara bugünlük bu kadarlık ders yeter. Emniyet teşkilâtımızı daha müşkül duruma sokmamak, kanunlara hürmetkâr olduğumuzu bir kerre daha ifade etmek için, bu andan itibaren sessizce mitingimize son verelim. İcap ederse, bizlere yine vazife-ler düşerse gene burdayız, gene birliğiz, gene azimliyiz» demiştir.

Gençliğin solculara karşı bu kararlı ve azimli hareketi karşısında, İstan-bul Millî Türk Talebe Birliği Genel Merkezi, Ankara'lı gençlere şu tel-grafi çekmişti :

«Aziz kardeşlerimiz,

Doğru düşünüşünüzün ve ulvi heyecanınızın tezahürü olan asil hare-ketinizi derin bir takdir hissi ile karşılıyoruz. Aynı coşkun hislerle dolu olan kalbimizin sizlerle beraber olduğunu ifade etmekle büyük bir haz duyuyoruz.»

KOMÜNİZMLE MÜCADELE KONUSUNDA TOPLANTILAR (10 - 24/Aralık/1947)

Ankara ve İstanbul Üniversite Gençliği 1947 yılının son ayları için-de, solcu hocalar ve bir kısım basın yoluyla yapılan komünist tahrikçili-ğine karşı neşrettikleri beyannamelerle komünizme karşı olan mücade-lerinin daha da şiddetlendirileceğini haber veriyorlardı.

10 Aralık 1947'de önce Millî Türk Talebe Birliği Hukuk Derneği şu beyannameyi neşretmişti :

«Derneğimiz iman olarak benimsediği milliyetçilik anlayışına dayanarak vatan, millet ve aile gibi millî mukaddesat mefhumlarını inkâr eden komünizm ile daha şiddetli mücadeleyi şiar ittihaz eder.»

Daha sonra, A.Ü.H.T. Cemiyeti, İ.Ü.T.B.A. Tıp Cemiyeti ve Veteriner Derneği de birer beyanname neşrederek, komünizmle mücadele yolunda «kararlı» olduklarını belirttiler. Ayrıca, basına aksettirilen bu beyannameler, geniş halk kitlesi ve mukaddesatına bağlı Türk Milleti tarafından desteklendi.

12 Aralık M.T.T. Birliğine mensup gençlerin Eminönü Halkevi (şimdiki Çağaloğlu Öğrenci Lokali)nde yaptıkları bir toplantıda söz alan Edebiyat Fakültesi talebesi Ahmet Kabaklı demişti ki:

«Gençlik münferit de olsa üniversite içinde ve dışında komünizmin münferit hezimetlerini hazırladı. Onların şimale bakan yüzlerini kararttı. Fakat iş bununla bitmiyor. Biz, Türk halkının yarısını teşkil eden Türk Gençleri, millet ümidinin yegâne geleceği olan bizler, namuslu adamdan çok daha fazla bir şey olmak; idealist olmak mecburiyetindeyiz.

Bu memleketin mukaddesatı üzerinde geniş sahneler açan Kızıl Sırtlan 30 senelik tarihimiz içinde polisten başka bir rakip görmedi. Aheste, revan, tâ milletin haremine kadar sokuldu. Bütün dünyada olduğu gibi bizde de daha evvel tedricen sokulmuş olan bin bir cereyan komünizmin işini kolaylaştırmıştır.

Karşımıza çıkan komünistler bizleri kıskanan ve kendi cüceliklerinin acısını çeken birer manyaktırlar. Onları yola getirmeye çalışalım; fikrimizin propogandasını büyük bir vicdan huzuru ile yapalım. Elimizdeki silâh daha keskindir; çünkü fazilet damgasını taşır.»

Bundan sonra söz alanlardan Ali İhsan Göğüs (halen Gaziantep Mebusu) komünistlerin memleketimizdeki faaliyetlerine ve onlarla çalışanlara temasla şöyle demiştir:

«Komünistlerin memlekette, hayli tutunmuş basın organları da vardır. «Ölmez Eserler», «Üniversite» ve «Remzi Kitabevleri» gibi yayınlarını tab edecek yerler ve hâmileler de bulmuşlardır. Hür Vatan adlı gazete Amerika'daki komünist hareketlerini yaymaktadır.»

M.T.T.B. Tıp Derneğinden Şarık Öbüt şunları söylemiştir:

«Bu mevzuda ilk olarak düşünülmesi icabeden bir husus millî birlik fikrini sağlam unsurlara dayayarak kökleştirmektir.

- Müşterek mâziye bağlılık, ondan örnek ve ibret alabilmek,
- Geleneklere yer vermesini öğrenmek ve öğretmek,
- Temiz Türk dilini en hakiki değerleriyle asil Türk Milletine verebilmek.

Bunları ben topyekün mânada bir milletin kültürü diye alıyorum : Şu halde millî birliğimizin esasını kendi kültürümüzde aramak ve duymak.

Bu görev komünistlerle mücadele hususunda Türk münevverlerinin benimsemesi icabeden ana dâva olmalıdır.»

M.T.T.B. Edebiyat Fakültesi Derneği Başkanı Reha Köseoğlu :

«Komünizm denilen menfur hastalıkla mücadeleye katılmak biz Türk Gençleri için bir zarurettir. Kanaatimce komünizm denilen bu belâ ile mücadele ederken gençliğin kafasına mücadele ve milliyet idealini hak etmemiz, yapacağımız şeylerden ilki olmalıdır.

Biz Türk toprağının bekasını milliyetçiliğin nurlu ışığında görüyoruz. Komünizm ise bu vatani parçalamak, bütün millî mukaddesatımızı çiğnemek isteyenlerin düşündüğü bir şeydir. Dikkat ederseniz komünizm için (fikir) demedim. Sadece bir (şey) dedim. Evet komünizm Türk Vatanında fikirden ziyade zayıf iradeleri avladığından gençliğin bu menfur Rus Ajanlarının aldatıcı sözlerine kapılmaması için fikren irşat edilmesi lâzımdır.»

Üniversite talebelerinden Süheylâ Bars da şunları söylemiştir :

«Bu çıban başının daha fazla büyümesine ve bütün vücudu zehirlemesine meydan vermemeliyiz. Kangren olmuş bir uzuv pansıman edilemez, kesilir. Biz de komünizm mücadelesine başlarken cezrî hareketlere başvurmalıyız.

Komünizmle mücadele bahsinde en fazla rolün üniversite gençliğine düştüğünü söylememiz lazımdır. Yüksek tahsil gençliği millî bünyemizin gerektirdiği bir ruh ve terbiye alacak olursa tarihini, an'anesini yıkmak isteyen her türlü zihniyetle mücadele etmek kudretini hâiz olacaktır. Türk Milletinin hayatîyetine ve varlığına kasteden komünizmle mücadelede bir nefer gibi savaşmak arzusunu taşımayan üniversiteli genç benim nazarımda vatanî ödevini yapmayan bir asker kaçağından farksızdır.»

Hukuk Fakültesi talebelerinden Naci Tartanoğlu ise şunları söylemiştir :

«Biz bu vatan içinde yekpare bir millet halinde yaşayacağız. Komünizm burada tutunamaz. Milliyetine bütün bir tarih boyunca bağlı kalmış bulunan bir millet için de Rus hesabına olan gayretimiz beyhudedir!»

Gençliğin komünizmle mücadele yolundaki daha büyük toplantısı ise 24 Aralık 1947 Perşembe günü Marmara Lokalinde yapılmıştı. Bu toplantıda İ.T.Ü. Birliğinden Dündar Kalyoncu ilk konuşmayı yapmış, sonra M.T.T. Birliği Başkanı Rehâî İslâm söz almış, komünizmle mücadelede Türk Gençliğinin kararlı ve azimli olduğunu ifade etmişti.

Daha sonra Gazeteciler Cemiyeti adına Bahadır Dülger, Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş, bağımsız İstanbul Milletvekili Cihad Baban, Türkiye'deki komünist faaliyetlerinden söz ederek bunların meydana getireceği vahim tehlikeleri anlattılar.

Melik İsfendiyaroğlu ve Adnan Varol adlı iki gencin konuşmalarının

dan sonra tekrar İstiklâl Marşı söylenmek suretiyle son verilen toplantı, çok heyecanlı geçmiş ve gençler toplantı salonunu terkederlerken «Bu mücadelede ölmek var, fakat dönmek yok» demişlerdir.

KOMÜNİZME KARŞI T.B.M.M. ve M.T.T.B. (5 Şubat - 12 Mart/1949)

18 Mayıs 1948 günü, CHP Meclis Grubu «Komünizmle mücadelede karar vermek» için toplanmış bulunuyordu.

O gün grup toplantısında, söz alanlardan Nihat Erim, Fahri Kurtuluş, Sinan Tekeli, Süreyya Örgüven, Fahrettin Altay, Rasih Hoca, bilhassa komünizm tehlikesi üzerinde hassasiyetle durmuşlar, hattâ icap ederse bir komisyon ile bu mücadeleyi daha faydalı ve şuurlu yapabilmek yoluna gidilmesini teklif etmişlerdi.

Daha sonraki günlerde ise «Komünizmle mücadele» ve mevcut mevzuatı incelemek için bir komisyon seçilmişti.

Aslında çok iyi niyetlerle kurulan bu komisyon, Halk Partisi'nin üst kademelerine ârız olan «sola müsamaha» zihniyeti yüzünden maalesef çalışamaz hale gelmişti.

5 Şubat 1949'da CHP Meclis Grubu'nda komünistlerin filmlerle de propagandaya başladıklarını, hattâ «Vatan ve Aşk» isimli bir filmin komünformun, Politbüro'nun maksat ve düşüncelerine hizmet ettiğini ifade etmişti. Aynı grupta bulunan Suut Kemal Yetkin de, «Bu bir macera filmidir, ama emeli komünist propagandasıdır. Yalnız şunu söyleyeyim ki, o zaman İspanya'da cereyan eden iç savaşı bilmeyen, o zamanı hatırlamayan, muayyen bir kültür seviyesine erişmemiş olanlar bu filmde komünist propagandası yapıldığını anlayamazlar.»

Fahri Kurtuluş 10 Şubat 1949'da ise, Mecliste, Maarif Vekili Tahsin Banguoğlu'ndan H. Âli Yücel zamanında klâsikler arasında neşredilmiş olan «VAHİM» adlı bir kitabın hâlâ vekâleti tarafından satışı yapıldığını, buna mâni olunması lâzım geldiğini, zira Türklüğe hakaret eden satırlarla dolu olduğuna dair bir sözlü soru talebinde bulunmuş ve cevabını istemişti.

Millî Eğitim Bakanı Banguoğlu kürsüye gelerek şunları söyledi:

— Efendim, millî duyguları rencide eder mahiyette görülen sözleri bu kitaptan çıkartacağım. Ayrıca tercümeleleri bu bakımdan gözden geçireceğim.

Ertesi gün Cumhuriyet Gazetesinde «Münevverlerimizi şaşırtan bir sual takriri» başlıklı bir yazı ile F. Kurtuluş'a hücum ediliyordu. Millî Türk Talebe Birliği böyle bir beyan karşısında Cumhuriyet Gazetesinin bu tutumunu protesto etmek maksadiyle Fahri Kurtuluş'la temasa geçmiş, kendisinden Eminönü Halkevi salonunda bir konferans vermesini rica etmişti.

Bir ay sonra 1949'da Dr. Fahri Kurtuluş İstanbul'a gelmiş, daha önce istenen Çemberlitaş Sineması kiralanmıştı. Konferans saati, sinemaya gelenler bu kere de sinemanın kepenklerinin çekili olduğunu görmüşlerdi. Gençler, alelacele Şehzadebaşı'ndaki Hilâl Sinemasını kiralamışlar ve bir anda da Hilâl Sinemasının salonu hıncahınç doluvermişti.

Fahri Kurtuluş hem Cumhuriyet Gazetesine cevap vermiş, hem de içinde bulunduğumuz bu gafletten uyanmak değil, silkinmek lâzım geldiğini açıklamıştı. Omuzlar üzerinde Beyazıt Meydanına kadar getirilen Kurtuluş:

-- Bu memlekette hiç kimse, medenî cesareti, millî hassasiyeti, fazileti aslâ yıldıramıyacaktır.

Sen memleket dâvalarında kuvvetli yetişmezsen, bir gün kendini ve memleketini dââlet içinde bulursun.

İmanlı olunuz, inaçlarınızı kaptırmayın, çaldırmayınız» demişti.

KIBRIS GÜNÜ VE KIBRIS MİTINGİ (15 - 16/Ocak/1950)

Kıbrıs dâvası, bilhassa İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rumların şirretliğine karşı infial eden Müslüman Türk'lerin duyguları bir çok mitinglerde heyecanlı şekilde ifadesini bulmuştu. Devlet ve Hükümet, halkın bu haklı isteklerini yerine getirmek için, bu davayı zaman zaman Birleşmiş Milletlere götürerek bir «hâl çaresi» bulunmasını istemişti. Fakat Kıbrıs, tâ Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan anlaşmalarla elden çıkarılacak bir duruma getirilmişti. Ada'daki Türkler ise, ağır ağır adayı terk etmek mecburiyetinde bırakılıyorlardı. Rumların arzusu, diğer adalarda olduğu gibi Kıbrıs'ta da Türkleri çeşitli baskılarla Anadolu'ya göç ettirmek; sonra da, siyasi bakımdan Kıbrıs'ın Türkiye ile ilgilerini tamamen keserek Yunanistan'a bağlamaktır.

Fakat, o günlerden bu yana yapılan çalışmalar lehimize hiç bir şey kazandırmadı. Ne Birleşmiş Milletler tarafsız bir tutumla haklı isteklerimizi ve ortaya koyduğumuz teklifi kabule yanaştılar, ne Rumlar dürüstlükle kendi menfaatlerine uygun yapılan anlaşmaların bize ait olan kısımlarını yerine getirdiler, ne de Türk Devleti bunu şahsiyet ve haysiyet meselesi yaparak kesin bir hal çaresine götürecektir. Jestlerde bulunabildi.

1950 yılının ilk aylarında Yunan basını ve Yunan Kabinesinde vekil bulunan bir zatın gazetesi her çeşit hâya ve edep duygularından mahrum olarak geniş bir tahrikçiliğe girişmiş, hattâ resim ve karikatürlerinde, Türk'ü oldukça tezyif ve tahkir etmişlerdi. İşte bugünlerde 15 Ocak 1950 tarihinde Millî Türk Talebe Birliği, Yunanistan'ın, kırk asırlık Türk yurdu Kıbrıs'a ait politikasını, dolayısıyla milletimize karşı insanlık dışı beyan ve hareketlerini protesto etmek için ilk toplantısını Eminönü Öğrenci Lokalinde tertiplemişti.

Salon gençlerle hıncahınç dolduğu gibi, koridor, merdivenler de dışarı da muazzam bir gençlik kitleleriyle dolmuştu.

Gençlerin, Yavru Vatan Kıbrıs'ın hiç bir ihtirasa feda edilemeyeceğini, bugüne kadar susmuş olmanın da sadece dostluğa saygıdan olduğunu, icap ederse her zaman yeni Sakarya Zaferine hazır olduklarını beyan eden konuşmalarından sonra sözü Kıbrıs'tan gelen Kıbrıs Türk'lerinin lideri Fazıl Küçük'e bırakmışlardı. Fazıl Küçük, Kıbrıs'ın içinde bulunduğu acı gerçekleri dile getirmiş, Kıbrıs Türk'ünün her çeşit kara ve müteceviz düşünceye karşı ayakta olduğunu ifade etmişti. Fazıl Küçük'ten sonra söz alan Kıbrıs Kültür ve Yardımlaşma Cemiyeti o günkü başkanı Dr. Derviş Manizade de:

«Evet arkadaşlar, binbir sebeple bırakıp geldiğimiz şefkatli annemiz, güzel Kıbrıs'ımız cidden bizim yardımımıza muhtaçtır. Onu bırakıp gelmek günâhının kefaretinin ancak ona yapacağımız esaslı yardımlarla ödeyebiliriz... İnanınız ki bu anne, hasretinizle çok yaralı ve yokluğunuzla çok zayıf ve bitkindir... Hatâ bir an evvel birleşerek imdadına koşmazsak ölüme mahkûmdur.»

Dr. Manizade, sözlerinin sonunda bu mevzuda tamamen ümitsiz olmadığını da hatırlatmış «Türk'ün iman ve iradesi bu düğüme de bir çözümlü çaresi bulacaktır» demişti.

Ertesi gün ise, 16 Ocak 1950 Pazartesi, Üniversite kapısı önünde biriken gençler ellerinde:

«Kıbrıs'ı aldığımız fiata veririz.»

«Atinalı! Vakitsiz öten horozun başını ezerler.»

«Megalo İdea'yı Sakarya'ya gömdük.»

«Arş yiğitler, vatan imdadına.»

«General, kanatlı hazırız.»

gibi ve buna benzer dövizlerle ilk mitinglerine başlamış bulunuyordu.

Talebe Birliği Başkan Vekili Fikrèt Aytaç'ın hitabesi ve Ali Haydar Yeşilyurd'un bir şiirinden sonra gençler Taksim'e doğru yürüyüşe geçmişlerdi.

Taksim'de de konuşan gençler bundan sonra büyük bir heyecan ve vekâr içinde dağılmışlardı. Ertesi gün Ankara Gençliği de Kıbrıs için bir miting tertip etmiş, Kıbrıs'ın feda edilmeyeceği tekrar ifade edilmişti.

ÜÇÜNCÜ DEVRE

(1960 - 1968)

Bir gece ihtilâli neticesinde on yıllık hükümetin devrildiği, idarecilerinin mahkûm edildiği, herkesin bir kaos içinde birbirinden şüphe etmeye başladığı günlerdeyiz.

Talebelerin nümayişleri, ordunun da müdahalesiyle gerçekleşen bu ihtilâl ortamında Örfî İdare ilân edilmişti. Bütün müesseseler gibi M.T.

T.B.'nin de faaliyetleri sınırlandı. Genel Başkan Yaşar Özdemir, tam girmediği talebe hareketlerini, ihtilâlin getirdiği yeni hayat kavramlarını M.T.T.B.'nin üniversite ve siyaset dışı tarihî gelişimine uygun bir şekilde yorumlamağa çalışıyor, Birliği toplumun umumî havasına uydurmağa uğraşıyordu. Bu günlerde M.T.T.B. toplumu sarsacak aksiyon ve esprilerden mahrumdur.

16 Ocak 1961 de MTTB'nin 45. Büyük Kongresi Eminönü Öğrenci Lokalinde Genel Başkan Yaşar Özdemir tarafından açıldı. Bazı vilâyetlerden gelenlerle sayıları 254'ü bulan delegeler, basın mensupları ve dinleyicilerin katıldığı bu kongrede çekışmeli bir seçimden sonra Nejad Çerman kongre başkanı seçildi.

Oldukça soğuk bir Ocak ayının ilk gününde yapılan toplantının ikinci günü, önce hesap raporu okundu. İttifakla kabul edilen talebe derneklerinin birleşme kararından sonra devlet büyüklerine kongre adına telgraf çekildi. 21 Ocak Cumartesi günü başlayan seçimlerde Hüseyin Sağıroğlu ve Gengiz Şener başkanlığına aday oldular. M.T.T.B. tüzüğüne göre oyların 2/3'sini alması lâzım gelen adaylar bunu sağlayamadıkları için seçim bir neticeye ulaşamadı.

Turlarda 2/3 çoğunluk hiç bir aday tarafından sağlanamadığı için kongre gittikçe uzuyordu. Öyle ki, Genel Kurul nerdeyse Birliğin feshine karar veriyordu. Buna mani olabilmek için delegeler Birliğin idaresini belli bir süre yürütmek üzere kongrenin başlangıcından iki ay sonra Eyüp Turhan Fırıldak'ı Geçici Komite Başkanı seçti. Bu iki ay idare ettikten sonra yerine Noyan Kurtcebe seçildi. Nihayet iki ay sonra, 6/5/1961 de yapılan seçimde oyların 2/3'sini sağlayan Faruk Narin M.T.T.B. Genel Başkanı seçildi.

Faruk Narin, daha önce M.T.T.B. de tiyatro faaliyetlerini yürütmüş, 22 Şubat hâdiselerine adı karışmış bir İktisat Fakülteliydi. Bunun devri de millî ve tarihî hâdiseler ve faaliyetler yönünden pek sakin geçmişti. M.T.T.B. solcuların ve komünistlerin memlekette iyiden iyiye faaliyetlerini arttırdığı, pervasızca at oynatmağa başladığı bugünlerde, sanki bütün bunlardan memnun gibi hiç bir ses çıkarmıyor, tarihî reaksiyonlarını yapmıyor; adeta yeni idarecileri elinde âtil bir durumda «gününü» yaşıyordu. Her şeyden önce bir tiyatrocunun Genel Başkan Faruk Narin Birlik Tiyatrosu'nun İstanbul oyunları ve Anadolu turneleri ile göz doldürerek millî hâdiseler karşısındaki sessizliğini unutturmak yolundaydı.

Türk Milleti en eski talebe teşkilâtının Genel Başkanından, tiyatrocunun ve folklorcu kızlarla arkadaşlık kurmak yerine, millî ruha bağlı şurlu faaliyetler bekliyordu.

Türkiye, tarihinin en kritik günlerinden birini de çeşitli çalkantılarla atlattırmaya çalışırken, iç düşmanlarımıza karşı Müslüman-Türk Gençliği —daha önceleri de olduğu gibi— hareketsiz duramıyor; M.T.T.B. di-

şından da çeşitli reaksiyonlar ve hamleler yapıyordu. İşte onlardan bir kaçı :

SOLCU BASIN KARŞISINDA TÜRK GENÇLİĞİ

(6 - 13/Ocak/1962)

6 Ocak 1962 Cumartesi günü saat 15'de muhtelif fakültelere mensup binden fazla milliyetçi genç, Taksim Meydanında solcuları ve solcu basını tel'in etmek için toplanmış bulunuyorlardı. Aslında bu mitingün mânası düşünülürse, ihtilâli yapanların ve idare edenlerin de sonsuz müsamaha, hatta gafletlerini de ortaya koymuş oluyordu.

Taksim'de toplanan gençler önce şehitlerimiz için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunmuşlar, daha sonra koro halinde İstiklâl Marşı'nı söylemişlerdi. İlk konuşmayı Niyazi Ergül adında bir talebe yapmış ve «Bugün Türk Milletinin en büyük düşmanı olan Moskofların uşakları bu topraklar üzerinde kızıl bir hava estirmek istiyorlar. Buna müsaade etmemeye azimliyiz. Bir kere daha hatırlatalım ki, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu şehitler diyarında mukaddesatımızı müdafaa edeceğiz, çiğnetmeyeceğiz» demişti.

Niyazi Ergül'den sonra konuşan Necip Kunt ise, komünizmle yapılan mücadelenin Türk Milletinin bir beka dâvası olduğunu söylemiş, sosyalist maskeye bürünenlerin karargâhı haline gelen Yön, Cumhuriyet, Milliyet, Dünya ve Akşam Gazetelerini tel'in etmişti. Necip Kunt konuşmaya başlamışlardı. Miting sırasında Taksim Meydanı ve Rus Sefarethanesinin önünde sıkı emniyet tedbiri alınmıştı. Buna rağmen gençler, toplantı sonunda solcuların basında yaptıkları yıkıcı faaliyetlerin bir kısmını açıklayarak müsebbiblerini lanetleyen bir bildiri dağıttılar. Ankara Millî Türk Talebe Birliğine bağlı dernekler, 10 Ocak 1962 Çarşamba günü solculara karşı, büyük yankı yapan en sert ve güzel cevabı vermişlerdi.

Millî Türk Talebe Birliği, Hukuk Fakültesi Talebe Derneği Başkanı Metin Akın, İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Talebe Derneği Başkanı Oğuz Çetinoğlu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu Derneği Başkanı Abdurrahman Çelik ve Tekniker Derneği Başkanı Erdinç Demirbaş'ın imzalarını taşıyan bu tebliğde şöyle denilmektedir :

«Muasır medeniyet seviyesine millî benliğimizi muhafaza ederek ulaşmak isteyen yurtsever aydınlarımızın yanında zihinlerde şüphe, yüreklerde korku yaratmaya çalışarak binbir maskenin altında iğrenç suratlarını gizlemeye uğraşarak Türkiye'mize orak çekilmiş bayrak getirmekten bedbahtlar hüsrana uğrayacaklardır.»

Bu tebliğden 3 gün sonra, 13 Ocak 1962 Cumartesi günü ise aynı teşekküle mensup gençler Ankara Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi kon-

ferans salonunda «Komünizme karşı» mevzulu bir açık oturum tertiplemişlerdi.

Büyük ilgi gören ve binlerce gencin takip ettiği bu açık oturumda, ilk konuşmayı Abdülhadi Toplu yapmış, gençlerin komünizme karşı bu derece uyanık ve tedbirli oluşu karşısında duyduğu sevinci ifade ederek

«Bu büyük ve asil toplantı komünistlere karşı en güzel cevaptır» onları tebrik etmiş ve sözlerinin sonunda :

Daha sonra kürsüye gelen Cevad Önder : «Kırım'dan 15 milyon, Urallar'dan 12 milyon, Orta Asya'dan 30 milyon, Kafkasya'dan 9 milyon insan Sibirya bataklıklarına uydurma cezalarla sürülerek buralarda imha edilmiştir. İşte Sovyet insanîyetçiliği budur...

İhtilâlden sonra solcu ve ilerici ağızlarla bir Sovyet yakınlaşmasıdır aldı yürüdü. Bu propaganda aslında onların bir yardım yapacağı inancını değil, kalblerde Sovyet sevgisini yerleştirmeye mâtuf bir harekettir, bunun bilinmemesine imkân yoktur» demişti.

Dinleyiciler, «Öyleyse hürriyet mi, ekmeği mi tercih etmeliyiz?» diye sormuşlar :

Cevat Önder :

«— Hürriyet içinde ekmek» diyerek sözlerine son vermişti.

Cevat Önder'den sonra Yozgat Milletvekili Dr. Celâl Sungur kürsüye gelmiş, gençlerin azimli ve inançlı mücadelesini tebrik etmiş, kendisinin de bir vakitler bu inaç ve şuura sahip olan Millî Türk Talebe Birliği çatısında yetiştiğini söylemişti.

13 Ocak 1962 Cumartesi günü, binlerce üniversiteli ve 20 bine yakın vatandaşı, Tandoğan Meydanında toplanmış, hassaten komünizmi tel'in etmişlerdi.

Gençlerin ellerinde taşıdığı dövizlerde «Kahrolsun vatan hainleri», «Komünistlere Türkiye'de hayat hakkı yoktur», «Yaşasın milliyetçi basın», «Solcu basına paydos» cümleleri göze çarpıyordu.

Hatiplerin konuşmasından önce, yer yer gençler ve halk hep bir ağızdan komünizmi tel'in eden sloganları tekrarlıyorlardı. Mitingin ilk konuşmasını Türkiye Millî Talebe Federasyonu Başkanı Kemal Kumkum-oğlu yapmıştı.

Daha sonra kürsüye gelen Ankara M.T.T.B. Başkanı Oğuz Çetinoğlu, bir konuşma yaparak sözlerine şöyle son vermiştir : «Arkadaşlar, memleketimizde dalgalanan Ay Yıldızlı Bayrağımın yanında, ideoljisi bozuk bir zihniyetin şapık fikirleri yaşamıyacaktır.»

Saat 13.30'a kadar devam eden «Komünizmi tel'in mitingi» gençlerin İstiklâl Marşını söylemeleriyle Türk Milletine yakışır bir vekâr içerisinde bitmiştir.

YENİ İSTANBUL GAZETESİ
(9/Ekim/1962)

9 Ekim Salı günü, solcu ve kandırılmış kişilerden müteşekkil bir grup İstanbul'da Yeni İstanbul Matbaasına tecavüz etmek istemişlerdi.

Pervasızca faaliyet yapan solculara karşı mes'ul makamların oldukça sessiz kalışı gençliği harekete geçirdi. Neşrettikleri bildirilerle halkı komünistlere karşı uyanıklığa davet ettiler. Daha sonra da fiilen mücadeleye devam ettiler.

İlk ikaz beyannamesini Teknik Okul Talebe Derneği neşretmişti. Beyannamenin son satırlarında şunlar söyleniyordu :

«Biz Türk toplumunun gençleri olarak, bu kardeşi kardeşe düşman eden hareket ve müsebbiblerini, şiddet ve nefretle protesto ediyoruz.»

Ayrıca Hukuk, Edebiyat, Eczacılık, Tıp, İktisat ve Teknik Üniversiteli gençlerin kaleme aldıkları bir beyanname ise oldukça yankı yapmış, solcuları adetâ paniğe uğratmıştı.

Fakat, bütün bunların üstünde bir güce sahip olan M.T.T.B. Genel Merkezi bugünlerde, tarihî gelişine hiç uymayan bir tarzda susuyordu.

İstanbul'un uyanık gençleri bu beyannamelerin ışığı altında tahrip edileceğini haber aldıkları milliyetçi basına mensup o günün Yeni İstanbul'unu bu mütecavizlerden korumak için bizzat harekete geçmişler binlerde genç Çağaloğlu - Köprü - Bankalar yoluyla gelmekte olan aldatılmış, tahrik edilmiş zavallıların kötü niyetlerini akamete uğratmıştı. Milliyetçi gençlerden Mustafa Durmuş ve üç arkadaşı kısa bir müddet nezarete alınmışlarsa da aynı gün serbest bırakılmışlardı.

GENÇLERİN YÜRÜYÜŞÜ
(26/Mart/1963)

26 Mart Salı günü TİP'li öğretim üyelerinin tahriki ile aldatılmış gençlerin bir yürüyüş yapacakları öğrenilmişti. Muhtemel tecavüzleri önlemek için sağduyu sahibi üniversiteliler saat 13'de Sarıcahan Meydanında toplanmışlardı.

Meydanı dolduran, 3000'i aşkın uyanık gençliğe hitap eden Özkan İbar, S. Halil Baloğlu, Rüstem Bozkan ve bazı üniversiteliler solcu gençleri tahrik eden, Akşam, Milliyet, Cumhuriyet gibi solcu gazeteleri protesto ettikten sonra, bu toplantıda kendilerine düşen vazifeyi anlatmışlardı.

Konuşmalar bittikten sonra, Muzaffer Zorlu, Kemal Efendioğlu, Erol Atasoy, Erdoğan Hançer, Necati Güneş topluluğu bir nizama sokmak ve oraya sızmak isteyen tahrikçilere fırsat vermemek üzere gayret göster-

mişler ve topluluğu Milliyetçi Üniversite Gençliği yazılı dövizin arkasına toplamak suretiyle yürüyüşe geçmişlerdi. Ellerinde :

«Kızıl tahrikçiler maskenizi yırtıyoruz.»

«Hangi gençlik (!)»

«Devrim, ne devirmek, ne taşlamaktır.»

gibi 50'den fazla flâma taşıyan büyük gençlik kitlesi Unkapanı Köprüsü'nden Yeni İstanbul'un önüne gelmişlerdi.

Gençler Yeni İstanbul Gazetesi önüne geldiği zaman kendilerine katılanlarla onbine yakın büyük bir topluluk halinde idiler. Gazete önünde konuşan gençler, komünistleri tekrar tel'in etmişler ve Yıldız Teknik Okulu talebesi Özkan İbar da :

«Arkadaşlar,

Bu vatanın bu milletin kutsal emanetlerini ve fikirlerini dün dedelerimiz korudular, bugün de bizler koruyacağız» demişti. Bu konuşmadan sonra yer yer «Kahrolsun komünistler», «Türk Ordusu çok yaşa» diye bağırılmışlar, daha sonra bir genç Arif Nihat Asya'nın «Bayrak» adlı şiirini okumuş, bir başka genç ise, memleketi kardeş kavgasına sürüklemek isteyenlere fırsat vermeyeceklerini ifade etmişti.

Bu arada gazete lehine tezahüratta bulunan gençlere Yeni İstanbul'un Yazı İşleri Müdürü Hasan Tuncay :

«— Sizlere teşekkür ederiz. Yaptığınızı vakur hareket gözlerimizi yaşarttı minnettarız. Bizler yalnız Allah'a ve kanunlara karşı sorumluyuz. Eğer herhangi bir nâhoş hareket olursa pek tabii bütün bir millet olarak soracağız. Şimdi sizden ricam, bize tedbir alındığını haber vermişlerdir, lütfen sessizce dağılın» demişti.

Milliyetçi gençler ellerindeki dövizlerle Taksim'e doğru yürüyüşe başlamışlar, abideye koydukları bir çelenkten sonra tekrar İstiklâl Caddesini takiben Galatasaray'a doğru geldiklerinde, ilerici ve devrimci adı verilen solcuların kişkırttığı gençlerin «Kahrolsun gericiler» âvezeleriyle karşılaşmışlar, yolları inzibat erleri muhafaza altına aldığı için, bu karşılaşmada muhtemel nâhoş hâdiseyi önlemek için erlere, «Süngü tak» emri verilmişti. Milliyetçi gençlerin solculara vermek istediği ders de böyle önlenmişti.

24/12/1963 tarihinde İstanbul C. Savcı Yardımcısı Oğuz Barutoğlu'nun tanzim ettiği iddianamede gençlerin gösteri ve yürüyüş kanununa aykırı hareket ettikleri, suçluların şahit ve resimlerle tesbit edildiği bildiriliyor, tecziyeleri talep ediliyordu.

Gençlerin müdafaasını Av. Atalay Peköz ve Av. Fazlı Akkaya yapmışlardı. Gençlerin bir milli şuur içindeki o günkü galeyana iştirak ettikleri, fakat suç teşkil edecek bir hareket içinde bulunmadıklarına karar verilerek beraatları sağlanmıştı.

M.T.T.B.'nin DURUMU

46. Genel Kurul toplantısında Genel Başkan seçilen Yüksel Çengel'in tutumu Faruk Narin'inkinden pek farklı değildi. M.T.T.B. Millî ruha bağlı çıkışlar yapacak ellerden mahrumdu.

MİLLÎ GENÇLİK

Tevfik İleri devrinde Birlik, daha sonra Millî Birlik, 1950'de Yeni Millî Birlik, Kâmuran Evliyaoğlu devrinde (1953) Türkiye Üniversiteler Postası, Faruk Narin devrinde de Bir adlarıyla çıkan M.T.T.B.'nin yayın organı bu defa Millî Gençlik ismiyle çıkmağa başladı. On ay çıkarılan bu dergi şekil ve muhtevası değişerek Rasim CİNİSLİ ve İsmail Kahraman devirlerinde de çıkmağa devam etti. Her şeyden önce milliyetçi ve mukaddesatçı gençliğin yayın organı olan Millî Gençliğin İsmail Kahraman devrinde çıkan ikinci sayıs (zaman farkları dolayısıyla mukayese yapamadığımız Tevfik İleri devrinde çıkarılan Birlik'ler müstesna) M.T.T.B. tarihi boyunca eşine rastlanmadık bir baskı ve muhteva üstünlüğü ile gözleri kamaştırdı.

TİP KONGRESİ (10/Ocak/1965)

Yüksel Çengel Devrinde M.T.T.B.'nin tarihî gelişine uymayan bir olay vardır ki, bunun müsebbiblerini hiç affetmeyecek bir suç durumundadır.

M.T.T.B. her devirde ne kadar değişik anlayışlara sahip grupların eline geçerse geçsin, ne kadar farklı tutumlarla çalışırsa çalışsın değişmeyen tek vasfı; her türlü sol harekete, bilhassa komünizme karşı oluşuydu. M.T.T.B.'nin salonunda o günlerde henüz ideolojik çehresi tam belli olmayan, kurucuları ve genel başkanı komünizm suçundan hüküm giymiş T.İ.P.'in Genel Kurul Toplantısı yapılıyordu. Bu nasıl olabiliyordu?

Aynı gün için İstanbul Üniversitesi Hukuk Talebe Birliğince tertiplenen «Gençlik ve Aşırı Cereyanlar» isimli konferansa verilmeyen salonun bir siyasi teşekkülün toplantısına tahsis edilmesi milliyetçi gençliği infiale sürükledi. TİP Kongresinin yapılacağı 10/Ocak/1965 günü Hukuk, Tıp, İktisat ve İslâm Enstitüsü talebelerinin bir kısmı M.T.T.B. idarecilerini protesto etmişler, toplantının yaptırılmamasını istemişlerdi. Daha sonra isteklerinin dinlenmediğini gören 700 kişiye yakın talebe topluluğu kongreyi basmaya yürüdüler. Polis'in müdahalesiyle tarafların çarpışması önleildi. Fakat gençlik Vilâyete doğru inerek TİP Genel Merkezi önüne geldi. Tabelânın altına asılan bayrağı üst kata asıtararak, tabelâyı indirdiler.

Bu hâdiseler dolayısıyla başta Halûk İnanoğlu, Yusuf ÇİL ve Ömer Öztürk olmak üzere 20 kadar genç adliyeye sevk edildi.

Daha sonra M.T.T.B. salonunun Genel Yönetim Kurulundaki ekseriyetin muhalefetine rağmen, TİP'e kiralınması, İkinci Başkan Edip Geyik ile on talebe derneği başkanı tarafından yayınlanan bir bildiri ile protesto edilmiş ve Genel Başkan Yüksel Çengel'in istifası istenmişti.

Yüksel Çengel bir daha seçilmeyeceği 47. Genel Kurul toplantısından tam iki ay önce bu müessif hâdiseye sebep olarak başkanlığı boyunca yaptığı hataların en büyüğünü işlemiştir.

Yüksel Çengel'in başkanlığı sırasında teşebbüs edilen jestlerden biri de Kore'de çarpışan Kahraman Ordu mensuplarından, yerine millî hizmet armağanı olarak altın veya başka bir madenden yapılmış bir hatıra vermek şartıyla U-Thant'a iade edilmek üzere Kore Madalyalarının toplanması... Sahiplerinden millî duyguları okşanarak alınan bu madalyaların U-Thant'a gönderilip gönderilmediği bilinmemektedir, fakat şu da bir gerçektir ki; çeşitli vaadlerle sahiplerinden alınan bu madalyaların yerine Yüksel Çengel tarafından hiç bir şey verilmemiştir. Bu borç İsmail Kahraman devrine kadar ödenmedi. Bunu M.T.T.B.'nin bir haysiyet meselesi yapan İsmail Kahraman ve arkadaşları 20 Nisan 1968'de tertipledikleri Büyük Türkiye Geceleri için hazırlanan «Millî Hizmet Armağanı» ile aynı zamanda bu borcu da ödüyorlardı.

47. GENEL KURUL TOPLANTISI (18/Mart/1965)

İkinci Başkan Edip Geyik'in açmış olduğu Bursa Kongresinde Genel Başkan Yüksel Çengel bulunmamıştı. O gün delegelerdeki yaygın kanaate göre «kaçmıştı.» Çünkü Yüksel Çengel, Genel Kurul toplantısının yapılmasını bir türlü istemiyordu. Başkanlık koltuğunda bir ömür oturmağa kararlı gibiydi.

Yüksel Çengel'in daha sonraki hareketleri de bunu ispat edecek bir manzara arz etmektedir.

Kongrede kendi grubunun kaybetmesi üzerine Yüksel Çengel elinden gelen her şeyi yapmağa çalıştı. T.M.T.F. ile de ilgi kurarak çeşitli kulîşler yapmasına rağmen hiç bir şey elde edemeyince yeni Genel Başkan Rasim CİNİSLİ'yi tanımadığını söyleyerek oturduğu başkanlık koltuğunu gösterip «Beni bu koltuktan kimse kaldıramaz!» dedi. Bunun üzerine seçimi kazanan grup tarafından zorla çıkarıldı. Gözünü hırs bürüyen Yüksel Çengel, Birliğin önünde bir basın toplantısı yaparak yaygara koparıp haklı çıkmak istemişse de bir netice alamamıştır.

Birkaç gün sonra Yüksel Çengel avanesiyle tekrar gelerek güya protesto yürüyüşü yapmış M.T.T.B.'yi basmak istemiştir. Daha bir süre Birli-

ği asker gibi nöbet tutup koruyan gençlerle karşılaşınca iki grup arasında arbede çıktı. Daha sonra müdahale eden polis, Yüksel Çengel ve diğer on arkadaşını «Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefetten» nezârete almıştı.

İstanbul Savcılığınca soruşturma açıldı.

Yüksel Çengel 16 Nisan 1965'de kendi grubuyla güya bir Genel Kurul toplantısı yaparak daha önce sekteri olan piyon durumundaki Aydın Velioglu'nu M.T.T.B. Genel Başkanı ilan etmişti. Tabii bu konuda yaptıklarının en garibi olmuştu bu hareketi ve kargalar bile gülmüştü Aydın Velioglu'nun başkanlığına...

RASİM CİNİSLİ

Nevzat Köseoğlu'nun başkanlık yaptığı Bursa Kongresinde Genç Başkan seçilen Rasim Cinsli bir Hukuk Fakültesi talebesi idi. Daha önce de talebe teşekküllerinde görev almış, uzun zaman T.M.T.F.'defolklor faaliyetlerini yürütmüştü.

Rasim Cinsli'nin devresi, M.T.T.B.'nin hiç bir devrinde görülmeyen bir özelliğe sahiptir. Birliğin mensupları arasında her neviden kavga, gü-rültü ve ihtilâlden o zamana kadar yapılanların toplamından fazla ve çoğunluğuyla müsbet faaliyetler... Ayrıca M.T.T.B. bu devreden sonraki yıllarda fikrî yönden milliyetçi ve muhafazakâr grubun bir müessesesi oldu. Yani M.T.T.B. millî ruh ve millî şuura bağlı bir müessese durumuna gelerek tarihî gelişine uygun bir tutuma kavuşmuş oldu.

Rasim Cinsli ve arkadaşları öylesine bir faaliyet zemini içindeydiler ki, M.T.T.B.'nin mânası 7-8 yıllık bir uykudan uyanır gibiydi.

Bursa Kongresi bittikten sonra İstanbul'a dönüş için hazırlıklar yapıldığı bir sırada karşı gruplardan birisi Rasim Cinsli'yi cadde ortasında tartaklamağa yeltendi. Bir kısmı da bayağı bir dille koro halinde çocuksu şeyler söylüyorlardı. Rasim Cinsli'nin grubuna dahil delegelerin müdahaleleriyle icabeden karşılığı buldular. İlâhî kudret yeni idarecilere ilerde karşılaşacakları tehlikeli durumları şimdiden haber veriyordu. Nitekim beş aya yakın bir zaman boyunca M.T.T.B.'de her an başka gruplardan birinin veya bir kaçının basma ihtimaline karşı teşkilâtı korumak için gece gündüz nöbet tutuldu.

Rasim Cinsli bu aylardan sonra Birliğin tam aksiyonunu meydana getirecek faaliyetlere başladı.

ÖĞRENCİ MESELELERİ

Bir talebe teşekkülünü her şeyden fazla ilgilendiren veya ilgilendirmesi lâzım gelen konu Öğrenci dert ve dâvalarıdır. Bu meyanda M.T.T.B.

talebelerin, kitap, kütüphane ve yurt meseleleriyle yakından ilgilenmeğe başladı. 15 Mayıs 1966'da düzenlenen «Yüksek Öğrenim. Müesseseleri ve Problemleri» konulu bir açık oturumda da öğrencinin ana meseleleri söz konusu edilmiş, bunlara çözüm yolu aranmıştı.

M.T.T.B. artık tam mânâsıyla, bir müessese olmak yolundadır. Bir müessese topluma etki ettiği, ona bir takım tekliflerde bulunduğu, onu tesir sahasına aldığı oranda bir müessesedir. Aksi takdirde bir büro olmak durumundan kurtulamaz. Rasim Cinsli zamanında M.T.T.B. bu çizgiye ulaşmıştır.

FETİH MİTİNGİ (29/Mayıs/1965)

Çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin İstanbul'u feth ettiği muhteşem hâdisenin 512 nci yıldönümünü Millî Türk Talebe Birliği coşkun bir heyecanla kutladı. O gün İstanbul 512 yıl önceki heyecanını yeniden yaşadı. Yeniden büyük topun açtığı gedikten Sultan Fatih Mehmet Han, kir atın üstünde İstanbul'a girdi. Yağız bir yeniçeri levent kir atın dizginlerini zor zaptediyordu. Fatih Sultan Mehmet Han'ı temsil eden Fatih İlkokulu'nun öğrencisi olan çocuk yaştaki Fatih'in torunu bu kir atın üstünde Ata'sına yakışan bir haşmet içinde bütün İstanbul'luların gönlünü fethediyordu. Mehter takımı cenk türküleri söylüyor, Topkapı surlarında Tarih yaşanıyor.

29 Mayıs akşamı civar vilâyetlerden; Bursa'dan, Adapazarı'ndan, Konya'dan, İzmit'ten, Edirne'den gruplar yola çıkmış, 29 Mayıs sabahı şafakla beraber İstanbul'a girmişlerdi. O gece Millî Türk Talebe Birliği bayram yapıyordu. On binlerce vatandaşın ve gencin toplandığı bu yürüyüş, Sultanahmet Meydanına kadar çiğ gibi büyüdü. Civar şehirlerden ve kasabalardan mitinge katılan hey'etler oldukça büyük bir kalabalık teşkil ediyordu. Mitingde konuşmalar yapıldı. Onbinlerce İstanbul'lunun gözyaşları içinde 29 Mayıs Mitingi gönülleri dolduran bir armağan ve Fatih'in şanına yakışan bir vakar içinde son buldu. O gün gazeteler olayı manşetlerle haber verdi. Bir kısmı «Topkapı surlarından Sultanahmet'e yürüyen Türk Gençliği dün Fatih'i selâmladı.», «29 Mayıs Mitingi muhteşem oldu» derken bir gazete de: «Gençler Ayasofya Camiinde ikinci namaz kılmak istedi» diyordu.

PAKİSTAN MİTİNGİ (9/Eylül/1965)

Keşmiş ihtilâfı yüzünden Hindistan'ın Pakistan'a hücum etmesinin uyardığı tepki devam etmekteydi. Millî Türk Talebe Birliği, Cento müt-

tefikimiz dost ve kardeş Pakistan milletine bağlılık hislerini ifade etmek için 9 Eylül 1965 günü büyük bir miting yaptı. Millî Türk Talebe Birliği'nin tertiplemediği miting saat 13.30'da Sultanahmet Meydanında başladı. Burada İstiklâl Marşı okundu. 50.000'e yakın Müslüman -Türk, Keşmir şehidlerini saygı ile anıyordu. Daha sonra konuşmalar başladı. İlk konuşmayı Genel Başkan Rasim Cinsli yaptı. «Bugün, din, dil ve ırk ayırımı yapmadan dünya sulhü için beynelmilel anlaşmalara imza koyan devletlerin kahredici sükûtu karşısında ve her fırsatta kendi inanç ve menfaatlarını ön plâna almaları üzerine düzenlenen bu mitingün manâsı derindir» diye söze başlamış, devamla : «Bir buçuk asırdan beri cihadın ışıklı yolunu kaybetmiş olan İslâm âlemi, dağınıklığın, imân zayıflığının ve kendine güvensizliğin cezasını düşman ihtirasları karşısında parçalanarak ödemiştir» demiştir.

Cinsli'den sonra kürsüye gelen Türk-Pakistan Kültür Cemiyeti Başkanı Prof. Nayya Wasty gözyaşları arasında bir konuşma yaparak sözlerini şöyle bitirmiştir : «Makaryos, Kıbrıs'ta zulme başladığı zaman Pakistan gençleri ellerinde bayraklar olduğu halde meydanlarda toplandılar ve hükümetten Kıbrıs'a gönderilmelerini istediler. Türk Gençliğinin bu hareketi Pakistan Milletinin gönlünde bayraklaşmıştır. Sizin gibi bir dostu sahip olduğumuz için çok bahtıyarız.»

Daha sonra Prof. Ali Nihad Tarlan ve M.T.T.B. İcra Konseyi Başkanı Ethem Köse de birer konuşma yaparak milliyetçi ve mukaddesatçı Türklerin bu konudaki duygu ve düşüncelerini açıklamışlardır.

«Zindebâd Pakistan», «Zindebâd Türkiye», «Bir Gökte Aynı Hilâl» gibi dövizlerle meydanı dolduran bu büyük kalabalık, şanına yakışır bir vakarla mitingini yapmış, hiçbir olaya meydan vermeden dağılmışlardır.

KÖY MESELELERİ AÇIK OTURUMU (2/Ekim/1965)

Politikacıları, idarecileri, ilim adamları, teknik elemanları ve bütününü ile birlikte bir kalkınma iddiası ve gayreti içine girilen memleketimizde siyasî ve demagojik her türlü düşünce ve davranıştan uzak, objektif, realist ve ilmi ölçülerle ele alınması gayreti ve temennisi içinde M.T.T.B. «Köy meseleleri ve hal çareleri» konusunda, bir açık oturum tertiplemiştir. 2 Ekim 1965 günü Mecliste grubu bulunan siyasî parti temsilcilerinin iştirakiyle ve Prof. Dr. Mümtaz Turhan'ın yönetiminde cereyan eden açık oturumda A.P. İstanbul Milletvekili Muhittin Güven, C.K.M.P. adına Kamil Turan, M.P. adına Tahsin Kitapçı ve C.H.P. adına Lebit Yurt-oglu söz alarak görüşlerini açıklamışlardır. Yapılan konuşmalarda, sonra ileri sürülen fikirleri özetleyen Prof. Mümtaz Turhan, müşterek görüşleri sıralamış «Toprak reformunu ziraî reformdan ayırmanın imkânı yok-

tur. Toprak reformu ancak ziraî reform içinde bir değer kazanır» demiş ve konuşmacıların müşterek olarak ileri sürdükleri köylüye ait su, mektep, yol, elektrik ve ziraî kalkınma gibi meselelerin ilmi metodlarla ve uzun vadeli plânlarla halledilmesini istemiştir.

KIBRIS MİTINGİ (20/Aralık/1965)

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Kıbrıs'la ilgili olarak Türkiye aleyhine karar vermesi üzerine teşkilâtımız tarafından tertiplenen miting 20 Aralık 1965'de yapılmıştır.

Millî asabiyyetin heyecanını yaşayan yüzbinlerce genç Beyazıt Meydanında toplanmağa başladı. Burada Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti Başkanı Yıldırım Tosunlar, H.F.T. Derneği Başkanı Faruk Yüksel, M.T.T.B. İcra Konseyi Başkanı Ethem Köse ve Genel Başkan Rasim Cinsli birer konuşma yapmışlardır.

Cinsli o gün şunları söylemişti : «Kıbrıs tarihi geçmişi ile Türktür, Türk kalacaktır. Kıbrıs bizim için millî haysiyet ve namus meselesidir. Bugün yalnız Kıbrıs'ın ateşi ile değil Oniki Ada'nın, Batı Trakya ve Selâniğin ateşi ile yanıyoruz. Girit, Oniki Ada ve Batı Trakya'nın gerçek, Beynelmîlel Hukuk düzenine saygı gösterilmiyor. Dünya barışı boş bir kade-re terk edilmiştir. Türk Milleti ve gençliği de Zürih ve Londra anlaşmalarına saygı gösterilmediği takdirde Lozan'ın tekrar gözden geçirilmesini istemektedir.

Ellerinde «Hedef Selânik», «Oniki Ada», «Kıbrıslı Mehmed, Ananın, Bacının Namusunu Korum», «Kıbrıs bir yana, Dünya Barışı bir yana» gibi dövizlerle hareket eden gençler Tünel'den İstiklâl Caddesine çıkmışlar, yollarda, balkonlarda ve pencerelerdeki vatandaşların coşkun tezahüratları arasında Taksim Meydanına varmışlardır. Marşlar söyleyerek 3 saat durmadan Taksim'e akan kalabalık burada İstiklâl Marşımızı söylemiş ve olgun bir hava içerisinde dağılmışlardır.

M.T.T.B.'nin öncülüğü ile tertiplenen bu mitingden sonra Üsküdar, Ankara, İzmit, Mersin, Erzurum ve Türkiye'nin birçok yerinde Kıbrıs Mitingleri yapılarak Türk efkâr-ı umumiyesinin sesi dünyaya duyurulmuştur.

LÂİKLİK KONUSUNDA AÇIK OTURUM (8/Ekim/1966)

M.T.T.B. 8 Ekim 1966 tarihinde «Türkiye'de Diyanet ve Lâiklik» konusunda bir açık oturum tertipleledi.

Oturumda söz alan konuşmacılardan Avukat Güven Kurtul, «Diyanet

İşleri Teşkilâtı idarî ve siyasî vesayet ve velâyet altındadır. Politik baskıdan kurtarılmalı ve muhtar hale getirilmelidir.» demiştir. Ali Rıza Alp ise devletin din işlerine karışmasından şikâyet ederek «Türkiye'de lâiklik yoktur.» demiş, Diyanet İşleri Reisi'nin halk tarafından seçilmesini ve Diyanet İşlerine muhtariyet verilmesini istemiştir. Daha sonra söz alan Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, Necatî Çetinkaya, Kadircan Katlı müşterek bir görüşle Diyanet İşlerine muhtariyet verilmesini istemişlerdir. M.T.T.B.'nin görüşünü açıklamak üzere konuşan Genel Başkan Rasim Cinişli memleketin, bugün içinde bulunduğu manevî ve sosyal yapıyı eleştirerek sözlerine başlamış, dine, diyanete hücum eden soysuzlara çatmış «Bir jandarma dipçiği ile mahalle hocalarının toplanıp diğer yandan dinî eğitimden mahrum bırakılan neslimiz hesabına, Türkiye'nin dinî eğitimi öngören millî eğitim politikasının şart olduğunu işaret değil ikaz etmek isterim» demiştir.

Ahlâkî, insanî bütün davranış ve düşünce mekanizmasının dinden geldiğini belirten Rasim Cinişli sözlerine devam ederek: «Aklımızın kestiğinden beri ağızlarda sakız olan bir ifade var: (Dinî siyasete âlet etmek.) Bu iddia üzerinde bugüne kadar şu tesir yapılmıştır: Dinden bahsedener dinî siyasete âlet ediyorlar, Allah'tan bahsedener dinî siyasete âlet ediyorlar, konuşmanın sonunda Allah'ın yardımına sığınanlar dinî siyasete âlet ediyorlar da dine küfredener, açıktan dinî tahrif edenler dinî siyasete âlet ediyor sayılmıyorlar. Ne garip, ne gülünç bir tecellidir» demiştir. Bu arada, Genel Başkan Diyanet İşleri Reisinin azliné de temas ederek bu durumun lâiklik iddiası ile çelişen bir mantık olduğunu ifade etmiştir.

ANMA GÜNLERİ

M.T.T.B. bütün bu faaliyetleri yanında atalarını unutmuyordu. Onların ölüm yıldönümleri büyük bir saygı ile değerlendiriliyor, o günlere gereken önem verilerek Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin duyguları çeşitli vesilelerle dile getiriliyordu.

Büyük kumandan Mareşal Fevzi Çakmak'ın 15. ölüm yıldönümü mü-nasebetiyle M.T.T.B.'liler Mareşal'in kabrini ziyaret ederek yapılan merasime iştirak etmişlerdir.

Ayrıca A. N. Tarlan için bir jübile ve Kerkük Günü düzenlenmiştir.

Yahya Kemâl Beyatlı'nın 7. ölüm yıldönümünde de şairin Rumeli Hisari'ndaki kabrine gidilerek hâtrısına saygı gösterilmiştir.

Bu arada M.T.T.B. İstiklâl Marşımızın şairi Mehmed Âkif Ersoy için de bir anma günü tertiplemişti. Basının büyük alâka gösterdiği bu anma gününde, Prof. A. N. Tarlan, Prof. Abdülkadir Karahan, Samiha Ayverdi

ve daha bir çok hatip ayrı ayrı söz alarak büyük insanın çeşitli cepheleri üzerinde konuşmuş ve şiirlerinden örnekler okumuşlardır.

Ayrıca, Milliyetçiler Derneği ve T.K.M. Derneği ve Peyami Safa'nın kabrine gidilmiş ve hâtrısına saygı gösterilmiştir.

BİRLİK TİYATROSU

Abidin Akın tarafından seçilen J. P. Sartre'in «Kirli Eller» isimli oyunu ilk defa 18 Kasım 1966 tarihinde M.T.T.B. salonunda davetliler ve basın mensupları karşısında oynandıktan sonra Kadıköy Halk Eğitim Salonunda da 18 temsil vermiştir.

Birlik Tiyatrosu çalışmalarına bir süre ara verdikten sonra 5 Şubat 1966'da tekrar sahneye çıkarak on temsil daha verdi.

Daha sonra Moliere'in «Hastalık Hastası» ve Prestley'in «Bir Komiser Geldi» adlı oyunları da Birlik Tiyatrosu tarafından temsil edilmiştir.

Ayrıca bu devrede M.T.T.B.'nin Basın-Yayın, Folklor, Turizm, Kütüphane Müdürlükleri ve Fotoğrafçılık kolunun yaptığı faaliyetlerle Rasim Cinişli ve devresi «faal» olduğunu ispat ediyordu.

48. GENEL KURUL TOPLANTISI

(28/Kasım1966 - 11/Mart/1968)

Rasim Cinişli 18 Mart 1965'den itibaren 1 yıl, 8 ay ve 10 günlük Genel Başkanlığı sırasındaki Birlik çalışmalarını «Genel Merkez Faaliyet Raporu» isimli 195 sayfalık bir kitapla sunarak devresinin hesabını verdi. M.T.T.B. tarihinde az görülen bir şekilde Yönetim Kurulu ittifakla Rasim Cinişli'ye ibra verdi. Cinişli Kütahya'da başlayan 48. Dönem Genel Kurul toplantısında delegelerin huzuruna alınmış, aklıyla çıktığına inanıyor, sorulan sorulara soğukkanlılıkla cevap veriyordu.

Sıra Genel Başkan seçimine gelmişti. M.T.T.B.'nin Ana tüzüğünde Genel Başkanla ilgili 16. madde şöyledir:

a) Genel Başkan Genel Kongrede kapalı oyla, 2/3 ekseriyetle seçilir.

b) Bir Genel Başkan üst üste iki defadan fazla seçilemez.

c) Genel Başkan Birliğin temsilcisidir. Vazife ve selâhiyetleri iç tüzüğün ilgili maddelerinde bildirilmiştir.

Bu maddeye göre yapılan seçim bir türlü neticeye ulaşmıyordu. 11 Aralıkta süresiz olarak ara verilen Kongre nihayet 5 Mart'ta İstanbul'da yeniden açıldı.

Başkan adaylarından İ.Y.Ö. Okulundan Halis Akaydın ve Gazetecilik Enstitüsünden Doğan Tangör'ün adaylıktan feragat etmeleri üzerine, Genel Başkanlık için İ.Ü. Fen Fakültesinden Alâaddin Koçak ve İ.Ü. Hukuk Fakültesinden İsmail Kahraman iddialı bir seçimle başbaşa kalmışlardı.

Nihayet 11 Mart 1967 günü öğleden evvel başlayan son toplantıda İsmail Kahraman 28. turun galibi olarak 199 oyun 136'sını alarak M.T.T.B. Genel Başkanı seçildi.

Başta, kongreye uzun zaman Başkanlık yapan Niyazi Özdemir olmak üzere, karşı başkan adayı ve diğer delegeler İsmail Kahraman'ı tebrik ettiler, kucaklaştılar... İsmail Kahraman'ın Genel Başkanlığa seçildikten sonra söylediği ilk söz şu olmuştur: «Beni böyle şerefli bir vazifeye layık gördüğünüz için hepinize müteşekkirim. Vazifemin ağırlığını ve mes'uliyetini müdrikim. Arkadaşlarımdan devraldığım bu görevi başarıyla yürüteceğime söz veriyorum.»

İSMAİL KAHRAMAN

M.T.T.B. Genel Başkanı ilk günden çalışmalara başladı. Birliğin Ana Tüzüğünden başka İsmail Kahraman'ın kendine göre hususiden hususî bir de «Anayasası» vardı. Ve bunları tabik etmek için fırsat içinde bulunduğu andı.

Kahraman, teşkilât içinde geniş reform yaptı.

İsmail Kahraman'ın en bâriz vasfı, milliyetçi ve muhafazakâr bir Anadolu çocuğu oluşudur.

ÇANAKKALE ŞEHİDLERİNİ ANMA GÜNÜ (18/Mart/1967)

Müslüman Türk Gençliği 52 yıl önce bu aziz vatanı korumak için can veren atalarının, hâtiyasını yad etmek için 518 kişilik bir mevcutla tekbirler, ezan sesleri, marşlar ve ilâhiler arasında Çanakkale'ye ulaştı.

Burada yapılan törene büyük bir kalabalık katılmış ve Çanakkale'de bir tarihî gün daha yaşanmıştı. Bu toplantıda ilk konuşmayı yapan Çanakkale Valisi Sabri Sözer, «Aziz ve güzide milletimin kazandığı bu zafer tarihimize altın bir sahife daha eklemiş, gençliğimize onur vermiş örnek olmuştur.» ded. Bundan sonra kürsüye gelen Ulaştırma Bakanı Seyfi Öztürk; Demirel'in mesajını okuyarak Çanakkale'nin manâ ve ehemmiyetini açıkladı. Eski Muharipler adına emekli Albay Faik Öncü'nün konuşmasından sonra kürsüye gelen M.T.T.B. Genel Başkanı İsmail Kahraman ise sözlerine şöyle son vermiştir: «Dün Çanakkale'yi geçemeyen düşmanlar bugün içimizdedir. Fakat manâda ikinci bir Çanakkale Zaferi bekliyoruz. O ruh ve şuura hamileyiz, bu muhakkak olacaktır.»

TEMEL HAK ve HÜRRİYETLER AÇIK OTURUMU (1/Nisan/1967)

M.T.T.B. Kültür Müdürlüğü tarafından tertiplenen bu açık oturumu Ahmed Kabaklı idare etmiştir. İlk konuşmayı yapan Prof. İsmet Giritli,

«Aşırı sağ için alınan tedbirlere ses çıkarmayanlar neden aşırı sol için alınmak istenen tasarı tedbirlerine yaygara koparırlar? Çünkü onlar kendilerini yegâne Hak ve Hukuk Âlîmesi olarak telâkki ederler.» demiştir.

Daha sonra Prof. İbrahim Kafesoğlu, Doç. Muharrem Ergin ve Genel Başkan söz almışlar, Temel Hak ve Hürriyetler Kanununu ele alarak bunun sınırlarının belirtilmesi gerektiğini söylemişlerdir.

Bu arada, Doç. Muharrem Ergin, Türk Milletinin içinde yazılı olmayan Anayasanın gerekirse yeniden değiştirilebileceğini ileri sürerek «Temel Hak ve Hürriyetler Tasarısını bir an evvel kanunlaştırmalıdır.» demiş ve konuşmacılar da bu fikre katılmışlardır.

SOVYET SERGİSİNDE LENİN HEYKELİ (1/Nisan/1967)

Belediye Sarayında açılan Sovyetler Birliği Çağdaş resim, heykel, grafik sergisine Lenin'in de büstü konularak bir komünizm propagandası havası verilmişti.

M.T.T.B.'li gençler polisin tedbir aldığı bu sergiye üstünde Rusça ve Türkçe «Defol» yazılı siyah çelenk koymuştu. Ayrıca Genel Başkan İsmail Kahraman'la 2. Başkan Atilla Özer Lenin'in büstüne «Stalin'in kızından sonra, Lenin de mi hürriyeti seçti?» yazılı bir döviz koyarak serginin en kısa zamanda kapatılmasını istediler. Polis M.T.T.B.'lileri sorguya çekmişse de hiç bir suç unsuru bulunamamıştır. Fakat M.T.T.B.'liler komünizm propagandası yapmak suçuyla Belediye Sarayı yetkililerini mahkemeye verdi. Bir kaç duruşma süren mahkemelerde Validen Başbakana kadar bütün yetkililer suçlu duruma düştüklerinden henüz bir neticeye ulaşılamadı.

BASIN TOPLANTISI (4/Nisan/1967)

Yeni Genel Başkan 4 Nisan 1967 günü yaptığı basın toplantısında «Gençliğimiz kötü niyetli taklitçilere özendirilerek uçuruma itilmektedir. M.T.T.B., gençliğin Türklük gurur ve şuuru ile İslâmiyetin ahlâk ve faziletini bir araya getirecek olan bir fikiryatla hazırlanması yolunda elinden gelen gayreti gösterecektir. Birliğimizin tüzüğüne bağlı ve saygılı, politikanın mutlak dışında ve her zaman bir talebe teşekkülü olduğunu unutmayacak şekilde faaliyette bulunacağını, bilhassa belirtmek isteriz» demiştir.

(Daha sonra öğrenci meseleleri ile yakından ilgilenen bir müdürlük

kurulmuş ve başına İ.Ü. Hukuk Fakültesi talebesi Kadri Keskin getirilerek Üniversite Gençliğinin bazı problemleri arkadaşça, kardeşçe halledilmeğe çalışılmıştır.)

FETİH MİTINGİ (29/Mayıs/1967)

Fatih Sultan Mehmed Han'ın 486. ölüm yıldönümü münasebetiyle 3 Mayıs 1967 günü M.T.T.B. bir anma günü tertiplendi. Fatih'in kabri başında başlatılan bu güne Fatih'deki ilk ve orta öğrenim yapan okullarla Yüksek Tahsil Gençliği de katılmıştı.

Daha önce Rasim Cinsli devrinde başlatılan Fatih Anıtı Kampanyası, yeniden açılarak halktan geniş ölçüde bağışlar toplanıp bütçe 15 bine ulaştırıldı.

Fethin 514. yıldönümü için hazırlanan miting Edirne'den başlayarak memleket sathına yayılıp Sultanahmet Meydanında son buldu.

29 Mayıs 1967 günü her yaştan binlerce insan Sultanahmed'de toplanmıştı. İsmail Kahraman kürsüye çıkarak şunları söyledi: «Fethin sembolü Ayasofya öksüz, Ulu Atamız Fatih'in ilk Cumayı kıldığı ve cami olarak vakfettiği Ayasofya'nın ayyuka set çeken minareleri ezansız iken, bu büyük fethi kutlayamayız. M.T.T.B. ve mitingde konuşacak olan hatipler olarak bu muhteşem topluluğunuz önünde bu durumu protesto için konuşmamaya karar verdik. Hepinizi Ayasofya önünde bir saatlik protesto oturushuna davet ediyoruz.» Bunları hiç beklemeyen kalabalık şok tesirinde kalmıştı. Binlerce insan bir saat protesto oturushu yaptıktan sonra hiç bir hâdiseye meydan vermeden sessizce dağılmıştı.

AYASOFYA'DA NAMAZ (27/Temmuz/1967)

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bazı bakanlar tarafından Havaalanında karşılanan Katolik Kilisesi Dinî Lideri Papa VI. Paul'un Ayasofya'yı ziyareti sırasında diz çöküp dua etmesi üzerine bazı turistler de Ayasofya'da aynı tarzda dua etmeğe yeltenmişlerdi. Bu, efkâr-ı umumiyede infiale sebep oldu. Müslüman Türklüğün altı asırlık bir camisi kilise yapılmak için mi müze haline getirilmişti?

Mukaddesatçı Türk Gençliğinin sözcüsü olan M.T.T.B. derhal harekete geçti. Genel Başkan İsmail Kahraman 27 Temmuz 1967 günü bir basın toplantısı yaparak büyük çoğunluğu müslüman olan Türk halkının ve gençliğin bu konudaki görüşlerini açıkladı. Kahraman, Papa'nın bu gayri resmî ziyaretinde devlet büyükleri tarafından havaalanında karşılanmasını tenkid etmiş ve «Fethin sembolü, Fatih'in emaneti öksüz minareli Ayasof-

ya Camiinin ziyareti ve diz çöküp dua edilmesi manidardır. Yaralayıcıdır.» dedi.

Daha sonra «İbadete müsaade edildiğine göre öğle namazını Ayasofya'da kılacağız» diyen, aralarında M.T.T.B. 2. Başkanı Atilla Özer, Erzurum Temsilcisi Ömer Eyüboğlu da bulunan 20 kadar Genel Yönetim Kurulu Üyeleri topluca Ayasofya'ya giderek halılarla örtülü yerde namaz kıdılar. Ayasofya'da 1943 yılından beri ilk defa kılınyordu böyle bir namaz.

KIBRIS MİTINGİ (11/Kasım/1968)

Kıbrıs'ta Rauf Denktaş'ın tevkifi ile başlayan hâdiselerde Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin temsilcisi olan M.T.T.B. derhal harekete geçmiş ve Kıbrıs'ta cereyan eden olaylara karşı mukabil hareketin lüzumunu efkâr-ı umumiyeye anlatarak hükümeti harekete davet etmişti. Bu konuda Genel Başkan İsmail Kahraman bir basın toplantısı düzenlemiş ve «Rauf Denktaş'ın tutuklandığı, bir parti liderinin sokulmadığı Kıbrıs'ımızda Yunanlılar at oynatmaktadır» demiş, adaya gizlice sokulan Yunan askerlerine dikkati çekmiştir.

11 Kasım 1967'de başta M.T.T.B. olmak üzere, T.M.T.F., İ.Y.O.T.B., T.Y.İ.E.F. ve diğer talebe teşekküllerinin de iştirakiyle Taksim'de bir miting düzenlenmişti.

Yüzbün kişinin iştirak ettiği bu miting saat 13.00'de başlamış Beyazıt'tan hareket eden kortej, Yunanlılara hoş görünmek için camilikten çıkarılan mahzun Ayasofya'nın önünden geçmiş Dolmabahçe yoluyla Taksim'e ulaşmıştır. Taksim Meydanına evvelce gelen coşkun kalabalığa katılan kortejle, meydan hınca hınç dolmuş. Türk Milletinin Kıbrıs mevzuunda nasıl birbirine kenetlendiği dünya umumî efkârına bir defa daha gösterilmiştir. «Ordu Kıbrıs'a», «Tural Paşa hazırız» nidalarıyla Türk Ordusuna yapılan sevgi tezahüratları arasında devam eden mitingde, «Zafer İnananlarıdır», «Çizmesi olmayanın aklı yoktur», «Zafer Türk'ün gıdasıdır», «Türkler Müslüman kaldıkça Kıbrıs bizindir», «Hedef: Kıbrıs, 12 Ada, Selânik», «Kıbrıs'a giden yol Ayasofya'dan geçer» şeklinde yazılar bulunan döviz ve pankartlar bu mitingin karakterini ve bütün bir kitlenin duygularını ifade ediyordu.

Vakur bir hava içinde cereyan eden mitingde konuşan M.T.T.B. Genel Başkanı İsmail Kahraman, İlhan Eğemen Darendelioğlu ve diğer hatipler Kıbrıs dâvamızı dile getirmişler, çıkacak bir harbin mes'uliyetinin Türkiye'ye ait olmadığını dünya efkârına açıklamışlardır. Ordunun derhal müdahale etmesini istediler, «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» parolasıyla oylanmanın zamanı olmadığını belirttiler. Patrikhane, Ruhban Okulu ve Rum-

ların yurt dışına atılmasını, Ayasofya'nın cami olarak açılmasının Yunan'a iyi bir cevap olacağını belirterek hükümeti aktif harekete davet ettiler. Bu arada Erman Tuncer tarafından okunan Fatih'in şiiri gözleri yaşartmıştı.

İstanbul'da daha sonra tertip edilen Harp Mitingi ve Vatan sathında yapılan diğer mitingler Kıbrıs meselesinde Türk Milletinin ne kadar hassas olduğunu bir defa daha göstermiştir. Enerjik bir harekete geçen hükümet Yunanistan'a sert bir nota vermiş, T.B.M.M.'den harp yetkisi almış, orduya alârm verilmiştir.

M.T.T.B. artan savaş ihtimali üzerine bir «Kıbrıs Gönüllüler Ordusu» kurulması için faaliyete geçmiştir. Kısa bir zamanda vatan sathında M.T.T.B. kayıt bürolarına gelen gönüllülerin 14.000'e çıktığı görülmüştür.

Kıbrıs gönüllülerinden 3 otobüs dolusu genç, Fatih Camii'nde Cuma namazını kıldıktan sonra Fatih'in Türbesini ziyaret etmişler, yapılan duadan sonra tekbirler getirerek sınırdaki ordu birliklerine gitmek üzere Trakya'ya hareket ettikten sonra Keşan'daki Yunan sınırından toprak almışlardır.

Sınırdan alınan toprağı, Türk Bayrağını Kur'an-ı Kerim'i ve Kılıç'ı Orjeneral Cemal Tural'a takdim eden, kahraman Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin sözcüsü M.T.T.B., mitingle, bildiriyle, konferansla anlatamadığı duygularının kelimesiz ifadesine ulaşmıştır.

ANADOLU ŞAHLANIŞ MITİNGİ (12/Kasım/1967)

Altmışa yakın milliyetçi teşekkülün katılmasıyla Erzurum'da düzenlenen bu mitingde 18 hatip konuşmuş, Doğu Mitingleri adı altında evvelce düzenlenmiş toplantıları tel'in etmişlerdir.

Genel Başkan İsmail Kahraman, «Türkiye, bir şahlaniş bir silkiniş ve aksiyona geçiş hareketi içindedir. Bugün çeşitli maskeler altında suret-i haktan görünüp, millî ve manevî değerleri tahrip etmek isteyenler belirmiştir. Şu ya da bu isim altında menfur ve hain emellere hizmet etmek isteyen bu bir avuç sapık topluluğa ders vermenin zamanı gelmiştir.» şeklinde başladığı konuşmasında sözlerini şöyle bitirmiştir: «Anadolu, dinine ve manevî inançlarına bağlıdır. Türklüğü ve İslamiyetin faziletini reddeden bir görüşe karşı mutlaka muzaffer olunacaktır. Çünkü zafer, Allah'a inananlarındır.»

Daha sonra (1968 yılında) İstanbul, Ankara ve İzmir'de de tertiplenen Şahlaniş Mitingleri yurt çapında alâka görmüş millîte yapılan küfürlerle kirletilen meydanlar da aslı manâsına kavuşmuştu.

AÇIK OTURUM (29/Nisan/1967)

M.T.T.B. Kültür Müdürlüğüne tertiplenen Kültür Emperyalizmi Karşısında Türk Kültürü konulu açık oturumu Prof. Faruk K. Timurtaş yönetti. 29 Nisan 1967'de M.T.T.B. salonunda yapılan bu açık oturuma Prof. Tahsin Banguoğlu, Prof. Enver Esenkova, Prof. Sabahaddin Zaim, Doç. Nureddin Topçu ve Genel Başkan İsmail Kahraman katılmışlardı. Konuyu çeşitli yönlerden ele alan hatipleri kalabalık bir dinleyici topluluğu ilgiyle takip etti.

16 Eylül 1967'de Kültür Müdürlüğü tarafından Maarifimizin Bugünkü Durumu konulu bir açık oturum düzenlenmiştir. Ahmed Kabaklı'nın yönettiği bu açık oturumda Prof. T. Banguoğlu, Prof. Mümtaz Turhan, Ali Rıza Alp, Alâadin Kısakürek ve İsmail Kahraman konuyu çeşitli yönlerden ele alarak maarifimizin bugünkü durumunu tenkid edip, hal çareleri ileri sürmüşlerdi. Hususiyle Liselere Din Dersi konusunda da fikir birliğine varılarak bunun zaruret olduğu ifade edilmişti.

Ayrıca 21 Mayıs 1967'de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsüyle M.T.T.B. müştereken, Maarif Meselemiz, Din ve Ahlâk konulu bir açık oturum düzenlenmişti. Bir de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile İ.T.F. Talebe Cemiyetlerinin düzenledikleri Üniversite Reformu nasıl olmalıdır? Konulu açık oturum da M.T.T.B. salonunda yapılmıştı.

KONFERANSLAR

Millî Eğitim Bakanı eski Kültür Müsteşarı Adnan Ötügen (eski Birlikçilerden) 29 Nisan 1967 günü M.T.T.B. konferans salonunda Türk Dili ve Tahrif Edenler konulu bir konferans verdi. Çok ilgi gören bu konferans, M.T.T.B. Kültür Müdürü Vahab Kaba tarafından tertiplenmiştir.

Filipin Üniversitesinin tek müslüman profesörü Dr. Edip Sezar Ma'jul, Cornell Üniversitesinin davetlisi olarak yaptığı Amerika seyahati dönüşünde bazı Avrupa ülkelerini gezdikten sonra İstanbul'a gelmişti. M.T.T.B. bu arada Müslüman Profesöre salonunda Güney Doğu Asya'da İslamiyetin yayılışı ve bugünkü durumu konulu bir konferans verdirdi. İlgile takip edilen konferansın basında da geniş yankıları oldu.

M.T.T.B. Kültür Müdürlüğü, Anadolu'nun bir çok yerlerinde ilgiyle takip edilen konferanslar veren Mustafa Yazgan'ı davet ederek 15 Kasım 1967'de, M.T.T.B. salonunda bir konferans verdirmişti. Hararetle takip edilen konferansın konusu ilim ve Ahlâk'dı.

Necip Fazıl Kısakürek, Anadolu'yu kaynatan konferanslarından birini, Tarihimizde Sahte Kahramanlar'ı Kültür Müdürlüğümüzün daveti üzerine M.T.T.B. salonunda 25/Aralık/1967'de yeniden verdi. Sayısını bilemediği-

miz kadar her yaştan dinleyici, üstadın ağzından çıkan her sözü bir şifa şurubu gibi âdeta yudumluyordu.

ANMA GÜNLERİ

Büyük asker Mareşal Fevzi Çakmak'ın ölümünün 17. yıldönümü münasebetiyle 11 Nisan 1967'de M.T.T.B.'li gençler, Eyüp'deki kabrini ziyaret etmiş, M.T.T.B. salonunda da bir anma günü tertiplemişti. Mareşal'in rahmetle anıldığı bu anma gününe milliyetine bağlı Türk halkı büyük ilgi gösterdi. Ankara M.T.T.B. Başkanlığı da ayrıca bir anma günü düzenledi.

Değerlerine bağlı Türk Gençliği merhum Prof. Ali Fuad Başgil için 8/Mayıs/1967 günü M.T.T.B. salonunda fatihalarla biten bir anma günü düzenledi. Bugün Başgil için konuşan hatipler şunlardır: Genel Başkan İsmail Kahraman, Prof. A. Selçuk Özçelik, F. Cemal Oğuz Öcal (şiir okudu) ve Necip Fazıl Kısakürek...

M.T.T.B. büyük Veli - Şair Mevlâna Celâleddin Rumi'nin 694. ölüm yıldönümünde de bir anma günü tertipleledi. Her yıl Konya'da yapılan Mevlâna ihtifallerine katılan M.T.T.B. Milliyetçiler Derneğiyle işbirliği yaparak 23/Aralık/1967 günü Birlik salonunda hazırladığı bir törenle İstanbul'u da iştirak ettiriyordu. Bugün Birlik kürsüsünden konuşan Prof. A. N. Tarlan, Nihad Sami Banarlı ve Av. Niyazi Özdemir Mevlâna'yı çeşitli yönleriyle tanıttılar. Mevlâna'dan okunan şiir ve sema'larla biten anma günü yüzlerce dinleyici tarafından takip edildi ve basında da geniş yankıları oldu.

27/Aralık/1967 günü M.T.T.B. salonunda İstiklâl Marşımızın şairi Mehmet Âkif Ersoy için de bir anma günü tertiplendi. Bu anma gününde Prof. Mehmed Kaplan, Prof. Faruk Timurtaş ve Necmeddin Hacıeminoğlu, Âkif'i rahmetle anmamıza vesile olacak birer konuşma yaptılar.

HALKA HİZMET YOLUNDA

M.T.T.B. İsmail Kahraman devresinde yerleşmiş bir müessese olarak konfederasyon şeklinde çalışmış ve bünyesindeki Trafik Müdürlüğünde 1016 ehliyet, fotoğrafçılık kursunda 120 sertifika, Eğitim Müdürlüğünde 184 diploma vererek halka hizmet yolunda Türkiye çapında başarı sağlamıştır.

49. GENEL KURUL

(12/Ağustos/1969 - 25/Mart/1971)

Millî bütünlüğümüzü kökünden dinamitlemeye matuf ideolojilere karşı, millî benliğine, ruh köküne bağlılığından, mukaddes değerlere saygısından ilham alan gençlik, imanlı büyük Türkiye fikri etrafında birleşmişti.

Ama bir takım elebaşı pozisyonundaki kişiler ortaya atılınca işler karışıyor. M.T.T.B. siyaset üstü gençlik politikasını devam ettirmelidir diyenlere aslında temelde aynı fikirde olan bu kişiler katı bir parti taassubuyla bu fikre karşı çıkıyorlardı.

İşte bu hava içinde Kayseri'de M.T.T.B. 49. Genel Kurul toplantısı 28 Nisan 1969 günü İsmail Kahraman'ın konuşmasıyla açıldı.

Yapılan Divan Heyeti seçiminden sonra Divan Başkanlığına Fethi Erhan, Divan II. Başkanlığına Erman Tuncer, kâtipliklere Hüseyin Arı ve Mustafa Ünal'dı seçilmişlerdir. Kongreye Yüksek Öğretmen Okulu ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Talebe Dernekleri katılmadılar.

Kongre gündeminde yer alan maddeler görüşüldükten sonra seçimler başladı. İki aday var : Burhaneddin Kayhan ve Mustafa Ok.

Turlar, turlar... Gerekli 2/3 çoğunluk sağlanamıyor bir türlü. Gene kulisler, kulisler... Meşrû faaliyetler... Kavgalar...

Kayseri 27 Mayıs caddesinde iki guruba ayrılan delegeler, kıyasıya dövüşüyorlar.

Genel Başkanlık seçimi için turlar devam ediyor ve anlaşılıyor ki Kayseri'de netice alınamayacak.

Bu arada bazı prensip kararları alınıyor kongrede :

1 — Memleketimizde bulunan azınlık okullarının parçalayıcı faaliyetlerde buldukları için kapatılmaları.

2 — Eski kiliselerin onarılması Bizans'ın ihyası haline gelmektedir. Bu bakımdan tamir işlerine son verilmesi.

3 — Doğum kontrolunun derhal durdurulması.

4 — S.S.C. Birliği elçisinin istenmeyen adam ilân edilmesi.

5 — İmam Hatip Okulu mezunlarının Devlet Lise bitirme imtihanlarına girmeden Üniversiteye kabul edilmeleri.

6 — Yüksek İslâm Enstitülerinin akademi haline getirilmesi.

7 — Polis Enstitüsünün Polis Akademisi olması.

8 — Komünist ve kapitalist emperyalizmin protesto edilmesi.

9 — İsrail'in gelecekte Türk Devleti için tehlike olacağını gözönüne alarak işgal edilen İslâm topraklarından bir an önce çekilmeleri için gerekli teşebbüslerde bulunulması.

Oyların donuşu üzerine, bir protokol hazırlanıyor ve M.T.T.B.'nin Kayseri'deki 49. Genel Kongresi ileri bir tarihe atılıyor.

Gene bu protokola göre, M.T.T.B.'nin yeni idarecileri seçilinceye kadar geçecek devrede, Birliği; Başkan, 2. Başkan, kâtip ve diğer kâtipten müteşekkil dörtlü Divan Heyeti idare edecek; Divan Heyeti idarede tam yetkili olacak ancak 4 kişiden müteşekkil Divanın aldığı kararlar uygulanacaktır. Kısaca, bir bakıma M.T.T.B. dört başkanlı bir teşkilât durumuna gelmiş olmaktadır.

Sonra, maalesef M.T.T.B.'de, bu en büyük talebe teşkilâtında kongre

divanının diğer üyelerinin davetlerine rağmen, Divan Başkanı divan toplantılarına gelmeyince Erman Tuncer, Hüseyin Arı ve Mustafa Ünal'dı 29 Mayıs'da, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethedişi dolayısıyla bir Fetih mitingi düzenliyorlar... Bayrağa sarılmış mücahitler, İstanbul caddelerinde yürürken, Fatih'in fethini Yeniçerileri temsil ediyor adeta.

30 Mayıs 1969... Necip Fazıl Kısakürek'in «İslâmî önünde ideolojiler muhasebesi» isimli, yepyeni bir konferansı... Aynı gün Divan Başkanı Fetih Erhan'ın ilâhiyat Fakültesini kapatmak isteyen, en hafif tabiri ile hainlere karşı basın toplantısı...

Üç aylık aradan sonra, 14 Ağustos 1969 günü 49. Genel Kurul'un, İstanbul'da M.T.T.B. salonunda tekrar çalışmalarına başlayışı... Münakaşalar, gürültüler, tatsız olaylar.

17 Ağustos 1969'da kongre tekrar açılıyor. Bazı kongre taktikleri.. Zamanın geçmesine ve kongrenin uzamasına matuf taktikler.

Fakat, artık delegelerin tahammülü kalmıyor. Taraf tuttuğu açık bir şekilde görülen Kongre Başkanına adem-i itimat önergesi veriliyor. Ve Divan Başkanı düşürülüyor.

Divan başkanının düşürülmesi üzerine salon gene ana baba gününe dönüyor. Eski Genel Başkan İsmail Kahraman kürsüye geliyor ve yatıştırıcı bir konuşma yapıyor. Ortalık sükûna kavuşuyor biraz.

Ama ya dışarı... Divan Başkanının düşüşüyle birlikte, birbirine giren dışarıdaki kalabalık... Daha dün, memleketi kanlı arenalara döndürmeye matuf hareketlerde hainleri, müşterek cephedekilerin elinden zor kurtarabilen polis; bugün bu müşterek cephedekileri ayırmağa gayret sarfediyor. Ne acı!

19 Ağustos 1969. Son oturum bu. Yapılan kongre divanı başkanlığına, asistan Oktay Demirsöz seçiliyor. Sonra seçimler... Sekizinci turda, 116 delege oy kullanıyor. Burhaneddin Kayhan 72 Mustafa Ok 35 oy alıyorlar. 9. tur. Kongreyi kaybedeceklerini, yapılan oylama neticesi anlayanların salonu terkedişleri... 9. turda 80 oy alarak, Burhaneddin Kayhan M.T.T.B. Genel Başkanlığına seçiliyor.

Öğrenci hareketlerinin masumiyetini kaybettiği, komünist militanların eşkiyalıklarının son hadde geldiği ve bütün gerilla hareketlerinin başladığı bir dönemde Genel Başkanlık yapan Burhaneddin Kayhan başarılı çalışmalar yaparak, milliyetçi gençliğin hâdiseler üzerindeki görüşlerini efkârı umumiyeye açıklamıştır.

IŞIK MÜHENDİSLİK MİMARLIK ÖZEL YÜKSEK OKULU HÂDİSESİ

Işık M.M.Ö.Y.O. Talebe Cemiyeti seçimini mukaddesatçı ve milliyetçi gurup büyük bir çoğunlukla kazanarak solcuları hezimete uğrattılar. Fakat dışardaki kuvvetlerine güvenen anarşistler bir müddet sonra okulu

boykota sokarak tahsile mani olurlar. Cemiyeti ellerinde bulunduranlar bir müddet sonra tekrar duruma hâkim olarak boykotu kaldırır ve okulu açarlar. Bunun üzerine sol bütün silâhlı kuvvetlerini toplayarak 19 Eylül 1969 gecesi Beşiktaş'taki okul binasını sarar. Öyle ki komünistler Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi dahil bütün silâhlı militanlarıyla sten tabanca, tomsonlarıyla okulu kuşatmış adeta büyük bir savaşı göze almışlar. İlk önce okul uzaktan taranarak delik deşik edilir. Ve kurşun yağmuru altında okulun girişine ulaşan militanlar içeride beklenmedik bir taarruzla karşılaşır. Ve bütün komünist ordusu darmadağın edilir. Hâdiseler sırasınca Orman Fakültesinden Mehmet Cantekin vurularak öldürülür. Muhtemelen kendi arkadaşları tarafından kurban ihdas edilmek gayesi ile komünist ahlâkın neticesi olarak öldürülmüştür.

ŞEHİD MUSTAFA BİLGİ HÂDİSESİ

1950 yılında Bolu'nun Ekinciler köyünde doğan Mustafa Bilgi 1967 - 68 öğretim yılında İstanbul İmam-Hatip Okulu'ndan mezun olmuştur. İmam - Hatip Okulu mezunlarının üniversiteye alınmaması yüzünden lise diploması almak için Pertevniyal Lisesinin son sınıfına kaydolmuş, Pertevniyal Lisesinde okurken M.T.T.B. Orta Öğretim Komitesi Başkanlığını yapmıştır. Liseden mezun olduktan sonra yaz döneminde bütün günlerini M.T.T.B.'de geçirmiş üniversite imtihanları için çalışmalarını Birliğin binası içinde yapmıştır. Fakat 21 Eylül 1969 Cumartesi akşamı Mustafa Bilgi arada sırada kaldığı spor odasında yattığı sırada, saat 01.00 sıralarında müthiş bir patlama ile bina sarsılır. Menfur eller tarafından atılan bomba hedefini bulmuş, davasının vazgeçilmez neferi olan Mustafa Bilgi ağır yaralanmıştır. 22 Eylül 1969 günü kaldırıldığı hastahane de hakkın şahadetine kavuşmuştur. İlgililerce olayın faillerinin aranmasına başlanmış, fakat hâlâ faileri bulunmamıştır.

YILDIZ DEVLET MİMARLIK MÜHENDİSLİK AKADEMİSİ HÂDİSELERİ

1969 yılı komünist faaliyetlerin en yoğun olduğu dönemdir. Solcuların İ.D.M.M.A.'nde kurdukları karargâhlar vasıtasıyla okuldaki milliyetçi talebeleri sindirerek, okula sokmamışlardır.

9 Aralık 1969 Cuma günü gece saat 20.30 sıralarında genç İ.D.M.M.A. öğrencisi Mehmet Büyüksveinç okul önündeki otobüs durağında beklerken tabanca ile vurularak öldürülür.

14 Aralık 1969 Pazartesi günü okula girmek isteyen milliyetçi gençlere okulu işgal eden komünist talebeler tarafından mâni olunmuştur. Dür-

bünlü tüfeklerle okuldan ateş açılmış ve kendi arkadaşları Battal Mehmet-oğlu adındaki komünist militan talebe öldürülmüştür.

Bu hareketlerden sonra okul içinde azınlıkta bulunan komünist talebe-lerle yaptıkları mücadeleler neticesinde okula milliyetçi gençler hâkim olmuşlardır.

FETİH MİTINGİ

29 Mayıs 1970'de Fetih Mitingi yapılmış, mitingde Burhaneddin Kayhan, Necip Fazıl Kısakürek ve diğer konuşmacılar günün mâna ve ehemmiyetini belirten konuşmalar yapmışlardır.

50. GENEL KURUL

26/Mart/1971 — 27/Mayıs/1973

Türk Yüksek Tahsil Gençliğine hizmetinde 56. yılını tamamlayan Millî Türk Talebe Birliği'nin 50. Genel Kurulu 25 Mart 1971 tarihinde M.T.T.B.'nin Genel Merkez binasında çalışmalarına başlamıştır.

Genel Kurulu bir konuşma ile açan 49. Dönem Genel Başkanı Burhanettin Kayhan, Genel Kurula başarı dileklerinde bulunmuştur.

İ.Ü. Diş Hekimliği Asistanlarından Erman Tuncer Divan Başkanlığına, A.Ü. İlahiyat Fakültesi talebesi Hikmet Özdemir Divan II. Başkanlığına ve Sedat Yenigün, Yusuf Akkaya divan kâtipliklerine getirilerek divan teşekkül etmiş ve Genel Kurul çalışmalarına başlamıştır.

M.T.T.B. Kurultayının yapıldığı ortam Türkiye'nin büyük hâdiselerden ordu kuvvetiyle kurtulduğu bir devreye rastladı. M.T.T.B. ise 50. Dönem Genel Kurul raporunda tafsilâtiyle anlatılan pek çok hâdiseye şahit olmuştu. Yâni 12 Mart 1971'e kadar devam eden talebe hâdiselerinin tâ başladığı günden itibaren tarihçesi içinde M.T.T.B. önemli bir yer işgal eder. Sopa kavgasından otomatik tabancaya kadar uzanan anarşi tekâmülünün başlangıcında «Bu hâdiseler beynelmilel komünizm faaliyetlerinin Türkiye'de uzantısıdır!» diye haykırdığımız zaman «Türkiye'de komünist var mı?» diye soruyorlardı. Şahlanış Mitingleri ve buna mümasil mitingler, toplantılar, konferanslar, seminerler, basın bildirimleri ile M.T.T.B. tek ikaz mercii idi. 12 Mart 1971'de ise ihtilâl nâralarıyla hâb-ı gaffletten uyandılar. Siyasî iktidarların anlaşılmaz, şaşkın tavırları içinde bir azınlık diktatoryası kuru-lurken, üç beş uyanık kişi koca bir milleti uçurumun kenarında durdurmuş-tur. Aslında bu üç beş yüksek rütbeli komutan şahsî dirayetleri yanında milletin tarihi misyonunun da ifadecisi olmuşlardır.

25.3.1971 günü başlayan Genel Kurul çalışmalarını M.T.T.B. Genel Merkez II. Başkanlık ve temsilciliklerinden 150'ye yakın delege ve kalabalık bir dinleyici kitlesi, basın, TRT temsilcileri takip ediyordu. Burhanettin Kayhan'ın açık konuşmasından sonra kongre'ye gelen tebrik telgrafları okundu. Davetlilerden sendika başkanları, milletvekilleri konuştu. Daha sonra da tesbit edilen gündem gereğince maddelere süratle geçildi. Genel

Kurul'un görüşlerini efkâr-ı umumiyeye duyurmak gayesiyle Umumi Mesaleler Komisyonu kuruldu. Bu komisyon Ankara Hukuk Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Edebiyat Fakültesi, İstanbul Hukuk Fakültesi delegasyonlarından müteşekkil bir heyet kurarak 50. Genel Kurul'un görüşlerini aksettiren bir beyanname yayınladı.

ÖMER ÖZTÜRK

Genel Kurul'da M.T.T.B.'nin 49. dönem faaliyetleri 208 sahifelik bir raporla delegelere takdim edildi. Bu arada İkinci Başkanlık ve Erzurum İcra Konseyi raporlarını takdim ettiler. Gündemin faaliyetlerinin okunması, muhasebe ve murakabe raporunun okunması, tenkidlerden sonra 49. dönem M.T.T.B. faaliyet ve muhasebe raporunun ibrası oya sunuldu ve ittifaqla ibra edildi. Akabinde organların seçimi maddesi görüşüldü. Bu arada Genel Kurul Kongre Divan kâtipleri Sedat Yenigün ve Yusuf Akkaya vazifelerinden istifa ettiler. Yerlerine Sefer Malak ve Bedri Keskin getirildi.

Bütün bu çalışmalar 26.3.1971 günü akşamına kadar sürdü. Akşam 50. Genel Kurul'un Genel Başkan seçimi maddesine geçildi. Divan Başkanı, M.T.T.B.'nin 50. Dönem Genel Başkanı, İkinci Başkan ve İzmir İcra Konseyliklerine Başkan seçimi maddesine geçildiğini söyledi. Genel Kurul'dan Genel Başkan adayı istendi. M.T.T.B. 49. Dönem Genel Muhasibi ve İstanbul İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi talebesi Ömer Öztürk tek aday gösterildi. Salon adayı ayakta alkışladı...

Daha sonra seçimlere geçildi. Yapılan oylamada Genel Kurul delegasyonları, 132 oyla Ömer Öztürk'ü 50. dönem M.T.T.B. Genel Başkanı seçti. İkinci Başkanlığa Ankara İlahiyat Fakültesinden Mehmet Erol, İzmir İcra Konseyi başkanlığına Fehmi Kuru, Erzurum İcra Konseyi Başkanlığına, Erzurum Atatürk Üniversitesinden Mustafa Sarıçiçek, getirildi. Kongre salonunun alkışları arasında kürsüye gelen Ömer Öztürk, kongre delegelerinin gösterdikleri teveccühe teşekkürlerini bildirdi. Böylece 50. Genel Kurul çalışmaları sona erdi.

BASIN TOPLANTISI

M.T.T.B. temel felsefesini kendi millî ve manevî değerlerinden almaktadır. Türkiye'nin bütün meselelerine temas ederken eldeki bu hassas nizamı asla terketmemektedir. Türkiye'mizin ekonomik, kültürel, ahlâkî dertleri, davaları vardır. Birçok kurtuluş formülleri ileri sürülüyor. Dün batıcılık diye topyekûn batıya kapaklananlar, kapitalizm merhalesinden sonra Marksizm merhalesindedirler. Yerli düşünceyi boğmaya çalışan komünizm ve sosyalizm aslında materyalist batı düşüncesinin bir uzantısıdır. İslâm ülkelerinde komünizm, emperyalist batıya duyulan hıncı istismar etmekte-

dir. Batı emperyalizminden kaçarken, kızıl emperyalizmin ağına düşmektedir.

Millî Türk Talebe Birliği olarak bütün ithal malı düşüncelerin karşısındayız. Türk'ün kendine has millî, mukaddes düşüncelerinin müdafaacısı olduk ve olacağız. Türk Yüksek Tahsil gençliğine fikrî ve kültürel çalışmalarla hizmet etmeyi tek gaye ve yol edindik. Biz anti komünist ve anti kapitalist bir hareketin gençliğiyiz. Halk kitlelerinin candan bağlılığı ile entellektüel halk sentezini bu teşkilatta kurduk. Hedefimiz bütün Türkiye'de bu sentezi gerçekleştirmektir.

Hepinizi zafer inananlarıdır imanıyla selâmlıyorum.

KONFERANSLAR ve ANMA TOPLANTILARI

MİLLÎ HEDEFLER

(10/Nisan/1971)

Ahmet Kabaklı tarafından verilen konferans 1 saat 45 dakika sürmüş ve büyük bir dinleyici kitlesi tarafından alâka ile takip edilmiştir.

MUHAMMED İKBAL'İ ANMA TOPLANTISI

(24/Nisan/1971)

Büyük İslâm şairi ve mütefekkirî ikbâl, 24 Nisan 1971 Cumartesi günü M.T.T.B. konferans salonunda anıldı.

Ord. Prof. Dr. ALİ FUAT BAŞGİL'İ ANMA TOPLANTISI

(17/Nisan/1971)

Büyük Hukuk Alimi Ali Fuat Başgil M.T.T.B. konferans salonunda 17 Nisan 1971 Cumartesi günü anılmıştır.

MEHMET AKİF'İ ANMA TOPLANTISI

(30/Ocak/1972)

Mehmet Akif 35. vefat yıldönümü münasebetiyle çeşitli şehirlerde M.T.T.B. tarafından anılmıştır.

FETİH GECESİ

(29/Mayıs/1972)

İstanbul'un fethinin 519. yıldönümü M.T.T.B. konferans salonunda yapılan büyük bir törenle kutlanmıştır.

ALİ NİHAT TARLAN'IN TÜRK EDEBİYATINA 54 YILLIK HİZMETİNİN TÜRK GENÇLİĞİ ADINA KUTLANIŞI

54 yıl Türk Edebiyatına hizmet etmiş, okuttuğu binlerce talebeye eski edebiyatın sihirli havasını tattırılmış emektar hocamız İstanbul Üniversite-

si Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü Başkanı ve Metinler Şerhi Profesörü Ali Nihat Tarlan'ın 1972 yılının son ayında M.T.T.B. konferans salonunda 54. hizmet yılı kutlandı.

SİNAMA AÇIK OTURUMU

Millî Türk Talebe Birliği Millî Sinema mevzuu üzerine bir açık oturum tertipledi. Sinemamızın ün yapmış söz sahibi kişileri konuşurmak dert ve davalarını efkâr-ı umumiyeye duyurmak için yapılan bu teşebbüs basında fevkalâde ilgiyle karşılandı. San'atla ilgilenen bütün gazete ve mecmualar sütunlarında bu hadîseye yer verdi. Geniş yorumlar, tenkidler yapıldı. Yazılanların hemen hemen hepsi bir kitap hacmi dolduracak kadardır. Biz bir rapor sınırları içinde bir kaç yazıyla akislerini takdim edeceğiz.

Şu hususa da temas etmek isteriz. Basının bazı çevrelerinde açık oturum hatiplerinden Metin Erksan ve Halit Refiğ'e oldukça fazla yüklenildiği görüldü. Öyleki bu iki zatın «M.T.T.B. Sandalyesine oturmaları onların bir dünya görüşünden kopuşun tescili» olarak ilân edildi. Gerçekten hayrete şayan bu ifadelerin altında şu acı gerçek yatmaktadır. Düşünceyi bağnazlık sınırlarından aşırımları korkunç bir taassubun içindedirler. İyi - kötü M.T.T.B. bir isimdir ve belli bir görüşü vardır fakat bu görüş her fikre vatan ihaneti hariç saygı gösterir. Bunun için salonunu her düşünceye açmış sandalyelerine bu mevzuda fikir sahibi insanları davet etmiştir. O gün M.T.T.B. Salonuna göz gezdirenler pür dikkat 5,5 Saat usanmadan açık oturumu dinleyen olgun bir kitle görecekti.

GÜREŞ KURULTAYI

Türk gücünü, mert ve dürüst bir şekilde tesis ettiği «ahlâkî sportmenlik» ile dünyaya duyuran güreş sporu, çeşitli sebepler yüzünden adeta bir can çekişme devresine girmiştir. M.T.T.B. Spor Kulübü de her millî meselede olduğu gib bu işe de hassasiyetle el atmış, günümüzde hakikaten üzerinde düşünülüp haledilmesi icap eden bu mes'ele için bu sahada selâhiyetli olanların düşüncelerini efkârı umumiyeye aksettirmeyi uygun görmüştür.

M.T.T.B. Spor Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanı Sezai Ergun, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Ulvi Yenal, Beden Terbiyesi Genel Müdürü İsmail Hakkı Güngör ve diğer bu sahada söz sahibi olmuş ilgilileri, Çağaloğlu'ndaki lokaline çağırıştır.

Böylece 15.9.1971 günü saat 14.00'de başlayan toplantıya davetliler-

den hatip olarak: Doç. Dr. Kaya Çilingiroğlu, Dr. Burhan Pandül, Vehbi Emre, Dr. Bekir Avar, Cemil Erkök, Mustafa Dağıstanlı, Ali Gümüş, Nuri Boytorun, Sahir Özbek, Yusuf Aslan ve Halim Uğurlu katılmışlardır.

SOSYAL İLİMLER ENSTİTÜSÜ

M.T.T.B. Sosyal İlimler Enstitüsü'nün Tarihçesi ve Gayesi:

Millî Türk Talebe Birliği Sosyal İlimler Enstitüsü'nün kuruluş hazırlıkları 1969'a kadar uzanır. Türk gençliğinin en eski talebe teşkilâtı M.T.T.B.'nin o zamanki idarecileri geçici bir buhrana sürüklenen asil ve necip Türk gençliğinin sömürücü kalemlerden uzak tutmak, onlara ilmin ve kültürün ışığıyla doğru yolu göstermek için faaliyete geçmişlerdi.

Meseleleri sokaktan bekliyen idare adamlarına, milletin ve gençliğin tahammülü artık kalmamıştı. Türk Milletinin değişmez değerlerine sahip çıkacak, istikbâlin devlet adamlarını bir an evvel yetiştirmenin önemi her gün biraz daha artmakta idi. Meselelerimizi ilmin temellerine nasıl oturatacağız? İlimci davranış üniversiteden idarî kadroya henüz aktarılmadığına göre bu nesil böyle heba mı olacaktı?

Aldığı ilmi görüşü bir tarafa bırakıp politikayı (iki yüzlülüğü) metod yaparak mekanizmayı ele geçirenlerin eyyamcılığına hâlâ göz mü yumulacaktı? Böyle bir dar boğazda perişanlığımızın ticaretini yapmağa kalkanlar bile oldu. Yabancı metodları işe girişenler Marksist, Leninist, Maocu doktrinleri piyasaya kurtuluş reçetesi olarak sürdürdüler.

Artık yerli ilim adamlarımızın kafalarındaki fikirleri. Türk Milletinin hizmetine, ve onun gelişmesine tahsis etme zamanı gelmişti. İstikbâlin münevver kadrosunu teşkil edecek, geleceğin büyük Türkiye idealini gerçekleştirecek Türk gençliğinin meselelerini tarafsız bir açıdan ele alarak hal çareleri üzerinde durulmalıdır. Muhtelif sistemler, çeşitli fikir akımları içinde genç kardeşlerimizi doğruyu seçebilecek bir seviyeye ulaştırmak için öğretim üyelerimizin fakültelerdeki dersleri dışında onlarla devamlı ve sistemli bir şekilde meşgul olmalarında, onlara rehberlik yapmalarında sayısız faydalar vardır. Türk milletinin ancak kültürle teçhiz edilmiş gençlikle yaşayabileceğine inanıyoruz. İşte Sosyal İlimler Enstitüsü yukarıda bahsettiğimiz ihtiyaçtan doğmuştur.

M.T.T.B. 48. devre Kültür Müdürlüğü bu tablo karşısında Doç. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ın da çok orijinal ve isabetli bulduğu Millî Türk Talebe Birliği Sosyal İlimler Enstitüsü fikrini gerçekleştirmek üzere ilim otoritelerimiz nezdinde bir anket yaptı. Ankete katılan değerli ilim adamlarımız o zamanki Devlet Plânlama Teşkilâtı Sosyal Daire Başkanı hocamız sayın Nevzat Yalçıntaş'ın bu fikrini müspet karşıladı. Ve tarih boyunca Türk Milletine ve gençliğine büyük hizmetler ifa edecek böyle bir müessesenin

DERNEKLER KANUNU DOSYASI

açılışını uygun buldular. Bugünün gençlerini gelecek için her türlü ilimle teçhiz etmek zaruridir, dediler. İşte böylece 48. devre Millî Türk Talebe Birliği Genel Başkanı kıymetli büyüğümüz Sayın İsmail Kahraman'ın kurmaya teşebbüs ettiği, yukarıda gayesini arzettiğimiz M.T.T.B. Sosyal İlimler Enstitüsü, araya muhtelif hâdiselerin girmesiyle bugüne kadar açılmadı. Meselenin ehemmiyet dolayısıyla çalışmalar da zaten ağır yürüyordu. Nihayet M.T.T.B. 50. devre Genel Başkanımız Ömer Öztürk bu hayırlı teşebbüsü yeniden ele aldı ve kuvveden fiile çıkararak asil ve necip Türk Gençliğinin hizmetine sundu.

FATİH GENÇLİK VAKFI

Millî Türk Talebe Birliğinin 47-48. döneminde Fatih Sultan Mehmed Han'a layık bir eser vücuda getirmek için bir komite kurulmuş ve halktan yardım toplanmıştı. Orta Öğrenim Komitesi ismini taşıyan komitenin gayesi sadece rozet mukabili yardım toplamaktı. Bugün ise yurt çapında gelişmiş, onun idealinin bayraktarlığını yapacak bir hayırlı teşekkül olarak vazifesine devam etmektedir.

Komitenin topladığı 140.000.— liralık yardım 1971 Nisanına kadar bankada mahfuz tutulmuş ve Fatih'in hatırasını yaşatacak en güzel eser düşünce plânında kalmıştır. Heykel veya anıt onun ruhuna yabancılaşan bir nesle ne verebilirdi? Öyle bir şey olmalıydı ki, ecdâdın ebediyete uzanan eserlerine benzemeliydi. Sebiller, imarathaneler, köprüler, kervansaraylar, hanlar, çeşmeler, mekteplerle ecdât kendini mütevazî mezarında fakat eserlerini cemiyetin hizmetinde bırakmayı tercih etmişti. Onların torunları olduğumuzu iddia eden bizlerin ruhlarına tezat teşkil edecek bir takım teşebbüslerde bulunmamız elbette düşünülemezdi.

50. Genel Kurulun işbaşına getirdiği Ömer Öztürk bütün bu projeleri de devr aldı. Düşünceler, taslaklar şeklindeki çalışmaları daha kesif hale getirerek kuvveden fiile çıkardı. Bir vakıf kurulacak ve gençliğin istifadesine arz edilecekti. İlmî sahada adam yetiştirmek, maddî imkânları dar, milliyetçi arkadaşlara çalışma imkânları tanımak, burs vermek, lisan problemlerini halletmek için lisan mektepleri kurmak, araştırmacıları desteklemek, ucuz kitap temini için matbaa kurmak. İşte bütün bu derlere cevap veren millî ruha sahip insanların istifadesine arz edilmek üzere tesisler inşa etmek vakfın başlıca gayesi olacaktır.

29 Nisan 1969 tarihinde kurulan FATİH GENÇLİK VAKFI bu arzunun müşahhaslaşmasıydı ve 18 Haziran 1971 tarihinde 3. Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat eden vakıf 21 Haziran 1971 tarihinde resmen tescil edildi.

7 Ağustos 1971 tarih 13919 sayılı Resmî Gazetede, Vakıflar Genel Müdürlüğünün tescili yayımlandı.

Türkiye'yi fırtına gibi kasıp kavuran bir anarşi dalgası ardından suçlu arayan siyasi araştırmacılar kanunî sınırlar içinde vazife gören kuruluşları kapatma kararı alan bir Dernekler Kanunu hikâyesini ortaya çıkardı. Halbuki anarşi Derneklerin hudutlarını çoktan aşmış legal ve illegal gayri kanunî teşkilâtlanmalarla Devletin kalbine yönelmişti. Demokrasinin tabii işleyişi içinde yer alan Derneklerin yok edilmesi veya değiştirilmesi neyi halledecekti? Yani bütün anarşi bu kanunla birden yok mu olacaktı? Kanun kuvvetini değil, devleti tanımayanlara yeni yeni kanunlar sunmak gerçekçi bir davranış mıdır?

Her ne ise bunun yorumunu siyasi tarihçiler yapsın. Ama madalyonun öte tarafına bakmak yani bizi ilgilendiren kısımlara göz atmak da bizim tarihimize geçmesi gereken bir husustur.

1) DERNEKLER KANUNU VE M.T.T.B.

Dernekler Kanununun hazırlanması belli bir ihtiyaca cevap vermek ve o zaman yürürlükte bulunan Cemiyetler Kanununun boşluklarını doldurmak gayesiyle hazırlanmıştı. Fakat kanun, hazırlanışından yürürlüğe giriş tarihine kadar geçen zamanda muhtevasını bir hayli değiştirmiştir.

Halen faaliyette bulunan derneklerle ilgili fesih maddesi hükümet tasarrısında ve Millet Meclisinde kabul edilen şekilde yok iken, Cumhuriyet Senatosunda bu madde eklenmiş ve bunu da Millet Meclisi aynen benimsemiştir. Böylece derneklerin kapatılabilme kararı mahkemelerden alınmış ve yeni kanun hükümlerine, yani hükümet komiserine devredilmiştir. Dolayısıyla T.C. Anayasasının dernek kurma, kapatma ve kapatılma ile ilgili amir hükmü çiğnenmiştir.

Dernekler Kanununun çıkarılma gerekçesi olarak eski kanunun kısa oluşu ileri sürülüyordu. 38 madde olan eski kanuna mukabil yeni kanun da 78 madedir ve pek tafsilatlı değildir.

Türkiye Cumhuriyetinin bir Anayasası bulunduğunu ve yapılan her kanunun bu Anayasanın amir hükümlerine uygun olarak hazırlanması icap ettiğini bilmemezlikten gelenler tarafından hazırlanan ve tamamen Anayasaya aykırı maddelerle dolu olan Dernekler Kanununun tatbikatı elbette güç olacaktır. Çünkü T.C. Anayasasına uygun düşmeyen hükümlerin, bir çok ihtilâflara yol açacağı aşikârdır.

22 Kasım 1972 tarihinde T.B.M.M.'de kabul edilen ve 2 Aralık 1972 ta-

rihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 1630 sayılı Dernekler Kanunu büyük yanlışlıklarla tatbikat safhasına konulmuştur.

Dernekler Kanunu incelendiği zaman, kendi maddeleri arasında çelişkiler bulunduğu ve Anayasanın tanıdığı hakları zedelediği açıkça görülmektedir.

Dernekler Kanununun hararetli zamanında 12 Mart havasının doğmasına ve memleketin anarşi ortamına sürüklenmesine büyük katkısı olan ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığınca kapatılan Cumhuriyet Gazetesi M.T.T.B.'nin bu kanun kapsamına alınması hususunda büyük bir kampanyaya girişmişti. Temel fikri yalan olan bu gazete M.T.T.B.'den mal kaçırıldığı, binanın Fatih Gençlik Vakfına verildiğini yazarak efkâr-ı umumiyeyi yanıltma yoluna gitmiştir. Halbuki 1971 senesinde tescil edilen Vakıf kurulduğu tarihten beri kendi binasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Cumhuriyet Gazetesi bu hareketiyle memleketin gerçek sahibi olan milliyetçi vatanperver gençleri kendi malı üzerinde hırsızlıkla suçlamaktaydı. Kaldı ki, bu habrin çıkmasından bir gün sonra Genel Başkanımız Ömer Öztürk'ün yapmış olduğu basın toplantısında, gazeteciler M.T.T.B.'nin durumunu görmüşler, teşkilâta ait olan malların yerli yerinde olduğunu bizzat tespit ve teyit etmişlerdir. Tabii ki bu basın toplantısında 1000 senelik devlet ve medeniyetimize karşı çıkan, Türkiye'nin temellerine dinamit koyan, kahraman Mehmetçiğe silâh çeken ve vicdanı sızlamadan vuranların koruyuculuğunu yapan bu gazete mensuplarından hiç kimse yoktu. Zaten gelmelerine de lüzum yoktu. Onların geleceği yerler, arzuladıkları yerler, elbet bizim yanımız olamazdı.

Doğruyu, güzeli, iyiyi görebilecek kadar iyi niyetli olsalar kalemleriyile memleket düşmanlığı yapmazlar.

Bu gazetenin yalanını ihbar kabul ederek faaliyete geçen ilgililer, kanunu bilmeden, ne demek istediğini iyi anlamadan, Türkün ruh köküne bağlı, milliyetçi ve vatansız Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin tek temsilcisi olan M.T.T.B.'yi, ev sahibini hırsız telâkki eden bir zihniyetle kanunsuz olarak mühürleme yoluna gitmişlerdir. Memleket yanında komünist marşların söylendiği, soygunların, adam öldürmelerin, kaçırımların rahatça yapıldığı bir ortamda memleket menfaatlerinin yanında olan M.T.T.B. her zaman anarşinin karşısında bulunmuştur.

Yapılan kanunsuz hareketlere karşı M.T.T.B. geçici 3. madde değil, 1. madde şumulüne girdiğini bir defa daha belirtmek için bir Dernekler Kanunu İnceleme Komisyonu kurmuştur. Bu komisyon gerekli çalışmaları yaptıktan sonra, M.T.T.B.'nin durumunu mahkeme vasıtasıyla tespit ettirmeye lüzum görmüş ve Asliye Hukuk Mahkemesinde dâvâ açılmıştır. 14 Aralık 1972 tarihinde 1972/237 numaralı açılan dâvâda; 2 Aralık 1972 tarihinde yürürlüğe giren 1630 sayılı Dernekler Kanununun geçici 1. maddesinde, mevcut derneklerin altı aylık bir sürede yeni kanuna intibak etme-

leri gerektiği, geçici 3. maddede ise eğitim ve öğretim müesseselerinde kurulu bulunan derneklerin infisah etmiş sayılacağı söylenmektedir. Mezkûr kanunun geçici 3. maddesi de feshi gereken derneklerin evsafını tayin ettiğinden, M.T.T.B.'nin hangi geçici madde şumulüne girdiğinin tespiti istenmiştir.

Asliye 1. Hukuk Hakimliği Recâi Galip Okandan, Selçuk Özçelik ve Sabahattin Zaim'den kurulu bilirkişilere durumumuzu şöyle tesbit ettirmiştir:

«Ömer Öztürk tarafından Üsküdar Asliye 1. Hukuk Hâkimliğine verilen 15.12.1972 kaydıyla tarihli tesbit talebinde bulunan dilekçe üzerine Yüksek Hâkimliğinizce itiraz buyurulan 15.12.1972 tarihli kararla bu hususta re'sen bilirkişi tayin edilmiş olduğumuzdan talep konusu ile ilgili gereken inceleme tarafımızdan icra kılındı.

Tesbit isteğinde bulunan Ömer Öztürk Üsküdar Asliye 1. Hukuk Hâkimliğine verdiği 15.12.1972 kaydıyla tarihli dilekçesine, 2 Aralık 1972 tarihinde yürürlüğe giren 1630 numaralı Dernekler Kanununun 11. bölümünde son hükümler başlığı altında geçici 1. maddede mevcut derneklerin 6 ayderneklerini infisah ettirmekte bulunduğu, mezkûr kanunun geçici 3. maddede ise eğitim ve öğretim müesseseleri içinde kurulu bulunan öğrenci derneklerini infisah ettirmekte bulunduğu, mezkûr kanunun geçici 3. maddesi feshi gereken derneklerin evsafını tâdat ettiğinden bu bakımdan Millî Türk Talebe Birliğinin hangi geçici madde şumulüne girdiğinin tespitini talep etmiş bulunmaktadır.

Tarafımızdan yapılan incelemeye göre, 22.10.1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun geçici 1. maddesi, «bu kanunun yayımı tarihinde mevcut olan dernekler, federasyon, birlik ve konfederasyonlar en çok altı ay içinde durumlarını bu kanun hükümlerine uydurmaya ve yeniden düzenlenecek dernek tüzüklerinden dört nüshasını, merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük mülkiye âmirine vermeğe mecburdurlar» demek suretiyle bütün dernekleri şumul sahası içine almaktadır. Dolayısıyla, Millî Türk Talebe Birliği, mezkûr kanunun geçici 14 maddesine tâbidir.

M.T.T.B.'nin, mezkûr kanunun geçici 3. maddesine tâbi olup olmadığı hususuna gelince, zikri geçen kanunun geçici 3. maddesinde, kanunun yayınlandığı tarihte infisah etmiş sayılacak dernekler için, üniversite, fakülte akademi ve bunlara bağlı enstitü ve yüksek okullar ile sair her türlü resmî ve özel eğitim ve öğrenim müesseselerinde kurulu olmak şartı aranmaktadır. Yani bu derneklerin kanunî ikâmetgâhlarının ve faaliyet merkezlerinin, bu öğrenim müesseselerinin içinde olması şartı zikredilmiştir. Bundan anlaşılmalıdır ki, ancak yüksek öğrenim müesseselerinin binaları içinde kurulu ve faaliyet gösteren dernekler münfesh addedilecektir.

Millî Türk Talebe Birliğinin bugünkü durumu itibariyle kanunun geçici 3. maddesinde aranan şartın dışında kaldığı aşikâr bulunmaktadır. Mezkûr teşekkülün kanunî ikametgâh ve faaliyet merkezleri olarak yüksek öğrenim müesseselerinin herhangi birinin binaları ve müstemlâtı içinde bulunma durumu söz konusu değildir.

Bu itibarla heyetimiz, Millî Türk Talebe Birliğinin, 22.10.1972 tarih ve 1630 sayılı kanunun geçici 1. maddesinin şumulüne girdiği ve mezkûr teşekküle aynı kanunun geçici 3. maddesinin uygulanamayacağı sonucuna oy birliği ile varmış bulunmaktadır.

Keyfiyeti saygılarımızla arz ederiz. 22.12.1972.»

İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinin kaza Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinin verdiği mütalâalar ve İstanbuldaki Asliye 1. Hukuk Hakimliğinin tesbiti ile Ankara Asliye 10. Hukuk Hakimliğine mürâcaat ettik. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinin mütalâaları aşağıdadır.

1630 SAYILI DERNEKLER KANUNU HAKKINDA MÜTALÂA

Yeni Dernekler Kanunu hükümlerine göre bir dernek, federasyon ve öğrenci birliğinin münfesiî sayılabilmesi için geçici 3. maddede sarîh olarak ifade edilen üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitüler veya yüksek okullarla sair her türlü resmî veya özel eğitim ve öğretim müesseselerinde kurulmuş olmaları ve halen faaliyette bulunmaları gerekmektedir.

Tüzüğü hükümlerinin incelenmesinden anlaşılacağı gibi Millî Türk Talebe Birliği bu sayılan eğitim ve öğretim müesseselerinde kurulmamıştır. Tamamen müstakil olarak faaliyette bulunmaktadır.

Bu durum muvacehesinde mezkûr Birliğin kanunun geçici 3. maddesi hükmünün şumulü dışında kaldığı açıktır. Bu itibarla Millî Türk Talebe Birliğinin infisah etmiş sayılmasına kanunen imkân olmadığı mütalâasında çıym.

Prof. Dr. Osman Berki
A.Ü. Hukuk Fakültesi

DERNEKLER KANUNU HAKKINDA MÜTALÂA

1630 No.lu Dernekler Kanununun geçici 3. maddesi şumulüne giren derneklerin hangi dernekler olabileceği hususunun tesbitinde söz konusu maddenin açık ifadesi Kanunun diğer maddeleri ve tümü dikkate alınarak değerlendirme yapılabilir. Buna göre:

1 — İçinde öğrenci unsurunun bulunduğu bütün dernekler bu madde-

nin şumulü içinde değildir. Çünkü geçici 3. madde öğrenci unsurunun yanında kanun hükmüyle infisaha tâbî olacak derneklerin hangileri olduğunu ayrıca tesbit etmiştir. Bu itibarla geçici 3. maddedeki şartları haiz olmayan fakat üniversite öğrencilerini üyeleri arasında bulunduran derneklerin bu hüküm gereğince infisah söz konusu değildir.

2 — Kanunun geçici 3. maddesi gereğince bir derneğin infisah etmiş sayılabilmesi için:

a) Öğrenci derneği olması,

b) Üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitüler ve yüksek okullar ile sair her türlü resmî ve özel eğitim ve öğrenim müesseselerinde kurulu olması,

c) Halen faaliyette bulunması gerekir.

Bu üç şart ayrı ayrı değil birlikte buldukları takdirde dernek hakkında geçici 3. maddenin tatbiki mümkün olacaktır. Bu şartlardan herhangi birinin mevcut olmasına rağmen diğer biri veya ikisinin eksik olması halinde hüküm dernek hakkında uygulamak mümkün olmayacaktır. Buna göre:

Bir yüksek öğrenim müessesesinde kurulu olduğu halde talebe derneği niteliğinde olmayan veya talebe derneği niteliğinde olduğu halde halen faaliyet göstermeyen bir dernek bu maddenin şumulüne girmemiş olacaktır. Yani Üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitüler ve yüksek okullar ile sair her türlü resmî ve özel eğitim ve öğretim müesseselerinde faaliyette bulunmayan talebe derneklerine veya üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitüler ve yüksek okullar ile sair her türlü resmî ve özel eğitim ve öğrenim müesseselerinde kurulu ancak öğrenci derneği vasfında olmayan derneklere maddenin tatbik imkânı yoktur.

Aynı şekilde halen faaliyette bulunmakta ve öğrenci derneği niteliğinde olmasına rağmen üniversite, akademi, fakülte ve bunlara bağlı enstitüler ve yüksek okullar ile sair her türlü resmî ve özel eğitim ve öğrenim müesseselerinde kurulu bulunmayan veya halen faaliyette olmayan dernekler yine maddenin kapsamı dışında kalacaktır.

Kanunun zikretmiş olduğu 3. şart, uzun izahı gerektirmeyecek derecede açıktır. Faaliyette olan dernek, dernekler kanunu gereğince organları teşekkül etmiş yine aynı kanun uyarınca infisahını gerektirecek bir eksiği olmayan, tüzüğü uyarınca gayesini tahakkuka çalışan bir dernektir.

Talebe derneği, öğrencilerin öğretimle ilgili ve yetişmelerine müteallik diğer meseleleriyle meşgul olmayı gaye edinmiş, üyeleri öğrencilerden müteşekkil bir dernektir.

Her türlü eğitim ve öğrenim müesseselerinde kurulu olma şartı da bu müesseseler içinde teşekkül etmiş kanunî ikametgâhı ve idare merkezinin bu her türlü eğitim ve öğrenim müesseselerinde olduğu tüzüklerinde belirtilmiş olan derneklerdir. Bir derneğin bir yerde kurulu olma şartı kanunî

ikametgâh ve idare merkezinin nerede bulunduğunun tesbiti ile ortaya çıkar. Kurulu deyiminin hukuken başka türlü anlaşılması mümkün değildir.

Kanunun geçici 3. maddesi üzerine verilmiş olan bu kısa izahı müteakip varabildiğimiz kanaat şudur:

M.T.T.B. ve üyesi olan dernekler geçici 3. maddenin aradığı şartlardan tamamını haiz oldukları takdirde kanun hükmü gereğince infisahları söz konusu olur. Şayet Millî Türk Talebe Birliği ve üyesi olan dernekler bu şartlardan herhangi birine sahip değilse durumları geçici 3. madde gereğince mütalâa edilemez. Bu itibarla üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitüler ve yüksek okullar ile sair her türlü resmî ve özel eğitim ve öğrenim müesseseleri içinde kurulu olma şartına uymayanlar, yani kanunî ikametgâh ve idare merkezleri bu müesseselerin içinde bulunmayanlara geçici 3. madde hükmünün uygulanması mümkün olmayacaktır.

M.T.T.B.'nin bir üst kuruluş olarak durumu bu madde muvacehesinde kolaylıkla tesbit olunabilir. Üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitüler ve yüksek okullar ile sair her türlü resmî ve özel eğitim ve öğrenim müesseseleri içinde kurulu olmadığı aşîkârdır. Bu nedenle geçici 3. maddenin aradığı 3 şartı Millî Türk Talebe Birliğinin durumunda bulmak mümkün olamamaktadır. Yukarıdaki açıklamalar karşısında, söz konusu madde gereğince infisaha tâbi olmasının hukuken mümkün olmadığı mütalâa edilmektedir.

Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon

1630 SAYILI DERNEKLER KANUNU HAKKINDA MÜTALÂA

Her ne kadar kanunlar lâfız ve ruhları ile birlikte tatbik edilir iseler de, lâfızları çok sarîh ve tefsire muhtaç olmayınca mahiyette bulunduğu zaman kanunları lâfızları ile birlikte mütalâa ve tatbik etmek, hukukun genel prensipleri ve bilhassa hukuk mantığı ve tefsir ilmi esasları icabındandır.

Bu itibarla 1630 sayılı ve 22.11.1972 tarihli yeni Dernekler Kanununun 4. maddesinin son bendindeki lâfız ve aynı kanunun geçici 3. maddesindeki tahrîr tarzı üzerinde durmak gerekmektedir. Bu maddelerin ilgili hükümleri lâfız itibarıyla çok sarîh olduğundan, Dernekler Kanununun lâfız tefsire tâbi tutmak mecburiyeti hasıl olmaktadır. Millî Türk Talebe Birliği, kanunun 4. maddesinin son bendindeki hükme, bu bendin çok sarîh olup hiç bir tefsire mahal vermeyecek şekilde kaleme alınmış olması itibarıyla, sokulabilecek derneklerden değildir. Filhakika bu bendeki hüküm fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitüler ve yüksek okullar ile sair her türlü resmî veya özel eğitim ve öğrenim müesseselerinde öğrenimi aksatması, talebeler arasında kardeşliği sarsıp birliği bozması ve fakülte, üniversite ve benzeri eğitim ve öğrenim müesseselerinde ilmî çalışmaları engellemesi sebebiyle öteden beri faaliyet göstermekte olan çeşitli dernek-

lerin talebelerin tahsil ve şahsî menfaatleriyle uğraşması lâzım gelen tek bir derneğe ircaı gayesini gütmektedir. Sözü geçen Millî Türk Talebe Birliği müstakîl olup maddenin tâdadi şekilde saymış olduğu müesseselerden hiç biri içinde kurulmuş bulunmamaktadır. Bu itibarla Millî Türk Talebe Birliğinin yeni Dernekler Kanununun geçici 3. maddesine tâbi olabileceği düşünülememektedir.

Kanunun geçici 3. maddesindeki hüküm yukardaki mütalâayı teyid edici mahiyettedir. Çünkü bu geçici madde hassaten 4. maddenin son bendindeki müesseseleri tekrar tasrih etmekte ve infisahı ancak bu sayılan müesseselerin içindeki derneklere hasreylemektedir.

Her ne kadar geçici 3. maddenin lâfzında «Federasyon» ve «Öğrenci Birlikleri» şeklinde iki lâfız yer almış ise de bu federasyon ve birliklerden maksadın, 4. maddenin son bendinde yazılı olup geçici 3. maddede teyiden tekrar edilmiş bulunan müesseselerde kurulmuş bulunan ve faaliyet gösteren dernek, federasyon ve öğrenci birlikleri olduğu anlaşılmaktadır. Zira gerek 3. maddede, gerek kanunun diğer madde ve fıkralarında «her türlü» veya «bütün» gibi kayıtlar kullanılarak infisahını talebe menfaatleri ile ilgili bütün derneklere teşmilini teyid edici sarîh veya zimnî bir kayıt bulunmamaktadır.

Kanunun maksadı Türkiye'deki talebelerin üye olduğu her türlü derneğin kapatılması olsaydı, kanun vâzı bu maksadı ifade edebilecek olan bir ibare veya fıkrayı veyahut da bir maddeyi yeni Dernekler Kanununda ifade etmekte aciz göstermezdi.

Kanunun bu hali ile, fakülte dışında kurulup da hiç bir talebe ayırımı yapmaksızın veh ele tüzüğünde siyasî faaliyette bulunmayacağı da yazılı olan bütün derneklere teşmiline hukuken imkân görülmediği yolundaki işbu mütalâa istek üzerine verilmiştir.

Prof. Dr. Şakir Berki
A.Ü. Hukuk Fakültesi

Mahkemede söz alan iddia makamı M.T.T.B.'nin kanun karşısındaki durumu hakkında şunları söylemiştir:

«Millî Türk Talebe Birliği gerek bünyesi ve gerekse ikametgâhı bakımından bir eğitim ve öğrenim müessesesi içerisinde kurulu bulunmadığından 1630 sayılı kanunun geçici üçüncü maddesi kapsamı dışında bulunmaktadır.

Yukarda izah edilen gerçeklere binaen dâvânın reddine karar verilmesini talep ederim.»

Mahkeme kararında şöyle demiştir:

«Dâvalı derneğin 22.10.1972 tarih ve 1630 sayılı yasanın geçici 3. maddesinde sözü edilen derneklerden bulunmadığı, belirtilen hükmün dışında

kaldığı Üsküdar Asliye 1. Hukuk Mahkemesinin 1972/257 değişik işler ve esas sayılı dosyasına verilen bilirkişilerin 21.12.1972 tarihli raporları ile diğer mütehassıs kimselerin verdikleri mütalâalardan anlaşıldığından bu yönden hükme yer olmamıştır.»

Ve hüküm: «Yukarda açıklanan gerekçelerle ve C. Savcısının mütalâasına uygun olarak DAVANIN REDDİNE, kabili temyiz olmak üzere karar verilip Savcı Y. Ali İhsan Atay huzuru ile davalı Dernek Başkanı Ömer Öztürk'e 23.1.1973 tarihinde tefhim kılındı.»

Böylece bu davanın başından beri ileri sürdüğümüz; M.T.T.B.'nin 1630 sayılı Dernekler Kanununun geçici 1. maddesine girdiği tezi; hem hukuk ilim adamlarımız ve hem de Türk Adliyesince teyid edilmiş, ayrıca bu hüküm bir kaziyeyi muhakeme haline gelmiş oluyordu.

M.T.T.B. GENEL MERKEZ BİNASININ SATILMASI İLE İLGİLİ HEVESKÂR TEŞEBBÜSLER

M.T.T.B. Genel Merkez binası İstanbul'un en merkezi yerindedir. Burası bir «Kültür Sitesi» gibidir. İstanbul'da talebeye ve vatandaşa açık konferanslar, anma toplantıları, kongreler burada yapılır. İstanbul'un en mükemmel tesislerine sahip M.T.T.B. Spor Kulübü 22 spor branşı ile burada faaliyet gösterir. Turizm büroları her gün yüzlerce talebe turistlerle dolup taşar. Folklor Enstitüsü Md. Halk Oyunları ekipleri burada yetiştirilir. Eg. Md.lüğü Üniversitelerarası giriş, yüksek okullara hazırlama kurslarını burada yapar. Üniversiteye giriş puanlarını talebeler burada takip ederler. Talebe ve öğretim üyeleri için Trafik Kursları burada yapılır. Geniş ve sıcak kütüphanesi, binlerce kitabı talebeye ucuz fiatla aktaran kitap kulübü, en seçkin filmeriyle sinema kulübü, değerli öğretim üvesi kadrosuyla çalışan Türkiyede benzeri olmayan «Sosyal İlimler Enstitüsü» burada bulunur. Demek ki M.T.T.B. Türkiye'nin en eski, en köklü ve en faal talebe teşkilâtı olarak hizmetine devam etmektedir.

Herne hikmetse Türkiye'de çalışmaya düşman kimseler vardır. Kim bunlar? Lâçka müesseselerden hoşlanan ve millî değerlerine bağlı gençlik arzulamayanlar desek acaba tam bir tarif yapmış olur muyuz?

Size bu tiplerin M.T.T.B. için oynadıkları, dehşet verici fakat hakiki bir traji-komik vak'ayı anlatalım :

Halkevleri Genel Başkanı «temelli senetör» Kadri Kaplan (M.T.T.B. raporunda zikredilmek suretiyle ismi ebediyete intikal ediyor) «Şu M.T.T.B. binası bir elimde olsa, ben neler yaparım» demiş. Bu düşüncesini o sıralarda Başbakan olan Nihat Erim beyefendiye arz etmiş.

«Olur, elbette, siz bina istersiniz, biz vermez miyiz hiç? Herşey emrinize amâdedir» duygularıyla dolu bir idareci kadrosundan bu teklif elbette geri çevrilmez. Teşebbüsünün saadet-bahş semeresi ile mesut ve

bahtiyar Kadri Kaplan bey Millî Emlâk Genel Müdürlüğüne 21.9.1971 günü Halkevleri Genel Başkanlığı adına başvurur.

1971 Eylül ayının sonlarına doğru Maliye Bakanlığı, Millî Emlâk Genel Müdürlüğüne Millî Eğitim Bakanlığına tahsisin kaldırılabilmesi için «izin isteme» yazısını gönderir. Burada bir soru akla gelebilir : Millî Eğitim Bakanlığının burada rolü nedir? Bunu anlayabilmek için bir resmî kâğıttan bugünün Türkçesine bir karar aktaralım : «Bab-ı âli Caddesi No. 37 deki Genel Merkez binası M.T.T.B. tarafından kullanılmak üzere Millî Eğitim Bakanlığına 12.2.1951 tarih ve 3/14060, 3/14061 No.lu Bakanlar Kurulu kararı ile tahsis edilmiştir.»

Vekiller Heyeti (Bakanlar Kurulu) kararı ile M.T.T.B.'ne tahsis edilen bugünkü merkez bina Millî Eğitim Bakanlığı (Maarif Vekâleti)nin emrinde olduğu için Maliye Bakanlığı bu satışla ilgili olarak M.E.B.'na başvurmuştur. Amma hikâyenin bir püf noktası var. Bakanlar Kurulu kararı ile tahsis edilen bir binanın tahsis kararının kaldırılma selâhiyeti ancak ve ancak Bakanlar Kurulu Kararına bağlıdır. Amma Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel Bey Kadri Beyin şahsına hürmeten 27/10/1971 tarihli Millî Emlâk Genel Müdürlüğüne gönderdiği yazı ile «Tahsis»i kaldırdığını bildirir. Bunun üzerine Maliye Bakanlığı (Bakan Sait Naci Ergin) Millî Emlâk Genel Müdürlüğüne 6/5/1972 tarihinde gönderdiği yazı ile «Binanın satılmasını» ister. İş bundan sonra çok heyecanlı bir safhaya girer. M.T.T.B. binası sessizce ÜST'SEL YAZIŞMALARLA (!) satılığa çıkarılır. Rejisör oyunun bu kadar mükemmel yürümesinin heyecanıyla dolu binanın alıcısı sıfatına bürünmek üzere. Bu sıralarda İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğü Eminönü Kaymakamlığına 17/5/1972 tarih, 516/1553 No.lu yazısıyla şu emri rica eder :

«Eminönü Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu Başkanlığına

İSTANBUL

Bab-ı âli, Ankara Caddesi No. 37 deki (Eski Halkevleri binası) 1521, 85 m²'lik binanın Halkevleri Genel Başkanlığının müracaatı üzerine 1080 sayılı kanuna göre Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğüne 6/5/1972 tarihli yazı ile satışının yapılması ve neticenin bildirilmesi tarafımıza bildirilmiş bulunmaktadır.

Kurulunuzca adı geçen binanın fiyatının tesbiti ve 1080 sayılı kanuna göre Halkevleri Genel Başkanlığına satışının yapılarak neticenin tarafımıza bildirilmesini rica ederim.

Millî Emlâk Müdür Yardımcısı

Tabii bu «Üstsel emir» ricasıyla Eminönü Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu 19/5/1972 tarih, 1026 No.lu kararı ile satışı yapar. Şimdi bu acap oyunun bir başka safhasına bakalım :

«Millî Emlâk Müdürlüğünün 17/5/1972 tarih, 516/1553 sayılı yazısı üzerine 18/5/1972 tarihinde toplanan İlçe İdare Kurulumuz Eminönü Mahmut Paşa Mahallesi Bâb-ı âli Ankara Caddesi No. 37'deki M.T.T.B. binasının kıymetini 148.105,45 lira olarak taktir etmiş ve binanın Halkevlerine satışına karar vermiştir.

Kaymakam Salim Taşkın Hükümet Tabiri Mehmet Gürler	Tahrirat Kâtibi İsmail Tüzer	Mal Müdürü Cevdet Ulaştır İlköğretim Müdürü Hüdaî Oran
---	---------------------------------	---

Koskoca M.T.T.B. binası 148 bin liracığa Eminönü Halkevi olarak Halkevlerine satışından sonra M.T.T.B. bu traji-komik hâdiseye davet edilmediği halde yanlışlıkla olan bir davet hâdisesine şahit olacak ve oyuna girecektir. Şimdiye kadar ondan habersiz fakat onun adına ne oyunlar oynadığını o zaman anlıyacak, senaryo baştan aşağı okununca uslup ve sahneye koyma tekniği ile rejisör tesbit edilecektir.

M.T.T.B.'nin işleri nasıl altüst ettiğini bundan sonraki safhalarda takip edelim :

İlçe İdare Kurulu Genel Müdürlüğünün Defterdarlık Mimarları; Makbule Yalkılday ve Erhan na şu yazıyı gönderir :

Maliye Bakanlığı
Millî Emlâk Genel Müdürlüğü
İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğü
Servis : 3
Sayı : 516/1553
Konu : Kıymet bildirimini

8/6/1972

Sayın Makbule Yalkılday

Eminönü Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunun 1026 No.lu kararı ile Eminönü Mahmut Paşa Mahallesi Bab-ı âli Ankara Caddesi No. 37'deki 1521.85 m2 lik (M.T.T.B.) ne tahsisli binanın 1080 sayılı kanuna göre Halkevlerine satışı takarrür etmiş ve 148.105,45 lira kıymet taktir edilmiştir.

Keyfiyetin tarafınızdan mahallinde tesbiti ve İlçe İdare Heyetince taktir edilen işlem bedelinin uygun olup olmadığının tarafımıza bildirilmesini rica ederim.

Millî Emlâk Müdürü Y.

Makbule hanım vazifesini müdrük bir memurdur. Döndürülen dolaplardan habersiz «bina»yı gelip görünce aklı başından gider. Büyük bir öfkeyle M.T.T.B. Genel Başkanlığına çıkar. Genel Başkanla görüşmek istediğini söyler. Özel Sekreterlik Genel Başkanlığa bildirir. «Genel Sekreterlikte biraz bekle» dendikten sonra Genel Başkanlık odasına kabul edilir ve

Makbule Yalkılday hanım farkında olmadan M.T.T.B.'ni hâdiseden haberdar eder. «Siz nasıl olur da milyonlarca lira değerindeki bir binayı almaya kalkarsınız?» deyince iş aydınlanır. Mimar hanım yanlışlıkla bizi bu oyunu oynayanlar zannetmiş, öfkesi ile bilmeden bütün esrarı ifşâ etmiştir. Kendisine böyle bir şeyden haber olunmadığı gibi bizlerin Bakanlar Kurulunca tahsise binaen oturduğumuz anlatılmış ve evraktaki alıcının biz değil Halkevleri olduğu anlaşılmıştır. Bütün aksilik mimarın bu oyunu bilmemesidir.

Oyun böyle anlaşılınca 8.6.1972'de M.T.T.B. harekete geçer. Bu sırada Ferit Melen Başbakan, Prof. Sabahattin Özbek de Millî Eğitim Bakanlarıdır. Vaziyet M.T.T.B. Genel Başkanı Ömer Öztürk tarafından Başbakan'a bildirilir. Bakanlar Kurulunun kararıyla bozulabilecek bir tahsis nasıl olur da böyle oyunlara âlet olabilir? Başbakan bunun üzerine Maliye Bakanını telefona arar: «Böyle saçma sapan işlerin nasıl yapıldığını?» hayret ve öfkeyle sorar. Maliye Bakanı, Millî Emlâk Genel Müdürlüğüne emir verir ve satışı durdurur. O sırada Defterdar bey M.T.T.B.'ni ziyaret eder, satışın durdurulduğunu; binayı gezdiğini, mükemmel kullanıldığını; dolay, tebriklerini; binanın değerinde yanlışlık yapıldığını; 148 bin değil 6 milyon değerinde olduğunu; bildirir.

Uşa sonra Başbakan vaziyeti Millî Eğitim Bakanına duyurur. Millî Eğitim Bakanı tahsisi kaldırdığına dair yazıyı alâkalı mercie gönderir. Prof. Sabahattin Özbek M.T.T.B. Genel Başkanı Ömer Öztürk'e «Esasen bu tahsisi kaldırmaya bakanlığın hakkı olmadığını» bizzat bildirir ve te mellî senatör bay Kadri Kaplan'ın minareye uydurmaya çalıştığı kılıf nedense uymaz ve traji-komik (kaç perdelik bilmeyiz) oyun sona erer.

Şimdi İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesinde Kültür Sarayını yakma, arabalı vapura sabotaj gibi faaliyetlerden mevkuf zatların mahkemeleri sırasında, sabotaj toplantılarının yapıldığı yerler arasında bir «Halkevi»nin de adı geçmektedir. M.T.T.B. binasının, emrine verilmesi istenen «Halkevi»dir. Sayın Kaplan'a üzüntülerimizi bildiririz ki M.T.T.B. talebe teşkilâtı olarak talebeye hizmet vazifesine devam edecektir ve hiç şüphesiz açıkça söyleyebiliriz ki M.T.T.B. komünizmin baş düşmanıdır. Sinesinde vatan ve millete ihanet etmiş tek insan yoktur.

Sözlerimizi Dernekler Kanunu ile başımıza yeni bir çorap örülecekken söylenmiş bir sözle noktallayalım :

M.T.T.B.'yi kaldırmaya kalkmayın. Ağırdır. Bir yeriniz incinebilir.

51. GENEL KURUL ve 51. DÖNEM
(27/Mayıs/1973 - 7/Temmuz/1974)

Yarım yüzyılı aşan hizmetine devam eden Millî Türk Talebe Birliği'nin 51. Genel Kurulu 27 Mayıs 1973 pazar günü saat 10'da MTTB'nin genel merkezinde toplanarak çalışmalarına başladı.

51. Genel Kurulu Genel Başkan Ömer Öztürk bir konuşma ile açtı ve başarı dileklerinde bulundu. İttifakla kongre divan başkanlığına seçilen Erman Tuncer ve Divan Üyeleri yerlerini aldılar.

Türkiye'yi Rusya'nın peyki haline getirme çabaları içerisinde sıkı yönetim ilân edilmiş ve her türlü faaliyetler kısıtlanmıştı. Bu arada memleket bu hale sokanların baş faileri memlekette cirit atıyor, atlarını istedikleri alanda gezdiriyorlardı. İşte bu şartlarda muhakkak MTTB'de hedef tutulacaktı. Nitekim sadece MTTB'nin kapatılması için 1630 sayılı dernekler kanunu çıkartılmış fakat emellerine kavuşamamışlardı. Arkasından bina satışa çıkartılmış fakat gizlilik içinde yaptıkları adı isteklerine muvaffak olamamışlardı. Evet 50. Dönem MTTB si idarecileri var-yok kavgası vermişlerdi bu dönemde.. Ve Genel Kurul üyelerinin hepsi aynı hissiyatla gözleri dolgun, kalpleri aynı aşk için atıyordu. Büyük mücadele ve muvaffakiyet.. Evet bunlar sevinç atışlarıydı.

Kongreye katılan misafirler ve MTTB nin eski idarecileri birer konuşma yaptıktan sonra Genel Başkan Ömer Öztürk yaptıkları mücadele ve faaliyetlerden bahsetti. Muhasebe raporları sonra ittifakla ibra edildi. Ömer Öztürk Genel Kurul üyelerine teşekkür ettikten sonra yeni yönetim kurulu üyelerinin tesbitine geçildi ve tek liste ile seçime başlandı. Yapılan kapalı oyla yeni yönetim kurul üyeleri ittifakla seçildiler.

Genel Kurul çalışmalarına devam ederken, yeni seçilen Yönetim Kurulu hemen toplanarak İ.Ü. Fen Fakültesi talebesi olan Raşit Ürper'i ittifakla MTTB Genel Başkanlığına getirdiler. Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu Kararı divan başkanı tarafından okundu: ve Geçen Dönem Sekreteri Raşit Ürper kürsüye gelerek ilk başkanlık konuşmasını yaptı. Raşit Ürper devraldıkları saıcağı bir merhale daha ileriye götürerek teslim etmeye çalışacaklarını lirterek Genel Kurul üyelerine teşekkür etti.

KONFERANSLAR GENÇLİK VE HEDEFLERİ (1/Aralık/1973)

Konferans; Ahmet Kabaklı vermiş, gençlik problemleri üzerinde durmuş, genç nesil anlaşılmadan onlara yön vermek mümkün değildir. Türkiye'deki genç neslin kamplara bölünmesini bugünkü millî olmayan eğitim sisteminin sebep olduğu çeşitli misalleriyle dinleyicilere izah etmiştir.

HIZ DUVARI (8/Aralık/1973)

Prof. Dr. Ayhan Songar'ın verdiği bu konferans büyük ilgi ile takip edilmiştir.

20. asrın modern teknolojisi ve onun imkânlarının ortaya çıkardığı büyük gelişmelere temas eden Prof. Songar, bu gelişmelerdeki akıl almaz müşahadeler bu hadiselerdeki insan üstü gücün varlığını bize gösteriyor. Basit bir buzdolabı şemasını çizerek, insanın beyin mekanizmasının işleme ile benzerliğini ortaya koyan hatip; bir noktada bitmesi icabeden enerjinin bitmediğini ve mekanizmayı harekete geçirdiğini enteresan bir şekilde izah etmiş, feza çalışmalarına da genişçe temas ederek «Hız duvarı» ve mahiyeti mevzuunu da anlatarak konuşmasını bitirmiştir.

GENÇLİĞİMİZ VE BUHRANLARI (15/Aralık/1973)

Konuşmasına Türk ve Dünya Gençliğinde bir hastalık olduğunu ve bunu teşhis etmeden tedavinin mümkün olmadığını söyleyerek başlayan As. Dr. Tuncer, geçirilen bu buhranın manevî olduğunu; kanser derecesinde vahim bir vaziyet olarak gençliği idealsiz, fikirsiz ve ruhsuz bir hale getirdiğini ifade etmiştir.

MİLLİYETÇİLİĞİMİZİN ESASLARI (18/Mayıs/1974)

M. Yazgan, içinde yaşadığımız toplumun her türlü gelişmesine imkân hazırlayacak, geniş bir anlayış içerisindeki millî fikir ve kanaatlerimizi izah etmiştir.

TARİH ŞUURU VE YAKIN TARİHİMİZ (30/Mart/1974)

Kıymetli tarihçi M. Müftüoğlu'nun verdiği konferansa büyük ilgi gösterilmiş, kalabalık bir dinleyici kitlesi salonu doldurarak konferansı büyük bir dikkatle dinlemişlerdir. Konuşmasına, Tarih ve Tarih şuurunu anlatarak başlayan Mustafa Müftüoğlu, Tarih Şuurunun toplum üzerindeki rolünü izah etmiş, devrinin idarecilerinin arzusu istikâmetinde hak ve haktenden mahrum tarih yazanlara dikkati çekmiştir.

AÇIK OTURUMLAR PARALI ÖĞRETİM ÜZERİNE AÇIK OTURUM (22/Aralık/1974)

Yüksek tahsil talebelerini fazlasıyla alâkadar eden ve birkaç seneden beri sözü edilen «Yüksek Tahsil'in paralı olup, olmaması» 22 Aralık Cu-

martesi günü M.T.T.B. salonunda tartışıldı. M.T.T.B. Kültür Müdürlüğünün organize ettiği Açık Oturum'a; M.T.T.B. Genel Başkanı Raşit Ürper, Prof. Dr. Demir Demirgil (Boğaziçi Ün. Öğ. Üyesi), Prof. Dr. Erol Zeytinoğlu (İ.İ.T.A. Reis Muavini) ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müşaviri Hasan Celâl Güzel katılmışlardır. Oturumu İst. Ün. Öğ. Üyesi Prof. Dr. Nevzat Yalçın-taş idare etmiştir.

60. YILINDA TÜRK SINEMASI (19/Ocak/1974)

Ocak ayı, Sinema Kulübü'nün düzenleyeceği ikinci açık oturum olan «60. yılında Türk Sineması» konulu toplantının hazırlıklarıyla başladı. 19 Ocak 1974'te yapılan oturuma çağrılanlar arasında Erman Şener, Oğuzata Altaylı, Atilla Dorsay, Onat Kutlar, Ahmet Güner gibi sinema yazarları ve M.T.T.B. Sinema Kulübü adına Salih Diriklik yer alıyordu. Devlet - Sinema ilişkileri, Sinema - Toplum yakınlaşması, filimlerin pazarlanması, aydın-basın ilişkileri çevresinde hazırlanan gündem dahilinde konuşmacıların düşüncelerini duyurmak her şeyden önce Türk Filmlerini eleştiren bir kitlenin görüşlerini öğrenmek bakımından önem taşıyordu. Aynı konuda ikinci bir oturumun daha ileri bir tarihte yapılacağı toplantının sonunda dinleyicilere duyuruluyordu.

YUNAN'A İHTAR MİTİNGİ

Türkiye'nin şimdiye kadar dış politikada aşırı «Sulhçu ve Müsamaha-kâr» davranışlarının ortaya çıkardığı menfi durumlar, Kıbrıs ve Yunan meseleleriyle de kendini hissettirmiştir. Millî ehemmiyeti haiz bir meseledeki aşırı hoş görürlüğün faydalı olduğuna kani değiliz ve gerektiği yerde sert ve ciddi çıkışların olması lüzumu vardır. Bu müsamahakâr tutumun neticesi, Türkiye sınırlar dışında Millî bir politikanın uygulanılmasına sebep olmuş, gittikçe dejenere olan ve devletinden soğumaya başlayan kitlelerin meydana gelmesini temin etmiştir.

Ege Denizinde petrol arama, Yunan Cunta'sının yerini sağlamlaştır-mak için bir millî hedefler göstererek toplum heyecanlarına sebep olma-sı gibi ihtimaller olmasına rağmen bu harekette Kıbrıs'ın şimdiye kadar yeni bir hamle ile halledilmesi düşüncesi yattığını tahmin ediyoruz. Bu arada ilk beyanatlarda, «Yunanistan en az bizim kadar antlaşmalara sadıktır», «Her hangi bir ciddi durum yok» şeklindeki görüşler, son anda Hasan E. Işık'ın «Gerekirse ecdadımıza lâyık oluruz» konuşmasıyla sey-rini değiştirmesi ve cüretli bir gelişme olması bakımından memnuniyet vericidir.

Millî Türk Talebe Birliği, şerefli geçmişinde Kıbrıs ve Yunanistan gibi tekerrür etmiş veya çeşitli vesilelerle diriltilmek istenmiş Millî mesele-lerde büyük hassasiyet göstermiş, gençliğe yol ve istikametler göster-miştir.

Son Kıbrıs hadiselerine gerekli hassasiyeti gösteren M.T.T.B. 13 Ni-san günü yüzbinin üzerinde halkın katıldığı ve çok muhteşem bir miting yapılmıştır.

ALTIN KALEM BİLGİ YARIŞMASI

Türk gençinin, yegâne temsilcisi M.T.T.B. Üniversite ve Orta Öğre-nim Gençliğine yaptığı sayısız hizmetler yanında bu yıl ilk defa olarak Tercüman Gazetesi ile ortaklaşa İstanbul Liselerarası Altın Kalem Bilgi Yarışmasıyla da hizmetlerine bir yenisini daha eklemiştir.

M.T.T.B. okuyan gençliğin hizmetine koşan, ona her türlü sahada reh-berlik yapan, Milliyetçi ve Mukaddesatçı tutumuyla her gün yeni yeni faaliyetlerle okuyan gençliğe faydalı olan bu kuruluş; yaptığı fikri ve be-denî çalışmalarla Türk Millî Eğitiminin aksak ve bozuk yanlarıyla ezilen ve gereği kadar eğitim ve öğretim göremeyen Türk Yüksek Tahsil Genç-liği ile Orta Öğrenim Gençliğinin gerçek hâmisî olmuştur. Olmaktadır ve; «Her gün daha iyi hizmet, daha iyi temsil» düsturuyla olacaktır da...

Bu yarışmada amaç; ortaöğrenim gençliğinin boş vakitlerini değer-lendirmeleri başta olmak üzere; Üniversiteye giriş ayarında sorulan sual-lerle, onların üniversiteye de hazırlanmalarını sağlamak, derslere verdik-leri ehemmiyet ve dikkat ölçüsünü bulmak, herşeyden evvel de Türk Ka-muoyuna liselerin boş vakitlerini kültür çalışmaları yaparak değerlendirmelerini ve bunun şimdiye kadar ihmâl edildiğini ortaya koyacağı fayda ile gözler önüne sermekti... Ayrıca sorulan aktüalite sorularıyla da yarış-macı ve dinleyicilerin dikkâtini günün aktüel meseleleri üzerine çekmek, günümüz dünyasında sadece ders kitaplarıyla yetinmenin olamayacağını aktüel meselelere de gereken ehemmiyetin verilmesi gereğine işaret et-mekti.

M.T.T.B. bu gayelerle bilgi yarışmasını düşünmüş, büyük organizeyi icabettiren faaliyeti İstanbul ve Anadolu Liseleri ile Türk Kamuoyuna du-yurabilmek ve onların ilgisini çekebilmek için daha önceden; «Üniversi-teye Giriş Rehberi»nde ortaklaşa hareket ettiği «Tercüman Gazetesi»yle müştereken tertiplemeğe cihetine gitmiştir.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ DENEME İMTİHANI

Millî Türk Talebe Birliği Eğitim Müdürlüğü Üniversite Giriş İmtihanı-na hazırlanan adayları imtihan havasına hazırlamak, test tecrübelerini art-

tırmak ve 1974 döneminde uygulanacak Genel Yetenek Testi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak gayesiyle 27 Haziran'da, Türkiye'de ilk defa Üniversiteye Giriş Deneme İmtihani tertiplemiştir.

Talebeler ve talebe velileri arasında büyük memnurluk uyandıran bu faaliyeti radyo, TV ve basın geniş şekilde kamu oyuna duyurmuştur.

Deneme imtihanı başta Genel Merkez İstanbul olmak üzere M.T.T.B. nin temsilciliklerinin bulunduğu; Ankara, İzmir, Adana, Erzurum, Trabzon, Adana, Konya, Kayseri, Sivas, Tokat, Erzincan, Balıkesir, Aydın, Denizli, Kütahya, İzmit, Adapazarı, Samsun, Nevşehir, Gümüşhane, Elâzığ, Diyarbakır ve Malatya'da olmak üzere toplam 24 ilde yapılmıştır.

Deneme imtihanına çok sayıda talebe müracaat etmiştir. İmtihan salonu temininde çekilen güçlük sebebiyle müracaat eden talebelere ancak 10.150'si imtihana girebilmiştir. İmtihana giremeyenlere, imtihandan sonra soru kitapları dağıtılmıştır.

52. GENEL KURUL (7/Temmuz/1974)

59 yıldır Türk Milletinin ve Türk gençliğinin emrinde millî olan herşeyin yanında halkının saygı duyduğu herşeye değer veren maziye bağlı, atıye güvenle bakan bir gençlik teşkilâtı olarak M.T.T.B. ortadoğu'nun en büyük Türkiye'nin en eski ve en güçlü talebe teşkilâtı olarak mazisiyle bugüne uzanır. Geçmişteki şerefli hizmetleriyle Türkiye'nin bunalımlı günlerinde daima milletinin yanında olduğu tarihi bir gerçek olarak gözler önündedir.

Bu tarihi kuruluşta vazife alma bahtiyarlığına kavuşanlar her yeni dönemde vazifelerini yeni ve ehliyetli ellere teslim ederek görev sürelerini doldururlar. 51. Genel Kurulda vazife alan kıymetli arkadaşlarımız bu bu anlayış içerisinde vazifelerini devretmek üzere 7 Temmuz 1974 Pazar günü M.T.T.B. 52. Genel Kurul toplantısının olacağını üyelerine ve kamu oyu'na duyurdular.

Kongre havasına çok erken girilmişti. Kongreye henüz uzun zaman olmasına rağmen M.T.T.B. Genel Merkez binası talebe arkadaşlarla dolup dolup boşalıyordu. Durum kongrenin çok heyecanlı geçeceğini gösteriyordu. Kongrenin yaklaştığı günlerde MTTB'ne hiç uğramayan kimselerinde teşkilâta gelip gittiği gözden kaçmıyordu. Bu yabancı kimseler bazı arkadaşların heyecanlarından yararlanarak suyu bulandırarak, arkasından balık avına çıkmayı düşünüyorlardı. Gün yaklaştıkça heyecan artıyor hava elektrikleniyordu. Ama arkadaşların hepsi şuurlu idiler. Değişik havaların nelerden estirmek istenildiğini biliyor, iman cephesinin kuvvetli mücahitleri olarak gereken cevabı vererek ters yüz ediyorlardı. Hele son gün de bazı kimselerin niyetlerinin ne olduğu anlaşılıyordu. İşte bu atmosferle girildi 7 Temmuz 1974 Pazar gününe.

Sabahın saat sekizinde M.T.T.B. Genel Merkez binası önünde bir yığın kalabalık, içeride kongrenin hazırlıkları yapılıyor. Kongre salonunun önünde M.T.T.B. ne bağlı derneklerin seçilen delegelerinin isim listesi. Her bağlı dernek delegelerini tamamlayınca isimlerinin karşılığını imza-

lıyor ve delege kartını göstererek kongre salonuna giriyor, kendilerine ayrılan yerlere oturuyorlar. Saat 10.30, M.T.T.B. ne bağlı bütün dernek delegeleri başlayacak olan kongrenin yarım saat evvelinden hazır bir halde. Saat 10.30 da M.T.T.B. 51. Dönem Genel Başkanı Raşit Ürper 52. Genel Kurulu şu sözlerle açtı.

«Asırlardır yükselme mücadelesi verilen vahdet davasının mücahidleri olarak bizlere verilen hadimlik vazifesini elimizin yettiği yerde elimizle, imkânlar müsait olmadığı zamanlarda kalbimizle yapmaya çalıştık. Milletimizin karanlık günlerine ışık tutan, köklü mazisiyle aziz milletimizin kalbinde müstesna bir yer işgal eden Millî Türk Talebe Birliği'nin 52. Genel Kurulunu Türk Gençliği'ne ve Aziz Milletimize hayırlı olması dileğiyle açıyorum.

Memleketimizde 1960'lardan bu yana sürüp gelen Talebe hareketleri Türkiye'yi büyük günlerin eşiğine getirdi. Bizleri istikametleri doğru, inançları sağlam, daima doğruyu düşünen ve yapan bir gençlik olarak halkımızın yanında kaldık. Diğerleri gibi parçalanmadan, bir bütün olarak yol aldık. Türkiye'ye dışarıdan yapılan her çeşit saldırıların karşısına gençlik olarak dikildik. Zaman zaman kitlevi hareketlerde şuurlu olarak gençlik-millet dayanışmasını sağlamaya çalıştık» dedikten sonra «Bu müstesna kuruluşun başkanlığını yaptığım dönemde kardeşlik havası içinde mesayi sarfettiğim arkadaşlarıma, bize büyük yardımları dokunan öğretim üyelerine hükümetimizin sayın üyelerine huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç telâkki ediyorum. Hak davanın yücelmesi mücadelesinde fazilet bayrağımı daha ileri götüreceklerine inandığım yeni idareci arkadaşlarıma başarılar dilerim» diyerek konuşmasını bitirmiştir.

Daha sonra Genel Başkan Divan Başkanlığı için aday istedi. Divan Başkanlığına teklif edilen 48. Dönem M.T.T.B. Genel Başkanı Avukat İsmail Kahraman ittifakla divan başkanı seçildi. İsmail Kahraman «M.T.T.B. gibi şerefli bir kuruluşun kongre divan başkanlığına lâyık gördüğünüz için teşekkür ederim» dedikten sonra, kongre ikinci başkanlığı için aday istedi. İ.Ü. Talebe Derneğinden İsmail Hakkı Biçer teklif edildi. Divan Başkanı oya sundu ve ittifakla kabul edildi. Daha sonra iki kâtip teklif edilmesini istedi, teklif edilen İ.Ü. Tıp Fakültesi Talebe Derneğinden Ömer Kulaklı ve Sakarya D.M.M.A. Talebe Derneğinden Cevat Sarıgözel, Divan Başkanı tarafından delegelerin tasvibine sunuldu ve ittifakla kabul edildi.

Dinleyiciler salona dolmuştu. Bütün delege ve dinleyiciler Divana büyük sempati gösterisi yaptılar. Divan başkanı davetliler arasında bulunan hükümet temsilcisi İçişleri Bakanı Sayın Oğuzhan Asiltürk'ü protokol konuşmasını yapmak için kürsüye davet etti.

Oğuzhan Asiltürk

«M.T.T.B. Genel Kurulunda konuşmak benim için bir mutluluktur»

diyerek sözlerine başladı. «Millî ahlâka inançlarına bağlı gençlerin biraraya gelmiş olduğu M.T.T.B. camiası, memlekete hizmet yolunda çalışmalarından dolayı her türlü takdirin üstünde bir yere sahiptir. Milliyetçi ve memleket sever tutumu ile M.T.T.B. milletin nzdinde büyük bir teveccühle mazhar oldu. Ayrıca fikri çalışmalarıyla kendisini dünyaya kabul ettirmiştir. Her türlü tahrikin üstünde kalarak tarih ve mefkûresine bağlı şuurlu ve imanlı M.T.T.B. gençliğinin yarım teminatı olduğuna inanıyoruz. Bu inancın sahipleri olarak her türlü güçlülere göğüs gererek hizmet yolunda yürüyeceğinize güvenimiz tamdır» diyerek 52. genel kurul çalışmalarına başarılar dileyerek konuşmalarına son verdi. Bundan sonra



İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk 52. Genel Kurul'da konuşurken

divan başkanı tarafından kürsüye davet edilen 47. Dönem M.T.T.B. Genel Başkanı millet vekili Rasim Cinsli, M.T.T.B. nin zor günlerin içinden bu güne geldiğini belirterek sözlerine başladı. Cinsli bu günkü eğitim sisteminin millî olmadığını, dinine, milletine, tarihine küfür eden gençliğin bu eğitim sisteminin ürünü olduğunu belirterek, Üniversite gençliğinin pek çok problemlerle başbaşa bırakıldığını, imtihana giren 230 bin talebeden ancak 35 bininin öğrenim yapabildiğini söyleyerek bu duruma ilgililer tarafından bir son verilmelidir diyerek görüşlerini açıkladı ve genel kurula başarılar diledi.

Bilahare divan başkanı tarafından kürsüye davet edilen 50. Dönem M.T.T.B. Genel Başkanı Ömer Öztürk çeşitli hile ve desiselerle karşı da-

ima uyanık olunmasını, birlik ve vahdetten ayrılınmamasını istiyerek sözlerine başladı. Ömer Öztürk, tarihimizin iyi bilinmesini ve bunun hareketlerimizde örnek olması gerektiğini söyledi. Düşmanların karşı karşıya değil içten çarpışmayı tercih ettiğinden buna göre davranılmasını bütün Türk gençliğinden önemle rica etti. Davamızın tek olduğunu ve hak davamızda muzafferiyetin mutlaka bizim olacağını ifade ettikten sonra genel kurulun hayırlı neticeler getirmesini diliyerek sözlerine son verdi.

Bu sırada İ.Ü. Tıp Fakültesi Talebe Derneği Delegasyonu adına Caffer Tatlıbal tarafından bir takrir verildi. Takirde gündemin 7. maddesi «Tüzük Tadili» konusunun gündemden çıkarılması isteniyordu. Divan başkanı teklif üzerinde görüşme yaparak delegelere takriri duyurdu. Divan başkanı takriri oya sundu ve ittifakla kabul edildi.

Bundan sonra gündemin 3. maddesi gereğince faaliyet raporunu okumak üzere divan başkanı Genel Başkan Raşit Ürper'i davet etti. Raşit Ürper konuşmasına şöyle başladı. «27 Mayıs 1973 tarihinde toplanan 51. Genel Kuruldan sonra hadimliğimizi omuzlarımıza yüklediğimiz, M.T.T.B. ni şu anda toplanan 52. Genel Kurulu önüne getirmiş bulunuyoruz. Emanetin nasıl muhafaza edileceğine müdrik bir kadronun paylaştığı hizmet vazifesini hakkıyla yapabilmemizin çabası içinde olsak dahi, beşer olarak kusurumuz olmuştur. Fakat her amelimizin niyetimizin mahsulu olduğuna inanarak açık yüreklilikle belirtmek isterim.

Bütün dünyayı sarsan buhranlar içerisinde memleketimizin durumunu felçli cemiyetimizin kurtulma çabalarını, hummalı didişmelerin yer yer çatışmalı safhalara büründüğünü hepimiz zaman zaman görmekteyiz. 50. Dönemde M.T.T.B. nin karşılaştığı haksız davranış bu dönemde hükmetmek istemiştir. Milletinin hayrına mazinin ihtisamlı gölgesine halel getirmeden insanca yaşamaya kararlı İMANLI GENÇLİĞİN haklı faaliyetini sindiremeyen sapık zihniyetin parmağı bir kere daha şeytanlaşmıştır. 51. Genel Kurulun kararları geçersiz sayılarak dosyaların geri gelmesiyle yoğunlaşan çalışmalarımız ağırlık noktasının maateessüf talebeye, memlekete olmaktan ziyade, bizim için ağır engelleyici bir nokta üzerinde toplanmıştır. Bir taraftan temaslar sürdürülürken, diğer taraftan her şeye rağmen hedefe doğru ağır ve sağlam adımlar atılmıştır. Meşru hakkını aramasını bilen teşkilâtımız, davaya gönül vermiş şuurlu, azimli, fedakâr arkadaşların vazifelerini lâyıkıyla yapmaları sayesinde ağırlığını kabul ettirmiştir. Fiili olarak varlığını sürdüren teşkilâtımız, uzun süren zorucu bir çalışma neticesi hukukî statüsünü de sağlamlaştırarak, gençliğe, memlekete ve millete hizmet çabasında kendine düşeni yapmaya devam etmiştir.

Millî Türk Talebe Birliği bu dönemde bir taraftan hizmet zincirine yeni halkalar eklerken, diğer taraftan mevcut ihtisas komisyonlarını ge-

liştirerek hedefe ulaşacak yolları daha belirgin haklarla tesbit etmiştir. Yeni dernekler konuyla fiilen hizmetten mahrum bırakılan Ankara İl Başkanlığı yeniden açılıyla, bunu diğer illerimizdeki teşkilât ve temsilciliklerimiz takip etmiştir.

Eğitim Müdürlüğü yeni dersane ve devreler açarak Üniversiteye girecek binlerce genci kâr gayesiyle kurs veren kuruluşların sömürgelelerinden kurtulmalarını sağlamıştır.

Haziranın son haftasında 24 ilde uyguladığı «Deneme imtihanı» ile 50 binin üzerindeki lise mezununun pratik kolaylık kazanmalarını sağlamıştır. Bu hizmetin mukabilinde hiç bir ücret talep edilmemiştir. Orta öğrenim komitesi orta dereceli okullar seviyesinde tertiplendiği çeşitli seminerler, yarışmalar sayesinde olgunlaşan dimağlara sağlam ve dinamik bir yol kazandırarak gençliğin çekirdekten teşkilâtçı ve cemiyetçi yetişmesi için çaba harcamıştır. Kültür Müdürlüğü'nün hazırladığı seminerler, konferanslar, sinema kulübünün açık oturum ve seminerleri, tiyatro müdürlüğü'nün, folklor enstitüsünün sahne denemeleri ve turneleri sayesinde gerek talebe arkadaşlarımızla, gerek halkımızla karşı karşıya gelerek millî heyecanın, müşterek derterin beraberce yaşanması tenbih edilmiştir. Spor kulübü birlik içinde her geçen gün büyüyen gelişen çalışmalarını örnek alınan bir kuruluş olmuş, düzenlediği büyük geceyle de vazife ve organize suurunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Trafik Eğitim Müdürlüğü Üniversiteli gençlerimize ve öğretim üyelerimize ehliyet almalarında yardımcı olmaya devam etmektedir.

Her yıl olduğu gibi M.T.T.B. Çanakkale Zaferi merasimine katılmış, efendiliği, nezaketi, hakikî millî duyguları sayesinde merasim alanında halkın, askerî erkânın alâka ve takdirlerini toplamışlardır. Merasim bitiminden sonra yine merasimle uğurlanmıştır. Basın-Yayın Müdürlüğü her onbeş günde yayınladığı bülten ile faaliyetlerimizi, fikriyatımızı uzaklara kadar duyurmağa çalışmıştır. Tertip edilen anma günlerinde broşür ve kitaplar hazırlayarak günün mânâ ve kıymetini bir kat daha artırmıştır. Teşkilâtımız memleket meseleleri üzerinde titizlikle durarak sık sık üst makamlarla irtibatta bulunmuştur. Meselelerin ehemmiyetini, basın toplantısı yaparak, bildiri dağıtarak, memleketin hayrına milletin menfaatine yapılan bütün çalışmalar tebrik edilmiştir.

Gayesi değişik kutsiyeti istismar edilen en ufak bir adımda protesto edilmiştir. Son günlerde vatanın bütünlüğüne göz diken palıkarya ve uşaklarının giriştikleri hareketler teşkilâtımız tarafından takip edilerek ilgili makamlar ikaz edilmiştir. Gerekli alâka görülmeyince de «Yunan'a İhtar Mitingi» adıyla büyük bir miting yapılarak, hükümet yetkililerinin yanında halkımız da ezeli düşmanımız Yunan'a karşı uyarılmıştır. Ana hatlarıyla genel merkezin faaliyetlerini sıralarken her türlü engel ve güç-

lülere rağmen, inandığı dâvaya dört elle sarılarak tuttuğunu koparan, azmettiğini halleden idealist gençliğin hizmetleri zaten milletimizin gözü önünde serili bulunmaktadır. Aslında daha önceki dönemlerde Millî Türk Talebe Birliği'nin çeşitli hizmet sahalarında görev almış, bu dönem yeni arkadaşlarla kaynaşmış, cefakâr cesur ve iman dolu kardeşlerimize teşkilâtın başkanı olarak teşekkürlerimi arz ederim.

52. Genel Kurulumuza faaliyetlerimizin raporunu sunarken çalışmalarının memleketimize hayırlı olmasını dilerim. Daha sonra idareyi ellerine alacak kardeşlerimin hizmetleri bir kat daha yüceltmesini temenni eder, sayın basın mensuplarına, delege arkadaşlarıma saygı, sevgi ve selâmlarımı sunarım» diyerek konuşmasına son verdi.

Gündem gereğince muhasebe raporunu okumak için M.T.T.B. Muhasibi Bülent Katkak davet edildi. Muhasip raporu okuduktan sonra, Murakip Mustafa Gülerüz murakabe raporunu okudu ve hesaplarda bir eksiklik olmadığını söyledi. Bu arada İ.Ü. Talebe Derneğinden Salih Diriklik verdiği takrir ile Abdullah Gül, Rüştü Ecevit, Galip Boztoprak hesap tetkik komisyonu için aday gösterdi. Başkan oylamaya sundu ve ittifakla kabul edildi. Komisyon üyeleri Genel Muhasibin verdiği dokümanları incelemek üzere aralarında toplantıya başladılar.

Başkan gündemin 5. maddesine geçtiğini bildirdi. Yapılan çalışmaların veya yapılmayanların tenkidi için çok sayıda delege arkadaş söz aldı. Recep Anaş yaptığı konuşmada Orta Öğrenim Komitelerinin yurt sathına yayılmasını istemiş, bu teşkilâtlarla çok sıkı temas kurarak birlik ve beraberliğin teminine çalışılmalıdır diyerek, gelecekte idealist gençliği bunların teşkil edeceğini belirtmiştir.

Cafer Tatlıbal, gözden uzak çalışmaların bir fayda temin etmediğini anlatarak, bizim çalışmalarımızın idealimize uygun olarak açıklıkla yapılması lâzım geldiği inancında olduğunu belirtti.

Bilâhare söz alan Kemal Karadeniz de arkadaşlar arasında sözü edilen hesap meselesinin açıklanmasını istemiş, bu tip söylentilerin aslı olmasa da onur kırıcı olduğunu dikkatleri çekmiştir.

Abdullah Keskin de yaptığı konuşmada dernek çalışmalarına önem verilmediğini, bazı dernek faaliyetleriyle yakından ilgilenilmediğini belirterek bu durumların düzeltilmesini istedi.

Daha sonra söz alan Sami Şener de toplantıların zamanında ve sık sık yapılmadığını, önem verilmeden yapılan toplantıların bir yarar getirmediğinin de görüldüğünü söyleyerek hesap meselesinin açık konuşulması gerektiğini ileri sürdü. Tenkitlerin bitiminde Genel Başkan Raşit Ürper söz alarak hesaplarda karanlık bir nokta olmadığını bunun hesap tetkik komisyonu çalışmaları neticesinde açıklığa kavuşacağını kendilerinden

hesap sorulmasının tabii olduğunu bunu da normal karşıladıklarını söyledi.

Bundan sonra çalışmalarını tamamlayan Hesap Tetkik Komisyonu raporunu Divan Başkanına sundu. Komisyon Başkanı Abdullah Gül hesapların birbirini tuttuğunu açıkladı. Raporu Divan Başkanı da okuyarak oylamaya sundu ve kabul edildi.

Gündemin 6. maddesi gereğince Divan Başkanı İsmail Kahraman, faaliyet raporlarını Genel Kurulun ibrasına sundu. Oylama neticesinde 32 lehte 23 aleyhte oyla ibra edildi. Böylece üzerinde uzun süre söz edilen raporlar ibra edilerek her türlü ihtimali ortadan kaldırmış oldu. Divan Başkanı, Genel Başkan Raşit Ürper'i kürsüye davet etti ve ibra edildiklerini kendilerinin arkadaşlarına elbette söyleyecek sözü olduğunu belirtti. Raşit Ürper kendilerine gösterilen teveccühten ve itimattan dolayı Genel Kurula teşekkür etti ve vicdanlarının müsterih olduğunu belirtti.

Daha sonra gündemin yedinci maddesine geçildi. Şimdiye kadar olduğu gibi bu Genel Kurula da tesanüdün bir örneği olarak tek listeyle gidiliyordu. A. İhsan Mutlu'nun teklif ettiği liste salondaki üyelerinin tamamının oylarıyla ittifakla seçildiler.

Teklif edilen Yönetim Kurulunda oldukları için İsmail Hakkı Biçer ve Cevat Sarıgül Kongre Divanından istifa ettiler. Yerlerine İ.Ü. İktisat Fa-



Genel Başkanlığa seçilen Abit Özmen Başkan olarak ilk konuşmasını yapıyor.

kültesinden Adem Uður ve Zeki Cevahirciođlu teklif edildiler ve oybirliđiyle kabul edildi. Bundan sonra Divan Bařkanı kabul edilen Yönetim Kurulunu M.T.T.B. yeni Genel Bařkanını seçmek üzere en yařlı üyenin bařkanlıđında toplantıya davet etti. Yönetim Kurulu kendi arasında yaptıđı toplantıdan sonra İ.Ü. Tıp Fakültesi Talebe Derneđinden Abit Özmen'i 52. Devre M.T.T.B. Genel Bařkanlıđına, iřtirak eden üyelerin ittifakiyle seçtiđini açıkladı. Kongre Bařkanı Yeni M.T.T.B. Genel Bařkanını kürsüye davet etti. Yeni Genel Bařkan Abit Özmen Genel Kurul üyelerine teřekkür ederek bütün gücüyle bu teveccühe lâyık olmaya çalışacađını söyledi. Salonunda bulunan davetliler bařta İçiřleri Bakanı Ođuzhan Asiltürk olmak üzere tebrik edip bařarılar dilediler.



Abit Özmen, İçiřleri Bakanı Ođuzhan Asiltürk tarafından tebrik edilirken

BÖLÜM II

MÜDÜRLÜKLER

- BASIN - YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
- EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
- KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ
- TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ
- TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ
- TRAFİK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
- TURİZM ve DIŞ TEMASLAR MÜDÜRLÜĞÜ
- ORTA ÖĞRENİM KOMİTESİ

GÜNÜMÜZE KADAR TÜRK-YUNAN MÜNASEBETLERİ YUNANİSTAN

Yunanistan... Kutsallığına inandığı Helen ırkı! Kendi acziyetini yine kendi soyundan olan insanlarda şekilleyen, onlara tanrı diye inanan, bunları dondurarak yardım bekleyen, her tarafı yontulmuş mermerlerle süslü sütunlar üzerinde yükselen, ruhu taş olan bir ülke. Herşeyi dış estetiğe bağlı olan Yunanistan. İşte dünyanın Yunan Harikası diye propogandasını yaptığı Yunan Medeniyeti.

Bugün Yunanistan'da yaşayan halkın eski Yunan'lıların devamı olmadığı da bir gerçektir. «Yunan halkının damarlarında bir tek Helen kanı damlası kalmamıştır. Avrupa'nın kutsal Helen Çocuklarının haklarını korumak için yaptığı yüksek yardımın kökü bir yanlış anlamaya dayanmaktadır. Eski Grek Milleti çoktanberi kaybolmuştur. Bugünkü Yunanlılar İslavlarla Arnavutların karışımından meydana gelmiş bir melez ırktır. Mütahiş bir istilâ, Yunanistan'ın her tarafına İslav Kavmiye akraba bir ırk dağıtmıştır. Kuzey ülkeleri evlâtları olan ve kan bakımından Sırplar, Bulgarlar, Moskovitlerle akraba bulunan İslav-İskit ve Arnavutlar... İşte bugün Yunan dediğimiz ve köklerini kendilerinin bile hayretini gerektirecek şekilde çıkardığımız Yunan ırkı» (1)

Yunanlılarla ilk münasebetimiz 1461 yılında Moranın alınmasıyla başlar. Her gittiği yere medeniyet ve insaınca yaşamayı da beraber götürün ecdadımız burasını da ortaçağın kokuşan skolastik düşüncesinden temizlemiştir. Yunanlılar 370 yıl Türk'lerin idaresinde yaşadılar. Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflamaya başladığı devirlerde Balkan Devletlerinde ayaklanmalar başlamıştı. Bu ayaklanmaları o zamanın büyük milliyetçilik olayı olarak nitelenen Fransız İhtilâlinin tabii bir neticesi olarak düşünmek mümkün değildir. Bu isyan ve ayrılma hareketlerinin başında «Yunan İstiklâli» dış âmillerin eseri olmak bakımından başta gelir. Daima sıcak denizde bir liman edinme politikasıyla Osmanlıların idaresindeki eyâletleri kışkırtıp, onların hareketi altında kendi emeline kavuşmak isteyen Rusya olmuştur.

Nitekim III. Mustafa devrinde Yunanistan'ı kışkırtarak ayaklandıran yine Rusya olmuş, 1768-1774 Türk-Rus Harbi sırasında Rus donanması Baltık yoluyla Mora'ya gelip burada Türk Donanmasını yakmış ve Yunanlılara yardım etmiştir. Yunanistan'da kurulan ilk ihtilâli cemiyeti Etnik-Eteryâ da 1814 yılında yine Ruslar tarafından kurulmuştur. Bütün Avrupa Yunanistan'ı Ege Medeniyetinin varisi olarak görüyor ve destekliyordu. Ruslar eski Bizans'ı diriltmek maksadıyla Avusturya İmparatoru II. Josef'le «Grek Projesi» denilen meşhur projeyi yapmışlardı. Yunanistan'ı istiklâle götürün en mühim hareket 1821 ilkbaharında Eflak ve Boğdan'da başla-

arak Mora'ya ulaşan Yunan isyanı idi. Yunan istiklâli aslında Yunan'lilik idealinden ziyade Rum-Bizans idealinde ortaya çıkmıştı. Bunu da fikriyatta Yunan yazarı (Adamantios Korayis), Şair (Rigas), Türk'lük aleyhine propoganda kitabı yazar (Dimitri Kitsikis) melez Yunan Milletiği aleyhimize kışkırtmışlardı. Bu Bizans idealini yayan ve yaşatmaya çalışan da Etnik-Eteryâ Cemiyeti idi. Bu cemiyetin merkezi İstanbul'da bulunuyordu. Burada da en önemli hareketi Fenerdeki Rum Patrikhanesi ve onun Başpapazı oynuyordu. Mora'nın dağlık kesimlerinde bir kısım papaz ve tüccarların hatta bir kısım korsanların katıldığı Mora isyanı altı yıl sürmüştü.

İhtilâlin baş idarecisi Patras Başpiskoposu Germanos 10 bin kişilik bir gerilla kuvvetini sevk ve idare ediyordu. Bunun en büyük destekçisi de Fener Rum Patrikiydi. II. Mahmut isyanda patriğin parmağı olduğunu anlayınca Patriği Patrikhanenin kapısı önünde astırdı. Bunun üzerine Haçlı Dünyasında kıyametler koptu. Osmanlılar isyanı bastırmak üzereyken de Rus-İngiliz-Fransız Donanmaları Nevarin koyunda Osmanlı donanmasını yaktılar (1827). Patrik Grigorios'un asıldığı Fener Rum Patrikhanesinin orta kapısı hâlâ kapalı durmaktadır. Bugün Heybeliada Papaz Okulundan mezun olanlar da bu kapı önünde yemin ederek vazifeye başlarlar. Ne zaman papaz seviyesinde bir İslam büyüğü bu kapı önünde asılırsa o zaman açılacağına dair yemin ediyorlar. Buna sebepte Yunanistan'ın istiklâlinin ancak Türk'leri yoketmekle mümkün olacağı inancına kendilerini inandırmış olmalarından gelmektedir. Mora isyanının bastırılmasından kuşkulanan ezeli düşman Rus, Fransızlarla beraber Mora'yı istilâ ediyorlar. Ruslarla yapılan savaşta yenilmiş olmamız ve neticede Edirne andlaşmasının imzalanmasıyla (1829) Yunanistan'a bağımsızlık veriliyor.

Osmanlı İmparatorluğunun içindeki karışık durumdan faydalanma yoluna giden başta Rusya olmak üzere Yunan, Bulgar, Sırp ve Karadağlılar, Balkanlara hücum ederek Edirne'ye kadar yürüdüler. Sonra da aralarında anlaşamayarak birbirlerine düştüler. Daha sonraları Osmanlıların başına geçen güçlü politikacı ve devlet başkanı II. Abdulhamit Han vasıtasıyla uzun zaman ses çıkmaz. İkinci Meşrutiyetle bu saldırganlıklar yine başlar.

HAÇLI ZİHNİYETİ

Rus'ların ortaya attığı bir meseleyi dünya devletleri de kendi medeniliklerine (!) uygun olarak emperyalist emelleri için kabul ederek bir şark meselesini (Türkiye'nin paylaşılması) başlatmış oldular. Bu meselede Balkan Devletlerini de aleyhimize kışkırtarak kendi emellerini gerçekleştirme yoluna gittiler. Bu kışkırtmanın en önemli sebebi olarak da dini gösteriyorlardı. Neticede dört Balkan Devletini Türkler aleyhine kışkırttılar.

Bu memleketler başta Yunanlılar ve Kralları savaşın Hıristiyanları esaretten kurtarmak, Hıristiyanlığı yüceltmek için girişilen bir savaş olduğunu ilân ettiler. Bulgar Kralı Ferdinand da 18 Kasım 1912 de yine aynı sloganları tekrar ediyordu. Asırlarca önce de yine aynı sürüler Kudüs'ü kurtarmak için giriştikleri savaşlarda ayakta kalan başlarından çok yerlere kelle sermişlerdi. «Yukarıda gösterilen dinî sebeplerden başka, Türkleri mâzur gösterecek bir sebep, Yunanlılar vasıtasıyla onları Avrupa'dan, özellikle İstanbul'dan atmayı hayâl eden İngiltere'nin yaptığı inkârı kabil olmayan haksızlıklardır. Türkleri atmak için gösterilen tek sebep: Hıristiyan azınlığı devamlı şekilde katliâm ettikleri idi. Pek haklı ve doğru olarak denebilir ki, eğer Türkler, İngiliz Hükümeti'nin iddia ettiği katliâmın onda birini yapmış olsalardı Doğu'da çoktanberi hiç bir Hıristiyan kalmaması gerekirdi». (2) Osmanlı Türk Tarihinde Hıristiyanlara baskı, zulüm ve işkence yapıldığına dair bir vak'aya rastlanamaz. ALLAH zalimden mazlumun ahını er geç almaktadır. Bu Haçlı zihniyetiyle dolu olan milletler giriştikleri vahşetleri dünya kamu oyunundan da aynı ustalıklıkla gizliyorlardı.

İŞKENCE VE KATLIAM

Komitacılık Balkan Devletlerinin en iyi yaptığı icratlardan biridir. Balkan Harbinde giriştikleri barbarlıklar insanlığın yüz karası olarak tarih sayfalarında. Fatih ve torunlarının asırlar önce mağrur şekilde gittikleri yerlere götürdükleri adalet, insanca yaşama, dürüstlük fikirlerine, komitacılar bu şahadet nesline, ilk ve ortaçağda yapılan zulümlere parmak ısırtacak kadar zulüm ve işkence yapıyorlardı. Türkler kütleler halinde katli ediyor, erkekler, çocuk ve kadınlarının gözleri önünde işkencelerle öldürülüyor. Kadınların ırzlarına erkekleri ve çocuklarının gözleri önünde alenen geçiliyordu. Çocuklar kundaklarında süngüleniyor. Camiler yıkılıyor, akla gelmedik işkenceler tatbik ediliyordu. Balkanlardan sonra başlayan 1. Dünya Savaşı arkasından İstiklâl Harbi ve yine aynı işkencelere devam. Yunanlılar diğer emperyalistlerin desteğiyle 15 Mayıs 1919 da İzmir'e çıktılar. Çıkışlarıyla beraber zulüm ve işkenceleri de başladı. Sürüler halinde İzmir'e çıkan Yunanlılar dalga dalga ilerledikleri Anadolu'da 12-13 yaşlarında çocukların ırzına geçiyor, «Mâmur Türk beldelerini yağma ve talan ediyor, evleri yakıp yıkıyor, çoluk çocuk, genç, ihtiyar ele geçirdikleri bütün köylüleri çeşitli zulümlerle kıyıktan geçiriyor veya kurşuna diziyorlardı. Bilhassa genç kız ve kadınları öldürmeden önce zorla döverek veya yaralayarak ırzlarına geçtikten sonra öldürüyor veya aynı şiddet vasıtalarıyla kiliseye götürerek Hıristiyanlığı kabule zorluyorlardı. Hıristiyan olmayı reddedenleri, diğerlerinin gözleri önünde yavaş yavaş

ve en adi usullerle öldürmek suretiyle geri kalanların Hıristiyanlık itikadını ikrar etmesini temin ediyorlardı.» (3) Yunan subay ve askerleri girdikleri evlerde halkın ızdırap ve inişlerine kahkahalarla karşılık veriyorlardı. Kendilerine zorluk çıkaran kadın ve kızları pencerelerden aşağı atıyor sonra da attıkları kadın ve kızların ırzlarına geçiyorlardı. Bütün halk ve Tarihçisi Toyenne'yi Anadolu'ya göndererek bir rapor vermesi ve Anadoluları.

Yunanlılar Türk halkı üzerinde yeni yeni işkence çeşitleri deniyor, halkı diri diri toprağa gömüyor, bir araya topladıkları halkı dinamitle havaya uçuruyorlardı. Bu saldırgan melez domuz sürülerinin ellerinden bir lütuf üzere kurtulanlar bu vahşetleri vesika olarak zamanımıza ulaştırıyorlardı. Yunanlıların bu faciaları devam ederken itilâf devletleri (İngiliz, İtalyan, Fransız) delegelerinden kurulu bir heyet Anadolu'da yapılan zulmeti yerinde inceliyor ama yine de birşey yapamıyorlardı. Bu delegelerin 300'e yakın verdiği raporların hiçbirini dikkate alınmıyor. İngiliz Gazetecisi ve Tarihçisi Toyenne'yi Anadolu'ya göndererek bir rapor vermesi ve Anadolu'nun Rum'lara ait olduğunu tasdik etmesi isteniyor, ama bu zat yapılan zulüm ve vahşetleri gözleriyle görüyor ve tam gerçekleri aksettiren raporu yazarak dünya kamu oyuna açıklıyor, fakat nafile! Yunanlılar yine vahşetlerine devam ediyor, dünya da susuyordu. 1919 Mayıs'ında çıktıkları İzmir'den Kütahya'ya kadar olan yerlerdeki Ege halkının üçte ikisi zulüm ve işkence altında öldürülüyordu. Sağ kalanlar da dağlarda ot yiyerek hayatlarını sürdürüyorlardı.

DÜNYA KAMUOYU VE YUNAN PROPOGANDASI

İstiklâl Harbi sırasında yukardaki vahşetleri Yunanlılar işlerken, diğer taraftan da dünya kamuoyuna yanlış bilgiler vererek diğer devletleri de Türklerin aleyhine çeviriyorlardı. Bu maksatla Vezinelos, Yunan Tarım Bakanını Londra'ya göndererek İngilizlerin en yüksek trajlı gazetesi «Times»in dış politika şefi Wicvckham Steet'i satın alarak yalan ve yanlış bilgiler vermek suretiyle Batı Avrupa Devletlerini Türkiye'nin aleyhine çeviriyor, yaptıkları katliamları Türkler yapıyormuş gibi gösteriyorlardı. Tabii ki bunu İngiliz basını da abartarak yayıyordu. Yine aynı bakan Times ve «Daily Mail» Gazetelerinin sahibiyile de temas ederek onların yardımını sağlıyordu. Bütün bunlar büyük Yunanistan idealini gerçekleştirme için başvuru teşebbüslerdi. Bunun için de daha 1918 lerde Avrupada büyük bir örgüt kurma yoluna gitmişlerdir. Bu örgütün ana hedefi propaganda idi. Megalo İdea'nın saldırganları İzmir'e çıkışlarında işledikleri vahşeti yoldaşları görünce Yunanistan'ı kınamak zorunda kaldılar. Bu olaylar karşısında kuşkusunu Venizelos şöyle anlatıyor: «Ordumuzun İzmir'deki hareketi

hakkında yapılan soruşturmadan çok korkuyorum. Bu talihsiz olaylardan ne derece zarar gördüğümüzü asla tahmin edemiyoruz. Şunu söyleyeyim ki, eğer millî davalarımızın tümüyle yolunda ve lehimize gidiyorsa bunu da İngilizlerin bizi destekleyen çelik iradelerine borçluyuz. Fransızları desteklerinin İngilizlerinkinden aşağı kalmadığını da ilâve edeyim».

İşlerin karıştığını gören Yunanlılar Avrupa'daki ajanlarını harekete geçirerek başta İngiliz ve Avrupa Basınına para karşılığı Türkler aleyhine kışkırtıyor, büyük Yunanistan idealinin desteklenmesini sağlıyordu. Bugün de yine aynı İngiliz Gazeteleri «Time» ve diğerleri Kıbrıs davasında bütün haksızlığına rağmen Yunanistan'ı desteklemektedir. Bu da İngilizlerin asırlardır güttükleri Müslüman Türk Milletini yok etme çabalarından biri olarak tarih sayfalarına geçecektir. Arada bir namussuzlar yığını arasından bazı dürüst adamlar (Piyerloti, Toynbe) çıkıyor ama bir şey yapamıyorlardı.

MEGALO İDEA VE VENİZELOS

Yunanistan'ın kuruluşuyla beraber beslediği duygular; eski Bizanslı yeniden diriltmek, İskender'in dolaştığı yerleri yeniden almak ve Ayasofya'ya çan takma hayallerine kendilerini bir iman derecesinde inandırmış olmalarıdır. Her yetişen Yunan çocuğuna bu Megaloidea aşılır bu duyguyla yetiştirilir. Venizelos Yunan Milletinin kaderini 1917 de ikinci kez eline alan büyük Türk düşmanıdır. Bu katil ruhlı adam başlangıçta Giritte Sadrazam Tevfik Paşa'nın paralı casusu olan bir politikacı idi. Daha sonraları Osmanlılara ihanetle onlara karşı Girit ihtilâlinin temel hazırlayıcısı olmuş ve dolayısıyla Giritte katledilen 134 bin Türk'ün ölümünden de sorumlu katildir. Yine bu adam İzmir'in işgal planını (1919) İngiliz, Fransız, Amerikan Devlet Adamlarına kabul ettirerek masum Anadolu halkının katliamını hazırlayandır. Venizelos kendisi Giritli olduğu halde Yunan halkına Megalo İdea'yı aşılayarak, bu idealin varlığı Türk Milletinin yok olmasına bağlıdır tezini, Yunan halkına bir ideal olarak aşılamıştır. Bu adamla bir de 1930 da bir dostluk anlaşması imzalanmıştır! Yunanlılar ve devlet adamları bunları yaparken biz ne yapmaktayız? Çocuklarımızı hangi ideale yönelik olarak yetiştirmekteyiz, hâlâ okullarımızda çoğunluğunu yabancı tarihlerin teşkil ettiği bir müfredat uygulanmaktadır. Türk çocuklarına gerçek tarih ne zaman okutulacaktır?. Gerçek tarih okutulmadığı, bir ideal verilmediği için bugün Karl Marks'ın 1833 lerde söylediğini (Türkler vahşeti, müttefikler medeniyeti temsil ediyorlar...) Moskova ağzıyla Türkiye'de Kıbrıs hâdiseleriyle bir kere daha söyleyen Türk Komünistler bu idealsiz yetişme ve tarihteki öze bağlılığın olmadığından Türkiye'de Rusya'nın borusunu öttürmekte. Türkiye'nin 50 yıl önce kabul ettiği il-

keler bugün için yol gösterici olmaktan ziyade ayakbağı olucu mahiyettedir. Türk Milleti olarak «Hazır ol cenge, isterisen sulh-ü selahı» prensibini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bugün için Türkiye'nin dostunun kim, düşmanının kim olduğu gözükmemektedir.

KITA SAHANLIĞI VE YUNANİSTAN

Coğrafi konumu bakımından Yunanistan ile komşu olmamız, Akdeniz ve Ege'de kıyılarımızın bulunması buralarda karasularını birbirine yaklaştırmaktadır. Dünyada başgösteren son petrol krizleriyle beraber baş vurulan petrol arama çalışmaları, Yunanistan'la aramızda bir kıt'a sahanlığı probleminin çıkmasına sebep oldu. Karasuları açık deniz ile ülke arasında sınırlı bir deniz sahasıdır. Bu saha üzerinde devletler her türlü kullanım serbestliğine sahiptir. Bu karasuları çeşitli memleketlere göre değişmekte kiminde 3, kiminde 6 mil olarak uygulanmaktadır. Türkiye bunun daima 6 mil olmasını savunmaktadır. Bu konuda devletler deniz hukuku anlaşmazlık içerisindedir. «Türkiye Ege Denizindeki adaların hakimiyetinden mahrum olması sebebiyle karasularına bitişik sahanın gerek deniz üzerinde, gerekse deniz altında, devletler hukukunca ona sağlanmış olan hak ve selâhiyetlerini kullanmaktan uzak bırakılmış bulunmaktadır. Hukuken son derece ehemmiyeti haiz olan bu mesele düzeltilmeye muhtaçtır (4). Düzelmeye için de, adaletle aykırı olan ve devletler hukukunca fâninmiş Türkiye'nin meşrû haklarına bir mâni teşkil eden Lozan Muahedesinin ve sureti mahsusu da 12. maddenin gözden geçirilmesi icap etmektedir (5).

Karasularımızın bitiminden itibaren 6 mil daha bitişik bölge olarak kabul edilmiştir. Anadolu kıyılarına 2 ilâ 6 mil uzaklıkta bulunan bir sürü adalar vardır. Bunlar nasıl başka bir devletin kontrolünde olabilir. Bu hem memleketimizin güvenliği, hem de karasularımızdan normal faydalanma şeklini tehlikeye sokmaktadır. Bu şartlar da gözönünde tutulursa Lozan'ın tekrar gözden geçirilmesi faydalı olacaktır. Türk karasularına bitişik bölge üzerinde balık avlama, canlı hayvanların korunması konusunda karasuları rejimi geçerlidir. Kıta sahanlığı da karasularının dışına, hattâ bitişik bölgenin de dışına taşabilen bir kıtanın uzantısı mahiyetindeki sahadır. Bu saha hangi kıtaya aitse o kıtada egemen olan devlet, bu deniz dibi sahasındaki haklara da sahiptir. Ege Denzinde Türkiye'nin bir uzantısı olan su altı bölgesinde, Türkiye her türlü kullanım serbestliğine sahiptir. Petrol arama meselesinde Yunanlıların zorluk çıkarmaya kalkması şahsî bir ihtirastan başka hiç bir hukukî sebebe dayanmamaktadır.

KIBRIS MESELESİNİN TARİHİ (*)

Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya Adalarından sonra Akdeniz'in üçüncü bü-

yük adasıdır. Meşhur İngiliz Başvekili **Dizraeli**'ye göre: «Kıbrıs Batı Asya'nın anahtarıdır».

Kıbrıs'ın bu stratejik ehemmiyeti 1492 yılında Amerika kıtasının keşfiyle nisbeten sarsılır. Bu keşif dünya ticaretinin açık denizlere kaymasını neticelendirmiş «Akdeniz» eski ehemmiyetini kaybetmiştir. Fakat 1869 yılında «Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla «Ortadoğu» ve «Akdeniz» eski ehemmiyetini yeniden kazanmıştır.

Bugün Orta-Doğu siyaseti Amerika ve Rusya'nın isteklerine göre ayarlanmaktadır. Türk-Yunan ihtilâfının altında büyük devletlerin rekabeti daima söz konusudur.

Kıbrıs adasının tarihine bir göz atarsak şunu görürüz: Kıbrıs ismi-ne tarihte ilk def'a **Mısır**'lılar tarafından fethedildiği M.Ö. XV. asırda rastlanmaktadır. Daha sonra **Hititler**, **Fenikeliler** eline geçen Kıbrıs M.Ö. XI. asırda **Dor**'ların istilâsından kaçan **Greklere** göçüne şahit olur.

Fenikeliler'e bağlı 9 prenslik halindeyken M. Ö. 709 yılında **Asuriler**'in, M. Ö. 569 yılında tekrar **Mısır**'lıların, M. Ö. 525 yılında **İran**'lıların hakimiyeti altına giren Kıbrıs, M. Ö. 333 yılında **İran**'lıları yenen **Make-donyalı İskender**'in idaresi altına girmiştir.

M.Ö. 59 yılında **Roma** hakimiyetine şahit oluyoruz. Bir ara Kıbrıs **Kleopatra**'ya hediye edilmişse de **Augustos** adayı tekrar geri almıştır.

M.S. 46 yılında Kıbrıs'ta Hıristiyanlık yayılmaya başlar. Hıristiyanlığa karşı baş kaldıran Yahudiler M.S. 115 yılında büyük bir isyan çıkarırlar. Bu isyanda 250.000 Kıbrıslı Yahudilerin katliamına mâruz kalmıştır. 117 yılında Ada'ya gönderilen Roma kuvvetleri isyanı bastırarak Yahudileri sürmüştür.

Roma İmparatorluğu 395 yılında «Doğu» ve «Batı» olarak ikiye tak-sim edilince Kıbrıs Doğu Roma'ya yani Bizans'a bırakıldı. Bizans'ın hakimi-yeti ile «Ortaçoks»luk resmî din, «Rumca» da resmî dil haline geldi ve yerli halk bu kültür baskısı ile Rum'laştı.

Bizans hakimiyeti devam ederken Mekke'de İslâm dinî zuhur ediyor ve **H. Feygamber (S.A.V.)**'in vefatı sonraları bütün Arap kıtası fethedilmiş bulunuyordu.

Ceziret'ül Arab'ın fethini tamamlayan Aşap orduları Akdeniz'e çıkıyorlardı. İlk sefer **H. Ebu Bekir** zamanında (M.S. 632) oldu. Ancak donan-maya sahip olmayan Müslümanlar M.S. 638 yılında Şam, Kudüs, Suriye, Filistin, Antakya, Mısır'ın İslâm hâkimiyetine girmesiyle bu memleketle-rin donanmalarını elde ettiler. **H. Osman** zamanında Şam Valisi **H. Muaviye** Kıbrıs'ı fethetti (M.S. 647). Kıbrıs'lılar Müslüman olmayı reddettik-leri için alınan ganimetlerle geri döndü.

Müslümanlar Kıbrıs'a 24 sefer yapmışlardır. Fakat Kıbrıs 964 yılında tekrar Bizans'ın hakimiyetine girmiştir. Bizans idaresi zamanında zaman

zaman Vali'lerin merkezî idareye karşı istiklâl ilân ettikleri görülmüştür. 1184 yılında Tarsus Valisi **İsaac Commene** Kıbrıs'ı hile ile ele geçirmiş, kendisini Kıbrıs Kralı ilân etmişti. İsaac Commene'nin 7 yıllık zâlimâne bir idaresine Haçlı Seferleri sırasında İngiliz Kralı **Arslan Yürekli Rişar** son vermiş, 1191 yılında İngilizlerin eline geçmiştir. Rişar adayı önce **Templiers Şövalyelerine** satmış, fakat parayı ödüyemediklerini görünce 1186 yılındanberi Kudüs Kralı ünvanını taşıyan fakat Kudüs'ü **Selahattin Eyyübi**'ye kaptırdığı için ülkesiz Kral durumunda olan **Guy de Lusignan**'a satmıştır (1192). Lusignan Kıbrıs'a Filistin'de malikânelerini kaybeden şövalyelerle, **Selahaddin Eyyübi**'nin mağlup ettiği Fransızları topluyarak yerleştirdi. Bu suretle Doğu Lâtinliği Kıbrıs'ta yeniden canlanmağa başla-mıştır.

Kıbrıs 4 asıra yakın Fransız, Ceneviz ve Venediklilerin elinde kaldı. Bu müddet zarfında İslâm Âlemi ile Hıristiyan Avrupa arasında faal bir ticarî rol oynayarak bir hayli zenginleşti. Nüfusu da yarım milyonu aştı.

Guy de Lusignan'ın halefi Amaury 1197 yılında «Kıbrıs Kralı» ünva-nını aldı ve bu suretle devlet ve hanedanını tesis etmiş oldu. Kıbrıs'ı 1489 yılına kadar bu sülâleden gelen hükümdarlar idare etmiştir.

Kıbrıs Haçlı Seferleri sırasında mağlup Hıristiyanların sığınağı oldu-ğu için İslâm âlemi için de ciddi bir tehlike kaynağı oluyordu. Papalık Kıbrıs'ı desteklemekte büyük yarar görüyordu. **I. Pierre** zamanında İslâm kıyı şehirlerine birçok saldırılar oldu. Mısır Kölemenleri 1425-1426 yıl-ları arasında Kıbrıs'a karşı iki sefer tertitlediler. Kıbrıs ordusunu yenip Kralı esir aldılar. Kıbrıs Mısır'a tâbi oldu. 1460 yılında Memluk Hüküm-darının yardımıyla Kral olan Jacques bilâhare Rum'larla anlaşarak Mem-lük kuvvetlerini imha etmiştir. Daha sonra mevkiini kuvvetlendirmek için Venedikli asil bir kızla evlenmiştir. 1473 yılında esrarengiz bir surette vefat edince, karısı tek başına idareye el koydu. Bir müddet sonra adayı Venediklilere terk etti. Venedik Cumhuriyeti Kıbrıs'ın Memlûk'lulara öde-mekte olduğu vergiyi aynen kabul etti. Fakat Kıbrıs Venediklilerin idare-si altındayken 1492 yılında Amerika'nın keşfi ve Afrika'nın Güneyinden dolaşarak Hindistan'a varılması dünya ticaret yollarının değişmesine se-bep oldu. Şark ticaretinin sönmesi Kıbrıs, Venedik ve İtalyan Cumhuri-yetlerinin çöküşünü hazırlamıştır.

Kıbrıs Venedik hakimiyeti esnasında maddeten gerilemiş ve fakir-leşmiştir. Ayrıca Lâtinler ve Rumlar arasında öteden beri mevcut olan dinî ihtilâflar da had safhaya ulaşmıştır. «Lusignanlar Hanedanı» Orta-doksluğu korumuşlardır. Venedikliler idaresinde Ortadoksluk çok kötü du-ruma düştü. Ortadokslar Osmanlılar sayesinde yaşıyor, rahat nefes alı-yorlardı. Fakat Kıbrıs'ta aynı dinden olmalarına rağmen çok kötü muame-le görmekteydiler.

Osmanlı İmparatorluğu «Preveze Deniz Muharebesi»nden sonra Akdeniz'de rakipsiz bir duruma gelmişlerdi. İspanya ve İtalya sahillerini vuran, Atlas Okyanusuna çıkan, Hint Okyanusunda boy göstererek Endonezya Adalarına seferler tertip eden bir Osmanlı Donanması vardı.

Kıbrıs'ın fethi meselesi Kanuni'nin oğlu **II. Selim** zamanında düşünüldü. Kıbrıs korsanları gelen geçen gemileri rahat bırakıyorlardı. Hatta **II. Selim'e** Mısır'dan gönderilen hediyelere el bile koymuşlardı. Hac ve ticaret gemilerini rahatsız ediyorlardı.

Kıbrıs korsanlarının bu hareketlerine son vermeleri müteaddit defalar ikaz edilmiş, sonunda buranın fethine karar verilmiştir.

Serdarlığa **Lala Mustafa Paşa**, Donanma Başkumandanlığına da **Piyale Paşa** tayin edilmiş, Osmanlı Donanması Kıbrıs seferine Mart, Nisan ve Mayıs ayları içinde üç ayrı filo halinde çıkmıştı. Tahminen 300 gemi, 60.000'e yakın kuvvet vardı.

Kıbrıs Adasını Venedikliler iyi müdafaa ediyorlardı. Bu ara Avrupa'dan da yardım istediler. Ama 206 parçalık Papalık ve İspanya Donanması Meis Adasına vardığında Kıbrıs'ın başşehri **Lefkoşe** fethedilmiş vaziyeteydi (22 Eylül 1570). 2 Ağustos 1571 de de **Magosa** fethedildi.

Kıbrıs'ın düşmesi Batı Hıristiyanlık âlemini Osmanlılar karşısında birleştirme zorunda bıraktı. Papalık-İspanya ve Venedik arasında gerçekleşen bu ittifak sonunda müttefikler 250 gemilik bir donanma ile Akdeniz'e açıldılar. Korfu Arasında **İnebahtı** (Legant) da büyük bir deniz muharebesi cereyan etti ve Osmanlı Donanması imha edildi (7 Ekim 1571).

Osmanlı Devleti sadece bir kış içinde donanmasını eskisinden daha kuvvetli inşa etti. Sokullu'nun bir kaç gemiyle **İnebahtı** felâketinden kahrınca sıyrılıp İstanbul'a gelen **Kılıç Ali Paşa**'ya donanmanın ertesi seneye yetiştirileceği söylenince bunun imkânsız olduğunu bildirmiş Sokullu da şu muhteşem cevabı vermişti :

«Paşa Hazretleri!.. Sen henüz bu Devlet-i Aliyyeyi bilmemişsin! Bu devlet isterse donanmanın demirlerini gümüşten, yelkenlerini atlardan, iplerini de ipekten yapabilir!..»

Baharda Türk Donanması ikiyüzelli gemi ile yeniden Akdeniz'e açıldı. Fakat karşısına çıkacak düşman bulamadı. Yalnız kaldığını anlayan Venedik sulh istedi. **17 Mart 1573** de imzalanan bir muahedenâme ile **Kıbrıs Osmanlılara geçti.**

Osmanlılar harap bir Kıbrıs teslim aldılar. Sefalet ve düzensizlik almış yürümüşü. Osmanlılar derhal maddî ve manevî imâr hareketlerine giriştiler. «Hatt-ı Hümayun»la Kıbrıslıların can, ırz emniyetleri ve her türlü hak ve hürriyetleri garanti edilmiş ve yeni Türk idarecilerine halka karşı şefkatle muamele etmeleri emredilmiştir. Bununla birlikte «Kanun-nâmeyi-i Livâyı» Kıbrıs kanunuyla Ada halkının Venedikliler zamanında

vermekte oldukları vergiler yarı nisbetinden daha aşağıya indirilmiştir.

Osmanlılar bir yere yerleştikleri vakit önce umumî bir nüfus sayımı yapılır, beşerî unsurun ırkı, dinî, iktisadî vesair hususiyetleri tesbit edilirdi. Daha sonra da buraların Türkleştirilmesi için kesif surette nüfus yerleştirilirdi.

Yapılan nüfus sayımına göre Venedik hakimiyeti altındaki Kıbrıs'ın bir zamanlar yarım milyona ulaşan nüfusunun yüzellibin kişiyi geçmediği görülmüştür. Bunun üzerine adaya sür'atle nüfus iskân edilmeye başlanmıştır.

Kıbrıs'ta tabik edilmekte olan Feodal sitem iptal edildi. Ortaçağ'ın çiftçiyi toprağa bağlı telâkki edip onunla birlikte alınıp satılan bir meta' haline getiren seri sistemi bütünüyle kaldırılıp yerine «Osmanlı Arazî Sistemi» getirildi.

Hıristiyanlar'a İslâm Hukukuna göre tayine dilmış haklar verildi. Ortadoks Kilisesinin Venedik ve Fransız hakimiyetleri esnasında kaldırılan hakları tamamen iade edildi. Lağvedilmiş bulunan Lefkoşe Başpiskoposluğu 1575 yılında yeniden ihyâ olundu.

Bütün bu rahat ve huzur getiren idareye rağmen Rumlar rahat durmamışlar Etniki Eteryâ Cemiyeti'nin hazırladığı isyan hareketlerine girişmişlerdir.

KIBRIS'IN İNGİLTERE'YE BİR ÜS OLARAK TERKİ

Öndokuzuncu Asırda Osmanlı İmparatorluğu birleşik Haçlı Devletlerine karşı varlığını muhafazaya çalışıyordu. Rusya sıcak denizlere jâmenin yollarını arıyordu. Osmanlı İmparatorluğu **Sultan Abdülaziz** devrinde donanma ve kara ordusunu kuvvetlendirmişti. Rusya bu durumu hesap ettiği için İmparatorluğun içindeki Slav ve Hıristiyan azınlığı tahrik ediyor, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ'da isyanlar çıkartıyorlardı.

Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilişi ve sonradan katledilişinden sonra başa **Sultan Murad V.** geçirilmiş fakat onun da cinnet getirmesi üzerine **Abdülhamid II.** tahta geçirilmişti.

Abdülhamid II., amcasını katleden ihtilâlcî paşalara (Hüseyn Avni Paşa, Mithat Paşa, Mütercim Rüştü Paşa) «Meşrutiyet» tavizini vermişti. Devletin dizginleri henüz elinde değildi. Paşalar **Sultan Abdülhamid**'i emir ve kumandalarına almak istiyorlardı. Ayrıca **Sultan Aziz**'in katli ile kaybettikleri itibarlarını Rus'lara karşı ilânı harp ile düzeltereklerini sanıyorlardı.

19 Aralık 1896 yılında **Mütercim Rüştü Paşa**'nın sadarettten istifasından sonra Şûrây-ı Devlet Reisi **Mithat Paşa** 2. defa sadarete getirildi. Bu sıralarda Sırbistan ve Karadağ Prenslikleri Türkiye'ye isyan ettikleri gibi

Bosna-Hersek de isyan devam ediyordu. Girit huzursuzdu. 29 Ekim'de Osman Paşa Rus Generali Çarmayef'in kumandasındaki Sırp Ordusunu Aleksinaç Meydan Muharebesinde bozmuştu. Türk Ordusu Belgrat'a girmek üzereyken Rusya ultiimatı verdi. Bâbiâli bunun üzerine âsilere 2 aylık bir müteak bahşetti. Rusya'nın Türkiye'nin iç işlerine karışması batılı devletleri kuşkulandırdı. 23 Aralık 1876 da İstanbul'da tersane konferansı toplandı. Bu konferansta, Türkiye, İngiltere, Almanya, Rusya, Fransa, Avusturya, Macaristan ve İtalya Delegeleri katıldılar.

20 Ocak 1877 ye kadar 9 defa toplanan konferansta İngiltere Başmurahtası ve Hindistan Nâzırı Lord Salisbury (Rûs düşmanı idi), savaş ihtimalini ortadan kaldırmaya çalıştı. Zira Türkiye'nin yenilmesi ile Rusya durdurulmıyacaktı. O sırada Rusya'nın efkârı umumiyesi Türkiye aleyhine olmakla beraber Çar II. Aleksandr da savaşı istemiyordu. Ancak halk Türkler aleyhine fena halde kışkırtılmıştı. Çar, halkına karşı durumunu kurtarmak için Balkanlarda bazı tavizler istiyordu.

Lord Salisbury II. Abdülhamid'le görüştü, tehlikeleri anlattı. Bu işten bazı tavizlerle kolayca sıyrılabileceğini izah etti. II. Abdülhamid de savaşa karşıydı, ama devlet adamları aynı fikirde değildi.

Tersane Konferansı toplantı sırasında 23 Aralık 1876 yılında Türkiye'de 1. Meşrutiyet ilân ediliyordu. Bu Meşrutiyet Meclisi 13 Şubat 1878 de Abdülhamid tarafından kapatılmıştır. (Çünkü bu Meclis Kafkaslar'dan, Yemen'den, Orta Afrika'ya kadar uzanan bir imparatorluğun parçamentosuydu. İçinde Rum, Bulgar, Ermeni, Yahudi, Romen, Mekadon, Sırp, Maruni, Türk, Kürt, Arap, Arnavut v.s. gibi temsilcileriyle bir festival andırıyordu. 1878 de İngiltere, Hindistan, Avusturya, Yeni Zelanda, Kanada, Güney Afrika gibi yerleri elinde tuttuğu halde İngiltere Parlamentosuna sadece İngiltere, Galler, İskoçya ve İrlanda Milletvekilleri girebiliyordu. Böylesine merkezi otoriteyi sarsan, her kafadan bir ses çıkaran, devleti yıpratın, çağının gerçekleriyle çatışan bir meclis ve idare olamazdı ve bunu çok iy bilen Abdülhamid bir müddet sonra meclisi kapatacaktı).

19 Mart 1877 tarihinde Meclis-i Mebusan açılmıştı. 23 Şubat 1877 de âsi Sırbistan Prensiği de Bâbi-Âli ile sulh yaptı. Balkanlarda durum gene karıştı.

31 Mart'ta İngiltere, Almanya, İtalya, Rusya, Fransa, Avusturya-Macaristan ve İtalya arasında Londra Protokolü imzalandı. Bu protokol Bâbi-Âliye tersane konferansında, daha hafif şartlar ileriye sürüyordu. Balkan eyâletinde Hıristiyan teb'a lehine yapılacak islahat mukabilinde Büyük Devletler Rusya'ya karşı sınırlarımızı garanti ediyorlardı. Londra Protokolü Karadağ'a Hersek Sancağından Ortadokların meskûn bulunduğu iki ka-

zanın verilmesi ve Karadağ'ın gene Türkiye'ye tâbi olmasından başka kayda değer teklifleri yoktu.

10 Nisan'da Bâbi-Âli Londra protokolünü reddetti. Bunun üzerine Çar, Karadağ'a sadece Nikşik kazasının bırakılması şartıyla savaşı önleyebileceğini tebliğ etti. Bu teklifte Sadrazam İbrahim Ethem Paşa tarafından «Anayasaya aykırı» düştüğü gerekçesiyle reddedildi ve «93 Harbi» diye anılan büyük felâketi kendi isteğimizle başımıza getirdik. Meş'um harp sonucu Ruslar Yeşilköy'e kadar geldiler. 3 Mart 1878 Ayastafanos muahedesi ile tarihin yüzkarası anlaşmasına imza attık. Fakat II. Abdülhamid 13 Şubat 1878 de Meclis-i Mebusanı kapatmış ve idareyi tek başına eline almıştı. Bu korkunç muahedeyi Abdülhamid başka devletleri kullananarak değiştirtmiş Berlin Muahedesi ile (13 Temmuz 1878) şartları hafifletmiştir.

İşte Sultan İkinci Abdülhamid bu muahedenamenin şartlarını hafifletmek isterken İngiltere'ye yaklaşmak mecburiyetinde kalmıştı. İngiltere de Orta-Doğu ve Akdeniz'de Rus hakimiyetini görmek istemediğinden Osmanlı Devletini Rusya'ya karşı müdafaa etmeyi ücretsiz deruhte etmeyecekti. Bu ücret KIBRIS oldu. İngilizler Türkiye'nin Rusya'ya karşı müdafaa edilebilmesi için İngiltere'nin Türkiye'ye Malta Adasından daha yakın bir üsse sahip olması lüzumunu belirttiler. Bu üs Kıbrıs adasıydı... Bu terke mukabil Ayastafanos Muahedesinin Türkiye lehine tâdilinin temin edileceği ve Rusların Anadolu'daki harekâta devamları halinde Osmanlı Devletine fiili yardım yapılacağı bildiriliyordu. Bu vaatler mukabilinde elâ geçirilecek olan Kıbrıs'ın da Rusların Doğu Anadolu'da işgal ettikleri yerleri Osmanlı Devletine terk halinde geri iade edileceği temin ediliyordu. Yani İngiltere Kıbrıs'ı «infisahi bir şart» ile talep ediyordu.

4 Haziran 1878 de Berlin Kongresi'nin toplanmasından sadece dokuz gün önce gerçekleşen bir muahede ile Kıbrıs'ın idaresi «Sultan adına» İngiltere'ye terk edildi. Fakat bu terk yukarıda da ifade edildiği gibi infisahi bir şarta bağlandı. Şöyle ki, Ruslar Doğu Anadolu'da işgal ettikleri «Elviye-yi Selâse» (Kars, Ardahan, Batum) yi Türkiye'ye terk ettikleri takdirde İngilizler de Kıbrıs'ı iade edeceklerdi. Muahedeyi bu şekilde bile tasdik etmek istemeyen Padişah «Hükûd-ü Şahanem'e aslâ hâfel gelmemek şartıyla muahedeyi tasdik ederim» ibaresini ilâve etti ve böylece imzalandı. Böylece Kıbrıs İngiliz idaresine geçmiş oldu. Fakat bu devir infisahi bir şarta bağlandığı gibi bir nev'i kiralama mahiyetinde olduğunu gösteren ek bir protokol de imzalanmıştır. Buna göre :

1 — İngiltere-Osmanlı Devletine her yıl :
a) Kıbrıs'tan elde edeceği gelire karşılık 87.986 Sterling,
b) Osmanlı Hükümetine Kıbrıs'taki arazisinin gelirine karşılık olarak 5.000 Sterling ki, cema'n 92.986 Sterling ödiyecektir.

2 — Bu meblağa her yıl 4.166.220 okka tuz bedeli de ilâve olunacaktır.

3— Fenerler idaresi de İngiltere'ye geçtikten sonra (4 Eylül 1884) 113 Sterling, 11 Şilin, 3 kuruş da bunun için verilmesi kararlaştırılmıştır. İngiltere'nin her sene vermesi lâzım gelen bu meblağ Ada'yı ilhak eylediğini iddia ettiği 1914 yılına kadar Osmanlı dış borçlarına mahsup edilmiştir.

Kıbrıs'a müteallik anlaşma ve eklerinin tettikinden kolayca anlaşılacağı üzere sadece idaresi İngiltere'ye terk edilmiş bulunan Ada'nın terki hukuken bir arazi terki mahiyetinde değildir. Şöyle ki :

- aa) Ada'nın hükümlerini Osmanlı Padişahına aittir.
bb) Yerli halk, Türk tabiiyetini muhafaza etmektedir ve adanın idaresi İngiltere'ye «infisahî bir şart»la bağlandığı için **kat'i değildir.**

KIBRIS'IN LOZAN'DA KAYBEDİLİŞİ

Birinci Cihan Harbi'ne aceleyle ve hiçbir hazırlık yapmadan atılan (29 Ekim 1914) İttihatçılar İngiltere'ye Kıbrıs'a ilhak fırsatını verdiler... Osmanlı Devleti bu harpte İngiltere'nin dahil olduğu «İtilâf Zümresi» nin karşısındaki «İttifak Zümresi»nde yer almış bulunuyordu. Bunu vesile itihaz eden İngilizler 5 Kasım 1914 de tek tarafı olarak 1878 anlaşmasını feshederek Kıbrıs'ı «**ilhak**» ettiklerini ilân ettiler.

Lozan Konferansının müzakereleri sırasında Kıbrıs hakkında söylenmiş müdafaa veya talep mahiyetinde bir tek kelime dahi yoktur. Ayrıca burada meskün bulunan Türk unsurunun istikbali mevzuunda hiç bir şey teklif edilmemiş, söylenmemiştir ve ne gariptir ki Lozan'ı övmek için sövülen Sevr Sulh Projesinde yer alan 115. madde Kıbrıs'ın kaderini tayin eden Lozan Sulh Muahedesinin 20 inci maddesiyle kelime ve kelime aynıdır. Lozan Muahedenamesinin 20 inci ve 21 inci maddeleri şöyledir :

Madde 20 — Kıbrıs'ın Britanya Hükümeti tarafından 5 Teşrinisâni 1914 de ilân olunan ilhakını Türkiye tanıdığını beyan eder.

Madde 21 — «5 Teşrinisâni 1914 tarihinde Kıbrıs adasında mütemekkin olan Türk teb'ası kanun-ı mahallinin tayin ettiği şerait dairesinde İngiliz tabiiyetini iktisap ve bu yüzden Türk tabiiyetini zâyi edeceklerdir. Maahaza işbu muahedenâmenin mevkiî mer'iyyete vaz'ından itibaren iki senelik bir müddet zarfında Türk tabiiyetini ihtiyar edebileceklerdir. Bu takdirde hakk-ı hıyarlarını istimal ettikleri tarihi takibeden oniki ay zarfında Kıbrıs Adasını terk etmeye mecbur olacaklardır.

İşbu muahedenâmenin mevkiî mer'iyyete vaz'ı tarihinde Kıbrıs Adasında mütemekkin olup da kanun-ü mahallinin tayin ettiği şerait devresin-

de vukû bulan müracaat üzerine tarih-i mezkûrde İngiltere tabiiyetini ihraz etmiş veya etmek üzere bulunmuş Türk teb'ası dahi bundan dolayı Türk tabiiyetini zay'edeceklerdir.

Şurası muharrerdir ki, Kıbrıs Hükümeti, Türk Hükümetinin muvafakati olmaksızın Türk tabiiyetinden başka bir tabiiyet ihrâz etmiş olan kimselere İngiltere tabiiyetini tefvizden imtina etmek selâhiyetini haiz olacaktır.»

Lozan'da Kıbrıs Adasının İngiltere'ye terkine mâni olmak istikame-tinde bir gayret sarfedilmediği gibi oradaki soydaşlarımızın hukuklarının korunması veya Ada'nın ileride İngiltere tarafından terki halinde Türkiye'ye iadesi zuhurunda da hiçbir müdafaa bulunulmamış yukarıdaki maddeden de anlaşılacağı gibi Ada sakını Türklerin Anavatana göçünü itaç edecek ilâveler yapılmıştır. Bu yüzden de adadaki Türklerin göçüyle Türk nüfusu azalma durumuna girmiştir.

LOZAN'DAN SONRA

Lozan muahedenâmesinin imzasından sonra Yunanistan'a tâviz üstü-ncü tâviz verilmiştir. 1930 tarihli Türk-Yunan Anlaşması ile Türkiye'den mübadele edilmiş bulunan Rumların altı sene sonra yeniden ve bir Türk vatandaşları gibi avdet edip eski iş ve güçlerine devamları temin edilmiş ve Türkiye'deki kazançlarını Yunanistan'a götürmeleri sağlanmıştır.

Kıbrıs'taki Türk nüfusunun azalması için gayret sarfederken Yunanlılar istikbâl için hazırlanıyorlar. Kıbrıs'taki Rus nüfusunu çoğaltmak için hudutsuz bir gayret sarfediyorlardı ve biz de Yunanistan'dan harp müsi-betinden kaçarak Ege sahillerine sığınan Rum'ları gemilerimizle Kıbrıs'a taşıyorduk.

«İkinci Dünya Harbi'nden sonra, Ortadoğu'daki bütün müstemleke-lerde İngilizlere karşı bir nefret başlamıştı, tabii Kıbrısta da başladı. Bunu Rumlar yapıyorlardı. İngiltere, Mısır, Süveyş ve Ortadoğu'daki menfaatını elden çıkarmak istemiyordu. Bunun için, o zamana kadar pek ehemmiyet vermediği, fakat Rum'lara karşı bir muvazene unsuru olarak gördüğü Türk'lerin mevcudiyetinden istifadeyi düşündü. Her yerde yaptığı gibi iki cemaat arasındaki münaferet (soğukluk) ten faydalandı.

O zamanki Türk Devlet Adamlarının görüşünü iki noktada toplıyabiliriz :

«Bunlardan birinci grup, «Bizim hudutlarımız Misâk-ı Millî ile tahdid edilmiştir. Bunun dışında gözümüz yoktur. Yurtta sulh, cihanda sulh il-kelerine uymaktayız. Bu sebeple bizim Kıbrıs diye bir meselemiz yoktur» demekteydiler. Bu telâkki hemen hemen hâkim görüş halindeydi.

«Buna mukabil diğer bir grup : «Siyasî sınırlar, imkânlarla ideallerin

muhasılasıdır. Dün Hatay için meydana gelen, bugün Kıbrıs için vaki-
dir. Türkiye Türk Devletidir: İmkânları nisbetinde her yerdeki Türk'ün
haklarını korur» teziydi.

Bu görüşler üst politika çevrelerinde tartışılırken bir gazete Kıbrıs
işini ve oradaki Rum tahribatlarını Türk Umumî Efkârına duyurmaktaydı.

«Türk Milleti, millî şurunun çok taze olduğunu bir kere daha gös-
terdi ve dāvaya sahip çıktı. Bunun üzerine ikinci grubun görüşü, millî
siyaset olarak tatbikata konuldu. Memleketin her yerinde Kıbrıs için mi-
tingler yapıldı. Türkiye'nin mes'eleye sahip çıkması, İngiltere'nin de işi-
ne geldi. Uzun müzakerelerden sonra, Rum ve Türk cemaatlarına nüfus
nisbetinde temsil selâhiyetini veren, Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın
kefaleti altında bir «Kıbrıs Devleti» teşekkül etti.

Lozan'da terkedilmiş hükümler hakkında sonra bu statüyü temin
etmek iyi başarıydı. 1963'e kadar bu devlet sükûnet içinde yaşadı.

«O senenin Mayıs'ında Lozan Birinci Murahhası olan Başvekil tasar-
ruf temini gibi bir sebeple oradaki emniyet unsurlarını geriye çekti. Bu
tedbirin mahzurlarını söyleyen vekilleri «birşey olmaz» diye susturdu. 21
Aralık 1963 gecesi, Ortadoks'ların Noel günü, Rum eşkiyası, Türk evle-
rine baskın verdi. Yüzlerce Türk kadın, ihtiyar ve çocuğu şehit etti. Türk
Alayı Doktorunun çoluk çocuğu vahşice boğazlandı. Türkiye'deki halk kar-
deşlerine yapılan bu şen'i taarruz üzerine galeyân halindeydi.»

Fakat Türkiye Cumhuriyetini idare edenler, bütün ahdi haklara ve
garantilere rağmen bunu göze alamadılar. Doğu Akdeniz'deki Amerikan
Filosu, Malta civarına gitmiş! Amiral burada bir ay geçireceğini ilân et-
mişti. Amerikan Sefiri Mr. Hard, bu meselede devletin taraf olmadığını
Başbakan İnönü'ye resmen bildirmişti.

Muahedenin dördüncü maddesinde ise, müdahale hakkımız sarihti.
Fakat hükümet bir bahane aramak yolunu tuttu. Makaryos'a üç nota verdi.
Birinci ve ikinci notalara bir cevap vermeyen Makaryos, Türk ricâlinin
canlı cenaze olduğunu anladı ve üçüncü notayı taşa sarıp sefaret pence-
resinden içeri attırdı. Dünya efkârı o sırada bizi tutuyordu.

Nihayet mes'ele, Birleşmiş Milletler'e aksetti. Bizim hükümet, Bir-
leşmiş Milletlerin aracılığını kabul etti. Bunu kabul edince de re'sen mü-
dahale hakkından vazgeçmiş olduk. Birleşmiş Milletlerde aleyhimizde
karar çıktı.

Müstakil Kıbrıs Devletini üçüncü bir devletin müdahalesine karşı
korumak için Barış Gücü teşkil edildi. Bu aleyhimizdeki karar, siyasî bir
muvaffakiyet olarak ilân edildi.

Böylece sekiz ay geçti.

Sonra, yarı ciddî bir çıkarma için Amerika ile temas edildi. Johnson-
dan meşhur mektup geldi. Bu mektubun ifadesi kaba, uslubu nezaket-

sizdi, fakat muhtevası basitti :

1 — Nato müttefikleri arasında Nato silâhları ile savaşmak caiz de-
ğildi.

2 — Türkiye, Kıbrıs'a çıkarma yaparken bir başka devletin tecavü-
züne uğrarsa Nato otomatik işlemezdi.

Birinci hatırlatmanın, pratik bir ehemmiyeti yoktu. Çünkü silâhlar
bizim askerin elinde idi. İkincisi de o derece mânâsızdı. Rusya'nın Tür-
kiye'ye tecavüzü, dünya harbini mutlaka çıkarırdı. Yunanistan'ın tecavü-
zü ise, kaale alınmaya bile değmezdi.

Sekiz ay âciz bir beklemeden başka bir şey yapmayan hükümet ara-
dığı bahaneyi bu mektupla buldu ve bütün günahı başkasına yükleyerek
işin içinden çıktı.» (D. Taşer'in Büyük Türkiye'sinden iktibas)

Daha sonra gelen hükümetler de aynı âcizliği tekrarladılar ve Kıbrıs
dāvası bugüne kadar böyle bir seyir takip etti. Kısaca Kıbrıs meselesi-
nin tarihi budur.

KIBRIS MESELEMİZ ve ALTINDA YATAN HESAPLAR

Modern dünya bir harbe daha sahne oldu. İnsanoğlunun doymak bilme-
yen iştihası zaman mekân tanımıyor, zayıf gördüğünü menfaati pahasına
ezip yok ediyor. Bunu ne milletlerarası hukuk, ne de onun teminatı önli-
yebilme gücüne sahip. Çünkü insan ruhunun terbiyesi büyük sanayi ham-
leleri veya çok yönlü antlaşmalardan ziyade muayyen «esas»lara bağlı.

Kıbrıs'ın yıllardan beri kanayan bir yara halinde durması ve bir türlü
halledilememesi, onun dünya çapında stratejik bir mevki olması yanın-
da, Türk Dış Politikasının istikrarsız gidişatı, normal bir takibin yapılma-
yışı yönünden incelenebilir.

Akdeniz'i Türk Gölü haline getirdikten sonra, mühim mevki itibariy-
le sınırlarımıza dahil edilen Kıbrıs'ın, İngiltere tarafından Rusya'ya karşı
koz olarak kiralanması ve Cihan Harbi ile birlikte adayı gayri hukukî ola-
rak işgal etmesi Akdeniz'de bir üs sahibi olmak düşüncesine dayanıyor-
du. Lozan Antlaşmasından önce Kıbrıs ve Batı Trakya üzerindeki hakla-
rımızı sınırlandıran herhâangi bir muahede imzalanmamasına rağmen adanın
Yunanlılara terki ve Türk nüfusunun azaltılması ile ilgili şartların sorum-
suzca kabulü, tarihimizde üstü kapalı kalmış hakikatler dizisi olmuştur.
Bunu Yunanistan'dan kaçıp Ege sahillerine sığınarak, bilâhare Türk gemi-
leriyle Kıbrıs'a götürülen Rum'ların macerası takip eder ki, Kıbrıs üze-
rindeki esrarı bir kat daha artırır.

Türk-Yunan münasebetlerinin uzun ve ciddî bir geçmişi varken çe-

şitli dış ve iç müdahalelerle bunun örtülmesi ve saklanması cihetine gidilerek, mesele basit bir «öc alma» arzusu şeklinde aksettirilmiştir. Son günlerdeki hâdiseler Yunan emellerinin sönmesi bir yana daha da gelişerek gerçekleşme istikametinde dönmüş olduğunu gösterdi; Kıbrıs'ta olanlar buna müşahhas birer delil teşkil etti.

Yunanistan'ın şimdiye kadar Kıbrıs üzerindeki ısrarı, haklı olmasından çok plânladığı bir ideali gerçekleştirme arzusundan ve Kıbrıs üzerindeki iddiasız politikamızın boşluklarını bulduğundandır. Şimdiye kadar, ada halkının siyasî ve iktisadî hürriyetlerine çeşitli vesilelerle mani olunması ve adayı terke mecbur edilmeleri bu hususu aydınlatmakta; yapılan anlaşmalara hiçbir zaman uymamalarına açıklık getirmektedir. 1918 yılında Venizelos'un barış konferansına getirdiği isteklerde; Batı Anadolu, Kuzey Anadolu ve Adalar (Kıbrıs dahil), Rum nüfusunun bulunması yüzünden; Batı Trakya da —nüfus azlığına rağmen— tabii hudutlarına uygun olduğundan teklif ediliyordu! Aslında Yunan'ın bu isteği, çoğunluğu Türk olan Batı Trakya'nın, adaların ve hatta İskenderun Körfezine neredeyse giren Kıbrıs'ın tabii hudutlar muvacehesine Türkiye'ye dahil edilmesine uygun bir durumdadır. İkinci bir husus olarak da; Aslen Yunan olduğu iddia edilen Kıbrıs Rum'larının Yunan'la dinî ve siyasî beraberliğinden başka ortak tarafı olmadığı Churchill tarafından bile ifade edilmişti.

Kıbrıs'ta yıllardan beri ilk önce siyasî, sonra iktisadî ve hukukî hürriyeti elinden alınan Türk topluluğu, Makarios tarafından «Erozyon» yoluyla yavaş yavaş imha ediliyordu. Zamanın idarecileri ikili-üçlü görüşmeler ve tesirsiz şikâyetlerle kimi kime şikâyet ettiklerini bilemiyorlardı. Makarios, Rusya ile iyi münasebetlerini Nato'yu Ada'ya sokmamakla sürdürürken Akel Komünist Partisi ile Yunanistan'dan ayrı «müstakil» bir idareye doğru gidiyordu. Hatta fiilî müdahaleyi bile azaltmıştı. Yunanistan'daki askerî idare uzun zamandan beri istikrarsız bir gidişin içinde kuvvetli rüzgârlara açık bir haldeydi. Derken, Kıbrıs Millî Muhafız Ordusu Makarios'a darbe yaparak idareyi eline geçirdi. Harekete sebep olarak: Yunan Askerî idaresini içteki başarısızlığını örtmek maksadı güttüğü ve Amerika'nın Ada'daki Rus peyki olma durumunu bertaraf etmek maksadıyla Yunan Askerî idaresini teşvik ettiği; üzerinde birleşilen en önemli hususlardı. Burada göze çarpan enteresan hâdiseler şuydu:

Rusya, Makarios ve Akel Komünist Partisi ile, Amerika da Yunan Cuntası ile Kıbrıs'a yerleşmek istiyordu. Darbenin Amerika tarafından plânlanıp plânlanması mühim olmayıp, Kıbrıs gibi ehemmiyetli bir mevkiin başka hangi yoldan ele geçirebileceği noktasında toplanıyordu. Amerikan Yüksek Kademesindeki Rum asıllı diplomatların varlığı bu ihtimali kuvvetlendirmektedir.

Öte yanda Ada'da fuzulî olarak hak sahibi olan ve Makarios'un devrilmesini protesto eden İngiltere, bir müddet sonra Yunan idaresiyle yana gelerek; Akdeniz'de «Bahasının hayrı»na bulunmayan bu emperyalist devlet, menfaatinin istikametinde dış politikasındaki esnekliğini (!) göstermiştir. Amerika, Yunan Cuntasının darbesine karşı sükut ederken, Türkiye'ye 650 Yunan subayının değiştirileceğini söyleyerek endişe etmesini tavsiye ediyordu! Kuzey dostumuz (!) Rusya da Kıbrıs'ta Makarios'un devrilmesiyle kendisinin de sona erdiğini düşünerek, «denize düşen yılanı sarılır» misâli önce Türkiye'ye «Arkandayım» şeklinde bir blöf yapmış, daha sonra çıkartmadaki kararlı tutumunu görünce Yunanistan'ı elde etmeye yanaşmıştı.

Türk Hariciyesinin şansı; şimdiye kadarki pasifliği dolayısıyla «hesap dışı» tutulması ve millî şura sahip halkının desteğiyle Kıbrıs meselesi üzerinde salimen plân hazırlayıp bunu gerçekleştirmesidir. Uzun zamandır harp yapmamış fakat askerî disipline müsait cesareti ve imanı olan Mehmetçik geçmişine yakışır mücadelesini vermiş milletini utandırmıştır.

Harbin başlamasıyla bütün vatan sathı, dinî-millî bir havanın tesiri-ne girmiş, mehterler, marşlar çalınıp kahramanlık türküleri okunmuştur. Hareket üzerine, birçok İslâm ülkelerinin resmî mercileri tasvip edici ve destekleyici kanaatini açıklamaya başlamış, askerî yardımlar yapmışlardır. Dünya efkâr-ı umumiyesi ilk başında hareketi tasvip etmişken, daha sonra Türk Ordusunu istilâcı gibi göstermek gayretine düşmüş, geniş manada menfi propagandalara girişmiştir.

Bu hâl, Müslüman memleketlerin dışında Kıbrıs konusunda destek bulamayacağımızı göstermiştir.

İç basınıımızda, Kıbrıs hareketinin başlaması büyük ölçüde alkışlanırken bazı gazete yazarları; «Çok mecbur kalındığı için yapıldı.» «Çıkartma kararı akli başında bir kimse için bir müjde değil, çaresizlik önünde alınmış bir karardır!» gibi, garip bir kanaatin sahibi olduklarını gösterdiler. Bunun yanında çıkış noktası olarak «Barış hareketi» olarak isimlendirilen hareket henedense istismar edilmeye başlandı. Bir yazar: «Akdeniz çocuklarının benimsiyebilecekleri bir çözüm istiyorsak kardeşlik bağimsizlik, özgürlük temellerine dayalı çözümlerden vazgeçmemeliyiz» derken, Yunanı da herhalde Akdeniz çocuğu saymak istiyordu! Makarios'u «Türklerin hakkını müdafaa eden» (!) biri durumuna getirenler de göze çarpıyordu. Bütün bunların yanında, Avrupa'da «Elenizm» aşkı ile Yunanistan'a karşı sempatinin devam ettiğini görenler, hiç olmazsa Amerika'ya yapışalım diye, Amerika'nın Kıbrıs konusundaki davranışını «Amerika hata mı yaptı!» diyerek masum göstermek gayretindediler. Bütün bu menfi tutumlar Cenevre'deki delegasyona da tesir ediyor, garip cümle-

ler sarfetmelerine sebep oluyordu. T. Güneş; «Kardeşlik Temel Meselelerimiz...» «iki cemaatin özgürlük içinde yaşaması ve Ada'nın stratejik pozisyonu ülkelerden birine ilhaka müsait olmaması ve bu hareketin Orta Doğu'daki kuvvet dengesini değiştirebileceği..» gibi, millî menfaatimizle hiç de uygun olmayan beyanlarda bulunuyordu. Başbakan B. Ecevit, Time Mecmuası ile yaptığı mülâkatta Türk-Yunan dostluğunun tarihi bağlantılardan ve müşterek gayelerinden; (!) Ayrıca, Yunanistan'a karşı Türkiye'de halk gösterisi olmadığından söz ediyordu.

Aslında bütün bunlar Türk-Yunan münasebetlerinin tarihi bir temele oturtulamayışı ve millî menfaatler açısından incelenemeyişinin ortaya çıkardığı hatalardı. Evet, Kıbrıs meselesinin 5-10 yıllık bir mesele kabul edilmesi, esaslı çıkışlar yapıp, hedeflerimizi ortaya koyamamamıza sebep olmuştu. Türk-Yunan münasebetlerine bu açıdan bakıldığında, meselenin sadece Kıbrıs'ı değil, Lozan'da haksız olarak kaybedilen 12 ada, Batı Trakya, Musul ve diğer kayıplarımızı içine alacak şekilde genişleyeceğini, bunun tarihi yeniden değerlendirmeye ve süper devletlerle münasebetlerimizi yeniden ayarlamaya kadar gidebileceği ortadadır.

Türklerin kat'i tutumu, ilkönce Amerika, İngiltere ve diğer Avrupa devletlerinde protesto ile karşılandı. Daha sonra beraberce bir masaya oturuldu. Konferans esnasında İngiltere ve Amerika'nın laubali davranışları dikkate şâyandı. İngiltere ve Amerika irki çoğunluk Rumların elinde olduğu için Ada'nın Yunanlılara ait bulunduğu fikrinden hareket ediyorlardı. Türk Ordusunun adadan ayrılması ve durumun Birleşmiş Milletler kanalıyla halledilmesi görüşündeydiler. Halbuki aynı Birleşmiş Milletler şimdiki kadar hangi katliama mani olmuştu? Adaya yığılan 40 bin Yunan askeri ve harp malzemesine niçin mani olunmamıştı?

Cenevre görüşmelerinde sanki, harbi başlatan veya mağlup durumda bizmişiz gibi gerek Yunan'a gerekse diğer araçlara teklif üstüne teklif götürüyorduk. «Barış havarisisi» oluştuk adetâ. Körü körüne barışçı bir politikanın mensubu oluşumuz ve bunu her seferinde açıklama ihtiyacını duymamız hiç de uygun değildi. Bırakalım biraz da başkaları bizim durumumuzu takdir etsin diyemiyorduk. Belki bu vaziyet içerisine girmeseydik durum değişik olacaktı. Neyse ki, Yunan'ın gözü dönmüş ve hiçbir samimi teklife yanaşmamıştı. Nihayet ikinci ve kat'i hareket başladı. Türk vatani yine değişik bir hava içerisine girdi. Yeni silâh ve kuvvetle güçlenen ordumuz Rum mevzilerinde çiçek tarlasında gezercesine ilerlemeye başladı. Neticede, konferans masasında istenilen —aslında bize ait olması gereken yerin altında— bir saha elimize geçecekti.

Bu hâdiseler arasında Yunanistan, Nato'nun fonksiyonunu icra edemediğini söyleyerek Pakt'tan ayrıldı. Türk Hükümeti yeni bir ateş keski, şartları gerçekleştirdiği düşüncesiyle kabul etti.

Şimdiye kadar haklı hareketimizin azim ve cesaret dolu meyvelerini devşirdik. Asıl mesele bundan sonra başlıyor. Şimdiye kadar sözü çok edilen mesele, masa-başı görüşmelerimizin selâmeti ve Kıbrıs'ta yeni kurulacak statüdür. Herşeyden önce Kıbrıs Statüsünü umumî ve müstakbel bir bakışla halletmek icabetmektedir.

Kıbrıs meselesi, şimdiye kadarki görünüşüyle beynelmilî bir dava halini almıştır. Ada'da getirilmek istenen federasyon tezi, yeni bir takım anlaşmazlıkların kaynağı olacaktır. Şimdiye kadar beraber yaşayamamış iki topluluğun tekrar bir arada uzun müddet hayat sürmesi imkânsızdır. Çünkü Ada'daki Türkler Türkiye'ye, Rumlar ise Yunanistan'a bağlıydı. Her iki toplumu mânen bağlı olduğu devletten ayırarak beynelmilî gayelerin hedefi haline getirebilmek düşüncesi, Kıbrıs'ı, ne Türkiye'ye ne de Yunanistan'a yâr etmeyecektir. Kıbrıs'ta Türklerin tarihi hakları vardır.

Yeni görüşmelerde bunlar ele alınmalı ez azından Taksim'e gidilebilmelidir. Taksim hususunda menfi fikirler söyleyenlerin düşünceleri, «büyük devletlerin amaçlarına aykırı düşmeme», «...Barışçı bir millet olduğumuzun anlaşılması..» gibi şahsî kanaatlerdir. Eğer Kıbrıs bize bağlanırsa İngiltere, Amerika ve Rusya gibi Emperyalist ihtiraslar son bulacaktır. Zaten Londra ve Zürih Antlaşmalarının tezgâhlandığı sırada Yunanistan Enosis'ten, biz de Taksim'den vazgeçtiğimizi bildirmiştik. Yunan sözünde durmadı; bizim sözüümüze bu derece sadakatimizin sebebi ne?..

Kıbrıs halkı, dinî-millî bir cemaat haline getirilmeli; şimdiye kadar üzerinde hiçbir manevî yatırım yapılmayan bu ada için, gerekirse yeni kanunlar ihdas edilmelidir.

Kıbrıs hâdisesi bize İslâm Devletlerinin samimiyet ve sadakatini göstermiştir. Beynelmîlî antlaşmaların bile «kuvvet»e dayandığı günümüzde, yeni antlaşmaların teminatı; Türkiye liderliğinde yeni bir «İslâm Milletleri Bloku» olabilir. Nato'dan herhalde küskünlüğünden ayrılmayan Yunanistan'ın gelecekte Rusya ile ince hesapları olabilecektir. Türkiye'nin büyük davaların eşiğinde olması, büyük plânları yapmasını icabetliyor. Türk Hariciyesi bu pozisyona girdiği ve güçlü ve azimli bir ordu desteğinde yarınını emniyete alabilecektir. Çünkü, Türk tarih boyunca insanlığın sukûnunu temin edici bir unsur olduğunu göstermiştir.

DERGİ ÇALIŞMALARI : MİLLÎ GENÇLİK DERGİSİ

Tevfik İleri devrinde «Birlik» adıyla çıkmaya başlayan dergi, Rasim Cinsli, İsmail Kahraman, Burhanettin Kayhan devrinde «Millî Gençlik» ismiyle yayın hayatını sürdürdü. Uzun zaman aradan sonra 3. devre yayın hayatına 1 Aralık 1975 de tekrar girmiş oldu.

Uzun bir hazırlık döneminden sonra yayın hayatına başlayan «Millî Gençlik» Dergisi, teşkilâta gönül vermiş milliyetçi ve mukaddesatçı gençliğin elinden düşürmediği bir dergi haline gelmiştir. Zengin muhtevası, hâdiseleri yakinen takip edebiliyor ve yorumlarıyla hâdiselerin altındaki gerçekleri doğru olarak öğrenmiş oluyorlardı.

BİRİNCİ SAYI

Bu sayıda, «Bir iman medeniyetinden Batılılaşmaya» başlıklı yazıyla bin yıllık mazinin muhasebesi yapılıyor, bugünkü duruma neden ve nasıl gelindi? Bunlara cevap veriliyordu.

Genel Başkanımız Abid Özmen «Gerçekler ve Gençliğimiz» başlıklı yazısında şöyle diyordu :

«Başlangıcıyla bitimi arasında bir nefeslik hükmü olan ömrümüzü yok pahasına kör bırakanlar ilkokuldan Üniversiteye kadar eğitiyoruz diyerek, Türk Gençine gerçekleri öğretmiyerek sokağa dökülmesine sebep olan devlet adamları, eğitimciler, bu memleketi âtide kimlere teslim edeceğini unutarak, gençliğini kışkırtan devrim yobazları.. Genç nesillere ilim diyerek, kuru ezberden başka, batının kokuşan Skolastiğinin dışında neyi getirdiniz? Yaptığınız her hareketle genç dimağları kısırlaştırmaktan başka neyi yaptınız? Bugün üzerinde gezindiğimiz toprak, bin yıllık kültür birikimi, okumaya çalıştığımız üniversite, turistinç gösterdiğimiz han-hammam, bütün tarihî eserlerin hepsi eskiye ait. Siz kendi cüceliğinizi gizlemek için genç nesilleri pasifleştirme yolunu tuttunuz. Ama perdeyi yırtarak gerçekleri bulan bir nesil yetişmektedir. Bu imanlı nesil memleketin kaderini gerçek mânada etkileyecek, istenilen huzur Türkiye'sine kavuşturulmuş olacaktır.

Türkiye'de ilkokul'dan başlatılarak meydanlarda, salonlarda vatan, millet, nutukları gençliğe hazmettirilmeye çalışılıyor. Bu temelden başlatılan sathî, yavan ve sahte görüşler, kişiyi hayatı boyunca bir çıkmaza sokmaktadır. Bu hâlâ gelenler nüvesini menfî istikamette geliştiriyor, sonra da müsbet yöne çevirmeye çalışıyor. Bugün yetişen nesil açtır. Bu açlığı gideremediği için 12 Mart'a gelindi. Bu açlık gençliğe müsbet ilimlerin menbağı olan maneviyatı vermekle giderilir. Bu suretle hem gençlik kurtulur, hem de toplum düzelir.

Gençliği tehdit eden materyalist felsefe çamuru millî varlığımızı yok etmeye yönelmiş durumdadır. Bunlar inanan gençliğimiz için, yol üzerindeki çakıl taşlarıdır. Şimdilik ayağa değmekte, yarın toprağa gömüleceklerdir.

Düşünen insan ilmin ışığında hareket eder, bu hareket insanı maddeye hâkim olmaya götürür. İnsan da maddeye hâkim olduğu müddetçe gerçek vasfına kavuşur.

Türk Gençliği olarak bütün hakikatların yanında hakka yönelik çalışmaya kendimizi adanmış bulunuyoruz. Bütün genç gönüldaşlarımızı mazlumun yanında, haklıyla beraber bulunmaya davet ediyor, düşünmeyen kafaları düşünmeye çağırıyoruz.

İnanılarak yapılan her işin sonu başarıdır. Biz milletimizin yanında, duygularına tercüman, elele çalışmaya devam edeceğiz. Bizlere katılmak isteyenlere selâm olsun.

Bundan başka; Yunus Derenin «Talebe hâdiseleri üzerine bir yazısı» Adil Doğru'nun «Dünden Bugüne M.T.T.B. yazısı ve Türk düşünce hayatının en mümtaz şahsiyeti ve bir neslin fikir babası Necip Fazıl Kısakürek'le Kıbrıs meselesi üzerine bir konuşma yer alıyordu.



İKİNCİ SAYI

Kapağı ile başlıyordu bu sayının muhtevası : «Bu Gidiş Nereye?» başlığı üniversiteye giren Panzerlerin durmunu izaha yetiyordu.

Hâdiseler... Dün, bugün, yarın yine hâdiseler... Boykot, işgal, adam kaçıрма, adam öldürme, barut kokusu, kurşun sesleri, banka soyma ve rahat okula gidememe... Aile evde, hoca kürsüde huzursuz. Başlaması

kolay, bitimi acı ve zor. Yok, ne fikir, ne düşünce, ne haya, ne iman hiç birşey yok. Düşünmek istemeyen bir nesil ve en sonunda ölüm...

İzmir... İlk ölüm haberinin geldiği kent. Bu kurban çilekeş milletin ne ilk, ne de son kurbanı. Annesi, babası ve bütün insanların kalbinde duyduğu acı, ölüm acısı. İlime kapılarını —imana kapatmış gibi— kapatan canilerin vahşeti sonucu ölen biri daha. Beynelmilel güçlerin Türkiye sözcülüğünü yapan.....lar. Hâdiseleri başlatmak için her yerde muhatap arıyorlar. Kendilerine de muhatap buluyorlar tabii.

İstanbul'da Üniversitenin kapısını kapatıp 1968'lerin denenen taktiklerinin değişik bir provasını yaptılar. Yine içerde silâh sesleri... Sonra Üniversite girişindeki camların yere indirilişi, bayrağın yakılışı, albayın tartaklanması ve ardından gazetelerde iki gurubun birbirine attığı taşlar (!) sonunda kırıldı haberi. Basın ve ayrı bir yansıtı... İkinci işgal ve aynı teraneler.

Türkiye'nin her tarafında verilen emre uyularak çıkartılmaya çalışılan kargaşalıklar ve arkasından ilimsizlik, karaborsa, enflasyon ve yıkılan Türkiye...

Bugün; başta İstanbul, İzmir, Ankara, Erzurum, Eskişehir v.b. gibi yerlerde başlatılan boykotlar devlete milyonlara mal olmuştur. Nedir bunlar? Bu gidiş nasıl durdurulacak? Devlet gençliğin problemlerine neden göz yummaktadır? Okullarda uygulanan yamalı bohça yönetmelikler ne zaman düzeltilecek de talebenin haklı istekleri istismardan kurtulacak?

İstanbul Galatasaray Mühendislik Yüksek Okulunda son çıkan hâdiselerde okulda meydana gelen hasar yüzbinin üzerindedir. Buna bütün sebep de okul idarecilerinin yanlış tutumudur. Okul kantininin zamanında açılmamış olması, devrimci geçinen devrim yobazlarının kantine kendi ideolojik afiş ve bildirimlerini asmaları neticesinde meydana gelmiştir.

Hâdiseler Hükümet kurulsun da durmayacaktır. Çünkü bu güçler dışarıdan aldıkları emirleri yerine getirmeye çalışacaklardır. Mesele haklı olan isteklerin gerçekleşmesi değil bu istekler altında üniversiteye yeni gelen gençliğe kendi ideolojilerini aşılmasıdır. Bunun örnekleri Yıldız olaylarında görüldü. Solcuların yurtlardan toplayıp getirdikleri gelen üniversiter gençliğe kendi ideolojilerini aşılmasıdır. Bunun örnek-yurttan zorla toplayıp getirdiler, bizim bir şeyden haberimiz yok— derken gerçeği söylüyordu. Aslında bu tip hareketi yapmakla ileride denecek hareketlere fûğûran topluyorlardı. İşte bu fûğûranlardan biri daha (Yıldız)da öldü.

Bu gidiş nereye? Meclisten çıkmayan bir kanun ve arkasından serbest olan gösteri yürüyüşü... Bundan sonra her isteyen istediği yerde, istediği zaman sokağa dökülecek ve söylemek istediği her şeyi sokakta söyleyecek.

İstanbul'da huzursuzluğu doğuranları toplasanız beşyüz kişiyi bulmaz. Bu sol gurup toplu hareket etmekle bir güç oluyorlar. İstanbul'da meydana gelen olaylarda sahnede hep aynı simalar vardı. Demokratik üniversite sloganlarıyla, ilim beldelerinin 1968'lerde ne hale geldiği görüldü. Bu milletin bir daha 12 Mart'a dönmeye tahammülü yoktur. Millet vurduğu zaman nereye, kime vuracağını iyi bilir. Milletle oynanmaz. Bütün yapılan zulümler aslında millete yapılmaktadır.

Bütün bunların sebebi nedir? Bu döneme nereden gelindi? Türk gençliğine genççe yaşama imkânları vermeyen Millî Eğitim Politikası. Elli yıldır Türk Gençliğinden gizlenen gerçekler, gerçek tarihi öğretmemeler. Gençliğin lisede öğrendiği ile Üniversitede öğrendiğinin çelişki halinde olması, bunun yanında materyalizmin insan kafasını hakimiyetine alması ve mânânın unutulması...

Hükümetler gençlikten istediğini elde edebilmesi için gerçekleri öğretmeye mecburdur. Bu arayış içindeki nesle mânâyı, hakkı, millî değerleri öğretme vebali altındadır. Bu yapılmazsa devletin temelinde daha çok dinamik konacaktır.

Biz, bütün Türk Gençliğinin temelinde aynı olduğu gibi, tavanda da aynı ideallerin, doğrunun, hakkın yanında olması arzumuzdur. Materyalist felsefesi çukurundan kurtulmakla mümkün olacaktır. Dünyada doğru olan tektir. Öyleyse hedefte tek olmalıdır. Bütün gençlik bunları düşündüğü zaman gerçek hedefini tesbit etmiş olacaktır.

Bunlardan başka; bir dönemde Başbakanlık makamına gelmiş şahsın Üniversitedeki Müslüman Türk kızına başörtüsünden dolayı söylediği yersiz isnadları tel'in eden bir yazı da yer alıyordu.

ÜÇÜNCÜ SAYI

Kapağında, Kardeş Libya Devletinin genç Başbakanı A. Abdusselâm Calfud'un teşkilâtımızda verdiği konferans anında «Bizim Anayasamız Budur.» diyerek dinleyicilere gösterdiği elinde Kur'an bulunan resmi yer alıyordu.

DÖRDÜNCÜ SAYI

Dünyanın her yerinde Müslüman Mücahitler Emperyalizme baş kaldırıyor. Dünyada ezilen Mülûmanların durumları bu sayıda şöyle izah ediliyordu :

Dünyanın Her Yerinde Müslüman Mücahitler Emperyalizm'e Baş Kaldırıyor !

Veryüzü kaynıyor, çalkalanıyor... Yeryüzünün her bölgesinde başkaldırmalar, sindirmeler, insan kıyımları, kavgalar, savaşlar sürüp gidiyor.

Vietnam'da, Orta Doğu'da, Afrika'da, Etiyopya'da, Filipinler'de en çetin kavgalara şahit oluyoruz. Kendi dışında toplumları sömürmek, ezmekten başka amaçları olmayan, Kapitalist ve Komünist düzenler dünyayı böcekletirmekte, çeşitli toplumları kendi çıkarları için çatıştırmaktadır.

Bugün dünyada ezilen, öldürülen, topraklarından kovulan, insanca yaşama hakları elinden alınan insanlar hep bu iki başlı zulüm düzeninin kurbanlarıdır.

Fransız ihtilâlinin eşitlik, kardeşlik, adalet gibi yaldızlı lâflarından ilham alarak yola çıkan Kapitalizm, başka milletlerin ve ülkelerin bağımsızlıklarına aynı saygıyı göstermemiş ve özellikle sömürmek için her yola başvurmuştur. Afrika ve Asyanın yeraltı ve yerüstü zenginliklerini sülük gibi emen, halkın duygu ve inançlarını sömüren Emperyalist güçler siyasî ve ekonomik sömürücülüklerini devam ettirmek ve yaygınlaştırmak için en imtiyazlı ve güvenilir yol olarak kültür emperyalizmi gördüler. Önce kültür emperyalizmini gerçekleştirip siyasî ve ekonomik emperyalizm için atlama taşı olarak kullandılar.

Önce kafaları batı kültürüyle yoğrulmuş, batı taklitçilerini yönetici sınıf olarak türettiler bu sömürge ülkelerde.

İşte uzun yıllar İslâm ülkelerini batıya kul, köle yapan, peşkeş çeken, zenginlik kaynaklarını batılı emperyalistlere sömürten, batının kültürel ve ekonomik açık pazarı haline getiren bu haysiyetini yitirmiş, beyinleri köleleştirilmiş aydınları. Bunlar; emperyalistleri, sömürgecileri, kıyıcılarını kendi toplumlarına medenî ülkeler diye tanıttılar. Sistemli bir şekilde uygulanan kültürel yaygınlaşma İslâm topluluklarını birbirinden ve kendi öz kaynağından (kitap ve sünnet) ayırmış, örnek olarak batının kapitalist düzeni sunulmuştur. Bunun içindir ki bir buçuk iki asırdır bu kültür emperyalizmi altında bulunan Müslüman toplumlar, bugün siyasî ve kısmen de olsa ekonomik bağımsızlıklarına kavuşmalarına rağmen batının kültürel ve siyasî tortularından kurtulamamışlardır.

Bütün bunlara rağmen geleceğe umutla bakabiliriz.

İslâm ülkeleri ve Müslüman topluluklar çağımızda bir canlanış ve diriliş içindedirler. Bu canlanış ve diriliş bir ülkede siyasî, bir ülkede iktisadî, başka bir ülkede kültürel ve ideolojiktir. İslâm ülküsü ayağa kalkmış ve bağımsızlık savaşını açmıştır. Artık Müslümanlar Emperyalistlerin siyasî, iktisadî ve kültürel esaret çemberlerini kırmanın şuuruna ermişler ve bunun kavgasına başlamışlardır. Ne kadar susturulmak, örtülmeğe istense de yükselen Kur'anî sesi susturmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu ses Zaire'den «Şimdi bütün dünya beni dinlesin; Allah biridir; Hz. Muhammed O'nun Elçisidir» diyen Muhammed Ali'nin sesidir. Bu ses insanları Kur'an okumaya ve hayatlarında uygulamaya çağırır; Kur'andan başka anayasa tanımayan Kaddafi'nin sesidir. Bu ses Filipin-

ler'de, Etiyopya'da hürriyet için, insanca yaşamak için savaşan Müslümanların Emperyalistleri ürperten sesidir. Bu ses insan fitratına aykırı zulüm düzenlerine karşı yükselen İslâmın sesidir.

Bu diriliş ve uyanışta genç, dinç, aksiyon ve umut dolu Afrika'nın önemli bir yeri olacaktır. Sömürgeciliğin bütün zulmünü ve acımasızlığını tatmış olan, şimdi ise kaynayan, uyanan, dirilen, dünyaya sesini duyuran Afrika'nın... Emperyalistlere karşı direnen, hesap soran Afrika'nın.

Genç kıtanın genç ülkelerinden Libya, kültürel ve ideolojik bağımsızlığını (Kitap ve Sünnete bağlılığını) kurmağa çalışırken, Afrika'nın çeşitli yerlerinde yaşayan Müslümanlar bağımsızlık savaşı veriyorlar. Buna en son misâl Etopya Müslümanlarının, hükümet kuvvetlerine karşı giriştikleri ölüm-kalım savaşıdır.

Etiyopya'da sayıları 7 milyona ulaşan Müslümanlar, zalim Cunta Hükümeti kuvvetlerine karşı amansız bir savaşın içindedir. Etiyopya'nın kuzeyinde yer alan Eritre Bölgesinde yaşayan müslüman halk, yıllardır sömürgecilerin baskısı ve zulmü altındadır. Onların çilesini ve yalnızlığını anlayabilmek için yüzyıl öncesinden başlayarak tarih gelişimini görmek gerekir.

1890 yılından beri İtalyanların sömürgesi olan Eritre, 1935'de Mussolini Birliklerini Eritre'yi işgal için çıktıkları bölge idi. İtalyanlar 1946 da kovuldu. Bundan sonra 1952'ye kadar İngilizler sömürdü bu toprakları. 1952'de Etiyopya (Habeşistan) ile federasyon içinde birleşen Eritre müslüman halkının çilesi bitmedi. Bundan 10 yıl sonra bağımsızlıkları yine ellerinden alındı. Hz. Süleyman'ın ve Saba Melike'sinin soyundan geldiği yalanı üzerine kurulu zalim imparatorluğunun sultası başladı müslümanlar üzerinde. Zalim Haile Selasiye idaresine karşı 12 yıl önce müslümanlar başkaldırarak insanca yaşama savaşını başlattılar.

İmparator idaresinin acımasız zulüm ve baskısına karşı girişilen bu gerilla savaşı gittikçe yeni butlar kazandı. Eritre bölgesinde yaşayan halkın da katıldığı Etiyopya Devlet Kuvvetlerini durdurabilecek güç oldu:

«Müslüman Eritre Kurtuluş Cephesi»

Evet «Eritre Kurtuluş Cephesi» yıkılan Haile Selasiye efsânesi yerine geçen «Zâlim» cunta yönetimine karşı istiklâl savaşını sürdürüyor bugünlerde. Ne yapacağını bilmeyen Etiyopya Cuntası en ilımlı teklifleri de reddettikten sonra, Eritre'de, geçenlerde kanlı bir temizlik (!) hareketine girişmiştir. Tanklarla, uçaklarla desteklenen Etiyopya Hükümet kuvvetleri, müslüman direnişini kırmak için vahşice saldırılarına devam etmektedir. Eritre eyâletinin başşehri Asmara'da; kanın gövdeyi götürdüğü, 2.000'e yakın sivil halkın öldürüldüğü ve Etiyopya askerlerinin katliâm hareketlerine başladığı gelen haberler arasında. Bütün bu ezici baskılara rağmen «Müslüman Eritre Kurtuluş Cephesi» gün geçtikçe ku-

zey bölgesindeki hâkimiyetlerini kuvvetlendirmekte, akıl almaz gözükür kalıklarla bağımsızlıklarına adım adım yaklaşmaktadırlar. Kızıl Deniz kıyısındaki dış ticaretin büyük kısmının yapıldığı ve Etiyopya'nın tek petrol rafinerisinin bulunduğu «Assab» limanının Müslüman gerillaların eline geçmesi bunun ilk müjdesi olsa gerek. Eritre Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri **Osman Salih Sabbe**, bağımsızlığa kavuşuncaya kadar kavganın devam edeceğini Emperyalist genişleme hayallerini yok edeceklerini ilân ediyor.

Bir başka müslüman topluluk da dünya kamu oyunun, Birleşmiş Milletler'in sahte barış taraftarlarının ilgisinden uzak, yıllardır hürriyetleri için savaşan FİLİPİN'li Müslümanlardır. Filipinler'de yaşayan 2 milyonu aşkın müslüman, asırlardır yalnız kendi imkânları ile her türlü emperyalist baskılara göğüs germiş, direnmiş ve hâlâ direnmektedir.

Diktatör Markos, 1972 Eylül'ünde sıkıyönetim ilân edip halktan silâhlarını teslim etmesini istemiş, silâhını verirse elindeki toprağın da gideceğini gayet iyi bilen müslüman halk silâhlanarak dağlara çıkmış, Diktatör Markos kuvvetlerine karşı ormanlarda gerilla savaşı vermeye başlamıştır. Bunlar 19-20 yaşında, iyi eğitim görmüş savaşçı gençlerden meydana geliyor.

Dünyanın çeşitli yerlerinde müslümanlar zulmedilirken Dünya susmaktadır. Korkunç baskılara karşı çıkan, hürriyetleri için mücadele eden bu insanlara hiç kimse yardım elini uzatmamaktadır. Dünya basını Filipin Müslüman Halkı'na yapılan zulümlerden hiç bahsetmemektedir. Aynı Kıbrıs gibi. Geçtiğimiz sene zalim Markos kuvvetlerince 10.000 Müslüman şehit edilmiştir.

Gayri insanî rejimler kendileri ile ilgili en küçük bir haberi şişirip dünyaya duyururken, çağımızın en büyük hareketi olduğu halde İslâmın uyanışı sürekli ve plânlı bir biçimde gizlenmek, unutturulmak, küçük düşürülmek istenmiştir. Bunun misâlleri çoktur. Meselâ Amerika'da Hıristiyan Misyoner Martin Luther King, Amerikalı zencilerin eşitliği için savaşmış bir barışsever olarak Nobel mükâfatı ile mükâfatlandırılırken, Müslüman zencilerin lideri, Amerikan ırkçılığına karşı savaşan Malcolm X, emperyalizmin kurşununa hedef oldu, isminden bile bahsedilmedi.

Bu örtbas etme, gizleme, sadece Batı ülkelerinde değil, yöneticileri Batı hayranı ve taklitçisi olan Müslümanların yaşadığı ülkelerde de hâlen tatbik edilmektedir. Türkiye'nin Batı uydusu neşir vasıtaları Eritreli Müslüman Mücahitler'den «âsi», «tutucu», «aynılıkçı Eritre Kuvvetleri» olarak bahsediyor. Aynı Cezayir Müslümanlarından Fransız Emperyalizmine karşı koyarken «âsi» diye bahsettikleri gibi...

Bütün bu sindirme ve zulüm hareketlerine rağmen Asya'sıyla, Afrika'sıyla bütün Müslümanlar uyanıyor, güçleniyor. 19. asırdan zamanımıza

kadar süren, İslâm Ülkelerine Emperyalist saldırı dönemi, yavaş yavaş kalkıyor. İslâm âleminin lideri Osmanlıyı içten ve dıştan çökerten kuvvetler, daha sonra başsız kalan bu ülkeleri teker teker yuttu. Uyanmaları için de yeni yetişen nesilleri misyoner propagandaları, yabancı kollejer vasıtasıyla kendine bağladı. Dolayısıyla bu ülkelerin aydınları kendi memleketlerine tamamen yabancı, Din'lerinin cihanşûmul, bütün dünyayı kurtarıcı dünyevî ve uhrevî vasfından bîbaher yetiştirildiler. Yöneticiler, aydınları BATICI, HÜMANİST, KOZMOPOLİT olmayı bir vasif zannettiler. Batı, bu zihniyet dışında bir yönetici kadronun yetişmesinden şiddetle korktu ve yerli uydularıyla onları ÇAĞ-DIŞI, GERİCİ, UYGARLIK DÜŞMANI damgalarıyla ezdirmek istedi ve bunu uzun yıllar başarıyla yürüttü. Ancak Batının Emperyalist politikası zamanla anlaşılmaya başlandı. Bu sömürü vahşetine karşı «uyarma hareketi» oturacağı tabanı ve istikameti tayin etmek isterken sahneye KURTARICI rolünde bir başka Emperyalizm atıldı. Bu Sovyet kaynaklı Komünizm'di. Geçmişleri sistemli olarak unutturulmuş ve batı kaynaklı her harekete şartlandırılmış nesiller, uyanış hareketinin heyecanını kolayca kanalize eden bu yeni emperyalizme katıldılar. İslâmî uyanış bir defa daha yolundan saptırıldı. Afrika ve Asya'nın Batı Emperyalizmine kin duyan yönetici aydın vasıflı kabiliyetli çocuklarını, Moskova Üniversitelerinde yetiştirip ülkelerine kendi ajanı ola-



rak gönderilen asrın kızıl canavarı, bugün İslâm ülkelerinde gerçek kuruluşu giden yolu tıkayan YOL TIKAYICISI'dır.

Ama Asya'da, Afrika'da her iki Emperyalizme «hayır!» diyecek, kendi öz kaynaklarına inerek, gerek kendilerini, gerekse buhrandan dünyayı kurtaracak VAHY'in sesini duyan nesiller yetişmektedir. Elbette bu dönüşü istemeyen zâlimler olacaktır. Ama ALLAH NURUNU TAMAMLIYACAKTIR, KÂFİRLER İSTEMESE DE...

BEŞİNCİ SAYI

Elli yıllık Cumhuriyet döneminde tertip olayları gayet güzel gizlenerek millete aksettiriliyordu. Tanzimatla altıyüz yıllık Osmanlı İmparatorluğunu yıkan dönmeler «31 Mart Olayı» diye yutturdıkları yalanı hâdiseyi yaşayan şahsın hatıratlarından naklederek gerçek yönünü ortaya koyuyordu.

ALTINCI - YEDİNCİ SAYI

Bu sayıda da teşkilatımıza yapılan kızıl saldırıyı, kimlerin ne için yaptıklarını baş yazıyla izah ediliyordu. İki sayısı bir arada çıkan dergi muhteva bakımından doyurucu, nizampaj ve kalite yönüyle de Türkiye'nin en iyi dergileri arasında olduğunu gösterdi. İç içe konular bir bütünlük arzederken, araştırma yazıları okuyucunun faydalandığı kaynak oluyordu. Her sayıda fikir hayatımızın etkin simalarıyla konuşmalar yapılıyor ve görüşleri gençliğimize aktarılıyordu.

BÜLTEN ÇALIŞMALARI :

Daha önceleri teksir halinde bilâhare baskı olarak 43. sayı çıkan Gençlik Bülteni 51. Genel Kurul'dan sonra 10 sayı bülten çıkarılmıştır. Sayıların muhteva yönü şöyle idi :

44. SAYI

52. Genel Kurulun bütün teferruatıyla anlatılması, kongreye katılan bakan ve davetlilerin konuşmaları, Kıbrıs Zaferi dolayısıyla bir yorum, teşkilât haberleri ve M.T.T.B.'nin Dünya Gençliği'ne çağırma bildirisi yer alıyordu.

45 - 46. SAYI

Teşkilatımızın yurt sathına yayılan şubelerini engellemek isteyen ters zihniyetler küçük şeyleri bahane ederek teşkilât çalışmalarımızı engellemek istiyorlardı. Yılmadan mücadele veren teşkilatımız yaptığı tüzük tadil kongreleriyle bunların da önüne geçti. Kongreden başka bu sayıda, M.T.T.B. Tiyatro Müdürlüğünün tertiplelediği «Tiyatro Eseri Yarışması»

sonuçları Merkez Orta Öğrenim Komitesi açık yemeği, basın toplantısı metni, eğitim müdürlüğü faaliyetleri, Turizm Müdürlüğü çalışmaları ve kısa haberler yer alıyordu.

47 - 48. SAYI

32 sayfa olarak çıkan bu sayıda Libya Başbakanı Callüd'un teşkilatımızda verdiği konferansın metni, İstanbul'daki talebe hâdiseleriyle ilgili bazı açıklamalar; 1. Teşkilât Başkanları Toplantısı haberleri, bayramlaşma haberleri, 59. kuruluş yıldönümü münasebetiyle yayınlanan basın bildirisi, M.T.T.B. Orta Öğrenim Komitesi, İ. Liseler Arası Şiir Okuma Yarışması haberi, Adıyaman Şubesinin açılışı, Yunus Dere'nin «Gençlik» adlı yazısı, teşkilât içi ve taşra teşkilâtları faaliyetleri ile «Üniversite Meseleleri»ni konu alan bir açık oturum, Üstad Necip Fazıl'ın M.T.T.B. de verdiği konferansın tam metni yer alıyordu.

49. SAYI

Aziz Türk Milleti, diye başlıyordu bu sayı. Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin Temsilcisi M.T.T.B. Türkiye'deki hâdiseleri protesto eden basın bildirisi, Mustafa Yürür'ün «Ortak Pazar Meselesinin İç Yüzü» adlı yazısı, teşkilât faaliyetleri, Mehmet Akif'in anılma haberi, Zeki Sayı'nın «Faizsiz Ekonomi ve Faizsiz Bankacılık» konferansı ve T.R.T. hakkında yayınlanan basın bildirisi yer alıyordu.

50. SAYI

Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü münasebetiyle bir özel sayı çıkarılmış ve bu sayı Çanakkale'de halka dağıtılmıştır. Bu sayıda Genel Başkanımız Abid Özmen'in «Çanakkaleden Bugüne» adlı yazısı Y. Ömeroğlu'nun «Çanakkale'yi Düşünmek», Mustafa Yürür'ün «Çanakkale Zaferi'nin Düşündürdükleri», İ. Hakkı Sezer'in «Çanakkale Muharebesi» yazılarıyla şiirler ve o günlerden hatıratlar yer alıyordu.

51. SAYI

Bu sayıda M.T.T.B.'nin Çanakkaleye 3000 kişiyle gidişinin izlenimleri yer alıyordu. Ayrıca 2. Teşkilât Başkanları Toplantısı ve bu toplantıyla ilgili basın bildirisi; teşkilât içi faaliyetleriyle, İzmir, Adana, Osmaniye, Bursa, Develi Temsilcilikleri faaliyetleri yer alıyordu. Bu bültende ayrıca İmam - Hatip Okulları Mezunlarının üniversitelere girmesi için yapılan ça-



52. GENEL KURULU



CALLUD M.T.T.B'de Konferans Verdi



ÇANAKKALE ÖZEL SAYISI



522. YILINDA FETHİN ÖZEL SAYISI



Milletlerarası Talebe Teşkilatları



Federasyonu Genel Konferansı

İşmlarla ilgili haberlerle, Vakıflar Yurdu Temsilcilik seçimi ile ilgili haberler de yer alıyordu.

52. SAYI

İstanbul'un Fethinin 522. yılı münasebetiyle bu bülten özel sayı olarak çıkmıştır. Fethin yeni anlamı ve tarihi adlı araştırma yazılarıyla, Yunus Dere'nin Ayasofya ve Fetih Nesli adlı yazısı, Necip Fazıl'ın «Ayasofya» hitabesi şiirler ve Ayasofya vakfiyesi yer alıyordu.

53. SAYI

Türkiye'de ilk defa yapılacak olan, İslâmî Milletlerarası Talebe Teşkilatları Federasyonu Genel Konferansının başlayacağı haberi ve bununla ilgili bir yazı yer alıyordu. Bundan başka son zamanlarda teşkilatımız aleyhine saldırıya geçenlerle ilgili «Bizden Korkanlar» adlı yorum yazısı ile Adana, Boyabat, Gerede, Erzurum şubelerinin faaliyetleri ile merkezde yapılan faaliyetler yer alıyordu. Aynı bültende Kayseri Temsilciliğinin yayınladığı bildiri de yer alıyordu.

ARŞİV ÇALIŞMALARI

Türkiye'nin zengin arşivlerinden birine sahip olması icap eden M.T.T.B. Basın-Yayın Müdürlüğü, her yıl yeni arkadaşların iş başına gelmeleri sebebiyle bundan mahrum bırakılmıştır. 51. Genel Kuruldan sonra köklü bir çalışmaya giren arşiv bürosu, şimdiye kadar elde kalan dökümanları ve bu yılki faaliyet dökümanları ile bir arada numaralayıp dosyalanmıştır. Şimdiye kadar eksikliği duyulan gazete arşivini de, 4 büyük gazeteyi 3 aylık halinde ciltleterek arşive kazandırılmıştır. Bunlardan başka fotoğraf arşivleri tekrar düzene sokulmuş, karteksler sayesinde aranılan fotoğrafın bulunması kolaylaştırılmıştır. Son iki dönemde çıkan bültenler ciltlenerek hem arşive hem de çalışan arkadaşlara hediye edilmiştir.

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bugün Türkiye'mizde gençlik büyük bir mesele haline gelmiştir. Gençliğin bu meselesinin başında şüphesiz eğitim gelmektedir. Eğitim gerçeklere uygun olarak yapıldığı zaman insanlar için sonsuz fayda sağlayacaktır. Su ve hava, insan hayatı için ne kadar önemli ise eğitim de bugün aynı değerde önemlidir. Bu ise insana beşikten mezara kadar gereklidir. Bu önemli ihtiyacı insanlara takdim etmek çok önemlidir. Eğitimin problemini dünyada her ülke kendi millî çıkarları yönünde çözerken Türkiye'mizde bu çözüm tamamen tersi olarak yapılmaktadır.

Şöyle 50 yıllık nesile bir göz atıldığı zaman bunu açık olarak görebiliriz. İlkokuldan Üniversite bitimine kadar bugünkü Millî Eğitimimiz gençliğe ne madde ne de mânâ yönünde hiç birşey vermemektedir. Bugün lise mezunlarının pek çoğu gayesinin ne olduğunu ne yapacağını bilmemektedir. Bunun aksaklığı ilkokuldan başlamaktadır. Çünkü okullarda geçmişe küfretme, hakikatların kilometrelerce ötesinde ve hattâ tamamen tersi olan bir tarih, asılsız ve lüzumsuz bilgiler, Millî Kültür ve ahlakımıza tamamen aykırı şeyler verilmektedir. Öğrenciler ilkokulda kovboy, ortaokulda artist ve şarkıcı, lise ve üniversitede ise mide ve uçkurunu düşünen neticesinde askerine kurşun atan, kulesine kızıl bayrağı çeken yabancı ideolojilerin maşaları durumuna düşmektedir. İşte öğretmeni ve talebesi sokak eşkiyası haline gelmiş memleketimiz. Bütün bunların sebebi Millî olmayan bir Millî Eğitim sisteminin milletin evlatları üzerine kara bir yılan gibi zehir akıtmasıdır.

Millî Türk Talebe Birliği Eğitim Müdürlüğü, bütün bunlara nefret ile bakmakta elindeki imkânlar nisbetinde gençliğe faydalı olmaya çalışmaktadır. Bugün lise bitiminden sonra üniversiteye girmek için çırpınan ve bu uğurda yıllarını boşuna harcayan binlerce genç kardeşlerimiz vardır. Senelerdir halledilmeyen bu problem bugün çok daha büyümüştür. Binlerce Anadolu genci imkânsızlıklar altında yetişirken ve çırpınırken, geniş imkânlar içinde büyük şehirlerin ve zengin çevrelerin çocukları ra-

hatlıkla başarı sağlamaktadırlar. Millî Türk Talebe Birliği bu problemin çözümü için çeşitli devrelerde hükümete çözüm yolunu götürmüştür. Senelerdir teklif ettiğimiz bölgesel üniversiteye hazırlık kurslarını Hükümet ancak bu yıl uygulamaya başlamıştır. Eğitim Müdürlüğü bütün bunlara karşı Türk Gençliğine faydalı olma yolunda çok sıkı çalışmalara girerek kararlı adımlar atmıştır.



Eğitim Müdürü Ramazan Divleli kurslar hakkında bilgi verirken

Kaliteli hocalar ve iyi bir eğitim kadrosuyla en iyi kursları açmıştır. Kurslara katılan talebelerin bütün sosyal ve kültürel meselelerini Kitap Kulübü, Spor Kulübü, Sinema Kulübü ve Tiyatro Müdürlüğü ile irtibat kurarak halletmeğe çalışmıştır.

Müdürlüğümüz Türkiye'deki bu büyük eğitim yarasına merhem sürebildiyse kendini başarılı sayacaktır. Didinmelerimiz ve çalışmalarımızın takdirini Umumî Efkâr'a bırakıyoruz.

Son yıllarda üniversiteye müracaat eden adayların sayısı arttıkça buna paralel olarak piyasada binlerce özel dersane türemiştir. Tek gayeleri ticaret olan bu dershaneler çeşitli aksak ve kötü eğitimleri ile talebeleri sömürmektedir. Teşkilatımız Eğitim Müdürlüğü bu sömürücülere karşı, her türlü ticarî ve maddî gayeden uzak olarak imkânları nisbetinde üniversite adaylarına kurslar açarak faydalı olmaya çalışmıştır.

Bu dönemde yeniden faaliyete koyduğu Fen Okulu uzun ve kısa devreli kurslar açmıştır.

Uzun devreli Fen Kurslarımızda Lise 1, 2, 3, Cebir, Geometri, Fizik Kimya Derslerinin bütün ayrıntılarına kadar incelenmekte ve test imtihanlarıyla tabikatı yapılmaktadır. Bu incelemede test tekniği en kolay ve

en kısa yoldan verilmektedir. Derslerde her onbeş günde bir test imtihanı yapılarak talebelerin. problem çözme kabiliyetleri artırılmaktadır.



Kursiyerler matematik derslerinde

Ayrıca son yıllarda kullanılan yetenek testi uygulamaları ve dersleri yapılmakta ve yetenek testinin en ince noktaları anlatılmaktadır.

Eğitim Müdürlüğü 1974 Eylül ayında kurs programını hazırlayarak broşür haline getirdi. Onbin adet broşür bastırarak Anadoludaki teşkilâtlara ve liselere göndermekle işe başladı.

Bu arada bez ve otobüs ilânları hazırlandı. Bez ilânlar bazı anadolu teşkilâtlarına gönderildi. Otobüs ilânları da İstanbul Belediyesi otobüslerine asılarak kursların İstanbul'da duyurumu yapıldı.

Uzun devreli kurslar üç bölüm halinde idi. Sabah, öğleden sonra ve gece bölümleri.

Sabah kursları saat 9.00 - 13.00 arasında,

Öğle sonu kurs saat 14.00 - 16.00 arasında,

Gece kursları ise 18.30 - 21.30 arasında yapılıyordu.

İlk uzun devre kursu 6 Kasım 1974 tarihinde başladı. Bu kurs 9.00 - 13.00 saatleri arasında yapılıyordu. Kursa katılan talebelerin çoğunluğunu anadoludan gelenler teşkil ediyordu. Mevcut 26 kişi idi.

UZUN DEVRE KURS PROGRAMI GÜNDÜZ BÖLÜMÜ

1. Devre	6 Kasım	—	1 Haziran	400 saat
2. Devre	26 Kasım	—	1 Haziran	400 saat
3. Devre	3 Ocak	—	1 Haziran	400 saat
4. Devre	24 Ocak	—	1 Haziran	400 saat
5. Devre	14 Şubat	—	1 Haziran	400 saat

AKŞAM BÖLÜMÜ

1. Devre	26 Kasım	—	1 Haziran	350 saat
2. Devre	3 Ocak	—	1 Haziran	300 saat
3. Devre	24 Ocak	—	1 Haziran	250 saat
4. Devre	14 Şubat	—	1 Haziran	250 saat

Bu devrelerin haricinde lise son sınıf öğrencileri için de Cumartesi Pazar sınıfları açılmıştır. Her Cumartesi ve Pazar günleri dörderden sekiz saat ders yapılıyordu.

KISA DEVRE KURSLARIMIZ GÜNDÜZ BÖLÜMÜ

1. Devre	4 Mart	—	İmtihan günü	300 saat
2. Devre	20 Mart	—	İmtihan günü	250 saat
3. Devre	4 Nisan	—	İmtihan günü	200 saat
4. Devre	25 Nisan	—	İmtihan günü	160 saat
5. Devre	6 Mayıs	—	İmtihan günü	125 saat
6. Devre	26 Mayıs	—	İmtihan günü	120 saat
7. Devre	4 Haziran	—	İmtihan günü	100 saat
8. Devre	10 Haziran	—	İmtihan günü	80 saat

AKŞAM BÖLÜMÜ

1. Devre	4 Mart	—	İmtihan günü	200 saat
2. Devre	4 Nisan	—	İmtihan günü	150 saat

Toplam olarak gündüz kurslarımıza 501, gece kurslarımıza 154 lise son kurslarımıza 122 kişi olmak üzere toplam 777 kursiyer katılmıştır.

777 kursiyeri Üniversite imtihanlarına hazırlayan Eğitim Müdürlüğümüz aynı zamanda kursiyerlerin kalacak yer ve yurt gibi ihtiyaçları ile ilgilenmiş, kursiyerlerin rahatça kalmalarını temin etmiştir.

TESTLER VE İMTİHANLAR

Kursiyerlere verilen teorik derslerden sonra, her onbeş günde bir test imtihanı yapılarak problem çözme tatbikatı yaptırılmıştır. Bu test imtihan soruları eğitim komisyonu tarafından hazırlanan test sorularıdır. İmtihanlarımız, geniş salonumuz olan konferans salonunda ve seminer salonlarında yapılır. Kurs neticeleri değerlendirilerek puanlara çevrilir ve kursiyerlere duyurulur. Böylece her kursiyer imtihanda kaç puan aldığını öğrenince kendisini ona göre daha iyi hazırlama yoluna gider. Ayrıca evde çalışmak üzere yine çok sayıda test sorularından oluşan teksirler kursiyerlere verilerek evde çalışma kısmı da değerlendirilmiş olur. Bir senede teksir olarak verilen kâğıtlar 90.000'i geçmiştir.

Ayrıca kursiyerlerin yarım sömestrelilik çalışması sonunda genel test imtihanı yapılmıştır. Bu imtihana bütün guruplar katılmış olup 90 Matematik, 40 Fizik, 30 Kimya ve 80 Yetenek sorusu olmak üzere 240 soru sorulmuştur.



Guruplararası test imtihanında dereceye girenlere, tertip edilen Kursiyer Gecesinde hediyeleri verilirken



Guruplararası test imtihanında başarı gösterenler hediyelerini alırken



Kursiyerler gecesinde guruplararası test imtihanında başarı gösterenlere hediyeleri verilirken



İmtihan neticeleri değerlendirildikten sonra ilk onbeş dereceye giren kursiyerlere çeşitli hediyeler verilmiştir.

KURSIYER GECESİ

Eğitim Müdürlüğü genel test imtihanlarından sonra kursiyerler için bir gece tertip etmiştir. Kursiyerleri bir araya getirmek, yorgunluklarını gidermek amacı ile tertiplenen gecede nefis bir program takdim edilmiştir.

19 Nisan 1975 akşamı yapılan gece İstiklâl Marşı ile açıldıktan sonra gecenin açış konuşmasını Eğitim Müdürü Ramazan Divle'li yapmıştır. Divleli konuşmasından sonra M.T.T.B. Genel Başkanı Abit Özmen'i kürsüye davet etmiştir. Alkışlar arasında kürsüye gelen Genel Başkan Abit Özmen mânâlı ve öz bir konuşma yapmıştır. Konuşmasında Gençlik ve Eğitim mevzuuna değinen Genel Başkan sözlerinin sonunda memleketin imanlı ve çalışkan bir gençliğe ihtiyacı olduğunu, bu vazifenin de Anadolu Gençliğine düştüğünü söyleyerek sözlerine son vermiştir. Gecede çeşitli şiirler okunmuştur. Gecenin takdimini yapan Mustafa Uysal'ın şiirlerinden sonra aşıklar ve çeşitli folklor gösterileri yapılmıştır.

Ondan sonra genel test imtihanında derece alan adaylara hediyeler dağıtılmıştır. Gece skeç ve pandomin oyunları ile sona ermiştir.

GEZİLER

Kursiyerlere çeşitli yerleri göstermek ve dinlenmelerini sağlamak amacıyla Eğitim Müdürlüğü olarak çeşitli geziler tertip edilmiştir.

İlk gezi 18 Mart'ta Çanakkale'ye olmuştur. Çanakkale 18. Mart şehitleri anmak için teşkilât olarak Çanakkale'ye bu yıl kursiyerlerden 100 kişilik bir gurupla gidilmiştir.



Kursiyerlerle boğaza yapılan geziden bir görünüş.

Diğer bir gezimiz de Edirne'ye olmuştur. Bir otobüs olarak yapılan geziye Edirne'nin çeşitli tarihi yerleri, hudut kapısı, Kapıkule ve sınır boyları gezilmiştir. Diğer bir gezimiz de 200 kişilik bir kursiyer gurubuyla Topkapı Sarayı'na yapılmıştır. Turizm Müdürlüğü'nün yardımıyla Topkapıdan tarihi değerler hakkında geniş bilgi ve malûmat edinilmiştir.

Son gezimiz ise 25 Haziran tarihinde boğaza yapılmıştır. Anadolu'dan gelen Üniversite adayları ve kursiyerlerle yapılan gezi saat 14.00'te başladı. İki tekne kiralatarak gidilen geziye 290 kursiyer katılmıştır. Boğazda çay bahçesine inilerek çay içilmiş ve sohbet yapılmıştır. Dönüş ise heyecanlı bağırılmalar ve sloganlar arasında saat 20.00'de olmuştur.

ANKETLER

Üniversiteye hazırlık kurslarının bitiminde bütün devrelere anket yapılmıştır. Ankette çeşitli sorular sorulmuştur. Anket sorularından ve sorulara verilen cevaplardan bir kaçını aktaralım:

M.T.T.B. kurslarını tercih edişinizin sebebi nedir?

— Maddî gayesi olmayışı ve çok değerli öğretim kadrosuna sahip olduğu için.

Aynı soruya bir başka kursiyer:

— Çünkü özel dershanelere göre daha disiplinli ve yeterli olmasından, biraz da geçen senelerde buraya gelen arkadaşlarının başarıya ulaşmalarından dolayı tercih ettim.

Bir başka anket sorusu da şöyle idi:

— Eğitim Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında düşünceleriniz?

Eğitim Müdürlüğü'nün çalışmalarının çok faydalı olduğuna inanıyorum. Meselelerimize ciddi ve güleryüze eğilmesi sevindirici şey.

Aynı anket sorusuna verilen bir başka cevap ta şöyle:

— Eğitim Müdürlüğü biz kursiyerlere örnek bir rehberlik yapıp ilerisi için faydalı olmaya çalışıyor. M.T.T.B.'ne ve Eğitim Müdürlüğüne de çok teşekkür eder bizlere gösterilen büyük rehberliklerinin devamını dilerim.

REHBER BÜROLARI

M.T.T.B. Eğitim Müdürlüğü kursiyerlerle ilgilenmenin yanında, Anadolu'dan gelecek binlerce Üniversite adaylarını da düşünüyordu. 24 Haziran'da yapılacak genel imtihan için İstanbul şehrine çok fazla sayıda adayın geleceği öğrenildi. Adayların bir çok meselelerine çözüm yolu bulmak için hemen «Rehber bürolar kurdu» İstanbul'daki bütün otobüs ve taşıma için İETT'den bilgiler alınarak adaylara duyuruldu.

İmtihan yerlerini haritada belirterek İstanbul haritası bastırıldı. Bu haritadan adaylar kolaylıkla imtihana girecekleri yerleri bulabildiler. Rehber bürolarının en önemlileri Topkapı, Cağaloğlu ve Hakem iskelesinde kuruldu.

Anadolu'dan gelen talebeler sabahın erken saatlerinde bürolarımıza uğrayıp imtihana girecekleri, kalacakları yerler ve çeşitli adresler hakkında soru soruyorlar ve ellerinde bütün harita ve broşürlerle İstanbul'un yerlisi gibi bürolarımıza teşekkür ederek ayrılıyorlardı.

Ayrıca adaylara kalabilmeleri için çeşitli yurtlardan yerler hazırlanmıştır. Adaylar yurtlarda ücretsiz olarak kalıyor ve üniversiteli ağabeyleri ile tanışıyorlardı. Yurtlara 1300'ün üzerinde talebe yerleştirilmiştir.

İmtihandan bir gün önce her yurttaki üniversite adayları için geceler tertiplendi ve bu gecelerde çeşitli test çözümleri anlatıldı. Moral vermek için çeşitli konuşmalar ve şiirler okundu. «Rehber büroları» idaresini Ahmet Eskinus arkadaşımız ekibini kurarak yurtlarla ve çeşitli kuruluşlarla derhal irtibata geçerek başarıyla çalışmalarını sürdürmüştür.

ÜNİVERSİTE ADAYLARINA REHBER BÜROLARI

Millî Türk Talebe Birliği Üniversite imtihanına girecek adaylara bil-hassa taşradan büyük şehirlere gelenlere yardımcı olmak amacıyla rehber büroları kurmuş, gençliğe yaptığı hizmetlere bir yenisini daha eklemiştir. 280.000 adayın girdiği Üniversite Giriş İmtihanına katılanların çoğu bulunduğu yerden kalkıp başka büyük şehirlerde imtihana girmek mecburiyetinde kalmakta, bu vesileyle de bir çok problemlerle karşı karşıya gelmektedir. Bunların başında kalacak yer ve büyük şehirlerde imtihana girecekler için imtihan yerini öğrenmeleridir. Bütün bu durumlar gözönüne alınarak bütün teşkilâtlara tamim gönderilmiş buldukları şehirde mümkünse birkaç yerde bürolar kurmaları, adayların bütün sorularına cevap verecek ihtiyaçlarını giderecek şekilde çalışmalar yapmaları istenmiştir.

Taşra teşkilâtlarında kurulan bürolarda genellikle adaylara büyük merkezlerde nasıl hareket edeceklerine, nelere dikkat edecekleri söylenmiş, gidecekleri yerlerde Millî Türk Talebe Birliği ile irtibatta bulunmaları söylenmiştir.

İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Elâzığ, Konya, Adana gibi büyük şehirlerde rehberlik çalışmaları çok daha geniş bir çalışmanın içine girmiş en büyük problemi dışarıdan gelenlere kalacakları yer temin etmek olmuştur. Mevcut yurtlarla temaslar kurulmuştur. Birkaç günlüğüne adaylarımız otellere yerleştirilmiş. Hiçbirinin açıkta kalmaması sağlanmıştır.

Genel Merkez olarak İstanbul'da kesif çalışma sonucu takdire şayan neticeler alınmış, imtihan ayı olmasına rağmen arkadaşlarımızın fedakârlık yapmaları neticesinde büyük bir hizmet yerine getirilmiştir.

Genel Merkezde bu işle ilgili olarak İcra Konseyi Başkanlığında Ahmed Eskinus, Abdullah Acar, Fevzi Eryılmaz, Turan Geyik, Mustafa Kocaman, Nusret Bas'dan müteşekkil bir komisyon kurulmuştur.

Komisyon ilk iş olarak Genel Merkez binasında bir Danışma Bürosu kurmuş, oradan Topkapı ve Harem Otogarlarında rehber büroları kurmuştur. Çok sayıda bez afişi ve kartonlarla garajların her tarafı donatılmış herkesin bürolardan haberdar edilmesi sağlanmıştır. Daha önceden gazetler ve radyoyla rehberlik çalışmaları kamu oyuna duyurulduğu için her aday bürolara uğramak ihtiyacını hissetmiştir.

Bürolarda, adaylara imtihan yerlerini kolayca bulabilmeleri için krokiçer verilmekte, ihtiyacı olanlara yer temin etmek üzere Genel Merkeze gönderilmektedir.

Komisyon, daha önceden yaptığı çalışmalarla Konya Yurdu, Vakıflar Yurdu, Antalya Yurdu, İlim Yayma Yurdu ve diğer bazı yurtlarla anlaşarak bol miktarda yer temin etmiş, böylece binlerce arkadaşın yerleşmesi temin edilmiştir. Temiz ve ucuz otellerle anlaşılmış, yurtlara yerleştiremeyenler de buralara gönderilmiştir. İlim Yayma Cemiyetinin Çarşamba'daki İmam-Hatip Yurdundan da geniş bir şekilde istifade edilmiştir.

İmtihandan bir gün evvel bütün yurtlarda programlar tatbik edilmiştir. Bu programlarda konuşmalar, sohbetler tertiplenmiştir. Adaylara moral takviyesi yapılmıştır.

Genel Başkanımız Abit Özmen, Genel Sekreter Recep Çiğ, İcra Konseyi Başkanı Kemal Karadeniz, Asist. Dr. Erman Tuncer bahsi geçen yurtları dolaşmışlar ve çeşitli konuşmalar yapmışlardır. Adaylara içinde buldukları durum, eğitim bakımından memleket gerçekleri anlatılmış, hayatlarının bundan sonraki bölümlerinde ne gibi yol takip edeceklerini belirtmeğe çalışmışlardır.

M.T.T.B. Eğitim Müdürü Ramazan Divleli ve Eğitim Komisyonu Başkanı Ayhan Okyar'da adaylara imtihanında nasıl hareket edeceklerini anlatmışlardır.

Böylece Birlik binası günlerce, binlerce gençlerle dolup taşmıştır. Geniş bir öğrenci kesiminin memleket gençliğinin tek temsilcisi M.T.T.B. yi tanımaları temin edilmiş oluyordu. Öyle ki M.T.T.B.'nin bu faaliyetlerini çekemeyen bazı teşekküller, bu çalışmalarını sabote etmeğe varıncaya kadar türlü desiselerle girmişlerdir.

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

Millî Türk Talebe Birliği Kültür Müdürlüğü 52. Dönem Çalışmalarına Üniversitenin öğrenim yılına girmesi ile birlikte başlamıştır.

Kültür Müdürlüğü Yüksek Tahsil Gençliğinin fikirde ve idealde Millî fikri temsil edebilecek bir gençlik haline gelmesi ve kültürümüzün yabancı tekellden kurtarılmasının gereğine inanarak çalışmalarını yürütmüştür.

Bozulmuş ve yıpratılmış bir fikre sahip gençlikten gelecek için hiç bir şey beklenmeyeceği gibi, kendileri gerçek varlığı temsil edenleri de tanımayacaktır. Teşkilâtın konferans, seminer, açık oturum ve özel gecelerin organizesini yapan ve yürüten Kültür Müdürlüğü çalışmalarında millî fikri yapımızı en ideal şekilde dile getirmeyi gaye edinmiştir.

SEMİNERLER

Öğretim yılı başlamadan çok önce seminerler başlamıştır. Başlayan bu seminerler, umuma açık olmaktan ziyade teşkilâtta görev alan arkadaşların yetiştirilmesi, teşkilâtın ruhunu iyice hazmedebilmeleri için tertiplenmiştir. Bir nevi hizmet içi eğitim şeklindedir. Bu seminerler aşğıdaki kişiler tarafından verilmiştir.

MAZHAR ÖZMAN :

Kıymetli Hocamız Doç. Dr. Mazhar Özman'ın 14/9/1974 tarihinde verdiği seminere Müdürler, Müdürlükte çalışan arkadaşlar ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlar katılmışlardır. Özünü kişisel münasebetlerin teşkil ettiği bu seminerde hocamız gerçek saadete erişmenin yollarını anlatmış, başarılı olabilmek için mutlaka etrafımızdaki kişilerle temasta bulunduğumuz insanlarla münasebetlerimizi çok iyi ayarlamamız gerektiğini, teşkilâttaki çalışmalarımızda da muvaffak olabilmemiz için bunun şart olduğunu belirtmiştir. 2 saate yakın devam eden seminer, sorulu cevaplı şekilde konuşmalarla son bulmuştur.

ERMAN TUNCER :

27/10/1974 günü akşamı saat 19.00 da M.T.T.B. 48. Dönem Genel Sekreteri Asist. Dr. Erman Tuncer de «İçinde bulunduğumuz gençlik problemlerinin çözümü» mevzulu bir seminer vermiştir. Konuşmasında genellikle Dünya Gençliğinin içinde bulunduğu bunalıma değinen Erman Tuncer, daha sonra Türkiye'deki duruma değinmiş, memleketimizdeki çeşitli gençlik hareketlerinden bahsederek, gençliğin üzerine oynanmak istenilen oyundan bahsedilmiştir.

Konuşmasını M.T.T.B.'nin Türkiye'deki Milliyetçi ve Mukaddesatçı hareketteki rolünü, bu rolü yerine getirmemesi için ne gibi plânlar hazırladığını, hangi kösteklemelere başvurulduğunu anlatarak bitirmiştir.

HÜSEYİN COŞKUN :

5/11/1974 tarihinde M.T.T.B. 49. Dönem Genel Sekreteri Avukat Hüseyin Coşkun «Teşkilâtçılık» mevzulu bir seminer vermiştir.

Konuşmasına M.T.T.B.'nin ümumi stratejisinin, bizim cepheye geçişinden beri izlediği politikayı, çalışma prensiplerini anlatarak başlayan Hüseyin Coşkun, «Başarıya ulaşmanın tek sırrı insanları sevmektir. Sevibesini bilmeyen kimselerin hayatta muvaffak olmaları mümkün değildir. Bilhassa teşkilât ve cemiyet çalışmalarında başarının sırrı, kişilerin psikolojik durumlarını çok iyi bilmek, onlarla münasebeti ona göre ayarlamaktır.» demiştir.

Hüseyin Coşkun, konuşmasına anlattığı hususlara dair canlı misâller vererek son vermiştir.

ABDURRAHMAN ŞEREF GÜZELYAZICI :

14/11/1974 tarihinde muhterem büyüğümüz, İstanbul Müftüsü Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı Teşkilâtta görevli kalabalık bir arkadaş topluluğuna çok güzel bir seminer vermiş, tatlı bir sohbet yapmıştır. Hocamız sohbetinde genellikle İslâmın inceliklerine temas etmiş, «Bütün huzursuzlukların, telaşların kaynağı İslâmı gerçek mânâsıyla bilmememizdir.» demiştir.

İki saate yakın devam eden sohbet toplantısı arkadaşların hocamıza sorduğu soruların cevaplandırılmasıyla son bulmuştur.

17/3/1975 günü akşamı Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı ikinci sohbetini yapmış, değişik mevzularda konuşmuş, tasavvuftan bahsetmiş karşılıklı konuşmalar olmuş, soruları cevaplandırmıştır.

İSMAİL KAHRAMAN :

3/2/1975 günü akşamı saat 18.00 de 48. Dönem Genel Başkanımız İsmail Kahraman kalabalık bir arkadaş topluluğuna birbuçuk saate yakın bir konuşma yapmıştır. İsmail Kahraman, konuşmasında M.T.T.B.'nin bundan 5-8 yıl önce Üniversitelerde giriştiği fiili hareketlerinden bahsetmiş gerektiğinde her an için teşkilâtın bu tip sokak hareketlerine dur diyebilecek güçte olduğunu, fakat şimdilik buna bir fayda görülmediği için girilmediğini söylemiştir.

«M.T.T.B. sağ cephede bir santraldir. Kararlar buradan verilir. Dışarıda tatbik edilir. Bu teşkilât bütün kuruluşların üstündedir. Birleştiricidir. Denetleyicidir.» demiştir ve konuşmasını «Teşkilâtın kıymetini iyi anlayalım, buradaki vakitlerimizi iyi değerlendirelim. M.T.T.B. bir mum gibidir. Nasıl ki mum dibine ışık vermez, fakat etrafını aydınlatırsa burası da öyledir» diyerek tamamlamıştır.

İSRAFİL ŞİMŞEK :

24/12/1975 tarihinde M.T.T.B. 51. Dönem Genel Sekreteri İsrail Şimşek de verdiği seminerde, hizmet için eğitim çalışmalarına bir yenisini daha eklemiştir.

Konuşmasının özünü genellikle M.T.T.B.'deki çalışmaların kişiye ne kazandırdığını teşkil eden İsrail Şimşek özetle şunları söylemiştir;

«İnanığımız dâvâ açısından önemli olan, kişinin yetişmesi, olgunlaşmasıdır. Şahsiyetinin, karakterinin gelişmesidir. Ne kadar çok iş yaparsak yapalım çalışmalarımızın bu yönde bir faydası yoksa hiçbir kıymeti yoktur.»

UMUMA AÇIK SEMİNERLER

KADİR MISIROĞLU :

2/1/1975 tarihinde tarihçi, yazar Milliyetçi ve Mukaddesatçı Gençliğin, yakın tarihimiz üzerindeki çalışmalarından iftihar duyduğu Kadir Mısıroğlu M.T.T.B. seminer salonunda çok kalabalık bir dinleyici topluluğuna «Lisan» mevzuunda bir seminer vermiştir.

Bütün yönleriyle ve tarihin seyri içinde ele aldığı lisan mevzuunun ne kadar önemli ve bir milletin hayatında ne kadar önemli olduğunu anlatan Mısıroğlu bizi tarihimizden, ecdadımızdan koparmak, öz kültürümüzle olan irtibatlarımızı kesmek için yabancı güçlerin işe lisanımızı bozmakla başladıklarını» söylemiş ve gençliğin dikkatini hassasiyetle bu konuya çekmiştir.

ünde gördüğünü söylemiştir. Günümüz gençliğinin hastalığını güzel teşhisleri ile dile getiren Erman Tuncer «Hastalığın Batıdaki Tezahür Şekilleri içki, esrar ve Homoseksüelliğin gelişmekte olan ülkelerde ne olduğu bilinmeyen sosyalizm ve demir perde diyarlarında ise utanç duvarları olmuştur» diyerek konuşmasına devam etmiştir.

«Biz denencmiş denemeyeceğiz, çünkü bunlar felâketin dışında hiçbir şey getirmemiştir. Biz bu noktada kendimize dönecek ve üçüncü bir yol arayacağız. Bu şekilde hakikatı ve selâmeti bulacağız. Örnek yaşayışımızla bu medeniyeti insanlığa yeniden öğretecek ve bütün insanlığı ebedi saadet yoluna kavuşturacağız.» diye konuşmasına son vermiştir.

MUSTAFA MÜFTÜOĞLU «YAKIN TARİHİMİZDEN GERÇEKLER»

23/11/1974 günü Tarihçi ve Yazar Mustafa Müftüoğlu yakın tarihimizden gerçekler konulu bir konferans vermiş, kalabalık bir dinleyici tarafından ilgiyle izlenmiştir.



M. Müftüoğlu «Yakın Tarihimizden Gerçekler» mevzuolu konferansını verirken

Konuşması boyunca hak ve hakikat aşığı aydın bir gençlik kitlesinin sık sık tezahüratına muhatap olan kıymetli tarihçi, yakın tarihimizin gizli kalmış ya da tersyüz edilmiş bir çok hakikatlarını gün ışığına çıkararak, cüceleri dev, devleri cüce yapanı, tarihin ayıbını suratına yapıştırmıştır.

Müftüoğlu konuşmasında, gerçek tarih yazılıncaya kadar bir çok gerçeklerin gizli kalacağını belirtmiş, «Şimdiye kadar hep mevcut siyasi

KADİR MISİROĞLUNUN İKİNCİ SEMİNERİ :

9/1/1975 tarihinde Kadir Mısıroğlu, geçen haftaki seminere aynı mevzu ile devam etmiştir. «Batı toplumu ile Doğu toplumu arasındaki en belirgin fark, birinde sıkıntının, diğerinde huzurun hâkim olmasıdır. Bu fark her kültür unsurunda görüldüğü gibi yazıda da kendini gösterir» diyerek konuşmasına son vermiştir.

SAFAHAT SEMİNERLERİ

Safahat üzerine hassas çalışmaları bulunan Ertuğrul Düzdağ, üstüste bir kaç hafta devam eden safahat üzerine seminerler vermiştir. Bu seminerlerden ilki 18/1/1975 tarihinde, ikincisi de 22/1/1975 tarihinde, üçüncüsü de 25/1/1975 tarihinde yapılmıştır.

Konuşmasında bilhassa safhatın mevcut baskıları üzerinde hatlara dikkati çekmiş, Akif'in bazı şirlerinin yanlış anlaşıldığını söylemiştir.

KONFERANSLAR

ASİSTAN Dr. ERMAN TUNCER «GÜNÜMÜZ MESELELERİ»

16/11/1974 günü M.T.T.B. Konferans Salonunda çoğunluğunu Üniversiteye yeni giren arkadaşların teşkil ettiği muhteşem bir topluluğa günümüzün meseleleri mevzulu bir konferans vermiştir.

Erman Tuncer, konferansında günümüzün meselelerini dile getirirken insanlığın içtimaî yapısında meydana gelen hastalık ve problemlerin topyekün insanlığı tehdit ettiğini tek çarenin ise Hak Nizamının teessü



As. Dr. Erman Tuncer «Günümüz Meseleleri» mevzulu konferansını verirken

güçlerin arzusuna göre olaylar nakledilmiş, bu gün bundan 70-80 yıl önceki dünya devletleri arasında dördüncü sırayı alırken bu gün son sıralara düşmemize sebep olanlar, bizi kendi öz kültürümüzden, şanlı tarihimize olan bağlarımızdan koparanlar birer kahraman gibi gösterilirken, neden bu millete, büyük hizmeti geçmiş kişiler, sırf kültür emperyalizmine karşı koydular diye unutulmaya mahkûm edilmek isteniyor. Hainlik suçuyla itham edilmektedirler» demiştir.

«Güneş nasıl balçıkla sıvanmazsa bugün hâlâ bir kor gibi tazeliğini muhafaza eden gerçeklerde kül ile örtülemez.» diyerek konuşmasına son vermiştir ve dinleyenler tarafından soru yağmuruna tutulmuştur. İzaha muhtaç bazı noktaları da açığa kavuşturmuştur.

ÜSTAD NECİP FAZIL KISAKÜREK

M.T.T.B.'NE TARİHİ BİR GÜN YAŞATTI

1974 yılının 30 Kasım akşamı M.T.T.B. tarihi bir gün daha yaşıyor. O gün mahşeri kalabalıktan, onbinlerle ifade edilen genç topluluğundan, evet genç sayılmayanların pek bulunmadığı, bahçeleri, dış kapıyı da dolduran insan seli tarafından binanın çökmesinden korkuluyordu.

Evet... Büyük Doğu neslinin hamisi, Mukaddesatçı Cephenin fikir kılıcı, acaba dört yıllık aradan sonra ne zaman konuşacak diye hasretle beklenen Üstad Necip Fazıl Kısakürek konuşacak, fikir âleminden ziyafet çekecekti.

M.T.T.B. Tiyatro Müdürü Mustafa Uysal'ın takdiminden sonra Üstad özetle aşağıdaki tarihi konuşmasını yapmıştır :

«Sevgili gençler; dört-beş yıldır şu topluluk nizamı içinde buluşamadık. Hasretiniz bende devamlı yaşadı. O günden beri ben biraz daha ihtiyarladım. Sizse gençlik ifadesiyle daha tazeleştiniz. Fakat bende ihtiyarlamayan, son nefesine kadar devam edecek ve ondan sonra ruhum içinde kalan birşey olmak lâzım. İşte o şey dört sene sonra yine bu nizam içinde bu dünyaya ait aksiyon hevesi içinde beni size ve sizi bana kavuşturuyor. Sizi tanıyorum alınızdaki kartopu halinde olan iman nurundan tanıyorum. Allahın selâmi üzerinize olsun.

Bu konferansın ismi bilânço değil, önce onu kararlaştırmıştık, ama baktık ki ardında banka var. Onun için bu konferansın ismini hesaplaşma koyduk. İki dünya var içimizde. Biri dış dünya, biri doğrudan doğruya içimizin iç dünyası. İnsan bu iki dünyaya karşı, nefsiyle ve iç dünyasıyla hesaplaşma... En büyük dâvası bu insanın... Hesaplaşma... İşte ruhçu ve maddecî sistemin görüşleri!.. Maddeciler dış dünyayı tanırlar iç dünyayı tanımazlar. İç dünyaya bağlı ruhçalardan dış dünyanın bütün anah-

tarını ruhta kabul ederler. Maddeciler görenleri gören vasıtaıyla görmezler. Görüneni kendi kendine görünüyor zannederler. Maddenin, madde hareketlerinin, insan idrakinde bir çizgi halinde olduğunu bilmezler. Ruhu kabul etmediğimiz an zaten ne varlık vardır ne yokluk, derhal en büyük problemle karşı karşıya geliriz. İçimizle ve dışımızla hesaplaşma... Kâinatın nizamına, aklın uzandığı ve uzanamadığı bütün nizamları içine alan, kâinat efendisinin bir hadîsi bu hesaplaşmayı ne güzel izah eder. «Hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekiniz» Bu şiiri, mânânın bu şiirini, demin arkadaşınız söyledi :



Üstad Necip Fazıl Kısakürek konferansına başlıyor

Tırnağı en yırtıcı hayvanın pençesinden
Daha keskin eliyle başını ensesinden
Ayırıp o genç adam uzansa yatağına
Yerleşirse başını iki diz kapağına
Soruverse ben kimim ve bu hal neyin nesi
Yetiş... yetiş ey ulvi varlık muhasebesi.

Buna memuruz. Öteden beri eksiğimizde budur. İlâmın aşkını kaybeder gibi olduğumuz devirlerden. Artık İslâm'dan şüphe başlayan tanzimat sonrası devre kadar nefis muhasebesine karşı olduğumuz gibi, ondan sonra da delâletlerin tescili altında bir şey olmuş olmanın vehbi içinde büsbütün bu muhasebeden uzağız. Bu kadar mukalîti oldukları garbâ bak-salar, orada nefis muhasebesine sahip olmayan san'atkâra, san'atkâr demezler. Âlime, mütefekkie derhal nefis muhasebesini sorarlar. Misâller çok. Bizde en büyük, misâl İmamı Gazâlî Hazretleri, ondaki yırtıcı, yapıcı nefsinin eritici, nefis muhasebesi var. O kadar muhasebeye tabi tutar kendisini, dünyanın en büyük ruh buhranına düşer ve der ki aklımı o kadar gerdim... Gerdim... Gerdim, kopacak hale getirdim akıl mahduttur ve Peygamberlik tavrı aklın ötesindedir ve herşey Reşûlun ruhaniyetine iltica etmek, onun kokusundan nefes almaktan ibarettir. Öyle yaptım ve kurtuldum. Tanzimattan beri gelen san'at eserleri muhasebeden yoksundur. Bu ruh muhasebesi eksikliği size bir damga gibi iyiyi kötüden ayırmayın ölçüsü olsun. Tanzimattan beri gelen san'at adamlarından kendisi 87 yaşındayken ben 27 yaşındaydım. Abdülhak Hamidi gösterebiliriz. Birgün buna sordum. Dedim siz hiç böyle bir buhran yaşadınız mı? Rize'deyken böyle bir kriz yaşamış, dağlar çıkmış, sonra bir de baktım ki der, çıkmıyorum bu işin içinden. Kalabalık nereden gidiyorsa oradan gideyim dedim ve dağdan indim. İşte yarım kalan Abdülhak Hamit, bir konferansında belirttiğim gibi. Eğer Abdülhak Hamit, cemiyet alanında verdiği iç savaşı sonuna kadar götürseydi! Kalabalıklara inmek değil, arkasından kalabalıkları çekecekti. İstenilen seviyeye varsaydı. Beklenen büyük san'atkârı.

Garpta tümen, tümen bir Göte, bir Paskal, bir Tolstoy bütün bu yoldan geçiyor. Kâinatta muhasebesiz bir insan yok. Bizde bu yok ve dikkat edin, Kanunî devrine kadar bu nefis muhasebesi bizde var. Ondan sonra yok.

Üstad, bundan sonra çileli yıllarını anlatmaya başladı.

Ben ilk çilemi 1934'te geçirdim ve Abdülhak Arvasi Hazretlerini tanıdım. Bütün kâinatım elimden alındı. Sokakta kaldım. O hale geldim ki, topuğuma bastığım zaman, ağızım dünyanın kışını çekecek kadar içeri gidecekti. Bundan yine onların ruhaniyetiyle kurtuldum ve aradan 4 sene geçti. 1938 sosyal plâna, bu muhasebe sonunda kendimi cemiyet plânına

intikal ettirmek ve iç âlemimin hasretinin mimarlığını yapmak cehtine düştüm. O sırada bir hâdis oldu. Halk Partisinin gazetesi Ulus, bir Millî Marş yarışması açtı. Bana müracaat ettiler. Ben o zaman renklerimlen, çizgilerimlen belli değildim. Sen yaz dediler. Ben de dedim ki has isim geçirmek suretiyle yazarım dedim. Yazdım. Allaha şükürler olsun ki merkezine kadar götürülemedi ve o, Büyük Doğu Marşı olarak kaldı. Bir geceyi hatırlıyorum. 1943'te bir gece, İstanbul'un bir köşesinde Beylerbeyinde, bir kaç genç etrafımda, bütün bir gece sabaha kadar konuşulan ve göz yaşlarıyla yola çıkılan bir gece ve onun peşinden 1943'te ilk Büyük Doğu çıktı. Bu ilk çıkış, Büyük Doğu, zayıf ve kekeme bir ses getirdi. Demin arkadaşınız çok güzel isimlerle tarif etti. Cumüdiye, Buz Dağı o devir Buz Dağı devriydi. Görünürde bir şey yoktu. Her şey donmuştu. Söylediğim gazetede Allah ve Allah'tan bahsetmek yasaktır diye bir tamim geldi. Ben o zaman Akademiye Garp Edebiyatı Hocasıydım. Bunu bir Fransız gördü, bu tamimi ve dedi ki: Yeryüzünde hiç bir hükümet ve hiç bir rejim bu kadar alçalmamıştır.

O zaman bir hâdis neşrettik. Böyle odanın baş köşesine değil de bir kenarına sıkıştırılmış gibi gayet mahcup, gayet mütevazî bir köşede bir hâdis mealî: «Allah'a itaat etmeyene itaat edilmez.» Hemen tuttular gazeteyi kapadılar. Vekiller Heyeti kararıyla o vakit selâhiyet vardı ve beni hoca olduğum için askerden muafım. Tuttular asker ettiler. Eğridir Dağlarına sürdüler. Sürerken de şöyle birşey yaptılar. Müessesemin mes'ulü bana Mariften gelen bir yazı gösterdi. «Büyük Doğu ile hocalık arasında bir tercih yapmamı ihtar ederim.» Ver bir kâğıt kalem dedim. Kâğıdı kalemi aldım yazdım: «Maarif Vekâletine, 50 kûsür kişilik sınıfımdan, ziyade bütün vatan sathını kaplayan talebelerime hitap etmek üzere hocalığı bıraktığımı ihtar ederim.»

Aradan kısa bir zaman geçti. Hepiniz bilmeniz lâzım 1945'te Sanfransico'da Amerika'da bile cebri hürriyet telkin edildi. Bu nasıl hürriyettir ki zorla gelir. Neden hür olmak istemiyorsun? Yeri gelince tarif edeyim ve biz o zaman 1945'te işte ilk sesimizi bulduk. Evet Hürriyet! Emil Gage meşhur Fransız mütteffekiri derler. Bu hürriyet teranesi nedir? Hangi hürriyet kendisine zıt hürriyeti kabul eder. Şimdi ben bir hesaplaşma bilânçosu içinde, bu kadar mücerret mefhumları size anlatmak istemem. Evet bu hürriyet ki sana zıttım diyene söz hakkı vermez. Hürriyet midir ismi? Bari esâret olsa, sırası gelmişken söyleyeyim. Bizim formülümüz hazır. Hürriyet, vicdanilik demektir. İnandığını müdafaa demektir ve inanma demektir. Demek ki hürriyet bir vasıta, bir metod oluyor. Bu metodun büyüklüğünü Allah bizzat kelâmında söylüyor: «Dinde ikrâh yoktur.» Şu halde Hürriyet ne oluyor? Hakikate esaret oluyor. Hürriyet en

ulvî esarettir. Hakikate tâbi olmanın esaretidir, yani hürriyetin ta kendisidir. İşte gaye olan hürriyet!..

Bunu anlatabilmek çok zor. 1945'te biz bir kaplumbağa gibi, başımızı kabuğundan dışarı çıkardık ve dayandık. Meşhur devletin vasfı sağırlık. Birden şöyle bir mukabele gördü. Kapağımızda kocaman bir kulak koyduk. «Başımızda kulak istiyoruz» diye yazdık. Bunu mahkemeye vermezlerdi. Ne yapsınlar? Yaşasın örfi idare, hemen kapatılar ve beni de «Sır» isimli piyesimden «kanlı ihtilâl yapacak» sıfatıyla örfi idare mahkemesinin karşısına çıkardılar. Nesiller ilerledikçe ki bizim neslimiz inşallah perkleşe, perkleşe gidiyor. Onların nesli de eskiden kalma hissi üstünlük kaydederek gidiyor. O devirde bu mahkemem yarım celse sürdü. Beraat ettiler. Ne acı tecellidir ki, örfi idare kalktı. Beni sivil mahkemeye verdiler ve sivil mahkeme beni hapis etti. Evet, şimdi çok enteresan bir noktaya geldik. Bu bahsettiğimiz devirlerin bir çok kahramanı şimdi toprağın altında ve bizde bir kaide var. Bir kanun... «Ölüleri hayır ile yâd ediniz.» Bunu delâlet gerektiği her zaman karşımıza çıkarır. Bu mu İslâm ahlâkı? Cevap: Bu hadis «Ölülerinizi hayırla yâdedin» hadisidir. Ölüleri değil ve bizim bugün, şu gördüğünüz manzarayı, meydana getiren hiçbir sağ ile alâkamız yoktur. Bizim intikamımız ölülerden dir.

Bir maddî bozgun çığırımız var. Kara Mustafa Paşa tarafından açılır, belki mazur bir insan. Bir de mânevî bozgun çığırımız var. Mustafa Reşit tarafından açılır. İki Mustafa. İşte bunlar boyunca gider bu iş. Kapatıldık. Dünyanın çilesini çektik. Evimize gelen sütçüye paramız olmadığını söyleyemedikte kızardık mı ne oldu adam bir ay sonra geleyim dedi. Bu devirde beni devrin temsilcisi çağırıldı. Bir deste binlik sundu. Ya bu yahut, bütün kuvvetimizle sizi tevkife memuruz. Tevkif durdurma demektir.

Ben dedim ki, ben de yaptım size ki bana bunu teklif etme cesaretini buluyorsunuz. Kalktım. Ayrıldım. Trene bindim. İstanbul'a indim ve tevkif edildim. Çile... Çile... Çile ve 1947'deki çıkışımız. Oraya Rıza Tevfik'in bir şiirini koydum. Rıza Tevfik orada bir figür, rolü yok. Şiir. «Abdülhamidin ruhaniyetinden istimdat.» Hemen mitingler başladı. O devrin parasıyla 115 bin lira sarfetmişler mitinge. Bugünün milyonu. O zaman şu güzel gençlik, terbiyeli bir rejim gramofonu halindeydi. Bu gördüğünüz altı tane sütunda, altı okun mümessili! Ve beni tevkif ettiler. Savcının bir sözü vardı mahkemede «Tevkife lüzum yoktu, biz hayatını kurtarmak istedik» yani beni parçalayıp parmaklıklar arasında koyacaklar. Zaman gençliği oydu ve henüz bizden eser yoktu. Belki vardı. Ama onlar 32 dişini gömmüş aralamaklı bir sükût içindeydiler. Meydan yerinde yoktular. O gençliği arıyorduk. Hani bazı şişelerin içinde bir yeni-

lik olur. Salatalık, şişenin ağzından büyük bir onu çıkartmaya çalışıyor-
duk, şişe yutmuş salatalığı. Kırmadan ağzını nasıl çıkaracağız ve ilk hap-
simiz 20 yıl beraat ettik. Beraatımızı tasdik ettiremedik. 1949 ve Büyük
Doğu Cemiyeti Kayseri ilk şubesi. Orada bir genç çıktı. Meşhur Sakar-
ya Destanını okudu. İstanbul'a giderken dostuma dedim. Beni trenden
indiğim zaman tevkif edecekler. Trenden indim ve beni tevkif ettiler.
1950 senesine doğru gidiyoruz. Demokrat Parti devri. Beni içeri attılar.
Zevce mi de atılar. Bereket ki bir kaç tabip dostum imdadıma yetişip
beni hastahaneye kaldırdılar. Demokrat Parti devri af kanunu ve hapis-
ten çıkış. 1951 ortada Demokrat Parti bu ne garip partidir. Kat'iyen bu
partiyi anlamaya imkân yok. Bu parti bilmez ki, hiç bir zaman kendisi,
kendi müsbetiyle gelmemiştir. Tıpkı tekne gibi. Halkın, Halk Partisini
devirmesiyle gelmiştir. Onun pasından yosun gibi yukarı çıkmıştır. 1950
de devrin Başbakanı İzmir'de bağıyor: «Bu memleket Müslümandır.
Müslüman kalacaktır. Müslümanlığın bütün icapları yerine getirilecektir.»
Sovindik. Eğer sen sözünde samimiysen, biz senin arkadayız. Fakat ar-
kası numara çıktı. Beni Müslümanların gözünden düşürmek için bir de
plân hazırlandı.

Ne demektir, demokrasi. Menşeyini bile bilmezler onun. Demos Kra-
tes. Evet, halk, haklın idaresi Liberalizmle o karıştırılır, oysaki Liberalizm
Liberal'den gelir. Liberalizm ferde hitap eder. Onun için bu iki mefhum
karıştırılmamalıdır.



Üstad N. Fazıl, konferansından sonra kendi şiirini dinliyor

Şimdi demokrasi halkın isteği olduğuna göre, halk kötüyü isterse ne
olacak halimiz. Halkın içinde bir hak bu demokraside yoktur. Tıpkı fel-

sefede olduğu gibi. Felsefe «Hakikati başı boş arama sistemidir.» Bizim
rejimimiz olsa felsefeyi üniversitemizde, peşin hükümlerle okuturuz. Bakın
ne kadar batıl olduğunu görün dünyada. Batılın kaç şubesi var bunları
tanımak için okuturum. İslâm'da ise bağlı hakikat vardır. Hakikate bağlan-
dıktan sonra serbest çıkış yoktur. Onun hikmetleri vardır ve onun ismi
felsefe değildir. Bir rejim ki İmam-ı Rahbeniye, İmam-ı Gazali'ye bir rey
selâhiyeti verir. Düşünün ki, dokuz kişi yan yana üçü Rabani, Gazali, Gey-
lanî, bunun altı tanesi ret işe, üçünün kafası gider.

Bir ağaç ki onun köküne el atmadan kurutmaya imkân yoktur, atma-
dan da o kurutulamaz. Bir Peygamberimizin hâdisini göz önüne alarak
«Harp Hudadır» prensibine sarıldık ve belki içlerinden bir kaçını çalarız
dedik ve 1952 Büyük Doğu, gidiş iyi idi. Fakat bir zaman sonra emir yük-
sek makamdan geldi diyerek kapatıldık. Bununla da kalmayıp, Mende-
res'in beni gayesi uğruna kullandığı söylendi. Ben de «N. Fazıl» kullan-
maya çalışır, eğer alt edemezse bırakır, dedim.

Malatya hâdisesindeki durum şundan ibaretir: «Bir mantar taban-
cası patlattılar. Bir fincan kan akmadı ama 500 seneye mahkûm oldular.
Aradan zaman geçti. Beni de içeri attılar. Niçin? dedim. Çünkü bunlar
senin yazılarından ilham aldılar. Malatya hâdisesi, hâdiseler olarak mühim
değil. Malatya hâdisesi aksiyonunu ariyan gençlik zümresinin çilesidir.
Bunları hep söylüyorum ki gelecekteki Malatya hâdiselerinde tebrübeniz
olsun diye. Evet bu, buydu. Bir aksiyon kabarması, valilik oynaması gibi
garip oyun oldu ve Adnan beyi de 180 derece döndürdü. Benim de o
zaman «Elveda Menderes» yazım çıktı.

Bütün basın, tâ başladığı günden bugüne, tıpkı partiler gibi, başladı-
ğı günden bugüne ruh kökümüze zıt dâvada ve bana karşı hepsi, eğer
elimde kibrit kutusu kadar bir nesir görseler kaçıyorlar, susuyorlar. Hap-
se girdin mi hep bir ağızdan bağıyorlar. O kadar ki birgün buraya Mı-
sırlı, Eski Osmanlı Hanedanı'ndan bir prenses geldi ve bir gazete «Necip
Fazıl bu prensenin para istedi» diye yazdılar. Bana ertesi gün bu ga-
zetedeki aynı adam geliyor ve bir küfe sigara getiriyor. Bunu yaptıktan
sonra, aman efendim diyor. Prensese valiye gitti. Biz Necip Fazıl'ı Mısır-
da heyecanla alâkayla takip ediyoruz. Böyle bir talep yoktur, aksine bu-
nu sizden biri bize söyledi, diyor. Bir küfe sigarayı da bize ikram olsun
diye getiriyor. Ben bir küfe sigarayı katillere dağıttım ve çıkınca da yaz-
dım: «Katiller bile içmedi sigaranızı» diye... Cemiyeti kapattık. «İyi et-
tik. Çünkü biz bu işin şakasını gütmüyorduk. Başlarına kaka gelen acı
ciddiyetimizi temsil ediyorduk. Bir yanlış adımla sehbaya çekilebilirdik.
İstrap... İstrap... İstrap...

Malatya müdafaasında tavanlar sarktı fakat tesir edemedik. Meşhur
Amerikan radyolarının bile verdiği bir müdafaam var ve bu hareket be-

nim yazılarımdan mı oldu yoksa kendi başına bir hareketmiydi. Hakime dedim ki: «Siz dahil, hepimiz bu hareketten davacısınız, ben davacı değilim, zira ben tertip etseydim böyle enayice tertip etmezdim. Böyle yarım fincan kan akmazdı. Ordan belli ki benim eserim değil, bu olay. Sonra ben eğer bir davayı temsil ediyorsam, o davaya bağlı 100.000 tane adamım var. Biri üzüm satın alırken «behey insafsız Allahtan kork» dese, onu duyan başka biri üzümcüye vursa, Allahtan kork diyen mi mes'uldür? Ve şöyle dedim mahkemede: Dünyada kıskançlığın en büyük eseri Şekspirin «Otello'su»dur. Bir adam karısını vursa ve cebinden Otello çıksa, —bir savcılar vardı, kaytan bıyıklı—, dedim; şu emprezaryu kılıklı —emprezaryu diye bar artisti toplayana denir— ve kaytan bıyıklı, savcı Şekspir'in iskeletini tevkif için Londra'ya müzekkere mi yazacaktı? İstirap... İstirap... İstirap... Bir türlü olamıyoruz. Şişeden o maddeyi çıkartamıyoruz. Ya şeyi kıracaksınız, yahutta bir sihirli değnek bulacaksınız ki çıksın. Bir yıl 3 gün hapisnede nabzımızı saya, saya bekledik. Günün birinde bir düdük çaldı hapisnede... Hani tavukları nasıl küme atarlar. Kümes... kümes... kümes... herkesi içeri atılar ve ben bekliyorum. «Siz durun» dediler ve o Emprezaryu kılıklı savcı, önümde eğildi. Müdüriyete buyur etti. Müdüriyete girdim ki, muazzam bir adam oturuyor. Orada ve bir celse sonra çıkacaksınız dedi! Peki dedim. Utanmıyacak mısınız bu kadar müdafaadan sonra beni bırakmaya? Çıktık... Bu devrin misalleri yeryüzünde hiç bir yerde gösterilemez. O yamalı bohça. Bir türlü Allahın nâm mütênâhi fırsat verdiği insan eline, Adnan bey bulamıyor. Panalini bulamıyor!.. Ve fikirden korkuyor vicdanı olan adam. Eğer mümin öldüyse, ona inanır gibiyim, şehittir... Çünkü hatalarını bol ki Allah dünya yüzünde ödetti. Böylece tezattan, tezada yuvarlanıyor.

1954'te Büyük Doğu haftalık çıkıyor. Kapağına bir işleme koyduk. Yeşil bir işleme, üstünde Osmanlı damgası var. Vay efendim saltanatçı diye kapatılar. Savcıya yanına kadar gelip aşağı iner misiniz. Ne demektir bu efendim, dedi. Müdafa... Aşağı kadar ineceksiniz. Ve gösterdim. Bakın işte hâlâ kapınızda duruyor o arma, kapınızın resmini koyunca saltanatçı mı oluyoruz? Bunu hikâye olsun diye dinlemeyiniz. Nerden, geldik nereye gidyoruz ve işte şişenin içindeki o şey, bu gençlik fıskırdı. Bu devirde, o devirlerden de beter tezatlar içindeyiz.

1956 da yine günlük gazete ve Örfi İdare kapattı.

1958 yine hastayız, tutmayan bir taktik. Menderes hikâyesi. Adamda vicdan var fakat kapılmaktan kaçıyor. Benden bucağ bucağ kaçıyor. Muhasebenden kaçıyor.

Niçin teşkilâtlanacağız soru büyük. Teşkilâtlanamıyoruz. Çünkü biz devayı masif, son olarak ortaya koymuş bulunuyoruz. Bunun teşkilâtı korkunç bir şey. Hasretimiz ise teşkilâtlanmak. Bir fikir kulübü kurmak istiyoruz.

Biz şundan da korkuyoruz. Çünkü açılıp kapanmak, ümitlerin suya düşmesi de var. Öbür taraftan fikir çok aziz korkmuyorum. Zira o, ruhlar içinde kalıyor. Ben Büyük Doğuyla çok meşgulüm. Öyleki hayatımı unuttum. Hiç bir muharririm yok. Yalnız başıma, o bütün küfre karşı tek ben.

Sonra baktım ki memlekette bir sam yeli esti ve memlekette idrâk kalmamıştı. İstidâd da kalmamıştı. O devirde Bolu Dağlarındaki meşhur tevkifimiz. O zamanın beceriksiz, idaresi, bugünün becerikli idaresinden de daha kuvvetli, 1950 son vade, 1960 ta son vade dedim ve patlıyan patladı. Tevfik İleri, imanını yakından gördüğüm tek adam desem yeridir ve bir gece hepinizin bildiği «İhtilâl, yahut gece baskını» şaşırdım kaldım. Bir ihtilâl, kendisine bir zemin ararsa, bu zemin bizde hazır ve buldu. Bir de gördük ki ihtilâl yokluğun cephesinde.

İhtilâl, ihtilâl tekniği bakımından nasıl olmalıydı. Ben ona şöyle bir söz buldum: «Yoğurttan bir hükümete, mukavvadan bir hançer soktular gitti.»

Malatya müdafaamda hakime dedim ki «Dantonu bir gecede hususi kanun çıkartarak astılar» fakat kanun çıkarttılar. Beni Bendderesinde vurdurabilirsiniz. Şunu, yapabilirsiniz. Fakat umumi mevzuat içinde, umumi bu fahişeliği istiyemezsiniz.

64, 66, 68'de Büyük Doğu'lar, bir fikir kulübü kurmak istedik ve fırsatı sonucu kuramadık. Teddütlü bir nokta ortaya çıktı.

Bu arada İslâm sermayesi ve Müslüman-Türk Esnafı, bu büyük bir problemdir. Bizde nesiler boyunca, İslâm Davasının durgunluğa uğradığının en güzel timsali, bugünün tüccarıdır. Bütün Müslüman tüccarları bir araya toplansanız sermayeleri milyarları aşar. Fakat bu sermayeleri asmalı gibi koruma davasındadırlar. Şuur yok. Halbuki birimiz bugün Avrupaî mânâda meydana çıksakta, sermaye şuur emrindedir desek. O kadar ki bir köpeğin bile sermaye şuru vardır. Kemiği gömer, zamanında çıkarır. Şuursuzca zenginlik. Hepiniz zengin olarak zekâtlarınızı veriyorsunuzdur. Bu zekât verme şekli ya çarşıda, pazarda üstü açıklara, battaniye yahut, aç kalmışa yemek, şeklinde bir tahsis zannediyorlar ve zekâtı bilmiyorlar. Zekât en başta, İslâmî dâvâdaki cihat ehline verilir, sonra ilim adamları der, İslâmiyet. Aslında bu zekâtlar İslâm dâvâsında cihat uğruna harcanır.

Sonra bir kolaylık devri doğar. Zorluğun asaleti kaybolmuştur ortadan. Bugün bütün hareketleri yapmak kolaydır. Bunlar Allah'tan bahsetmenin yasak olduğu devir de bu kolaycı bir yerdeydi. O zaman onları D.D.T. diye arasanız bulamazdınız haşereye.

Bu arada M.T.T.B.'nin geçirdiği safha, 1965'te burası bir köprü başı elde etti. Kapkara bir eli vardı. Bugün Elhamdulillah süt beyaza erişmiş

bulunuyor. Fakat hiç bir oluş M.T.T.B.'ye muhalif edememiştir. Şimdi bir teşekkül olarak bağlanabilirsiniz. Neredesin basın, neredesin sinema, neredesin tiyatro hizaya gel benden yeter. Bunu sizi meth etmek için söylemiyorum. İslâmda kişiyi yüzüne karşı methetmek, ona dünyanın en ağır hakaretini yapmaktır. Mansura soruyorlar, bir kaç veli soruyorlar. Mansur denilen köpek bu mudur?» Mansur gayet olgun, çenesini göğsüne dayamış, evet diyor.

Üstad sonra 1963'teki konferanslarını ve gördüğü yakın alâkayı anlattı. Erzurum'da bir hâdise, tüylerim ürperdi. Bir de baktım ki, Büyük Doğu'nun notasını, bir senfoni çalar gibi tek ekşiği olmadan tam mânâsıyla bir zümre tepinen, ağlayan bir zümre. O zaman gördüm ki Allah, çalışmamızın semeresini vermişti. Bir telgraf şebekesi gibi Anadoluyu dolaştık. En habîs hesapla bir milyon müslüman kişiye hitap ettik. Kendinizden başka kimseye itimat etmeyiniz. Eski nesilleri de inkâr edin. Eğer onlar tam müslüman olsalardı, bugünkü durum başımıza gelmezdi. Onlar kabukta kalmış adamlar, bizim istediğimiz bir nesil var. Allah'ın Resulünün istediği nesil. Onlar sizlersiniz sağ olun, var olun.

Konferanslar aralıksız devam ediyordu ve bu arada ırkçılık mefhumu ortaya çıktı. Bir cümle çıktı o zaman ağızımdan. «Gaye Türklükse, mutlaka bilmek lâzımdır. «Türk, müslüman olduktan sonra Türk'tür» Anadolu'da şu manzarayı görüyordum. Bütün Anadolu gençliği, her şeye âmâde, fakat teşkilât yok. Fikirde tekinsiz fakat, aksiyon yönüyle toprak altındasınız. Bir genç konferansın tam ortasında «Necip Fazıl Bey demek ki söz yalama oldu, bize söyleyin nerde, ne zaman, nasıl hayata kavuşacağız.» Durum müsait değil, fakat soru çok korkunç. Ben ona şu cevabı verdim: «Elbette Allah'ın tayin ettiği gün gelecektir. Evet, netice şurada toplanıyor. Madem ki fikirce tamamız, bir nevi çimentoya benziyoruz. Fakat her zerresi çimentonun bir birinin yanında fakat yapışık değil. Su eksik, beton olma hassasından uzak.

Millet, millî irade, söylerler, söylerler dururlar. Millî içinde, «Geçen gün televizyonda» sinirlerim gerildi. Birisi millet bunu istiyor diyor. Diğeri millet şunu istiyor diyor. Ne güzel lâflar. Yalnız kendilerini inandırıyorlar söylediklerine. Tavırlarından belli martavallarına inandıkları, kekelesler ve sitem etseler adam olacaklardır belki! Millet!.. Şimdi gidin ve meydanda bağırın (millet gel). Milleti tek adam haline getirebilir misiniz? Millet, hiç bir şey istemez ve istiyemez. Dünyanın her yerinde, millete isteyeceği şey istetilir. Gösterilir ve millet isteyecek kıvama getirilir. Bu mânâda biz demokrasiden çok uzağız. Milletin 30 milyondan 3 milyona, 30 bine, 300 ve bire indirmek için ondalık lâzım. Al sana milleti İslâmiye!..

Bu korkunç bir dolandırıcılık. Millet... Bütün samimiyetsizlikleriyle.

Ben samimiyetsizliğin bu kadar aşağı plâna düşeceğini görmezdim. Yahu bunların kaşınıtları da mı yok gece uyutmak için. İmanın kaybolduğu yerde Allah nurunu alır ve o kâfire tesellisini verir. Bakın bir gâvura ne kadar teselli içindedir. Kelimeler... Kelimeler... Kelimeler... Şekspir benim çok sevdiğim bir yazardır. Hamlet, elinde kitap giderken (o nedir?) soranlara, kelimeler... kelimeler... kelimeler ve bilmedikleri kelimeler. Kalbini bile bilmedikleri kelimeler. Şimdi bir de meclis aritmetiği çıkarırlar, sanki ilk okul aritmetiği başka, meclis aritmetiği başka, evet millet istemez, isteyecek hale geldi mi ister, ona istetilir dedim. Hasta ve ve doktor gibi. Hastanın isteyeceği yoktur. Doktorun vereceği vardır. Bu ihtilâlin çıkardığı en korkunç hastalık, sosyalizm uyuzu ve moskof nezlesi diyoruz biz buna. Bir zamanlar İspanyol nezlesi gibi dünyayı sarmıştı. Sosyalizm nedir, bilimyenlerin sosyalizm dâvası... Bu ilimsizlik uğrunda öldürülecek geliyor insanın. Nerde, nasıl çıkar? Ne gibi sebeplere bağlıdır? Evvelâ Sosyalizm isim olarak nedir? Fransa'da kıyametler kopardı bu Sosyalizm. Sosyalizm Cemiyetçilik demektir. Herkes cemiyetçi, farkın ne? Bu nasıl başlar? İlk şeyleri kimlerdir. Sonra ilmi Sosyalizm olur. İlk Allahın halk ettiği köpeklerle başlar Sosyalizm. Çünkü ömrünü kemikle geçirir. Bu büyük bir dâvâ, anlamaz, bilmez. Vaktiyle Marsel'in dağıttığı bir kitap vardı bedava. Zambaklar. Ondan meydana gelmiş bir kültür. Sosyalizm'de bu kadarı biliyorum. Nihayet 50 seneden beri gelen her idarede, hiç bir noktada, hiç bir beraberlik olmadığı halde, bir aynılık kıymet doğdu. Bir yerde müşterektirler. Yeni dudakları arasında, hiç bilmedikleri şeyler varsa. Yine bir uydurmaları vardır. (Asgari müşterek.) İki adam arasındaki asgarî müşterek, ikisinin de bir gözünün olmasından ibarettir. Ne yapayım ben bunu. Azami bir müşterek aramak lâzım ya ve bunların bir azami müşteregi var. Açıkca veya gizli «İslâm nefreti» hesabı böyle soracağız. Bunlar tamamen ruhlarında İslâm şüphesi vardır. Bu İslâm düşmanlığı, tanzimat budalası Mustafa Reşit'ten başlar. Bunların içinde en feci şey ki bizim dialektiğimize hedef olmalı bu. İslâmın temsil kadrosundaki biçârelerin, ifade ettiği dış görünüşlerden ibaret sanma felâketi. Yani gördüğünü kitap zannediyor ve bir müşahhası, bir mücerretten ayıramıyor. Sene 1941-42 Maarif Vekilinin Hususi Kaleminde kabul ettiğim bir yer. İçeriye girdiğimde kim olduğunu gördüğüm zaman, şimdi söyleyince hayretler içinde kalacaksınız. Bu bir Ordinalyus Profesör. Geldi, elimi sıktı ve pek muhabbet gösterdi. Dedi ki Necip Fazıl Bey İslâm Dâvanızı görmekteyim ve takdir etmekteyim ama bana söyleyin bu devirde secdeye varıp da başına 250 gram tozla nasıl kaldırılır. O zaman dedim ki evet, sen hoca olacak adam değilsin. Sen hademe olamazsın. Sen bir müşahhası, mücerretten ayıramıyorsun. İslâmın sana emrettiği namaz, bulutlarca topluma hitap etmiştir. Siz tozlu namaz kı-

lıyorlar diye, bu suç İslâma mı yüklüyorsunuz. Bu Ordinalyüs Profesör, şu son devir bu gün profesör geçinen, sıfat bulamıyorum. Küfürlerin içinde en hafifidir gene. En hafifi, gerisini düşünesiniz diye onu misâl verelim.

İslâm senin gösterdiğin gibi değildir, müberradır. Münezzehtir ve senin ifadenin çok üstündedir. Demin o sefil kolaylıktan bahsettim. İşte sağ basın ve harcanan dâvâ. Bu dâvâ harcanıyor. Uzun bir zamandan beri bu dâvâ harcanıyor. Keşke hiç bir teşebbüs olmasa, büyük teşebbüsün bir nevi beklenme heyecanı çıkar. Çünkü olan bu mu? Zaten adam elden geçiniyor, yan bakan olsun, bir çocuk geliyor ve efeye tokat atıyor. Bu mu imiş efe ve daima harcandı, harcandı. Müthiş bir akamete götürdü, ama bizim neslimiz hamdolsun hiç bir zaman asliyetini kaybetmedi. Şimdi bir parti var ortada. Her zamanki gibi bir parti. Sosyal Adalet tersaneleri... Adaletin az sosyal olanı var mı be? İsmi de yanlış bunun.

Bir gün biri çıksa da bize sorsa yahu bizim suçumuz ne? Kötülüğümüz neremizde diye sorsa? Geldik işte, iktisadî yollardan, sosyal yollardan. Düzeni iyi idare ettik şöyle ettik, böyle ettik. Nedir suçumuz? Onlara ne cevap vereceğiz? Senin ki en kötü fenalık çünkü sen bir kötüye getirmiş olmasan bile, bir iyinin gelmesinin önüne geçmiş olansın. Yani olma kabiliyetini harcıyorsun!.. Bu iptidâî bir hisle adamı kesmek demektir. Hani enjeksiyon yaparak acıtmadan öldürmektir. Herif kalkıyor, yüzlerce günahından sonra, gidiyor memlekete, kimsede ses seda yokken. Susturmak mevzu bahis değilken, basbas bağıyor. Türkiye'de Teokratik idareye özlem yoktur. Lâfa bakın. Teokratikten ne anlıyorsunuz? Teokratik Kilise İskilostik ilmine karşı, bunun Türkiye temsil şer'iat'ıdır. Hiç bir şey yokken, Türkiye'de şer'iyat'a özlem yoktur diyor.

Ve bunu, bu zavallı gericiler, Müslüman adamdır diyorlar. Bu fikirler beni deli etti. Bir tersine ehram, bu ehram 14 seneden beri düzelenmedi. Ehram, pramit oturarak, mümin, zirveye doğru, başa doğru, iman azala, azala baş baş, Arap âlemi de böyle. Buna mukabil, devlet idaresi de aynı vaziyette. Halkın iradesine bağlı meclis, meclise tabî hükümet, hükümete tabî icra kuvvetleri olmak gerekmez mi? Hayır tersine ehram icra kuvvetlerin emrinde hükümet, hükümetin emrinde meclis ve meclisin emrinde millet. İşte size tepetaklak edilmiş düzen. Bu tepetaklak gidişi Cerrah-i Müdahale yoluyla halletmeden başka çare yoktur. Bir Yeniçeri ruhiyatı. Komünist bütün eylemcileri nasıl bir ruhiyatta ise, bizim de aramızda bu ruhiyata uyanlar var. Merhametsiz bir yeniçeri. Bir ikinci Mahmud'a ihtiyaç var. Kışların da topa tutuldukları zaman, bazıları koşmuştu. Aman dilemişti. Çekin topları demişti ve hepsi de ölmüştür. Boş yere İkinci Mahmut öldüğü zaman halk bağırmıştır. (Bizi bırakıp ta nereye gidiyorsun) diye. Abdülhamit Han'ın büyük babası, Abdülhamit Han

şu sözü söyler. (Bende bütün bu karakterin içinde, dedemin şiddetinden de bir zerre bulunsaydı, bu işler böyle olmazdı.) Yoktu onda bu durum.

Bugüne doğru geliyoruz. Devlet manzarası otoritesizlik manzarası ve siz genç olduğunuza göre Profesör ve Profesörün hali manzarası. Bu duruma da değineceğiz. Evet çilesiz, esersiz ve gayesiz Profesör, yürekler acısı. Çin mangalınları gibi sırmalı elbiseleri giyerler. Bomboş, ne bir eser, ne bir çile, ne bir düşünce, otorite, ilim otoritesi olmayınca, hangi talebeden hangi disiplin beklenir. Ben size talebeliğinizden dâva edeceğimiz bir hakikat olarak, yarı hoca olduğunuz zaman, eğer böyle bir fark varsa ortada, hakka asi gençliği kılıçtan geçirmenizi tavsiye ederim. Ortada iki nesil var. Biri Komünistler ve biz Kökçüler. Artık ilkeler, ülkeler nesli yok. Onların nesli kesildi artık. Çünkü Komünist, inandığı ne olursa olsun, inanmadan, Allah tarafından verilmiş tersine kudreti olarak inanan adamdır. Dâva ise inanmanın Allah'tan aldığı bu kuvvet imanın hakiki şekline tescilli etsin ve yerine konmuş olsun. Biz burda hâlâ dilimiz yutmuş vaziyetteyiz. Hani çocuk korktuğu zaman parmağını kaldırır. Şimdi yavaş yavaş kendimize geliyoruz ama bir damak kaldırma ameliyatına muhtacız. Sonra bununla da kalmadı iş, onlar bir logaritma gibi Moskova'dan her saldırıya mukabil hangi hareketi yapmak lâzım bunun mesajını alırken, biz mesajsız, başı boşuz. Tamamiyle münferit kalıyoruz. Beceriksiz ve betonlaşamıyoruz ve merkeziyetsiz, yani teşkilâtsiz. Üstelik bir felâket daha doğuyor. Mânâmızı uzaktan, yakından taşıyanlar arasında bölünmeler! Cı-cı-cü-cu bilmem nesi, bunlar nedir. Demin söyledik bunlar nerdeydiler. Biz bir Cumûdiyeyi bin kere ofuluyarak eritemeğe çalışıyorduk. Kışın elimiz donmasın diye ufulama kabilinden, nefesimizle erittik. Şimdi gelde çamurdan geç. Hattâ düşündük bir zamanlar bir mukaddesatçılar kurultayı yapalım ve muhasebeyi elde edelim. Yapamadık. İyi ki yapamadık. Çünkü kimsede muhasebeye dayanacak kabiliyet yoktu. Ocu, bucu, şucu ve bu arada bir de fikirsiz ve gayesiz yumruk savurma hareketi. Ne oluyor o. Yumruk için yumruk olur şey değil. Bu arada en büyük felâket dilimizin çektiği işkence. Bu işkenceyi unutmaya imkân yok. Belki bu kadar mes'eale arasında bu size hafif gelecek ama hayır. Ölümüne doğru gidiyoruz. İnsan «Konuşan hayvan.» konuşanını kaldırıncaya geride ne kalıyor. Evet biz ona doğru itiyorlar. Bu meselede büyük konferanslık meseledir. Ben bunu bir kaç cümle içine sokuyorum. Galiba hoşunuza gidecek. Şöyle bir düşünelim. Bu işin sebebinin neden bir amile bağlamak gayretinde olduğunuza bir saik gösterebilir misiniz? Belki, mücerret birşey ama anlaşılır. Seni bu müdafaya iten saik nedir. İşte bunu gûya Türkçeleştirelim. Yani kurbağalaştırılim. «Bu işin nedenini, neden bir nedene bağlamak çabasında olduğunuza bir neden gösterebilir misiniz? Neden, soru kelimesi! Sebep ise mücerrettir.

İşte lisanımızı bu hale getirdiler ve dilimizin ırzına geçtiler. Fransız dil Akademisi «Dünyada tek saf lisan vardır. O da Arapça'dır.» Bu Profesörler bize çağ dışı derler. Bu adamlar çağ nedir bilirler mi? Sen bu çağın buhranını biliyor musun? Bugün bu çağ sıkıntı çağı dendiğini biliyor musun. Makine insanları nereye götürdüğünü, bir gün bir elektronik beyin, çıkıp da senin beynini deleceğini görebiliyor musun?. Ve manzara, idarî, ahlâkî, iktisadî manzara. Devrimizde iktisadî iyice bilmek lâzımdır. İktisat iki çeşittir. Ruhçu iktisat ve maddeci iktisat. Bugün içinizde iktisadî tedbirler almak isteyenlerin daha aritmetikten haberi yok. Bir çobanı dahi diksene bu memleketin başına bunlardan daha iyi anlar iktisattan. Biz insan gücünü kıymetlendiremiyoruz.»

Bündan sonraki konuşmalarında Üstad Necip Fazıl Kısakürek, Almanya'dan gelen işçilerin dövizlerinin değerlendirilmediğini ve iktisaden çöküşümüzün sebeplerini anlattı. Ahlâk, mes'elesi üzerinde duran üstad Peygamberimizin «Ben ahlâkı tamamlamak için gönderildim» hâdisini söyledi.

Konuşmasının son kısmında Üstad son siyasî gelişmeler üzerinde durarak Koalisyon Hükümetini eleştirmiştir. Gençliğe siyasî teşekküllere girmemesini zira siyasetin bu memlekete hiç bir şey vermiyeceğini, tek kurtuluş yolunun dayanışma olduğunu söylemiştir. Gayeye ulaşmanın ancak karşılıklı dayanışma ve birlik şuuruna hakim olmakla olacağını söylemiştir. Üstad(ruh yapısında mayası olan gençliği selâmlıyarak konferansına son vermiştir.

FAİZSİZ EKONOMİ VE BANKACILIK ÜZERİNE

11/1/1975 günü M.T.T.B. Konferans Salonunda Vakıflar Bankası Umum Müdür Muavini Zeki Sayın tarafından Faizsiz Ekonomi ve Faizsiz Bankacılık mevzuu bir konferans verilmiştir.

Kültür Müdürlüğü'nün tertip ettiği seri konferanslardan biri olan bu konferansa, Zeki Sayın hatip olarak katılmıştır. Salonu dolduran dinleyicilerin dikkatle takip ettikleri konferansta İslâmın faiz hakkındaki görüşüne temas edildikten sonra faizsiz ekonomi ve faizsiz banka kurulabilmesi hususları ilmi bir şekilde izah edilmiştir.

M.T.T.B.'nin gençliğe yaptığı büyük hizmetleri takdirle karşıladığını ve bu münasebetle M.T.T.B. temsilcilerine müteşekkîr olduğunu ifade eden Sayın, sanayileşmenin önemini anlatmış ve her önüne gelenin kendine göre bir mantık sistemi ortaya attığını belirttiğinden sonra, eğitim müesseslerimizde Sosyalist nizamla Kapitalist nizamın devamlı münakaşalarının yapıldığını, bunun dışında esas nazariyenin ihmal edildiğini, gerçek nazariye ve nizamın İslâm'da mevcut olduğunu belirtmiştir.

Bugünkü ahlâksızlığın, çöküntüsünün ve sık sık nizam değişikliğinin sebeplerinden birinin de faiz sistemi olduğunu ve faiz sistemi ile hiç bir toplumun tamamının huzura kavuşamayacağını ifade eden Sayın, sistemlerin, kredilerin ve yatırımların faizsiz olarak devam ettirilmesi halinde belli zümrelerin değil toplumun her ferдинin refaha ulaşabileceğini ve en hızlı bir süratle Türkiye'de faizsiz ekonomi ve faizsiz banka sistemine geçilmesinde memleketimiz ve milletimiz için sonsuz faydalar mevcut demistir.



Zeki Sayın «faizsiz ekonomi ve faizsiz bankacılık» mevzuu konferansını verirken...

Faiz âfetlerinin delilleriyle anlatıldığı konferansta, hususiyetle faizsiz ekonomi ve faizsiz banka sisteminin faydalarından ve bu sistemin nasıl tatbik edilmesi hususlarından bahsedilmiştir.

Dört saate yakın bir süre devam eden konferansın son bölümleri dinleyiciler tarafından merak edilen ve anlaşılamayan hususlar üzerinde durulmuştur.

M.T.T.B. Genel Merkezinde Zeki Sayın tarafından verilen bu konferans, M.T.T.B. Bolu Şubesinin açılışı münasebetiyle Bolu'da tekrar Zeki Sayın tarafından kalabalık bir dinleyici topluluğuna takdim edilmiştir.

15 Mart 1975 tarihinde «Ali Rıza Alatalı» Maarifimizde Din Eğitimi mevzulu bir konferans vermiştir.

Maarifimizdeki din eğitiminde uygulanan politikanın eksikliklerini ve yanlışlıkları anlatılmıştır.

29 Mart 1975 tarihinde «Mustafa Müftüoğlu» «31 Mart Vak'ası» hakkında konuşmuştur.

Kalabalık bir dinleyici kitlesinin doldurduğu salonda kıymetli tarihçi Mustafa Müftüoğlu 31 Mart'ı genel çizgileriyle ifade ettikten sonra bunu tezgâhçıların Alman ve İngiliz işbirlikçileri olduklarını söylemiştir.

Cennetmekân «Abdülhamit Han'ı alaşağı etmek için bir 31 Mart düzenlendiğini tarihi vesikalarla isbat etti.

Yakın tarihimizle ilgili tarih kitaplarının gerçekleri yansıtmaktan âciz kaldığını belirten tarihçi, «Birgün gerçek tarih hükmünü verdiği zaman bu kahramanların cücelerinde bütün kimlikleri yaptıklarıyla beraber gözler önüne serilecektir. Bir gün yalan söyleyen tarih yerine gerçek tarihe bırakacaktır» dedi.

M.T.T.B. Kültür Müdürlüğüne teşekkürlerini bildiren M. Müftüoğlu konuşmasına son verdi.

İSRAF EKONOMİSİ

M.T.T. Birliği Kültür Müdürlüğünün tertiplemiş olduğu konferanslar kervanına 5/4/1975 Cumartesi günü «İSRAF EKONOMİSİ» isimli konferansıyla Ankara Ticaret Odası Genel Sekreteri ve Ankara (İ.T.İ.A.) Öğretim Üyesi, Doktor Ağâh Oktay Güner de katılmıştır.

Doktor Ağâh Oktay Güner, Müslüman-Türk İktisadî hayatını, tarihi bir Perspektif içinde ele alarak mukayeseli bir şekilde anlatmıştır. Konuşmasına Osmanlı İktisadî düzenini yansıtarak başlayan hatip, bu mevzuda şunları söylemiştir: Osmanlı İktisadî vahye dayalı bir İktisadî sistemdi. Onun, ekonomisinin kökünde İslâm prensipleri ve Peygamberin hadîs-i şerifleri yatmaktadır. Bundan dolayı yeryüzünde ilk defa olarak gerçek içtimai adalet müessesesini gerçekleştiren ecdadımız olmuştur. 20. yüzyıl Avrupasında ve Türkiye'sinde günün konusu olan Sosyal Adaleti benim ecdadım Osmanlı, en güzel şekliyle gerçekleştirmiştir. Zira onun İktisadî anlayışı «Komşusu açken, kendisi tok uyuyan bizden değildir» ulvî sözünâ dayanıyordu.

Osmanlı İktisadî hayatını 1839 yılında Mustafa Reşit ve onun yaltakçısı Jön Türk soytarlarının baskısı ile imzalanan, antlaşma olmuştur.

Zira bu zamana gelinceye kadar, Osmanlı aleyhine hiçbir İktisadî antlaşma imzalanmamıştır. Bir yanda Kırım Harbi, öbür yanda Tanzimat nezlesi ve onun getirdikleri Osmanlı İktisat düzenini yıkmıştır.

Konuşmasının son kısmında Cumhuriyet Devri İktisadî hayatına geçen hatip, şunları söylemiştir: «Birinci Cihan Harbi, Çanakkale Savaşı ve onu takip eden İstiklâl Harbi sonunda mahvolan ekonomimiz, savaş



Dr. Ağâh Oktay Güner «İsraf Ekonomisi» konulu konferansını verirken görülüyor.

larda kaybedilen teknik elemanlar dolayısıyla Cumhuriyetin ilk devresinde istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Zira kaybedilen yedek subaylar, Abdülhamit Han'ın yetiştirdiği teknik elemanlardır. Cumhuriyetin ileri devrelerinde ise uygulanan İktisat politikası ve onu takip eden İsraf Çıgırı memleket ekonomisini felce uğratmıştır. Karma ekonomi sistemi bilgisiz ellerde «İsraf Ekonomisi» haline gelmiş ve memlekette İktisadî krizler eksilmemiştir.

Hatip, konuşmasının sonunda, İsraf ekonomisinden kurtulmanın ancak üretim ekonomisiyle mümkün olacağını ve onun da ilhamını öz ruhumuz olan mukaddes değerlere inmekle mümkün olacağını söylemiştir. Hatip, konuşmasını Hz. Peygamber'in «Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya, yarın ölecekmiş gibi ahiretin için çalış» hadîsiyle bitirmiştir.

12 Nisan 1975 Cumartesi günü saat 13.00 te Yazar, «Mustafa Necati Sepetçioğlu «Anadolunun yurt seçilmesinin amacı» mevzulu bir konferans vermiştir. Kültür Müdürü Azzem Arslan'ın yaptığı takdim konuşmasından sonra kürsüye gelen M. Necati Sepetçioğlu Türk'ün Anadoluyu yurt edinmesinin tesadüfen olmadığını ilmi ve fikri delillerle anlattı.

1,5 saat süren konferans ilgiyle takip edilmiştir.

AÇIK OTURUM

16/11/1974 Cumartesi günü Kültür Müdürlüğü tarafından M.T.T.B. Konferans Salonunda bir açık oturum tertip edilmiştir. Üniversitenin yeni açılmış olduğu bu sıralarda birçok problemleri de beraberinde getirmiş onbinlerce talebeyi bu çözülmemiş problemlerin altında ezilmeye mahkûm etmiştir. Türk Gençliğinin yegâne talebe teşkilâtı bulunan Millî Türk Talebe Birliği bu problemleri ortaya koymak, çözüm yollarını göstermek için bizzat bu ortamın içinde bulunan değişik talebe kesimlerini temsil eden arkadaşların katıldığı bir açık oturum tertip etmiştir.

Açık oturum, M.T.T.B. İcra Konseyi Başkanı Kemal Karadeniz tarafından idare edilmiş aşağıdaki arkadaşlar iştirak etmiştir.

Yaşar Karayel : M.T.T.B. Basın - Yayın Müdürü (Akademileri Temsilen),

Remzi Çetin : (İ.T.Ü. Talebe Derneği Başkanı), (İ.T.Ü. Temsilen),

Sadi Kaya : (İ.Ü. Talebe Derneğinden), (İ.Ü.'yi temsilen),

Bekir Yıldız : (M.T.T.B. Spor Kulübü Müdürü), (Mühendislik Akademilerini Temsilen).



Üniversite problemlerini yaşadıkları için en güzel şekilde dile getiren dernek Başkanları açık oturumda...

Açık oturum özetle aşağıdaki gibi cereyan etmiştir:

Açık oturum Kemal Karadeniz'in konu hakkında yaptığı konuşma ile başladı. İlk konuşmayı İ.D.M.M.A. Mühendislik Yüksek Okulunu temsil eden Bekir Yıldız yaptı.

Bekir Yıldız : Konunun üniversitesi meselesi olarak değil de, mem-

leket meselesi olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Okullarda öğrencilere gerekli bilgilerin verilmeyeceğini, öğrenci mezun olduktan sonra kendisine sadece diploma verildiğini söyledi.

Remzi Çetin : Geçmiş yıllarda memleket için eleman yetiştiren okulların son zamanlarda birer anarşi yuvası haline geldiğini söyledi. Derneğimizi kurduk fakat şikâyetlerimiz nazarı itibare alınmadı. Dekanlara yapılan baskılar, neticesiz kaldı. Boykot çeşitli huzursuzluklara sebep olmaktadır İ.T.Ü.'sinde staj yerleri bulmak mümkün olmamaktadır. Staj ise zorunludur.

Yaşar Karayel : Üniversite problemleri olarak neticelendirilen konular üniversitede hâdiselerin başlamasıyla ortaya çıkıyor. Buna sebep de yönetmeliklerin ihtiyaca cevap vermemesi ve zihniyet farklılıklarıdır. Bunların ana sebebi kültür değişmesidir» demiştir.

Sadi Kaya : Üniversitenin amacının ne olduğunun belirtilmesi, eğer bir amaç varsa bunda ne derece muvaffak olduğunun belirtilmesi gerektiğini söyledi. Sadi Kaya, Fakültenin dışardan alınan fikirlerin propagandasının yapılması, o konunun araştırılması için kurulduğunu belirterek, Hukuk Fakültesinin İsviçre'den ithal edilen Medenî Kanun kabul edilmesi, propagandasının yapılması, o zamanki işlemi prensipleri kötülemek amacıyla kurulduğunu belirtti.

Asıl üniversite mes'alesinin gençliğe bir gaye aşılmasına olduğu nu söyledi.

Kemal Karadeniz : Bekir Yıldız'a okullarındaki Anadoludan gelen öğrencilerin ev, yurt meseleleri ve maddî mes'elelerinin (burs, kredi gibi) tamamıyla halledilip halledilmediğini sordu.

Bekir Yıldız : Öğrencilerin maddî imkânlarının yeterli olmadığını belirterek, öğrencilerin katılacak yer bulamadığını, sağlık bakımından sınırcı yerlerde kaldığını söyledi. Sonra da Sadi Kaya'nın konuşmasının yorumunu yaparak, ülkemizde kişinin hukukuna göre evlenme, İtalyan Hukukuna göre boşanma, Roma Hukukuna göre cezalandırılması yoluna gidildiğini söyledi.

Kemal Karadeniz : Remzi Çetin'den İ.T.Ü.'deki idarecilerin tarafsız olup olmadıklarını sordu.

Remzi Çetin : Yeni Dernekler Kanunu'na göre, bir fakültede ancak bir dernek kurulabileceğini ve bu hakkın kendileri tarafından kullanılacağını, ancak bunun dikkate alınmadığını söyledi.

Kemal Karadeniz : Yaşar Karayel'e neden öğrenci Derneklerinin okul dışında faaliyete mecbur edildiğini, bunun ne gibi sonuçlar doğurduğunu sordu.

Yaşar Karayel : 1630 sayılı Dernekler Kanununa göre, Derneklerin ancak okul dışında çalışabilecekleri belirtilmiştir. Eğer dernek öğrenci-

lerinin problemleriyle uğraşacaksa okul dışında mı uğraşacak? Eğer öğrenci işini okul idaresiyle bir bir mülakat yapması gerekiyorsa bunu dışarda mı yapacaktır? Eğer bu durum önlenirse herşeyin normale döneceğini, sokağa dökülmenin önleneyeğini belirtti.

Kemal Karadeniz : Sadi Kaya'ya Üniversitedeki düzensizliklerin neye dayandığını sordu.

Sadi Kaya : Derneklerin görevini yapmaması sonucu Fakültede öğrenci temsilcisi seçilmesi yoluna gidildiği, fakat bütün fakültelerde bunun uygulanmadığını, uygulanan fakültelerde ise temsilcinin sadece belirli bir gurup için çalıştıklarını söyledi.

Yönetmen Kemal Karadeniz'in özet konuşması ile açık oturum son buldu.

GECELER

58 YAŞINDA BİR GENÇ! M.T.T.B.

59. KURULUŞ YILI KUTLANDI

M.T.T.B.'nin 59. kuruluş yıldönümü münasebetiyle düzenlenen geceyi büyük bir gençlik kitlesi ile davetliler izlemişlerdir. Gece, Genel Başkan Abid Özmen'in açılış konuşması ile başlamıştır. Abid Özmen M.T.T.B. kuruluşundan bugüne kadar geçen zaman içinde bir iki dönem hariç görevini tam manasıyla yapmıştır. Her mes'eledede gerçekçi düşüncesinin sembolü olmuş ve beyinlik vasfına haiz hareket etmesini bilmiştir 59 yıldır.



Genel Başkanımız Abid Özmen teşkilatımızın 59. kuruluş yıldönümünde konuşurken.

Bundan sonra da aynı metod üzere hareket edecektir. Talebe olaylarına değinen Genel Başkan Abid Özmen, öğrenci olayları basit, masum talebe olayları olarak değerlendirilmemelidir. Artık talebe hâdiseleri ideolojik safhasını tamamlamış ve eylem durumuna geçmiştir. Bu boykotçu sapık gençlik, sol militanların kuklası durumundadır. Gelecekte bunların yıkıcı faaliyetleri, memleket başına büyük dertler açacaktır. Onun için bu gençliğin, yıkıcı faaliyetlerini önleyici tedbirler alınmalıdır.

Daha sonra Bölge Üniversitelerindeki duruma değinen Başkan, bu üniversitedeki öğretim üyesi yetersizliğini, derslere işin ehli olmayan Yüksek Mühendislerin girdiğini ve bunların talebe yararlı olmadığını söyledi.

Başkan mektupla öğretim sistemini eleştirerek, mektupla öğretim mes'elesinin siyasi bir yatırımdan başka bir şey olmadığını ve binlerce Anadolu Gençliğinin istikbaliyle oynandığını söyledi.

Genel Başkan Abid Özmen, davetli olarak N. Fazıl Kısakürek'i kürsüye davet ederek konuşmasını bitirdi. Büyük bir alkış tufanı içinde M.T.T.B. nin tarihi kürsüsüne çıkan N. Fazıl Kısakürek, «M.T.T.B. kimsenin kuklası olmadan, mihrabına oturmuştur. Onu bu mihraptan koparmak isteyen bütün şer kuvvetlerini, kökünden kazıyacak kuvvettedir. Bugün ve dün M.T.T.B. dernek olarak Türkiye'de sesini çuyuran tek talebe teşkilâtı olmuştur. Ona göre hareket etmeli ve temsil ettiği ruhun icaplarına uymalıdır. M.T.T.B. bir beyindir ve beyinlik noktasında kalmalıdır. Ona kol ve bacak olmak isteyenler vardır ki onlar gaye uğrunda kullanılır. Üstad gençlik mes'elesine değinerek, gençliği mefhum olarak şöyle tarif etmiştir. Gençlik cemiyetin içinde, bir sinir krizidir. Cemiyeti zikzaklı bir çizgi ola-



Kuruluş yıldönümünü münasebetiyle geceye gelen davetliler.

rak kabul edersek, gençlik bu çizginin maksimum noktası muhasebesindedir. Öfkesiz fikir, fikirsiz öfke olmaz. Sizler bu iki mefhumda da sahibsiniz. Sizlere bir şair, bir mütefekkir gerektir. Bu şair ve mütefekkir sizlerin arasından çıkacaktır. Allah'ın selamı üzerinize olsun.»



Kuruluş gecesine konuşmasıyla heyecan katan Necip Fazıl Kısakürek görülüyor.

Ustad Necip Fazıl Kısakürek'ten sonra kürsüye Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş davet edilmiştir. Nevzat Yalçıntaş, senelerden beri aranan gençliğin şairi, işte buradadır. Yine senelerden beri beklenen mütefekkir de burada aramızdadır. Bu nesil onun mayasının eseridir. Sizlere bir hoca sıfatıyla hitap edeceğim, diyen Nevzat Yalçıntaş, Gençlik ve Eğitim meselesine değindi. Şu anda Türk Gençliği kriz geçirmektedir. Bu krizin, nüfusunun %6,5 kadar bir kısmının, yüksek tahsil talebesi olan Türk Gençliğinde olmaması lâzımdır. Sizler üniversite talebesi olarak çok şanslısınız. Bu şansınızı kötüye kullanmayınız.

Takdimci Mustafa Uysal bu geceyi şiirlerle süslemiştir. Mustafa Uysal, 58. Genel Başkanı İsmail Kahramanı davet etti. İsmail Kahraman, M.T.T.B.'nin geçirdiği safhaları anlatarak, unutulmayan bazı hatıralarını anlattı.

Ondan sonra sırasıyla, 59. Dönem Başkanı Burhanettin Kayhan, 51. Dönem Genel Başkanı Raşit Ürper, 48. Dönem Genel Sekreteri Erman Tuncer, 49. Dönem Genel Sekreteri Hüseyin Coşkun, 49. Dönem İcra Konseyi Başkanı Osman Yumak ve 48. Dönem Kültür Müdürü Vahap Kaba, gençliği heyecanlandırıcı ilginç konuşmalar yapmışlardır. Bu konuşmalarda, gençlik mes'eleleri mukayeseli bir şekilde anlatılmıştır. Bu arada Kıbrıs konusuna değinildi. Bu zaferin imanlı Türk Gençliğinin zaferi olduğu söylenmiştir.

Konuşmaların bitiminde takdimci arkadaşımız, geceye gelen tebrik telgraflarını okumuştur. Daha sonra Karete, Tekvando ve Cimnastik Ta-

kımı ilgi çekici gösteriler yaparak, davetlilerin hayretini üzerlerinde toplamışlardır. Gösterilerden sonra gece son bulmuştur.

FETHİN GECESİ

Büyük fethin 522. yıldönümü münasebetiyle tertiplenen «Fethin Gecesi» fethin ruhuna uygun bir tarzda geçmiştir.

29 Mayıs akşamı saat 21.00 de yapılan geceye büyük izdiham olmuş, geceyi takip için gelenlerin pek çoğu kalabalıktan geri dönmek zorunda kalmıştır.

Gecenin takdimini yapmak için mikrofona gelen «Mükselder Başeğmez» fethin mânâ ve ehemmiyetini canlandırarak kısa bir konuşmadan sonra M.T.T.B. Genel Başkanı «Abit Özmen'i» açış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etmiştir.

Genel Başkan «Abit Özmen» özetle şöyle demiştir:

«Büyük fethin, 522. yıldönümü dolayısıyla tertiplelediğimiz «Fethin Gecesi»ne Fatih'in gerçek torunları adına, hoşgeldiniz derim.

Biz, olağanüstü vakıalara şahit olan her günü, bir bayram yahut yas günü olarak ilân etmenin, her hâdiseyi gününü tesbit ederek kutsallaştırmanın veya lânetlemenin peşinde değiliz. Bize her gün aynı inanç ve şuur içinde hakikatın tebliğcisi ve müjdecisi olma vazifesi düşer.

Şuurla yaşanmış hergün milletimiz için bir fethin günüdür. 522 yıl önce bugün, büyük fethin gerçekleştirilmişti.

Bazı batıcı ve batırıcı anlayışlara göre, Fatih'in, Batı Medeniyetine, kapı açmak için fethettiği, kilit noktası İstanbul, aslında Türk Milletinin ruhunda getirdiği, ezeli ve ebedi medeniyeti, garp dünyasına takdim etmek ve yaşanmağa değer hayat ve uyulmağa lâyık nizamın, ne demek olduğunu göstermek için fethedilmiştir.

Peygamberimizin meşhur hâdisi de bu hikmeti pırıldatmaktadır.

İstanbul'u almayı bütün benliğini tutuşturan bir aşkla arzulayan Fatih, çağ açıp çağ kapamak için değil, mukaddes emrin ve işaretin gerçekleşmesi için bu vazifeyi yerine getirmiştir.

Fakat bizim tanzimattan bu yana meydana gelen kısır anlayışımız bu muazzam vakıayı da ters yüz etmeğe ve bu aziz günü bir nevi böbürlenme panayırına kadar çevirmeğe gitmiştir.

Fethin büyük ve münezzeh mânâsını, böylece tesbit ettikten sonra derhal amelî plâna dönelim. Aradan beş asır geçti, bu saadet ülkesinde bir fırtına çıktı, kavurdu her tarafı.

Fethin sembolü Ayasofya'da ezan sustu. Maddesiyle elimizde olan İstanbul, mânâsıyla, mahzun bir belde olmuştu. Bir başka diyar olmuştu İstanbul.

Fethin ruhuna, taban tabana zıt hareketlerle, İstanbul'a gerçekten sahip olmak mümkün mü?

Gerçek fethi, Ayasofya'yı matemden kurtarıp, İstanbul'un mânâsını iade edince anacağız. İşte fetih idealini devam ettirecek fetih nesli. Fatih'in gerçek torunları yetişti. İşte onlar fetih ülküsünün gerçek sahipleri olarak, gerçek fetihleri yadedeceklerdir.

Millî Türk Talebe Birliği'nin bundan 10 yıl önce başlayan, kendi kendisini bulma, aslî cevherine erme hamlesinde bugünkü vaziyetimiz, artık dâvâyı kuru lâf ve ölü edebiyat plânında ele almaktan çok uzaktır.

Eğer bu anda yine lâfta ve edebiyatta kalıyorsak, bu tavrımız, günün bazı şartları bakımından aksiyonumuzu biraz ertelemek, kelâmı da aksiyon seviyesine ulaştırıcı bir ihtarla şimdilik yetinmek, stratejimizden geliyor.

İşte ihtarımız!

Fatih'in dâvâ sembolü Ayasofya, Fatih'in torunlarının, bütün hedeflere yol verici baş hedefidir ve bu gençlik, hattâ gecenin şu saatinde bile onun kapısı önünde kümelenip minarelerine çıkma, vatani selâ sesleri ile ürpertmeye, etrafına nöbetçilerini dikerek, hâlâ kubbelerinde Allahu ekber sesleri uğuldayan mabedi turist galerisi olmaktan kurtarmağa muktedirdir.

Eğer bu hareketi bir müddet için erteliyorsak yeni Milliyetçi Cephe Hükûmetinin bu mevzuda ne yapacağını görmek, ona bu azizlilerin azizi, işte kısa bir mühlet tanımak içindir.

İşte avaz, avaz ihtar ediyoruz.

Ya açarlar, ya açacağız.

Büyük şair ve mütefekkirimiz bize dövizimizi vermiştir:

«Dışa süren mukaddes gaye yeniçeriye,

Şimdi fethetmek oldu içeriden içeriye.»

Büyük ve asil milletimizin gerçek fetihleri yadedeceği nice yıllar dileğiyle hepimizi saygı ve muhabbetle selâmlarım.»

Genel Başkandan sonra M.T.T.B. Basın-Yayın Müdürü (Yaşar Karayel), Üstad N. F. Kısaküreğin Ayasofya için yazdığı hitabeden bazı bölümleri okumuştur. Bunu takiben M.T.T.B. Tiyatro Müdürü Mustafa Uysal, Arif Nihat Asya'nın fetih marşını ve müteakiben N. F. Kısaküreğin «Canım İstanbul» şiirlerini okumuş ve dinleyicileri coşturmuştur.

Daha sonra M.T.T.B. Sosyal İlimler Enstitüsü Müdürü «Kasım Yazıcı» konuşmuştur. Fetih neslinin vazifelerini hatırlatan Kasım Yazıcı'yı müteakip kürsüye İ. Fetih Cemiyeti Başkanı «Ekrem Hakkı Ayverdi» gece-deki mânevî ruhun fetih gününe eş bir seviyede olduğunu ifade ederek konuşmasına başlamıştır. Konuşmasında İstanbul'un fethinin ilk kutlamaya başlandığı günden bu yana geçen kutlama günlerini anlatmış ve her

yıl fetih günlerinin daha fazla bir ilgiyle takip edildiğine işaret etmiştir.

Konuşmasının son bölümünde Ayverdi, «İstanbul Fethini bir çağı açıp bir çağı kapmak şekliyle görmek yanlıştır. Fatih çağ açıp çağ kapamak için değil mukaddes bir emrin ve işaretin gerçekleşmesi için bu fethi gerçekleştirmiştir.» demıştır.

Ayverdi, «Fetihler yapmak için yeni Fatihler yetiştirmek zorundayız» diyerek sözlerini tamamlamıştır.

Bu arada İstanbul İmam-Hatip Okulu Mehter Takımı Mehter Marşlarıyla cenk hâvalarını terennüm ederek Fethin heyecanını bir kere daha yaşattı.

Mehteri takiben M.T.T.B. 48. Dönem Başkanlarından «İsmail Kahraman» fethin mânâsını idrak eden bir topluluk ve çatı altında bulunduğunu belirttikten sonra Fetih yâdigarı Ayasofya hakkında şiirle konuşmasına son vermiştir.

Perdelerin açılmasıyla sahneye çıkan Kılıç Kalkan Ekibi ortaya koyduğu heyecanlı gösterileri ile seyircilerin dikkatini çekti ve büyük alkış topladı.

Gecenin son konuşmasını yapan fikir adamımız, Yazar Mustafa Yazgan «Tarihimizin Fetihle ilgili bölümünü manzum bir şekilde dile getirdi. Fethin imân ve fazilet pınarından kaynağını almış bir hareket olduğunu izah etmiştir.

Yazgan konuşmasında «Fatih devri devlet felsefesi, siyasî zihniyeti ve icraatına değinmiş, Fethin ve Fetihin günümüze kadar aynı samimiyet ve heyecanla hatırlanmasının sebepleri üzerinde durmuştur.

Fethin hazırlanışı, Ayasofya'nın açılışı ve medeniyet müessesesinin kuruluşunun ehemmiyetini de anlatan Mustafa Yazgan'ın konuşmasından sonra gece sona ermiştir.

ANMA TOPLANTILARI

MEVLÂNA'YI ANDIK

21/12/1974 günü İslâm Âleminin büyük sofi ve mutasavvıfı, üzerin-den yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen gönüllerde hâlâ bütün tazeliğiyle yaşayan büyük velî Mevlâna Celâleddin-i Rumî'nin vuslatının 701. yılında bir anma gecesi düzenlenmiş, çok kıymetli bir davetli topluluğu tarafından ilgiyle izlenmiştir.

Açış konuşmasını Genel Muhasibimiz Rüştü Ecevit yaptı.

Gecede, Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan, Prof. Dr. Nuri Karahöyükü birer konuşma yaparak Hz. Mevlâna'yı değişik yönleriyle tanıtmışlardır. Rüştü

Ecevit, konuşmasında Mevlâna'nın kişiliği üzerinde durarak gençliğin örnek olabileceği vasıflarından bahsetmiştir.

Hz. Mevlâna'nın mesnevisinden Türkçe'ye çevrilen şiirlerinden okudu. Öz musiki korosu yanık sesli musiki âleti ney ile davetlilere duygulu dakikalar yaşatmışlar, tefekkür âleminde dolaştırmışlardır.

Gecede en çok büyük velinin bu gün turist zihniyeti elinde ne derece çirkin bir istismara konu olduğu anlatıldı. Böyle yapanların yanında onu gerçek yerine mihrakına oturtmayı hedef alan çalışmalar takdirle karşılandı.

Gecede M.T.T.B.'nin görüşlerini Genel Yönetim Kurulu Üyesi Sami Şener dile getirmiş ve şu konuşmayı yapmıştır :

Rahmet pınarlarından kana kana içerek sevgi dolu devirlerin arkasından geldik. Dudaklarımız bugün kükuru. Yine içmek, ruhumuza getireceği tazeliikle insan olmak istiyoruz. Mevlâna'yı bu rahmet pınarlarından bir damla gibi kabul edip, onun mânevî cezbelerinden istifade edeceğiz.

İçtimâî hayatımızda din ulularının hizmet ve fonksiyonu dünya tarihinde hiçbir millette görülmeyen bir büyüklüğe sahiptir. Onlar cemiyetlerdeki mânevî hayatı tanzim etmek, çeşitli kargaşalık ve çözülme devrelerinde şifalı reçeteler yazmak suretiyle günlük hayatın dengesini temin etmişlerdir.

Geçmiş hayatımızda memleketin en ücra köşelerinde bile kurulan tekke ve zaviyelerde yetişen dervişler, bütün ömürlerini insanlığa hizmetle geçirmiş, cemiyetimizin mânevî temellerini atmışlardır. Toplulukları fikirleri ve yaşayışları ile tesir altına alan bu ilim ve irfan ordusu asırlarca hükmeden devletin; yanında, her devre aynı şekilde hitabedilen bir sevgi ocağının da kurucusu olmuşlardır.

İşte Mevlâna, bu irfan ordusunun en kıdemli kurmaylarından biridir. Yaşadığı devir Selçuklu Devletinin en karışık zamanıdır. Buna rağmen İslâm tefekküründe bir çığır açarak, kitleleri mânen birbirine bağlamayı başarmıştır. Dergâhı, çocuk, yoksul ve düşkünlerin sığınağı, hür düşüncenin barınağı idi. Halka zulmedenleri kapısında ağlatıyor kimsenin cesaret edemeyeceği sözleri söylüyordu. Cemiyetinde «Mânevî bir Sultan» olan Mevlâna, asıl kıvamını Şems-i Tebrizi ile tanıştıktan ve onun yakıcı sohbetinde bulduktan sonra alır. Mânevî makamları kolaylıkla aşarak tam, bir mürşid olur. Zamanı karışıklıkların ve yıkıcı felsefi cereyanların ortalığı istilâ ettiği bir devirdir. İşte bu demlerde Mevlâna, mânevî bir imâr davası yolundadır... İnsanı bir çok yönlerden ele alarak onun temel meselelerini ve kurtuluş yollarını araştırır. Ona göre insan, zayıf cüseli bir varlık olmasına rağmen akli ve zekâsı ile kâinatın efendisi olmuş, en yırtıcı hayvanlara bile hükmedebilmiştir. Fakat ne yazık ki, ken-

di içindeki hayvanlara boyun eğmiştir. Ona göre, insan zavallı bir köledir. Gerçek istiklâl, nefsinin boyunduruğundan kurtulmakla erişebilir.

Mevlâna'nın tasavvuf içerisinde önemli bir yeri vardır. Dinin aslına nüfuz edenler onun iç muhtevasını sistemleştirmiş, bu yolda çile çekecek, marifet sahibi olana mânâ erbabının yetişmesini çalışmışlardır. Tasavvuf ise bu mertebeye ulaşmak için maddeden soyunma, meselelerin özüne inerek şiddetli bir aşk içerisinde görme ve duyma hassasiyetidir.

İslâm'da fakihlerin zahiri hükümleri ve amelleri delilinden istinbat etmesi (çıkarması gibi), Sofiye'de tasavvuf yolunda kalp ve iç âleme ait amel ve hükümleri öyle delilinden istinbat eylemişlerdir. Sofiye'nin içine girdiği meşgalelerin hepsi, ancak kalbi islâh ve akli bir maksat etrafında toplamak içindir. Herşeye en iyi değer veren ruhtur. Hitap edilecek, böylece semeresi alınacak yegâne mefhum odur. Aklın, ihata kudreti mahdud, idraki sığdır. Akıl ile duyuş ve düşüncenin sığındığı bir gönül vardır ki, ancak bununla esrara erişilir, hakiki maksuda varılır.

İşte, Mevlâna böyle iç zenginliğin ve duyus yüksekliğinden meselelere bakmış ve düşüncelerini söylemiştir. Onun hayatında Peygamberi bir yaşayış müşahade etmekteyiz. Ele aldığı konular, tamamen Kur'an-ı Kerim ve hâdiselerin açıklaması muhiyetindedir. Mevlâna büyük hakikate varırken, san'at yolunu da tutmuştur. Onun sözlerinde ney sesinin yanık, ruhun derinliğine sızan nağmeleri vardır. Ney, hakiki hayatın ayrılışın hazin ızdırabını dile getirmektedir. Mesnevisinde, ney'in kamışlıktan kesilip ayrı bırakıldığından beri feryad ettiğini söylerken insanı anlatmaktadır. İnsanoğlu Maşuk'undan ve onun ilâhi âleminden alınıp madde âlemine gönderilmiştir. Aşık, bu ayrılığa dayanamayıp üzülmekte, feryad etmektedir.

Mevlâna'yı büyüten ve ondaki insan sevgisini pekleştiren Allah sevgisidir. Çünkü o ilâhi emirlerin çerçevesinde yaşamakta ve hareket etmektedir. Allah sevgisi için : «Allah'a karşı muhabbet, ilim neticesidir. Saçma sapan biri, böyle bir taht üzerinde nasıl oturur» demektedir. Burada, belli bir çilenin ve mertebenin Allah'ı sevebilmeye götürdüğü anlaşılır. Bunun için de şöyle der : «Takva, (heva ve hevesin (hırs ve şehvetten ibaret olan) iki elini bağlayınca, Allah Teala, aklın (ilim ve amel-den ibaret bulunan) iki elini açar ve onu heva ve hevese galip getirir.» diyerek, kulluk yollarının aşılması gerekli duraklarını bize gösterir.

Mevlâna'yı millî sınırların dışına çıkaran, hangi ırktan ve renkten olursa olsun; herkese aynı hisle hareket etmesine sebep olan unsur, onun İslâma olan bağlılığıdır. Yerli ve yabancı yazarların her vesile ile anlatmaktan ve yüceltmekten çekinmedikleri hümanizmin (insan sevgisi) temeli budur. Lâkin, herşeyi Mevlâna'nın şahsî kabiliyet ve tefekkürü ile izaha çalışanların gayeleri açıktır : Bunlar, ya İslâmı anmak istemeyen

kötü niyetliler, veya meseleleri ferdi zekâlara bağlama seviyesini aşamayan akılcı batı mütefekkirleridir. Mevlâna, mânevî zenginliğini bunlara gayet güzel ifade eder: «Kendiliklerinden bir şey bulanlar külli akıldır. Çünkü, cüz'î akıl öğrenmeye ve külli aklın öğretmesine muhtaçtır. Akıl küll, öğretmendir. Onun öğrenmesine lüzum yoktur.» Bu sözlerde herşeyin aslının vahiy olduğuna işaret etmektedir.

Mevlâna, «Ey bizm sevdası güzel olan aşkıımız... Ey bizim her derdimizin tabibi! Şad ol...» derken, bütün ruh ve vücut illetlerinin devasının aşk'ta bulunduğunu anlatmak istiyordu. Bu yüzden hiçbir beşeri sevginin cesaret edemediği daveti yapmıştır: «Yine de gel... Ne olursan ol yine de gel. Hıristiyan, Mecusi, Putperest olsan yine de gel.. Bu bizim dergâde istismar edenlerin çoğu bu sözlerinin bir parçasını (dergâh'a kadar) söyleyerek, kendi inkârlarına dayanak aramaktadır. Bunlar, renkli salonlarda, şık kıyafetler içerisinde Mevlâna'nın değil mânevî şahsına yaklaşmak, ruhunu muzdarip ediyor, mânevî duyguları sömürmekle vakitlerini geçiriyorlar.

Büyük Mevlâna bir eserinde, «Allah, ümitsizliğin boynunu vurmıştır. Çünkü bazı yerde günah, taat gibi olmuştur» demektedir. Burada Allah olan ümidin ve tövbenin sonsuzluğunu görüyoruz. Günahın ise, kulun pişmanlık duyarak gözyaşı sökmek neticesinde, Allah'ın onu affetmiş olmasıdır. Yukarıda geçen, davet işte bu anlayışla yapılmaktadır. Yoksa, Mevlâna'nın Hırs. Pıtp. veya Mecusi ile işi ne?

Mevlâna, İslâmın ibadet ve ahlâka ait kaddelerini hikâyelerle, kıssalarla eserlerinde anlatmış, misâllerle zenginleştirmiştir. Eserlerindeki kuvvetli mantıkî izahlar, hikmetli anlatışlar onun mânâ âlemine ne derece nüfuz ettiğini ortaya koyar. Bu mevzuda «Nimet insana gaflet verir, şükür ise uyanıklık getirir. Allah Teâlanın nimetini şükür tuzağı ile avla. Küfranı nimette bulunan maymun tabiatlılardan saman bile esirgenir. Peygamber huylu olanlara da bulutun ve güneşin feyziyle husule gelen nimetler verilir.» diyerek, mânevî yüceliğinin belirtilerini açığa vurur.

Mevlâna'yı bugün anlamaktan oldukça uzağız. Çünkü onun aşkına hımız umutsuzluk dergâhı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş bile olsan yine gel... Burada enteresan bir nokta vardır. İnsanlar dergâha çağrılıyor. Dergâh, Allah'a ulaşılacak doğru yol üzerindedir. Orası umutsuzluğun değil, bütün ümitlerin toplandığı bir yerdir. Çünkü orada herşeyin iyisini bulacak, aşk deryasına dalarak kendinden geçip, maddî hayatın ötesine geçeceksin. Gerçek mesud olma budur» demek istemektedir.

Ne yazık ki, Büyük Mevlâna'yı geçmiş devirlerde olduğu gibi bugün varabilecek gücümüz yok. Bugün Mevlâna'nın dâvası ne yazık ki, onu anlayamayanların elinde, hakiki kıymetini bulamıyor ve bulamadığı için de tahkir edilip, alaya alınıyor.

Herşeyden önce, Mevlâna'nın faydalandığı kaynağa dönmek ve onun edebine ulaşip, sabırla çalışmak gerekiyor. Büyük Mevlâna, «Ey aşıklar; nefsiniz edeple süsleyin. Aşk, yollarının hepsi edepten ibarettir.» diyerek, mü'mine şöyle seslenir: «İnsandaki (sonsuz ve yersiz) arzuyu sür'atle sürüp çıkaracak ancak sabırdır. Ey mü'min, sende sabret, doğruyu en iyi bilen Allah'tır.»

Büyük velinin önünde hürmetle eğilirken, hakikat yolcuları olarak, onun dâvasının suuruna ulaşmaktan başka dileğimiz yok. Onun bir sözyle konuşmamızı bitirelim: «Madem ki duyuyor, düşünüyor ve seziyor-sun, büyük hakikatı bulmak için gönlünü ve idrakini yoracaksın.. Duyduklarını ve bulduklarını söyleyeceksin. Söylenmeyecek ölçüde büyük sırlara erdiğin zaman ise... İşte o zaman susacaksın..»

MEHMET AKİF GECESİ

İstiklâl Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy vefatının 39. yıldönümü dolayısıyla Millî Türk Talebe Birliği Kültür Müdürlüğünce yapılan bir merasimle anılmıştır.

Merasim İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başlamış ve daha sonra Akif'in edebî şahsiyeti ve mücadeleleri anlatılmıştır.

M.T.T.B. Genel Başkanı Abid Özmen'in ilk konuşmayı yaptığı anma gecesi toplantısında sırasıyla Muhiddin Nalbantoğlu, Kâzım Yapıcı, Doç. Mehmet Çavuşoğlu, Ertuğrul Düzdağ birer konuşma yapmışlardır.

Kalabalık bir dinleyici kitlesinin takip ettiği anma toplantısında İstiklâl Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un meşhur «Köse İmam»ı M.T.T.B. Tiyatro Müdürlüğü tarafından temsil edilmiştir.

Akif'in şiirlerinin okunduğu gecede M.T.T.B. Genel Başkanı Abid Özmen yaptığı konuşmada «Akif, erişilmesi güç bir millî şairimizdir. Akif bütün hayatı boyunca verdiği kahramanca mücadelelerde örnek alabileceğimiz eşsiz bir şahsiyet, değerli bir mücahiddi.» demiştir.

M.T.T.B.'nin tanıtılması mahiyetinde gösterilen onbeş dakikalık bir filmde sonra anma toplantısı gecenin geç saatlerinde sona ermiştir.

MUHAMMET İKBAL ANILDI

M.T.T.B. Kültür Müdürlüğü tarafından büyük İslâm şairi ve mütefek-kiri İkbâl 26 Nisan 1975 günü M.T.T.B. konferans salonunda anıldı.

Kültür Müdürü Azzem Arslan'ın yaptığı açış konuşmasından sonra Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan İkbâl'i anlattı. Daha sonra Prof. Dr. Nevzat Yalçınca İkbâl'in siyasi dehasını uzun bir konuşma ile izah etti. Bunu takiben İkbâl'i tanıtan bir saatlik bir film gösterildi.

TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ

Yıllardır tiyatro çalışmalarını sürdürerek, Türk Tiyatrosuna değerli sanatçılar kazandıran MTTB tiyatrosu bu yıl «Millî Gelenekçi Türk Tiyatrosu Çizgisinde, köklü, ileriye dönük çalışmalarını sürdürmüştür.

Tiyatro Müdürlüğü olarak, önce bütün faaliyetlerin, uzun ve kısa vadeli program yapılmış ve en mühimi, «Millî Tiyatro» düşünce, strateji ve diyalektifi tesbit edilerek, bu çizgi istikamette, imkânlar ölçüsünde, kademe kademe çalışmalar ilerletilmiştir.

Önceki seneler sanat ve idare çalışmalarını, tek ve dar odasında yapmak zorunda idi.

Bu yıl, mevcut eski odasındaki makyaj ve aksesuar kabineleri sahne kulisine kaldırılarak genişletilen eski oda tümüyle sanat çalışmalarına hasredilmiş idare çalışmaları da bitişindeki ayrı odaya icra edilmiştir.

BU GÜNKÜ TÜRK TİYATROSU VE TİYATRO GÖRÜŞÜMÜZ

Bugün Türk Tiyatrosu, her şeyiyle öz değerlerinden koparak, teknolojiyle mazisiyle, stil ve uslubuyla bir yabancılaşma ve yozlaşma içerisindedir.

Ekzotik motifler yabancı ağızlara özenen dudak ve hancelerle kendi milletinin tavır ve edasıyla benzeşmeyen, fakat millî tavrımızdır diye karikatürize edilip sunulan zavallı millî(!) tiyatromuz...

Kültürümüzden, millî sanat ve edebiyatımızdan uzak tiyatromuzda, köksüz, ruhsuz, şartlı statik davranış alışverişi bir salgın halindedir. Bir de piyasa şartlarının, günübürlük zevki için gelen seviyesiz seyircisinin, meddahlı, zavallı Türk Tiyatrosu...

Bu hengâmede evvelen tiyatrodaki tezimiz ne olmalı, muhtevada ve biçimde hangi çizgide olmalıyız? Tiyatro üzerine niçin eğilmeliyiz? Bizim olan bizde olan gerçek gaye sade bir araç olan tiyatrodan nasıl, ne derece ve tavizsiz ne şekilde istifade edebiliriz? Gibi temel düşünce ve istişareler neticesi «Millî ve Gelenekçi Türk Tiyatrosu» şeklinde tebellur eden tezimizde göre amblemimizde tesbit edilmiştir.

Uzun vadeli programımızda tiyatro müdürlüğü olarak Türk Gençliğinin ve ilerde Millî Tiyatro seyirci kitlelerini teşkil edecek çocukların, tiyatro eğitimi ihtiyaçlarını gidermek gayesiyle (Tiyatro Okulu) (Çocu Tiyatrosu ve Ülke çapında Tiyatro Kütüphanesi)ni kurma çalışmaları da yapılmıştır.

Gerek bu konuları gerekse Türk Tiyatrosunun durumunu görüşmek için devlet tiyatroları genel müdürü Çüneyt Gökçer, Yıldız Keñer, Nejat Uygur gibi birçok tiyatrocularımıza nezaket ziyaretleri yapılmış ve müsbet sonuçlar alınmıştır. Bilhassa Nejat Uygur herşeyiyle MTTB tiyatrosunun hizmetinde olduğunu belirtmiştir.

Temaslar yapıp kısa sürede pratik tiyatro eğitim ve öğretim gayesini güden tiyatro okulumuzda şu derslerin verilmesi kararlaştırılmıştır.

1) ESAS DERSLER



- a) Dil ve Fonetik Dersleri
- b) Diksiyon Dersleri

2) TİYATRO TARİHİ

- a) Türk Tiyatro Tarihi (Geleneksel Türk Tiyatrosu - Tanzimat Tiyatrosu - Meşrutiyet Tiyatrosu - Cumhuriyet Tiyatrosu)

- b) Dünya Tiyatrosu Tarihi
3) Dramaturji
a) Pratik Dramaturji (Sahneye koyma)
b) Teorik Dramaturji (Metin Yorumu - Tiyatro Eseri Yazma - Kritiği Yapma vs.)

İHTİSAS DERSLERİ

- 1) Işık
- 2) Makyaj
- 3) Dekor - Kostüm aksesuar

UYGULAMA ÇALIŞMALARI

- 1) Soyut Mizansen egzersizleri
- 2) Rehabilitasyon

Çocuk tiyatromuz için önce eski folklor salonunun restore tanzim ve aksesuar işi haledilmiş Tiyatro ile ilgilenen öğrenci çocuklarla temas kurulup, kitaplar ve seminerlerle pratik tiyatro bilgileri verilmiştir.

Türkiye çapında tiyatro kütüphanesi tertip etme ve işler hale getirme yönünde hayli çalışmalar yapılmıştır. Tiyatro kütüphanemizin, yerli ve ecnebi kitap, dergi, texte, küpür ve arşivi ile nüvesi meydana getirilmiş, giderek zenginleşecek ve ileride ilgilenen herkese okuma, inceleme, imkânı sağlanacaktır. Tiyatro kütüphanesi faaliyeti olarak önce bütün üyelerimize bazı temel tiyatro kitapları (Nüzhet Şenbay'ın Diksiyon Dersleri, Stanislavski'nin Bir Aktör Hazırlanıyor, Özdemir Nutku'nun Tiyatro Yönetmeninin Çalışması, yine Stanislavski'nin Sahneye Koyma Sanatı ve Tiyatro Dergileri yanında N. Fazıl Kısakürek'in hazırlanan Ahşap Konak ve Mukaddes Emanet piyeslerinden fazla miktarda basılarak oyunda rolü olsun olmasın bütün üyelere verilmiş ve MTTB taşra temsilciliklerine gönderilmiştir.

Yine bütün üyelere provası yapılan oyunların yazarı Üstad N. Fazıl Kısaküreği daha yakından tanımaları için Otobiyoğrafik eseri (O ve Ben) şiir kitabı (Çiile) ve bütün piyesleri dağıtılmıştır.

Bizzat Üstad piyesin çalışmalarına katılmış ve onun nezaretinde çalışmalar sürdürülmüştür.

Kültürel çalışmalar meyânında çeşitli tiyatrolara topluca gidilerek oyunlar izlenip eleştirileri yapılmıştır.

Bu yıl tiyatro müdürlüğü olarak repertuarımız N. Fazıl'ın «Ahşap Konakve «Mukaddes Emanet» piyesleri alınmış sıhhatli ve dublörünü rol dağıtımını yapılmış, Tiyatro Müdürü Mustafa Uysal'ın reji ve idaresinde provalar sürdürülmüştür. Ayrıca üyelerle topluca Kanlıca gezisine çıkılmış,

metruk bir konakta. «Ahşap Konak» piyesinin de provası yapılmıştır.

Bu yılki MTTB tiyatrosu umumi kadrosunu teşkil eden idareci ve üyelerimiz:

Tiyatro Müdürü: Mustafa Uysal

Müdür Yardımcıları: Ahmet Bakal, Hüseyin Koncağül, Ziya Yediyıldız

OYUNCU KADROSU

Yaşar Dişli, Orhan Pehlivan, Şadah Harekil, Kenan Yabanigül, Fehmi Ateş, Mukadder Başeğmez, Mustafa Uysal, Ziya Yediyıldız, Hüseyin Koncağül, Süleyman Erdemir, Vahap Akbaş, Bülent Başbüyük, Ali Nermal, Bilal Turgut,

REJİ ÇALIŞMALARI:

Mustafa Uysal, Hüseyin koncağül, Yaşar Dişli, Ziya Yediyıldız, Orhan Pehlivan

DEKOR AKSESUAR:

Zühtü Akça, Salih Baykal, Hüseyin Yalçın, Murat Aytaç, Vahap Akbaş, Süleyman Erdemir, Musa Bıyıklı.

MAKYAJ:

Mukadder Başeğmez, Yaşar Dişli, Salih Baysal, Mustafa Uysal, Erhan Turgut.

DRAMATURJİ:

Ahmet Hamdi Yılmaz, Mustafa Sezer, Şadan Harekeli, Veysel Ahmet.

TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tesisler Müdürlüğü teşkilât içi bakım ve onarım işleriyle iştigal eden bir müdürlüktür. Sosyal faaliyetlerin fazla olması sebebi ile dolup taşan M.T.T.B. fazla kirlenmekte, bu durum Müdürlüğümüz tarafından zamanında önlenmekte ve temizlik için gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Aydınlatma ve elektrik; halen 110 voltla çalışan elektrik şebekesinin fazlaca aşınmış olması sebebi ile devamlı tamirat arz etmektedir. Bunun için lâmbalar gerekli aydınlatmayı yapamamaktadır. Teşkilât içinde halen 140'a yakın elektrik ve florasan lâmbaları mevcuttur.

Isıtma işleri; 50'den fazla oda, salon ve küçük bölümlerden teşekkül eden M.T.T.B.'nin kış aylarında normal ısınmasını sağlamaya çalışmaktadır. Ancak çürümeğe yüz tutmuş kalorifer tesisatı devamlı tamir görmektedir. Isıtma işlemi yapılırken masrafı asgari, hizmeti azamî tutmağa gayret edilmektedir.

Tamirat: Yurdumuzun ilk ve yegâne talebe kuruluşu olan M.T.T.B. binasının eskiliği devletin kanun ve özel kuruluşların ilgisizliği sebebi ile talebe imkânları ile sür'atli bir şekilde tamirat halindedir. Bozulan 7 adet tuvalet yeniden yapılmış, lâğım kanalları devreye sokulmuştur. Sporcuların kullanıldığı bozulan duşlar yeniden yapılmıştır. Kızıl uşaklar tarafından kırılan camlar yeniden takılmıştır. Giriş ve koridorlar yeniden boyanmıştır. Binamıza kaçan suların rutubeti ile eskiyen meşcit deposu ve boruları yeniden yapılmıştır. Bozulan santral yeniden revizyona tabi tutularak tamir ettirilmiştir. Bina içinde dağınık halde bulunan malzeme v.s. bir malzeme odası yapılarak oraya konulması sağlanmıştır. Elektrik kontağından tutuşan ve arkadaşların yardımı ile daha büyük yangın çıkmasına mâni olunan sahnemiz arkasındaki pano perdesi yenisi ile değiştirilecektir. Binanın girişindeki patlak su borusu yaptırılmıştır. Öğretmenlere bir oda yapılarak kursiyer kardeşlerimize daha faydalı olabilmesi için eğitime verilmiştir. Sümerbank'la yapılan temaslara neticesi sahne perdesinin bir ay içinde yenilenmesi için gerekli anlaşma sağlanmış ve yapımına geçilmiştir.

Reklâm ve ilân işleri: Yapılan faaliyetlerin yurdun her tarafındaki kardeşlerimize duyurmak için afiş ve bazı reklamlara yardımcı olun-

maya çalışılmıştır. Bu reklamlar için gerekli malzemeyi tesisler müdürlüğü temin etmektedir. Boya, fırça, bez, sütkestik gibi.

Kamp: Temmuz ayının 10 undan Ağustosun başına kadar yapılacak kamp için gerekli malzemeler tedarik edilmiş, eskiyen yataklar ve çadırların yerine yenileri alınmış veya tamir ettirilmiştir.

KONFERANS SALONUN ONARIM ÇALIŞMALARI

Millî Türk Talebe Birliğinin bütün konferanslarının, toplantılarının, seminerlerinin, açık oturumlarının, tiyatro gösterileri, film gösterilerinin, Trafik ehliyet kurslarının yapıldığı, umuma karşı aynası durumunda bulunan Konferans salonu 6,7, yıl evvel yapılan boşa gitmeyen bir manzara arzermeye başlamış, M.T.T.B. ye yakışmayan bir duruma gelmiştir.

Bu durum karşısında daha 1974 yazında faaliyete geçilmiştir. Bu iş için teşkilâtın kredi imkânları kâfi gelmeyeceği için iktisadi devlet teşekküllerinden yardım istenme durumuna gidilmiştir.

Salonun ele alınması gereken başlıca 2 kısmı vardı. Kotuklar ve perdeler. Perdeler desahne perdesi ve pencere perdeleri olmak üzere iki kısımdı. Mvcut koltuklar, normal koltuklardan büyük olduğu için çok yer kaplıyordu dolayısıyla salonun alacağı dileyici adedini düşürüyordu. Perdeler ise yıpranmış yer yer yırtılmıştı.

M.T.T.B. Genel Başkanı ve Ankara'ya yapmış oldukları ziyaretler esnasında bu meseleyi üst kademedeki ele almışlar. Bir takım iktisadi Devlet teşekkülleri ile görüşmeler yapmışlardır. Bunlardan ilk akla geleni bundan öncede büyük yardımı dokunan Sümerbank idi. Daha sonra sırayla Vakıflar genel Müdürlüğü, Vakıflar Bankası Türkiye Şeker Fabrikaları, Anonim şirketi, Azot sanayii genel Müdürlüğü geliyordu.

Birçok defalar görüşmeler yapılmasına rağmen sümerbank hariç diğerlerinden kesin bir netice alınamamıştır. Ancak MTTB yayınlarına verdikleri reklamlar karşılığı cüz'î bir yardım alınabilmiştir. Sümerbank ile görüşme neticesi sahne ve pencere perdelerinin yaptırılması, üzerlerine «Sümerbank reklam yazısının yazdırılması karşılığında taahhüt edilmiş ve Haziran ayının sonuna doğru sahne perdelerinin yapımına başlanmış olup, bir ay gibi bir zaman içerisinde bitmesi planlanmış duruma getirilmiştir. Ayrıca sahnenin iki yanında Sümerbank'a ait bulunan reklam panoları da banka tarafından yenilenmiştir.

BANKALAR BİRLİĞİ DE KOLTUKLARI YAPTIRIYOR

Konferans salonunun koltuklarının yenilenmesi için sene başından beri bir takım iktisadi devlet teşekkülleri ile temaslara kurulmuş ve bilhassa genel başkanımız Abit Özmen'in yapmış olduğu temaslara neticesinde Bankalar Birliği tarafından konferans salonunun bilumum koltuklarının yeniden yapımı taahhüt altına alınmış bulunmaktadır. Kısa zaman sonrada yapımına başlanacaktır.

TRAFİK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



Otomobilin lüks olmaktan çıktığı hatta otomobili kullanmanın bir zaruret olduğu kabul ve arzu edilen asrımızda MTTB'nin gayesine uygun şekilde talebelerin kolayca, derslerine mani teşkil etmeden en iyi şekilde yetişip ehliyet almalarını temin etmek, bunun yanında talebe arkadaşlara trafik şubesinde işlerini hafifletmek amacı ile 1966 yılında kurulan müdürlük Trafik Şube Müdürlüğü ile müştereken şoför ehliyet kurslarına aynı yıl başlamıştır.

Üniversite öğretim üyeleri ve talebelri arasında büyük ilgi görmesine rağmen çeşitli imkânsızlıklar sebebi ile 1968 yılında tam olarak faaliyetine başlayan birinci devre akabinde devamlı olarak artarak bu rakam 300 e çıktığından devreleri sıklaştırmış ve her devre için kursiyer tahdidi koymuştur. Her ay bir devre açılarak işler aksatılmadan yürütülmeye çalışılmış ve kurslar Trafik Şube Müdürlüğünden Eğitim Amiri Sayın Kenan Cem, Trafik yardımcısı Sayın Kadir Mertgil, ve müdürlüğümüzün yetkili elemanları tarafından verilmiştir.

52. Dönem Genel Kurul toplantısından sonra Rüştü Ecevit'ten boşalan Trafik Eğitim Müdürlüğüne Mustafa Karaayvaz getirilmiştir. Dört aylık bir hizmetten sonra Mustafa Karaayvaz Müdürlükten ayrılmış ve yerine Trafik Eğitim Müdürü olarak Süleyman Karataş getirilmiştir.

Bu dönemde iki kurs devresi açılmıştır. 52.Dönem Genel Kurul sonuna kadar 73 kurs devresi açılmıştır.

Açılan Devreler ve Kursları :

63. devre : 25 Temmuz 1974'te kayıtlara başlanmış 178 kişinin iştirakiyle 2 Ağustos 1974'te Trafik Eğitim Müdürü Mustafa Karaayvaz'ın açış konuşması ile kurslara başlanmıştır. 2, 4, 6 Ağustos tarihlerinde Trafik 9 - 11 Ağustos tarihlerinde de Motor dersleri verilmiştir. Bu devre kursiyerleri 25 Eylül 1974'te yazılı imtihana girmişlerdir.

64. devre : 192 kişinin iştirak ettiği bu devrenin kayıtlarına 19 Ağustos 1974'te başlanmıştır. 7 Eylül 1974 tarihinde kursları başlayan bu devre kurslarının açış konuşmasını Mustafa Karaayvaz yapmıştır. Daha sonra kursiyerlere sıhhi kurul günleri bildirilmiştir. 7, 9, 11 Eylül tarihlerinde Trafik, 14 - 16 Eylül tarihlerinde Motor dersleri verilmiştir. 22 Ekim 1974 tarihinde yazılı imtihana giren kursiyerlere imtihan neticeleri heyetteki bazı atama ve tayinler dolayısı ile geç bildirilmiştir. Daha sonra bu kursiyerler için ayrıca bir direksiyon günü alınarak kursiyerlere verilmiştir.

65. devre : 4 Ekim 1974'te kursları başlayacak olan bu devrenin kayıtlarına 14 Eylül 1974 tarihinde başlanmış ve 225 kişinin kayıtları yapılmıştır. 4, 6, 8 Ekim tarihlerinde Trafik, 11 - 13 Ekim tarihlerinde Motor dersi gören kursiyerler kursların ilk günü sıhhi kurul, Savcılık ve Karakol evrakları verilmiştir. Bu devreye kadar sıhhi kurul günleri Müdürlüğümüz tarafından alınır. Ancak bu devreden itibaren sıhhi kurul ücretlerinde büyük bir artış olduğundan verilen günde giden kursiyerin üzerinde o kadar para olmadığından çeşitli karışıklıklara sebep olmuş ve bundan sonra her kursiyerin gününü kendisinin alması kararlaştırılmıştır. 14 Kasım 1974 tarihinde 65. devre kursiyerlerine yazılı günü olarak bildirilmiştir.

Bu devre sonuna kadar vazifesini büyük bir başarı ile yürüten Mustafa Karaayvaz bu devreden sonra vazifesini Süleyman Karataş'a devretmiştir.

66. devre : Süleyman Karataş'ın Trafik Eğitim Müdürlüğüne getirilmesinden sonra çalışmalarına devam eden Trafik Eğitim Müdürlüğü 66. devre için kayıtlarına 19 Kasım 1974 günü başlamış ve 275 kişi müracaatta bulunarak kayıtları yapılmıştır. 3 Aralık 1974 tarihinde Süleyman Karataş'ın açış konuşması ile kurslara başlayan kursiyerler 3, 5, 7 Aralık günleri Trafik, 10 - 12 Ekim günleri Motor Dersleri görmüşlerdir. Sıhhi Kurul, Savcılık, Karakol evrakları yine kursların ilk günü kursiyerlere verilerek evrakların nasıl tamamlanacağı izah edilmiştir. 10 Ocak 1975 günü

yazılı imtihanı olarak bu devre kursiyelerine bildirilmiştir. Bu tarihte 400'e yakın kişinin imtihana geldiği görülünce imtihan salonunun alınması sebebiyle imtihan öğleden önce ve sonra olmak üzere iki devre halinde yapılmıştır.

67. devre : 12 Aralık 1974 tarihinde kayıtlara başlanmış olup 242 kişinin kaydı yapılmıştır. 6 Ocak 1975 tarihinde Süleyman Karataş'ın açış konuşması ile kurslara başlanmıştır. Trafik, Motor Kursları normal olarak devam etmiş ve 5 Şubat 1975 tarihine kadar Sıhhi Kurul, Savcılık ve Karakol evraklarını Müdürlüğümüze teslim eden kursiyelere 13 Şubat 1975 tarihi yazılı günü olarak verilmiştir.



Kursiyeler, bir Trafik Kursunu takip ediyorlar

68. devre : 10 Şubat 1975 tarihine kadar 220 kişi müracaatta bulunarak kaydı yapılmıştır. 3 Şubat 1975'te Süleyman Karataş'ın açış konuşmasıyla kurslara başlanmış olup 3, 5, 7 Şubat'ta Trafik, 10-12 Şubat tarihlerinde de Motor dersleri verilmiştir. 10 Mart 1975 tarihi evraklarını teslim eden kursiyelere yazılı tarihi olarak bildirilmiştir.

69. devre : 260 kişinin kaydı yapılan bu devrenin kursları da 3 Mart 1975 Pazartesi günü saat 17.00 de Süleyman Karataş'ın açış konuşması ile başlamıştır. Sıhhi Kurul, Savcılık ve Karakol evraklarının tamamlanması için kursiyelere verilmiştir. Gerekli izahatın sonra 10 Nisan 1975 tarihine kadar evraklarını teslim eden kursiyelere 14 Nisan'da yazılı imtihana girecekleri söylenmiştir. Ancak daha evvelki devrelerden yazılıya girmeyen veya grippte kalan kursiyeler bu tarihte yazılı imtihana girmek isteyince

büyük bir yekün teşkil etmiş ve 100 kişi kendileri için yeni yazılı günü alınacağı vadedilerek geri çevrilmiştir. 14 Nisan'da yazılıya giremeyen kursiyeler için yeni bir gün almak için Genel Muhasibimiz Rüştü Ecevit, Trafik Eğitim Müdürü Süleyman Karataş ve eski Trafik Eğitim Müdürü Hüseyin Gözgülü Trafik Şube Müdürünü ziyaret etmişler ve 9 Mayıs için gün almışlardır. Posta aracılığı ile de alınan gün kursiyelere bildirilmiştir.

70. devre : Bu devre içinde kayıtlara 7 Mart tarihinde başlanmıştır. 247 kişinin kaydı yapılan bu devre kursları 7 Nisan tarihinde kurslara başlamışlardır. 7, 9, 11 Nisan Trafik; 14-16 Nisan Motor dersi gören 70. devre kursiyeleri 28 Mayıs'ta yazılı imtihana girmişlerdir.

71. devre : 305 kişinin kaydı yapılan bu devre kayıtlarına 19 Nisan 1975'te başlanmıştır. Haziran ayı talebe arkadaşların imtihan dönemi olduğu düşünülerek Haziran ayında müracaat eden kursiyelerde bu devreye katılmışlardır. 2 Mayıs 1975'te Süleyman Karataş'ın açış konuşması ile başlayan kurslar 16 Mayıs saat 19.00 da nihayete ermiştir. Sıhhi Kurul, Savcılık ve Karakoldan sonra 28 Mayıs'ta yazılı imtihan olmuştur.

Haziran ayında kurs devresi açılmamış fakat yazılı ve direksiyon imtihanları normal olarak devam etmiştir.

72. devre : Kayıtlarına Haziran ortalarında başlanmış 195 kişinin kaydı yapılmıştır. 7 Temmuz 1975'te kursları başlayan kursiyelere Trafik Şubesinden 29 Ağustos yazılı günü olarak alınmıştır.

73. devre : Kayıtları 10 Temmuz'da başlanmış olup devam etmektedir. 73. devre kursları 4 Ağustos'ta başlayacaktır.

Müdürlüğümüze kaydını yaptıran bütün kursiyelerin ihtiyaçlarına cevap verilmeğe çalışılmış olup üç gün olan direksiyon günü Trafik Şubesine müracaatla dört güne çıkartılmıştır. Kursiyelerin yazılı imtihanları M.T.T.B. konferans salonunda, direksiyon imtihanları da Etiler İmtihan Sahasında yapılmaktadır.

Temmuz ortalarında Müdürlüğümüzün yaptığı istatistiğe göre 52. dönem boyunca 3050 kişi yazılı imtihana girmiş ve %95 başarı sağlamıştır. Direksiyon imtihanlarına da ayda dört gün olmak üzere 380-400 kişi girmiş olup bu dönem boyunca 4851 kişi de direksiyon imtihanına girmişlerdir. %70 başarı sağlanan direksiyon imtihanından sonra 3.000'e yakın kursiyer ehliyetlerini almışlardır.

Burada mezun olup vazifesini devretmesine rağmen yardımlarını esirgemiyen Hüseyin Gözgülü'ye sonsuz teşekkür etmeyi bir borç addediyoruz.

TURİZM VE DİŞ TEMASLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye'de talebe turizmini gerçekleştirmek için kurulan M.T.T.B. Turizm ve Dış Temaslar Müdürlüğü, bu hizmeti hakkıyla ifa edebilmek için yıllardır azami gayreti göstermektedir. Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin her sahada olduğu gibi turizm dalında da tek başına temsil etme inancındaki en eski ve en köklü talebe teşkilâtı ve bir müessese olarak büyük iddialar taşımakta, daha enerjik bir çalışma temposunun tatbik edilmesi lüzumuna inanmaktayız.

Gaye, turizmi millî ve manevi değerlerimizle mütenasip bir politika haline getirmektir. Bu fikirlerin ışığı altında amatör ve millî bir ruhla hizmet ederek, her sene bir evvelkine nazaran büyük merhaleler kat eden Turizm ve Dış Temaslar Müdürlüğü, millî turizm politikamızın gerçekleştirilmesi için tam bir çalışma dönemine girmiş bulunmaktadır.

Bu dönemde yapılan faaliyetler şöylece hülâsa edilebilir:

51. Dönem'de başlayan 15. devre Tercüman-Rehber Kursuna devam edilmiş, Haziranda yapılan imtihanla staj hakkını alanlara Haziran-Eylül ayları arasında stajlarını yapma imkânı sağlanmış, bu stajı başarı ile bitirenlere merasimle diplomaları verilmiştir. Staj sahaları ise yine enformasyon ve tur rehberliği olmuştur.

16. Devre kurs çalışmaları Eylül-1974'de müracaatların kabul edilmesiy-le başlamış, Aralık ayı ilk haftasında yapılan eleme imtihanı neticesi 70 kişilik bir mevcutla yine Aralık son haftasında derslerin verilmesine geçilmiştir. Kursiyerlerin büyük kısmının talebe olması sebebi ile dersler Çarşamba akşamı ile Cumartesi ve Pazar günleri vermek üzere program yapılmış, dersleri veren tecrübeli rehberlerin büyük gayretleri ile bu program başarıyla yürütülmüştür. Program dahilinde her 10 günde bir Pazar günü İstanbul'un tarihî ve turistik yerlerine, 23 Mart Edirne, 23-26 Nisan Ege ve 1 Mayıs Bursa gezileri tertip edilmiştir. 24 Mayıs yazılı ve 25 Mayıs sözlü imtihanlarla staj yapacaklar tesbit edilmiş ve 1 Hazirandan itibaren de staja başlanmıştır.

Kurs müddetince ve imtihanlar neticesi kursiyerlerin hem yabancı lisan ve hem de genel kültür ve bilgilerinin kifayetsiz olduğu neticesini çıkaran müdürlüğümüz yaz ayları ve staj devresi müddetince stajyerler için lisan kursları ve seri seminerler düzenleme kararına varmış ve programlamayı da yapmıştır.

Geçen dönemler hazırlanan «Rehberin El Kitabı» adı altında ve bir rehber için lüzumlu, gerek mimari gerek turistik yerler hakkındaki her türlü bilgiyi ihtiva eden kitabın I. cildine ilâve olarak II. cildi de hazırlanıp okuyucuya sunulmuştur. Bu bölümde birinci cilde alınmayan mimari bilgilerle, Tarihî şehirlerimiz geniş bir biçimde anlatılmıştır.

Bu arada amatör rehberlerin profesyonel olma isteklerini göz önüne alan müdürlüğümüz, bu mevzu hakkında bakanlık seviyesinde çalışmalara devam etmektedir.

Geçen dönem çalışma kamplarına gönderilen talebelerin Kamp İdarecilerine müracaatı üzerine geçen sene 45 kişi olan kontenjanı bu yıl 25'er kişilik 4 devre halinde 100 kişiye çıkartıldı. Mart ve Nisan ayında İstanbulla Temmuz'da hareket etmişlerdir. Diğer guruplar ise Temmuzun sonu lece eleme yapma mecburiyeti doğmuştur. 10 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de olmak üzere Eleme Lisan Testi yapılmış ve gidecek 100 kişi tesbit edilmiştir. İngiltere'ye gidecek olan bu arkadaşların ilk kafesi 9 Haziranda, Talebe trenlerinin henüz başlamadığından yine Müdürlüğümüzün istifadeye sunduğu tenzilatlı yurt dışı talebe otobüsleriyle Münih'e hareket etmiş ve oradan da İngiltere'ye geçmişlerdir. II. Gurup da yine aynı



Information bürosuna müracaat eden turistlere malûmat veriliyor

yolla Temmuzda hareket etmişlerdir. Diğer guruplar ise Temmuzun sonu ve Ağustosun sonunda başlamış olan talebe trenleri ile gideceklerdir.

Enformasyon Bürosu 9.00 - 20.30 arası (Pazar hariç) devamlı açık tutularak, yerli yabancı bütün turistlere faydalı olunmağa çalışılmıştır. Turizm ve seyahat hakkındaki bütün bilgileri ihtiva eden dosyalar hazırlanmış ve tercüman rehber arkadaşların elinde her an hazır bulundurulmuştur. Enformasyonda devamlı İngilizce, Almanca, Fransızca bilen rehberler bulundurulmuş yazın da stajyerler bunlara yardımcı olmuşlardır.

Yine enformasyonda çok lüzumlu olan, Türkiye dahilinde ve Doğu trenlerinde yabancılar için geçerli olan tek talebe kartını yabancı talebelere vermekle büyük bir vazifeyi devam ettirmiştir.

Ayrıca bazı otellerle anlaşılıp bize müracaat edenlerin daha ucuz olarak kalmaları sağlanmıştır.

Yine Müdürlüğümüz Bakanlığa müracaat ederek eskisinden daha fazla broşür istemiş ve bu da gönderilmiştir. Böylece yabancılarla Türkiyeyi tanıtmak biraz daha kolaylaştırılmıştır.

Talebe arkadaşların ucuz bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için T.C.D.D. ile anlaşarak her sene yaz aylarında Talebe Trenleri düzen-



M.T.T.B. Turizm Müdürlüğü
Amatör Rehber Kursları hakkında malumat verilirken.

lemektedir. T.C.D.D.'na yapılan müracaatlar neticesinde Talebe Teşkilatları Federasyonu, Talebe Dernekleri Federasyonu, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Talebe Derneği, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Talebe Derneği, İ.Ü.

Orman Fakültesi Talebe Derneği, İ.Ü. İktisat Fakültesi Talebe Derneği, İ.Ü. Fen Fakültesi Talebe Derneği ve İ.İ.T.İ. Akademisi Talebe Derneği ile müşterken de her gün talebe trenleri seferlerini kaldırmaktayız. 1975 yazında şu hatlara seferler düzenlenmiştir:

İstanbul - Tahran, İstanbul - Atina, İstanbul - Münih, İstanbul - Belgrad, İstanbul - Londra, İstanbul - Viyana, İstanbul - Sofya, İstanbul - Brüksel.

Bu yıl talebe trenleri T.C.D.D.'deki bazı sebepler yüzünden bir ay geç olarak 1 Temmuz'da başlamıştır. Bitiş tarihi ise 30 Kasım'dır. Temmuz'dan evvel talebe trenlerine müracaatların çok olması ve trenlerin de bulunmamasından Müdürlüğümüz yeni bir faaliyete girişerek bir turizm şirketi ile anlaşmış ve Avrupa'da; Sofya, Belgrad, Graz, Salzburg, Münih, Stuttgart ve Köln şehirlerine Pazar hariç hergün saat 18.30 İran'da; Tahran ve Mashhad şehirlerine Salı ve Cumartesi saat 14.00 de olmak üzere ucuz talebe otobüsleri kaldırarak, yine talebelerin ucuz seyahat etmeleri temin edilmiştir.

1974 yazında talebe trenlerimizden 3463 talebe arkadaşımız faydalanmıştır.

Bu sene Müdürlüğümüz, gelen birçok talebe tur teklifini kabul ederek program ve fiyatları isteklilere göndermiştir. Tahminimiz odur ki, en ucuz fiyatları verdiğimiz tur programları kabul edilecek vetur yönüyle bu sene de büyük bir vazifeyi hakkıyla ifa edeceğiz. İlk «evet» cevabı Almanya'dan 38 kişilik bir talebe gurubundan gelmiştir.

I.I.F.S.O. (Milletlerarası Talebe Teşkilatları İslâmî Federasyonu) 3. Büyük Konferansını M.T.T.B. organizesi ile İstanbul'da yapmış olması tur programımızı daha da geliştirmiş, delegeler ve aileleri olmak üzere iki gurup halindeki turlar hergün İstanbul dahilî ve bir de Bursa gezisi olmak üzere yine Müdürlüğümüzün tecrübeli rehberleri nezaretinde yapılmıştır.

M.T.T.B. MERKEZ ORTA ÖĞRENİM KOMİTESİ

Mukaddes dâvanın hizmetçileri olan, yepyeni gençlik kitlesinin tek temsilcisi M.T.T.B. yalnız Türk Yüksek Tahsil Gençliği ile değil, Türk Orta Tahsil Gençliğinin de tek temsilcisi olmuştur. Allah yolunun genç yolcuları geleceğin en büyük teminatıdır. 1968'lerde kurulan M.T.T.B. Orta Öğretim Komitesi, bugün sayısı 60'ı bulan il ve ilçemizde hızla gelişmektedir. Bozuk ve düzensiz eğitim sisteminde yetişen gençliğin, bütün bu boşluklarını ve eksikliklerini, bilhassa susadığı millî şuuru imkânları nisbetinde vermeğe çalışan orta öğrenim komiteleri sayıları onbinleri bulan orta öğrenim gençliğine her an hizmet etmeği bir vazife saymaktadır.

Gücünü dininden, hızını tarihinden, kültüründen alan, İslâmın dinamik beklentileri yılmayacaktır. Hiç bir engel bu mukaddes dâvadan ayırmaz, ilâhî nizamın, hak yolun İslâm olduğunu, gerçek tarihin, gerçek kahramanların, kimler olduğunu, öz kültürümüzün tanıtılmasını, öğretilmesini ve Türkiye'mizin kalkınmasını sağlamak için gençliğin kültürel ve sportif çalışmalarla gayesi yüksek tahsile hazırlamaktır.

M.T.T.B. Orta Öğretim Komitesinin kurucularından ve ilk başkanlarından olan Şehit Mustafa Bilgi'yi rahmetle anarız. Daha sonra M.T.T.B. Orta Öğretim Komitesi Başkanlıklarını sırasıyla; Sedat Yenigün, Şefik Aşıkoğlu, Sami Şener, Halil Şervanlı, Bülent Katkak, Cafer Sadık Özlent yapmışlardır.

İstanbul Merkez Orta Öğretim Komitesi 1974 - 1975 yılı faaliyetlerini :

Başkan : Hüseyin Öztürk,
Sekreter : Emrullah Çınar,
Muhasip : İsmail Çetin,
Sek. Vekili : Ali Yeniyurt,
Muh. Vekili : Sabri Durgun,
Üyeler : Hasan Günes,

tarafından yürütülmüştür.

Orta Öğretim Komite Başkanlığının 1973 - 1974 ve 1974 - 1975 ders yıllarında toplam olarak 87 lise ve dengi okul, 35 orta okuldan 1000 üyesi bulunmaktadır. Bu üyeler Cumartesi günleri yapılan seminerler, grup çalışmaları, kitap tahlili, paneller, karate, voleybol çalışmaları, şehir içi ve dışı geziler film gösterileri, anket ve tiyatro çalışmalarına katılmakta olup böylece kendilerini her alanda orta öğrenim komitesinin hazırladığı imkânlardan faydalanarak yetiştirmektedirler.



M.T.T.B. Orta Öğretim Komitesi İdare Heyeti,
Başkan Hüseyin Öztürk riyasetinde bir toplantı esnasında

Orta Öğretim Komitesi Başkanlığı faaliyetlerini bünyesindeki İdare Heyetinin denetimi altında şu kollar vasıtasıyla yürütmektedir. Bu kollar :

- 1 — Anket ve İstatistik Kolu,
- 2 — Basın - Yayın Kolu,
 - a) Haber Alma ve Verme Komisyonu,
 - b) Dağıtım,
 - c) Teksir İşleri Komisyonu,
- 3 — Film, Fotoğrafçılık Kolu,
- 4 — Gezi Kolu,
- 5 — Kitaplık Kolu,
- 6 — Kültür Kolu,
 - a) Seminer Komisyonu,
 - b) Yarışmalar Komisyonu,

- c) Eğlence Komisyonu,
- d) Tarihi Günler Komisyonu,
- e) Panoları Düzenleme Komisyonu,
- 7 — Mektuplaşma Kolu,
- 8 — Mehter Kolu,
- 9 — Spor Kolu,
 - a) Karate,
 - b) Voleybol,
 - c) Basketbol,
- 10 — Tiyatro Kolu,
- 11 — Temsilciliklerle İlişki Kolu.
- 1 — Anket ve İstatistik Kolu :**

Orta Öğretim Komitesi Başkanlığının yapmış olduğu faaliyetleri ve üyelerin yaptıkları çalışmalarını en iyi bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve daha iyi yapma imkânlarının sağlanabilmesi, okullarımızdaki talebin isteklerini, derinlerini kamu oyuna anlatabilme imkânlarının sağlanması için yapılan anketler ve istatistikler bu kolumuz vasıtasıyla gerçekleştirilmeğe çalışılmıştır.. Başkan Mehmet Ali Sarı yönetiminde ve daha sonra Akif Babalı Başkanlığında Hasan Uysal, Kemal Cevahir Sözer, Hidayet Çakır Yardımcılığında sürdürmüştür.

1974-75 döneminde çeşitli anketler yapan Anket ve İstatistik Kolu Üyelerimizin hangi mevzuda seminerler arzu ettiklerini, hangi konuşmaları beğendiklerini tesbit ederek Kültür Kolu çalışmalarının daha başarılı olmasına yardımcı olmuştur. Bunlardan başka hangi tür filmlerin oynatılması, şehir içi ve şehir dışı gezilerin nerelere yapılması hakkında anketlerle film ve fotoğrafçılık ve gezi kolunun faaliyetlerini kolaylaştırmıştır. Üyelerimizin kültürel yönden gelişebilmesi için zaruri olan kitaplığımızın hangi kitaplarla zenginleştirilmesini ve üyelerimizin ilgi duyduğu kitapları tesbit ederek, kitapları okuma imkânları sağlamıştır. Sportif yönden üyelerin tatmin olması için arzu ettikleri spor branşında çalışmalarını sağlamak amacıyla yaptığı anketlerle spor koluna yardımcı olmuştur. Ayrıca bu çalışmaların dışında yaptığı anketler şunlardır :

- 1 — Beğenilen Şair ve Yazar Anketi : (Mehmet Akif Ersoy, N. Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Peyami Safa, Seyyit Kutup),
 - 2 — Kompozisyon Yarışması Anketi,
 - 3 — Şehir İçi ve Şehir Dışı Gezilerle Yerlerin Anketi,
 - 4 — Gazete İsmi Anketi,
 - 5 — Üyelerin Okullara Göre Dağılım Anketi,
- (İlk beş sıra) :
- a) İmam Hatip Lisesi 116 kişi
 - b) Pertevniyal Lisesi 73 kişi

- c) Kasımpaşa Lisesi 33 kişi
- d) S. Ahmet Meslek Lisesi 27 kişi
- e) Fatih Ticaret Lisesi 18 kişi
- f) Hasköy Lisesi 17 kişi

Üyeler toplam olarak 650 kişidir. Bunlardan 66'sı orta 1, 82'si orta 2, 142'si orta 3, 168 lise 1, 163 lise 2, 107'si lise 3 sınıftadırlar.

2 — Basın ve Yayın Kolu :

M.T.T.B. Orta Öğretim Komitesi Basın ve Yayın Kolu Çalışmalarını Başkan İlhan Acar, Muzaffer Çayır ve Selâhattin Öncük, Hüseyin Kozbey, Celâlettin Güler, Metin Ertürk, Yalçın Küçük, Habil Bongür, Metin Bölükbaşı'ndan müteşekkil Basın-Yayın Kolu Orta Öğretim Komitesinin Basın-Yayın İşlerini bütün basın organlarından haberdar etmek ve aynı zamanda basında çıkan haberlerin hepsini toplamak vazifesini görmüştür. Yapılan faaliyetler :

1 — Açılış, iftar yemeği ile alakalı haberler basına verilmiş, basında yazılı ve resimli olarak çıkmıştır.

2 — Her sene olduğu gibi M.T.T.B. Orta Öğretim Komitesi'nin Hazırladığı 4. Şiir Okuma Yarışması gazetelere verilmiş ve basında çıkan haberler albüme toplanmıştır.

3 — Orta Öğretim Komitesi Basın-Yayın Kolu Faaliyetlerine daha hızlı bir tempo vermiştir. Orta Öğretim Komitesi, Basın ve Yayın Kolu üyelerinin çalışmalarıyla ÇATI Gazetesi çıkarılmıştır. Müslüman Gençliğin tek temsilcisi olan ÇATI Gazetesi sesini bütün Anadolu'ya duyurmuştur. Çati Gazetesinin ilk baskısı 3000 olmuş, daha sonraki sayılarda 10.000 basarak imkânlar nisbetinde bütün Türkiye'ye dağıtmıştır ve bütün gençliğin okumaya çalıştığı gazetenin her yerde ilgi görmesi sebebiyle her şehirden 3 muhabir yaparak çalışmalarını Türkiye çapında sürdürmektedir.

Çati Gazetesinin bu çalışmalarını, Gen. Yay. Md. Hüseyin Öztürk, Yazı İşleri Md. Recep Anaş, Teknik Sorumlu, Hasan Güneş, Mustafa Bozdemir, Akif Babalı, Haber Şefi: Saadetin Şengül, Spor Şefi: Ahmet Güllüm, Dağıtım Md.: Selim Bilmen ve Nadir Cesur'dan kurulu heyet tarafından yürütülmüştür.

4 — Kompozisyon yarışması her sene olduğu gibi bu sene de büyük ilgi görmüş ve Basın-Yayın Kolu tarafından bütün gazetelere verilmiş ve daha sonra da basınla ilişki kurularak kamu oyununda hâdiseler meydana getirmiştir.

5 — Orta Öğretim Komitesi, üyelerine çeşitli faydalı kitaplardan özetler çıkararak dağıtmıştır.

6 — Yıl sonunda yapılan liseliler şöleni basına aksettirilmiş ve resimli olarak Tercüman Gazetesinde çıkmıştır.

7 — Ders yılının başında 30.000 adet olarak bastırılan ders programını ihtiva eden kartlar İstanbul'daki liselerde ve Anadolu'da Temsilcilikler yoluyla dağıtılmıştır.

III — Film ve Fotoğrafçılık Kolu :

1974 - 1975 faaliyet döneminde genel merkez seminer salonunda seminerden önce gösterdiği filmlerle üyelerin kültürel bilgilerini geliştirmek ve bilgilerinin tabiatını yapabilme imkânlarının öğretilmesi gayesiyle çalışmalarını sürdürmüştür. Ayrıca bütün yapılan gezi ve faaliyetlerde fotoğraflar çekerek bunları gerekli yerlere dağıtmış ve aynı zamanda fotoğraf albümünde toplamıştır. Bu dönem yayın hayatına başlayan Çatı Gazetesinin fotoğraf işlerini imkânlar dahilinde yürütmüştür. Bütün bu faaliyetlerini Başkan Hüsnü Türközel ve Kemalettin Eser, Ali Rıza Kiremetçi, Davut Öz, Gazi Çalış, Adnan Karabayraktar, M. Ali İlbek, Dilek Cebecioğlu ile sürdürmüştür.

IV — Gezi Kolu :

Çalışmalarını Harun Nuri Köksaldı başkanlığında Dursun Kelebek, Hasan Çelik, Mehmet Erey, Ali Yavuz yardımcılığında sürdürmekte olan Gezi Kolu 1974 - 75 faaliyet döneminde şehir içi ve şehir dışı olmak üzere bir çok gezi tertiplemiştir. Bu geziler arkadaşları birbirine kaynaştırması bakımından bir çok faydalar sağlamıştır.



Orta Öğrenimliler bir gezi esnasında

V — Kitaplık Kolu :

1974 - 1975 faaliyet döneminde imkânlar nisbetinde üyelerin kültürlerini geliştirmeleri, yetişmeleri için şu faaliyetler yapılmıştır :

- 1 — Bu sene kitaplığa 150'ye yakın kitap eklenmiştir.
- 2 — Üyeleri kitap okumağa teşvik amacıyla üyelere belirli aralıklarla (ücretsiz) kitap dağıtılmıştır.
- 3 — Seminerlerde yeni çıkan kitapların tanıtımı yapılmıştır.
- 4 — Bazı kitapların tahlili yapılmıştır.
- 5 — Her ay panoda bir kitap tanıtılmağa çalışılmıştır.

Kitaplık kolu faaliyetlerini Sadı Ağır başkanlığında, yardımcıları Hakkı Aydoğan, Ahmet Büyükbakkal yapmışlardır. 350 adet kitap mevcudu bulunmaktadır. Bu kitaplardan orta öğrenim mensubu üyeler 15 günlük müddetlerle kitap alıp okuyup getirme imkânıyla genç arkadaşların kitap okuma ihtiyaçları giderilmektedir.

VI — Kültür ve Edebiyat Kolu :

Millî Türk Talebe Birliği Orta Öğrenim Komitesinin en faal kollarından olan Kültür ve Edebiyat Kolu yaptığı kültürel çalışmalarıyla biraz da olsa gençliğe hizmet etmiştir.

Cengiz Polat başkanlığında şu kadro ile çalışmalarını sürdürmüştür :

- 1 — Musa Taşdelen,
- 2 — Mehmet Bozdemir,
- 3 — Erkan Şarşurluoğlu,
- 4 — Engin Taşdemir.

Kültür, Edebiyat Kolu çeşitli yarışmalar, seminerler, kitap tahlilleri, grup çalışmaları, tanışma çayları tertipleyerek gençlerin birbirlerine yakınlaşmasını, birbirleriyle kaynaşmasını sağlamışlardır.

a) Seminer Komisyonu :

1974 - 1975 yılında tertiplemiş olduğu seminerlerle orta öğrenim gençliğinin fikir boşluğunu doldurmağa çalışmıştır.

b) Tarihi Günler Komisyonu :

İftar Yemeği :

İlk defa olarak Ekim 1975 Cumartesi günü saat 18.00 de 1974 - 1975 faaliyet döneminin başlaması dolayısı ile tertip olan iftar yemeğinde Kur'an okunmuş, daha sonra Hüseyin Öztürk, Abit Özmen, Hüseyin Coşkun, Enis Türköz, Mehmet Ateşoğlu, Osman Akkuşak gibi hocalar konuşmalarıyla memnurluklarını bildirip çalışmaların hayırlı olmasını dilemişlerdir. Çok sayıda orta okul ve lise öğretmenleri, M.T.T.B. vazifelileri ve 300'ü aşkın orta öğrenim mensubu arkadaş katılmıştır.



Orta Öğretim Komitesi 1974-75 ders yılının açılış münasebetiyle verilen iftar yemeği

Mezuniyet Çayı :

Orta öğrenim mensubu son sınıftan arkadaşlar 30 Mayıs 1975 Çarşamba günü saat 17.30 da Eski Başkan İsmail Kahraman, Hüseyin Coşkun, Hüseyin Gözgü, Sami Şener, Rüştü Ecevit, Kemal Karadeniz, Yaşar Karayel, Veli Aras'ın katılmalarıyla sohbet yapılmış ve çeşitli konuşmalar olmuş, ayrıca misafir olarak katılan Ali Rıza Demircan hoca da bir konuşma yapmıştır.

c) Tarihi Günler Komisyonu :

Tarihi günlerde ve bazı Müslüman Türk büyüklerinin yıldönümleri ve kişiliklerinin tanıtılmasına çalışılmıştır. Bu günler, yapılan seminerlerden önce önemi hakkında bilgi verilir ayrıca panolarda da bu gibi günlerin değerlendirilmesini sağlar. Üyeler tarihi döküman toplama işlerinde de yardımcı olmaktadır.

d) Pano Komisyonu :

İç ve dış pano olmak üzere iki tane olan panolarda M.T.T.B. Orta Öğretim Komitesi haftalık faaliyetlerinin duyurulması, ayrıca iç pano «Gençliğin Sesi» isimli duvar gazetesi olarak düzenlenmekte ve her hafta de geniş bilgilerle, karikatür, fıkra ve çeşitli resimli haberlerle orta öğrenim mensubu arkadaşları her alanda haberdar etmeğe çalışmıştır.

e) Yarışmalar Komisyonu :

1 — Şiir Okuma Yarışması :

İstanbul lise ve dengi okullar arası 4. Şiir Okuma yarışması; 49 lisenin katıldığı yarışma 14 Aralık 1975 Cumartesi günü saat 14.30 da M.T.T.B. Konferans Salonunda kalabalık talebe kitlesi ve hocalar önünde başlamıştır. Açılış konuşmasını Hüseyin Öztürk yapmış daha sonra Genel Başkanımız Abit Özmen konuşmuştur. Ayrıca yarışma arasında orta öğretim tiyatro kolu tarafından skeçler ve karate ekibi gösteriler yapmıştır. Yarışmanın jürisinde; Rüştü Ecevit, Hüseyin Öztürk, İbrahim Minnet-



Lise ve dengi okullar arası şiir okuma yarışmasının jüri heyeti görülüyor

oğlu, Tahir Kutsi Makal, Enis Türköz, Selâhaddin Eş, Sedat Yenigün bulunmuşlardır. Jürinin değerlendirmesi sonucunda :

- 1 — Emine Boyacı (Kasımpaşa Lisesi),
- 2 — Abdurrahman Esmerer (İ.H.L.),
- 3 — Mahinur Düvenci (Yeşilköy Lisesi),
- 4 — Yüksel Baskın (Fatih Kız Lisesi),
- 5 — Işık Kıvılcım (Kadıköy Kız Lisesi).

Yarışma sonucunda ilk üçe kupa, ilk beşe para ve daha sonra bütün yarışmaya katılanlara çeşitli hediyeler takdim edilmiştir.



Lise ve dengi okullar arası 4. şîr okuma yarışmasında derece alanlar (üstte). Birinci, ikinci ve üçüncü-ğü kazananlar (solda).

2 — Kompozisyon Yarışması :

İstanbul lise ve dengi okullar arası 4. kompozisyon yazma yarışması 5 Nisan 1975 Cumartesi günü saat 14.00 de yapılmaya başlanmıştır. Konusu «Gençliğin Buhranları ve Çözüm Yolları» olan yarışmaya ikibin kompozisyon katılmış ve ön jürinin elmesi sonucunda 20 kompozisyon finale kalmıştır. Final günü kalabalık davetli ve jüri huzurunda yazarları tarafından okunmuştur. Yarışma jürisi, A. Hikmet Par, Prof. Dr. F. Kadri

Timurtaş, Rüştü Eçevit, Ali Rıza Alp, Nermin Uygun, Muhittin Nalbant-öğlü, Ahmet Semiz, Yaşar Karayel ve Hüseyin Öztürk.

Jürinin değerlendirmesi yapılırken tiyatro kolu tarafından çeşitli skeçler, pandomimler yapılmış, karate ekibi gösteri yapmıştır. Değerlenme sonucunda,



Kompozisyon yarışmasında derece alanlar

- 1 — Emine Kepçeoğlu (İstanbul Kız Lisesi),
- 2 — Abdullah Sevim (İ.H.L.),
- 3 — M. Akif Develioğlu (Sultanahmet Ticaret Lisesi),
- 4 — Bilâl Solmaz (Kabataş Erkek Lisesi),
- 5 — Engin Köksoy (Sultanahmet Meslek Lisesi).

Ayrıca yarışmanın neticeleri 8 gazetede çıkmış ve daha sonra da basında yankıları devam etmiştir.

Yarısmada finale kalan her finaliste hediyeleri verilmiştir. Birinciye 500,— TL., ikinciye 350,— TL., üçüncüye 250,— TL., dördüncüye 150,— TL., beşinciye 100,— TL. verilmiştir. İlk üçün hediyeleri 25 Nisan 1975 günü Millî Gençlik gecesinde Orta Öğrenim Komitesi Başkanı Hüseyin Öztürk'ün konuşmasından sonra Üstad Necip Fazıl Kısakürek (I), Doç. Dr. Mazhar Özmen (II), Hüseyin Öztürk (III) hediyelerini vermiştir.

f) Eğlence Komisyonu :

Liseliler Şöleni :

Her sene olduğu gibi bu sene de 1974-1975 ders yılının sona erme-

si münasebetiyle 17 Mayıs 1975 Cumartesi günü saat 18.00 de M.T.T.B. konferans salonunda bir çok talebe ve davetlilerin takip ettiği şölenle, açış konuşmasını M.T.T.B. Orta Öğrenim Komitesi Başkanı Hüseyin Öztürk yapmış, daha sonra Mehter Gösterisi (İ.H.O.), M.T.T.B. Genel Muhasibi Rüştü Ecevit'in konuşması, pandomimler, skeçler, Kılıç Kalkan Ekibi gösterileri, şiirler, orta öğrenim karate ekibi gösterisi, spor kulübü Tekwando gösterileri yapılmış, ayrıca Dr. Erman Tuncer de yaptığı heyecanlı konuşma ile dikkati çekmiştir.

VII — Mektuplaşma Kolu :

Orta Öğrenim Komitesi «Mektuplaşma Kolu» Başkan Salih Kara idaresinde Beytullah Sevim, Coşkun Şalk, Ethem Aksay yardımcı üyeleri çalışmasını muntazaman yürütmüştür.

Komitemizin yıl içindeki seminer çalışmaları TRT çevremizde programında yayınlanarak zamanında duyurulmuştur. Kompozisyon yarışmasını gazeteler aracılığı ile bütün Orta Öğrenim Gençliğine duyurmuştur. Komitemizin Bursa ve Konya'ya tertiplemediği gezileri zamanında bütün üyelerimize mektupla bildirmiştir.

Basın-Yayın Kolunun çıkarmağa çalıştığı «ÇATI» Gazetesinin abonelere vaktinde ulaşmasını sağlamak için bu kolla ortak çalışmaya girmiştir. Anadoludaki temsilciliklerimizle olan irtibat sağlanmıştır. Üyelerimize muhtelif zamanlarda bazı teksir ve mektuplar gönderilmiştir.

VIII — Mehter Kolu :

Faaliyetlerini Celâl Beyazıt Başkanlığında sürdürmekte olan Mehter Kolu 7/10/1974 tarihinde genç arkadaşlarımıza milli marşlarımızı tanıtmak gayesiyle kurulmuştur.

Her milletin kendine öz marşları olacağı tabiidir. Bu sebeple genç arkadaşlarımıza kendi milli marşlarımızı tanıtabilme çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmalar her hafta Cumartesi günleri seminerden evvel ve sonra seminere katılan kardeşlerimizle devam etti.

Bu kolun yeni kurulmasına rağmen yaptığı çalışmalarla genç kardeşlerimize tarihi müziğimizi tanıtmak imkânını bulduk.

Gayemiz kendi öz müziğimizi tanıtmak ve genç mücahitleri bu sahada da bilgi sahibi yapmaktır.

IX — Spor Kolu :

Orta tahsil gençliğinin boş kalan vakitlerini kültürel ve sportif çalışmalarla imkânları nisbetinde değerlendirmeye çalışan Spor Kolu M.T.T.B. Spor Salonlarında karate, voleybol, basketbol çalışmalarını sürdürmüştür. En çok ilgi gören karate sporu ikişer saatten haftada iki gün siyah kuşak



Orta Öğrenim Komitesi Karate Ekibi toplu halde görülüyor

Hüseyin Öztürk yönetiminde ve kahverengi kuşak Ahmet Gülüm tarafından çalıştırılmaktadır. Sayısı 100 olan genç kareteciler çeşitli kuşaklarda bulunmaktadır.

Voleybol ve basketbol çalışmaları ise Pazar günleri spor salonunda yapılmaktadır. Ayrıca Spor Kolu olarak tatil günlerinde sporcu arkadaşlarla geziler yapılmaktadır. Bunlar Belgrat Ormanları, Kanlıca Tepesi gibi yerlerde açık hava çalışmaları olarak yapılmıştır.

Spor Kolu çalışmalarını, Başkan: Seyfettin Sevindik, İl. Başkan: Erhan Taş, Erol Gülmez, Akın Öztürk ile sürdürmüştür.

X — Tiyatro Kolu :

1974-1975 öğrenim yılında tiyatro kolu Salih Selâmi Efiloğlu başkanlığında çalışmalarını devam ettirmiştir. Sene içinde tertiplenmiş olan yarışmalarda ve diğer geleneksel gecelerde sahneye koyduğumuz skeç, pandomim ve tek perdelik oyunlar sahneye koyuldu. Bunlar içinde TALİH KUŞU, KÜÇÜK ASKERİ oynayan Nusret Özcan, Yaşar Şadoğlu, Rıdvan Konaç, Oktay Ayın, Mustafa Çoban'ın yardımcılığında devam etmiştir. Yine kol olarak sahneye koyduğumuz, Röportaj, Kazan Dibi Orkestrası, Asrın Öğrencisi, Trafik Polisi gibi tek perdelik oyunlar da oynanmıştır.

Çalışmasını bitirdiğimiz halde kostüm yetersizliği yüzünden sahneye koyamadığımız «KALPAKLILAR» tarihi piyesinin de çalışmasını bitirdik. Bu oyunu gelecek seneye sahneye koymayı düşünüyoruz. Sene içinde Diksi-

yon, Mimik ve diğer tiyatro çalışmaları devam etmiştir. Sene içinde çalışmalarımızı 25 kişilik bir kadro ile devam ettirilmiştir.

XI— Temsilciliklerle İlişki Kolu :

Yeni kurulmuş olan bu kol daha çok şubelerle İrtibat Müdürlüğü ile ortak çalışarak, Anadolu'da bulunan bütün temsilciliklerin ihtiyaçlarını gidermek ve merkezle ilgili işlemlerin yürütülmesini kolaylaştırmak için kurulmuştur. Temsilciliklere gönderilen gazete (Çatı) bülten, zarf, kâğıt, kitap gibi birçok malzemeleri bu kol aracılığıyla gönderilmiştir. Başkanlığını Salih Tonbil'in yaptığı bu kolda; Nizami Atmaca, İbrahim Yumaklı, Mansar Eray yardımcılıklarını yapmıştır.

Okul Temsilcilik Faaliyetleri :

72 lise ve 38 ortaokuldan olmak üzere her okulun M.T.T.B. Orta Öğrenim Komitesi temsilcisi okullarındaki ilgili faaliyetleri duyurmak, Okul Müdürlüğü ile bağlantı kurmak, liselerde meydana gelen çeşitli hâdiselerden ve yapılan işlerden haberdar olmak durumunda bulunmuştur. Yedikule Lisesine toplu halde gidilip oynanan sol eğilimli piyes yuhalanmış ve bunun berzeri hareketler; Hasköy Lisesi, Kasımpaşa Lisesi, Kuştepe Lisesi gibi okullarda M.T.T.B. Orta Öğrenim Komitesi ağırlığını ko-



Orta Öğrenim Okul Temsilcileri bir toplantılarını yapırlarken

arak okullarda faaliyet yapabilen tek kuruluş olmuştur.

Okul temsilcileri ile her ayın başında Başkan Hüseyin Öztürk'ün idaresinde toplanmıştır ve okullarda yapılan faaliyetler imkânlar nisbetinde güçlendirilmeye çalışılmıştır.

Diğer Faaliyetler :

Bütün bu çalışmaların düzenli yürümesi için her hafta yapılan İdare Heyeti Toplantıları, 15 günde bir yapılan Kol Başkanları toplantıları, ayda bir yapılan Okul Temsilcileri Toplantısı, hepsi faaliyetlerin daha iyi bir şekilde yürümesi için yapılan faaliyetlerdir.

Kandil geceleri toplu halde camilere gidilmesi, mensup arkadaşların kaynaşması ve İslâmî harsın duyulması gereğinin bir icabıdır. Ayrıca ilk defa yapılan basın albümü, fotoğraf albümü ile de bugüne kadar yapılan Komite çalışmalarını iyi bir şekilde düzenlenmesi sağlanmıştır.

M.T.T.B. Orta Öğrenim Komitesi olarak 18 Mart 1975 Çanakkale Şehitlerini anma gününe 400 kişi ile katılmıştır.



Orta Öğrenim Karate Okulunun bir dersi, toplu halde dinlenirken

TEŞKİLATLARLA İRTİBAT MÜDÜRLÜĞÜ

Millî Türk Talebe Birliği Teşkilatlarla İrtibat Müdürlüğü bu dönemde kurulmuş olup, Müdürlüğe Özkan Göksal, Müdür Yardımcılığına da Mevlüt Yıldız getirilmiştir. Yaşar Turan Aytaş'ın da çeşitli vazifeler aldığı Teşkilatlarla İrtibat Müdürlüğü 20/11/1974 te kuruluşunu tamamlayarak çalışmalarına başlamıştır.

Müdürlüğün temel gayesi hızla gelişen Anadolu teşkilatlarıyla M.T.T. Birliği Genel Merkezi arasındaki irtibatı mümkün olan en mükemmel seviyeye çıkarmaktır. Bu arada Genel Merkezin mevcut imkânlarından Anadolu'daki arkadaşlara da bir şeyler ulaştırmayı gaye edinmiştir. Teşkilatlarla Genel Merkez arasında köprü vazifesi gören Müdürlük, taşra teşkilatındaki arkadaşlarımızın çalışmalarını kıymetlendirme ve onlara hizmet imkânı bulmağa müteveccih çalışmalar yapmaktadır.

M.T.T.B. Teşkilatlarla İrtibat Müdürlüğü'nün Genel Merkez bünyesindeki yeri bir santral mesabesinde, Teşkilatlardan gelen talepler bu müdürlük vasıtasıyla değerlendirilmekte ve Genel Merkezin ihtisas mercilerine bildirilerek temin edilmektedir.

Teşkilatlarla İrtibat Müdürlüğü kurulduğundan bu yana haberleşmenin azamî hıza çıkarılmasına çalışmış ve taşra teşkilatlarının taleplerini tedarik etmek için gayret sarfetmiştir. Bu arada Basın-Yayın Müdürlüğünün çıkarmış olduğu «Millî Gençlik» Mecmuasının teşkilatlara dağıtımını yapmıştır. Bu dağıtımın tek elden koordine edilmesi pek çok pratik kolaylıklar temin etmiştir.

M.T.T.B. Teşkilatlarla İrtibat Müdürlüğü, muhtelif yerlerden gelen yeni teşkilât açma taleplerini incelemiş ve münasip görülen yerlerde yeni teşkilatlar açılmıştır. Bu istikametteki faaliyetler bilhassa II. sömestrede kesafet kazanmış ve teşkilatların sayısı hızla kabarmıştır. Müdürlüğün kurulduğunda 23 tane olan teşkilât sayısı halen 56 ya ulaşmış olup, kısa zamanda açılması düşünülen pek çok teşkilât hakkında da çalışmalar devam etmektedir.



M.T.T.B.'nin dış temsilcilikleriyle irtibatını temin edici çalışmaları yürüten, temsilciliklerle İrtibat Müdürü Özkan Göksal görülüyor.

Önceki yıllarda açılmış olan teşkilatlar şunlardır :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1 — Adana | 12 — İzmir |
| 2 — Adapazarı | 13 — İzmit |
| 3 — Ankara | 14 — Kayseri |
| 4 — Aydın | 15 — Konya |
| 5 — Balıkesir | 16 — Kütahya |
| 6 — Denizli | 17 — Malatya |
| 7 — Diyarbakır | 18 — Maden |
| 8 — Elâzığ | 19 — Nevşehir |
| 9 — Erzincan | 20 — Samsun |
| 10 — Erzurum | 21 — Sivas |
| 11 — Gümüşhane | 22 — Tokat |
| | 23 — Trabzon |

Bunlardan Diyarbakır ve Adapazarı geçen yıllarda Talebe Derneği Statüsüyle çalışmakta olup bu yıl Teşkilât Statüsüne intikal ettirilmiştir.

Yeni açılan teşkilatların listesi :

- | | |
|--------------|--------------|
| 1 — Adıyaman | 7 — Bursa |
| 2 — Afyon | 8 — Çankırı |
| 3 — Antakya | 9 — Dörtöyl |
| 4 — Alanya | 10 — Edirne |
| 5 — Antalya | 11 — Ergani |
| 6 — Bolu | 12 — Giresun |

- 13 — Isparta
- 14 — Kastamonu
- 15 — Develi
- 16 — Kırşehir
- 17 — Karaman
- 18 — Manisa
- 19 — K. Maraş
- 20 — Mersin
- 21 — Niğde
- 22 — Rize

- 23 — Boyabat
- 24 — Tekirdağ
- 25 — Van
- 26 — Yozgat
- 27 — Zonguldak
- 28 — Osmaniye
- 29 — Gerede
- 30 — Sapanca
- 31 — Amasya
- 32 — Aksaray

TEŞKİLAT BAŞKANLARI TOPLANTISI

Bu sene M.T.T.B. Genel Merkezinde Teşkilât Başkanlarıyla 2 defa toplantı yapılmıştır. İlk toplantı 7/12/1974 tarihinde 23 teşkilât başkanının davetiyle tahakkuk ettirilmiştir. Bu toplantı sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki devre halinde yapılmıştır.

Sabahleyin yapılan ilk toplantıda teşkilâtların yapmış oldukları faaliyetler gözden geçirilmiş, öğleden sonra yapılan toplantıda ise yapılmak istenen faaliyetler ve teşkilâtın meseleleri görüşülmüştür.

28/3/1975 tarihinde yapılan II. Teşkilât Başkanları Toplantısı birinciye göre şu bakımdan önem taşımaktadır. Bu toplantıda teşkilât başkanları sayısı birinciye oranla 2 kat artmış ve daha kalabalık bir temsilci heyetiyle tahakkuk ettirilmiştir. Anadolu'nun mukaddesatçı gençliğinin temsil eden ve onun nüvesi durumunda olan bu genç ve dinamik mümessiller mensup oldukları mahallî teşkilâtın faaliyetlerini dile getirmişlerdir. Her biri bulunduğu bölgeye hizmet ve imkân götürme gayretinde olan Teşkilât Başkanları mevcut problemlerini, azamî ölçüde faydalı olabilmek için yapmak istediklerini ve bu sahada karşılaştıkları güçlükleri anlatmışlardır.

İki devre halinde gerçekleştirilen bu uzun toplantı basına açık tutulmuştur. Her iki devrede de icraata müteveccih kararlar alınmıştır.

Memleketimizin gençlik ve talebe meselelerinin halledilmesi ve bu sahada millî hedeflerin gözetilmesi hususunda görüşler beyan edilmiştir.

KONFERANSLAR

Millî Türk Talebe Birliği Teşkilâtlarla İrtibat Müdürlüğü'nün önemli faaliyetlerinden biri de Anadolu'da verilmesini sağladığı konferanslar olmuştur. Müdürlük teşkilâtlarla teşrik-i mesai yaparak, kültürel gelişme imkânından mahrum pek çok bölgelere konferanslar göndermiş ve ora-

da bulunan arkadaşlara ve halkımıza imkân sağlamıştır. Konferanslar Genel Merkezle Teşkilâtların müşterek faaliyeti olup, mahallî organizesi o bölgedeki teşkilât tarafından yapılmıştır.

Teşkilâtlarla İrtibat Müdürlüğü İstanbul'un kültürel imkânını Anadolu Gençliğinin ayağına götürmeği mukaddes vazife bilmiş ve bu anlayışla konferansları organize etmiştir. Takriben 9-10 asır önce ehli salibin çekirge sürüsü gibi ezerek ve sömürerek gittiği Anadolu'ya, Millî Türk Talebe Birliği ilm, irfan ve insanlık götürmeğe çalışmış ve bunu imkânlarının müsait olduğu ölçüde tahakkuk ettirmiştir. Bunu yaparken de her an 1000 yıllık bir maziye sahip çıkmağa, mukaddes dâvânın hâdimi olma inaç aşk ve şevkini kaybetmemeğe ve daima İslâmın paralelinde olmağa çalışmıştır.

Tahakkuk ettirilen 45 adet konferansı onbinlerce Müslüman kardeşimiz dinlemiş, dinletmiş, anladığını anlatmış ve Anadolu baştan başa konferansların havasını teneffüs etmiştir. İrtibat Müdürlüğü köklü bir kültürel hamle olarak vasıflandırabileceğimiz bu faaliyeti, faydalı olduğu inancına istinaden ilerideki senelerde devam ettirmeğe kararlıdır.

Tertiplenen konferansların başında Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in konferansları önemli bir mahiyet arzeder. Büyük Doğu Gençliğinin büyük mimarı, çilekeş fikir adamlarının sembolü Üstad Necip Fazıl Kısakürek 10 vilâyetimizde verdiği «Hesaplaşma» mevzulu konferansı onbinlere hitabetmiştir. Konferansın bir bölümünde «Ya ol, ya öl» derken, kısa öz ve fakat son derece şumulü bir ifadeyle mukaddes dâvânın yolcularına mukaddes hedefi göstermiştir. Ölümü bugünkü varlığımıza tercih etmemizi hatırlatarak gerçek varlığa götüren yolu belirlemiştir. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in konferans verdiği yerler şunlardır:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1 — Adana | 6 — Erzurum |
| 2 — Ankara | 7 — Konya |
| 3 — Bursa | 8 — Malatya |
| 4 — Diyarbakır | 9 — İzmir |
| 5 — Elâziğ | 10 — Trabzon |

Teşkilâtlarla İrtibat Müdürlüğü'nün tertiplediği diğer bir konferans dizisi de Asistan Dr. Erman Tuncer tarafından tahakkuk ettirilmiştir. Erman Tuncer ilk etapta Adıyaman, Konya, Beyşehir ve Isparta'da konferanslar vermiş, ikinci etapta ise Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki 5 teşkilâtımızın bulunduğu şehirlerde konferanslar vermiştir. Bu şehirler konferansın verilmiş sırasına göre Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Tokat'tır. Aynı konferans serisinde bulunan Erzurum, Erzincan ve Sivas konferansları bazı sebeplerden dolayı iptal edilmiştir. «Günümüzün Meseleleri» mevzuunun işlendiği bu konferanslarda Teşkilâtlarla İrtibat Müdürü Özkan Göksal refakatçı olarak katılmıştır. Konferanslardan son-

ra dinleyicilerin arzusu üzerine münasip yerlerde sohbet toplantıları yapılmış ve M.T.T.B.'nin halka hizmet götürmesi tam mânâsıyla gerçekleşmiştir.

İstanbul Din Görevlileri Federasyonu Başkanı ve Süleymaniye Camii İmam Hatibi Ali Rıza Demircan Hocamız ise 9 teşkilâtımız adına konferans vermiştir. «İktisadî açıdan İslâm'da Toplum Düzeni» mevzulu konferans, mevzuu ve işlenişi itibariyle derin alâka uyandırmış ve geniş yankılara sebep olmuştur. Müteaddit defalar Anadolu'nun her yerinden talep edilen konferans aşağıdaki teşkilâtlarımızın bulunduğu yerlerde tahakkuk ettirilmiştir :

- | | |
|--------------|-------------|
| 1 — Malatya | 6 — Konya |
| 2 — Elâzığ | 7 — Isparta |
| 3 — Maden | 8 — Antalya |
| 4 — Adıyaman | 9 — Kütahya |
| 5 — Çankırı | |

Muhterem Hocamız Osman Öztürk ise Kocaeli ve Bursa'da «Ne idik, ne olduk?» mevzulu konferansı ile arkadaşlarımızı aydınlatmıştır.

Tarihçi Mustafa Müftüoğlu «Yakın Tarihimizden Gerçekler» mevzulu konferansı ile son 50 yıllık tarihî gerçekleri dile getirmiştir. 9 vilâyetimizde verilen bu konferanslar milletimize öğretilmek istenen yalancı tarihleri mes'ullerin yüzüne çarpmıştır. Bu konferans bir aydan fazla bir zaman içerisinde hafta sonlarında aşağıdaki vilâyetlerde verilmiştir :

- | | |
|--------------|--------------|
| 1 — Nevşehir | 6 — Bolu |
| 2 — Niğde | 7 — Sivas |
| 3 — Giresun | 8 — Erzincan |
| 4 — Samsun | 9 — Erzurum |
| 5 — Tokat | |

Muhterem Hocamız Prof. Nuri Karahöyük'lü'nün konferansları ise 6 teşkilâtımızın bulunduğu şehirlerde tahakkuk ettirilmiştir. Bu şehirler şunlardır :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1 — Malatya | 4 — Adıyaman |
| 2 — Diyarbakır | 5 — Erzurum |
| 3 — Maden | 6 — Konya |

«İstikbale Doğru Kendimize Dönüş» mevzulu bu konferanslar her yönüyle milletimizin tarihî gerçeklerini yansıtan ve mazi ile atı arasında kurulacak köprü'nün temel esaslarını belirleyen ifadeler manzumesidir. Bu bakımdan dinleyiciler tarafından takdirle karşılanmıştır ve hatta Karahöyük'lü hocamız ısrarla sohbet toplantılarına davet edilmiş, konferanslardan sonra 3-4 saat süren uzun sohbetleriyle arkadaşlarımızı aydınlatmıştır.

BÖLÜM III

KULÜPLER VE ENSTİTÜLER

- KİTAP KULÜBÜ
- SİNEMA KULÜBÜ
- SPOR KULÜBÜ
- SOSYAL İLİMLER ENSTİTÜSÜ

KİTAP KULÜBÜ

52. Dönemde Kitap Kulübü Müdürlüğünü, Mustafa Karabacak daha sonra Mürsel Yılmaz yürütmüşlerdir.

M.T.T.B.'nin mânâsına renk veren Kitap Kulübü temel olarak «Meseleyi öğrenmek, yaşamak ve yaşatmak» düsturuyla hareket etmiştir. Mesele ferdin sağlam bir eğitmeden geçmesidir. Bunun için iyi seçilmiş kitaplar, ferdin fikir ırmağının fazla Menderesler çizmeden yörüngesi doğrultusunda yürütmesine rehberlik yapar. Kitap Kulübümüz yeni beyin metodları ve uydurukça dilinin ferdin fikir olgunluğunu imha ettiği kanaatinde dir.

Kulübümüz, basında daima yeni çıkan eserleri takip etmiş ve tetkik ederek yeni bir neslin oluşmasında fonksiyonu olabilecek eserleri getirmeğe, arkadaşlarımıza sunmağa gayret etmiştir. M.T.T.B. Kitap Kulübü faaliyetlerinde Hilmi Genç, Hasan Dağ, Şuayip Akın ve Hacı Ketenalp'in da yakın alâkaları ve yardımları olmuştur. Başkanımız Abid Özmen'in zaman zaman yerinde uyarıları Kitap Kulübümüz için tecrübe kaynağı olmuştur. Kitap mevzuunda dağınıklığın önlenmesi için, önceki yıllarda olduğu gibi bir kitap tetkik heyeti kurulmuştur. Kitap Tetkik Heyeti Sami Şener, Sedat Yenigün, Rüştü Ecevit, Mustafa Karabacak'tan teşekkül etmiştir. Kitap Tetkik Heyeti kitapları tetkik ederek kendi tezi mevzuunda daha iyi kitapları getirmeğe gayret sarfetmiştir. Müdürlüğümüz şimdiye kadar yaptığı hizmetleri daha da geliştirip genişletmiştir. Kulübümüz, hassaten talebe arkadaşlara hizmet etmeyi ön plâna almıştır.

Taşradan istenen kitaplar, devamlı gönderilmiş ve taşradan gelen misafirlerimize kitap kulübü yetkilileri daima kitaplar hakkında aydınlatıcı açıklamalar yapmışlardır. Kitap Kulübü kitap temin etmekle kalmayıp kitap mevzuunda rehberlik de yapmaktadır. Kitap Kulübünde devamlı kitaplar mevzuunda arkadaşlarımızın tenkit ve eleştirileri dinlenmiş ve değerlendirilmiştir.

Millî fikre, kültürümüze ve ahlâkımıza uygun kitapları bulundurmaya

prensip edinen Kitap Kulübümüzde İkiyüzü aşkın kitap türü vardır. Kulübümüz kitap mevzuunda Büyük Doğu Yayınları, Sebil Yayınları, Nur Yayınları ve Diriliş Yayınları ve ayrıyeten zaman zaman Bedir Yayınları, Çığır Yayınları, Şamil Yayınları ve Nakışlar Yayıneviyle ilişki kurulmuştur. Kulübümüzde sayısı fazla olan kitapları burda teker teker ele alıp incelemek imkânsız. Ancak, başlıca bazı kitaplar üzerinde söz etmek gerekmektedir. N. Fazıl Kısakürek'in aksiyoncu bir görüş, reel bir bakış usulüyle işlediği eğitici eserlerinin kulübümüzde kardeşlerimize sunulmasında daima özel gayret gösterilir. N. Fazıl Kısakürek'in son eserleri olan Bab-ı Ali ve Sultan Vahidüddin, Kulübümüzde satış rekoru kıran eserler arasındadır. Diriliş Yayınlarından ise son çıkan İslâm'ın Dirilişi, Farklar, Sur ve Dirilişin Çevresinde isimli kitaplar fazlasıyla alâka görmektedir.



Kitap Kulübünden kitap alan talebe arkadaşlar görülmektedir.

Kitap Kulübünde dergiler mevzuunda ise başta uzun bir aradan sonra tekrar çıkarılmasına başlanılan Millî Gençlik Dergisi üzerinde durmak gerekir. Arkadaşlarımızın yoğun çalışmaları neticesinde yedinci sayısı çıkarılan bu dergi, Kitap Kulübüne gelen arkadaşların takdirine sunulmaktadır. Arkadaşlara seviye farkı gözetilerek tam olarak hitap eden ve talebe arkadaşlarımızın düşündükleri mevzular üzerindeki etüdleri ve değerli fikir ve görüşleri Millî Gençlik Dergisinde bulabilmek dergiye olan ilgiyi artırmaktadır. Yeni sanat dergisi de devamlı bulundurulmaktadır. Kitap Kulübü kadro yönüyle çektiği zorluğa rağmen yine de kitapçı-

larla istişare mevzuunu ihmal etmemiştir. Kitap fiyatlarında yapılan bir artış neticesinde kulübümüz yetkilileri temel gayenin dışına çıkmamak için, hemen kitapçılarla bir istişare yapıp, dışarıya verilen yüzünün dışında özel bir yüzde ile kitaplarını aksiyoner gençliğin faydasına sunmasını bilmıştır.

Öğrenci rehberi kitabının arkadaşlara sunulması görevini de Kulübümüz üzerine almıştır. Bu kitap Üniversiteye girecek arkadaşlarımız için bir rehber vaziyetindedir. Taşradan bu kitaba fazlasıyla ilgi olmuş, Kulübümüz tarafından ödemeli olarak taşradaki ihtiyaçlara cevap verilmiştir. Kulübümüzde fazlaca bulunan (Sinema ve Açık Oturumu) isimli kitabın satılabilmesi için bazı yayınevleriyle temasa geçilmiş ve teşkilatlarımızdaki kardeşlerimize takdim edilmesi için tavsiyede bulunulmuştur.

Bunun yanında kulübümüzde temel eserlerin bulundurulması için gayret gösterilmiştir. (Sönmez Yayınevi) ve (Dâva - Çağ Yayınları) ile de yakın ilişki kurulmuştur.

Kitap Kulübünde yakın ilgi ve alâka gören (Çatı Gazetesi) üzerine bir kaç söz söyleyecek olursak; Çatı Gazetesinin gördüğü bu alâka basınıımızda sağlam ve aktüel bir gazetenin olamayışındandır. Basınıımızda gazete, meseleleri doğru aktarmak mevzuunda pasif davranmakta, şişirme yalan ve toplum huzurunu kaçıran, toplumu panik ortamına sokucu bir kapasitededir. Çoğu büyük gazetelere taş çıkartacak şekilde yayımlanan Çatı Gazetesi büyük alâka görmektedir.



Kitap Kulübüne yeni gelen kitaplar merakla izlenirken

Bütün bu faaliyetlerin yanında Kitap Kulübünün temel gayesi, kültür emperyalizmin uyuşturmağa çalıştığı genç dimağlara, yeni bir aksiyon ve potansiyel vermektir. Onun için kitap mevzuunda daima yenilenme yolunu takip etmektedir.

M.T.T.B. Kitap Kulübü bu dönemdeki yorucu çalışmalarını önümüzdeki yıllarda da daha genişleterek zafer kervanına ışık tutacak ve yol gösterici olacaktır. Kitap Kulübü titiz ve itinalı çalışmaları ile yarınlara ümitle bakan ailesi içinde, yolunda, okulunda ve iş yerinde huzurlu ve usule uygun bir toplumun yetişmesi için, üzerine düşen görevi azimle yerine getirecektir.

Kitap Kulübü kendi tarihini iyi bilen ve mazisine ibret almak için bakan âtisinden ümitli olan bir aydın nesle hizmet etmektedir. Kitap Kulübünün hizmet kadroları daima iyinin daha iyisini yapabilmek anlayışının içindedirler.

Kitap Kulübünün bu mümtaz kadrosu, ulvî gayenin hammallığını elinden geldiği ölçüde yapabilmeyi sevinci içindedir.

SİNEMA KULÜBÜ

Millî Türk Talebe Birliği Sinema Kulübü, 9 Ekim 1972 tarihinde, Üniversite Gençliğine Türk Sinemasını tanıtabilmek ve millî bir sinema anlayışı yönünde bir birikim meydana gelmesini sağlamak gayesiyle kurulmuştu. Daha ilk kuruluş yılından itibaren, prensip olarak kabul ettiği MİLLÎ SİNEMA yönünde çalışmalara başlamış olan kulüp, bu çalışmalarını hem teorik hem de pratik yönde geliştirmeyi amaçlamıştı. Bunun tabii bir sonucu olarak da, halen Türk Sinema piyasasında yapılmakta olan, belli bir seviyenin üstündeki filmleri ve millî özelliklere sahip olan eserleri üniversiteli arkadaşlara tanıtmak ve bu eserlerin yapımcılarıyla belli bir diyaloga girmek gayesiyle haftada üç gün gösteri ve bir gün seminer düzenlenmiştir. Bunların arasına, pratik kısa film çalışmaları ve sinema yazıları da eklenebilir.



Sinema Kulübünün düzenlediği dizi seminerlerden biri yapılırken.

M.T.T.B. Sinema Kulübü bu yılın ilk gösteri programını, geçen mevsimin en iyi on Türk Filmi üzerine düzenlemiş, bu toplu gösteriye dahil olan filmlerden Gazi Kadın, Azap, Umut Dünyası, Toprak Ana, Vurun Kahpeye, Bir Demet Menekşe, Düğün, Diriliş, Sultan Gelin ve Oh Olsun gibi filmleri, 25 Ekim 1974 tarihinden itibaren sıra ile göstermiştir. Ayrıca Sinema Kulübü, sadece seyircilerine ve üyelerine film göstermeyi gaye edinmediği, bu filmlerin değerlendirilmesini de sağlamayı amaçladığı için seminerler düzenlemiştir. Nitekim bu ilk gösteri programı içinde, Safa Önal, Selim İleri ve Ertem Eğilmez ile üç seminer düzenlenmiş, onların filmleri üzerine tartışma açmıştır.

Bu tartışmalara Sinema Kulübü Üyeleri ve sinema piyasasından reisör, kameraman ve senaralistler katılmış, bir yandan Türk Sinemasının genel problemleri üzerine konuşmalar yapılır, çareler aranırken, diğer yandan o sanatçının kendi kabiliyeti yönündeki meselelere eğilinmiştir.

Aynı tarihlerde Sinema Kulübü Üyelerinden kısa film çalışmalarına katılmak isteyenler, Dönemeç adlı 12 dakikalık bir kısa film hazırlamışlar, bu filmin çekiminden montajına ve seslendirmesine kadarki bütün çalışmaları kendileri yapmışlardır. Kulübün sinema yazarlığı yönündeki çalışmaları da Ekim ayında başlamış, Ortadoğu ve Millî Gazetede temin edilen sinema sayfaları, üyelerin faydalanmasına açılmıştır.

Kulübün ikinci gösteri programı, Türk Sinemasındaki Edebiyat Uyarımları üzerine ayrılmış; sinemamızda çok az ilgi gösterilen Türk Edebiyatının sinema ile olan münasebetlerine yer verilmiştir. Bu toplu gösteri içinde yer alan filmler; Ayrı Dünyalar, Parmaksız Salih, Sinekli Bakkal, Bedrana, Çalıkluşu, İki bin Yılın Sevgilisi, Asiye Nasıl Kurtulur, Vukuat Var ve Aşkın Zaferi'dir. Görüldüğü gibi bu gösteri programı içine Necip Fazıl Kısakürek'ten Halide Edip, Refik Halit ve Vasıf Öngören'e kadar pek çok sanatçı girmiş, bunların eserleri tartışılmıştır. Bu ay yapılan seminerler ise Turgut Demirağ, Süreyya Duru, Ertem Göreç ve Orhan Elmas üzerine olmuştur. Bu yönetmenlerden özellikle Turgut Demirağ ile yapılan konuşma oldukça önemli boyutlara ulaşmış, kendisi Necip Fazıl Kısakürek'in Parmaksız Salih adlı eserini filme çeken kişi olduğu için, Necip Fazıl'ın sinemacılığı ve senaryoculuğu üzerine de konuşmalar olmuştur. Süreyya Duru ile Bedrana filmi üzerine yapılan seminer de diğerlerine nazaran ilgi çekmiş, köy gerçekliğini yansıttığını iddia eden Süreyya Duru, üyelerden bazılarının haklı itirazları ile filmde gösterilen bazı sahnelerin yanlışlığını kabul etmek zorunda kalmıştır. Modern tiyatro eserleri arasında olan Asiye Nasıl Kurtuluş üzerine yapılan seminerde, bilhassa sol eğilimle yazılan tiyatro eserinin değişik bir bakış açısı ile nasıl olumlu hale getirilebileceği ve solun halk gerçeklerini yansıtmada nasıl tek taraflı davrandığını ortaya çıkarmıştır. Filmin yönetmeninin de

bunları kabul etmesi kendisi açısından oldukça önemli bir merhale.

Bu gösteri programı devam ederken Aralık ayı içinde kulüp, kendi arasında Millî Sinema teorisini belirlemek gayesiyle yaptığı oturumlara da devam etmiş, Millî Sinemanın teorisine pratik çalışmalara nasıl başlanabileceğine de dikkat çekilmiştir. Daha sonra kaleme alınan bu konuşmalar, çeşitli gazetelerde yayınlanmıştır.

3 Ocak 1975 tarihinde başlayan üçüncü gösteri programı, özellikle Osman Seden'in filmlerine ayrılmış, uzun yıllar Türk Sinemasına emek vermiş olan bu usta yönetmenin çeşitli dönemlerinden bazı örnekler üyelerine sunulmuştur. Bu örneklerden bazıları Hicran Gecesi, Fakir Aşıkların Romanı, Meleklerin İntikamı ve Rabia'dır. Seden'in en önemli eserleri arasında bulunan Çalıkuşu ise bir ay önce gösterildiği için programa alınmamıştır. Gösterilen eserler içinde bilhassa Rabia, geçen yılın Dinî filmler modası içinde yer aldığı için, o filmin gösterilmesinden sonra Dinî filmlerin Türk Sinemasına getirip götürdükleri üzerinde durulmuş, bu tür filmlerin bilhassa seyirciyi istismara yönelik olduğu şeklinde fikirler ortaya çıkmıştır. Kendi adına yapılan seminere Osman Seden katılmadığı için bu suçlamalara karşı cevabının ne olduğu öğrenilememiştir.



M.T.T.B. Sinema kulübü tarafından oynatılan Yunus Emre filminin bir sahnesi

Ocak ayının daha sonraki günlerinde seyircilere Gece Yarışı Kovboyu adlı bir de yabancı film sunulmuş, Amerikan toplumunun bugün içinde bulunduğu bunalımı yansıtan bu film üyeler arasında büyük ilgi uyandırmıştır. Nitekim aynı türde filmler gösterilmesi yönündeki istekler, daha sonra Mart ayında göz önünde tutulmuştur.

Ocak ayının ikinci yarısında Behlül Dal adlı kısa film yapımcısının belli başlı bazı filmlerinin gösterildiği bir program düzenlenmiş, gösteriden sonra da bir seminer yapılmıştır. Behlül Dal'ın gösterilen filmlerinden bazıları şunlardır:

Hasret, Yuva Hasreti, Vurgun, Güneşe Giden Yol, Rüya Gibiydi, Altın Bıçaklar ve Taşların Aşkı... 1954 yılından beri sinema dışından ve kendi imkânlarıyla kısa film çalışmalarını sürdüren Behlül Dal, özellikle kısa film çalışmaları yapmak isteyen kulüp üyelerinin ilgisini çekmiştir. Ayrıca kendisi, kulüp arşivine kısa filmlerinden bazılarını vermek istediğini belirtmiştir. 28 Ocak 1975 de yapılan Kiralık Katil adlı filmin gösterisi ile Ocak ayı programı bitmiştir. Polisiye bir film olan Kiralık Katil, konusundan daha çok görüntüleri ile üyelerin ilgisini çekmiştir.

Şubat ayı, üniversite ve liselerin tatil ayı olduğu için gösteriler bu ayda yapılmamış, sadece kısa film çalışmalarına devam edilmiştir. Nitekim birinci 12 dakikalık filmden sonra bu sefer 25 dakikalık ikinci bir film çekilmiş, Dostluk Çıkmazı adlı bu film bilâhare kulüp üyelerine gösterilmiştir.

M.T.T.B. Sinema Kulübünün ikinci dönem çalışmaları 7 Mart 1975 tarihinde başlamış, sinemamızda oldukça ihmal edilen Genç Türk Sinemacıları Toplu Gösterisi yapılmıştır. Ben Böyle Doğdum, Kızım Ayşe, Askerin Dönüşü, Dikkat Kan Aranıyor, Kızgın Toprak, Açlık, Ölüm Kararı ve Memleketim adlı filmlerin gösterildiği toplu gösteriden sonra, iki dizi halinde Genç Türk Sinemacıları adlı bir seminer dizisi yapılmıştır. 21 Mart 1975 tarihindeki ilk seminere Temel Gürsu, Zeki Ökten ve Fevzi Tuna katılmış, sinemamızın meselelerine devlet yardımı, sinema okulu, kaliteye prim v.s. gibi nasıl koruyucu tedbirler sağlanabileceği üzerinde durulmuştur. Bu tedbirlerin genç bir Türk Sineması kurulmasına yetip yetmeyeceğinin de konuşulduğu oturum, bir sonraki oturum için yapılan tekliflerle kapanmıştı. 28 Mart 1975 tarihindeki ikinci oturuma ise Tunç Başaran, Bilge Olgaç ve İsmet Soydan katılmış, önceki oturumda konuşulan hususlar hakkında görüşlerini söylemişlerdir. Bu arada Yılmaz Güney'in bazı çıkışlarının örnek alınmayacağı ve Güney'in Türk Sinemasını temsil edemeyeceği sonucuna da varılmıştır.

Türk Sinemasında millî sinema doğrultusunda filmler yapmaya çalışan Yücel Çakmaklı'nın bu ay içinde gösterilen Kızım Ayşe ve son filmi Memleketim üzerine de 1 Nisan 1975 tarihinde bir seminer yapılmış, an-

çak seminerin konusu «Millî Sinema Meseleleri» şeklinde daha geniş tutulmuştur. Bu seminer kalabalık bir arkadaş topluluğu tarafından izlenmiş, filmlerdeki şekli bazı millî motiflerin görülmesi, o filmin bir Millî Sinema eseri olmasına yetmiyeceği belirtilmiştir. Yücel Çakmaklı bu iddialar verdiği cevapta, sinemanın bazı maddî ve teknik sınırlamalarından bahsetmiştir.

Daha sonra seminerin olumlu bir hava içinde geçmesi, 4 Nisan 1975 tarihinde aynı konuda ikinci bir oturum daha yapılmasını ve konuşucu kadrosunun geniş tutulmasını gerektirmiştir. Nitekim bu ikinci oturuma yine Yücel Çakmaklı, Ahmet Güner, Sinema Kulübünden Salih Diriklik, Mehmet Âkif Ak, Zekai Savaşlar ve Mesut Uçakan katılmıştır. Millî Sinemanın teorisinden pratiğine ve stratejisine kadar çok geniş meseleler zincirinin konuşulduğu seminer, daha sonra kısım kısım bazı gazetelere verilmiştir. Böylece bu önemli konuşmaların ileride başvurulacak bir belge halinde kalması sağlanmıştır.

Kulübün son programı 8 Nisan 1975 tarihinde başlamış ve sinemamızın değişik türde filmlerini içine almıştır. Gösterilen filmler şunlardır: Düşman, Namus Borcu, Kalles, Bela, Mahpus, Yaşlı Gözler, Yeryüzünde Bir Melek ve Azad Kuşu... Bu filmler genel olarak Türk Sinemasının değişik eğilimlerini yansıtmış, klasik melodramlardan korku türü ve komediye kadar her türü içine almıştır. Bu arada Orhan Elmas ile yapılmak istenen bir seminer ise, o şahsın gelmemesi üzerine yapılamamış, ama kulüp üyeleri kendi aralarında Elmas'ın Kalles adlı filmini tenkid etmişlerdir.

Kulüp, özellikle ikinci çalışma döneminden sonra senaryo halindeki çalışmalara önem vermiş, bilhassa toplu şekilde yapılan senaryo çalışmalarının büyük faydalar sağlaması üzerine her hafta belli günlerde senaryo çalışmayı kararlaştırmıştır. Nitekim ortaya çıkan eserlerden bazıları bir takım film şirketlerine de teklif edilmiş, yapılan karşı teklifler dikkate alınarak çalışmalara devam edilmiştir.

Kulübün 1974-75 yılındaki son gösterisi olan Azad Kuşundan sonra, Kulüp Başkanı Salih Diriklik, Kulüp üyeleri ve diğer faal elemanları ile bir toplantı yapmış, yaz ayları içinde üyelerin yapacağı çalışmaların ne şekilde olması gerektiği üzerinde fikirlerini almıştır. Üyelerin özellikle setlere gitmek ve pratik çalışmalar yapmak istemeleri üzerine, set araştırması üzere üç kişilik bir komisyon kurulmuştur. Bir sonraki yılın programına alınacak eserlerin de görüşülmesinden sonra, kulübün geleneksel «Yılın En İyi On Türk Filmi» anketinin de yapılması kararlaştırılmış ve bu anket için yılın önemli yerli ve yabancı eserleri tesbit edilmiştir. Nihayet toplantı sonucunda kulüp, bir sonraki yıl daha olumlu çalışmalar yapabilmek temennisiyle 6 Mayıs 1975 tarihinde çalışmalarına ara vermiştir.

SPOR KULÜBÜ FAALİYETLERİ

Çok kısa bir maziye sahip olmasına rağmen Türk Gençliğine yaptığı hizmetleri çok büyüktür. Kuruluşuyla beraber oniki branşta birden faaliyette bulunmuştur. Halen kulübümüzde, Judo, Tekwando, Karate, Voleybol, Basketbol, Boks, Güreş başta olmak üzere diğer dallarda faaliyet göstermektedir.

5 Kasım 1974'de yapılan kongreyle birlikte seçilen yeni üyeler faaliyetlerin devamını sağlamışlardır. Kulübümüz 15 Kasım'da (1974) sezon açılışlarını yapmış, yeni faaliyet dönemini de fiilen yürütmüştür. Yapılan spor çalışmalarını branşlarına göre anlatırsak;

Voleybol :

Henüz İstanbul ikinci küme maçlarının başlamasına uzun zaman ol-



M.T.T.E. Voleybol takımı bir maç esnasında

masına rağmen çalışmalara erken başlayan sporcularımız Millî Takım Antrenörü Enver Göçener'in nezaretinde uzun zaman hazırlandılar. Bu arada yeni sporcular da transfer edildi. Hamdi Zeyrek'in de gelmesiyle daha güçlenen takımımız sezona çok iddialı girdi. Sezonun ilk maçında rakipleri sahaya çıkmadığından hükmen galip gelindi. Sezonun ilk yarısı bittiğinde takımımız bir puan farkla ikinci durumda idi. Gel gör ki ikinci devresi uğursuzlukları da peşinde getirdi. Beden Terbiyesi İstanbul Bölge Müdürlüğündeki vazifelilerin vazifelerini zamanında yapmaması ve maçların tarihlerinin belirtildiği yazılı kâğıdın elimize geçmemesi neticesinde maça çıkamayışımız yüzünden hükmen yenik sayılarak, inanılmaz bir şekilde Bölge Müdürlüğünün kadrine uğrayarak küme düştük.

Voleybol takımının yaptığı maçlar şunlardır :

- 1 Mart 1975 Anadolu Sitesi Salonu 14.15 Sarıyer - M.T.T.B.
- 8 Mart 1975 Anadolu Sitesi Salonu 11.30 Etibank - M.T.T.B.
- 15 Mart 1975 Anadolu Sitesi Salonu 11.00 M.T.T.B. - Emirgân
- 22 Mart 1975 Anadolu Spor Sitesi Salonu 14.00 Tekel - M.T.T.B.
- 5 Nisan 1975 Kadıköy Halk Eğitim Salonu 15.00 M.T.T.B. - Kınalı Ada
- 12 Nisan 1975 Anadolu Spor Sitesi Salonu 13.30 Bakırköy - M.T.T.B.
- 20 Nisan 1975 İ.T.Ü. Salonu 15.00 M.T.T.B. - S. Tepe
- 10 Mayıs 1975 Anadolu Sitesi Salonu 15.00 M.T.T.B. - Sarıyer



M.T.T.B. Spor Kulübü Karate Okulunun Bekir Yıldız nezaretinde bir çalışması

17 Mayıs 1975 Anadolu Spor Sitesi Salonu 15.30 M.T.T.B. - Dz. Ok.

18 Mayıs 1975 İ.T.Ü. Spor Salonu 17.45 Tekel - M.T.T.B.

24 Mayıs 1975 Kadıköy Halk Eğitim Salonu Bakırköy - M.T.T.B.

Bu maçların 2 tanesi hariç diğerleri kazanılmıştır.

Spor Kulübü çalışmalarını voleybol okuluyla sürdürerek 200'e yakın yeni genç istidatların yetişmesine yardımcı olmaktadır. Voleybol okulunun 200'e yakın talebeleri haftada iki gün antrenman yapmak suretiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Karate Çalışmaları :

Kulübümüz bu branşta İstanbul'da en kaliteli ve verimli çalışmayı sürdüren bir müesseseye sahip olmuştur.. Şimdiye kadar olduğu gibi bu yıl da karate okulu Bekir Yıldız'ın başkanlığında Osman Polatkan, Hüseyin Öztürk'ten kurulu üçlü bir komite nezaret etmiştir. Beşyüzün üzerinde olan talebeler guruplara ayrılarak çalışmalarını sürdürmüştür.

Tekwando Çalışmaları :

Kulübümüz çalışma programı geçen yıl giren bu spor kolu kısa zamanda büyük alâka gördü. Açılışından beri Tekwando'yu Millî Takım elemanı Aslan Sağlam yürütmektedir. 400'e yakın talebesi olan bu branş ça-



Spor Kulübü judo okulunun hoca İbrahim Cavitkan nezaretinde çalışırken

İşmalarını haftada üç gün olarak sürdürmektedir. Her iki branşta çalışan elemanlarımız çeşitli yerlerden gelen davetlere uyarak gösteriler yapmışlar ve büyük takdir toplamışlardır.

Judo Faaliyetleri :

İbrahim Çabıtkan yönetiminde çalışmalarını sürdüren judo branşında halen 120 sporcu çalışmaktadır. Çalışmalara 6 sı siyah kuşak elemanlar nezaret ederken minder yokluğu çalışmalara büyük sekte vurmaktadır.

Aletli Jimnastik Çalışmaları :

Geçen yıl kurulan bu branş bu yıl semeresini vermiş yapılan gösterilerde büyük alâka toplamıştır. Bütün âletlerin tamamının sayısını artırmıştır. Bu yıl ortasında katılan minik elemanların sayısını artırmıştır. Bu yıl ortasına kadar devam eden çalışmalar, Bakanlığın malzemeleri almamasıyla o kadar genç eleman ortada kalmıştır. Bakanlığın tamir ve yenileme maksadıyla aldığı bu malzemeleri kısa zamanda iade ederek, çalışmaların yeniden başlaması beklenmektedir.

Yurt İçin Özel Programlar :

Milli Türk Talebe Birliği Spor Kulübü olarak bu sene ilk defa belli başlı büyük yurtlar için özel programlar tatbik edilmiştir. Konya Yurdu, Vakıflar Yurdu, İlim Yayma Yurdu için özel karete çalışma günleri tertip edilmiştir. Her yurttan yaklaşık olarak 60-70 arkadaşın muntazaman devam ettiği bu çalışmalar, Bekir Yıldız'ın nezaretinde yapılmıştır.

Spor Kulübü Ekiplerinin Yaptığı Gösteriler :

M.T.T.B. Spor Kulübünün ekipleri, başta Karete, Teakwando, Jimnastik ve Judo olmak üzere değişik gecelerde gösteriler yapmışlardır. Bunlardan ilki 25 Nisan'da Spor ve Sergi Sarayında yapılan Millî Gençlik Gecesinde, ikincisi 25 Mayıs'ta İzmir'de gene aynı isimle yapılan, İzmir Temsilciliğinin tertiple ettiği gecede olmuştur. Üçüncüsü de Haziran ayı başında Tekirdağ- Muratlı'da yapılan gecede olmuştur. Bu arada müteaddit defalar bir çok gösterilere çıkmıştır.

SPOR KAMPLARI

Çalışmalarının esası fikren ve bedenen güçlü nesillerin yetişmesine yardımcı olan Millî Türk Talebe Birliği bu gayesine ulaşabilmek için kültürel sahada olduğu gibi spor sahasında da çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Spor Kulübü vasıtasıyla gençlerin her çeşit spor yapmaları için gayret göstermekte, binlerce gencin ders yılı boyunca spor salonlarından istifade etmesini sağlamaktadır. Yaz mevsimlerinde de tabiatın nimetlerinden istifade ederek bu ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı olmaktadır. İşte bu amaca yönelik olarak teşkilatımız yaz mevsimi boyunca bir kısmı

deniz kenarında, bir kısmı yaylalarda, ormanlarda spor kampları açmakta, yüzlerce gencin, sporcunun istifadesine sunulmaktadır.

Şimdiye kadar yapılmış olanlardan farklı olarak bu kampların adedi bir kaç misline çıkarılmıştır. Memleketimizin değişik bölgelerinde kamplar açılmasına karar verilmiştir.

Kurulmasında büyük emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığıyla da temas kurularak bu kamplara malzeme olarak yardım etmesi sağlanmıştır. Böylece bu Bakanlık da yavaş yavaş da olsa gerçek fonksiyonunu yerine getirebilmek için daha Mayıs ayının sonundan itibaren M.T.T.B. Spor Kulübü, Tesisler Müdürlüğü ve Öğrenci Meseleleri Müdürlüğü müştereken harekete geçmişlerdir. Bu cümleden olarak Merkez İcra Konseyi Başkanlığında Spor Kulübü Müdürü Bekir Yıldız, Tesisler Müdürü Yakup Kaldırımoglu, Öğrenci Meseleleri Müdürü Recep Anaş, Tesisler Müdürlüğü Yardımcıları Kaya Top ve Mehmed Gedik'ten müteşekkil bir komisyon kurulmuş, Komisyona Ahmet Eskinus da kamp tecrübesiyle yardımcı olmuş, müşavirlik vazifesini yerine getirmiştir.

Komisyon ilk olarak kamp yerlerini tesbitle işe başlamış Bolu - Gerede Ormanlarını Kayseri Erciyes Dağını, Antalya Sahillerini kamp yeri olarak tesbit etmiştir. Antalya'daki kamp Antalya Yüksek Tahsil Talebe Derneği ile müştereken hazırlanmağa başlamıştır.

Kamp yerlerinin tesbitinden sonra malzeme hazırlıklarının ikmaline geçilmiş, kısa zamanda eksiklikler giderilmiştir. Recep Anaş yapmış olduğu Ankara temasları neticesinde başta çadır, battaniye, yatak olmak üzere bazı malzemelerin Bakanlıktan teminini sağlamış, Bekir Yıldız kampa katılacak sporcu listesini tanzim etmiştir.

Gerede'deki kamp 3 devre halinde plânlanmıştır. Her devre iki ayrı gurup halinde düşünülmüştür. Bu iki gurup birbirlerinden bir kaç kilometre mesafe ile yerleşmiş spor çalışması başta olmak üzere bazı çalışmalarını müşterek yürütmüşlerdir. Her devre 50'şer kişi olarak toplam 300'e yakın sporcu gencin bu kamptan istifadesi düşünülmüştür. Devre tarihleri olarak da 10 Temmuz - 31 Temmuz, 31 Temmuz - 20 Ağustos, 20 Ağustos - 5 Eylül tarihleri plânlanmıştır.

Böylece son devre hariç her devre 20 gün sürecektir. Kamp yerleri tabiatın bütün güzelliklerine sahip olup, her taraf ormanlarla kaplı, buz gibi sularla doludur. Gerede'ye 15 km. mesafede bulunan kamplara M.T.T.B. Gerede Temsilciliğine mensup gençler tarafından da her türlü yardım yapılmış, M.T.T.B. 50. Dönem Basın-Yayın Müdürlüğü elemanlardan sonra 3-4 saat süren uzun sohbetleriyle arkadaşlarımızı aydınlatmakta, şehirle irtibatlarını düzenli bir şekilde temin etmektedir.

10 Temmuz'da başlayan birinci devrenin birinci gurubuna M.T.T.B. Genel Sekreter Yardımcısı Adem Uğur, ikinci gurubuna ise Tesisler Müdürü



Spor Kulübü kampında Genel Başkan Abid Özmenle birlikte kampiyerler toplu halde yemek yerlerken.

Yakup Kaldırımoğlu başkanlık yapmaktadır. Her iki kampın da Spor Müdürlüğünü Spor Kulübü Müdürü Bekir Yıldız yapmaktadır.

31 Temmuz tarihinde başlayacak ikinci devrenin birinci gurubuna M.T.T.B. 51. Dönem Genel Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Kaya, ikinci gurubuna ise Basın - Yayın Müdürü Yaşar Karayel başkanlık yapacaktır.

Kampta idareciler tarafından hazırlanan program tatbik edilmekte, disiplinli bir şekilde çalışmalar sürdürülmektedir. Sabah erken saatlerde kalkılmakta, sabah cımnastiği yapıldıktan sonra kültürel çalışmalar yapılmakta, serbest programlar tatbik edilmektedir. Voleybol, masa tenisi, atletizm, halter, güreş gibi sportif faaliyetler belli bir program dahilinde yapılmaktadır. Müsabakalar tertip edilmektedir.

Kampta bütün ihtiyaçlar arkadaşlar tarafından görülmekte, tam bir aile havası teneffüs edilmekte, gerçek bir kaynaşma temin edilmektedir.

Av hayvanlarının bol olduğu ormanda belirli zamanlarda av partileri düzenlenmektedir.

Bolu - Gerede'deki kamp M.T.T.B.'nin Anadolu ve Trakya'daki 55'e yakın teşkilâtından teşkilâtın büyüklüğüne göre birer, ikişer, üçer kişi çağırılmış, böylece Genel Merkez ile taşra teşkilâtına mensup gençlerin kaynaşmaları da temin edilmiş olmaktadır.

Antalya Kampı :

Antalya Yüksek Tahsil Talebe Derneği ile M.T.T.B.'nin düzenlediği bu kamp Akdeniz sahillerinde yapılmış olup, sporcu gençlerin denizlerden de istifadeleri temin edilmiştir. Buradaki kamp tek devre halinde olup 20 gün sürecektir. Kampta genellikle, Antalyalı Yüksek Tahsil Talebeleri, M.T.T.B. Antalya Teşkilâtı Mensupları ile M.T.T.B.'nin Ege ve Güney Anadolu'daki teşkilâtına mensup gençlerden müteşekkil 70 kişilik bir grup iştirak etmiştir.

15 Temmuz tarihinde başlayan kampa M.T.T.B. 51. Dönem Genel Yönetim Kurulu Üyesi ve Spor Kulübü Müdürü, Antalya Yurdu Müdürü Süreyya Köleoğlu başkanlık yapmış, Ahmet Uymaz, Halil Ayral, Kemal Küçükylmaz da yardımcı olmuşlardır. Bu arada da Bolu - Gerede kampında uygulanan program tatbik edilmiştir.

Genel Başkanımız Abit Özmen, beraberinde Genel Muhasip Rüştü Ecevit, İcra Konseyi Başkanı Kemal Karadeniz, İ. Hakkı Biçer olduğu halde Gerede kampı ziyaret edilmiş, çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır.

Gençlerle yapılan sohbetlerden sonra her iki kamptaki arkadaşlar bir araya gelmişler, Genel Başkan Abit Özmen kendilerine bir konuşma yapmıştır. Kamptakilerin çeşitli ihtiyaçlarını tesbit eden Genel Başkan ve beraberindekiler daha sonra kamptan ayrılmıştır.

SOSYAL İLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Enstitünün kısaca tarihçesi :

Millî Türk Talebe Birliği Sosyal İlimler Enstitüsünün kuruluş hazırlıkları 6 yıl evveline, yani 1969'a kadar uzanır. Ortadoğunun ve Türkiye'nin en büyük ve en eski talebe teşkilâtı olan bu mümtaz ve asil milletin ruh köküne sahip, gençliğinin meselelerinin çözümünü gaye edinen Millî Türk Talebe Birliğinin o günkü idarecileri bu teşebbüsü gerçekleştirmek için faaliyete geçmişlerdir. Enstitünün en kısa zamanda hizmete açılmasını sağlamak ve hareket yönünü tayin etmek üzere Sayın Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ın Başkanlığında Vahap Kaba ve o devre Genel Başkanımız olan Ömer Öztürk'ün de bulunduğu bir komisyon kurulmuştur. Bir çok defalar toplanan bu komisyon 26 Haziran 1971 Cumartesi günü Topkapı Sarayı Konyalı Lokantasında yemek verilmesi kararlaştırılmıştır ve yemekte bulunan öğretim üyeleri Sosyal İlimler Enstitüsünün çalışma stratejisini tayin etmişlerdir. Enstitü 29 Kasım 1971 Pazartesi günü saat 17.00 de M.İ.T. Birliği Konferans Salonunda öğretim üyeleri, talebeleri ve kalabalık bir halk kitlesinin iştiraki ile faaliyete başlamıştır.

Sosyal İlimler Enstitüsünün Gayesi :

Her şeyden önce Sosyal İlimler Enstitüsü Türk Yüksek Tahsil Gençliğine hizmet gayesiyle kurulmuştur.

Yıllardır yabancı kültürün tesiriyle özbenliğini bir türlü bulamayan, bütün benliğinden soyulmuş, dininden, dilinden, örf ve adetinden, vatanından, milletinden, sanatından, hülâsa kendinden nefret edebilen bir gençlik peyda olmuştur.

Düşünemeyen, düşünce fırsatı tanınmayan bu gençlik bütün mesele-

lerinin sokakta bağırarak halledileceğine inanmaktadır. Şimdiyedek bu bunalımın asıl kökünde var olan sebepleri derinine düşünmemiş yetkililer getirdikleri çarelerle hiçbir problemi çözememişlerdir. İşte gençliğin içinde bulunduğu bu durum gözönüne alınarak, onları milli kültür ve mânevi değerlerle mücehhez kılmak gayesiyle M.T.T.B. Sosyal İlimler Enstitüsü kurulmuştur. Müslüman Türk Milletinin bütün değerlerinin dile getirildiği Enstitü yarının idarecisi olacak genç kadroyu yetiştirmek gayesiyle gençliğin ve Müslüman Türk Milletinin hizmetindedir.

Enstitünün Statüsü :

- A) a) Adı : Sosyal İlimler Enstitüsü,
b) Süresi : 3 ay, 6 ay, 1 yıl veya 2 yıl,
c) Yeri : M.T.T.B. Sosyal İlimler Enstitüsü Salonu,
d) Kuruluş Tarihi : 29 Kasım 1971

B) Alınacak Talebenin :

- a) Menşe-i : Lise mezunu, üniversiteye devam etmiş olanlar, üniversite mezunları, üniversite veya yüksek okula devam etmekte olanlar,
b) Miktarı : 50 öğrenciyi geçmemeli,
c) Ücret : Sembolik olmalı, menşelere göre değişmeli, devreler için 25,— TL. olabilir,
d) Talebenin kabul şekli : Mülakat, tahkikat, imtihan,
C) Mezuniyette verilecek sertifika veya diplomanın şekli,
D) a) Haftalık ders programı : Pazartesi, çarşamba, cuma,
b) Saat miktarı : 6 saat,
c) Derslerin başlayış, bitiş saatleri : 18.00-20.00 arası,
d) Cumartesi günü yapılacak seminerler.

Enstitünün Müfredatı :

(Neyi, Niçin, Nasıl Öğretmeliyiz),

- a) Her branşta okutulacak dersin şeması,
b) Okutulacak genel branşlar,

- 1 — İktisat,
- 2 — Teknik Meseleler,
- 3 — Kültür, Türk Kültürü
- 4 — Tarih, Türk Tarihi,
- 5 — Tıp,
- 6 — Sosyal Meseleler,
- 7 — Siyaset,
- 8 — Din ve Ahlâk,
- 9 — Hukuk,

- 10 — Dil ve Edebiyat,
- 11 — Güzel Sanatlarda Fikir Cereyanları,
- 12 — Tiyatro, Musîki,
- 13 — Hitabet,
- 14 — Aktüel Meselelerin Kritiği.

A) Ekol sahibi ilim adamlarımız ve sanat adamlarımız :

Mehmet Akif, Yahya Kemal, Farabi, İtrî, Dede Efendi, Mümtaz Turhan v.s.

B) a) Okunan mevzuatın bir sentez altında birleştirilmesi,

b) Derslerin hayatileştirilmesi.

Millî Türk Talebe Birliği Sosyal İlimler Enstitüsünün III. öğretim yılının açılması için yapılan çalışmalar.

Sosyal İlimler Enstitüsü 1973 - 1974 ders döneminde çeşitli sebepler yüzünden, istenmeyerek öğrenim dönemine ara vermiş bulunmaktaydı. Bir yıllık aradan sonra tekrar 1974 - 1975 ders yılında öğrenim faaliyetine devamı için Genel Başkanımız gerekli girişimlerini yapmış, ilgililerin fikirleri sorulmuş, enstitünün açılmasına karar verilmiştir.

Enstitü Müdürlüğüne Hukuk Fakültesi Talebelerinden Kasım Yapıcı getirilmiştir. Müdür Yardımcılığını da aynı okuldan Cemil Can deruhte etmiştir. Sosyal İlimler Enstitüsünde görev alan diğer arkadaşlar da şunlardır :

- 1— Ali Osman Kaya (Yük. İslâm Enstitüsü),
- 2 — Şemseddin Sungur (Eğitim Enst. Sos. Bil.),
- 3 — Mehmet Yıldız (Mektupla Öğretim).

Enstitü Müdürü Kasım Yapıcı ve Müdür Yardımcısı Cemil Can göreve başlar başlamaz, Enstitünün Öğretim Üyelerini ziyaret ederek, Enstitünün 1974 - 75 öğrenim dönemine başlayacağını bildirmişlerdir. Öğretim üyeleri ise bunu çok sevindirici bir haber olarak kabul etmiş, kendilerine verilen vazifeleri şerefle, büyük bir zevkle yapacaklarını bildirmişlerdir.

Bir yandan öğretim üyeleri ziyaret edilirken, diğer yandan da Enstitünün 1974 - 1975 öğrenim yılına başlayacağı basından da duyuruluyordu.

Bu meyanda da basında çıkan haberlerden bir tanesi : «17 öğretim üyesi M.T.T.B.'de gençlere sosyal dersler verecek.»

M.T.T.B. bünyesinde kurulan Sosyal İlimler Enstitüsünü bitiren 180 öğrenciye sertifikaları verilmiştir.

M.T.T.B. Basın - Yayın Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Enstitü 6 Ocak 1976 gününden itibaren tekrar öğretime başlayacaktır. Sosyal İlimler Enstitüsünün tahsil müddeti bir akademik yıl (2 sömestre) olup yüksek okul öğrencileri ve mezunları kaydolabilmektedir.

6 Ocak 1976 gününe kadar kayıt için müracaatlar kabul edilerek, dersler Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 18.00 - 20.00 arasında yapılacaktır.

Basındaki haberleri okuyan öğrenciler kayıt için müracaat etmişlerdir ve gerekli belgeleri tamamlayarak kayıt olmuşlardır.

1974 - 1975 öğrenim döneminde çeşitli fakülte ve yüksek okul öğrencilerinin yanında mezun olmuşlar dahil 70 (yetmiş) öğrenci kayıt yaptırmıştır.

Kayıt olan öğrencilerin okullara göre durumu :

1 — Yüksek İslâm Enstitüsü	13 öğrenci
2 — Edebiyat Fakültesi	8 öğrenci
3 — Hukuk Fakültesi	7 öğrenci
4 — Tıp Fakültesi	6 öğrenci
5 — İşletme Fakültesi	3 öğrenci
6 — Orman Fakültesi	2 öğrenci
7 — Veteriner Fakültesi	2 öğrenci
8 — İktisat Fakültesi	4 öğrenci
9 — Kimya Fakültesi	3 öğrenci
10 — Yüksek Okullar	14 öğrenci
11 — Mezunlar	8 öğrenci

Bir yanda kayıtlar devam ederken, diğer yandan da basında Sosyal İlimler Enstitüsü ile ilgili yazı ve röportaj yayımlanıyordu.

Millî Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Abid Özmen'in «M.T.T.B. Sosyal İlimler Enstitüsü ve Gençlik» başlığı altında Millî Gazete'de çıkan yazısı...

Millî Türk Talebe Birliği'nin Türk-Yüksek Tahsil Gençliğini millî değerlerin ışığı altında sosyal konularda bilgi sahibi yapmak, umumî kültüre vakıf hale getirmek için öğretim üyeleriyle yapılan araştırma ve incelemelerden sonra kurduğu Sosyal İlimler Enstitüsü 6 Ocakta 3. öğretim yılına başlamıştır. Sosyal İlimler Enstitüsünün hangi ihtiyaçlardan doğduğunu bilmek ve Enstitüyü bu açıdan değerlendirmek yerinde olacaktır.

Millî Türk Talebe Birliği Sosyal İlimler Enstitüsünün kuruluş çalışmaları 1969'a kadar uzanır. M.T.T.B.'nin o zamanki idarecileri geçici bir buhrana sürüklenen asil ve necip Türk Gençliğinin kiralık ve sömürücü kalemlemlerden uzak tutmak, onlara öz kültürlerini öğretmek için faaliyete geçmiştir.

Meseleleri sokaktan bekleyen idare adamlarına milletin ve gençliğin tahammülü artık kalmamıştır. Türk Milletinin değişmez değerlerine sahip çıkacak istikbalin devlet adamlarını bir an evvel yetiştirmenin önemi her gün biraz daha artmakta idi. Meselelerimizi ilmin temellerine nasıl oturatacağız? İlimci davranış üniversite idare kadroya henüz aktarılmadığına göre bu nesil heba mı olacaktır?

Aldığı ilmi görüşü bir tarafa bırakıp politikayı «İkiyüzlülüğü» metod yaparak mekanizmayı ele geçirenlerin eyyamcılığına hâlâ göz mü yuma-

caktı? Böyle bir dar boğazda perişanlığımızın ticaretini yapmaya kalkınlar bile oldu. Yabancı metodlarla işe girişen Marksist, Leninist, Maoco doktrinleri piyasaya kurtuluş reçetesi olarak sürdürüler.

Artık yerli ilim adamlarımızın kafalarındaki fikirleri Türk Milletinin hizmetine ve onun gelişmesine tahsis etme zamanı gelmişti. İstikbalin münevver kadrosunu teşkil edecek geleceğin büyük Türkiye idealini gerçekleştirecek Türk Gençliğinin meselelerini tarafsız açıdan ele alarak hâl çareleri üzerinde durulmalıdır. Muhtelif sistemler çeşitli fikir akımları içinde genç kardeşlerimizi doğruyu seçebilecek bir seviyeye ulaştırmak için öğretim üyelerimizin fakülte'deki dersleri dışında onlarla devamlı ve sistemli bir şekilde meşgul olmaları, rehberlik yapmalarında sayısız faydalar vardır. Türk Milletinin ancak kültürle tehziz edilmiş gençlikle yaşayabileceğine inanıyoruz. İşte Sosyal İlimler Enstitüsü yukarıda belirttiğimiz ihtiyacı doğmuştur.

Memleketimizde yüksek tahsil yapan gençler kendi branşları dışındaki sosyal meselelerde ilmi seviyede haberdar olmamakta ve objektivite kazanamamaktadırlar. Bir kısım gençler heyecanları işlenerek bir takım köksüz görüşlerle karşı karşıya getirilmekte, diğer bir kısım gençler ise aktualiteden uzak kendi köşelerinde cemiyet bakımından bir hammede olarak durmaktadır.

İnsan sosyal bir varlıktır. Çevreyle ilgisini kesemez. Kesmemelidir. Lüzumu kadar tarih, iktisat, din, ahlâk, siyaset, musikî, tiyatro, hitabet bilmek lâzımdır.

İşte Sosyal İlimler Enstitüsünde geleceğin doktoru, hakimi, mühendisi, yazarı, hatibi, tarihçisi, psikoloğu olacak genç kardeşlerimize bu samimi kültür yuvasında şüphesiz dâvâsına, vatanına ve milletine daha faydalı olmanın yolları gösterilecektir. Tarihine ve millî değerlerine bağlı idealist bir genç için millet ve memleketine hizmet etmek kadar büyük haz olabilir mi?

Enstitünün Açılış Merasimi :

6 Ocak 1975 de Millî Türk Talebe Birliği Salonunda Enstitü Öğretim Üyelerinin, seçkin davetlilerin ve salonu tıklım tıklım dolduran çeşitli yüksek okul öğrencilerinin katıldığı parlak bir törenle ilk ders yapılmıştır.

Enstitü Müdürü Kasım Yapıcı kısaca açılış konuşması yapmış ve Enstitünün III. öğrenim döneminin hayırlı olmasını dilemiş, daha sonra M.T.T. Birliği Genel Başkanı Abit Özmen'i kürsüye davet etmiştir.

Genel Başkan Abit Özmen konuşmasında gençliğin durumunu ele almış «Meseleleri ilmi esaslara oturtmak gayesiyle kurulmuş bulunan Sosyal İlimler Enstitüsü bugün üçüncü öğretim yılına başlıyor.» dedikten son-

ra Enstitünün kuruluş ve gelişmesinde emeği geçen Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'a, Prof. Dr. Ayhan Songar'a, Prof. Dr. Sebahattin Zaim'e ve diğer öğretim üyelerine teşekkür eden Genel Başkan Enstitüye geniş ölçüde emeği geçen merhum Ord. Prof. Dr. Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu'nu da hürmetle yâd ettikten sonra konuşmasına şöyle devam etmiştir :

«Kıymetli arkadaşlarım, biz meselelerimizi ilmi esaslara halletmek durumundayız. Bizim sokakla, anarşiyle hiçbir alakamız yoktur. Bu Enstitü bunun bir misâlidir. Enstitümüzün; memleketimiz, gençlerimiz için hayırlı olmasını temenni ederim.»

Daha sonra ilk dersi vermek üzere İktisat Fakültesi Sosyal - Siyaset Kürsüsü Profesörlerinden, şimdi TRT Genel Müdürü Nevzat Yalçıntaş kürsüye davet edilmiştir.

Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş alkışlarla kürsüye teşrif etmişlerdir ve konuşmasına «Sayın meslektaşlarım, sevgili gençler, bugün Sosyal İlimler Enstitüsünün açılış dersini yapıyoruz. Enstitü sizlere Sosyal İlimler konusunda bilgi sahibi olmanız, bugün içinde yaşadığımız dünyadaki meseleler; fikir, sanat, iktisat ve diğer meseleler hakkında sistemli, sağlam, gerekli ve isabetli bilgiler kazanarak, tahlil araçlarını öğrenmemiz gayesiyle faaliyette bulunmaktadır.» demiştir.

«M.T.T.B.'nin gayretli ve anlayışlı idarecilerine bir hoca olarak müteşekkirim. Çünkü biz kendi Fakültelerimizde sadece kendi ilim dalımızda talebelerimizi forme ediyoruz.» konuşmasına devam etmiştir.

Büyük bir alâka ile ders sonuna kadar takip edilmiştir.

6 Ocak 1975 te başlayan Enstitünün ilk devresi 29 Ocak 1975'de son bulmuştur. İlk devrede sekiz ders yapılmıştır. Derslerin tarihi, konusu ve öğretim üyeleri aşağıdadır :

Tarih	K o n u	Öğretim Üyesi
6 Ocak 1975	Açılış dersi	Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş
8 Ocak 1975	Osmanlılarda Arazi Sistemi	Dr. Osman Öztürk
13 Ocak 1975	Türk Kültürü Açısından Yabancı Okullar	Nahit Dinçer
15 Ocak 1975	Ruh ve Ruhî Faaliyetler	Prof. Dr. Ayhan Songar
20 Ocak 1975	Osmanlılardan Selçuklulara	Prof. Dr. Osman Turan
22 Ocak 1975	İslâm Araştırmalarının Bugünkü Durumu	Doç. Dr. Salih Tuğ
27 Ocak 1975	Anayasanın Yorumlanması	Prof. Dr. Selçuk Özçelik
29 Ocak 1975	Doğum Kontrolünün Tıbbî Yönü	Prof. Dr. Cevat Babuna

M.T.T.B. Sosyal İlimler Enstitüsü dersleri saat 18.00 - 20.00 arasında yapılmıştır.

Sosyal İlimler Enstitüsü II. Devre Açılma Hazırlıkları :

Yüksek okulların Şubat ayı sömestre tatil ve imtihan ayı olması mü-nasebetiyle Enstitüde Şubat ayında ders yapılmamıştır.

Birinci dönemi başarıyla bitiren Sosyal İlimler Enstitüsü II. Devresine 5/4/1975 Çarşamba günü başlamıştır.

Bu münasebetle bir açıklama yapılmıştır. Basında da geniş yer ayrı-lan bu açıklamasında Müdür Kasım Yapıcı «M.T.T.B. Sosyal İlimler Ensti-tüsünün ikinci devresi başlıyor.

İstikbalin gençliğe bağlı olduğu inkâr edilmeyen bir gerçektir. Genç-liği yarına ümitle bakmayan bir milletin hali ve geleceği tehlikededir.

Yıllar var ki Türk Gençliği öz benliğinden koparılmışa çalışılmıştır. Gençliğin öz ve ruh yerine posaya sarılması, fikir yerine silâha sarılma-sı öğütlenmiştir. Bu sayede geçmişinden kopuk, mazisini sevmeyen bir gençlik yetişmiştir. Tabanı olmayan çatıyı andıran bu gençlik bozuk eğiti-min tabii bir sonucudur.

İşte bu uçurumdan kurtulmak ve gençliğe gereken millî ve dinî kül-türün her yönünü, selâhiyetli ağızlardan dinlemek suretiyle bu boşluğu doldurmağa çalışıyoruz.

Yukarıdaki belirtilen gaye ile kurulan Sosyal İlimler Enstitüsü geçen yılda çeşitli fakültelerde okuyan 200'ü aşkın talebeyle sertifika vermiştir.

Halen çeşitli fakültelerde okuyan ve mezun olmuş 70 kişilik öğrenci kadrosuna sahip olan Enstitü birinci devresini başarıyla bitirmiştir. İkinci devresi 5 Mart 1975 Çarşamba günü saat 18.00 de Doç. Dr. Mazhar Öz-man'ın «SOSYAL MESELELERE BAKIŞ» konulu dersiyle başlamaktadır.

Gerek öğrencilerden görülen ilgi ve arzunun, gerekse hocaların büyük ehemmiyet vermeleri sebebiyle derslerin sayısı haftada 2 günden üç güne «Pazartesi - Çarşamba - Cuma» çıkarılmıştır.

Dersler saat 18.30 da M.T.T.B. Seminer Salonunda yapılmaktadır.»

Sosyal İlimler Enstitüsü İkinci Devre Ders Programı

Mart

5/3/1975 Çarşamba	Doç.Dr. Mazhar Özman	Sosyal Meselelerimize Bakış
7/3/1975 Cuma	Doç.Dr. Asaf Ataseven	Alkol (Sağlık ve Sosyal Yön-den)
10/3/1975 Pazartesi	Av. Ergün Göze	Kur'ana Göre İlim
12/3/1975 Çarşamba	Prof.Dr. Osman Turan	Türklerin İslamlaşması
14/3/1975 Cuma	Dr. Osman Öztürk	Türk Hukukunda Garplasma ve Mecelle
17/3/1975 Pazartesi	Ömer Kirazoğlu	İnsan ve İslâm
19/3/1975 Çarşamba	Prof.Dr. Ayhan Songar	Haşhaş Meselesi ve Toksikolo-jisi
21/3/1975 Cuma	Nahid Dinçer	Yabancı Okullar
24/3/1975 Pazartesi	Prof. F. Kadri Timurtaş	Türk Dili Tarihi ve Gelişmesi

26/3/1975 Çarşamba Yıldırım Gürses
28/3/1975 Cuma Prof.Dr. Nevzat Kor

31/3/1975 Pazartesi Ömer Kirazoğlu

Nisan

2/4/1975 Çarşamba Doç.Dr. Asaf Ataseven

4/4/1975 Cuma Nahid Dinçer

7/4/1975 Pazartesi Zübeyir Yetik

9/4/1975 Çarşamba Prof.Dr. Ayhan Songar

11/4/1975 Cuma Prof.Dr. Süleyman Yalçın

14/4/1975 Pazartesi A. Selâmi Toscuoğlu

16/4/1975 Çarşamba Prof.Dr. Osman Turan

18/4/1975 Cuma Prof.Dr. Nuri Karahöyükü

26/4/1975 Pazartesi Prof.Dr.F. Kadri Timurtaş

23/4/1975 Çarşamba Prof.Dr. Adnan Ziyalar

25/4/1975 Cuma A. Selâmi Toscuoğlu

28/4/1975 Pazartesi Yıldırım Gürses

30/4/1975 Çarşamba Prof.Dr. Cevat Babuna

Mayıs

2/5/1975 Cuma Prof.Dr. Nejat Diyarbakırlı

7/5/1975 Çarşamba Prof.Dr. Ayhan Songar

9/5/1975 Cuma Prof.Dr. Ö. Kasımoğlu

12/5/1975 Pazartesi Ömer Kirazoğlu

14/5/1975 Çarşamba Prof.Dr. Ayhan Songar

M.T.T.B. Sosyal İlimler Enstitüsü II. devre ders programında da belir-tildiği gibi 5/4/1975 Çarşamba günü başlayan dersler 14/5/1975 Çarşam-ba günü Prof. Dr. Ayhan Songar hocamızın «Türklerde Psikiyatri Tarihi» konulu dersiyle son bulmuştur. Büyük bir alaka ile takip edilen Enstitünün II. devresinde otuzbir ders yapılmıştır. II. devresi başarıyla tamamlanmış olan Enstitünün sonunda imtihan yapılmıştır.

Sertifikaların Merasimle Verilmesi :

1974 - 1975 öğretim döneminde M.T.T.B. Sosyal İlimler Enstitüsünü başarı ile bitirenlere 17/5/1975 Cumartesi günü öğretim üyelerinin de katıldığı bir merasimle sertifikaları verilmiştir.

Türk Müsikişinin Durumu
Çevre Kirlenmesi ve Kalkınma
İlişkilerimiz
İslâm ve Ahlâk

Hâdisler Işığında Tebabet
Maarifimizde Din Eğitimi
Bir Gazetenin Günlüğü
Şuuraltı
Sıhhat ve Hastalık
Temel Meselelerimiz
Türk Muhacereti ve Anadolu-nun Türkleşmesi
İslâm'da Pozitif İlimlerin Geliş-mesi
Türk Dilinin Bugünkü Prob-lemeleri
Sosyal Psikiyatri
Bizden Beklenenler
Türk Müziğinin Meseleleri
Moleküler Biyolojide Yeni İler-lemeler

Hunlardan Selçuklulara Kadar
Türk Sanatı ve Medeniyeti
Ceza ve Hukuk Ehliyeti (Psi-kiyatri açısından)
İnsan Sağlığındaki Mikropların Yeri
İslâm Sanat Tarihi
Türklerde Psikiyatri ve Tarihi



M.T.T.B. Sosyal İlimler Enstitüsü Müdürümüz Kasım Yapıcı Enstitünün diploma merasiminde açış konuşmasını yaparken.

Öğretim üyelerinin, öğrencilerin yakınlarının, seçkin davetlilerin, yüksek okul gençlerinin katıldığı merasim çok samimi bir hava içinde cereyan etmiştir.

Enstitü Müdürü Kasım Yapıcı kısa bir konuşma yaparak «M.T.T.B. Sosyal İlimler Enstitüsünün III. öğretim yılını tamamlamış olmaktadır. Bu dönemde 45 başarılı arkadaşımız sertifika almak hakkını kazanmışlardır. Bu genç arkadaşlarımız, vakitlerini en iyi değerlendirmesini bilmiş, buradan çok şey almışlardır. Buradaki başarılarının hayat boyu olmasını dilerim...

Sonra kürsüye Abit Özmen davet edilmiştir. Genel Başkanımız Abit Özmen «Enstitü Türk Gençliğinin hizmetinde olmağa devam edecektir. Meseleler ilmi bakışlarla çözülür. Sokakta meseleler halledilmez. Daha sonra başarı kazanan öğrencileri tebrik ederek sözlerini bitirmiştir.

Abit Özmen'den sonra M.T.T.B. Eski Kültür Müdürlerinden ve Sosyal İlimler Enstitüsünün kurucularından Edebiyatçı Öğretmen Vahab Kaba, onu müteakiben eski M.T.T.B. Genel Sekreteri Hüseyin Coşkun, Enstitü Öğretim Üyesi Nahit Dınçer ve son olarak da Enstitünün kurucularından muhterem hocamız Prof. Dr. Sabahaddin Zaim konuşmuşlardır.

Sabahaddin Zaim konuşmasında çeşitli sosyal meselelere değinmiş ve Enstitünün büyük bir boşluğu doldurduğunu, üniversite gençliğine genel kültürün yanında onlara çeşitli ilmi dalların son gelişmelerini aktar-



Genel Başkanımız Abit Özmen Enstitünün diploma merasiminde konuşurken.

dığı bir gerçektir, diyerek konuşmasına devam etmiş ve başarılı öğrencileri tebrik ederek sözlerine son vermiştir.

Konuşmalardan sonra sertifikalar dağıtılmıştır. Birinci olan Tıp Fakültesi öğrencisi İlhami Aydın'ın sertifikasını Genel Başkanımız Abit Özmen vermiştir.

İkinci olan Temel Hamzaoğlu'nun sertifikasını Enstitü Öğretim Üyelerinden Sabahaddin Zaim vermiştir. Üçüncü olan Mehmet Yıldız'ın sertifikasını Genel Muhasibimiz Rüştü Ecevit vermiştir.

1974 - 1975 öğrenim döneminde başarı sertifikası alan öğrenciler :

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1 — İlhami Aydın (Birinci) | 11 — Ali Osman Kaya |
| 2 — Temel Hamzaoğlu (İkinci) | 12 — İsmail Yılmaz |
| 3 — Mehmet Yıldız (Üçüncü) | 13 — Şemseddin Sungur |
| 4 — Süleyman Öztürk | 14 — Cemil Can |
| 5 — İbrahim Bakı | 15 — Ekrem Şentürk |
| 6 — Hasan Dağ | 16 — Mustafa Baktır |
| 7 — Ahmet Nuri Koca | 17 — Nihat İkinci |
| 8 — İbrahim Sezikli | 18 — Mevlüt Dursun |
| 9 — İsa Kayaalp | 19 — M. Emin Köktaş |
| 10 — Nihat Hayri Azamat | 20 — Abdülkadir Türker |

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 21 — İsmail Çubukçu | 32 — Muhammed Yelten |
| 22 — Hamdi Aktaş | 33 — Fahri Kasırga |
| 23 — Yunus Dere | 34 — Tayyip Erdoğan |
| 24 — Mehmet Durakoğlu | 35 — Ekrem Gökmen |
| 25 — Halit Güçlü | 36 — Mehmet Şimşek |
| 26 — İbrahim Yenice | 37 — Süleyman Karataş |
| 27 — Mustafa Yürür | 38 — Ahmet Eskinus |
| 28 — Kenan Yebanigül | 39 — Recep Çığa |
| 29 — Zülfikâr Çelik | 40 — Kemal Karadeniz |
| 30 — Tefvik Küçük | 41 — A. İhsan Mutlu |
| 31 — Şengün Aydın | 42 — Mustafa Yüksel |



Enstitünün öğrenim yılı bitiminde toplu halde öğretim üye ve talebeleri
sertifika merasiminde

Sertifikalar dağıtıldıktan sonra, öğretim üyelerine, davetlilere, öğrencilere pasta ve limonata ikram edilmiştir.

Ve sertifikâ merasimi de böylece sona ermiştir. III. öğretim dönemi de Sosyal İlimler Enstitüsü başarıyla tamamlamış oldu.

Öğretim Üyelerine Konyalı'da Yemek :

19/5/1975 Pazartesi günü saat 20.00 de Sirkeci Konyalı Lokantasında Sosyal İlimler Enstitüsü Öğretim Üyelerine yemek verilmiştir. Yemeğe bütün öğretim üyeleri, M.T.T.B. Yönetim Kurulu ve Enstitü İdarecileri katılmıştır.

Yemekte sohbet edilmiş ve samimi bir hava içinde sona ermiştir.

BÖLÜM IV

UMUMÎ FAALİYETLER

- RAMAZAN YEMEKLERİ
- M.T.T.B.'de BAYRAMLAŞMA
- GEZİLER
- M.T.T.B. ÇANAKKALE'DE
- MİLLÎ GENÇLİK GECESİ
- Ü.G. DENEME İMTİHANI
- İ. TALEBE TEŞKİLATLARI KONFERANSI
- İMAM - HATİPLİLER MESELESİ

RAMAZAN YEMEKLERİ

Millî Türk Talebe Birliği her geçen gün büyüyen müesseseleşmeye doğru giden, bu vesileyle de bünyesinde gün geçtikçe daha fazla sayıda arkadaş istihdam eden çok sayıda genç arkadaşta değişik faaliyetlerde bilfiil çalışma imkânı hazırlayan bir teşkilât hüviyetine bürünmüştür.

Bu durum göz önünde tutularak, bundan sonra da an'ane haline gelmesi düşünülerek hem teşkilâta bilfiil çalışan, hem de ihtiyacı olan arkadaşlar yardım olması bakımından Ramazan'da iftar yemekleri verilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu iş için bir komite teşkil edilmiş, komitenin başına Mustafa Ateş getirilmiştir. Komitede çalışan arkadaşlar, gerekli yemek malzemelerini temin etmişler, yemek programını hazırlamışlardır. Aşağı yukarı her gün yaklaşık 50-80 kişi bu yemeklerden istifade etmiştir. Bu işler için sahne masa ve sandalyelerle düzenlenmiş Kur'an-ı Kerim okuyarak iftar beklenmiş, dua ile bitirilmiştir.

Normal programların haricinde bazı özel programlar da tertiplenmiştir. Bu düzenlemelerle Ramazan boyunca belirli günlerde başta Konya Yurdu, Vakıflar Yurdu, İlim Yayma Yurdu, Antalya Yurdu ve diğer bazı yurtlar olmak üzere bütün yurttaki arkadaşlar davet edilmiş, çok sayıda arkadaşın bu vesile ile mânevi bir havaya girmesi, birbirleriyle kaynaşması temin edilmiştir.

Ramazân'ın ikinci yarısına doğru, konferans salonu düzenlenmiş, geniş bir iftar programı tertip edilmiştir. Bütün Milliyetçi öğretim üyeleri, teşkilâta emeği geçmiş büyüklerimiz, eski idarecilerimiz ve değişik vesilelerle irtibatla bulunduğumuz kişiler, lise öğretmenleri bu davete icabet etmişler, kalabalık bir arkadaş topluluğu iştirak etmiş, iki posta yemek verilmek mecburiyetinde kalmıştır.

Bu vesile ile mümtaz büyüklerimiz bir araya gelme fırsatını bulmuş-

lardır. İftara şeref veren misafirlerimizden Üstad Necip Fazıl Kısakürek bir konuşma yapmış, çok ince noktalara temas etmiş, yapmış olduğu bir tesbit çok dikkate değer olmuştur. Bu tesbitinde Üstad «30 yıldır buzdağını nefesimizle erittik, şimdi çamurdan geçilmiyor» demiştir.

Üstadın konuşmasından önce de Genel Başkanımız Abit Özmen de kısa bir konuşma yapmış, bu kadar mümtaz şahsiyetleri ve genç arkadaşları bir arada görmekten kıvanç duymaktayım» demiştir. Başkandan sonra Prof. Dr. Ayhan Songar da kısa bir konuşma yapmıştır.

Özel programlardan birini de M.T.T.B. Merkez Orta Öğretim Komitesinin verdiği iftar yemeği teşkil etmiştir. Orta Öğretim Komitesi Başkanı Hüseyin Öztürk'ün organizasyonu ile tüm komite üyelerine, lise ve dengi okul gençlerine bir ziyafet verilmiştir. Konferans salonu bir kaç defa dolup taşmıştır.

İftar yemeklerinin verilmesi tamamen öğrenci arkadaşlarımızın hizmetiyle yerine getirilmiştir.

M.T.T.B.'de RAMAZAN BAYRAMI

Bir ay boyunca mübarek Ramazan-ı Şerif ayının feyziyle bir araya gelen arkadaşlarımız, M.T.T.B.'ne gönül vermiş genç kardeşlerimiz, kıymetli öğretim üyelerimiz, yıllarca teşkilâtın yükünü omuzlarında taşıyımız ağabey-



Ramazân Bayramı münasebetiyle verilen yemekten bir görünüş

lerimiz, bilfiil vazife görmeleri bile kalben, mânen teşkilâtın ve onun nez-
dinde dâvâsının daima destekçisi olan ağabeylerimiz Ramazan Bayramı
dolayısıyla de bir araya gelmişler, İslâmın emrettiği cemaat şuurunu bir
daha yaşamışlardır.

Konferans salonu bu bayramlaşma dolayısıyla şimdiye kadar görülen-
lerin üstünde bir kalabalığa şahit olmuştur. Program Genel Başkanımızın
açış konuşmasıyla başlamış Abit Özmen konuşmasında bilhassa gençli-
ğin mâna ve ehemmiyetine temas etmiş, bütün davetlilerin muba-
rek bayramını tebrik etmiştir.

Genel Başkanımızdan sonra bazı öğretim üyelerimiz söz almışlar, ar-
kadaşlarımızın bayramlarını tebrik etmişlerdir. Bundan sonra teşkilâta
emeği geçmiş ağabeylerimizden İsmail Kahraman, Burhaneddin Kayhan,
Erman Tuncer, Hüseyin Coşkun, Genel Sekreterimiz İsmail Hakkı Biçer,
Genel Muhasibimiz Rüştü Ecevit, İcra Konseyi Başkanımız Kemal Karade-
niz'de birer konuşma yapmışlar, bütün İslâm âlemi ile birlikte tüm arka-
daşların bayramlarını tebrik etmişlerdir.

Konuşmalardan sonra bir sıra halinde bütün arkadaşlar birbirlerinin
bayramlarını tebrik etmişler, kendilerine sunulan bayram şekerini almış-
lardır.

M.T.T.B.'de KURBAN BAYRAMI

25/12/1974 Çarşamba günü M.T.T.B. konferans salonunda bayramlaş-
ma merasimi tertip edilmiştir. Bu münasebetle de kesilen kurbanlarla da
bir bayram yemeği ziyafeti verilmiştir.

Bayramlar, cemiyet hayatında ruhu hâkim kılıcı bir karakter taşır. Fert-
ler arasında sevgi ve samimiyetin şahlanması, dargınlık ve kırgınlıkların
uçup gitmesi gibi bayramlar, cemiyet hayatını kederde, sevinçte tek fert
haline getiren bir ruh haleti belirtir.

Böyle muhteşem bir Kurban Bayramının ihtişamlı havası içinde, M.T.T.
Birliğinin geçmişte yükünü omuzlamış ağabeylerimiz öğretim üyelerimiz
bu dâvâya gönül vermiş tüm genç arkadaşlarımız bir araya geldiler.

Hazırlanan Kurban yemeği yendikten sonra Genel Başkanımız Abit
Özmen bir konuşma yaparak, «Fikre, fikirle yürümek gerektiğini, son öğ-
renci olaylarında genç arkadaşlarımız hâdiseleri hissi değil, akli selimî ha-
reket etmelidir» diye başladığı konuşmasında, bütün İslâm âleminin bay-
ramını tebrikten sonra, M.T.T.B.'nin bugünkü hale gelişinde emeği geçen
ağabeylerimizi kürsüye davet etmiştir. Sırasıyla İsmail Kahraman, Burha-
neddin Kayhan, Erman Tuncer, Hüseyin Coşkun, Recep Çığa, Rüştü Ecevit,
Kemal Karadeniz birer konuşma yapmışlardır.

Ölüp de ölmeyen şehitlerimiz, Mustafa Bilhi, Hac yoluna çıkarken
elim bir trafik kazasında aramızdan ayrılan Şaban Gökoğlu ve diğer şehit-
lerimize Fatıha ile başlayan bayramlaşma yemeği, bir kardeşimizin yemek
duası ile son bulmuştur.

GEZİLER

Millî Türk Talebe Birliği yaptığı çeşitli faaliyetlerin yanı sıra zaman
zaman arkadaşlar arasında dayanışma ve samimiyetin kuvvetlenmesi, bir-
birlerini daha fazla yakinen tanımaları, bunun yanında yaz içinde yeşillik-
ler arasında az da olsa dinlenmek fırsatı bulmak için şehir içi ve şehir
dışı geziler yapmıştır. Bu geziler ilk olarak teşkilâtımız İcra Konseyi ta-
rafından 11 Ağustos 1974 Pazar günü Belgrad Ormanlarına bir gezi yap-
mıştır.

Çok güzel geçen gezide, kongrede yeni seçilen M.T.T.B. Yönetim Ku-
rulu üyeleri ve Müdür Arkadaşların yanı sıra 48 kişi katılmıştır. Belgrad
Ormanında Genel Başkanımız Abit Özmen arkadaşlara hitaben, «Gezimizin
maksadı, aramızdaki kardeşlik bağını kuvvetlendirmek ve birbirlerimizin
dertleri ile daha yakinen ilgilenmek, aynı zamanda yorgunluğumuzu gider-
mek içindir» demiştir. Daha sonra Eski Basın-Yayın Müdürlerinden Sedat
Yenigün arkadaşlarla sohbet konuşması yapmıştır. Bu gezi akşama kadar
devam etmiştir.

SAKARYA GEZİSİ

Kasım ayı içerisinde, Millî Türk Talebe Birliği Sakarya'ya bir gezi ter-
tip etmiştir. Genel Merkezde geziler hususunda alınan bir kararla bundan
böyle, sadece turistik ve tarihi güzellikleri olan yerlere değil M.T.T.B.'nin
teşkilâtlarının bulunduğu yerlerde geziler tertiplenmesi kararlaştırılmıştır.
Bu tip gezilerin bir başlangıcı oluyordu. Çoğunluğunu İ.T.Ü.'lü arkadaşlarını
meydana getirdiği gezi Genel Merkezden başladı.

İcra Konseyi Başkanı Kemal Karadeniz Başkanlığındaki geziye Genel
Sekreter Recep Çığa, İ.T.Ü. Talebe Derneği Başkanı Remzi Çetin de iştir-
ak ediyorlardı.

Çeşitli marşlar söyleyerek saat 11.00'e doğru Kocaeli'ne gelindi.
M.T.T.B. Kocaeli Teşkilâtına mensup gençler tarafından karşılanan kafile
doğruca İzmitli arkadaşlar tarafından hazırlanan bir salona girdi. Herkes
yerini aldıktan sonra kafile sözcüsü Remzi Çetin kısa bir konuşma yap-
tıktan sonra Genel Sekreter Recep Çığa'yı davet etti. M.T.T.B.'nin ruhun-
da çalışma prensiplerinden kısaca bahseden Recep Çığa Kocaeli gençle-
rinin gösterdikleri yakın ilgiye teşekkür etti. Kafile sözcüsü daha sonra
hitap etmek üzere İcra Konseyi Başkanı Kemal Karadeniz'i davet etti.

Yaptığı konuşmasında gezinin gayesini açıklayan İcra Konseyi Başkanı İstanbul'dan gelen gençlerle Kocaeli'li gençlerin bir arada bulunmalarından duyduğu memnuniyeti belirtti. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Şehrin içerisinde marşlar ve çeşitli sloganlar söyleyerek birkaç tur atan kabile daha sonra Sakarya'ya hareket etmiştir.

Kabile öğle üzeri Adapazarı'na ulaşmıştır. Topluca öğle yemeği yendikten sonra öğle namazı kılınmış, daha önceden M.T.T.B. Sakarya Teşkilâtı tarafından hazırlanan Milliyetçi Öğretmenler Derneğinin lokaline gidilmiştir.

Genel Merkezden 2 otobüsle gelen 100'e yakın arkadaşa ilâveten yüzlerce Sakaryalı gencin doldurduğu salonda D.M.M.A. Talebe Derneği Başkanı Cevat Sarıgüzel toplantıyı bir konuşmayla açmış, Adapazarı'nın bu kadar genci bir arada ilk defa gördüğünü belirtmiş, bunun Adapazarı'nda imânî gençliğin bir hamle başlangıcı olacağını belirtmiştir.

Cevat Sarıgüzel'den sonraki konuşmayı Genel Sekreterimiz Recep Çığa yapmış, yapılacak işler bakımından bazı önemli noktalara temas etmiş, M.T.T.B.'nin tarihçesinden ve bundan sonra gençlik üzerinde oynayabileceği rolden bahsetmiştir. Recep Çığa'dan sonra İcra Konseyi Başkanı Kemal Karadeniz kürsüye gelmiş ve özetle şunları söylemiştir :

«Biz bugün burada Sakaryalı genç arkadaşlarımızla bir arada bulunmakla inanan gençliğin Adapazarı'nda bir aksiyon başlangıcı yapmış bulunuyoruz. Bizim dâvâmız hiçbir zaman reaksiyon değil, aksiyon dâvâsıdır. Başkalarının neler yapmakta olduğu bizi ilgilendirmez. Biz kendi dâvâmızı ortaya koymak, onu tebliğ etmekle mükellefiz. Millî Türk Talebe Birliği olarak iman cephesindeki mücadelemizi gücümüzün yettiği yere kadar götürüreceğiz. Siz genç arkadaşlarımızı böyle güzide bir topluluk meydana getirdiğiniz için tebrik eder, Cenab-ı Hak'tan muvaffakiyetler dilerim» demiştir.

Geziye gençlerle sohbet yapmak üzere iştirak eden Duran Kömürçü ağabeyimiz de bir saate yakın bir konuşma yapmış, dâvâmızın bazı ana noktalarına temas etmiş, mücahidin vasıflarından bahsetmiştir.

Daha sonra şehrin en işlek yeri Gümrük önünde bir baştan öbür başa turlar atılmıştır. Sayıları yüzleri bulan hepsi birbirinden genç ve dinamik gençlerin bu düzenli hareketleri Sakarya halkının bir hayli ilgisini çekmiştir. Gezinin yapıldığı günlerde sol militanlar tarafından şehirde gergin bir hava yaratılmak istenmiştir. Bu gezi neticesinde sol kanat bir hayli telâşlanmış, heyecanlı dakikalar yaşamışlardır.

S.D.M.M.A. binasının ziyaretinden sonra İstanbul'a müteveccihen hareket edilmiştir.

M.T.T.B. ÇANAKKALE'DE

Çanakkale Zaferi'nin Türk Tarihinde ayrı bir yeri, bir önemi vardır. Çanakkale Zaferi, Hakkın Batıla, Mazlumun Zalime, İslâmın Ehli Küfre karşı, yokla var olmanın tercihini yapanların kazandıkları yeniden dirilişin zaferidir.

İşte güç şartlar altında, böyle önemli ve mânâlı bir zaferin kazanılmasından sonra maddenin iflâsı kanunu, Kahraman Ecdadımız Çanakkale sirtlarında kanlarıyla formüllerini yazarak, kemikleriyle şekilleri çizerek gücünü bir daha dünyaya ispat etmiştir.

İşte böyle bir zaferi kutlamak ve atılıp «Tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine» Çanakale'de canlarını seve seve hiç çekinmeden inandıkları dâvâ uğruna vererek kanlarıyla ırmaklar, kemikleriyle tepeler meydana getiren, Çanakkale'yi, düşmana mezar ederek, tarihe ölümsüzlük kazandıran aziz şehitlerimizi anmak için; M.T.T.B. ecdadına lâyük, dinî inancına bağlı bir gençlik kütlesine sahip olmanın gururu ve bahtiyarlığı içerisinde kuruluşundan beri her yıl 18 Mart günü Çanakkale'ye akın etmektedir.

Millî Türk Talebe Birliğinin bu yıl Türkiye sathına çok hızlı bir şekilde yayılmış olması, hitap ettiği iç dâvâsına gönül veren gençlik sayısının çığ gibi büyümüş olması, Çanakkale'nin, milletimizin Emperyalizme karşı verdiği amansız mücadelesinin bir sembolü olduğu gerçeğinin her geçen gün biraz daha iyi anlaşılması kısacası «Çanakkale savaşımızın devam etmekte oluşu» dolayısıyla bu sene çok daha değişik bir biçimde Çanakkale Zaferine iştirak etmiş, daha çok sayıda Genç Şehit dedelerinin ruhuna Fatihalar okunmasına, o muazzam harp sahnelerini görerek yaşamasına vesile olmuştur.

Bu derece ehemmiyet arzeden bu konuda başarılı bir organizasyon yapılabilmesi için İcra Konseyi Başkanı Kemal Karadeniz'in başkanlığında çok sayıda arkadaşın vazife aldığı bir Komite kurulmuş, haftalarca önce-

sinden çalışmalara başlanmıştır. Komisyon, Konya, Vakıflar, İlim Yayma, Antalya Yurtlarının temsilcisi arkadaşlarla diğer arkadaşlardan kurulmuştur.

Basın-Yayın işlerini yürütmek üzere Yaşar Karayel'in başkanlığında bir Komite, Recep Anaş'ın başkanlığında protokol komisyonu, Bekir Yıldız'ın başkanlığında Hareket Komisyonu, Mahmut Okur, Coşkun Yorgancılar, Ahmed Kiriş, İsmail Güven'den kurulu Fiili Hazırlık Komisyonu kurulmuştur. Erzak işlerini yürütmek üzere Yakup Kaldırımoğlu görevlendirilmiştir.

Şimdiye kadar yapılanın dışında Çanakkale Zaferini kutlama merasim hazırlığına M.T.T.B. bu yıl bir gün öncesinden başlamıştır. Edirnekapı Şehitliğinde Çanakkalede yaralandıktan sonra şehit düşen, fakat İstanbul'da Ebedî istirahatte bulunan Ecdadımız ve Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anmak, ruhlarına Fatıha okumak için bir program tatbik edilmiştir. Kalabalık bir arkadaş topluluğu ile birlikte Edirnekapı Şehitliğine gidilmiş, şehitlerimizin ruhlarına Fatıha okunmuş, Genel Başkanımız Abit Özmen de kısa bir konuşma yapmıştır.

Harekettten bir gün önce de M.T.T.B. Konferans Salonunda bir program tatbik edilmiş, Çanakkale'nin mânâ ve ehemmiyetini belirten konuşmalar yapılmıştır.



M.T.T.B.'li Gençler Çanakkale'de resmî geçitte



M.T.T.B.'li Talebe vapurdan Çanakkale'ye iniyorlar

Bu hazırlıkların her an kontrol edilmesi, durumun gözden geçirilmesi için zaman zaman Genel Başkanımızın da katıldığı toplantılar yapılmıştır.

Çanakkale'ye yakın vilâyetlerdeki kardeşlerimizin de bu merasimlere katılmaları için çalışmalar yapılmıştır. Yapılan ön tesbite göre yaklaşık 3-4 bin civarında arkadaşın bu merasimlere gitmek istediği anlaşılmış, buna göre vasıta temini çalışmalarına başlanmıştır.

Her yıl olduğu gibi Denizcilik Bankası ile temasa geçilmiş, Ayvalık Vapuru'nun M.T.T.B.'ye tahsisi temin edilmiştir. Bunun haricinde Merkez-



Teşkilâtımız mensuplarının bir bölümü merasimden önce toplu halde



Genel Başkanımız
Abid Özmen
gençlik adına
konuşmasını
yaparken

den 30'a yakın otobüsün hareket etmesi temin edilmiştir. Taşradan da, Ankara 6, İzmir 5, Bursa 4, Izmit 2, Adapazarı 5, Manisa'nın 1 otobüsle Çanakkale'ye gitmesi temin edilmiştir. Böylece toplam 53 otobüs ve Ayvalık vapuru ile de 50 arkadaşın ve toplam 3500'e yakın mücahid kardeşimizin Çanakkale merasimlerine katılması temin edilmiş oldu. Otobüslerin bazılarının 60 kişiye yakın gençle gitmelerine rağmen bazı arkadaşlarımız Çanakkale'ye götürülemedi.

Bir gün önceden Protokol Komisyonu Başkanı Recep Anaş, beraberinde Cemil Can olduğu halde Çanakkale'ye gitmiş, Boğaz Komutanı, Tören Komitesi Başkanı ve Valiyle görüşmüş, bunun neticesinde gençliği temsilen sadece M.T.T.B.'nin konuşma hakkına sahip olduğu, ilk geçiş hakkının M.T.T.B.'ye ait olduğu kendisine söylenmiştir.

M.T.T.B. Basın-Yayın Müdrü Yaşar Karayel, Yardımcıları Yunus Dere, Mustafa Yürür, Fethullah Dinçsoy'dan müteşekkil Basın Komisyonu da gecenin gündüzlü çalışarak «Çanakkale Özel-Sayısı» başlığı altında bir bülten çıkarmışlardır.

M.T.T.B. Genel Yönetim Kurulu Üyesi Sami Şener'in Başkanlığındaki bir heyet de pano hazırlamış, günlerce ilgilyle takip edilmiştir.

Harekettten önce basına yazılı bir açıklama yapılmış, basın da Çanakkale Zaferi'ne gereken ehemmiyeti vermesi temin edilmiştir.

17 Mart günü bütün hazırlıklar tamamlanmak üzereydi. Otobüsler ta-

mamen hazırlanmış, her otobüse «Barbaros», «Murat Reis» gibi isimler verilmiştir.

Salih Baysal'ın Başkanlığındaki M.T.T.B. Grafik Sanatlar Komisyonu da Çanakkale'de kurulmak üzere afiş hazırlıklarını tamamlamıştı. Çanakkale Zaferinin mânâ ve ehemmiyetini taşıyan afişlerden bazıları :

«Çanakkale Geçilmez», «Zafer Hakkında İnananlarıdır», «Çanakkale Mücahitlerin Zaferidir», «Çanakkale; Emperyalizmin Ezildiği Yer» sözlerini ihtiva ediyorlardı.

Millî Türk Talebe Birliği Sakarya Teşkilâtının çalışmasıyla Adapazarı İmam-Hatip Okulu Mehterî'nin de merasimlere katılması temin edilmiştir.

17 Mart akşamı erken saatlerden itibaren M.T.T.B. Konferans Salonu dolup taşmaya başladı. Gemi ile gidecekler ve otobüslerle gidecekler tesbit edildi. Konferans salonunda toplananlara, İcra Konseyi Başkanı Kemal Karadeniz kısa bir konuşmayla hareketle ilgili malûmat verilerek, nasıl hareket edileceğini belirtti. Otobüslerle gidecekler Bekir Yıldız, gemi ile gidecekler Yakup Kaldırımoğlu'nun komutasında gideceklerini söyledi. Genel Başkanımız Abid Özmen, Genel Muhasip Rüştü Ecevit gemi ile, İcra Konseyi Başkanı Kemal Karadeniz otobüsle gideceklerdi.

Vapurla gidecek olanlar saat 20.00 de M.T.T.B.'den ayrılır düzgün sıralar halinde marşlar söyleyerek Karaköy'e hareket edip Ayvalık yolcu vapuruna bindiler. Vapurda da çeşitli konuşmalar, şiirler, marşlardan müteşekkil bir program tatbik edildi. Sabahın aydınlığı belirlenmeğe başladığı



Törden bir görünüş

sıralarda Dumlupınar Denizaltısında 80'e yakın askerimizin şehit düştüğü yerde denize çelenk atıldı.

Otobüsle gidenler ise saat 13.00 de hareket ettiler. Adapazarı ve İzmit'ten gelen otobüslerle birlikte 36 otobüslük bir konvoy halinde sabah saat 8.00 de Eceabat'a vardı. Arabalı vapurla karşıya, Çanakkale'ye geçilip düzgün sıralar halinde vapurla gelenler beklenmeğe başlandı. Kısa bir müddet sonra top atışlarıyla birlikte Avyalık Vapuru rıhtıma yaklaştı. Rıhtımda otobüsle gelenler de Mehter ile birlikte vapuru karşıladılar. Saat 10.00'a doğru Ankara, İzmir, Bursa, Manisa'dan gelenler de kafilye katıldılar. Mehter takımının gösterileri ile birlikte merasim alanına doğru hareket eden 3.500 kişilik M.T.T.B.'nin mücahit ordusu yerini aldı.

Yerleşme işlemi bittikten sonra Genel Başkan Abit Özmen ve beraberindekiler Boğaz Komutanını ziyaret ettiler.

Merasim başlayınca kadar Mücahit Ordusunun «Mücahitler Geliyor» sloganları Çanakkale'yi inletmiştir.

Merasimler saat 10.00'da başlamıştır. Boğaz Komutanının açış konuşmasından sonra memleket gençliğinin tek temsilcisi M.T.T.B. Genel Başkanı kürsüye çıkmış dakikalarca Çanakkaleliler tarafından alkışlanan konuşmasını yapmıştır. Başkanın konuşması özetle şöyledir:

«Haçlı Ordularının Çanakkale'ye, devrin en ağır askerî kuvvetleriyle saldırmışından bu yana altmış yıl geçti.

Düşmanın hayasızca hücumlarına karşı, imânından aldığı güçle, kanının son damlasına kadar karşı koyarak, ruhun maddeye üstünlüğünü bir kere daha gösteren ve tarihe sığmayacak derecede bir mücahede yaptığı, şairimizin;

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

«Gömelim gel seni tarihe» desem sığmazsın.



Çanakkale töreninde M.T.T.B. mensupları özel kıyafetlerle geçerlerken

mısrarlarıyla sembolleşen kahraman mehtemçiklerimizi şükranla, Fatihalarla anıyor ve hürmetle yâdediyoruz.

Yeni nesil olarak Çanakkale'yi iyi değerlendirmemiz gerekmektedir. O günlerden alacağımız büyük dersler ve ibretler vardır. Bunları araştırıp, tesbit ederek, içinde bulunduğumuz durumla karşılaştırmak hangi noktada olduğumuzu bilmek ve hareket tarzımızı tayin etmek bakımından faydalı olacaktır.

İnsanoğlu'nun yaratılışından beri sürüp gelen Hak-Bâtıl mücadelesi Çanakkale'de çok çetin bir karşılaşmadan sonra şiddetinden birşey kaybetmeksizin bugüne kadar geldi. Halen de devam etmektedir.

O günlerde sömürgecilik karakteriyle karşımıza çıkan ehli-salibin damarlarında taşıdığı şeytan kanıyla beslenen insanlık, şeref ve haysiyetinden mahrum çehresiyle, değişik maskeler takmış olarak bugün yine karşımızdadır.

Buna mukabil Anadolu insanı çok şey görmüş ve geçirmiştir. O gün Türk Gencinin imânlı göğsünden fıskıran millî kıyam hareketi İstanbul Darülfünununda yapılan nümâyişlerden sonra yurdun her köşesine dalga dalga yayılmaktaydı. Fakat bu şahlanış, ne yazık ki daha sonraları tesirini hergün biraz daha artıran ehli-salib baskısı öteden beri, aramızdan çekip alarak asli ruh cevherini eriterek kendi habis kanıyla yoğurduğu satılmış hainler vasıısıyla görülmedik bir vahşete döndü. Ehli-salibin habis eli Sultan II. Abdülhamid Han'ı tahttan indirirken yine maharetini gösterdi.

Tarihin yeni yeni su yüzüne çıkardığı bu hainler halkasının henüz teşhir edilememiş bir çokları, Hak'kın şaşmaz takdirinin tecelli edeceği günü beklemektedir.

Çanakkale'den ve İstiklâl Harbi'nden sonra taktikler değişmiş bulunmaktadır. Cepheden taarruzla ulaşamayacağını kat'iyetle anlayan zihniyet bugün bizi içten kuşatmış ve en mahrem yerlerimize kadar girmiş bulunmaktadır ve üstelik çoğumuz farkında olmadan veya bilerek, isteyerek onu ruhumuza işleyecek kadar kendimize yakınlaşma ve yerleşme fırsatı vermiş bulunmaktayız. İçimize yerleşen her türlü yabancı nesneyi atmadıkça millî benliğimizi bulmağa ve müstakil olmamıza imkân yoktur. Bunu yapmak için de Çanakkale'de inandığı dâvâ uğruna cihad eden Mehmetçiğin imânına sahip olmak durumundayız. Vazifemizin ve mes'uliyetimizin o günkü kadar ağır olduğunu bilmeliyiz.

Dün tek gâye için çarpan kalper, bugün değişik hedefler ve birbirine zıt gayeler için çarpma durumuna getirilmiştir. Bugün şahsiyetsiz, hedefsiz, nereden geldiğini - nereye gideceğini bilmeyen milletler coğrafyasındaki tarihî yerinden habersizler topluluğu olduğu gibi, «Türkiye halklarından bahsedecek kadar yolundan saptırılmış, bâtıl ideolojiler peşinde

koşan zavallılar da bulunmaktadır. İşte bunlar batının, damarlarına şeytan kanı doldurduğu gafillerimizin yetiştirmeleridir.

Buna karşılık yıllardır sürdürülen nesilleri kendi öz değerlerinden uzaklaştırma gayreti, ecdadının çizdiği yolda yürüyen ve gün geçtikçe filizlenen «Millî Gençliğe» birşey yapamamıştır. Onu şahsiyetinden koparıp kendine köle durumuna getirememiştir. Bugün meyvelerini devşirmekte olduğumuz tarihine ve tarihî şahsiyetine sımsıkı bağlı, imanlı nesil üzerine düşen vazifeleri tamamen müdrük olup, üstesinden gelecek güçtedir. Yeni bir millî kıyam diyebileceğimiz bu şahlanışı hiçbir beşerî kuvvet duramayacaktır. Zira buna gücü yetmeyecektir.

**Surdan bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes,
Ey kahpe rüzgâr artık ne yandan esersen es.»**

Diğer konuşmalardan sonra ilk resmi geçit yürüyüşü M.T.T.B.'ye bağlı 3500 kişilik gençlik ordusu yapmıştır. Muntazam sıralar halinde gayet sert bir şekilde yapılan geçit resminden sonra toplanan gençler iki guruba ayrılmışlar, bir kısmı Çanakkale'de Hasan Mevsut Şehitliğine, bir kısmı da Eceabat'a geçip Mehmetçiğin şehit olduğu Çanakkale Abidesine gitmişlerdir.

Hasan Mevsut'da yapılan merasimde bir subayın yaptığı kısa bir konuşmadan sonra aziz şehitlerimizin ruhuna Fatiha okunmuştur. Çanakkale'de kalan gurup saat 17.00 de vapura binmiştir.

Mücahitleri taşıyan Ayvalık Vapuru adetâ bütün Çanakkalelilerin toplandığı muazzam bir kalabalık tarafından coşkun sevgi gösterileriyle Askerî Bandonun eşliğinde uğurlanmıştır.

Eceabad'a geçen gurup saat 14.00 de otobüslerle ve askerî konvoyla birlikte hareket etmişlerdir. Burada saat 16.00 da merasim başlamıştır. Çanakkale Abide'sinin önünde yapılan zaferin mânâ ve ehemmiyetin belirten konuşmalardan sonra, gençler muntazam sıralar halinde bir araya toplanmışlardır. Bir arkadaşımız yanık sesiyle Kur'an-ı Kerim okumuş, arkasından da Basın - Yayın Müdürü Yaşar Karayel Çanakkale Savaşları hakkında bilgi verici bir konuşma yapmıştır.

Saat 18.00 de şehitlikten dönen arkadaşlar da İstanbul'a hareket etmişler, böylece aziz şehitlerimizin hatırası bir defa daha yâdedilmiş oldu.

MUHEŞEM GECE

25 NİSAN MİLLÎ GENÇLİK GECESİ

Tüm inanan gençleri bir araya getirmek ve hâlbîki bu gençliğin kaynaşmasını sağlamak, bir yıllık bir birikimin usulüne uygun bir şekilde boşalmasını temin maksadıyla, tamamen millî değerlerimize uygun tarzda bir gece tertiplenmiştir.

Millî Türk Talebe Birliği olarak yıllardır böyle umuma açık ve programı bu şekilde olan bir gece yapılmamıştır.

Gecenin hazırlıkları çok önceden başlamıştı. Bunun için ilk defa Genel Başkanımız Abit Özmen'in Başkanlığında, Yöür tim Kurulu Üyelerinin, Müdürlerin, Temsilciliklerin, Yurt İleri gelenlerinin katıldığı bir toplantı



Millî Gençlik Gecesi münasebetiyle basılan afiş bütün İstanbul duvarlarında yer almıştı



Millî Gençlik Gecesi'nin seçkin davetlileri M.T.T.B. Genel Başkanı ile görüşüyor

yapıldı. Toplantıda çeşitli komisyonlar kuruldu. Gecenin programı üzerine değişik görüşler, teklifler ortaya atıldı. Neticede şöyle bir programın kabulüne karar verildi.

- 1 — Açılış ve N. Fazıl Kısakürek'in konuşması,
- 2 — Mehter Gösterileri (Turgutlu),
- 3 — Folklor Gösterileri (Kafkas Bitlis),
- 4 — Hediye Dağıtımı (Kompozisyon Yarışması ve Eğitimin Test İmtihani),
- 5 — Spor Gösterileri (Karate, Tekvando - Jimnastik),
- 6 — Şiirler,
- 7 — Kılıç - Kalkan Ekibi,
- 8 — Spor - Serginin Tutulması,
- 9 — Yıldırım Gürses (Türk Sanat Müziği ve Fetih Marşı).

Tesbit edilen bu programın her bir bölümünü geceye kadar hazır hale getirebilmesi için bir çok arkadaş görevlendirildi. Bütün hazırlıkları yürütme işinde İcra Konseyi Başkanı Kemal Karadeniz görevlendirildi. Gecenin yapılacağı 25 Nisan akşamına kadar İcra Konseyi Başkanının Başkanlığında muhtelif toplantılar yapılmaktaydı.

Hazırlık çalışmalarında görevli arkadaşlar şunlardır :

Bekir Yıldız, Ahmet Ayçiçek, İ. Hakkı Biçer, A. Ali Aydın, Salih Bayсал, İ. Hakkı Sezer, Ramazan Böcü, Recep Anaş, Mustafa Uysal, Tayyip Erdoğan, Yalçın Gülsunar, Hüseyin Yalçın, Ramazan Divleli, Hüseyin Öztürk, Ahmet Sarıkaya, Yakıp Kaldırımoglu, Kaya Top, Mehmet Gedik, Mahmud Okur.



Millî Gençlik Gecesi'nde Genel Başkanımız Abid Özmen Üstad Necip Fazıl Kısakürek'e M.T.T.B. plaketini verirken

Gecedan önce İstanbul'un merkez yerleri bir kaç defa alışı ve yapılarla donatılmış, gerekli duyurma sağlanmış ve bunda başta Ahmet Eskinus olmak üzere bütün yurt temsilcisi arkadaşlar, Mahmut Okur, Salih Sunay, Ahmet Kiriş, Selçuk Kutluk büyük gayret göstermişlerdir.

24 Nisan akşamı yapılan son bir toplantıda bütün hazırlıkların tamamlandığı görülmüştür. 25 Nisan akşamı nihayet gelip çatmış, Spor ve Sergi Sarayı daha erken saatlerden itibaren dolup taşmağa başlamış, daha başlama saati olan 20.30'a gelmeden kapıdan dönenler olmuştur. Program başlamak üzere iken salon hınca hınç dolmuş, o kadar ki kalabalıktan balkonla bir duvar çökmüş, fakat bir paniğe meydan vermeden kalabalık yatıştırılmıştır.

Geceye çok sayıda seçkin bir davetli topluluğu katılmıştır. M.T.T.B. 47. Dönem Genel Başkanı Rasim Cinisli, 48. Dönem Genel Başkan İsmail Kahraman, 49. Dönem Genel Başkanı Burhanettin Kayhan, 50. yıl Dönem Başkanı Ömer Öztürk, 51. Dönem Başkanı Raşit Ürper, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Devlet Bakanı Hasan Aksoy, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, İstanbul Valisi Namık Kemal Şentürk, İçel Milletvekili Nâzım Baş, Vakıflar Umum Müdürü Prof. Osman Çatıklı, Erzurum Senatörü Lütfi Doğan ve birçok profesör ve öğretim üyeleri geceye şeref veren davetliler arasındaydı.

Salonda dikkati çeken en önemli husus kalabalığın hemen hemen tamamı denilebilecek bir miktarını gençlerin teşkil etmesiydi. Türbinler, Konya Yurdu, Vakıflar Yurdu, İlim Yayma Yurdu, Antalya Yurdu şeklinde yurtlar tarafından, bir yandan da İstanbul Merkez Orta Öğretim Komitesi

şeklinde Orta Öğretim Gençliği tarafından parsellenmişti. «Mücadidler Geliyor», «İmanlı Türkiye» sloganlarıyla Spor ve Sergi inlemiş, gençler coşmuştur.

Saat 20.30 olunca Genel Başkanımız Abit Özmen, bu muazzam gençlik mumesinin mânevi mirhârı Üstad Necip Fazıl Kısakürek, Genel Sekreterimiz Recep Çığa, Genel Muhasibimiz Rüştü Ecevit, İcra Konseyi Başkanımız Kemal Karadeniz olduğu halde salona girmiş, protokol masasındaki yerlerini almışlardır.

Gecenin açış konuşmasını Genel Başkanımız Abit Özmen yapmış ve bir gün önce vukubulan taşlama hâdisesine temas ederek «Bunlar bizi anarşiye sürüklemek için tertip edilen oyunlardır. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da başkalarının oyununa gelmeyeceğiz. Biz imanımızdan aldığımız şuurla gerçek yerimizin neresi olduğunu gayet iyi biliyoruz. Biz yumruğa yumrukla değil, fikirle karşı koyma prensiplerine inanıyoruz» demiştir.

Açış konuşmasından sonra Türkiye'nin en güçlü ekibi olan Turgutlu Mehter Takımı tarihî ve hamasî marşlarla yaptığı gösteri ile seyircileri coşturmuştur. Mehterden sonra takdimcinin uzun bir takdimiyle yepyeni,



Üstad Necip Fazıl Kısakürek «Millî Gençlik Gecesinde tarihî konuşmasını yaparken

ding enerjik bir neslin yoğurucusu olan şair ve mütefekkir Üstad Necip Fazıl Kısakürek büyük tezahüratla kürsüye gelmiş, defne dallarıyla işlenmiş büyük boy «Büyük Doğu», «Fikrin Kılıcı» yazılı iki arma arasında tarihî bir konuşma yapmıştır. Konuşması sık sık kesilen Üstad'a M.T.T.B. Başkanı bir şilt vermiştir.

Üstad'dan sonra Kahramanlık, Yiğitlik sembolü olan Kılıç-Kalkan Ekibi programına başlamış, heyecan verici bir gösteri yapmıştır.

Kılıç-Kalkan Ekibini takiben Kafkas ekibi çok hareketli oyunlarıyla ilginç bir gösteri ortaya koymuştur.

Daha sonra Devlet Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmeddin Erbakan da Hükümet üyelerini temsilen bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmayı müteakip M.T.T.B. Spor Kulübü Ekibine bağlı Karate takımı bir gösteri yapmış, yaptıkları kırışlarla heyecanlı anlar yaşatmışlardır.

Sıra hediye dağıtımına gelince, Millî Türk Talebe Birliği Orta Öğretim Komitesinin tertiplediği «4. Liseler ve Dengi Okullar Arası Kompozisyon Yarışması»nda derece alan yarışmacılara hediyelerini vermek üzere M.T.T.B. Orta Öğretim Komitesi Başkanı Hüseyin Öztürk kendilerini davet etmiştir. Birinci gelen Emine Kepçeoğlu'na hediyesini Üstad Necip



Millî Gençlik Gecesine teşrif eden davetliler ve seyircilerden bir grup

Fazıl Kısakürek vermiş, yarışmacıya okul idaresi tarafından yapılan baskıyı şiddetle protesto etmiştir.

M.T.T.B. Eğitim Müdürlüğü'nün tertiplelediği guruplar arası test imtihanında derece alan ilk üçe hediyelerini vermek üzere Eğitim Müdürü Ramazan Divleli kendilerini davet etmiş ve hediyelerini vermiştir.

Hediye dağıtımından sonra gür sesiyle Hasan Mutlucan Serhad Türküleri okumuştur.

M.T.T.B. Spor Kulübü Tekvando takımının gösterileriyle programa devam edilmiş, bunu müteakip Bitlis Ekibi de bir gösteri yapmıştır.

Nihayet programın sonuna gelinmiş, ekibiyle birlikte Yıldırım Gürses, Fetih marşını okumaya başlamıştır. Gençlerin de iştirakiyle Fetih Marşı tekrar okunmuştur.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ DENEME İMTİHANI

«Üniversiteye Giriş» problemi çözüm bekleye. «Eğitim Meselelerimiz» en önemli bölümlerinden birini teşkil etmektedir. Mevcut sistemimiz orta öğretimle yüksek öğretim arasında bir köprü kuramadığı için, orta öğretimden mezun olanlarla yüksek öğretime alınanların miktarı arasındaki uçurum her yıl artmaktadır ve gittikçe çözümü güçleşen karışık bir problem halini almaktadır. İşin en garip tarafı da çeşitli bölgelerdeki okullarda farklı eğitim yapılması ve bunun sonucu olarak da fırsat ve imkân eşitliğinin bulunmamasıdır. Büyük şehirlerde her türlü eğitim ve öğretim imkânlarından istifade ederek yetişen talebeyle, derslerinin çoğu geçmiş veya o dersin hocası olmadığı halde usulen doldurulmuş derslerle yetişen talebe aynı şartlarla imtihana sokulursa durumun ne olduğu şüphesizdir.

Özellik orta öğretimde sorular klâsik tipte sorulmakta, üniversite im-

MTTB'NİN ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ İÇİN DENEME SINAVI 24 MAYIS'TA

MİLLÎ Türk Talebe Birliği, Üniversite aday öğrencileri giriş sınavına alıştırabilmek amacıyla 24 Mayıs Cumartesi günü bir deneme sınavı yapacak. Birliğin İzmir İcra Konseyi Başkanı Emin Kılavuz, bu konu ile ilgili olarak şu bilgiyi verdi:

«Lise ve dengi okulları

mezunları ile son ve ara sınıf öğrencilerinin katılabilecekleri sınava girmek isteyenlerin, 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında MTTB temsilciliklerine başvurarak kayıt formlarını almaları gerekiyor. Posta çekiyle birlikte PTT'ye 15 lira yatıran adaylar, kuponlarını ve kayıt formlarını MTTB'ye iade edeceklerdir.»

MTTB. Ü.G.D. İmtihanının 24 Mayıs'ta yapılacağına dair gazete haberi

T.C.
BURSA
İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİKLERİ
BAŞKANLIĞI

14/5/1975

Doğru ve Sayı: 1020/746
Konu:

Millî Türk Talebe Birliği
Genel Başkanlığına
Babıâli Caddesi No:37
Cedeliözü / İSTANBUL

24 Mayıs 1975 Cumartesi günü yapılacak olan "Üniversite Giriş Deneme İmtihanı" için Akademiklerin kapasitelerini aşmakta ve belirlenen sınıfları aşılabilecek tahsis olmaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla.

Prof. Mustafa Z. Bırcaklı
Başkan

T.C.
DIYARBAKIR ÜNİVERSİTESİ
Yeni İken Mühürüğü

Sayı: 83/1116
Konu: Salon tahsis etme.

15 Mayıs 1975
Diyarbakır

Millî Türk Talebe Birliği Genel Başkanlığına
Babıâli Caddesi No:37
Cedeliözü - İSTANBUL

İlgi: 25.5.1975 gün ve 52/287 sayılı yazınız.

Yazınızla ilgili olarak Fakültesi Dekanı Enanur Altınolun yazın-
da 24 Mayıs Cumartesi günü yapılacak "Üniversitelerarası Seçme Test İmti-
hanı" için Fakültesi salonlarının tahsis edilceği bildirilmektedir.
İlgili yazının fotokopisi ilişiktir.
Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Prof. İsmail Kartıyanar
Rektör v.

E.K.T.
Yazı fotokopisi

Bursa İ.T.İ.A. ve Diyarbakır Üniversitesinin teşkilâtımızın organize ettiği
Ü.G.D.İ için müracaatımızın kabul edildiğini bildiren yazılar



Ü.G.D. İmtihanına M.T.T.B. salonunda girenler, imtihan esnasında

tihan soruları ise test şeklinde yapmaktadır. Anadolu'nun en ücra köşelerinde yetişen pek çok talebe ise testi ancak Üniversite imtihanlarında görmekte ve test tecrübesi olmadığı için başarılı olamamaktadır.

İşte kısaca belirttiğimiz bu sebeplerden dolayı Millî Türk Talebe Birliği olarak Üniversite imtihanlarında adayların test tecrübesini arttırmak imtihan havasına girmelerini sağlamak ve esas imtihandan önce eksik oldukları noktaları görerek, bunlara hazırlanma imkânı verebilmek için «Üniversiteye Giriş Deneme İmtihanı» tertip edildi. M.T.T.B. Genel Muhasibi Rüştü Ecevit'in Başkanlığında Genel Sekreter Yardımcısı Adem Uğur, Eğitim Müdürü Ramazan Divleli, Teşkilatlarla İrtibat Müdürü Özkan Köksal Turizm Müdürü Turan Kalelioğlu, Bülent Katak ile Vakıflar Yurdu Temsilcisi Mahmut Okur, İlim Yayma Yurdu Temsilcisi Aydın Aslan, Mehmet Emin Bülent, Konya Yurdu Temsilcisi Ahmet Kiriş'ten müteşekkil bir üst komite kurularak, vazife taksimi yapıldı.

Komite hazırlık çalışmalarına girişti. İmtihanın değerlendirilmesini yapmak için Boğaziçi Üniversitesi ile anlaşıldı. Üniversitelerarası seçme imtihanındaki hesap sistemine göre adayların alacağı puanların hesaplanması ve fen puanlarına göre en yüksek puandan en düşük puana göre sıralama yapılması kararlaştırıldı.

Deneme İmtihanı Komisyonu imtihanın 24 Haziran'da yapılmasına

esas imtihanında olduğu gibi sabah 9.00 da Fen ve Sosyal, öğleden sonra 14.30 da yabancı dil ve genel yetenek olmak üzere iki bölüm halinde tatbikine karar verdi. İmtihanın teşkilatımızın bulunduğu (İstanbul, Ankara, Adana, Adapazarı, Adıyaman, Afyon, Antakya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Konya, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kayseri, Kocaeli, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Malatya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat, Zonguldak olmak üzere 40 ilimizde ve Almanya'da Münih ve Bonn şehirlerinde yapılması kararına varıldı.

İmtihana aynı zamanda Lise ve Dengi okulların ara sınıf talebelerinin de okulu bitirinceye kadar bir kaç test imtihanı tecrübesi kazanmaları için Deneme İmtihanına katılmaları sağlandı.

Deneme İmtihanı için «Müracaat Formu ve İmtihan hakkında gerekli bilgiyi ihtiva eden klavuz bastırıldı. Klavuz ve formlar bütün teşkilâtlara gönderildi. Teşkilâtımızın olmadığı yerlerdeki adayların da bir imtihandan faydalanmalarını temin bakımından postayla yapılan müracaatlar kabul edildi.



MTTB, Ü.G.D.'nin basında aldığı akışları

İmtihanla ilgili haberler basın ve TRT'ye iletildi. Deneme imtihanı umumî efkârda büyük ilgi topladı. Gazeteler geniş yer verdiler.

Millî Eğitim Bakanlığına müracaat ederek deneme imtihanına okulların tahsisi için Millî Eğitim Müdürlüklerine bir tamim gönderilmesi sağlandı.

İmtihanda mümeyyizlik için yurt temsilcisi arkadaşlar ekipler kuruldu. Deneme imtihanı 24 Haziran'da ilân edilen illerimizde ve yurt dışında aynı anda başladı.

İmtihanla ilgili olarak basında aşağıdaki haber yer almıştır. Üniversite imtihanlarına hazırlanan adaylar ile lise ve dengi okullar ara sınıf talebeleri için tertiplemediği «Üniversiteye Giriş Deneme İmtihanı» bugün 40 ilde ve yurt dışında Münih ve Bonn şehirlerinde yapılmıştır. İmtihana 65.000 talebe katılmıştır. Deneme imtihanının şekli ve soruları «Üniversitelerarası Seçme İmtihanlarının standartlarına uygun olarak tertiplenmiştir.

Toplam 253 sorunun sorulduğu imtihan sabah saat 9.00 da Fen ve Sosyal Bilimler, öğleden sonra 14.30 da Genel Yetenek ve Yabancı Dil testlerinden olmuştur.

İmtihana katılanlar arasında büyük memnunluk ve heyecan uyandıran deneme imtihanının değerlendirilmesi Boğaziçi Üniversitesi Kompüter Makina Merkezinde yapılacaktır ve neticeleri 24 Haziran'dan önce adaylara duyurulacaktır.

Millî Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Abit Özmen deneme imtihanı hakkında bir açıklama yapmıştır.



Ü.G.D.'nin puan listesini gösteren gazete kupürü

M.T.T.B. Gençliğe, memlekete anarşi çıkarmakla, bölücülük yapmakla değil eğitim ve kültür yoluyla hizmet edeceği inancındadır. Meseleleri lâfla değil, bilfiil tatbikatını yaparak halletme gayreti içindedir. Deneme imtihanı adaylar için çok faydalı olmuş ve kendilerini deneme fırsatını bulmuşlardır. Bu yıl imkânlarımız deneme imtihanından 65.000 adayın faydalanabilmesini mümkün kılmıştır. İlerideki yıllarda bütün adayların istifadesini sağlayacak çalışmalar yapacağız.»

«Üniversite giriş çözümleri bekleyen meselelerimizin en önemlilerinden birisidir. Gerçek imtihanlarda adaylara fırsat ve imkân eşitliğinin gerçekleştirilmesini ve gerekse hiç kimsenin açıkta kalmamasının temini yetkililerimizin önde gelen vazifeleridir.

Bu konuların halli için M.T.T.B. olarak «Yüksek Öğrenime Giriş Seferberliği» önümüzdeki günlerde üniversite kapılarında mevcut yığılmayı eritecek ve hiç bir kimsenin açıkta kalmamasını temin edecek plânlarımızı umumî efkârâ açıklayacağız. M.T.T.B. Üniversiteye Giriş İmtihanı Komisyonunda yapılan imtihanada en yüksek puan alan beş talebeye bir öğretim yılı boyunca yüksek öğrenim bursu verecektir. İkinci beş talebenin de bir yıllık yurt ihtiyacını karşılayacaktır.

İmtihânın Akisleri :

İmtihan ciddi bir hava içinde geçmiş, imtihan sonuna kadar talebeler, imtihan sorularını çözmek için ter dökmüşler, merkezi sistem imtihanlarında görülen imtihan müddeti dolmadan, erken çıkma durumları olmuştur.



M.T.T.B. Üniversite Giriş Deneme İmtihanına katılan talebeler imtihan anında

T.C.
MILLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Orta Öğretim Genel Müdürlüğü

Şubesi: Eğitim ve Öğretim

Sayı : 022 - 12019

15 Mayıs 1975

Konu : Üniversiteye Giriş
deneme sınavlarına.

A Ç E L E

Valiliğine

Üniversite giriş sınavlarına hazırlanan adaylara yardımcı olabilirler. Girmecekları imtihan hakkında bir ön bilgi sebebi yapabilmek amacıyla MİLLÎ Türk Talebe Birliği, temsilcilerinin bulunduğu illerimizde 24 Mayıs 1975 Cumaesi günü "Üniversiteye Giriş Deneme İmtihanı" düzenliyeceklerdir.

Bu konuda imtihanımız lise ve dengli okul müdürlüklerine duyarlı olarak imtihanın yapıldığı tarihte okullarda dersliklerini hazırlanmasını, ilgililere gerekli kolaylıkların gösterilmesini temini rica ederim.

MTTB'NİN DÜZENLEDİĞİ KURS VE DENEME SINAVLARININ İZİNSİZ OLDUĞU BİLDİRİLİYOR

1975 Yılında M.T.T.B. tarafından düzenlenen "Yüksek Öğrenime Giriş Deneme İmtihanı" ve "Yüksek Öğrenime Giriş Kursu" hakkında bazı yanlış bilgiler yayılmıştır. Bu yanlış bilgilerin ortadan kaldırılması için aşağıdaki bilgileri kamuoyuna duyuruyoruz. M.T.T.B. tarafından düzenlenen imtihan ve kursun izinsiz olarak yapıldığına dair hiçbir bilgi yoktur. İmtihan ve kursun düzenlenmesinde hiçbir şekilde izinsizlik söz konusu değildir. İmtihan ve kursun düzenlenmesinde hiçbir şekilde izinsizlik söz konusu değildir. İmtihan ve kursun düzenlenmesinde hiçbir şekilde izinsizlik söz konusu değildir.

M.T.T.B., U.G.D. İmtihanı ile ilgili Millî Eğitim Bakanlığı tamimi (üstte) ve solcu bir gazetenin imtihan haberini veriş tarzı «Sosyalist daima yalan söyler»

İmtihandan sonra talebeler «Kendimizi esas imtihanda zannettik» çok heyecan duyduk. Test tecrübemiz arttı. Bize bu imkânı hazırlayan Millî Türk Talebe Birliğine ne kadar teşekkür etsek azdır, demişler ve memnuniyetlerini belirtmişlerdir.

Deneme imtihanı sağ basında geniş yer almış, TV'de haber bültenlerinde imtihanı vermiştir. İmtihan birkaç gün sonra M.T.T.B.'nin 65.000 genç hitabını hazmedemeyen, hırsından tepinen Cumhuriyet Gazetesi imtihan hakkında aleyhte yayını sürdürdü.

İmtihan bittikten sonra mümeyyiz olarak görev alan 400 kişiye (Oba) Çay Evinde bir yemek verilerek teşekkür edilmiştir.

İmtihanın neticeleri 18 Haziran 1975 Çarşamba gününden itibaren Tercüman Gazetesinde ilân edilmiştir.

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK ANILDI

Millî Mücadele Kahramanlarından ünlü asker Mareşal Fevzi Çakmak 10 Nisan 1975 günü ölümünün 25. yıldönümü münasebetiyle mezarı başında yapılan törende M.T.T.B.'ye bağlı çok sayıda genç tarafından anılmıştır.

Mukaddesatçı ve milliyetçi olmasından dolayı bu büyük asker genç nesillere unutturulmak istenilmektedir. Nice sahte kahramanlar, ölüm yıldönümlerinde bangır bangır anılırken, daha niceleri gibi Mareşal'den de tek bir kelime bahsedilmemekte adetâ yukarıda bahsedilen meziyetlerden dolayı suçlu kabul edilmektedir. Fakat M.T.T.B. yapmış olduğu bu hareketle tarihi gerçeklerin saklanması artık mümkün olmayacağını göstermiştir.

Mareşal, 1950 yılında öldüğü zaman devrin iktidarı tarafından cenazesine sahip çıkılmamış, resmi merasim tertiplenmemiş, fakat milletin gerçek değerlerine her zaman sahip bulunan Millî Türk Talebe Birliği, tarihi vazifesini yapmış, büyük bir merasimle gençliğin elleri üstünde merhumun cenazesini tâ Beyazıdden Eyüp'e kadar götürmüştür.

10 Nisan Cuma günü sabah erken saatlerde yüzlerce genç Millî Türk Talebe Birliği'nden kafiye kafiye hareket etmiş, saat 9.30 civarında Eyüp'teki merhumun mezarı başında hazır bulunmuştur. Saat 10.00 civarında askerî merasim başladı. Birkaç resmi konuşmadan sonra bir konuşma yapan M.T.T.B. İcra Konseyi Başkanı Kemâl Karadeniz özetle şunları söylemiştir :

«Milletimizin karanlık günlerinde yetiştirdiği büyük askerî mümtaz şahsiyetlerden Mareşal Fevzi Çakmak'ın aziz hatırasını, yâdetmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Bu vesile ile onun Millî Mücadeledeki çalışmalarından ve kendisine karşı malûm zihniyetin davranışlarından bahsetmek istiyorum.

Milleti için giriştiği savaşta Rumeli'de Balkan Komitelerine karşı verdiği amansız mücadele ile başlamış Çanakkale'de abide haline yükselmiş, Millî Mücadelede ise şahikasına ulaşmıştır. Çanakkale Savaşlarının zaferle neticelenmesinde en büyük pay onun olmuştur. Düşmanın denize dökülmesiyle neticelenen büyük taarruzun plânlarını da en ince noktalarına kadar o hazırlamıştır.

Fakat ne yazık ki vatanına ve milletine karşı kudsî vazifesine bu derece başarıyla yerine getirmiş bu büyük asker bu güne kadar da devam etmekte olan malûm zihniyet tarafından hiçe sayılmış, nice sahte kahramanlar göklere yükseltilirken bu gibi şahsiyetler unutturulmak istenmiştir.

Büyük Mareşal'in ölümünde kendisine resmi bir merasim dahi yapılmamış, fakat Milliyetçi ve Mukaddesatçı gençliğin sesi Millî Türk Talebe Birliği tarafından bu vazife yerine getirilmiş, yüzbinlerce halk da kendilerini takip etmişlerdir.

Ruzvelt gibi yabancı devlet adamlarının ölümünde bayraklar yarıya indirilirken Mareşal'in ölümünde buna gönülleri razı olmamıştır.

Suriye, Mısır, Atina gibi radyolar müzik yayınlarını durdurmuş, maa-lesef bizim radyomuz çılgınca dans müzikleri çalmıştı.

Bugün de bu zihniyet devam etmekte, milletin ve mukaddesatının hizmetkârı bu büyük asker unutturulmak istenmektedir.

Fakat unutulmamalıdır ki tarih bir gün haykıracak, suçlulara hesabını soracaktır.»

Konuşmadan sonra merhumun ruhuna Kur'an-ı Kerim okunmuştur. Daha sonra 1969 da atılan bir bomba sonucu şehit edilen Mustafa Bilgin'in, Ankara'da şehit edilen Süleyman Özmen'in kabirleri de ziyaret edilmiş, Kur'an-ı Kerim okunmuştur.

İSLÂM TALEBE TEŞKİLATLARI (IIFSO) 3. GENEL KONFERANSI



IIF.S.O. 3. Genel Konferansının açılışında H. Abdurrahman Gürses hoca Kur'an-ı Kerim okurken

«Yeni bir çağ geliyor! Ufku sonsuz rahmetiyle aydınlatan, her şeyiyle Müslüman olan nurü müminin kalbinde tezahür eden solmayan bir çağ uğrunda senelerdir kanların döküldüğü ve çilelerin çekildiği mutlak inkilap çağı... diye başlayan M.T.T.B. Basın - Yayın Haber bürosunun bu konudaki haberi şöyle devam ediyordu:

«... İslâm dinini tebliğ durumunda olan «Milletlerarası Talebe Teşkilâtları İslâmî Federasyonu» bu yılki konferansını Müslüman Türk Gençliğinin yegâne temsilcisi olan M.T.T.B. nin organizasyonu ile memleketimizde yapılacaktır...»



I.F.S.O. Genel Başkanı
Ahmet Tütüncü açış konuşmasında



İstanbul Valisi N. Kemal Şentürk
I.F.S.O. 3. Genel Konferansının
açılışında konuşurken



Konferansta bir kısım delegeler

M.T.T. Birliğinde bu karar alındıktan sonra çalışmalar başladı. Müslüman mukaddesatını Türk Gençliği aynı inanca, aynı akideye bağlı kalpleri aynı davanın ateşiyle yanan inançlarına yakışır bir şekilde karşılamak ve onları en iyi şekilde ağırlamak için gece gündüz ellerinden geldiğince çalışırlardı. Çünkü gelenler aynı dava ordusunun neferleriydi. Hak uğruna Allah, yoluna canlarını seve seve vermekten asla tereddüt etmeyen mücahitlerdi.

Konferans 5 Temmuzda başlayıp 12 Temmuzda bitecekti.

Dernekler kanunu gereğince İçişleri Bakanlığına müracaat edilerek I.F.S.O. 3. Genel Konferansının Türkiye'de yapılabilmesi ve M.T.T.B.'nin konferansı organize etmesi konusunda müsaade istemiş, bakanlıkta Dışişleri Bakanlığının görüşünü alarak müsbet cevap vermiştir.

Bütün hazırlıklar tamamı. Dünyanın her tarafından İslâmî Talebe Teşkilâtları temsilcileri bölük bölük gelmeye başladılar. Gelenler Müslümana has Türker has bir şekilde ağırlanıyordu.

Nihayet 5 Temmuz günü M.T.T. Birliğine 25 üye devletin temsilcileri gelmiş oldu. Gelen üyelerin sayısı 50 yi aşındı. Konferans Tarabya Otelinde yapılıyordu. Bu aslında Müslüman Milletler için tarihi bir olaydır. Bu Üçüncü Dünya Bloku Gençliğinin birleşmesi ve dünya kamu oyununa, ulvî dâvasını çekinmeden haykırıp dünyanın çeşitli yerlerinde her türlü Emperyalizmin kanlı pençesiyle parçalanmış 20. yüzyılın modern diktaöryasının kanlı çizmeleri altında ezilenleri, insafsız çarkın arasında mazlum Müslümanların

temsilcileri bir araya gelip aynı derdin verdiği ızdırapla, aynı inancın verdiği kuvvetle kendi kurtuluşlarını kendilerinde buluyorlardı. Zira onlar biliyorlardı ki Müslümana Müslümandan başkası dost olmaz.

İslâmî Talebe Federasyonu 25 ülkedeki şubeleriyle dünya gençliğine en güzel bir şekilde hitap etmektedir. Her yıl çeşitli ülkelerde konferanslar tertip eden bu teşkilâtın şubelerinin bulunduğu ülkeler şunlardır:

Suudi Arabistan, Kuveyt, Fijit Adaları, Bahreyn, Kıbrıs, Cezayir, Fas, Tunus, Pakistan, Hindistan, İngiltere, İtalya, Filipin Adaları, Singapur, Malezya, Fransa, B. Almanya, İspanya, Endonezya, Kanada, Guyana (Güney Amerika), Seylan, Avusturalya, Avusturya ve Nigerya'dır.

Bütün üyeler geldikten sonra konferansın başlama tarihi olan 5 Temmuz günü Tarabya Otelinde Bayezit Cami Baş İmamı Hafız Abdurrahman Gürses'in Kur'an-ı Kerim okumasıyla konferans başladı. Daha sonra açılış konuşmasını Genel Başkanımız Abit Özmen yaptı.

Sözlerine günümüzde İslâm âleminin karışık ve çözülmesi güç meseleleriyle karşı karşıya olduğunu belirterek aşağıdaki konuşmayı yapmıştır.

«İslâm davasının fikir ve harekette şuurlu ve olgun, münevver ve mümtaz şahsiyetlerine, Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin Temsilcisi Millî Türk Talebe Birliği adına Hoş Geldiniz» derim.

Devrimizde İslâm âlemi karışık ve çözülmesi çok zor meselelerle çev-



ILF.S.O. Genel Konferansının takdimini yapan Mustafa Uysal görülüyor

rilidir. Bunların anlatılması kısa bir zamana sığdırılmaz. Bir açış çerçevesi içerisinde bazı noktaları belirteceğim.

Dünya Gençliğiyle, yaşlılarıyla bunalımlar içinde yüzmektedir. Maddi refah ve teknolojik ilerleme insanlığa gerekli huzuru sağlayamamıştır. Huzuru temin için çeşitli metotlar, rejimler denenmektedir. Sosyalizm, Kapitalizm, Liberalizm, Kominizm, ve daha birçok izm'ler iflasın eşiğindedirler. İnsanlık bir arayışın içindedir. Hakikati bilen kişiler olarak bu noktada insanlara yol göstermek rehberlik yapmak en büyük vazifelerimizdendir. İslâm'ın bütün bağı milletlere numune teşkil edecek şekilde tatbik sahasına dökülmesi de kendi asliyeti içinde idrakandan başka türlü olamaz. Bu tatbik sahasına geçiş ancak 1395 yılı evvelki ruha ilişik yepyeni bir gençlik yağurmakla olur. Bu gençlik, davasının bütün İslâmlığa kurtuluş formülünü getiren fikri yapısı ve ona bağlı hareket potansiyeli ile şahlanmak ve insanları hem gönüllerinden, hem de gerekirse bileklerinden kavrayışı muazzam bir plân dairesinde billurlaşmak mükellefiyeti altındadır. Bu mükellefiyet İslâmın her ülkesinde Peygamberimizin (S.A.V.) en aziz emaneti olarak hissedilmeli, ana ve babaya karşı vazifeden daha kutsi bilinmeli ve onun gerektirdiği bilgiye, ahlâka, fedakârlığa hattâ divaneliğe verilmelidir.

İşte Fatih Sultan Mehmet'in önüne çekilen zinciri arkasından kırmak için gemilerini karadan halîçe'ye indirmesi gibi dehada ve cesarete tarihin en ulvî misallerini vermeye davetli bu gençlik tohumu ve ilk fideliğini sizden beklemektedir.



ILF.S.O. Genel Konferansına katılan delegelerle birlikte İstanbul Valisi görülüyor

Bu bakımdan Dünyanın muhtelif yerlerine ve birçoğu davasının gerçekleşmesi uğruna yabancı memleketlerde kalma mecburiyetinde olan heyetinizi İslâm davasındaki çetinlik ve bu davayı günden güne karartıcı bazı ülkeler güdücülerinin hali önünde en halis ve samimi tepkinin ızdırıp şerefini yaşayan gerçek temsilcileri olarak selâmlar ve Allah'ın (CC) rıza ve inayeti üzerine olsun diyerek topluluğunuzu açarım.

Bu davanın kuru lâfçılara içlerinde gizli bir İslâm şüphesi içinde yaşayan reformculara, tavizcilere, ve batı dünyasının taklitçilerine değil gerçek mütefekkir ve muhtariplere ihtiyacı vardır. Ve bu vasıfta kahramanlar inşaallah içimizden doğacaktır. Heyetinize bu kadar muazzam bir bekleyişin namzetleri gözüyle bakmaktayız.

Yıllardır. İslâm alemi İslâm düşmanlarının çevirdiği türlü antrikalarla parçalamaya ve birbirlerine düşürülmeye çalışılmış ve bundan'da ne yazık ki muaffak olunmuştur. Hala bu oyunlar devam etmektedir. Bu oyunlara dur demenin zamanı gelmiştir. Artık parçalanmaya değil toparlanmaya, birlikte hareket etmeye ihtiyacımız vardır. Kopartılan tarihi bağlarımızı tamir etmeli ve kuvvetlendirmeliyiz. Bunu ERİTREDE FİLİSTİNDE TÜRKİSTANDA KAFKASYADA ve daha pek çok yerde zulme karşı savaşan, ezilmek istenen kardeşlerimiz istemektedirler. Bunu hakikati arayan insanlık ve bütün İslâm alemi beklemektedir. Bu toplantının buna bir başlangıç vesilesi olması en büyük temennimizdir.

3. Genel Konferansınızı memleketimizde yapmanızdan dolayı duyduğumuz memnuniyet sonsuzdur. Milletimiz Konferans çalışmalarınızı ilgi ile takip edecektir. M.T.T.B. ne düşen rehberlik ve mihmandarlık vazifesini yerine getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

Konferans çalışmalarınızda başarılar diler, alacağınız kararların İslâm âlemi ve bütün insanlık için hayırlı neticeler vermesini Cenabı haktan niyaz eder, hepinizi zafer hakka inanlarıdır. İnancı ile tekrar selâmlarım.

Daha sonra kürsüye davet edilen Mukaddesatçı Gençliğin manevî başkanı Üstad Necip Fazıl Kısakürek: «Sizi Türk Milletinin değil içinde Türk'ün de eridiği İslâm bütünlüğünün genç ve aydın temsilcileri sıfatıyla ve aşkla selâmlarım, diyerek söze başlamış ve özetle şunları söylemiştir:

«Dâvayı tek tek içeride hal ve tasfiye, sonra topyekûn İslâm âleminde hâl ve tasfiye daha sonra Batıda hâl ve tesfiye. En sonra da İnsanlık hâl ve tesfiye. Büyük ideal budur! Ona varılabilir mi varılmaz mı diye bir imtihana yer yoktur...» Üstad konuşmasını Peygamberimizin şu hâdisiyle bitirmiştir: «Hesaba çekilmeden nefslerinizi hesaba alın» Konferansın ilk günü çeşitli mevzularda konuşmalarla geçmiştir.

Üstad Necip Fazıl Kısakürek'ten sonra bir konuşma yapan İstanbul Valisi Namık Kemal Şentürk delegelere «Hoşgeldiniz» diyerek konferansa başarı dileklerini sundu. Bundan sonra Başbakan Süleyman Demirel, Başbakan Yardımcıları Prof. Necmettin Erbakan, Prof. Turan Feyzioğlu, Alpaslan Türkeş ile diğer bakanların başarı telgrafları okundu.



Konferansa katılan delegeler, İL.F.S.O. Genel Sekreteri Ahmet Tütüncü, Genel Başkanımız Abid Özmen, N. Fazıl Kısakürek'le birlikte konferansı takip ediyorlar

İkinci günü Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs - Yunanistan Dairesi Müdürü Tuğay Uluç'un delegelere Kıbrıs'ın tarihi gelişimi ve bugünkü sosyal ve siyasal durum hakkında bilgi vermiştir. Daha sonra söz alan Milletlerarası İslâmî Talebe Federasyonu Sekreteri Dr. Ahmet Tütüncü Kıbrıs meselesinin



İL.F.S.O. Genel Konferansına katılan davetlilerden bir grup görülüyor

bütün İslâm âleminin meselesi olduğunu ve her gittikleri yerde ve kendi memleketlerinde bu meseleyi anlatacaklarını söylemiştir.

3. gün de aynı şekilde, delegelerin ayrı bilgi verme ve istişari mahiyetteki konuşmaları ile devam etmiş 4. günde delegeler 3 gruba ayrılarak umumî konular ve yetişme şekilleri üzerinde fikir teatisinde bulunmuşlardır. Sonraki oturumda bu gruplarda ortaya çıkan düşünceler müna-kaşa edilmiştir.



Konferansa katılan delegelerden bir grup



Konferansı büyük bir ilgiyle izleyen davetliler

4. günde ayrı ayrı sunulan tebliğler ve tartışmaları ile geçmiş, aynı günün akşamı Prof. Hürşit Ahmet M.T.T.B. salonunda ilgi ile izlenen bir konferans vermiştir. İslâm ve Ekonomik Gelişmeler mevzulu konferans 2 saat devam etmiştir.

5. gün IIFSO nun son 4 yılda yaptığı faaliyetler anlatılmış, yayınları ve bütçesi münakaşa edilmiştir.



IIF.S.O. Genel Konferansı münasebetiyle Türkiye'ye gelen Prof. Hürşit Ahmet M.T.T.B.'de konferans verirken görülüyor

6. günde sunulan ve genellikle «liderlik eğitimi» teminatı 3 tebliğden sonra konferans sona ermiş, delegelerin birkaçı hariç tamamı Bursa'yı gezmek üzere M.T.T.B. tarafından hazırlanan programa göre yola çıkmış-



Konferansla ilgili basında çıkan haber

lardır. Bursa'da 1 gün kaldıktan sonra dönülmüş, delegeler Türkiye'den ayrılmışlardır.

Samimi ilgi ve misafirperverliğe teşekkür eden delegeler, Türkiye'yi çok iyi tanıma fırsatı bulduklarını beyan ederek esasta İstanbul ve önemi üzerinde durmuşlardır.

Dünya haritasının hemen hemen tamamını içine alan bir ülkeler topluluğundaki müslüman talebeleri temsil eden gençlerin meydana getirdiği delegasyon, memnuniyet verici kaynaşmadan sonra, birbirine coğrafi olarak çok uzak bulunan müslüman gençlerin tanışmaları için çok verimli bir zemin olmuştur. Konferansın en iyi sonucuda budur denilebilir. Kâinatta ki hayatı ve düzeni aynı şekilde tesvir ve telâkki eden, uzaklardan gelmiş genç insanların bu şekilde bir araya gelmeleri herhalde sık ortaya çıkan imkânlardan değildir.

ÖĞRENCİ REHBERİ KİTABI

Türkiye'deki bütün üniversite öğrenci ve adaylarına rehber olmak üzere teşkilâtımız tarafından, M.T.T.B.'nin 50. döneminde çıkarılmış olan «Öğrencinin El kitabı» genişletilmiş ve geliştirilmiş bir şekilde «Öğrenci Rehberi» adı altında yeniden çıkarılmıştır.

Yüksek öğrenim yapacak ve halen yapmakta bulunan her öğrencinin gereğinde baş vurabileceği tek esas durumundaki bu kitap. Temsil ettiğimiz kitleye faydalı olabilmek gayesiyle neşredilmiş bulunmaktadır.

Memleketimizde, orta öğrenimden yüksek öğrenime geçişi sağlayacak, kolaylaştıracak ve merdiven vazifesi görecekt bağlar tam anlamıyla teşekkül ettirilememiştir.

Yüksek öğrenim adaylarının büyük bir çoğunluğu girebilecekleri fakülte, akademi ve yüksek okullar hakkında önceden herhangi bir bilgiye sahip bulunmamaktadırlar. Ve müracaatlarında tercihlerini dışarıdan yapılan telkin ve tavsiyelere göre belirtmektedir. Hattâ tercih ettikleri okulların hangi ilim dalında eğitim yaptığından mezunlarının istihdam edileceği iş kollarından dahi haberi olmayan öğrencilere rastlamaktayız.

Bu şekilde isabetsiz, şüpheli tercihler sonunda yapılacak tahsil, birçok huzursuzluklara sebep olmaktadır. Kabiliyet, arzu, tatmin yanlışlıkları v.b gibi bütün bunlardan sonra kaydını yaptıran öğrenciler, bu defa yatacak bir yurt bulmakta güçlük çekmektedirler . Okuma imkânını sağlayacak burs veya krediyi nerelerden temin ve nasıl sağlayacağını ekseriyeti bilmemektedir. Bunlara ders zamanı haricinde yapacağı sosyal faaliyetlerin hangi yerlerde ve nasıl yapılacağını bilinmesi de eklenirse başıboş ve rehbersiz kalan öğrencilerin birçok sosyal huzursuzluklarının sebepleri kendiliğinden ortaya çıkmış olur.

İşte Türk Yüksek Tahsil gençliğinin 58 yıllık temsilcisi Milli Türk Talebe Birliği, öğrencinin bu meselelerine ışık tutmak ve ona yardımcı olmak için yurdumuzdaki bütün üniversite, akademi ve yüksek okulların öğrenim

12 Mart 1975

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
YAYINLAR VE BASMA İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No: 2661

Konu: Tüksek Öğretim için Öğrenci Rehberi adlı eser

Amara
1975

Millî Türk Talebe Birliği
Genel Başkanlığı
Babıada Caddesi No: 37
Cebeliözü - İstanbul

İşin 12.2.1975 tarihli aşakyağdır.

Yayınlanış ölmünün "Tüksek Öğretim için Öğrenci Rehberi" adlı eser
Talebe ve Terepne Rehberi olarak hazırlanmıştır. Millî Türk Talebe Birliğinin genel ve
Prinipinde Millî Türk Talebe Birliğinde hazırlanan eserlerce çıkacak olan tablolar
Derinlikte duyurulan yapılmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Millî Eğitimler
Yayınlar ve Basma İşleri
Müdürlüğü

Y/Ş/2661/1975

Çevresinde gözetim ve kontrol altına alınmıştır.

Millî Türk Talebe Birliği Genel Başkanlığı, (Babıada Caddesi No: 37 - Cebeliözü -
İstanbul) tarafında yayınlanış esasında adı ve fiyatı yuxarıdaki kitabın ilgililerine
duyurulmasını yazmış görülmüştür.

Kitabın Adı	Fiyatı
Tüksek Öğretim için Öğrenci Rehberi	15 Lira

Millî Eğitim Bakanlığı
RIFAY HARCILAR
Yayınlar ve Basma İşleri Müdürlüğü

Y/Ş/2661/1975

Mesul Müdürü: Kemal Karadeniz

Teknik Müdürü: Yaşar Karayel

Yazı Heyeti:

Rüştü Ecevit, Yusuf Tosun, Ramazan Divleri, Süleyman Karataş, Fahri Akben, Mustafa Karaayvaz, Salih Dirlik, Hüseyin Öztürk, Halil Erol, Ahmet Karataş, Tayyar Portakaloğlu, Mustafa Yürür, Ali Kocaman, Ahmed Ayçiçek, Temel Yazıcı, Vehbi Ecevit.

Hazırlayıcı Heyet:

Recep Cığa, Galip Boztoprak, Necip Büyüksalan, Necded, Şensoy, Selahaddin Karaca, Mehmed Çiftçi, Süleyman Öztürk, Ömer Yüksel Özek, Özkan Göksal, Kasım Yapıcı, Temel Yazıcı, İbrahim Sözkese, Suat Doğramacı, Mehmet Soydan, Yılmaz Yalçın, Ömer Lütfi Tekinkas.

Tahsis Heyeti:

İsmail Hakkı Sezer, Mustafa Ateş'tir.

dalı süresi, kayıt ve kabul şartları bu okullara burs veren müesseseler resmî ve özel yurtlar, ekserî okullar, okullararası nakiller, öğrenim sonrası master, doktora ve işbulma imkânlarını geniş şekilde ihtiva eden «Öğrenci Rehberi» kitabını yayınlamış bulunmaktadır.

Kitabın son bölümünde de MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ'nin öğrencilere sunduğu ve sunacağı hizmetleri kısaca zikredilmiştir.

Sahasında tek olan bu kitabın kusursuz bir şekilde hazırlanması için emeği geçen arkadaşlar şunlardır.

İMAM - HATİP OKULU MEZUNLARININ ÜNİVERSİTEYE ALINMALARI İÇİN ÇALIŞMALAR

Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin olduğu kadar ortaöğrenim gençliğinin de problemleriyle ilgilenmeyi hedef almış bulunan teşkilâtımız, bu meyanda olarak, Ortaöğrenimini tamamlayıpta Üniversiteye giremeyen, yüksek öğrenim yapma imkânı bulamayan gençlerin meseleleri ile ilgilenmeyi kendisine bir borç bilmıştır.

Ne düşüncelerle kurulduğu bilinmeyen, kurulduğu zamanda üzerine bınbir fırtınalar koparılan İmam - Hatip Okulları sonradan memleketimizde büyük bir boşluğu doldurmuş, gerçek bir hizmeti yerine getirmiştir. Bugün memleket sathına hızla yayılan bu yayılışında sadece halkımızın gayretine borçlu bulunan İmam - Hatip Okulları son yıllarda rağbet görmekte, bunun neticesi olarak da her yıl binlerce mezun vermektedir. Oysaki bu mezunlardan çok azı Yüksek tahsil yapma imkânı bulabilmektedir. Liselerden eğitim bakımından hiçbir eksiklikleri bulunmadığı halde bu hak kedilerine çok görülmektedir.

Aslında bu durum tüm meslek okulları içinde geçerlidir. Son yıllarda bu okullara rağbet büyük ölçüde artmış bulunmaktadır. Bu okul mezunları orta tahsillerini tamamladıkları zaman her ne kadar iş bulabilmekte işlerde büyük kısmı yüksek tahsilini de yapmak istemektedir. Bu gençlerin arzusuna karşı koymak büyük bir haksızlıktır.

Bütün meslek okulları için geçerli bulunan yukarıda bahsettiğimiz durum, İmam - Hatip Okulları için ayrı bir özellik taşımakta olduğundan, çalışmalar umumî plânda meslek okulları için yapılmış ise de özellikle İmam - Hatip Okulları gözönüne alınarak yürütülmüştür.

Şöyleki: Diğer meslek okulları hazırlanan raporlarda da görüleceği gibi bir çok Akademilere, Mühendislik okullarına girebilmekte, İmam - Hatip Okulu mezunlarına nazaran daha avantajlı bir durumda bulunmaktadır.

Geçtiğimiz yıl (1974) de resmî ağızlardan yapılan açıklamalarda bu

okul mezunlarının kendi diplomalarıyla Üniversiteye girebilecekleri açıklanmış isede bunun tatbikatta hiçbir uygulaması yapılmamış, bir çok İmam - Hatip mezunu Lise farkı vermekten de vazgeçip perişan bir duruma düşmüştür.

1974 Öğretim yılı başında Üniversite kayıtları yapıldığı sırada, onbinlerce İmam - Hatip mezunu genç MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ'ne gelmişler durumlarının ne olacağını, bekleşlerinin daha ne kadar süreceğini sormakta, durumlarına bir açıklık getirilmesini istemektedirler.

M.T.T.B. Teşkilât olarak Talebenin bütün problemlerinde olduğu bu konuda da sessiz duramaz, duruma seyirci kalamazdı. Bunun üzerine Merkez İcra Konseyi Başkanlığında Osman Develioğlu, Abdullah Sevim, Nuri Yiğit, İbrahim Balcı, Murat Açıkgöz Eyüp Ensarı Ergin'den müteşekkil bir komisyon kurulmuş ve hemen çalışmalara başlanmıştır. Komisyon ilk olarak konu ile ilgili bir rapor hazırlamış ve Kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı yapmıştır!

İMAM — HATİP OKULU MEZUNLARINA ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE YEŞİL IŞIK NE ZAMAN YANACAK

Millî Türk Talebe Birliği İcra Konseyi Başkanlığında İmam - Hatip Okulu mezunlarının üniversiteye alınmaması üzerine, durumu yetkili makamlara ve kamuoyuna duyurmak gerekli, incelemeleri yapmak üzere bir komisyon kurulmuştur. Komisyon bir müddetten beri çalışmalarına devam etmektedir. Konu ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapılmış ve bir rapor hazırlanmıştır.

Uzun ve yorucu bir tahsil hayatının sonunda üniversiteye girip millete hizmet aşkıyla yanan ve yüksek puan tutturduğu halde üniversite kapıları yüzüne kapanan memleket gençliğinin önemli bir bölümünü teşkil eden İmam - Hatip okulu mezunlarının bu problemine bütün ilgililerin bir an evvel eğilmesini ve acil bir çözüm getirmesini istiyoruz.

Yıllardır yapılan yüksek öğretim kurumlarına giriş imtihanları ve bu müesseselere alış sisteminde görülen en büyük aksaklıklardan biriside eğitim de fırsat eşitliği ilkesinin tatbik edilmemiş olmasıdır.

Buna misal olarak İmam - Hatip okulu mezunlarının üniversiteye alınmayışlarını gösterebiliriz.

Bu meselenin şimdiye kadar kamuoyuna duyurulmayı ve üzerinde gerektiği şekilde durulmaması onun az ehemmiyetli olduğunu göstermez.

Bu sene yapılan uygulamayla bu kesim gençliğine üvey evlat muamelesi yapılmış hemen herkes kabul edildiği halde mektupla yüksek öğretime dahi alınmamıştır. Kaldı ki bu okullar müfredat olarak diğer okullardan geri kalmamakta hatta ötesine bile geçmektedir.

Halen Türkiye'de mevcut İmam - Hatip okulundan 57 si mezun vermek-

te yaklaşık olarak 4500 kişi her yıl bu okullardan mezun olmaktadır. Buna karşılık devam etme imkânını bulan 400'ü geçmemektedir. Bu oran orta öğretim kurumları içinde en düşüğü olmaktadır.

Şimdiye kadar İmam - Hatip gençliğini herkesce kabul edilen üstün bir çalışma azmi ve yüksek kültür seviyesi sayesinde bu eksikliği hatırı sayılır bir derece olmasa bile gidermekte, Lise fark dersleri verip üniversiteye devam imkânını bulmaktadırlar. Bu sene getirilen uygulamayla bu hak da son derece kısıtlanmış olup bir açıklık getirilmemiştir. Kaldı ki biz bu kesimin fark verme gibi bir eziyete maruz bırakılmayıp, branşlarıyla ilgili yüksek öğretim kurumlarına girmelerini istemekteyiz.

Bazı yüksek öğretim kurumları ise göstermelik babından bu okul mezunlarını almakta fakat bu da kesin esaslara bağlanmamış olup, branşları ile ilgili bölümlere değil de çalışma sahalarını korletici bölümlere alınmaktadır.

1975 de de İmam - Hatip Lisesi mezunlarına giriş sınavında yüksek puan tuttursalar da üniversitelere girişte çok az imkânlar tanınmıştır. Mesele İmam Hatip Lisesi mezunları Türkiye'deki 700 yüksek okul bölümünden yalnız 61 ine diğer lise ve tüm meslek okulu mezunları ile birlikte kabul edilmektedir. Böyle olunca ancak bir kaç yüz İmam - Hatip mezunu bu üniversitelere girebilecektir. Halbuki öğretmen okulu ve Köy Enstitüsü mezunları liselilerle birlikte 272 Yüksek öğrenim kurumuna ve diğer meslek liselerinin girdiği fakülterlere girebilmektedir. İmam - Hatip Liselerinde diğer lise, sanat okulu ve öğretmen okullarından tamamen ayrı dersler mi okutulmaktadır? Bu okullar da yüksek öğrenim için gerekli bilgi veremekte midir? Hayır Hayır İmam - Hatip Liselerin ders müfredatı diğer meslek liselerini ve klasik liseleri bilhassa sosyal derslerde aşmaktadır. Bir de buna karşılık yüksek puan tutturdıkları halde Üniversitelere alınmalarını bu işte kayıt olduğu fikrini yaygınlaştırmaktadır.

İstediğimiz: En kısa zamanda İmam - Hatip mezunlarına yapılan farklı uygulama kaldırılmalı. Millî Eğitim Temel Kanunu 30 ve 32. maddeleri özerk üniversiteler kanununda gerekli değişiklik yaparak uygulansın. İmam - Hatip Lisesi mezunları Üniversitelere girişte diğer meslek okulu ve klasik lise mezunları ile aynı haklara sahip olsunlar. Gerekli puanı tutturmuş üstün lise ve lise denai meslek okulu mezunu, istediği ve kabiliyeti olduğu fakülteye devam edebilsin.

Hazırlanan raporda, önce İmam - Hatip okullarının tarihçesi anlatılmakta, fonksiyonunu ne derece yerine getirebildiğinden bahsedilmekte, üzerine ne oyunlar oynanmak istendiği anlatılmaktadır. Özellikle bu okullara karşı halkın büyük rağbet göstermesinin neticesi olarak, yetkililerin ne kadar telaşlandığının anlatılması gerçekten dikkate değer.

Artık İmam - Hatiplilerin hayatıyeti 8. Eğitim Şurasına bırakılmıştır. Okulun kaderi burada tayin edilecekti. Aralık 1970'deki Eğitim Şurasına ge-

linmeden Şuraya sunulan esasları belirten: 15 Temmuz 1970'de basılan kitapta bu esasların mahiyeti anlatılmaktaydı. Burada Millî Eğitime bağlı iki önemli okul. İmam - Hatip ve İlk Öğretmen okullarından bahsederken: Orta öğretimin birinci devresinde bu iki eğitim kurumunda öğrenci sayıları incelendiğinde çok düşündürücü bazı meseleler ortaya çıkmaktadır. 1955 - 1958 yılları arasında İlk Öğretmen okullarının 1. devresinde bulunan öğrenci sayısı 6301'den 10626'ya yükselmiştir. Bu sayının orta öğretimin birinci devresindeki bütün öğrenci sayısına oranı % 3.7 den % 1,9'a inmiştir. Halbuki aynı devre içinde İmam - Hatip okullarının birinci devresine kaydolmuş öğrenci sayısı 2181 den 33.450'e çıkarak bu oran, orta öğrenimin 1. devresindeki toplam öğrenciye göre % 1,3 ten % 4,6 ya yükselmiştir.

Kapatmak için, gerekçe hemen hazır: «Yanlış ve erken bir seçimi önlemek ve bu yüzden normal öğretim süresini uzatabilecek herhangi bir zaman kaybına yer vermemek için bu devreye (Orta okul devresinde) öğretim ihtisaslaşmaz. «Ne hassasiyet, fakat bunun samimiyet derecesi nedir? Yüksek İslâm Enstitülerinin Akademi olmasına karşı çıkılması, bu samimi-yetsizliğin açık bir ifadesidir. Herhalde yüksek İslâm Enstitüleri içinde, ihtisaslaşma için çok erken denilmez ya, aksine 1959 dan bu yana kaybedilen zamandan sonra çok geç bile, bu yön mevzumuzda tali derece de alakalı olduğundan üzerinde durmalıyız.

İmam - Hatip okulları üzerine oynanan bir diğer oyunlar da 31. Ağustos 1971 de bu okulların orta kısmı kaldırılmıştı. Bu kaldırma işlemi aşağıdaki esas temel alınarak yapılmıştı.

«İmam - Hatip okullarının yerini İmam - Hatip liselilerinin almasına gelince.

Gerçi Millî Eğitim Temel Kanununun 32. maddesinde öğreticiliği gibi Dinî hizmetleri ifa edecek meslek elemanlarını yetiştirmekle beraber, yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar uygular» (Malum zihniyet bunların üniversiteye alınır manasını çıkarmayacaktır.)

Raporda daha sonra İmam - Hatip okullarının mezun verme durumu, Üniversitelere girme durumu belirtiliyor ve şöyle deniliyordu.

Bugün İmam - Hatip Okulları bütün Türkiye sathına yayılmış bir durumdadır. Sayıları 101'e ulaşmıştır. Bunlardan 57 tanesi mezun vermiştir. Ve her yıl ortalama 4500 genç İmam - Hatip okullarını bitirmektedir. Ancak bu 4500 genç için yüksek öğrenimde çok az kontejan tanınmıştır. Şöyleki; 1974 Üniversite giriş sınavına katılan İmam - Hatip mezunlarının 6 bini pek çoğunun puanı yüksek olduğu halde hiçbir yüksek öğrenim kurumunu kabul edilmemişlerdir.

Halbuki M.E. Temel Kanununda şöyle denmektedir: «Orta öğretimin, yüksek öğretime veya hem mesleğe, hem de yüksek öğretime hazırlayan kurumlarını bitiren öğrencilere, yetiştirildikleri yönde üniversitelere, aka-

demilere ve yüksek okullara girmek için aday olma hakkı tanınır. (Millî Eğitim Temel Kanunu Mad: 30).

Yine 23 Mart 1964 tarih ve 1269 sayılı tebliğler dergisinde: «İmam Hatip Okulu mezunlarından üniversitelere girmek isteyenlere de diğer meslek okulları mezunlarına tanınan hak ve imkânlar tanınmaktadır» deniliyor.

Yukarıda aldığımız maddelere göre teknik okul mezunları, ilköğretim okulu mezunları, akademi ve bazı üniversitelere aday oldukları halde yılda ortalama 4500 mezun veren İmam - Hatip liselerini bitirenler, farklı bir uygulamaya tabi tutularak branşları dahilinde olan birçok fakülteye kabul edilmemektedirler.

1974 Ü.S.S. kılavuzunda D.M.M.A. ler ve İ.T.İ.A. lerin B sınavı sonuçlarına göre lise dengi meslek okulu mezunlarını kabul ettiği yazılıdır. Gerçekten D.M.M.A. lerinin öğretim programlarının toplam kontenjanlarının % 75 ine lise mezunları; % 25 ine lise dengi meslek okulu mezunları alınmaktadır. Yine İ.T.İ.A. ve buna bağlı yüksek okullar da A ve B sınavına göre hem lise mezunları hemde lise dengi meslek okul mezunlarını almaktadır.

D.M.M.A. ve İ.T.İ.A. toplam kontenjanı ortalama 13.500 dür. Bu sayının % 25 ine sanat okulu ve teknik okul mezunlarına ayrıldığını düşünürsek 4375 civarında bir kontenjan teknik okullar için yalnız akademilerde meydana gelmektedir. **Halbuki İmam - Hatip okulu mezunları için 5 Y.İ.E. de yalnız 300 (üçyüz) kontenjan ayrılmıştır.**

Yine Öğretmen okulu mezunlarının girebilecekleri 16 Eğitim Enstitüsü vardır. Yani çok az olmayan bir puan tutturana öğretmen okulu mezunları açıkta kalmamaktadır. Halbuki İmam - Hatipliler için durum hiçte böyle değildir. Söylediğimiz gibi 1974 te 6000 İmam - Hatip mezunu açıkta kalmıştır.

İmam - Hatip Lisesi mezunlarının daha çok muvaffak olacağı Edebiyat, Hukuk ve diğer sosyal ilimler okutan fakülteler veya öğretmen yetiştiren yüksek okulların kapıları onlara sınıksız kapatılmıştır.

1974 te ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi İmam - Hatip lisesi mezunlarını kabul etmektedir. Bu fakültelere, biz M.E. Temel Kanunu 30 ve 32. maddelere sağlanmış hakkımızı verdikleri için müteşekkîr. 1974 te 75 İmam - Hatipli ODTÜ ne 200 İmam Hatipli Hacettepe ön lisans bölümlerine, ve iki İstanbul İmam - Hatip Lisesi mezunu Boğaziçi Üniversitesine girmişlerdir. Ancak bu fakülteler çoğunlukla fen eğitimi yapmaktadır. Halbuki İmam - Hatipliler Edebiyat ve Sosyal öğrenimi yapan fakülte-lerde daha başarılı olmaktadır.

Millî Eğitim Temel Kanununun 32. maddesinde şöyle denilmektedir: «İmam Hatip Liseleri, imamlık, hatiplik, Kur'an kursu yöneticiliği gibi dinî hizmetleri ifa edecek meslek elemanlarını yetiştirmekle beraber Yüksek öğrenime de hazırlayıcı programlar uygular.»

Bu madde; İmam - Hatip Lisesi mezunlarının üniversite, akademi ve yüksek okullara girebilmelerini sağlamakta ise de, muhtar üniversiteler kanununda buna paralel değişiklik yapılmadığı için İmam - Hatip mezunlarının bu hakkı, fiilen bugüne kadar gerçekleştirilmemiştir.

7. Millî Eğitim Şurasında meslek okulu mezunlarından üniversiteye girişte ayrıca lise diploması aranmaması ve yüksek okul diplomalarının en azından bu diploma yerinde sayılması hususu, 16 Temmuz 1970 gün ve 3350 sayılı resmî gazetede neşredilmişti.

Millî Eğitim Bakanlığında bu düşünce değişikliği lise dengi mesleki ve teknik okullarıyla genel lise mezunlarının üniversiteye girişte aday olma şartlarını eşit hale getirirken bazı üniversite, ODTÜ ve Akademiler de mesleki ve teknik okul mezunlarına üniversite giriş imtihan barajını aşmak amacıyla kapılarını açmışlar; ancak birçok üniversite meselâ İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi v.b. mesleki okul mezunlarına kapılarını açmamışlardır.

MEKTUPLA ÖĞRETİM

Üniversite ve Yüksek Okul kapılarında meydana gelen büyük birleşme yüksek öğrenim sağlamak amacıyla baş vurulan mektupla öğretim formülünden İmam - Hatip liseleri mezunlarının faydalandırılmaması cihetine gidilmiştir. Bütün meslek okulu mezunlarının bu imkân sağlanırken, Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı olarak Millî Eğitim Bakanlığının keyfî bir anlayış ve tasarruf ile İmam - Hatip liseleri mezunları faydalandırılmamıştır. Bu haksızlık, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı; eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin zedeleyici bir uygulama olmasına rağmen yapılmıştır.

Meselâ: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi kapıları İmam - Hatiplilere neden açılmaz? Arapçanın elifinden haberdar olmayan Lise Fen Bölümü mezunu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap - Fars bölümüne giriyor de; 7 sene Arapça okuyan İmam - Hatip mezunu niye giremiyor. Yine Osmanlıca ve Arapça, Farsça bilmeyi gerektiren «Türk dili ve Edebiyatı» bölümüne İmam - Hatip lisesi mezunları neden kabul edilmez.

Raporun son kısmında bu okul mezunları için istek ve teklifler sıralanmaktadır.

— Cemiyetimizde sosyal sınıflar meydana getirmeyi önlemek, Anayasanın tanıdığı «Fırsat eşitliği» prensibini geçerli kılmak için; İmam - Hatip Lisesi mezunlarına üniversite kapılarını zaman kaybedilmeden açılın. Aksi takdirde İmam Hatiplere yapılan muamelenin verdiği üvey evlât itibai geçerlilik kazanacaktır.

— Ü.S.S. sisteminin uzun vadede esaslı bir ıslâhî yoluna gidilmelidir. Test sistemi, öğrencinin kabiliyetini ve hangi sahada başarılı olduğunu

nu ölçmekten uzaktır. İlk defa 1974 de uygulanan tercih sistemi kaldırılmaktadır.

— İmam - Hatip Okul Mezunlarına tanınan lise fark dersleri şart koşulmadan, mezunlar üniversiteye girmiş Lise Edebiyat Kolu Mezunları ve Teknik Okul Mezunları ile eşit haklara sahip olmalıdır. Çünkü İmam - Hatip Okullarında Lise Edebiyat Kolu Dersleri fazlasıyla okutulmaktadır.

— Yüksek İslâm Enstitülerinin kontenjanları artırılmalıdır.

Raporun son kısmında da bu sene yüksek puan tutturup da Üniversiteye alınmayan bazı isimler zikredilmektedir.

Komisyunun hazırlamış olduğu bu rapor Türkiye'deki tüm İmam - Hatip Müdürlüklerine, Üniversite Rektörlerine, Dekanlara, Milletvekilli ve Senatörlere gönderilmiştir. Ayrıca bazı gazetelerde tamamı yayınlanmıştır.

Raporun hazırlanıp gerekli yerlere gönderilmesinden sonra bilhassa bu okul mezunlarını kabul etmeyen Üniversite Rektörleriyle heyet halinde görüşmeler yapılmış, onların bu mevzudaki görüşleri alınmıştır.

İlk olarak İcra Konseyi Başkanı Kemal Karadeniz'in Başkanlığında Azem Aslan, İ. Hakkı Sezer, İbrahim Balcı'dan müteşekkil bir heyet bu mevzu ile ilgili olarak İ.Ü. Rektörü Halûk Alp ile aşağıdaki şekilde ceryan eden bir görüşme yapmıştır.

SORU : Türkiye'de bir türlü halledilmeyen eğitim problemi giderek çıkmaza girmekte, bunların bir bölümünü de İ.H.L. mezunlarının bazıları müstesna üniversitelere alınmayışları teşkil etmektedir. Bu husustaki görüşleriniz nedir?

REKTÖR : Meselâ evvelâ sadece İ.H.L. mezunlarına ait değil de tüm meslek okulu mezunlarını ilgilendirmesi gerekmektedir. Kabiliyetli başarılı İmam - Hatip Lisesi mezunları şüphesiz üniversitelere devam etme imkânına sahip olmalıdır. Ancak bundan önce bu okullarda lise müfredatına ne derece yakın olarak öğretim yapılmaktadır. Yapılmıyorsa programlar buna göre ayarlanmalıdır.

— Buna cevap olarak programın tamamen bu ihtiyacı karşılayacak derecede olduğu bazı noktalarda ileriye de geçtiği belirtilmiştir.

REKTÖR : Bu okul mezunlarının her bakımdan kültürlü olduğu kanaatindeyim.

SORU : Bu mevzuu şimdiye kadar hiç üniversite yetkili kurullarında görüşülmüş müdür? Görüşülmüşse ne gibi görüşmelere varılmıştır?

REKTÖR : Şimdiye kadar bir kaç defa Üniversite Senatosunda bu mesele konuşulmuş, görüşülmüş fakat meslek lisesi mezunlarının üniversiteye alınmaması kararına varılmıştır.

SORU : Senato böyle bir karara varırken ne gibi sebepler ileri sürülmüştür?

— Meslek Lisesi mezunları en azından okullarını bitirdiklerinde bir meslek sahibi olmaktadırlar. Lise mezunları için ise böyle bir şey söz

konusu değildir. Kısacası ile mezunlarının üniversitelere girme imkânını ortadan kaldırmaktadır.

SORU : Orta öğrenim kurumları ile yüksek tahsile devam edenleri arasındaki oran gözönüne alındığında en düşük oran İ.H.L. de göze çarpmaktadır. Bu eğitimde fırsat eşitliğine büyük bir ayrılık teşkil etmiyor mu?

— Şüphesiz bu böyle bir eşitlik ilkesini zedelemektedir. Bu hususta sizinle aynı görüşteyim.

SORU : İmam - Hatip Lisesi mezunları hiç olmazsa yetiştirildikleri yöndeki fakülteler alınmalıydılar. Hukuk gibi, Edebiyat Fakültesi gibi... Bu gibi okullara belirli bir kontenjan ayrılması hususunda ne dersiniz?

— Bu kurumlara kabul edilme durumu olduğu zaman kontenjan söz konusu olmaz. Madem ki puan esas alınacak, o zaman puan tutturan her meslek okulu mezunu girmelidir.

— Bunlardan şu netice ortaya çıkıyor ki; bu okul mezunlarının üniversiteye alınabilmeleri için Üniversite Senatosunun karar vermesi gerekiyor.

REKTÖR : Evet efendim, yalnız Senatonun böyle bir mevzuyu görüşebilmesi için resmi kurumlardan teklif gelmesi gerekir. Millî Eğitim Bakanlığı, Danıştay gibi.

— Bu sene vukubulan bir uygulamayı nakledeyim. Eğitim Enstitüsü mezunlarından bir gurup yeterli puan tutturdıkları halde üniversiteye alınmayışları üzerine Danıştay'da dâvâ açmışlar ve dâvâyı kazanmışlar, Senato da bu karara uymak zorunda kalmıştır. Bu sene yeterli puanı tutturan bu okul mezunları üniversiteye girebileceklerdir.

SORU : Bu sene tek tip imtihan yapılacak, bütün okul mezunlarına aynı soru sorulacak, fakat bir kısmına yeterli puanı aldığı halde hayır sen giremezsin denilecektir. Bu büyük bir haksızlık olmayacak mıdır?

REKTÖR : Bu nokta çok önemli bir nokta gerçekten. Danıştay'da açacağınız dâvâda bu noktadan hareket ederek neticeye ulaşabilirsiniz.

Netice olarak denilebilir ki : Üniversite yetkili kurulları İmam - Hatip Lisesi mezunlarının böyle bir probleminden yeterince malûmat sahibi olmayıp, mevcut potansiyelden habersizdiler.

— Senato şimdiye kadar meseleyi esaslı olarak oturup müzakere etmemiştir.

Daha sonra M.T.T.B. Ankara Temsilciliği Başkanı Tevfik Arslan başkanlığındaki heyet A.Ü. Rektörü Tahsin Özgüç ile aşağıdaki görüşmeyi yapmıştır.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ TAHSİN ÖZGÜÇ'LE YAPILAN ROPÖRTAJ

SORU : Sayın Özgüç; geçen dönemde meslek okulları mezunları ye-

terli puan alırlarsa bütün fakültelere girebilecekleri söylenmişti. Zamanın hükümeti tarafından Üniversitelerarası seçme sınavı da yeterli puanı alan meslek okulları mezunları istedikleri fakültelere alınmadılar. Meselâ Ankara Üniversitesi bu almayanlar arasındadır. Bu Rektör olarak bu hususta neler düşünürsünüz?

CEVAP : Efendim, zamanın hükümetlerinin şu veya bu şekilde konuşması bizim dışımızdadır. Biz Ankara Üniversitesi olarak Senatamızın aldığı kararlara bağlıyız. Bu bakımdan Senatamız Meslek Okullarını almağa karar vermişti. Bunun için almadık.

SORU : Senatonuzun böyle bir karar almasının sebebi ne olabilir? Yani bunun tersi bir karar alamaz mıydı?

CEVAP : Biliyorsunuz meslek okulu mezunları kendi okullarından mezun olduktan sonra iş bulabiliyorlar. Halbuki lise mezunları böyle bir imkânâ sahip değiller. Kaldı ki bizim üniversitemizde meslek okullarına da alınabilecek bir fakültemizde mevcut değildir. Bu bakımdan biz lise mezunlarını alıyoruz.

SORU : Efendim; siz böyle diyorsunuz, bazı rektörler tersini söylüyor. Bence şu demek oluyor; Türkiye'deki Üniversiteler, Kanundan ziyade Rektörlerinin düşünceleriyle idare edilir, demek olmuyor mu?

CEVAP : Hayır efendim. Asıl biz vazifemizi yapıyoruz. Aslında meslek okulu mezunları münasip fakültelere girsinler isteriz. Fakat biraz evvel söylediğimiz gibi biz de onların girebileceği fakülte yok. Sadece İlahiyat ve belki Dil -Tarih ve Coğrafya Fakültesine girebilirler.

SORU : Ziraat Meslek Lisesi mezunları Ziraat Fakültesine, İmam - Hatip Mezunları İlahiyata, Sanat Enstitüleri Mezunları Fen Fakültesinin çeşitli bölümlerine, Ticaret Lisesi mezunları Siyasal Bilgiler Fakültesinin Maliye Bölümüne girmeleri gerekmez mi?

CEVAP : Siyasalın Maliye Bölüm bir fakülte değildir. Fakat diğer söylediğiniz bölümlere girmeleri ilerde belki mümkün olabilir.

SORU : Atatürk Üniversitesinde, Hacettepe ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi gibi bazı Üniversiteler aldığı halde siz niçin almıyorsunuz? Söylediğiniz bütün hususları Merkez Üniversitelerin Rektörleri de düşünmüş olamazlar mı?

CEVAP : Onlar biz Meslek Okulu Mezunlarını alıyoruz diye barbar bağırırlar. Neticede aldıkları üç kişi. Böyle Meslek Okulu Mezununu almaz. Aldıklarını da basit basit yüksek okullara aldılar. Size soruyorum Tıp Fakültesine kaç tane Meslek Okulu Mezununu aldılar. Öyle ise bu Meslek Okulu Mezununu almak değil, başka bir şeydir. Biz bugüne kadar Meslek Okulu Mezununu almadık. Fakat alırsak tam almaz veya hiç almaz.

SORU : Sayın hocam; aynı A tipi sorulara cevap vererek lise mezunlarının aldığı puanı alan Meslek Okulu Mezunlarının kendi puanına

eşit puan almış lisenin girdiği fakülteye alınmaması büyük bir haksızlık değil midir?

CEVAP : Evet hem fikirim, haksızlıktır. Fakat bu A ve B tipi soru şeklini Hacettepe Üniversitesi hazırladı. Bu soruyu onlara sormak lâzım. Bu işi önce biz yapıyorduk, sonra İstanbul Üniversitesi sırasını ifa etti. Şimdi sıra Hacettepe Üniversitesindedir. Onlar A tipi B tipi soru şeklini çıkardılar.

SORU : Bu meslek okulları mezunlarının Üniversitelere alınabilmesi problemi nasıl halledilebilir?

CEVAP : Bu mülâhazaya değer bir konudur. Millî Eğitim Şurasında görüşmek lazımdır.

SORU : M.T.T.B. adına sizden rica etsek bu meseleyi önümüzdeki ayda toplanacak Millî Eğitim Şurasına götürür ve bu gençlerimizin bütün Üniversitelere girmeleri gerektiğini savunur musunuz?

CEVAP : Evet ben gençleri çok severim. Zaten gençler dertlerin bana dökerler, ben de hâl çareleri ararım. Bu meseleyi önümüzdeki Millî Eğitim Şurasına götüreceğim, inşallah hayırlı neticeler alınır.

SORU : Efendim, Şûra toplanmadan bu hususta sizinle tekrar görüşebilir miyiz?

CEVAP : Tabii, tabii görüşürüz.

M.T.T.B. Ankara Temsilcileri : Teşekkür ederiz efendim.

Ankara Üniversitesi Rektörü, Tahsin Özgüç : Rica ederim.

Daha sonra M.T.T.B. İzmir Temsilciliği Başkanı Emin Kılavuz'un Başkanlığında bir heyet de Ege Üniversitesi Rektörü ile aşağıdaki görüşmeyi yapmışlardır :

— İmam - Hatip Liselerinden mezun olanların Üniversitenin çeşitli bölümlerine girebilmeleri hususu hiç Üniversitenin yetkili kurullarına getirildi mi?

— Hatırlamıyorum. Benim Rektörlüğüm esnasında zannedirim böyle bir konu yetkili kurula getirilmedi.

— Lisede okutulan dersler İmam - Hatip Liselerinde de okutuluyor. Bunun yanında Meslek Dersleri ile müfredat tamamlanmaktadır. Hâl böyle iken Ü.S.S. da aynı şartlar altında imtihana giriyorlar ve belli okullara kayıtlarını yaptırabiliyorlar. Buna ne dersiniz?

— İnceliyelim.

— İmam - Hatiplilerin Edebiyat yönleri kuvvetlidir. Fen Bölümleriyle de başarılı olanlar çok. Madem ki bütün dersler okutuluyor ve aynı sorular lise bitiren veya İmam - Hatibi bitiren diye ayırt edilmeksizin imtihana tâbi tutuluyor. Hâl böyleyken Üniversitenin kapıları İmam - Hatiplere açılması lâzım değil mi?

— İmam - Hatiplik bir meslektir. Onun için bunu bir meslek olarak kabul etmeli. İlahiyat Fakültesi ve Yüksek İslâm Enstitülerine girebilme-

liler. Lise muadili oldukları için lise değildir.

— İmam-Hatip Okulu meslek veriyor. O mesleği daha iyi, daha üstün yapabilmesi için fırsat vermek, ama Üniversite değil. Eğer Üniversite ve bütün okullara sokulmak isteniyorsa okulların adı değiştirilerek çocuklar orada harcanmamalı. Bu benim şahsî kanaatim.

— Lise, Üniversiteye talebe yetiştirmek, Meslek Liseleri ise Meslek adamı yetiştirmelidir. Bunun için temelde bir değişiklik yapmak gerekir

— İmam-Hatip Lisesi mezunlarını Atatürk Üniversitesi bütün bölümlerine alıyor. Diğer Üniversitelerden bazıları da bazı bölümlere alıyor ve yeni bir tamim geldiğini duyduk. M. E. Bakanı Sefa Reisoğlu'nun imzasını taşıyan bu tamimde İ.H. Lisesi mezunlarının Üniversitemizin bölümlerine alınacağı açıklanıyor, buna ne dersiniz?

— Böyle bir şey yok. Yalnız ön lisans okullarına alınacak. Ben bu meseleleri Üniversite Kuruluna götürüyüm inceliyelim.

— Teşekkür ederiz.

14/4/1975 günü M.T.T.B. Doğu Temsilciliklerini teftiş gezisine çıkan M.T.T.B. Genel Muhasibi Rüştü Ecevit de Erzurum Atatürk Üniversitesi Kemal Bıyıkoğlu ile bir görüşme yapmışlardır. Bıyıkoğlu diğer bütün Rektörlere çatmış, diğer Üniversitelerin de meslek lisesi mezunlarını almalarını istediği ve bunun için çalışacağını söylemiştir.

Yapılan çalışmalar bir dereceye kadar semeresini vermiş Millet Meclisinde, Eğitim Komisyonunda, Meslek Lisesi Mezunlarının fark dersi vermeksizin Üniversitelere alınması kabul edilmiştir. Fakat henüz kesin bir neticeye gidilmemiş, bu sene durumlarının ne olacağı kesin esaslara bağlanmamıştır.

Fakat Millî Türk Talebe Birliği olarak kesin netice alınacağı kadar çalışmalara devam edilecektir.

BÖLÜM V

TOPLANTI-ZİYARET-DENETLEME

- GENEL YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
- MÜDÜRLER TOPLANTISI
- TEŞKİLÂT BAŞKANLARI TOPLANTISI
- YAPILAN ZİYARETLER
- M.T.T.B.'YE YAPILAN ZİYARETLER
- CALLUD M.T.T.B.'DE
- DENETLEMELER

«TOPLANTILAR»

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

7/7/1974 günü yapılan 52. genel kuruldan sonra M.T.T.B. genel yönetim kurulu, ilk toplantısını yapmıştır. Toplantıya merkez yönetim kurulu üyeleri ile birlikte taşra yönetim kurulu üyeleri de katılmışlardır.

Toplantıda, her ayın perşembe günü cumaya bağlayan akşam merkez üyelerin iştirak edeceği bir toplantı, her iki ayda bir taşradakilerin de iştirak edeceği ayın ilk pazar günü akşamı bir toplantı yapılması kararlaştırılmıştır.

11/7/1974

Pazar günü yapılan toplantıya bu gün de devam edilmiş, geçen dönemin muhasebesi yapıldıktan sonra, bir yıl boyu faaliyetlerde izlenecek esaslar tesbit edilmiştir.

3/8/1974

Toplantıda Kıbrısta devam eden hareket karşısında M.T.T.B.'nin neler yapması gerektiği görüşüldükten sonra müdürlüklerin durumu ele alınmıştır.

Gündemin 3. maddesi gereğince Ankara'da yapılması gereken işler görüşülmüş, fahri üyelik, sirküler meselesi ve temsilcilik meselesinin ele alınması istenmiştir.

1/9/1974

Taşradaki yönetim kurulu üyeleri'nin de katıldığı bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda çıkarılması düşünülen Millî Gençlik mecmuasının ana hatları görüşülmüş taşra üyeleri bölgelerindeki faaliyetleri anlatmışlardır.

16/9/1974

Ankara'da temaslarının neticeleri, bundan sonra yapılması gerekenler görüşüldü.

3/10/1974

Tüzük tadil kongresinin hazırlıkları görüşüldü, çalışmaları yürütmek üzere İsmail Şimşek görevlendirildi. Fahri üyeliğin tüzükden çıkarılması kararlaştırıldı.

13/11/1974

M.T.T.B.'nin Taşra teşkilatlanması konusu görüşmek ve bir taslak hazırlamak üzere bir hukukçular komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Başkan Abit Özmen, Ankara temasları hakkında bilgi verdi. Üniversitenin açılışından sonra çıkabilecek olaylar görüşüldü. Yurtların durumu ele alındı.

17/11/1974

Taşradakilerde bu toplantıya katıldılar. Yurtlardaki seminerler konusu görüşüldü. Fakültelerdeki temsilcilik seçimlerine katılma, belirli sığınların tesbiti bildiri yayınlama konuları ele alındı. Her 15 günde bir bildiri yayınlanması prensip kararına bağlandı.

25/11/1974

Fakültelerde cereyan eden fiili hareketler ele alındı. Derneklerin durumu gözden geçirildi. Halka da bir bildirin dağıtımı kararlaştırıldı. Fakülteler idarecilerinin olaylar karşısındaki tutumları eleştirildi.

1/12/1974

59 kuruluş günü için yapılan hazırlıklar görüşüldü. Bundan önce bir basın toplantısı yapılması ve bu toplantıda söylenilecek hususların tesbiti görüşüldü.

2/2/1975

Çanakkale zaferinin bu seneye nasıl kutlanması gerektiği ele alındı. Kısa zamanda bir teşkilât başkanları toplantısı yapılması kararlaştırıldı.

2/3/1975

Üniversitelerde cereyan eden olaylar görüşüldü.

9/3/1975

Çanakkale hazırlıkları gözden geçirildi.

22/3/1975

Bu toplantıya taşradaki üyelerde katılmışlardır. Spor ve sergi sarayında yapılacak gecenin ana hatları görüşüldü. Millî Gençlik mecmuasının durumu görüşüldü. 29 Martta tekrar bir teşkilât başkanları toplantısı yapılması kararlaştırıldı.

24/4/1975

Birlik binasına karşı yapılan taşlama hadisesi üzerine bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda bundan vukuubulacak hadiseler karşısında izlenecek yol belirtildi. Tahriklere kapılıp sokağa dökülmeme kararı alındı.

9/5/1975

29 Mayıs İstanbul'un fethi günü dolayısıyla yapılacak programın şekli görüşüldü. M.T.T.B. konferans salonunda bir gecenin yapılmasına karar verildi. Taşra teşkilâtlarının durumu, yeni teşkilâtların açılıp açılmaması

ele alındı. Birlik konferans salonunun tamiri için gerekli mali kaynağın teminini hususunu ele aldı. Ve genel müdürlük ve bankalar birliği ile tekrar temaların yapılması kararı alındı.

2/6/1975

Taşradaki üyelerin de katıldığı bu toplantıda 5 temmuzda İstanbul'da M.T.T.B.'nin organizasyonu altında yapılacak Dünya İslam Talebe Teşkilatları Federasyonunun toplantısı konusu görüşüldü. Hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere Cafer Tatlıbal görevlendirildi.

2/7/1975

Yazın yapılacak olan kampların durumu, kamplarda yapılacak çalışmalar, nelerde kamplar açılması hususları görüşüldü. Genel başkan, bu hususda Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yaptığı temaları anlattı.

MÜDÜRLER TOPLANTILARI

Müdürler toplantısı her 15 günde bir salı günleri yapılmakta, yapılan faaliyetler gözden geçirilmektedir. Yapılacak olanlar görüşülmektedir.

6/8/1974

İk müdürler toplantısı olmuştur. Bundan sonra yapılacak toplantıların esasları tesbit edilmiştir.

13/8/1974

Her müdürlüğün faaliyetleri gözden geçirilmiştir. Müdürlüklere yeni elemanlar temini görüşülmüştür. Basın - Yayın müdürlüğünün para getiren bir müdürlük haline gelmesi istendi.

15/8/1974

13 ünde bitirilmeyen görüşmelere devam edildi.

20/9/1974

Ortaöğrenim komitesinin okulların açılması münasebetiyle faaliyetler gözden geçirildi.

27/8/1974

Trafik eğitim müdürlüğünün faaliyetleri teferruatıyla gözden geçirildi.

3/9/1974

Normal Müdürlük toplantısı yapıldı.

8/10/1974

Ramazanda verilecek iftar yemeklerinin programları görüşüldü. Çalışacak arkadaşlar tesbit edildi.

22/10/1974

Basın - Yayın müdürlüğünün çıkaracağı Millî Gençlik mecmuasının hazırlık çalışmaları gözden geçirildi.

Sinema kulübünün M.T.T.B.'yi tanıtıcı bir film çekmesi görüşüldü. Ortaöğrenim komitesinin yakında başlayacak olan seminerlerinin esasları tesbit edildi.

5/11/1974

Üstadın 26 kasım'da vereceği Konferans görüşüldü. Millî Gençlik Mecmuasının son hazırlıkları gözden geçirildi.

19/11/1974

Spor Salonunun onarım ve bakım çalışmaları görüşüldü. Ortaöğretim komitesinin 14 Aralık'ta yapacağı liselerarası Şiir okuma yarışması ele alındı. Geçen sene yapılan bilgi yarışmasının bu sene de yapılıp yapılmayacağı konusu üzerinde de görüşüldü.

17/12/1974

Normal Müdürlük toplantısı yapıldı. 15 günlük çalışmalar gözden geçirildi.

7/1/1975

Eğitim müdürlüğünün kurslarının çalışmaları ele alındı. Kursiyerler fikri bakımdan nasıl yetiştirilebilir sorusu üzerinde uzun konuşmalar yapıldı. Tiyatro müdürlüğünün yeni çalışmaları gözden geçirildi.

21/1/1975

Tesisler Müdürlüğünün bina içinde yapması gereken onarım çalışmaları gözden geçirildi. Sinama kulübünün bir senaryo yarışması tertiplenmesi kararlaştırıldı. Sosyal ilimler enstitüsünün çalışmaları ele alındı.

4/2/1975

Spor kulübünün bazı taşra teşkilâtlarında gösteriler yapması spor salonuna havalandırma tesisleri kurulması görüşüldü.

25/2/1975

Sosyal ilimler enstitüsünün ikinci devre programı görüşüldü. Turizm yazın tertipleyeceği öğrenci turları çalışmaları ele alındı. Kültür müdürlüğünün tertipledeği osmanlıca kursları görüşüldü.

20/3/1975

Çanakkale zaferlerini kutlama merasimlerinin muhasebesi yapıldı. 29 Martta yapılacak taşra teşkilâtları toplantısında müdürlerin yapacağı çalışmalar tesbit edildi.

1/4/1975

25 Nisan spor sergide yapılacak Millî Gençlik gecesinin programı görüşüldü.

15/4/1975

Sinema Kulübünün yazın çekimini yapacağı filmin senaryosu üzerine görüşme açıldı. Şubelerle irtibat müdürlüğünün konferans programı görüşüldü. İstanbul Lisev e ortaokullarında sol teşekküllerin bazı faaliyetleri görüşüldü.

13/5/1975

Sosyal ilimler enstitüsünün kapanış programı görüşüldü. 24 Mayıs da yapılacak olan deneme imtihanının hazırlıkları gözden geçirildi.

3/6/1975

Öğrenci meseleler müdürlüğü yürüteceği üniversite adaylarına rehberlik büroları çalışmaları üzerinde görüşme yapıldı. Eğitim müdürlüğünün kısa devre kurs programları görüşüldü.

1/7/1975

5 Temmuz Konferansının hazırlık çalışmaları gözden geçirildi. 10 Temmuzda başlayacak olan yaz dönemi kampları için liste tanzimleri görüşüldü.

TEŞKİLÂT BAŞKANLARI TOPLANTISI

M.T.T. Birliğinin 59. kuruluş yılı dolayısıyla tertip edilen teşkilât başkanları toplantısı yapılmıştır. Şimdiye kadar yapılamamış olan bu toplantı aynı fikrin etrafında kalkınan Anadolu gençliğinin arzu ve dileklerini hakinen takip etme imkanı vermiştir. Dolayısıyla teşkilâtların geleceği hakkında önemli kararlar ve tavsiyeler zikredilmiştir. Toplantıya bütün teşkilât başkanları katılmışlardır. Teşkilât başkanları buldukları şehirlerdeki yüksek okul ve orta öğretim gençliğinin mes'elelerine parmak basarak şimdiye kadar yapılan kültürel faaliyetleri anlatmışlardır. Bu toplantı basına da açık tutulmuş ve iki devre halinde ceryan etmiştir.

Toplantıyı kısa bir konuşma ile açan M.T.T.B. Genel Başkanı Abid Özden şunları söylemiştir. Sizleri, bu milletin, mukadderatını temin edecek gençliğin mes'elelerini dile getirmek maksadıyla bu çatı altında toplamış bulunuyoruz. M.T.T.B. şimdiye kadar çeşitli safhalar geçirmiştir. Sıkıyönetim devresinde kapatılmak istenmiş, ve sadece teşkilâtımız hakkında kanun dahi çıkartılmıştır. Bütün şer kuvvetlerinin çalışmalarına rağmen Allahın lufu inayetiyle kapatılamamıştır. Bu arada Anadolu da yayılmış olan orta öğretim komitelerinin faaliyetlerine karşı çıkılmış ve bizim Anadoluya yayılmamız önlenmek istenmiştir. Hatta bizim yayılmamız önlemek için, siyasiler kendi emellerine alet olan ülkü ocaklarını kurmuşlardır. Fakat bu düşünceye sahip olanların planı, bizim sağ düşünceye dayanan prensibimiz sayesinde cemiyet planında işlememiştir. Şu anda ise sesimiz Anadolunun en ücra köşelerinde dahi ulvi gayenin temsilcisi olarak yükselmektedir. Bu sesi hiç bir beşer kuvveti yenemeyecektir. Zira maya tutmuştur.

«Millî Gençlik» mecmuası üzerinde duran başkan; bu neşir organı bizim sesimizi Anadoluda duyuracak tek neşir organıdır. İnşallah bundan sonra çalışmalarımız daha da artacaktır.

Talebe mes'elelerine de değinen başkan: Yüksek tahsil talebelerinin dertleri çoktur. Bölge Üniversitelerinde hoca sıkıntısı çekilmektedir. Buradaki öğretim üyeleri, yetersizdir. Dolayısıyla mezun olan öğrencilerde vazife hayatında başarısız olmaktadır. Orta öğretim talebelerinin dejener edildiğini ve öğretmenlerin kendi idiolojilerine onlara alet ettiğini söyleyen başkan, mektupla öğretim sisteminin siyasî yatırımdan başka bir şey olmadığını, üniversite giriş imtihanlarının öğrencinin aleyhinde alınmış bir karar olduğunu dolayısıyla öğrencinin hakkının zâi olduğunu söylemiştir.

Başkandan sonra M.T.T.B. Basın Yayın Müdürü Yaşar Karayel İstanbul'da bulunan üniversite ve akademilerdeki uygulanan yönetmeliklerin



Teşkilât Başkanları Toplantısının açış konuşmasını yapan Genel Başkanımız

aksaklığı üzerinde durmuştur. Türkiye şu anda kritik bir safhaya girmiştir. Bu gidiş karanlığa doğrudur. İstanbul şu anda ve her zaman Türkiye'nin beyni olmuştur. Buradan yükselen her ses Anadolu yanında duyulur. Üniversitesiyle, akademisiyle ve her şeyiyle buhranlı bir devreye girmiştir. İstanbul, Talebeler uygulanan yönetmeliklerden şikâyetçidir. Tıp Fakültesinde F.K.B. sınıfının durumu çıkmaza girmiştir. Bu sınıfta okutulan lüzumsuz dersler talebeyi taciz etmeye yetmiştir. Bu dersler ya kaldırılmalı ya hut da diğer sınıflarda okutulmalıdır. Bursa Tıp Fakültesinin durumu yürekler acısındır. Bu fakülteye teşkilâtımız bir hastahane okul olarak verilmiştir. Öğrenciler kantin ve laboratuvarın yetersizliğinden şikâyetçilerdir.

Akademilerdeki durum ise başlı başına büyük bir problem teşkil eder. Bu günkü mektupla öğretim mes'alesi nasıl bir siyasî yatırımda, o günkü özel okullarda bir siyasî yatırımdır. Sonra bunlar devletleştirildi. Dolayısıyla bu okullar bir düzene sokulamadı. Bu okullarda ayrı ayrı üç

tane yönetmelik uygulanmaktadır. Bu okullardaki idareciler ve okutulan ek dersler öğrencinin sabrını son hattına çıkartmıştır. Yıldızdaki tatsızlıkların müsebbibi idarecilerdir.

Aynı şekilde Hukuk ve İktisat Fakültelerinde de aksak yönetmelikler uygulama sahasındadır. Hukuk mezunlarının stajyerlik devresi adaletli bir şekilde olmaktadır. Yine İktisat Fakültesinin talebelerine yapılan haksızlık dikkat çekmektedir.

Öğrencilerin yurt ve burs meselesine değinen Basın Yayın Müdürü, burs ve yurtların öğrenci ihtiyacını karşılayamayacak derecede az olduğunu söyledi.

Daha sonra söz alan Ankara Teşkilâtı Başkanı Arif Ay, Erzurum Teşkilâtı Başkanı Mehmet Gönen, İzmir Teşkilât Başkanı Emin Kılavuz, Elazığ Teşkilâtı Başkanı Celâl Akbulut, Konya Teşkilâtı Başkanı Ayhan Ersöz, Adana Teşkilâtı adına Hakkı Güven, Sakarya Teşkilâtı Başkanı Yusuf Aydın, Malatya Teşkilâtı sekreteri Adil Akkoyun, Erzincan Teşkilâtı Başkanı Rafet Akpınar, Isparta Teşkilâtı Başkanı Ertuğrul 8kçil, Sivas Teşkilâtı Başkanı Yakup Sarıçam, Kocaeli Teşkilâtı Başkanı Ali Tıkıç, Samsun Teşkilâtı Başkanı Salim Karaaslan, Denizli Teşkilâtı Başkanı Ömer Özden, Kütahya Teşkilâtı Başkanı Fatih Yalçın, Adıyaman Teşkilâtı Başkanı Halil Gözcü, Tokat Teşkilâtı Başkanı Şükrü Karaneşe, Nevşehir Teşkilâtı Başkanı Muammer Turan, Maden Teşkilâtı Başkanı Mustafa Günbey, kendi bölgelerindeki talebe problemleri ile teşkilâtının çalışmaları hakkında bilgi veren birer konuşma yapmışlardır.

Toplantının ikinci kısmında M.T.T.B. Genel Muhasibi Rüstü Ecevit bir konuşma yapmıştır. Rüstü Ecevit, temsilci arkadaşlarımızın konuşmalarından edindiğim intiba şudur: Öğretim üyelerinin gayri ahlakiliği ve ta-



M.T.T.B. 1. Teşkilât Başkanları Toplantısında İstanbul'daki olayları Merkez adına anlatan Yaşar Karayel

lebe hadiselerinin bazı siyasiler tarafından yürütüldüğü, idareci gurubun siyasi ve şahsi düşüncelerini açıkça ortaya koyması yahut kıymaması. Aslında bu düzeni beğenmeyenlerin solcular olduğunu ve bunun düzeltilmesi için anarşiyede onların çıkartması. Bu milletin kurtuluşunun, İslamı anlıyan gençlik kadrosu yoluyla olacağı açık ve gerçektir. Bizler bu dava yolunda yılmadan, usanmadan çalışacağız ve karşılığını da Allahtan isteyeceğiz. Allah bizleri bu uğurda muaffak kılsın.

Toplantı, yönetim kurulu üyesi Sami Şener'in konuşmasıyla son bulmuştur. Sami Şener, 'epeyce bir zamandan sonra M.T.T.B. teşkilât başkanlarını şu güzide toplantıda bulmuş oluyoruz. Bundan sonra da bu kurultay devam etmelidir. Aslında bu toplantı daha da sık tertip edilebilirdi. Şikâyet meseline dokundunuz ve haksızlıklara uğradığınızı söylediniz. Haklısınız. Bizler maalesef bizden olmayanların idaresi altındayız. Bizler bu meselelerimize çözüm yolu bulmalıyız. Bunun için bir diyalog ortaya koymak ve müesseselerde fikrimiz açıkça söylenmelidir. Biraz realiteye inmek için fikrimizi dört duvar arasından alıp artık, cemiyet nazarına sunmalıyız. Biz herkesin kurtuluşu için çalışıyoruz. Bunun için bizler karşı tarafın antipatisini kazanmadan, fikrimizi anlatmalıyız. Zira üstümüzde taşıdığımız davanın ruhuna lâyık olmak lazımdır. Bir dava fire vermeden, yükselmez. Hele bizm davamız, uğrunda şehit vermeden yükselmeye imkân yoktur. Hepimiz şehitlik yoluna hazır olmalıyız. Ayrıca her türlü neşir ve yayın organlarını ulvi davamız yolunda kutlamalıyız. Ama bunlardan da ileri fikre, fikirle mukavele etmeliyiz ve bize yakın olan gurupları düşünman gözûyle görmemeliyiz.

Samî Şenerin konuşmasından sonrât eşkilât başkanları toplantısı son bulmuş ve dava adına, ileri bir adım atılmış oldu.

M.T.T.B. TEŞKİLÂT BAŞKANLARI İKİNCİ

DEFA TOPLANDI

Birinci defa yapılan teşkilât başkanları toplantısının çok verimli geçmesi üzerine ikinci defa olarak bir toplantının daha yapılması kararlaştırılmıştır. Günden güne çiğ gibi büyüyen, Resmi makamlar tarafından engellenmesine rağmen M.T.T.B.'nin taşrat eşkilâtlarının sayısı 52 ye yükselmiştir. Türkiye'nin dört bir bucağında genel merkezi temsil eden, Buradaki faaliyetleri buldukları bölgede de yürütmeye çalışan mukaddesatçı gençliğin temsilcilerinin bir araya gelerek gençlik meselelerini görüşmeleri, kamuoyuna bazı kararlarını açıklamaları bir zaruret haline gelmişti.

Genel Merkezde bu toplantıyı organize etmek üzere genel muhasip Rüştü Ecevit görevlendirilmiş. Teşkilâtlarla irtibat Müdürü Özkan Göksel da beraberindeki arkadaşlarla birlikte kendisine yardımcı olmuştur. Hazırlanan programa göre toplantının 27 Mart cuma ve 28 Mart Cumartesi günleri devam etmesi kararlaştırılmıştır.

27 Mart cuma akşamı saat 20. de M.T.T.B. seminer salonunda başlayan, toplantıya genel başkan Abit Özmen Genel Sekreter Recep Çiğâ genel muhasip Rüştü Ecevit İcra konseyi başkanı Kemal Karadeniz, Yönetim Kurulu üyeleri İsrail Şimşek, Abdullah Özmen, Sami Şener, Cafer, Tatlıbal ve Müdürler katılmıştır.

Genel Başkanımız Abit Özmen bir konuşmasıyla toplantıyı açmış, umumi talebe meseleleri üzerinde durmuş, son üniversite hadiselerine temasla «Bu hadiseler basit talebe hadiseleri olmayıp Beynelminel güçlerin Türkiyeyi karanlığı sürüklemek için tezgahlandıkları Oyunun bir parçasıdır. Tahriklere kapılıp heyecanlarımızın esiri olup oyuna gelmeyelim, Yılların fedakarane çalışmaları neticesi büyüdük ve her an hazır muazam bir potansiyel daline geldik. Basit hadiselerle potansiyelimizi harcamayalım. Zafer Mutlaka inanlarındır. Allah Nurunu tamamlayacaktır.» demiş ve daha sonra yapılan bu toplantının çok manları ifade ettiğini, ilk

defa bu sene memleketin dört bir bucağından gelen mukaddesatçı gençlerin böyle muazzam bir topluluk meydana getirdiğini söyleyerek toplantının milletimize, gençliğimize hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek konuşmasını bitirmişti.



Teşkilât Başkanları Toplantısı münasebetiyle yapılan basın toplantısında Genel Başkanımız Abid Özmen, Rüştü Ecevit, Kemal Karadeniz görülüyor

Daha sonra toplantı, Genel Muhasip Rüştü Ecevit idaresinde devam etmiştir. Sırasıyla şu temsilcilikler konuşmuşlar ve yaptıkları faaliyetleri anlatmışlardır :

Erzurum : Mustafa Ateş,
Bursa : Vedat Şahin
Diyarbakır : Ali Öğüldü
Isparta : Ertuğrul Akçil
İzmir : Emin Kılavuz,
Elâziğ : Celâl Akbult,
Ankara : Tevfik Arslan,
Adana : Mehmet Yağcı,
Sakarya : Yusuf Aydın,
Sivas : Yakup Sarıçam,
Kayseri : İbrahim Baysal,

Tokat : Halil İbrahim,
Samsun : Ayhan Okur,
Malatya : Namık Şahin,
Maden : Hüseyin Topal,
Adıyaman : Nuri Akbilek,
Gümüşhane : Ömer Ece,
Erzincan : Ömer Kaya,
Boyabat : Mehmet Hanefi Bostan
Balıkesir : Mustafa Akyen,
Kütahya : Fatih Yalçın,
Bolu : İsmail Karakaş,

Rize : Yakup Okur,
Antakya : Hasan Kaya,
Antalya : Şaban Yeşilyurt,
Kırşehir : Abdullah Ayaz,
Niğde : İdris Muslukçu,
Karaman : Ahmed Tek,
Osmaniye : Zeki Karaman,

Develi : Hasan Demirel,
Giresun : Hasan Çakır,
İzmit : Ali Tikiç,
Denizli : Ömer Özden,
Nevşehir : Ali Yavuzer,
Van : İbrahim Sungur,
Konya : Ayhan Ersöz,

28/3/1975 GÜNÜ BASIN TOPLANTISI TERTİPLENDİ

Toplantının ikinci günü, Cumartesi günü sabah saat 10.00 da Teşkilât Başkanlarının da hazır bulunduğu bir basın toplantısı tertiplenmiştir. Birinci günü toplantıda alınan neticeler bir bildiri ile kamu oyuna duyurulmuş, basın mensuplarının soruları cevaplandırılmıştır.



MTTB. 2. Teşkilât Başkanları Toplantısı yapılırken

TEŞKİLÂT BAŞKANLARI YAPACAKLARI FAALİYETLERİ ANLATIYOR

28/3/1975 Cumartesi günü saat 11.00 de basın toplantısından sonra toplantının ikinci kısmına geçilmiştir. Bu kısımda Merkez İcra Konse-

kaç gün İçişleri Bakanlığı'nda devam eden temaslara neticesinde nihayet bu mesele olumlu bir sonuca bağlanmış, birkaç yıldır M.T.T.B.'nin kanunların yorumuyla verdiği mücadele sona ermiş, MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ'nin resmen, Dernekler Kanununa göre varlığı kabul edilmiş oluyordu.

M.T.T.B.'NİN MAHALLÎ TEŞKİLATLANMASININ MÜCADELESİ BAŞLIYOR

Millî Türk Talebe Birliği'nin hukukî varlığı meselesi halledildikten sonra, bu sefer resmî makamlar yeni bir mania karşısına çıkarılmış bulunuyordu. Bu yüzden bazı Anadolu'da mevcut bulunan ve Orta Öğretim Komitesi şeklinde çalışan teşkilatlarımız, valilikler tarafından sıkıştırılıyor, Genel Merkeze, telgraf üstüne telgraf yağıyordu. Bunun üzerine bu meseleyi de kökünden halletmek için, Ankara'da başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere yoğun temaslara başlamak gerekiyordu.

7/11/1974 günü Genel Başkanımız Abit Özmen, İcra Konseyi Başkanı Kemâl Karadeniz ile birlikte Ankara'ya hareket etmişlerdir. İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin ile yapılan ilk görüşme olumlu netice vermiş, meselenin bir an evvel olumlu şekilde neticeye Hukuk Müşavirlerinden istemiştir. Hukuk Müşavirleri ile 6 saate yakın toplantıdan sonra M.T.T.B.'nin ne isim altında teşkilatlanabileceği meselesi görüşülmüş, neticede «Şube» ismi şeklinde bir tüzük hazırlanması istenmiştir. Bilâhare bu değişiklik hazırlanmış, fakat bir sonuç alınamamıştı.

M.T.T.B.'YE MADDİ YARDIM İÇİN GENEL MÜDÜRLERLE GÖRÜŞMELER YAPILDI

28/10/1974 günü Basın - Yayın Müdürü Yaşar Karayel ile birlikte Ankara'ya giden Genel Başkan Abit Özmen, bazı genel müdürlerle M.T.T.B.'ne ne gibi yardımlar yapabileceklerini görüşmüşlerdir.

Sümerbank Genel Müdürü Kemâl Varol, Azot Sanayii Genel Müdürü Doğan Abdüsselâmoğlu, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürü Fikri Çağlar, Vakıflar Genel Müdürü Osman Çataklı ile yapılan görüşmelerde, Konferans Salonu'nun perde, ses, koltuk yapımı, neşriyatlarımıza reklâm verme mevzuları ele alınmış, fakat, ilk planda pek önemli bir netice elde edilememiş olmasına rağmen, prensip olarak bazı mutabakata varılmıştır.

MAHALLÎ TEŞKİLATLANMA TEKRAR BAKANLIKTA

Millî Türk Talebe Birliği'nin tüzüğünde «Şube» şeklinde teşkilatlanır tarzında bir değişiklik yapılmış olmasına rağmen, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından gene olumsuz cevap verilmiş, bunun üzerine tekrar Ankara'ya gitmek ihtiyacı duyulmuştur.

4/2/1975 tarihinde aynı zamanda TYÖSKK'nun Yönetim Kurulu toplantısına da katılmak üzere Genel Başkan Abit Özmen, İcra Konseyi Başkanı Kemâl Karadeniz, İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin ile bir görüşme yapmışlardır. Bu görüşmeden sonra Tüzük'de yeniden «Genel Yönetim Kurulu» şeklinde teşkilatların ismi değiştirilip, bir tüzük tadili daha yapılması durumu ortaya çıkmaktadır.

Bu görüşmenin ertesi günü başta Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel, Millî Selâmet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necmeddin Erbakan, Demokratik Parti Genel Başkanı Ferruh Bozbeyle, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alpaslan Türkeş ile iki gün içerisinde görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde bilhassa son siyasî durum üzerine liderlerin görüşleri alınmış, memleketi bir an evvel istikrara kavuşturacak güçlü bir hükümetin kurulması için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi edinilmiş, M.T.T.B. olarak da gençlik kesiminde birlik ve beraberliği temin edici çalışmalar yapılacağı söylenmiştir.

Bu görüşmelerden bütün liderler çok memnun olmuşlar, Milliyetçi kuruluşlar olarak M.T.T.B.'ye yardımcı olmak istediklerini belirtmişlerdir.

MİLLİYETÇİ CEPHE HÜKÜMETİ ÜYELERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

15/3/1975 tarihinde yeni teşekkül etmiş bulunan Milliyetçi Cephe Hükümeti üyelerini tebrik etmek, M.T.T.B.'nin halledilmesi gereken acil meselelerini görüşmek amacıyla Genel Başkan Abit Özmen, Genel Sekreter Recep Çiğâ ile birlikte Ankara'ya hareket etmişlerdir.

Başta Başbakan Süleyman Demirel olmak üzere bakanların büyük kısmı ile görüşülmüştür. İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk ile halâ çözümlenmemiş bulunan Taşra Teşkilatları meselesi, Ulaştırma Bakanı ile M.T.T.B. Turizm Müdürlüğü'nün Devlet Demiryolları ile olan meseleleri, Anadolu'da bazı teşkilatlarımıza zorluk çıkarılmadan telefon verilmesi, Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu ile M.T.T.B.'nin teşkilatlanması hususunda hukukî bakımdan yardımcı olunması, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Selahaddin Kılıç ile kendilerine bağlı Genel Müdürlükler vasıtasıyla teşkilatın bazı ihtiyaçlarının karşılanması mevzularını görüşmüşlerdir.

TAŞRA TEŞKİLATLARI MESELESİ KESİN SONUCA BAĞLANDI

Şimdiye kadar bu mevzuda yapılan bakanlık seviyesindeki çalışmalarda Bakanlık Hukuk Müşavirleri daima kaypak rol oynamışlar, meseleyi oyalama yoluna gitmişlerdi. Yeni hükümet güven oyu alıp yerleştikten sonra artık bu meselenin kesin olarak halli gerekiyordu.

Genel Başkan Abit Özmen beraberinde Eğitim Müdürü Ramazan Divleli olduğu halde Ankara'ya hareket etmişlerdir.

İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'e durum anlatılmış, taşradaki teşki-

lâtların devamlı Emniyet tarafından kapatılmakta olduğu veya faaliyetlerinden men edildiği söylenmiştir. İçişleri Bakanı bunun üzerine gerekli emir ve direktifleri vererek teşkilâtlara hiçbir şekilde müdahale edilmemesini telsizle bildirmiştir. Daha sonra Hukuk Müşavirlerini de çağırarak, bundan sonra değiştirilmemek ve kabul edilmek kaydıyla yeni bir taslak hazırlanmasını söylemiştir. Hukuk Müşavirleri ve Genel Başkanımız uzun süren çalışmalar sonucu M.T.T.B.'nin «Teşkilât» şeklinde örgütlenmesi formülü kabul edilmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANİ İLE GÖRÜŞME

Milletlerarası İslâmî Talebe Teşkilâtları Federasyonu' (IIFSO) nun 3. Genel Konferansının M.T.T.B. tarafından İstanbul'da organize edilmesi M.T.T.B. Genel Yönetim Kurulu tarafından kabul edildikten ve konferansın da Türkiye'de yapılması kesinleştikten sonra, durumu yetkili makamlarla görüşmek, gerekli i zni bir an evvel çıkarmak için Ankara'ya gitmek durumu ortaya çıkmıştır.

Bunun üzerine Genel Başkan Abit Özmen, Kültür Müdürü Azzem Aslan, Kitaplık Klübü Başkanı Mürsel Yılmaz ile birlikte 2. Haziran. 1975 günü Ankara'ya hareket etmiştir. Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile yapılan görüşme çok olumlu netice vermiş, ellerinde gelen yardımı esingemeyeceklerini söylemişlerdir. Yapılan görüşmede, Abit Özmen, toplantı hakkında bilgi vermiş, Bakan da bakanlık dairelerini çağırarak konu ile ilgili çalışmalarını emir vermiştir.

DENEME İMTİHANI İÇİN MİLLİ EĞİTİM BAKANİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

1/Mayıs/1975 günü beraberinde Tesisler Müdürü Yakup Kaldırımoğlu olduğu halde Ankara'ya giden Abit Özmen, Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem ile görüşmüştür. Görüşmede M.T.T.B.'nin eğitim, üniversite'ye giriş ve üniversite öğretimi üzerine yaptığı çalışmalar Bakana anlatıldıktan sonra, Deneme İmtihani hakkında bilgi verilmiştir.

24 Haziranda yapılacak bu imtihan için Millî Eğitim Bakanı, bir genelge yayımlayarak bütün Valiliklerden yardımcı olmalarını isteyeceğini bildirmiştir.

GENÇLİK VE SPOR BAKANİ İLE KAMPLAR MEVZU GÖRÜŞÜLDÜ

17 Haziran 1975 günü M.T.T.B.'nin yaz döneminde yapacağı Spor Kamplarına Bakanlığın yardımlarını temin etmek, bu hususdaki görüşlerini almak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Adem Uğur ile birlikte Ankara'ya giden Genel Başkan Abit Özmen, bu mevzuda da olumlu neticelerle dönmüştür.

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ'NE YAPILAN ZİYARETLER

DEVLET BAKANİ ve BAŞBAKAN YARDIMCISI PROF. Dr. NECMEDDİN ERBAKAN'IN ZİYARETİ

27/12/1974 günü Devlet Bakanı ve Başbakan Yard. Prof. Dr. Necmeddin Erbakan teşkilâtımızı ziyaret etmiş, Çalışmalar hakkında bilgi almıştır. Genel Başkanımız Abit Özmen, Teşkilât hakkında teferruatlı bilgi vermiş, neler yapılmak istendiğini, çalışmalarının nasıl olduğunu, M.T.T.B.'nin orta doğu ve bakanların en büyük, Türkiye'nin yegane talebe teşkilâtı olduğunu, mazisine bağlı, maneviyata önem veren, milliyetçi ve mukaddesatçı bir gençliğin yetişmesini kendilerine şiar edindiklerini anlatmış, bütün milliyetçi kuruluşların üstünde olduklarını, gençlik kesiminde mümkün olduğu kadar toplayıcı rol oynamaya çalıştıklarını belirtmiştir. Siyasilerimizden de kendilerine yardımcı olmalarını istemiştir.

Necmeddin Erbakan yaptığı kısak konuşma da içinde bulunduğumuz siyasi durumu anlatmış, özledikleri imanlı Türkiye'nin kurulması için gençliğe büyük görevler düştüğünü, bu gençliğin de yabancı ve zararlı ideolojilere yataklık yapan, taklitçi gençlerin değil Millî Türk Talebe Birliği çatısı altında toplanan yapıcı, milliyetçi ve mukaddesatçı gençler olduğunu söylemiş, yapılan faaliyetlerin gerçekten memleketin ihtiyacını duyduğu gençler yetişmesinde büyük rolü olacağını ifade etmiş gençliğin bu seviyeye gelmesinde payları bulunan idarecileri tebrik etmiştir.

İLK DEFA BİR GENÇLİK VE SPOR BAKANİ M.T.T.B.'Yİ ZİYARET ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı Türk gençliğine gerek sportif gerek kültürel bakımdan hizmet gayesiyle kurulmuş bir bakanlıktır. Maalesef kurulalı 6 yıl olmasına rağmen sadece futbol bakanlığı olmaktan ileri gidememiştir. Hele hele kültürel bakımdan gençliğe hiçbir faydaları olmamıştır. Bir müra bakanlarını organize etmekten öteye hiçbir çalışması olmamıştır. Oysaki bundan 7.8 yıl evvel Millî Türk Talebe Birliği olarak her bakımdan güçlü bir neslin yetişmesi, gençliğin yabancı ideolojilere alet olmamasıdır. Memleketimizin yarınını emin ellere bırakabilmemiz için mutlaka ihtiyacını duyduğumuz bir bakanlık olarak kurulması fikri ortaya atılmış, bu konu uzun zaman ısrarla basında ve kamuoyunda işlenmiş nihayet muvaffak olunmuştur.

Ne yazık ki aradan bunca yıl geçmesine rağmen halen bakanlığın kuruluş kanunu dahi çıkarılmamıştır. Bu da mevcut idari zihniyetin bu konuya ne kadar lakayt davrandığının bir delilidir.

Fakat bütün bu gidişe dur deyecek, kuruluşunun gerçek gayesine uygun bir şekilde faaliyetler yapacağını bir işareti olarak, kurulduğundan beri ilk defa bir gençlik ve Spor Bakanı 60 yıllık bir maziye sahip teşkilatımızı ziyaret ediyor.

Bu cümleden olarak 26 - 1975 tarihinde gençlik ve spor bakanı Ali Şevki Erek beraberinde Bakanlık Müsteşarı Avni Akyol, Müsteşar Yardımcısı Orhan Bilgin olduğu halde teşkilatımızı ziyaret etmişlerdir.

Genel Başkan Abit Özmen teşkilat çalışmalarını hakkında bilgi vermiş ve özetle demişdirki.

«Biz memleket gençliğinin tek temsilcisi olarak her şeyden evvel iş yapmayı hizmet yapmayı kendimize prensip olarak kabul etmişiz. Başkaları gibi, bazı kuruluşlar gibi lafta, palavra ile bağırıp çağırmakla işimiz, yoktur. Memleketin her şeyden evvel çalışkan ülkesinin geleceğini düşünen, istikbaldeki hayat kavgasına şimdiden hazırlanan gençlere ihtiyacı var, Türkiye'de her sahada olduğu gibi gençlik çalışmalarında da çok şey söylemiş fakat çok az şey yapılmıştır. Biz bu engeli aşmak için çalışıyoruz. Daha bir kaç hafta evvel deneme imtihanı yaptık. Kurduğumuz



Gençlik ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek M.T.T.B.'ni ziyareti sırasında Genel Başkanımız Abid Özmen'le

16 müdürlükler vasıtasıyla çok sayıda gencin idarecileri olarak yetişmelerini sağlıyoruz. Kapımıza kadar gelip bizi tahrik etmek istediler, fakat bu basitliğe düşmedik. Dolayısıyla anarşi hareketlerinin önüne set çektik. Bütün bunlar belli bir hedefe ulaşmanın gayretidir. Biz bu memlekette solu önüne hiçbir zaman sokak hareketleriyle çıkılmıyacağı inancındayız. Çalışmalarımızda şimdye kadar olanlardan çok daha fazlasını siz idarecilerimizden beklemekteyiz.» demiştir.

Genel Başkan Abit Özmenin konuşmasından sonra Gençlik ve Spor Bakanı «Milli Türk Talebe Birliği 65 yıllık mazisinde olduğu gibi bundan sonra da Türk gençliğine hizmete devam edeceği inancı içindeyim. Memleketimize çok kıymetli kişiler kazandıran teşkilatın eski inancından bir şey kaybetmemiş olması beni gerçekten sevindirmiştir. Bu gün her zamanlık daha çok birlik ve beraberliğe muhtacız. Sokak kavgaları anarşi hareketleri hiçbir zaman bizim iyiliğimiz için olmamıştır. Bu tip hareketlerin gençliği esas hedefinden uzaklaştırmakta, enerjisinin büyük esas hedefinden uzaklaştırmakta, enerjinin büyük kısmına boş yere harcanmasına sebep olmaktadır.» demiştir.

Konuşmasına Bakanlığının bundan sonra yapmayı düşündüğü çalışmalar hakkında bilgi vermekle devam etmiş ve:

«Bakanlık olarak büyük bir hamlenin içindeyiz. Üniversite gençliğinin yurt, burs gibi ihtiyaçlarının büyük ölçüde gidermeye çalışacağız.» demiştir.

Ali Şevki Erek daha sonra kendisine sorulan çeşitli soruları cevaplandırmış konuşmasının bundan sonraki kısmı sohbet şeklinde geçmiştir.

Ziyaretinin bitiminde kendisine M.T.T.B.'nin yayınlarından verilmiş, teşkilatın çeşitli istekleri kendisine iletilmiştir.

KÜLTÜR BAKANLIĞI MÜSTEŞARI'NIN M.T.T.B.'Yİ ZİYARETİ

Kültür Bakanlığı müsteşarı Prof. Dr. Mehmet Bilgiç 16/6/1975 tarihinde M.T.T.B.'yi ziyaret etmiştir. Genel Başkan Abid Özmen'in teşkilat hakkında bilgi vermesinden sonra kısa bir konuşma yapan Bilgiç M.T.T.B.'nin her bakımdan kültürlü bir gençliğin yetişmesi için yaptığı çalışmalarını takdirle karşıladıklarını bildirmiş ve daha sonra bakanlığın bundan sonra ne gibi hizmetlerinde bulunacağını anlatmış ve Türk Kültürüne önemli hizmetlerde bulunacağına inandıkları «1000 temel Eser» serisine yerinde başlayacaklarını söylemiştir.

Konuşmalar devam ederken Üstad Necip Fazıl Kısakürek de içeri girmiş, konuşmamalr sohbetler havasına dönmüş ahenkli bir hava meydana gelmiştir. Değişik mevzular üzerine yapılan konuşmalardan sonra iki saatte yakın devam eden ziyaret sona ererken Prof. Bilgiç'e M.T.T.B.'nin yayınlarından verilmiş, o da bakanlık olarak yapılan kültürel çalışmalara her bakımdan yardımcı olacağını söylemiştir.

LİBYA BAŞBAKANI SAYIN ABDÜSSELAM AHMET CALLUD ve M.T.T.B.'Yİ ZİYARETLERİ

Hükümetimizin misafiri olarak Türkiye'yi resmen ziyaret eden dost ve kardeş Libya Başbakanı Abdüsselam Ahmet Callud'un İstanbul'a gelmesi üzerine Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin yegâne temsilcisi olan Millî Türk Talebe Birliği hemen harekete geçti. Başta M.T.T.B. genel başkanı Abit Özmen olmak üzere Genel Sekreter Recep Çiğâ, Genel Muhasip Rüştü Ecevit, Merkez İcra Konseyi Başkanı Kemal Karadeniz ve Basın - Yayın Müdürümüz Yaşar Karayel'den kurulan bir heyet 9 ocak 1975 perşembe günü saat 17.00 de Hilton otelinde Callud'u ziyaret etmişlerdir. Ziyaret esnasında Callud'a büyük bir Millî Türk Talebe Birliği amblemi hediye edilmiştir.

Bir saatten fazla süren ziyaret esnasında karşılıklı konuşmalar soru cevap şeklinde geçmiş. Genel Başkanımız M.T.T.B. ve yapmış olduğu faaliyetleri anlatmıştır. Callud'da: «Türk ve Libya gençliğinin yakınlaşmasından büyük memnunluk duyuyoruz. Gençlik toplumun itici gücüdür. İslâmiyet gençliği, diğer dünya gençliğine nazaran çok daha başka, çok daha büyük bir mesuliyet taşıyor.» demiştir.

Libya İhtilal Komuta Konseyi üyesi ve Başbakan Abdüsselam Callud, İslâmiyetin gericilik dini olmadığını, İslâmiyetin kardeşlik dini olduğunu söylemiş ve özetle şöyle konuşmuştur:

«İslâmiyetin karşısında büyük tehlikeler vardır. Bunlar dinsizlik, materyalizm ve siyonizmdir. Birçok nazariyeler gelir geçer. İslâmiyetin özelliği asırlardır kalmış ve kalcak olmasındandır. İslâmiyeti yüceltecek olan gençlerdir. Onların çalışmasıyla İslâmiyet dini kendini bütün ağırlığı ile kabul ettirecektir.» demiştir.

Bupndan sonra heyet Callud'u M.T.T.B. ye davet etmiş. Bu daveti Callud büyük bir memnuniyetle kabul etmiştir.

11/1/1975 Cumartesi saat 16.55 da, Libya Başbakanı Abdüsselam Ahmet Callud ile M.T.T.B. Genel Merkezi salonunda başlayan sohbet toplantısına rağbet çok fazla olmuş, erken saatlerde binlerce genç salonu



Libya Başbakanı A. Abdusselam Callud'u ziyaret eden M.T.T.B. idarecileri, Kardeş Libya Başbakanına M.T.T.B. yazılı amblemi hediye etmişlerdir. Resimde Genel Başkanımız Abit Özmen ve Genel Muhasip Rüştü Ecevit Callud'la görülüyor.

tıklım tıklım doldurmuşlardır. Sohbet saati yaklaştıkça kalabalık ziyâdeleşmiş, koridorlarda dahi yer bulamayan gençler dışarıda kalmak mecburiyetinde kalmışlardır. Sayıları gittikçe artan gençler topluca sevgi gösterilerinde bulunmuşlar ve mütemadiyen «Kardeş Libya... Mücahid Callud.. Müslüman Türkiye...» diye tezahüratta bulunmuşlardır.

Libya Başbakanı Abdüsselam Callud'un salona girişi sırasında sevgi gösterileri son haddini bulmuş, Callud, gençlerin arasından güçlkle ge-

çebilmişti. Dakikalarca devam eden coşkun tezahüratlar arasında açılış konuşması yapılmış ve M.T.T.B. tarihî bir gün yaşamıştır. Müteakiben kürsüye gelen Millî Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Abid Özmen: «Zafere Allah'a inananlarıdır» diye sözlerine başlamış ve «Bu tezahüratlar, içimizdeki imanın delilidir. Sizlerden, kardeş Libya Başbakanı Sayın Abdüsselâm Callud'un sohbetini mümkün olan nisbette sükûnetle dinlemenizi rica ediyorum» demiştir. Daha sonra Abid Özmen, özet olarak şöyle konuşmuştur.

«Maddeden uzak manada yakın ve bir olduğumuz kardeş Libya Başbakanı Abdüsselâm Callud'la şu anda omuz omuzayız. Libya ile münasebetlerimiz çok kuvvetli olmasının üç sebebi vardır. Birincisi, dinî beraberlik. İkincisi, tarihî yakınlık. Diğeri ise inşaallah yakında tahakkuk edecek kültür beraberliğimizdir.»

Daha sonra Abdüsselâm Callud kürsüye davet edilmiş ve kendisinin Türk yüksek tahsil gençliği adına bayrağa sarılı bir Kur'an-ı Kerim hediye edilmiştir. Callud Kur'an-ı Kerim'i öpüp alnına koyduktan sonra Libya heyetinde bulunanlar da teker teker saygı gösterisinde bulunmuşlardır. Sözlerine Millî Türk Talebe Birliği temsilcilerine ve Türk gençliğini şuurlu bir imanla yetiştiren üniversite öğretim üyelerine teşekkürle başlayan Callud yapılan coşkun tezahürat karşısında «derin iman ve geleceğe dayanan bu tezahürattan son derece bahtiyar ve mutluyum. Bu samimi havayı tenefsüs ettikten sonra Türk gençliğine inancım ve güvenim daha da artmıştır» demekten kendini alamamıştır.



Callud'un M.T.T.B.'de verdiği konferansa başlamadan önce, Genel Başkanımız Abid Özmen tarafından Kur'an-ı Kerim hediye edilirken

Hükümetimizin davetlisi olarak memleketimizde bulunan Callud'a tahsis edilen Bakanlık tercümanının yanlış tercüme yapması gençliğin iraz ve protestolarıyla red edilmiştir. Tercüman, Allah kelimesini Tanrıye tercüme edince salondakiler sinirlenmiş ve hep bir ağızdan «Allah» diye itiraz etmişlerdir.

«Sözümü geri aldım» diyen tercüman, Callud'un Arapça olarak yaptığı konuşmayı yine yanlış tercüme etmeye devam edince salondakiler ısrarla tercümanın değişmesini istemişler ve Bakanlık tercümanı mikrofonu bir başka tercümana vermiştir.

Libya Başbakanı Abdüsselâm Callud'un M.T.T.B. Genel Merkezinde yaptığı konuşmanın tam metni şöyledir:



« KAYNAĞIMIZ KUR'AN'DIR »

Derin bir güvenlik içinde geleceğe dayanan bu heyecan dolu gençlerin arasında, kendimi bulmaktan son derece mütehassim, bahtiyarım ve mutluyum...

Ben tükenmek, durmak, gerilemek, bilmeyen ve devamlı olarak ileriye giden, her zaman ilerlemek için çaba harcayan, ilerlemek için de kendini İslâma vakfeden gençliğin ruhunu sizde şu anda görüyorum.

Bu ilim kaynağı olan, ilmin dayanağını teşkil eden insanı yetiştiren bu yerde, sizlerle beraber buluşmanın imkânını bana veren M.T.T.B. yetkililerine teşekkür ederim.

Bu yer Allah'ın evlerinden biridir. Çünkü Allah daima ilme ve marifete davet eder. Kur'an'ımızda ikra (oku) emriyle bize tebliğ etmiştir.

Şu anda sizlerle beraber bulunmakla gördüm ki, gençlik hassas ve uyanıktır. Bu vesileyle sizlerdeki gördüğüm ilerlemeyi sağlayan inanmış üniversite hocalarına bilhassa şükran duygularımı belirtmek isterim. Bu buluşma sizin için ne kadar önemli ise, benim için de hayatımda yaşadığım en aziz bir andır.

Niçin böyle söylüyorum : Bu camiada, bu yerde, iman, ilim ve akıl da var.

Ve bunların birleşiminden gençlik, ilerleme, dinamizm, ileriye bakış ve hamle yapmak için elden gelen bütün gayretler ve imkânlar var. Onun için ben bu buluşmadan çok faydalanacağım. Bugün Cuma namazını Allah'ın evlerinden birinde kıldıktan sonra buraya geldim ve ilim ocağı olan bu yerde sizinle beraber bulunuyorum. İlim yerleri Allah'ın yerlerinden biridir. Ben bu iki yeri ziyaret ettikten sonra karşımda üniversite gençliğini görüyorum ve bundan bir sonuç çıkarıyorum. İslâm ayakta ve iyi durumdadır. Onu muhafaza eden gençlikte işte ayakta ve ileriye bakmaktadır.

Genç kardeşlerim;

Allah'a şükrediyorum, öyle bir gençlik gördüm ki uyanık, imanı içinde derinleşen Müslüman Türk Gençliği... İslâm ve insanlığın yükselmesi için, Türk Milletiyle Arap Milleti elele vererek, omuz omuza öyle büyük bir rol oynadılar ki; bu İslâmın, beşeriyetin ve insanlığın hayrı için kendilerini bu davaya vakfetmişlerdir. Medeniyet kurmuşlar ve sonra da bu görevi bizlere teslim etmişlerdir. Biz bu görevi beraberce yürüteceğiz.

Bizler, bize teslim edilen görev karşısında İslâm ebedileştirmek için beraberce cihat edeceğiz.

Biz gençler; İslâmı ihya etme ve onu benzeri olmayan ebedi bir inkılâbı yaymak için beraberce cihat edeceğiz. Öyle bir cihaz edeceğiz ki, İslâmın, sosyal adaletin dini, hürriyet dini olduğunu bütün dünyaya göstereceğiz.

Adalet ve hürriyet prensiplerini Amerika söylemedi. Bunu İslâm söyledi. Hz. Ömer zamanından beri bu büyük söz bile intikâl etmektedir. Hz. Ömer dedi ki : «Nasıl insanı köle haline getirdinizde ki o insan da hürdür.»

Biliyorsunuz hepimize örnek olarak bir vak'a anlatacağım. Hz. Ömer bir müslüman camiasında konuşma yaparken bir vatandaş ayağa kalkmış ve demiş ki : «Senin hatan olursa biz o hatayı kılıçlarımızla düzeltiriz». Diktatörce yürütülen bir ülkede bu söz söylenecek olursa idam edilir. Demokratik olan ülkelerde söylenirse hapsi boylar. Biz Müslüman kardeşler olarak, Müslüman gençler olarak, sosyal adalet uğrunda savaşmamız gerekiyor. Hiçbir insanın bir başkasına tahakküm edemeyeceği gibi herhangi bir zümre başka bir zümreye de tahakküm edemez.

İslâm içtimai adaletin dinidir. İslâm zenginlik ve zenginler hakkında da konuşmuştur. İnsanlar üç şeyde ortaklardır. Peygamberimizin bir hadisi şerifinde ateş, mer'a ve su. Bu üç şeye insanlar aralarında ortaklardır.



Callud'un konferansını sık sık alkışlarla kesen dinleyiciler

İslâmiyet fakirin daha da fakir olmasına karşı, zenginliğin de insanların çalışmalarına göre dağıtılmasını emretmiştir. Bütün varlıklar vatandaşlar arasında içtimai adalet ve adalet esası üzerine dağıtılmalı ve herkes hakkını almalıdır.

Biz Müslüman gençleri olarak görevimiz İslâmiyetin gerçekten yükselme dini olduğunu ispatlamaya çalışmalıyız. İnsanın saadeti ancak Allah-u Teala tarafından konulan kanunlarla gerçekleşir.

Şimdi gelişmiş ülkeleri misâl olarak göstereyim. İsveç'te gelir oldukça fazladır. Halkın geliri yüksektir. Herkesin arabası, evi var. Fakat bu meyanda da manevi değerlerden yoksun olduğu için birçok cinayetler, intihar vak'aları çok sık görülür. İki maddi sistemin iflâs ettiğini gördük-

ten sonra görev bize düşer. Biz Müslüman gençliği olarak; bu dünyayı içinde bulunduğu bunalımdan kurtarabilecek, kuşatabilecek, omuzlarına yüklenecek tek kuvvetiz. Her şeyden evvel bunları tanıyabilmek için aramızdaki birliği sağlamak ve içimizdeki imanı kuvvetlendirmek şarttır.

Birçok tehlikeler var ki İslâma karşı bulunuyor. Materyalizm, Komünizm, Sosyalizm. Bunların bazı müslüman ülkeleri Hıristiyanlaştırmak için bir çok plânlar hazırlandığı görülmektedir.

İslâmiyetin düşmanları bilhassa gençleri hedef almışlardır. Fakat bunların başarısızlığa uğrayacağına bilhassa siz ve sizlerdeki imanı gördükten sonra kanaat getirdim. Türk İslâm Gençleri ve Arap İslâm Gençlerine düşen bu görev İslâmiyete hizmet etmektir. Çünkü bu iki milletin gerçek tarihi İslâmî kabul ettikten sonra başlar. Buraya gelişimde hedefim Büyük Türk Milletiyle, Büyük Arap Milletini birleştirmektir. Çünkü tarih boyunca bu iki millet İslâmiyete hizmet ettikleri gibi insaniyete de hizmet etmişlerdir. İslâmın kardeşliğinden başka bir kardeşlik yoktur. İslâmî bağın üstünde başka bir bağ mevcut değildir. Biz Libya İnkılâp Meclisi olarak İslâmiyeti yeniden diriltmek için yemin ettik. Çünkü İslâm düşmanları bizi birbirimizden ayırt etmek istiyorlar. İslâmiyetin dirilişi insaniyetin dirilişi demektir. İslâm dinî insaniyet dinidir. Komünizm, Siyonizm ve Emperyalizm, bizi ekonomik yönden sömürüp kültürel yönden yok etmek istiyorlar. Fakat biz azimliyiz. Bu harekete karşı durmak ve bu plânları suya düşürmek için kuvveti dinimizden ve geleneklerimizden alıyoruz. Bunları hiç bir yerden almaya ihtiyacımız yok. Onun için biz taklitçi olmamalıyız. Biz tarih boyunca milletlere vermişiz, milletlerden almamışız. Bütün medeniyet bizden doğmuştur ve bunları kurtaracak olan da Müslüman Gençliğidir. Bir çok Müslüman kardeşlerimiz bir çok ülkelerde zulüm altında inlemektedirler. İslâm da «Bütün Müslümanlar kardeşler» Binaenaleyh onların üzerinde olan zulüm bizedir ve o zulmü ancak biz kaldıracacağız. **Anayasamız Kur'an'dır.** Kuvvetimizi Kur'an'dan alıyoruz. Müslüman gençliği olarak inancımızdan hiç bir surette ayrılmamız gerekir. Bunun için de gençler en kuvvetli bir faktör sayılır. Bu sebeple de kendi varlıklarından hiç bir suretle ayrılmamalıdır.

En büyük tehlike olan Siyonizm, Materyalizm, Komünizm, gençleri kendi benliklerinden uzaklaştırmak hedefini güdüyorlar. Fakat şimdi bu vaziyeti gördükten sonra inanıyorum ki; Müslüman gençler kendi benliklerine kendi imanına, kendi kitabına ve kendi âkidelerine bağlı bulunuyorlar. Bunu söylemek için İslâm gençleri arasındaki bütün sınırları ortadan kaldırmalıyız; elele verip, çalışmalıyız! Bugün mukaddesatımız ecnebi ülkelerin ayakları altındadır. Bir misâl: Kudüs ve Filistin Siyonizm hakimiyeti altındadır.

İmkânları ve ihtimalleri de var. Hacılar Mekke'ye gidecekleri yere Kudüs'e gidip orayı kurtarmaktadırlar.

Kudüs'te dünyanın ve âhiretin saadeti bulunmaktadır. Buranın da kurtarılması gerekir. İslâmiyet dünya ve âhiret dinidir. Bunu iyice anlamamız gerekir. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde «Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, yarın ölecekmiş gibi âhiret için çalışınız» buyuruyor. İslâm düşmanları Emperyalistler İslâmî baltalamak için bu din gericidir. Bu din hürriyetle bağdaşamaz diye propaganda yapmaktadırlar. Halbuki İslâmiyet, hürriyetin içtimalî adaletin, insanlığın, herşeyin dinidir. Görevimiz İslâmî yükseltmek ve İslâmiyetin gerçek bir din olduğunu insan saadetinin içinde bulunduğunu her yerde ispat etmektedir. Türkiye, İran, Libya, Pakistan Müslümandır. O halde bütün bu Müslüman kitlesi bir iş birliği bir güç birliği yapmak mecburiyetindedir. İslâmiyette biliyorsunuz; ferdin saygılı olması gerekiyor. Çünkü biz kendi benliklerimizden kendi varlıklarımızdan uzaklaştığımız zaman en mukaddes şeyimizi esasen kaybetmiş sayılırız. Herşeyden evvel mukallit olmamız gerekir. Çünkü bizdeki olan medeniyet bizim için kat'îdir. Taklit edecek olursak kendi varlığımızı kaybetmiş olacağız. Halbuki bizdeki olan bu varlık bize yeter, artar bile. Fakat bunun mânâsı kapalı olmamız demek değildir. Faydalı olacak şeyi kendimize alırız. Faydasını görmeyeceğimiz şeyleri reddederiz.

Diğerlerinin fikirlerinden istifade etmemiz için herşeyden evvel kendimiz serbest olmalıyız. Fikrimiz hür, şahsımız hür, velhasıl her hususta hür olmamız lâzımdır. Madem ki biz kendi fikrimizin en üstün olduğunu kabul ediyoruz, binaenaleyh bu kuvvetle dışardan gelecek herhangi bir yanlış fikrin karşısına durur ve onu reddederiz. Müslüman gençliği bu savaşın enerjisi ve Allah'ın askerleridir; babalarımız ve dedelerimizin cihat ettikleri gibi biz de cihad edeceğiz. Bugün insanlığın bulunduğu çıkmaz yola vardıkten sonra ve bizdeki çözümlerin bulunmasına inandığımız için bu çözümleri ortaya atıp ve insanlığın kurtarılması bize düşen bir vazifedir. Bunu sağlamak için İslâm Gençleri arasındaki bütün sınırları ortadan kaldırmalıyız, elele verip çalışmalıyız.

Acaba bugün Emperyalizmin yapmış olduğu sömürme hareketi Hıristiyanlıktan mı doğmaktadır. Yoksa Emperyalizmin menfaati için midir. Bugün Hıristiyanlık Allah'ın emrettiği gibi değildir. Tahrir edilmiş ve Emperyalizmin emrine verilmiştir. Hıristiyanlık hiç bir zaman ırk ayırımı yapmaz. Ama bugün Afrika da veya Amerika da Hıristiyan olmalarına rağmen ırk ayırımı var.

İslâm yayıldığıında hiç kimseye zulüm etmemiş hiç kimseyi sömürmemiş, hiçbir kimseye hor bakmamıştır. İslâmiyette insanların hepsi kardeşlerdir. Hepsisi İslâmiyette birleşmiştir. İhtilâlden sonra Libya'da üçüncü devlet nazariyesini ileri sürdük. Bu üçüncü nazariye hattizatında reform

bir nazariye olması gerekiyor.

Esasen Kapitalizm ve Komünizm birer nazariyedir. Bunlar iflâs etmek teler. Bir din tarafından da ortaya atılmamışlardır. İşte İslâm bunların dışında onlar tarafından üçüncü bir dünya nizamı kabul ediliyor. Bu nizamın aslı Kur'an'dadır.

Bu nazariyeyi biz de ortaya atmadık. Bu kitabımızı Kur'an'da, an'anelerimizde ve tarihimizde bulunuyor. Binâenaleyh İslâmiyetin yücelmesine de yöneliyor. İslâmiyet olan bu nazariyeyi bütün gençler ele almalı onu yüceltmelidir. Eksik olan kısımlarını zamanın şartlarına göre cevap verecek duruma getirmelidirler.

Size takdim ediyorum: İslâm en sonunda muzaffer olacaktır. Fakat bu zafer ne zaman tahakkuk eder; Müslüman Türkiye ile Müslüman Araplar birbiriyle birleştiğinde ve elele verdiği muzafferiyet ulaşır. Burada bulunduğum sırada söz verip yemin etmeliyiz. Dünyaya Müslüman Gençler olarak liderlik yapacağız ve bu dünyayı bunalımdan kurtaracağız. Biz ihtilâlden sonra kendi aramızda yemin ettik. Bütün İslâm Devletleriyle tabii bir pakt halindeyiz. Bizim varlığımız onların varlıkları, onların varlığı da bizim varlığımızdır. Hiç bir sınır aramızda olmayacak, ikilik olmayacak, birlik olacaktır.

Biz gençlik olarak bunca yıldır İslâmiyet'e Emperyalizm tarafından hücum edildiğini gördük. Gayemiz ve hedefimiz bunları ortadan kaldırmak ve onlara ait olan anayasalarımızı uygulamamak ve yolumuzu aydınlatmaktır.

Libya'da olan parolamız şu âyeti kerime'dir. Ancak İslâmiyet'e Kur'an'a bağlı bulunduğumuz sürece milletlerin seviyesini yükselteceğiz ve sıkıntılardan kurtulacağız..»

Bugün gördüğümüz bütün kötülükler intihar vak'aları, cinayetler Emperyalizm hareketleri ve tahakküm, hepsinin sebebi bizlerin İslâmiyetten uzaklaşmamızdan dolayıdır. Dolayısıyla İslâmiyet'e ve birbirimize bağlı kaldığımız sürece bütün bunları bertaraf edeceğimize inanıyorum.

İnanmanız gerekiyor ki, Libya'da sizin gibi kardeşleriniz vardır. Kendilerini İslâma ve insanlığa vakfetmişlerdir ve sizinle beraber bulunuyorlar, hudutsuz olarak sizleri desteklemektedirler.

Türk Milletinin başına ne geliyorsa bizim başımıza gelmiş demektir. Bir tek Müslümanın bile saadeti veya hürriyeti yoksa bizim saadetimiz ve hürriyetimiz olması hiç bir şey ifade etmez. Yalnız bu sorumluluk Müslümanlara has değil, bütün insanlığa hasdır. Yani nerede hürriyetsiz kalmış, mazlum olmuş, hakkı elinden alınmış bir zümre varsa biz dâima onların yanındayız. Bu kürsüden bütün Müslüman Gençlere ilân ediyorum: Birleşin. Bu savaşın askeri olacaksınız ve bu savaşı sürdüreceğiz. İkinci bir çağırım; yine Müslüman Türk Gençlerimize; ister Türkiye'de olsun is-

ter bütün Arap ülkelerinde olsun Kudüs'ün kurtarılması Filistin'in kurtarılmasıdır.

Bundan sonra hepimiz bir ağızdan Yaşasın İslâm diyeceğiz. İslâm için cihad edeceğiz. İnsanların kurtarılması için biz onlara yardım edeceğiz.

Biz Allah'ın askerleriyiz. Hürriyetin askerleriyiz, mazlumlarla birlikteyiz. Hürriyetler uğruna savaşanlarla birlikteyiz. Yaşasın Müslüman Türk Milleti.

Yaşasın Gençler, yaşasın gençlerin sesi Türk Gençleri. Yaşasın Müslüman kardeşliği. Kardeşlerim sizden çok memnun oldum. Bilhassa sizdeki gördüğüm bu imandan büyük haz duydum ve sizden öyle bir kuvvet aldım ki asla unutmayacağım.

Sizin gibi şurlu, canlı, imanlı, milliyetçi gençlik istiyorum. İslâmiyette uzak yerler mevzu bahis değil İslâm kalplerdedir. Müslüman Türk Milleti de Libya'da olan Müslümanların kardeşidir. Moritanya Müslümanları da Pakistan'daki de, en uzak yerdeki müslümanlar da kardeşlerdir. Aramızda en ufak bir topluluk farkı mevzu bahis değildir. Hepinize başarılar dilerim. Davanızda daha kuvvetli olmanız, daha fazla çalışmanız lâzımdır. İlimin yükselmesine çalışınız. Albay M. Kaddafi'nin de saygılarını sunuyorum.

İnşâlah sizinle görüşmek niyetindedir. Allah'ın selâmı üzerine olsun.

Callud'un konuşması sık sık tezahüratlarla kesilmiştir. Ve talebelerin büyük sevgi gösterileriyle sohbet sona ermiştir.

DENETLEMELER

M.T.T.B. GENEL MUHASİBİ ŞUBELERİ DENETLEDİ

Genel Muhasibimiz Rüştü Ecevit, on günlük bir seyahatla Doğudaki bazı şubelerimizi denetledi. Konya'dan gezisine başlayarak sırası ile Adana, Adıyaman, Malatya, Maden, Elâzığ, Erzurum, Erzincan Temsilciliklerini denetleyerek tekrar Adıyaman'a dönmüş şubenin açılış törenine iştirak ederek 17 Kasım 1974 Pazar günü İstanbul'a dönmüştür.

Gittiği şubelerde tüzüğümüzün son şekline göre şube çalışmalarının nasıl olacağı hakkında bilgi vermiş, çalışmalarını mahallinde görmüş, ihtiyaç ve problemleri hakkında bilgi almış ve sohbet toplantıları yapılmıştır.

Gezinin çok faydalı olduğu bildirilmiştir.

GENEL MUHASİBİMİZ DOĞU TEMSİLCİLİKLERİNİ DENETLEDİ

3 Mart Pazartesi günü yola çıkan Genel Muhasibimiz Rüştü Ecevit ve Genel Yönetim Kurulu Üyemiz Sami Şener; Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elâzığ, Maden, Diyarbakır, Erzincan ve Erzurum Temsilciliklerini gezerek 11 Mart Salı akşamı Genel Merkeze dönmüşlerdir.

Nevşehir Temsilciliği Başkanı Muammer Turan'la birlikte Vali Muavini ve Belediye Başkanı Yardımcılarını ziyaret eden Genel Muh. Rüştü Ecevit ve Sami Şener, Birlik binasında sohbet toplantısı yapmışlar, ayrıca Kültür Derneğini de ziyaret etmişlerdir.

Kayseri'de temsilciliğin yeniden açılma faaliyetlerini yerinde görmüş ve Malatya, Elâzığ, Maden ve Erzincan'da sohbet toplantılarına katılmışlardır. Erzincan'da Sami Şener «Buhranlarımız» mevzuolu bir seminer vermiştir.

Erzurum'a geçen heyet, A. Üniversitesi Rektörü Kemâl Bıyıkoğlu, Erzurum Valisi ve Belediye Başkanlarını da ziyaret etmiş ve sohbet toplantısında bulunmuşlardır.

M.T.T.B. İCRA KONSEYİ BAŞKANI'NIN TEŞKİLATLARI DENETİMİ

Gün geçtikçe çığ gibi büyüyen, memleket sathına büyük bir hızla yayılan, her öğrenim devresindeki genci bayrağı altında toplamayı hedef alan Millî Türk Talebe Birliği'nin teşkilât sayısı birkaç ay gibi kısa bir zaman içerisinde 22'den 56'ya yükselmiştir. Böyle bir teşkilâtın bir kalp gibi atabilmesi, her parçasından aynı sesin yükselbilmesi, sağlam bir bünyenin kurulabilmesi için, kuvvetli bir organizasyonun teessüsü, sıkı bir kontrolün sağlanması esastır.

Bu meyandan olarak, Millî Türk Talebe Birliği Merkez İcra Konseyi Başkanı Kemal Karadeniz, 24 Ocak günü Kuzey ve Doğu bölgesini içine alan bir denetleme gezisine çıkmıştır.

TRABZON :

25.1.1975 Cumartesi günü akşamı Trabzonda, Karadeniz Teknik Üniversitesi Temel Bilimler, yer Bilimleri, Mimar İnşaat Fakülteleri Talebe Dernekleri'nin Kongrelerine katılmıştır. Kongreler, çok sayıda Üniversitelinin ve seçkin bir davetlinin iştirakiyle gayet olgun bir hava içerisinde geçmiştir. Yapılan konuşmalarda M.T.T.B.'e bağlı derneklerin fakültelerde gün geçtikçe kuvvetlendikleri, öğrencileri bünyesinde toplayan tek kuruluşlar haline geldikleri belirtilmiştir.

Eski ve yeni idareci arkadaşlarla yapılan toplantılan M.T.T.B.'nin Trabzon'da yaptığı faaliyetlerin muhasebesi yapılmış bundan sonra yapılacak olanlar gözden geçirilmiştir.

GÜMÜŞHANE:

28 Ocak Cumartesi günü Gümüşhane teşkilâtında yapılan sohbet toplantısında Başkan Ömer Ece, yaptıkları faaliyetleri anlatmıştır. Çalışmalara bütün Orta dereceli okulların iştirak ettiğini, her hafta yapılan seminerlere 150 den fazla gencin iştirak ettiğini söylemiş. Genel Merkezden sık sık konferansçı gelmesini istemiştir.

ERZURUM :

29 Ocak günü Erzurum'da 200'e yakın arkadaşın iştirak ettiği bir toplantı tertip edilmiş, İcra Konseyi Başkanı bir saate yakın konuşma yapmıştır. M.T.T.B.'nin son öğrenci olayları karşısındaki görüşlerini açıklamıştır. Yapılan inceleme sonucu Üniversite de tamamen mukaddesatçı gençlik olmasına rağmen orta öğretimle irtibatın çok zayıf olduğu görülmüş, zaten

hazır olan potansiyelin seri bir organizasyonla değerlendirilmesi istenmiştir.

SİVAS :

30 Ocak günü Sivas'ta Başkan Yakup Sarıçam ve idare heyeti üyesi gençler, yaptıkları açıklamalarda her hafta muntazaman seminerler yaptıklarını anlatmış, kitaplık çalışmaları hakkında bilgi vermiş, halkdan büyük destek gördüklerini belirtmişlerdir.

Şimdiye kadar hiçbir konferansçının gelmediği, bunun şiddetle ihtiyacının duyulduğu belirtilmiştir. Ayrıca Yakup, Sarıçam, birtakım tiyatro hazırlıkları içersinde bulduklarını belirtmiştir.

TOKAT:

30 Ocak Perşembe günü akşamı Tokat'da kalabalık bir öğrenci topluluğu ile birlikte bazı öğretmenlerinde katıldığı bir toplantı tertiplenmiştir. Tokat temsilciliği başkanı Şükrü Karamişe yaptıkları çalışmalar hakkında kısaca açıklamalarda bulunmuştur. Bundan sonra yapmak istedikleri çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. İcra konseyi başkanı Kemal Karadeniz, Tokat teşkilâtının gerçekden takdire şayan çalışmalar yaptığını genel merkezinde bu çalışmalara daha hız katacağını bu meyandan olarak, sık sık konferansçının gönderileceğini, Kapalı Spor salonunda Spor çalışmaları yapabilmeleri için Ankara'da gereken temasların yapılacağını bildirmiştir. Teşkilâtdaki görevli arkadaşlar, yaptıkları konuşmalarda M.T.T.B.'nin Tokat da halkın sevgi ve desteğini kazanmış tek teşkilât olduğunu belirtmiştir. İcra Konseyi Başkanı çok sayıda öğretmenle de yaptığı toplantıda gençlere yardımcı oldukları için kendilerine teşekkür etmiştir.

M.T.T.B. SAKARYA TEŞKİLÂTİ'NİN KURULMASI ÇALIŞMALARININ DENETİMİ

M.T.T.B. Merkez icra konseyi başkanı Kemal Karadeniz Sakarya'ya gitmiş, M.T.T.B. Sakarya Teşkilâtının kuruluşu çalışmalarını yerinde denetlemiş, Sakarya Devlet Mühendislik, Mimarlık Fakültesinin yıllık Kongresine katılmıştır. Ticaret ve sanayi odasının Atatürk, Bulvarındaki toplantı salonunda 150 ye yakın akademili üye arkadaşın katılımıyla başlamıştır. Divan Başkanlığına Kemal Karadeniz getirilmiştir. Divan teşekkülünden sonra başkan ve M.T.T.B. genel yönetim kurulu üyesi Cevat Sarıgül, yaptıkları faaliyetleri anlatmıştır. Yapılan seçim sonucu Yusuf Aydın dernek başkanlığına getirilmiştir.

Dernek kongrenin yapımından sonra Adapazarı orta öğrenim gençliği-

ni de içine alacak ve daha geniş bir şümul kazanacak olan teşkilât şeklindeki kuruluş çalışmalarına geçilmiştir. Halen Milliyetçi öğretmenler Derneği lokalinde faaliyet gösteren Dernek binasının şube şeklinde daha geniş ve müstakil bir yerde faaliyet göstermesi gerektiği, ortaöğrenim gençliği ile sıkı bir irtibatın kurulması ihtiyacı ortaya konulmuştur. Daha sonra yapılan istişare sonucu akademi talebe derneği başkanı Yusuf Aydın'ın aynı zamanda M.T.T.B. Sakarya teşkilâtı başkanlığına getirilmiştir.

Yusuf Aydın'ın başkanlığa getirilmesinden sonra bundan sonra teşkilâtın ne gibi çalışmalar yapacağı anlatılmıştır.

SAKARYA D.M.M.A. de ÇIKMASI MUHTEMEL OLAYLAR YERİNDE İNCELENDİ

M.T.T.B. İcra konseyi Başkanı Kemal Karadeniz, 13.11.1974 günü Sakarya D.M.M.A. de çıkması muhtemel olayları yerinde incelemek üzere Sakaryaya gitmiştir.

Tüm Türkiye Üniversite ve yüksek Okullarda olduğu gibi Sakarya da da solcu militanlar tarafından karışıklık çıkarılmak, akademi boykota sürüklenmek istenmiştir. Bu iş için İstanbul'dan dahi kuvvet getirmeyi plânlamaktadırlar. Akademi de M.T.T.B.'ye bağlı arkadaşlar herhangi bir olaya meydan vermeyecek derecede güçlüdürler. Fakat talebenin de idare nezdinde savunulması gereken bazı istekleri vardır.

Yapılan istişareler neticesinde de haklı isteklerin seri bir şekilde okul idaresine bildirilmesi, herhangi bir fiili hareketin her ne şekilde olursa olsun önüne geçilmesi kararlaştırılmıştır.

M.T.T.B. TRABZON TEŞKİLÂTİ İKİNCİ DEFA DENETLENDİ

İcra Konseyi Başkanı 8.6.1975 pazar günü fakülte ve yurtlardaki durumları incelemek, teşkilât çalışmalarını gözden geçirmek üzere Trabzon'a gitmiştir.

9 haziran pazartesi günü teşkilâtın uzun sokak'taki binasında 100'e yakın arkadaşla bir toplantı yapılmış. Teşkilât içi meselelerle birlikte umumi gençlik meseleleri üzerinde durulmuş. M.T.T.B.'nin bundan sonra yapacağı bazı faaliyetler hakkında malumat verilmiştir.

Yurtlarda kalan arkadaşlar, buralardaki durumları anlatmışlar. Devamlı bir huzursuzluğun mevcut olduğunu, çatışmaların eksik olmadığını belirtmişlerdir. Bu durum karşısında bazı arkadaşların evlere çıktığı söylenmiştir. Kemal Karadeniz yaptığı konuşmadan yurtların önemine değinmiş, Üniversite de hakim güç olarak varlıklarının devam edebilmesi için yurtlardaki çalışmalarının çok iyi olması gerektiğini, her ne suretle olursa olsun yurtlardan ayrılmayıp bütün güçlüklerle göğüs gerilmesi gerektiğini

söylemiştir. Üniversitenin şehre, dolayısıyla birliğe uzak olması hasebiyle yurtlardaki çalışmaların çok daha disiplinli, yaygın olması gerekmektedir.

Müşahadeler gösteriyorki, başlangıca nazaran orta öğretim gençliği ile olan münasebetler çok daha hızlanmış, gelecek yıl için çok daha değişik faaliyetlere hazır duruma gelmiştir.

M.T.T.B. ESKİŞEHİR TEŞKİLÂTININ KURULUŞ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELENDİ

17 Mayıs 1975 cumartesi günü İcra Konseyi başkanı Kemal Karadeniz, M.T.T.B. eski yönetim kurulu üyesi Sadi Kaya ve öğrenci meseleleri Müdürü Recep Anaş'la birlikte M.T.T.B. Eskişehir Teşkilâtının kuruluş çalışmalarının yerinde incelenmesi için Eskişehir'e gitmişlerdir.

Cumartesi akşamı sat 20.00 de Müteşebbis arkadaşlarla birlikte bir toplantı tertip edilmiştir. Toplantıya bütün yüksek öğrenim kurumlarından arkadaşlarla, bazı Ortaöğrenimli arkadaşlar katılmıştır.

Kemal Karadeniz yaptığı konuşmada, Eskişehir gibi büyük bir kentimizde, imanli gençleri bir arada toplayacak bir teşkilâtın kurulmamış olmasının gerçekten bir eksiklik olduğunu üstelik çok sayıda Yüksek Öğrenim kurumunun bulunduğunu daha bir çoklarının da açılmasının düşünüldüğü Eskişehirde bu durumun çok daha ehemmiyet arzettiğini belirtmiştir. Teşkilâtın bir an evvel kurulabilmesi, önümüzdeki öğretim yılı başında faaliyetleri başlayabilmeleri için neler yapmaları gerektiğini nasıl çalışmalarını gerektiğini söylemiştir.

Değişik okullardan çeşitli arkadaşlar yapmış oldukları konuşmalarda okullardaki durumu belirtmişler teşkilâtı kısa zamanda kurabileceklerini, istikbalden ümitli olduklarını belirtmişlerdir.

BOLU TEŞKİLÂTI :

M.T.T.B. icra Konseyi başkanı Kitap Kulübü Başkanı Mürsel Yılmaz ile birlikte Bolu'ya gitmiştir. Burada teşkilâtın tertiplemiş olduğu «Kıbrıs Gecesi» ne katılmıştır. Aralarında Belediye başkanı, garnizon komutanı Cumhuriyet savcısının da bulunduğu gecede icra konseyi başkanı bir konuşma yapmıştır.

M.T.T.B.'nin çalışmaları ve gençlik sorunları ile, Kıbrıs mevzuundaki görüşlerini açıklamıştır.

Geceden sonra teşkilât binasında idareci arkadaşlarla bir toplantı yapılmış. Yapılan açıklamalarda Bolu'nun talebe kesimi bakımından oldukça zengin olduğu. Bu gençlikle yakından ilgilenilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.

Daha sonra gençlere maddi bakımdan destek olan şehrin ileri gelen-

leri ile de bir toplantı yapılmıştır. Teşkilât başkanı İsmail Karakaş faaliyetlerinin halk ve bilhassa gençlik kesiminin teşkilâtı tanıyabilmesi için geceler ve yarışmalar tertipleneceğini söylemiştir.

İZMİR MİLLİ GENÇLİK GEÇESİ'NE KATILAN MERKEZ İCRA KONSEYİ BAŞKANI TEŞKİLÂTI DENETLEDİ

25 Mayıs 1975 günü M.T.T.B. zmir Teşkilâtının tertiplemediği «Milli Gençlik gecesine» katılan İcra Konseyi Başkanı, Basın - Yayın Müdürü Yaşar Karayel ile birlikte Teşkilâtın çalışmalarını denetlemiş ve gereken bilgiyi almıştır. Öğrenci meseleleri Müdürü Recep Anaş ile birlikte gecenin hazırlıkları gözden geçirilmiştir.

Gecenin başarılı bir şekilde bitiminden sonra muhasebesi yapılmış emeği geçen bütün arkadaşlar tebrik edilmiştir.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Teşkilât başkanı ve M.T.T.B. genel yönetim kurulu üyesi Emin Kılavuz bu dönem. Teşkilâtı İzmir halkına ve gençliğe tanıtıcı faaliyetlerde bulduklarını, bunda da muvaffak olduklarını bildirmişlerdir. Tek problemlerinin yer ve bina olduğunu, tuttıkları ilave iki oda ile bunu bir dereceye kadar gidermeye çalıştıklarını belirtti. Kısaca Müdürlük faaliyetlerinden de bahseden Emin kılavuz. Bilhassa eğitim müdürlüğünün çok kesif bir şekilde çalıştığını en büyük başarılarının orta öğrenim gençliğine dönük çalışmalarını olduğunu belirtti.

Emin kılavuz, Üniversiteye dönük çalışmaları daha iyi bir şekilde yapabilmeleri için bazı projeleri olduğunu, bunların başında şehir içinde yurt temini olduğunu, Bornova'daki Üniversite yurtlarında da plânlı çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

İzmir gibi büyük bir kentte teşkilâtın çok daha büyük bir yere ihtiyacı olduğunu belirten İcra Konseyi başkanı derhal daha büyük bir bina tutmak için faaliyete geçmelerini bunun için genel merkezinde imkânların elverdiği ölçüde yardımcı olacağını belirtti.

BÖLÜM VI

HADİSLERE KARŞISINDA M,T.T.B.

- DİĞER BİLDİRİ VE BASIN TOPLANTILARI
- DERNEKLER KANUNU VE M.T.T.B.
- TÜZÜK TÂDİL KONGRELERİ
- UMUMA HÂDİM DERNEKLERDEN SAYILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR
- GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLE MÜNASEBETLER

KIBRIS HAKKINDA

BASIN TOPLANTISI ve BİLDİRİLER

Kıbrıs... Tam üç asır Osmanlı'nın ekmeğın yemiş, Osmanlı'ların olmuş Kıbrıs... Osmanlı'nın çöküşü başladığından itibaren başına gelmedikler kalmayan Kıbrıs İngiltere'nin elinde oyuncak, Rum'ların elinde soyulan ve zorlukla yaşmasını sürdüren Kıbrıs'lı Türkler... Nihayet 1974 Temmuz'u ve darbe arkasından Mehmetçiklerin müdahalesi ve zafer...

Günümüzde zaferler sadece kuvvetle kazanılamamaktadır. Dünya efkâr-ı umumiyesini çeşitli yönlerden oluşturmakla bu haklı zafer perçinleşir. Kaldı ki Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesi tamamen haklı ve anlaşmaların kendisine verdiği bir haktır. Mehmetçik kanını dökmüştür Kıbrıs'ta... Hareket esnasında yüce Türk Milleti birlik ve beraberlik içinde olmuş, kalpler hep aynı şekilde atmıştır. İşte milleti bütünü ile alâkadar eden Kıbrıs hâdisesinde Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin yegâne temsilcisi olan Millî Türk Talebe Birliği de boş duramazdı. Üzerine bir takım mükellefiyetler düşmekteydi. M.T.T.B. üzerine düşen vazifeyi yapmak için hemen faaliyete girerek önce Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'ı, M.T.T.B. Genel Başkanı Abit Özmen bir telgraf çekerek tebrik etti. Telgraf şu şekilde idi :

Kıbrıs'ta kahraman ordumuzun kazandığı son başarı dolayısıyla Millî Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Abit Özmen, Genelkurmay Başkanı Org. Semih Sancar'a çektiği telgrafta şöyle demiştir :

«Tarihi eşsiz zaferlerle dolu Türk Ordusunun, atalarımızın mirası yavru vatan Kıbrıs'ta giriştiği harekâta kazandığı üstün başarı dolayısıyla Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin duymuş olduğu heyecan son haddine ulaşmıştır. Türk Gençliği olarak, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Emperyalist güçlerin milletimiz üzerindeki karanlık emellerini gerçekle-

tiremeyeceklerini, bunun da en büyük teminatının kahraman ordumuz ve manevî değerlerimiz olduğu inancını taşımaktayız.

Türk'ün gücünü dünyaya bir defa daha hatırlattığı son harekât aynı zamanda milletimizin savaşta dahi insanlığın, şefkatin, adaletin koruyucusu ve tatbikçisi olduğunu göstermiştir.

Türk Yüksek Tahsil Gençliği adına şahsınızda Şanlı Ordumuzu tebrik eder, bundan sonra da meşrû haklarımıza uzanacak kirli elleri kırmada girişeceği her harekette, her an ordumuzun yanında olduğunu bildirir, Kıbrıs Şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet dilerim.»

Millî Türk Talebe Birliği
Abit ÖZMEN
Genel Başkanı

Bundan sonra hemen pano ve afiş faaliyetine girişilmiştir. Kıbrıs'a ait bilgilerin yer aldığı pano ve afişler halkın büyük ilgisini çekmiştir. Bu anda peşpeşe basın bildirimleri dağıtılmıştır. Basın bildirisinde Kıbrıs davasının haklılığı ortaya konmuş M.T.T.B. kendisine düşecek bir vazifeye her zaman hazır olduğunu Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin gönüllü olarak Kıbrıs'a gidebileceği anlaşılmıştır. Bildiri şöyledir :

BASIN BİLDİRİSİDİR

İstanbul, 19/7/1974

Büyük Türk Milleti;

Yıllardan beri kanayan yaramız Kıbrıs meselesi son günlerde tekrar vahim bir manzara göstermektedir.

Lozan'dan bu yana devam eden gaflet uykumuzdan her seferinde istifade etmeyi beceren Yunan Palikaryası bugün de yeni bir usûl denemektedir. Enosis idealinin ilk basamağı olarak Ada'daki idareye Yunan subayları el koymuşlardır.

Bu fiili işgal Dünya Umumi Efkarına Rum'ların kendi iç meseleleri şeklinde duyurulmaktadır. Dünyayı yalanlarına inandırmaya çalışan katiller çetesi Eokacı'lar Türk evlerini de aramak ve hakaret etmek cür'etini göstermişlerdir.

Soydaşlarımızın meşru haklarına tecavüz edilmiştir. Millî haysiyetimiz rencide olmuştur.

Hâdisenin cereyan ediş şekli, gelişme seyri ve hedefi gayet açıktır. Bu bir darbe değil, silâhlı işgaldir. Mesele Makarios'un devrilme meselesi değildir. Danışıklı oyun oynanmakta dikkatler başka yerlere çekilmektedir.

Türkiye mevcut şartlar içinde gerekli hukukî ve diplomasi çalışmalarını yapmıştır. Dünya Umumi Efkarı Yunan cellâtlarını kınamaktadır.

Haklılığımız ortadadır. Düşmana verilecek bir karış toprağımız yoktur.

Yeni hukuki yollar aramakla zaman kaybedilmemelidir. Haklı davamızda bütün kuvvetimizi sarfetmekte tereddüt gösterilmemelidir. Yıllardır kanayan yaranın sızısı artık bugün dindirilmelidir.

Beynelmilel tezgâhların oyununa gelmemek için zaman kaybetmemeli, derhal müdahale yapılmalıdır.

Türkiye, Batıdaki tabii sınırlarına ulaştırılmalı, oniki ada ve Batı Trakya, Yeşil Adamızla birlikte alınmalıdır. Türk Gençliği olarak komutanlarımızı Mareşal, Mehmetçiklerimizi gazi görmek istiyoruz. Palikaryalara hakettikleri şamar atılmalı, anladıkları dilden anlatılmalıdır.

Türk Yüksek Tahsil Gençliği sabırsızlık içindedir. Binlerce arkadaşımız temsilciliklerimize müracaat ederek gönüllü yazılmaktadır.

Türk Yüksek Tahsil Gençliği olarak verilecek her türlü vazifeyi ifa etmeye hazırız.

Millî haklarımıza ve millî varlığımıza yönelen her türlü saldırıyı bertaraf edecek güçte ve azimde olduğumuzu duyuruyoruz.

Abit ÖZMEN
Millî Türk Talebe Birliği
Genel Başkanı



Riyaset mensupları basın toplantısı anında görülüyor

Daha sonra yayınlanan bildiri de Kıbrıs hareketimizin haklılığı anlatılmıştır. Bildiri aynen şöyledir :

BASIN BİLDİRİSİ

Kıbrıs'ta millî haklarımıza ve millî haysiyetimize yönelen saldırıları önlemek için, devletler arası antlaşmaların tanıdığı haklara dayanarak, Kahraman Türk Ordusu bir harekâta girmiş bulunmaktadır.

Bu harekât savaş için değil, Kıbrıs'taki soydaşlarımızın vazgeçilmez haklarını korumak ve adada barışın sağlanması için yapılmaktadır.

Türk Hükümeti her türlü barışçı yolları denemiş fakat kahpe Yunan bunlara sırt çevirmiştir. Barışçı yollardan netice çıkmayınca Türk Hükümeti aldığı yerinde ve tarihi bir kararla antlaşmaların verdiği müdahale daha kıpırdanamaz hale getirecektir.

Türk Yüksek Tahsil Gençliği olarak Dünya Gençliğine sesleniyoruz; Türk'ün asil hareketine Yunan'ın yaptığı hareket Dünya'nın gözü önünde cereyan etmiştir. Bu hareketlerin insanlık açısından mutlaka değerlendirilmesi yapılmalı, Yunan'ın yaptığı kahpe hareketi Dünya Gençliğince tel'in edilmelidir. Dünya Gençliğini bu hareketi tel'ine davet ediyoruz.

Kahraman Türk Ordusu Kıbrıs'ta şanlı tarihimize altın sayfalar açmakta, insanlığa unutulmaz dersler vermektedir.

Türk Gençliği yekvücut halinde ordumuzun yanında savaşmaya hazır hakkını kullanmak zorunda kalmıştır.

Türk Ordusu bu tarihi kararın tatbiki için Kıbrıs'ta bulunmaktadır. Türk Ordusu'nun Kıbrıs harekâtı çok başarılı geçmekte ve tarihine yakışır şekilde olmaktadır.

Türk Ordusunun Kıbrıs'a gelişi Adadaki Rum'ları da sevindirmiş bulunmaktadır. Günlerdir yiyecek sıkıntısı çeken Rum'lara yiyecek dağıtımı yapılmaktadır. İnsanlığa örnek bu âsil harekete karşılık kahpe Yunan palikaryaları Türk köylerine baskınlar yapmakta çocuk, kadın ve ihtiyarları hunharca öldürmekte, canavarca cinayetler işlemektedir.

Bunlar Yunan'ın son can çekişmeleridir. Yediği Türk şamarı onu bir zaferlerle dolu tarihine yeni bir zafer ekleyebilmenin heyecanı içindedir. Zafer daima inananların olacaktır.

Abit ÖZMEN
Millî Türk Talebe Birliği
Genel Başkanı

Yayınlanan diğer bir bildiri de şöyle denilmiştir :

BASIN BİLDİRİSİDİR

Tarihinde «Kerim Devlet» unvanını şerefle taşıyan, milletleri, sine-sinde asırlarca adalet ve şefkatle idare eden, muhteşem bir maziyle bu güne kadar gelen bir milletin; himayesinde hayatini devam ettirmiş bir ırk tarafından yeni bir ihanete daha maruz kalması şaşırtıcı değildir.

Türk'ün şan ve şerefle dolu mazisinde düşmanının ihtiyarına, kadınına ve çocuğuna el uzatıcı, tecavüz etme gibi en ufak bir hâdise yoktur. Fakat Rum Milleti aşağılık kompleksiyle marazî bir hasta olduğu için bugün vahşet tarihine bir yenisini daha ekliyor. ve bu barbarlık açıkça ortadayken, barbar deyimini bu mazlum millete sürme zavallığı da gösteren bir zavallı dış basın görülmektedir. Eğer barbar olsaydık, asırlar-

Cenevre Konferansında bize iki yüzlü bir siyaset gösteren İngiltere, tarihî karakterini bir kere daha belli etmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun mirasını paylaşmak, Ortadoğu petrollerini ele geçirmek için Ortadoğu Milletlerini ayaklandıran İngiliz siyasetini biz tarihini bilen bir gençlik olarak unutmamak. Muhteşem imparatorluğumuzun ipini çeken bir devlet olarak da İngiltere'yi hiçbir zaman unutmayacağız.

Son hâdiseler karşısında Türk Devleti artık dünya siyasetinde yerini tesbit etmelidir. Kimin dost, kimin düşman olduğu açıkça görülmektedir. Bizim Ortadoğu'da da söyleyecek sözümüz varır. Tarihî misyonumuz bunu gerektirmektedir. Milletçe bu tarihî hüviyete sahip çıkarak elele, gönül gönüle istikbalin Büyük Türkiye'sine yürümeliyiz. Bizim dünyada insanlık dersi vermektedir.

aynı mukaddeslere inanan gönüldaşlarımızdan başka dostumuz yoktur. Türk Ordusu attığı bu tokat ile Yunan'ın şahsında bütün Emperyalist Dev-

Son Kıbrıs harekâtı ile Türkiye barbar Yunan'a karşı bir kere daha letlere şunu göstermektedir: Biz mazlum milletleri müdafaa eden bir millet olarak varız yaşıyoruz ve yaşacağız.

Yaşasın istikbalin Büyük ve İmanlı Türkiyesi...

ca sinemizde yaşadığımız milletlerden bir eser ortada kalır mıydı?

Bundan sonra M.T.T.B. Basın-Yayın Müdürlüğü Kıbrıs hakkında bir broşür bastırılmış ve hemen dağıtılmıştır. Daha sonra Millî Türk Talebe Birliği 22 Ağustos 1974 de yayınladığı bir bildiriye Kıbrıs'ta cereyan eden son mezalimleri dünya gençlik teşkilâtlarına bildirmiştir. Bu bildiri aynen şöyledir:

MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ'NİN DÜNYA GENÇLİĞİNE ÇAĞRISI

22 Ağustos 1974.

Türk Yüksek Tahsil Gençliği olarak, son günlerde Dünya Efkâr-ı Umumiyesini alâkadar eden Kıbrıs meselesi üzerinde, bir takım hususları açıklamayı faydalı görüyoruz:

Kıbrıs'ta yaşayan Türkler yıllardan beri, Ada'nın sâkinleri olmalarına rağmen hor görülmekte ve sistemli bir şekilde imha edilmektedirler. İlk önce siyasî hakları elinden alınmış, sonradan bunu hukukî bir iktisadî

hürriyetlerinin kısıtlanması takip etmiştir. Asırlardır süren Türk düşmanlığı Ada'da Türk'ün esir muamelesi görmesine; alış-verişinin kısıtlanmasına ve hatta normal tahsilini dahi yapamamasına sebep olmuştur. Sınaf ve ticarî faaliyetleri yasaklanan Türkler, kendi çocuklarına dahi miras bırakamamaktadırlar. Bu durum, sadece Kıbrıs'ta değil, Batı Trakya'da da icra edilmektedir.

Yakın geçmişte, Rum cemaati ile çeşitli antlaşmalar yapılmasına rağmen gerek Makarios, gerekse Grivas guruhu bu antlaşmaların hiçbirine riayet etmemişlerdir. Türkleri toptan imha etmekle kalmayarak halen Türkiye'nin önemli bölgelerini Megalo-İdea adlı millî hedefleri arasında görmüşlerdir.

Türkiye, şimdiye kadar dünya efkâr-ı umumiyesine çeşitli diplomatik yollarla, Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Rum'ların da Kıbrıs'taki akıl almaz zulümlerini duyurdu ve dikkatlerini çekti. Kıbrıs'taki son Yunan-Rum müşterek çalışması, Ada'yı silâh deposu haline getirip, Türkleri Ada'dan tamamen silmek Enosis gayesini güdüyordu. İlk önce Makarios'un aradan çıkarılması lâzımdı. Kıbrıs'taki darbenin arkasından sıra Türklere geliyordu. Türkiye garantör devlet olan İngiltere ile temas kurarak duruma müdahale edilmesini istedi. Aynı zamanda NATO'ya ve Birleşmiş Milletlere durumun ciddiyetini aksettirdi. Fakat hiçbir netice elde edemedi. Bunun üzerine Kıbrıs'a çıkartma yaptı.

Türk Ordusu, silâhlı çatışmaya girmeyen ve teslim olanlar hariç olmak üzere, Türk köylerini saran Rum'ları zararsız hale getirerek Ada'daki Türklerin hürriyetlerini teminat altına aldı. Maksat Ada'daki Rum vahşetine son vermek, şimdiye kadar birçok hakları elinden alınan Türk cemaatinin yapılacak yeni görüşmelerle varlığını kabul ettirmektir. Toplanan ikinci Cenevre Konferansında İngiliz ve Yunan Delegasyonu Ada'daki Türk Ordusunun çekilmesini istiyorlardı. Bu şekilde masabaşı oyalama taktiklerine başvuruldu ve netice sağlanamadı. Türk Ordusu haklarını kuvvetiyle alma durumunda bırakıldı. Çünkü Rum vahşeti ve zulmü kat kat artmıştı. Türk köyleri basılıyor, kadın, çocuk, genç, ihtiyar demeden kurşuna diziliyordu. Böylece ikinci harekât başladı. Türk Ordusu adanın %40'ını eline geçirdi.

Türkler bu harekâta istemiş olsalardı Kıbrıs'ın tamamını eline geçirir, tek canlı kişiyi de sağ bırakmazlardı. Ama tarihinde hiçbir Emperyalist gaye gütmeyen ordumuz Kıbrıs'ta da insanca hareket etti.

Yunanlılar ve Rum'lar Türk'lerin «Barış Harekâtı»nı bir istilâ gibi göstermek gayreti içindedirler. Kıbrıs'ı bir günde Yunanistan'a ilhak edip dünya kamuoyuna bu işi bir oldu-bittiye getirmek isteyen Rum'lar Millî içindir.

Kıbrıs'ın çeşitli yerlerine dağıtık Türk köyleri, Türk Ordusunun kont-

rolunda olmadığı için ırkdaşlarımız silâhsız ve müdafaasızdır. Ada'ya çok sayıda yığınak yapmış Yunan Ordusu masum sivil halkı katletmeye başladı. Nitekim bu mezalimin son örneği bütün dünya gazetelerinin de şahit olduğu büyük bir katliam meydana çıkarıldı.

Magosa'nın Atlılar Köyünde Türk halkı toptan imha edilmiş ve açılan büyük bir çukura cesetleri atılmıştır. Çukurda iki yaşındaki çocuğuna sarılmış annesinin cesedi ayrı bir dehşet vermiştir. Dehşet tablolarının bir diğer örneği Limasol'da, vücudunda kırk kurşun izi olan çocuğun cesedidir. Bütün dünyaya Türklerin kendi soydaşlarını korumak için yaptıkları çıkarma harekâtını «Barbarlık» olarak vasıflandıran Yunanlılar, elli sene evvel işgal ettikleri Anadolu'dan, Türk İstiklâl Savaşıyla sürülürken kadın, çocuk demeden yaptıkları cinayetlerin, vahşetlerin, barbarlığın aynı bu sefer de Kıbrıs'ta yapmışlardır. Bizzat kendileri Türklerle savaşamayız dedikleri halde Kıbrıs'ta sivil halkı katletmektedirler. Bu hareketle, letlerarası antlaşmaları âlenen ihlâl etmiş ve Ada'daki Türk mevcudiyetini hiçe saymışlardır.

Türk askeri Kıbrıs'a antlaşmaların kendine verdiği selâhiyete dayanarak çıkmıştır. Bu çıkışın gayesi de Ada'nın hukukî statüsünü korumak güçlerinin çocuk ve kadınlara yetebileceğini göstermişlerdir. Canilik ve vahşilik işte budur. Acize, ihtiyara, çocuğa, kadına el uzatmak mertlik değil alçaklıktır. Aynı vahşi millet bu sefer de cinayetlerine bir büyük elçiyi eklemişlerdir.

Türk Gençliği'nin temsilcisi Millî Türk Talebe Birliği bütün dünya gençliğine, Kıbrıs'ta Rum'lar tarafından girilen insanlık dışı taarruz ve tecavüzleri tel'in etmeye, insanlık onuruna yarışır bir düzeni kurma çabasında olan Türk Hükümetini desteklemeye, Hak'kın ve haklının yanında olmaya davet eder.

Abid ÖZMEN
Millî Türk Talebe Birliği
Genel Başkanı

Daha sonra M.T.T.B. Hükûmete müracaat ederek; Kıbrıs davamızın haklılığını bütün dünya devletlerine yerinde duyurmak ve Rum'ların yaptığı vahşice katliamları anlatmak maksadıyla Türk Yüksek Tahsil Gençliği adına bir heyet gönderilebileceğini beyan etmişse de hükümetten gerekli izin alınamamıştır.

— SON ÖĞRENCİ HÂDİSELERİ ve M.T.T.B. : —

Geçmiş hâdiselerin daha güzel aydınlığa kavuşabilmesi için Türkiye'nin yeri itibarıyla taşıdığı önemi göz önüne almamız gerekecektir. Türkiye tarihin her devrinde kıtalar arasında, ilim alanında olsun, hakimiyet alanında olsun bir köprü vazifesi görmüş ve bir kilit noktası olmuştur. Her ne kadar bugün kıtalar arasındaki mesafeler teknolojik araçlarla kaldırılmış gibi gözükse de bugün TÜRKİYE hâlâ eski önemini devam ettirmektedir.

Türkiye Müslüman Türk Hâkimiyetine gireliberi Türk Milletinin düşmanları kat kat çoğaldı ve her zaman zayıf anı kollandı. Kuvvetli olduğu zamanlar düşman sinsî sinsî çalıştı. Zayıfladığı anda düşman olanca çirkefliğiyle çehresini gösterdi. Osmanlı İmparatorluğunun duraklama ve nihayet gerilemesiyle bu düşman olunca çirkefliğiyle ortaya çıkmağa başladı. Bazen büyük hezimetlere uğratıldı ama yok olmadı. Nihayet bilinen sona gelindi. Ardında hayat-memat mücadelesi ve zafer... 1923 Türkiye Cumhuriyeti 1951 çok partili devre 1958 talebe hareketleri...

1958'deki talebe hareketleri, bu tarihten sonraki her hâdiseye ile biraz daha izaha erişiyor. Ama bu tarihte henüz bu hareketlerin izahı gayri mümkün. Fakat bilinen bir şey vardır, bu tarihte Muhalefette bulunan partinin iktidar ihtirası bu partiyi çatlatacak seviyeye geliyor. Bu tarihlerde muhalefetteki bu parti seçimle iktidar yolunun kapandığına kanaat getirdiğinden iktidar kendisine verilmek üzere yetkili meclislerden ihtilâl yapılması istiyor. Tabii bu isteği red cevabıyla geri çevriliyor. Yabancı merkezlerin dümen suyunda yürüyen bu partiyi en çok kızdıran şey memleketteki dinî serbestlik ve İslâmî gelişmelerdir. Bunun neticesinde bir takım talebeleri kıskırtarak, kendi emellerine ulaşmanın yolunu çizmeye çalışıyor. 1960 da her türlü eksiklikler bütünleşerek muhalefet partisinin isteği istikametinde bir ihtilâl yapılıyor.

1960 ihtilâlinde sonra her nekadâr görünüşte bir hareketlenme oluyorsa da, memleket için için kaynamağa başlıyor. Rivayet edilen bir hâdise bu kaynamayı veya hazırlığı ispat edecek niteliktedir. 1963 yılında İstanbul'da Spor Sergi Sarayında oynayan ve hasılât rekorları kıran «Rus Sirki»nden temin edilen paraların bütünü, memleketteki, sol ve komünist eğilimli kişilere dağıtılmıştır. Bu olay, hâdisesiz geçen yılların hazırlık yılları olduğunun delilidir.

1965 yılında başlayan kıpırdanmalar 1968 de yıldırım hızıyla yayılmaya başladı. Bu yılda, Güney Amerika ülkelerinden, Fransa'dan İngiltere'ye, İtalya'dan Türkiye'ye kadar yayılan bu hareketlerin nereden idare edildiğini söylemek bile zaid olur. Bütün bunlar Komünizmin dünya üzerinde bir operasyonu idi. 1968 de diğer bazı ülkelerde bu hareketler tutunamazken TÜRKİYE'de ise adetâ demir atmıştı. Türkiye'nin üç yanılla komünist ülkelerle komşu olması da hâdiselerin sürekliliğinde faal rol oynamakta idi.

1969 yılı grevler ve boykotlar yılı olmuştu. 1970 yılına geldiği zaman bu hareketler gerillacılığın bir çok safhalarını geride bırakmış, son safhadan bir önceki safhaya gelmişti. Bu safhaya gelinceye kadar, Mukaddesatçı Müslüman Türk Gençliği onların karşısına kal'a gibi dikiliyor. Fakat devrin idaresi, ister gaflet ister ihanet nitelendirin; kızıl eşkiyalara karşı durma yerine Mukaddesatçı Türk Gençliğine karşı durdu. Bu söylediğimizi bir misâl olması bakımından M.T.T.B.'nin mâruz kaldığı bir hâdiseyi hatırlatalım. Kızıl eşkiyalar, banka soyup, insan kaçırıp, insan öldürürken M.T.T.B.'de arama yapıyor ve su şişeleri devrin içişleri Bakanından «Molotof Kokteyli» olarak basına aksettiriliyor.

1971 yılına girildiği zaman memlekette bir terör havası etmekte herkes kuşku ve endişe içinde. Tam bu sırada (12 Mart 1971) ordunun muhtırasıyla hükümete müdahale ediliyor ve Sıkıyönetim ilân ediliyor. Ordunun nezaretinde bir kaç hükümet kuruluyor fakat devrelerde bir ıslâhat kaymaktan öte mevcut hareketleri önlemekten veyahutta bir anlık dondurmaktan öteye geçemiyor.

Türkiye'de 1960 ihtilâli ile birlikte su yüzüne çıkan sol hareketler 12 Mart'ta bir «düzen değişikliği»ni yapabilecek seviyeye gelmişti. Memleketimizde batılı mânâda demokratik vasatın hazırlanmasından bu yana, batılı kültürün mutavassıfça tatbikâtı, değişik bir neslin yetişmesini hazırladı.

Asırlarca İslâm Medeniyetinin mensubu olarak kültürünü bu maya ile yoğuran bu toprağın insanları, inançlarını yaşamaktan ve bunun müdafaasını yapmaktan menedildiler. Bu durum, yetiştiği kültür muhitinin dışında bir dünya görüşünü seçerek şaşırılmış münevverin kendi insanını anlıyamasının neticesi olmuştur.

Devamlı her görülen bir fikrin mensupları elbetteki normal çalışma-

larını yapamıyacak; gençliğe yürüyeceği hedefleri göstermekte tesirli olamıyacaktı.

Türkiye'de bomboş yetişen gençlik, zararlı fikir rüzgârlarına açık bırakılarak kısa zamanda doğmatik fikirlerle dolduruldu. Bu doldurma işinde, memleketin iktisadî mahrumiyetler içinde olmasının rolü büyüktü.

Aslında hâdiseler, mevcut sistemin genç insanı tatmin edememesi ve normal gelişmesinin önüne set çekmesiyle alâkalıydı. Genç adam, muayyen kalıplar içerisinde hareket etmeye mecbur edilmişti. Kendisine takdim edileni sevmeye, bunun dışındakileri sevmemeye mecburdu. Böylesine kısır bir zihniyet insanı tahammülden alıkoyuyordu.

Türkiye'deki talebe hâdiseleri aslında verilemeyen bir hayat görüşünün dışarıdan ithal edilmesinin bedeliydi. Devletin bozuk müesseseler ile veremediği ahlâkî ve hayat görüşü aileler ve küçük büyük muhitleri tarafından verilerek, yabancı fikirlere karşı memleket içinde manen bir cephenin teşkili mümkün olabilmisti. İşte ne oldu ise bu iki neslin kuvvet bulmasından sonra oldu.

Sos materyalizme dayalı Marksist Komünist zihniyeti; inanç sahipleri ise inandıkları hayat görüşünü müdafaa ediyorlardı. Sol'un belli bir zaman sonra hareketini fikirden fiiliyata geçirmesiyle başlayan sokak ve tedhiş hareketleri Türkiye'de yeni bir devrin başladığını ihtar ediyordu. Türkiye artık patlama noktasına gelmişti.

Büyük imparatorluk nizamından sonra gelen batılı devlet ve hayat anlayışı, ne dışardan beslenenlerin ne de bu milletin öz nesilleri tarafından benimseniyordu. Kapitalizmin sömürücü zihniyeti kültür, iktisat ve ahlâk sahalarında yıkıcı tesirler yapıyordu. Böylece başlayan şiddet hareketleri 1974-1975 ders yılında hâdiselerle devam etti.

Hâdiseler... Dün, bugün, yarın yine hâdiseler... Boykot, işgal, adam kaçırma, adam öldürme, barut kokusu, kurşun sesleri, banka soyma ve rahat okula gidememe... Aile evde, hoca kürsüde huzursuz. Başlaması kolay, bitimi acı ve zor. Yok, ne fikir, ne düşünce, ne haya, ne iman hiç birşey yok. Düşünmek istemeyen bir nesil ve en sonunda ölüm...

İzmir... İlk ölüm haberinin geldiği kent. Bu kurban çilekeş milletin ne ilk ne de son kurbanı. Annesi, babası ve bütün insanların kalbinde duyduğu acı, ölüm acısı. İlme kapılarını —imana kapatmış gibi— kapatan canilerin vahşeti sonucu ölen biri daha. Beynelmilel güçlerin Türkiye sözcülüğünü yapan.....lar. Hâdiseleri başlatmak için her yerde muhatap arıyorlar. Kendilerine de muhatap buluyorlar tabii.

İstanbul'da Üniversitenin kapısını kapatıp 1968'lerin denenen taktiklerinin değişik bir provasını yaptılar. Yine içerde silâh sesleri... Sonra Üniversite girişindeki camların yere indirilişi, bayrağın yakılışı, albayın tartaklanması ve ardından gazetelerde iki gurubun birbirine attığı taşlar (!)

sonunda kırıldı haberi. Basın ve ayrı bir yansıtış... İkinci işgal ve aynı teraneler.

Türkiye'nin her tarafında verilen emre uyularak çıkartılmaya çalışılan kargaşalıklar ve arkasından ilimsizlik, karaborsa, enflasyon ve yıkılan Türkiye...

Bugün; başta İstanbul, İzmir, Ankara, Erzurum, Eskişehir v.b. gibi yerlerde başlatılan boykotlar devlete milyonlara mal olmuştur.

Yeni ders yılında hâdiseler her zaman olacağı gibi öğrencilerin insum istekleriyle ortaya çıktı. Aslında bu tüm hareketlerle öğrencileri de yanlarına alarak anarşinin başlatılması için kamu oyunu oluşturmak, yeni militanlar koparmakta ve olayların akışını 12 Mart evveline çevirmekte.

Böylece başlayan hâdiseler ilk olarak Yıldız'da meydana geldi ve tahrik neticesi meydana gelen 2 gurup arasındaki kavgada Şahin Aydın adında bir kişi öldü. Kendilerine devrimci adını veren bir avuç kızıl istismar için cenazeyi kaçırdı ve İstanbul Üniversitesini işgal ederek 1968 lerin deneme taklitlerinin değişik provasını yaptılar. İçerde silâh attılar, sonra üniversite girişindeki camları kırdılar. Bayrağı yaktılar ve bir albayı tartakladılar. Bütün bunların karşısında akisleri çok değişik ve yanlış bir yansıtışla verdi. Bunun üzerine M.T.T.B. Genel Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda olayların gerçek mahiyetini açıklamak, kavga ve gürültülerle fikirlerin kabul edilmeyeceğini anlatmak için bir bildiri yayınlamaya karar aldı ve Genel Sekreter Recep Çığa imzasıyla aşağıdaki basın bildirisi 21 Aralık 1974'de yayınlandı.

BASIN BİLDİRİSİ

Son günlerde iyice sıklaşan talebe hâdiseleri sonunda bir kişi daha öldü. Aslında bu ölüm ne bir başlangıç, ne de son'dur. Sol, Türkiye'de 1960'dan beri başlattığı sokak hareketlerini had bir noktaya getirdi. Şimdiye kadarki görünüşüyle mesele fikir ve ideal meselesi değil; bir sistem değişikliği meselesidir.

Eğitimimiz; imansız ve fikirsiz yetiştirdiği, yabancı ideolojilere açık gençlikle artık övünebilir... Çünkü; iki, üç ve daha fazla guruplaştırılan gençlik, bu toprağın ve bu kültürün insanlarıdır. Ama, dağıtılmış, ayrı kamlara ayrılmıştır.

Türkiye'de rahatça enternasyonal sloganları söyleyenler, bu ülkeyi sahihsiz zannetmesinler... Meseleleri, kalabalıkların anlık heyecanı içinde halletmek isteyenler, ancak, yıkıcı emellerin sahipleri. Şimdiye kadar fikirlerini her vesile ile söylemek imkânı bulan bu haramzadeler artık çizmeyi aşmışlardır.

Millî Türk Talebe Birliği olarak, geçici rüzgârların estirdiği fikirlerin karşısındayız. Türk düşünce hayatı, idare edenlerin yetersizlikleri netice-

sinde Batı'dan ve Doğu'dan ithâl edilen fikirlere sahne oldu. Böylece sol söyleyeceğini söyledi. İş, tatbik edilmesine geldi.

Şimdiye kadar İstanbul Üniversitesi'nde ve İ.D.M.M. Akademisinde cereyan eden hâdiseler tamamen solun geliştirmeye çalıştığı ve talebeyi belli bir noktaya getirmeyi hedef aldığı çıkışlardır. Son Yıldız (İ.D.M.M.A.) hâdisesi eski günlerin dehşetli havasını hatırlatmaktadır. Sol, taktiği icabı, devrim için gerekirse kendi içlerindeki bile öldürmekten çekinmemektedir. Geçtiğimiz seneler bunun misâllerini göstermiştir. (Bat-tal Meheoğlu, Mustafa Kuseyri hâdisesi).

Görüşümüz şudur ki; Türkiye'de halledilmesi gerekli meseleler vardır. Fakat bunlar fikirlerin tartışılması ve meselelerin ortaya konulmasıyla halledilecektir.

Sokaklar ve silâhlar ideallerin vasıtaları değil; ihtilâllerin yıkıcı unsurlarıdır. Kanların üzerinde kurulacak sistemler insanlara saadet değil, felâket getirecektir.

Millî Türk Talebe Birliği, sokaklara dökülmeden meselelerin halledilmesine taraftardır. Fakat sol azgınlığını artıracığı anda tepesine inecek en ağır yumruk da oluruz.

Türk gençliği, önümüzdeki günlerin önemli hâdiselerine hazır olmalıdır. Sol, Türkiye'de 16 Haziran'ları yeniden yaparsa bunun hesabı sorulacaktır.

M.T.T.B. Genel Sekreteri
Recep ÇİĞA

Olaylar bunlarla kalmadı. Okullarda işgal ve boykotlar bütün hızı ile devam ediyor. Öğrenciler kaygılı bir şekilde ya memleketine gidiyor veya boykotun kalkmasını bekliyorlardı. Bu arada da zaman zaman ufak tefek guruplar arasında çatışma çıkıyordu. Bu çatışmaların en önemlilerinden biri de Vatan Mühendislik Yüksek Okulunda cereyan etti ve kör bir kurşunla hiç bir guruba mensup olmayan Kerim Yaman isimli bir genç öldü. Komünistler için bir ölüm ister kendilerinden olsun isterse olmasın istemalarını yapmak çok önemli bir taktiktir. Hatta öyle ki kendi arkadaşlarını daha geçtiğimiz devrelerde öldürdükleri olmuştur. Nitekim bunun da istismarını yapmakta gecikmediler. Cenazeyi daha morgda iken kaçırdılar ve yine merkez binasına getirdiler. Burada okulun kapısını kapayan Komünistler kimseyi dışarıya salmadıkları gibi diğer vilâyetlerinden gelen yoldaşları ve hiç alâkası olmadığı halde işçi temsilcilerini içeriye almadılar ve geceyi orada geçirdiler. Ertesi sabah da düzenledikleri bir merasimle cenazeyi Sirkeci'den vapura getirdiler. Bu arada okulun içine giren yetkililer ve görevlilerin karşılaştığı manzara çok vahim idi. Her tarafın camları kırılmış sağcı kabul ettikleri profesörlerin odalarını tekme ile kırarak daktilo, kitap, hattâ defterleri ve panoları dahi çalmışlar

profesörlere tehdit mektubu bırakmışlardır. İş sadece bu kadarla bitmiyor. İstanbul Üniversitesi Rektörü tarafından bizzat üniversite lokantası açtırılıyor ve anarşistlerin bedava yemek yemesi sağlanıyor. Anarşistler bu yemeklerin karşılığında ileride silâh almalarına yarayacak olan külli-yetli bir para topluyorlardı, yemek yiyenlerden.

Olayın böyle çirkin ve yüz karası bir seyir takip ettiğini gören M.T.T.B. boş duramazdı ve hemen bir basın toplantısı yapıldı. Basın toplantısında (29/1/1975) Genel Başkan Abid Özmen şunları söylüyordu :

AZİZ TÜRK MİLLETİ

Güzel yurdumuz anarşinin içine hergün biraz daha yuvarlanmaktadır. Masum istekler kisvesine bürünerek başlayan hareketler gittikçe çirkinleşmektedir. Toplu kavgalar adam öldürmeler önlenemez hale gelmektedir. 1968'de dünyayı kan ve barut yangınına döndüren Marksist-Leninist tezgâhlar, o günkü oyunları tekrar sahnelemektedir.

Bu anarşik hâdiselerin kışkırtıcıları; Türkiye'de millî birliği bozmak Marksist-Leninist rejimi getirmek heveslileridir.

Mesele, masum talebe istekleri değildir. Anarji ve ihtilalle düzen değiştirmek isteyenlerin yaptıkları hazırlık çalışmalarıdır.

Türkiye'de anarşiden menfaat üman bedbaht çevreler vardır. Türkiye'de anarşiye pirim verem şahıs ve guruplar vardır. Siyasiler vardır. Rektör ve öğretim üyeleri vardır.

Bu olaylar, Marksist-Leninistler ile sömürülerini sürdürmek isteyen menfaatçi çevrelerin tertipledikleri ve bazı politikacıların kışkırtıkları oyunlardır.

Büyük Türk Milleti,

Türk Gençliğinin yegâne temsilcisi Millî Türk Talebe Birliği olarak şunu deriz ki :

Devletin muhtar bir kuruluşu olan üniversitenin işgal edilmesine müsaade etmek ve üniversiteyi işgal etmek suç değildir? Daha da ileri gidip üniversitenin kaloriferlerini sabaha kadar yakmak, üniversitenin lokantasını şölen sofrası yapmak, kapı, pencereleri kırmak, kitapları, daktilo makinalarını v.s. yi anahtarlığa varıncaya kadar yağma etmek, öğretim üyelerinin odalarını talan edip, tehdit mektupları bırakmak suç değil midir? Bunlar devletin varlığını hedef alan suçlar değil midir?

Bütün vazifeliler el birliği ile bu çirkin hâdiselerin önüne geçmeli, anarşist solun tahriklerine artık son verilmelidir.

Üniversiteleri kanunsuzca işgal eden, bina ve eşyaları tahrip etmekten çekinmeyenlere karşı, üniversite sorumluları, emniyet yetkilileri ve adliye gerekli vazifesini yapmalıdır.

Üniversitedeki hukuk dışı davranışlar, üniversite lokantasını tahsis

ve kaloriferleri yakarak destekleyenler hakkında bizzat üniversite sorumluları ve öğretim üyeleri tarafından gerekli araştırma ve işlem yapılmalıdır.

Siyasiler, birtakım hesapları uğruna gençleri tahrik etmekten vazgeçmelidirler.

Yeni fesat hamlelerine hazırlandıkları muhakkak ve cemiyetleri son derece zayıf olan sol temayül sahiplerini pusularından zorla çıkartmak ve adeta onlara uyuşuklukları içinde bir nevi canlılık verircesine girilen hesapsız ve düzensiz hamleler hedefini sıhhatle kollayıcı, dostunu ve düşmanını gayet iyi tanıyıcı gerçek Türk Gençliğine mal edilemez.

Artık bütün anarşistler akıllarını başlarına almalı ve bu kritik dönemde silâhlı davranışlardan şiddetle kaçınılmalıdır. Bugün her zamankinden daha fazla millî birlik ve beraberliğe ihtiyaç vardır. Yunan Gençliği Türkiye aleyhinde mitingler yaparken üniversitelerimizin, kavgalara sahne olması son derece utanç verecek bir hâdisedir.

Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin ve milletin gönlünde olan Millî Türk Talebe Birliği yaklaşan tehlikeye karşı, herkesi bütün milletimizi Türk Gençliğini uyarmakta, iş kendisine düşünce de vazifesini müdrik olarak ne yapması gerektiğini gayet iyi takdir etmektedir.

Olay sadece bildiri dağıtmak veya basın toplantısı yapmakla hallolacak bir şekildi. Bilhassa görevlilerden ve yetkililerden hesap sorulmalıydı ve gerekli malûmatlar birde onların ağızlarından alınmalıydı.

Bu nedenle Genel Muhasibimiz Rüştü Ecevit'in başkanlığında bir heyet İstanbul Üniversitesi Rektörünü ziyaret ederek bu olaylar ve yeniden başlatılmak istenen boykot hakkında bilgi alırlar. Rektör Sayın Halûk Alp; işgal ve yağma hareketi ile ilgili olarak kendilerinin hata ve eksikleri olduğunu, ancak emniyet kuvvetlerinin de vazifesini tam yapmadığını söyledi. Genel Muhasibimizin talebe arkadaşların çok huzursuz olduğunu, artık derslerine devam etmesi ve boykot için gerekli tedbirlerin alınmasını istemesi üzerine Rektör Sayın Halûk Alp'in bununla yakından ilgilendiklerini, üzerinde titizlikle durulacağını ifade ettiler.

Aynı heyet aynı gün İstanbul Valisi N. Kemal Şentürk'ü de ziyaret ederek bilgi aldılar. Sayın Şentürk, yağma hareketinde emniyetin hataları olmasına rağmen üniversite yetkililerinin kararlarını güç gönderdiklerini ve hatanın büyük kısmının üniversite yetkililerine ait olduğunu söyledi. Bundan sonraki hâdiseler meydan bırakmayacak şekilde çalışma yaptıklarını da ekledi. Bu olayda dikkati çeken bir şey de basın ve bilhassa televizyon tarafı bir şekilde olayı gerçek dışı bir şekilde basında ve televizyonda yağmacıların ve kızılaların hareketleri hep masum gibi gösteriliyor ve bilhassa televizyonda uzun uzun cenaze merasimi ve diğer hususlar ele alınıyordu. Bunun üzerine M.T.T.B. Genel Sekreteri Recep

Çığa aşağıdaki basın bildirisini 5 Şubat'ta yayınlamıştı. Basın bildirisi ay-
nen şöyledir :

BASIN BİLDİRİSİ

12 Mart önceki TRT'nin Türk umumî efkârı üzerinde nasıl bir rol icra ettiği hafızalarda hâlâ yaşamaktadır. Milliyetçi talebelere yapılan işken-
celerden tek kelimeyle bahsetmezken Devrimci diye adlandırdığı talebe-
lerin methiyelerini ve propagandasını her an yapmayı bir vazife telâkki
ediyordu. TRT adetâ bir Dev-Genç ajansı durumundaydı ve ihtilâl çağrı-
ları yapıyordu. Bunlardan tek bir misâl olarak Yürütülen Battal
Mehetoğlu hâdisesini verebiliriz. O zaman üç gün onu «Şehit» diye her
ajansında uzun uzun vermiş ve bu ölünün gölgesinde Sıkı Yönetim Mah-
kemelerinde Devleti Yıkıcı Komünist Rejimini getirme suçlarından muhâ-
keme edilenlerin yayın organı gibi vazife görmüştü. TRT'nin bu lekeli
günleri asla unutulamaz!

Bu sene üniversitelerin açılışı ile başlayan anarşik hâdiselerin Ocak
ayındaki kurbanını vesile kılarak TRT, başta televizyon olmak üzere, aşırı
sol'a bol bol istismar imkânı vermiştir. Bu durum bize 12 Mart önceki
TRT'nin çirkin mazisini hatırlatmıştır.

Sol yumrukları sıkılı yığınları televizyonda halka dakikalarca göster-
mek, açıkça Sol'un gövde gösterisini milyonlarca insana takdim etmek-
tir. Bu psikolojik bir baskı vasıtası olmak demektir! Halbuki devletin ilim
müessesesini kanunsuz şekilde işgal eden bu ne oldukları meçhul yığın-
lar, üniversiteni haysiyetini açıkça çiğnemişler, öğretim üyelerinin oda-
larını açmak; kitap, daktilo çalmak; duvarlara komünist ihtilâl çağrıları
ve bölücü sloganlar asmak suretiyle üniversiteyi şehir eşyıklarının ini
haline getirmişlerdir. Ölüm hâdisesinin himayesinde yapılan bu çapulcu-
luğun TRT'nin «ayna gibi» ekranlarında yer alması onun tarafsızlığının
gereği değil miydi? Bunları sempatik bir mazlum göstermenin ardındaki
gerçek yüzleri neden gizlendi?

M.T.T.B.'nin bildiriği ise TRT'de ya hiç verilmemekte veya bildirile-
rin ruhuyla alâkasız hülâsalar yapılarak geçiştirilmektedir. TRT bizim bil-
dirilerimizin ana temellerini gayet ustalıkla tesbit etmekte ve bunlardan
hiç bahsetmemektedir. Bizim görüşlerimizin diğer kuruluşlar gibi aktarı-
lmasından TRT neden çekinmektedir? Hatta çok az bir kitleye mahsus
olan 10-15 kişilik dernek, sendika gibi kuruluşların demec ve bildirilerinden
uzun uzun bahsederken, neden M.T.T.B.'nin basın toplantısından söz
etmez?

TRT Millî Kültürümüzün yayıcısı durumunda olması gerekirken za-
man zaman çok az yer verdiği yayınlar dışında bu vazifeyi yerine getir-

memektedir. Bunları da «Sol» süzgecinden geçirerek... Dil bahsinde uy-
durukça imâl eden bir kanunun yayın organı gibi hareket etmektedir. Bin
yıllık kültürümüzün mirası kelimesi her geçen gün imha ederek yapma-
cık zoraki bir dil koyulmak istenmektedir. Bu milletin nesilleri arasına
uçurumlar koyarak, onu Millî Kültüründen kopartmaya ve ona bir avuç
uydurukçanın uydurduğu dille hitap etmeye TRT'nin hakkı yoktur! Eğlen-
ce programlarının %99'u batıdan ithal edilen şekliyle sunulmakta, millî
oyunlarımız yerine «bale» gösterileri yer almaktadır.

Radyo ve Televizyon, milletimizin her yönü ile kalkınıp «Lokomotif»
durumuna geçmesine vesile olacak yerde maalesef bugün «Vagon»dan
da öte düşmesine gayret göstermektedir.

TRT milleti uyuşturucu döndürücü değil, «MİLLETE DÖNÜK» olmalı-
dır...

Olaylar hızlı bir şekilde gelişirken okulların Şubat tatiline girmesi
ile olaylar da yavaşlamaya yüz tutmuştur. Fakat aslında birinci devrede
hızlı hâdiselerin olduğu göz önüne alınırsa Şubat tatilinden istifade ile
anarşistler eksiklerini gidermek ve yeni oyunlar tezgâhlamak ve yeni
muhataplar bulmak için Şubatı bir hazırlık devresi içinde geçirmek iste-
diler. Bunu daha evvelki tecrübeleriyle bilen M.T.T.B. bir basın bildirisini
kamu oyuna gerçekleri bilmesi ve hazırlıklı olması bakımından Genel
Başkan Asit Özmen'in imzası ile yayınladı. Bildiride Genel Başkan Abit
Özmen şöyle diyordu :

BASIN BİLDİRİSİDİR

Yüce Türk Milletine;

Son günlerin kanlı hâdiseleri artık üniversite muhitlerinde değil yur-
dun çok değişik yerlerinde cereyan etmeğe başladı. Bu ise sol'un anar-
şiyi bütün yurda yayma ve maletme metodlarından biridir.

Sol kendini mazur gösteremez! O mazlum rolüne çıksa da beynelmi-
lel zalim hüviyeti aşikârdır. Zira Marksist literatürü KAN, İHTİLÂL, keli-
meleriyle örülüdür. Metod'u İHTİLÂL olan bir ideoloji tepkiyle karşılaşın-
ca «Demokratik ilkeleri» «Hürriyet» gibi kelimelerin arkasına gizlenemez!
Üniversite koridorlarından, kitaplara, mecmualara kadar «Zaferimiz Kanla
Yazılacaktır!» diye bağırın bir zihniyet «kan dökmeyi» metod kabul eder-
se; kanının dökülmesi karşısında partilerden radyolara kadar yalan kusan
vasıtalarla haykıramaz! Fikirden, düşünceden uzak sadece slogan bora-
zancılığı yapan, bağırın, yumruk sıkan, küfreden bunlardan başka bir şey
yapmaktan da zaten âciz sürüler, halkın yerleşmiş bir takım inaçlarını
tahrik etmiş ve tepkiyle karşılaşmıştır. Bu nasıl ve ne şekilde olmuştur?
Meçhul. Ama bu kargaşalıktan fayda uman bir değil bir kaç merkez var-

dır. Türkiye yaşanmaz, huzursuz bir yer gibi gösterilerek bazı güçleri harekete geçirmek isteyenler vardır! Masum halkı daha evvel de aldattıkları gibi aldatmak isteyenler vardır! Yeni 31 Mart'çılar, Kubilay'çılar vardır! Tarihin hâlâ saklanan bir takım hâdiselerinin gerçek yüzünü bilmek bugüne ışık tutacak ve bize çok şeyler öğretecektir.

Yüce Türk Milleti!

Senin özünde ne Kapitalist sistemin dayandığı «Sömürü» ne de Komünist sistemin dayandığı inkâr, zulüm ve her iksinin de dayandığı «Materiyalizm» var! Sen özünden sistemli bir şekilde kopartılmış ve beyinleri yıkanmış evlâdlarının yalan, dolan, sahtekârlıkla şartlandırılmış zavallı ihanetleriyle karşı karşıyasın. Sen Selçuklu dağılışında bir Osmanlıyı çıkardın. Sen Ankara bozgununda yeniden toparlandın. Sen Birinci Cihan Harbinde bir İstiklâl Mücadelesi verdin. Bütün bunlardaki potansiyelini hâlâ devam eden bitmeyecek ruh kuvvetine inanıyor fakat potansiyelini bilinmeyen, seni nereye götüreceği meçhul insanların eline vermeyi diliyoruz. Uyanık olun, temkinli olun! Heyecanlarınıza ve sizi tahrik etmeye çalışanlara karşı dikkatli davranın.

Selâm mukaddeslerinin bekçisi Yüce Milletim!

24 Nisan İstanbul'un kanlı günlerinden biriydi yine. Sokaklar, şuursuz kalabalıkların çilesini çekiyordu. Taşlar çapulculara oyuncak olmaktan utanır gibiydiler. Tabancalar çekildi, kurşunlar vınladı, masumların kanları akıtıldı. Polis taşlandı, camlar kırıldı. Panzerler canavar düdüklerini vahşilere karşı bütün güçleriyle öttürdüler. İlim, irfan, fazilet, insanlık düşmanları kanla, kinle çıkmışlardı ortaya. Çingene ayısı gibi, yabancı ideolojiler adına debelendiler güzelim İstanbul'un sokaklarında. Bir kez daha seyrettik vahşilerin, insanlara, kâfirlerin mü'minlere saldırısını ve mağlup oluşlarını.

Evet deliler boşanmıştı.

Robotlar ayaklanmıştı.

Satılmışların dramıydı bu. Kızıl patronun içimizdeki köleleri sadakatlerini en açık şekilde ortaya koyuyorlardı.

Geçtiğimiz ay içinde Kızılar, Müslüman Türk ülkemizi Komünizmin cehennemine itmeyi gaye edinen hareketlerini oldukça yoğunlaştırdılar.

Değişmez taktikleri olan «Anarşizm»i sahnelmeye çalıştılar.

24 Nisan Perşembe günü yine böyle bir oyunun oynandığı gün oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Fen Fakültesindeki Kızılar, Teknik Üniversite ve diğer yüksek okullarda boykot yapan arkadaşlarına özenerek, sabahın erken saatlerinde talebeleri Fen Fakültesi konferans salonuna toplayıp yaptıkları forumda iki günlük ihtar boykotu yapma kararı almaya çalışmışlardır. Bunun üzerine derslere girmek isteyen öğren-

cilerle boykotçu Kızılar arasında çatışma başlamıştır. Fakülte salonlarında anfi kapılarında derslere girmek isteyen öğrencilere tabancalarla saldırıan Komünist boykotçular polis gelince kaçıp fakülte karşısındaki Site Öğrenci Yurduna girmişlerdir. Bu kez yurdun pencerelerinden polise otomatik silâhlarla ateş açmaları üzerine olay yerine gelen askerî komandolarla birlikte polis yurdu aramak istemiştir.

Bu arada Site Yurdu müstahdemlerinden beş vakit namazlı Abdi Gönel vurularak öldürülmüştür. Abdi Gönel'i kim vurdu? Bu üzerinde durulacak bir konu. Çünkü Kızılar kendilerinin vurdukları masum Abdi Gönel'i yine kendilerine koz olarak kullandılar. Bir kısım büyük basın da bu olayı hayasızca tahrif edip Gönel'i karşı yurttan atılan kurşunlarla vurulduğunu yazdı.

Bizzat olaydaki kendi müşahedemizi nakl ediyoruz. Abdi Gönel Kızıların iddia ettiği gibi yurdun balkonunda değil birinci katında iç kısımda vurulmuştur. Daha sonra üst kata çıkarılmıştır. Bu konu polisin incelediği kan izlerinden de açığa çıkmıştır.

Yine iddia edildiği gibi karşı yurttan atılan kurşunlarla vurulması mümkün değildir. Çünkü iki yurtlar karşı karşıya simetrik değildir. Bu mesafeden arasında 100 metreyi aşkın mesafe vardır ve yine yurda atılan kurşunun karşı binaya gelebilmesi için kavis yapması gerektiği gibi, düz gelse dahi öldürücü etki yapması mümkün değildir. Nitekim Adli Tıp raporunda da kurşunun yakından atıldığı açıklanmıştır. Yine Gönel'in kanın aktığı iddia edilen ve halka gösterilen çarşafın üstündeki kanın insan kanı olmayıp kedi kanı olduğu açıklanmıştır.

Polis de içeride kesilmiş bir kedinin bulunduğunu açıklamıştır.

Şu halde konu açıktır. Kızıl anarşistler namaz kılmasını hazmedemedikleri Abdi Gönel'i kendileri vurmuştur ve masum ölüyü hayasızca istismar etmiştir.

Daha sonra polis, panzerlerle Site Yurdunun kapılarını kırarak içeri girmiş ve üçyüzü aşkın öğrenciyi tutuklamıştır.

Polisle olan bu çatışmadan sonra etraftan toplanan ve Site Yurdundan kaçan Kızıl Anarşistler Sultanahmet Meydanına doğru yürüyüş yapmak istemişlerdir. Adliye karşısında yine kendilerine engel olmak isteyen polisle çatışan Anarşistler birçok masum esnafın vitrinlerini kırmışlardır. Daha sonra ellerinde taş ve sopalar olduğu halde Divanyolundan Çağaloğluna sarak M.T.T.B. binasına doğru yürümeye koyulan Kızıl Anarşistler polisin gerekli emniyet tedbirlerini almamış olmasından binanın yakınına kadar sokularak ellerindeki taşlarla camları kırmışlardır.

Emniyet Müdürünün beceriksizliği kızıl saldırganlara cesaret vermiştir. Kendisine saldırı öncesi haber verilip böyle bir saldırının olması ihtimaliyle gerekli tedbirlerin alınması istendiği halde polis tarafından hiç

bir tedbir alınmamıştır. Ancak uzaktan taşlama kallesliğini yapabilen kızları Birlik binasında bulunan beş-on mücahit arka sokaklara kadar kovalamıştır. Bu arada çapulcu anarşistlerin attığı bir iki molotof kokteylin-den Birlik binası önünde park eden bir otomobil hasar görmüştür. Kızıl satılmışların bu saldırı teşebbüsü kısa zamanda derslerinde, okullarında olan mücahitler arasında duyulmuş yarım saat içinde Birlik binasına toplanan bini aşkın M.T.T.B.'li genç hâdiseyi sert şekilde tel'in etmiştir.

Toplanan mücahitlere hitaben konuşan Genel Başkan Abid Özmen, M.T.T.B. camiasının bu güne kadar sükûn ve vakâr içinde Müslüman Türk Milletinin selâmeti ve istikbali için hizmet ettiğini, anarşiye âlet olmadığını; yapılan her türlü kızıl tahrik karşısında sağduyu ile hareket edeceğini söylemiştir. Genel Başkan sözlerine devamla «Bu kızıl saldırı teşebbüsleri imanlı, vakur M.T.T.B.'li gençleri anarşiye sokmak için birer oyundur. Bizler bu oyuna gelmeyeceğiz. Fakat yapılan her türlü saldırı teşebbüsü mutlaka gerektiği şekilde cevaplandırılacaktır. Kızıl anarşistlere fırsat vermeyeceğiz. Ulvî dâvamız uğruna gereken her türlü fedakârlığı yapmaya azimliyiz» demiştir. Daha sonra çeşitli konuşmalar yapılmış, bu kallesçe hareketi protesto için bini aşkın mücahit Vilâyet önüne kadar yürümüş, «Bu yürüyüşün, gerekli tedbiri almayan Emniyet yetkililerine, Valiye ve Kızıl Anarşistlere bir ihtar olduğunu belirterek vâkurca birliğe dönerek dağılmışlardır.

Evet budala kızıklar bu basit ve âdi saldırılarıyla sâkin bombanın pimini çekmiş oldular. Mukadesatçı, Milliyetçi M.T.T.B.'li gençlik ve iç ve dış durumları göze alarak sükûnetini bu güne kadar korumuştur. Bu günden sonra da koruyacaktır. Fakat satılmış Komünistler şımarıklığa devam eder, çapulculuklarını sürdürürlerse pencereleri değil kapıları parçalanacaktır.

Daha sonra başta Vali olmak üzere yetkililerle bu olay üzerine görülmüş ve eğer böyle bir olay tekrar meydana gelirse M.T.T.B. olarak çıkacak olaylardan sorumlu olamayacağımızı, gerekli tedbirlerin alınması hususunda dikkatleri çekilmiştir.

Bundan sonra ertesi günü yapılan basın toplantısında basın temsilcilerine tahrip aletlerini ve hasarlar gösterilmiştir. Basın toplantısında Genel Başkan Abit Özmen şöyle konuşmuştur :

Basınımızın Değerli Mensupları;

Türkiye'deki son talebe çarpışmaları had safhaya gelmiştir. Şimdiye kadar çeşitli talebe meselelerinin arkasında faaliyetlerini yürüten anarşik guruplar artık bundan sonra bu usullere de tevessül etmemekte, sloganını açıkca söyleyip hareketlerine mednâd aramamaktadırlar.

Bu durum hareketlerin değişik bir mecraya yöneldiğini ve çok vahim neticelere sebebiyet vereceğini göstermektedir.

Türk Gençliğinin göz bebeği, imanın kalesi Milli Türk Talebe Birliği, Fen Fakültesinde başlayıp, yurtlarda şiddetini arttıran ve sokağa dökülen anarşist kızıl militanların adı saldırılarına mâruz kalmıştır.

Türkiye'deki fikri gelişimini rahatça sağlayarak, maneviyat ve tarih şurundan uzak bir kitleyi kendi emellerine alet etmesi Komünizm için zor bir mesele olmamıştır. Bu kitle, fikirlerini kabul ettirememiş olmanın ve istediği düzen değişikliğini getirememenin hiddeti içerisinde ve bu sevki tabiiyle M.T.T.B.'nin camlarını kırmak, molotof kokteyl atmak basitliği ve şuuruzluğu içerisinde düşmüştür.

Hâdiselerin sebebiyet verdiği şiddet hareketleri beynelmil mihrakların oyunlarıdır. Türk gençliği bu oyunlarda kullanılmak durumuyula karşı karşıyadır. Dünkü hâdiselerde M.T.T.B. tahrik edilmek ve anarşik hâdiselere itilmek istenmiştir. M.T.T.B. gençliği birbirine kırdırmak isteyenlerin âleti olmayacak ve tahriklere kapılmayacaktır. Ama bu saldırıma hâdisesi iki hususu ortaya çıkarmıştır :

1 — Emniyet Kuvvetleri sokağa dökülen silâhlı militanların rahatça M.T.T.B. önüne gelmesine imkân vermiş, tertibat alması istenen idarî makamlar bu işe seyirci kalmıştır.

2 — Anarşiye âlet olmamaya karar vermiş olan teşkilâtımızı koruyamayan emniyet kuvvetleri, yarın nefsi müdafaa hareketiyle hâdiselerin içersine itilen gençliğin vebalini omuzlarına alabilecek midir?

M.T.T.B. bu hâdiseyi normal bir Komünist tecavüzün ötesinde değerlendirmekte ve alâkalıları vazifeleri yapmaya ikaz ederken tecavüzkâr olanlara sabrının taşırılmamasını bir daha ihtar etmektedir.

Şahlanan imanlı bir gençliğin önüne çıkanlar ancak onun ayakları altında ezilmeğe mahkûmdurlar.

Cemiyetimiz içtimaî ve siyasî yapısı itibariyle kendine ters düşen hayat anlayışlarına karşı çıktığı gibi bunların aktüel sahadaki şubelerinden olan materyalist ve çağ dışı ideolojilere iltifat etmeyecektir.

M.T.T.B. Komünizmi alternatif alacak dereceye inmemekle mücadelesinin büyüklüğünü ortaya koymuş anarşistlerin nefeslerini kesecek kuvveti her zaman kendisinde bulmuştur.

M.T.T.B. olarak Türk gençliğinin hâdiseleri objektif açıdan düşünmeğe ve değerlendirmeğe çağırır, oynanan oyunlara gelinmemesini hatırlatmayı üzerimize düşen bir vazife addederiz.

Bundan sonra olaylar gerekli tedbirlerin alınması sayesinde sönmeye yüz tutmuştur. Bir ihtilâl provası hazırlığı mahiyetindeki hâdiseleri sadece öğretmenler arasında değil, işçi kesimlerinde, öğretmen saflarında ve siyasî parti çekişmelerinde de devam etmiştir. Misâl olarak TÖB-DER hâdiseleri Gerede, Diyarbakır olayları da huzursuzluğun başka kaynaklara da sıçratılması ve her yerde anarşinin başlamasıdır. İleride ne olacağı

ve geleceğin ne getireceği bu olayların ışığında incelendiği zaman gelecek yıllarda da köklü tedbirler alınmazsa olaylar son haddini bulacak ve huzursuzluk 12 Mart'tan önceki saflara çabucak yayılacaktır.

3 — Umumi Bildiri ve Basın Toplantıları :

M.T.T.B. müteaddid defalar bildiri yayınlamış, basın toplantıları yapmıştır. Konuları daha ziyade üniversitenin yeni öğretim yılının açılması nedeniyle üniversite yönetmeliklerinde görülen aksaklıklar ile üniversite imtihanlarındaki aksaklıklar anlatılmış, bunların ne şekilde giderileceği hakkındaki M.T.T.B.'nin görüşleri ve ileride ne şekilde bir aksaklıkların doğabileceğini önceden ilgililere duyurarak üzerine düşen bir vazifeyi yerine getirmiş bulunmaktadır. Bu konular için sadece bildiri yayınlamakla kalmamış zaman zaman Üniversite Rektörleri, Bakanlıklar ve diğer ilgililerle temaslarda bulunmuştur.

İlk olarak 28 Eylül'de M.T.T.B. bir basın toplantısı yaparak Üniversitede görülen aksaklıkları, çözüm yollarını ve teşkilâtımızın görüşleri açıklanmıştır. Buna göre bu basın toplantısında açıklanan hususlar şu şekildedir :

Basınımızın Değerli Mensupları;

Bugünkü basın toplantımızda üniversiteye girişte görülen aksaklıklar ve çözüm yolları hakkında teşkilâtımızın görüşlerini açıklayacağım.

Eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin bulunmadığı, hattâ eşitsizliği her geçen gün arttığı memleketimizde eğitim alanında sık sık yapılan değişikliklere öğrenciler intibakta güçlük çekmekte ve birçok haksızlıklara yol açmaktadır.

Bunun son örneği Üniversitelerarası seçme sınavında görülmüştür.

Bu yıl Ü.S.S.'nda görülen aksaklıkları ve çözüm yollarına kısaca şöyle özetleyebiliriz :

1 — Her okul gurubu (Lise, Ticaret Lisesi, Sanat Enstitüsü) kendi müfredatından imtihana tabi tutulmamışlardır. İmtihana giren her öğrenci lise seviyesinde sorularla karşılaşmıştır. Ticaret Lisesi veya Sanat Enstitüsü öğrencisi lise müfredatındaki birçok dersi ve konuyu bilemez. Bir öğrencinin öğrenmediği, hattâ duymadığı ders ve konulardan imtihan edilmesi şans faktörüne yüzde yüz kılmaktadır. İmtihanın gayesi bilenin bilmeyenden ayırmak olduğuna göre, bu yıl lise dengi okul ve öğrencileri sorulara gelişi güzel cevap verme durumunda kalmış ve neticede şansa olan yüksek puan tutturmuştur. Bu durumda bilenin bilmeyenden bir farkı kalmamıştır.

Bu haksızlığı önlemek için lise ve lise dengi okul öğrencileri geçen yıllarda olduğu gibi müfredatlarına göre hazırlanmış testlerden yani öğrenimini yaptığı konulardan imtihan edilmelidir.

2 — Önceden tercih bildirme mecburiyeti hoş olmayan durumlara

yol açmıştır. Tercihlerini iyi işaretleyemeyen öğrenciler sonuçtan zararlı çıkmışlardır. Puanı yüksek olduğu halde tercihini iyi yapamayan pek çok öğrenci açıkta kalmış tercihin isabetli yaptığı için daha düşük puanlar alanlar başarılı duruma geçmişlerdir. 400'ün üzerinde puan aldığı halde tercihlerini doğru yapamadığı için açıkta kalan öğrenci sayısı 350'den fazladır. Ayrıca fen mezunu olup da tercihlerinde fen puanıyla öğrenci alan yerleri işaretleyen bir çok öğrencinin fen puanına karşılık sosyal puanı yüksek geldiği için hiç bir yere girememişlerdir.

Hiçbir öğrenci üniversite giriş imtihanında ne kadar puan alacağını ve hangi tür puanın yüksek geleceğini önceden kestiremez. Bunun için önceden tercih belirtme işlemi, puanlar belli olduktan sonra yapılmalıdır. Böylece yukarıda saydığımız aksaklıklar ortadan kalkmış ve her öğrenci hak ettiği yere girmiş olacaktır.

3 — Bu yılki imtihanlara genel yetenek testleri konmuştur. Her öğrenci bunlara önceden hazır olmadığı ve ne tip sorularla karşılaşacağını bilmediği için bu testler öğrencinin tabii yeteneğini tesbitte bir dereceye kadar ölçü olmuştur.

Ama gelecek yıllarda durum böyle olmayacaktır. Belli başlı bazı metodları, zekâ ve kelime oyunlarını öğrenme imkânına ve bu konuda bol tatbikat yapma imkânına sahip öğrenciler lehine denge bozulmuş olacak taşra liselerinden mezun olacaklar bu testler hakkında her hangi bir dökümana sahip olmayacakları için hazırlanma fırsatı bulamayacaklardır. Yetenek testlerinin imtihan neticesini yüzde kırk oranında tesir ettiğini de göz önüne alacak olursak önümüzdeki yıllarda tatbikinde fırsat ve imkân eşitliği tamamen bozulmuş olacaktır. Ayrıca şunu da belirtelim ki genel yetenek testleri batı memleketlerinde geri zekâlıları tesbit için uygulanmaktadır.

1967-1968 yıllarına kadar uygulanıp yukarıda belirtilen hususlardan dolayı terk edilen genel yetenek testlerinin tekrar kaldırılması görüşündeyiz.

4 — Ü.S.S. soru kitapları geçen yıllarda olduğu gibi yeni mezun olacakları testler hakkında bir nebze de olsa bilgi edinmeleri sağlanmalıdır.

5 — Yüksek öğrenime girecekler önceden yüksek öğrenim hakkında bilgi sahibi kılınmalıdır. Bu okullarda öğretim durumu, mezuniyet sonrası iş imkânları hakkında detaylı olarak okullar anlatılmalıdır.

Yukarıda belirtilmesini ve ileride bu aksaklıklardan dolayı meydana gelecek patlamalara meydan vermeyip, ilgili makamların harekete geçmesini beklemekte olduğumuzu bildiririm.

ÜNİVERSİTEDE BİLDİRİLER DAĞITILDI

Üniversiteye yeni giren arkadaşlarla irtibatı temin etmek, yabancı

ideolojilere kurban gitmeden onlara sahip çıkabilmek için üniversitenin açılışına rastlayan muhtelif zamanlarda çeşitli bildiriler dağıtılmıştır. Hazırlanan bu bildiriler muhtelif guruplar halinde İ.Ü. Merkez binasının önünde dağıtılmıştır. Dağıtım işleri hiçbir hâdise olmadan cereyan etmiştir.

Bildirilerde genellikle bölücü ve yıkıcı faaliyetlere dikkatler çekilmiş, herhangi bir grubun, fikrin veya hareketin aleyhinde bulunmaktan ziyade kendi ideolojimiz anlatılmıştır. Reaksiyoner olmaktan daima imtina edilmiş, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin önlerinde, Ticarî İlimler Akademisinde miştir.

7/11/1974 tarihinde metni aşağıda verilen bildiri Üniversite ve Akademilerde dağıtılmıştır. Bildiri aynen şöyledir :

Üniversiteli Arkadaş...

Anadolu'nun kıraç topraklarından kopup fakülte kapısına, yıllardır aradığını bulmanın ümidiyle gelen arkadaş... Sana Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin tem temsilcisi, Millî Gençliğin kalesi Millî Türk Talebe Birliği olarak hoş geldin deriz.

Arkadaş...

Doğu ve Batı'ya medeniyet mühürünü vuran, son imparatorluğumuzun Tanzimatla birlikte, dışta beynelmilel emperyalizmle, içte onun yerli ajanları sözde «aydınlar»ımızın ihanetleri sayesinde, üç milyon kilometre karelik vatan toprakları bir çırpıda terk edilmiş ve 700 bin kilometre karelik yere sıkıştırılmıştır. Toprak kaybıyla beraber itibarımız da kaybolmuş, yerli düşünceye ait ne varsa hepsi terk edilmiştir.

Halkın inaç değerlerine küfretmekle başlayan yabancılaşma akımı, batıya satılmış sözde aydınlarımız sayesinde tamamen dejenere olmuştur. Millî eğitimimiz gayri millî programlar altında, milletimize ters düşen yeni bir nesil imal etmeğe başlamıştır. Bu nesil; halkından o kadar uzaklaşmıştır ki, buna rağmen Komünist İhtilâline niyetlenmiş ve nihayet şamarıklığının dersini 12 Mart'ta Kahraman Türk Silâhlî Kuvvetlerinden almıştır.

Arkadaş...

Oyuna gelme, her şeyiyle dışarıdan idare edilen, son bağımsız devletimiz de yıkmak elinde olan Beynelmilel Komünizmin yerli usaklarına kanma. Öyle ki bu gurup Mehmetçiğin kanı ve süngüsüyle kazanılan Kıbrıs Zaferinde bile kendilerini göstermiş, çiğirtken seslerini duyurmuşlardır. «Yavru Vatan Kıbrıs», «68. Vilâyetimiz Kıbrıs» denileceği yerde «Bağımsız Kıbrıs» diyebilmişlerdir. Aynı gurup «Kahraman Türk Mehmetçiği ve onun emsâlsiz komutanları elinde işgalci kuvvetler, faşistler» damgasını vurabilmiştir.

Yıllardır ezile, ezile «Öz yurdunda garip, öz vatanında parya haline getirilen arkadaş... Dâvana sahip çık vatan ve millet mücadelesinde se-

ninle beraber olanların yanında ol. Sana atalarından miras kalan vatanı yerli satılmışların elinde bırakma.

Seni; bu uğurda, bayrağı açık yıllardır mücadele veren ve yüksek tahsil hayatı boyunca sana her hususta yardımcı olan Millî Türk Talebe Birliği altına çağırıyoruz.

Zafer Hakka İnananlarıdır.

Bundan sonra 4 Aralık'ta Millî Türk Talebe Birliği'nin 59 yaşına basması dolayısıyla bir basın toplantısı yapıldı. Bu basın toplantısında şunlar söylenmiştir :

Basınımızın Değerli Mensupları;

M.T.T.B. bugün 59 yaşına giriyor. Bu bir gençlik kuruluşu için büyük bir rakamdır. M.T.T.B. bu tarihi hüviyeti içinde Türk Gençliğinin millî sesinin devamıdır. Dün ve bugün bir iki dönem hariç millî çizgide istikametini korumuş ve korumaktadır. Teşkilâtımızda vazife almış binlerce genç bugün Türkiye'nin kalkınması yolunda birer eleman olarak çalışmaktadır. Aramızdan devletin önemli kademelerine yükselmiş büyük hizmetleri geçmiş insanlar vardır. Bunlardan biri olan Tefvik İleri'yi rahmetle anarız ve hizmeti geçen diğer büyüklerimizi de hürmetle yâdederiz.

M.T.T.B. Türkiye'nin çok kritik dönemlerinde söz sahibi olmuş bir kuruluştur. Tarihimizi bütünüyle araştırarak araştırmacılara ihtiyacımız var. Gençliğin içindeki bu yerimizin tesbiti önemlidir. Meselâ yıllarca siyasi iktidarlara teklif ettiğimiz Gençlik Bakanlığı kurulmuştur. Ama maalesef Spor Bakanlığı olarak —o da ne dereceye kadar tartışmağa değer— icraatını görmenin ızdırabını da derinden duyuyoruz. Şimdi de gençliğe eğilmesini temenni ediyoruz.

Her türlü fikre açık bir Türkiye'de bugün üniversitelerde görülen patlamaların sebepleri ucuz teşhislerle geçiştirilmemelidir. Bir zamanların bütün dünyayı içine alacak birleştirici ve kuşatıcı ruhundan kopuşan neticesidir bunlar. Ne yazık ki geçmişin hatasını genç nesiller ödüyor. Dünya tarihin birbirini takip eden muhteşem medeniyetlerimizle doldurduk. Bunlarla kuru kuruya övünmüyoruz. Anlamak anlatmak istiyoruz... Bizi bu tarihi mirastan ayıranlardan hesap sormak istiyoruz. Zira asırların yığıldığı tarihi kültür birikimini gaddarca tepeleyip genç nesilleri cahil bırakanlar şimdi belli bir dünyanın sınıf tezaadının ortaya çıkardığı maddeci bir ideolojiyi benimsemelerinden dolayı onları kınıyorlar. Davasız insan olmaz. Davası dünyaya nizam kazandırmak olan bir ecdadı topyekûn yıllarca kötülerin, inkârcılık yatırımı yapanlar inkârlarını belli bir felsefeye dayandırmak zorunda kalan gençlere neden kızıyorlar! Biz, bizden ayrı düşünen genç arkadaşlarımızla meseleler üzerinde kavgasız düşünmek istiyoruz. Her şeyi dostça tartışma ortamına getirmek istiyoruz. Çünkü gençler birbirlerine kırdıtıyorlar. Bunda beynelmilel güçlerin elbette rolü

var. Ama bütün gençler haindir hükmü çok haksız bir hüküm olur. Genç nesil bir aldatılışın ızdırabıyla bir yol bulmak istiyor. Millî Eğitim ise onların kafalarını kuru bilgi ile doldurma sevdasında. Hayata istikamet çizmek, ruhen eğitmek davasında değil...

Plânlanmamış bir eğitim seferberliği maalesef bugün Üniversite kapısına memur olma adayı binlerce genci yığmaktadır. Kalitesiz bir ilköğretimin kurbanı edilen üstün zekâlılar harcanıp gitmektedir. Eğitimin gayesi, eğitim müesseselerinin hedefleri devletin temel politikası gibi tesbit edilmemiştir. Türkiye'nin hangi sahalarda kaliteli elemana ihtiyacı var ve bunlar ne şekilde istihdam edilecektir? Maalesef bu husus hiç bir hükümet tarafından ciddi bir şekilde ele alınmamıştır. Bugün üniversite kapılarına yığılan gençlere Yüksek Okul diploması vermek ve onları susturmak veya kendi istikametlerine kanalize etmek için Mektupla Öğretim gibi siyasî yatırımlar yapılmakta gençlik bir defa daha aldatılmaktadır. Üniversitenin gayesi herkese diploma dağıtmak değil belli sahalarda teorik ve pratik bilgilere haiz mütehasıs eleman yetiştirmektir. Eldeki imkânlarla zaten kaliteli eleman yetişmiyor, bir de mektupla binlerce gence ne verilecek? Böylesine açık bir siyasî yatırımın günahını gene gençler mi ödiyecek? Gençliğin demokratik soldan olduğunu iddia edenler herhalde saflarına altmışbin gencin katıldığını zannediyor. Anadolu'nun bin yıllık ruhçu havasından kopup gelen bu masum gençlere hümanist batıcı kozmopolit liderler yön tayin edemezler.

Üniversite maalesef ilim yerine politika yapmaktadır. Evet, üniversite kendini dünyadan tecerrüt edecek demiyoruz. İlimi politikanın emrine vermemeli hakikatı araştırma ve bulma yolunda hiçbir siyasî organa âlet olmamalıdır diyoruz. Üniversiteleri Anadolu'ya kaydırmak Bölge Üniversiteleri kurmak bizim yıllarca evvel teklif ettiğimiz maddelerden biriydi. Maalesef bunda da plânsız hareket edildi, imkânsızlıklarla kurulmak için kurulan fakülteler, yüksek okullar açıldı.

Bütün bu dertlerimizi halledecek bir temel inanca ihtiyacımız vardır. Milleti, Devleti, Vatanı sevdirecek kuru bir sevgiden öteye kuşatıcı bir sese ihtiyacımız var. Bu da asırların yoğurduğu medeniyetimizin özünde vardır. Devletler kurmuş, müesseseler yaşatmış, bir sürü ırkı asırlarca idare etmiş tecrübeli bir milletin çocukları olarak kendimize dönmek ve kendimizi tanımak zorundayız. Yapısı, ruhu bambaşka bir iklimde gelişmiş bir cemiyetin temel inaçları etrafında olmayan hal çareleri tesirli olmayacaktır.

Bundan sonra 3 Mart'ta öğretim yılının 2. devresinin başlaması dolayısıyla M.T.T.B. Genel Başkanı bir bildiri yayınlamıştır.

Üniversiteli arkadaş;

Öğretim yılının ikinci yarısının başladığı şu günlerde, gençlik olarak

bugünkü durumumuzu tahlile tâbi tutmak çok faydalı olacaktır.

Yurdumuzda, zihinleri hergün daha fazla rahatsız etmek istidadı gösteren anarşi Anadolu'nun muhtelif bölgelerine de sıçrayarak endişe verici bir seviyeye ulaşmıştır. Hâdiselere konulan teşhisler ve peşinden alınan tedbirler arzu edilen olgunluğa erişememektedir.

Üniversitelerimizde, hâlâ bir takım idarî problemler, yönetmelik aksaklıkları sürüp gitmektedir. Üniversitelerimiz pratik hayatla ilim arasındaki bağlantıları güçlendirmediklerinden sadece diploma verilen müesseseler olmakta devam etmektedirler. En fenası ilim ve ilim zihniyetinden yoksun, esersiz bazı profesörler yüzünden kendini yenilemeyi de düşünmemektedir.

Millî davamız Kıbrıs mevzuunda çok süratli gelişmeler olmakta, ehli salıp kapalı kapılar ardında Bizans entrikaları çevirmekte, Türk Umumi Efkarî Türk Yüksek Tahsil Gençliği durumdan gereği kadar haberdar edilmemekte, bilâkis zihinler başka şeylerle meşgul edilmektedir.

Bütün bunların yanında apayrı bir manzara olarak dünya ve Ortadoğu İslâm Ülkelerindeki gelişmelerden habersiz, ihtiva ettiğimiz mânâ ve ehemmiyeti değerlendirmekten uzak bir haldeyiz.

Üniversiteli Arkadaş,

Şu gerçek artık anlaşılmalıdır ki; anarşi, çıkarıcı ve körükleyicilerin kökü dışarda olan mihraklardır. Vatanımıza göz dikmiş yabancı ellerin ve bilhassa Marksizizm-Leninizm tertiplelediği komplolardır.

Bilinmelidir ki; meselelerimiz, birbirimizle uğraşmakla hallolmamaktadır. Düşmanlarımızın «Parçalar, yut» plânına düşülmektedir.

Gitmesi istenen «Emperyalizm», bizler bilgi, kültür, tecrübe sahanızda kendimize yetecek güce erişmedikçe ve en mühim bu gücü elde etmeye istekli olarak canla başla çalışmadıkça bu memleketten gitmeyecektir. Bizleri birbirimize düşürerek kırdıracaktır. Bir takım tertiplerle bizi aldatarak hükmünü icra edecektir.

Üniversiteli Arkadaş;

Dünyanın gelişen yeni şartları karşısında Millî Türk Talebe Birliği'nin kuruluşundan bu yana bütün gücüyle haykırdığı «Bize kendimizden başkasının dost olmadığı», başkalarının uydusu olmaktan vaz geçilmesi Türk Milletinin bin yıllık tarihî şahsiyetine bürünmesi gerektiği bugün en yetkili ağızlarca da tasdik edilmektedir. Artık bizi biz yapan hasletlere dönmelidir. Bin yıllık medeniyetimizi inşa eden şanlı ecdadımızın yolu bizlere rehber olmalıdır.

Millî Türk Talebe Birliği olarak diyoruz ki;

Sen; memleketimizin meselelerine seyirci kalamazsın. Yalnız bizim gafletimizden istifadeyle işini yürütebilen bir avuç azınlığın iktisadiyatımıza ticaretimize, sanayimize hâkim olmasına göz yumamazsın. Bunları

bilmezlikten gelemezsin. Ömünüze yüklenen mukaddes emânetleri, üstünden atamazsın.

Aklı selimini çalıştır.

Seni, meselelerini serinkanlıkla düşünmekten alıkoyan bahanelere, sun'ı tahriklere kapılma; Hayatının en ideal çağında olduğun bu dönemde meselene sahip çık. İdeallerinden hiç bir zaman taviz verme.

Yürü hâlâ ne diye oyunda oynaştasın,

Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.

Öğretim yılının ikinci devresinin millî menfaatlere dönük, huzurlu ve başarılı geçmesini dilerim.

M.T.T.B. Anadolu'daki teşkilât başkanlarıyla 28 Mart'ta yaptığı «Teşkilât Başkanları» toplantısından sonra aşağıdaki bildiriye basın toplantısıyla duyurulmuştur.

Basınımızın değerli mensupları...

daki hususların Türk Gençliğine ve Türk Milletine duyurulması kararlaştırılmıştır.

Gençliğin paramparça bir vaziyette olduğu bir gerçektir. Daha evvel de sık sık belirttiğimiz gibi bu toprağın insanını birbirine kaynaştıracak, bütünleştirecek millî bir eğitimin yokluğu devam ettikçe uçurumlar her geçen gün genişleyecek ve nesiller arası kopuşlar bizi bir millet olma hâlinde çıkaracaktır.

Teşkilâtımız yurt sathında yaptığı faaliyetlerle büyük bir kültür hareketi vücuda getirmiş, «Millî» bir hizmeti yüklenmiştir.

Devletin yapması gereken vazifeyi üzerine alan temsilcilerimizin bazılarında idarî makamlar anlaşılabilir tutumlar içerisinde çalışmalarımıza engel olmak istemektedirler.

Bütün kışkırtma ve saldırılara rağmen teşkilâtımız mensupları itidal ve vekârını muhafaza ederek tahriklere âlet olmamaktadır.

Bilinmelidir ki, bu haksız icraatlar dikkatimizden kaçmamakta, gereken tedbirler alınmaktadır.

Anarşinin durmasını beklemekte beyhude bir heves olacaktır. «Gençlik bunalıyor, sıkılıyor» gibi ucuz teşhislerin veya «Gençlik büyük ülke meseleleriyle ilgileniyor. Gençlik şöyle böyle...» gibi pohpohlamalarında birşeyler vereceğini zannetmiyoruz. Gençlik 1000 yıl ard arda iki medeniyet kurmuş bir milletin evlâdı olmak şuurundan Tanzimattan beri koparılmakta ve Kültür Emperyalizmine teslim edilmektedir. Kimi beyin göçü dediğimiz midesinin doyduğu yeri Vatane dinmeğe, kimisi «Ben ne Türk'üm ve de Müslüman» diyerek kendini inkâr yolunu seçmekte ve bir kısmı da tarihi vazifesinin icabını yerine getirmeğe çalışmaktadır. Fakat düşünen ve duyan nesillerin sesi maalesef anarşinin gürültüsü içinde boğulmaktadır. Türkiye'deki eğitimin ne «Millî» ne de «Eğitim» tarafı vardır. Sadece

bilgi ezberletme hevesi vardır. Okullar cehaletin yok edildiği yer değildir. Okullar cehalet demogolarının propaganda sahasıdır. Bir takım öğretmen derneklerinin de slogan borazancılığı yapması bu acı tesbitimizi isbat etmektedir. Ama, vatansever, ilim öğretmek isteyen öğretmenlerin ve ilmi talep eden talebelerin mevcut olduğuna inancımız sonsuzdur. Onlara imkân vermekte millete dayalı iktidarların vazifesidir.

Türkiye'de yukarıda belirttiğimiz temelden mahrumiyet yanında yanlış «Şartlandırmalar» da eğitimi bir çıkmaza sürüklemektedir. Herkeste bir «Yüksek Tahsil» yapma arzusu vardır. Bu yanlış bir kanaattir. Toplum bu kanaati gençlere vermemelidir. Üniversite kapılarına yığılan binlerce insanın vebalı, onları kabiliyetlerine göre tasnif edecek bir ortaöğretim plânlamasının olmayışındadır. Bunun için de bütün mesleklerin sistemli bir tarifini yaparak orta öğretim müessesesi büyük ölçüde meslekî sahalara kaydırılmalıdır. Gayesi yüksek tahsile talebe yetiştirmek olan orta öğretim müesseseleri ise, kendi içerisinde yeniden düzenlenmeli, eleman ihtiyacı ve istidatlar dikkate alınarak ihtisaslaşmaya orta öğrenimden başlanmalıdır.

Son günlerde meslek liselerinde boykot hareketlerine şahit olmaktadır. Haklı sebeplere dayanmasına rağmen Üniversitedeki anarşinin orta öğrenime sıçramasından endişe duyuyoruz. Bu davayı da her türlü kargaşalıkta hazır bulunan anarşist tahrikçiler menfur emellerine âlet etmek istemektedirler. Talebenin haklı istekleri boykot ve işgale dayanmadan cevaplandırılmalı ve meslek lisesi mezunları puan tutturduğu takdirde Üniversiteye alınmalıdır. Millî Eğitim Temel Kanunundaki, «Meslek Lisesi» mezunları yetiştirildikleri yönde yüksek öğrenim kurumlarına devam ettirilmelidir» maddesi artık tatbik edilmelidir.

Diğer taraftan Gençlik ve Spor Bakanlığı 6 yıldan beri kurulmuş olmasına rağmen Bakanlık Teşkilât Kanunu hâlâ çıkarılmış değildir. Bu sebeple, selâhiyet ve vazifelerinin sahası ortaya konulmamıştır. Bakanlığın Teşkilât Kanununu biran evvel çıkarılmalı ve futbol bakanlığı fonksiyonundan sıyrılarak Gençlik Bakanlığı vazifesini yüklenmelidir.

Üniversite giriş imtihanları için 13 Mart'ta bir bildiri yayınlarak Üniversite giriş imtihanlarının aksaklıklarından ve eşitsizliklerinden bahsetmiş, âcil tedbirlerin alınması için ilgilileri daha şimdiden uyarmıştır. Bildiri şöyledir :

Basın Bildirisidir;

Bugün, imtihana gireceklerin sayısı 300.000'i bulacağı tahmin edilen, Üniversiteye Giriş İmtihanlarına aday kayıtları başlamaktadır. Bu yıl adaylardan 48.000'i Fakülte, Akademi ve Yüksek Okullara, 18.800'ü mektupla öğretime olmak üzere toplam olarak 66.800'ü yüksek öğretim yapma im-

kânına sahip olabilecek, büyük çoğunluk yine gelecek sene için ümitle bekleyecektir.

Çözüm bekleyen Üniversiteye Giriş problemi temel meselelerimizin başında gelmektedir. Millî Türk Talebe Birliği olarak bu konudaki görüşlerimiz aşağıdadır :

1 — Üniversite imtihanlarına hazırlanma için adaylar fırsat ve imkân eşitliğine sahip değildirlir. Çoğu test'i imtihanında görmektedirler. Farklı şekilde yetişen fakat aynı şartlar altında imtihana giren adaylardan, imkânları geniş olanlar lehine durum değişmektedir. Bu aksaklık giderilmelidir.

Pilot bölgeler tesbit edilerek, buralarda ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları açılmalıdır. Bu konuda daha önce M. E. Bakanlığına teklif yapmıştık. M.T.T.B. olarak bu kursları organize etmeğe hazır olduğumuzu tekrar hatırlatırız.

2 — Üniversite kapılarında yığılmayı önlemek için köklü tedbirlerle gidilmelidir. Liseler fonksiyonlarını kaybetme durumuyla karşı karşıyadır.

Temennimiz, yarının Türkiye'sinde söz sahibi olacak adayların seçiminin tesbit edileceği Üniversite İmtihanlarının herkese fırsat ve imkân eşitliğini sağlayacak bir seviyeye ulaşmasıdır.

M.T.T.B. en son olarak da Üniversite Giriş İmtihanlarının yapılmasından hemen sonra bir bildiri yayınlayarak Üniversite girişte halledilmesi gereken aksaklıkları ve yığılmaların önlenmesini onun için acil tedbirlerin alınarak tatbikata geçilmesini istemiştir. Bildiri aynen şöyledir :

Basın Bildirisi:

Bugün 280.000 adayın katıldığı üniversite imtihanları yapılmış bulunuyor. Ne yazık ki bunlardan çok azı üniversiteye girebilecektir. Girebileceklerin büyük çoğunluğu da isteğine, kabiliyetine uygun bölüme devam edebilme imkânına sahip olamayacaktır.

Üniversiteye giriş, halledilmesi gereken çok yönlü ve önemli meselemizdir. Her yönüyle bozuktur. En kısa zamanda halledilmeye muhtaçtır. Üniversite öncesi öğretim, üniversite imtihanları ve yüksek öğrenime başlama konuları başlı başına bir problemdir. Üniversite öncesi öğretimde fırsat ve imkân eşitliği yoktur. Bir günlük imtihanla istikbal tayini korkunç isabetsizliktir. Herkes ideali olan bölüme girebilme hakkına ve şansına sahip olabilmekten uzaktır.

Üniversiteye girişte asıl önemli problem ise üniversite önünde yığılmadır. Plânsız eğitim sisteminin neticesi her yıl binlerce öğrenci üniversite önünde yığılmakta, işsiz, huzursuz, çeşitli istismarlara kurban olmaya hazır bekleme dönemine girmektedir. Meseleye çözüm bulunmadığı takdirde bu fasit daire her sene çığ gibi büyüyerek millî ve sosyal bünyemizi kanser gibi kemirecektir.

Sosyal bir patlamaya meydan vermeden meseleyi iki kademede ve bütün olarak ele almak gerekmektedir :

1 — Kısa vadede üniversite kapılarında biriken yığınları eritmek,

2 — Meseleyi kaynaktan ele alarak orta öğretimde gerekli reformları yapmak.

Üniversitelerimizde mevcut yığılma hazırlanacak dört senelik bir programla eritilebilir. Bunun için üniversitelerimizin imkânları müsait bulunmaktadır. Üniversitelerimizin sayısı 18'i bulmuş, yeni bina, laboratuvar ve anfiler yapılmıştır. Diğer taraftan öğretim üyelerimiz yeterli sayıdadır. Batı ülkelerine nazaran yapılan istatistiklere göre memleketimizde bir öğretim üyesine daha az sayıda talebe düşmektedir. İngiltere'de 28 talebeye bir öğretim üyesi düşerken, memleketimizde 25 talebeye bir öğretim üyesi düşmektedir. Hatta, Diyarbakır Üniversitesinde 1 öğretim üyesine 1 talebe isabet etmektedir. Bu bir israftır. Öğretim üyelerimizin emekleri değerlendirilmelidir.

Üniversitelerimizin kontenjanları artırılmalıdır. Gece öğretimi başlatılmalı, üçlü öğretime gidilmelidir. Üniversite önünde beklemeler artık son bulmalıdır. Gençlerimizin en verimli çağları heba olmaktan kurtarılmalıdır.

«Bir münevver enflasyonu doğurmayalım» düşüncesi iflâs etmiştir. Üniversite mezunu aydından çekinme zamanı geçmiştir.

Türkiye'nin en fazla ihtiyaç duyduğu insan gücü potansiyeli boş yere harcanmamalıdır.

Topekün bir Yüksek Öğretim Seferberliği başlatılmalıdır. M.T.T.B. olarak gerekli raporu hazırlamış bulunmaktayız. Eğitimcilerimizi üniversitelerimizi Yüksek Öğretim Seferberliği'ne elbirliğiyle katılmaya davet ederiz.

Görüldüğü gibi M.T.T.B. aksaklıkları gerek kamu oyuna duyurmak ve gerekse de bu aksaklıkların halledilmesi için gerekli tedbirlerin ne olacağı, nasıl olacağını gerek temaslara ve gerekse basın toplantısı ve bildirilerle zaman zaman ilgilileri uyarak üzerine düşen vazifeleri yapmanın huzur ve rahatı içindedir. Nasıl ki M.T.T.B. üzerine düşen vazifeyi yapıyorsa ilgililerin de gerekli vazifelerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Zira mesele sadece M.T.T.B.'nin meselesi değil topyekün bütün milletimizi, kuruluşlarımızı ilgili bakanlıkları ve üniversite ilgililerini ilgilendirmektedir.

Onlardan da vazifelerini tam olarak yapmalarını istemek, aksaklığın giderilmesinde yardımcı olarak M.T.T.B.'nin daima hizmet ettiğini ve edeceğini hakkın ve haklının yanında olduğunu bunun için çalıştığımızı bildiririz.

lar. Meslek liselerine ilgi son yıllarda çok artmıştır. Orta okuldan sonra

talebin kabiliyet ve isteği tesbit edilip, ona göre lise veya meslek lisesine devam etmelidir.

Liseler sosyal ilimlerin tahsil edildiği yüksek öğrenim kurumlarına talebe yetiştiren okullar haline gelmelidir. Meslek liselerine gereken önem verilmeli ve sayıları süratle artırılmalıdır. Orta öğrenimi bitiren talebin meslekî fonksiyon icra edecek kabiliyet ve kapasitede olması sağlanmalı ve yüksek öğrenime devam etme ihtiyacı bu şekilde azaltılmış olmalıdır.

3 — İmam - Hatip Okullarına üniversite kapıları artık açılmalıdır. Lise müfredatındaki derslere ilâveten meslek dersleriyle de üstün bir öğretim gören İmam - Hatip Okullarının eksikliği nedir? Bazı üniversitelerin kabul ettiği halde bazılarının kabul etmeyişi sebepleri ne olabilir? Hele Hacettepe Üniversitesinde İmam - Hatip mezunlarını Teknoloji ve Elektronik bölümlerine alıp da sosyal bölümlerine kabul etmeyişlerindeki zihniyet nedir?

Millî Eğitim Temel Kanunundaki «Meslek Lisesi mezunları yetiştirildikleri yönde yüksek öğrenim kurumlarına devam edebilirler» maddesi ne zaman tatbikata geçecektir? Biz prensip olarak üniversite adaylarının yetrli puan alması şartıyla yetiştirdiği yönde yüksek öğrenim yapması gerektiğine inanıyoruz.

4 — Sanat Enstitüsü ve Ticaret Lisesi Mezunları D.M.M.A. ve İ.T.İ.A. lerinin özel kontenjanları için kendi aralarında ayrı bir imtihana tabi tutulmalıdırlar.

Talebin bilmediği ve hattâ okumadığı konulardan imtihan edilmesi imtihanın anlam ve fonksiyonunu ortadan kaldırır. Bu bakımdan lise seviyesinde sorulardan imtihana girme yerine bazı meslek liselerine özel laylaştıracak, merdiven vazifesi göreceğ bağlar tam anlamıyla teşekkül ettirilmemiştir.

Yüksek öğrenim orta öğrenimin bir devamı durumunda olmaktan çok uzaktır. Orta öğrenimde, yüksek öğrenimle ilgili rehberlik hizmetlerini yürütecek, talebeleri yüksek öğrenim hakkında bilgi sahibi yapacak rehber öğretmenler vazifelendirilmelidir.

9 — Eğitim bir bütünlük göstermesi bakımından orta öğrenimde yapılan yıl içi imtihanlarında klâsik imtihan sisteminden vazgeçilmelidir. İmtihanlar test usulü yapılmalıdır. Böylece talebeler üniversite imtihanlarına test tecrübesi kazanarak gelmiş olacaklardır.

M.T.T.B. bu yılda genel merkezde ve temsilciliklerinde «Üniversiteye Giriş Rehber Büroları»nı faaliyete geçirmiş bulunmaktadır. Adaylara kontenjan ayıran yüksek öğrenim kurumlarına giriş için geçen yıllarda olduğu gibi ayrı imtihan yapılması gereklidir.

5 — Bu yıl imtihanlarda sonuca %50 oranında etkisi olacak olan

yetenek sorularının hazırlanışında gerekli hassasiyet gösterilmelidir. Geçen yıl olduğu gibi kalıplaşmış, klâsik metodlarla çözülebilen soru tiplerinden vazgeçilmeli, anlaşılması çok zor çözümlü, verilen sınırlı zamanda imkânsız sorular sorulmamalıdır. Yetenek sorularını esas itibariyle muhakemeye dayanan sorular teşkil etmelidir. Yeteneği tam tesbit edici, daha realist sorulara yönelmelidir.

6 — Yeni açılacak yüksek öğretim kurumları önceden tesbit edilmeli ve üniversite müracaatları sırasında talebeye bu kurumları tercih imkânı sağlanmalıdır. Öğretim başladıktan sonra, yıl ortasına doğru yeni yüksek öğretim kurumu açılmamalıdır.

7 — Üniversite adayları girebilecekleri yüksek öğretim kurumları için yapacakları tercihler puanlar belli olduktan sonra yapabilmeleri sağlanmalıdır. Bu aynı zamanda lise farklarına giren meslek okul mezunlarına daha geniş bir tercih yapma imkânı sağlayacaktır.

8 — Memleketimizde orta öğrenimden yüksek öğrenime geçişi kolaylaştıran yüksek öğrenim kurumları ve kayıt işlemleriyle ilgili her türlü bilgi verilmektedir.

DERNEKLER KANUNU; GETİRDİKLERİ, GÖTÜRDÜKLERİ

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 22.11.1972 tarihinde kabul edilen 1630 sayılı Dernekler Kanunu efkâr-ı umumiyede gerekli tepkiyi görmeder bazı heveslilerin reform sevdasını tatmin ederek unutuldu gitti.

Anayasanın temel hak ve hürriyetler hükmünün kötüye kullanılmasını önlemek isteyen ve bunu yeniden düzenleyen gerekçeleri ile ve bunu teminde eski kanundan daha kötü hazırlanan maddeleri ile bu kanun, aslında Anayasaya da, onu hazırlayanlara da tamı tamına bir zıtlık içerisindedir.

Sosyal hayatımıza huzur getirme iddiasında olan bu kanun aslında her faaliyete sansürü getirmiştir, basın hürriyetini yok etmiştir, dernek genel kurullarına ait olması gereken yetki ve mesuliyetleri hükümet komiserine devretmiştir, dernek para ve mallarının müsaderesine imkân hazırlamıştır, kapanmaması memleket menfaati açısından muhakkak olan bazı dernekleri kapatmıştır ve nihayet pek çoğunu çalışamaz hale getirmiştir.

Bu kanun hazırlanırken gerekçe olarak eski Cemiyetler Kanununun anarşi ortamı yarattığı ileri sürülüyordu. Halbuki anarşinin asıl kaynağı Cemiyetler Kanunu değil, Türk Ceza Kanununun ve Polis Vazife ve Selâhiyetleri Kanununun iyi uygulanmaması ve bunu uygulamayan yetkililerdir.

Dernekler Kanunu tasarısını hazırlayan komisyon mensupları anarşiyi önlemekte (!) o kadar acele ettiler ki, eski Cemiyetler Kanununu okuyacak zamanı bir türlü bulamadılar. Yeni kanunun gerekçelerinden 6. madde ile koskoca Cemiyetler Masası da inkâr ediliverdi. Cemiyetler Masasının varlığını bilmeyen, bundan haberi olmayan kimse için «eski kanunu okumadı» ibaresini kullanmak herhalde yanlışlık olmaz. Zaten yanlış anlaşılmaya müsait pek çok maddesi ile kanun, hazırlayanların ehil hukukçu olmadıkları intibasını ilk bakışta vermektedir.

Gerekçenin 3. maddesinde şöyle denilmektedir: «Bugünkü mevzuat ile dernek üyelerinin her çeşit işleyiş ve faaliyetlerde etkili olması mümkün değildir. Kanunun boşluklarından faydalanmak suretiyle yeni yeni se-

imler yaparak, seçim sonuçlarını hükümsüz kılmak bazen de seçim yapı-ış gibi gösterilmek aslında bir dernek üyesi için de gayrimeşru organlar meydana getirmek sonucunu doğurmakta, genel kurullarda alınan kararlar, ok defa, oldu-bittiyeye getirilmektedir.»

Görüldüğü gibi Cemiyetler Masası burada da inkâr edilmekte, gerekcede sebep olarak gösterilen maddeleri Cemiyetler Masasının önlemeye alışması lâzım geldiği unutulmaktadır. Eğer bir takım kanunsuzluklar vubuluyorsa bunun mesulü Cemiyetler Masası ve dolayısıyla devlettir ve unu da yeni çıkan Dernekler Kanununa gerekçe göstermek en azından ülünçlüktür.

Yeni Dernekler Kanunu kongreleri zorlaştıran, pek çok formalite getiren (gerekçelerde eski kanunun formalite çokluğundan şikâyet edilmektedir.), üyelere ait olması gereken murakabe hakkını hükümet komiserine, nülki amirilere ve polise devreden hükümleri yanında, oldu-bittileri önleyecek hiçbir hüküm getirmemiştir.

Gerekçelerin 4. maddesinde şöyle denilmektedir:

«Derneklere alınacak üyeler için aranılacak şartlar kanunda açıklıkla belirtilmediği için gelişi güzel üye alınmakta ve dernekler amaç ve faaliyetlerine aykırı davranışlar içine sokulmakta örneğin, öğrenci olmayanlar veya bu niteliklerini kaybedenler uzun süre derneklerde kalabilmektedirler.»

Bu gerekçe doğrudan doğruya talebeleri ilgilendiren bir husustur. Bu hususlardan bazıları Derneklerde vukubulmaktadır. Ancak Cemiyetler Kanununa göre Cemiyetler Masası bu hususları murakabe eder ve böyle ihtimalleri önlemeye çalışır. Bu temin edilememişse mekanizmanın iyi çalışmaması yüzündendir. Kaldı ki; yeni kanun bu gibi şeyleri önleyici hiçbir hükmü havi değildir.

Gerekçelerin 5. Maddesinde özetle; 1961 Anayasasının getirdiği geniş hürriyet havası içinde derneklerin kolayca toplantı ve yürüyüş yaparak anarşi ortamı meydana getirdiği, asıl amaçlarını gizledikleri, öğrenci derneklerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerini aksattıkları, ve öğretim hürriyetlerini ortadan kaldırdıkları söylenmektedir. Şimdi sormak lâzım, bütün bunların sebebi eski Cemiyetler Kanunu mudur? Münakaşası burada yapılamayacak kadar uzun olan bu mesele «bu bir zihniyet, devlet ve medeniyet meselesidir» şeklinde özetlenebilir. Eğer anarşi ortamı meydana geliyorsa bunun mesulü 1961 Anayasasıdır. Binaenaleyh yeni Dernekler Kanunu bu babta tamamn teferruatla uğraşmıştır. Meselenin ana kaynağına inememiştir ve meseleye yanlış teşhis konmuştur.

Gerekçelerin son maddesinde «... dernek ve üyelik çeşitleri; dernek organları, bunların işleyişleri, derneklerin merkez dışındaki teşkilâtı, gözetim ve denetim, fesih, infisah hakkında da noksanlıklar vardır.» denilmek-

tedir. Bu kadar entipütten sebeplerle dolu bir gerekçeyi görünce insan «bunlar eski kanun okunmadan ve iyi tetkik edilmeden yazılmış» demekten kendini alamıyor.

Yeni kanunun maddelerine gelince, bütünüyle memleket menfaatlerine zıt ve hattâ 1961 Anayasasına aykırı olan kanun dernek kurucuları adedini 3'den 7'ye çıkararak formaliteyi arttırmış ve anlaşma imkânlarını azaltmıştır. Federasyon ve konfederasyondan başka şekilde birlik olamama hükmünü getirmiştir, tüzel kişilik kazanmış bir derneğin faaliyetten alıkonulması imkânını tüzüğüne dayanarak mülki âmire vermiştir, altı ay içinde genel kongre yapma mecburiyetini getirmiştir, mahkeme kararına kadar faaliyet yapamama hükmünü havidir.

Ayrıca kanun dernek kurucularında aramadığı 6 ay aynı yerde ikâmet şartını, şube kurucularında arayarak dernek kurma hakkına tecavüz etmiş ve bu imkânı şubeler için hemen hemen ortadan kaldırmıştır.

Öğrencilerle ilgili hükümler tamamen keyfi olarak konmuştur ve bunlar anarşiyi önleyecek maddeler olarak empoze edilmişlerdir. Bu maddeler doğrudan doğruya öğrencilere «memleket meseleleri sizi alâkadar etmez» demektir.

Ve nihayet kanunun 39. maddesi ile Derneklerin bildiri yayınlama hakları tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Bunların neşir organlarına iletilmesi güçlüğü de mevzubahis olduğundan dolayı olarak basma sansür konmuş olmaktadır.

Farz edelim ki, M.T.T.B. bir hâdise karşısında bir bildiri yayınlamak isteyecektir. Önce 13 vilâyet temsilcileri bir araya gelerek yönetim kurulu toplanacak ve metni kaleme alacak, bildiri iki nüsha olarak yazılacak, birisi alındı belgesi karşılığında Cumhuriyet Savcılığına, diğeri de aynı gün mahalli mülkiye amirliğine verilecektir. Alındı belgesi bir fotokopiciye götürülecek, bildiri kaç gazeteye verilmek isteniyorsa o kadar fotokopisi alınacak ve bunlar gazetelere v.s. dağıtılarak, bildirinin yayınlanması mümkün olacaktır.

Kanunu bütün olarak dikkate alacak olursak, görülür ki; kanun hem memleket menfaatleriyle, hem de Anayasa ile çelişki halindedir. Anayasa Mahkemesi tarafından gerekli düzeltmeler yapılmalı, onulmaz yarıların ve sosyal huzursuzlukların doğmasına meydan verilmemelidir.

Bunlardan başka bir de derneklerin birleşmesinden meydana gelen Federasyon ve Konferasyon yani, derneklerin bir üst seviyesi olan Federasyon ve Konfederasyonların 1630. sayılı Dernekler Kanununa göre şube açıp açamayacaklarına ait her hangi bir maddenin bulunmaması da dikkate şayan bir durumdur. Meselâ, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Talebe Derneği 1630 Sayılı Dernekler Kanununa göre istediği yerde şube açabilirken Hukuk Fakültesi Talebe Derneği dahil olmak üzere bün-

yesinde bir çok talebe derneklerini barındıran M.T.T.B. Federasyonunun şube, teşkilât, temsilcilik v.s. açabileceğine ait hiç bir açık hüküm bulunmadığı gibi açamayacağına aitte hüküm bulunmamaktadır.

Burada bir kanun boşluğu bulunmaktadır ve bu boşluğunda biran evvel doldurulması gerekmektedir.

1630 sayılı D.K.'nın 33. maddesinin 2. fıkrası şu şekildedir :

«Bu tüzükte 7 nci maddenin (a, 'b, ç, d, e, f, i, j, k, l,) fıkralarında gösterilen husulardan başka...» der. Burada 7. maddenin g fıkrası alınmamıştır. Bu fıkra da dernek şubeleri hakkındadır.

Buradan anlaşılacak şudurki; 33. Madde, 7. maddeye yaptığı âtıfta (g) fıkrası maksatlı olarak alınmamıştır.

Derneklere şube kurma hakkı verilirken Federasyonlarda «Hele hele M.T.T.B. gibi Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin yegâne temsilcisi durumunda olan kuruluşa» bu hakkını haksız bir şekilde vermemek evvelâ Anayasa'ya aykırı tutum ve davranıştır.

Kanunu bütün olarak dikkate alacak olursak, görülür ki; kanun hem memleket menfaatleriyle, hem de Anayasa ile çelişki halindedir. Anayasa Mahkemesi tarafından gerekli düzeltmeler yapılmalı, onulmaz yarıların ve sosyal huzursuzlukların doğmasına meydan verilmemelidir.

M.T.T.B. tarihin her devresinde bu tür oyunlarla dize getirilmeğe, hizmetten alıkonulmağa çalışılmıştır. Ama hizmet yarışı, «okun yayından çıkışı» gibi gelişmiş, bu tür oyunların uğraştırmasına rağmen daima zararle neticelenmiştir.

M.T.T.B. gelişmiş, yayılmış yılların tecrübesiyle artık sadece İstanbul değil vatanın her sathında da hizmet etmeği hedeflenmiş bir teşkilâttir. Bu yüzden Anadolu'nun diğer yerlerinde de faaliyet yapması hizmet yarışını ta... Edirne'den, Kars'a kadar götürmesi, sesinin bir uçtan bir uca duyulması gerekmektedir.

Bu bakımdan eski açılmış Anadolu teşkilâtlarını evvelâ sağlam temellere oturtma çalışması yanında %130 oranında bir artış hızıyla bir yılda 34 yeni teşkilât da açmıştır. Bir yandan devamlı yapılan tüzük tādilleriyle bu teşkilâtların hukukluğu de sağlanmıştır.

Bu hale gelinceye kadar uzun süre yapılan temaslar, birçok tüzük tādilleri yapılmıştır.

Şimdi sırasıyla M.T.T.B.'nin dernek çalışmalarını sırasıyla gözden geçirelim :

51. GENEL KURULDAN SONRA DERNEKLER KANUNU VE M.T.T.B.

M.T.T.B. yeniç İkan 1630 sayılı Dernekler Kanununa göre tüzüğündeki gerekli değişiklikleri yapmak, olağan kongresi için 27 Mayıs 1973 de 51. Genel Kurul toplandı.

51. Genel Kurul'da M.T.T.B. tüzüğünde 1630 sayılı Dernekler Kanununa göre gerekli değişiklikler yapıldı. Yeni tüzük kongre zabıtları vilâyete gönderildi. Fakat M.T.T.B.'nin 1630 sayılı kanunun geçici üçüncü maddesine girdiği iddia edilerek gönderilen evraklar 18/7/1973 tarihinde geri gönderiliyor. Aynı tarihi taşıyan evraklarla birlikte gelen bir yazıda gene M.T.T.B.'nin münfesihi sayıldığı belirtiliyor.

Geri gelen evraklar daha önce alınan Üsküdar 1. Asliye Hukuk ve Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemelerinin kararları ve profesörlerin mütalâaları ile birlikte 18/8/1973 tarih ve 51/13 sayılı yazıyla vilâyete gönderiliyor. Bunlardan sonra çeşitli tarihlerde M.T.T.B.'yi kapatılmak için M.T.T.B.'nin münfesihi olduğuna dair yazılar geliyor, fakat M.T.T.B. bilirkişi raporları ve mahkeme kararlarına dayanarak münfesihi sayılmayacağından ısrar ediyor.

Bu arada M.T.T.B. Genel Başkanı Raşit Ürper, Ankara temaslarını sürdürüyor. İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin, Emniyet Genel Müdürü Orhan Erbuğ, Emniyet Genel Müdür Muavini Nevzat Ayaz ile M.T.T.B.'nin durumunun halledilmesi, hukukî statüsünün vuzuha kavuşturulması için görüşmeler yapıyor.

Aynı zamanda Genel Başkan Raşit Ürper, Koalisyon Hükümetini meydana getiren partilerin liderleri Süleyman Demirel ve Turan Feyzioğlu ile M.T.T.B.'nin hukukî statüsüne kavuşturulması konusunda görüşmeler yapmış, durumu kendilerine izah etmiştir.

Bundan sonra 8 Ekim 1973 tarihinde İçişleri Bakanı Yardımcısı Müsteşar Muavini Yusuf Danışman imzasıyla gelen yazıda M.T.T.B.'nin münfesihi sayılması ihtiva ediyorsa da durumun vuzuha kavuşturulması için bir kere de Adalet Bakanının görüşünün alınması ve teklike sevk edildiği söyleniyor; 12 Ekim 1973 tarihli ikinci yazıda Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden gönderilen mütalâada M.T.T.B.'nin 1630 sayılı Dernekler Kanununun geçici üçüncü maddesinin sarîh hükmü muvacehesinde infisah etmiş sayılması gerektiği bildirilmekteydi. Adalet Bakanlığından alınan görüş yine M.T.T.B.'nin hukukî statüsünü açıklığa kavuşturmaktan uzak. Bu durumda 57 yıldır Türk Gençliğinin hizmetinde olan ve Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin yegâne temsilcisi olan M.T.T.B. kapatılmak istenmekte ve bunda ısrar edilmektedir.

Bu yazışmalar devam ederken İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'i ziyaret eden M.T.T.B. Genel Başkanı Raşit Ürper kendisine M.T.T.B. hakkında bilgi veriyor, ilgi göstermesini istiyor. Bakan kendisine milliyetçi olduğunu elinden gelen yardımı yapacağını belirtiyor. Kendisinin bakanlığı sırasında M.T.T.B. hakkında hiçbir tasarrufta bulunmayacağına dair söz veriyor.

M.T.T.B. Genel Başkanı Raşit Ürper, Cumhurbaşkanı ile görüşmek

için randevu istiyor, ancak M.T.T.B.'nin hukukî statüsü olmadığı gerekçeyle görüşemiyor. Fakat Genel Başkan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fuat Bayramoğlu ile yaptığı görüşmede Fuat Bayramoğlu, kendisinin de eski M.T.T.B. mensuplarından olduğunu ve gereken yardımı yapacağını belirtiyor.

Görüşmeler esnasında M.T.T.B.'nin hukukî statüsüne kavuşturulması için Danıştay'a dâvâ açılması söz konusu oluyor. Fakat M.T.T.B.'nin münfesihi sayılmasının idarî bir tasarruf olmadığı göz önüne alınarak bu mümkün olmuyor.

Bu arada İstanbul İli Emniyet Müdürlüğünün 20 Haziran 1973 tarihli Vali Muavini Neiden Enünlü imzasıyla, 1630 sayılı kanunun geçici üçüncü maddesi gereğince diğer dernek ve birliklerle M.T.T.B.'nin de fesh edildiğinden Birliğin geçici 1. maddesi gereğince İntibak Kongresini yapmasına kanunen imkân bulunmadığını 30/5/1973 tarihli dilekçe ve dilekçeye bağlı olan evrakların kongrenin hukukî değeri olmadığından ötürü iade olunduğu bildiriliyordu. Garip bir tecellidir ki, 7 Temmuz 1973 (17 gün sonra) tarihli M.T.T.B. Eğitim Müdürlüğünün bir dilekçesi Vali adına atılan bir imza ile Vali Muavini tarafından tasdik ediliyordu. Enteresan bir durumdu bu. Bir Vali Muavini M.T.T.B.'nin gayrî hukukî olduğu için evraklarını iade ediyor, bir diğeri de bir dilekçedeki imzanın ve mühürün M.T.T.B. Genel Sekreterine ait olduğunu (yani M.T.T.B.'nin hukukî varlığını) tasdik ediyor. Bu nasıl bir işti? M.T.T.B. hakkında verilen karar şahıslara göre değişecek kadar elâstiki mi idi? Yoksa, bazı gizli kuvvetler mi bu millî teşkilâtı ortadan silmek istiyorlardı.

Ekim ayında genel seçimler ve arkasından hükümetin kurulamaması ile kesilen görüşmeler ve yazışmalar MSP-CHP Koalisyon Hükümetinin kurulması ile yeniden başladı. Bu cümleden olarak 19/2/1974 tarih ve 51/142 sayılı aşağıdaki yazı ile yeni İçişleri Bakanlığından durumun yeniden incelenmesi talep edilmiştir.

Bu münasebetle 19.2.1974 tarihinde İçişleri Bakanlığına M.T.T.B. Genel Başkanı Raşit Ürper tarafından yazılan mektupta, 27/5/1973 te yapılan kongre evraklarının M.T.T.B.'ye infisah etmiş sayılarak geri verilmesine işaret ediliyor ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun (b) bendindeki «Üniversite, Akademi, bunlara bağlı Enstitüler ve Yüksek Okullar ile sair her türlü resmî ve özel öğrenim müesseselerinde kurulu olması kaydının dışında kaldığını ve bununla ilgili mahkeme kararları da işaret edilerek halen faaliyette bulunan Federasyonun durumunun bir kere daha tetkik edilerek İstanbul Valiliğine bu hususu teyit eden talimatın gönderilmesi isteniyordu.

Bu arada M.T.T.B. Genel Başkanı Raşit Ürper tarafından ziyaret edilen İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'e M.T.T.B.'nin durumu hakkında bilgi verilmiş, teşkilâtımızın hukukî statüsünün halledilmesi, münfesihi ol-

madığı halen faaliyette bulunduğu, kanunun bir daha incelenmesi iste miş ve bu konuda yardım talep edilmiştir.

Bu yazı ve görüşme üzerine İçişleri Bakanlığı M.T.T.B.'nin hukukî durumu hakkında meydana gelen sürtüşmenin vuzuha kavuşması için Ad let Bakanlığında 1630 sayılı Dernekler Kanununun geçici üçüncü ma desine girip girmediği hakkında görüş istenmiştir.

İçişleri Bakanından sonra Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı ziyaret ede M.T.T.B. Genel Başkanı Raşit Ürper, Teşkilâtımız hakkında bilgi vermi uzun bir süreden beri sürüp gelen hukukî uyuşmazlığın halledilmesi içi kendisinden ilgi talep edilmiştir.

Bütün bu hususlar dikkate alınarak M.T.T.B. hakkında Teşkilâtımızı mahkemelerden, bilirkişilerden ve çeşitli otoritelerden aldığı mütalâala ra dayanılarak 1630 sayılı Dernekler Kanununun geçici üçüncü maddes ne girmediği, dolayısıyla münfesihi sayılmıyacağı Adalet Bakanlığı tara fından İçişleri Bakanlığı'na bildirildi.

İçişleri Bakanlığı da, Adalet Bakanlığı'ndan aldığı bu görüşe uyara uzun zamandan beri süre gelen hukukî uyuşmazlığı sonuca bağlamış v 14/5/1974 tarihli bir yazı ile İstanbul Valiliğine M.T.T.B.'nin münfesihi se sayılmıyacağı dolayısıyla faaliyetlerine dair yazısını göndermiştir.

Böylece M.T.T.B.'nin uzun temasları ve çalışmaları neticesinde mün fesihi sayılmıyacağı kabul edilmiştir.

52. GENEL KURULDAN SONRA DERNEKLER KANUNU VE M.T.T.B.

1630 sayılı Yeni Dernekler Kanunu çıktıktan sonra uzun süre yapı lan temaslar ve yoğun çalışmalar neticesinde M.T.T.B.'nin münfesihi sa rılmıyacağı ve açık olduğu İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirlerine kabul ettirilmiştir.

Millî Türk Talebe Birliği'nin münfesihi sayılmıyacağının kabul edil mesinden sonra, 1630 sayılı Dernekler Kanununa göre M.T.T.B. tüzüğünün kabul edilerek; M.T.T.B.'nin hukukiliğinin kabul ettirilmesi gerekmektedir. Bunun için de tüzüğün kabul edilmesi gerekmektedir.

Normal olağan kongresini 7 Temmuz 1974 Pazar günü yapan 52. Ge nel Kurul toplantısında Tüzük tadilatı gündemde bulunmaktaydı. Fakat gündemin fazla olması dolayısıyla delegelerden Genel Kurul Divanına su rulan yazılı bir takrirle tüzük tadilatının gündemden çıkarılması istenmiş, Genel Kurul da bu tarihi kabul ettiğinden tüzük tadilatı görüşülmemiştir.

52. Genel Kurulda yeni seçilen Genel Yönetim Kurulunca M.T.T.B. nin fiilen var olmasını hukuken de perçinleştirmek vazifesi düşüyordu. Bunun için de kısa bir zamanda tüzük tadilatı yapması ve Anadolu'daki teşkilâtların da hukukî bir statüye kavuşturulması gerekmektedir. Bunun üzerine tüzük tadilatı şu şekilde yapılmıştır.

1. TÜZÜK TADILATI KONGRESİ

Millî Türk Talebe Birliği Tüzük Tâdil Kongresi 9 Ekim 1974 günü saat 11.00 de toplandı. Daha önce gazelerde yayınlanan gündem şöyle idi :

- 1 — Açılış,
- 2 — Divan Teşekkülü,
- 3 — Tüzük Tâdili,
- 4 — Kapanış.

M.T.T.B. Tüzük Tâdil Kongresini bir konuşma ile açan M.T.T.B. Genel Başkanı Abit Özmen; Kongrenin amacı hakkında ön açıklamada bulunmuş ve kongrenin M.T.T.B. camiasına hayırlı olacağını ümit ettiğini ifade ederek Genel Kurula saygılarını sunmuştur.

Daha sonra Divan teşekkülü için Divan Başkanı aday olarak Osman Yumak teklif edildi. İ.Ü. Fen Fakültesi Talebe Derneği Delegasyonu Lütfi Ağdanlı tarafından verilen bu teklif delegelere okunarak açık oya sunuldu. İttifakla kabul edilen Divan Başkanı Osman Yumak M.T.T.B. Genel Başkanı Abit Özmen tarafından davet edildi.

Divan Başkanı, Divanın öteki üyeleri için teklif istedi ve ikinci Başkanlık için Beyazıt İ.T.Y. Okulu Talebe Derneği Delegasyonu Yaşar Karayel'i ve Konya D.M.M.A. Talebe Derneği Delegasyonu Ayhan Ersöz, İstanbul İ.T.İ. Akademisi Talebe Derneği Delegasyonu Ahmet Karataş'ı Kâtipliklere aday gösteren yazılı teklif İ.Ü. Orman Fakültesi Talebe Derneği Delegasyonu Sedat Ecevit tarafından Kongre Başkanına sunuldu. Başkan tarafından açık oya sunulan teklif ittifakla kabul edildi.

Kongre Başkanı, gündemi okudu. Bu arada söz isteyen İ.Ü. Fen Fak. Delegasyonu Hüseyin Al Divan Başkanlığına bir takrir vererek gündem değişikliği istemiştir. Teklifte gündemin 4. maddesi olan «M.T.T.B. Federasyonunun Kamu yararına çalışan cemiyetlerden sayılması için görüşme yapılmasını» teklif ediyordu ve teklif 16 delegasyonun imzasını taşıyordu.

Teklifi Divan Başkanı oya sundu ittifakla kabul edildi. Gündemin şu şekilde olmasına oy birliği ile karar verildi.



Genel Başkanımız Abit Özmen tüzük tâdil kongresi açış konuşmasını yaparken

- 1 — Açılış,
- 2 — Divan Teşekkülü,
- 3 — Tüzük Tâdili,
- 4 — M.T.T.B.'nin kamu yararına çalışan cemiyetlerden sayılması,
- 5 — Kapanış.

Bunun üzerine Divan Başkanı Tüzük Tâdil Kongresinin başarılı olması dileğiyle üçüncü maddeye geçmiş, Genel Kurula bir rapor halinde hazırlamak üzere bir Tüzük Tâdil Komisyonu teşekkülü için B.İ.T.İ.Y.O. Talebe Derneği Delegasyonu Ahmet Ayçiçek tarafından verilen teklif oya sunulmuş ve ittifakla kabul edilmiştir.

Tüzük Tâdil Komisyonuna seçilen üyeler şunlardır:

- 1 — Kemal Karadeniz,
- 2 — Fahri Akben,
- 3 — Necdet Şensoy,
- 4 — Ahmet Öz.

Daha sonra bu delegeler gerekli çalışmayı yapmak üzere ayrılmışlardır. Tüzük Tâdilâtına, şubeler üzerine söz alan M.T.T.B. Genel Başkanı Abit Özmen, M.T.T.B. camiasının Türk Gençliğinin yegâne temsilcisi olduğuna işaret ederek bunu hazmedemeyenlerin engellemek istedikleri çalışmalar hakkında geniş izahta bulunmuş ve Türkiye'ni her tarafına hızla yayılmakta olan M.T.T.B. Federasyonunun faaliyetlerinin engellenmesi M.T.T.B. camiasına hız verdiğini belirterek, böylesi engellemeler inançlı Türk Gençliği'nin kamçısıdır, diye ifade etmiştir.

Daha sonra İ.Ü. Talebe Derneği Delegasyonu Kasım Yapıcı, şimdiye kadarki çalışmalarını anlatmış, bunlara yeni başarılar ekleneceğini emin olduğuna inandığını ifade ederek Genel Kurula çalışmalarında başarılar dilemiş, saygılarını belirtmiştir.

Bu arada Tüzük Tâdil Komisyonu yapılan çalışmalarını sonuçlandırmış ve hazırladığı raporu Divan Başkanlığına sunmuştur. Divan Başkanı, raporu Komisyon Başkanı Kemal Karadeniz'e vermiş, Kemal Karadeniz de tüzük üzerinde değişiklikler hakkında açıklamada bulunarak eski tüzük ve yeni değiştirilen tüzüğü madde madde okumuştur.

Tüzük Tâdil Komisyonunun sunduğu raporda;

1 — 9. Maddenin (b) fıkrasındaki «Genel Kurul'un toplantı zamanı»nın eski tüzükte «Mart» iken bunun talebe arkadaşların dersleri açısından en müsait ay olan «Temmuz» olarak değiştirilmesine;

2 — İçişleri Bakanlığınca itiraz edilen fahri üyelikle ilgili 13. Maddenin kaldırılmasına (13. Maddeden sonraki maddeler birer aşağı düşürülmüştür.)

- 3 — Eski tüzükteki,
A) Genel Başkan,

B) Genel Sekreter,
C) Genel Muhasipliklerin bulunduğu 16. maddenin 15. Madde olarak değişmiş şekline ilâve olarak;
D) Merkez İhtisas Komisyonları Başkanı;
a) Federasyon Genel Başkanı tarafından tayin edilir,
b) Vazifesi: Merkez İhtisas Komisyonlarını kontrol ve aralarındaki koordinasyonu temin etmektir.»

maddesinin konmasına (gerekçe olarak 18. Maddedeki «Temsilci Koordinatör»ün kaldırılması gösterilmiştir);

4 — Eski tüzükteki 18. maddenin (Yeni tüzükte 17. madde olarak);

«Madde 17 — ŞUBELER :

a) Kuruluş :

Uygun görülen her yerde, Genel Yönetim Kurulu'nun kararıyla Federasyon şubeleri açılabilir. Genel Yönetim Kurulu kuruculara yetki verir. Şube kurucuları 3 kişiden az olamaz.

b) Amacı :

Ana tüzüğe göre bölgesinde faaliyette bulunmak ve Federasyonun çalışmalarını mahallinde tanıtmaktır.

Şubelerin Genel Merkez adına hareket etme ve temsil yetkisi yoktur. Faaliyetlerden şubeler mes'uldür. Genel Merkez sorumlu tutulamaz. Faaliyetlerini yürütmek üzere şubeler, Genel Merkez gibi İhtisas Komisyonları kurabilir.

c) Şube Organları :

1 — Genel Kurul: Şubeye kayıtlı üyelere meydana gelir.

Üyelik: Yazılı müracaatı Yönetim Kurulunun kararıyla kabul edilen her yüksek tahsil talebesi şubeye üye olabilir.

M.T.T.B.'ye bağlı derneklerin, bulunduğu yerdeki Federasyon, şubelerine dernek üyeleri tabii üyedir.

Vazifesi: Şubenin yıllık faaliyetlerini ve muhasebesini görüşüp çalışmalarını hakkında tekliflerde bulunur.

Şube organlarına seçilecek üyelerin tesbiti için Federasyon Yönetim Kuruluna teklifte bulunur. Teklif edilecek üye sayısı görev alacakların en az iki katı olmalıdır.

2 — Yönetim Kurulu: Beş kişiden teşekkül eder.

Şube Başkanı: Federasyon, Genel Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Federasyon Genel Başkanı tarafından tayin edilir.

Vazifesi: Şube Yönetim Kurulunun başkanıdır. Şubeyi temsil eder. Şubenin işleyişinden ve organizasyonundan genel merkeze karşı sorumludur.

Şube Sekreteri: Şubenin yazışmalarını ıçer eder. Şubenin Genel Merkeze bildirilen faaliyet dosyalarını tanzim ve muhafaza eder. Şube

Başkanı tarafından seçilir.

Şube Muhasibi: Şube Başkanı tarafından tayin edilir. Şubenin mali işlerini yürütür. Genel Muhasibe gerektiği zaman hesap vermek mecburiyetindedir.

Denetçi: Federasyon Genel Başkanı tarafından tayin edilir.

Vazifesi: Üç ayda bir şubenin faaliyetleri hakkında Genel Başkanlığa rapor verir.

d) Mali Hususlar :

Şubenin umumî gelirleri muhasebesinde toplanır. Şubeler, Genel Merkezin tasdikli makbuzlardan başka makbuz kullanamazlar. Şubeler gelirlerinin %25'ini Genel Merkeze öderler. 1000 (Bin) lirayı aşan harcamalar Genel Merkezin muvafakatını almak zorundadırlar.

e) Şubeni çalışmalarında aksaklığın olması veya Genel Merkezin amacına aykırı hareketin tesbiti halinde M.T.T.B. Federasyonu Genel Başkanı, Genel Sekreteri, Genel Muhasibinin ortak kararı ile şube feshedilir. Fesih halinde şubenin malları Genel Merkeze devredilir. Şube iç tüzüğünde bulunmayan hususlarda M.T.T.B. Federasyonu ana tüzüğe tabidir, şeklinde olmasına.

5 — Eski tüzükte 22. madde, (Yeni Tüzükte 21. Madde)nin :

Federasyonun Gelirleri :

a) Federasyona bağlı Derneklerden alınan «%25 paylar» şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür. Eski tüzük 27. maddeden oluşmuş iken, 13. Maddenin çıkarılması dolayısıyla yeni tüzük 26 maddedir. İç tüzükte bir değişiklik yapılmamış yine üç maddeden meydana gelmiştir.»

Tüzük Tâdil Komisyonu bu açıklamayı yaptıktan sonra bunun üzerine Divan Başkanı görüşme açtı. Söz alan olmadı. Oylamaya geçerek Genel Kurulun oyuna sunuldu ve ittifakla kabul edildi.

Kongrenin 4. Maddesi olan kamu yararına çalışan cemiyetler maddesine geçildi. İ.Ü. Fen Fakültesi Talebe Derneği Federasyonu Fahri Akben M.T.T.B.'nin bir kamu yararına çalışan kuruluş olarak kabul edilmesini ve aslında M.T.T.B. bütün yaptığı faaliyet ve hizmetlerinde kamu yararına çalışan kuruluş olarak hareket ettiğini Türk Gençliğini sinesinde toplayan ve temsil eden bu teşkilâtın da Türk Gençine yaptığı hizmetten ve yapılan bütün faaliyetlerden M.T.T.B.'nin mutlaka kamu yararına bir kuruluş olması kabulü için çalışma yapılmasını istemiştir. Bunu istemesini hiç bir zaman haksız bir şey olmayacağını ifade eden Fahri Akben Genel Kurula saygılarını sunmuştur.

Bundan sonra M.T.T.B. Federasyonu Genel Başkanı Abit Özmen tekrar söz alarak; M.T.T.B.'nin kamu yararına çalışan kuruluşlardan sayılması halinde faaliyetlerin genişliyeceğini ve malî durumun büyük ölçüde halledilebileceğini ifade etmiştir.

Daha sonra İ.D.M.M. Akademisi Talebe Derneği Delegasyonu Fikret İşçimen tarafından Divan Başkanlığına bir teklif sunulmuştur. Fikret İşçimen'in yazılı tavrında «M.T.T.B. Federasyonunun kamu yararına çalışan bir kuruluş olduğunu kabul edilmesini ve bununla ilgili çalışmalarını yürütmek üzere Federasyon Genel Yönetim Kuruluna tam yetki verilmesini» teklif etmiş ve Divan Başkanı bu teklifi oya sunarak ittifakla kabul edilmiştir.

5. Maddeye geçilmiş ve Kongre Divan Başkanı kısa bir konuşma ile Kongre Delegelerine teşekkür etmiş, bu kararların memleketimiz, milletimiz ve camiamıza hayırlı uğurlu olması dileğiyle kongreyi kapattığını ilân etmiştir.

Burada da görüldüğü gibi tüzük tâdilâtında Kongre ayının Mart ayından Temmuz ayında yapılması şeklinde değiştirilmiştir. Fahri üyelikle ilgili 13. madde kaldırılmıştır. Tüzüğün 17. Maddesi şubelerin kuruluş görevi, malî hususları v.s. düzenlenmiştir.

Tüzük Tâdil Kongresi yapıldıktan sonra İçişleri Bakanlığına, Vilâyet ve Emniyet aracılığı ile gönderilmiş, İçişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Müşavirleri tüzüğü tâdil edilmiş şekliyle, yani tüzüğümüzün Federasyonların şube açamayacaklarını belirten bir yazıyla red etmiştir. Oysa M.T.T.B.'ye bağlı Anadolu'daki Derneklerinin veya Teşkilâtların müşterek bir yerde faaliyet göstermesi gerekmektedir. Hâl böyle olunca Genel Başkan Ankara'ya giderek İçişleri, Adalet Bakanlıkları ve İçişleri Bakanlık Müsteşarıyla temaslar yapılmıştır. Bu temaslar neticesinde Hukuk İşleri'nin verdiği mütalâaya göre tekrar bir tüzük tâdilâtı yapılmıştır.

Bakanlık Hukuk Müşavirlerinin verdiği mütalâa M.T.T.B.'nin Anadolu'da Genel Yönetim Kurulu Temsilciliği adı altında faaliyet göstermesi şeklindeydi.

Buna göre 2. Tüzük Tâdilâtı şu şekilde yapılmıştır :

Gazetelerde ilân edildiği şekilde 19/11/1974 saat 14.00 te M.T.T.B. Babıâli Caddesi No. 37 de toplanıldı. Nisabın temin edildiği görüldü. Genel Başkan Abid Özmen kısa bir konuşmayla toplantıyı açtı.

Gündem şu şekilde idi :

- 1 — Açılış,
- 2 — Divan Teşekkürü,
- 3 — Tüzük Tâdili,
- 4 — Kapanış.

Gündemin 2. Maddesine geçilerek Divan Başkanı, Divan Başkan Yardımcısı ve Kâtiplikler için aday istenildi. İstanbul İktisat ve Ticaret Yüksek Okulu Talebe Derneği Delegasyonu Yılmaz Yalçın ve İ.T.Ü. Gemi İnşaat Fakültesi Talebe Derneği Delegasyonu Ömer Yüksel Özek tarafından Divan Başkanlığına Erman Tuncer, Divan Başkan Yardımcılığına Mus-

tafa Öztürk, Kâtipliklere Remzi Çetin ve Ahmet Bakal aday gösterildi. Başka aday olmadığından oylamaya geçildi ve oy birliği ile kabul edildi.

Divan Heyeti yerlerini aldı ve üyelere teşekkür ettikten sonra gündemin 3. maddesine geçildi.

Tüzük Tâdil Komisyonu için Divan Başkanı aday istedi. Tüzük Tâdil Komisyonuna İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi Delegasyonu Mustafa Demirok tarafından Rüştü Ecevit (İ.Ü. Fen Fakültesi Talebe Derneği), Abdülaziz Keskin (Orman Fakültesi Talebe Derneği), Necati Tuncer (İ.Ü. Talebe Derneği) teklif edildi. Başka aday olmadığından oy birliği ile kabul edildi. Tüzük Tâdil Komisyonu çalışmalarını tamamlamak üzere salondan ayrıldı. Bu arada söz alan Genel Başkan Abid Özmen, M.T.T.B.'nin bugüne kadar ki durumundan ve bu tüzük tâdilâtının niçin yapıldığından bahsetti ve İçişleri Bakanlığından gelen Tüzük Tâdili ile ilgili yazıyı okudu.

Bir süre sonra Tüzük Tâdil Komisyonu çalışmalarını tamamlayarak rapor halinde Divan Başkanlığına sundu. Rapor da, değiştirilen kısımlar aynen şöyle idi :

a) Genel Yönetim Kurulu Temsilciliklerinin Federasyon adına beyanat verme, bildiri dağıtma yetkileri yoktur. Bu tip faaliyetlerden Federasyon sorumlu tutulamaz.

Genel Yönetim Kurulu Temsilcilikleri aralarında çalışma kolları kurabilirler.

b) Organları : 1 — Genel Yönetim Kurulu Temsilciliği Başkanı Genel Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir. Temsilciliğin faaliyetlerinden Genel Yönetim Kurulu mesul değildir.

1 — 8. Maddenin (e) bendinin «Genel Yönetim Kurulu Temsilcilikleri» olacak,

2 — 9. Maddenin «ve Şube Başkanları» kısmı kaldırılacak,

3 — 16. Maddenin (b) bendi «Genel Yönetim Kurulu Temsilciliğinin açılmasına ve Temsilcilik Kurucularına yetki verir» şeklinde değiştirilecek,

4 — 17. Madde aşağıdaki şekilde değiştirildi :

Madde 17 — Genel Yönetim Kurulu Temsilcilikleri :

a) **Kuruluş :** Genel Yönetim Kurulu, uygun gördüğü her yerde, Genel Yönetim Kurulu Temsilciliği açabilir. Görevlendirdiği kişilere yetki verir. Kurucular 3 kişiden az olmaz.

b) **Amacı :** Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak faaliyette bulunmak. Federasyon faaliyetlerini bölgesinde tanıtmaktır.

1 — **Başkan :** Genel Başkan tarafından Yönetim Kurulu Kararı ile tayin edilir. Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Temsilciliğin faaliyetlerini organize eder ve yürütür.

2 — **Sekreter :** Yazışmaları icra eder. Temsilcilik Başkanı tarafından tayin edilir. Faaliyet dosyalarını tanzim ve muhafaz eder.

3 — **Muhasip** : Temsilcilik Başkanı tarafından tâyin edilir. Mali İşleri yürütür.

4 — **Mali Hususlar** : Genel Yönetim Kurulu Temsilciliklerinin umumi gelirleri muhasebesinde toplanır. Genel Merkezin tasdikli makbuzlarından başka makbuz kullanamazlar. Masrafları çıkardıktan sonra kalan parayı Genel Merkeze öderler.

5 — **Yetki Alma** : Genel Yönetim Kurulu Temsilciliklerinin çalışmalarında aksaklığın olması veya Genel Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareketlerinin tesbiti halinde, Genel Yönetim Kurulu kararıyla temsilciliklerin yetkisi alınır. Malları Federasyon Genel Merkezine devredilir. Temsilcilik iç tüzüğünde bulunmayan hususlar da M.T.T.B. Federasyon Ana Tüzüğüne tâbidir.

5 — 21. Maddenin (a) bendi değiştirilerek;

a) Federasyona bağlı derneklerden alınan %25 paylar,

b) Genel Yönetim Kurulu Temsilciliklerinden sağlanan gelirler şeklinde düzenlenmiştir.

Daha sonra görüşme açılmış, söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Önce değişiklik tüm olarak, sonra tek tek maddeler halinde oy birliği ile kabul edildi. Bundan sonra söz alan Genel Başkan, üyelere teşekkür etti ve Divan Başkanı tarafından 4. Maddeye geçilerek kongrenin sona erdiği bildirildi. Bu kongrenin Türk Gençliği ve Türk Milletine hayırlı olması temenni edildi.

Bu duruma göre 2. Tüzük Tadilatı da aynı yollardan geçerek temalar ve çalışmalar neticesinde kabul edildi.

Anadolu'ya hızlı bir şekilde yayılma iştidatı ile birlikte bünyesinde 86 Talebe Derneğini bulunduran Millî Türk Talebe Birliği, Yüksek Tahsil Talebeleri ve Orta Öğrenim Talebelerini de içine alan bir faaliyette bulunmaktadır. Böyle geniş bir faaliyet gösteren hiçbir teşkilât, hiçbir müessesese bulunmamaktadır. Böyle güzide bir teşkilâtın Kamu Yararına çalışan Derneklerden sayılması gerekmektedir. Bu arada bir problem ortaya çıkmış yeni 1630 Sayılı Dernekler Kanununa göre Türk ve Millî Kelimeleri kullanabilmek için hükümetten izin almak gerekiyordu.

Genel Başkan Abid Özmen'in Ankara'da yaptığı temalar neticesinde daha önce Millî kelimesinin izninin alınmış olduğu ortaya çıktı. Bu durumda hem Kamu Yararına çalışan dernek ünvanını ve hem de «Türk» Kelimesinin iznini alma çalışmalarını yapabilmek için Genel Kurul'dan Genel Yönetim Kuruluna yetki verilmesi gerekiyordu.

Her ne kadar 1. Tüzük Tâdil Kongresinde Kamu Yararına çalışan dernek çalışması yapmak için Genel Yönetim Kurulu'na yetki verildi ise de daha sağlam olması açısından bu 2 mesele için kongreye gidildi. Bu kongre safhası kısaca şöyledir :

3. GENEL KURUL

İki gazetede gündemi, yeri ve saati ilân edilen Millî Türk Talebe Birliği Federasyonunun Genel Kurulu 23 Şubat 1975 Pazar günü saat 14.00 de Millî Türk Talebe Birliği Federasyonu Seminer Salonunda yapılmıştır.

Millî Türk Talebe Birliği Federasyonu Genel Başkanı Abit Özmen'in kısa bir açış konuşmasından sonra gündeme ilâve için teklif olup olmadığını sormuş. Bu arada Necati Tuncer imzası ile bir takrir sunulmuştur. Bu takrire göre; gündeme yabancı ülkeler talebe teşkilâtları ile birleşmek veya beraber faaliyet yapmak hususunda bir ilâvenin yapılmasını teklif etmiştir. Bu takrir oya sunularak ittifakla kabul edilmiştir. Bundan sonra gündemin tümü oya sunularak ilâve madde ile birlikte ittifakla kabul edilmiştir.

Bundan sonra gündemin maddelerine geçilmiş ve Genel Başkan Divan teşekkülü için teklif istemiştir. Genel Kurul Delegelerinden Mustafa Demirok ve Süleyman Öztürk'ün müştereken verdikleri ve ittifakla kabul edilen yazılı takrire göre J.Ü. Kimya Fakültesi Delegasyonu Recep Anaş Divan Başkanlığına, Yardımcılığına Azzem Aslan ve Kâtipliklere de Cemil Can ile Ömer Yüksel Özek getirilmişlerdir.

Yerlerini alan Divan üyeleri adına Divan Başkanı Recep Anaş, Divan Heyetine kendilerini seçtiklerinden dolayı Genel Kurula teşekkür etmiş, bundan sonra da gündemin ilk iki maddesi görüşüldüğünden üçüncü maddeye geçilmiştir.

3. Maddede : «Federasyonun TÜRK kelimesini kullanabilmesi...» hususunda idi ve Divan Başkanı başka teklifin olup olmadığını sordu. Bu maddeye Kemal Temiz imzasını taşıyan bir takrir sunuldu. Bu takrire göre; Bakanlar Kurulundan «TÜRK» kelimesinin iznini almak ve çalışmalarını yürütmek için Genel Yönetim Kuruluna tam yetki verilmesini ve tüzüğe «TÜRK» kelimesinin ilâve edilmesini teklif ediyordu.

Başka teklif olmadığından Divan Başkanı bu teklifi oya sunmuş ve ittifakla kabul edilmiştir. Bu duruma göre Tüzüğe Türk kelimesi ilâve edilmesi ve Bakanlar Kurulundan yetki alınması için Genel Yönetim Kurulu tam yetkili kılınmıştır.

Bundan sonra Gündemin 4. Maddesine geçilmiş ve Divan Başkanı 4. Madde için teklif istemiştir. Gündemin 4. Maddesi : Umum menfaatlere hâdim cemiyetlerden sayılması için yapılacak çalışmaların görüşülmesi idi. Bu madde için de; Adem Uğur imzası ile bir takrir verilmiştir. Bu takrire göre; Millî Türk Talebe Birliği Federasyonunun umum menfaatlere hâdim cemiyetlerden sayılması için yapılacak çalışmaları yürütmek için Genel Yönetim Kuruluna tam yetki verilmesini ön görüyordu. Bu teklif de oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bunlardan sonra gündemin ilâve maddesi olan : Yabancı ülkeler talebe teşkilâtları ile birleşmek veya beraber faaliyet yapmak maddesine geçilmiş ve gündeme bu maddeyi teklif eden Necati Tuncer; Yabancı Ülkeler Talebe Teşkilâtları ile birleşmek veya beraberce faaliyet yapma çalışmalarında ve teşebbüslerinde bulunulması için Genel Yönetim Kuruluna tam yetki verilmesini yazılı olarak teklif etmiş ve bu teklif de oya sunularak ittifakla kabul edilmiştir.

Daha sonra gündemin son maddesi olan kapanışa geçilmiş ve burada söz alan Genel Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Özmen; Bu yetkileri alan Genel Yönetim Kurulunun derhal çalışmalara girişeceğini bildiren kısa bir konuşma yapmıştır.

Bundan sonra Divan Başkanı kısa bir konuşmayla toplantıya son vermiştir.

Kongreden sonra hem; «TÜRK» kelimesi ve hem de, «Kamu yararına çalışan derneklerden» sayılması için yetki verilen Genel Yönetim Kurulu hemen toplantı yaparak vakit geçirmeden gerekli evrakların hazırlanmasına ve temasların yapılması çalışmalarına geçildi.

Bundan sonra gerek Bakanlarla, gerekse Vali ile temaslar yapılarak bunların olumlu yönde çıkmaları sağlanmıştır. Ne var ki bu güne kadar «TÜRK» kelimesinin izni İçişleri Bakanlığında Bakanlar Kuruluna havale edilmemiş olduğu gibi gerek İstanbul Vilâyetinden, gerekse Millî Eğitim Bakanlığında olumlu yönde çıkan Kamu Yararına Hâdim Dernek Çalışması da İçişleri Bakanlığında bekletilmektedir. Fakat yapılacak çalışmalarla bunların Bakanlar Kurulundan olumlu olarak çıkması çalışmaları devam etmektedir.

4. KONGRE VEYA 3. TÜZÜK TÂDİL KONGRESİ

2. Tüzük Tâdil Kongresinde yapılan tüzük İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirleri tarafından kabul edilmiş ve Müsteşar Yusuf Danışman imzasıyla bize bildirilmiştir. Fakat hükümet bunalımı geçirdiğimiz Mart'ın 18'inde yine aynı Müsteşar Yusuf Danışman imzasıyla tüzüğün kabul edilmediği belirtiliyordu. Bu nasıl bir işti ki elimizde olan belgelerle hem tüzük kabul ediliyor, hem de kabul edilmiyordu.

Hemen Ankara'ya gidilerek durumun sebebini araştırmak gerekiyor. Genel Başkan Abit Özmen Ankara'ya giderek temaslar yapmış, sözde kanuni yetkilere haiz kendisinden dürüst hareket etmesi beklenen Müsteşar Yusuf Danışman; Bakan korkusuyla daha evvelki yazıyı imzaladığını beyan etmişlerdir. Bu duruma göre yapacak tek şey bu sefer hiçbir itiraza mahal bırakmayacak bir şekilde tüzük tâdilâtı yapmaktır. Böylece bir sene içinde 3. Tüzük Tâdilâtı Kongresiyle beraber 4. tane kongre ya-

pılmıştır ki herhalde bu faaliyet döneminin özelliği «Kongreler Yılı» olacaktır. Bu son kongre de şu şekilde yapılmıştır :

4. GENEL KURUL VEYA 3. TÜZÜK TÂDİL KONGRESİ

M.T.T.B. Tüzük Tâdil Kongresi 28/4/1975 Pazartesi günü saat 14.00 de Çağaloğlu 37 No.da çoğunluk sağlanarak yapılmıştır.

Kongreyi kısa bir konuşma ile Genel Başkan Abit Özmen açmıştır. Bundan sonra kongrenin ikinci maddesine geçerek Divan teşekkülü için isim istenmiştir. Süleyman Öztürk, Kongre Başkanlığına Adem Uğur'u, Kâtipliklere Necati Kocaman, Cemalettin Taylay'ı teklif etmiştir. Teklif ittifakla kabul edilerek Kongre teşekkül etmiştir.

Kongrenin üçüncü maddesine geçilerek Tüzük Tâdili yapmak için Komisyon üyelerinin isimleri istenmiştir. Necati Kocaman'ın teklif ettiği şu isimler :

- 1 — Yunus Dere,
- 2 — Halil Garip,
- 3 — Şeref Eraydın,
- 4 — Yaşar Karayel,
- 5 — Vehbi Ecevit,

Kabul edilerek seçilmiştir.

Komisyon Tüzüğün 8. Maddesinin (d) fıkrasındaki Genel Yönetim Kurulu Temsilcilikleri, Mahallî Teşkilâtlar, 9. Maddesinin (b) fıkrası Genel Kurulun toplantı merkezi federasyonun merkezi olan İstanbul'da şeklinde, 16. Maddesinin (b) fıkrası Mahallî Teşkilâtların açılmasına karar verir. Bunun için gerekli kişilere yetki verir şeklinde, 17. Madde Federasyonun mahallî teşkilâtlanması Genel Yönetim Kurulunca Federasyon Ana Tüzüğünde belirtilen gayesinin gerçekleştirilmesi için alınan karar ve yapılan faaliyetleri duyurucu veya iletici mahiyette çalışmak kaydıyla ve Yönetim Kurulunca verilecek diğer işleri yapmak üzere gerekli görülen yerlerde teşkilât vücuda getirilebilir.

Bunların kuruluş usul ve esasları ve buralarda görevlendirilecek kişilere ilişkin hususlar bir yönetmelikle tesbit olunur, şeklinde 21. Maddenin (b) fıkrası mahallî teşkilâtlardan sağlanan gelirler şeklinde değiştirilerek Divan Başkanına sunmuştur. Değişiklik ittifakla kabul edilmiştir.

Gündemin maddelerinin görüşülmesinin bitmesi üzerine Divan Başkanı Adem Uğur kongreyi kapatmıştır.

Bu kongreyi müteakiben tüzüklerden Ankara'ya elden götürülerek İçişleri Bakanlığında temaslar neticesi kabul edilmiş ve gazetede tüzük yayınlanarak hukukî daynağına da kavuşmuştur. Buna da mahallî teşkilâtlar için bir de tüzük yapılmış ve tüzüğe ilâve edilmiştir.

Şu anda son durum tüzük kabul edilmiş, vilâyetler yapılan tamimlerle teşkilâtlara ait pürüz kalkmıştır. Yalnız ne var ki hâlâ ne TÜRK Kelimesi ve ne de M.T.T.B.'nin Kamu Yararına Hâdim Derneklerden sayılması Bakanlar Kurulundan çıkmıştır.

Bunlar da tamamlanırsa temennimiz 50. dönemden bu yana yani, 1630 sayılı Dernekler Kanunu çıktığından bu yana M.T.T.B.'yi en fazla uğraştıran Dernekler Kanunu hakkında yapılan çalışmalar olumlu bir yönde neticelenecek uzun yıllar uğraşılan Dernekler Kanunu faslı da mutlu bir şekilde sona erecektir.

M.T.T.B.'NİN UMUMA HADİM DERNEKLERDEN SAYILMASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Sıradan bir çok derneğin umum menfaatlerden sayıldığı bir devirde, M.T.T.B. gibi köklü ve her faaliyeti memleket menfaatine olan bir teşkilâtın Umum Menfaatlere Hadim Dernekler listesinde olmaması bir eksiklik olarak göze çarpıyordu.

Bu dönemde Millî Türk Talebe Birliği'nin Umuma Hâdim Derneklerden sayılabilmesi için yoğun çalışmalara girişilmiştir. Bunun için Birinci Tüzük Tâdil Kongresinde Genel Kurulca karar alınmıştır.

Umuma Hâdim Derneklerden sayılabilmemesi için Bakanlar Kurulunun kararı gerekmektedir. Kongre'de alınan karardan sonra konu İçişleri Bakanlığına gelmiştir. İçişleri Bakanlığında gerekli inceleme yapıldıktan sonra, İstanbul Valiliği'nin, Millî Eğitim Bakanlığının ve diğer bazı bakanlıkların da görüşleri alınmakta, ondan sonra Bakanlar Kurulu'na götürülmektedir.

Bu meselenin bir an evvel halledilebilmesi için, Genel Başkan Abit Özmen, 12 Haziran 1975 günü Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Öztürk ile birlikte Ankara'ya gitmiş, Başbakan Süleyman Demirel, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem ile birer görüşme yapmış, bu konunun bir an evvel neticeye bağlanmasını istemiştir.

Bu işle ilgili evrak, başından beri bizzat elden takip edilmektedir. Yapılan görüşmeler neticesi, İstanbul Valiliği'nden bir an evvel çıkması, Ankara Temsilciliği'nin çalışmaları ile de Millî Eğitim Bakanlığı'ndan müsbet netice alınması sağlanmış durumdadır. Şu anda İçişleri Bakanlığı da son çalışmaları yapmakta, Bakanlar Kurulu'na götürmeğe hazırlanmaktadır.

M.T.T.B. Umuma Hâdim Dernek sıfatını aldıktan sonra, resmî kuruluşlardan, bakanlıklardan yardım görebilecek, bir çok faaliyetlerini çok daha kolay yürütebilecek, kamu kuruluşlarının istifade ettiği bazı haklardan da faydalanabilecektir.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLE MÜNASEBETLER:

Millî Türk Talebe Birliği'nin en fazla temasta bulunması gereken Bakanlık, şüphesiz Gençlik ve Spor Bakanlığı idi. Bunun için her Ankara ziyaretinde genellikle bu Bakanlıkla birçok temaslar olmuştur. Bilhassa Türk Gençliği'nin sportif çalışmalarını organize etmek gayesiyle kurulmuş bulunan «Türkiye Yüksek Öğretim Spor Koordinasyon Kurulu»nun çalışmalarına Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılmıştır.

YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARININ SPOR ÇALIŞMALARI İÇİN TOPLANAN KURUL

24/9/1974 günü Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bundan bir yıl önce kurulmuş olan, fakat resmen tescil edilmemiş bulunan «TYÖKK»nun Genel Kurul toplantısı mahiyetinde geniş çaplı bir toplantı tertiplenmiştir. Bu toplantıya Millî Türk Talebe Birliği'nden Genel Başkan Abit Özmen'in Başkanlığında Süleyman Öztürk, Kasım Yapıcı, Yaşar Karayel, Yusuf Tosun'dan müteşekkil bir heyet katılmıştır. İcra Konseyi Başkanı Kemâl Karadeniz ise Talebe Teşkilâtları Federasyonu'nu temsilen katılmıştır.

Türk Yüksek Tahsil Gençliği'nin sportif çalışmalarını gözden geçirmek, teklifler getirmek, TYÖKK'nun kuruluş şeklini tesbit etmek üzere tertiplenen toplantının açılış konuşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Müslühhiddin Yılmaz Mete yapmış, daha sonra Bakanlık Müsteşarı Avni Akyol, Okul İçi Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Olcay birer konuşma yapmışlardır. Toplantıda bir konuşma yapan Genel Başkanımız Abit Özmen, Yüksek Öğretim Sporunu hakkında görüşlerini açıklamıştır.

Toplantının gündemi şu şekilde tertiplenmişti :

1 — Üniversite, Akademi ve Yüksek Okulların bünyelerinde spor hizmet ve faaliyetlerin yürütecek birimlerin kurulması hakkında öneriler ve bu konudaki yazılı tekliflerin alınması.

2 — Yüksek Öğretim Kurumlarının kurum içi ve kurumlar arası spor faaliyetleri, bu konuda karşılaşılan güçlükler, güçlüklerin çözüm yolları,

3 — Yüksek Öğretim Spor Koordinasyon Kurulu'nca hazırlanan 1974-1975 Öğretim Yılı Gurup ve Türkiye Birincilikleri taslak programının görüşülmesi,

4 — 1975 yılı Üniversite Yaz Oyunları,

5 — Yüksek Öğretim Spor Koordinasyon Kurulu'nun seçimi,

6 — Dilek ve temenniler.

Yukarıdaki gündem görüşüldükten sonra, esas çalışmaları TYÖSKK'un kuruluş taslağı üzerindeki çalışmalar teşkil etmiş ve ertesi gün de çalışmalarına devam eden bir Hazırlık Komisyonu kurulmuş, bu komisyon da İcra Konseyi Başkanı Kemâl Karadeniz de çalışmalara katılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucu, her yıl yapılacak olan Genel Kurul Toplantılarına M.T.T.B.'den 3, T.T.F.'den 3, T.D.F.'den 3 Delege'nin katılması kararlaştırılmıştır.

Yapılan seçim sonucu TYÖSKK'nun Yönetim Kurulu'na Genel Başkanımız Abit Özmen ve Kemâl Karadeniz seçilmişlerdir. Gençliğin temsilcileri olarak her ay toplanacak olan Yönetim Kurulu toplantılarına katılacaklardır. Toplantılar her ayın ilk Cuma günü Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda yapılmaktadır.

GENÇLERİN BOŞ ZAMANLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

19/12/1974 günü Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tertiplenen bir toplantı yapılmıştır. Toplantıya bütün Bakanlıkların Eğitim Bölümleri, gönüllü olarak hizmet eden kuruluşlar delegeleri ve Millî Türk Talebe Birliği adına İcra Konseyi Başkanı Kemâl Karadeniz ile Öğrenci Meseleleri Müdürü Recep Anaş katılmışlardır.

Toplantı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Çaplı'nın Başkanlığında devam etmiş, her delege Gençliğin eğitimi, boş zamanlarının değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yaptıklarını anlatmışlardır. Bunlar bir rapor halinde toplantı başkanlığına sunulmuştur.

Millî Türk Talebe Birliği'nin bu konudaki çalışmalarını İcra Konseyi Başkanı anlatmış, bilhassa turizm faaliyetlerinden, yurt dışı çalışma kamplarından, yurt içindeki spor kamplarından, sportif faaliyetlerinden bahsetmiş, bu konudaki bazı tekliflerde bulunmuştur.

İ.İ.T.A. TALEBE DERNEĞİ FAALİYETLERİ

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Talebe Derneği 1974-75 ders yılında çalışmalarını iki ana unsur üzerinde toplamıştır.

1 — Mesleki ve kültürel mevzularda selahiyetli kişilere ilmi seminerler verdirmek suretiyle arkadaşlara fikri sahada yardımcı olmak.

2 — Çıkarılan «Kültür Dergisi» isimli neşir organı ile aktüel konulardan talebeleri haberdar etmek ve çeşitli mevzularda yazılar neşretmek.

Verilen seminerlerin önemli olanları şunlardır:

a) Mevzu: «İNSANLIK ANLAYIŞIMIZ» Hatip: Doç. Dr. Mazhar Özman

Seminerde tefekkürün ehemmiyeti üzerinde durulmuş, insanın ancak düşündüğü müddetçe hakiki insan olabileceği aksi takdirde diğer mahlukatlar seviyesinin de altına düşeceği belirtilmiştir.

b) Mevzu: «MÜSPET İLİMLERE BİR BAŞKA AÇIDAN BAKIŞ» Hatip: Hekimoğlu İsmail

İnsanların öldükten sonra nasıl dirileceklerini ilmi bir şekilde ispatlamaya çalışılmış ve aslında birer ölü madde olan yiyeceklerimizin vücuda girdikten sonra nasıl dirilip bize kuvvet verdiklerine ve toprağa ekilen ölü maddenin nasıl tekrar dirildiğine dikkat çekilmiştir.

c) Mevzu: «İçtimai ve tarihi açıdan TIP İLMİNİN GELİSMESİ» Hatip: Doç. Dr. Asaf Ataseven.

Tarihte Osmanlıların, Selçukluların ve bütünüyle müslümanların tıp ilmine olan yardımları, kaynaklar gösterilerek izah edilmiştir. «Sağlık meselesi sadece doktorları ilgilendiren bir mesele değildir» diyen hatip bu işin sosyal bir organize içinde halledilmesi gerektiğine dikkati çekmiştir. Bugün yurdumuzda yapılan Tıp tahsili «Kötü bir tercüme» olarak vasıflandırılarak birçok hususlarda olduğu gibi Tıp sahasında da batının körü körüne taklid edilmesinin doğru olmayacağı ifade edilmiştir.

«KÜLTÜR DERGİSİ» İ.İ.T.A. ya bağlı diğer Yüksek Okulların da yardımla ortak bir çalışma neticesi çıkarılmıştır.

Dergi ilk 3 sayısı 15 günlük olmak üzere 8 sahife çıkmış, ve sonra ayda bir 12 sahife olmuştur.

Dergi günlük haberler röportaj kitap tahlili, ve arkadaşlarımızın hazırladığı inceleme ve deneme yazılarını ihtiva etmektedir.

Kendi mesleki sahamız olan İktisadi mevzulardaki yazılara daha fazla ağırlık verilmiştir. İktisadi mevzularda yapılan çeşitli seminer ve konferanslar dergimizde yansıtılmaya çalışılmış, dünyada ve memleketimizdeki iktisadi gelişmelere yer verilmiştir. İktisadi mevzulardaki kendi görüşlerimiz de arkadaşlarımızın ortaya koyduğu yazılarda ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Çıkan talebe hadiseleri üzerine derneğimiz bildiriler yayınlayarak kasıtlı çıkarılan boykotlara karşı talebeleri uyarılmış ve ders geçmek hakkının verilmesi için idare ile temas kurmuştur.

Çıkan yeni yönetmelikte anlaşılamiyan hususlar dergimizde açıklanarak yardımcı olmuştur.

Baharda gerek dinlenmek ve gerekse arkadaşların tanışıp kaynaşmalarını temin için Abant gölüne bir gezi tertiplenmiştir. Geziye katılan arkadaşlarımız gördükleri güzel yerleride ve yolculuk esnasındaki samimi havadan memnun kalmışlardır.

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ İZMİR TEŞKİLATI

İzmir Teşkilatı Yöneticileri :

Başkan : Emin KILAVUZ
Basın - Yayın Müdürü : Selim YILDIRIM

M.T.T.B.'nin İstanbul'da yapılan 52. Genel Kurulunda seçilen İzmir Teşkilatının yeni yöneticileri kongreden hemen sonra toplanarak araların da vazife taksimi yapmışlar, müdürlüklerin tayininden hemen sonra da çalışmalarına başlamışlardır.

Yapılan çalışmalar, genel faaliyetler ve müdürlüklerin faaliyetleri olarak iki ana grupta toplayabiliriz.

1 - GENEL FAALİYETLER :

A) Sına Durumu :

M.T.T.B. İzmir Teşkilatı, İzmir'in en merkezi yeri olan Basmane Meydanında Fuar Kapısının yanında bulunmaktadır. İzmir Belediyesi'ne ait ve Fuar Müdürlüğüne bağlı bu büroda Başkanlık ve Müdürlüklerin çalışmaları sürdürülmüştür. Müdürlüklerin çeşitli faaliyetleri çeşitli yerlerden temin ettiğimiz salonlarda yapılmıştır. Bu işe bizler için oldukça zor ve doyuruculuktan uzak olmuştur.

Bu arada yeni başlayan bazı faaliyetlerin devamı için yeni ve geniş bir yer temini gerekmiş ve bu konuda uzun çalışmalardan sonra tam arzu edilen bir yer olmamakla beraber Başdurakta bir handan 4 adet salon tutulmuştur. Tutulan yeni yere müdürlüklerin bazıları nakledilerek çalışmalarını orada sürdürmeleri sağlanmıştır. Eğitim Müdürlüğümüzde kurslarını bu binada yapmağa başlamıştır. Kurs yerine yeni sıra, sandalye masa satın alınarak dershaneler kullanışlı hale getirilmiştir.

B) Temaslar :

Vazifeye başlanıldığı günden itibaren İzmir M.T.T.B. olarak gerek İzmir, gerekse Ankara ve başka yerlerdeki ilgililerle temaslara başlanmıştır.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necati Akgün, İzmir Valisi Orhan Erbuğ, Belediye Başkanı İhsan Alıyanak, Turizm Bölge Müdürü Talât Gökçün, Eski İzmir Millî Eğitim Müdürü Fethi Esenal ve Necdet Anıl, İzmir Emniyet Müdürü Gürbüz Atabek, Fuar ve Turizm Müdürü Ahmet Nural, Buca Belediye Başkanı Işıl Saygın ve Bornova Belediye Başkanı Naşit Kılıç ve diğer ilgililerle gerektiğinde görüşülebilecek bir ilgi kurulmuştur.

Ayrıca çeşitli kademelerdeki yöneticiler ve dernek temsilcileriyle de görüşülmüştür.

Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlıklarıyla çeşitli temaslar yapılmıştır. Burada, vazife gördüğümüz 13 ay içerisinde yakın alakalarını gördüğümüz bütün ilgililere teşekkürü bir borç biliriz.



İzmir Teşkilatından görünüş

C) Basın Bildirileri :

a) Ü.G.D.İ. ile ilgili olarak mahalli gazetelere açıklamalar yapılmış ve durumun efkâr-i umûma duyurulması sağlanmıştır. Deneme imtihanı basında geniş yer almıştır.

b) M.T.T.B. Üniversite Giriş Rehber Büroları hakkında basına açıklamalar yapılmıştır.

c) Kuruluş yıldönümü ile ilgili bildiriler gazetelerde yer almıştır.

D) Çanakkale Zaferi'nin 60. yıldönümünde İzmir Teşkilâtı :
Çanakkale Zaferi'nin 60. yıldönümüne M.T.T.B. İzmir Teşkilâtı 3 otobüsle iştirak etmiştir.

E) Üniversitedeki Boykotlarda M.T.T.B. :
M.T.T.B. Üniversitenin çeşitli bölümlerinde başlatılan ideolojik eylemlerden başka bir şey olmayan boykotları şiddetle kınamıştır ve protesto etmiştir. Bu arada Üniversite Rektörü Sayın Prof. Dr. Necati Akgün ve Dekanlarla teşrik-i mesailerde bulunarak boykotlar hakkında malumatlar verilmiş, boykotların kaldırılması için yapılması gerekenler belirlenmiştir.

F) Millî Gençlik Gecesi :
25 Mayıs 1975 Pazar akşamı Kapalı Spor Salonunda İzmir'lilerin ilk defa takip ettikleri muhteşem gece, M.T.T.B. İzmir Teşkilâtı tarafından tertiplenmiştir.

Geceyi izleyenler arasında Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'te bulunuyordu.



İzmir Millî Gençlik Gecesinde Başkan Emin Kılavuz açış konuşmasını yapıyor.

Gecenin açış konuşmasını M.T.T.B. İzmir Teşkilâtı Başkanı Emin Kılavuz yapmıştır. Konuşmasında eğitim sistemimize değinerek, Türk'ün kendi maddî ve manevî değerlerinden başka değeri olmadığını, ancak kendi öz benliğimize dönerek, millî muhtevamıza uygun kendi metodlarımızla kalkınabileceğimizi ve geçmişteki şanlı günlerimize ulaşabileceğimizi belirterek Millî Gençlik Gecesi'nin gençliğe, aziz ve kahraman milletimize hayırlı uğurlu olmasını dilemiştir.

Seyircilerin büyük çoğunluğunu teşkil eden gençlerin «MÜCAHİTLER», «MÜSLÜMAN TÜRKİYE» sesleri arasında daha sonra Mehter Takımı gösteriler yapmıştır. Bunu Kılıç-Kalkan Ekibi takip etti. Takdimci bu arada Büyük Doğu neslinin mânevî babası Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i mikrofona davet etti. Büyük tezahüratlar arasında kürsüye gelen Üstad Gençilğe hitaben bir konuşma yaptı. Geceye halk türküleri klâsik Türk Musikisi ve spor gösterileri renk kattı ve böylece İzmir'liler kısa zamanda unutamıyacakları bir gece, nefis bir program izlediler.



İzmir'de yapılan Millî Gençlik Gecesinde Teşkilât Başkanı Emin Kılavuz davetlilerle

G) Üniversite Giriş Deneme İmtihanı :

24 Mayıs'ta 40 il'de gerçekleştirilen Ü.G.D.İ. İzmir'de de başarı ile nihayete erdirilmiştir. 8 ayrı okulda yapılan imtihana 3 bin aday katılmıştır.

İmtihanlar esnasındaki ciddiyet ve organizasyon okullardaki hocalar tarafından bizzat müşahade edilmiş, bu şekilde muazzam bir organizasyonu nasıl yaptınız? diye sormaktan kendilerini alıkoyamamışlardır.

Aynı zamanda Aydın ve Manisa'da da bu imtihanlar ciddi bir şekilde sona ermiştir.

H) Civar Vilâyet ve Kazalarla İrtibat :

M.T.T.B.'nin bir bölge temsilciliğini yapan İzmir Teşkilâtı Manisa ve Turgutlu ile yakından ilgilenecek Manisa'daki Teşkilâtın kuruluş çalışmalarını bitirmiştir.

I) Üniversite Giriş Rehber Bürosu :

Üniversitelerarası seçme sınavına taşradan gelenler için kalacakları

yerlerin temini ve imtihana girecekleri okulların rehber arkadaşlarımız tarafından ilgililere gösterilmesi açmış olduğumuz bu büro sayesinde gerçekleşmiştir.

Üniversite adayları tarafından M.T.T.B.'nin bu örnek hareketi memnurlukla karşılanmıştır.

2 — MÜDÜRLÜKLERİN FAALİYETLERİ :

1 — Basın - Yayın Müdürlüğü :

Faaliyete geçirdiğimiz Basın - Yayın Müdürlüğü, yeni yönetim kurulu nu ilgili kuruluşlara bildirmek, basın toplantıları düzenlemek, diğer müdür- lükler için matbaa ve teksir işlerini halletmek, Birliğimizle ilgili yayın- larda İzmir basınına açıklayıcı bilgiler vermek, Gençlik Bültenlerini, çe- şitli mecmua, gazete ve diğer yayınları dağıtmak gibi faaliyetler yapmış- tır.

Basın - Yayın Müdürlüğü M.T.T.B. İzmir Teşkilâtının faaliyetleri ile ma- halli haberleri veren aylık bir «M.T.T.B. HABER BÜLTENİ» neşretmekte- dir. Bu bülten bugüne kadar çıkarılmıştır.

M.T.T.B. İzmir Teşkilâtı'nın Basın - Yayın Müdürlüğünü bugüne kadar arkadaşımız Selim Yıldırım yürütmüştür.

2 — Kültür Müdürlüğü :

Gençliği, kültür yönüyle geliştirmek için çeşitli konuşmalar, seminer- ler ve konferanslar tertiplemiştir.

1 — Mustafa Yazgan'ın Konferansı :

Site Sinemasında büyük bir kalabalığın takip ettiği «Milliyetçiliğimi- zin Esasları» mevzulu konferans Mustafa Yazgan tarafından verilmiştir.

2 — İbret Sahnesinin oynadığı İbrahim Ethem :

Birliğimiz Tiyatro Müdürlüğü çalışmalarını yapmadığı için İzmir'lilerin tiyatro ihtiyacını bir nebze olsun gidermek gayesiyle İbret Sahnesi'nin İb- rahim Ethem Piyesini Site Sinemasında sahneletmiştir.

3 — M.T.T.B.'nin 59. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle Yeşilay Salo- nunda bir gece tertiplenmiştir. Bu gecede M.T.T.B.'nin kuruluşundan bu- güne kadar geçirdiği safhalar anlatılmış, çeşitli konuşmalar yapılmış, şiir- ler okunmuş ve Klâsik Türk Musikisinden şarkılar söylenmiştir.

4 — Çanakkale Zaferi'nin 60. yıldönümü münasebetiyle 21 Mart ta- rihinde Özel Fatih Kolejinde bir anma gecesi tertiplenmiştir. Günün mâna ve önemini belirten konuşmalar, şiirler ve M.T.T.B. Tiyatro Kolu tarafın- dan Çanakkale ile alakalı bir piyes sahnelenmiştir.

5 — Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Konferansı :

19 Nisan Fuar Ekici Över Gazinosunda M.T.T.B. Kültür Müdürlüğü ta-

rafından bir konferans tertiplendi. Bu konferansta Hatip Üstad Necip Fa- zıl Kısakürek «Hesaplaşma» mevzulu bir konuşma yaptı. Konferansı 5 bi- nin üzerinde bir kalabalık takip etti. Üstad, Üstad sesleri, konuşmayı sık sık kesen nidalandandı. Faslısız 3 saat irticalen konuşan Üstad akabin- deki günde Gençlerle Sohbet toplantıları yaptı.

Bu arada çeşitli seminer, konuşma, kitap tanıtma gibi çalışmalar ya- pıldı.

Kültür Müdürlüğü vazifesini arkadaşımız Muammer Özkan yürüttü.

3 — EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ :

Amatör bir ruhla sarıldığı çalışmalarına hız veren Eğitim Müdürlüğü- müz, Ege Üniversitesindeki tecrübeli asistan ve öğretim üyelerinden mü- teşekkül güçlü bir öğretim kadrosuyla «Üniversiteye Hazırlık Fen Kursla- rını» açmıştır.

Önceleri Yeşilay binasının salonunda yapılan bu kurslara daha sonra yeni binada devam edilmiştir. Yeşilay İdare Heyetine gösterdikleri yakın alakadan dolayı teşekkür ederiz.

Dört dönem halinde açılan, Üniversite Hazırlık Kurslarında kursiyer- lere sık sık test imtihanları uygulanmıştır.

Gündüz-Gece ve Cumartesi-Pazar günleri yapılan kurslardan adaylar azami derecede faydalanmışlardır. Bu arada eski test kitapları, Sosyal Ders kitapları kursiyerlere dağıtılmıştır.

İtalyan Kültür ve Fransız Kültür Derneklerinden temin edilen bursla- rın devamı sağlanmıştır.

Eğitim Müdürlüğünü arkadaşımız Nuri Yavuzer yürütmüştür.

5 — TRAFİK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ :

Üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilere hizmet için açılmış olan Amatör - Profesyonel şoför ehliyet kursları başarı ile yürütülmüştür.

50. Altın dönem için geniş reklâm yapılmış ve alâka da o derece art- mıştır. Kursiyerlerin dosyaları müdürlüğümüz tarafından takip edilmekte ve tecrübeli kurs öğretmenleri tarafından direksiyon dersleri verdirilmek- tedir. Şu ana kadar bu kurslara yüzlerce arkadaşımız müracaat etmiş ve çoğunluğunun ehliyet alması sağlanmıştır.

Halen faaliyetlerini yürütmekte olduğu Müdürlüğümüz bu çalışmasın- da başta İzmir Trafik Şubesi Müdürü Sayın Necmi Arat olmak üzere, İz- mir Trafiki Şubesi Memurları ile Şoförler Derneği'nin Başkanı Sayın Sey- fi Özgizler ve Dispanser Doktor, hemşire ve memurlarının yakın alâka- sını görmüştür. Hepsine teşekkür ederiz. Trafik Eğitim Müdürlüğünü HÜ- sey'in Kayahan, ondan boşalan Müdürlüğe-Sabahattin Çakır getirilmiştir.

6 — TURİZM ve DIŞ TEMASLAR MÜDÜRLÜĞÜ :

Büromuzun turizm bakımından önemli bir yerde oluşu, turizm konusundaki çalışmaları ön plâna almıştır.

1 — Enformasyon v.s. :

Bütün sene boyunca Müdürlüğümüze başvuran yabancılara Turizm Bakanlığından temin edilen broşürler dağıtılmış, değerli bilgiler verilmiştir.

2 — Otel ve Bilet :

Çeşitli otellerle anlaşmalar yapılmış herkesin arzusuna ve imkânına göre otel temin etme rezervasyon yapma cihetine gidilmiştir. Onların kolayca kalacakları yerler temin edilmiştir.

Çeşitli firmalarla anlaşmalar yapılarak Türkiye'nin her tarafına bilet satışları ve rezervasyonlar yapılmıştır.

**MTTB, TURİZM-
TERCÜMAN-
REHBERLİK
KURSLARI
AÇIYOR...**

MILLÎ Türk Talebe Birliği iç turizmi geliştirmek, öğrencilerin boş zamanını değerlendirerek ve memleket ekonomisine fayda sağlamak amacıyla ile Turizm-Tercüman Rehberlik kursları açıyor.

Millî Türk Talebe Birliği İzmir Teşkilatı Başkanı Emin Kılavuz, geçen yıl açılan kurslar sonunda bir çok öğrencinin başarı gösterdiğini ve tercüman rehber olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

3. 2000 yılında...

Adalara Fery-boat biletleri büromuzdan isteklere verilmiştir.

3 — Rediction Card :

Yabancı ülkelerden gelen talebelere Türkiye'de kullanacakları tenzilat kartları verilmiştir.

4 — Talebe Trenleri :

Avrupaya gidecek talebelerin tren biletlerinin satışı büromuzdan yapılmıştır.

5 — Avrupa Çalışma Kampları :

Gençlerimizin lisan ve görgülerini arttırmak gayesiyle gerçekleştirilen çalışma kamplarına öğrenci arkadaşlarımızın katılmaları sağlanmıştır.

6 — Geziler :

a) Paris ve Londra Gezileri :

4 günlük, bir haftalık ve on günlük Paris ve Londra'ya geziler tertiplenmiştir. Bu gezilerde gidiş ve dönüşler uçakla yapılmıştır.

b) Yurt İçi Gezileri :

İç turizmi geliştirmek ve yüksek tahsil gençliğini birbirine kaynaştırmak gayesiyle tarihi ve turistik bölgelere geziler tertiplenmiştir.

7 — Tercüman Rehber Kursları :

Amatör tercüman rehberlik kaldırılınca bu kursların açılması güçleşmiştir. Bu konuda Turizm Bakanlığı ilgilileriyle görüşmeler yapılmış, bu kursların tekrar açılması için çalışmalarda bulunulmuştur. İhtisas Kursları adı altında yeni bir kurs açılması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Turizm Müdürlüğü vazifesini arkadaşımız Hüseyin Kayahan yürütmüştür.

7 — ÖĞRENCİ MESELELERİ MÜDÜRLÜĞÜ :

Bir talebe teşekkülü olan Millî Türk Talebe Birliğinin ana hedefi öğrenci meseleleridir. Onların çeşitli sorularına cevap vermek resmî makamlar nezdinde talebeyi temsil etmektir.

Anadolunun ücra köşelerinden yüksek tahsil için gelen genç kardeşlerimize kalacakları yerlerin teminini imkânları nisbetinde halledilmeğe çalıştık. Üniversite giriş imtihanına gelenlere yurt, otel temini, rehber arkadaşlar vasıtasıyla imtihanına girecekleri salonların gösterilmesi ve bu sebeple M.T.T.B. «Üniversite Giriş Rehber Büroları»nın açılması sağlanmıştır.

Üniversiteye girişlerde puan takiplerinin yapılması hangi okul kaç öğrenci alacaktır. Bunların kapasiteleri ve yurtlar hakkında malûmatlar verilmesi, kayıt formlarının temini ve dağıtılması bütün bu hizmetlerin karşılıksız yapılması, üniversite kayıtları esnasında adaylarla büromuzun dolup taşmasını sağlamaktadır.

Maddî durumu iyi olmayan arkadaşların, açmış olduğumuz Üniversite Hazırlık Kurslarını ücretsiz takip etmeleri, 10 arkadaşımıza çeşitli miktarlarda karşılıksız burs temini, bazı arkadaşlar için de yatak, yorgan, battaniye temini, Öğrenci Meseleleri Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirildi.

rilmiştir. Bu vazifeyi arkadaşımız Abdullah Adır ve Ahmet Aslantaş yürütmüştür.

8 — SPOR ve FOLKLOR MÜDÜRLÜĞÜ :

Yerimizin müsait olmayışı yüzünden sistemli bir çalışma yapamamış olan Spor Müdürlüğümüz Folklor çalışmalarını Fuar içindeki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşhir pavyonunda sürdürmüştür. Salonu bize tahsis eden ilgililere teşekkürü bir borç biliriz.

Karete, Judo ve Teak-wando çalışmaları için Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğüne müracaat edilmiş, olumlu bir sonuç alınamayınca İ.T.B. Fak. Spor Salonundan istifade edilmesi için müsaade alınmış, bütün kayıtlar yapılmış ancak çalışmalara başlanacağı zaman ilgililer tarafından salon verilmemiştir.

Spor Kulübünü arkadaşımız Mehmet Atılğan yürütmüştür.

9 — KİTAPLIK KULÜBÜ ve KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ :

1 — İndirimli Kitap Satışları Servisi :

Öğrenci arkadaşlara ucuz ve kaliteli kitap temin etmek için kulübümüz İstanbul'dan getirttiği İzmir'deki çeşitli dağıtımlardan temin ettiği kitapları %20 indirimle üyelerine vermiştir.

Bugüne kadar yüzlerce çeşit kitabın bu şekilde dağıtımını sağlanmıştır.

2 — Ödünç Kitap Servisi :

Birliğimizde zengin bir kitaplık kurulmuş olup üye arkadaşların beğendiği kitabı alıp okuması temin edilmiştir.

Ayrıca kitaplık kuran dernek veya kitaplıklara kitap kulübümüz tarafından kitaplar hediye edilmiştir.

Kitaplık Kulübünü A. Rıza Şenbaba ve Emrehan Köey yürütmüştür.

10 — TEŞKİLATLARLA İRTİBAT BÜROSU MÜDÜRLÜĞÜ :

M.T.T.B.'nin çeşitli merkezlerdeki temsilcilikleriyle yakın alâkanın kurulması için bu Müdürlük ihdas edilmiştir. Teşkilatların faaliyetlerini yakından izlemek ve faaliyetlerimizi diğer bir teşkilata duyurmak için çalışmalar yapar. Dernek v.s. kuruluş çalışmalarında bulunur. Bu vazifeyi Mithat Çuhadır ve Kemal Çimen yürütmüştür.

11 — FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ :

Kurs açmak için bir takım faaliyetlere geçildi. Fakat yerimizin mü-

sait olmayışı bu kursun açılmasına engel oldu. Birliğe ait resimler bu kulüp tarafından tesbit edildi.

Fotoğrafçılık Kulübünü arkadaşımız Vecdi Kuru yürüttü.

12 — TİYATRO KULÜBÜ :

İmkânsızlıklar yüzünden çalışmalarını aksatan kulübümüz Çanakkale Zaferini kutlama gecesinde Çanakkale'ye ait arkadaşımız Selim Yıldırım'ın yazdığı bir eseri sahneledi.

Tiyatro Kulübünü arkadaşımız Selim Yıldırım yürütmüştür.

13 — ORTA ÖĞRETİM KOMİTESİ BAŞKANLIĞI :

Orta Öğretim Komitesi arkadaşımız Emrehan Küey'in Başkanlığında kurulmuş ve hemen üye kayıtlarına başlamıştır. Kısa zaman içinde çeşitli okullardan yüzlerce üye kaydını yaptırmıştır. Kendi aralarında bir vazife taksimi yapan orta öğretim yöneticilerinin her hafta Cumartesi günleri toplantılar yaparak çeşitli mevzuları ele almışlardır.

Orta Öğretim Komitesi tarafından İzmir İli Ortaokul, Lise ve dengi okullararası kompozisyon ve karikatür yarışması tertiplenmiştir.

Çatı Gazetesinin, Millî Gençlik Mecmuasının dağıtımını sağlanmıştır. Çeşitli makale ve yazılar teksir edilerek üyelerin istifadelerine sunulmuştur.

Kuruluşundan bugüne kadar Orta Öğretim Komitesi Başkanlığını arkadaşımız Emrehan Küey yapmıştır.

Böylece 13 ay boyunca M.T.T.B. İzmir Teşkilâtı'nın faaliyetlerini ana hatlarıyla belirtmiş olduk.

Bu faaliyetlerin başarılmasında payı bulunan bütün arkadaşlarımla ilgililere şükran duyguları beslemekteyim.

Bu raporda ismi geçen, geçmeyen bütün alâkalılara, değerli arkadaşlarıma bütün İzmir yöneticilerine, kıymetli basınımıza teşekkürü bir borç bilirim.

ANKARA TEŞKİLÂTI İDARECİLERİ

DERNEK ve BAŞKANLARI

Başkan : Tefik ARSLAN
Başkan Yardımcısı : Cuma TAHİROĞLU
Sekreter : Selâhaddin PELE

Bütün dünya karanlıklar, umutları üstünde bir buhran uçurumuna doğru kayıyor. Milletler çok yönlü bir menfaat savaşının girdabında dönüyor. İslâm âlemi bu bunalımlı dünya şartlarından müteessir olmakta, Türkiye ise bu bunalımları en acı tezahürler içersinde millî bünyesinde yaşamaktadır.

İnsanlık akıl, irade, zekâ, düşünce ve fikir gibi üstün değerlere sahiptir. İnsanlar bu üstün değerlerini istikbalde kutlu bir dünyanın kurulmasına harcayacak yerde zulmün, adaletsizliğin, vahşetin, ızdırabın, imansızlığın ve ahlâksızlığın putunu dikmek yönünde bu üstün değerlerini harcıyorlar. İnsanlığı hayvanlaştırmak isteyen bu zihniyetin karşısında mânâ-yı ve maddeyi bir kimyager gibi değerlendiren, teneffüs ettiği her solukta ilâhi bir kudreti zikrederek, o kudretin mahsulü üzerinde kendisine bahşedilmiş üstün değerlerini kullanan bir insan vardır ki, ona Allah'ın kelâm haritası kitabında MÜSLÜMAN adı verilmiştir. Müslüman sonsuza uzanan meçhulün yolunda «Hesaba çekilmeden kendisini hesaba çekmeye hazırlanan» ve gerçek kurtuluşu Allah yolunda arayan kişidir.

M.T.T.B. Ankara Teşkilâtı'nın yükünü omuzlarına alacak olan arkadaşlar, bu şartlar göz önünde bulundurularak seçilmişlerdir. Bunun içindir ki bu mes'uliyetli görevi devraldıktan sonra bizim arkamızdan gelecek olanlara tam ve eksiksiz bir teşkilât bırakabilmek için imkânlar nisbetinde çalışmaya çalıştık. Neticeye ulaşmak için bütün gayretimizi esirgemedik, ama neticeye ulaşılmamışsa bu da metod hatası ve tecrübesizliklerimizin bir mahsulüdür. Yapabildiğimiz ve yapmaya çalıştığımız faaliyetlerimiz

halis niyetimizin bir ifadesidir. Türkiye Gençliğine manevî değerlerin kazandırılması açısından bölgemizde teşkilât olarak beyaz bir iz bıraktık inancındayız. Aslında bizim yaptıklarımız, doldurulacak büyük bir çukura atılmış tek taş mesabesinde. Ama bizim niyetimiz bu çukuru doldurmak, hiç değilse bizden sonra bu çukuru dolduracak mâhir elemanlar yetiştirmektir.

Biz beşeriyete ait üstün değerleri insanlığın kurtuluşuna ve mutlu bir dünyanın kurulmasına harcamaktayız. Bu çalışmalarımızın gençliğimize bir hizmet olduğuna inanıyoruz. İnandığımız doğru yolda daha sür'atli yürümek ve daha değerli şeyler yapmak azmindeyiz. Bu zevk içersinde çalışırken düşmanlarımız bu ateşi ve bu şevki asla söndüremeyecektir. Beşerî olarak hata yapabiliriz. Bu hatalardan dolayı dostça ikazlara müteşekkik kalırız.

Öğretim yılı başında Üstad Necip Fazıl'ın «Hesaplaşmak» adlı konferansı, bu yılki çalışmalarımızın başlangıcı sayılabilir. İkiyüz kişi ile Çanakkale'ye gidiş, Eritre Müslümanlarının öldürülmesini protesto edişimiz, Üniversite Hazırlık Kurslarımız, deneme imtihanı, turizm, tiyatro ve diğer kültürel faaliyetlerimiz bunu takip etti. Ayrıca orta öğretime yönelik çalışmalarımız sevinç verici evşafa ulaşmıştır. Ankara'daki bütün orta dereceli okullarda komiteler kurularak çalışmalarımıza yeni bir renk katılmıştır.

Geçirmiş olduğumuz bu kısa dönem içersinde yaptıklarımızdan çok yapacaklarımızı plânlanmış olduk. Önümüzdeki devrede dostlarımızın da yardımıyla daha verimli bir çalışma içine girilecektir.

Bu çalışma devresi içinde bana sonsuz bir ümit ve güç kazandıran idareci arkadaşlarıma ve bize ilgi duyan Ankara'lılara teşekkürü bir borç addederim

M.T.T.B. ANKARA TEŞKİLÂTI

BASIN-YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Müdürlük olarak gazeteler tetkik edilerek gençlik meseleleri ile ilgili yazılar arşivlendi. Büyük dergilere abone olunarak birliğimize gazetelerin gelmesi sağlandı.

Tarihi günlerimizde, Habeşistan'ı protesto mitinginde ve Üniversitelerarası Deneme İmtihanında binlerce bildiri bastırılıp dağıtılmıştır.

Halen bir dergi çıkarma çalışmaları devam etmekte ve bunu diğer çalışmalar takip etmektedir.

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ 53. DÖNEM FAALİYET RAPORUDUR

Hazırlayan : D. Ali DURSUN

Kültür Müdürlüğü vazifesinin uhdemizde bulunan dönemini iki ayrı idare zamanında tamamlamış bulunuyoruz. Birinci dönemi 9 Mart 1975 ile 3 Nisan 1975 günleri arasını doldurmaktadır. İkinci dönemi ise sayın Tevfik Arslan Başkanlığında vazife aldığımız 3 Nisan 1975 den bu yana geçen zamanı kapsamaktadır.

İşte mezkûr dönemlerde almış olduğumuz hizmet vazifesini Kültür Müdürlüğü arkadaşlar olarak başarıyla yerine getirmeye çalıştık. Üniversiteli genç kardeşlerimizin ders harici zamanlarını boş ve havaî meşgalelerle geçirmelerinden kurtarıp, hem dinlenme hem de bu arada azamî derecede kültürel yönden takviyelerine çalıştık. Kardeşlerimize yaşadığımız şartlar içinde kendilerine verilmeye zorlanan geçersiz ve tutarsız, bunalıma sürüklemekten başka faydası olmayan safsatalar yerine, tarihi kültür hazinelerimizi tanıtmaya, çağımız meselelerine hakikat açısından bakmaya ve bu açıdan çözüm yolları bulmaya çalıştık. Bu çalışmalarımız anında bilhassa üniversite gençliği arasında aktüalitesini koruyan meselelere ehemmiyet vermeyi göz önünde bulundurduk. Aşağıda belirtileceği gibi bir haftaki mevzuumuzu serbest tutup bu husustaki sorulara ayırdık.

Yapmış olduğumuz bütün seminer ve toplantılarımıza şartların elverdiği ölçüde azami faydanın sağlandığı kanaatindeyiz.

Seminer ve toplantılarımız uygun görülen bütün dernek ve yurtlarda bir hafta önceden ilân edilerek icabetin fazlaladığı ve devamı sağlanmaya çalışıldı.

Vazife dönemimizin büyük bir kısmı imtihanlar dönemine rastlamasına rağmen iştirakte farklılık görülmemiştir. Ancak 10 Mayıs 1975 teki son seminerimizden sonra görülen lüzum üzerine seminerlerimize 18/10/1975 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

Belirtilen tarihte yeniden başlayacak olan Kültür Müdürlüğü hizmetlerine daha büyük bir azimle şimdiden hazırlanmaktayız.

Vazifeyi devraldığımız zamandan bugüne kadar yaptığımız çalışmalar aşağıya çıkarılmıştır :

Konu : Materyalizm ve İslâm'a göre insan

Veren : Ersönmez Yarbay

Yarbay, konuşmasına Materyalizmi kısaca tanıtarak başlamış ve Materyalizmin geçmişte ve zamanımızda insanı anlayış tarzını anlatarak sakat görülen teori ve fikirlere teker teker cevap vererek İslâm'ın insana verdiği değeri misâllerle izaha çalışmıştır. Oldukça faydalı netice veren bu seminerde insanın mâna ve maddesiyle aczi ve kıymeti açıkça ortaya konmuştur.

Konu : Serbest

Veren : Mustafa Yazgan

Bu toplantıda M. Yazgan iştirakçi gençlerin cevabını aradıkları fakat her zaman açıkça cevabını bulamadıkları ancak caddede, sokakta, parkta, yurttta, okulda her zaman kafalarını meşgul eden meselelere çözüm yolları göstererek, bunalıma sebep veren sebeplerin çoğunu izale ettiler.

Konu : İslâm'da İrsad Metodu

Veren : Cuma Tahiroğlu

Genç neslin dâvayı anlatma yönünden karşılaştıkları güçlüklerle ışık tutucu bu seminerde Tahiroğlu, çeşitli misâller de vermiş, mes'eleye yüz yıl şartları açısından da bir bakış yapmıştır.

Konu : Ekonomi ve İslâm

Veren : Recep Yazıcıoğlu

Diğer İktisadî sistemlerle mukayesesi yapılan İslâm İktisadî düzeninin neticede kendisine dönülecek tek sistem olduğu gerçeği tarihi ve günümüz delilleri ile isbat edilmiştir.

Konu : Dünya Kadın Hakları

Veren : Nusret Çiçek

Kadın; Batı toplumundan, İslâm toplumundan, tarihte ve günümüzde, İslâm'da, Materyalizmde, eşitlikte, iş hayatında, tahsilde aile hayatında v.s. etraflıca incelenmiştir.

Konu : Kur'an ve Kâinat

Veren : M. Nafiz Akınoğlu

Kur'an-ı Kerim, Kitabı Kâinat, Akli Selim, Sıratı Mustakim, terbiye (eğitim), bütün sosyal ilimler, İslâm, bütün izimler, batı felsefesi Akınoğlu, yukarıda ana hatları verilen mevzuyu şematik olarak açıklamıştır. Ayrıca :

9 Mayıs 1975 günü saat 10.00 da ellerinde «Katil Etiyopya», «Amerika ne zaman doycaksın», «Mücahitler Ölmez», «İnsan Haklarından dem vuranlar neredesiniz?», «Emperyalizm Eritrede de ezilecektir», «Bu gün Eritrede, Yarın Filipinlerde», «Müslümanlar Kardeştir» pankartlarıyla kalabalık bir toplulukla ETİYOPYA Büyük Elçilği önüne siyah çelenk konmuş ve Haç işareti yakılmıştır.

Eritre Müslümanlarına en azından oniki yıldan buyana yapılan hunharca hareketler arlıksız devam etmektedir. Her gün yüzbinlerce zayıf verilmektedir. Haile Selâsiye'nin devrilmesi ve Sosyalist yönetimin iş başına gelmesinden bu yana Müslümanlara yapılan işkence ve saldırılar daha da artmış, katledilenlerin sayısı yüzbinleri bulmuştur.

Eritre Mücahitlerinin bu mücadelesi insan haklarından, hürriyet, adalet, eşitlikten bahsedilen bir yüzyılda yapılmaktadır. Bu savaş sömürücü Kapitalizm ve Komünizm düzenine karşı azimle bütün ezilen ve sömürü-

lenlere örnek bir şekilde devam ettirilmektedir. Fakat İnsan Hakları Evrensel Beyannameesi adalet, eşitlik ve hürriyetten bahsedenler Eritre'nin bu durumu karşısında susmaktadır. Biz Millî Türk Talebe Birliği olarak gerek Eritre Mücahitlerine mânen destek olmak, gerekse belirtilen işkence ve huncarca saldırılar karşısında susan gafil ve şaşkınların dikkatini çekmek için Etiyopya Büyük Elçiliği önüne siyah çelenk koyduk ve bir Haç yaktık.

KİTAP KULÜBÜ MÜDÜRLÜĞÜ 53. DÖNEM FAALİYET RAPORU

Kitap Kulübü, 53 dönem çalışmalarına Mahmud Özbay Başkanlığında çalışmaya başlamıştır. Bir müddet sonra idare değişikliği olmuş, kitaplık kulübüne Hüseyin Çelebi getirilmiştir. Kitaplık Kulübü Hüseyin Çelebi Başkanlığında Kadir Kılıç, Faruk Uysal, Mesud Eryılmaz, Ahmed Nedim Serinsu'dan teşekkür ettirilmiştir.

Bir müddet yavaşlamış olan kulüp faaliyetleri hızlanmış, kitap temini için çeşitli yayın evleriyle temasa geçilmiştir. («Yerli Düşünce» çerçevesindeki kitaplar arkadaşların istifadesine sunulmaya çalışılmıştır.

Kulübümüzün kitap temininde yardımcı olan DİRİLİŞ, MURAT DAĞITIM, FİKİR, SEBİL, NUR Yayın Evlerine ve M.T.T.B. Genel Merkez Kitap Kulübüne teşekkürü borç biliriz.

Kulübümüz faaliyetleri kâr'a yönelik olmayıp kitaplar %20 tenzilatlı satılmıştır. Kitap satışları yalnız birlikte yapılmamış, Ankara'daki toplantı ve kongreler de takip edilerek kitaplar halka tanıtılmıştır.

53. Dönemde M.T.T.B. merkezde çıkan «Millî Gençlik» ve Orta Öğretime yönelik «Çatı»nın çıkması bu alanda büyük bir boşluğu doldurmuştur. Millî Gençliğin satışı 50 den 250 ye, Çatı'nınki ise 50 den 500'e çıkarılmıştır. Önümüzdeki senelerde bu sayıların birkaç misline ulaşacağı muhakkaktır. Bunun için de ön hazırlıklara başlanmıştır.

Sol çevrenin mantar gibi çıkan fakat kalitesiz olan mecmualarına karşılık bütün M.T.T.B. şubelerinin kendi çaplarında da olsa bile mecmua çıkarmalarının faydalı olacağına inanıyoruz.

Önümüzdeki senelerde çalışmaların daha da fazla artacağını ümit etmekteyiz.

Ne mutlu okuyanlara ki «Okumayanlar azar»

SOSYAL İLİMLER ENSTİTÜSÜ 53. DÖNEM FAALİYET RAPORU

53. Dönem ile Ankara'da ilk defa tesis edilen Sosyal İlimler Enstitüsü, tüm talebe arkadaşların kültürel, sosyal ve bir çok bilimsel yönden, gelişmelerini temin ve çeşitli sahalarda bilgi edinmelerine yardımcı olmak için bütün kadrosu ile elinden geldiğince çalışmıştır.

Çalışmalarımızdaki esas hedef talebe arkadaşlarımızın çok yönlü, sosyal ve inançları gereğince faal kişiler olarak toplumca kazanılmalarına yardımcı olmaktır.

Enstitümüz bu ilk kuruluş döneminde gerekli dersleri için salon sıkıntısı çekmiştir. Ders yılının sonuna gelmiş olması da etkili olmuş ve derslere başlanılamamıştır. Böylece iyi niyetli plânlarımız aksamıştır.

Tüm idareci arkadaşlarımız yine çalışmaya devam etmişler, ücretsiz İngilizce kursları, arıcılık kursu ve çeşitli edebî ve sosyal dallarda kurslar verdirebilmek için ellerinden gelen çabayı göstermişlerdir. Aynı zamanda Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği neticesi Üniversite giriş imtihanına Anadolunun her yanından gelen arkadaşlara rehber olmak, onlara sosyal hizmetin bir parçasını sunmak için şehirler arası terminalde Müdür Muavini Ahmet Koç arkadaşımızın nezaretinde bir Danışma Bürosu açılmıştır. Böylece şehire yabancı arkadaşların imtihan yerlerini bulmalarında kolaylık sağlanmış ve imtihan hakkında bilgiler verilmiştir. Ankara'yı tanıttıcı broşürler dağıtılmıştır.

Enstitüde verilecek dersler için üniversitelerden ve üniversite dışından kendi bilim dallarında söz sahibi öğretim üyeleri ve uzmanlar tesbit edilmiştir. Ders yılının sona ermesi çalışmalarımızı durdurmamış ve gelecek yılki faaliyetler için köklü tedbirler alınmıştır.

Müdürlüğümüz her hafta Cumartesi günleri saat 18.00 de haftalık toplantılarını aksatmadan yapmış, her toplantıda yoklamalar yapılarak bütün idarecilerin görüşleri alınmış ve bunlar zapta geçirilerek değerlendirilmiştir. Müdürlüğümüz çalışmalarını hakkında Genel İdare Heyeti toplantılarında bilgi verilmiştir.

Enstitümüz sosyal yönde ve diğer çalışmalarında arkadaşlara elinden geldiğince yardımcı olmak ve hiç bir fedakârlıktan kaçmadan azimle çalışmak düşüncesindedir. Anlatılanlardan anlaşılacağı gibi esas hedef talebe arkadaşlara inançları gereğince sosyal hizmettir.

Müdürlüğümüz önümüzdeki ders yılı çalışmalarının daha bilimsel başlatılması için görüşmeler yapmak durumundadır.

Sosyal İlimler Enstitüsü bütün çalışmalarını şu idari kadro ile gerçekleştirmeye çalışmıştır :

Müdür : Sezai UĞURLU (Gazi Eğitim Ens.)
Müdür Muavini : Ahmet KOÇ (H. Ü. Müh. Fak.)
Sekreter : İhsan SOLMAZ (Gazi Eğitim Ens.)
Muhasip : Fahrettin ALPER (A. Ü. Fen. Fak.)

53. YIL TİYATRO FAALİYET RAPORU

Günümüzdeki tiyatrolar belli çevrenin silâhı olarak kullanılmaktadır.

Biz Tiyatro Müdürlüğü olarak onu belirli çevreye değil de tüm topluma yararlı hale getirmek istiyoruz.

Bunun için Millî Türk Talebe Birliği tiyatroyu millileştirmek yolunda bir adım atmıştır.

A) İdarî Faaliyetler :

1 — **İdarî Kadronun Kuruluşu** : Tiyatro ile ilgilenen arkadaşlarla iştişare yapıp müdürlük faaliyetlerini yürütecek kadro kurulmuştur.

2 — **Vazife Taksimi** : Tesbit edilen arkadaşlara gereken bilgi verildikten sonra vazifeler taksim edilmiş ve bu arkadaşlar vazifelerini başarıyla yerine getirmişlerdir.

B) Toplantılar :

Eleman yetiştirmek için kursların açılmasını teorik ve pratiğin bir arada yürütülmesini pratik çalışmaların bir temsil üzerine yapılarak bu temsilin kurs sonu sahnelenmesi, kurslar ileride tiyatro okulu haline getirilmesi tartışılmıştır. Tiyatro Millî Türk Talebe Birliğinin tanınması için bir araç haline getirilmesi konuşulmuştur.

C) Temaslar :

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Cüneyt Gökçer'le yapılan görüşmede M.T.T.B.'nin tiyatro faaliyetleri anlatılmış, aynı zamanda tiyatro hakkında geniş bilgi alınmıştır. Ayrıca bize ne gibi bir yardımda bulunabileceği sorulmuştur. Kendisi, yapacağımız her faaliyette yardımcı olabileceğini söylemiştir.

2 — Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Müdürüyle de tiyatro hakkında temaslara başlanmıştır.

D) Kültür Faaliyetleri :

1 — **Seminer** : Tiyatronun doğuşuyla ilgili bir semineri A.Ü.T.D. Başkanı Mehmed Bekar tarafından verilmiştir. Seminer iki hafta devam etmiştir.

2 — **Oyunlar** : Devlet Tiyatrolarına ve özel tiyatrolara topluca gidilmiş, aynı zamanda devamlı gidebilmek için Devlet Tiyatrolarından gereken kolaylıklar sağlanmıştır. Ayrıca Müdürlüğümüz tarafından «İnsan Yaşadıkça Ölür» temsiline sahneye konulma çalışmalarına başlanmıştır. Bir aylık teorik ve pratik çalışma yapılmıştır. Okulların tatili dolayısıyla Eylül ayına kadar çalışmalara ara verilmiştir.

Okulların açılmasıyla birlikte «İNSAN YAŞADIKÇA ÖLÜR» temsiline sahnelenmesi çalışmalarına hızla devam edilecektir.

EĞİTİM MÜDÜRÜ FAALİYET RAPORU

24 Mart 1975 tarihinde görevi devraldığımızda her şeye baştan başlayarak yeni bir çalışma programı tatbik edilmiştir. Kısa zamanda imkân-



Ankara'da yapılan Üniversite Giriş Deneme İmtihanından görüntü

larımızı zorlayarak üç devre halinde bir Nisan'dan başlamak üzere Üniversite Hazırlık Kursları açılmıştır. Böylece maddî durumu iyi olmayan üniversite adayları gençlere yardımcı olmaya çalışılmıştır. Ders hocaları asistan ve öğretim üyelerinden teşekkür etmiştir. Eğitim süresince sürekli test tekniğine uygun alıştırılmalar yapmak suretiyle üniversite imtihanına alışkanlık kazandırmak gaye edinilmiştir. Böylece kurslarımız sıkı bir disiplin altında 24 Haziran'a kadar devam etmiştir.

Faaliyetimiz TRT ve basın yoluyla hattâ teşkilâtımız tarafından hazırlana el ilanlarıyla efkârı umumiyeye duyurulmuştur.

Üniversite giriş deneme imtihanı Millî Eğitim Bakanlığında alınan izinle beş lisede üçbine yakın öğrenci iştirakiyle gerçekleştirilmiştir. Ayrıca imtihana gelen arkadaşlara ve kursiyerlerimize yurtlarda kalma imkânı sağlanmıştır. Bakanlar ayrı ayrı idare heyetimiz tarafından ziyaret edilmiş ve müdürlüğümüzle ilgili taleplerde bulunulmuştur.

Ayrıca A.Ü. Rektörü Sayın Tahsin Özgüç ve H.Ü. Rektörü Sayın İhsan Doğramacı ziyaret edilerek Meslek Okulları mezunlarının üniversitelere girmeleri yönünde çalışacaklarına dair kendilerinden söz alınmıştır. Mezkûr Rektörlerle çeşitli konularda fikir birliğine varılmış olup, bütün bu hususlar önümüzdeki yılda yeniden ele alınacaktır.

Teknik Okullardaki arkadaşlarımıza staj yapma imkânı temin edilmiş,

hattâ bir çok arkadaşımıza da çeşitli Genel Müdürlüklerden burs alınmıştır. Ayrıca Sosyal İlimler Enstitüsü ile işbirliği yapılarak otobüs terminalinde «İrtibat ve Rehberlik Bürosu» açılmış ve Ankara'ya gelen Üniversite adayı arkadaşlara her hususta yardımcı olunmuştur.

Kamp hususunda Genel Merkezimizle işbirliği yapılarak GEREDE'deki kampa yeterli sayıda arkadaş gönderilecektir.

Yaz ayları içerisinde Arapça, İngilizce ve Osmanlı'ca Kurslarının açılması için çalışılmaktadır.



Ankara Teşkilâtı'nın
Otogardaki
«Üniversite Giriş
Danışma Bürosu»

TURİZM VE DIŞ TEMASLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

Müdürlüğümüz faaliyetlerini Müdür Ahmet Şimşek Başkanlığındaki şu idare heyetiyle sürdürmüştür:



Ankara Teşkilâtı pankartlarla Etopya Büyükelçiliğine giderken

İdare Heyeti: Şevki Özgür, Faik Aktürk, Mehmet Demirağa, Necmi Yıldırım ve Ahmet Erdem'den müteşekkildir.

Müdürlüğümüz bu dönemde çalışmalarını genişletmek amacı ile bazı girişimlerde bulunuldu:

1 — Bizden önceki devrelerde görev yapan arkadaşlarla teşriki mesai yaparak tecrübelerinden istifade edildi.

2 — Müdürlüğümüzdeki görevli arkadaşlar bu dönemde aşağıdaki komiteleri, kendileri Komite Başkanı olmak üzere kurdular.

A) **Eğitim Komitesi:** Bu komite Şevki Özgür tarafından şu gayeye mâtuf olarak kurulmuştur. Gayesi turizmde rehber olacak arkadaşların yetiştirilmesi, Türkiye turizmi hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. Bu bakımdan rehber kursları açılması için çalışmalar yapılmıştır.

B) **Yurt İçi Komitesi:** Bu komite İdare Heyetindeki arkadaşımız Ahmet Erdem tarafından kurulmuştur.

Komitenin Gayesi: Yurt içi gezilerdir. Bu gezilerden birincisi Abant'ta tertip edildi. Bu komite tekrar yurt içi gezileri tertip etme faaliyetlerini sürdürürken okullar tatile girmiştir. Bu komitenin diğer bir görevi de Türkiye'yi yerli ve yabancı yüksek tahsil gençliğine tanıtmaktır. Bu görevi de gerçekleştirmek için Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile temasa geçildi.

Türkiye'yi tanıtıcı broşürler alındı. Gelen turistlere ve arkadaşlara dağıtıldı. Üniversite giriş sınavları için Anadolu'dan gelen ve Ankara'yı tanımayan arkadaşlar için yurt temin edilmesi ve imtihana girecekleri okulları kolayca bulabilmeleri için Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal İlimler Enstitüsü Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, şehirlerarası otobüs terminalinde rehberlik bürosu açılmıştır.

C) Yurt Dışı Komitesi: Bu komite Avrupa çalışma kampları ve yurt dışına çıkacak öğrencilere yardımcı olmayı amaç edilmiştir. Komite Başkanlığını Necmi Yıldırım yapmaktadır.

Müdürlüğümüz yerli ve yabancı bütün öğrencilerin karşılaşabileceği çeşitli sorunlara gereği gibi cevap vermek ve her konuda onlara yardımcı olabilmek için mevcut imkânları en yararlı biçimde kullandık:

Gayemiz; zaman ve imkânın çıkartacağı zorlukları, çetin bir mücadele sonucu yenerek Mukaddesatçı - Milliyetçi Türk Gençliğine en ideal yollarla hizmet etmektir...



Ankara Teşkilâtı Başkanı Tevlik Aslan
Etopya Büyükelçiliği önünde konuşmasını yaparken

M.T.T.B. ANKARA TEŞKİLÂTI ORTA ÖĞRETİM FAALİYET RAPORU

M.T.T.B. Ankara Teşkilâtı Orta Öğretim Komitesi, orta öğretim genç-

liğine hizmet etmek ve onları tek bir görüş etrafında yetiştirmek gayesiyle kurulmuştur. Ankara'da yetmişdört kazalarda ondokuz liseyle ilgilenilmiştir.

Orta öğrenim gençliğinin kültürel çalışmalar yanında, sportif faaliyetlerle de okul dışı zamanlarını değerlendirmek ve onların maddî, mânevî meselelerine cevap vererek yüksek öğrenime hazırlamak gaye edinilmiştir.

53. dönem faaliyetleri Mehmet Çakır'ın başkanlığında çalışmaya başlamıştır. Her lisede sekizer kişilik komiteler kurup faaliyetlere girişmiştir. 74 lisenin büyük bir kısmında komite kurulmuştur. 300'ü aşan üyenin %15'i ortaokul %30'u lise bir, %40'ı lise iki, geri kalanı ise son sınıf talebesidir. Her hafta Cumartesi günleri sohbet, kültürel çalışmalar yapılmakta ve bu suretle de arkadaşların birbirleriyle tanışmaları sağlanmaktadır.

Orta Öğretim Komitesinin çalışmaları sayesinde «Çatı» Gazetesi 50 den 500'e çıkartılmıştır. Ayrıca kabiliyetli arkadaşlarımız tesbit edilerek Çatı'ya muhabir olunması sağlanmıştır.

Komiteler:

- 1 — Başkan,
- 2 — Eğitim Müdürü,
- 3 — Kitaplık Müdürü,
- 4 — Tiyatro Müdürü,
- 5 — Basın - Yayın Müdürü,
- 6 — Kültür Müdürü,
- 7 — Turizm Müdürü'nden teşkil etmiştir.

Başkan: Bulunduğu lisede, icap ettiğinde gerekli haberi arkadaşlarına duyurup onları faaliyete geçirmek ve onların çalışmalarını denetlemektir.

Eğitim Müdürü: Üniversiteye hazırlık kurslarını liselerde duyurmak ve birliğin bünyesinde bulunan Eğitim Müdürlüğüyle irtibatla bulunup yardımcı olmak.

Kitaplık Müdürü: Arkadaşların kültürlerini arttıracak ve onların tavsiye edebilecekleri kitapları tesbit edip arkadaşlara duyurmak. 170 adet kitap listesi yapılarak kitap okumada hangi sırayı takip edeceği tesbit edilmiştir.

Tiyatro Müdürü: Teşkilât bünyesinde bulunan Tiyatro Müdürlüğü ile işbirliği yapmakta ve yardımcı olmaktadır. Halen çalışmalar «İnsan Yaşadıkça Ölür» piyesinin sahneye konulması üzerinedir.

Diğer müdürler de, teşkilât bünyesindeki müdürlere yardımcı olmaya çalışmışlardır.

Seminerler: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanlarından İsmet Çonkar «İslâm Ekonomisi» hakkında bir konferans vermiş, açış konuşmasını ise M.T.T.B. Teşkilât Başkanı Tefik Arslan yapmıştır. «Kur'an ve İlim» hakkında Cemil Nurşen, «İslâm'da Cihat» hakkında da Cengiz Acar konuşmuşlardır.

17/5/1975 Cumartesi günü saat 10.00 da Orta Öğretim Komite Başkanı Mehmet Çakır, bütün üyelere İslâma Davet hakkında bir konuşma yapmış ve böylelikle orta öğretim çalışmalarına 20 Eylül'e kadar ara verilmiştir.



Ankara Teşkilâtı Çanakkale törenlerinde

ERZURUM TEŞKİLATI

Kısaca Tarihçe :

Millî Türk Talebe Birliği Erzurum Teşkilâtı şu anda 10 senelik hizmetin verdiği bahtiyarlık içersindedir.

1965 yılında A.Ü. Fen - Edebiyat Fakültesi Talebe Derneğinin M.T.T.B. ye bağlanması üzerine ilk defa temsilcilik olarak açıldı. Hemşerimiz Rasim Cinsilî'nin Genel Başkanlığa getirildiği bu kongre aynı zamanda M.T.T. Birliği Teşkilâtında da yeni bir devrin hidayetini teşkil etmektedir. Temsilciliğin ilk başkanı halen Erzurum Kâzım Karabekir Eğitim Enstitüsü Müdürü olan Bener Corlan'dır.

Temsilcilik bir yandan talebelerin meseleleriyle meşgul olurken diğer yandan da halkla irtibat kurmağa, halkla faydalı olmağa gayret sarfetmiştir. Böylece halkın ve talebenin taktiğini üzerine çeken temsilcilik, Ziraat Fakültesi Talebe Derneğinin de M.T.T.B.'ye bağlanması suretiyle İcra Konseyi haline gelmiştir.

1966 yılında yapılan büyük Anadolu İhter Mitingi büyük alâka toplamış, M.T.T.B.'nin kıymetini Erzurum'luların yakinen takdir etmesini temin etmiştir. M.T.T.B.'nin tertip ettiği bu mitinge 43 teşekkül katılmış ve Doğu Bölgesinin Komünizme her an karşı koyabileceğini açıkca ispat etmiştir.

Bu arada Komünistlerin hâdise çıkarmak arzularına hiçbir an fırsat vermemiş, zaten Erzurumluların ruhen kabul edemeyeceği anarşinin fiilen de Erzurum'a girmesine mâni olmasını bilmiştir.

Bunlara rağmen zaman zaman birlikte aksaklıklar da olmamış değil, ancak bunlar satıhta kalıp şahsî plândan uzağa kayamamıştır. Nitekim 1969 yılındaki kongreye Mustafa Sarıçiçek'in İcra Konseyi Başkanlığına seçilmesiyle bu tür aksaklıklara son verilmiş, M.T.T.B. Erzurum İcra Konseyinde yeni bir devir başlamış oldu.

Bu devreden sonra İcra Konseyi Başkanlığı yapanlar :

Şefik Aşıkoğlu, A. Fatih Aydoğan, Mehmet Gönen.

Bu arada isim değişikliğiyle İcra Konseyi M.T.T.B. Erzurum Teşkilâtı ismini almıştır. Teşkilât Başkanlığına 10 Mart 1975 tarihinde Mustafa Ateş getirilmiştir. Bu devre İhsa bir müddet olmasına rağmen yapılan hizmetler gözden kaçacak kadar az değildir. Bu devrenin de bazı hususiyetleri olmuş, böylece teşkilâta yeni bir devre açılmış oldu. Şöyle ki, bu devrede geçen devrelere nazaran şekilden ziyade mânâya, kemiyetten ziyade keyfiyete ehemmiyet verilmiştir. Bu itibarla herşeye yeniden başlanıyor gözüyle bakılıp teşkilâtın hareket tarzına yeni bir istikamet verilmektedir. Yapılacak hizmetlerde ehemmiyet derecesine göre yer almakta, hareket kaynağını his ve heyecan değil akıl ve irade teşkil etmektedir.

Faaliyetler :

Bu dört aylık devredeki faaliyetler bir çok sahaya aktarılmıştır. Bu bakımdan faaliyetleri üç kısımda mütalâa etmek yerinde olmaktadır :

1 — **Müdürlük Faaliyetleri** : Müdürlükler, yeni kuruluyor gibi hareket edilip eskiler nazarı itibare alınmamıştır. Şu ana kadar kurulan müdürlüklerden bazıları derhal faaliyetlerine başlamışlardır. Bir kısmı da gelecek ders yılında hizmet etmek için lâzım gelen hazırlıklarla meşgul olmaktadır.

a) **Eğitim Müdürlüğü** : Eğitim Müdürlüğü bilhassa orta tahsil gençliğinin yüksek tahsile hazırlanmayı hedef almıştır. Faaliyetleri de bu uğurda olmuştur. Yalnızca bununla kalmayıp aynı zamanda kendi öz kültüründen bigâne yetiştirilen gençliğe Millî Kültürünü de elinden geldiği nisbete tanıtmayı hedef almıştır.

Eğitim Müdürlüğümüz bu kısa zamanda iki devre kurs açmayı başarmıştı. Kurslarımızda talebeler bir yandan derslerle, diğer yandan yardımcı teksir, ders notu ve kitaplarla takviye edilmiştir. Zaman zaman da muhtelif müsabakalar yapılmak suretiyle talebeye daha iyi ders çalışmaya teşvik cihetine gidilmiştir.

Müdürlüğümüz ayrıca Genel Merkezce tertip edilen Üniversiteye giriş deneme test imtihanlarını Erzurum ve havalisinde idare etmiş, böylece yüzlerce orta tahsil gençliğinin imtihan tecrübesi kazanmasına yardımcı olunmuştur. Bu hizmet A. Üniversitesi camiasınca takdirle karşılanmıştır.

b) **Kültür Müdürlüğü** : Yüksek Tahsil gencinin Millî Kültürümüzle bezenmesini bu arada şehrimiz halkının da aydınlanması gaye edinilmiş, bu gaye için konferans, seminer ve sohbetler tertip etmiştir. Hassaten konferanslarımız büyük alâka toplamış, salonlar dinleyiciye kifayet etmiştir.

Konferanslar :

Yakın Tarihimizden Gerçekler : Mustafa Müftüoğlu,

Hesaplaşma : N. Fazıl Kusakürek,

Anadolunun Müslümanlaşması : Prof. Dr. Nuri Karahöyükü,

Moğol İstilâsı ve İslâmın Zaferi : Prof. Dr. Nuri Karahöyükü,
İslâm ve İnsan : Tahir Büyükkürükcü.

Büyük şair Muallim Naci hakkında Dr. Celâl Tarakçıbey tarafından ilmi bir seminer verilmiş, Üstad N. Fazıl tarafından Üniversite mensuplarının ve halkın da iştirak ettikleri bir sohbet tertip edilmiştir. Ayrıca Birliğimiz idarecilerinin daha iyi yetişmeleri ve hizmette daha hızlı yol katedebilmeleri için her hafta yetiştirici bir sohbet tertip edilmiştir.

c) **Talebe Meseleleri Müdürlüğü** : Yüksek tahsil talebelerinin yurt ve burs meseleleriyle yakinen alâkadar olmuş, onlara bu meyanda yardımcı olacak tedbirleri de ihmal etmemiştir.

Üniversite imtihanları esnasında şehrimize gelen adaylarla muhtelif yerlerde bürolar açarak yakinen alâkadar olmuş, imkânları nisbetinde yatmaları için yer temin etmiştir. Bu arada bir de bildiri neşrederek hem Birliği tanıtmış ve hem de talebenin heyecanını teskinine çalışmıştır.

d) **Spor Müdürlüğü** : Talebeleri spor ahlakına dayalı millî örf ve adetlerimizi zedelemeyecek şekilde spor yapma imkânları hazırlamıştır. Bilhassa Teakvan-do kurslarıyla gençliğin yakın alâkasını toplamıştır. Bu kurslar üç devre olup ikisi yüksek tahsil gençliği için biri de orta tahsil gençliği içindir.

e) **Orta Öğrenim Komitesi** : Ne yazık ki memleketimizde senelerdir orta tahsil genci Millî Kültüründen uzak olarak yetiştirilmektedir. Bu du-



Erzurum'da düzenlenen piyesten bir sahne

rum memleket hesabına gelecekte büyük bir ızdırıp kaynağı teşkil etmektedir. Tehlikesi çoktan beri arz-ı endam etmektedir. Heyhat ki, Maarif bunun farkında bile değil. İşte M.T.T.B. bu ızdırabı hissetmiş ve orta tahsil gencine Millî Kültürünü tanıtarak onları millî menfaatler istikametinde yetiştirmek gayesiyle Orta Öğrenim Komitelerini açmıştır.

Erzurum'da Orta Öğrenim Komitesi ilk defa bu devre büyük alâka göstererek yardımcı olmayı hedef edinmiştir. Bu sayede birçok arkadaşlarımıza muhtelif müesseselerden burs temin edilmiş, bazılarına hususi yardımlarda bulunulmuştur. Bu sene zamanın kısalığı sebebiyle sadece seminer, sohbet ve tanışma çayları ile iktifa edip, gelecek seneye daha iyi hizmet edebilmenin imkânlarını aramakla meşgul olmuştur.

Basın-Yayın, Trafik ve Sosyal İlimler Enstitüsü ise şu anda gelecek ders yılına hizmet devresine girebilmenin hazırlığı içersindedir. Bilhassa Sosyal İlimler Enstitüsünün birlik bünyesinde bir kütüphane kurabilmek için yaptığı çalışmalar bir hayli ilerlemiştir.

Dernek Faaliyetleri :

Bu devrede, epeydir düzensiz bir hale giren dernekler de ele alınmış, ekserisi faaliyet devresine sokulmuştur. Bu devreye kadar M.T.T.B.'ye bağlı dernek adedi 8 iken iki tane daha ilâve edilerek ona çıkarılmıştır.

Umumî Faaliyetler :

Bunlar bir Müdürlük veya Derneğe bağlı olmadan yapılan faaliyetlerdir. Bu meyanda Birliği tanıtıcı sohbetler, geziler ve sair toplantılar tertip edilmiştir. Bilhassa Büyük Karadeniz gezisi büyük alâka görmüştür.



Erzurum Teşkilâtının Karadeniz'e yapmış olduğu geziden bir görüntü

ADANA TEŞKİLÂTI

Kasım 1974'te Adana'ya gelen Genel Muhasibimiz Rüştü Ecevit'ten kuruluş ve faaliyetler hakkında bilgi alan Teşkilâtımız sür'atle Yönetim Kurulu ve İhtisas Komisyonlarını teşekkül ettirmiştir.

Başkan : Mehmet YAĞCI
Sekreter : Halim GÜVEN
Muhasip : Aziz GELMEDİ

1 — Kültür Müdürlüğü :



Adana Teşkilâtı binası...

Kuruluş yıldönümü: 4 Aralık 1974 de M.T.T.B.'nin kuruluşunun 58. yıldönümü seçkin davetliler arasında törenle kutlanmıştır. Törende açılış konuşmasını yapan Teşkilât Başkanı Mehmet Yağcı «58. yıldır, 1.000 yıllık bir mâziye sahip çıkmaya mücadelesi veren inançlı, güçlü ve bilgili Yüksek Tahsil Gençliğinin tek temsilcisi olan Birliğimiz, aynı anlayış ve çalışma programını bundan sonraki devrelerinde de yılmadan ve sabırla devam ettireceğini» söylemiştir.

Daha sonra Çukurova Üniversitesi Rektörü Mithat Özsan, Adana Müftüsü Cemaleddin Kaplan, Adana Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü İlhan Çevik, İmam Hatip Lisesi Müdürü Sait Kırmacı ve Siyasî Parti İl Başkanları da birer konuşma yapmışlardır.

2 — Seminerler :

Seminerler haftada veya onbeş günde bir yapılmış ve ilgiyle takip edilmiştir. Bu seminerler sırasıyla şöyledir :

- 1 — Rasim Yılmaz : Sohbet Toplantısı,
- 2 — Muammer Korkmaz : İktisadî Düzenlerin Mukayesesi,
- 3 — Ziyaeddin Yağcı : İslâmîda Anayasa,
- 4 — Hüsameddin Dalkılıç : Milliyetçiliğimizin Aksiyonu,
- 5 — M. Atilla Maraş : İnsan ve Sanat.
- 6 — Av. Mahmut Ünal : Genç Gençlik, Milliyet Milliyetçilik,
- 7 — Müftü Cemaleddin Kaplan : İslâmî Metodlar,
- 8 — Muhittin Aksoy : İyiliği emir, Kötülüğü nehiy vazifemiz,
- 9 — Mustafa Sarıtuğ : Halimiz Dün ve Bugün,
- 10 — Ali Yıldız : İman ve Ahlâk Buhranı.

3 — Konferans :

Büyük Doğu neslinin bânisi Üstad Necip Fazıl Kısakürek 10 Mayıs'ta mahşeri bir kalabalık önünde Hesaplaşma mevzulu konferansını vermiştir. Açılış konuşmasını yapan Teşkilât Başkanı Mehmet Yağcı'dan sonra Üstada büyük tezahürat yapılmıştır.

Arkadaşımız Abdulmuttalip Dere tarafından okunan Sakarya Türküsü ile konferansa son verilmiştir.

Eğitim Müdürlüğü :

Kurslar :

Lise öğrencilerini üniversiteye hazırlama mahiyetinde ve derslerini pekiştirmek gayesiyle Cebir, Geometri, Fizik, Kimya ve İngilizce kursları ile Kur'an-ı Kerim ve İslâmî İlimler Dersleri ücretsiz olarak verilmiştir.

Ü.G.D.İ. : Genel Merkezimizden aldığımız yetkiye istinaden Adana'da da Ü.G.D.İ. yapılmış ve imtihana binin üzerinde öğrenci iştirak etmiştir.

Tiyatro Müdürlüğü :

1 — Davet ettiğimiz tiyatrolar, 12-13 Nisan tarihleri arasında Abdullah Kars yönetimindeki İbret Sahnesi «İbrahim Ethem» piyesini, 31 Ma-

yıs tarihinde Hasan Nail Canat yönetimindeki Hilâl Sahnesi «Günahkâr Baba» piyesini sahneye koymuştur.

2 — Bizim oynadığımız piyesler, Hasan Nail Canat'ın «Moskof Sephası» ve Ahmet Küçükkağan'ın «Çiğlik» piyesleri arkadaşlarımız tarafından sahneye konmuş ve ilgi ile takip edilmiştir. Bu piyeslerimiz ayrıca davet üzerine Adana havalisinde de oynanmıştır.

Basın - Yayın Müdürlüğü :

Eğitim Müdürlüğümüzün hazırladığı Üniversiteye hazırlama kursları ve Ü.G.D.İ. için hazırlanan ilânlar ljselere dağıtılmıştır. TÖP-DER'in vatan sathında yaptığı anarşi bir basın bildirisini ile kınanmış ve Millî Harp Sanayini hızlandırmak için diğer derneklerle ortak olarak bir basın bülteni hazırlanmış ve gazetelere gönderilmiştir.

Turizm ve Dış Temaslar Müdürlüğü :

İngiltere çalışma kamplarına ilânlar yapılmış ve 18 talebenin kaydı yapılarak Genel Merkeze bildirilmiştir. Teşkilâtımız Adana civarlarına M.T.T.B. Teşkilâtlarının açılması için kesif çalışmalara girmiştir. Osmanîye Teşkilâtının açılış töreninde bulunmuş, törende bir konuşma yapan Adana Teşkilât Başkanı Mehmet Yağcı teşkilâtın Aziz Milletimize ve Türk Gençliğine hayırlı olmasını dilemiştir.

Dörtüyl Teşkilâtının açılışında da Tiyatro Müdürlüğümüzün sahneye koyduğu «Çiğlik» piyesi oynatılmıştır.

Ayrıca Antakya ve Mersin M.T.T.B. Teşkilâtlarının açılmasına yardım ederek Genel Merkezle irtibatı sağlamıştır.

Orta Öğretim Komitesi Başkanlığı :

Her lise ve orta okullardan temsilciler seçilerek okullarla olan irtibat sağlanmış ve her 15 günde bir yapılan toplantılarla murakabe edilmiştir.

Kütüphane Müdürlüğü :

Kütüphanedeki kitaplardan bütün arkadaşlara faydalanma imkânı sağlanmıştır. Kitap alan arkadaşlara bir hafta iade için mühlet tanınmış ve böylece çok kitap okumaya teşvik edilmiştir.

Fotoğrafçılık Kulübü :

Yapılan faaliyetler fotoğraflarla tesbit edilmiş ve arkadaşlara satışa arz edilmiştir.

KONYA TEŞKİLÂTI

Millî Türk Talebe Birliği Konya Teşkilâtı 1974 - 1975 dönem faaliyetlerini çalışmalarına plânlı ve disiplinli bir şekilde başlayan teşkilâtımız ilk olarak arkadaşlar arasında vazife taksimi yapmıştır.

Başkan : Ayhan Ersöz - Derviş Çetinkaya - Yaşar Bilen

Sekreter : Yaşar Bilen - Rıza Harputlu - İbrahim Çeliktaş

Muhasip : Hakkı Taşyüz - Hasan Bozkaya

Okulların 1974 - 1975 öğretim yılına başlamasıyla, diğer vilâyetlerden



Konya Teşkilâtı İdare Heyeti toplu halde görülüyor

Ve taşradan gelen talebe arkadaşlara yardımcı olmak kaydıyla küçük çapta yurtlar açmış, bu yurtlardaki kardeşlerimize hertürlü yardım yapılmıştır. Bu işlerin hemen akabinde Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve Selçuk Eğitim Enstitüsü talebelerinin birbirlerini daha yakından tanımaları maksadıyla «tanışma Çayı» düzenlenmiştir. Daha sonra Konya D.M.M. Akademisindeki talebe temsilciliği seçimlerine katılan M.T.T.B. Konya D.M.M. Akademisi Talebe Derneği Temsilcilik seçimlerini de büyük bir farkla almıştır.

Seçimlerden hemen sonra Akademi başkanı ziyaret edilerek kendisine talebelerin derd ve dilekleri anlatılmıştır.

Akademide karşı görüşe mensup talebelerin kasıtlı olarak çıkarmak istedikleri boykot, Akademi İdare Hey'eti ve Dernek İdare Hey'etinin müştereken yapmış olduğu toplantıda boykota Akademi idarecilerinin kışkırtmasıyla karşı görüşe mensup talebelerin sebep olduğu anlatılmış, boykotla bu işlerin halledilemeyeceğini, sadece yönetmelik değişikliği yapılmasının icabettiğini basın toplantısıyla ve dağıtılan bildiriyle talebelere duyurmuş, böylelikle boykot önlenip dersler normal olarak devam etmiştir.

Selçuk Eğitim Enstitüsünde çıkan olaylar üzerine teşkilâtımız hemen harekete geçerek olayların kasıtlı olarak karşı görüşe sahip kişiler tarafından çıkarıldığını, bunun karşısında İmanlı gençliğin susmayacağını basın yoluyla talebelere ve halka duyurmuştur.

Bu yılki Konferans ve Gecelerin birincisi Büyük Şair ve Mütefekkir Mehmed Âkif'i anma gecesiyle başlamış M.T.T.B. Konferans salonunda 29.5.1975 günü yapılan gece çok muhteşem olmuştur. Gecenin açış konuşmasını M.T.T.B. Konya Teşkilâtı Başkanı Ayhan Ersöz yapmış, daha sonra şiirler okunmuş. D.M.M. Akademisi Talebe Derneği Sekreteri Yaşar Bilen Mehmed Âkif'in hayatını anlatmış, Yüksek İslâm Enstitüsü Talebelerinden M. Emin Parlaktürk M. Âkif'in Sanat anlayışını anlatmıştır. Ayrıca Hacı Ali KAP idaresinde Teşkilâtımız tarafından hazırlanan Şehit Mehmetcikler piyesi, sahnelenmiş gece, ekseriyetini gençlerin teşkil ettiği kalabalık bir dinleyici kitlesi tarafından dikkatle izlenmiştir.

Millî Türk Talebe Birliği Konya Teşkilâtı Kültür Müdürlüğü tarafından tertiplenen «Günümüzün Mes'eleleri» mevzuulu konferans ekseriyetini gençlerin meydana getirdiği kalabalık bir kitle tarafından M.T.T.B. Konferans salonunda takip edilmiştir.

Konferans Millî Türk Talebe Birliği Tiyatro Müdürü Mustafa Uysal'ın Büyük Şair Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya Şiirini okumasıyla açılmış, daha sonra kürsüye gelen Millî Türk Talebe Birliği Konya Teşkilâtı Başkanı Ayhan Ersöz davetlilere hoş geldiniz diyerek konferanslar ve bu kabul faaliyetler serisinin devam edeceğini bildirmiş, Asis. Dr. Erman Tuncer'i kürsüye davet etmiştir.

Büyük bir tezahüratla kürsüye gelen hatip «Aziz ve mümtaz milletimin asil ve mukaddes Konya gençliği, Selâm sana mücâhid! Selâm sana Mücâhid!» sözleriyle Konferansına başlamıştır.

Bugün dünya gençliğinin içinde bulunduğu bunalımları çeşitli misalleriyle dile getirerek bunlarının sebeplerinin materyalist beşerî sistemlere dayandığını izah etmiştir.

Bugünkü Avrupanın ilim ve teknikte ileri olmasına rağmen bunalım içinde bulunmalarının sebeplerini, gerçek HAKK'ı bulmamakla açıklayarak hareket ettikleri noktanın yanlış olduğunu ortaya koymuştur.

Avrupanın içinde bulunduğu çıkmazı müşahhas misalleriyle ortaya koyan Asis. Dr. Erman Tuncer bugünkü Türk Millî Eğitim sistemi üzerinde durmuş, bunun da millî değil, gayri millî eğitim sistemi olduğunu bildirerek daha ilkokuldan başlamak üzere yarının teminatı gençliği (Yat, Yat, uyu!), (Ayla atla oyna) sözleri gibi safsatalarla uyuşturulduğunu gayesiz ve başıboş olarak yetiştirildiğini izah etmiş bugünkü Türk gençliğinin alfabesinin dahi olmadığını açık ve seçik bir şekilde ortaya koymuştur.

Daha sonra Ortak Pazar antlaşmasının sadece ekonomik değil, yeni bir Yahudi - Hıristiyan oyunu olduğunu bu anlaşmanın bize neler verebileceğinin ilgililer tarafından Türk kamu oyuna bütün açıklığıyla izah edilmesini istemiştir.

Sözlerine Lâiklik üzerinde Avrupa'dan misaller vererek devam eden Asis. Dr. Erman Tuncer, Lâikliğin Avrupadaki gibi Türkiye'de de uygulanmasını istemiş. Hıristiyan devletlerde, dine ehemmiyet verildiğine, dinin himaye edildiğine değinmiştir.

Bütün bu hastalıklardan kurtuluş yolunun bin yıllık tarihine bağlı Milliyetçi - Mukaddesatçı gençliğin yetişmesinde bulan Tuncer, örf ve an'anesine bağlı, Millî ruhun, Millî gençliğin ocağı Millî Türk Talebe Birliğinin bütün Türkiye'yi ağ gibi sardığını ve zafer ışıkları verdiğini bildirerek sözlerini : «Mücâhid, Hak bildiği davada zerre kadar taviz vermeyen, inandığı yolda taşla, sopayla, tüfekle, hertürlü hile ve desiselerde yılmadan mücadele eden yiğidin adıdır.

Mücâhid, bir eline kamer'i, bir eline güneşi verseler yine de hak bildiği davadan zerre kadar taviz vermeyen yiğidin adıdır.

Mücâhid, ilim, fen ve teknikte yarışan milletine yâr olan Allah diye var olan yiğidin adıdır.

Mücâhid, sen güneşin batmasından korkarmısın, Sizler uyuyanlardan korkarmısınız, Sizler gafillerden korkarmısınız, sizler korkaklardan korkarmısınız.

Haydi artık kalbin Fetih aşkıyla-vursun.

Sana Komünistler, sana siyonistler selâm dursun! Sözleriyle bitiren Asis. Dr. Erman Tuncer büyük bir tezahüratla konferansına son vermiştir.

Seri konferanslardan ikincisi 14.1.1975 tarihinde Türkiye'nin en seçkin simalarından Mütefekkir ve çile şairi Üstad Necip Fazıl Kısakürek tarafından M.T.T.B. Konferans salonunda verilmiştir. Ancak dinleyicilerin on binlerin üzerinde olması sebebiyle salon almamış, bazı dinleyiciler dışarıda kalmışlardır. Bu kalabalık kitle Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i Mücâhid Üstad tempolarıyla karşılamıştır.

Konuşmasında HESAPLAŞMA mevzuunda iman gençliğinin meydana gelişinin muhasebesini yapan Üstad, bu gençlikte kendisinin de büyük tesiri olduğunu anlatmıştır.

1974 - 1975 döneminin seri konferanslarından üçüncüsünü Eski Konya Müftüsü şehrimizin Tanınmış simalarından H. Tahir Büyükkörükçü 30.3.1975 tarihinde kaplı spor salonunda «İSLÂM VE İNSAN» mevzuunda vermiştir.

M.T.T.B. Konya Teşkilâtı başkanı Derviş Çetinkaya'nın Açış konuşmasından sonra ilâhiler söylenip konferansa geçilmiştir. Muhterem Hocamız Hacı Tahir Büyükkörükçü konuşmasında hususiyetle insan olmanın yollarını Hz. Peygamber (S.A.V.) dan misaller vererek anlatmıştır. Ve tek kurtuluşumuzun İslâm'ı tam olarak yaşamamızla gerçekleşeceğini anlatmıştır.

Bu dönemimizin son konferansını İstanbul Süleymaniye Camii İmam ve hatibi Ali Rıza Demircan «Sosyal Adalet ve Toplum Nizamı» mevzuunda 3.5.1975 tarihinde M.T.T.B.'nin Cıvıloğlundaki konferans salonunda M.T.T.B. Konya Teşkilâtı Başkanı Derviş Çetinkaya'nın açış konuşmasından sonra ekseriyetini çeşitli guruplara mensup gençlerin teşkil ettiği kalabalık bir dinleyici huzurunda anlatmıştır. Bu konferanstan sonra bu yılki konferanslara imtihan mevsimi olması hasebiyle son verilmiştir.

KİTAPLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Millî Türk Talebe Birliği Konya Teşkilâtı Kitaplık Müdürlüğü de büyük bir çaba sarfederek kitaplığını geliştirmiş ve kitap alıp verme işini prensipli bir şekilde düzene bağlamıştır. Kitaplığımız fazla zengin olmamasına rağmen kitaplarımız arkadaşlarımız tarafından hemen gelir gelmez kapışılmaktadır. Diğer taraftan satılık kitaplarımız da arkadaşlara %15 indirim yapılmaktadır. Bundan dolayıdır ki kitap çeşitlerimiz her hafta değişmek imkânı bulmaktadır.

Konferanslarda ve piyeslerde M.T.T.B. Konya Teşkilâtının kendi neşriyatı olan :

- 1 — Evrim Teorisi : Hayru'llah Karabulut
- 2 — Millî İdeolojimizden Damlalar : M.T.T.B. Kültür Müd.
- 3 — Ayasofya Camii Davamız : M.T.T.B. Kültür Müd.
- 4 — Şehit Mehmetçikler (Piyes) : Hacı Ali Kap
- 5 — Fâtih (Piyes) : Hacı Ali Kap
- 6 — İlâhiler ve Marşlar : H. Hüseyin Varol

7 — İslâm Ahlâkının Temel Prensipleri : Rifat Akyüz
M.T.T.B. Orta Öğretim Gençliğinin yegâne gazetesi olan «Çatı» satışını, Millî Gençlik Mecmuasının satışını yapmış diğer taraftan bunların yanında halkımıza faydalı olacak olan kitaplarında konferans ve piyeslerde satmıştır.

Kendi neşriyatımız olan yukarıda saydığımız kitaplardan elimizde sadece Fâtih (Piyas), İslâm Ahlâkının Temel Prensipleri, ve Ayasofya Camii davamız isimli kitaplardan çok az miktarda kalmıştır.

BASIN — YAYIN

Basın - Yayın Müdürlüğü M.T.T.B. Konya Teşkilâtının bütün faaliyetlerinde kendine düşen vazifeyi tam olarak ifa etmektedir. Eğitim Müdürlüğümüzün Üniversiteye hazırlık kurslarında kursuylere faydalı olmak için birçok teksir basarak bu müdürlüğümüzün faaliyetlerine birçok yönlerinden de faydalı olmuştur. M.T.T.B.'nin kendi neşriyatı olan yukarıdaki saydığımız bütün kitapları bir matbaa vazifesi görerek büyük bir ustalıkla basmıştır. M.T.T.B. Konya Teşkilâtının Konferans ve buna benzer toplantıların el ilânlarını basmış ve teşkilâtın bu gibi ufak işlere külfetli miktarda harcama yapmasını önlemiştir. Basın - Yayın müdürlüğümüz sadece kendi teşkilâtımıza hizmet etmekle kalmayıp dışarıya diğer kuruluşlardan ucuz olarak sadece hizmet gayesini gütmek şartıyla bazı kuruluş ve derneklerin de teksirlerini basmıştır.

MİLLÎ GENÇLİK GECESİ

25.4.1975 tarihinde Konya Kapalı Spor Salonunda M.T.T.B. Konya teşkilâtı Millî Gençlik gecesi adı altında bir gece tertip etmiştir. Konya'da ilk defa böyle bir muhteşem gece tertip edilmiştir.

Gecenin açış konuşmasını Konya Teşkilâtı başkanımız Derviş Çetin-kaya yapmıştır. Başkanımızın açış konuşmasından sonra Fetih şiiri okunmuş ve bunun akabinde Ege Üniversitesi Yüksek Matematik Hocalarından Muhterem Hocamız Nuri Karahüyükü M.T.T.B.'nin Millî gençliğin hakiki temsilcisi olduğunu ve bu temsilciliğini devam ettirmesi icab ettiğini anlatmış, sonra kürsüye gelen İlahiyat Fakültesi Öğretim görevlisi Muhterem Doç. Dr. Süleyman Ateş hocamız Millî gençliğin Hz. Peygamberin izinde olduğunu anlatmıştır.

Gecenin konuşmacılar bölümünde, son konuşmayı Yüksek Makina Mühendisi Konya Milletvekili Reşat Aksoy yapmıştır. Konuşmasında gençliğin içinde bulunduğu bunalımın maneviyatsızlıktan ileri geldiğini anlatan Reşat Aksoy memleketin kurtuluşunun imanlı gençliğe bağlı olduğunu ve bunun tek temsilcisinin M.T.T.B. olduğunu anlatmıştır.

Bu konuşmalardan sonra şehrimizde kurulan Modern Tüm Teknik Branşlar Spor kulübünün açış konuşmasını yapan Kulüb Başkanımız Yaşar Bilen Kulübün gayesinin İmanlı Büyük Türkiye'nin kurulmasında büyük ehemmiyeti olan imanlı, mücâhid gençlerin yetişmesini sağlamak olduğunu anlatmıştır. Daha sonra M.T.T.B. spor kulübü Taek - Wondo'cuları antrenörleri kırmızı kuşaktan Şükrü Yılmaz'ın nezaretinde gösteriler yapmıştır. Ayrıca Kenpo Karate takımında antrenörleri Ali Serin Seren nezaretinde gösteriler yapmışlardır. Ekseriyetini gençlerin teşkil ettiği gecede spor gösterileri büyük bir ilgi ile seyredilmiştir.

Spor gösterilerinden önce Ney taksimi ile beraber Tambur ve ilâhî ekibi geceye bambaşka bir güzellik katmıştır. Dinleyiciler, bu insanın ruhuna hitap eden ney taksimini büyük bir dikkatle takip etmiş ve dakikalarca tefekküre dalmışlardır. Bundan sonra ilâhiler söylenmiş ve gönüller fethedilmiştir.

Gecenin sonunda Kur'an-ı Kerim tilâvet edilerek gece son bulmuştur.

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

M.T.T.B. Konya Temsilciliği Eğitim Müdürlüğü, Üniversiteye girecek adaylara faydalı olabilmek için ve fahiş fiyatla kurs veren dersanelerin önüne geçmek maksadıyla çok cüzi bir miktarda para karşılığında üniversite hazırlama kurslarını hizmete açmış bulunmaktadır.

Kurslarımız iki devre halinde olup birinci devre 5 Marta, ikinci devre ise 1 Nisan da derslere başlamıştır. Her iki devreye de Fizik, Kimya, Geometri olmak üzere Fen kollarından 250 saat ders gösterilmiştir.

Bu arada boş zamanlardan istifade edilerek kursiyerlerimize çeşitli seminerler vermek suretiyle, onlara sosyal ve aktüel mevzualarda faydalı olmağa çalıştık. Üniversite deneme giriş imtihanlarında kursiyerlerimizin büyük başarı göstermeleri hem kendilerinin üniversite imtihanı için morallerinin yüksek olmasına hem de bizim ilk olmasına rağmen bahtiyarlığımıza vesile olmuştur.

Kurslarımız Konya'da ilk defa açılmasına rağmen öğrencilerin müracaatı umulduğundan fazla rağbet görmüş iki sınıflı iki devre olmak üzere kurslarımız aralıksız devam etmiş ve 22 Haziran 1975 Pazar günü Meramda verilen veda yemeği ile son bulmuştur.

Veda yemeğinde Eğitim Müdürümüz, günümüzün gayri millî eğitimine değinerek eğitimin millileşmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca Türk Yüksek Tahsil gençliğinin gerek Üniversite girişte ve gerekse Üniversite hayatında karşılaşmış ve karşılaşacakları güçlükler dile getirmiştir. Daha sonra Konya teşkilâtı başkanı Yaşar Bilen adına sekreter İbrahim Çelikleş gençliğin bir milletin yücelmesindeki yerini anlatarak orada bulunan kursiyerlerin herbirinin temel taşı hükmünde olduğunu bildiren bir konuşma yapmış ve sözü kurs öğretmeni Mustafa Kocaer'e bırakmıştır.

Mustafa Kocaer, talebelik hayatını ve öğretmenlik hayatını dile getirmiştir. Kendisinde Trabzon Teknik Üniversitesine Asistan olarak gitmesi hasabıyla, veda konuşması yaparak gerekli vazifesini orada bulunanlara karşı ifa etmiştir.

Eğitim müdürlüğü ayrıca 24 Haziran 1975 tarihinde yapılan Üniversite giriş imtihanında taşradan gelen öğrencilere faydalı olabilmek için Türkiye çapında olduğu gibi Konya'da da teşkilât binası ve otogarda olmak üzere Rehberlik Büroları ve bu bürolarda Üniversite imtihanına girecek olan adaylara gireceği okulları gösteren bir Konya haritası verilerek yatacak yer temin edilmiştir.

TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ :

13 Nisan 1975 tarihinde hizmetlerine bir yenisini daha eklemiş olan teşkilâtımız yine İbret Sahnesi tarafından hazırlanan Abdullah Kars yönetiminde oynanan Büyük Veli İbrahim Ethem'in yaşayışını temsil eden piyesini Konya'lı hemşerilerimize sunduk.

Abdullah Kars'ın oynamış olduğu piyes iki gece ve bir gündüz olmak üzere üç matine halinde devam etmiştir ve büyük bir alaka görmüştür. Halkımız, içindeki boşluk nedeniyle adeta hüngür hüngür ağlamıştır. Piyes tahmin edilenden fazlasıyla rağbet görmüştür.

10 Mayıs 1975 günü Hilâl Sahnesinin ortaya koyduğu Hasan Nail Canat'ın oynadığı günahkâr baba sayesinde Konya teşkilâtımız, bir yenisini daha hizmetlerine eklemiştir. Bir gündüz bir gece olmak üzere iki matine halinde oynanmış, diğer piyesimizde olduğu gibi iyi bir ilgi görmüştür.

Arkadaşlarımız bu hususta gerekli reklâmları ellerinden geldiği nisbette yapmışlar ve yeni durumlar için, yapmaya hazırdırlar.

25 Mayıs 1975 tarihinde Çığlık Piyesiyle teşkilâtımız hizmetlerine bir yenisini daha eklemiş ve bu nedenle hem halkımıza, hem de gençliğe faydalı olmuştur.

Tiyatro müdürümüz Vakkas Kara'nın yönetip başrolünü oynadığı bu piyes İbrahim Ethem ve Günahkâr Baba ya nazaran daha güzel olmuş ve büyük ilgi görmüştür. Bu piyesin arkadaşlarımız tarafından temsil edilmiştir. Hakikaten Çığlık Piyesi gençliğin içinde bulunduğu boşluğun çığlığını ortaya sergiliyordu.

SPOR KULÜBÜ :

Şehrimizde bu yıl spor kulübümüz, modern tüm teknik branşlar Spor Kulübü adı altında 25 Nisan 1975 tarihinde Millî Gençlik Gecesinde Spor Kulübü başkanı Yaşar Bilen tarafından yapılan açış konuşmasıyla yeni hizmetine başlamıştır.

Yaşar Bilen Kulübün gayesini anlatmış ve sözlerine şöyle devam etmiştir. Kulübümüzün yegane gayesi; imanlı büyük Türkiye'nin kurulma-

sında büyük hizmeti olacak olan imanlı, dinamik mücahid gençlik yetiştirmek olacaktır. Sağlam Kafa sağlam vücutta bulunur ata sözümüzü örnek alarak çalışmasına başlamıştır. Spor kulübümüz sporcuların çelikleşmiş vücutlarını manevi bilgilerle mücehhez kafaları talim etmek şeklinde anlayarak sporda inkılap hareketlerine girişmiştir.

Spor kulübümüzün, bu daldaki diğer çalışmaları, Taekvando, Kempo - Karate, Güreş, Boks, judo, jimnastik, halter, atletizm ve dağcılık hususundadır. Spor kulübümüz tarafından hizmete açılan bu dalda kardeşlerimiz Millî Gençlik Gecesinde gösterilerini sergilemişler halkımızın büyük alaka göstermesiyle birlikte geceye ayrıca bir renk ve neşe katmıştır.

TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ :

31 Ekim 1975 tarihinde Konya Teşkilâtımızın Trafik Eğitim Müdürlüğü Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü ile tamasa geçerek şehrimize yeni yapılan trafik imtihan pistinde kursiyer arkadaşlarımızın faydalanmaları ve imtihanlarda gerekli kolaylığı görmeleri için çalışmalara başlanmıştır.

Trafik müdürlüğü tarafından arkadaşlara yardımcı olmak için şoför ehliyet kursları tertip edilmiş ve bu kurslardan pekçok kardeşlerimiz yararlanmışlar ve şoför ehliyeti almışlardır.

Gelen kardeşler bu durumdan çok memnun kalmaktadırlar.

KONYA ORTA ÖĞRETİM KOMİTESİ

M.T.T.B. Konya Teşkilâtı orta öğrenim komitesi M.T.T.B. Başkanı Ayhan Ersöz'ün başkanlığında 2.11.1974 tarihinde toplanarak aşağıdaki şekilde vazife taksimi yapmıştır.

Başkan: Ali Naci Dağlıoğlu

Baş. Yar: Kamil Tutar

Sekreter: Ali Utuk

Muhasip: M. Akif Büyükdere

Muh. Yar: Mevlüt İnan

Üye: Yusuf Yel

Üye : İbrahim Elma

Üye: Vefa İnan

Vazife taksiminden sonra Orta öğrenim komitesi her hafta seminerler düzenliyerek idealist gençliği toparlamak için büyük gayret göstermiştir. 9.11.1974 tarihinde yönetim kurulu orta dereceli okul müdürlerini ziyaret etmiş ve onlarla orta öğretim gençliği üzerinde müzakereler yapmışlardır. Yapmış olduğumuz program gereğince seminer çalışmaları yürütülmüştür. Seminerlerde umumiyetle dini ve ilmi mevzuatlar anlatılmış ve gençlik meseleleri işlenmiştir.

Bu seminerler haricinde, Ortaöğretim komitemiz her okulun kendi bünyesinde, kültürel faaliyetlerini hızlandırıp bunu desinger bir planda gerçekleştirmiştir.

Orta Öğrenim Komitesi Lise, Muadili ve Ortaokullar arası «Kültür Emperyalizmi ve Cemiyetimiz Üzerindeki Tesirleri» mevzuunda bir Kompozisyon müsabakası yapmıştır. Kompozisyon müsabakasından hemen sonra Orta Öğrenim Komitesi Konya'nın Mahallî Gazetelerinden (Türkiye'de Yarın) gazetesinde ilk beş dereceye giren bütün yazıların neşredilmesini sağlamıştır. İlk bir ve iki dereceye giren dört yazıyı ise en köklü mecmualarından olan «İslâm'ın ilk Emri OKU» mecmuasında neşredilmesini sağlamıştır.

Ayrıca DİRİLİŞ isimli Duvar gazetesi ile plânlı ve programlı bir şekilde yazı, fıkra, makale, hikâye, haber, şiir, karikatür vs. şeylerle de talebelere faydalı olmaya çalışmıştır. Okulların ilk açıldığı sırada Ortaokuldan İmam - Hatip lisesinin birinci sınıfına gelen talebe kardeşlerimize Kur'an-ı Kerim dersi verilerek ayrıca bu da büyük ilgi görmüş ve sevinç uyandırmıştır.

Konya'mızın kazalarında okuyan kardeşlerimizin isteği üzerine bazı hocalarımızı kazalara göndererek konferans ve seminerler vermek suretiyle arkadaşlara faydalı olunmaya çalışılmıştır.

Millî Türk Talebe Birliği Konya Orta Öğrenim Komitesi, Orta Öğrenim gençliğinin yegâne gazetesi olan «ÇATI»nın 200'e yakın abonesini yapmış, elinden geldiği kadar bolca yazı, haber, şiir vs. lerle de faydalı olmaya çalışmıştır.

Ankara'da yapılan Eritre'de öldürülen Müslümanları Tel'in mitingine Yüksek Tahsille birlikte işbirliği yaparak bir otobüs arkadaş Ankara'ya gönderilmiştir.

M.T.T.B. Merkez Orta Öğrenim Komitesinin Konya'ya yapmış olduğu gezide Arkadaşlara yardımcı olmuş ve Konya'nın gezilecek bütün yerlerini gezdirmişlerdir.

24.5.1975 tarihinde M.T.T.B. Orta Öğrenim Komitesi Sanat Enstitüsü Talebelerine bir veda çayı düzenlemiş ve çok parlak geçmiştir.

Yüksek Tahsil Talebe Derneği tarafından Konya'da temsil edilen «ÇİĞ-LİK» piyesine Aktörlerin yarından fazlasını Orta Öğrenim Komitesi vermiş ve bu piyes çalışmalarına yardımcı olmuştur.

Konya'nın mahallî gazetelerinden Türkiye'de Yarın Gazetesinde M.T. T.B. Konya Orta Öğrenim Komitesi Olarak bir köşe alınmış ve burada her türlü Dini, İlmî, Felsefî, Tarihî vs. araştırmalar yaparak hem arkadaşlarımızın araştırma ve inceleme kabiliyetleri geliştirilmiş ve hem de halkımıza büyük bir fayda sağlamıştır.

SAKARYA TEŞKİLATI

M.T.T.B. Sakarya Şubesi, 17.12.1974 tarihinde kuruldu. Yapılan muhteşem bir «Kuruluş Gecesi» ile de hizmete girdi.

Tertiplenen «Kuruluş Gecesi» şehrin en büyük salonu olan «Gonca Düşün Salonu»nda yapılmıştır. Davetlilerin ve talebelerin iştirakiyle salon hınca hınç dolmuştur. Bayram, Gencal'ın takdimcilik yaptığı gecenin açış konuşmasını Başkan Yusuf Aydın yapmıştır. Daha sonra kürsiye gelen M.T.T.B. Genel Muhasibi Rüştü Ecevit, Teşkilatımızın gayesi ve yaptığı hiz-



Sakarya Teşkilâtı İdare Heyeti M.T.T.B. Muhasibi Rüştü Ecevitile...

metler hakkında misafirlere önemli açıklamalarda bulunmuştur. Rüştü Ecevit'in konuşmasını müteakip Orta Öğrenim Komitesinden Ömer Faruk Dayoğlugil, üstad Necip Fazıl Kısakürek'in «Sakarya Türküsü» adlı şiirini okumuş, okuyucunun heyecanı aynen dinleyicilere de sirayet etmiş, salon alkışlardan inlemiştir. Şiiri müteakip M.T.T.B. 49. dönem İcra Konseyi Başkanı Osman Yumak, «Gençlik ve Aksiyon» konulu bir konferans vermiş, sık sık alkışlarla kesilen konuşma büyük bir ilgi ve heyecanla dinlenmiştir.

Konferansı müteakip, Orta Öğrenim Komitesinden Ekrem Yüce'nin okuduğu «Mehtere Davet» şiirinin hemen ardından Alkışlar arasında Mehter Takımı salona girdi. Mehter Takımının sunduğu marşlar ve serhad türküleri misafirlerin heyecanını son haddine çıkardı. Bayram Gencal'ın yaptığı kapanış konuşmasıyla bu muhteşem gece sona erdi.

Töreni müteakip dernek lokalinde Genel Muhasip Rüştü Ecevit'in başkanlığında bir sohbet toplantısı yapıldı. Toplantıda ileride yapılacak olan faaliyetler hakkında kararlar alındı.

M.T.T.B. Sakarya Şubesi çalışmasını daha düzenli ve disiplinli şekilde yapabilmesi için teşkilât içinde bazı müdürlükler ihdas etti. Bu müdürlüklere aşağıdaki üyeler tayin edilmiştir.

- 1 — Kültür Müdürlüğü Ömer Aslan,
- 2 — Eğitim Müdürlüğü: Murat Apaydın.
- 3 — Basın - Yayın Md.: Şakir Öztürk.
- 4 — Kitaplık Müdürlüğü: Nezir Avcı.
- 5 — Tiyatro Müdürlüğü: Mehmed Selâhaddin Şimşek.
- 6 — Spor Müdürlüğü: Hüsnü Yazgan.
- 7 — Gezi ve İrtibat Kolu: Sümmani Yazıcı.

SAKARYA DEVLET MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK AKADEMİSİ TALEBE DERNEĞİ 2. OLAĞAN KONGRESİ YAPILDI:

Talebe Derneğimizin kongresi çok samimi ve olgun bir hava içinde başlayıp sona erdi. Yapılan seçim sonunda aşağıdaki şahıslar yeni yönetim kuruluna seçildi:

2. Başkan: Bayram Gencal
Sekreter: Mustafa Tekelli.
Muhasip: Şakir Öztürk.
Üyeler: A. Kemal Aydın
Salih Arı, Ali Özkan.
Başkan: Yusuf Aydın.

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ:

1) Seminer: Yusuf Aydın

Dernek Seminer salonunda yapılan bu seminer de M.T.T.B. nin gaye-

si, fonksiyonu ve vazifeleri anlatılmıştır. Bu seminere Yüksek öğrenim ve Orta öğrenim katılmıştır. -

2) Seminer: Mustafa Tekelli

Batı ve Doğu düşüncelerinin kritiği, kıyası ve İslâm düşüncesinin ne olduğu ve bizim vazifelerimiz nelerdir? Bütün bunların açıklanması yapıldı.

3) Konferans: Tarihçi Mustafa Müftüoğlu

Konferanstan önce takdim konuşmasını yapan başkan Yusuf Aydın: «Madem ki tarih tekrardan ibarettir; her Müslüman tarihini layıkıyla bilecek, atacağı adımlarda ecdadın kullandığı ve yaşadığı İslâm bizim için de ölçü olacaktır. Ecdad nasıl başarıya ulaştıysa aynı yol şimdi bizim başarımız için izlenecektir. Çünkü hadiseler hakkında tecrübe sahibi olmak için ille de yaşamamız gerekmez. ecdadın yaşayışı bizim için tecrübedir. İşte biz imanlı gençlik olarak bunu idrak ettiğimiz için böyle önemli bir mevzuda konferans düzenledik.» demiş ve konferansçıyı «Yakın tarihimizden gerçekler» mevzuundaki konuşmasını yapmak için kürsiye davet etmiştir. Kürsiye gelen Mustafa MÜFTÜOĞLU, önce tarihi, «hakiki tarih» ve «Yalan söyleyen tarih» diye iki kısma ayırmış yalnız tarihin bugünkü içtimalı hayatımıza yaptığı zararları anlatarak, gerçek tarihi de ortaya koymuştur. İkisinin kıyaslaması yapıldığında hakiki kahramanlar ve sahte kahramanlar meydana dökülmüştür. Talebenin ve vatandaşın tamamen doldurduğu Gonca Salonunda, konferans 4 saat sürmüş ve büyük alaka toplanmıştır.

Seminer: Şakir Öztürk

İslâm'ı tam manasıyla yaşayabilmek için her müslümanın bilmesi gereken fihî mevzular işlenmiştir.

Konferans: İlhan Darendelioğlu

Eski Komünizmle Mücadele Derneği Genel Başkanı İlhan Darendelioğlu, «Komünizmle mücadelede vatandaşa düşen vazife» konulu konferans vermiştir. Konferansçı: Öncelikle bu kızıl rejimi iyi tanımamızı, sonra mücadeleye etmemizi ve madem ki komünist sadece maddeye inanıyor, öyleyse onun fikrini maddeyle de çürütebilecek kabiliyette olmamızı, komünizme kök salacak ortamları yok etmemiz gerektiğini anlatmıştır.

Seminer : Ali Nar

Değerli sosyoloji ve edebiyat muallimi Ali Nar, «ideal ve ideolojinin lüzumu» konulu seminer vermiştir. Bu seminere orta ve yüksek öğrenim talebeleri katılmıştır.

Seminer: Fuad Bol

«İslâm'ın Aksiyoner Gücü» mevzuundaki seminerde «Büyük Doğu Genci»nde bulunması gereken hasletler anlatılmıştır.

Konferans : Mustafa Müftüoğlu

Daha önceki konferansında çok beğenilen ve toplu istek üzerine tek-

rar verdirilen bu konferansta yakın siyasî ve içtimâî tarihimizin gerçekleri anlatılmıştır. Konferans Belediye salonunda kalabalık bir dinleyici topluluğu huzurunda yapılmıştır.

Seminer : Sami Şener

«İçtimâî Değişmemize Bakış» mevzuundaki bu seminerde içtimâî çöküntünün muhasebesi yapılmış ve durumumuzun ne olduğu, ne olması gerektiği ortaya dökülmüştür. Sanat ve edebiyat ve düşünce dünyamızda kimlerin bize ait, kimlerin batı kafalı olduğu meydana çıkarılmıştır.

Seminer : Mustafa Karabulut

Değerli İdareci öğretmen Mustafa Karabulut hocamız derneğimizin seminer salonunda «Peygamber Nizamı ve Asr-ı Saadet» konulu semineri vermiş ve bu seminer iki hafta devam etmiştir.

522. ŞEREF YILINDA FETİH GECESİ

Büyük fethi 522 sene sonra aynı ruh ve aynı imanla anarak Fatih'in torunları olduğumuzu ispat etmek için düzenlediğimiz «Fetih Gecesi» 30 Mayıs akşamı şehrin en büyük Melek Sinemasında kutlanmıştır.

Sakarya Devlet Mühendislik, Mimarlık Akademisi Talebe Derneği olarak düzenlediğimiz «Fetih Gecesi», şehrin her tarafına yapıştirılan afişlerle ve mahalli gazetelerle ilân edilmiştir.

Büyük bir davetli kalabalığının takibettiği gecede açış konuşmasını önceki dönem başkanı Cevat Sarıgüzel yapmıştır.

Tarih Muallimi Mesul Aslan'ın takdimcilğini yaptığı gecemizde daha sonra Ömer Faruk Dayıoğlu «Fetih Marşı» isimli şiiri büyük bir coşkunlukla okumuştur. Daha sonra Talebe Derneği Başkanı Yusuf Aydın kürsüye gelerek, Fethin mânâsını, millî gençliğin gereğini ve önemini belirten bir konuşma yapmıştır.

Fatih'i ve Fethi çeşitli yönleriyle yansıtan üç perdelik «FETİH» piyesi çok ilgi görmüş, sık sık alkışlarla kesilmiştir.

Piyesin perde aralarında Derneğimiz Üyelerinden Ahmad Kanburoğlu «Canım İstanbul»; Bayram Gencal «Sakarya Türküsü» isimli şiirleri okumuşlardır.

Diğer çalışmalarımız gibi «Fetih Gecesi» vatandaşın ve talebenin üzerinde büyük bir tesir bırakmıştır. Bilhassa vatandaş; böyle bir yüksek tahsil gençliğine sahip oldukları için gurur duyduklarını ve bütün çalışmalarında bu gençliği her hususta destekleyeceklerini belirtmiştir. Gecenin yankıları, halk arasında ve mahalli gazetelerde günlerce sürmüştür.

Seminer : Bayram Gencal

Batı dünyasının, İslâm âlemini içinde eritmek için hazırladığı şeytanî bir plân olan Ortak Pazar'ın memleketimiz için tehlikeleri ve bu

tehlikeden kurtulmak için, memleketimizin de başkanlık edeceği bir İslâm blokuna girmesi gereği üzerinde durulmuştur.

Seminer : Ömer Faruk Dayıoğlu

İmam-ı Azâm Ebu Hanife Hazretleri'nin şahsiyeti, tarihçe-i hayatı ve kurduğu mezhebin kaideleri anlatılmıştır.

Konferans : Ali Rıza Demircan

Ali Rıza Demircan'ın «İslâm'da Toplum Düzeni» mevzuundaki konferansı şehrimiz Yıldız Sinemasında kalabalık bir halk ve talebe topluluğu huzurunda yapılmış, büyük bir ilgi ile dinlenmiştir. Memleketimizde bu bozuk düzen hâkim olduğu müddetçe huzur ve refah olmayacaktır. Bu memleketin gerçekten huzura kavuşabilmesi, ilerliyebilmesi, yükselbilmesi için İslâm Kanunlarının hâkim olması gerektiği ve İslâm Kanunları hâkim olursa bu kanunların nasıl gerçekleştirilebileceği ve bu gerçekleştirmeye hususunda Müslümana düşen vazife anlatılmıştır.

ADALET BAKANI TEŞKİLÂTİMİZİ ZİYARET ETTİ

4/4/1975 tarihinde Sami Şener'in seminerini müteakip Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu Teşkilâtımızı ziyaret etmiş ve kısa bir konuşma yapmıştır. Kendisinin de Millî Türk Talebe Birliği çatısı altında yetiştiğini ifade eden Bakan, her zaman M.T.T.B.'nin yardımcısı olacağını serdetmiştir.

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Eğitim Müdürlüğü sene içinde Yüksek Öğrenim ve Orta Öğrenim için çeşitli derslerden kurslar düzenlemiştir.

Akademî Talebelere : Diferansiyel, Lineer Cebir, Tasarı Geometri, Teknik Resim, Makine Elemanları ve diğer meslek derslerinden kurslar düzenlenmiştir. Haziran ayının 15'ine kadar süren kursların neticesinde bu kurslara katılan bütün talebelerin derslerinden Vize almaları kursların ne kadar başarılı olduğunu ispat etmiştir.

Öte yandan Orta Öğrenim Talebeleri için de ücretsiz olarak kurslar düzenlenmiştir. Her iki çeşit kurslar da dernek lokalinde yapılmıştır.

ÜNİVERSİTELERARASI TEST - DENEME İMTİHANI YAPILDI

Yarım asrı aşan mazisiyle, mukaddesatçı Türk Tahsil Gençliğinin yegâne ve en büyük temsilcisi M.T.T.B.'nin Türkiye çapında (Devlet imtihanlarından daha fazla mahalde) Üniversitelerarası deneme imtihanı 1974 yılında Ş.D.M.M.A. Talebe Derneği olarak; 1975 yılında da M.T.T.B. Sakarya Teşkilâtı olarak büyük bir başarıyla yapılmıştır. Her iki yıl da imtihanlara büyük bir talebe topluluğu katılmış ve hepsi de derecesiz memnun olduklarını ve minnettarlıklarını belirtmişlerdir.

BASIN - YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Basın-Yayın Müdürlüğü en az 15 günde bir olmak üzere bildiriler basılıp dağıtılmıştır.

Bu müdürlüğün en büyük faaliyeti önceleri «Akademi Bülteni» adlı bir dergi çıkarmaya başlamasıdır. Bu bülten daha sonra geliştirilerek «Akademi Sanat ve Düşünce Dergisi» ismi altında çıkartılmağa devam edilmektedir. Müşahedelerimiz sonunda Dergimizin talebe ve halk tarafından büyük ilgi gördüğü anlaşılmıştır.

akademi

aylık
düşünce
ve
sanat
dergisi

mart/1975

Sakarya Teşkilâtı
tarafından çıkarılan
Akademi Mecmuası
görülüyor

KİTAPLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Millî değerlerine sahip çıkmayan milletler başkalarının mânevi nüfuzu, vesayeti altına girmeğe mahkûmdur. İşte bu mahkûmiyet zilletini önlemek için tek çare : Bize, bizim değerlerimizi, fikrimizi, yolumuzu öğreten kitaplar.. Bugünkü millî kültür boşluğunu gören ve idrak eden teşkilâtımız bu hususta da faaliyete geçerek çok sıkı ve hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

Kitaplık Müdürlüğü faaliyetlerini üç şekilde sürdürmektedir:

- 1 — Evlere kitap servisi kurularak, üyelerin evinde de kitap okumaları sağlanmıştır,
- 2 — Derneğimizin kütüphanesinde isteyenlerin kitap okumaları,
- 3 — Tenzilâtli kitap satışları yapılmıştır.

TIYATRO MÜDÜRLÜĞÜ

Değerli hocamız Ali Nar'ın yazmış olduğu; M.T.T.B. Genel Merkezi Tiyatro Eseri yarışmasında baş dereceyi alan «Muhtar Kafası» adlı eser, teşkilâtımız Tiyatro Müdürü Mehmed Selâhaddin Şimşek'in yönettiği «Be-yaz Leke Tiyatrosu» tarafından sahneye konmuştur. Yoğun bir çalışmadan sonra, şehrimizde üç defa temsil edilmiş ve büyük bir ilgi görmüştür. Aynı eseri, oyuncularımız İzmit, Balıkesir, Zonguldak, İstanbul gibi büyük şehirlerde temsil etmişlerdir.

SPOR MÜDÜRLÜĞÜ

Karate Çalışmaları : Spor Kulübümüz öncelikle Kenpo Karate çalışmalarını başlatmıştır. Çalışmalar, Kapalı Spor Salonunda, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki gün şeklinde yapılmıştır. Orta



Sakarya Teşkilâtı Çanakkale törenlerinde Yusuf Aydın'ın başkanlığında geçitte

öğrenimden ve yüksek öğrenimden katılan sporcularımız, yapılan imtihanı da başararak ilk kuşaklarını da almışlardır.

Judo Çalışmaları : Teşkilatımız üyelerinden Ahmed Kanburoğlu'nun yönetiminde Akademi Judo takımı meydana getirilmiş ve Akademilerarası yarışmalara katılarak derece almışlardır.

Güreş Çalışmaları : Dernek idarecilerinden Mücahid Ben, güreş çalışmalarını yönetmiş ve Akademi Takımı olarak Akademilerarası Güreş Turnuvalarında şampiyonluk ve takım halinde ikincilik almışlardır.

GEZİ KOLU

İlk gezimiz «18 Mart Çanakkale Zaferi» törenleri için Çanakkale'ye yapılmıştır. Mehter Takımımız ve dört arabalık talebe konvoyu olarak Çanakkale'ye gidilmiştir. Mehter Takımımız teşkilatımızı lâyıkıyla temsil etmiştir.

Daha sonra, imkânlarımız kısıtlı olduğu için ancak iki defa teknik inceleme gezileri yapılmıştır.

BURSA TEŞKİLÂTI

16 Mart 1975 tarihinde M.T.T.B. Bursa Temsilciliği açılmış olup, kısa zamanda seminerler, konferanslar, kurs ve gezileri içine alan yükümlü bir faaliyet geçmişine sahip olmuştur.

AÇILIŞ:

M.T.T.B. Bursa Temsilciliğinin açılması için, gerekli hazırlıklar 1 Şubat 1975 te başlamış ve yüksek okul ve fakültelerin şubat tatili sebebiyle ancak 16 Mart 1975 tarihinde tamamlanabilmiştir. Hazırlıklar sırasında Bursa'nın merkezi bir mevkiinde 175 sandalye alabilecek bir salon, 3 oda ihtiva eden bir daire kiralanmıştır. Dairenin içini döşemek için gereken mobilya ve kırtasiye masrafları halktan toplanan teberrularla karşılanmıştır.

Hazırlıklardan sonra M.T.T.B. Bursa Temsilciliği 16 Mart 1975 pazar günü saat 14.00 de, kiralanmış dairenin salonunda yapılan bir törenle açıldı. Törene bazı milletvekilleri, prof. Nevzat Yalçıntaş, prof. Süleyman Yalçın, resmi zevat halktan, öğrencilerden bir çok kişi katılmış ve yaptıkları konuşmalarda başarı dileklerinde bulunmuşlardır.

Açılıştan sonra yetkililer vali, belediye başkanı, fakülte ve yüksek okul idarecilerini ziyaret etmişlerdir.

GEZİ :

Çanakkaleye Gidiş: Çanakkale şehitlerini anmak üzere 18 Mart 1975



M.T.T.B. Bursa Teşkilâtı Çanakkale törenleri geçit merasiminde görülüyor

tarihinde Bursa'dan 4 otobüs ile Çanakkale'ye gidildi. Çanakkale'de tarihî yerler gezilmiş ve diğer şehirlerden gelen arkadaşlarla tanışma imkânı bulunmuştur. Gidişte, Çanakkale'de bulunulduğu sırada ve dönüşte hiç bir müessif olay cereyan etmemiş arkadaşlar memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.

Bir grup arkadaş 25 mayıstaki Millî Gençlik gecesine katılmak üzere İstanbul'a gitmiş ve bu arada İstanbul'un tarihî yerlerini de gezmişlerdir.

KÜLTÜR :

Seminerler: Açılışından bu yana her hafta cuma günleri akşamı orta öğrenim talebelerine, cumartesi günleri akşamı yüksek öğrenim talebelerine seminerler verilmiştir. Seminerler; öğretmenler, ilim ve kültür sahipleri arasından seçilmiş, konular dinleyicilerin faydalanması azami olacak şekilde ayarlanmıştır.

11 Mart 1975 Cumartesi akşamı Sami Sener «İçtimai değişmemize Bakış» adlı bir seminer vermiştir.

Konferanslar: 3 Mayıs 1975 cumartesi günü, daha önce davet edilen Dr. Osman Öztürk gelmiş ve kendi salonumuzda «Ne idik. Ne olduk» konulu konferansını vermiştir. Konferansa ekseriyeti öğrenci olmak üzere, bir çok kişi katılmış ve büyük ilgiyle dinlenmiştir.

10 Mayıs 1975 Cumartesi günü, Yük. Müh. Bahri Zengin kendi salonumuzda «meselerimiz» konulu konferansını verdi. Konferansa katılma oranı yüksek olmuş, büyük ilgiyle dinlenmiştir.

8 Mayıs 1975 perşembe günü, Necip Fazıl Kısakürek'i Bursa'ya davet etmek için İstanbul'a gidilmiş ve kendileri ziyaret edilmiştir. Bu ziyarette 21 Mayıs 1975 çarşamba günü Bursa'da konferans verilmesi kararlaştırılmıştır. Konferans için yoğun bir çalışma içine girildi. Büyük boy afişler yapıştırıldı, el ilânları dağıtıldı ve konferans için Bursa'nın en büyük sineması olan Tayyare sineması kiralandı. 21 Mayıs'ta Necip Fazıl Kısakürek bu sinemada «Hesaplaşma» konulu konferansını verdi. Konferans çok büyük ilgi gördü. Konferanstan sonra Necip Fazıl Kısakürek'le aydınlatıcı bir sohbet toplantısı düzenlendi.

EĞİTİM :

Daha önceden teşebbüse geçilmiş ve hazırlıkları tamamlanmış olan Üniversiteye Hazırlama Kursları 30 Nisan 1975 tarihinde başlatıldı. Kurslar, saati 4 liradan 120 saatlik olup kurs öğretmenler Bursa Eğitim Enstitüsü öğretmenleri arasından seçilmiştir. Kursta 20 öğrenci katıldı.

M.T.T.B. merkezince hazırlanan Üniversiteye Giriş Deneme İmtihanı

için Bursa'da okullarla görüşülerek yer temin edilmiştir. Ve gerekli sayıda arkadaş mümeyyiz olarak görevlendirilmiştir. İmtihan olaysız ve başarılı bir şekilde idare edilmiştir. İmtihana Bursa'dan 400 kişi katılmıştır.

KİTAPLIK :

M.T.T.B. Bursa Temsilciliğinin açılışında 25 bin liralık bir sermayeyle Kitap Kulübü kurulmuş ve öğrencilere % 20, halka % 10 indirimle kitap satışı başlamıştır. Kitaplar azaldıkça yenileri alınmış ve bu güne kadar satış memnuniyet verici bir şekilde devam etmiştir. Ayrıca çok sayıda kitap ihtiva eden, öğrencilerin ücretsiz yararlanabilecekleri, bir kütüphane kurulmuştur.

SPOR :

Bursa beden terbiyesi ilgilileriyle görüşülmüş ve gelecek ders yılı için teşebbüslere geçilmiştir. Ayrıca zaman zaman tecrübeli kişilerce karate ve judo çalışmaları yapılmıştır.

BASIN - YAYIN :

Bir duvar gazetesi çıkarılmış ve yazma kabiliyeti olan arkadaşlar teşvik edilmişlerdir. Bursa mahallî gazeteleriyle de devamlı irtibat kurulmuştur.

TESİSLER :

Temsilcilik salonu istenildiğinde açılacak bir şekilde ikiye bölünmüştür. Ayrıca 1975 Eylülünde tamamlanacak olan, Bursalı bir işadamlarının yaptırdığı 400 kişilik yüksek öğrenim yurdunun kayıt ve idari işlemleri, Temsilciliğimizce yapılacaktır.

«M.T.T.B. Bursa Temsilciliği» ismi son olarak Genel Merkezin yaptığı tüzük tadili gereğince «M.T.T.B. Bursa Teşkilâtı» şeklinde değiştirilmiştir.



Diyarbakır Teşkilâtı İdare Heyeti toplu halde

DIYARBAKIR TEŞKİLÂTI

Başkan : Ali ÖĞÜLDÜ,

II. Başkan : Bedrettin KAYA,

Sekreter : Hasan TUNCAY.

Dernekler Kanununun engel olan maddesine rağmen M.T.T.B.'ne bağlı Tıp Fakültesi Talebe Derneği olarak faaliyet göstermiştir. 14/5/1975 tarihinde kesin şekilde kurulmuş olan teşkilâtımız hemen faaliyetlerine hız vermiştir. Teşkilât kurulmadan önceki seminer çalışmaları kuruluşun sonra da devam etmiştir.

Seminerler :

Her hafta sonu yapılan seminerler çok büyük alâka görmüş, çeşitli sorulara verilen cevaplar büyük memnunluk yaratmıştır. Orta Öğrenim üyelerimize ücretsiz üniversiteye hazırlama kursları verilmiştir. Aynı dönemde Osmanlıca Kursları da verilmiş, bir de temsil oynanmıştır. Oynanan «Ya Şehit, Ya Gazi» piyesi büyük alâka görmüş halk tarafından çok beğenilmiştir.

Teşkilâtımız konferans ve seminer kolu çalışmalarını, Genel Merkezden gönderilen Prof. Dr. Nuri Karahöyükü'nün verdiği konferansla sürdürmüştür. «İstikbale doğru kendimize dönüş» mevzulu konferans büyük ilgi görmüş, kalabalığın büyük çoğunluğu gençlik ve seçkin kimselerin olması da dikkatî çekmiştir.

M.T.T.B. MALATYA TEŞKİLÂTININ FAALİYETLERİ

M.T.T.B. Malatya Teşkilâtı 1974-1975 yıllarında 3 statü devresi geçirdiğinden faaliyetleri bu devrelere göre sıralamanın daha faydalı olacağına inanıyoruz.

1 — M.T.T.B. Malatya Orta Öğrenim Komitesi Devresi :

Her Cumartesi günü seminerler veriliyordu. Bu seminerleri büyük bir talebe kitlesi takip ederdi, öyle ki salonumuzda yer kalmaz; bir çok kimseler de ayakta dinlerdi. Seminerleri İslâm şuuruyla mücehhez öğretmenler verirdi. Kitaplarımız az olmasına rağmen talebe arkadaşlar istifade ediyordu. Haftanın her günü dolu olmak şartıyla salonda liseler ayrı ayrı grup çalışmaları yapıyordu. Bu çalışmaları idare eden daimi bir baş-



M.T.T.B. Malatya temsilcisi açış konuşması yapıyor

kan arkadaşların reyine baş vurarak kitap ve konu tesbit ederdi. Sonra da o konu üzerinde tartışma yapılır, kitap ve dergilerden faydalanılırdı.

«İnsan Yaşadıkça Ölür» Piyesi beklediğimizden fazla ilgi gördü ve arkadaşlarımız oldukça başarılıydı.

Halk Eğitim Salonunda 1 matine yalnız erkek öğrencilere, 1 matine yalnız bayanlara, 2 matine ve suare olarak aileye temsil edildi.

Malatya'nın bazı kazalarına turneye çıkıldı. Diyarbakır, Elâzığ, Adıyaman ve bazı kazalardan gelen teklifler imkânlarımız yüzünden olumlu karşılanamadı.

Necip Fazıl'ın «Bir Adam Yaratmak» isimli piyesinin hazırlıklarına başlandı.

Şiir yazma, şiir okuma ve kompozisyon yarışması yapıldı. Halk Eğitimi Salonunda derece alanlar armağanları verildi. Yarışma, öğrenciler arasında büyük ilgi gördü.

2 — M.T.T.B. Malatya Temsilciliği Devresi :

Temsilcilik açılmadan önce yeni bir yer tutuldu. M.T.T.B. Orta Öğ-



Malatya Teşkilâtı Taekwon - do çalışması

renim Komitesi'nin küçük bir salonda yürüttüğü faaliyetler, temsilcilik olarak statü değiştirirken, iki geniş oda ve büyük bir salonda faaliyetlerine devam edecekleri.

Temsilciliğin açılışında muhteşem bir tören yapıldı. Adetâ birliğimi-

zin daha yaygın, dahah ızlı bir çalışmaya gireceğinin ilânıydı. Malatya'nın ileri gelen kimselerinden çoğu açılışımıza iştirak etmişti.

Öğrenci ve halktan kalabalık bir kitle açılışa katılmış, iyiniyet ve çalışmamızda başarı dileklerini belirtmişlerdir.

Temsilcilikte, Başkan: Namık Şahin, Sekreter: Adil Akkoyunlu, Muhasip: Ahmet Saraç görevlerine atanmışlardır.

Bu arada Orta Öğrenim Komitesi eski idare heyetiyle çalışmalarına devam etmiştir.

Seminer çalışmaları sürdürülmüş... Yeni kitaplar alınarak kitaplık genişletilmiş, kurslar verilmeğe başlanmıştır. Spor çalışmalarından bilhassa Katare ve teakwonda'ya ağırlık verilmiştir.

Kültürel çalışmaların yanında bedeni çalışmalar da önem kazanmıştır. Karate-Tekwando 1. dan siyah kuşak Hasan Ülk Hoca'nın M.T.T.B. Malatya Temsilciliği adına sürdürdüğü çalışmalara yüzlerce genç mücahit katılmıştır.

Üstün öğrenme kabiliyetine sahip olan Karate-Tekwando 1. dan siyah kuşak Hasan Ülk Hoca Elâzığ M.T.T.B. mücahitlerini de çalıştırmaktadır.

Ali Rıza Demircan'ın M.T.T.B. salonundaki yaptığı sohbet ve verdiği konferans, bizlere özlemini çektiğimiz dünyaları gıptayla seyrettirdi. Çalışmalarımıza hız verdi ve yıllardır uğraşıp elde edemediğimiz bir çok bilgileri tatlı üslûbuyla bir anda kafalarımıza aktardı.

Prof. Nuri Karahöyükü'nün konferansı büyük ilgi gördü, konuşmasından çok istifade edildi. Öyle ki birçok kimseler sık sık konferansçılar getiriniz diye dilek ve temennilerde bulundular.

Türkiye'de bir nesil yetiştiren Necip Fazıl ise, o doyulmaz üslûbuyla Büyük Doğu'nun ideolocya yapısını bir kez daha tanıttı bize. Garip olduğumuz öz yurdumuzda, sahip olmaya çağırdı bizi, kamçıladi adetâ. Müjnde veriyor sandık.

«Birden dağın sırtında atlılar belirecek,

Atlılar put şehrine gediklerden girecek»

29 Mayıs Fetih gününde Malatya tarihi bir gün yaşadı. Yeni fetihlerin mustusunu duyduk gönüllerimizde. Şiirler, konuşmalar, bilgi yarışması, karate gösterisi, fetih piyesinden tablolar ve mehter takımı konseriyile, Halk Eğitim Salonunda Matine-Suare olarak muhteşem bir program, muhteşem bir kalabalık tarafından takdirle seyredildi.

M.T.T.B. Malatya Temsilciliğinin hazırladığı fetih gününde mücahitler Malatya'yı bir kez daha manevî havayı tatmaya yöneltti.

Bilgi yarışmasında derece alan arkadaşlara kitapları hediye edilmiştir.

M.T.T.B. Üniversite giriş deneme imtihanı şehrimizin Merkez (Ata-

türk) Lisesinde yapılmış ve 300 kadar üniversite adayı katılmıştır.

Orta Öğretim Komitemiz Necip Fazıl Kısakürek'in «Bir Adam Yaratmak» adlı piyesini temsil etti.

Faaliyetlerimize Genel Merkezce organize edilen Ü.G.D.İ. şehrimizde de yapılmış ve imtihana lise dengi okullarda okuyanların tamamına yakın bir kısmı katılmıştır. M.T.T.B. olarak bizlerin, herkese eşit hak ve adalet vazgeçilmez prensibimizdir. Bu Ü.G.D.İ. ile bunu nisbeten olsun yerine getirmiş olduk. İmtihana girenlerin hepsi testlerden çok faydalandıklarını da kabul etmişlerdir.

Son olarak da üniversite imtihanlarına girecek öğrenciler için rehberlik bürosu açtık. Yakın il ve ilçelerden gelen bütün öğrencilere yerleri gösterildi, birliğimiz tanıtıldı. Ayrıca yer bulamayanlara Vakıflar Yurdundan yer temin edildi. Kendilerine imtihan hakkında gerekli açıklamalarda bulunuldu.

Bu arada teşkilâtımız yakın il ve ilçelerden orta öğrenim komitesini açmak isteyen arkadaşlarımızla gerekli teması kurup kendilerine yeterince faydalı olmaya çalıştık. Batman'a bir heyetle giderek orta öğrenimin açılmasına yardımcı olduk. Ayrıca bir heyetle de Nusaybin'e gidildi. Muş'ta da orta öğrenim açmak isteyen arkadaşlarımıza gerekli bilgi ve yardımı gösterdik. Son olarak da Ergani'de orta öğrenim komitesi açıldı. Bunun resmen açılışını ise bir heyet halinde 4/7/1975 günü büyük bir törenle yapacağız. Açılıştaki konferans verilecek ve çeşitli konuşmalar yapılacaktır.

Diğer kollarımız ve müdürlüklerimiz ise bu yıl öğretim döneminin bitmesi dolayısıyla çalışmalarını daha yoğun bir şekilde önümüzdeki öğretim yılında sürdürecektir.

Ayrıca 29 Haziran akşamı da mezun olan arkadaşlarımız için zengin programlı bir mezuniyet ve veda gecesi tertip edildi.

SİVAS TEŞKİLATI

Tarihimizde önemli olaylara sahne olan ve mâziden izler taşıyan Sivasımızda bir çok lise ve dengi okullar mevcuttur.

1969 yılında Orta Öğretim Komitesi olarak faaliyete geçen teşkilâtımız, önüne çıkan engelleri yenerek, daha güçlü bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Kurulduğundan bu yana sayısız faaliyetlerde bulunan teşkilâtımız, hiç bir derneğin ve teşkilâtın başaramadığı şeyleri gerçekleştirmiştir.

Gençliğin çeşitli buhranlar içinde kıvrandığı şu günlerde, gençliğin dertlerine gereken teşhisi koymuştur. Gençliği sokaktan, kahveden, sinemadan ve gayri ahlâki yollardan vazgeçirmek ve yaranına itaate sevkeden faaliyetlere yöneltmeği amaç edinmiştir. Böylece gençliğe gereken öncülüğü yapmaktadır.

Teşkilâtımızın bağrındaki gençliğimizin hedefi, ne sadece Komünizmle mücadele, ne sadece tek başına Yahudilerle mücadele, ne Kapitalizmle, ne Siyonizmle, ne Emperyalizmle, ne Avrupa Taklitçiliği ile mücadeledir. Bütün bunlar, başlı başına ve müstakil meseleler değildir. Bu meseleler «İslâm'ın karşısında küfür tektir» esasını göz önüne alırsak, tek bir meselenin parçalarıdır.

Esas hedef, bu milletin yüzde doksan dokuzunu teşkil eden Müslüman Milletimizin arzularını gerçekleştirecek ve koruyuculuğunu yapacak



Sivas Teşkilâtı İdare Heyeti toplu halde görülüyor

olan mâneviyatçı ve mukaddesatçı fetih neslinin sayısını artırmaktır.

Teşkilâtımız bünyesinde kurduğu Müdürlükler vasıtasıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunlar: Kültür ve Edebiyat Kolu, Gezi Kolu, Anket ve İstatistik Kolu, Kitap Kulübü, Tiyatro Müd.

Kültür ve Edebiyat Kolu :

Bu kol faaliyetlerini seminerler, konferanslar ve anma geceleri olarak sürdürmüştür.

Seminerler :

Seminerler haftada bir defa olarak muntazaman devam etmiştir. Seminerlerin mevzuları gençliğin eksik taraflarını tamamlamak ve millî kültürlerini arttırmak gayesi göz önünde tutularak seçilmiştir.

Seminerlerimizden Bazıları :

Dâvâımızda Başarılı Olmanın Sırları, N. F. Kısakürek'in Tanıtılması, Allah'a İmân, İslâm'da İktisat ve Kanaat, Kur'an-ı Kerim'de İkili ve Ondalık Sistem, Metodumuz, İslâm'da Milliyetçiliğin Yeri, İslâm'ı Tebliğ Nasıl Yapılmalıdır? Komünizmin Taktikleri, İslâm'da Cihad, Türkiye Nasıl Kalkınır?, Komünist Sistemle İslâmî Sistemin Mukayesesi, Kur'an-ı Kerim Anlayışımız, İslâm'ın İlme Verdiği Değer.

Konferanslar :

Komünizm Tehlikesi, Zeki Hayran, Tarihimizden Yakın Gerçekler, Mustafa Müftüoğlu, Mevlânâ ve İkbâl'in Anlatılması, A. Nihat Tarlan.

5 Nisan 1975 tarihinde orta dereceli mektepler arası şiir okuma yarışması tertip edilmiştir.

Tiyatro Müdürlüğü :

Cemiyetimizin aksak yönlerini ele alan eserler üzerinde çalışmalar yapan Müdürlük «Gizli Gölgeler» adlı eseri sahneye koymuştur. Diğer tiyatro kuruluşlarıyla anlaşarak «Çiğlık - Rodopta Türk Katliamı» gibi eserler oynatılmıştır.

Kitap Kulübü :

Talebeler için faydalı olacak her türlü eserin okunmasını temin etmek gayesiyle harekete geçen Kitap Kulübümüz, çeşitli yayınevleriyle anlaşarak ucuz kitap getirtmiş, indirimli satışlar yapmıştır.

Teşkilât İdarecileri :

Başkan : Şerafettin Öztaş,
Muhasip : Vahdettin Altun,
Sekreter : Berat Demirci.

Orta Öğrenim İdarecileri :

Başkan : Yakup Sarıçam,
Muhasip : Mustafa Karakuş,
Sekreter : H. Mirza Kaya,
Başkan Vekili : İhsan Öger.

KAYSERİ TEŞKİLATI

Konu : Yunus Emre

Konuşmacı : Kadir Özdamar.

Yunus Emre'nin hayatı, eserleri ve şiirleri hakkında bilgi verildi. Bir çok şiiri okunarak, Yunus Emre'nin büyük bir mutasavvuf olduğundan bahsedildi.

Konu : İman - İbadet - Ahlâk,

Konuşmacı : Ahmed Coşkun

İmân - İbadet - Ahlâk arasındaki bağlantıyı anlatarak konuya giren konuşmacı, bunları bir ağaca benzeterek, ağacın kökünün iman, gövdenin ibadet, dallarının ve meyvalarının da ahlâk olduğu izah edilerek anlatılmıştır.

Konu : Osman Oğullarının Dramı,

Konuşmacı : A. Hamid Bayırbaşı.

Bu seminerde Kadir Mısıroğlu'nun «Osman Oğullarının Dramı» adlı kitabı tanıtılmıştır. Kitabın önemli yerleri okunmuştur. Önce Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan yıkılışına kadar özetlenerek konuya girilmiş daha sonra Sultan Vahudüddin'in yurdu terk etmesinin sebepleri, dış memleketlerde çektiği sıkıntılar anlatılmıştır.

Kitap Kulübü Faaliyetleri :

Yeni bir çelik kitaplık alınmıştır. Kitap satışlarına başlanılmıştır. İlk önce N. F. Kısakürek'in Babiâli ve Vahudüddin adlı eserlerinden 75'er adet, diğer eserlerinin tamamından 20 şer adet getirterek satışına başlanılmıştır. Bunların haricinde Mustafa Miyasoğlu'nun Kaybolmuş Günler adlı kitabı getirtilmiştir. Yakında kitap çeşitlerini daha da çoğaltarak öğrencilerin bol ve çeşitli eserler okunmasına yardımcı olunacaktır. Bunun haricinde kitaplığımızda mevcut bulunan 500'ün üzerindeki eserleri arkadaşlara okumaları için emanete vermekteyiz. Haftada ortalama olarak 100 kitap okunmaktadır.

Basın - Yayın Müdürlüğü Faaliyetleri :

Basın - Yayın Müdürlüğü ilk faaliyeti olarak temsilciliğimizde verilen



BÜYÜK FETİH

KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ

İSTANBUL ELBETTE FETHOLUNACAKTIR, ONUN KUMANDANI NE GÜZEL
KUMANDAN VE O AKKER NE GÜZEL AKKERDİR

Hk. Peygamber

522. yılında fetih

Büyük Türk Milleti Her milletin tarihinde de büyük ve unutulmaz bazı günler vardır, asırlar geçse geze unutulmaz böyle günler. Eyet unuttuğumuz için yollarını bir devletin bütün etki güçleri enferber ederse bile...

İşte İstanbul'un fethi de bunlardan biri ve en önemlisi 522 yıl evvel buçün müslümanların hükümdarı yücü hasebuğ Fatih Kaina'un Peygamberinin muvazenesi büyük olmak aşka ile kalyonlarını herşeyden yüzdürüyor...

Hissatları, merdiven basamakları gibi aşka yenicilerin başında büyük Fatih hristiyan dünyasının doğu har

Jay. Fethile birlikle hacilerin yolu dokuyun ebediyen kapandı.

Fatih bize dünyanın doğu ve batı diye iki ye ayırdığı büyük dülemeçte iktidat kurmuş ebedi başkent İstanbul'u armağan etti is tabiri, son mana yitirni Ayasofya'ya kaçışın da getirdi.

Ama ne, unutturulmadı ki bizi Ey Ayasofya!

Semî ve senî büyük manent anlamak için ne gerektir işe hopsyin elinden alırlar ne nın gerek çabaları bu ze mahrem kıldılar.

Ayasofya'nın kapıları kilitlenenler, Ayasofya ile birlikle tarihimizi kıldılar. Bir gün Ayasofya a çıkabakılır herşeyinde.

FATİH'İN ŞİİRİ

İmtisâl-i cahidüfillah oluptur niyyetim.
Dini islâm'ın mücerred gayretidir gayretim.

Fazlî Hakkî himmet-i cündü Ricalullah ile
Ehl-i küfrü ser-lâser kahteylemektir niyyetim.

Ehbiyâü evliyaya istinadım var benim.

Lütf-i Hak'dandır hemen ümid-i fethü nusretim.

Nefsü mal n'ola kılsın cihanda içtihad.

Hamd-ü lillah var gazaya sad hazaran râğbetim.

Ey fahr-i âlem Muhammed mücizati Ahmedî

muhtar ile

Umarım galip ola a'day-ı dine devletim.

FATİH SULTAN MEHMET HAN

Kayseri Teşkilâtınca fethin 522. yıldönümünde çıkarılan gazete

«İrkçılık» adlı seminerden 200 adet teksir edilerek öğrencilere 1 lira karşılığında verilmiştir.

29 Mayıs günü «İstanbul'un Fethinin 522. yılını bildiren» Büyük Fetih adlı bildiri bastırılarak dağıtılmıştır. Bu bildiriden ekde bir adet sunulmuştur.

Spor Kulübü Faaliyetleri :

Karate ve judo çalışmalarının yapılabilmesi için temsilciliğimizin bodrum katı kiralanarak çalışmalarımız başlamıştır. Şimdilik 20 arkadaşla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Gezi Kolu Faaliyetleri :

Yaz döneminin başlaması üzerine Gezi Kolu olarak Pazar günleri toplu olarak gezilere gidilmeğe başlanılmıştır. İlk olarak Sakar Bağları-na ve Bünyan'a gidilmiştir. Bundan sonraki gezilerimize ait fotoğraflar gönderilecektir.

Üniversiteye Giriş Deneme İmtihanı Hazırlıkları :

Üniversiteye Giriş Deneme İmtihanının Kayseri'de de yapılacağını bir basın bildirisi ile mahalli gazeteler vasıtasıyla öğrencilere ve halka duyurulmuştur (Bu haberlerin çıktığı mahalli gazeteler ekte sunulmuştur). Daha sonra okullarda, teksir ettiğimiz bir bildiriye, birkaç gün sonra da Genel Merkezden gelen bildirimler dağıtılmış, şehrin üç ayrı yerine imtihanı bildiren bez ilânlar asılmıştır.

Bu arada Millî Eğitim'le temasa geçilmişse de imtihan salonu alınmamıştı, daha sonra Genel Merkezden gelen fotokopi ile yeniden müracaat ederek şehrimizin en büyük okulu olan Kayseri Lisesi'ni imtihan için aldık. Aynı gün mahalli gazetelere yeniden bir basın bildirisi dağıtılarak imtihan yeri ve imtihanlar hakkında bilgi verildi.



Kayseri'de Ü.G.D.İ. salonunu gösteren bez ilân

İmtihan günü saat 8.30 da okulun bahçesinde toplanan öğrencilere imtihanlar ve M.T.T.B.'nin gayesi hakkında bilgi verildikten sonra kimin hangi sınıfta imtihana gireceği açıklandı ve her öğrenci kendi sınıfında aday numarasına göre numaralanmış olan sıralarına oturdular.

Kızların ayrı, erkeklerin ayrı sınıfta girmiş oldukları imtihan saat 9.15 de başladı ve 12.15 de ilk devre bitti. İkinci devre ise saat 14.30 da başlayıp 16.10 da sona erdi.

İmtihan günü bütün öğretmenlerin kurul toplantıları olduğu için imtihanı arkadaşlarımız yönetmişlerdir. 303 öğrencinin katıldığı imtihan çok ciddi ve sakin geçmiştir.

İmtihana giren öğrencilere, imtihan sonu bir bildiri daha dağıtılmıştır. Bu bildiri ve imtihanla ilgili resimler ilişikte sunulmuştur.

Okulların kapanması nedeniyle bir süre seminerlere ara verilmiştir. Cumartesi akşamları seminerler yerine sohbet toplantıları yapılmaktadır.

Bunun yanısıra Pazar günleri yakın köy ve kasabalara gidilmekte ve buradaki tarihi eserler tanıtıp tanıtılmaktadır. Yemekten sonra çay molarında islâmi açıdan çeşitli konular eleştirilmektedir. Bu ay içerisinde Yahyalı, Küçük Bürüngüz, Kızıltepe gezileri yapılmıştır. Bu geziler sırasında fotoğrafçılık kulübü çeşitli resimler çekmiştir.

Spor kulübü haftada beş gün 17.00-19.30 ile 20.00-22.00 saatleri arasında 30 zar kişilik iki gurup halinde karate çalışmalarını temsilciliğimizin alt katında yapmaktadır.



Kayseri Teşkilâtınca Erciyes'te düzenlenen kamptan bir görünüş

Kitaplık Kulübü temsilciliğimizde ve dışarda kitap satışını sürdürmektedir. Bunun haricinde kitap alamayacak arkadaşlara temsilciliğin kitaplığında fikri ve ilmi yeni ve eski kitapları bir araya toplamıştır. Bunlar arkadaşlara istenildikçe verilmektedir.

Diğer teşkilâtlarla irtibatı sağlamak için «Teşkilâtlarla İrtibat Müdürlüğü» kurulmuştur.

Basın-Yayın Müdürlüğümüz ise «Fetih» isimli gazete çıkarmayı kararlaştırmıştır. Çalışmalarına devam etmektedir. Gazetemiz çıkınca diğer temsilciliklere ve Genel Merkeze gönderilecektir.

KÜTAHYA TEŞKİLÂTI

Kültür Kolu :

Bu seneki kültürel faaliyetlerimiz seminer, açık oturum, konferanslarla devam etmiştir. Ders yılı başından beri, her hafta Cumartesi akşamları mutlaka bir seminerimiz yapılmıştır.

Seminerler halkımız tarafından büyük ilgi görmüştür.

Yukarıda zikredilen seminer ve açık oturumlardan sonra Sultan II. Abdulhamit Han ile ilgili bir sergi, daha sonra ise 8 Mayıs 1975 tarihinde Süleymaniye Hatibi Ali Rıza Demircan'a «Sosyal Adalet Açısından İslâm Toplum Düzeni» mevzuunda bir konferans verdirdik.

Tiyatro Kolu Faaliyetlerimiz :

Birliğimiz Tiyatro Kolu şehrimizde hemşehrilerimizin haklı bir tevccühünü kazanmıştır. Çünkü her sene sahneye konulan oyunlarda büyük bir muvaffakiyet elde etmiştir.

Bu sene Hasan Nail Canat'ın yurdumuzun bir çok yerinde oynanmış olan Moskof Sehvası isimli eseri başarı ile sahneye konulmuştur. Piyesimiz 10 Mayıs 1975 tarihinde gündüz talebelere, gece ise umuma olmak üzere iki defa oynanmıştır.

Kitaplık Kolu Faaliyetlerimiz :

Birliğimize maddi gelir temin etmek ve üyelerimize ucuz kitap, kirtasiye temin etmek için geçen yıl açmış olduğumuz Kitap Kulübümüzü, yeni kitaplarla takviye edilip sermayesi iki katına çıkarılmıştır.

Kitap Kulübümüzü döner sermayeli hale getirmek için çalışmalar yapmaktayız. Geçen yıllardan kalan borçlarımızı ödediğimiz zaman bu işe girişeceğiz. Geçen yıldan çok az miktarda bir borcumuz kalmıştır.

Paso İşleri :

Geçen seneler yapmakta olduğumuz öğrenci pasolarının yapımına bu yıl da devam edilmiştir.

BALIKESİR TEŞKİLÂTI

Üniversiteye Giriş Deneme İmtihanının Faaliyet Raporu :

Millî Türk Talebe Birliği Balıkesir Teşkilâtı Üniversite adayları için 24 Mayıs 1975 tarihinde Üniversiteye Giriş Deneme İmtihanı yapmıştır. Gerekli salonun temininde Vilâyet ve Millî Eğitime müracaat edilerek, Kız Sanat Lisesi ile Ticaret Lisesi salonları alınmıştır.

Reklâm için Balıkesir Belediyesinden izin alınarak Elektrik, Su, Otobüs İşletmesi otobüslerinin önüne bez ilân asılmıştır. Belediye ilân hoparlöründen durum başvuracak adaylara ilân edilmiştir. Ayrıca şehrimizde çıkmakta olan «Balıkesir Birlik, Yeni Haber, Hizmet» mahalli gazetelerde yayınlanmıştır.

Bunun yanı sıra bastırmış olduğumuz el ilânları görevlendirilen arkadaşlar tarafından şehrimizdeki bütün liselere dağıtılmış ve guruplar halinde Lise Müdürlükleri ziyaret edilmiştir.

İmtihana 247 talebe katılmıştır. İmtihan sabah 9.30 dan, 12.30 a kadar Fen (Klâsik - Modern), Sosyal, öğleden sonra 12.30 dan 14.10'a kadar Genel Yetenek ve Yabancı Dil olarak yapılmıştır. İmtihandan sonra Millî Türk Talebe Birliği'nin gayesi hakkında kısa bir konuşma yapılmıştır.

Teşkilâtımızın imtihan şekli yukarıdaki gibi neticelenmiştir.

ÇANKIRI TEŞKİLÂTI

Başkan : Ömer Gündoğmuş,

Sekreter : Hasan Erdoğan,

Muhasip : Şahin Çelebi.

19/6/1975 günü yapılan seçimle yukarıda isimleri zikredilenler M.T.T. Birliği Çankırı Teşkilâtı İdare Heyetine oy birliğiyle seçilmişlerdir.

İdare Heyeti seçiminden sonra Teşkilât Başkanı Ömer Gündoğmuş, M.T.T.B.'nin amaçlarını belirten bir konuşma yapmıştır.

Özetle, «Millî Türk Talebe Birliği, millî ve mânevî değerlere sahip güçlü bir talebe kuruluşudur. Biz gençler de aynı amaçlar çerçevesinde hizmet yapmak için elimizdeki bütün imkânları seferber etmeğe kararlıyız» demiştir.

Bütün zorluklara rağmen teşkilâtımızın kuruluşunu 18 Haziran 1975 günü tamamladık.

Şimdiye kadar teşkilâtımızı resmîyete intikal ettiremediysek de, Eml-i Bil - Maruf, Nehy-i Anil Münker; İslâm'da Davet Metodu, Günümüzde Anlaşılmayan Kelime ve Terimler, İmân ve İslâm Mevzulu seminerler tertip edilmiştir. Bunun yanı sıra Genel Merkezin 24 Mayıs 1975 günü Ü.G.D.İ. Genel Merkezin yetkisine dayanarak başarı ile yapılmıştır.

Her ne kadar teşkilâtımızın resmîyete geçemeyişinden istenilen faaliyetlerimizi göstermedikse, inşaallah bundan sonra bütün kardeşlerimizle elele verip gönül birliğiyle teşkilâtımızın amaçlarına uygun çalışmalar yapmak azim ve kararındayız.

AFYON TEŞKİLÂTI

8/3/1975 günü kuruluş çalışmalarını tamamlayan Afyon Teşkilâtımız Ali Büyükduman, Mehmet Genelioğlu, Haydar Hancıoğlu'ndan müteşkil müteşebbis heyet tarafından faaliyete başlamıştır. 15/3/1975 günü yapılan bir açılış merasimi ile teşkilâtımız halka ve öğrencilere duyurulmuş ve büyük alâka görmüştür. Seçkin bir davetli topluluğu ve talebelerin katıldığı merasime Vilâyet adına Afyon Vali Yardımcısı, Afyon Müftüsü, Belediye Başkanı, Okul Müdürleri ve çeşitli daire amirleri iştirak etmişlerdir.

Merasim, Teşkilât Başkanı Ali Büyükduman'ın açılış konuşmasıyla başlamış, daha sonra üye arkadaşlarımız tarafından şiirler okunmuştur. Afyon Müftümüz Sayın Celâl Yıldırım'da merasimde bir konuşma yaparak M.T.T.B. Teşkilâtı'nın Afyon'da büyük bir boşluğun doldurduğunu belirterek müteşebbis gençlere yardımcı olunmasını istemiştir.

Büyük bir alâka ve olgun bir hava içerisinde yapılan açılış, halk ve talebeler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır.

Kuruluş ve açılış çalışmalarından sonra ilk olarak Tiyatro Kolu faaliyete geçmiş, İbrahim Ethem piyesini temsil edilmiş ve halk arasında büyük bir ilgi uyandırmıştır.

Teşkilâtımız idarecileri okul müdürlerini ziyaret ederek kuruluşumuz hakkında bilgi vermişler ve tanışmışlardır.



Afyon Teşkilâtı Başkan ve İdarecileri

Kültür Kolu faaliyetē geçerek Cumartesi akşamları tanışma, seminer ve sohbet toplantıları tertip etmiştir. Bu toplantılarda M.T.T.B.'nin gayesi ve gençliğin içinde bulunduğu bugünkü durumun ve buhrandan kurtuluş yolları tartışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalarla genç arkadaşlarımız fikri yönden yetiştirilmelerine gayret edilmektedir.

24/5/1975'te bütün teşkilatlarımızda olduğu gibi Afyon Teşkilatımızda da Üniversite'ye Giriş Deneme İmtihanı yapılmış ve bu imtihana 300 den fazla öğrenci iştirak etmiştir.

Bu imtihanlar sebebiyle Afyon ve kazaları orta dereceli okul müdürlerine ziyaretler yapılarak faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir.

Afyon teşkilatımız spor faaliyetlerini de başlatarak genç arkadaşlarımızı bu kollarla görev alarak faal hale gelmesi sağlanmıştır.

Teşkilatımız gün geçtikçe gelişmekte ve genişlemektedir. Önümüzdeki öğretim yılını hamle yılı olarak tesbit etmiş bulunuyoruz.

OSMANİYE TEŞKİLÂTI

M.T.T.B. Adana Teşkilatı Başkanı Mehmet Yağcı'dan lüzumlu bilgiyi alan müteşebbis heyetimiz, kısa zamanda Yönetim Kurulunu teşekkül ettirmiş, birlik halinde Kaymakam, Belediye Başkanı, Halk Eğitim Müdürü ve Orta Dereceli Okul Müdürleri ziyaret edilip teşkilatımız hakkında bilgi verilmiştir.

2/3/1975 Pazar günü, teşkilatımız binasında açılışımız yapılmıştır. Seçkin davetliler ve büyük bir halk topluluğunun iştirakiyle yapılan açılış konuşmasını İsmail Tutuş yapmıştır. Belediye Başkanı Hasan Çenet, M.T.T.B. Adana Temsilciliği Başkanı Mehmet Yağcı, Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı İsmail Kay ve çeşitli parti mensuplarının yapmış olduğu konuşmalardan sonra, kardeşlerimizin şiir okumasıyla açılışımız son bulmuştur.

Temsilciliğimiz 11/2/1975 Pazar günü, Adana M.T.T.B. Tiyatro Müdürlüğü'nün sahneye koyduğu «Moskof Sehvası» 23/2/1975 Pazar günü H. Nail Canat'ın «Günahkâr Baba» isimli piyesini Osmaniye'de temsil ettirdi.

Temsilciliğimiz haftalık seminerler yapmakta olup, ilgiyle takip edilmektedir.

Teşkilatımız açılışından bu yana geçen kısa dönem içinde ancak bu kadar faaliyet yapabilmıştır. Gelecekte tam kapasite ile faaliyetlerimiz sürdürülecektir. Buna inanıyoruz ve bu inancı yerli düşüncemizin kaynağı olan İslâm'dan alıyoruz.

SAMSUN TEŞKİLÂTI

Bu güne kadar Başkan ve Yönetim Kurulu arkadaşların mezun olmaları veya Samsun'dan ayrılmaları sebebiyle Samsun Şubesi olarak pek faal durumumuz olmamıştır.

1 — 10/5/1975 tarihinde toplanan Yönetim Kurulunda Salim Kararslan Başkanlığı bırakmıştır. Kurul İ. H. Okulundan Selâhattin Kırbıyık'ı Başkan olarak görevlendirmiştir.

2 — 17/5/1975 tarihinde Sayın Mustafa Müftüoğlu'nun «Yakın Tarihimizden Gerçekler» adlı konferansının verilmesi için hazırlıklar yapılmış ve her türlü kolaylık sağlanarak cemaatin alâkayla dinlemesi sağlanmıştır.

3 — 24/5/1975 tarihindeki Üniversite Deneme İmtihanı için türlü güçlükler karşısında kalınarak 156 kişilik bir talebe gurubuna imtihan için İ.H.O. salonu tutulup bu imkân sağlanmıştır. Neticeler de imtihanlara girerler duyurulmuştur.

4 — 5/5/1975 tarihinde alınan kararla 22/5/1975 tarihinde Abdullah Kars yönetimindeki İbret Sahnesi topluluğuna «İbrahim Ethem» piyesini başarıyla temsil ettirilmiştir.

5 — Kitaplık kolu olarak Necip Fazıl, Sezai Karakoç'un külliyyatı ve diğer fikir ve aksiyon verici dinî, millî eserlerden bazıları imkânlar dahilinde tanıtılmış, okutulmuş, satılmıştır. Bir de okuma odası açılmıştır.

6 — Her gün için dinî ve millî konularda seminerler verilmektedir. Seminerlerimizi takip eden talebe sayısı da günden güne artmaktadır.

7 — Samsun Din Görevlileri Teşkilatı tarafından davet edilen Konya Eski Müftülerinden Nahir Büyükkörükçü tarafından verilen «Kur'an ve İnsan» adlı konferansa yardım edilerek bir takım kolaylıklar sağlanmıştır.

8 — 2/6/1975 tarihinde Yönetim Kurulu toplanarak üç üniversiteli arkadaşın Samsun Teşkilatı Kurucu Üyeliği kabul edilerek gerken formalitenin tamamlanmasına başlanmıştır. Netice ise Genel Merkeze duyurulmuştur.

Halis Ertuğrul, Ahmet Demircan, Yakup Bahadır.

Yönetim Kurulunun 2/6/1975 tarih ve 4. Kararı ile Halis Ertuğrul Başkanlığa seçilmiştir.

M.T.T.B. NEVŞEHİR TEŞKİLÂTI KURULUŞ ve FAALİYETLERİ

Dünyaya gelmiş olan her mahlûkatın kendine has bir yaratılış gayesi vardır. O halde insanın da bazı gayelerinin olması lâzım gelir.

Biz de mademki insanız, o halde bizim de gayemiz vardır. Düsturundan hareket ederek yaratılış gayemizi gerçekleştirmek ve insanoğluna hizmet edebilmek için, yaratılışımızın gayesine hizmet eden en güzel teşkilât olarak M.T.T.B.'ni gördüğümüzden Nevşehir'de de bir şubesini açmağa karar verdik.

Kellesi koltuğunda, kefeni boynunda olarak yola çıkmış olduğumuz bu dâvâ bütün yönleri ile bir neslin, fetih neslinin yeniden varolma ve diriliş savaşıdır.

A) Seminer Faaliyetleri :

Günahkâr Baba isimli piyes getirtildi ve ilk seminer çalışmaları başladı (6/9/1974).

Ahmet Yavuzer (İslâm'da Ahlâk), Muammer Turan (Mazi ve Biz), Ahmet Yavuzer (Kültür ve Medeniyet).

Muammer Turan'ın başkanlığında yeni idare heyeti teşekkül etmiş ve M.T.T.B. Nevşehir Teşkilâtı olarak kurulmuştur.

Bundan sonraki faaliyetlerimiz şöyle sıralanmaktadır :

8 Aralık 1974 N. F. Kısakürek'in İstanbul'da vermiş olduğu «Hesaplaşma» adlı konferans banttan dinlendi. M.T.T.B.'nin kuruluş yıldönümü kutlandı.

15 Aralık 1974. Bayram Tekbıçak, Türkiye'de Basın Meselesi adlı semineri verdi.

3 Ocak 1975. Şehrimizde bulunan beş dernekle beraber ortaklaşa M. Âkif Gecesi kutlandı.

10 Ocak 1975. Muammer Turan, İslâm Medeniyeti adlı semineri.

24 Ocak 1975. Muzaffer Doğan'la sohbet.

31 Ocak 1975. Bayram Tekbıçak, İslâm'da Mülkiyet adlı semineri vermişlerdir.

7 Şubat 1975. «Türkiye'nin Kalkınmasında Gençliğin Rolü» konulu Kompozisyon tertiplendi ve yazılar bugün toplandı. Yapılan elemelerde derece alanlar :

Lise ve dengi okullardan :

1 — İbrahim Çiftçi (İm. Ha. Lis.)

2 — Fahri Yıldız (İm. Ha. Lis.)

3 — Gül İnan (Nevş. Lis.)

4 — Celâl Kırıl (En. Mes. Lis.)

5 — Vedat Ünal (Lise)

Ortaokullardan :

1 — Hasan Pektaş (Aksalur Ort.)

2 — Turgut Şener (Gülşehir Ort.)

3 — Ulvi B. Çevik (Gümüşkent Ort.)

4 — Ekrem Özkaya (Aksalur Ort.)

5 — Yusuf Balaban (İm. Ha. Ort.)

Kompozisyon Yarışmasındaki Jüri Heyeti :

1 — Hasan İlbars (En. Mes. Lisesi Öğretmeni),

2 — Zafer Soylu (Lise Edebiyat Öğretmeni),

3 — Bekir Balaban (İm. Ha. Lis. Öğretmeni)

4 — Atilla Yayım (Tic. Lis. Öğretmeni),

5 — Fikret Gündüz (İm. Ha. Lis. Öğr.),

6 — Ahmet Yavuzer (M.T.T.B. adına).

14 Şubat 1975. Şehrimiz Müftüsü İbrahim Işıkova İslâm'da Ahlâk adlı semineri vermiştir.

28 Şubat 1975. Avk. Mehmet Elkatmış, Hukuktan seçmeler adlı semineri.

7 Mart 1975. Yük. Ziraat Müh. Mustafa Sancaktar, İslâm, Günümüz ve Ekonomimiz adlı semineri vermiştir.

14 Mart 1975. Ömer Çölyen, İmana sahip aksiyoncunun vazifeleri adlı semineri vermiştir.

21 Mart 1975. Kemal Kelleci ile sohbet.

4 Nisan 1975. Bize tebliğ edilen bir yazı ile derneğimizin münfesihi olduğu bildirildi. Fakat yapılan çalışmalarla tekrar açıldı.

14 Nisan 1975. Nevzat Pakdil, Kur'an Anlayışımız adlı semineri vermiştir.

26 Nisan 1975. Mustafa Müftüoğlu, Yakın Tarihimizden Gerçekler adlı konferansı vermiştir.

15 Mayıs 1975. Veda Gecesi yapılarak yemek yendi.

16 Mayıs 1975. İmam - Hatip Lisesi Müdürü Zeki Soyak, Tarih Sevgisi

ve Osmanlı İmparatorluğunda Cariyeler adlı semineri vermiştir.

24 Mayıs 1975. Ü.G.D.İ. yapıldı.

31 Mayıs 1975. Fetih Gecesi yapıldı ve Tiyatro Kolunun hazırladığı, Ali Nar'ın yazdığı Fetih isimli temsil sahneye kondu.

10 Haziran 1975. Aynı piyşe şehrimize bağlı Göre Kasabasında oynandı.

Bir yıllık faaliyetimiz bunlardan ibaret olup ayrıca okul sonlarına doğru Fen Kursları açılmış olup ayrıca derneğimizi tanıtmak için Genel Merkezden gelen Çatı Gazetesinden en az elli tanesi çeşitli yerlere posta ile gönderilmiştir.

M.T.T.B. SOSYAL İLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ III. ÖĞRENİM YILI FAALİYET RAPORU

Enstitünün Kısa Tarihçesi :

Millî Türk Talebe Birliği Sosyal İlimler Enstitüsünün kuruluş hazırlıkları 6 yıl evveline, yani 1969'za kadar uzanır. Ortadoğunun ve Türkiye'nin en büyük ve en eski talebe teşkilâtı olan bu mümtaz ve asil milletin ruh köküne sahip, gençliğinin meselelerinin çözümünü gaye edinen Millî Türk Talebe Birliği'nin o günkü idarecileri bu teşebbüsü gerçekleştirmek için faaliyete geçmişlerdir. Enstitünün en kısa zamanda hizmete açılmasını sağlamak ve hareket yönünü tayin etmek üzere Sayın Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ın başkanlığında Vahap Kaba ve o devre Genel Başkanımız olan Ömer Öztürk'ün de bulunduğu bir komisyon kurulmuştur. Bir çok defalar toplanan bu komisyon 26 Haziran 1971 Cumartesi günü Topkapı Sarayı Konyalı Lokantasında yemek verilmesi" kararlaştırılmıştır ve yemekte buluna öğretim üyeleri Sosyal İlimler Enstitüsünün çalışma stratejisini tayin etmişlerdir. Enstitü 29 Kasım 1971 Pazartesi günü saat 18.00 de M.T.T.B. konferans salonunda öğretim üyeleri talebeleri ve kalabalık bir halk kitlesinin iştiraki ile faaliyete başlamıştır.

Sosyal İlimler Enstitüsünün Gayesi :

Her şeyden önce Sosyal İlimler Enstitüsü Türk Yüksek Tahsil Gençliğine hizmet gayesiyle kurulmuştur.

Yıllardır yabancı kültürün tesiriyle özbenliğini bir türlü bulamayan, bütün benliğinden soyulmuş, dininden, dilinden, örf ve adetinden, vatanından, milletinden, sanatından, hülâsa kendinden nefret edebilen bir gençlik peyda olmuştur.

Düşünemeyen, düşünce fırsatı tanımayan bu gençlik bütün meselelerinin sokakta bağırarak halledileceğine inanmaktadır. Şimdiye dek bu bunalımın asıl kökünde var olan sebepleri derinine düşünmemiş yetkililer getirdikleri çarelerle hiç bir problemi çözememişlerdir. İşte gençliğin

içinde bulunduğu bu durum gözönüne alınarak, onları millî kültür ve mânevî değerlerle mücehhez kılmak gayesiyle M.T.T.B. Sosyal İlimler Enstitüsü kurulmuştur. Müslüman Türk Milletinin bütün değerlerinin dile getirildiği Enstitü yarının idarecisi olacak genç kadroyu yetiştirmek gayesiyle gençliğin ve Müslüman Türk Milletinin hizmetindedir.

Enstitünün Statüsü :

- A) a) Adı : Sosyal İlimler Enstitüsü,
b) Süresi: 3 ay, 6 ay, 1 yıl, 2 yıl,
c) Yeri : M.T.T.B. Sosyal İlimler Enstitüsü Salonu.
d) Kuruluş Tarihi : 29 Kasım 1971.
B) Alınacak Talebenin :

a) Menşei : Lise mezunu, üniversiteye devam etmiş olanlar, üniversite mezunları, üniversite veya yüksek okula devam etmekte olanlar.
b) Miktarı : 50 öğrenciyi geçmemeli,
c) Ücret : Sembolik olmalı, menşeilere göre değişmeli, devreler için 25 — TL. olabilir,

- d) Talebenin kabul şekli : Mülakat, tahkikat, imtihan.
D) a) Haftalık ders programı : Pazartesi, Çarşamba, Cuma.
C) Mezuniyette verilecek sertifika veya diplomanın şekli.
b) Saat miktarı : 6 saat,
c) Derslerin başlayış bitiş saatleri : 18.00 - 20.000 arası,
d) Cumartesi günü yapılacak seminerler.

Emeği geçen hocalarımız :

- 1 — Ord. Prof. Dr. Z. Fahri Fındıkoğlu,
2 — Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş,
3 — Prof. Dr. Ayhan Songar,
4 — Prof. Dr. F. Kadri Timurtaş,

GİRESUN TEŞKİLÂTI

Millî Türk Talebe Birliği yukarıda zikredilen tarihte Başkan: Musa Çakı, Başkan Yardımcısı Bahtiyar Öztürk, Sekreter Mehmet Özdemir, Muhasip Şerif Zunluoğlu olmak üzere dört kişilik bir müteşebbis heyet tarafından Giresun'da kurulmuştur. M.T.T.B. önce Din Görevlileri Lokalinde kültürel faaliyetlerini sürdürmeğe başlamış, bu faaliyetlerinin ilkinde Asistan Dr. Erman Tuncer'in «Günümüzün Meseleleri» adlı konferansın organizasını yapmış, bu konferans Giresun havalisine bu güne kadar yaşanmayan bir gece yaşatmıştır. Bu tip konferansların seri halde devamı için temsilciliğimize birçok müracaatlar yapılmıştır.

M.T.T.B.'nin Giresun'da başlattığı Sosyal ve Kültürel faaliyetleri devam ettirmek için çevreden duyduğu yakın ilgiyle birlikte halkın mânevi desteğinin yanında maddî desteğini de alarak faaliyetlerini aksatmadan yürütmüştür. Açılış için Dr. Erman Tuncer'in yapacağı konuşma için geniş çapta afiş asılmış ve broşür dağıtılmıştır. Bu esnada emniyetten hiç de hoş olmayan bazı hareketlerle karşılaşmıştır.

Bu zamana kadar tarihin bizden saklanan hakikatlerini, gerçek kahramanların ve tarihin gizli kalmış yönlerini millete aktarmak için konferans vermeğe gelen Tarihçi ve Yazar Mustafa Müftüoğlu'nun 16 Mayıs 1975 günü yaptığı konuşma büyük dikkat ve alâkayla izlendi. Şehrimiz halkı temsilciliğimizin bu faaliyetlerinin sık sık devamını istemişlerdir.

M.T.T.B.'nin 24 Mayıs 1975 günü 40 ilde düzenlediği Ü.G.D.İ. Giresun'da 160 kişinin iştiraki ile Merkez Orta Okulunda yapılmıştır. Bu imtihan Giresun Millî Eğitim Müdürü tarafından engellenmeğe çalışılmış, fakat Bakanlıktan gelen tebliğ karşısında bu hareketten vazgeçmiştir. Yine bazı okullara dağıtılması için yolladığımız broşürler talebelere gösterilmeden imha edilmiştir. Bu şartlar altında yapılan imtihan sâkin geçmiş, yapılan değerlendirmeler hemen Genel Merkeze postalanmıştır.

Hakkı Tutma, Kötülüğü Yoketme mücadelesi veren Ölçü Dergisi Giresun'da Müftülük Şefi Hüsnü Aktaş ağbeyimiz tarafından desteklenen bir gurup vasıtasıyla neşriyata başlamıştır. Kısa zamanda Karadeniz Böljesinin Mukaddesatçı ve Mâneviyatçı kitlesinin okuduğu bir mecmua haline gelmiştir.

Bu mecmuanın temsilciliğimiz gençleriyle yakından ilgilenmesi hususunda bizden hiçbirşeyini esirgemeyen Hüsnü ağbeyimize teşekkürü bir borç biliriz.

Hüsnü Aktaş'ın yazıp Gengiz Baruoğlu'nun sahnelediği ve Ölçü Tiyatrosu oyuncularını tarafından oynanan Şeytanın Düzeni isimli piyes 26 Mayıs 1975 günü M.T.T.B. adına oynatılmıştır. Piyesten elde edilen bütün hasılat Ölçü Tiyatrosu tarafından temsilciliğimize verilmiştir.

Konferans, temsil gibi halkla kaynaşma çalışmalarının yanı sıra, talebelerin Sosyal Konulardaki bilgilerini artırmak maksadıyla sık sık seminerler tertiplenmiştir. Bu seminerler M.T.T.B.'nin kendi salonunda haftada 2 akşam olmak üzere aralıksız devam etmiştir. Öğretmenler tarafından verilen bu seminerlere alâka büyük olmuştur.

Son olarak Abdullah Kars yönetimindeki İbrahim Ethem isimli piyes 17 Haziran 1975 günü Şehir Sinemasında temsil edilmiştir. Şehrimiz halkının büyük takdirini kazanan bu piyes bin kişi tarafından izlenmiştir.

Ayrıca temsilciliğimiz okullarda, kitap, dergi ve gazete satışı yapmış ve gençliğin arzuladığı kitapları okumasını sağlamıştır.

KIRŞEHİR TEŞKİLÂTI

M.T.T.B. Kırşehir Teşkilâtı (Kırşehir Temsilciliği) olarak Şubat 1975 te kurulmuştur. Daha sonra 5/6/1975 tarihinde Genel Merkezden gelen tamim üzerine, ismi M.T.T.B. Kırşehir Teşkilâtı olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik, kurucuları tarafından gerekli idarî makamlara bildirilmiştir.

Kuruluşumuzu müteakip başlıyan faaliyetlerimizi şu şekilde sıralayabiliriz :

a) Derneğimize gerekli olan eşyalar ve teşkilât binası tanzim edilmiştir. Bu yolda bize yardımcı olan Çankırılı yardım severlere teşekkürü bir borç biliriz.

b) Teşkilâtımızın ilk kültür faaliyeti seminerler mevzuunu almıştır. Seminerler, haftada bir gün olmak şartıyla yapılmış ve çeşitli mevzular işlenmiştir.

c) Konferanslar; (Yakın Tarihimizden Gerçekler) isimli konferansı Mustafa Müftüoğlu vermiştir. Konferans geniş bir ilgi görmüş ve Kırşehir halkının takdirini kazanmıştır.

d) Temsilciliğimiz Ü.G.D. İmtihanı yapmıştır. Ü.G.D. İmtihanı oldukça büyük alâka görmüştür. İmtihana 275 kişi müracaat etmiştir.

Teşkilâtımızın kuruluşu yakın bir zamana rastladığı için faaliyetlerimiz ancak bu kadar olmuştur. Gelecek dönemlerde bu faaliyetlerimizin artacağına inanıyoruz.

TOKAT TEŞKİLÂTI

Başkan: Kadir Gürer,
Başkan Yardımcısı: Şakir Yılmaz,
Sekreter: Abdullah Bilgin,
Muhasip: Suat Şahin.

Ülkemizin geleceğinin teminatı milliyetçi ve mukaddesatçı bir gençliktir. Yurdumuzda bu tip bir neslin yetişmesine çalışan tek teşkilât da Millî Türk Talebe Birliği'dir.

Millî Türk Talebe Birliği sadece yüksek tahsil gençliğiyle ilgilenmediği, bütün Türkiye'nin öğrencileriyle ilgilenip, onların bütün meselelerini çözmeği amaç edinmiştir. Bu münasebetle, M.T.T.B. faaliyetlerini genişletmiş ve yurdun çeşitli bölgelerinde şubeler açmıştır. Bunlardan birisi de M.T.T.B. Tokat Teşkilâtı'dır. Teşkilâtımız 1974 Mayıs'ından bu yana çeşitli faaliyetler yapmaktadır.

M.T.T.B. Tokat Teşkilâtı geçtiğimiz öğretim yılını oldukça hareketli geçirmiş, üzerine aldığı görevi layıkıyla yerine getirmiştir. Faaliyetleri müdürlüklere göre şöyledir.

Eğitim Müdürlüğü :

Müdürlüğümüz her şubede olduğu gibi, şehrimizde de Üniversite Giriş Deneme İmtihanını yapmıştır. Bu imtihanda şehrimizde ilk on dereceye girenlere şubemizce çeşitli ödüller verilmiştir. Ayrıca Üniversiteye Hazırlık Kursları düzenlenmiş Fizik, Kimya, Cebir ve Geometri olmak üzere dört dalda kurs verilmiştir.

Basın - Yayın Müdürlüğü :

Teşkilâtımızın her türlü, ilân, afiş, davetiye ihtiyaçlarını Basın - Yayın Müdürlüğümüz sağlamıştır. Müdürlüğümüz ayrıca Spor Kulübünün desteğiyle Teakwon - do'dan SES isimli bir duvar gazetesi çıkartmaktadır. Aynı müdürlük öğrenci meseleleriyle ilgili iki anket düzenlenmiştir. Anketlerimiz, soruların düşündürücü olması nedeniyle çok yapıcı olmaktadır.

Kültür Müdürlüğü :

Görevini çeşitli seminerler, konferanslar, yarışmalar, münazaralar düzenleyerek yapmıştır. Bu faaliyetlerimiz şöyledir.

Seminerler :

Konu :

İlim ve Ahlak
İslâm Ekonomisi
Sosyalizm ve Demokrasi
İslâm ve İlim
Gençlik ve Meseleleri
İslâm ve Ekonomik Doktrinler
Koçi Bey Risalesi
Darwin Teorisi

Konuşmacı :

Zeki SAMUR
Bilâl KURT
Ahmet CANSIZ
Mehmet KANLITAŞ
İbrahim ÖNEŞ
Mustafa OĞUZBAL
Ahmet CANSIZ
Şamil BAYRAM

Bu seminerlerden başka Müdürlüğümüz her iki ayda bir olmak üzere münazaralar ve açık oturumlar düzenleyerek arkadaşların toplum karşısında çekinmeden konuşabilme alışkanlığı kazanmasını sağlamağa çalışmıştır.



Kurslara katılan öğrenciler

Konferanslar :

Teşkilâtımız 29 Mayıs 1975 günü değerli Ustap, Tarihçi Mustafa Müftüoğlu'nun Tokat'a gelmesini sağlamıştır. Mustafa Müftüoğlu Bulvar Sırtında «Tarih Şuuru ve Yakın Tarihimizden Gerçekler» konulu konferansını vermiştir. Konferans büyük bir halk kitlesi tarafından izlenmiştir.

Ayrıca 15 Haziran 1975 Pazar günü Ordinaryüs Prof. Ali Nihat Tarlan şehrimizde «Muhammed İkbâl» isimli konferansını vermiştir.

Yarışmalar :

Kültür Müdürlüğümüz 2 ayda bir olmak üzere bilgi yarışmaları düzenlemiştir. Ayrıca 11 Nisan 1975 Cuma günü bir Şiir Okuma Yarışması düzenlenmiş, yarışma büyük ilgi görmüş ve derece alanlara çeşitli hediyeler verilmiştir.

Tarihi, Anma ve Özel Eğlence Geceleri :

29 Mayıs 1975 Perşembe günü Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa için bir anma gecesi tertip edilmiştir. Gece Tokatlılar tarafından büyük alâka görmüştür. Aynı gece Tiyatro Kolumuz da «Plevne Müdafaası» isimli piyesi sahneye koymuştur.

7 Haziran 1975 Cuma günü Liseller Veda Gecesi düzenlenmiştir. Çeşitli yarışma, konuşma ve taklitlerin yapıldığı bu eğlence gecesinde Tiyatro Müdürlüğü tarafından «İlerici Öğretmen» ve «Arka Kapıdan Mezun» isimli komediler sahneye konulmuştur.

Tiyatro Müdürlüğü :

Tiyatro Müdürlüğümüz oldukça faal bir dönem geçirmiş ve seri şekilde beş eseri sahneye koymuştur.

Gazi Osman Paşa'yı anma gecesinde Plevne Müdafaasını sahneye koyan teşkilatımız; çalışmalarını hızlandırarak Ahmet Küçükağa'nın «Çiğlik» isimli eserini hazırlamıştır. Bu eser halkın isteği üzerine dört defa M.T.T.B. salonunda, bir defa da Bulvar Sinemasında oynandı. Necip Fazıl Kısakürek'in «Tohum» adlı eseri ise büyük ilgi gördü. Gelen teklifler üzerine Çiğlik ve Tohum, Erbaa, ayrıca Reşadiye'de sahneye konuldu. Teşkilatımız «İlerici Öğretmen» ve «Arka Kapıdan Mezun» isimli komedileri de Müdürlüğümüzün hızlı çalışmaları neticesinde aynı gece sahnelenmiştir.

Spor Müdürlüğü :

Spor Müdürlüğümüzün faaliyetleri daha çok savunma sporlarına yöneliktir. Kırmızı kuşak, Teakwon-do hocası Sefa Fırıncı nezaretinde bir seneden beri Taekwon-do çalışmaları sürdürülmüştür. Yaz mevsiminde ise siyah kuşak, karete ve Taekwon-do hocası Ayhan Doğan nezaretinde çalışmalara başlamıştır.

Kitaplık Müdürlüğü :

Kitaplık Müdürlüğü arkadaşların tüm kitap ihtiyaçlarını karşılamakta. Toplu olarak çeşitli kitap siparişleri de Müdürlüğümüz vasıtasıyla yapılmıştır.

VAN TEŞKİLATI

M.T.T.B. Van'da 28 Şubat 1975 günü resmen temsilcilik şeklinde kurulmuş, aynı akşam Kızıl Pençe piyesini sahneye koymuştur. Başarılı bir gece veren teşkilatımız ertesi akşam aynı piyesi yine aynı başarıyla sahnelemeğe muvaffak olmuştur.

Ayrıca Özalp, Erciş ve Patnos İlçelerine de gidilmiş ve Kızıl Pençe piyesi buralarda da başarılı bir şekilde halka sunulmuştur.

İçişleri Bakanlığından gelen bir emirle kapatılan temsilciliğimiz 16 Mayıs 1975 tarihine kadar kapalı kalmış ve dolayısıyla faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmıştır.

16 Mayıs 1975 tarihinde gelen yeni bir emirle tekrar açılan teşkilatımız, çalışmalarına bıraktığı yerden devam etmiş ve genç memleket evlatları arasında samimiyet, çalışma isteği ve kardeşlik duygusunun tesisi hususunda büyük başarı sağlamıştır.

M.T.T.B. Genel Merkezince düzenlenen Üniversite Deneme İmtihanlarını yaprak bütün engel ve imkânsızlıklara rağmen imtihanlara yüzü aşkın genç arkadaşımızın katılması sağlanmıştır.

Teşkilatımız mensupları hizmeti rehber edinmenin azmi içindedir. İnşallah bundan sonraki devrelerde faaliyetlerimiz artacaktır. İnaniyoruz, azimliyiz ve muvaffak olacağız.

YOZGAT TEŞKİLATI

İlimiz M.T.T.B. Teşkilatının 25 Nisan 1975 tarihinden bu zamana kadar şu faaliyetleri yapmıştır :

1 — İl ve İlçelerde M.T.T.B.'nin faaliyet ve kuruluş gayeleri anlatılarak Teşkilat Temsilciliğinin İlimiz Merkezinde kurulduğu duyurulmuştur.

2 — Üye kayıtları yapılarak sayıları 85 adede yükseltilmiştir.

3 — Sağdaki diğer teşkilatlarla kardeşlik duygusu içinde temaslara geçilmiştir.

4 — M.T.T.B. Teşkilatlarının yapmış olduğu gecelere tebrik ve telgrafları gönderilmiştir.

5 — M.T.T.B.'nin diğer teşkilatlarıyla temasa geçilmiştir.

6 — Millî Gençlik Gecesine «25 Nisan 1975» temsilci gönderilerek Genel Merkezle temasa geçilmiştir.

7 — 24/5/1975 günü M.T.T.B. Üniversitelere Giriş Deneme İmtihanı yapılmıştır.

8 — Üye kabulünde ve kayıt konusunda Millî Değerlere sadık kalmak ilk amaç olarak görülmekte ve büyük bir titizlikle üzerinde durulmaktadır.

9 — Üyelere Genel Merkezden gelen mecmua ve bülten dağıtımı yapılmaktadır.

Bundan sonraki faaliyetlerimizde teşkilat mensupları aksiyoner olmanın çabası ile hareket edecektir.

KOCAELİ TEŞKİLÂTI

10 Ocak 1975 günü Millî Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy'u anma gecesi tertiplenmiştir. Lise ve dengi okullar arası (Mehmet Âkif Ersoy'un Kurtuluş Savaşındaki rolünü konu alan bir kompozisyon yarışması düzenlenmiştir. Bu yarışmaya 53 kişi katılmıştır.

Anma gecesiyle ilgili bütün çalışmalar son safhasını alıp 10 Ocak gecesi geldiğinde emniyet mensuplarınca bu gece durduruldu ve yapılmadı.

Orta, Lise ve dengi okulların istifade edebileceği, 15 gün süreyle evlere ödünç kitap verme servisini kurduk. Çeşitli yayın evlerinden temin ettiğimiz bu kitaplar öğrencilerin büyük alâkasını gördü. Hatta kitap adedi fazla olmadığından alınan kitapların okuma süresini 10 güne indirdik.

18/3/1975 tarihinde D.M.M.A. talebelerinin sahneye koyduğu ve Ali Nar hocamızın yazdığı Muhtar Kafası adlı piyesi İzmit İmam-Hatip Okulu Mezunları Derneği ile müştereken Oğuz Sinemasında halka gösterilmiştir. Piyas İzmit'te büyük alâka gördü.

27/4/1975 tarihinde Dr. Osman Öztürk'te İslâm Medeniyeti (Ne İdik, Ne Olduk) mevzuulu konferansını vermiştir.

Bu konferansın en büyük özelliği İzmit'te ilk konferans oluşu idi. Bu seneye kadar hiç bir kuruluş İzmit'e piyesten başka bir şey getirmemiş, halk konferansını ne olduğunu bilmiyordu. Hatta konferansın anonsu yapılırken halk arabayı durdurup «Giriş kaç liradır» diye soruyorlardı.

Öğrenci kardeşlerimizin beden ve ruh sağlığı için sporun şart olduğuna inanan bizler, Kocaeli Amatör Tekvado Spor İhtisas Okulunu açtık. Açıldığı günden itibaren okula kaydını yaptıran talebeler hayli çoğalmıştır. Spor salonunun ufak oluşu 50 kişilik bir gurubun çalışmalarına imkân verebilmiştir.

En son faaliyetimiz Ü.G.D. İmtihanı idi. Lise ve Dengi Okulların ara sınıfları, pek iştirak etmediler. İmtihan için müracaat edenlerin ekseriyetini son sınıf öğrencileri teşkil ediyordu. 160 kişi kaydını yaptırdı. Bunların bir kısmı imtihana yetişemediklerinden ancak 142 kişi imtihana girebilmiştir.

TEKİRDAĞ TEŞKİLÂTI

25/6/1975 tarihinde kurulan M.T.T.B. Tekirdağ Teşkilâtı haftalık seminerler tertiplemiş, seminerlerde özellikle M.T.T.B.'nin amaç ve gayelerini belirtmeyi konu edinmiştir.

Diğer bir haftalık toplantısında ise, M.T.T.B. fonksiyonu belirtilmiş, Tekirdağ'da böyle bir millî teşekkülün kurulmasındaki faydalar sıralanmış büyük bir boşluğu doldurduğu ifade edilmiştir. Burada bazı öğrenciler söz alarak Millî Türk Talebe Birliği Teşkilâtının kurucularını tebrik etmişlerdir. Duydukları memnuniyetleri heyecanla dile getirmişlerdir. Burada bir konuşma yapan M.T.T.B. Tekirdağ Teşkilâtı Başkanı Bekir Aksoy, genç neslin çilesini dile getirmiş, sözlerine gençlik dünyanın her yerinde tesirli bir kuvvet ve bir «Efkâr-ı Umumiye» unsurudur. Türkiye'de «Gençlik» bilhassa sol çevrelerde bir alâka ve değer hükmüne muhatap olan köklü bir kuvvettir. Küfrün karşısında saf bir imân kitlesi olması gereken (Mukaddesatçı bir Gençlik) kendi arkasında da parça parça olmak bahtsızlığını yaşamaktadır, demiştir.

Bu tarihi sorumluluğu üzerine almış olan M.T.T.B. Milliyetçi ve Mukaddesatçı Gençliğin karargâhı haline gelmiştir, diyerek sözlerini tamamlamıştır.

Açılışında yaptığı seminer ve sohbet toplantılarına diğer faaliyetleri de ileride yapmayı bir programla tesbit etmiş bulunmaktadır. Teşkilâtımız yeni açıldığından henüz bütün müdürlük ve iktisap kollarını kuramamıştır.

ZONGULDAK TEŞKİLÂTI

Kuruluşun geçmişi şehrimizde kısa olmasına rağmen, halk tarafından büyük sevgi gösterilmektedir. Genel Merkez tarafından tertiplenen Türkiye çapındaki Ü.G.D.İ. şehrimizde büyük ilgi görmüştür. İmtihana şehrimizin en büyük Lisesi Mehmet Çelikel Lisesi tahsis edilmiştir. Çevre ilçeler ve merkezden 332 kişi imtihana katılmıştır. Teşkilâtımızda imtihana giren «Memnune Güven» Türkiye ikincisi olmuştur.

Abdullah Kars'ın sahneye koyduğu «İbrahim Etem» piyesi teşkilâtımız tarafından oynatılmış ve halkın büyük ilgi ve sevgisini kazanmıştır. Bu piyeste Ü.G.D.İ. Türkiye ikincisi kardeşimize hediye verilmiştir. Ayrıca Zonguldak'ta en yüksek puan alan «Serap Gökçe»ye de hediye verilmiştir. Her iki öğrenci de kendilerine gösterilen yakın ilgi ve Orta Öğrenim Gençliğine yapılan bu hayırlı hizmetten memnun olduklarını belirtmişlerdir.

Daha önceleri yer sıkıntısı çeken teşkilâtımız ilk yerinin çalışmaya elverişli olmaması sebebiyle yeni bir yere taşınarak faaliyetlerini sürdürmekte. Fetih günü münasebetiyle M.T.T.B. Ankara Teşkilâtı tarafından yayınlanan Büyük Fetih Gazetesi üçbin adet getirilerek halka dağıtılmıştır. Genel Merkez Kitap Kulübünden kitaplar temin edilerek gençliğin hizmetine sunulmuştur. Ayrıca seminer çalışmaları hafta bir olmak üzere devam etmiştir.

İlk semineri Başkan Sebahattin Genç vermiş şe M.T.T.B.'nin gaye ve hizmetlerini anlatmıştır.

BOYABAT TEŞKİLÂTI

Başkan : M. Hanefi Bostan,
Başkan Yardımcısı : Bilâl Şimşirgil, Ahmet Bak,
Sekreter : Cengiz Küçükbaş,
Muhasip : İlhami Şahin, İsmail Kavuncu.

Boyabat şubemiz çeşitli faaliyetlerine aralıksız devam ederek Basın Yayın Koluyla irtibat kurup kültürü geliştirmek için okullardaki talebelere bildiri, broşür, kitap ve dergi dağıtılıp aşırı fikir akımlarına karşı talebe arkadaşları uyarılmıştır. Okullardaki her sınıftan kabiliyetli arkadaşlara M.T.T.B. adına temsilci görevi verilerek teşkilâta karşı sempati oranı yükseltilmiş ve teşkilâtımız her yönüyle şehrimizde ağırlığını koymuştur.

Ayrıca aşırı solcu hocaların arkadaşlarımıza baskı yapmalarını üzerine, bu hocalar uyarılmıştır.

A) Spor Kolu :

Maddi imkânlarımız olmaması sebebiyle spor koluna bağlı dallarda ancak üçü faaliyet göstermiştir.

Güreş Bölümü : Ata sporumuz olan güreş, diğer spor dallarına nazaran daha fazla faaliyette bulunması öğrenülecek bir durumdur.

İlk haftalarda ata sporumuz olan güreş hakkında bir konuşma yapılarak güreşimizin önceki durumuyla bugünkü durumu mukayese edildi.

Türkiye gurup birincisi Mehmet Dede'nin nezaretinde kültür fizik ve teknik çalışmalar yapıldı. İmkânlarımız elverişli olmamasına rağmen, güreşçilerimizin kilolarında büyük başarılar gösterdiği görülmüştür.

Ayrıca bu güreşçilerimiz Sinop İli içersinde 19 Mayıs Spor Bayramında müsabakalara katılmışlardır.

Çalışmalarımız aralıksız olarak her hafta devam etmektedir.

Basketbol Bölümü : Maddi imkânsızlıklar yüzünden basketbol dalında ilk aylarda faaliyet gösterilememiştir. Bilhassa arkadaşlarımızın basketbola karşı duydukları geniş alâkalardan dolayı yöneticiler bir hayal umutlanmış, temsilcilik adına gerekli malzeme alınması için hız verilmiştir. Aynı zamanda bu dalda kabiliyetli ve azimli sporcularımızın bulunmasından dolayı basketbol takımımızın geleceğinden ümitliyiz.

B) Basın - Yayın Kolu :

Yayın kolu olarak gençliğimize milli şuur ve imân nuru aşılayabilmek için ÇAĞRI isimli bir duvar gazetesi çıkartılmıştır. Bu gazete 15 gün

de bir değiştirilir. Bu gazetemizde fikir, şiir, hikâye, spor ve karikatür bölümleri vardır. Bilhassa imanlı kardeşlerimizin güzel ilgi çekici yazılar yazılması gazetenin önemini arttırmaktadır.

Gazetemizde İslâm âlimleri tanıtılmakta, hayatları ve İslâmiyete olan hizmetleri hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca bazı güzel kitaplar tavsiye edilmektedir.

Bu devirde artık silâhlar çatışmıyor, kalemler çatışıyor, fikirler çatışıyor. Kalemle bu savaşı kazanacağımıza inanıyoruz.

Ayrıca Basın - Yayın kolu arkadaşlara günlük gazeteler, dergiler temin ederek milliyetçi ve mukaddesatçı yayın kollarıyla irtibat kurulmaya çalışılıyor.

Merkezden gelen dergi, gazete, bülten, broşür ve ilânlar arkadaşlara ve halka muntazaman dağıtılmaktadır.

Okullarda çıkan gazete ve dergilere üye arkadaşların yazı verebilmeleri için gerekli yerlere müracaat edilmektedir.

Milliyetçi gazete ve dergilere abone olmak isteyen arkadaşların abone işlemleri yapılmaktadır. Temsilciliğin önemli faaliyetleri bölge gazetelerine yayınlattırılmaktadır.

C) Kitaplık Kolu :

Kitaplığımızda halen büyük ve küçük ebatta 160 kitap bulunmaktadır. Bu kitaplar arkadaşların bağışlarından teşekkül etmiştir. Bize çeşitli konularda yapacağımız kitap bağışlarını bekliyoruz.

Kitaplığımızda muhtelif sayılarda Milliyetçi dergi ve broşürler bulunmaktadır.

Arkadaşlarımız bu dar imkânlar nisbetinde kitaplarımızdan faydalanmaktadırlar.

D) Eğitim Kolu :

Orta okulu bitirecek kardeşlerimizin girecekleri okulları tavsiye etmek ve kayıtlarını yapabilmeleri için yardımcı olmaktadır.

Üniversiteye girmek isteyen Lise ve İmam - Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi arkadaşlara merkezin göndermiş olduğu eski giriş testleri dağıtılmıştır. Küçük sınıflara eğitici kitapların listesi dağıtılmaktadır.

E) Kültür Kolu :

Teşkilâtımızın kültür kulübü daha çok seminer faaliyetlerine önem vermiş ve bu yolla şimdiye kadar çeşitli mevzularda seminer verdirtmiştir.

Bu seminer mevzularını şöyle sıralayabiliriz :

1 — İslâm'da Milliyetçilik ve bugünkü milliyetçilik anlayışı; isimli semineri 8/2/1975 tarihinde Sabri Şahin isimli kardeşimiz vermiştir. Seminerci, İslâm Dini Kavmiyetçilik dini değildir. O hiç bir ırka münhasır olmayan cihânşümûl bir gayenin dinidir. İslâm'da milliyetçilik aramak, yahut İslâm'ın bazı hâdis ve âyetlerinden örnekler göstererek yanlış yo-

rumlarla onu herhangi bir kavmin dini haline sokmak yersizdir ve en azından İslâm'a indirilen en büyük darbedir.

İslâm dar görüşlerden ve yersiz isnatlardan münezze olan kâinatı içinde meczetmiş, büyük hakikatler manzumesidir. Onu herhangi bir kavmin yahut soyun dini haline sokmak, güneşin ziyasını tülbentle örtmek kadar gülünç olur.

Dün, İslâmın bayraktarlığını benim yüce ecdâdım Osmanlı yapıyor-du. Bugün ise ecdât armağanını elimizden almıştır. Biz o mukaddes değerimizden kopartılmışızdır. Temennimiz, bu aziz milletin tekrar şevkatli mâzisine lâyık bir anlayış içine girmesidir. İslâm, ne Türk'ün ne Arap'ın ve de başka ırkların dinidir. O kendi güzel prensiplerini benimseyen her kavmin dinidir.

Semineri konuşmasını Hz. Resül'ün şu hâdisi ile bitirmiştir: «Ne Arap'ın Acem'e, ne de Acem'in Arap'a üstünlüğü söz konusudur. Ancak insanlar takva yönüyle Allah katında ölçülürler.»

2 — «İmam-ı Azâm Ebü Hanife» isimli semineri Saim Kökçü isimli kardeşimiz vermiştir. Semineri kardeşimiz, önce İmam-ı Azâm Hazretlerinin tarihçeyi hayatını anlatarak bu yüce zat'ın görüşlerini ve Hanefi Mezhebinin İslâm Dünyasındaki yerini anlatmıştır.

3 — Kıbrıs Bizimdir, seminerini Ahmet Balcı verdi. Kıbrıs 632 tarihinde Hz. Ebu Bekir devrinde fethedildi. Hz. Osman zamanında Şam Valisi Muaviye Kıbrıs'a bir çok seferler yaptı. Kıbrıs'ın asıl fethi Osmanlı Padişahlarından 2. Selim zamanında başlar. 2 Ağustos 1571 de fethedilir. Kıbrıs'ın Türkiye için önemi çok büyüktür, dedi.

4 — Komünizm seminerini Mehmet Ermis vermiştir.

Bugün dünya üzerinde Komünizm Rusya, Çin, Yugoslavya, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Bulgaristan, Romanya ve Küba gibi memleketlerde görülmektedir. Komünizmin ana gayesi bütün dünyayı kendi egemenliği altına alarak onları Komünist yapmak, sömürmek ve ezmeştir. Komünizm'de şiddet, terör vardır, bağımsızlık yoktur. Bunu Komünizme aşık olup da Komünizm gelince Komünist tankları altına yatan Macar gençleri ispat etmişlerdir!..

5 — 12 Mart Muhtırası isimli semineri Hüseyin Şirin 12 Mart'a gelişini güzel gelinmedi. 12 Mart ortamı. Cumhuriyet devrinden beri hazırlanmağa çalışıldı. 12 Mart, Türkiye'ye sokulmak istenilen Komünizmin Eflâton ortaya atmıştır. Bunu geliştiren Engels Karl Marx ve Lenin'dir. önlemiştir. Türkiye'nin ilk Komünistleri, Nâzım Hikmet ve Behice Boran, İnönü Kabinesinin Millî Eğitim Bakanı Hasân Ali Yücel.

12 Mart'a sebep olan siyasî ve meslekî bazı teşkilâtlarla bazı ordu subayları ile öğrencilerdir. 12 Mart muhtırası verildikten sonra bu kuruluş ve şahıslar Sıkı Yönetim Mahkemelerinde yargılanmışlardır, dedi.

6 — İslâm'da Zina ve Hükümü: Bu konu, Konya Eski Müftüsü, Tahir Büyükkörükçü'nün sesinden banda alınarak 15 Mart 1975 günü arkadaşlarımıza dinletirilmiştir.

7 — Boyabat Tarihi: 22/3/1975 günü Murtaza Çalışkan tarafından verilmiştir. Sinop iline bağlı Boyabat'ın tarihi, Kafkaslar'a dayanır. Bunu takiben Boyabat Hititler, Paflagonyalı'lar, Lidyalı'lar, İranlılar, Pontus'ler, Bizanslılar ve 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Selçuklu'lara geçer. Daha sonra IV. Murat zamanında Osmanlı'lara geçer.

Boyabat'ın batısında, büyük bir kalesi vardır. Kale, büyük bir tünele sahiptir. Tünel, Cırabzan adıyla bilinir ve 252 basamaklıdır. Kale, Paflagonyalılar tarafından yapılmıştır. Kalenin burçları, Türk yapısıdır. Yüzölçümü 1712 kilometrekare, nüfusu 16 bin, köyleriyle beraber 70 bindir. Maden olarak petrol, krom, linyit, kaolin, maden suyu ve manganez vardır. Geçimi, tarıma dayanır. Tarım ürünü olarak başta pirinç gelmektedir. İlçe 7 çeltik, 6 kiremit, birer kereste biçme ve kösele ve deri fabrika, atölye ve imalâthanelerine sahiptir.

DÖRTYOL TEŞKİLÂTI

M.T.T.B. Dört Yol Temsilciliğimiz 15 Mayıs 1975 tarihinde açılmıştır.

a) Aynı gün M.T.T.B. Adana Temsilciliğinin hazırlayıp sahneye koyduğu «Çiğlik» isimli piyesiyle Merkez Lüks Sinemasında, Ceyhan İmam Hatip Müdürü Salim Kılıç hocamız ve Adana Temsilciliğinden gelen bir kardeşimizin açış konuşmalarından sonra halka sunulmuştur.

b) Temsilciliğimiz çeşitli mevzularda seminerler vermiş ve büyük ilgi görülmüştür.

c) Temsilciliğimize gönderilen Millî Gençlik ve Çatı Dergileri üyeler arasında yapılan görev taksimiyle halka tanıtılmağa çalışılmış ve müsabet neticeler elde edilmiştir.

ç) Dört Yol Din Görevlileri Derneği ve M.T.T.B.'nin birleşerek Antakya M.T.T.B. Temsilciliğinin hazırlayıp sahneye koyduğu «Kızıl Pençe» adlı piyes 15 Haziran 1975 günü yine Dört Yol'da halkımıza gösterilmiş ve büyük takdir kazanmıştır.

Bundan başka bilindiği üzere 24 Mayıs'ta, 65 lise talebesinin iştiraki ile «Üniversiteye Giriş Deneme İmtihanları» yapılmıştır. Deneme imtihanı büyük bir ilgi görmüştür.

Kısa dönemlik faaliyetlerimizi böylece belirtirken hizmeti gaye eden teşkilâtımız idarecileri gelecek sezonlarda faaliyetlerini hızlandırıp, dâvâ bayrağını hedefine ulaştıracaktır. Buna inanıyoruz ve tahakkuku için çalışıyoruz.

DEVELİ TEŞKİLÂTI

Şubat 1975 de kurulması için teşebbüse geçildi. Bunun için de muhtelif yerlerde gayri muntazam toplantılar yapılarak, zemin hazırlama ve tanıtma işine başlandı. Bu toplantılarda alınan intiba ile Mart ayında teşebbüsümüzün tahakkuku için Ankara'ya hareket ettik. Ankara M.T.T.B. yetkilileri ile görüşerek İstanbul'a yöneldik. İstanbul'da sayın Genel Başkan Abit beyle ve diğer yetkili kardeşlerimizle görüşmemiz neticesi verilen itimat üzerine tekrar avdet ederek faaliyetlerimize daha güvenilir bir hava içinde başlandı. Bu teşebbüse girerken, ilçemizde çok kuvvetli olan soldan tepki bekliyorduk. Fakat heyhat ki ilk tepki ve hem de çok acı olarak kabuk milliyetçilerinden geldi.

Kendimizi ve kuruluşumuzu halka ve kemgöze bakanlara tanıtmak



Develi Teşkilâtı Başkanı Lütfü Çetinkaya açılış konuşmasını yaparken

ve davamızı duyurmak için hemen açılış gününün icrasını sabırsızlıkla beklemeğe ve bunun için de gerekli olan yetki belgesini beklemeğe başladık. İstenilen belgenin gelmesi üzerine açılış törenini ve gününü büyük pankartlarla ve şehir hoparlörleri ile halkımıza duyurduk. Fakat yetkili mercilerin mania çıkarması ile bu açılışımızı bir sohbet toplantısı adı altında icra edebildik.

Bu toplantımıza İstanbul'dan Yaşar Karayel'in iştiraki ve bilhassa Kayseri Temsilciliği kardeşlerimizin bir gurup olarak iştirakleri ve bayrağımıza sarılı Kur'an-ı Kerimi hediye olarak takdim etmeleri, toplantımız sâkinlerinin imanlarının coşmalarına vesile oldu.

Bu hâl bizim kuvvetini ve karşı gurupların da hücumlarını artırdı. Okullarda, teşkilâtımızın isminden bahseden öğretmenlere hücumlar başladı, yollar kesildi, silâhlı tecavüzlere kadar vardılar. Şu anda dahi M.T.T.B.'yi tavsiye eden öğretmen arkadaşlar aleyhinde Bakanlıktan müfettişler gelmiş olup soruşturmalar yapmaktadırlar. Bu sebeplerle maalesef faaliyetlerimizi istediğimiz ortamda yürütememekteyiz. Teşkilâtımıza gelen öğrenci kardeşlerimiz de ülkücülerin şerrinden ve ülkücü öğretmenlerin not tehdidinden korkarak gayri muntazam şekilde ancak gelebilmektedirler.

İstanbul'un fethinin yıldönümü olan 29 Mayıs 1975 günü bir anma gecesi tertip edildi. Bunun için ilçemizin en büyük salonu kiralandı. Diğer kuruluşlar da teşebbüs edebilir düşüncesi ile hemen büyük pankartlar hazırlayarak caddelerin işlek yerlerine astık ve şehir hoparlörleri ile de anonslar yaptırmaya başlandı.

Bu arada adı geçen geceyi bazı guruplardan müşterek yapma teklifleri geldi. Memnulukla karşıladık. Bu guruplar art niyetli olduğu için müşterek fikrinden vazgeçtik. Gece çok muhteşem oldu.

Teşkilâtımızda devamlı olarak inancımız ölçüsü içinde konuşmalar ve ufak çapta seminerler yapılmaktadır. İmtihanların başlaması ve mevsimin yaz oluşu, henüz tam mânâsı ile seminerlere başlamadık.

Teşkilâtımızda, Fransızca, İngilizce, Arapça kursları açma teşebbüsündeyiz. Ayrıca Malazgirt ve Zafer Gecesini de kutlama için teşebbüse geçtik ve bunun hazırlığı içindeyiz.

Son tüzük tâdili ile kuruluşumuzun yenilenmesi için İdare Heyeti Teşkilinde acele etmiyerek, ağır ağır ve tam olarak bir idare heyeti teşkiline çalışıyoruz.

Kayseri M.T.T.B. Teşkilâtıyla temas kurup, yardımlarından istifade edilmektedir. İlçemizde teşkilâtımızın faaliyetlerinin ağır ağır yürümesi, bu dâvaya gönül vermiş öğretmenlerin az oluşu ve bunların da adı geçen teşekkül tarafından sindirilmesi ve teşkilâta gelmek isteyen öğrencilerin yine not tehdidi korkusundan ileri gelmektedir. Bu engellerin yıkılması için çalışılmaktadır.

ADİYAMAN TEŞKİLÂTI

Başarı Yollarının Mücahit Gençliğinin büyük teşkilâtı 1916 dan beri Milliyetçi Gençliğimize hizmet etmekten başka gayesi olmayan teşkilâtımız bulunduğu mevkiden dolayı mutluluk duymaktadır.

Her yıl daha güçlü olarak hizmet etmek aşkı içerisindeyiz. Millî değerlerden bihaber olarak yaşayan ve bunları hiçe sayan, zavallı, bigâne gençliğe karşı millî değerlerine bağlı mukaddesatçı bir gençlik yetiştirilmektedir. Vatani, aslından kopmuş, üçbuçukluk hainlere çiğnetmemek için, Allah'ın izni ile bütün gücümüzle çalışıyoruz ve çalışacağız.

Yakın geçmişimizde okulları anarşi yuvası haline getirenler yine aynı gayeni peşinde koşmaktadırlar. Gençliğimizi okullarda siyasi düşüncelerin mahkûm haline getirme, kardeşi kardeşe düşman etmek çabalarını yine sürdürmektedirler. Şu içerisinde bulunduğumuz zamanda her gün biraz daha ileri gitmeğe şiddetle ihtiyacımız varken, bunu zavallı akınlık gençliğin tahrikçileri önlemek çabaları içerisindeydiler. Kalkınmanın yolu eylemcilikten, vurgunculuktan ve bolşevik hareketlerden geçmez. Kurtuluşumuzun, kalkınmamızın tek çıkar yolu İman, İlim, Teknik ve Fen'den geçer. Temenniden ziyade çaba harcıyoruz ki Millî Değerlerine bağlı bir gençlik yetişsin, sokak kavgalarından vaz geçerek tekrar okullarına, yuvalarına yönelsinler. Öğretmenler sopalarla sınıflarda kovalanmasın, tam aksine sevgi ve saygı görsünler. Millî gururun verdiği birlik ve beraberlik azmi içerisinde bulunsunlar.

Bütün bunlar temenniden ziyade yaşanmalıdır, yaratılmalıdır. Ancak böyle bir gençliğe kavuşmanın yapıcılığında teşkilâtımızın yerini ve yüklenildiği vazifenin önemini biliyoruz, bu azim ve imanla çalışıyoruz. Yüce Allah bu imanlı hizmetlerde bizlere yardımını esirgemesin. Bu temenni ile haber bültenini çıkaran arkadaşlarımıza ilk sayımızda gelecek için başarılar temenni ederim.

M.T.T.B. KİTAP KULÜBÜ ÇALIŞMALARI

Adıyaman'da hizmete başladığımızdan beri Birliğimiz, Milliyetçi ve Mukaddesatçı, Mücahit Gençliğimizin kitap ihtiyacını karşılamak için,

büyük çaba harcamaktadır. Çeşitli Milliyetçi neşriyatların Gençliğimize zamanında yetiştirilmesi için kütüphanemiz bu faaliyetine gerekli ihtiyamı göstermektedir.

Yeni kitapları gençliğimizin istifadelerine sunduğumuzu duyururuz. Bu sebeple her türlü kitap ihtiyacını imkânlarımız içerisinde gidermek, anında ihtiyaca cevap vermek için fedakâr mücahit arkadaşların kulübümüze hediye ettikleri kitapları istifadelerinize sunduğumuzu duyururuz.

Dışarıya ödünç kitap vermek için, dışarıya ödünç verme servisi her gün nöbetçi arkadaşların sıkı çalışmaları ile halkımızın ve öğrencilerimizin ihtiyacını karşılamak azmi ile hizmet etmektedirler.

M.T.T.B. KÜLTÜR KOLU ÇALIŞMALARI

Bütün Temsilciliklerimizde olduğu gibi bünyemizde de Kültür Kolu çalışmaları üstün bir vazife anlayışı içerisinde sürdürülmektedir.

Her hafta sonunda önceden hazırlanan programa göre, konuşmacı, seminer gecesi konularını işleyerek gençliğimize her konuda açıklayıcı bilgiler vermektedirler.

Kültür Müdürlüğümüz açılış gecesi için muhteşem bir konferans verdirmiş Asistan Dr. Erman Tunçer'i konuşmacı olarak takdim etmiştir.

Daha sonraları İstanbul Din Görevlileri Federasyonu Başkanı Süleymaniye Camii İmam - Hatibi Ali Rıza Demircan'ı konferans verdirmek için şehrimize davet etmiştir. Bu teklifimizi kabul eden Ali Rıza Demircan, sadece gençliğimize hizmet için «Sosyal Adaletin temini» isimli bir konferans sunmuştur.

Kuruluşumuz çok yeni olduğu halde seri konferanslar ve seminerler hazırlamaktadırlar.

M.T.T.B. EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI

Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin her türlü problemlerini zamanında çözmek için hiç bir fedakârlıktan kaçınmıyarak azimle hizmetlerimiz devam etmektedir. Yıllardır Gençliğimizin Eğitim konusunda çekmiş olduğu çileye artık daha fazla sabır gösteremeyerek, okullardan almış olduğu dinî ve ilmi kültürün yetersizliğine sebep olan şartları yok etmek değilse bile azaltmak azmi ile Üniversite adayları için Deneme İmtihanları tertiplemekte ve bu çalışmalarını başarı ile devam ettirmektedirler.

Ayrıca öğrencilerimizin imkânsızlıklar içerisinde eğitimlerinin aksadığını hisseden Eğitim Müdürlüğümüz öğrencilerin eğitimine eğilerek Birliğimizin kendi binasında üç odayı yoksul öğrenciler için tahsis etmiştir.

M.T.T.B. TİYATRO KOLU ÇALIŞMALARI

Tiyatro Müdürlüğümüz milletimize, öğrencilerimize hizmet aşkı ile çeşitli konularda piyes çalışmaları tertiplemiş, ilk olarak «Moskof Sepası» isimli temsili sahneye koymuştur. Milletimizin büyük takdirlerini kazanan temsil, istekler üzerine üç defa halkımıza, bir defa da özel olarak Tekstil Fabrikası işçilerine oynanmıştır.

Daha sonraları Hilâl Sahnesi oyuncularını şehrimize davet edilmiş ve Günahkâr Baba isimli temsil milletimize sunulmuştur.

Müdürlüğümüzün çalışmaları hemşehrilerimizce olumlu yönde büyük ilgi ve alâka ile karşılanmıştır. Desteğini, imanlı mukaddesatçı milletimizden alan Birliğimiz inşaallah çok yakın gelecekte başarı yollarını ruh-lara işleyecektir.

ALANYA TEŞKİLÂTI

Türkiye'de yerli düşüncenin yegâne temsilcisi durumunda bulunan M.T.T.B., yurt sathındaki teşkilât çalışmalarının sembolü durumunda olan Alanya Teşkilâtımız 6 Mayıs 1975 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşunda, imânlı Alanya halkının yardımları tarif edilemeyecek niteliktedir. Bu durum bize şunu müjdelemektedir. Artık Müslüman - Türk halkı gerçek kaynağına dönüyor ve âtinin vârisleri olan evlâtlarına sahip çıkmasını biliyorlar. Öyleyse genç adama düşen görev: Mâzinin altın filelerini, yerli düşüncüyü, bir örümcek iştihasıyla işlemektir.

Teşkilâtımız yakın bir zamanda kurulmasına rağmen, epeyce büyük faaliyetler yapmıştır. Bu faaliyetler önce sêmînerler şeklinde başlamış ve halkın alâkasını çekmiştir.

Her sêmîner zamanı salonumuz dinleyicilerle dolup taşmıştır. Bu sêmînerin konuları ve konuşmalarını şöyle sıralayabiliriz:

15 Mayıs 1975 açılış ve sohbet toplantısı: Burada M.T.T.B. kuruluşu ve tarihi hakkında konuşulmuştur.

22 Mayıs 1975, Yaşar Balık Kıbrıs Dâvası ve Yunan'a İhtar Mitingi hakkında dinleyicileri aydınlatmıştır.

29 Mayıs 1975, Hasan Turgut Fetih ve Ayasofya hakkında konuşmuştur.

6 Haziran 1975, Gazipaşa Lisesi Tarih Öğretmeni Arif Göksu Sultan Abdülhamit ve bazı gerçekler hakkında konuşmuştur.

13 Haziran 1975, Alanya Hayate İlkokulu Müdürü Mustafa Basun Köy Enstitüleri ve gayeleri hakkında bilgi vermiştir.

20 Haziran 1975, Alanya Lisesinde bazı olaylar nedeniyle ortaya çıkan durumun konuşulması.

27 Haziran 1975, Alanya Lisesi Din Dersi Öğretmeni Hüseyin Özdemir, Komünizm ve İslâmîyet hakkında bir konuşma yapmıştır.

Seminer faaliyetlerimize olan ilgiden dolayı sêmînerlerimiz halen devam etmektedir. Ders yılı başladığı zamana doğru bir açılış merasimi ve tiyatro temsil etmek niyetimizdir.

M.T.T.B. Üniversiteye Giriş Deneme İmtihanı için gerekli işlemler yapılmış 50'ye yakın öğrenci imtihana iştirak etmiştir. İmtihanın çok sıkı disiplin içinde geçtiği görülmüştür.

Alanya teşkilâtında bir kitaplık kurarak halkın ve çeşitli teşekküllerin yardımıyla 200'ü aşkın kitaba sahip olduk. Bu kitapları halkın ve öğrencilerin istifadesine açtık. Bizim bu hareketimiz halk arasında çok büyük memnuniyet uyandırdı. Çünkü Alanya'da Milliyetçi ve Mukaddesatçı kitaplar satılmamaktaydı ve bulunamıyordu. İlerde daha büyük faaliyetlere azim ve gayret içinde başlamak niyetindeyiz.

Zafer Allah'a inananlarındır.

ANTALYA TEŞKİLÂTI

Konferans :

Konuşmacı Ali Rıza Demircan, İslâm'da Sosyal Adalet ve önemini belirttiikten sonra tarih boyunca Sosyal Adaletin nasıl geliştiğinin ve bugünkü durumuyla mukayesesini yapmıştır.

Daha sonra konferansçı, faiz'e değinerek bazı âyetlerle faiz mevzuunu izah etmeğe çalışmıştır. Konuşmanın son bölümünde de ideoloji görüşlerin teker teker tarif ettikten sonra, bu görüşlerin izahatına geçmiştir. İmânlı ve Mukaddesatçı Türk Gençliği bu görüşlerden ancak İslâmî görüş sahip olduğunu belirterek M.T.T.B. Antalya Teşkilâtının çalışmalarında başarılar dilemiştir.

M.T.T.B. Üniversite Giriş Deneme İmtihanı :

M.T.T.B. Antalya Teşkilâtı Ü.G.D.İ. için merkezden verilen formları dağıtmıştır. Bunun için okullarla irtibat kurup formları dağıtmak için her okuldan bir öğrenci bu işle görevlendirilmiştir.

İmtihan için gereken bilgiyi gerek ilân yapıştırmak suretiyle gerekse görevli kişiler tarafından duyurulmuştur. Ayrıca okullara teşkilâtımız tarafından birer tamim gönderilmiştir.

İmtihanın yeri ve tesbiti için çalışmalar yapılarak Millî Eğitim'den Hızır Reis Orta Okulu ile Kız Endüstri Meslek Lisesi temin edilmiştir. Kızları Kız Enstitüsünde, Erkekleri de Hızır Reis Orta Okulunda ayrı ayrı imtihana tâbi tutulmuş, imtihan olgun bir hava içinde geçmiştir.

Sportif Çalışmalar :

M.T.T.B. Antalya Şubesi olarak 25 kişiden oluşan bir karate ekibimiz

çalışmalarını 16 Mayıs'a kadar devam etmiştir. Okulların tatil nedeniyle çalışmalarımıza 16 Mayıs 1975'de son verilmiştir.

Ayrıca şubemizin seminer çalışmalarına da 16 Mayıs'a kadar devam edilmiştir. Son seminerimiz genel olarak serbest bir şekilde kardeşlerimizin istekleri ve dersleri hakkında durumları görüşülmüştür.

ANTAKYA TEŞKİLÂTI

Teşkilâtımız 18 Mart 1975 tarihinde resmen kuruldu. İlk faaliyet olarak kuruluşumuzu duyurur bir broşür ve 21 Mart 1975 gecesi açılış merasimi düzenlenmiştir. Büyük bir davetli topluluğunun katıldığı açılış merasimi çok muhteşem olmuştur. Bundan sonraki faaliyetler sırasıyla aşağıda gösterilmiştir.

1 — Kültür Kolu :

Her hafta seminerler aksamaksızın devam etmiştir. Kuruluştan bu yana aşağıdaki konuşmacılar şu konularda seminer vermişlerdir.

- 21 Mart 1975, Açılış gecesi,
- 28 Mart 1975, Hasan Kaya «Ahlâk»,
- 5 Nisan 1975 Muhsin Bulutgöçer «Türkiye'nin Durumu»,
- 12 Nisan 1975 Mesut Dal «İnsanlık»,
- 19 Nisan 1975, Ökkeş Karkoç «Misyoner Teşkilâtı»,
- 26 Nisan 1975, Mahmut Özdil «Hariciler»,
- 2 Mayıs 1975, Memduh Yıldız «Tabiat Alemi»,
- 9 Mayıs 1975, Nâzım Tuna «Millî Sinema ve Tiyatro»,
- 16 Mayıs 1975, Abdullah Şensöz «Komünizm Nedir?»,
- 23 Nisan 1975, Selâhattin Aliç «Türkiye'deki Gençlik Hareketleri»,
- 30 Mayıs 1975, Ahmet Ortaç «İslâm».

2 — Tiyatro Kolu :

Teşkilâtımız sosyal faaliyetlerin en önemlilerinden olan tiyatroya çok önem vermiş, kuruluşundan kısa bir müddet sonra «Kızıl Pençe» isimli eseri sahneye koymuştur. Eser Mustafa Baybutlu'ya ait olup Sosyalizmin bütün yönlerini ve günümüzde evlât terbiyesini çok güzel bir şekilde işlemiştir.

Oyunumuz ondokuz yerde oynanmış olup halen çevre illerde oynamaya devam etmektedir. Oyunlarımızı büyük bir halk topluluğu takdirle izlemektedir. Ekibin Anadolu turnesine çıkması için hazırlıklara başlanmıştır.

3 — Spor Kolu :

Spor faaliyetleri olarak öncelikle «Taekwond -do» gelmektedir. Gençler bu spora çok rağbet etmişler ve kırkbeş gencimiz Taekwond -do'yu

öğrenmek için çalışmaktadır. Bundan başka judo çalışmaları yapılmaktadır. Judo hocası ise kahverengi kuşak olup çalışmalarını aksatmadan deneme İmtihanlarını başarıyla yürütmüş. İmtihana 300 kişi katılmıştır. Bundan başka önümüzdeki günlerde yaz kursları açılacaktır. Kurs yeri ve hocaları tesbit edilmiş olan yaz kursları için şimdiden büyük bir ilgi gösterilmiştir.

4 — Kitaplık Kolu :

Kitaplık kolumuz da, imkânları nisbetinde faydalı olmağa çalışmaktadır. Fakat maddî imkânların az olması sebebi ile gençlere daha başarılı çalışmalar yapamamaktadır. Şimdiye kadar kütüphanemizden 1254 kitap okunmuştur. Allah'ın izniyle bu çalışmalar daha büyük çapta yapılması için elden gelen gayret sarfedilmektedir.

6 — Eğitim :

Müdürlüğümüz Genel Merkezin açmış olduğu Üniversiteye Giriş Devam ettirmektedir. Bu faaliyette çok ilgiyle karşılanmaktadır.

5 — Basın ve Yayın :

Basın ve Yayın Md. teşkilâtımızın çeşitli haberlerini mahalli gazetelere ve diğer gazetelere göndermektedir. Ayrıca Çatı ve Millî Gençlik ile çalışmaktadır ve güz aylarında bir gösteri yapılacağını söylemektedir. Taekwond -do hocası mavi kuşak olup talebeleri sistemli bir şekilde Gazete ve Mecmualarının satımıyla uğraşmaktadır.

M.T.T.B. TEŞKİLÂT ADRESLERİ

Adana - Cemal Gürsel Caddesi 6. Sokak No. 14/c
Ankara - M. Kemal Bulvarı No. 34/2 Kızıllay.
Adapazarı - Cevatbey İş Hanı Kat 3, No. 202
Adıyaman - Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi No. 48
Afyon - Dumlupınar 2. Cadde No. 29/A
Antalya - Paşa Camii Gebeceli İş Hanı Kat 2, No. 3/5
Alanya - Hükümet Caddesi Paşalı Caddesi Hırdavat Üzeri
Antakya - Kurtuluş Caddesi Pamuk Eczanesi karşısı Atalar Sokak No. 4
Aksaray - Fabrika Caddesi Kızılay binası 3. kat
Bursa - Atatürk Caddesi Dr. Osman Niyazi Ap. teras kat
Balıkesir - Salı Pazarı Belediye Dükkanları
Bolu - Gerede Caddesi No. 24/A
Boyabat - Nizameddin Bey Caddesi Savaş Sokak No. 14
Bolvadin - Cumhuriyet Meydanı No. 25
Çankırı - İstasyon Caddesi Güroz Pasajı No. 21
Diyarbakır - Demir Otel karşısı Müftülük üzeri Kat 3, No. 301/25
Denizli - Lise Caddesi Yeşil Pasaj No. 8/P
Dörtöyl - Camii Caddesi Kat 2, No. 13
Develi - Türkteş Fabrika Caddesi Kat 2, No. 22
Erzurum - Pelit Meydanı Avrupa İş Hanı Kat 3
Elâzığ - Bankalar Caddesi No. 9
Erzincan - Belde Sineması Sitesi Kat 3, No. 17
Giresun - Kapı Kahve Mahallesi İleri Matbaası üstü Kat 3
Gümüşhane - Sıtma Başkanlığı üstü No. 2/A
Gerede - Veziroğlu Sokak No. 1
Isparta - Otel Isparta yanı Hayat Eczanesi üstü Kat 3

İzmir - Fuar kapısı yanı Basmane / İzmir
İzmit - Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi No. 16/A
Konya - Alaaddin Caddesi Emirpervane Sokak No. 13, Kat 2
Kayseri - Eskiçi İş Hanı Kent Oteli hizası
Kütahya - Pekmez Pazarı Çarşı Han Kat 3, No. 18
Kırşehir - Fatih İş Hanı Kat 3
Kahramanmaraş - Uzun Oluk Caddesi Ahır Dağı Sokak No. 9
Kastamonu - Nusrullah Camii yanı İlim Yayma Cemiyeti üstü
Karaman - 2. İstasyon Caddesi No. 8
Malatya - Ferhadiye Mahallesi Çocuk Sokak No. 14
Mersin - Hastahane Caddesi 54. Sokak No. 20
Manisa - İnkılâp Caddesi Manolya Sokak No. 20
Maden - M.T.T.B. Maden Teşkilâtı
Nevşehir - Hastahane Caddesi No. 42
Niğde - Yeni Hâl binası Kat 1, No. 5
Osmaniye - Atatürk Caddesi Mobil Bayi üstü
Rize - Gülbahar Mahallesi Gülbahar İlkokulu yanı
Sivas - Bankalar Caddesi 3. Park Sokak Deveci Apt.
Samsun - İrmak Caddesi Hüdaverdi İş Hanı No. 65
Trabzon - Uzun Sokak Caddesi No. 147, Kat 1
Tokat - Gazi Osman Paşa Bulvarı Yeşilköşe
Tekirdağ - Lise Caddesi No. 265, Kat 3
Van - Cumhuriyet Caddesi No. 3/5
Yozgat - Hakan Matbaası Kat 3
Zonguldak - Cumhuriyet Caddesi Mehmet Çeliker Apt.