

MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ

52. GENEL KURUL

Genel Merkez Faaliyet Raporu

27 Mayıs 1973 — 7 Temmuz 1974

Fatih Gençlik Vakfı Matbaa İşletmesi
İstanbul — 1974

Cennet Can

İÇİNDEKİLER

I — BÖLÜM :

- * Dünden bugüne MTTB

II — BÖLÜM : MÜDÜRLÜKLER

- * Basın Yayın Müdürlüğü
- * Eğitim Müdürlüğü
- * Kültür Müdürlüğü
- * Öğrenci Meseleleri Müdürlüğü
- * Orta Öğrenim Komitesi
- * Tiyatro Müdürlüğü
- * Turizm ve Dış Temaslar Müdürlüğü
- * Tesisler Müdürlüğü
- * Trafik Eğitim Müdürlüğü
- * Turizm ve Dış Temaslar Müdürlüğü

III — BÖLÜM : KULÜPLER :

- * Fotoğrafçılık Kulübü
- * Kitap Kulübü
- * Sinema Kulübü
- * Spor Kulübü

VI — BÖLÜM : ENSTİTÜLER :

- * Beden Eğitimi ve Güç Geliştirme Enstitüsü
- * Voleybol Okulu
- * Folklor ve Müzik Enstitüsü
- * Sosyal İlimler Enstitüsü

V — BÖLÜM : HADİSELER ve MTTB

- * Hadiselerle ilgili yorumlar
- * Dernekler kanunu'nun yanlış yorumu ve MTTB'nin hukukî durumu
- * Yunan Hadiseleri ve Miting

VI — BÖLÜM : ÇEŞİTLİ FAALİYETLER

- * MTTB'nin 57. kuruluş yıldönümü
- * Çanakkale törenine katılma
- * Altın Kalem Bilgi Yarışması
- * Eğitim Raporu

VII — BÖLÜM : TEMAS ve TOPLANTILAR

VIII — BÖLÜM : MTTB TEMSİLCİLİK FAALİYETLERİ

- * Ankara Temsilciliği
- * İzmir Temsilciliği
- * Erzurum Temsilciliği
- * Elâziğ Temsilciliği
- E.D.M.M.A. Talebe Derneği
- Elâziğ Veteriner Fak. Talebe Derneği
- * Sakarya Temsilciliği
- * Diyarbakır Temsilciliği
- * Konya Temsilciliği
- Orta Öğrenim Komitesi
- * Trabzon Temsilciliği
- * Balıkesir Temsilciliği
- * Malatya Temsilciliği
- * Sivas Temsilciliği
- * Kocaeli Temsilciliği
- * Kütahya Temsilciliği
- * Samsun Temsilciliği
- * Adana Temsilciliği

MTTB İDARECİLERİ

İSTANBUL

Genel Başkan : Raşit ÜRPER
Genel Sekreter : İsrail ŞİMŞEK
Genel Muhasip : Bülent KATKAK
Merkez İcra Konseyi Başkanı2: Âbit ÖZMEN

ANKARA 2. Başkanlık

Başkan : A. Fatih UĞURLU

İZMİR

Başkan : Halit ŞAHİN

ERZURUM

Başkan : 1 — Abdullah Fatih AYAZGAR, 2 — Mehmet GÖNEN

SAKARYA

Başkan : Cevat SARIGÜZEL

ELAZIĞ

Başkan : Emin ÇINAR

TRABZON

Başkan : Ahmet BÜYÜKAKKAŞLAR

ADANA

Başkan : Mehmet MALKOÇ

KONYA

Başkan : Ayhan ERSÖZ

DIYARBAKIR

Başkan : Ömer MIZRAK

GENEL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

İSTANBUL

Raşit ÜRPER : Fen Fakültesi Talebe Derneği
Sedat SAVAŞER (İst. Ün. Tıp Fakültesi)
İsrail ŞİMŞEK : Tıp Fakültesi Talebe Derneği
Bülend KATKAK : İst. Üniversitesi Talebe Derneği
Abid ÖZMEN : Tıp Fakültesi Talebe Derneği
Süreyya KÖLEOĞLU (D.M.M.A. Işık Müh. Yük. Okulu)
Sami ŞENER : İst. İ.T.İ.A. Talebe Derneği
A. İhsan MUTLU : İstanbul Üniversitesi Talebe Derneği
Sadi KAYA : Kimya Fakültesi Talebe Derneği
Yafes YÜZÜGÖLDÜ : İktisat Fakültesi Talebe Derneği
M. Ali SERT : İstanbul Üniversitesi Talebe Derneği

İZMİR

Halit ŞAHİN : Yüksek İslâm Enstitüsü Talebe Derneği

ELAZIĞ

Emin ÇINAR (Elazığ D.M.M.A. Talebe Derneği)

Celâl AKBULUT : Elazığ Veteriner Fak. Talebe Derneği

SAKARYA

Cevat SARIGÜZEL : Sakarya D.M.M.A. talebe derneği

Allahın seçtiği kurtulmuş millet!
Güneşten başını göklere yükselt!
Avlanır, klm sana atarsa kement
Ezel kuşatılmaz, çevrilmez ebet.

Allahın seçtiği kurtulmuş millet!
Güneşten başını göklere yükselt!



M. T. T. B.
MILLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ

GENEL BAŞKANLIK

- Babıali Cad. No: 37 Cağaloğlu — İST.
— İst. Ün. Tıp Fakültesi Talebe Derneği
— İst. Ün. Fen Fakültesi Talebe Derneği
— İst. Ün. İktisat Fakültesi Talebe Derneği
— İst. Ün. Orman Fakültesi Talebe Derneği
— İst. Ün. Kimya Fakültesi Talebe Derneği
— İst. Ün. Talebe Derneği
— İst. Teknik Ün. Talebe Derneği
— İ.İ.T. İlimler Akademisi Talebe Derneği
— İ.D.M.M. Akademisi Talebe Derneği

İKİNCİ BAŞKANLIK

- Gazi M. Kemal Bulvarı No: 34/2 Demirtepe — ANK.

İZMİR İCRA KONSEYİ

- D.M.M. Akademisi Talebe Derneği
— Yük. İslâm Enstitüsü Talebe Derneği

KONYA TEMSİLCİLİĞİ

- D.M.M. Akademisi Talebe Derneği

ELÂZİĞ TEMSİLCİLİĞİ

- D.M.M. Akademisi Talebe Derneği

- Veteriner Fakültesi Talebe Derneği

SAKARYA TEMSİLCİLİĞİ

- D.M.M. Akademisi Talebe Derneği

Ö N S Ö Z

27 Mayıs 1973 tarihinde toplanan 451. Genel Kurul'dan sonra Hadimliği ni omuzlarımıza yüklediğimiz Millî Türk Talebe Birliğini şu anda toplanan 52. Genel Kurul önüne kadar getirmiş bulunuyoruz. Emanetin nasıl muhafaza edileceğine müdrik bir kadronun paylaştığı hizmet vazifesini, hakkıyla yapabilmenin çabası içinde olsak dahi, beşer olarak kusurumuz olmuştur. Fakat her amelimizin, niyetimizin mahsulü olduğuna inanarak, açık yüreklilikle belirtmek isterim.

Bütün dünyayı saran buhranlar içinde, memleketimizin durumunu, felçli cemiyetimizin kurtulma çabalarını, hummalı didişmelerin yer yer çatışmalı safhalarını hepimiz her yerde görüyoruz. Milletin hayrına, mazinin ihtişamlı gölgesine halel getirmeden, insanca yaşamaya kararlı, imanlı, milliyetçi gençliğin haklı faaliyetini sindiremeyen sapık zihniyetin parmağı, bir kere daha şeytanlaşmıştır. 50. dönemde, Millî Türk Talebe Birliği'nin karşılaştığı haksız davranış, bu döneme de hükmetmek istemiştir.

51. Genel Kurulun kararları geçersiz sayılarak, dosyaların geri gelmesiyle yoğunlaşan çalışmalarımız, ağırlık noktasını maateessüf talebeye, memlekete olmaktan ziyade, bizim için ağır, lüzumsuz ve engelleyici bu nokta üzerinde toplamıştır. Bir taraftan temaslar sürdürülürken, diğer taraftan -her şeye rağmen- hedefe doğru ağır ve sağlam adımlar atılmaya başlanmıştır. Meşru hakkını aramasını bilen teşkilâtımız, davaya gönül vermiş, şuurlu, azimli, vefakâr arkadaşların vazifelerini lâyıkiyle yapmaya kararlı hareketleri karşısında ağırlığını koymaya başlamıştır.

Fiili olarak varlığını sürdüren teşkilâtımız, uzun süre yorucu bir çalışma neticesi hukukî statüsünü de sağlamış, gençliğe, memlekete ve millete hizmet çabasında kendine düşeni uygulamaya devam etmiştir.

Millî Türk Talebe Birliği, bu dönemde, bir taraftan hizmet zincirine yeni halkalar eklerken, diğer taraftan mevcut ihtisas komisyonlarını geliştirerek hedefe ulaşacak yolları daha belirgin hatlarla tesbit etmiştir. Yeni dernekler kanunuyla fiilen hizmetten mahrum bırakılan Ankara II. Başkanlığı yeniden açılmış, bunu diğer illerimizdeki teşkilât ve temsilciliklerimiz takip etmiştir. Birliğe bağlı talebe derneklerinin faaliyetine imkân dahilinde yardım edilerek, aynı fakültede okuduğu halde birbirlerini tanımayan

talebeleri haftada bir gün biraraya getirerek, tanışıp kaynaşmaları temin edilmiştir.

Eğitim Müdürlüğü, yeni dersane ve kurs devreleri açarak, üniversiteye girecek binlerce gencin kâr gayesiyle kurs veren kuruluşların sömürge-sinden kurtulmalarını sağlamış, Haziranın son haftasında 24 ilde uyguladığı «Deneme İmtihanı» ile 50.000 in üzerindeki lise mezununa pratik kolaylıklar kazandırmış, mukabilinde hiçbir ücret talep etmemiştir. Orta Öğrenim Komitesi, orta dereceli okullar seviyesinde tertiplelediği çeşitli seminerleri yarışmaları sayesinde, olgunlaşan dimağları sağlam, dinamik bir yön kazandırarak, gençliğin çekirdekten teşkilâtçı ve cemiyetçi yetişmesi için çaba harcamıştır. Kültür Müdürlüğü'nün hazırladığı seminerler, konferanslar, Sinema Kulübü'nün açık oturum ve seminerleri, Tiyatro Müdürlüğü, Folklor Enstitüsü'nün sahne denemeleri ve turneleri sayesinde, gerek talebe arkadaşlarımızla, gerek halkımızla karşı karşıya gelerek, millî heyecanın, müşterek derterin beraberce yaşanması temin edilmiştir. Millî Türk Talebe Birliği Spor Kulübü, Birlik içindeki her geçen gün büyüyen, gelişen çalışmaları, örnek olması bakımından, bir gece tertipleyerek vazife ve organize şuurunu, bir kere daha gözler önüne sermiştir. Trafik Eğitim Müdürlüğü, üniversiteli gençlerimize ve öğretim üyelerimize ehliyet almalarında yardımcı olmaya devam etmektedir.

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Millî Türk Talebe Birliği Çanakkale Zafere'ni kutlama merasimine katılmış, efendiliği, nezaketi ve hakiki millî duyguları sayesinde, merasim alanında, halkın, askerî erkanın alâka ve takdiri ni toplamış, merasim sonunda da merasimle uğurlanmıştır. Teşkilâtımız, çeşitli vesilelerle, zaman zaman geziler tertip ederek genç kardeşlerimize memleketimizi tanıma imkânlarını sağlamıştır.

Basın - Yayın Müdürlüğü, her 15 günde bir neşrettiği bültenle, faaliyetlerimizi ve fikriyatımızı uzaklara kadar duyurmaya çalışmış, tertip edilen anma günlerinde broşür ve kitaplar hazırlayarak günün manâ ve kıymetini bir kat daha arttırmıştır.

Teşkilâtımız memleket meseleleri üzerinde titizlikle durarak, sık sık üst makamlarla temaslarda bulunmuş, görüşlerini basın toplantıları ve TRT nin aracılığıyla kamu oyuna duyurmuştur. Memleketin hayrına, milletin menfaatine yapılan bütün çalışmalar tebrik edilmiş, gayesi değişik, kutsiyet istismar edilen en ufak bir adımda şiddetle protesto edilmiştir. Son günlerde daha da çıkmaza giren, sadece iki ülke arasında kalmayıp, dünya kamu oyunu yakından ilgilendiren Türk - Yunan ilişkileri, çok önceden teşkilâtımızca takip edilerek ilgili makamlar ikaz edilmiştir. Gerekli alâka gösterilmeyince de «Yunan'a İhtar Mitingi» adıyla büyük bir miting yapılarak, hükümet yetkilileri yanında halkımız da ezeli düşmanımız Yunan'a karşı uyarılmıştır.

Ana hatlarıyla genel merkezin faaliyetlerini sıralarken, her türlü engel

ve güçlülere rağmen, fedakârlıkların en sonuncusunu vermekten çekinmeyen diğer temsilcilerimizin faaliyetleri de raporda belirtilmiştir. İnandığı davaya dört elle sarılarak, tuttuğunu koparan, azmettiğini halleden, idealist gençliğin hizmetleri zaten milletimizin gözü önünde serili bulunmaktadır.

Aslında, daha önceki dönemlerde Millî Türk Talebe Birliği'nin çeşitli hizmet sahalarında vazife yapmış, bu dönemde yeni arkadaşlarla kaynaşmış, cefakâr, cesur, iman dolu kardeşlerime teşkilâtın başkanı olarak teşekkürlerimi arz ediyorum.

52. Genel Kurul'umuza faaliyetimizin raporunu sunarken, çalışmalarının memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını diler, daha sonra idareyi ellerine alacak kardeşlerimin, hizmetlerini bir kat daha yüceltmesini temenni eder, delege arkadaşlarıma, Muhterem davetlilere ve basınımızın değerli mensuplarına saygı, sevgi ve selâmlarımı sunarım.

Raşit ÜRPER
MTTB Genel Bşk.

ACIŞ KONUŞMASI

58 yıldır 1000 yıllık bir maziye sahip çıkma mücadelesi veren, inançlı, güçlü ve bilgili Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin tek temsilcisi Millî Türk Talebe Birliğinin, 52. Genel Kurulu'nun saygıdeğer delegeleri, muhterem davetliler, basınımızın değerli mensupları;

Kâinat çapında yüce hedefine ulaşma yolundaki mücadelemizin, bulunduğumuz dönemin muhasebesini yapacağımız «zor, öksüz ve fakat büyük» olan bu davanın yeni hamallarını seçeceğimiz bu ulvî toplantıyı açarken hepimizi en derin sevgi ve saygılarımla selâmlarım.

Yarınlara teminatı, genç neslin problemlerini bizzat gören ve bilen, zorluklar karşısındaki gençliğin yanbaşında bulunan ve ona destek olan, mes'elelerine çözüm getirmek için bütün imkânlarını seferber etmiş bulunan, güzel yurdumuzun geleceğinde ve kaderinde büyük rol oynayacak olan, milletimizin özlemiş olduğu gerçek münevver kadrosunun nüvesini teşkil edecek imanlı gençliğin ocağı MTTB nin 52. Genel Kurul toplantısını gençliğimize, memleketimize ve milletimize hayırlı uğurlu olması dileğiyle açıyorum.

Maddî ve manevî buhranlar içinde bulunan ülkemizin meselelerini gören, acılarını duyan, bunları halletme çarelerini nazarî ve tatbikî plânda araştıran, meselelerin karşısında yılmadan, ezilmeden çalışan yeni bir gençlik yetişiyor. Hergün bir öncekinden daha mutlu, yarınımızdan daha umutlu olmamızı sağlayan, gelecek hakkındaki düşüncelerimizin gerçekleşeceğini önce fırlatı halinde, yakınlarda bağırarak suretiyle, bu gün de haykırarak ilân eden bu gençliğin, millî gençliğin müjdecisi şairin; «Sanma bu tekerlek kalır tümsekte» dediği tekerlek, tümseği aşmış bulunuyor.

Dünyada haberleşmenin kaydettiği gelişmeler, ilmin sahasına giren mevzuların çokluğuna rağmen insan zihninin tekamülü, insanların daha erken yaşta dünya ve yurt meseleleriyle uğraşmalarına yol açıyor. Eskilerde bile bir yaş ve olgunluk, isteyen meseleler, bugün orta öğretim talebeleri arasında konuşuluyor, tartışılıyor. 20. yüzyılda, dünya yaratıldığından bu yana geçen zaman içinde tüm insanların % 2 si, buna karşılık ilim adamlarının % 90 ı yaşıyor. İlim ve tekniğin bu kadar ilerlediği bu çağın bunalımlı insanına ve bu bunalımı en fazla hisseden gelişme yolundaki ülkelerin

gençlerine, özellikle Türk gencine mesajımızı en güzel şekilde ulaştırmakla vazifeli olduğumuzu biliyoruz.

Tarihî değerlerine ve müsbet ilmin verilerine saygılı talebe teşekkülü olan MTTB, yeni neslin ilmi ölçüler içerisinde müsbet bilim kafasıyla yetişmesini candan arzulamaktadır. Yetişen neslin, bilim dallarındaki gelişmeyi ve topluma hizmet etmeyi değer ölçüsü olarak kabul etmesi ve bu uğurda çırpınması en büyük dileğimizdir.

Türkiyemizde, şu anda tahsil çağında bulunan milyonlarca gencin, binlerce meselesi var. Bunlara çözüm aramak için resmî, gayriresmî toplantılar yapıyor, binlerce makaleler yazılıyor. Fakat meseleler halledilmek şöyle dursun, her geçen gün daha da artıyor. Koparılan büyük gürültülere rağmen, netice çoğu zaman olumsuz oluyor. MTTB olarak sessiz, fakat şuurlu ve kararlı bir çalışma içindeyiz. Meselelerin içinden geliyoruz. Bildiğimiz meselelere pratik yorumlar ve çözümler buluyoruz. Her yeni hamlemiz bu hedefe yöneliktir.

MTTB mümeyyiz vasfını ayakta tutabilmek için günün gelişen ve değişen şartlarını adım adım izlemiş, gerçek hüviyetinden ufak bir sapma göstermeden gençliğe rehber olma azmini yitirmemiştir. Gençliği sokağa dökererek ve anarşiye sevk ederek değil, kendi öz kaynağından aldığı fikrî bütünlükle ayakta tutmasını bilmiş, inançları doğrultusundaki kendi öz kaynaklarından yüklendiği fikrî bütünlüğü; sakat ideolojiler karşısında Millî Türk Talebe Birliği'ne şaşmaz bir kılavuz olmuştur.

Millî Türk Talebe Birliği, bütün eğitim, kültür, sportif ve öğrenciye götürülen diğer hizmet motiflerinin yanında bir başka ve ulvî vazifeye daha taliptir: İnanan gençlerin birleştiği bir teşkilât olma vazifesi. Tarihin kendisine yüklediği bu vazifeyi ifa ederken, MTTB ve MTTB'liler sarsılmaz esaslara sınımsız sarılmış, ölçülü, toplayıcı bir kitle haline gelmişlerdir. İç ve dış düşmanları korkutan unsur da işte bu kitle oluşumuzdur. Çıkarılan engeller, takılmak istenen çelmeler, sun'î çekişmeler birliğimizi bozmak içindir.

MTTB hassastır, uyanıktır ve bütün millî olaylara öncüdür. Geleceğin gerçek münevver kadrosunu teşkil edecek imanlı gençliğin ocağıdır. Sakat ve tehlikeli inançlarla, sapmalarla kendi çizgisini koruyarak gerçek bir şuur mücadelesi vermiş olan bu teşkilât, Türk milleti yaşadıkça daha pek çok büyük hizmetler görecektir.

MTTB deki hizmet süremde birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan, teşkilâtımdan, bütün genç arkadaşlarımla ilgili kuruluşların yetkililerinden, Milliyetçi ve vatanperver öğretim üyeleri ve idarecilerden, bağlılıklarını çeşitli vesilelerle izhar eden aziz milletimden, değerli hükümet erkanımızdan devamlı bir anlayış ve destek gördüm. Hepsine huzurlarınızda teşekkürü borç biliyorum. Benim ve mesai arkadaşlarımla hizmet süresi burada bitmiyor, MTTB deki anlayış ve çalışma programı hayatımın bundan sonraki

devresinde de kuvvetle, inançla, ama mutlaka devam edecek. Yılmadan, şuurla, sabırla, her türlü kahra tahammül ederek çalışacağız.

Değil mi ki; «Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım,
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım,
Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım.»

Hizmet yarışında sancağı bizden devralacak, bu hizmeti üstün gayretler sarfederek bir ileriki noktada hizmeti devredeceklerine, Türkiyemizin maddi ve manevi kalkınmasında büyük yükler taşıyan teşkilâtımızın; git-tikçe zor günlere yol alınırken, ileriki günlerde birçok hadiselerde ağır mes'uliyetler taşıyacağını idrak etmiş olarak çalışacaklarına inandığım yeni idareci arkadaşlarıma sonsuz başarılar dilerim. Genel Kurulumuzun hayırlı neticeler istihsal etmesini dilerken, Büyük Türkiye idealinin genç mimarları olan miliyetçi vatanperver ve manevi değerlerine bağlı Türk Gençliğinin gerçek temsilcisi siz delege arkadaşlarımızı, muhterem davetlilerimizi basınıımızın değerli mensuplarını saygılarımla selâmlarım.

Raşit ÜRPER
MTTB Genel Bşk.

I. BÖLÜM

- DÜNDEN BUGÜNE MTTB

www.mttb.com.tr

DÜNDEN BUGÜNE MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ

MTTB Milli Gençlik hareketinin manâda mihraklaştığı; yakın tarih içerisinde çetin vazifeleri yerine getirmiş bir «mektep» tir. Onun tarihi fonksiyonunu anlamak için gençlik üzerindeki yerini ve Türk Milletinin yakın geçmişteki şartlarını bilmek lâzımdır. MTTB'nin etrafında binlerce idealist genci topladığı devirler bir mânâda Türkiye'nin ya kendini toparlayacak veya kendini tamamen bırakacak durumda olduğu anlardı. Dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen büyük hareketlerin tesirleri, rejimin sahipsizliği, gençliğin buhranı o günlerin hususiyetiydi. Hadiseler bir yerde gençliğin memleket siyasetinde müessir bir şekilde yer almasına imkân vermişti. Devlet gemisinin yürütücülerinde görülen zaaf veya uygunsuz gidiş, yürütülen kitlede bir hareketi açığa çıkarmış; münevver gencin teşkilâtlanarak siyasilere yön verecek tipte hadiseleri meydana getirmelerine yol açmıştı. Yani bu durum, yukarıdan yapılamayanların aşağıdan yapılmalarını temin edici; millî şuurun uyandırılarak aslı hedeflere dönme isteğinin tezahürleriydi.

Gelişmeler kademe kademe ilerliyordu. Batılılaşarak kendi toprakları içinde dahi kendi benliğini teşkil eden unsurların, muhafaza edilemediği derecede millî hassasiyetin kalmadığı devirler gelmişti. Bütün bunlara rağmen kendi değerlerinden soyunmamış bir kitle vardı. Kendi meselesine sahip çıkma şuru kendini hissettirmeye başladığı andan itibaren hadiselerin birbirini takip ettiği, tesirini göstermeye başladığı görülür.

Türk toplumunda diğerlerinde görülmeyen bir hadise, kendine cephe alış hareketi meydana gelmiştir. Yabancı'nın kendi insanımızın eliyle bizi vurması, aslı hedeflerimize set çekmesi ve kendini hakim kılması; bu garip talihimizin ana hedefleri arasındadır. Bir yandan öz hedeflerini kesif inkâr ve taklit bulutları arasında arama, diğer yandan üstün bir hayatı sürdürme mücadelesinde genç insanımızın çilesi büyük olmuştur.

Yetiştigi vasat (ortam), kültür muhiti ve yetersiz bilgi gibi genişletici şart ve imkânların dışında yetişen cahil insanın dramı pek büyük olmuştur. O zaten malûmatı içerisinde düşünerek bilgisi nisbetinde rahatsız; bilmedikleri — ki bu daha çoktur — nisbetinde de rahattır. Büyük

meselesi olmadığı için büyük çileleri de yoktur. Gelenekvârî mânevî kıymetleri onu tatmin etmiştir. Sadece, iktisadi imkânsızlıkların zorluğu altında kalmıştır. Bu da, küçüklüğünden beri süregeldiği için fazla önemli değildir; çünkü ona da alışılmıştır.

Okuyan, tahsil gören gencin durumu çok daha farklıdır. İlk mektepten orta tahsilin sonuna kadar aile - mektep zıt kutupları arasında hangisine yaslanacağına karar verememiştir. Mektepte farklı ve üstün gördüğü hocalarının kanaati ağır basmasına rağmen... Farklı değerler arasında seçme yapacak derecede şahsiyet ve objektif bir bakışa da sahip değildir. Zaten, bir şeyin «niçini» nden ziyade nasıl'ı üzerinde kafa yormuş basit ve aktarılmış mantık silsilelerine açık bir seviyede kalmıştır. Ahlâkî yönden de belirli kaide ve prensiplere sahip değildir.

Bu şartlar altında (umumiyetle) yüksek tahsile gelen genç adam, bu devrenin gevşek ders durumu, eğlenme imkânlarının cazip olması, değişik havalardan esmesi altında kâh başarı ile kâh ite-kaka yüksek tahsili bitirir. Tahsil hayatı esnasında devam eden gayesizliğin iş hayatında da devam edeceği şüphesizdir. Çalışması daha çok menfaati istikametinde olacak, «işin iyisi yerine, paranın çoğu» temel prensibini takip edecektir. Bu hal, kültür emperyalizminin üzerimizde açtığı yaraların en büyüğüdür. Hayata maddeyle bağlı olmak, herşeyi menfaat açısından değerlendirmek...

Cumhuriyet sonrası maarifinin yetiştirdiği maneviyatsız gençlik, ancak böyle bir son'a ulaşabilirdi. Ve ulaştı da... Bu durum bir şahsiyet noksanlığının eseridir. Şahsiyetin dayandığı mânevî kıymetlerin ortadan silinmesinin neticesi; fikrin, düşüncenin dolayısıyla karakterin iptali hadisesidir.

Sayısız az olmasına rağmen diğerlerinden daha farklı olan, fakat büyük hadiselerle sebebiyet veren bir diğer gurubun fikrî yönde gelişmelerine şahid oluyoruz. Bunlardan biri, asırlık düşmanlığın tezahürü olarak kaynak bulmuş, günümüzdeki iktisadî yetersizlik ve aksaklıkları ortaya koyarak teşkilâtını kurmuş, bir ideoloji haline gelmiş olan komünizm idi. Diğer de milletin öz değerlerinden kaynak alan Millî Hareket..

Türkiye'de yeraltı faaliyeti şeklinde çalışmalarına başlayan, daha sonra parti şekline ve nihayet, talebe ve işçi dernekleri olarak çalışmalarını yürüten bu topluluk, çoğu zaman memleket içinde siyasi, öğretim ve devlet kademelerinde kendilerine yardım bulmakta zorluk çekmemişlerdir. Daha önce sözünü ettiğimiz, sadece menfaatinden tutulabilecek özelikte, hiçbir mânevî ve ahlâkî hususiyeti bulunmayan kimselerin varlığı bu hareketlerin tesirli bir şekilde kanalize olmasını temin etmişti.

Diğer yanda, millî bir siyaseti ciddiye almayan, aşağılık kompleksine sahip devlet adamlarının ekseriyeti teşkil etmesi ve harpten çıkmış olmanın tesirleri, kültür hayatımızdaki köklü değişiklikler ve bunların yıkıcı darbeleri, Türkiye'de uzun zaman «millî» bir gençlik oluşmasına imkân ver-

memiş, mevcutların ise çeşitli zulümlere uğramasına sebep teşkil etmiştir. Uzun bir geçmişe ve nadide nesillerin yetiştirilmesine imkân veren içtimai (sosyal) hayatın zorla değiştirilmeye kalkması; yabancıların sadece iktisadî değil, ticarî ve hatta siyasî müesseselerimizde de hakim bir duruma gelmesini temin etmiştir. Tatbik edilen maarif sisteminin de görülmemiş derecede «yabancı» olmasıyla bir nesil kendini yok eden zulüm mekanizması içerisinde gün ve gün erimeye başlamıştır.

Bütün bunlara rağmen milletimizin temeli olan ailelerin yetiştirdiği ahlâklı ve inançlı gençler yeniden devletine hakim olma, yeniden manâda dirilme hareketine girmişlerdir. İşte MTTB'nin kuruluşu bu zamanlara rastlar. Bir avuç idealistin öncülüğüyle kurulan bu teşkilât gittikçe gelişir. O zamanların MTTB'si bu dağınık fakat kararlı gençlerin bir araya gelerek teşkilâtlandığı müessese olmuştur. Her türlü imkânsızlıklar içinde, fakat azim ve şevkle yola çıkan bu kitle ilk olarak durumu icabî reaksiyoner hareketlerin içindeydi. Aralarında topladıkları paralarla çıkardıkları gazete ve mecmualarla fikirlerini müdafaa ediyor, konferans, miting ve diğer çalışmalarıyla gençliği bir araya getiriyorlardı. Öyle bir zaman gelmişti ki, millî meselelerimiz hücumu uğradımı gereken cevap veriliyordu.

Bu yüzden, yapılan mitinglerin birinde zamanın hükümeti tarafından kapatılan MTTB'yi 13 yıl aradan sonra eskisinden daha kuvvetli olarak meydana çıkmış görüyoruz. Bir kaç durgun dönem, bir sol dönem hariç tutulursa MTTB hiçbir zaman millî hüviyetinin gereğini ihmal etmemiştir.

Kültür ve maneviyat değişmesinde halkına ve onun değerlerine ters düşen münevver, halkından tamamen kopmuştu. Onunla hiçbir müşterek tarafı yoktu. MTTB işte bu zamanda gençlikle halk arasında bağ kurdu. Bu, onun halkı ile olan müşterek yanlarının bir neticesiydi. MTTB bir bayrak açmıştı, bu bayrak altında inanç, mefkûre ve ideal birliği vardı. Diğer taraftan üniversitede millî bir hareketi başlatıyor, o zamana kadar sol fikrin hakimiyeti karşısına, taşıdığı «tez» le çıkıyordu. İlk çıkış zamanlarında, reaksiyoner hareketlerde bulunan MTTB'nin bir «tez» le yüklü olarak üniversitede kendini hissettirmesi onun en önemli merhalesi olmuştu. MTTB artık yeni bir devreye giriyordu. Onun ağır ve fakat emin adımlarla şartlarını hazırlaması, gelişme çizgisi bakımından en büyük hususiyetiydi. Bu devrede çeşitli yerlerde teşkilatını kurarak yurt sathına yayılmaya başladı. Müessesenin ağırlığını hissettiren çalışmalar, bünyesinde çeşitli ihtisas komisyonları kurarak talebe meselelerini ele aldı. Ona rehber ve yardımcı oldu. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen gençlerin sığınacağı elinden tutanı oldu.

Talebe hadiselerinin en hareketli devresinde, okumaya engel olmak isteyen anarşistleri karşılarında her zaman MTTB'yi buldular. Dışarıdan silah ve para yardımı ile güçlenen bu azgın kitlenin karşısına MTTB inançlı ve memleketsever bir gençle karşı çıkıyor, bu uğurda «şehidler» veriyor.

du. Garip bir talih.. MTTB, Türkiye'nin en zor döneminde bu vatanın asil ve imanlı evlatlarıyla koruyuculuğunu yaptı. O, bunları yaparken inancı, dayandığı ve sevdiği halkı için yapıyordu. Talih, bir devirde devleti idare edenlerin bozuk zihniyetlere hizmet ederek MTTB'ye karşı yıkıcı ve sindirici çalışmalar yapmalarını da gösterdi. Artık hareketi başlatan anarşist ile, sadece değerleri ve vatani için karşı çıkan milliyetçi gencin de emniyet kuvvetlerinin hedefi olduğuna şahid oluyoruz. Bu durumda MTTB'nin yaptığı; hadiselerden uzak durarak zaten gözü dönmüş anarşistlere karşı kırılan gençliği, birde polise kırdırmamak... Bu demek değildir ki, MTTB hadiseleri kendi haline bırakacak... Artık o, kendi etrafında toplanmış kitleyi «Harcama» durumunda değildi. Bu yüzden de silâhlı çatışmaları, anarşistler ve polis yapıyor, MTTB kendini ancak meşrû müdafaa durumunda hadiseye sokuyordu. En kanlı hareketlerle efkârı umumiyenin huzurunu kaçıran, bu pervasız guruba ancak askerî kuvvetler dur diyebilirdi. Lâkin alınan tedbirler çok sathî ve kifayetsizdi. Fîlî sahada hadiselerle mâni olunmuş, buna mukabil yıkıcı hareket kuvvetinden pek çok birşey kaybetmemiştir.

Bütün bu hadiseler şunu göstermiştir: Kitle gerek genci ve gerekse yaşlısıyla tabii bir akış çizgisinden saptırılmak istenmiş, bu saptırılmış olmanın bıraktığı boşluklar ve eksikliklerin çeşitli sahalarda tesirleri görülmüştür. Ruhî ve fikrî istikrarın ortadan kalkması iktisadî ve teknik gelişmelere de akislerini duyurmuştur. Bütün bu aksaklıklar genç ve dinamik insanı, sebepler arayıp çareler getirmeye çağırmış, ahlâk ve fikrî bakımdan gelişmemiş bu kitle dış tesirlerle yanlış istikâmete kanalize olmuştur.

MTTB bu şartlar içerisinde, geçmişinden gelen millî hareketini günden güne geliştirerek devam ettirmiş, kurduğu müessesede millî bir gençliği âdeta oluşturmuştur. Cemiyetin her türlü zararlı ve faydasız nesneyi imâl ve yaygınlaştırdığı vasatta bir kültür ve ideâl ocağı halinde devam eden bu teşkilâtın fonksiyonu ve mücadelesi büyük bir mânâ ifade etmiştir.

Çeşitli zamanlarda kapatılma veya faaliyetten men edilme çabaları ile karşılaşan MTTB, etrafında halkalanmış gençliğin her an için «canı pahası» na elinde tuttuğu manevî bir emanettir. Onun sahibi «Millî Gençlik» tir. Bu gençliğin ideali bitmedikçe MTTB'nin fonksiyonu bitmeyecek, bu nesil yenileştikçe kuvveti artacaktır.

II. BÖLÜM

MÜDÜRLÜKLER

- Basın Yayın Müdürlüğü
- Eğitim Müdürlüğü
- Kültür Müdürlüğü
- Orta Öğretim Komitesi
- Tesisler Müdürlüğü
- Tiyatro Müdürlüğü
- Trafik - Eğitim Müdürlüğü
- Turizm ve Dış Temaslar Müdürlüğü

BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Millî Türk Talebe Birliği, Basın - Yayın Müdürlüğü, teşkilâtın hadiseler karşısındaki durumunu ve yerini tesbit edici ve açıklayıcı çalışmaları organize etmek, gerekli hususlarda yazılar hazırlamak ve teşkilâtın faaliyetlerini umumî efkâra açıklama vazifesini yüklenmiştir.

51. devrede Basın - Yayın Müdürlüğü geniş ve yüklü bir çalışma programı içerisine girmiştir. Basın Yayın Müdürlüğü faaliyetlerini şu başlıklar altında toplamak mümkündür :

ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI :

Cemiyetimizde talebe ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması ve eksik bırakılmış ehemmiyetli mevzularda yazılar hazırlanması veya millî ehemmiyet taşıyan mevzularda gerek devlet idarecilerini ve gerekse halkı ikaz vazifesini yürütmeye çalışmıştır.

Bunlar gerek broşür halinde, gerekse bültenlerde yer almış, basın bildirileri ile efkârı umumiyeye duyurulmuştur. Bu yazılarda bir talebe teşkilâtının meselelere nasıl baktığı ve sahip olduğu millî görüş ve idealine uygunluğu çalışmaların esas noktasını teşkil etmiştir.

Bültenin 34. sayısında Sami Manguçoğlu tarafından TARİH FİKRİ ve MALAZGİRT adlı yazı yer alıyor ve Malazgirt'in önemi şu cümlelerle dile getiriliyordu :

İnsanoğlu'nun varoluşuyla birlikte, bütün canlılık emareleri, ferdi ve içtimaî cephesiyle «hikâye» si başlar. İşte, bu yaşayışın ince veya kalın, doğru veya yanlış çizgileriyle tesbiti tarihi oluşturur. Tarih sadece bir ayna da değildir. O hadiseler zincirini birbirine bağlayarak geçmiş günleri ve o günlerde cereyan eden acı - tatlı meseleleri ele alır. Onda geniş bir hayat tecrübesi gizlidir. İbret almak, yapılan hataları tekrar ettirmemek ve onun sağlam tecrübesinden istifade etmek mümkündür. Tarihi kabul etmeyen veya fonksiyonunu anıyamayan, insanın tekâmülünü de önemsememiş demektir. Tarih içinde toplulukların yaşayış ve medeniyetleri ancak mukayese ile birbirlerinden ayırdeğilebilir. Ve yine bilinen her yeni şey, bir öncekinin üzerine konulmakla mükemmel'e ulaşabilme imkânına sahiptir. «Tarihi yapmak kadar, yazmak da mühimdir» derler. Buradaki yazmak;

tarihi olduğu gibi, hiçbir şey katmadan ifade etmek demektir. Bu da ancak, tarihi hadiselerin muhafazası ile mümkün olabilmektedir.

İnsanın geçmişe karşı meyli vardır. Gelecek onun için sürprizlerle ve bilinmeyenle doludur. Ayrıca, günlük meselelerin zorluklarla içiçe olan gerçek yüzü, geçmişin kötü yanı kalmamış cazip manzarası karşısında daha sevimsizdir. Bu yüzden ferd geçmişin hatıralarını yad etmek ve onlarla övünmek ihtiyacı içerisindedir. Bu «iyiye duyulan hasret» sebebiyle tarih fikri kaçınılmaz olmuş, manen büyük bir boşluğu doldurmuştur.

Tarihin cemiyet (toplum) plânındaki yeri daha ehemmiyetlidir. Tarih, cemiyet için ortak bir miras, korunması icabeden bir haysiyet sancağıdır. Çünkü onda bir neslin inanarak yaptığı işlerin hepsini bulmak mümkündür. Bu yüzden tarihi inkâr varlığı, namusu inkârdır. «İnanılan şey» dedik. Yapılan bir şey inanılarak yapılıyorsa kıymetlidir. Kıymetliyse faydalıdır ve muhafazası icabeder, tıpkı antika eşya gibi.. Yani tarih insanından, eşyadan değil, fikrinden dolayı muhafaz edilmektedir. Bu tutuş, renk bölge ve çeşitli ayırıcı faktörleri bile kendine tâbi kılma halini bünyesinde toplamayı bilmelidir. Açısı, büyütmeye veya küçültmeye kompleksinden uzak bir tarih - insan münasebetini ayarlayıcı ölçüde olmalıdır.

Toplum, inandığı davanın mücadelesini ve bu mücadelenin iniş-çıkış grafiğini tarihte bulur. İnsan ve gaye münasebetinin ahengini menfi ve müsbet istikamette, burada görür. Büyük devletler geniş tarih bilgisi olan devletlerdir. Tarih sadece bilinmekle de kalmamalı genç nesillere itici bir güç vermelidir. Daima müşahhas'ı gören ve onun üzerinde sağlam kanaatlerini toplayan insanoğlu, davasının en iyi örneklerini yine kendi tarihinde bulabilme imkânına sahiptir.

Tarihin ehemmiyetini bilmeyen bir kavim hayat yolunda kördür. Hangi istikamete, hangi vasıta ve usullerle gidileceğini bilmekten acizdir. Onun yardımcıları sadece duygusu ve kuvvetidir. Bu duygu ve kuvvete yön verecek bilgi ve hafıza ancak tarihe verilecek ehemmiyet içerisindedir elde edilebilecektir.

Tarih ve Malazgirt :

Tarihte öyle müstesna hadiseler bulunur ki, onların bir kısmı bir devri, kimisi bir topluluğu değiştirme veya ona yön verecek durumların başlangıcı sayılabilirler.

Malazgirt Türk ve İslâm tarihi için müstesna bir gün olarak düşünülebiliyorsa bu, onun açtığı çığır dolayısıyla'dır. Malazgirt ne yapmıştır?

Malazgirt herşeyden önce mukaddes bir idealî kucaklamıştır.

Meselenin bu manâda olması başta muharebeyi ve onu yapanları bir an için de olsa değişik bir açıdan değerlendirmeyi gerektiriyor. Her şeyden önce, neden Alparslan'ın ihtirası veya Selçuklu'nun yayılma stratejisi değil de bir ideal?.. Bu öyle bir nokta ki, bir yerde ferdi aşmakla kalmıyor, devleti de aşılıyor, peşinden sürüklüyor. İş bu şekli alınca fert de devlette

bu idealin emrinde ve tatbik edicisi olarak vazife görüyor. Bundan da muvaffakiyet doğuyor. Ferd ve toplum psikolojisi zaten bize şunu gösterir ki, menfaat veya kazançlar küçüldükçe onun için yapılan fedakârlıklar da azalır. İşte, Alparslan'ın ideali ferdin devlete, Devletin de Allah'a olan bağlılığı ile izah edildiği takdirde manâsını bulur.

İnsan yaradılışı itibariyle bir «kuvvet» e bağlanmak ve onun koruyuculuğuna dayanmak ihtiyacındadır. İhya edici Devlet fikri, insanımızın «Allah kur'anla söylemediğini sultanla söyletir» temel düşüncesi içinde vücut bulmuştur. Büyük bir aşkla devleti için cihad eden Malazgirt'in fedâileri aslında Allah yolundaydı. Alparslan'ın: «Biz temiz Müslümanlarız; bid'at nedir bilemeyiz. Bu sebeptendir ki, Allah hâlis Türkleri aziz kıldı» demesi, kendi yerini tayini bakımından mühimdir.

Malazgirt'in kazanılmasında liderinin rolü şüphesiz çok büyüktür. O lider ki, ilk önce nefisini hertürlü kin ve ihtiraslardan temizlenmiş, sadece idealini düşünüyor. Kumandan - Asker bağlılığı her türlü sun'î ve yapma davranışların ötesinde bir ideal birliği noktasında toplanmış ve en mühimi Alparslan'ın şahsında topluluk kendi aradığını buluyor. Şan, şeref, şöret!... Hepsî ideal'e ulaşma yolunda önemsiz şeyler! Bu derece karşılıklı insana değer veriş halini anlayamadan Malazgirt'te birikmiş gücü ifade etmek mümkün değildir.

Malazgirt destanı aslında iki mefhumun mücadelesine sahne olmuştu: İnanç ve menfaat.. İnancının gerçekleşmesi uğruna her türlü mücadeleyi göze alanların pervasızlığı ve gayreti ile menfatin ortaya çıkardığı kin ve emperyalizm!.. Birinin (inancın) insanla olan alâkası ne kadar içten ve yakın, diğerininki ise o derece dıştan ve uzak!.. Bir tarafın kaybedeceği pek birşeyi yok. Ya diğerinin? Evet, diğeri var olmasının icabı olan mücadeleyi veriyordu. Nasıl olur da kaybedebilirdi. İşte Bizans kumandanı Romen Dyojen muharebeyi kaybettiye, bu manânın farkına varamadığı için kaybetti. Alparslan, bunun şurunu muhafaza ettiği ve ehemmiyetini bildiği için kazandı. Büyük kumandan, malazgirt muharebesinin Anadolu fethi için bir kale olduğunu ve bunun düşürülmesi gerektiğini biliyordu. Bunun içindir ki, bütün varlığını ortaya koymuş, ordusunun başında harbe katılmıştı. Bembeyaz kefen içinde imanı tam vazifesinin idrakini taşıyarak orduya yaptığı konuşmada mutlu bir geleceğin müjdesini veriyor, bu uğurda ölenlerin kazanacağı mükâfatı işaret ediyordu. Asker coşmuş, bir an önce tarihi vazifesini yapabilecek olmanın sabırsızlığı içinde. Alparslan gayet rahatlıkla kendisinin ölümünden sonra yapılacak işlerin talimatını vezirine tek tek anlatıyor. Hafızalarda tek bir düşünce var : Şehid olmak! Ve bu düşünce'nin açığa çıkardığı müthiş kanaat; «nasıl olsa ölecek ve cennete kavuşacağız.. Barî Allah'ın hoşuna gidecek şekilde mücadele ederek ölelim.»

İşte bu kanaattır ki, İnanç insanını tarihin her muharebesinde bu hâli

muhafaza ettiği müddetçe galip kılmış, karşısındaki düşmanı hayret ve dehşetler içinde bırakmıştır.

Alparslan, içinde bir top ateş gibi duran devlet fikrinin Malazgirt'in kaderine bağlı olduğunu biliyordu. Kumandanlarından olan Afşın bey, Anadolu'yu adeta baştan başa sıyıran akınlarında Bizans'ın ağır ve köhne vücudunun artık Anadolu'da hakimiyetini kaybetmiş; bölgelere hâkim olan Beyliklerin de kolaylıkla ortadan kaldırılabilmesine kanaat getirmiştir. Zaten müslüman akınları Türk fethine müsait bir zemin hazırlamıştı. Türklerin daha ziyade yerleştirildiği Sugur'larda (Hudut Vilâyetleri) Bizanslılarla mücadeleler iyi neticeler veriyordu. Hattâ, Tuğrul Beyin fetih istikametlerini açık denizlere doğru yöneltmesi büyük devlet fikrinin neticesiydi. Selçuklularda ve daha gelişmiş bir halde Osmanlılarda bulduğumuz büyük devlet fikri, birbirinden ana özellikleri bakımından ayırđ edilmeyecek şekildedir. Temelinde cemiyetin refahını, ona verdiği üstün değer yüzünden kendinde vazife bilen asırlık düşüncemizde devlet, muayyen bir sınıfa dayanmadan bütün kitle üzerinde yükselmeyi (taşınmayı) bilmıştır.

Halk devlete itaatkâr ve teslim halini her halükârda muhafaza etmişti. Bunun sebebi, Halk - Devlet gaye beraberliği bulunmasındandı.

Anadolu fetihlerinde çeşitli vilâyet kumandanlarının harpte teslim olup daha sonra da müslümanlığı kabul ederek topraklarının tekrar idaresinin kendisine verilmesi, Alparslan'ın taşıdığı gayeyi çok açık gösterir. Bu davranışın sebeplerini, sadece Malazgirt'in kazanılması için değil, hedefi ideal olarak tesbit ederek büyük bir devletin temellerini hazırlayıcı çalışmaların başlıcası olarak kabul etmek icabeder. Tarihi, dar ve kesik bir şerit içerisinde inceleyen tarihçiler mutlaka hata içerisindedirler. Çünkü o geniş bir zemin üzerine oturtulmuş, binbir ihtimam ile meydana getirilme durumunda olan büyük başlangıçlara gebedir. Alparslan şüphesiz Malazgirt'in kahramanıdır. Fakat Malazgirt gibi esrarengiz bir düğümü hazırlayan şartlar sadece Alparslanın eseri değildir. O tesbit edilmiş hedeflerin kendine düşen kısmını yerine getirmiştir. Vazife ona düşmüş, oda bu vazifeyi yerine getirmiştir. İşte, tarihi anlık hadise ve mahâller içerisinde ele almanın hatalı olduğunu söylerken buna işaret etmek istedik. Büyük gayelerin büyük şahsiyetleri olur. Büyük şahsiyetlerin bulunduğu hadiseler de önemli tarihî hadiselerdir. Burada mühim olan husus, Malazgirtteki ruhun temelinin nasıl atılmış olduğudur. Gerisi mühim değil! Diğer işler O ruhun gerektirdiği ve o şartlarda meydana gelebilecek şeylerdir. Yoksa, Malazgirt ne bir takım eski ataların emrettiği için hazırlanmış, ne de bazı büyüklerin kehneti neticesinde elde edilmiş bir muvaffakiyettir. O doğrudan doğruya «öz»le alâkalı bir mevzudur. Dıştan, ufak-tefek meselelere ve hadiselere bağlamanın lüzumsuz gayretler olduğu bilinmelidir.

Tarih ve Günümüz :

Bugün Malazgirt'in yeniden anlatılması ve onu meydana getiren şartların bilinmesi ihtiyacı ile karşı karşıyayız. Malazgirt'i alelâde bir muharebe gibi gösterenler, onun kazanılmasında asıl fonksiyonu olan mefhumları görmek istemeyenlerdir. Neslin, kendi tarihinden değil de, başka, hem de asırlık düşmanın tarihinden kendine örnek kahramanlar seçtiği bir devirde tarih şuurunun boşluğu korkunç bir neticedir. Neden şu, bu devletin değil de baş düşmanın şahsiyeti?.. Çünkü benim tarihim ve ondaki hakim fikir, düşmanın fikri için panzehir durumundaydı.. Öyle silâhlarla teçhiz edilmem beni büyütmüş, onlara üstün bir duruma getirmişti. Demek ki, Malazgirtlerimiz giderken onlarla içiçe bulunan temel fikirlerimiz de gidebiliyor! Malazgirtlerimizin hakkını vermeyenler, asıl onda gizli manâ-mızı yok etmek istiyorlar!

Sebepler?.. Çünkü, mücerret manâyı idrak edecek ve yaratacak ölçüde münvevverimiz kalmamıştır! Manâ adetlere - geleneklere, hadiselere sınımlanmıştır. Aslında, hadiselere ve davranışlara üstünlüğünü veren bu manâ idi. Ve bu manâyı taşıyan insandı. Asırlardan beri manevî değerlerinden soyulan insanımız, karşısında manâsıyla kıymet kazanan hadiseleri de kaybederek ikinci bir darbeye maruz kalmıştır.

Her türlü üstün hadise ve eserlerimize sahip zengin tarihimiz bu katliamın baş hedefidir. Zaman şeridi içerisinde tarihte kendini aramak imkânı olmayan genç neslimizin buhranı ve hazin hikâyesinin sebeplerini başka mesele ve yerlerde aramak imkânsızdır. Tarihte kendini bulacak ve ruhi ızdırabını dindirecek bir nesil yarına şuurla bakabilmek ve yapılabilecek hamlelerin muhasebesini ayarlamak dinçliğini kendinde hissedecektir. Şuur hali, önce kendini ve yerini tayinle başlar. Bu hâli bulamadan ilerlemenin imkânı yoktur.

İnsan, devir, gaye, müessese ve buna benzer, mefhum ve şartların mukayesesi imkânını bize tarihimiz verecektir. Tarihle haşır-neşir olmanın zevkini bu nesle tattıranlar belki de en sevilen insanlar olacaktır. Tarihi bilmeyenin vebali büyüktür.

Gençlik bültenininin 39. sayısında MTTB Turizm ve Dış Temaslar Müdürü Fahri Akben SON YILLARDA TÜRK TALEBE TURİZMİ hakkında şunları yazıyordu :

Son yıllarda üzerinde sathî de olsa bazı çalışmalar yapıldığını müşahede ettiğimiz ve cidden memnun olduğumuz bir konu da talebe ve gençlik turizmi oldu.

1970 yılında Türkiye'deki talebe ve gençlik teşkilâtlarının iştirak ettiği bir toplantıda talebe ve gençlik turizmi ile ilgili protokolün ana hatlarının

hazırlanması, daha sonra aynı protokolün detaylı olarak hazırlanarak talebe ve gençlik teşkilâtlarının onayına sunulması böylece Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile 1970 ve daha sonraki yıllarda tatbik edilecek protokolün vücut bulması cidden memnuniyet verici bir hadise idi. Lâkin bu protokol, fiilen ancak 10 ay yürürlükte kaldı. Bu 10 ay zarfında da teşkilâtların bakanlıktan aldıkları yardım sadece broşür ve haritadan ibaret —ki bunlar protokoldan önce de veriliyordu—.

Resmîyette mevcut, fiiliyatta gayri mevcut protokol, 28 Eylül 1972'ye kadar devam etti. Bu tarihte Resmî Gazete'de yayınlanan «Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu» ile resmîyette var olan eski protokolün birçok maddeleri de kendiliğinden sükût etti. Adı geçen Kanunla Türk talebe ve gençlik turizmi tam bir çıkmaza sokuldu. Bu kendi emeği ile dışardan yardım görmeden geçinen bir insanın, kendi emeği ile işesini temin etmesine mani olmak, ona âdeta ölümü bekle demektir. Kanun talebe ve gençlik turizmini ortadan kaldırmış, turizm hizmetlerini sadece kâr amacıyla çalışan ve ticarî kuruluşlar olan seyahat acentalarının tekeline sokmuştur. Bundan böyle Türkiye hem münferit hem de gurup halinde gelen turist talebeler için ilgi çekici bir ülke olmaktan çıkacaktır. Zira turist talebeler Türkiye'de ulaştırmalarını, konaklamalarını, gezilerini, eğlencelerini ilah... (non profit) organize edecek bir talebe teşkilâtı bulamayacaklar, kâr amacıyla yukardaki işlemleri gerçekleştiren ticarî kuruluşlarla (Seyahat acentaları) anlaşma yapmak da onların işine gelmeyecektir. Zira seyahat acentası, karşısındakinin bir talebe teşkilâtı olduğunu nazarı dikkate almadan fiyat verecektir. Böylece talebe turizmi akımı diğer Akdeniz ülkelerine (İtalya, İspanya, Yunanistan v.s.) kayacaktır. Bu da üçüncü beş yıllık plân döneminde yurdumuza gelen yabancıların yılda % 13 artacağı (üçüncü beş yıllık kalkınma plânı, sahife 620, tablo 483). varsayımının gerçekleşmesine önemli ölçüde mani olacaktır.

Bütün dünyada talebe turizmi ile uğraşan teşkilâtlar Turizm Bakanlıklarıyla müşterek çalışmalar yapar; Bakanlıkların yakın ilgi ve desteği ile faaliyetlerini sürdürürlerken memleketimizde tam ters bir uygulamaya gidilmesi üzüntü vericidir.

Yurt dışındaki turizm bürolarımızda (özellikle İngiltere'de) Turizm Bakanlığının gönderdiği broşürler çöpe atılıp, İngiltere'de bastırılan broşürler bunların yerine ikame edilirken, MTTB ile yapılan müteaddit temaslar neticesi sırf İstanbul bürosu 1972 yılında 80.000'in üzerinde turiste bilgi veren teşkilâtımıza, 1973 yılı için sadece 400 İstanbul haritası verilmesi gülünç ve Bakanlığın talebe turizmine olan alâkasını resmeder niteliktedir.

Şimdi durum ne olacaktır? İlgililerle bir seneye yaklaşan bir süredir yaptığımız temaslar, bizde talebe turizmi açısından müsbet bir gelişme olmadığı kanaatini hâsıl etmiştir. Halen içinde bulunduğumuz durum da ka-

naatimizi teyit eder mahiyettedir. Turizm ve Tanıtma Bakanlığındaki «Gençlik Turizmi» Şubesi, anlatılanların ışığı altında yaraya neşter vurmaya teşebbüs edebilirse, var olma sebebini idrak ve hayatiyetini muhafaza edebilmiş olacaktır.

Gençlik Bülteninin 42. sayısında İbrahim Erdoğan'ın hazırladığı TÜRK - YUNAN MÜNASEBETLERİ hakkında şunlar söyleniyordu :



MTTB'nin tertip ettiği «Yunan'a İhtar Mitingi» nden bir görünüş

Fransız ihtilâlinin her tarafa yaydığı milliyetçilik fikrinin balkanlarda umumi bir uyanmaya sebep olması Rusya ve Avusturya gibi devletlerin mütemadi (devamlı) propagandalarıyla tahrikleri ve eski Yunan kültürüne hayranlık besleyen Avrupa milletlerinin Türklere karşı Yunanlılığı iltizam etmekle taassup derecesine varması neticesinde Rum ortodoks alemi 18. asrın sonlarından beri isyan, ihtilâl Ruhiyatı içindedir. III. Mustafa devrinde Rus'ların Mora'yı ayaklandırmaları, daha sonra Çarîçe II. Katerina ile Avusturya imparatoru II. Joseph'in Rum projesi denilen ittifak eşasları da

Bizans imparatorluğunun yeniden kurulmasını gaye edinmiştir. Eteryacılar da Yunanlılık fikriyle değil, bizansın ihyasını gaye alan Rum'luk fikriyle harekete başladılar. Bunu yalnız kendi kuvvetleriyle yapamayacaklarını bildiklerinden Tepedelenli Ali Paşanın ve Rusların yardımını istediler. Ali Paşa, Yunan isyanını hazırlayan Ethniki Hetairia ve Hetairiaton Philikon cemiyetlerine yardımda bulunmuş. Mora, Adalar, Sırbistan, Eflâk ve Boğdan'da umumi bir isyan çıkarmak için çalışmıştır. Yanya'da eteryacılarla bir anlaşma yaparak, Taşkalık ve Teselya beyliği kendi ailesinde kalmak ve Karlı-eli Sancağı ile Mora kendi himayesinde bir Yunan hükümeti kurulmak şartıyla Yunanlılarla feci bir anlaşma yapıp Yunanlıların istemiş olduğu yardımları yapmıştı. Ali Paşa, ekinde son kalan Yanya Mutasarrıflığından da azledilince Tepedelenli ailesiyle beraber ikamet etmeye mecbur edildi. Bu emri dinlemeyen Ali paşa asi ilân edilip idama mahkûm oldu. Tepedelenli Ali Paşa Yunanlıların istiklâl kazanmalarına böyle yardım etmişti. Bu sırada Osmanlı ordusu Mora isyanını bastırdı. Mısır donanmasının Navarinde Ruslar tarafından yakılmasıyla (1827) olaylar yeniden kızışmıştı. Savaşın sonunda yapılan Edirne Antlaşmasıyla Yunanistana istiklâl verildi (1829).

ŞARK MESELESİ

Şark meselesi dünya siyasi edebiyatına girmiş bir deyimdir. Petro zamanından beri Rusya'nın ideali deniz hayali siyaset halinde gelince 1771 de elde ettiği temsil hakkına istinaden Rum ortodoksları himaye maksadıyla boğazlar üzerindeki isteklerini kullanmaya başlaması İngiltere ve Fransayı kuşkulandırdı.

HASTA ADAM

Petersburg kış sarayında yapılan bir müsamede (9 Ocak 1858) Rus çarı I. Nikola İngiliz elçisine «Kollarımız arasında bir hasta adam var mirasını şimdiden paylaşmalıyız». Sözüne karşılık İngiliz elçisi «Hasta bir adamı korumak kerim ve kuvvetli olanlar için bir şereftir» diye mukabele etmesine rağmen gene de I. Nikolanın fikrini öğrenmeyi ihmal etmedi. Çarın Projesi Girit, Mısır, İngiltereye verilecek. Rusya ise Eflâk, Boğdan, Sırbistan ve Bulgaristan'da kurulacak prenslikleri himaye edecek ve İstanbul'u geçici olarak işgal edecekti.

İHTİLÂLİ YÖNETENLER

Bu isyanlarda yönetici durumunda daima papazları görüyoruz. Bunlar halkı daima isyana teşvik etmişlerdir. Fener Rum Patrikhanesinden aldığı emirlerle hareket ediyorlardı. Patnos başpiskoposu Germanosun yönettiği onbin kişilik gerilla gurubu Mora'da isyan çıkardı.

Yapılan incelemelerde kara cüppeliler guruhunun tümünün dinle ilgili olmadığı anlaşıldı. Patrik Grigorios Patrikhanenin orta kapısının önünde ipe çekildi, boynundaki suç yaftasıyla 3 gün asılı kaldı. Şimdi bu kapı kapalıdır. Halâ onun intikamının alınacağı gün beklenmektedir. Bu kapı önünde papaz okulunu bitiren öğrenciler patrik seviyesinde bir müslüman din adamını ipe çekmedikçe bu kapıyı açmayacaklarına yemin ederler.

BALKAN HARBİNDE, YUNAN MEZALİMİ

Balkan harbinin dört müttefiki olan Yunan, Bulgar, Sırp ve Karadağlılar dört cepheden Osmanlı Rumeli hudutlarına saldırmışlardı. Harp başladıktan hemen 10, 15 gün sonra ordumuzdaki siyasi ikilikten istifade ederek hudutlarımızı geçmiş ve ma'mur Türk beldelerini yağma ve talâna koyalmışlardı. Geçtikleri yerlerdeki ekinleri evleri yakıp yıkıyor, Çoluk, çocuk, genç ihtiyar ele geçirdikleri bütün köylüleri çeşitli zulümlerle kılıçtan geçiriyor, veya kurşuna diziyorlardı. Bilhassa genç kız ve kadınları öldürmeden evvel zorla döverek ırzlarına geçtikten sonra öldürüyor veya aynı şiddet vasıtalarıyla kiliseye götürerek hıristiyanlığı kabule zorluyorlardı. Reddedenleri diğerlerinin gözleri önünde yavaş yavaş ve en adi usullerle öldürmek suretiyle diğerlerinin hıristiyanlığı kabul etmelerini sağlıyorlardı. İnsanlarını öldürdükleri evleri yağmalıyor, yükte hafif pahada ağır ne varsa aldıktan sonra bir el bombasıyla havaya uçuruyorlardı. Girdikleri her yer mezbahaya dönüyordu. Memeleri, tenasül uzuvları kasatura ile kesilen veya saçlarından asılan kadınlar diri diri gözleri oyulan, kulakları burunları, dilleri kesilen veya kulaklarından duvarlara çakılan erkekler, korkup ağlayan çocukların feryadlarına sinirlenerek kundakta süngülenen yavrular bu mezalimin her yerde tekrarlanan alelâde hadiseleri idi.

Balkan dağlarından inmiş ayağı çarıklı medeniyetsiz, hain, mutaassıp Türk kanına susamış komitecilerin son derece aşırı ve tahammül edilmez zulümleri karşısında zaman zaman infial duyarak Avrupa ve Amerika halikına gerçeği aksettirmiş değerli basın mensupları vardır.

MEGALO İDEA VE VENİZELOS

Ünlü Yunan generali Nikola A. Andenekea'nın dediği gibi «Venizelos Lozanda gerçekten bir zafer kazanmış, Yunan Ordusunun Anadolu'daki mağlubiyeti sebebiyle ortadan kalkmak üzere olan megalo idea'nın yaşamasını temin etmiştir.» Demek ik Lozanda bir kahraman varsa o da Venizelos'tur. Yunan Megalo ideasının gerçekleşmesi Türk milletinin yok olmasına bağlıdır. Venizelos bunu Yunan milleti için bir iman meselesi haline getirmiştir. İlk başbakanlığı döneminde (1900 - 1915) Kral Konstantin'e Alman siyasetinden vaz geçip İtilâf devletleri safına dahil olmayı teklif et-

miş, bu siyaset içinde gerekçe olarak Yunanistanın Anadolu üzerindeki isteklerini ileri sürmüştür.

Venizelos ikinci defa başbakan olunca Anadolu üzerindeki Yunan emellerini gerçekleştirmeye koyuldu. İtilaf devletleri yanında yer alarak harbe girdi. İktidarda olduğu müddetçe hayallerini gerçekleştirmek için Büyük Britanyaya dayandı. Zira, kendisini uzun müddet Türklere karşı tahrik eden Rusların da Yunanistan gibi İstanbul'da gözü vardı. Hâl böyle olunca Venizelos, Türkiyeye karşı olan siyasetini korumak için İngilterenin yardımıyla bu megalö idea emellerini sürdürmeye devam etti. Venizelos 15 Mayıs 1919'da kudurmuş sürüler halinde ordusunu İzmir'e çıkardı.

Anadoluya aç kurdun koyun sürüsüne daldığı gibi dalan Yunan ordusu akla gelmeyen caniliklerle adlarını tarihe yazdırmışlardır. Masum Anadolu evlatları bu saldırılarda kanlarının son damlasına kadar çarptılar. Sokak ortasında ağzına bomba konmuş çocuklar, karnından bağırsakları dökülmüş genç kadın cesetleri, iki yaşında başsız çocuk vücudu, 12 yaşında ırzına geçilmiş kızlar, 60 yaşında ırzıyla oynanmış ninelerin cesetleri kocalarının önünde ırzlarına geçilen kadınlar. Kesilen, başlardan meydana gelmiş tepeler camiye doldurulup yakılan insanlar. Bunlar Yunan zulmünün ancak bir kaçı idi. Ey Türk genci sen bunları ne çabuk unuttun, daha ne kadar sabredeceksin!...

PATRİKHANE MESELESİ

Fatih İstanbul'un surlarını zorlarken içerde de doğu batı kiliseleri bir birine düşmüş bir halde idi. Devrin en ünlü Bizans Kumandanı Grandük Notaras'ın «İstanbul sokaklarında Papanın Hotozunu görmektense Padişahın sarığını görmeyi tercih ederim» sözü hıristiyan dünyasının birbirine düştüğünü en yetkilisinin ağzıyla ortaya konmuştu. Bu iç karışıklık Fatih'in İstanbul'u almasında kolaylıklar sağlamıştı. Fatih zamanında Patrikhaneye bir hukuki statü verilmişti. Fakat bu statü sonraları patrikhanenin lehine bozuldu. Fatih zamanında Patrik olacak şahsın Osmanlı tabiyetinde olması şartı aranmıştı. Bu madde halen yürürlüktedir. Lozanda bu maddeler değişmediği halde Patrik Athenagoras Amerikan vatandaşı iken bu makama getirildiğinde Türk vatandaşı olmuştur. Fatih zamanında Patrikhanelerin yalnız din işleriyle uğraşması sağlanmış, siyasi işlerle uğraşması önlenmiştir.

Fakat bu eline geçen fırsatı kullanamayarak bizans kilisesi olmaktan çıkıp bir Yunan kilisesi haline gelmişti. Patrikhaneye gelen her papaz bir ajan veya bir megala ideacı kesilmiş, Yunanlıları bu yönden kıskırtmışlardı. Yunanlıların istiklâl mücadelesinde Patrik ve Patrikhanenin önemi azımsanmayacak kadar çoktur. Lozanda Türk Heyeti Reisi olarak giden İsmet Paşa anlaşılan 18 gün evvel yaptığı bir konuşmada «Biz Rumların ve diğer un-

surların umur-i meshebiyelerine tamamen hürmetkârız. Kiliselerine Kema-fissabık riayet edeceğiz istediği ruhani reisi intihap hakkını kabul ederiz. Ancak patrikhane müessesesi-i hazirasının ikbasına imkân olmadığı gibi Patrik efendinin artık İstanbul'da işi yoktur. Bu bir şahsi mesele değildir. Bir müessesesi işidir» demesine rağmen 18 gün sonra dediğini yapamamış İngiliz diplomatı Lord Gürzon'a bir doğum günü hediyesi olarak patrikhaneye bazı imtiyazlar vermiştir.

Bir fesad yuvası olan kalan ve halen yavru vatan Kıbrıs'ta Grivasçı çetelere maddi ve manevi yardım gönderen patrikhane Türk milletinin başına istikbalde ne gibi belâlar açacağı düşünülmelidir.

PONTUS MESELESİ

1904 senesinde Merzifonda Amerikan kolejinde Rumlar tarafından Rum kültür sevenler ve Pontus ile musiki cemiyetleri kurulmuştu. 1908 de Samsunda Müdafaa-i meşruta ve Mukaddes Anadolu Rum cemiyetleri kuruldu. Bu cemiyetlerin tek bir gayesi vardı. Bu da Anadolu'da bir Rum Pontus devleti kurmak ve sonrada Yunanistanla birleşerek bir megelea ideaları olan bizansın temelini atmaktı. Bu cemiyetleri yönetenler hep papazdı. Trabzon metropolitliğinin gayretleriyle bütün Karadeniz kıyısında bu cemiyetlerin şubeleri faaliyete geçti. Pontus teşkilâtı kurulur kurulmaz, Atina'daki Küçük Asya Cemiyetiyle ilişki kuruldu. Bu teşkilâtların altında yatan bir gerçek o da bütün bunların Fener Rum patrikhanesi tarafından plânlanıp ve yönetilmesi idi. Bunlardan biri halâ üzerindeki kara cüppesini çıkarmayan Makarios'tur. Makarios bu ananeyi bozmayarak halâ Rum eşkiyalarının önünde bu geleneksel siyasetini sürdürmektedir.

EKALLİYET MESELESİ

Yıllardır Rumları Türklere karşı kışkırtan İngilizlerin Türkiye'deki resmi memuru Haron Armstrong'un sözleri çok manidar «Onların hedefleri boylarından büyüktü. Membaları mahdut fakat hırsları sonsuzdu. Bu hırs Türkiye'deki Rumlar körüklüyordu.» Yunanlıların Türk topraklarını işgal için öne sürdükleri tek sebep rumların Türklere tarafından zulüm ve işkenceye maruz bırakılmış olmak ihtarı idi. Yunanlılar Anadolu'daki vatandaşlarını oyalamak bahanesiyle alemleri oyalıyordu. «Asırlarca Türk topraklarında huzur ve rahat içinde yaşamışlar zengin ve müreffeh olmuşlardı. Bu yerli rumların onların «Vatandaşları değildi. Bunlar olsa olsa, Türklere vatandaşlık lâfı olabildi. Yunanlıların bu vatandaşlık lâfı asılsız bir bahanedir ibaretti.»

Yunan fevkalâde komiseri Kateplouals'ın Armstrong'un bir sorusuna verdiği cevap çok ilginçti. Yunanlıların Anadolu'da ilerlemek için bir vatandaşlık uydurduklarını çok güzel açıklıyordu.

«Keşke Türklere, Anadolu'daki Rumları öldürse de bizde ilerlemek için bir bahane bulabilsek...»

Dünyada hiçbir millet Türklere kadar ekalliyetlere serbestlik vermemiştir. Türklere bu iyi niyetli davranışlarına karşılık onlar bu müsamahanadan rahatsız oldular. Din ve kültür müesseselerini birer ihtilâl karargâhı haline koydular. Din için giydikleri kara cübbelerinin altında çeşitli suikastlar düzenlemiş, din namı ile ne cinayetler işlemişlerdir.

Pontuscular ve Ermeniler, ayrı ayrı tasfiye edilecek olan Osmanlı topraklarından hak almak ve müstakil birer devlet kurmak istiyorlardı. Fakat ikisinde istediği topraklar aynıydı. Bu yüzden Ermeni ve Pontuscular birbirine düştü. Paris konferansında Venizelos'un Ermenilere verdiği taviz Pontuscuları şaşkına çevirdi. Ermenilerin başı Patrik Zavan Efendi Pontuscular tarafından satın alındı. Sınırlarda anlaşma sağlandı. Pontuscular daha sonra yapılacak bir plebisitte Rum halkın çoğunluğunu sağlamak için Karadeniz bölgesine Rusyadan Gemilerle Rum getirdiler. Bu gelen gemiler Rumların yanında silah ve cephaneler getiriyorlardı. Bu silâhlarla baskınlar yapıp yerli Müslüman halkı öldürüyor veya göçe zorluyorlardı. Yine de yüzde yirmi olan Rum halkı karşılık yüzde seksen olan Müslüman Türk halkının elinden ekseriyeti ellerine geçiremediler. Yıllarca Anadolu'nun nimetlerinden faydalanan Rumların Anadolu savaşında vatanın düşmana karşı bizimle beraber koruyacakları yerde bizi arkadan vurmaya cesaretini gösterdiler. Mondros müharekesinden sonra ordumuz asker ve silah bakımından bir sınırlandırmaya tabi tutulunca Rumlar işi daha da ileriye götürerek Karadeniz bölgesinde, çeteler kurdu. Bunlar köylere ani baskınlar düzenleyip Müslüman halkı süngüden geçirip evlerini ateşe verecek kadar canilikler yaptılar. Altı köyü saran Nebyan çeteleri köyde 367 kişiyi süngüden geçirdikten sonra bütün evleri yaktılar. Bunlar Rumların yaptığı ne ilk ve ne de son işlerden biriydi. Halen Kıbrıs'ta sürdürülen çete hareketleri de bunların sonucusu değildir.

LOZANDA EKALLİYETLERE VERİLEN HAKLAR :

Müslüman olmayanların Rumca veya Ermenice konuşmalarına mani olunmayacak Türkcü tam olarak bilse bile mahkemede Rumca veya Ermenice konuşacak tercüman bulundurulacak (Lozan ant. Mad. 39). 40 yıldır Türkiye'de oturan Rumca kadar Türkcü konuşabilen Fener Rum Patriği Athinagiaros'un Yassıada mahkemeleri sırasında tercüman vasıtasıyla ifadesi alındı. Şu şekil dünyanın hiçbir yerinde uygulanmazken yalnız Türkiye'de uygulanmaktadır. Rum ve Ermeni çocuklarının kendi lisanslarıyla okul açmalarına izin verildi. (Loz. Ant. Mad. 41).

Müslümanların adli işlerinde gözönünde bulundurdıkları İslâm hukuksu prensipleri tabiki Rum ve Ermenilere uygulanamazdı. Bunun içinde azınlığın isteğine boyun eğen bir çoğunluk olduk. Azınlık için İsviçre medeni kanunu kabul ettik. «Ekalliyetlere ait mezar, havra, kilise ve diğer mü-

esseseplerine yardım etmeyi kabul etmiş ve halihazırda mevcut vakıf ve dini müesseselerine her türlü kolaylığı göstermeyi kabul etmiş. Bunlara ek ve yeniliklerinin yapılabileceğini kabul etti. (Lozan Ant. Mad. 42).

Aynı dönemde müslümanlara ait tekke, vaziye, medrese ve hattâ camiler kapatılırken rumlara verilen bu serbestlik ekalliyetlerin müslüman Türklerden daha üstün bir durumda olduklarını göstermekteydi. Gayri müslimler müslümanların uymaya mecbur olduğu kanunlara uymayacakları dini ayinlerini ihlâl edecek bir muamelede bulunulmayacak (Lozan Ant. Mad. 43).

Bütün bu maddeler birleşmiş milletlerin rızası olmadan değiştirilmeyecek (Lozan Ant. Mad. 44).

Bu madde ile Türk devletinin istiklâl ve hakimiyeti ihlal edilmiş oldu. Savaş meydanında kazanılan zaferi böylece Türk Milletinin elinden alınan haklarının azınlığa bahşedilmesiyle Lozanda kaybettik.

Bibliyografya :

Lozan (Kadir Mısıroğlu)

Yunan Mezalimi (Kadir Mısıroğlu)

Osmanlı Tarihi Kronolojisi (İ. Hami Danişment)

Basın - Yayın Müdürlüğü Araştırma çalışmalarının en büyüğü Fetih'in 521. yıldönümü münasebetiyle hazırladığı «Fetih, Fatih ve İstanbul» eseri olmuştur.

Fetih ve Fatih (Raşit Ürper — MTTB G. Başkanı), İstanbulun Kuruluşu (Ayşe Özakbaş), İstanbulun Fethi (Prof. Şehabeddin Tekindağ), Fatih'in Şahsiyeti (Abdüsselâm Uluçam), İstanbulun Fethi ve Önemi (Cengiz Aksel), İlim Hayatına Kısa Bir Bakış (Mecid Eş), İstanbulun Önemli Yapıları (İ. Hakkı Sezer), Ayasofya (Hamza Gündoğdu), Fatih Devri Kütüphaneleri (M. Serkan Tayşi), İstanbul'da Sosyal Hayat (Sami Mengüçoğlu).

Yazılar tamamen amatör bir ruh ve yeni bir bakış açısı ile yazılmış ve değişik hükümler getirmesi bakımından ehemmiyet taşımaktadır.

Tamamen araştırmaya dayanarak hazırlanmış yazıların bir hususiyeti de birbiriyle alâkalı olup, Fetih ve İstanbul hakkında toplu bir halde olmasıdır.

Kitabın teknik çalışmaları (mizanpaj, tashih ve kompoze işleri) tamamen Basın - Yayın Müdürlüğü kadrosunca yürütülmüştür.

ÇANAKKALE ARMAĞANI

Her 18 Mart'ta İstanbul'dan bir rüzgâr eser, boğaz yoluyla ulaşır Çanakkaleye. Hiç kimseyi tedirgin etmez. Coşturur, hislendirir. Bu rüzgâr Çanakkaleyi başka bir dille anlatır. Bir başka olur İstanbul'dan gelen gençliğin karşılaştığı, uğurlanışı. Yılda bir olsa da Çanakkaleyi savunan isimsiz kahramanları bu gençliğin yâd edilişi, düşünüşü içtendir, samimidir, inandırıcıdır. Bu inanmış gençlik duygularını Çanakkale zaferinin 59. yılında bir de broşür çıkararak perçinliyordu. Broşürde :

1) Önsöz : Raşit Ürper, 2) Tarihimizde Çanakkale : Hayat - Tarih, 3) Cephede Namaz : Ahmed Nedim, 4) Çanakkale Üzerine : Sami Mengüçoğlu, 5) Çanakkale Zaferi ve Akif : Yaşar Karayel, 6) Çanakkale ve Gençlik : Abdüsselâm Uluçam, 7) Abideleşen Zafer : İ. Hakkı Sezer, 8) Çanakkale Şehitlerine : M. Âkif Ersoy, 9) Çanakkalede Durum : İbrahim Erdoğan, 10) Çanakkale : H. Suphi Tanrıöver, 11) Çanakkale Geçilmez : A. İhsan Kamberoğlu.

Yazı ve şiirlerin yer aldığı bu broşür Basın - Yayın Müdürlüğü araştırma çalışmalarının bir bölümünü teşkil ediyordu. Bu broşür gençliğin Çanakkale üzerinde neler düşündüğünü yansıtmaya bakımından ehemmiyetlidir. Broşürdeki yazılar tamamen Basın - Yayın Müdürlüğü elemanları tarafından amatör bir ruhla hazırlanmıştır.

ARŞİV ÇALIŞMALARI :

Müdürlüğe hergün bütün gazeteler gelmekte olup, her isteyen istifadesine sunulmuş, daha sonra önemli kısımları kesilerek tarih ve numara sırasıyla bir dosyada toplanmıştır.

Bundan başka talebe hareketleri ve Türkiye'yi önemli ölçüde ilgilendiren yazılar muhafaza edilmeye çalışılmıştır. Müdürlüğe, mevcut mecmuaların çoğu gelmiş ve tedkik edildikten sonra saklanmıştır.

Arşivlerden çıkmış olan yazılardan faydalanılmışsa da, esas faydayı ilerideki çalışmalarda temin edileceği tahmin edilmektedir.

Bütün bunların yanında MTTB'nin faaliyetlerine ait çeşitli fotoğraflar da ayrı bir arşiv halinde gerek klişe ve gerekse fotoğraf halinde muhafaza edilmektedir.

BÜLTEN ÇALIŞMALARI :

MTTB'nin 50. Genel Kurulundan sonra ilk önce teksir daha sonra basılı olarak iki sene zarfında çıkan 32 bültenden sonra, 51. Genel Kurul'dan iti-

baren 11 adet bülten çıkarılmıştır. Bültenlerde muhteviyat itibariyle şunlar yer almıştır :

33. SAYI :

51. Genel Kurul'un bütün teferruatıyla anlatılması, Talebe Teşkilatlarının temel gayesini anlatan bir bildiri. Fetih Gecesi ve Liseliler şöleni hakkında haber, MTTB Riyasetinin yaptığı tanışma ziyaretleri, Denizli Orta Öğrenim Temsilciliği'nin Üniversiteye Hazırlık ve Veda Çayı ile ilgili faaliyet haberleri. MTTB Kitap Kulübü'nün yeni çıkan kitapları tanıtıcı yazısı yer alıyordu.

34. SAYI :

«Üniversite imtihanları ve maarifimize kısa bir bakış» adlı yorum. Sami Mengüçoğulunun «Tarih Fikri ve Malazgirt» adlı yazısı. Malazgirt hakkında şiirler. Son Üniversite hadiseleri üzerine yapılan basın toplantısının metni. MTTB Turizm faaliyetleri haberi. Talebe Teşkilatları Federasyonu'nun (T.T.F.) Üniversite imtihan suallerinin çalınması ve Malazgirt'in 902. yıldönümü münasebetiyle yayınladığı bildiri. Nahit Dinçer'in MTTB Sosyal İlimler Enstitüsünde verilmiş «Son Anarşik Olaylar ve Türk Maarifi» isimli dersi, Abdüsselâm Uluçam'ın «Kubâd-Âbad Sarayı» adlı yorum şeklinde bir yazısı yer almaktaydı.

35. SAYI :

MTTB Spor Kulübü'nün tertiplelediği Spor Kampı'nı anlatan bir yazı. «Söğüt Mahzun, Yörük Özgün» isimli yorum yazısı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Vekili Ayni Akyol'un «Türkiye Gençlik ve Gençlik Politikası» adlı yazısı. MTTB Denizli Orta Öğrenim Temsilciliği'nden haberler. Talebe Teşkilatları Federasyonu'nun 1. Genel Kurulunun yapılması haberi; Prof. Dr. Cevad Babunanın MTTB Sosyal İlimler Enstitüsünde verilmiş «KAN-SER» adlı dersi.

Sedat Yenigün'ün buhranlarımız adlı kitabın tahlil yazısı ve MTTB Genel Başkanı Raşit Ürper'in katıldığı Unesco toplantısı'na ait haber yer alıyordu.

36. SAYI :

«Üniversiteler açılırken Gençliğimiz» adlı yazı Üniversitenin fonksiyonu ve bugünkü üniversitenin millî eğitim'deki yeri hakkında bir yorum; millî sinema açık oturumu kitabı için hazırlanan takdim yazısının metni; Sami Mengüçoğlu'nun Ortadoğu hadiselerinin geçmişiyile bugüne tesir eden hususları konu alan «Ortadoğu Çıbanı» adlı yazısı; Talebe Teşkilatları Federasyonu'nun yeni ders yılı dolayısıyla neşrettiği basın bildirisi; Tiyatro faaliyetleri hakkında haber; MTTB Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmının Gençlik ve Spor Bakanlığında Bakan, Müsteşar Vekili ve yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Kumandanı'na yaptıkları ziyaretler ile ilgili haberler; MTTB'nin Orta Tahsil'de tek ders ile alakalı hususların halli için yetkili mercilere çektiği telgraf metni MTTB Turizm ve Eğitim Müdürlüğü, Kitap

Kulübü faaliyetlerine ait haberler; MTTB ve TTF'nin Ankarada Türk Sporunu hakkında yapılan toplantıya katılmasıyla ilgili haber ve Rüştu Ecevit'in «Bir Devlin Düşüşü» adlı kitap tahlil yazısı yer almıştır.

37. SAYI :

MTTB'nin 57. yıldönümü münasebetiyle hazırlanan bu sayıda «dünden bugüne Millî Türk Talebe Birliği» adlı yorum yazısı, MTTB'nin fonksiyonu ve çalışmaları hakkında malumat verirken, gençliğin manzarasını da gözler önüne seriyordu. Bundan başka MTTB de başkanlık yapanların milliyetçi bir dönemden itibaren; Rasim Cinisli'nin «Gençliğin Meseleleri», İsmail Kahraman'ın «Neslimiz ve düşündürdükleri», Burhaneddin Kayhan'ın «Gençliğimizin Dramı», Ömer Öztürk'ün «Yeni Gençlik», Raşit Ürper'in «MTTB ve Gençlik»; 48. devre G. Sekreteri Erman Tuncer'in «Millî Gençlik», İzmir İcra Kons. Başk. Fehmi Kuru'nun «57 Yaşındaki Genç», Orta Öğr. Komitesi ilk başkanı Şehid Mustafa Bilgin'in «Gençliğimiz ve asil suçular» adlı yazıları; 57. kuruluş gecesi'ne ait bir haber ve Prof. Dr. Nevzat Yalçın'ın Sosyal İlimler Enstitüsünde verilmiş «Plânlama» adlı dersi yer alıyordu.

38. SAYI :

Mehmed Akif'i anma gecesine ait geniş haber. Kültür Müdürlüğü'nün Paralı Öğretim ve Uygulaması açık oturumu ve konferanslara ait haberler. Akif gecesinde MTTB Genel Başkanı Raşit Ürper ve Basın - Yayın Müdürü Sami Şener'in yaptığı konuşmaların metinleri; Orta Öğrenim Komitesi'nin tertibettiği 3. şiir okuma yarışmasına ve Spor Kulübünün Taek-wondo Şöleni'ne ait haberler. Tiyatro Müdürlüğü'nün tiyatro eseri yarışması, şartnamesi metni; Trabzon temsilciliği faaliyetleri ve Ahmet Küçükkağa'nın 100 soruda Türk Tiyatrosu tarihi kitabını tahlil eden yazısı yer almaktaydı.

39. SAYI :

«60. yılında Türk Sineması» isimli açık oturum ve İstanbul liseler arası bilgi yarışması haberi; «Mevlânayı Kurtaralım» adlı bir yorum. Mevlâna için söylenenler başlıklı çeşitli yazılar; Folklor ve Müzik Enstitüsü Müdürü Mustafa Hatinoğlu'nun «Anadolu'dan damlalar gecesi ve düşündürdükleri» adlı yazısı. Turizm ve Dış Temaslar Müdürü Fahri Ekben'in «Son yıllarda Türk Talebe Turizmi» adlı yazısı; MTTB Spor Kulübü faaliyetleri haberi; Ahmet Kabaklı'nın MTTB Sosyal İlimler Enstitüsünde verilen «Kültür Emperyalizmi» adlı dersi yer almıştır.

40. SAYI :

«Altın Kalem Bilgi Yarışması»nın haberi. Sami Mengüçoğlu'nun «Fikir Hürriyeti» adlı yorum yazısı; Turizm ve Dış Temaslar Müdürlüğü'nün Çalışma Kampları ile ilgili haberi; Kitap Kulübü'nün kitap tanıtma haberleri; tiyatro çalışmaları hakkında haber; Talebe meseleleri ve dertleri ile ilgili toplu haberler ve bilgiler; MTTB Sivas Temsilciliği faaliyet haberi; Konya D.M.M.A.'nin Akademide çıkan hadiselerle ilgili basın bildirisi ve Prof. Dr.

Nevzat Yalçıntaş'ın Sosyal İlimler Enstitüsünde verdiği «Üçüncü Beş Yıllık Plân» yer almıştır.

41. SAYI :

MTTB'nin bünyesindeki çeşitli talebe dernekleri ile birlikte Çanakkale törenine katılması haberi. Son talebe hadiseleri ile ilgili bir yorum. MTTB Kültür Müdürlüğü'nün tertibettiği «Tarih Şuuru ve Yakın Tarihimiz» ile «Hareketimizin Stratejisi» adlı konferans haberleri; Trafik Eğitim Müdürlüğü ve Altın Kalem Bilgi yarışmasına ait haberler. Ali Sayı'nın voleybol'da «1. Devrenin Ardından» isimli yazısı; Fatih Gençlik Vakfı Matbaa İşletmesinin açılışı ile ilgili haber; MTTB Trabzon, İzmit, Samsun ve Malatya temsilcilik faaliyetleri ile ilgili haberler ve talebe meseleleri hakkında toplu ve çeşitli haber sayfası yer almıştır.

42. SAYI :

Yunan'a ihtar mitingi'ne kadar Türk - Yunan siyasî münasebetleri ve mitingin cereyan edişine ait haber; Cengiz Aksel'in «Kıbrıs Meselesi» adlı yorumu; İbrahim Erdoğan'ın hazırladığı «Türk Yunan Münasebetleri» adlı umumî bir yazı. Yunan hadiseleri ile ilgili basın toplantısı metni; Basın - Yayın Müdürlüğü Neşriyat - Haber Bürosunun hazırladığı Türk Yunan Münasebetlerinde son durumla ilgili yazı; Basın Toplantısı; MTTB Genel Başkanı Raşit Ürper, TTF Genel Başkanı Bilâl Şahin ve Mustafa Yazgan'ın miting'deki konuşma metinleri ve Mustafa Yürür'ün İHTAR adlı şiiri yer alıyordu.

43. SAYI :

Yaşar Karayel'in «Zafere İnanmak» adlı fethin kritiğini yapan yazısı; Yahya Kemâl'in bir şiiri; Doç. Dr. Ali Alparslan'ın «Fatih'in Türk Kültür Hayatındaki Yeri» adlı yazısı Rıza Tozul'un «Fetih ve Nesiller», Sezai Karakoç'un «Bir Fetih Günü», Hamza Gündoğdu'nun «29 Mayıs Üzerine» adlı yazıları; A. Nihad Asya'nın Beyaz Atlı, F. Sultan Mehmed'in de Mücahede adlı şiirleri de yer alıyordu.

İRTİBAT VE TEKNİK ÇALIŞMALAR :

Basın - Yayın Müdürlüğü kendi imkânları içerisinde Bülten gibi bir neşir organının yazılarının hazırlanmasından başka onun mizanpaj, tashih ve takip işlerini yürütecek kadroyu da kendi içerisinde kurmak için gayret sarfetmiş, bunda da kısmen muvaffak olmuştur.

Bunun yanında MTTB'ye bağlı talebe derneklerinin çıkardığı bültenlerde gerekli malûmat ve teknik yardımı esirgememiş ve hatta teşkilâtın çeşitli yerlerine bu şekildeki çalışmalarda yardım yapacağını taahhüt etmiştir. MTTB'nin bülten ve eski neşriyatından yeni açılan temsilciliklere gön-

dermiş; basın - yayın çalışmaları hakkında müteaddit defalar malûmatlar verilmiştir.

Ayrıra bültenlerin klişe, matbaadan alınma, katlanarak pullu kuşaklarla bağlanma ve postalanma gibi büyük ölçüde mesai ve zaman isteyen işler yürütülmüştür. 4000'e yakın tek tek muhtelif adreslere gönderilmiş; temsilcilikler için de 35 - 40 paket arasında çok miktarda paket hazırlama çalışmaları her sayı için ayrı ayrı yapılmıştır.

MTTB EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrenciye hizmet götüren, Türk Yüksek Tahsil Gençliğini ifade eden onu sembolize eden bir hizmet kuruluşu... Talebenin üniversitede kavuşamadığı, teorinin pratiğe uygulandığı, dilek ve temennilerin gerçekleştirilebildiği bir amatör ruhlu laboratuvar.

MTTB Millî Eğitim yetersizliğinin üniversite adayı ve öğrencisi genç meselelerine cevap vermek için didinen; bu problemlerin, bu acıların içinden çıkmış ve en kolay şekilde genç kardeşine imkânları nisbetinde hizmet götürmeye çalışan bir teşkilât. Ve bu hizmet yükünü üniversite adayı gençler için taşıyan Eğitim Müdürlüğü...

Eğitim Müdürlüğü, 1973-1974 dönemine, güçlü bir hizmet imkânı, yeni tesis ve programlarla girdi. Kadrosu yirmiyeye çıkarılan Eğitim Müdürlüğü, ihtisaslaşan gruplar halinde koordineli bir çalışmaya kendini hazırladı. MTTB başlangıcından bu yana ana gayesi olan hizmeti bütün Türk Gençliğine götürmüş, onun dertlerini, meselelerini çözümlmek için çalışmıştır.



MTTB Eğitim Müdürü L. Hakkı Biçer kursiyere bilgi verirken...

Memleketimizde eğitim meselesinin halledilmesi gerekli meselelerin başında gelmektedir. Geçen dönem üniversiteye girmek için müracaat eden 140 bin talebeden, ancak otuz bine yakını yüksek öğrenime başlama imkânını bulmuştur. Bu duruma göre büyük miktarda öğrenci yüksek tahsil yapma imkânından mahrum bulunmaktadır. Herkesin kabul ettiği bir gerçektir ki, memleketimizde bulunan lise ve dengi okullarda yetiştirme imkânı eşit değildir. MTTB Eğitim Müdürlüğü'nün gayesi bu eşitsizliği gidermek, memleketimizin ayrı liselerinde yetişen, fakat aynı şartlar altında imtihana tabî tutulan talebeleri eksik oldukları konularda yetiştirerek imtihanlara eşit şartlar altında girmelerini sağlamaktır.

MTTB Eğitim Müdürlüğü bugüne kadar binlerce talebeye hitap eden kurslar hazırlamış, tahsil hayatlarının en kritik devresini başarı ile atlattıklarını sağlamıştır. Üniversite giriş imtihanı ve akademi giriş imtihanlarında başarı kazanmak büyük problem olduğu gibi, yeterli puan aldıktan sonra da fakülte ve akademiye ön kayıt, kesin kayıt şekli, tarihi ve değişen puanların günü gününe takibi aynı şekilde güç olmakta, kayıt işlemlerinin belli bir merkezden yapılmayışı dolayısıyla adaylar şehir şehir dolaştırılmaktadır. MTTB Eğitim Müdürlüğü fen eğitimi hazırlama kurslarında yaptığı hizmet ve başarıyı fakültelere kayıt olurken de adaylara rehberlik ederek devam ettirmiştir. Bunun yanında hiç bir yerde bulunmayan form ve benzeri evrakların temini gerekli bilgilerin öğrenilmesi MTTB Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla yapılmıştır. Eğitim Müdürlüğü tarafından başta Genel Merkez olmak üzere teşkilâtın bulunduğu 22 ilde açılan Üniversite Rehber bürolarında adayların her türlü isteği yerine getirilmiş, puan değişimleri günü gününe takip edilmiş fakülte ve akademiler hakkında gerekli bilgi verilmiştir.

1973-74 yılı Fen Eğitimi Programlarımız:

Bu dönemde yeni tesislere kavuşan Eğitim Müdürlüğü, güçlü ve tecrübeli bir kadro ile yeni bir hizmet devresine girmiş oldu. Uzun devreli kurslarda ilk 2/3 kısmı Lise I, II, III, Cebir, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Zooloji dersleri en ince teferruatına kadar incelenmiş, ayrıca test tekniği ile ilgili bütün kolaylıklar kısa çözüm metodları bu dönemde öğretilmiştir. Böylece bütün konular işlenmiştir.

Kısa Devreli Kurslar: Bu kurslarımızın 2/3 lük kısmında klâsik çalışmaya girilmeksizin süratli bir tempo dahilinde yukarıda zikredilen dersler baştan sona incelenip, çalışmanın 1/3 lük zamanında merkezi sistemin ihdasından bu yana sorulmuş bütün sorular ve karakteristik testler çözülmüştür.

Seminerler: Bütün çalışmalar tamamlandıktan sonra MTTB Eğitim Müdürlüğü öğretim kadrosunun tamamının hazır bulunduğu seminerler düzenlenmiştir. Bu seminerlerde konular en önemli noktaları ile tekrar in-

celenip ve öğrenciler girecekleri merkezi sistem imtihanının genel provası karakterinde ayrı ayrı imtihana tabi tutulurlar. Bu seminerleri de başarı ile tamamlayan kursiyerlerimiz, tam anlamı ile giriş imtihanlarına hazırlanmış olurlar. Lise mezunları için fen eğitimi programları gece ve gündüz olarak yapılarak, çalışan talebeler gözönünde tutularak gece programları hazırlanmıştır.

Gündüz bölümü dersleri 9-13 ve 14-18 arası olmak üzere 2 devre olarak devam eder. Gece gruplarına ise; 18,30 - 21,30 arası 3 er saatlik ders yapılır. Haftada 5 gün olmak üzere dersler devam eder. İlk fen eğitim devresi 1 Aralık 1973 tarihinde açıldı. Lise mezunlarını kapsıyan bu devreden sonra gece ve gündüz programları olmak üzere 23 devre daha Üniversite adayı gençliği de imtihan seviyesine çıkarmak için açıldı.

Gündüz Bölümü	Süresi	Toplam Ders
1. Devre	1 Aralık — 2 Haziran	450 Saat
2. Devre	15 Aralık — 2 Haziran	450 Saat
3. Devre	10 Ocak — 3 Haziran	350 Saat
4. Devre	24 Ocak — 2 Haziran	300 Saat
5. Devre	14 Şubat — 2 Haziran	240 Saat

Akşam Bölümü	Süresi	Toplam Ders
1. Devre	1 Aralık — 2 Haziran	300 Saat
2. Devre	15 Aralık — 2 Haziran	250 Saat
4. Devre	24 Ocak — imtihan günü	200 Saat
5. Devre	14 Şubat — imtihan günü	185 Saat

DiĞER DEVRELER

Gündüz Bölümü	Süresi	Toplam Ders
1. Devre	1 Mart — 2 Haziran	225 Saat
2. Devre	15 Mart — 2 Haziran	210 Saat
3. Devre	3 Nisan — 1 Temmuz	190 Saat
4. Devre	24 Nisan — 1 Temmuz	160 Saat
5. Devre	3 Mayıs — 1 Temmuz	140 Saat
6. Devre	22 Mayıs — 1 Temmuz	125 Saat
7. Devre	5 Haziran — 1 Temmuz	100 Saat
8. Devre	12 Haziran — 1 Temmuz	100 Saat
9. Devre	19 Haziran imtihan günü	80 Saat
10. Devre	26 Haziran imtihan günü	80 Saat

Akşam Bölümü	Süresi	Toplam Ders
1. Devre	1 Mart — imtihan günü	175 Saat
2. Devre	15 Mart — imtihan günü	160 Saat
3. Devre	3 Nisan — imtihan günü	130 Saat
4. Devre	24 Nisan — imtihan günü	100 Saat

Bu sene Üniversite giriş imtihanında yapılan değişiklik ve konular göz önünde tutularak zihin kabiliyeti ve yetenek testi modern test tekniği ile çeşitli testler kursiyer öğrencilere uygulandı.

Ayrıca Edebiyat derslerinden ücretsiz seminerler verildi. Sosyal dersler kitabı ücretsiz olarak dağıtıldı. Her 15 günde bir yapılan test imtihanlarıyla öğrencinin pratiği ve test tekniği artırıldı. Bu imtihanlardan aldığı puanlar karnesine işlendi. Her dersde yapılan yoklamalar öğrencinin ciddi bir hava içerisinde çalışmasına sebep oldu. Liseli gençler için ücretsiz kurslar verildi.

Eğitim Müdürlüğü MTTB orta öğretim komitesi ile işbirliği yaparak İstanbul Liselerini ücretsiz Üniversiteye hazırlama Fen Eğitimi kursları açtı. Bu devrede Pazar ve Cumartesi günleri okul saatleri dışında ders yapılır. Lise müfredatı içinde klasik ve modern öğrenime göre Liselere Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Jeoloji konuları işlendi. Öğrencilere test imtihanı yapıldı. Ayrıca çeşitli problemleri Eğitim Müdürlüğü tarafından cevaplandırıldı. Bu şekilde ücretli kursa devam edemeyen, Üniversite adaylarına da ücretsiz kurslar sağlanmış, test tekniğine yabancı kalmaları önlenmiş oldu. Ayrıca Lise son sınıfta okumakta olan öğrenciler de göz önünde bulundurularak özel devreler açıldı. Bu kurslara sadece lise son talebeleri devam etti ve dersler cumartesi, pazar günleri okul saatleri dışında yapıldı.

1. Devre	1 Aralık — 2 Mayıs	160 Saat
2. Devre	15 Aralık — 2 Mayıs	140 Saat
3. Devre	10 Ocak — 2 Mayıs	125 Saat
4. Devre	2 Şubat — 2 Mayıs	100 Saat

ders yapıldı.

Sanat Enstitüleri için Akademiye Hazırlık Kursları:

Eğitim Müdürlüğü Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerine girmek için Sanat Enstitüleri talebeleri için kurslar tertiplenmiştir. Bu kurslarda Matematik (Cebir) ve (Geometri), Fizik, Kimya, Teknik resim, Elektrik bilgisi derslerine ait konular test tekniğine uygun olarak işlendi. Her 15 günde test imtihanları yapıldı. Bu sene Üniversite giriş imtihanlarının değişik şekilde yapılacağı durumu meydana çıkınca ilâve dersler (Edebiyat - Tarih) kondu ve Matematik, Fizik, Kimyaya ağırlık verildi. Böylece başarıya yaklaşma oranı artırıldı.

Ayrıca Eğitim Müdürlüğü Ticaret Lisesi mezunları için Akademilere gi-

riş kursları tertiplendi. Bu kurslar Matematik, Muhasebe, Ekonomi derslerini kapsamına alıyordu. Yine bu dersler test tekniğine göre yapıldı ve sık sık test imtihanları yapıldı.

AKADEMİYE GİRİŞ KURSLARI PROGRAMI

SANAT ENSTİTÜSÜ

Gündüz :

1. Devre	10 Ocak — 31 Mayıs	225 Saat
2. Devre	5 Şubat — 31 Mayıs	200 Saat
3. Devre	5 Mart — 31 Mayıs	160 Saat
4. Devre	5 Nisan — 30 Haziran	125 Saat

Gece :

1. Devre	10 Ocak — 31 Mayıs	225 Saat
2. Devre	5 Şubat — 31 Mayıs	200 Saat
3. Devre	5 Mart — 31 Mayıs	160 Saat
4. Devre	5 Nisan — 30 Haziran	125 Saat

TİCARET LİSESİ

Gündüz :

1. Devre	8 Şubat — 31 Mayıs	160 Saat
2. Devre	8 Mart — 31 Mayıs	160 Saat

Gece :

1. Devre	8 Şubat — 31 Mayıs	160 Saat
2. Devre	8 Mart — 31 Mayıs	160 Saat

NEŞRİYATLAR:

Neşriyat komisyonu vasıtasıyla, Osman Kaya, İ. Hakkı Sezer, Mustafa Yüksel, ve Bilâl İpeççi'den oluşan bir komisyonla MTTB Eğitim Müdürlüğünün faaliyetlerini kapsayan çeşitli broşürler öğrencilerin istifadesine sunuldu. **Öğrencinin El Kitabı:** Öğrencinin her zaman için başvurabileceği ve sorularına cevap alabileceği bir şekilde hazırlandı. Hazırlanırken MTTB Eğitim Müdürlüğüne gelen mektuplardan yapılan anketten faydalanıldı. Anketin ortak karakteri olan öğrenci meseleleri ve istatistikî bilgiler göz önünde tutuldu. Türkiye'de mevcut Üniversite ve Fakülteler, Devlet Mimarlık Mühendislik Akademileri, Yüksek Okullar etrafıca ve açık bir lisanla anlatıldı. Öğretim, devam durumları, meslek dalları, istihdam imkânları belirtildi. Burs veren müesseseler, kredi imkânları araştırılarak öğrenciye aktarıldı. Ayrıca Türkiye'deki yurt meseleleri de öğrencinin el kitabında belirtildi.

Akademilere girecekler için kitap: MTTB Eğitim Müdürlüğü kendi bün-

yesinde bir özel kitap komisyonu kurarak 1972 A. G. İ. komisyonu üyelerine Akademilere giriş kitabını hazırlattı. Bu sahada yayınlanan tek kitap olarak kursiyer öğrencilere bir güven sağladı ve ücretsiz olarak dağıtıldı. Kitapta 1972 Akademi giriş imtihanı soru ve cevapları ile Matematik, Fizik, Teknik Resim; Elektrik Bilgisi, Kimya, Edebiyat derslerine ait konular öz bir şekilde işlenmiş ve ayrıca bol miktarda test sorusunu ihtiva etmektedir. Bu kitap Ticaret Lisesi kursiyerlerine ücretsiz olarak verildi. Anadolu genci için önemli bir mesele olan kurs ücreti, sadece ona gösterilen imkânları ancak karşılayacak bir seviyede tutuldu. 1973-74 dönemi başında tesbit edilen aşgari ücret kursların sonuna kadar aynı kaldı. Üniversiteye girebilmek için didinen genç adayın, kurs ücreti endişesi olmadı. Maddi imkânları sınırlı olan toplumumuzda, eşit şartlar altında imtihana girme imkânı sağlanmış oldu.

Özel olarak hazırlanmış teksir odasında gerek kursiyerlere yapılan test imtihanları için, gerekse Anadoludaki 22 MTTB Temsilciliği ve Ortaöğrenim için 400.000 (dört yüz bin) adet teksir basılmıştır. Her ay çıkan teksirlerden 500'er adet Anadolu gençliğinin faydasına sunulmak üzere MTTB Temsilciliklerine ve Ortaöğrenime gönderilmiştir.

Bunlardan başka yıllardan beri yokluğu bariz bir şekilde hissedilen, fakat maddi imkânsızlıklar sebebiyle bu sene öğrencilerin istifadesine sunamadığımız «Fen Dersleri» kitabı büyük bir titizlikle hazırlanmakta önümüzdeki yıla yetiştirilebilmesi için büyük gayret sarfedilmektedir.

Kendileri de talebe olan idareci arkadaşlar bu faaliyetleri büyük bir şevk ve hizmet şuurunun verdiği rahatlık içinde yapmaktadırlar. MTTB Eğitim Müdürlüğü hergün saat sabah 9 akşam 24 arası öğrencinin hizmetine açık kalıyordu.

Test İmtihanları: Kursiyer öğrencileri üniversite imtihanlarını yadır-



Üniversite adayları Ü. G. Deneme İmtihanında

gamiyacak şekilde hazırlamak için, toplu halde, fen ve edebiyat konularını kapsayan genel test imtihanı yapıldı. İlk genel test imtihanı 9 Mayıs 1974 günü oldu. İştirak oranının fazla olması imtihanı gündüz ve gece olmak üzere iki devre olarak yapmamızı gerektirdi. 2. Genel imtihan 27 Haziran 1974 günü Genel Merkez başta olmak üzere Türkiye'deki 22 MTTB Temsilciliği ve ortaöğreniminde tıpkı üniversiteye girişte olduğu gibi ön kayıt yapılarak yapıldı. Zekâ ve genel yetenek testlerini de kapsayan bu genel imtihan bir üniversite imtihanı görünümünü arz ediyordu. Bilhassa Anadolu'da imtihana görülmemiş bir kalabalık iştirak etmiştir. İstanbul'da da aynı derecede rağbet gördü. Bu imtihanla MTTB ve Eğitim Müdürlüğünün bu ve benzeri faaliyetlerinde güvenilir bir otorite olduğunu ortaya koydu. 1. genel test imtihanında başarı gösteren 20 öğrenciye 1.6.1974 günü saat 15'de yapılan «Liseliler Şöleninde» muhtelif teşvik hediyeleri verildi. Ortaöğrenim komitesiyle ortaklaşa tertiplenen «Liseliler Şöleninde», kursiyer arkadaşların, İstanbul liselerinde okuyan öğrencilerle tanışması imkânı sağlanmış ve kursiyer öğrenciler için iyi bir moral günü olmuştur.

Eğitim Müdürlüğünün faaliyetleri arasında, üniversite öğrencileriyle, üniversite kuruluşlarıyla haberleşmek önemli bir yer tutar. Bilhassa üniversite imtihan ve kayıt döneminde binlerce mektup gelir. Gerek Türkiye'nin her yerinden, gerekse dış ülkelerde okuyan Türk öğrencilerinden gelen mektuplar MTTB Eğitim Müdürlüğünün öğrenciye hizmet götürübilmesinin bir delili olarak belirir. Bu mektuplar itina ile tasnife tabi tutularak muhatabına açık ve tatmin edici bir bilgi verilir. Meselâ: Almanya'dan gelen mektuplar, Üniversite imtihanlarına müracaat şekli hakkında soruları ihtiva etmiştir. Anadoludan üniversiteye kayıt şekilleri, üniversitelerin istihdam imkânları, meslekler, yüksek tahsil devam etme şartları sorularının çoğunluğunu teşkil etmiştir. Kitap istekleri de çoğunluktadır. Ayrıca üniversite rektörlükleri, dekanlıklar ve yüksek okul yöneticileriyle çeşitli öğrenci meseleleri ve üniversiteler hakkında bilgi için sıkı bir haberleşme her zaman için görülür. Öğrencinin üniversite ile temasında bir klavuz olarak MTTB Eğitim Müdürlüğü bu tür haberleşmeyi de devam ettirmektedir.

REHBERLİK FAALİYETLERİ :

Eğitim Müdürlüğünün temel vazifelerinden biri de öğrenciye rehber olmaktır. Bunun için elinden gelen azamî gayretleri göstermiştir.

Kasım 1973'de başlayan üniversitelere kayıt işlemleriyle, Eğitim Müdürlüğü yoğun bir faaliyete girmiş oldu. Derhal teşkil edilen Genel Merkezdeki 3 rehber bürosu ve 22 MTTB Temsilciliklerindeki rehber büroları üniversiteye giriş için hizmete geçmiştir. Alınan mektuplardan biliniyordu ki, mevcut üniversite kayıt çalışmaları gayet yetersiz ve aksaklıklarla dolu

idi. Meselâ: Ü. G. Formu çok az gönderiliyordu 1973 yılındaki K. T. Ü. İstanbul'a gönderdiği form miktarı 60 gibi gülünç bir rakamdı. Öğrenci basit bir formalite için şehir şehir dolaşıyordu. Asıl önemli olan puanlardı. Beklenmedik puan açıklamaları yüksek puanla, ön kayıt yaptırmamak sebebiyle bir çok öğrencinin açığa kalmasına sebep oluyordu.



Kesin kayıt yaptırmak için panodan puan durumlarını kontrol eden öğrenciler.

Rehberlik büroları, üniversitelerle direkt temasta bulunarak ön kayıt sırasında form temin etmiş, İstanbul'da bulunmayan formlar için Zonguldak ve Ankara'ya bizzat görevli arkadaşlar gönderilerek form ve kayıt dilekçesi temin edilmiş, bunlardan çok miktarda matbaada bastırılarak, öğrencilere dağıtılmıştır. Böylece öğrencinin büyük bir endişesi önlenmiştir. Ayrıca MTTB Temsilciliklerine bu formlardan gönderilerek imkânlar tüm Anadoluya götürülmüştür. Rehberlik bürolarında; müracaatın nasıl ve ne şekilde yapılacağı, formların nasıl doldurulacağı, bir yanlışlığa mâhal vermemek için gayet açık bir şekilde üniversite adaylarına izah edilmiştir. Ön kayıtlarla birlikte Tercüman Gazetesinde; «TERCÜMAN - MTTB HAYAT YOLUNDA GENÇLERLE ELELE» sütünü açılarak aktüel üniversite haberleri en doğru şekilde öğrencilere iletilmiştir. Böylece haber verme imkânı Türkiye'yi kapsamış, sadece büyük şehirlere münhasır kalmamıştır.

Kesin kayıtlar sırasında da aynı titizlikle görevine devam eden rehberlik bürolarının önünde uzun kuyruklar meydana geliyordu. Herkesin gö-

rebileceği uygun yerlere konan panolar ihtiyacı zor karşılıyordu. Bu panoların önünde nice üniversite adayının sevinç çığlıklarını duymak, rehber arkadaşların yorgunluklarını gideriyordu. Direkt üniversitelerle temas halindeydi Eğitim Müdürlüğü rehber büroları. Telefonla puanları en seri şekilde öğrenip, tesbit ederek adaylara aktardı. Tercüman - MTTB Gençlerle Elele sütununda puanlar günü gününe neşredildi. Böylece radyonun başında ve kahve köşelerinde puan bekleyen binlerce üniversite adayı, en doğru şekilde puanları gazeteden takip etme imkânını buldular. Rehberlik büroları Ocak 1974'e kadar üç ay açık kaldı. Puan ve kayıt şekillerinden başka üniversiteler, yurt, burs - kredi imkânları hakkında üniversite öğrencilerine geniş bilgi verildi.

MTTB Eğitim Müdürlüğünün rehberlik çalışmalarının başka bir yönü : Gerek öğretim kadrosu ve gerekse eğitim müdürlüğünün hazır olduğu seminer ve sohbet toplantıları yapıldı. Bu seminer ve toplantılara sadece kursiyerler değil diğer üniversite adayları da büyük ilgi gösterdiler. Sıcak ve samimi bir hava içinde geçen seminerlerde değişen imtihan sistemi bütün ayrıntılarıyla, öğretim kadrosu tarafından öğrencilere anlatıldı. Test tekniği, zekâ ve kaabiliyet testlerinin mahiyeti, A ve B imtihanlarının özellikleri bütün ayrıntılarıyla öğrencilere açıklanmıştır. Karşılıklı müphem sorular ve şüpheler açıklığa kavuşturuldu.

MTTB Eğitim Müdürlüğü Gezileri: Bütün bu faaliyetler arasında gerek İstanbul içine ve gerekse civar vilâyetlere geziler tertip edildi. Bu geziler samimi, iç açıcı ve dinlendirici bir hava içinde geçti. İstanbul'un tarihi yerleri; başta Topkapı müzesi olmak üzere, turizm müdürlüğü rehberleri refakatinde kursiyer arkadaşlarla birlikte gezildi. Rehberlerin olması bu gezilerin faydalı olmasını sağladı. 18 Mart günü Çanakkale Şehitlerini anmak için MTTB ile vapurla Çanakkale'ye bir kısım kursiyerler götürüldü. Millî duyguların dile getirildiği ve yaşatıldığı bu anma gezisinde yüce ve temiz heyecanlar, bir defa daha dile getirildi. 23 Nisan 1974'de ise iki grup halinde Edirne ve Bursa'ya geziler yapıldı. Edirne'de tarihi yerler gezildi. Selimiye caminin ihtişamı gözler önüne serildi. Bursa gezisinde de tarihi yerler ve türbeler ziyaret edilerek Uludağ'a çıkıldı. Bu iki gezide de kursiyer arkadaşlar iyi bir tatil yaparak moral kazanmış oldular. Bütün bu gezilerde kursiyerler ücretsiz seyahat ettiler.

İlanlar: Artık günümüzde ilânsız bir faaliyetin yapılmasının imkânsız olduğu açıktır. İlanın önemli bir faktör olarak belirdiği günümüzde MTTB Eğitim Müdürlüğü faaliyetlerini çeşitli ilânlarla duyurmuştur. Birçok gazete'ye sık diyebileceğimiz şekilde ilân verilmiş, bu ilânların itinalı ve gösterişli olmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca ofset ilânlar mağazalar ve otobüsler için hazırlanmış, ayrıca duvar ilânları da bastırılmıştır. Bunlardan baş-

ka şehrin muhtelif yerlerine bez ilânlar yazdırılarak asılmıştır. Bu dönemde ilâna önem vermemizin bir sebebi de yaptığımız anketlerden aldığımız cevaplar olmuştur. Öğrenciler bu kadar güçlü fen eğitimi yapan bir kuruluş olduğunu tahmin etmediklerini oysa şimdi ne kadar çok şeyler öğrendiklerini ve kurslara katılmalarının bir şans eseri olduğunu, herkesin MTTB'nin kursları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söylemişlerdir. MTTB Eğitim Müdürlüğü de eğitim kadrosunu ve açılan devreleri ilân etmekle duruma hizmetine de önem vererek çalışmaktadır.

ANKETLER

Her kurs devresinin bitiminde kursiyerler arasında anket yapılmaktadır. Bu anketlerin gayesi öğrenciye daha faydalı olabilmek ve daha rasyonel hizmet götürebilmektir. Anket soruları aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır:

- 1 — Eğitim kadronuz hakkında düşünceleriniz?
- 2 — Eğitim Müdürlüğünün çalışmaları hakkında düşünceleriniz?
- 3 — MTTB'nin kurslarını tercih edişinizin nedeni?
- 4 — MTTB kurslarının varlığını nasıl öğrendiniz?
- 5 — Üniversiteye girdikten sonra MTTB'nin bir müdürlüğünde vazife almayı düşünüyor musunuz?
- 6 — MTTB'ni seçmiş olmanızın size sağladığı en büyük fayda nedir?
- 7 — Gelecek yıl yapacağımız çalışmalarda daha faydalı olabilmemiz için tavsiyeleriniz nelerdir?

Yapılan anket neticeleri titizlikle incelenerek bir tasnif yapılır ve değerlendirilir. Netice olarak kursiyerlerin öğretim kadrosundan gayet memnun oldukları ve eğitim müdürlüğü çalışmalarını takdir ettiklerini, amatör bir ruhla kendilerinin de bütün çalışmalara katılmak istedikleri öğrenilmiştir. Kursiyerlerin büyük bir kısmı kurslara katılmalarını sağlayan en büyük etkenin MTTB ismi olduğu, bir kısmının rehberlik büroları vasıtasıyla MTTB'ni tanıdıklarını belirterek, hizmetlerin daha da duyurulmasını bu şekilde öğrencilere faydasının çoğalmasını istemişlerdir. Bu anketler neticesinde bu seneki kurslara katılma oranının diğer senelerden yüksek oluşunun bir sebebi de öğretim kadrosunun iyi olmasının sebep olduğu anlaşılmıştır.

Bütün bu Eğitim Müdürlüğü iç çalışmalarından başka, üniversite adayı ve üniversite gençliğinin meselelerinin tercümanı olmak, meselelerini Türk Kamuoyuna ve ilgili mercilere duyurmak için açık oturumlar ve basın toplantısı yapılmıştır. Basın toplantısında konuşan MTTB Genel Başkanı Raşit Orper; paralı öğretimin kaldırılması hususu ile bölge üniversitelerinin kurulmasını, büyük şehirlerdeki aşırı birikimlerin önlenmesi ve bölge-

lerin kültürel gelişmelerini sağlaması bakımından önemli olduğu hususlarını belirtmiştir. MTTB'nin Anadolu'nun her yerine hizmet götürmeye hazır olduğunu da ifade etmiştir.

Yapılan açık oturumlarda üniversite öğrencisinin burs, yurt, eğitim, üniversiteye giriş problemleri ortaya konmuş ve bunlara çözüm yollarının nasıl olması gereği üzerinde durulmuştur.

1973 - 1974 dönemi içinde kursiyerlerimiz, MTTB'nin spor tesislerinden, tiyatro çalışmalarından, sinema kulübünden, ve diğer faaliyetlerden (konferans, seminer, yarışmalardan, folklor çalışmalarından, açık oturumlardan (... vs.) faydalanma imkânları daima açıktı. Ve bunlardan da kursiyerler azami derecede faydalanmışlardır.

www.mttb.com.tr

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ



Konferansı takip eden topluluğun bir kısmı görülüyor.

MTTB Kültür Müdürlüğü, teşkilât adına tertip edilen konferans, seminer, açık oturum ve özel gecelerin organizasını, hatiplerle temas çalışmasını yürütmüştür.

Teşkilât, millî fikriyatı dile getirecek faaliyetleri düzenleyerek yüksek tahsil gençlerinin düşüncelerine yön verirken, onların maarif yönünde aksayan problemlerine de hâl çaresi olabilecek çalışmaları hazırlamıştır.

Son yıllarda fikirsiz ve idealsiz bir gençlikle karşı karşıya kalınıp, onların ölçsüz ve yıkıcı faaliyetlerine şahid olunması, verilemeyen bir idealin menfi neticeleri olmuştur.

Kültür müdürlüğü umumî manâda düzenlediği faaliyetlerin yanı sıra,

talebe derneklerinin yaptıkları seminer ve bununla ilgili çalışmalarına yardımcı olmuştur.

KONFERANSLAR :

1 Aralık 1973 tarihinde Ahmet Kabaklı «Gençlik ve Hedefleri» konulu bir konferans vermiştir. Konuşmasına genç insanı psikolojik ve sosyal yönleriyle izah ederek başlayan Kabaklı, «Genci layıkı veçhile tanıyamazsak, onun meseleleri ve bu meselelerin halli konusunda isabetli olamamış oluruz» demiştir. Gençliğin inanç ve kültür yönünden büyük bir dejenerasyona uğradığını söylediikten sonra, onun hedef olarak seçtiği istikâmet ve nesnelere zarar getirdiğini ifade etmiştir.

Konferansta ağırlık noktasını, millî olmayan bir eğitim sisteminin sadece vasıfsız değil, aynı zamanda zararlı tipte insanları imâl ettiği ve bu müessesenin acilen düzeltilmesi icabettiği mevzundaki görüşleri teşkil etmiştir.

8 Aralık 1973 günü Prof. Dr. Ayhan Songar «Hız Duvarı» adlı bir konferans vermiştir. 20. asrın modern teknolojisi ve onun imkânlarının ortaya çıkardığı büyük gelişmelere temas eden Prof. Songar, bu gelişmelerdeki akıl almaz müşahadeler bu hadiselerdeki insan üstü gücün varlığını bize gösteriyor. Basit bir buzdolabı şemasını çizerek, insanın beyin mekanizmasının işlemesi ile benzerliğini ortaya koyan hatip; bir noktada bitmesi icabeden enerjinin bitmediğini ve mekanizmayı harekete geçirdiğini enteresan bir şekilde izah etmiş, feza çalışmalarına da genişçe temas ederek «Hız duvarı» ve mahiyeti mevzuunu da anlatarak konuşmasını bitirmiştir.

15 Aralık 1973 günü As. Dr. Erman Tuncer «Gençliğimiz ve Buhranları» adlı bir konferans vermiştir. Konuşmasına Türk ve Dünya gençliğinde bir hastalık olduğunu ve bunu teşhis etmeden tedavinin mümkün olmadığını söyleyerek başlayan As. Dr. Tuncer, geçirilen bu buhranın manevî olduğunu; kanser derecesinde vahim bir vaziyet olarak gençliği idealsiz, fikirsiz ve ruhsuz bir hale getirdiğini ifade etmiştir.

Daha sonra, Dünyada ve bilhassa Avrupada müzik, esrar ve buna benzer durumlarda binlerce gencin hayatlarının manasızlığına kendilerini keyif verici, uyuşturucu ve dünyayı unutturacak eğlencelere ve vaziyetlere bıraktığını, hatta intihar ettiğini söylemiştir. Bundan sonra da, «madeten ve manen sömürge hayatı yaşayan devletin genç insanları; hürriyeti, mukaddes değerleri uğruna kendilerini feda etmekten çekinmiyorlar» demiştir. Türkiyedeki maarif politikasında manen eğitimsiz yetişen; tarihin, mukaddes ölçülerinden koparılan gençliğimizin üzerinde de durarak hâl çareleri ortaya koymuş, ve «mukaddes kıymetlerine bağlı, enerjik

milli bir gençlik yetişiyor. Bu gençliğin yetişmesini kimse engelliyemeyecektir» diyerek konuşmasını bitirmiştir.

18 Mayıs 1974 günü Mustafa Yazgan «Milliyetçiliğimizin Esasları» mevzulu bir konferans vermiştir. Konuşmasına milliyetçilikten ne anladığımızı izahla başlayan M. Yazgan, içinde yaşadığımız toplumun her türlü gelişmesine imkân hazırlayacak, geniş bir anlayış içerisindeki millî fikir ve kanaatlerimizi izah etmiştir.

Daha sonra, Türk ve İslâm tarihinden misaller vererek, millî ve dinî ideallerimizin bir bütünlük arzettiğini gözler önüne sermiştir.

Yanlış tatbik edilen, belki de zararlı düşüncelerle maarifimize yerleştirilmiş, bu devletin ve bu halkın düşmanlarının; yarının karakter sahibi, hamleci gençliğini hazırlayacak millî bir politikanın hazırlanmasına imkân vermediklerini söylemiştir.

Türkiyenin yeni şartları, milliyetçi gençliğin beraberce ama kıymet ölçülerini çok iyi tesbit etmiş olarak devlete sahip çıkmasını beklediğini söyleyerek, istikbale ümitle baktığını ifade etmiş ve konuşmasını bitirmiştir.

30 Mart cumartesi günü Kültür Müdürlüğünün düzenlediği seri konferanslardan biri olan «Tarih şuuru ve yakın Tarihimiz» adlı bir konferans verilmiştir.



Mustafa Müftüoğlu tarih şuuru ve yakın tarihimiz adlı konferansını verirken.

Kıymetli tarihçi M. Müftüoğlu'nun verdiği konferansa büyük ilgi gösterilmiş kalabalık bir dinleyici kitlesi salonu doldurarak konferansı büyük bir dikkatle dinlemişlerdir. Konuşmasına, Tarih ve Tarih şuuru olarak başlayan Mustafa Müftüoğlu Tarih Şuurunun toplum üzerindeki rolünü izah etmiş, devrinin idarecilerinin arzusu istikametinde hak ve hakikatten mahrum tarih yazanlara dikkati çekmiştir. Bunların Türk gençliğine dev olarak gösterdikleri bazı şahısların aslında birer cüce olduklarını tarihi vesikalarla isbatlamıştır. Konferansın ana mevzuunu 31 Mart vak'ası teşkil etmiştir. 31 Mart'ı İslâm âlemini tek bayrak altında idare etmeyi başarıyla temin eden II. Abdülhamid Han'ı hall'etmek için İngiliz -

Alman işbirliğinin menfaat çarkına kapılıp ve böylece 31 Mart'ı meydana getirenleri teker teker anlattıktan sonra, hadiseyi bütün failleriyle beraber dinleyicilerin gözleri önüne serdi. Bunları anlattıktan sonra; hükmü kendiniz veriniz» diyerek, yakın tarih ile alakalı tarih kitaplarının çoğunun alâkası olmadığını söylemiştir. «Bir gün gerçek tarih hükmünü verdiği zaman bu kahramanlaşan cücelerinde bütün kimlikleri yaptıklarıyla beraber gözler önüne serilecektir.» diyerek konuşmasını bitirirken, konferansı hazırlayan M.T.T.B ve Kültür Müdürlüğüne teşekkür etmiştir.

HAREKETİMİZİN STRATEJİSİ

Yük. Mühendis Bahri Zengin 6 Nisan 1974 Cumartesi günü «Hareketimizin Stratejisi» konulu konferans verdi. MTTB salonundaki konferansı kalabalık bir Yüksek Tahsil genci topluluğu izledi.

«Hareketimizin tespit edilebilmesi için toplumumuzun sosyal ve ekonomik bünyesinin açıklanması gerekir» diyen hatip, konuşmasını iki ana bölümde topladı. İslâm öncesi cahiliye toplumu ve İslâmî toplum diyerek bu iki toplumun analizini yapmış, Sosyal, ekonomik ve ahlâkî bünyeler itibarıyla toplum yapısını faiz, içki, kumar ve fuhuş gibi felâketlerden kurtarabilme yollarını açıklamıştır.

Bahri Zengin konuşmasını şu sözlerle bitirmiştir :

Gelişen imkânlar ve teknik içinde inanç, fikir ve insanın imkânları daralıyor. Daralan ruh kendini gide gide maddeye esir etmiştir. Ruhun köleliği ile başlayan bu... yine ruhun yırtılması ile hürriyete kavuşması mümkün olacaktır.

Çağın imkânları Hakka inananlara bir kılıç gibi inmeye hazır. Bunları bertaraf için imanla İslâm'a sarılmamız...» diyerek sözlerine son vermiştir.

MEHMET ÂKİF'İ ANMA GECESİ

Doğumunun 100. yıldönümü dolayısıyla tertip edilen M. Akif Gecesi 29 Aralık Cumartesi akşamı MTTB konferans salonunda yapıldı'

Kültür Müdürü Sâdi Kaya'nın açış konuşmasını yapmasından sonra koro halinde İstiklâl Marşı okundu. Daha sonra bunu M. Akif'in yakın arkadaşı Mahir İz'in teybe alınmış İstiklâl Marşı'nın tam metin olarak okunması takip etti.



Akif gecesinde Kùltür Müdürü
Sadı Kaya açış konuşmasını
yaparken.

Bundan sonra kürsüye gelen MTTB Genel Başkanı Raşit Ürper: «Akif'in idealindeki Asım nesli bugün halen vardır. Onun davasını İlelebed yatacak bu nesildir.» demiştir. Akif'in yaşadığı karanlık devre ve o devir içindeki mücadelesine de temas eden Ürper: «Akif cemiyet meselelerine pencereden bakan insan değildir. O bizzat halkın arasına girmiş ve onun dertlerini yaşamıştır. Akif'de iki büyük hususiyet bulmaktayız. Biri coşkun bir iman, diğeri ise şair oluşu. O şiirini his ve duyguların ötesinde, bir davanın emrinde çalıştırdığından küçük şairlik durumundan kurtuldu. Şiirlerinde çeşitli cepheleriyle toplumunu vermeye çalıştı.» diyerek onun sanatına temas ederek, devamla: «Bu gün çeşitli meselelerimizin halli, yetiyecek imanlı ve karakterli nesillere bağlıdır. Akif'in mücadelesi bu gençlik durduğu müddetçe devam edecektir» demiştir. Akif'in hatıralarından birkaç misâl vererek konuşmasına devam eden Raşit Ürper, «Bu vatanın aslı evlâtları olan bizler yaşadıkça Akif yaşayacak, onun davası kuvvet kazanacaktır. Geleceğin asım nesline selâm olsun,» diyerek konuşmasını bitirmiştir. Bunu müteakip Edebiyat Fak. doktora talebelerinden biri tarafından Bülbül şiiri okunmuştur.

Bundan sonra Akif'in şiirlerinden yapılan besteler dinletilmiştir. Bestelerden sonra, kürsüye davet edilen Doç. Dr. Nurettin Topçu, ko-

nuşmasında meselenin bir insan dâvası olduğunu, buna rağmen şimdiye kadar yanlış anlaşılacak çeşitli sebepler üzerinde durulduğunu ifade etmiş ve: «Akif'in anlatmak istediği şey cemiyetin ve ferdin ızdırabı olmuştur. Şimdiye kadar insanımız davasına sadece his plânında yaklaşabildi. Şuur plânında henüz dava adamı yetişemedi. Sadece bunun ortamı az da olsa hazırlanmaya çalışıldı. Akif, insan meselesine parmağını bastı. O, peygamberinden aldığı ilhamla, söyledi; sadece söylemekle kalmadı, bizzat yaşadı da» demiştir.



MTTB Genel Başkanı Raşit Ürper
Akif gecesinde konuşurken.

Akif'in safahatının bölümlerinden parçalar okuyarak onların işaret etmek istediği esas noktalarına temas eden Topçu, «Akif, her devirde olduğu gibi, zulümle kendini kabul ettirmek isteyenlerle karşılaştı. Cemiyette putlaşmış mefhumların gerçek taraflarını açıkladı. Çünkü onun düşüncesi her türlü sapık mefhumlara kapalıydı. Akif her şeyden önce insan olmanın kaynağını islâm'da buldu. Onu içten yaşadı. Tasavvuf düşüncesinin ortaya koyduğu Allah'da kendi hiçliğini hissetme durumuna geldi» demiş ve safahatın çeşitli yerlerinden şiirler okuyarak konuşmasını bitirmiştir.

Daha sonra Akif'in «Çanakkale Şehidlerine» adlı şiirini Fikret Özdin okudu.

Bundan sonra Gençlik adına MTTB Basın Yayın Müdürü Sami Şener kürsüye davet edildi. Konuşmasına Türk milletinin sosyal bünyesini ve



MTTB Basın-Yayın Müdürü Sami Şener, M. Akif'i anma gecesinde konuşurken.

bu sosyal bünyedeki insanın yerine işaret etmekle başlayan Şener, «Büyük insanlar cemiyetleri manen hazırlayarak geçmişten geleceğe bağlar kurar ve düzgün bir içtimai akışın devamını sağlarlar,» diyerek Akif'in idealinde bir asım nesli meydana getirerek günümüze uzandığını söylemiş ve Akif devrinde içtimai hayatımızda meydana gelen değişikliklere işaret ederek bünyeyi tahrip eden gelişmelerini anlatmıştır.

Avrupa'daki felsefi cereyanlara kapılarak herşeyini inkâr eden meşrutiyet devri nesillerin ruh durumları ve düşüncelerini de izah eden Sami Şener, «Halka rağmen halk için inkılâp fikri, diğer bütün meseleleri bırakmış, sadece kendini gerçekleştirmeye çalışıyordu» diyerek değişimin karakterini göstermiştir. Akif'in sanat görüşünü ve cemiyeti ifade ederken, ona olan yakınlığına da temas eden Şener, «Eğer Akif milli gençlik dışın-

dakiler tarafından ele alınmıyorsa, bu Akif'in herşeyi açıkça söylemiş olmasındandır. M. Akif o kadar açık ki, onu yuvarlak lâfların arkasında incelemek, tahlil etmek mümkün değil» demiş ve Akif'in gününün gençliği ile olan ideal birliğinin bazı noktalarına da temas ederek konuşmasını bitirmiştir.

Konuşmadan sonra, Akif'in şiirlerinden marş ve ilâhi haline getirilenlerinden birkaç tanesi dinlenmiş ve Edebiyat Fakültesinin kıymetli hoca-



Akif gecesinde, Prof. Dr. A. Nihat Tarlan konuşmasını yaparken.

larından Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan kürsüye davet edilmiştir. Toplantıdan duyduğu zevki ve hazzı açıklamakla konuşmasına başlayan Tarlan «Akif'i sevmek bütün insanlığı sevmektir» demiştir. Daha sonra, yapılan konuşmalarda Akif'in çok önemli taraflarına temas edildiğini söyleyen A. Nihad Tarlan: «Miletin bağrından kopmuş, Asım'ın nesline teşekkürlerimi bütün samimi duygularıyla iletirim. Bütün kötü gidişlere rağmen ümidimi hiç bir zaman kesmedim. Buradaki Müslüman gençlik yarına emniyetle bakmamızı temin ediyor» demiştir. Tarlan, Akif'in ahlâk ve şahsiyetinin büyüklüğü hakkında da birkaç söz söyledikten sonra kürsüden inmiştir.

Ali Nihad Tarlan'dan sonra MTTB Eski Kültür Müdürü Bahaeddin Cebeci Safahattan bir şiir okudu.

Daha sonra MTTB Tiyatro Müdürlüğünün hazırladığı «Köse İmam» piyesi oynamaya başladı. Dekoruyla eski günleri getiren piyes, Akif'in cemiyet adamı olarak Köse İmam'ın şahsında içtimai meselelere parmak basışını gayet güzel olarak izah etmekteydi.



Akif gecesinde MTTB Tiyatro Müdürlüğü tarafından hazırlanan Köse İmam piyesinden bir sahne.

Oyuncular, üzerine aldıkları rollerin hakkını vererek oynadılar ve seyircilerin takdirlerini topladılar.

Gece geç saatlere kadar süren toplantıyı çok büyük bir kalabalık kitlesi heyecan ve hararetle takip etmiştir.

Toplantıya gelen kutlama telgrafları arasında Devlet Bakanı İ. Hakkı Tekinel ve Diyanet İşleri Reisi Dr. Lütfi Doğan'ın tebrikleri dikkati çekmiştir.

BÜYÜK FETİH GECESİ

İstanbul'un Fethinin 521. yıldönümü münasebetiyle Millî Türk Talebe Birliği konferans salonunda tertibedilen gece için büyük bir talebe ve halk kitlesi tarafından takip edildi. Gecenin takdimcisi Cafer Sadık Özlevent, geceyi açan konuşmasında fethi ince ve derin çizgilerle karakterize ediyor; fethin girdiği yerde manâsının mührünü başabildiği müddetçe gayesini gerçekleştirmiş olduğunu, Fatih'in bir manâ-nın fethini yaparak Fatih ünvanını kazandığını ortaya koyuyordu.



Büyük fetih gecesinin takdimciliğini yapan C. Sadık Özlevent

Gecenin açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen MTTB Genel Başkanı Raşit Ürper, Türk tarihini umumi bir bakışla, önemli hadiseleriyle adeta fethiye bir hazırlık yaptığını söylemiş, Osmanlı İmparatorluğu, müslüman ve asil bir hanedan sülâlesinin manâ ve şahsiyet yönünden yetiştirmiş olduğu bir yığın büyük devlet adamı sayesinde cihansümul bir hüviyet kazandığını ifade etmiştir. Fatih'in şahsiyetine de temas eden Ürper Fatih'in yetişmesinde büyük rolü olan Alim, Veli Akşemseddin hazretlerine ve devrin ilim erbabına işaret etmiştir.

Fatih devri devlet felsefesinin büyüklüğü ve bu şartların hazırladığı insanın hususiyetlerinde de misaller vererek, günümüz gençliğine nümune olabileceğini söyleyerek konuşmasını bitirmiştir.

Daha sonra kürsüye gelen Prof. Dr. Osman Turan, Fethin siyasi ehem-



Geceye büyük heyecan katan fethin mirasçısı mehter takımı.

miyetine ait misaller vererek konuşmasına başlamıştır. Osmanlı devlet idealinin büyüklüğü üzerinde duran Prof. O. Turan «İstanbul'un fethini bir siyasi hadise olarak görmek doğrudur. Lâkin hareket noktasının bu olduğunu söylemek yanlıştır» demiştir. O. Turan daha sonra Osmanlı İmparatorluğunun cihan şümül idealinin devlet-i ebed müddet olduğunun ve bütün sefer ve gayretlerin bu mihrab üzerinde cereyan ettiğini ifade ederek, Fatih'in müstesna şahsiyetine de dikkatleri çekmiştir. Prof. O. Turan, Osmanlı İmparatorluğunun nüfusu ve İslâm dünyasındaki yerine ait önemli malûmatları verdikten sonra konuşmasını bitirmiştir.

Daha sonra salon kararmış ve sahnenin perdesi açılarak içeride renkli ışıkların altında bir hisar fonu ortaya çıkmıştır. Bu fonda A. Nihat Asya'nın fetih marşını İst. Vakıflar Yurdu Müdürü Selim Söylev okumuştur.

Bundan sonra kürsüye davet edilen İst. Fetih Cem. Başkanı Ekrem Hakkı Ayverdi, gecedeki manevi ruhun fetih gününe eş bir seviyede olduğunu ifade ederek konuşmasına başlamıştır. Daha sonra Türk - İslâm idealine de temas eden E. Hakkı Ayverdi; «İstanbul fethini bir çağı kapayıp, bir diğerini açmak şeklinde görmek yanlıştır. Çağların değişmesi, hristiyanlar için önemli bir gelişmedir. Fatih, çağ açıp kapamak için değil mukaddes bir emrin ve işaretin gerçekleşmesi için bu fethi gerçekleştirmiştir» demiştir. Fatih'in genç ruhundaki büyük heyecanlara da temas eden E. H.

Ayverdi «Yeni Fetihler yapmak için İslâmın emirlerini gerçekleştirecek yeni fatihler yetiştirmemiz lazımdır» demiştir. İstanbul'un mimarisinin ehemmiyetine birkaç kelime ile işaret ettikten sonra, vaktin azlığı sebebiyle konuşmasını bitirmiştir.

Daha sonra kürsüye gelen Fikret Özdiñ yeniçeriye gazel adlı şiiri okudu. «Vur» sözlerine eşlik eden davul, şiire ayrı bir çeşni katmıştır.



Fetih devri ilim hayatını anlatan Dr. Osman Öztürk.

Bundan sonra Dr. Osman Öztürk, Fatih devri ilim hayatına ait oldukça enteresan malûmatlar vererek «ilim anlayışının en geniş teşkilât yapısı Osmanlı devleti bünyesinde görüldüğünü» ve «ilim ve medeniyet'in sadece kendi devlet sınırları içerisinde kalmayıp bütün dünyaya ışık tuttuğunu» söylemiştir. Fatih'in ilmi edebî ve ahlâki yönlerine de işaret eden Dr. O. Öztürk, günümüz devlet idarecileriyle karşılaştırarak; iman, adalet ve

siyasi deha yönüyle mükemmel bir ferd yetiştiren o devir cemiyetinin içtinaî bünyesine dikkatleri çekmiştir.

Osman Öztürk'ten sonra Ayasofya şiirini okumak için MTTB Basın - Yayın Müdürü Sami Şener kürsüye geldi. Ayasofya'nın gölgesinin sahneye aksı ve renkli ışıklarla renklendirilmesi ve şekillendirilmesi apayrı manzardı.

Daha sonra İmam - Hatip Okulu mehter takımı yer aldı. Yeniçeriye gâel, Mehter Marşı, Şehzade Süleyman Marşı, Cenk Marşı gibi marşlar değişik şekil ve renk kompozisyonu içerisinde geceyi ayrı bir havaya soktu. Parlak ve şeffaf elbiseler içerisinde, kendilerine has kılıç, çepken, def, tuğ ve sancağıyla bütün salonu ayağa kaldırmış ve duasıyla programını bitirdi.

Bundan sonra kürsüye davet edilen Mustafa Yazgan fethi, iman ve faaliyet pınarından kaynağını almış bir hareket olduğunu, müstesna bir genç İnan Fatih'in ne gibi bir ideâl içerisinde yetişmesini en güzel şekilde gösterdiğini izah etmiş; «Her türlü siyasi, jeopolitik gayenin ötesinde ilâhî bir emri yerine getirme hadisesidir» diye vasıflandırmıştır.



Gecenin en heyecanlı konuşmalarından birini yapan Mustafa Yazgan.

Yazgan konuşmasında, Fatih devri devlet felsefesi, siyasi zihniyeti ve aati itibarıyla günümüz Türkiyesinden karşılaştırmalar ve mukayeselerle fethin ve Fatih'in günümüze kadar aynı samimiyet ve heyecanla anlatılmasının sebepleri üzerinde durmuştur. Fethin hazırlanışı, Ayasof-

ya'nın açılışı ve medeniyet müesseselerinin kuruluşunun ehemmiyeti hakkında enteresan noktalar ortaya koyarak konuşmasını bitirmiştir.

Geceye gelen telgraflardan bir kaç tanesinin okunmasına başlandı. Başbakan Bülent Ecevit, Başbakan Yard. Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Devlet Bakanı Orhan Eyüboğlu, Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre, AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, DP Başkan Vekili Hasan Korkmazoan ve birçok Bakan, Milletvekilleri... ve daha birçok telgraf... Telgraflar arasında geceye konuşmacı olarak davet edilen A. Nihat Asya'nın acil rahatsızlığı sebebiyle gelemeyip telgrafta geceye manen katıldığı yolundaki tebrik ve memnurluğunu ifade eden sözleri okundu.

Daha sonra gecenin son gösterisini Yıldırım Gürses yaptı. Salondaki halkla aynı geceyi paylaştığını ifade eden Gürses fetih marşını orkestra eşliğinde söyledi. Alkışlarla tekrar ve bu sefer toplulukla birlikte okunan fetih marşıyla gece sona erdi.

PARALI ÖĞRETİM ÜZERİNE AÇIK OTURUM

Yüksek tahsil talebelerini fazlasıyla alâkadan eden ve birkaç seneden beri sözü edilen «Yüksek Tahsil'in paralı olup, olmaması» 22 Aralık Cumartesi günü MTTB salonunda tartışıldı. MTTB kültür müdürlüğünün organize ettiği Açık Oturum'a; MTTB Genel Başkanı Raşit Ürper Prof. Dr. Demir Demirel (Boğaziçi Ün. Öğ. üyesi) Prof. Dr. Erol Zeytinoğlu (İ.İ.T.A. Reis Muavini) ve Devlet Plânlama Teşkilatı müşaviri Hasan Celâl Güzel katılmışlardır. Oturumu İst. Ün. Öğ. üyesi Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş idare etmiştir.

Oturumun ilk konuşmasını Genel Başkan Raşit Ürper yapmıştır. Konuşmasında; «Türk Eğitim tarihine başladığımızda eğitimin paralı yapıldığına hiç rastlamamaktayız. Anadolu'nun kıfayetsiz liselerinden yetersiz bilgileriyle mezun olan ve böylelikle büyük şehirde okumuş talebeyle bir seviye farkı bulunurken; maddî yönden de ikinci bir menfi durumu vardır. Bu hâl, sadece zengin çocuğuna okuma imkânı tanımaktır. Biz yüksek tahsil talebelerini temsilen bu gayri adil icraata hayır diyoruz» demiştir.

Daha sonraki konuşmayı D.P.T. Müşaviri Hasan Celâl Güzel yapmış ve; «Ben birinci konuşmamda meseleyi objektif olarak alacak ve her iki görüşün (paralı mı olsun, parasız mı) fayda ve mahzurlarını sıralayacağım» demiştir.

H. C. Güzel'in işaret ettiği maddelerde eğitime tahsis edilen paranın bütçe içinde fazla bir yer işgal etmediğini ve gereken çalışmayı zaten finans edemediği dikkati çekmiştir. Ayrıca, her yüksek tahsilli talebeden para alınmış olsa bile eğitim masraflarının karşılanamayacağı ortaya konulmuştur.

Bundan sonra kendisine söz verilen Boğaziçi Ün. Prof'u Demir Demirgil, meseleye bir iktisadî açıdan bakarak objektif olarak inceleyeceğini söylemiş ve özetle, «Tahsili bir iktisadî mal olarak ele almakta fayda vardır. Para veren talebe istediği herşeyi sorma hakkına sahip olacak ve kendi branşında fazlaca gelişebilecektir. Aksi takdirde parasız tahsil de şimdi olduğu gibi herkes okumaya yönelecek, fakat semere alınmayacaktır» demiş ve sözlerinin doğruluğunu isbat için Amerika'daki paralı üniversitelerin kalite yönünden üstünlüklerine dikkati çekmiştir. Ayrıca, «Fakir olanların dışındaki zenginlerden alınacak bu para ile devlete gelir sağlanacağını» da sözlerine eklemiştir.

Son konuşmayı İ.İ.T.İ. Akademisi Reis Muavini olan Prof. Dr. Erol Zeytinoğlu yapmıştır. Prof. Zeytinoğlu, konuşmasına Prof. Demirgil'in sözlerini tahlil etmekle başlamış ve: «İktisaden az gelişmiş bir memlekette, fertlerin kendi geçimlerini dahi zor sağlarken, öğretimin paralı olmasının akıl kârı olmadığını» söyleyerek; tahsile harcanan paranın boşa gitmediğini, o ferdin yetiştikten sonra yine bu milletin bir doktoru, bir mühendisi olduğunu ve böylelikle önceden yapılan masrafın zaten çıkarıldığını» ifade etmiştir. Prof. Zeytinoğlu, tahsil yapan talebenin velisinin devlete vergi vererek buna sarfedilen masrafları zaten karşıladığını da sözlerine eklemiştir. Devlet bütçesine yardım olması konusunu da ele alan Prof. Zeytinoğlu, haksız kazanç elde edenlere mani olunması gerekirken, zengin ve fakir arasındaki mesafe bu derece açikken, bu açığı kapatmak fakir halktan para almak değil, bu zenginlerin fazla servetini çeşitli yollarla bu yöne kanalize etmekle olacaktır» demiştir.

Oturumu idare eden Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, konuşmaların özetini verdikten sonra ikinci ve son konuşmayı başlatmıştır. Bu konuşmalarda VTTB Genel Başkanı Raşit Ürper, paralı öğretim şeklinde «kriter» in ne olacağını, parayı tahsil etme zorluklarını; Hasan Celâl Güzel, meseleyi sadece iktisadî olarak ele almayıp, sosyal taraflarını da inceleyerek asırlık bilim ve hikmet anlayışımıza dikkati çekerek, geçmiş devirlerden misaller vererek, eğitim politikamıza ışık tutmasını; Prof. Demir Demirgil'in bir önceki fikrinde ısrar etmediğini ve Boğaziçi Üniversitesinden misaller vererek paralı öğrenimin kısmen tatbik edilmesinden örnek verdiğini; Prof. Erol Zeytinoğlu'nun ise, insan meselesini halletmeden, fırsat eşitliğini hazırlardan buna çare bulunamayacağı görüşlerini ortaya koydular. Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş ise oturumun özetini ve toparlanmasını yaparak ana noktaları ortaya koyarak toplantıya son verdi.

ORTA ÖĞRENİM KOMİTESİ FAALİYETLERİ

Millî Türk Talebe Birliği Orta Öğrenim Komitesi, Türk orta tahsil gençliğine hizmet etmek, onları tek bir çatı altında birleştirmek gayesiyle İstanbul ve 18 temsilcilikte yapılan faaliyetlerde yepyeni bir neslin yetişmesini sağlamak; birçok kültürel, sportif faaliyetlerle genç kardeşlerimizin okul dışındaki vakitlerini değerlendirilmesini temin etmek, her çeşit maddî, manevî değerlerimiz tanımalarına yardımcı olmak ve fikri ihtiyaçlarına cevap vermekle yüksek öğrenime ve hayata hazırlamak, gayesiyle kurulmuş altı seneden beri bu doğrultuda hizmet etmiştir. Orta Öğrenim Komitesi'nin yaptığı çalışmalar şunlardır :

1972 - 1973 faaliyetlerini Bülent Katkık'ın başkanlığında yapmış daha



MTTB Ortaöğrenim Komitesi seminare başlariken Başkan Hüseyin Öztürk'ün başkanlığında toplantı halinde.

sonra başkanlığa Cafer Sadık Özlevent getirilmiştir. Cafer Sadık Özlevent'in başkanlığında çalışmalar devam etmiş ve daha sonra da 11 Ocak 1974'te Hüseyin Öztürk Orta Öğretim Komitesi Başkanlığına getirilmiş ve şu idare heyetiyle faaliyetlerini sürdürmüştür :

BAŞKAN : Hüseyin Öztürk,

SEKRETER : Osman Develioğlu,

ÜYELER : Kâmil M. Oruç, Emrullah Çınar, Ali Özdaracı, Bekir Küçük, İsmail Çetin, Kemalettin Eser.

1973 - 1974 ders yılında 85 lise ve dengi okulardan ve ortaokullardan 850 üyesi bulunmaktadır.

Bu üyelerin % 20'si ortaokul talebesi, % 40'i lise I, %25'i lise II, % 15'i lise son sınıf talebeleridir. Bu üyeler haftanın her günü saat 14 - 16 arası açık olan Orta Öğrenim Komitesinde çeşitli sohbetler, seminerler, sportif çalışmalar ve kol faaliyetlerini yapmaktadırlar. Ayrıca şehir içi ve dışı geziler, film gösterileri, yarışmalar, karşılıksız hazırlama kursları yapılmıştır. Orta Öğrenim Komitesi bu faaliyetlerini şu kollarla yürütmektedir.

- 1 — Anket ve İstatistik Kolu,
- 2 — Basın Yayın Kolu,
- 3 — Film ve Fotoğrafçılık Kolu,
- 4 — Gezi Kolu,
- 5 — Kitaplık Kolu,
- 6 — Kültür ve Edebiyat Kolu,
 - a) Eğlence Komisyonu,
 - b) Seminer Komisyonu,
 - c) Tarihi Günler Komisyonu,
 - d) Yarışmalar Komisyonu,
- 7 — Mektuplaşma ve İrtibat Kolu,
- 8 — Spor Kolu,
- 9 — Tiyatro Kolu.

Yapılan kol faaliyetlerini bir kol başkanı ve ikinci başkanı, sekreter ve üyelerle hazırlanmaktadır. Her kolda en az 6 kişi çalışmakta olup 15 günde bir kol başkanları ile toplantılar yapılmakta ve her ay faaliyet raporları istenmektedir.

KOLLAR :

ANKET VE İSTATİSTİK KOLU : Çalışmalarını Mehmet Ali Sarı başkanlığında Zeki Arısan, Ahmet Dalgıç, Seyfettin Sevindik, Mehmet Ekici, Hüsnü Türközel yapmıştır, yaptığı çalışmalar :

- a) Mekteplerin üyeler arasında dağılıma oranı,
- b) Seminerlerin faydası üzerine anket,
- c) Üyeler arasında en çok sevilen kitapların anketi,

d) Üyeler arasında en çok arzu duyulan sporun hangisi olduğu tespit edilmiştir.

BASIN YAYIN KOLU : Çalışmalarını Selim Bilmen başkanlığında II. Başkan Arif Çaylı, sekreter İbrahim Acar, üyeler, Süleyman Faydalı, Mustafa Aytaç, Ahmet Küçük'ten teşkil olan Basın Yayın Kolu yapılan bütün faaliyetleri gazete ve radyoya bildirmektedir. Yaptığımız faaliyetlerin okullara bildirme işlemini yürüten bu kol, ayrıca Basın Yayın Müdürlüğü ile de ortak çalışmaktadır.

Basına verilen haberler: a) Şiir yarışması: Tercüman, Sabah, Millî Gazete ve Akşam Gazetelerinde resimli olarak, diğer gazetelerde ise yazılı olarak çıkmıştır. b) Seminerler: Her yapılan seminer Cumartesi günle-



MTTB Ortaöğretim Komitesi Başkanı Hüseyin Öztürk şiir yarışmasında konuşurken...

ri Çevremizde Bugün programında söylenmektedir. c) Kompozisyon yarışması: Resimli ve tafsiyatlı olarak Tercüman, Hürriyet, Millî Gazete, Akşam, Sabah, Yeni Asya'da çıkmış, ayrıca sonuçları Cumartesi akşamı 10,45 haberlerinde söylenmiştir.

FİLM VE FOTOĞRAFÇILIK KOLU : Hasan Güneş'in başkanlığında, II. Başkan Murat Şişman, Üyeler; Musa Taşdelen, Süleyman Çimen; Yunus Şentürk, Turgut Bingöl, Aziz Saltak idaresinde yapılan çalışmalar sonucu olarak şu filimler gösterilmiştir.

2 Şubat 1974 — Amerikada ulaşım.

9 Şubat 1974 — Türk Hava Kuvvetleri ve Türk havacılığı.

16 Şubat 1974 — John Steinbeck'ten izlenimler.

23 Şubat 1974 — Hürriyet Kuşları.

2 Mart 1974 — Hedef ve İnsan.

9 Mart 1974 — Uzak Adamın Ardından.

16 Mart 1974 — Sahne Arkası.

23 Mart 1974 — Tatlı Su Denizleri.

30 Mart 1974 — Japonya'da Aile.

6 Nisan 1974 — Japonya'da Üniversite.

20 Nisan 1974 — Amerika'yı Tanıyalım.

11 Mayıs 1974 — 2000 yıllık Kore Sanatı.

Filmler yabancı kültür merkezlerinden alınmakta ve oynatılmaktadır. Normal olarak 20 dakika sürmektedir.

Fotoğrafçılık bölümünde işe faaliyetlerin fotoğrafları temin edilmekte ve arşiv yapılarak saklanmaktadır.

GEZİ KOLU : Gezi kolu Ali Yeni yurt başkanlığında, II. başkanlığını Kadri Aslan'ın ve Nusret Elâgöz, Tarık Ergünyılmaz, Muammer Yalçın, Akif Babalı yönetiminde yapmaktadır. Yapılan bu geziler; arkadaşları birbirine kaynaştırması yönünden birçok faydaları olduğu görülmüştür.

Şehir içi gezileri : 25 Kasım 1973 tarihinde Yerebatan Sarayı ve Aya-sofya müzeleri,

16 Aralık 1973'de Türk İslâm Eserleri Müzesi,

3 Mart 1974'de Arkeoloji müzesi,

31 Mart 1974'de Askeri Müze,

22 Nisan 1974'de İzmit Orta Öğretim Komitesi de dahil olmak üzere İzmit'in bütün müze ve diğer yerleri gezilmiştir.

Şehir dışı gezileri : Edirne Gezisi: İki otobüs ile 103 kişi gelmiştir. Her bakımdan faydalı olan bu gezi Edirne'de tarihi eserler gezilmiş ayrıca sınıra ve Meriç kıyılarına gidilmiştir. Ayrıca yolculuk sırasında çeşitli konuşmalar, şiirler ve mehter marşları geziye ayrı bir renk katmıştır.

KÜLTÜR KOLU : Ruşen Köseoğlu başkanlığında Mustafa Kurucu, Müfit Ulaş, Kamil Özcan, Güner Yavuz, Beytullah Sevim yönetimindeki Kültür Kolu, a) Seminerler, b) Yarışmalar, c) Eğlenceler, d) Tarihi günler gibi komisyonlarla faaliyetlerini yapmaktadır.

A — Seminerler: Cumartesi günleri 14 ile 16 arası yapılmaktadır.

1973 - 1974 ders yılında yapılan seminer ve sohbetler şunlardır:

13 Ekim 1973 Tanışma ve Sohbet,

20 Ekim 1973 Sedat Yenigün — Cemiyetteki Yerimiz,
 27 Ekim 1973 Çeşitli konularda sohbet,
 10 Kasım 1973 Sefer Ahmetoğlu — Dinin cemiyetteki yeri,
 17 Kasım 1973 Veli Aras — Metafizik ve ötesi,
 24 Kasım 1973 Ömer Adil Dolay — Ruh ve İnsan,
 1 Aralık 1973 Ahmet Eskinus — Vazife Şuurumuz,
 8 Aralık 1973 Abidin Sönmez — Allah ve İlim,
 15 Aralık 1973 Sami Şener — Sohbet,
 22 Aralık 1973 Orhan Baykal — Fıkıh İlmî,



MTTB Ortaöğretim komite-
 sinin düzenlediği İstanbul
 Liselerarası kompozisyon ya-
 rışmasında derece alan ya-
 rışmacıya Başkan Hüseyin
 Öztürk ve İbrahim Minnet-
 oğlu hediyelerini verirken.

5 Ocak 1974 Panel yapıldı,
 12 Ocak 1974 Bülent Katkac — Sohbet,
 19 Ocak 1974 Raşit Ürper — Sohbet,
 26 Ocak 1974 Bahattin Cebeci — Gençlik vel Sorumlulukları,
 2 Şubat 1974 İsmail Şimşek — Gençlik ve Gelişimleri,
 9 Şubat 1974 Galip Boztoprak — Yakın Tarihimiz,
 16 Şubat 1974 Abidin Sönmez — Cemiyeti yıkan faktörler,
 23 Şubat 1974 Vahap Kaba — Edebiyatımızın gelişim devreleri,
 2 Mart 1974 Salih Gökmen — Sinema ve Milli sinemamız,
 9 Mart 1974 Fehmi Koru — Dış Türklere meselesi,
 16 Mart 1974 As. Dr. Hasan Doğruyol — Tıp Bilimi ve Mahiyeti,
 23 Mart 1974 Av. Hüseyin Coşkun — Gençlik meselesi,
 30 Mart 1974 Dr. Osman Öztürk — Medeniyet Tarihinden Yapraklar,
 6 Nisan 1974 Mehmet Soslu — Hoça ve Talebe ilişkileri,
 20 Nisan 1974 Adnan Ertuna — Milli Tarihimiz,
 27 Nisan 1974 Sami Şener — Gençliğin temel problemleri (Panel).
 11 Mayıs 1974 Ali Murat Daryal — Sohbet.

Yapılan seminerlere ortalama olarak 120 - 200 kişi katılmaktadır. Se-
 minerler konferans salonunda ve komite odasında ve seminer salonunda
 yapılmıştır.

ŞİİR YARIŞMASI : Üç senedir yapılan şiir okuma yarışmaları okullar
 tarafından ilgi ile karşılanmıştır. 29 Aralık 1973 Cumartesi saat 14.30 da
 yapılan 3. Lise ve Dengi okullararası Şiir okuma yarışmasına 45 lise ve
 dengi okuldan birer kişi katılmıştır. Salonu dolduran talebe ve hocalar kar-
 şısında okunan şiirler jüri tarafından değerlendirilmiş ve ilk beş şöyle so-
 nuçlanmıştır.

- 1 — Cüneyt Tanverdi — İstanbul Erkek Lisesi,
- 2 — Semra Aydın — Fransız Kız Lisesi,
- 3 — Ümit Altın — Vefa Poyraz Lisesi,
- 4 — Kismet Şancı — Plevne Lisesi,
- 5 — Ayça Eryazar — Çamlıca Kız Lisesi.

Yarışmaya iştirak eden her yarışmacıya kitap verilmiş, ayrıca derece-
 ye girenlere kupa, kitap, sertifika verilmiştir.

KOMPOZİSYON YARIŞMASI : İstanbul Lise ve Dengi Okullararası
 olan bu seneki kompozisyon yarışması diğer senelere nazaran daha çok
 alâka toplamıştır. Konusu «Gençliğimiz ve Milli Hedefler» olan kompozis-
 yon yarışmasına 121 okuldan 1740 kompozisyon katılmış ön jüri tarafından
 yapılan eleme sonucunda 20 okuldan 20 kompozisyon finale kalmıştır.
 4 Mayıs 1974 Cumartesi günü saat 14.30 da finale kalan kompozisyonlar
 yazarları tarafından jüri ve seyirciler önünde okunmuştur. Kompozisyonla-
 rın okunmasından sonra jürinin değerlendirmesine göre ilk beş şu şekilde
 sıralanmıştır.

- 1 — Hakan Şenkal — Pertevniyal Lisesi,
- 2 — Handan Bozacılar — Çemberlitaş Kız Lisesi,
- 3 — Perihan Adak — Cibali Kız Lisesi,
- 4 — Nilüfer Volkan — Sultanahmet Ticaret Lisesi,
- 5 — Nebihan Özoğan — Kasımpaşa Lisesi.

Yarışma sonunda ilk üçe kupa ve kitap ile her yarışmacıya birer kitap ve sertifika verilmiştir.

BİLGİ YARIŞMASI : Tercüman Gazetesiyle ortaklaşa olarak düzenlenen «Altın Kalem Bilgi Yarışması» için önceden çok faydalı olan ziyaretler yapılmış ve bu arada 30 liseye bir ekip halinde gidilmiştir. Bu liselerin 26 sı yarışmaya iştirak etmiştir. Beş tur halinde yapılan yarışmalar jüri ve dinleyiciler önünde Çarşamba günleri saat 14.30 da başlayıp, her hafta iki lise karşılaşmıştır. Liselerin eşlendirilmeleri noter huzurunda kura çekile-



MTTB Ortaöğretim Komitesinin Tercümanla beraber düzenlediği İstanbul Liselerarası bilgi yarışmasından bir görünüş.

rek yapılmaktadır. Sorular ise bir üst jüri tarafından hazırlanarak kapalı olarak zarflarda saklanarak yarışma günleri çekim usulüne göre tesbit edilmektedir. Yarışmaları her Çarşamba çok kalabalık olan bir talebe kitlesi izlemektedir. Yine bu yarışmalar öğretmenlerin ilgisini bir hayli çekmiş ve her yarışmada ortalama 25 öğretmen hazır bulunmuştur.

KARŞILIKSIZ ÜNİVERSİTE HAZIRLAMA KURSLARI : İlk defa bu sene yapılan bu kurslar okullar tarafından ilgi ve takdir ile karşılanmıştır. Bu

vesile ile orta öğrenim başkanı nezaretinde bir ekip ile 15 lise müdürü ziyarete edilmiş, neticede kursların tertiplenmesi tebriklerle karşılanmıştır. Klâsik eğitim gören lise müdürlüklerinden son sınıf öğrencisi olarak on kişi istenmiştir. Normal olarak 200 kişinin takip ettiği hazırlık kursları Eğitim Müdürlüğü hocaları nezaretinde yapılmaktadır. Kurslar 7 Nisan Pazar günü başlamış olup her pazar 14-16 arası yapılmaktadır. Kurslara gelen talebelere bülten, broşür ve faydalı kitaplar verilmektedir.

KİTAPLIK KOLU : Kitaplık kolu Mehmet Meray başkanlığında, Vedat Kasaboğlu, Nasır Beşer'den teşkil olmaktadır. Kitaplığımızın eski devrelerden kalan kitaplar ve bu sene başında yeniden yapılan ilâvelerle sayısı 400'ü bulmuştur. Bu kitaplardan ayrı olarak üyelere ve temsilciliklere önceden basılan Şehit Ölmez, Çanakkale Şehitleri, Öğrencinin El Kitabı, Seçmeler, Terörizm, gibi kitap ve broşürler gönderilmiştir. Kitaplık kolu nezaretinde üyelere verilen kitapların geri getirme süresi 15 gündür.

MEKTUPLAŞMA VE İRTİBAT KOLU : Mektuplaşma kolu faaliyetleri düzgün bir şekilde yürütülmektedir. Her hafta muntazam olarak seminer haberleri TRT de çevremizde bugün programında duyurulmaktadır. Bilgi yarışmalarının, şiir yarışmasının, Kompozisyon yarışmasının bütün haberleri TRT ye ulaştırılmıştır. Ayrıca temsilciliklerle olan irtibat sağlanmış üyelere çeşitli zamanlarda mektup ve teksirler gönderilmiştir.

Mektuplaşma kolu bütün bu faaliyetlerini şu şahıslarla yürütmüştür. Başkan Özgün Suluhan, 2. Başkan Rami Taş, Sekreter Neşet Erdem, üyeler Turgay Uygun, Akif Babalı, Mustafa Fidan.

SPOR KOLU : Üç sportif dalda faaliyet gösterilmektedir, bunlardan en çok ilgi göreni karatedir. Diğerleri ise voleybol ve güreştir. Karate çalışmalarını yeşil kuşak Hüseyin Öztürk idaresinde yürütülmüştür. Çalışmalar Pazar günleri saat 16-18 arası yapılmakta, normal olarak her çalışmaya 100 kişi katılmaktadır. Kayıtlı olarak 200 kişinin bulunduğu karate gurubunda 80 mor, mavi kuşak bulunmaktadır. Hüseyin Öztürk başkanlığında açık havada karate çalışmaları kır gezintileri okulların bitimiyle başlamıştır. Faaliyetleri şu şahıslar yürütmektedir. Başkan Ahmet Gülüm, muhasip Aptullah Esen, sekreter Kenan Fırat.

TİYATRO KOLU : Tiyatro hakkında çeşitli araştırmalar ve dökümanlar toplayıp yeni bir sistemle çalışmalarını sürdürmekte olan tiyatro kolu, geniş bir kadroya sahip olup, oyuncu kadrosunu yetiştirmek için hususi çalışmalar yapmaktadır.

Şiir ve Kompozisyon yarışmalarında tiyatro kolu tarafından birçok pandomimler taklitler ve monologlar yapılmış ve büyük taktirle karşılanılmışlardır.

Tiyatro kolu faaliyetlerine şu şahıslarla devam edilmektedir. Başkan Şevket Demirkaya, 2. başkan Mustafa Atalar, sekreter Salih Elifoğlu, mu-

hasip Niyazi Kahveci, dekor Cemalettin Balaban, efektör Necati Şenol, sahne Ahmet Gülüm.

OKUL TEMSİLCİLİKLERİ

Üyemiz bulunan 85 lise ve dengi okulun hepsinin birer okul temsilcisi ve iki kişilik bir yardımcı ekibi bulunmaktadır. Okul temsilcileri bütün faaliyetleri okullarda gerektiği gibi duyurulmasını sağlamak ve yürütmek olup ayrıca faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütmesini sağlamak için 15 günde bir toplantı yapıp faaliyetlerini düzenlemektedir.

TEMSİLCİLİKLER

MTTB Orta Öğretim Komitesi, 50. genel kurulunda alınan kararla İstanbul Orta Öğretim Komitesi Başkanlığı merkez olmuş diğer Orta Öğretim Komiteleri temsilcilik haline getirilerek 23. maddeye göre merkeze bağlanmıştır.

1973 - 1974 devresinde isim olarak 19 Orta Öğretim Komitesi bulunmaktadır. Daha önceden çıkan dernek kanunu dolayısıyla bir kısmının faaliyetleri bir müddet için sınırlandırılmıştır.

Merkez orta öğrenim komitesi ve icra konseyi başkanlığı hepsiyle irtibat sağlanmıştır. İmkânlar nisbetinde temsilciliklerin yaptığı seminerler, konferanslar ve tiyatro çalışmaları başarılı olmuştur. Gümüşhane ve İzmitin tertiplemiş oldukları piyesler çok büyük bir alaka ile karşılanmıştır.

Faaliyet gösteren temsilcilikler, İzmit, Samsun, Gümüşhane, Maden, Sivas, Elazığ, Konya, Kütahya, Balıkesir, Trabzon, Malatya, Erzincan, Denizli.

TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tesisler Müdürlüğü, MTTB binasının bakımı işiyle uğraşır. Vazifelerinin başında temizlik gelmektedir. Bütün talebe işlerinin yürütüldüğü, devamlı olarak turizm, folklor, ve spor faaliyetlerinin yapıldığı, gerek oyuncu, gerek seyirci durumundaki binlerce insanın çeşitli çalışmalar için geldiği bu bina; en fazla girilip çıkılan en büyük resmî binalardan bile fazla fertlerin dolup - boşalmasıyla büyük ölçüde kirlenmektedir. Böyle bir binanın temizliği için devamlı çalışan müstahdemler dışında fedakâr arkadaşların da büyük yardımları olmuştur.

Aydınlatma ve Elektrik İşleri : Binamızda halen 360'dan fazla elektrik, 10 kùsur floresant, 30'a yakın abajurlu lâmba, 80'e yakın karpuzlu ampul, 1 spot ve 8 büyük projektör bulunmaktadır. Ayrıca elektrikle çalışan üç su asma santrifüjü ve bir de kalorifer brülörü bulunmaktadır. Ampuller, santrifüjler elektrik hatları, duş ve prizler, çeşitli şartlar, brülör ve motorlar devamlı bakım istemektedirler. Bunların devamlı kontrolü, temizliği, yıprananın yerine yenisinin takılması gibi işler, Tesisler Müdürlüğü'nün vazifelerindedir.

Isıtma İşleri : 48 oda, salon ve daha küçük bölümlerden müteşekkil MTTB binasında her bölümün normal ısınması sağlanmaktadır. Takriben binada 100.000 M3 hava bulunmaktadır. Bu havayı kışın normal sıcaklıkta tutmayı sağlamak için gerekli olan yakıtın normal kullanılmasını temin etmek, israf etmemek veya sıcaklığı düşecek derecede kısmamak, kalorifer tesisatında temizlik işine bakmak da Tesisler Müdürlüğü'nün vazifeleri içine girmektedir.

Tamirat : Büyük ölçüde tadilat ve tamirat yapmak, lüzumsuz yerleri kaldırmak; yerine yeni ve kullanışlı tesisler kurmak, eskiyen yerleri yenilemek, çeşitli sebeplerle tahrip olan yerleri tamir etmek, badana ve yağlı boy işlerini yeniden yapmak, her dönem için mecburî olmuştur. Yeni açılan üdürlüklere yer temin etmek de Tesisler Müdürlüğü'nün vazifesidir.

Reklam ve İlan İşleri : Millî Türk Talebe Birliği'nde 12 müdürlük, 4 kupa ve 3 enstitüsü vardır. Bu kulüp, enstitüsü ve müdürlüklerin çeşitli faaliyetleri olmaktadır. Faaliyetlerin bez afiş ve bazı küçük ebattaki reklâmları da Tesisler Müdürlüğü yürütmektedir.

Kamp İşleri : MTTB, her yaz tatilinde 35 - 40 kişilik spor kampları yap-

maktadır. Kamp malzemelerinin tedariki, noksanların tamamlanması, kamp yerine nakli, kampın kurulması, kamp malzemesinin bakımı ve muhafazası de Tesisler Müdürlüğüne aittir.

ÇEŞİTLİ İŞLER :

1 usta ve iki kalfanın Kasım 1973'de bir aylık çalışmalarıyla bütün müdürlük, salon ve koridorların badana ve boyaları yapıldı. Doğramalar tamir edildi.



MTTB Tesisler Müdürlüğü'nün büyük gayretleriyle yaptırılan yeni sınıflar inşa halinde

MTTB Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu Üniversiteye Giriş Kursları için yeni sınıflara ihtiyaç duyulması sebebiyle mevcut yerlerde bazı tadilatlar yapıldı. Ve bunun akabinde de yeni tesis edilen sınıfların dekorasyon işi halledildi. Işıklandırma sistemi değiştirildi. Fakat Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen bu yerler de kafi gelmedi ve Spor Müdürlüğü Ping - Pong salonu aşağıya taşınarak burası kısa bir zaman zarfında sıkı bir çalışma neticesi dersane haline sokuldu.

Bu sıralarda kış mevsimi gelmişti. Kalorifer tesisatında boru hatları ve brülör tamir edildi delikler kapatıldı. Bir amele tutularak kalorifer bacası temizletildi. Dairedeki iki büyük su pompasının verimli çalışması için umumî rektefe yaptırıldı. Kış boyunca yakıt olarak üç defa fuel oil alındı.

MTTB Spor Kulübü için yeni soyunma odaları ile halter ve malzeme odaları yaptırıldı, salon cilalandı. Banyo ve duşlar tamir edildi, şöphen tesisatı kuruldu. Aralık 1974'de kanalizasyon yolları açıldı. Bundan sonra korferans salonuna yeni amplifikatör tesisatı kuruldu.

Tertip edilen bütün gece, konferans vb. toplantılarda olduğu gibi Te-

sisler Müdürlüğü elemanları arkadaşlarımız Akif gecesinde de fedakârca çalıştılar.

Eğitim Müdürlüğü için dersaneler tahsis edilmiş hatta, bazı yerler tadil edilerek dershane haline sokulmuştu. Fakat kısa bir müddet sonra artan rağbet karşısında yeni dersanelerin mevcudiyeti zaruri oldu. Bunun için bahçenin bir kısmına binaya bitişik olarak, 40 ar kişilik üç dershane, bir seminer salonu bir depo ve ayrıca Trafik Eğitim Müdürlüğü için de bir bürodan meydana gelen yeni bir tesis kuruldu. Yeni dersaneler için 200 adet ders sandalyesi, masalar, yazı tahtaları, ek olarak müdürlüklerimizin ihtiyacını karşılamak üzere 30 adet çelik sandalye, 12 koltuk, masa ve dolaplar yapıldı. Aynı yerde olan Genel Sekreterlik ve İcra Konseyi odaları yekvücut bir bölme ile ayrılarak tamamen ayrı odalar haline getirildi. Bu odalar, dekore edildi.

Basın - Yayın Müdürlüğü için geniş bir teksir odası tahsis edildi. Teksir makinelerinin tüm tamiratları yapıldı.

REKLAM VE TABELA İŞLERİ :

Bütün müdürlüklerin ilân faaliyetlerinin yanısıra Yunan'a İhtar Mitingi'nin bütün pankart, afiş ve bez ilânlarının tamamı müdürlüğümüz tarafından yapıldı.

KAMP İŞLERİ ve YEMEK ZİYAFETLERİ

1973 yazında Bursa Kirazlıyayla'da yapılan kampın bütün işlerini Tesisler Müdürlüğü yürüttü. 40 kişilik kâmpta çadırlar, yataklar, çeşitli yemek pişirme, servis malzemeleri, spor aletleri ve kitaplar vardı. Bu malzemelerin nakil, yerleştirme ve bakımlarını müdürlüğümüz yaptı.

Arkadaşlarımız arasındaki samimiyetin geliştirilmesi çabası olarak iftar bayram yemekleri organize edildi. Yemeklerin pişirme ve servisini, yemek salonunun tanzimini, yemek malzemesinin tedarik ve muhafazasını yine Tesisler Müdürlüğü yaptı.

KİRAYA VERME

Tesisler Müdürlüğü gelirlerinin bir kısmını, Konferans Salonunun kiralanmasından sağlamaktadır. Bu dönemde Konferans Salonumuz, sekiz ay boyunca 15 defa kiraya verildi. Salon, kiracıların arzularına göre düzenlendi. Kalabalık kongrelerde yedek sandalye ve masalar temin edildi. Ses ve ışık cihazlarının devamlı kontrolü sağlandı.

Tesisler Müdürlüğünün faaliyetleri esas itibarıyla birkaç noktada toplanmasına rağmen oldukça teferruatlı ve yüküdüdür. Amatör çalışmayı aşan işlerle vazifeli arkadaşlar büyük fedakârlığın numunesi olmuşlardır.

Ayrıca, sayısı bilinmeyecek kadar ufak - tefek işlerin yerine getirilmesi; her şeyden önce Teşkilât binasının devamlı kontrolü Tesisler Müdürlüğünün başlıca vazifeleri arasındadır.

TIYATRO MÜDÜRLÜĞÜ

Tiyatro Müdürlüğü, Genel Başkanlıkça 14/11/1973 tarihinde İsmail Hakkı Biçerin, Eğitim Müdürlüğüne getirilmesi üzerine Abdüsselam Uluçama verildi. Yaz döneminde sürdürülen uzun vadeli çalışmaların icraat safhasına sokulması için, yeni dönemde sahneye konulmuş olan «UMUT SULARI»nın pekiştirilmesi yanında yeni eserlerin oynanması, Türkiye çapında bir tiyatro eseri yarışması düzenlenmesi ve bu icraatı gerçekleştirecek eleman kaydına başlandı. Kısa zamanda tesbit edilen 47 kişilik eleman çalışmalara başlandı.

31/11/1973 tarihinde iki ayrı komisyon kurularak, Umut Suları ve tiyatro eseri yarışması konuları müzakere edilmeye başlandı.

Genel sekreter İsrail Şimşek, Umut Suları yazarı Mustafa Miyasoğlu,



MTTB Tiyatro Müdürlüğünün Akif'in safahatından alınarak sahnelendiği Köse İmam piyesinden bir sahne.

Eğitim Müdürü İ. Hakkı Biçer, Kitap Kulübü Müdürü Galip Boztoprak, Tiyatro Müdürü Abdüsselam Uluçam'ın katılmasıyla meydana gelen komisyon Umut Sularının metni üzerindeki çalışmalarına devam etmiştir. Ancak çeşitli yorumların metin üzerindeki çalışmaları çok uzun zaman aldığı için yazarı tarafından yeniden gözden geçirildikten sonra görüşülmesine karar verilerek, Genel Sekreter İsrail Şimşek'in başkanlığındaki komisyon çalışmalarına ara vermiştir.

3/12/1973 tarihinde aynı üyelerin katıldığı komisyon, toplantısında tiyatro eseri yarışması hususunda çeşitli fikirler öne sürülerek hazırlanacak şartnamenin taslağının metni hazırlandı. Daha önce tiyatro eseri yarışması düzenlemiş olan Türkiye Ev Kadınları Derneği'nden malumat alınarak yarışmaya karar verildi ve jürisi tesbit edildi. Buna göre, Prof. Mehmet Kaplan, M. Necati Sepetçioğlu, Tarık Buğra, Bekir Oğuz Başaran ve Abdüsselam Uluçam'dan müteşekkil jüri serbest konuda modern veya klâsik tarzda, birden fazla eserle yarışmaya katılabilme gibi şartlar bulunan ilân ve yazılar yüksek okullara, yurtlara asıldı ve çeşitli gazetelerde duyuruldu.



Köse İmam piyesinden başka bir sahne.

29 Aralıkta yapılan ÂKİF gecesinde oynanmak üzere SAFAHAT'dan alınarak sahneye konulan «Köse İmam» piyesi için o devire ait eserler gözden geçirilmiş ve malumatlar alınmıştır. Akif'in SAFAHAT'inden Mustafa UYSAL'ın oyunlaştırıp sahneye koyduğu ve Abdüsselam ULUÇAM'ın yönetimindeki Köse İmam'da :

Hamdi ZEYREK, Lâtif GÜNTÖRKÜN, H. İbrahim DEMİRTAŞ, Fikret ÖZDİN, Hikmet TEKİROĞLU, Yaşar DİŞLİ, Mustafa UYSAL, Musa BIYIKLI, Saadet KÖROĞLU, Dilşat KAYNAKSU, Mithat ALBAYRAK ve Davut NURİLER oynadılar.

Efektî Cemil ERKAT, Işığî Niyazî KAHVECİ, Dekor ve Aksesuarı Hüseyin YALÇIN - Ramazan DİVLELİ hazırladılar.

Kâniye KAYNAKSU, Şadan HERKELİ, Erdoğan GÜR ve Rıdvan RIDVANOĞLU maddî-manevî yardımda bulundular. Oyunun içinde eski tip eserler incelenerek eskizleri ve kostümlerin desenleri çizilmiştir.

Gecede sahneye konan bu piyes, büyük ölçüde alâka toplamıştır. Daha sonra ikinci bölümü de tamamlanan bu piyes, İzmit Orta Öğrenim temsilciliğinin tertiplelediği Mehmet Akif gecesinde oynanarak İzmitlilerin büyük tezahüratına sebep olmuştur.

Tiyatro müdürlüğü oyuncularının birbirlerini tanımaları ve ileride çıkılacak turnelere bir hazırlık olmak üzere Bursaya bir gezi tertip edilmiştir. İkinci tahsil döneminde tiyatro elemanlarının kültür ve kabiliyetlerini geliştirmeleri için seminer ve sahne çalışmaları haftada iki gün halinde yapılmıştır. Bu çalışmalar sonunda tiyatro yazarı N. FAZIL KISAKÜREK'in bütün eserleri, hayatı ve şahsiyeti incelenmiş, BİR ADAM YARATMAK adlı eseri dramaturge detaylı çalışmalara girilmiştir. Bunun yanında, Devlet Tiyatrosunun oynadığı Müfettiş, Yanlışlık ve Bağdat Hatun üzerinde çalışmalar yapılmış, sempozyum açılarak, tartışmanın eser incelemede dikkat edilecek noktaların hususiyeti anlaşılmıştır.

Sahne dışı çalışmaları 23 Marttan itibaren her hafta Cumartesi 15,30 - 20,00; Pazar 13,00 - 19,00 arası sürdürülmüştür. Bu çalışmalar:

- Tiyatro tekniği ile ilgili olarak çalışmalar (Tiyatro terimleri, Tiyatro dil, Tiyatro vecizeleri, Tanzimattan günümüze tiyatro, Piyes kitablarının tahlili).
- Tiyatro faaliyetlerini geliştirmek için yapılan temaslar, (Devlet Tiyatrosu, Şehir Tiyatrosu ve tanınmış tiyatro sanatçıları).
- Organize çalışmalar; (Tiyatro yarışması ile ilgili gelen eserlerin incelenmesi ilân ve reklâm işleri).
- Oyun çalışmaları şeklinde olmuştur.

Aksesuar, makyaj malzemelerinin temini, kitaplığın kurulması, odanın tanzimi teorik ve pratik çalışmaların organizasyonu, basın işlerinin ve mecmuanın takibi, Tiyatro eseri yarışmasına katılmak üzere gelen eserlerin tasnifi ve ön değerlendirmesi gibi başlı başına birer faaliyet olan hususlar arkadaşlar arasında taksim edilerek vazife anlayışı ile verimli çalışmanın teminine gidilmiştir.

TRAFİK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Otomobilin lüks olmaktan çıktığı hatta otomobil kullanmanın bir zaruret olduğu kabul ve arzu edilen asrımızda MTTB nin gayesine uygun şekilde talebelerin kolayca, derslerine mani teşkil etmeden en iyi şekilde yetişip ehliyet almalarını temin etmek; bunun yanında talebe arkadaşlara trafik hususlarında yardımcı olmak ve Trafik şubesinin de işlerini hafifletmek amacı ile 1966 yılında kurulan müdürlük; Trafik Şube Müdürlüğü ile müştereken şoför ehliyet kurslarına aynı yıl başlamıştır.

Üniversite Öğretim Üyeleri ve talebeleri arasında büyük ilgi görmesine rağmen çeşitli imkânsızlıklar sebebi ile 1968 yılında tam olarak faaliyetine başlayan müdürlük; 1966 da 20 kişi ile başlayan 1. devre akabinde devamlı artarak bu rakam 300 e çıktığından devrelerini sıkılaştırmış ve her devre için kursiyer tahdidi koymuştur. Her ay yeni bir devre açılarak işler aksatılmadan yürütülmeye çalışılmış, ve kurslar Trafik Eğitim Amiri Sayın Kenan Cem ile Müdürlüğümüzün yetkili öğretmenleri tarafından verilmiştir.

51. Dönem Genel Kurul toplantısından sonra Trafik Eğitim Müdürü olarak vazifesine devam eden Hüseyin Gözgülü, 20 Aralık 1973 te mezuniyeti dolayısı ile vazifesini Rüştü Ecevit'e devretmiştir.



Yüksek tahsil talebe ve öğretim üyelerine ehliyet almada büyük kolaylıklar sağlayan Trafik Eğitim Müdürlüğü, Müdür Rüştü Ecevit'in başkanlığında bir çalışma esnasında.

Bu dönemde 10 kurs devresi açılmıştır. Şimdiye kadar 62 kurs devresi açılmış ve başarı ile yürütülmüştür. 51. genel kurul toplantısından sonra 53. devre kayıtlarına başlanmıştır.

AÇILAN DEVRELER ve KURSLARI :

53. Devre : Kayıtları 237 kişi ile kapatılarak 9 Temmuz 1973 günü, saat 17 de kurslarına başlanmış ve sıhhi kurul günleri kendilerine bildirilmiştir. MTTB salonunda Hüseyin Gözgülünün açış konuşması ile başlayan kurslar,

	9	Temmuz	1973	Saat	17.00 —	19.00	Trafik
	11	»	»	»	»	»	Trafik
	13	»	»	»	»	»	Trafik
	19	»	»	»	»	»	Motor
	18	»	»	»	»	»	Motor
	20	»	»	»	»	»	Direksiyon nazari dersi ve imtihanlar hakkında bilgi verilerek tamamlanmıştır. Bu devrenin yazılı imtihanı 6 Ağustos 1973 te MTTB salonunda yapılmıştır.

54. Devre : Kayıtları 228 kişi ile 5 Ağustos 1973 te tamamlanarak kurslarına 13 Ağustos 1973 günü eski Müdürlerimizden Mehmet Babayiğit'in açış konuşması ile başlanmış; 13, 15, 17 Ağustos 1973 te trafik, 20, 22, Ağustos 1973 te motor, 24 Ağustos 1973 te direksiyon nazari ve imtihanlar hakkında bilgi verilerek tamamlanmıştır. Sıhhi kurul günleri bildirilmiştir.

Savcılık ve karakol evrakları dağıtılmıştır. Bu devrenin yazılı imtihanı 12 Eylül 1973 te yapılmıştır.

55. Devre : Kayıtları 10 Eylül 1973 te tamamlanarak 17 Eylül 1973 te Hüseyin Gözgülünün açış konuşması ile kurslar başlamıştır. Sıhhi kurul günleri bildirilmiş ve karakol, savcılık evrakları dağıtılmıştır. Kurs; 17, 19, 21 Eylül 1973'te Trafik, 24, 26 Eylül 1973'te Motor ve 28 Eylül 1973'te nazari direksiyon dersi ve imtihanlar hakkında bilgi ile tamamlanarak 26 Ekim 1973'te yazılı imtihanları yapılmıştır.

56. Devre : Kayıtları 285 kişi ile 29 Eylül 1973'te tamamlanarak, 5 Kasım 1973'te Hüseyin Gözgülünün açış konuşması ile kurslara başlanmış, sıhhi kurul günleri bildirilerek, savcılık ve karakol evrakları verilmiştir. Kurslar, 5, 7, 9 Kasım 1973'te Trafik, 12, 14 Kasım 1973 te Motor ve 16 Kasım 1973'te nazari direksiyon dersi ve imtihanları hakkında bilgi verilerek tamamlanmış ve yazılı imtihanları 6 Aralık 1973 günü yapılmıştır.

57. Devre : Kayıtları 26 Kasım 1973 günü tamamlanmasına rağmen 29 Kasım 1973 günü saat 16.00 ya kadar ilâve kayıtlar yapılmış ve 371 kişi ile kapatılmıştır. Daha sonrakiler 58. devreye kaydedilmiştir. Kurslara 10 Aralık 1973 günü Hüseyin Gözgülünün açış konuşması ile başlamış, 10, 12,

14 Aralık 1973 günleri Trafik, 17, 19 Aralık 1973 günleri Motor ve 21 Aralık 1973 günü Direksiyon ve imtihanlar hakkında bilgi verilerek tamamlanmıştır. Sıhhi kurul günleri bildirilmiş, savcılık ve karakol evrakları verilmiştir. En kalabalık olan 57. devrenin imtihanları 17 Ocak 1973 günü yapılmıştır. Bu devrenin imtihan evraklarının hepsinin şubeden tasdiki 17 Ocak 1973 gününe yetiştirilemediğinden, kursiyerlerimizin yarısı imtihanlara girememiştir. Aynı gün Trafik Eğitim Müdürü Rüştü Ecevit; Trafik Şube Müdürü Sayın Sadettin Savaş'ı ziyaret ederek 25 Ocak 1973 günü için yeni bir yazılı imtihan günü alınmış ve imtihan evraklarının tasdikinin yetiştirilmesi sağlanmıştır: 25 Ocak 1973 gününde yazılı imtihan yapılacağını bildiren bir yazı teksir edilerek kursiyerlerin adreslerine postalanmış, imtihan yapılmıştır.

58. Devre : Kayıtları 212 kişi ile 3 Ocak 1974 günü kapatılmış 14 Ocak 1974 günü Rüştü Ecevit'in açış konuşması ile kurslara başlayarak; 14, 16, 18 Ocak 1974 günleri trafik, 21, 23 Ocak 1974 günleri Motor dersleri verilmiştir. 25 Ocak 1974 günü sıhhi kurul günleri bildirilmiş, savcılık, karakol evrakları dağıtılarak imtihanlar hakkında izahat verilmiştir. Bu devrenin yazılı imtihanları 19 Mart 1974 günü yapılmıştır.

Şubat imtihanlarının yaklaşması ve 57. ile 58. Devrelerin kalabalık oluşu dolayısı ile 1 Ocak 1974 ten itibaren 20 Şubata kadar kayıtlara ara verilerek yeni kayıt yapılmamıştır.

59. Devre : Kayıtlara 20 Şubat 1974 günü başlanarak bir gün sonra 235 kişi ile kapatılmıştır. Bu devreden itibaren Çarşamba günlük dersler, Altın Kalem Bilgi yarışması ile perşembe günlerine alınmıştır. Rüştü Ecevit'in açış konuşması ile başlayan kurslar; 18, 21 Mart 1974 günleri Motor, 22, 25, 28 Mart 1974 günleri Trafik, 29 Mart 1974 günü nazari direksiyon dersi ve imtihanlar hakkında bilgi verilerek tamamlanmıştır. Sıhhi kurul günleri bildirilerek, savcılık ve karakol evrakları verilmiştir. Bu devrenin yazılı imtihanı 2 Mayıs 1974 günü yapılmıştır.

Bu devreden sonraki devreler için kayıt günleri önceden bildirilerek, bu günler dışında kayıt yapılmamıştır.

60. Devre : Kayıtlara 20 Mart 1974 günü başlanmış ve 244 kişi ile bir gün sonra kapatılmıştır. 15 Nisan 1974 günü Rüştü Ecevit'in açış konuşması ile başlayan kurslar, 15, 18, 19 Nisan 1974 günleri trafik 22, 25 Nisan 1974 günleri motor, 26 Nisan 1974 günü nazari direksiyon dersi ve imtihanlar hakkında bilgi verilerek tamamlanmıştır. Sıhhi kurul günleri bildirilerek, savcılık ve karakol evrakları verilmiştir. Bu devrenin yazılı imtihanı 31 Mayıs 1974 günü yapılmıştır.

61. Devre : Kayıtlara 20 Nisan 1974 günü başlanmış 4 gün süren kayıt sonunda 280 kişi kaydolmuştur. 13 Mayıs 1974 günü Rüştü Ecevit'in açış konuşması ile kurslara başlanmıştır. 13, 16, 17 Mayıs 1974 günleri

trafik 20, 24 Mayıs 1974 günleri motor dersleri, 24 Mayıs 1974 günü nazari direksiyon dersi, imtihan hakkında bilgi verilmiştir. Sıhhi kurul günleri bildirilerek savcılık karakol evrakları dağıtılmıştır. Bu devrenin yazılı imtihanı 18 Haziran 1974 günü yapılmıştır.

62. Devre : 61. Devreden itibaren Haziran ayı imtihanları dolayısı ile kayıtlara ara verilerek, yeni kayıtların 15 Haziran 1974 günü yapılması kararlaştırılmış ve 200 kişi kaydedilerek kayıtlar kapatılmıştır. Kurslar Temmuz ayında yapılacaktır. 1974 yılı başından bu yana elemanların sabit olmaması işleri daima güçleştirmiştir.



Trafik Eğitim Müdürlüğü kursiyerlerin işlemlerini takip ederken

Elemanların ve yerlerin devamlı değiştiği bu 51. dönemde bazı devrelerin de kalabalık oluşu işleri bazı noktalarda aksatmıştır. Devamlı olarak kayıt kabul şartları, kurslar ve bazı işlemler hakkında açıklayıcı bilgileri ihtiva eden teksirler basılmış ve her isteyene verilmiştir. Her kursiyere savcılık evrakı verilirken yanında savcılık ve sıhhi kurul binasının krokisi ile nazari direksiyon dersinde Etiler imtihan sahasının kroki si verilmiştir.

Ayrıca her kursiyere kaydolurken şebeke kabı ve trafik kitabı ücretsiz olarak verilmiştir.

Bu dönemde Haziran 1974 sonuna kadar yapılan yazılı imtihanların tablosu :

Yazılı İmt. Tarihi	İmtihana Girenlerin Sayısı			Netice	
	1. Grup	2. Grup	TOPLAM	Geçen	Kalan
3 Temmuz 1973 Salı	167	—	167	146	21
6 Ağustos 1973 Salı	86	136	222	176	46
12 Eylül 1973 Salı	166	106	272	220	52
26 Ekim 1973 Salı	111	131	242	217	25
6 Aralık 1973 Salı	184	—	184	143	41
11 Ocak 1974 Salı	135	—	135	115	20
17 Ocak 1974 Perşembe	127	—	127	108	19
25 Ocak 1974 Cuma	158	—	158	127	31
13 Şubat 1974 Çarşamba	107	—	107	91	16
19 Mart 1974 Salı	181	—	181	166	15
18 Nisan 1974 Çerşembe	145	—	145	123	22
2 Mayıs 1974 Perşembe	117	48	165	90	75
31 Mayıs 1974 Cuma	177	—	177	162	15
18 Haziran 1974 Perşembe	174	115	289	244	45
TOPLAM			2571	2128	443

14 gün yazılı imtihan yapılmış, toplam olarak 2571 kişi iştirak etmiş ve 2128 kişi muvaffak olmuştur.

Yekûn başarı oranı % 82,4 dür.

51. Dönemde Etiler imtihan sahasında yapılan direksiyon imtihanları ve neticelerinin tablosu :

İMTİHAN GÜNÜ	GİREN	GEÇEN
31 Mayıs 1973	82	17
8 Haziran 1973	75	25
19 Haziran 1973	67	36
26 Haziran 1973	73	30
11 Temmuz 1973	75	27
19 Temmuz 1973	88	14
27 Temmuz 1973	71	25
30 Temmuz 1973	60	17
17 Ağustos 1973	75	19
28 Ağustos 1973	70	8
6 Eylül 1973	80	45
13 Eylül 1973	75	27
8 Ekim 1973	77	44
15 Ekim 1973	64	18
31 Ekim 1973	58	20
13 Kasım 1973	64	36
15 Kasım 1973	59	19

20 Kasım 1973	65	31
26 Kasım 1973	63	18
10 Aralık 1973	65	15
13 Aralık 1973	62	17
17 Aralık 1973	68	21
20 Aralık 1973	71	18
26 Aralık 1973	67	27
10 Ocak 1974	70	36
15 Ocak 1974	70	33
18 Ocak 1974	70	39
22 Ocak 1974	65	34
29 Ocak 1974	63	22
5 Şubat 1974	70	42
7 Şubat 1974	63	23
19 Şubat 1974	75	35
26 Şubat 1974	68	28
8 Mart 1974	66	33
13 Mart 1974	70	21
21 Mart 1974	65	32
26 Mart 1974	65	20
28 Mart 1974	64	31
2 Nisan 1974	65	20
11 Nisan 1974	73	25
15 Nisan 1974	73	29
25 Nisan 1974	56	16
29 Nisan 1974	70	17
7 Mayıs 1974	72	17
9 Mayıs 1974	67	23
14 Mayıs 1974	70	25
16 Mayıs 1974	68	22
17 Mayıs 1974	80	50
22 Mayıs 1974	70	37
4 Haziran 1974	71	38
10 Haziran 1974	112	61
13 Haziran 1974	108	47
24 Haziran 1974	96	48
TOPLAM	3769	1478

51. Dönemde toplam olarak 53 gün Etiler imtihan sahasında direksiyon imtihanı yapılmış, bu imtihanlara 3769 kişi iştirak etmiş, bunun 1478'i başarı sağlayarak ehliyetlerini almışlardır. Ehliyetini alanlardan 9'u profesör, 14'ü doçent, 63'ü asistan ve diğerleri de yüksek tahsil talebeleridir. Direksiyon imtihanlarında toplam başarı oranı % 39,2 dir.

En kalabalık imtihan 10 Haziran 1974 Salı günü yapılmış, 61 kişi ehliyet almıştır. En başarılı direksiyon imtihanlarından biri de 17 Mayıs 1974 Cuma günkü imtihandır. 50 kişi ehliyetini almıştır. En başarısız da 28 Ağustos 1973 günü yapılan direksiyon imtihanıdır. Ancak 8-kı kişi ehliyetini alabilmiştir.

En fazla yazılı imtihanı Ocak (1974) ayında (3 gün) ve en fazla direksiyon imtihanı Mayıs (1974) ayında (6 gün) yapılmıştır.

En kalabalık devre 371 kişilik 57. devre olmuş, en az kursiyeri olan devre de 190 kişilik 55. devre olmuştur.

Haziran'ın 4, 6, 10, 13 ve 24 ündeki direksiyon imtihan günleri kursiyerlere verildikten sonra şubeden günün birini bizden rica ederek geri istemişler ve 6 Haziran 1974 günkü direksiyon imtihanı iptal edilerek şubeye verilmiştir. 6 Haziran 1974 için direksiyon imtihan günü olan kursiyerlerin adreslerine yazılı olarak imtihan günlerinin iptal edildiği, kendilerinin 10, 13 ve 24 Haziran'dan birini tercih ederek telefonla veya bizzat gelerek günlerini değiştirmeleri bildirilmiştir. Ve istedikleri gün imtihanları değiştirilmiştir. Bundan dolayı 10, 13 ve 24 Haziran 1974 günlerindeki direksiyon imtihanları kalabalık olmuştur.

MTTB Konya Temsilciliğinin Trafik Kursu açmalarına yardımcı olmak üzere 100 kişilik gerekli evraklarla Trafik Eğitim Müdürü Rüşü Ecevit Konya'ya iki günlük ziyarette bulunmuştur.

Burada mezun olup vazifesini devretmesine rağmen yardımlarını esirgemeyen Hüseyin Gözgülü'ye sonsuz teşekkür etmeyi bir borç addediyoruz.

www.mttb.com.tr

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ
TURİZM VE DIŞ TEMASLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye'de talebe turizmini gerçekleştirmek için kurulan MTTB Turizm Müdürlüğü, bu hizmeti hakkıyla ifa edebilmek için yıllardır azami çaba göstermektedir. Ancak, Türk Yüksek Tahsil Gençliği'ni turizm sahasında yalnız başına temsil etme inancındaki en geniş teşkilatlı bir «millî» müessese olarak büyük iddialar taşımakta, daha enerjik bir çalışma temposunun tatbik edilmesi gerekmektedir.

Gaye turizmi basit bir işporta faaliyeti olmaktan kurtarıp millî ve manevi değerlerimizle mütenasip bir turizm politikası tesis etmektir. Bu bakımdan, bu faraziyelerin ışığı altında amatör ve millî bir ruhla hizmet ederek her sene bir evvelkine nazaran büyük merhaleler kat eden Turizm ve Dış Temaslar Müdürlüğü millî turizm politikamızın gerçekleştirilmesi için koordine ve rasyonel bir çalışmaya girmiştir.

51. Dönemde Müdürlük bünyesinde aşağıdaki komisyon ve servisler teşekkül edilmiştir.

- a — Turizm Araştırma Komisyonu,
- b — Tercüman - Rehber Kursları Servisi,
- c — Çalışma Kampları Servisi,
- d — Enformasyon Servisi,
- e — Talebe Trenleri Servisi,
- f — Talebe Turları Servisi,
- g — Reklâm ve Propaganda Servisi.

TURİZM ARAŞTIRMA KOMİSYONU :

Turizm ve Dış Temaslar Müdürlüğüne bağlıdır. İktisat, Hukuk, İşletmecilik ve Sosyoloji gibi branşlarda Fakülte ve Fakülte üstü öğrenim gören azalarımızdan meydana gelmektedir. Komisyon Turizm nimetlerinden azami istifadeyle çalışmak yanında; maneviyatı, ahlâkı tavsiye eden, bir turizm politikasının ana hatlarını tespit etmek üzere toplantılar yapmaktadır.

Turizm faaliyetlerini bu komisyonun ana hatlarını çizmiş olduğu anlayış çerçevesi içerisinde mutalâa edilmekte ve genişletmiş bulunmaktadır.

TERCÜMAN — REHBER KURLARI SERVİSİ :

Amatör Tercüman - Rehber kursları, 50. dönemde başlayan 14. devre amatör Tercüman - Rehber kursuna aralıksız devam etmiştir. Bu kursu başarıyla bitiren kursiyerlere daha sonra Haziran ve Eylül ayları içerisinde MTTB Turizm bürosunda informatörlük ve organizatörlük gibi hizmetler yaptırılmıştır.

Rehberlerin Eylül ayında staj devresi de bittikten sonra MTTB Genel Başkanının katıldığı bir toplantı ile törenle diplomaları da dağıtılmıştır.

15. devre Tercüman - Rehber kursu çalışmaları 1973 Eylül ayında başlamıştır. Rehber Kursları Servisi 15. devre amatör Tercüman - Rehber kursu için Reklâm ve Propaganda servisiyle müştereken 1250 adet 50x70 ebadında afiş bastırılmış, bu afişleri birer yazıyla Fakülte, Akademi ve Yüksek Okuların panolarına asılmasını sağlamıştır. Ayrıca yüksek tirajlı gazetelerde devamlı surette reklâm vermek ve İstanbul'un işlek ve kalabalık yerlerine bez afişler de astırmak suretiyle de kursları geniş bir kitleye duyurmuştur. Turizm ve Araştırma Komisyonunun uygun gördüğü hocalarla görüşülerek onların muvakkatı alınarak kurs programı hazırlanmıştır.

15. Devre Kursu Programı :

TARİH	DERS KONUSU	YER SAAT
28 Aralık Cuma	: Ağılık ve Sanat Tarihi	MTTB 17.00
9 Ocak Çarşamba	: Mukayeseli İslâm Tarihi	MTTB 17.00
11 Ocak Cuma	: Roma Sanatı	MTTB 17.00
14 Ocak P.tesi	: Sanat Tarihi	MTTB 17.00
16 Ocak Çarşamba	: Yunan - Roma Sanatı	MTTB 17.00
18 Ocak Cuma	: Dinler Tarihi	MTTB 17.00
21 Ocak P.tesi	: İslâm Tarihi	MTTB 17.00
23 Ocak Çarşamba	: Ege'deki Tarihi Anıtlar	MTTB 17.00
25 Ocak Cuma	: Sanat Tarihi	MTTB 17.00
29 Ocak P.tesi	: Bölgelerin Turistik Karakterleri	MTTB 17.00
30 Ocak Çarşamba	: Mitoloji	MTTB 17.00
SÖMESTRE TATİLİ		
2 Mart Cuma	: Teorik Rehberlik	MTTB 17.00
4 Mart P.tesi	: Ege'deki Tarihi Anıtlar	MTTB 17.00
6 Mart Çarşamba	: Teorik Rehberlik	MTTB 17.00
8 Mart Cuma	: Bizans, Selçuk Osmanlı Sanatı	MTTB 17.00
11 Mart P.tesi	: Sosyoloji	MTTB 17.00
13 Mart Çarşamba	: Ayasofya Camii, St. Irene, Yerebatan S.	MTTB 17.00
16 Mart C.tesi	: Arkeolojik Bilgiler	MTTB 17.00
18 Mart P.tesi	: Turizm Mevzuatı	MTTB 17.00
20 Mart Çarşamba	: Selçuklu ve Osmanlı Sanatı	MTTB 17.00
23 Mart C.tesi	: Kariye ve Mihrimah Sultan Camii	Edirnekapı 17.00
25 Mart P.tesi	: Süleymaniye Camii (Teorik)	MTTB 17.00
27 Mart Çarşamba	: Turizm Mevzuatı	MTTB 17.00
30 Mart C.tesi	: Ayasofya Camii	Ayasofya Camii 14.30
1 Nisan P.tesi	: Osmanlı Sanatı	MTTB 17.00

3 Nisan Çarşamba	: Süleymaniye Camii	Süleymaniye	15.00
6 Nisan C.tesi	: Türk İslâmî Eserleri Müzesi	Süleymaniye	14.30
8 Nisan P. tesi	: Selçuklu ve Osmanlı Sanatı	MTTB	17.00
10 Nisan Çarşamba	: Mitoloji	MTTB	17.00
13 Nisan C.tesi	: Topkapı Sarayı (Teorik)	MTTB	14.00
14 Nisan Pazar	: Topkapı Sarayı (Pratik)	Topkapı Sarayı	10.00
17 Nisan Çarşamba	: Ege'deki Tarihi Anıtlar	MTTB	17.00
20 - 24 Nisan Ege Gezisi			
27 Nisan C.tesi	: Sosyoloji	MTTB	14.00
29 Nisan P.tesi	: Mukayeseli Dinler Tarihi	MTTB	17.00
4 Mayıs C. tesi	: Üsküdar Camileri	Üsküdar Çeşm.	15.00
6 Mayıs P.tesi	: Turizm Mevzuatı	MTTB	17.00
8 Mayıs Çarşamba	: İstanbulun Tarihi	MTTB	17.00
11 Mayıs C.tesi	: Rumeli Hisarı	Rumeli Hisarı	15.00
13 Mayıs P.tesi	: Mitoloji	MTTB	17.00
15 Mayıs Çarşamba	: Folklor	MTTB	17.00
18 Mayıs C.tesi	: Sultanahmet Camii	Sultanahmet	14.30
20 Mayıs P.tesi	: Hipodrom, Mozaik Müzesi	Sultanahmet	15.00
22 Mayıs Çarşamba	: Seminer	MTTB	17.00
25 Mayıs C. tesi	: Seminer	MTTB	14.00
1 Haziran C.tesi	: BITİRME İMTİHANI	MTTB	14.00
2 Haziran Pazar	: BITİRME İMTİHANI	MTTB	14.00
10 Haziran - 30 Eylül	: STAJ DEVRESİ	MTTB	14.00

15. devre amatör Tercüman - Rehber kursu 5 Aralık - 1 Haziran ayları arasında yapılmıştır. Dersler Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri teorik ve pratik olmak üzere yapılmıştır. Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 17.00 de başlayıp saat 19.00'a kadar devam etmiştir. Cumartesi günleri saat 14.00 - 16.00 arasında yapılmıştır.

Kurs kayıtları 20 - 28 Kasım tarihleri arasında yapılmıştır. 1 Aralık 1973 Cumartesi günü MTTB Konferans Salonunda yazılı imtihan, 2 Aralık Pazar günü de sözlü imtihan yapılmıştır. Bunun sonucunda 57 kişi kurslara devam etme hakkını kazanmıştır.

Kurslarda, İslâm - Türk, Selçuk, Bizans, Roma - Yunan ve Hitit medeniyetleri anlatılmıştır. Memleketimizin tarihi ve turistik yerlerine geziler tertip edilerek, incelemeler yapılmıştır. Programda belirtilen günlerde İstanbul'un camileri, Sarayları ve Turistik yerlerine inceleme gezileri yapılmıştır. Kurslar parasız olup; kursiyerlere kurs devresi boyunca müze ve benzeri yerlere ücretsiz girebilme ve inceleme yapabilmelerini temin maksadıyla «Kursiyer Kartı» verilmiştir. 1 Haziran 1974 de bitirme imtihanı yapılarak imtihanında muvaffak olanlar informatörlük vazifesine MTTB Turizm bürosunda başlamışlardır.

Tercüman - Rehber Kursları Servisi'nin diğer bir önemli çalışması da bir Tercüman - Rehberin her zaman baş vurabileceği «REHBERİN EL KİTABI» nı hazırlamasıdır. Bu kitabın hazırlanması için bir komisyon kurulmuştur. Komisyon ilk önce kitaba alınması gereken mevzuları tespit etmiş, reh-

ber kursu, hocaların ders notları alınarak evvelki notlara da lüzumlu ilâveler çeşitli kitap ve ansiklopedilerden yapılarak kitabın muhtevası hazırlanmıştır. Rehberin El Kitabında Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Sanatları ve mimarisi en ince detaylarına kadar anlatılmış bu eserlerin örnekleri de verilerek plânları da çizilmiştir. Ayrıca Hitit, Roma ve Pirehistorya hakkında da bilgiler mevcuttur. Böylece rehber arkadaşlar karşılaştıkları her türlü müşkülde baş vurabilecekleri mükemmel bir yardımcıya sahip olmuşlardır. Ne yazık ki bu kitabın hazırlanışı sırasında kendi öz eserlerimizi anlatmak için yabancı dildeki kitaplardan tercüme yapmak zorunda kaldı. Bu durumda göz önüne alınırsa yapılmış olunan çalışmanın büyüklüğü kolayca anlaşılır.

21 Mart 1974 tarihinde 14834 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren «Tercüman - Rehber Kursu ve Yönetmeliği» ne göre profesyonel Tercüman - Rehber olmak isteyen arkadaşların Bölge Müdürlüğü'ne kayıtları yaptırılmıştır. Yeni Tercüman - Rehber Kursu ve Yönetmeliği ile alakalı çalışmaları halen devam etmekte olup mağdur duruma düşen amatör Tercüman - Rehberlerimizin hakkı korunacaktır.

ÇALIŞMA KAMPLARI SERVİSİ :

Çalışma Kampları Servisi 1974 kamp sezonuna faal bir şekilde hazırlanmıştır. Çalışma kamplarındaki stratejimiz arkadaşlarımızın profesyonel çalışma kampları teşkilâtı tarafından istismar edilmemeleri olmuştur. Bu prensiple hareket eden servisimiz kamp seçiminde, bu işten kâr gayesini güden teşekkülleri seçmemiştir. Anlaşması yapılmış olunan kamplarda arkadaşlar, iyi bir çöp harçlığı elde etmişler, lisan öğrenebilmeleri veya lisanlarını ilerletebilmeleri mümkün olmuştur. Kampları 17 - 28 yaşları arasındaki talebe arkadaşlar katılabilmekte, gidiş ve dönüş organize edilen «Talebe Trenleri» vasıtasıyla yapılmaktadır.

Çalışma Kampları Servisi, yapılan faaliyetleri yurt sathına duyurabilmek için Reklam ve Propaganda Servisiyle müşterek bir reklam kampanyasına girişmiştir. 2500 adet 50x40 ebadında «Avrupa Çalışma Kampları ve Talebe Trenleri» afişi bastırılmış, bu afişler Türkiye'deki bütün Fakülte, Akademi ve Yüksek Okulların panolarına asılması sağlanarak Türk Yüksek Tahsil Gençliği'ne faaliyetleri duyurulmuştur. Ayrıca teksir edilen 10.000 adet Almanya, İngiltere ve İtalya'daki çalışma kampları hakkında bilgi ihtiva eden broşürler Anadolu'daki temsilcilikleri vasıtasıyla dağıtılarak geniş bir kitleye kampları duyurulmuştur. Müracaat durumlarına göre Anadolu'daki temsilciliklere kontenjan verilmiştir. Avrupa Çalışma Kamplarımızın imtihanı 29 Mayıs'da yapılarak kazanan arkadaşlarımızın listesi belli olmuştur. İlk Grup 7 Temmuz, ikinci grup 10 Ağustos, üçüncü grup ise 1 Eylülde «Talebe Trenleri» ile Avrupa'daki kamplara hareket edeceklerdir.

ENFORMASYON SERVİSİ :

Enformasyon Servisimiz her gün saat 9.00 - 18.00 arasında açık tutularak talebe arkadaşlarımızın ve yabancı talebelerin müşküllerini halletmek, onlara yardımcı olmak için faaliyette bulunmuştur. 1974 Turizm sezonunun başlangıcında yabancı talebelere sağlam bilgiler vermek için üç adet 65 şer sayfalık İngilizce enformasyon dosyası hazırlanmıştır. Tercüman rehberimiz her gün büromuzda nöbet tutarak İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Arapça olmak üzere information vermişlerdir.

Servisimizin diğer bir faaliyeti de yabancı talebelere ve Türkiye dışındaki tahsil yapan talebelere «Talebe Kartı» vermesidir. Bu kart sahipleri Türkiye'de Türk talebelerine tanınan haklardan aynen istifade etmektedirler.

Enformasyon büromuz ayrıca memleketimizi ziyaret eden yabancı talebelere yatacak yer bulma hususunda da çok faydalı çalışmalar yapmaktadır. Müdürlüğümüz, yabancı talebelerin rahat ve ucuz bir şekilde gecelermelerini temin maksadıyla talebe yurtları ile anlaşmıştır. Ayrıca Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nın bastırılmış bulunduğu «Öğrenci ve Gençlik Turizmi Konaklama Yerleri» broşürünü teksir ederek dışarıdaki bütün talebe teşekküllerine dağıtmıştır.

1973 yılında toplam olarak 6834 yabancı talebe anlaştığımız yurtlarda gecelermeleri temin edilmiştir. Anlaşma yaptığımız yurtlar müdürlüğümüz yetkilileri tarafından kontrol edilerek talebelerinin rahatlarının sağlanılmasına çalışılmıştır.

Enformasyon bürosu 1974 yılı Mart ayında yeniden tanzim edilerek arkadaşlar ve yabancı talebelere daha rahat hizmet etme imkânı sağlanmıştır. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'dan tedarik edilmiş bulunan broşür ve haritalar büromuza müracaat eden yabancı talebelere dağıtılmıştır.

TALEBE TRENLERİ SERVİSİ :

Talebe arkadaşlarımızın ucuz bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla TCDD ile anlaşarak her sene yaz aylarında «Talebe Trenleri» düzenlenmektedir. TCDD'na yapılmış olan müracaatlar neticesinde Talebe Teşkilatları Federasyonu ile müştereken Pazar günleri hariç her gün talebe trenleri seferlerini kaldırmaktayız. Bu sene TCDD ile yapılan anlaşma neticesinde talebe trenleri parkurları arttırılmış bulunmaktadır. 1974 yılı yaz aylarında aşağıdaki şu hatlara seferler yapılacaktır :

İstanbul - Tahran, İstanbul - Atina, İstanbul - Münih, İstanbul - Belgrad, İstanbul - Londra, İstanbul - Kopenhagen, İstanbul - Sofya.

Talebe trenleri 10 Haziran 1974 günü başlayıp 30 Kasım 1974 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yalnız 1973 yılında organize edilen Talebe Trenleri ile Türk ve yabancı 2344 talebe seyahat etmiştir.

Talebe trenleri içinde talebe trenleri servisi ile reklâm ve propaganda servisi müşterek çalışarak 50x40 ebadında 2000 adet afiş bastırılıp bunlar Fakülte, Akademi ve Yüksek Okulların panolarına astırılmıştır. Bu afişlerin bir kısmı Anadolu'daki MTTB temsilciliklerine gönderilerek, Türk Gençliği'ne duyurulmuştur. Servisler ayrıca bez afişler de yazdırarak bunları İstanbul'un kalabalık muhitlerine astırmışlardır.

Trenlerimiz hakkında fiyat, yolculuk müddeti, uğranılan memleketler, şehirler, kalkış ve varış saatleri vb. ni ihtiva eden 6000 adet İngilizce broşür bastırılmış olup bunlar MTTB bürosuna müracaat eden talebelere dağıtılmaktadır.

MTTB Basın ve Yayın Müdürlüğü tarafından onbeşgünde bir yayınlanan «MTTB Gençlik Bülteni»nde trenlerin reklâmı birçok defalar yayınlanmıştır.

TALEBE TURLARI SERVİSİ :

Talebe Turları Servisi 51. dönemde faal bir çalışma temposuna girmiştir. Servis turları organize ederken uğranılan şehir ve tarihî eserler hakkında malûmat veren bir broşür bastırılmıştır. Bu broşürler yurt dışındaki talebe teşkilatlarına yollanarak onların Türkiye'ye seyahat etmeleri sağlanmıştır.

Turlar Anadolu ve İstanbul turları olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Ayrıca grup turları ve münferit turlar da değişik şekillerde organize edilmiştir. Her gün, turist talebeler için yarım günlük, tam günlük İstanbul turları ve gece turları tertip edilmektedir. Hafta'da ikişer günlük Bursa ve Antalya turları tertiplenmiştir.

1973 yılında 36 ve 45 kişilik Alman, 45 kişilik İtalyan 29 ve 35 kişilik Fransız 39 kişilik İngiliz ve 44 kişilik Hollanda gruplarının tur organizesi yapılmıştır. Bu grupların İstanbul ve Anadolu turları için İngilizce broşürler bastırılmıştır. Ayrıca talebe arkadaşlarımız için çok cüz'î fiyatlarla Edirne, Bursa ve Antalya gezileri tertip edilmiştir. Bu geziler otobüslerle yapılmış arkadaşlarımızın dinlenmeleri ve yurdumuzun güzelliklerini tanımasını temin edilmiştir.

Atina'daki talebe teşkilatıyla anlaşarak grup turları organize edilmiştir. Atina'dan Haziran ve Eylül aylarında haftada iki, Temmuz ve Ağustos aylarında haftada üç grup gelecektir. Bu grupların gezdirilme ve her türlü organizasyonları teşkilatımız tarafından yapılacaktır.

REKLÂM ve PROPAGANDA SERVİSİ :

Reklâm ve Propaganda servisi tarafından bastırılan ve teşkilatın yurt dışında tanıtılması, faaliyetlerini diğer teşekküllere duyurması gayesiyle bastırılan el ilânları, yurt dışındaki elçiliklerimize, konsolosluklarımıza, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nın yurt içi ve yurt dışı temsilciliklerine, tale-

be teşkilâtlarına ve seyahat acentalarına dağıtılmıştır. Reklâm ve Propaganda Servisimiz, diğer servislerle müşterek çalışarak onlara yardımcı olmuştur.

Reklâm ve Propaganda servisi son olarak, müdürlüğün hariçte propagandası ve yaptığı faaliyetleri havi üç forma halinde İngilizce ve Almanca olarak bastırılacak broşürün bütün hazırlıklarını tamamlamıştır. Bu broşürün gelecek yıllarda faaliyetlere büyük ölçüde katkısı olacağı tahmin edilmektedir.

TURİZM RAPORU :

Türkiye'de uygulanmakta olan «Öğrenci ve Gençlik Turizmi» hakkındaki düşüncelerimizi ihtiva eden rapor 26.3.1974 tarihinde Turizm ve Tanıtma Bakanı sayın Orhan Birgit'e verilmiştir.

TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISI :

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kuruluş kanununun 15. maddesi gereğince turizm ve uygulanmasına verilecek yönü tespit etmek ve alınacak tedbirleri, görüşlerini bildirmek üzere IX. Danışma Kurulu 26 - 27 - 28 Haziran 1974 tarihleri arasında Ankara'da toplanacaktır.

Devamlı işbirliği halinde olunması sebebiyle Müdürlüğün anılan kurula tabii üye seçilmesi Bakanlık tarafından uygun görülmüştür. Müdürlük Danışma Kurulunda «Türkiye Öğrenci ve Gençlik Turizmi» hakkındaki görüşlerini geniş bir şekilde açıklayacaktır.

MİLLETLERARASI TALEBE SEYAHAT KONFERANSI :

Milletlerarası Talebe Seyahat Konferansı (ISTC) nın 1973 yılındaki konferansına katılmak için yapılan bütün hazırlıklara rağmen son anda çıkan bazı aksaklıklar yüzünden bu konferansa katılmak mümkün olmamıştır. Lâkin 1974 yılında yapılacak konferansa katılabilmek için Müdürlük çeşitli talebe kuruluşlarıyla devamlı olarak temas etmektedir. Halen adı geçen konferansa katılabilmek için lüzumlu şartların çoğu sağlanmıştır. Bu teşkilâta üye olup talebe arkadaşlar ve yabancı talebelere «Milletlerarası Talebe Kartı» vererek hizmetlere bir yenisini daha katma gayretleri vardır.

III. BÖLÜM

KULÜPLER

- Fotoğrafçılık Kulübü
- Kitap Kulübü
- Sinema Kulübü
- Spor Kulübü

www.mttb.com.tr

FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ

Talebe kardeşlerimizin kıymetli vakitlerinin boşa geçmemesi icap ettiği hususunu nazarı itibara alarak onların hizmetine açılan fotoğrafçılık kulübü 51. Genel kongreden sonra kulüb başkanlığına İbrahim Sözkese'nin getirilmesiyle yeni dönem faaliyetine başlamış oldu. Umumi olarak faaliyetler :

- I) Kurslar
- II) Müsabakalar
- III) Sergiler
- IV) Laboratuvar Çalışmaları
- V) Ozalit ve fotokopi çalışmaları şeklinde yapılmıştır.

Fotoğrafçılık kulübü bu dönemde kurslar, kurs içi fotoğraf müsabakaları ve laboratuvar çalışmalarına ağırlık vermiştir.

Faaliyet programının kurs ve laboratuvar çalışmaları olarak tesbitinden sonra bu faaliyetlerin yapılacağı yerlerin eksikliklerinin giderilmesine, tadilat ve tamirat işlerine geçilmiş laboratuvar duvarlarındaki eskiden kömür kanalı olarak kullanılan yerler kapatılmış, boyanmış rutubetten kullanılmaz hale gelen elektrik tesisatı değiştirilmiş, aspiratör takılarak kullanılmaya hazır hale getirilmiştir.

Kursun başlama tarihi 26 Mart, bitiş tarihi 31 Mayıs olarak tespit edilmiş, broşür ve ilân basılarak ilânların bir kısmı Fakülte, Akademi, Yüksek Okul, Yurt ve Liselere gönderilerek panolarda asılması temin edilmiş, bir kısmı da halkın görebileceği yerlere asılmıştır. Broşürler de malûmat almak için müracaat eden isteklilere tevzii edilmiştir.

Eğitim müdürlüğü ile sınıf için yapılan temastan sonra kurs günleri Pazar, Pazartesi ve Çarşamba saat 18-21 olarak tespit edilmiştir.

Laboratuvarında rahatça çalışabilecek kursiyer sayısı 10 olarak tesbit edilmiş, kurs kontenjanı 10 kişi olarak dondurulmuştur. Fazla olan müracaatlar arasından 10 kişinin müracaatı kabul edilerek 10 kişilik kursiyer kadrosu ile 26 Martta ilk derse başlanmıştır. 72 saat devam eden kurs müddetince;

- 1) Fotoğraf ve fotoğrafçılık hakkında umumi malûmat,
 - 2) Fotoğraf makinaları,
 - 3) Filtreler,
 - 4) Filmler,
 - 5) Kartlar,
 - 6) Fotoğraf çekme tekniği,
 - 7) Agrandizör ve kontakt tab çalışmaları,
 - 8) Tire film tekniği,
 - 9) Renkli film ve fotoğraf teorisi,
 - 10) Diğer fotoğraf malzemelerinin tanıtılması
- mevzuları işlenmiş kurs nihayetinde yapılan imtihanda muvaffak olan 7 kişiye amatör fotoğrafçılık sertifikası verilmiştir.

LABORATUAR ÇALIŞMALARI :

Yetisebildiği ve yapabildiği kadarıyla MTTB'nin bütün faaliyetlerinde bulunmaya çalışan fotoğrafçılık kulübü 18 Martta Çanakkalede, 13 Nisan Palikarya'ya ihtar mitinginde, 23 Nisanda orta öğrenim komitesi Edirne ve yüksek tahsil gençliği Bursa seyahatlarında, diğer salon toplantılarında ve müdürlük faaliyetlerinde bulunarak fotoğraf çekmiş ve tab etmiştir.

KİTAP KULÜBÜ

27 Mayıs 1973 51. Genel Kurul çalışmalarından sonra yeni döneme girilmiştir. Kitap Kulübü faaliyetlerine hız vermiştir. Galip Boztoprak'ın başkanlığında ve Ramazan Güntay'ın yardımcılığını yaptığı çalışmalar yeni bir anlam kazanmış, geçmiş dönemlerin kazandırdığı, tecrübeler faaliyetlere ışık tutmuştur.



MTTB Kitap Kulübünün dış görünüşü.

Kitap Kulübü bünyesinde oluşturduğu kitap anlayışı ve çeşidi ile okuyucuya rehber olmuş, böylelikle seçkin bir okuyucunun yetişmesinde ve örnek bir kitapçılık anlayışında yeni yeni hamleler geliştirmiştir.

Yayın hayatı büyük bir titizlikle izlenerek okuyucu için gerekli dikkatler toplanmıştır. Basında yapılan taramalarla okuyucu ve kitap ile ilgili deneme ve kritikler tespitlenerek okuyucumuzun imkânına sunulmuştur.

Faaliyetlerimizin yoğunluk kazanması düşüncesiyle Rüştü Ecevit, Kitap Kulübünde görevlendirilmiştir. Yeni bir güç kazanan üçlü ekip titiz dikkatlerini çalışmalara taksit ederek yeni imkânlar geliştirmişlerdir.

Bu arada seçkin okuyucu ve kitap ve yayınlara yakından ilgili olan şahsiyetlerle olumlu temaslar geliştirilmiş; kitap çeşitlerinin her zaman üst bir seviyede tutulmasına çalışılmıştır. Bu durum okuyucudaki gerilimin devamını temin etmiştir.

Okuyucunun Sanat, Edebiyat ve Fikrî alandaki aktüalitesine cevap vermek üzere takip edilen dergiler, iyi bir seçime tabi tutularak görülen boşluklar doldurulmaya çalışılmıştır.

Uzun süre ilgi kesilen «Edebiyat Dergisi ve Yayınları» ile yeniden bir bağ kurularak Ankara'da sürdürülen onurlu bir çalışma desteklenmiştir.

Bu arada Ramazan Güntay, Özel Sekreterlik göreviyle Kitap Kulübünden alınmıştır. Galip Boztoprak ve Rüştü Ecevit bir süre çalışmaları beraberce yürütmüşlerdir. Ramazan Güntay'ın değerli yardımları her zaman aranmış, boşluğu hissedilmiştir.

Daha sonra yaz tatilinden yararlanarak Orta Öğretim Komitesi ile ilgi kurularak Muhammed Hilmi Genç faaliyetlere katılmak üzere Kitap Kulübüne alınmış ve çalışmaların hızı aksatılmamıştır.

MTTB Spor Kulübü yaz kampında kitap ihtiyacına cevap verilerek, Rüştü Ecevit ve Muhammed Hilmi Genç bununla ilgili problemlere, kampa iştirak etmek suretiyle cevap vermişlerdir. Kamp süresince faydalı çalışmaları gerçekleştirmişlerdir.

Kamp bitiminden sonra okul döneminin yaklaşması dolayısıyla çalışmalar yeniden hız kazanmış, bu arada Üniversiteye yeni girecek adaylara en iyi imkânlar hazırlanarak faydalanmaları sağlanmıştır.

Bu sırada orta dereceli okulların tedrisata başlamalarıyla Muhammed Hilmi Genç derslerine dönmüştür. Gayretli arkadaşımız gösterdiği çabalarla yeni yeni imkânlar sağlamıştır.

Üçyüzü aşkın kitap çeşidimizden teferruatlı olarak veya kısada olsa ayrı ayrı bahsetmek burada imkânsız. Fakat öz olarak şunu söyleyebiliriz. «Büyük Doğu» ve «Diriliş» perspektifi esas alınmış ve çalışmalar bu çerçevenin ışığında değerlendirilmeye çalışılmıştır.

«Büyük Doğu» ve «Diriliş» özünü bu dönemde hem dergi, hem de yayının imkânlarıyla en geniş biçimde değerlendiren «Edebiyat Dergisi ve Yayınları» olmuştur. Bunu idrak eden Kitap Kulübü bütün imkânlarıyla destek olmaya ve okuyucunun faydalanmasına çalışmıştır. Daha önce Eskişehirde «Deneme Dergisi» adıyla çıkartılan, şimdi aynı ekipçe üç aylık «Ge-

İşme Dergisi» adıyla Ankara'da çıkartılan «Gelişme Dergisi» aynı çizgiyi izlemektedir. Yakın ilgi kurulmuş, okuyucumuzun yararına sunulmuştur.

Bu dönemde en fazla üzerinde durulması gereken «Edebiyat Dergisi Yayınları» olmalıdır. Yedinci kitabını çıkarmış durumda. İlerde güçlü bir düzeye ulaşacağı ümidindeyiz bu sayının. 1 — Batı Notları, 2 — Edebiyat ve Medeniyet Üzerine, 3 — Sebebey, 4 — Çözülme, 5 — Biat, 6 — Yedi Güzel Adam, 7 — Umut. Başarılar dileriz.

Yeni ders döneminin başlaması ve çalışmaların yoğunluk kazanmasıyla karşılaşılan güçlüklerin kolaylıkla üstesinden gelmek için Hasan Hüseyin Ariaslan ve Ali Bağcı faaliyetlere iştirak etmişlerdir. Dört kişiye çıkan ekip daha dinamik çalışmalara eğilmişlerdir. Bu sırada genç şairimiz Mustafa Miyasoğlu ilk şiirlerini «Rüya Çağırısı» adlı kitabında topluyarak, kitabın dağıtımını için Kitap Kulübü ile elele vermiş ve Kitap Kulübü kitabın dağıtımında kısmen de olsa faydalı olmaya çalışmıştır.

Üniversite adayı olan Hasan Hüseyin Ariaslan'ın İzmir'de bir fakülteye girmesi ve Ali Bağcı'nın Trabzon'da bir fakülteye girmesiyle Kitap Kulübünden ayrılma durumunda kalmışlardır. Arkadaşlarımızın unutulmamacak hizmetleri olmuştur.

Kitap Kulübü yeni yerleştiği yerin imkânlarının dar olması ve tahta raflarının konum olarak kullanışsız duruma düşmesi çalışmalara engel teşkil etmiştir. Bu problemi çözmek rafların portatif çelik raf yaptırılması suretiyle gerçekleşmiştir. Yapılan bu tadilatlarla ve bulunduğu yer itibariyle daha elverişli hale gelen Kitap Kulübü daha da canlılık kazanmıştır.

Bu sırada üzerinde durulacak önemli olaylardan biri de Büyük Doğu Yayınevinin kurulmasıdır. Üstad Necip Fazıl, bütün eserlerini bir arada toplamakta. Altıncı kitabı da çıktı. 1. Esselâm, 2. Hacdân Renkler - Çizgiler ve Nur Mahyaları, 3. Türkiyenin Manzarası, 4. İdeolocya Örgüsü, 5. Çile, 6. Rabita-ı Şerife. Devamını diliyor ve sabırsızlıkla bekliyoruz.

İstanbulda «Büyük Doğu» özüne bağlı bir gurup «Yeni Sanat» dergisini çıkarmaya başladı. Yayınını başarıyla sürdürüyor. Aylık olarak çıkan dergi Haziran - 7. ci sayısını da çıkardı. Bu arada yayına da başladı. Ebubekir Eroğlu'nun şiirlerini toplayan «Kuşluk Saatleri» kitabını çıkardı.

Bütün bu gelişmeleri titizlikle izleyen Kitap Kulübü okuyucuya en güzel şekilde rehber olmaya çalışmaktadır. Çağımız uzay çağı olması yanında Kitap Çağıdır da.

Baştan beri devamlı bir ekip değişikliğine uğrayan Kitap Kulübü en kritik ve hamle döneminde seçkin elemanını kaybetmesi gelecek için yaptığı bütün tasarımların yüzüstü kalmasına ve gerçekleşmemesine sebep olmuştur.

Bir süre devam eden bu durum Kitap Kulübüne Seyit Ali Kahraman'ın alınmasıyla olumlu yöne sevk edilmiştir. Fakat bu hayli kayıplara malol-

muştur. Tekrar yeni bir uyum kazanan ekip çalışmalarını en iyi biçimde sürdürmüştür.

Sinema Kulübünün kitap haline getirdiği Millî Sinema Açık Oturumu» kitabının dağıtımını üzerine alan Kitap Kulübü, Serhad Dağıtımla işbirliği yaparak en iyi biçimde netice almaya çalışmaktadır.

Bütün bu dış ilişkilerle okuyucusunu yetiştirmeye yönelik durumda olan Kitap Kulübü, yakın teması olduğu okuyucularıyla daha derin çalışmalara eğilmiş, çeşitli kuruluşların ve basında çıkan kritikler yeniden gözden geçirilerek kitap ve kitapçılık üzerinde dikkate değer tespitler yapmıştır.



MTTB Kitap Kulübü Başkanı Galip Boztoprak talebe arkadaşların kitap isteklerine cevap veriyor.

MTTB Kitap Kulübü okuyucu, kitap ve kitapçılık adına yaptığı titiz ve gayretli çalışmaları toplumumuza ışık tutacak ve geleceğin aydınlık günler olmasını temin için faydalı çalışmalarını bundan böyle daha bir azimle yerine getirme çabasını gösterecektir. Galip Boztoprak, Seyit Ali Kahraman ve yeniden fahri olarak çalışmalara katkıda bulunan Ramazan Günday'ın çalışmalarıyla Kitap Kulübü fonksiyonunu yerine getirme yolundadır. Aydınlık günlerin gelmesi bununla gerçekleşecektir.

SİNEMA KULÜBÜ

Türk sinemasında bugün sinema - kültür kurumlarına duyulan ihtiyaç artık saklanamaz hale gelmiştir. Gerek konu seçiminde gerekse içinde bulunulan maddi krizin atlatılması yolunda bugüne kadar birçok denemelere girişilmişse de bunların çoğu temelsiz çıkışlar olduğu için beklenen sonuç alınamamıştır. Yıllardır sözü edilen sinema okulları hayal olmaktan öteye gidemezken, sinemacıların yaşama şartları gün geçtikçe ağırlaşmış, sanat anlayışı bütünüyle yerini ticaret kaygısına bırakmak zorunda kalmıştır. Böylesine derin bir huzursuzluğun hüküm sürdüğü sinemamızda artık bütün gözler kültür kurumlarına çevriliyor. Ancak onların amatör bir sinema sevgisiyle gösterecekleri faaliyetler Türk sineması için günümüzde yegâne ümit kaynağıdır. Sinemayı üniversite gençliği arasında tanıtmak gayesiyle kurulan MTTB Sinema Kulübü'nün, iki yıllık mazisiyle henüz genç sayılmasına rağmen başkan Salih DİRİKLİK yönetiminde gösterdiği yoğun çalışmalarından ötürü filmcilerimiz ve basın tarafından takdirle izlendiğini görmek gurur verici bir sonuç.

Kulübün iki yıllık faaliyetleri içinde birinci dönemden kalan en faydalı çaba «Milli Sinema Açık Oturumu» olarak hafızalarda yerleşti. Bu oturumun kitabı ise sinemamızda gerçekten büyük bir boşluğu dolduracak bir adım olarak dikkati çekmişti. 1973-74 mevsiminde çalışmalarının temelini Millî Sinema teoreği üzerine kuran Sinema Kulübü aylık film gösteri programlarının yanısıra iki açık oturum, iki seminer, bir ilk gösteri ve gala düzenleyerek ülkemizdeki çok az sayıda benzeri sinema kulüpleri arasında özel bir yer aldı. Mevsime geçen sezonun en iyi on Türk Filmini üyelerine sunarak başlayan MTTB Sinema Kulübü öte yanda senaryo ve sinema yazıları üzerine çalışmak isteyen yüksek tahsil gençliğine kapılarını açıyor, pratik ve teorik çalışmaları programlı bir şekilde içiçe sürdürmek çabasını gösteriyordu. Türk sinemasında geçtiğimiz mevsim verilen eserler arasında yapılan anket sonucu Lütfü Akad'ın GELİN, YARALI KURT; Halit Refiğ'in FATMA BACI; Atif Yılmaz'ın UTANÇ, CEMO, KAMBUR; Yücel Çakmaklı'nın ZEHRA; Orhan Elmas'ın ALIN YAZISI, Türkân Şoray'ın hem başrolünü oynayıp hem de yönetmenliğini yaptığı DÖNÜŞ en iyi on film olarak seçildi. Bu eserlerin üyelere tanıtılması ise Aralık, Ocak ve Mart aylarında gerçekleşti. Aynı seçimi her mevsim sonunda tekrarlayarak o yılın en iyi on Türk

filmini tesbit etmek, gelecek sezonlarda da devam ederek Kulübün geleneksel bir görevi olacaktır. Her ay başında hazırladığı broşürlerle üyelerine faaliyet programlarını önceden bildiren Sinema Kulübü'nün çalışmaları Şubat'ta 15 günlük bir ara vererek altı ay boyunca devam etti.

Aralık ayında on filmlik toplu gösterinin ilk dört filmi üyelere sunuluyordu. Yönetmenliğini Orhan Elmas'ın yaptığı, başrolünü Cüneyt Arkın'ın oynadığı «Alın Yazısı»nın ardından Ertem Eğilmez'in Canım Kardeşim, Lütfü Akad'ın «Gelin», ve Halit Refiğ'in «Fatma Bacı» adlı eserleri ilgiyle izlendi. Filmlerin yanısıra Kulüp üyelerinin senaryo çalışmaları bu ay içinde başladı.



MTTB Sinema Kulübünün düzenlediği 60. yılında Türk Sineması adlı açık oturuma katılanlar.

Ocak ayı, Sinema Kulübü'nün düzenleyeceği ikinci açık oturum olan «60. Yılında Türk Sineması» konulu toplantının hazırlıklarıyla başladı. 19 Ocak 1974'te yapılan oturuma çağrılanlar arasında Erman Şener, Oğuzata Altaylı, Atilla Dorsay, Onat Kutlar, Ahmet Güner, gibi sinema yazarları ve MTTB Sinema Kulübü adına Salih Diriklik yer alıyordu. Devlet - Sinema ilişkileri, Sinema - Toplum yakınlaşması, filmlerin pazarlanması, aydın - basın ilişkileri çevresinde hazırlanan gündem dahilinde konuşmacıların düşüncelerini duyurmak her şeyden önce Türk Filmlerini eleştiren bir kitlenin görüşlerini öğrenmek bakımından önem taşıyordu. Aynı konuda ikinci bir oturumun daha ileri bir tarihte yapılacağı toplantının sonunda dinleyicilere duyuruluyordu. Oturumun dışında sürdürülen film programı bu ayda devam etmiş, toplu gösterinin üç eseri daha sergilenmiştir. Türkân Şoray'ın «Dönüş» ü, Atif Yılmaz'ın «Cemo» su, ve «Utanç» bu ayın filmleri oldular.

Mart ayı ise bu serinin son üç eserinin gösterilmesiyle başladı. Yö-

netmen Yücel Çakmaklı'nın filmi «Zehra», Atif Yılmaz'ın «Kambur» ve Lütfü Akad'ın «Yaralı Kurt» u ile bu seri sona eriyordu. Ayın en ilginç gösterisi ise Yücel Çakmaklı'nın son eserlerinden biri olan «OĞLUM OSMAN» için tertip edilen geceydi. Filmin İstanbul sinemalarında gösterilmeye başlanmasından iki gün önce yapılan bu program çok kalabalık bir sinemasever kitlesi tarafından seyredildi. Ayın filmleri Avrupa sinemasının iki örneği «Kenar Mahalle», «Cesur Paraşütçüler» ile devam etti. Mart ayının başlıca özelliklerinden biri de gün geçtikçe gelişen Sinema Kulübü'nün gösteri programlarını yedi filme kadar çıkartabilmiş olmasıydı.

Nisan için MTTB Sinema Kulübü'nün en yoğun ayı sıfatı rahatlıkla kullanılabilir. Onbir film gösterisinin yanında bir sohbet toplantısı, bir tartışma ve dört hafta devam edecek olan «Millî Sinema Semineri» bu ayın çalışmalarını renklendirdiler. Tarihi Filmler ve Halit Refiğ Toplu Gösterileri şeklinde hazırlanan programın başında Turgut Demirağ'ın ÇANAKKALE ARSLANLARI, Ertem Eğilmez'in BİR MİLLET UYANIYOR, Atif Yılmaz'ın BATTAL GAZİ DESTANI, Aydın Arakon'un İSTANBUL'UN FETHİ ve Süreyya Duru'nun MALKOÇOĞLU adlı eserleri tarihi serinin ilk kısmı olarak gösterildi. Ardından gelen Halit Refiğ Toplu Gösterisi ve Tartışması ise geçen yıl Atif Yılmaz için düzenlenen toplu gösteri serisinin devamı niteliğindedir. Refiğ'den gösterilen «SULTAN GELİN, VURUN KAHPEYE, HAREMDE DÖRT KADIN, GURBET KUŞLARI, BİR TÜRKE GÖNÜL VERDİM ve KIZIN VAR MI, DİRDİN VAR» filmlerinden sonra düzenlenen tartışma bir çok sinemacı'nın ilkkatini çekti. 29 Nisan Pazartesi gecesi Halit Refiğ'in yanında yönetmen Metin Erksan, sinema yazarı Günyüz Demirhan, Hareket Dergisinden Mustafa Kutlu'nun katılmasıyla yönetmen üzerine önemli bir tartışma yapıldı. Refiğ'in sinemacılığının bütünüyle söz konusu edildiği toplantı gerek satışçıya gerekse millî sinema anlayışında gösterilecek gelişmelere ışık tutuyordu. Ayrıca dinleyiciler arasında eski bir sinemacı ve şair Orhan Arıurnu'nun yanısıra Ertem Göreç, Yücel Çakmaklı, Yavuz Yalınkılıç gibi yönetmenlere raslamak mümkündür. Gösterilen filmler yönünden Nisan ayının bir başka özeliği Yücel Çakmaklı'nın önümüzdeki sezon sinemalarda gösterilecek olan «DİRİLİŞ» adlı filmi için yapılan gala oldu. 2 Nisan 1974 ıralı gecesi filmin oyuncularından Hülya Koçyiğit, Muazzez Kurtoglu, senarist Bülent Oran, kameraman M. Filmeridis ve yönetmen Çakmaklı'nın gelişleriyle gerçekleşen gala önceki yıl Çile filmi için Şafak Sinemasında yapılanın yerine bu kez kulübün kendi evinde MTTB gösteri salonunda oldu. Bu çalışma Sinema Kulübü'nün yavaş yavaş teknik yönden de gelişğini ispatlayan bir örnek olarak değer kazanıyor. Bunların ötesinde sinemamızda halka hitap eden filmeriyle tanınan Y. Çakmaklı gibi bir yönetmenin en son eserini geniş bir halk topluluğuna göstermek fırsatı bulunurdu.

Ayın son haftalarında başlayan Millî Sinema Semineri ise Mayıs'ın ilk

haftalarını da içine alarak dört bölümde yapıldı. Yücel Çakmaklı'nın da biz zat katılarak üyelere bilgi verdiği bu toplantılar Millî Sinema Teoriğini kesinlikle tesbit etmek gayesindeydi. Mayısın diğer çalışmaları dokuz film gösterisi ve bir açık oturum oldu. Son ayın programında Natuk Baytan'ın KARA MURAT, Feysi Tuna'nın FATO, Süreyya Duru'nun KURT BEY, SELA HATTİN EYYÜBİ ve Muzaffer Aslan'ın ANKARA EKSPRESİ gösterilerek «Tarihi Filmler Toplu Gösterisi» tamamlanmış oluyordu. Ayrıca bu ayın gösterileri arasında Amerikan Sinemasından «KİBAR SOYGUNCU», Fransız Sinemasından «OTOMOBİLDEKİ KADIN», Nejat Saydam'dan DİNMEYEN SIZI ve Metin Erksan'dan HİCRAN adlı eserler tanıtıldı. Mevsimin son faaliyetler «60. Yılında Türk Sineması II» açık oturumu ve 10 Türk filmi anketi oldu. Yönetmen Osman Seden, Yücel Çakmaklı, senarist Bülent Oran ve MTTB Sinema Kulübü Başkanı Salih Diriklik'in katıldığı konuşmalar Türk sinema piyasasının bizzat içinde bulunan kişilerin fikirlerini yansıtmada açısından önemliydi. Devlet - Sinema ilişkileri ve sinema - seyirci yakınlıkları çevresinde geçen toplantı çoğunlukla sinemada genç kuşaklara duyulan ilgi ya da değerlerine değinilmiş olunuyordu. Kulüp üyeleri ve sinema yazarları arasında tertiplenen anket sonucunda ise 1973-74 sezonunun en iyi on Türk filmi seçildi. Gelecek mevsimde sunulacak olan on eser oylama sonucunda açıklanmıştır. Halit Refiğ'in SULTAN GELİN, VURUN KAHPEYE, Lütfü Akad'ın DÜĞÜN, Yücel Çakmaklı'nın DİRİLİŞ, Safa Önal'ın UMUT DÜNYASI, Zeki Ökten'in BİR DEMET MENEKŞE, Memduh Ün'ün TOPRAK ANA, Ertem Eğilmez'in OH OLSUN, Türkan Şoray'ın AZAP ve Osman Seden'in GAZİ KADIN gelecek yılın programı için şimdiden tesbit edilmiş on film oldu.

Çalışmalarının yanısıra diğer sinema dernekleri olan Türk Film Arşivi ve Sinema-Tek'in programlarını yakından takip eden Sinema Kulübü'nün başlıca hedefi bu alanda çalışmak isteyen üyelerine öz bir sinema kültürü vermek olarak geleceğe için yetiştirebilmek. Şüphesiz bu gayeye ulaşılması için elimizden geleni yapmalıyız. Kendi faaliyetlerinin ötesinde sinema ile ilgili diğer çalışmalarını da aksatmadan izleyebilmek olacak. Yaz süresince yeni mevsimde yapılacak daha yoğun çalışmalar için gerekli hazırlıklarla meşgul olacak olan MTTB Sinema Kulübü gelecek günlerde daha da güçlü bir sinema - kültür kuruluşu olabilmenin isteğiyle doludur.

BASINDA SİNEMA KULÜBÜ :

**Orta Doğu Gazetesinin Sinema Kulübü ile ilgili haberi
SİNEMAMIZ GENÇ KADROLARA MUHTAÇ**

Açık oturumda da Türk Sinemasının bilinen meseleleri söylendi. Ortadoğu Pazarla Türk Sineması arasındaki ilişki üzerinde duruldu. Devletin ilgisi

liği ve beli bir MİLLÎ KÜLTÜR POLİTİKASI olmaması kınandı. Ayrıca oturdan önce MTTB sinema kulübü tarafından bir bildiri neşredildi.

18 Mayıs Cumartesi günü yapılan 60. yılında Türk Sineması açık oturumuna yönetmen ve yapımcı Osman Seden senaryocu Bülent Oran, yönetmen Yücel Çakmakçı katılmış ve oturumu Milli Türk Talebe Birliği Sinema Kulübü Başkanı Salih Diriklik yönetmiştir. Hülya Koçyiğit, oturuma çağrılı olmasına rağmen film çalışması olduğundan oturuma katılmamıştır. Bu konuda oturumdan önce sinema kulübü bir bildiri neşretmiştir. Bu bildiri de sutünlarımıza aktarıyoruz.

İlk olarak söz alan yapımcı ve yönetmen Osman Seden, gündemin birinci maddesini teşkil eden «Devlet Sinema Münasebetleri» konusuna, bu meselenin tam bir dram niteliği taşıdığını belirterek başladı. Türk sinemasının yalnız başına bırakıldığından yakındı. Sinema kanununun derde tam deva olamayacağını izah etti. Ve sözünü genç yeni kadrolara ihtiyaç olduğunu belirterek bitirdi.

İkinci olarak söz alan senaryocu Bülent Oran, Osman Seden'in görüşlerine aynen katıldığını belirtti.

Daha sonra konuşan yönetmen Yücel Çakmaklı ise «Bugün Türk sinemasının şiddetle düzeltilmeye ihtiyacı vardır» dedi. Önceki konuşmacıların fikirlerine katıldığını da belirttiikten sonra, 3-5 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'daki «sinema alanının düzenlenmesi» simpozyumunda Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu'nun sunduğu rapordan söz etti. Sözü edilen rapora dayanarak Ortak Pazarın Türk sinemasını kötü bir duruma düşüreceğini anlattı. «Merkezi bir kurulun kurulması gerektiği» ni belirtti. Ve konuşmasına şu sözlerle devam etti. «359 sayılı TRT kanununa benzer bir Türk Sinema Kurumu faydalıdır. Burda bütün mesele, bu kurumun organlarındaki, temsilcilerin meslekten adamlar olması gereğidir. Bu kurulda meslek temsilcilerinin ağır basması şarttır.»

Sonra gündemin ikinci maddesi olan «seyirci - sinema münasebetleri» ne geçildi. Kaybedilen seyircinin sadece televizyona bağlanamayacağından bahsedildi. «Halk yeni bazı şeyler istemekte» denildi. Bütün meselenin halkı iki tanımamakta toplandığı belirtildi. Bu arada meslekten adamların da bir sinema okulu açılmasına karşı olmadığı görüldü.

Son olarak söz alan Yücel Çakmaklı Türkiye'de ilk defa Türk sinemasının fikri yapısına giriş yaptı ve bu konuda özetle şöyle konuştu :

«Devletin belli bir kültür politikası olmalıdır. Türk toplumu iki ayrı kültürle yetiştirilmiştir. Muhsin Ertuğrul Batı Kültürüyle yetişmiş olduğu için halktan kopuk filmler çevirmiştir. Sinemacılar döneminde halkla bütünleşme başlamıştır. 1960 ihtilâlinde sonra batı etkisinde meydana gelen toplumsal gerçekçi filmler de halkla ters düşmüştür. Batı değerleri üzerine kurulu böyle bir akım sinemadan çekilmek zorunda kalmıştır. Nihayet son akım, Ulusal sinema akımıdır. Bu akım kendi değerlerine bağlıdır... Bugün

Türk sinemasının seyirci kaybetmesinin sebebi, Türk sinemasının belli bir milli fikre sahip olmamasıdır.. Kaybedilen seyirciyi tekrar kazanmak için yapılan arayışlar Milli Kültüre dönüş hareketi yapacaktır.»

MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ SINEMA KULÜBÜNÜN OTURUMUNDA DAĞITTIĞI BİLDİRİ

«Son birkaç senedir Türk sineması, bir yandan hem film maliyetlerinin artması, bir yandan da TV'nin, yerli film seyircisinin büyük kısmını etkilemesi sonucu bir bunalıma doğru gitmekteydi. Bu bunalım geçen mevsim, nihayet tam bir kriz halini aldı. Sinema içinden bu duruma ekonomik bir takım çareler aranırken, sinema yazarları ve sinema kültür kuruluşları da yazılarıyla veya simpozyumlar, açık oturumlar düzenleyerek meseleye çözüm yolları getirmeye çalışıyorlardı.

MTTB Sinema Kulübü olarak bizler, kuruluşumuzun gayesi olan Milli Sinema'ya açıklık getirmek çabalarımız dolayısıyla, öncelikle Türk Sinemasının meselelerine eğilmek durumundaydık. Daha önce bu amaçla yaptığımız iki açık oturum dışında, birçok seminer ve toplu gösterilerle de sinemamız meseleleriyle ilgilenilen bir ortam meydana getirmeye çalıştık.

Ama yine aynı gayeyle üçüncü açık oturumu düzenlediğimiz bugün, bizzat sinema içinden bazı kişilerce bu iyiniyetli çabalarımızın engellendiğini görmek bizim için oldukça üzücü bir durum oldu. Çok önceleri oturuma katılma konusunda kendisinden söz alınan sayın Hülya Koçyiğit, halen Acar Film şirketi hesabına, Nejat Saydamı yönetiminde bir film çevirmekte-dir. Düzenlediğimiz açık oturumun, krizin en yoğun bir dönemini yaşayan sinemamıza belli önemli çözüm yolları getirebileceği, bu hususta Türk Sinemasına uzun yıllar hizmet etmiş bir oyuncumuzun fikirlerinin bizce son derece emühim olduğu şirket ilgililerine belirtildiğinde, üç saatliğine de olsa setin tatil edilemeyeceği tarafımıza bildirilmiştir. Bu durumda ortaya, henüz kendi menfaatlerinin ne yönde olduğunu anlamayan kendi meselelerinin dile getirileceği, halka ve basına açık bir oturumu üç saatlik bir çalış-ma bahanesiyle engeleyen belki de sinemamızın bugün içinde bulunduğu durumdaki bazı menfaatlerini terkedemeyip, daha iyi bir Türk Sinema ortamına istekli olmayan kişilerin sinemamızda varlığı ortaya çıkmaktadır. Bu en azından gerek sinema yazarları, gerekse başta bizler olmak üzere, sinemamız meselelerine eğilmek isteyenlerin iyiniyetli yaklaşımlarını engelleyecek bir durumdur. Nitekim, kendi menfaatlerine sahip çıkmayan bir topluluğun problemlerini dışarıdan çözmeye uğraşmak mantıken de faydasız bir çaba durumundadır.

MTTB Sinema Kulübü şüphesiz bundan sonraki çalışmalarında, şu ana kadar kabul etmediği bir ayrıcalığı göze alarak, sinemamızda iyiniyetli ve salt ticareti gaye edenleri birbirinden ayırarak, yeni dönemdeki çalışmalarını sürdürmeye kararlıdır.»

MTTB SPOR KULÜBÜ

MTTB Spor Kulübü yüksek tahsil gençliğini ruhen ve bedenen geliştirmeyi hedef alan 51. devre çalışmalarını birçok sahada başarıyla yürütmüş ve Türkiye'nin çok çeşitli ve en parlak gençlik spor faaliyetlerini organize etmiştir.



MTTB Spor Kulübünün tertiplemiş olduğu Taekwon-do şölenine katılmak için gelen İngiliz ve Türk Taekwon-do millî takım antrenörleri basın toplantısında görülüyor.

Açılış Yemeği :

Antrenörlerine 27 Aralık 1973 günü Konya'da bir akşam yemeği vermiştir. Yemekte bir konuşma yapan Kulüb Başkanı Bülent Katkak yeni sezonun Kulübümüze ve spor camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını dilemiştir.

YENİ SEZONUN AÇILMASI

Kulübümüz 14 Aralık 1973 günü İst. Spor ve Sergi Sarayında muhteşem bir Taekwondo gecesi yapmıştır. Gecede MTTB Genel Başkanı Raşit Ürper, MTTB Spor Kulübü Başkanı Bülent Katkak birer konuşma yapmışlardır. Gösterilere İstanbul bölgesinden Taekwon-do millî takımı elemanlarından Aslan Sağlam ve talebeleri ile Ankara bölgesinden Türk Taekwon-do millî takımı elemanları katılmışlardır. Türk millî takımı antrenörü Koreli So See Cho (siyah kuşak VI dan) ile İngiltere-rilanda Taekwon-do millî takımları antrenörü KiHa Rhee (siyah kuşak 6. dan) de nefes kesen gösteriler yapmışlardır. Gösterilerde kılıçlar, danslar ve müsabaka usülleri yer almıştır.



Taekwon-do şöleninde nefes kesen gösterilerden bir sahne

Gösterileri izleyen 5000'e yakın seyirci çok heyecanlı ve korkulu dakikalar yaşamışlardır. Bu arada bir kaç seyircinin dayanamıyarak bağırdıkları görülmüştür.

BASKETBOL FAALİYETLERİ :

Basketbolda Kulübümüz bu yıl, çok üstün başarılar sağlamışlardır. Milionların sevgilisi 150 - 200 İstanbul takımı arasında dar imkânlarına rağmen basketçilerimiz kendilerini basket çevrelerine kabul ettirmişlerdir. Antrenör Samim Amasya'nın yönetiminde 50'ye yakın basketçi çalışmaktadır.

GÜREŞ FAALİYETLERİ :

Bu sezon bir yenilik yaparak girildi bu branşa. Zira antrenör Dursun Ali Erbaş (52 Kg. Grekoromen Dünya Güreş Şampiyonu) çalıştırıyordu güreşçileri. Dursun Ali Erbaş hoca, — Ah bir minder deyince ani bir sessizlik öküyordu salona. Güreşçi çoktu, salon en güzeldi, herşey mükemmeldi ma bir güreş minderi yoktu salonda. Nedense yetkililer bir minderi esiriyorlardı Yüksek Tahsil Gençliğinden. Herşeye rağmen D. Ali Hoca yılmıyordu eski minderde çalıştırmaya devam ediyordu talebelerini. Ama çeşitli aralanma hadiseleri de birbirini kovalıyordu salonda.

Hoca üzgün, talebeler üzgün, kulüp idarecileri üzgündü hasılı. Neden caba ata sporu güreş, bu hale düşürülüyordu bu memlekette. Neden futbola milyarlar dökülürken ata sporuna bir minder bile bulunamıyordu.

Mindersiz çalışan güreşçiler de yılmıyorlardı. Zira güreşte her biri ir söz sahibi idi onların. Misâl mi : İşte Kemal Küçükyılmaz 52 Kg. serbest İstanbul II. si. Metin Özcan 42 kiloda İstanbul I. Jünyörler 57 kiloda Vedat Zilevent İstanbul II. ve daha bir çokları...

Kulübe 50 civarında üniversiteli güreşçi kayıtlı bulunmakta olup, 30 civarında güreşçi antremanlara devam etmektedir.

HALTER FAALİYETLERİ :

Türkiyede, şanssız spor branşlarında biri de bilindiği gibi halterdir. İstanbulun her tarafını dolaşılsa ancak birkaç özel halter salonuna rastlanabilir. İşte bunlardan biri de MTTB nin bu yıl yaptırdığı özel halter salonudur. Özel halter salonu yaptırılmasına defalarca bölgeden antrenör istenmesine rağmen antrenör tayin edilememiş ve bir türlü halter çalışmalarına başlanamamıştır.

Halter İstanbul Şampiyonası MTTB Spor Kulübü salonunda yapılmış, kat bizim halterciler pek fazla başarılı görülmemelerine rağmen gelecek yıllar için ümit vadetmişlerdir.

BOKS FAALİYETLERİ :

Boksta büyük kabiliyetlerin yetişmesini sağlayan MTTB Spor Kulübü imkânlarının sınırlı olması dolayısıyla yetiştirmiş olduğu sporcuları muhaza edememiş ve birçoğu büyük meblâğlarla transfer olmuşlardır.

Antrenör Hasan Eratik'in idaresinde çalışan boks takımı başarılı çalışmalar yapmıştır.



Antrenör Hasan Eratik'in idaresinde çalışan boksörlerimiz çalışma anında

Daha sonra Sabahaddin Yayla (57 kilo, Türkiye III. sül) tarafından yeni ve değişik metodlar takip edilmiş ve ileriye ait büyük çalışmalar program haline getirilmiştir. Otoriteler tarafından gelecekte çok iyi bir ekip olacağı söylenmektedir.

VOLEYBOL ÇALIŞMALARI :

Geçen yıl iki küme atlayarak II. kümeye çıkan voleybol ekibi, bu yıl gerçekten şanssız bir dönem geçirdi.

Bu yıl takıma Mehmet Yücer iltihak etti. Buna karşılık İsmail İçter Murat Yerlikân, Mehmet Yalçın... gibi kendisine bu sene daha fazla ilgiyi duyan elemânlardan ayrıldılar.

Antremânlar haftada iki gündü. Arkadaşlarla geçen yıl olduğu gibi spordan öte ilişki kurmaya çalışıldı ve ekip bu gayretli çalışmaların neticesinde bir spor topluluğu olurken, bir yandan da fikri yönü de aynı paralelde gelişme imkânı temin edildi.

Ekibe başlangıçta şans veren azdı. Fakat zaman zaman gösterilen oyunlarla bu kanaat oldukça silindi. Zorlu mücadeleden sonra 1. dönem bittiği de MTTB ekibi ikinciydi.

Ne yazık ki MTTB ikinci devreye bir azizliğe uğrayarak başladı ve bu da maçların Şubat dönemine rastlamasıydı. Özellikle 1. devrenin de kendisinde devam ettiği Şubat ayı ekip için çok verimsizdi zirâ imtihanlar bu ayda oluyordu.

Yedek elemân sıkıntısı kendini gösterince ekip iyice yıpradı. Fakat azmi elden bırakmadı ve sonuna kadar maçları oynadı. Yapabileceği kadarını yaptı.

Bu dönem Fahrettin Gökay ikinci devre sonlarında transfer edildi. Ayrıca Mehmet'in transferi için gerekli işlemler tamamlandı.

Bu dönem özellikle gayeye hizmet eden en iyi teşebbüs olarak voleybol okulunun açılması görüldü. 30'u geçkin gence hocaları Mehmet Yüceer'in nezaretinde ciddiyle gerek spor bilgisi voleybol olarak, gerekse fikri yönden eğitime çalışıldılar. Bunda da belirli bir mesâfe katedildiği bir hakikattir. Gençlere o şekilde bir antrenman verilmişti ki, her gün kendi kendilerine yapabilecek (bildiklerini) hatta bilmeyenlere öğretebilecek seviyeye gelmişlerdir.

Bu gençlere MTTB'nin ahlâkî özünü, ruhî yapısını vermekte de belirli mesâfe katedildiği bir hakikattir. Bunun ilerki yıllarda daha verimli olacağı gözle görülecek kadar açıktır.

MTTB Spor Salonu, sayın spor idarecilerinin maddi desteği, sporcularının fiili gayretiyle bir voleybol tesisâtına sâhip olmuşdur.

Ekibin; tecrübesizlik, şanssızlık... gibi cüzi sebeplerle I. kümeye çıkmamasına rağmen, başarılı bir çalışma programı ortaya koymuştur.

Bunun verimli sonuçlarının ilerki yıllarda daha bâriz bir şekilde ortaya çıkacağı söylenebilir.

KARATE FAALİYETLERİ :

Çin boksı, Kenpo Karate, halen Türkiye'de merkezi çalışma yeri olan kulüpten her geçen gün Türkiye sathına yayılmaktadır. Bu cümleden olmak üzere ; Konya, Mersin, Antalya, Zonguldak gibi illerimizde kulüpte yetişen elemanlar tarafından kenpo karate çalışmaları yaptırılmaktadır. Amerikada siyah kuşak almış, kenpo karate uzmanı ve Kazukenbo Self Defens Enstitüsü üyesi Enver Hancı denetiminde devam etmekte olan çalışmalar bütün gençlerin en mükemmel bir halde karateci olabilecekleri ölçüde sıkı disiplinli bir şekilde sürdürülmektedir. Halen 700 civarında genç bu branşta çalışmaktadır. Kuşak imtihanları her 6 ayda bir yapılmakta ve halen 2 kahverengi, 17 yeşil, 22 mavi ve 250'ye yakın mor kuşaklı karateci kuşak almış bulunmaktadır.

İstanbulun çeşitli yerlerinde gösteriler yapmakta olan karateciler Anadolu'nun bazı illerinde de (Antalya, Kayseri gibi) gösteriler yapmış ve büyük alkışlar toplamışlardır.



Türkiyede Kempo Karate'nin merkezi çalışma yeri olan kulübümüzün elemanları toplu halde.

TAEKWON-DO FAALİYETLERİMİZ

Kulübün faaliyetleri arasına bu sezon giren Taekwon-do branşında kısa zamanda büyük hamleler yapılmış ve bu uzak doğu sporunun memleketimizde yayılmasına büyük ölçüde hizmet edilmiştir. Halen Kulüpteki Taekwon-do çalışmalarını Millî Takım elemanlarından Aslan Sağlam (siyah kuşak I. den) yürütmekte olup, 300'e yakın sporcu çalışmaktadır. Haftada 3 gün yapılmakta olan çalışmalar ciddi, disiplinli bir hava içinde geçmektedir. Bu branşta da Türkiye'de söz sahibi olunacağından endişe yoktur.

Bu durum, geçenlerde kulüp salonunda diğer İstanbul kulüplerinin Taekwon-do'cularının da katıldığı kuşak imtihanında görüldü ve MTTB Taekwon-docuların diğerlerine göre çok üstün kuşaklar aldıkları tesbit edildi. MTTB Taekwon-do ekibi bu yıl İstanbul, Antalya, Kayseride birer gösteri yapmışlardır.



ITTE Spor Kulübü taekwon-do elemanları antrenör Aslan Sağlam nezaretinde çalışırken görülüyor.

JUDO FAALİYETLERİ

İbrahim Çabıtkan yönetimindeki judo çalışmaları bu yıl çok sevindirici geçmiştir. Kulüpte 100'e yakın judocu çalışmaktadır. Çeşitli müsabakalara katılıp iyi sonuçlar almışlardır. Meselâ :

1 — Hürriyet Gazetesi çocuk kulübünün tertiplemiş olduğu müsabakalarda : 40 kiloda Avni Çetinkaya I., 45 kiloda Ali Gedik II., 2 — Cumhuriyet Gazetesinin tertiplemiş olduğu müsabakalarda : 93 kiloda Mustafa Şener III, 93 kiloda Süheyl Kodak III., 3 — İstanbul bölgesinin tertiplemiş olduğu müsabakada 45 kiloda Avni Çetinkaya I., 45 kiloda Ali Gedik I., 30 kiloda Özer Kobat I. oldular. 4 — Ajanlık Kupası jünyörlerde : Avni Çetinkaya I., Ali Gedik II., 5 — Antalya'da yapılan Türkiye birinciliklerinde Mustafa Şener V. oldular. 6 — 19 Mayıs'ta Büyük Adada bütün judocular yarım kır kros yapmışlardır.

ANKARA TEMASLARI

5 Ekim 1973 günü, Kulüp II. Başkanı Süreyya Köleoğlu, Bekir Yıldız ve Aslan Sağlam'dan kurulu bir heyet Ankara'ya gitmişlerdir.

1 — Gençlik ve Spor Bakanlığı müsteşarı Avni Akyol ile yeni idareciler olarak tanışmışlar ve kulübün çeşitli eksikliklerini kendilerine iletmişlerdir.

2 — Jimnastik Federasyonu ile temasa geçilmiş ve jimnastik sporunun kulübümüzde yeni baştan iyi bir organize ile yürütülmesi hususunda bir önsözleşme yapılmıştır.

3 — Boks federasyonu ile görüşülmüş ve bir bölge antrenörü istenmiştir.

4 — Judo ve Taekwon-do Federasyonu ile görüşülerek İstanbul Spor ve Sergi Sarayında yapılacak gece plânlanmıştır.

5 — Güreş Federasyonundan da bir güreş antrenörünün kulübümüze tayin edilmesi istenmiştir.

6 — Masa Tenisi Federasyonu ile yapılan görüşmede 2 adet okul tipi masanın kulübümüze gönderileceği hususunda söz alınmış fakat hâlâ gönderilememiştir.

3 Mart 1974 günü Süreyya Köleoğlu (Kulübümüz II. Başkanı), Enver Harun (Karate Antrenörü), Dursun Ali Erbaş (Güreş Antrenörü), İsmet Toru (Kulüb. üyesi), heyeti Ankara'ya gitmişler ve şu temaslarda bulunmuşlardır.

1 — Judo ve Taekwon-do Federasyonu Başkanı Cihat Üskan beyle görüşerek Karate Federasyonunun kurulması için temasa geçilmesi istenmiştir ve Antalya'da yapılacak Judo - Karate - Taekwon-do gecesi plânlanmıştır.

2 — Güreş Federasyonuna güreş minderi için müracaat edilmiştir.

3 — Avni Akyol beyle görüşülerek kulübün çalışmaları hakkında malûmat verilmiştir.

4 — Beden Terbiyesi Genel Müdür yardımcısı Gültekin Çeki Bey ziyaret edilerek çeşitli spor meseleleri hakkında görüşmelerde bulunulmuştur.

IV. BÖLÜM

ENSTİTÜLER

- Beden Eğitimi ve Güç Geliştirme Enstitüsü
Voleybol Okulu
- Folklor ve Müzik Enstitüsü
- Sosyal İlimler Enstitüsü

BEDEN EGİTİMİ VE GÜÇ GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

MTTB Spor Kulübü tarafından geçtiğimiz yıl kurulan Enstitü, çalışmalarını gün geçtikçe geliştirmiş ve bir okul haline gelmiştir.

Sporu nazari ve pratik yönde ele alan enstitü düzenli bir program uygulamak suretiyle geleceğe faydalı gelişmeler hazırlamaktadır.

Her yaştan jimnastikçilerin katıldığı çalışmalar haftada iki gün 2'şer saat halinde yapılmaktadır.

Çalışmalardan önce sporculuk ve spor ahlâkına ait konuşmalar yapılarak sporcuya şimdiye kadar verilemeyen şahsiyet verilmektedir.

Enstitüsü çalışmalarını geniş kitleye duyurmak ve bu arada gerekli mercilerin faaliyetlerine istikamet vermek maksadıyla çeşitli mevzularda açık oturumlar yapmıştır. Bunlardan;

Türk atletizmi açık oturumu, Bisiklet açık oturumu, Türk atletizmi ve bisiklet sporlarının şimdiye kadar çalışma programları ve imkânları; Antrenör durumu, sporun propaganda edilişi gibi üzerinde pek durulmayan meseleleri ele almış ve hâl çareleri ortaya konulmuştur.

Enstitü idarecileri Ankaraya yaptıkları çeşitli ziyaret ve temaslarında enstitünün durumunu ve ihtiyaçlarını yetkili mercilere iletmışler, bazı imkânlarını geliştirme ve hoca yönünden sıkıntıyı giderme durumları halledilme yoluna girmiştir.

İstanbul Bölge jimnastik ekipleri de muhtelif zamanlarda MTTB spor kulübüne gelerek çalışmaları yakından izlemişlerdir.

Enstitü yetkilierinden bir heyetin Ankara'da jimnastik federasyonu ile yaptığı temaslar ve gerekli incelemeler neticesinde enstitünün İstanbul jimnastik merkezi yapılmasına karar verilmiştir. Bu arada bütün ilk okullara birer yazı gönderilerek ilk okul çağındaki çocukların jimnastik çalışmalarına gelmeleri temin edilmiştir. Çok ilgi gören bu branşta 100'e yakın sporcu çalışmakta olup ileride büyük kabiliyetler yetiştirileceğinden emin bir şekilde çalışılmaktadır.

Çalışmalar, haftanın 3 gününde Nurhan Dağıstanlı ve Süheyl Bey gibi kıymetli jimnastik antrenörleri tarafından sıkı bir disiplin içinde yürütülmektedir.

FOLKLOR ENSTİTÜSÜ

Kuruluşundan bugüne kadar, birçok başarılı hizmetlerde bulunmuş olan Folklor Enstitüsü kaybolmakta ve unutulmakta olan Türk folklorunu yaşatmak, milli değerlerimizi ilmi metodlarla araştırıp öğretmek, gençliğimizin kendi bünyesine uymayan kültürlerin etkisinde benliğinden uzaklaşmasını önlemek, kendi özbenliğini benimsetip sevdirmek gibi yüce ülküler güder.



MTTB Folklor Enstitüsünün düzenlediği Anadoludan damlalar gecesinde halkın büyük takdirini toplayan folklor ekibimiz görülüyor.

Folklor milletlerin milli karakterini ve özbenliğini verir. Millet olma vasfının en esaslı unsuru milli kültür ise, milli kültürün derinliğinde o milletin folkloru yer alır. Asrımızda milletler arasında olanca hızıyla devam eden kültürel savaştaki önemli yeri dolayısıyla ki, folklor gün geçtikçe üzerine daha çok eğinilen bir ilim dalı olarak karşımıza çıkıyor. Bir çok medeni milletler onun üzerine hassasiyetle eğilmişler, hatta turizm gibi ekonomik problemlerinin halinde bile kuvvetli bir materyal olarak kullanmışlardır. Bugün hemen her ülkede folklor gereken önem verilmekte tekniğin bütün imkânlarından yararlanılarak yapılan çalışmalar hızla sürdürül-

mektedir. Bazı milletler bu sahada büyük gelişmeler kaydetmişler, konuyu fertler ve kuruluşlar seviyesinden çıkararak üniversitelere araştırma merkezlerine maletmişlerdir. Dünyaca tanınmış sanatçılar kendi eserlerinde milli kültürlerine ait konuları işlemişler, kaynağını folklorlardan olan başarılı sanat eserleri ortaya koymuşlardır. Diğer memleketlerdeki bu gelişmeler karşısında bizde yapılan çalışmaların çok sönük yetersiz ve gerilerde kaldığı söylenebilir.

Allah'ın her türlü güzelliği cömertçe bahşetmiş olduğu ANADOLUMUZ, tarih boyunca insanlığa bir çok güzellikler, sanat değerleri armağan etmiş, milletlerin üzerinden dalga dalga geçtiği çeşitli kültür ve medeniyetlerin üzerinde vücut bulduğu imtiyazlı bir ülkedir. Böylesine zengin bir tarih, sanat ve kültür geçmişi olan toprakların mirasçısı olmakla ne kadar övünsek yeridir. Fakat tarih ve coğrafyanın bize bahşetmiş olduğu bu eşsiz zenginliği suurlu bir şekilde ve bilgili bir anlayışla değerlendirip tanıtmadıktan sonra kuru kuruya övünmek bir mana ifade etmeyecektir. Vatani yalnız tabiat güzellikleri, yeraltı ve yer üstü servetleriyle değil kültür ve sanat varlıkları ile de bir bütün olarak bilmek ve sevmek gerekir.

Çok zengin bir görünüme sahip ve işlenecek bir ham madde durumunda olan folklorumuz üzerinde ilmi esaslara dayalı ciddi karakterdeki çalışmalar ancak yirmi - otuz senelik bir ömre sahiptir. Folklorik varlıklar özellikle çok gerilerde kalmış geçmişlerin ürünü olduğu için zamanla kaybolma hatta yokolma tehlikesi içindedirler. Milletlerin kültürel gelişmesinde milli kültür ve varlıklarının oluşmasında ehemmiyet arzeden folklor bu önemi ölçüsünde eğilmek folklorik değerlerimizi tespit ederek korumak, tanıtmak, yaymak ve yeni yaratmalar içinde değerlendirmek ve bu değerlerimizin otantik kalıplar içinde gelecek nesillere intikalini sağlamak gençlik olarak en önde gelen milli vazifelerimizdendir.

MTTB. Folklor Enstitüsü bu düşünce çerçevesi içinde üzerine düşen görevi yerine getirmek için azamî gayret göstermekte, bu yoldaki faaliyetlerini imkânları ölçüsünde başarıyla sürdürmeye çalışmaktadır.

Folklor Enstitüsü bütün çalışmalarını iç ve dış faaliyetlerini her yıl açılan kurslara iştirak eden elemanlardan, teşkil ettiği amatör bir gurupla yürütür. Her yıl açtığı kurslarda hitap ettiği birçok gencimize halk oyunlarımızı öğretmek ve tanıtmak, folklorun çeşitli konuları üzerinde inceleme ve araştırmalara yönelterek gençlerimizi eğitmek ve yarının folklorcularının yetişmesi için gerekli zemini hazırlamak gayesi altında faaliyetlerini sürdüren Enstitümüz çalışmalarını nazari ve tatbiki olarak yürütmektedir. Çalışmalarımız kısaca iki kısımda özetlenebilir.

1 — Halk oyunlarımızı öğretmek için kurslar açmak, eleman yetiştirmek ve bu oyunlarımızı belirli gün ve gecelerde halka sunmak.

2 — Folklor üzerine araştırma ve incelemeler yapmak, bu konuda çeşitli seminerler vermek, folklorik değerlerimizi ortaya çıkarmak.

SOSYAL İLİMLER ENSTİTÜSÜ

Sosyal İlimler Enstitüsü 50. Genel Kuruldan sonra iki sene müddetle iki ayrı ders sömestresi halinde derslerine devam etti.

Üniversitenin çeşitli dallarda otorite kurmuş ilim ve öğretim kadrosunun hazırladığı dersler Sosyal İlimler Enstitüsünde aktüaliteyle iç içe verilmiş ve böylece talebenin çeşitli sahalarda bilgi sahibi olması temin edilmiştir.

Birçok fakültelerden gelen talebelerin katıldığı dersler haftada üç gün halinde verilmekte olup, her derse devam isteniyordu.

Bu şekilde sıkı bir programa dersleriyle birlikte iştirak etme güçlüğü sebebiyle iki ders yılı içinde ancak 80 talebe başarı göstererek sertifika alabilmişlerdi.

51. Genel Kurul'dan sonra Sosyal İlimler Enstitüsünün ders salonu için başlanılan inşaatın geç bitmesi, plânlanmış bir programı aksattı. Ve bunun üzerine derslere başlanılmadı. Fakat bu arada Sosyal İlimler Enstitüsü, bir yandan gelecek seneki çalışmalarını ilmî bir seviyede başlatabilme plânlarını hazırlamaya çalışırken, bazı derslerini de seminerler halinde verdir-mekten geri durmadı.

Ayrıca MTTB Gençlik Bülteni'nin 8. sayısında daha önce verilmiş olan derslerin metinlerini neşrederek büyük bir kitlenin istifade etmesini temin etti.

Enstitü, gelecek seneki çalışmalarını Akademik bir organize içeris-inde yürütmek için çeşitli yönde temas ve görüşmeler yapmak düşüncesin-de-dir.

V. BÖLÜM

HADİSELER ve MTTB

- Dernekler Kanunu'nun yanlış yorumu ve MTTB'nin hukukî durumu
- Yunan Hadiseleri ve Miting

DERNEKLER KANUNU

KANUN ÇIKTIKTAN SONRA

Dernekler kanununun hazırlanması belli bir ihtiyaca cevap vermek ve o zaman yürürlükte bulunan cemiyetler kanununun boşluklarını doldurmak gayesiyle hazırlanmıştı. Fakat kanun hazırlanışından yürürlüğe giriş tarihine kadar geçen zamanda muhtevasını bir hayli değiştirmiştir.

Faaliyette bulunan derneklerle ilgili fesih maddesi hükümet tasarısı ve Millet Meclisinde kabul edilen şekilde yok iken, Cumhuriyet Senatosunda bu madde eklenmiş ve bunu da Millet Meclisi aynen benimsemiştir. Böylece derneklerin kapatılabilme kararı mahkemelerden alınmış ve yeni kanun hükümlerine, yani hükümet komiserine verilmiştir. Dolayısıyla T.C. Anayasasının dernek kurma, kapatma ve kapatılma ile ilgili amir hükmü çiğnenmiştir.

22 Kasım 1972 tarihinde TBMM de kabul edilen ve 2 Aralık 1972 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 1630 sayılı dernekler kanunu büyük yanlışlıklarla tatbikat safhasına konulmuştur.

Dernekler kanununun hararetli zamanında 12 Mart havasının doğmasına ve memleketin anarşi ortamına sürüklenmesine büyük katkısı olan ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığınca kapatılan Cumhuriyet Gazetesi, MTTB'nin bu kanun kapsamına alınması hususunda büyük bir kampanyaya girişmişti. Temel fikri yalan olan bu gazetede MTTB den mal kaçırıldığını binanın Fatih Gençlik Vakfına verildiğini yazarak efkârı umumiyeyi yanıltma yoluna gitmiştir. Adı geçen gazete bu hareketiyle memleketin gerçek sahibi olan milliyetçi, vatanperver gençleri kendi malı üzerinde hırsızlıkla suçlamaktaydı. Bu haberden sonra eski genel başkanımız Ömer Öztürk'ün yapmış olduğu basın toplantısında gazeteciler MTTB nin durumunu görmüşler teşkilâta ait olan malların yerli yerinde olduğunu bizzat tesbit ve teyit etmişlerdir. Tabii ki bu basın toplantısında bu gazete mensuplarından hiç kimse yoktu.

Bu gazetenin yalanını ihbar kabul ederek faaliyete geçen ilgililer MTTB ni ev sahibini hırsız telâkki eden bir zihniyetle kanunsuz olarak mühürlene yoluna gitmişlerdir.

Yapılan kanunsuz hareketlere karşı MTTB geçici üçüncü madde değil birinci madde şumulüne girdiğini belirtmek için dernekler kanunu inceleme komisyonu kurmuştur. MTTB nin durumunu mahkeme vasıtasıyla tesbit ettirmeyi lüzumlu görmüş ve Asliye Hukuk Mahkemesine dava açmıştır. 14 Aralık 1972 tarihinde 1972/237 numarayla açılan davada 2 Aralık 1972 tarihinde yürürlüğe giren 1630 sayılı Dernekler Kanununun geçici birinci maddesinde mevcut derneklerin altı aylık bir sürede yeni kanuna intibak etmeleri gerektiği geçici üçüncü maddede ise Eğitim ve Öğretim müesseselerinde kurulu bulunan derneklerin infisah etmiş sayılacağı söylenmektedir. Mezkûr kanunun geçici üçüncü maddesi de feshi gereken derneklerin evsafının tayin edildiğinden MTTB nin hangi geçici madde şumulüne girdiğinin tesbiti istenmiştir.

Asliye 1. Hukuk Hakimliği Recai Galip Okandan, Selçuk Özçelik ve Sabahattin Zaim'den kurulu bilir kişilere durumu incelettirmiştir. Birlikçi raporunda :

«Taraftan yapılan incelemeye göre 22.10.1972 tarih ve 1630 sayılı dernekler kanununun geçici 1. maddesi, (Bu kanunun yayımı tarihinde mevcut olan dernekler federasyon, birlik ve konfederasyonlar en çok altı ay içinde durumlarını bu kanun hükümlerine uydurmaya ve yeniden düzenlenecek dernek tüzüklerinden dört nüshasını merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük amirine vermeğe mecburdurlar) demek suretiyle bütün dernekleri şumul sahasına almaktadır. Dolayısıyla Millî Türk Talebe Birliği, mezkur kanunun geçici 1. maddesinin şumulüne girdiği ve mezkûr teşekküle aynı kanunun geçici üçüncü maddesinin uygulanamayacağı sonucuna oy birliği ile varmış bulunmaktadır» diyerek kararını bildirmişlerdir.

1630 SAYILI DERNEKLER KANUNU HAKKINDA MÜTALÂALAR

A. Ü. Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Osman Berkî, mütalâasında «Bu durum muvacehesinde mezkûr birliğin geçici üçüncü maddesi hükmünün şumulü dışında kaldığı açıktır. Bu itibarla MTTB'nin infisah etmiş sayılmasına imkân olmadığı» sonucuna varmaktadır.

Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon da mütalâasında bir özetleme yaptıktan sonra «Kanunun zikretmiş olduğu üçüncü şart uzun izahı gerektirmeyecek derecede açıktır. Faaliyette olan dernek, dernekler kanunu gereğince organları teşekkül etmiş, yine aynı kanun uyarınca infisahını gerektirecek bir eksiği olmayan, tüzüğü uyarınca gayesini tahakkuka çalışan bir dernektir» demekte ve «MTTB ve üyesi olan dernekler üçüncü maddenin aradığı şartlardan tamamını haiz oldukları taktirde kanun hükmü gereğince infisahları söz konusu olur. Şayet MTTB ve üyesi olan dernekler bu şartlardan herhangi birine sahip değilse durumları geçici üçüncü madde gereğince mütalâa edilemez. Bu itibarla Üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı

enstitüler ve yüksek okullar ile sair her türlü resmî ve özel eğitim ve öğretim müesseseleri içinde kurulu olma şartına uymayanlar, yani kanunî ika-metgâh ve idare merkezleri bu müesseselerin içinde geçici üçüncü madde hükmünün uygulanması mümkün olmayacaktır» sonucuna varmaktadır.

Gene, A. Ü. Hukuk Fakültesinden Şakir Berki'de «MTTB, kanunun 4. maddesinin son bendindeki hükme bu bendin çok sarih olup hiçbir tefsire mahal vermeyecek şekilde kaleme alınmış olması itibarıyla, sokulabilecek derneklerden değildir. Bu itibarla MTTB'nin yeni Dernekler Kanununun üçüncü maddesine tâbi olabileceği düşünülemezdir.». «Kanun bu hal ile, fakülte dışında kurulup da hiçbir talebe ayırımı yapmaksızın ve hele tüzüğünde siyasi faaliyette bulunmayacağı da yazılı olan bütün derneklere teşmilne hukukun imkân görülmedi» diyerek mütalâasını vermiştir.

Asliye 1. Hukuk Mahkemesinin kararı : «Davalı derneğin 22.10.1974 tarih ve 1630 sayılı yasanın geçici üçüncü maddesinde sözü edilen derneklerden bulunmadığı» belirtilen hükmün dışında kaldığı Üsküdar Asliye 1. Hukuk mahkemesinin 1972/257 değişik işler ve esas sayılı dosyasında verilen bilirkişilerin 21.12.1972 tarihli raporları ile diğer mütehasıs kimsele-rin verdikleri mütalâalardan anlaşıldığından bu yönden hükme yer olma-mıştır.

Ve hüküm : «Yukarıda açıklanan gerekçelerle ve Cumhuriyet Savcısın-ın mütalâasına uygun olarak davanın reddine, kabili temyiz olmak üzere karar verilip savcı Y. Ali İhsan Atay huzuru ile davalı Dernek Başkanı Ömer Öztürk'e 23.1.1973 tarihinde tevhim kılındı».

Böylece MTTB'nin 1. maddeye uygun olduğu tezi mahkemece de teyit edilmiş oluyordu.

DERNEKLER KANUNU NELER GETİRİYORDU ?

Sosyal hayatımızda huzur getirme iddiasında olan bu kanun aslında her faaliyete sansürü getirmiştir. Basın hürriyetini yok etmiştir. Dernek genel kurullarına ait olması gereken yetki ve mesuliyetleri hükümet komise-rine devretmiştir. Dernek para ve mallarının müsadereğine imkân hazırla-mıştır. Kapanmaması memleket menfaati açısından muhakkak olan bazı dernekleri kapatmıştır ve nihayet pek çoğunu çalışamaz hale getirmiştir.

Bu kanun hazırlanırken gerekçe olarak eski Cemiyetler Kanununun anarşi ortamı yarattığı ileri sürülüyordu. Halbuki anarşinin asıl kaynağı Cemiyetler Kanunu değil, Türk Ceza Kanununun ve Polis Vazife ve Selâhiyet-leri Kanununun iyi uygulanmaması ve bunu uygulamayan yetkililerdir.

Yeni kanunun gerekçelerinden 6. madde ile koskoca Cemiyetler masa-sı da inkâr ediliverdi. Cemiyetler masasının varlığını bilmeyen, bundan ha-beri olmayan kimse için «eski kanunu okumad» ibaresini kullanmak her-halde yanlışlık olmaz. Zaten yanlış anlaşılmaya müsait pek çok maddesi ile

kanun, hazırlayanların ehil hukukçu olmadıkları intibasını ilk bakışta ver-mektedir.

Gerekçenin üçüncü maddesinde şöyle denilmektedir. «Bugünkü mev-zuat ile dernek üyelerinin her çeşit işleyiş ve faaliyetlerde etkili olması mümkün değildir. Kanunun boşluklarından faydalanmak suretiyle yeni yeni seçimler yaparak, seçim sonuçlarını hükümsüz kılmak, bazen de seçim ya-pılmış gibi gösterilmek aslında bir dernek üyesi için de gayri meşru organ-lar meydana getirmek sonucunu doğurmakta, genel kurullarda alınan kar-rarlar çok defa oldu bittiye getirilmektedir».

Görüldüğü gibi Cemiyetler masası burada da inkâr edilmekte, gerek-çede sebep olarak gösterilen maddeleri Cemiyetler Masasının önlemeye ça-lışması lâzım geldiği unutulmaktadır. Eğer bir takım kanunsuzluklar vuku-buluyorsa bunun mesulü Cemiyetler Masası ve dolayısıyla devlettir, bunu da yeni çıkan Dernekler Kanununda gerekçe göstermek en azından gülünç-lüktür.

Yeni Dernekler Kanunu kongreleri zorlaştıran, pek çok formalite geti-ren (gerekçelerde eski kanunun formalite çokluğundan şikâyet edilmekte-dir), üyelere ait olması gereken murakebe hakkını hükümet komiserine, mülki amirlere ve pölise devreden hükümleri yanında, oldu bittileri önle-yecek hiçbir hüküm getirmemiştir.

Gerekçenin dördüncü maddesinde şöyle denilmektedir :

«Derneklere alınacak üyeler için aranılacak şartlar kanunda açıklıkla belirtilmediği için gelişigüzel üye alınmakta ve dernekler amaç ve faaliyet-lerine aykırı davranışlar içine sokulmakta örneğin, öğrenci olmayanlar ve-ya bu niteliklerini kaybedenler uzun süre derneklere kalabilmektedirler.

Bu gerekçe doğrudan doğruya talebeleri ilgilendiren bir husustur. Bu hususlardan bazıları derneklere vardır. Ancak Cemiyetler Kanununa göre Cemiyetler Masası bu hususları murakebe eder ve böyle ihtimalleri önle-meye çalışır. Bu temin edilememişse mekanizmanın iyi çalışmaması yüzün-dendir. Kaldı ki yeni kanun bu gibi şeyleri önleyici hiçbir hükmü havi de-ğildir.

Gerekçenin beşinci maddesinde özetle : 1961 Anayasasının getirdiği geniş hürriyet havası içinde derneklerin kolayca toplantı ve yürüyüş yapı-larak anarşi ortamı meydana getirdiği, asıl amaçlarını gizledikleri, öğrenci derneklerinin eğitim ve öğretim kabiliyetlerini aksattıkları, öğrenim hürri-yetlerini ortadan kaldırdıkları söylenmektedir. Şimdi sormak lâzım, bütün bunların sebebi eski Cemiyetler Kanunu mudur? Münakaşası burada yapı-lamayacak kadar uzun olan bu mesele «bu bir zihniyet, devlet ve medeni-yet meselesidir» şeklinde özetlenebilir. Eğer anarşi ortamı meydana geli-yorsa bunun mesulü 1961 Anayasasıdır. Binaenaleyh yeni Dernekler Kanu-nu bu babta tamamen teferruatla uğraşmıştır. Meselenin ana kaynağına inememiştir ve meseleye yanlış teşhis konmuştur.

Gerekçenin son maddesinde «... Dernek ve üyelik çeşitleri, dernek organları, bunların işleyişleri, derneklerin merkez dışındaki teşkilâtı, gözetim ve denetim, fesih, infisah hakkında da noksanlıklar vardır» denilmektedir. Bu kadar eften püften sebeplerle dolu bir gerekçeyi görünce insan «bunlar eski kanun okunmadan ve iyi tetkik edilmeden yazılmış» demekten kendini alamıyor.

Yeni kanunun maddelerine gelince, bütünüyle memleket menfaatlerine zıt ve hatta 1961 Anayasasına aykırı olan dernek kurucularını 3 ten 7 ye çıkararak formaliteyi arttırmış, ve anlaşma imkânlarını azaltmıştır. Federasyon ve konfederasyondan başka şekilde birlik olmama hükmünü getirmiştir, tüzel kişilik kazanmış bir derneğin faaliyetten alıkonulma imkânını tüzüğüne dayanarak mülki âmire vermiştir. Altı ay içinde genel kongre yapma mecburiyeti getirmiştir, mahkeme kararına kadar faaliyet yapamama hükmünü haavidir.

Ayrıca kanun dernek kurucularında aramadığı 6 ay aynı yerde ikamet şartını şube kurucularında arayarak dernek kurma hakkına tecavüz etmiş ve bu imkânı şubeler için hemen hemen ortadan kaldırmıştır.

Öğrencilerle ilgili hükümler tamamen keyfi olarak konmuştur ve bunlar anarşiyi önleyecek maddeler olarak empoze edilmişlerdir. Bu maddeler doğrudan doğruya öğrencilere «memleket meseleleri sizi alâkadar etmez» demektir.

Ve nihayet kanunun 39. maddesi ile derneklerin bildiri yayınlama hakları tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Bunların neşir organlarına iletilmesi güçlüğü mevzu bahis olduğundan dolayı olarak basına sansür konulmuş olmaktadır.

Farzedelim ki MTTB bir hadise karşısında bir bildiri yayınlamak isteyecektir, Önce vilâyet temsilcilikleri bir araya gelerek yönetim kurulu toplanacak ve metni kaleme alacak, bildiri iki nüsha olarak yazılacak, birisi alındı belgesi karşılığında Cumhuriyet Savcılığına, diğeri de aynı gün mahalli mülkiye amirliğine verilecektir. Alındı belgesi bir fotokopiciye götürülecek bildiri kaç gazeteye verilmek isteniyorsa o kadar fotokopisi alınacak ve bunlar gazetelere dağıtılacak vs. böylece bildirinin yayınlanması mümkün olacaktır.

Kanunu bütün olarak dikkate alacak olursak görürüz ki, kanun hem memleket menfaatlerine, hem de Anayasa ile çeliki halindedir. Anayasa Mahkemesi tarafından gerekli düzeltmeler yapılmalı, onulmaz yaraların ve sosyal huzursuzlukların doğmasına meydan verilmemelidir.

KONGREDEN SONRAKİ DURUM

MTTB yeni çıkan 1630 sayılı Dernekler Kanunu'na göre tüzüğün'deki gerekli değişiklikleri yapmak, olağan kongresi için 27 Mayıs 1973 de 51. Genel Kurul toplandı.

51. Genel Kurulda MTTB tüzüğünde 1630 sayılı dernekler kanununa göre gerekli değişiklikler yapıldı. Yeni tüzük kongre zabıtları vilâyete gönderildi. Fakat MTTB nin 1630 sayılı kanunun geçici üçüncü maddesine girdiği iddia edilerek gönderilen evraklar 18.7.1973 tarihinde geri gönderiliyor, aynı tarihi taşıyan evraklarla birlikte gelen bir yazıda gene MTTB nin münfesih saydığı belirtiliyor.

Geri gelen evraklar daha önce alınan Üsküdar 1. Asliye Hukuk ve Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemelerinin kararları ve profesörlerin mütalâaları ile birlikte 18.8.1973 tarih ve 51/13 sayı ile vilâyete gönderiliyor. Bunlardan sonra çeşitli tarihlerde MTTB'yi kapatabilmek için MTTB'nin münfesih olduğuna dair yazılar geliyor, fakat MTTB bilirkişi raporları ve mahkeme kararlarına dayanarak münfesih sayılamayacağından ısrar ediyor.

Bu arada MTTB Genel Başkanı Raşit Ürper, Ankara temaslarını sürdürüyor, İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin, Emniyet Genel Müdürü Orhan Erbuğ, Emniyet Genel Müdür Muavini Nevzat Ayaz ile MTTB nin durumunun halledilmesi, hukuki statüsünün vuzuha kavuşturulması için görüşmeler yapıyor.

Aynı zamanda Genel Başkan Raşit Ürper, koalisyon hükümetini meydana getiren partilerin liderleri Süleyman Demirel ve Turan Fevzioglu ile MTTB nin hukuki statüsüne kavuşturulması konusunda görüşmeler yapmış durumu kendilerine izah etmiştir.

Bundan sonra 8 Ekim 1973 tarihinde İçişleri Bakanı yardımcısı müsteşar muavini Yusuf Danışman imzasıyla gelen yazıda MTTB nin münfesih sayılması ihtiva ediyorsa da durumun vuzuha kavuşturulması için bir kere de Adalet Bakanının görüşünün alınması ve tetkike sevk edildiği söyleniyor; 12 Ekim 1973 tarihli ikinci yazıda Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden gönderilen mütalâada MTTB nin 1630 sayılı Dernekler Kanununun geçici üçüncü maddesinin sarîh hükmü muvacehesinde infisah etmiş sayılması gerektiği bildirilmekteydi. Adalet Bakanlığından alınan görüş yine MTTB nin hukuki statüsünü açıklığa kavuşturmaktan uzak. Bu durumda 57 yıldır Türk gençliğinin hizmetinde olan ve Türk yüksek tahsil gençliğinin yegâne temsilcisi olan MTTB kapatılmak istenmekte ve bundan ısrar edilmektedir.

Bu yazışmalar devam ederken İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'i ziyaret eden MTTB Genel Başkanı Raşit Ürper kendisine MTTB hakkında bilgi veriyor, ilgi göstermesini istiyor. Bakan kendisine milliyetçi olduğunu elinden gelen yardımı yapacağını belirtiyor, kendisinin bakanlığı sırasında MTTB hakkında hiçbir tasarrufta bulunmayacağına dair söz veriyor.

MTTB Genel Başkanı Raşit Ürper, Cumhurbaşkanı ile görüşmek için randevu istiyor ancak MTTB'nin hukuki statüsü olmadığı gerekçesiyle görüşmüyor. Fakat Genel Başkan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fuat Bay-

ramoğlu ile yaptığı görüşmede Fuat Bayramoğlu, kendisinin de eski MTTB mensuplarından olduğunu ve gereken yardımı yapacağını belirtiyor.

Görüşmeler esnasında MTTB nin hukuki statüsüne kavuşturulması için Danıştaya dava açılması söz konusu oluyor. Fakat MTTB'nin münfesihi sayılmasının idari bir tasarruf olmadığı göz önüne alınarak bu mümkün olmuyor.

Bu arada İstanbul ili Emniyet Müdürlüğünün 20 Haziran 1973 tarihli Vali Muavini Neiden Enünlü imzasıyla, 1630 sayılı kanunun geçici üçüncü maddesi gereğince diğer dernek ve birliklerle birlikte MTTB nin de fesh edildiğinden birliğin geçici 1. maddesi gereğince intibak kongresini yapmasına kanunen imkân bulunmadığını 30.5.1973 tarihli dilekçe ve dilekçeye bağlı olan evrakların kongrenin hukuki değeri olmadığından ötürü iade olduğu bildiriliyordu. Garip bir tecellidir ki, 7 Temmuz 1973 (17 gün sonra) tarihli MTTB Eğitim Müdürlüğünün bir dilekçesi Vali adına atılan bir imza ile Vali muavini tarafından tasdik ediliyordu. Enteresan bir durumdu bu. Bir vali muavini MTTB nin gayri hukuki olduğu için evraklarını iade ediyor, bir diğeri de bir dilekçedeki imzanın ve mühürün MTTB Genel Sekreterine ait olduğunu (yani MTTB nin hukuki varlığını) tasdik ediyor. Bu nasıl bir işti? MTTB hakkında verilen karar şahıslara göre değişecek kadar elastik mi idi. Yoksa, bazı gizli kuvvetler mi bu millî teşkilatı ortadan silmek istiyorlardı.

Ekim ayında genel seçimler ve arkasından hükümetin kurulamaması ile kesilen görüşmeler ve yazışmalar MSP - CHP koalisyon hükümetinin kurulması ile yeniden başladı. Bu cümleden olarak 19.2.1974 tarih ve 51/142 sayılı aşağıdaki yazı ile yeni İçişleri Bakanlığında durumun yeniden incelenmesi talep edilmiştir.

Bu münasebetle 19.2.1974 tarihinde İçişleri Bakanlığında MTTB Genel Başkanı Raşit Ürper tarafından yazılan mektupta, 27.5.1973 te yapılan kongre evraklarının MTTB'ye infisah etmiş sayılarak geri verilmesine işaret ediyor ve 1630 sayılı dernekler kanununun (b) bendindeki «Üniversite, Akademi, bunlara bağlı enstitüler ve yüksek okullar ile sair her türlü resmî ve özel öğrenim müesseselerinde kurulu olması kaydının dışında kaldığını ve bununla ilgili mahkeme kararları da işaret edilerek halen faaliyette bulunan federasyonun durumunun bir kere daha tetkik edilerek İstanbul Valiliğine bu hususu teyit eden talimatın gönderilmesi isteniyordu.

Bu arada MTTB Genel Başkanı Raşit Ürper tarafından ziyaret edilen İç İşleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'e MTTB nin durumu hakkında bilgi verilmiş, Teşkilatımızın hukuki statüsünün halledilmesi, münfesihi olmadığı halen faaliyette bulunduğu, kanunun bir daha incelenmesi istenmiş ve bu konuda yardım talep edilmiştir.

Bu yazı ve görüşme üzerine İç İşleri Bakanlığı MTTB'nin hukuki durumu hakkında meydana gelen sürtüşmenin vuzuha kavuşması için Adalet

Bakanlığından 1630 sayılı dernek kanununun geçici üçüncü maddesine girip girmediği hakkında görüş istenmiştir.

İç İşleri Bakanından sonra Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı ziyaret eden MTTB Genel Başkanı Raşit Ürper, Teşkilatımız hakkında bilgi vermiş, uzun bir süreden beri sürüp gelen hukuki uyuşmazlığın halledilmesi için kendisinden ilgi talep edilmiştir.

Bütün bu hususlar dikkate alınarak MTTB hakkında teşkilatımızın mahkemelerden, bilirkişilerden ve çeşitli otoritelerden aldığı mütalâalara dayanılarak 1630 sayılı dernekler kanununun geçici üçüncü maddesine girmediği dolayısıyla münfesihi sayılmayacağı Adalet Bakanlığı tarafından İç İşleri Bakanlığında bildirildi.

İç İşleri Bakanlığı da, Adalet Bakanlığından aldığı bu görüşe uyarak uzun zamandan beri süre gelen hukuki uyuşmazlığı sonuca bağlamış ve 14.5.1974 tarihli bir yazı ile İstanbul Valiliğine MTTB nin münfesihi sayılmayacağı dolayısıyla faaliyetlerine dair yazısını göndermiştir.

YUNANA İHTAR MİTINGİ

Yunanistan basını ve halkının Türkiye aleyhine çeşitli gösteriler düzenleyip yazılar yazarak eski düşmanlıklarını tekrar etmesi üzerine MTTB Basın Yayın Müdürlüğü basına şu açıklamayı yapmıştı :

YÜRK - YUNAN MÜNASEBETLERİNDE SON DURUM :

Eskiden beri çeşitli vesilelerle Yunanistan ile olan anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi. Son günlerde basınımızda çıkan haber ve yorumlara göre hadiseye sebep olarak şu noktalar tesbit edilmiştir.

— Türkiye'nin Ege denizindeki petrol aramalarına karşı çıktığı gibi, kendisi; Uranyum ve Petrol arama çalışmalarını askeri güç ve birlikler nezaretinde sürdürmektedir.

— Yunanistan herhangi bir sebep yokken «Eski hikâyelerini» tekrarlayıp, Ege'nin bir Yunan gölü olduğunu söylemekte; halkını her vesile ile Türk düşmanlığını kuvvetlendirici tertip ve propagandalarla şuurlandırmaktadır. Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin temsilcisi olan Millî Türk Talebe Birliği bu mevzu hakkındaki kanaatini şöyle açıklamak ister.

Yunanistan, İstiklâl harbinden beri Türk düşmanlığı ile kavruılmakta okul kitaplarından yayın dünyasına, kışladaki askerinden dua eden papazına kadar bu düşmanlığın belirtileri görülmektedir. Elli seneden beri Batı Trakyada bulunan Türklerin durumunun en müşahhas misalini teşkil eder. Okuma imkânı dernek ve cemiyet kurma, gazete ve kitap çıkartma ve hatta Türkçe konuşma hakkının ortadan kaldırılması ve Türk kelimesinin yasak oluşu, burada nasıl bir yok etme faaliyetinin bulunduğu açıkça ortaya koyar. Buna Kıbrıs'taki Rum despotizmini de eklemek ve aynı taktiğin bir devamı olarak kabul etmek icap eder.

Yunanistanın Avrupa milletler çamiası da «Eski Yunan» ın bir devamı olarak kabul edilmesi, bu alçak milletin «Şımartılmasına» sebep olmakla kalmamış, büyük hayaller peşinde koşmasına imkân hazırlamıştır. Halâ, İstanbul'un «Kostantıopol» olarak adlandırılması, Ege denizinin bir «Yunan gölü» kabul edilmesi; konuşmaların ötesinde resmî devlet ve eğitim müesseselerinde raslanmış vesikalara dayalı hadiselerdir. Yunanistandaki Cunta rejimine, bir çok üye ülkelerin menfi tutumlarına rağmen, Amerikan

isteği ile bazı yardımların yapılması Yunanistanın Natodaki değişik ve bizden imtiyazlı durumunu ortaya koymaktadır. Bunun yanında ABD, Başkan yardımcılığına 1968 de getirilen Agnew'in de bu yönde büyük çalışmaları olmuş, Yunanlılara geniş imkânlar tanımıştır. 16 Temmuz 1973 tarihli devir mecmuasında The Observer gazetesinde yer alan yazıda «Devlet başkanı Papadopoulos'un, CIA'nın Yunanistandaki en sadık adamı olduğu, Amerika'nın yakın doğudaki ikinci bir üs elde etmek için Papadopoulos'tan Kıbrıs meselesini halletmesini istediği» «Charles Folley hakkındaki ifşaatı da ABD -



MTTE tarafından düzenlenen Yunan'a ihtar mitinginde palikarya adına yakılan maket görülmüyor.

Yunan yaklaşması hakkın kesin olmasa bile bazı görüşlere ışık tutabilmek durumundadır. Bütün bu, eski Yunan'ın varisi olma; ABD siyasileri arasında Yunan uyruklu olanların bulunması ve kesin olmasa bile bazı menfaat ortaklıkları Yunanistan'ın Natoda Türkiyeden daha önemli bir mevkiye olduğunu göstermektedir. Bu durum, Nato üzerinde çok şeyler söylendiği bu günlerde bu pakt içindeki yerimizi daha sağlamla alma gibi teşebbüslerin zaruretine işaret ederken, Türkiye'nin daha kârlı çıkacağı bazı doğu ve İslâm ülkeleri ile olabilecek bir paktın ihtiyacını ortaya koymaktadır.

Türkiye'nin şimdiki kadar dış politikada aşırı «Sulhçu ve Müşamahakâr» davranışlarının ortaya çıkardığı menfi durumlar, Kıbrıs ve Yunan meseleleriyle de kendini hissettirmiştir. Millî ehemmiyete haiz bir meseledeki aşırı hoş görürlüğün faydalı olduğuna kani değiliz. Ve gerektiği yerde sert ve ciddi çıkışların olması lüzumu vardır. Bu müşamahakâr tutumun neticesi, Türkiye sınırları dışında Millî bir politikanın uygulanamamasına se-

bep olmuş gittikçe dejenere olan ve devletinden soğumaya başlayan kitlelerin meydana gelmesini temin etmiştir.

Ege denizinde petrol arama, Yunan cuntasının yerini sağlamlaştırmak için bir milli hedefler göstererek toplum heyecanlarına sebep olması gibi ihtimaller olmasına rağmen bu harekette Kıbrısın şimdiye kadar yeni bir hamle ile, halledilmesi düşüncesi yattığını tahmin ediyoruz. Bu arada ilk beyanatlarında «Yunanistan en az bizim kadar antlaşmalara sadıktır», «Her hangi bir ciddi durum yok» şeklindeki görüşler, son anda Hasan E. Işık'ın «Gerekirse ecdadımıza lâıyk oluruz» konuşmasıyla seyrini deęiřtirmesi ve cüretli bir gelişme olması bakımından memnuniyet vericidir.

Millî Türk Talebe Birlięi, şereflî geçmişinde Kıbrıs ve Yunanistan gibi tekerrür etmiş veya çeşitli vesilelerle diriltilmek istenmiş Millî meselelerde büyük hassasiyet göstermiş, gençliğe yol ve istikametler göstermiştir.

Durumun hangi noktaya geldiğini tam olarak bilmemekle beraber hayatı ehemmiyet arz eden bu meselede ordumuzun ve basınımızın uyanık ve dikkatli bir durumda bulunmasını arzu ediyor, Türk gençliği olarak üzerimize düşen her vâzifeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz.

Daha sonra bu gelişmeyi bir basın toplantısı ile umuma açıklamak, devlet idarecilerini ikaz etmek ve bu mevzuda yapılacak çalışmalarını ortaya koymak için bazı hususlar tesbit edildi ve bu arada bir miting yapılacağı açıklandı.

Mitinge kadar yapılan çalışmalar MTTB gençlik bülteninde şu şekilde anlatılıyordu :

MİTINGE KADAR

Uzun yıllar bayrağımız altında yaşayan Yunanlılar 24 Nisan 1830 da istiklallerini elde ettiler. Sayıları mesabesindeki İngilizlerin ve İstanbullu Kostantinopol yapmakta aynı gayeyi birlikte güden gaye arkadaşları Rusların da onlara bu uğraşta büyük yardımları dokunmuştur. Bu tarihten sonra en ufak bir vesile ile vatanımıza saldırmak cür'etini gösterecek kadar ileri giden Yunan millete yakın tarihte iki kuvvetli samar vurulmuştu. Teselya'da Osmanlı, kurtuluş savaşında ise mehmedoıkdenden samar oğlanı gibi darbeyi yedikçe deliye dönen Yunan, Türk'ün üzerine isyanda yılmamıştır. Çünkü Türklere karşı Yunan isyanı sürekli ve bitimsizdir. Bu millet yaşamaya sahasını, varolma sırrını Türklerin yok olmasında bulmuştur. Türk düşmanlığını en keskin ve kendince faydalı şovenlik silâhı olarak, bir an bile elinden bırakmamıştır... Yunan isyanı bu günde sürüp gitmektedir. Kıbrıs'ta sürüp gitmekte, Batı Trakya Türklerini katliam'a yönelmekte, Ege denizinde emperyalizm iddiasına kalkmaktadır.

Son günlerde zulüm ve işkence altında inlediği kendi vatandaşının dikkatini biraz olsun, dışarıya çekebilmek ümidiyle, Ege Denizindeki kıt'a sahanlığı petrol arama meselesini, bahane ederek ortaya çıkardığı yeni oyunlar, Yunan isyanının politik bir görüntüsü durumundadır.

Millî dâvaların her zaman can-ı gönülden müdafii olan Millî Türk Talebe Birlięi Yunan'ın bu adı hareketleri karşısında derhal harekete geçmiştir. İlk olarak Yunan Konsolosluğunun önüne (9 Eylülü Unuttunuz mu?) yazılı



Yunanistan'ın Türkiye aleyhine giriştiği adı hareketleri karşısında ilk ihtarını MTTB yapmış ve Yunan konsolosluğu önüne «9 Eylülü Unuttunuzmu» yazılı bir siyah çelenk koymuştur.

siyah bir çelenk koyan gençlik, daha sonra İstiklâl marşını söylemiş bu arada bir konuşma yapan MTTB Genel Başkanı Raşit Ürper :

«Cihan imparatorlukları kurmuş ecdadımıza lâıyk olmak; vatanımıza gelebilecek her türlü kötülüğe karşı çıkmak ve bu yolda ilgilileri ikaz etmek millî vazifelerimizin başında gelmektedir. Gençliğin asrın mes'eeleri üzerindeki görüşünü, memleket mukadderatındaki yerini bilerek yapması ve millî siyasette kuvvetli bir alternatif olması ihtiyacının artık kabul edilmesi lâzımdır.» demiştir. Daha sonra gençler hiçbir taşkınlık göstermeden sukunetle dağılmışlardır.

11 Nisan 1974 günü saat 10.30 da MTTB'de yapılan basın toplantısında

son günlerde Yunanlıların Batı Trakya'da yaşayan soydaşlarımıza karşı giriştikleri gayri insanî hareketleri ve Ege denizinde çıkardıkları petrol arama ve kıta sahanlığı meseleleri ele alınmış ve ayrıca Türk hariciyesinin bu olaylar karşısında takındığı tavır tahlil edilerek bazı kararlar alınmıştır. Aynı zamanda Türk basınında büyük yer işgal eden teklifler şunlardır :

A — 13 Nisan Cumartesi günü yapılacak «Yunan Palikaryasına İhtar Mitingi» ne toplanmaya iştirak eden bütün teşekküller üyelerle birlikte katılacaklardır.

B — Bu vesile ile toplantı da aşağıdaki hususların hükümetimizce ele alınması arzusu belirtilmiştir.

1 — Batı Trakya'da zulüm altında yaşayan vatandaşlarımızla, Kıbrıs'lı soydaşlarımızın anlaşmalarla teminat altına alınmış insanî ve medenî hakları tahakkuk ettirilmelidir.

2 — Ülkemizdeki Rumların statüleri yeniden gözden geçirilmeli, dükkan ve mamüllerinin üstüne isimlerini yazma mecburiyeti konulmalıdır.

3 — Yunanistanın içimizdeki ajanı patrikhane ve patrik yurt dışına atılmalı, ruhban okulları kapatılmalıdır.

4 — Millî şeref ve haysiyetimiz harbe girme pahasına korunmalıdır.

5 — Ülkemizde yayınlanan Rum gazetelerinin devletten aldıkları, resmî ilânlar kesilmelidir.

6 — Ege denizinin statüsü en sağlam şekilde tespit edilmeli, 12 adalar meselesi ele alınmalıdır.

7 — Yunanistan'ın tahriklerine mutlaka ve en sert şekilde, gerekirse misilleme yapılarak cevap verilmelidir.

13 Nisan günü yapılması kararlaştırılan Palikarya'ya ihtar Mitingi hazırlıkları günlerce büyük bir itina ile sürdürülmüş, basın ve ilgili kuruluşlar olayı yakından takip etmişlerdir.

Cumartesi günü 13 Nisan çok güzel bir hava sanki Ağustosun son günleri gibi sımsıcak. Beyazıt meydanını caddelere kadar dolduran büyük bir halk kitlesi bu sığağın hararetiyle daha bir sıcak, daha bir ateşli!... Kimi ararsanız var miting meydanında küçücük çocuklar mı? 80 lik ihtiyar mı? Vatan aşkıyla tutuşan Nene Hatunlar mı? Yoksa vatanın müdafaasına amâde taptaze bir gençlik mi? Hepsi hepsi!...

Tarihte her zaman ordumuza önderlik etmiş, her savaşta ordumuzun önünde cenk havaları vurmuş olan şanlı mehter o gün de Beyazıt meydanında halkı büyük bir heyecanla coşturdu.

İlk konuşmayı yapan MTTB Genel Başkanı Rasip Ürper özetle şunları söyledi :

«Gençleri bilmiyor olabilir. Türk'ün gücünü babalarına, dedelerine sorunlar. Harp istiyorlarmış... İsrailin Araplara yaptığı gibi ani bir baskınla İstanbulu almayı düşünüyorlarmış.

Yeter artık... Harp istiyorlarsa harp ederiz. Bütün bir millet olarak ay-

nen bugün olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde marşlar söyleyerek inançlarımızı mukaddesatımıza, haysiyet ve şerefimize sahip çıkmak için... Genel Kurmay Başkanımız Semih Sancarı mareşal görmek en büyük arzumuzdur...

Daha sonra konuşan TTF Genel Başkanı Bilâl Şahin ise :

«Büyük Türk Milleti :

Sen, her an patlamaya hazır bir şuur içerisinde olmalısın. Tarihimizde bizi her zaman arkadan vuran, Yunan ve onun gibileri senin inancının, tarihinin ve medeniyetinin daimi düşmanlarıdır. Milletimiz gençliğinin yanında ve millî menfaatlerinin daima koruyucusudur» demiştir.



MTTB merkez binası önünde Yunan vahşetini belgelerle gözler önüne seren pano görülüyor...

Av. Ergun Göze : «Türkiye'yi bu duruma getiren Türk - Yunan ilişkilerinin son derece gergin hale gelmesine sebep olan, Dış ülkelerdeki yurttaşlarımıza gayri millî muamele yapılmasına göz yuman hariciyelerimizdir. Bu mitingi önce onlara karşı tertib etmeliyiz» demiştir.

Mustafa Yazgan yaptığı konuşmada topluluğa yunanlıların daha önce giriştikleri vahşiyane zulüm hareketlerine temas etmiş ve «Yunanlı Ege ve Marmara bölgesine çıkan gittikçe yayılan bir zulüm ve vahşet sürüsü halinde müslüman Türk milletini kendi öz yurdunda bozmak hayalini, kan ile hakikat haline getirmek istemiştir» demiştir.

Rodoplu Göçmenler Yardımlaşma derneği adına konuşan Batı Trakyalı Rodop Türklerinin ızdıraplarını dile getirmiştir.

Miting'de «Atina'ya», «Mareşal Sancarı», «12 Ada Bizim», «Kahpe Yu-

nan», «Yunan Gen. Kur. Bařk. Barara, Makedonya ve Ege'den gelecek saldırıyı dūřundūn mū?...» gibi pankartlar etrafı dolduruyordu.

Mitinge katılan eřitli ğrenci kuruluşları ve işi sendikaları Yunanı temsilen yakılan bir maketin yanışını ilgi ile izlemişlerdir.

Mitingten sonra yürüyüş yapılmamış ve kalabalık herhangi bir hadise ıkarmadan dağılmıştır.



Yunana ihtar mitingine katılan yüzbinlerce halktan başka bir görünüş.

HADİSELERLE İLGİLİ YORUMLAR

MTTB şüphesiz birçok hadiselerle şahid olmuş, gerçek yönüne nüfuz edebilme imkânını bulabilmiştir. Lâkin kendisine bin sınır çizerek dışındakilerle alâkadar olmakla birlikte yanlış anlaşılmasından korkarak veyahut da fonksiyonunun değişik kabullenilmesinden çekinilerek susmayı tercih etmiştir.

Öncelikle genç adamı kendine, daha sonra aile ve devletine faydalı kılabilmek üzere şahsiyetinde yapıcı çalışmaları üslenerek bunları gerçekleştirmek MTTB'nin en büyük vazifesi olmuş; bu meyanda yegâne müessese olmuştur.

Gençlik bülteninde yer alan yorumlar da, hadiselerin yaygarasından ziyade gerçek sebeplerine inilmiş, bazı çözüm yolları teklif edilmiştir.

33. sayı bülteninde, son anarşik hadiseler kısa bir tahlilden geçiriliyor ve şunlar söyleniyordu :

AÇIKTA KALANLAR

Bir garip hikâye... Nerede başladı, nereye geldi ve nereye kadar gidecek!... Şuursuz bir halde, yabancı ellerde oynatılan, şekilden şekle sokulan genç şahsiyetlerin acıklı dramı...

Küçücük yaşından itibaren bilgisi, terbiyesi ve yönelecek hedefleri itibarıyla devamlı bir şekilde şaşırtıcı hadiselerle karşılaşan ve böylece «soke» olan bir dimağ, elbette ki kendi normal gelişimini sağlayamayacak ve birtakım «dümen» lere göre istikamet değiştirecektir.

Ebeveynini, yakınlarını sevdiği halde, onların düşüncesini benimseyen; aynı mahallede büyüüp oynadığı halde sonradan gırtlak gırtlığa gelen ve nihayet yurttan beraber yatarken mektepte düşman haline gelen bir gençlik, bu duruma acaba normal şartlar altında mı gelmiştir? Henüz cendi «insanlık» vasfını bulamadan insancıl (!) kesilenler; kendine doğru yürüyen bir program çizmekten aciz olanlar; nasıl oldu da büyük plânların füzelenleyicisi oluverdiler? «Devrim, devrim» nidaları arasında, gençlik herrecanı ile anlık kararlarla mesele halletmek herhalde kolay olmasa gerek.

Durumunu ve karakterini ince çizgilerle de olsa çizdiğimiz bir gençlik ar ortada. Bu kitle ile bir hadise başlatıldı, geliştirildi ve bir yerde dur-

duruldu. Bu durdurulma anında görünen şudur: Yetiştirdiği cemiyetin maddî ve manevî temellerine dinamit koyan; işin garibi bunu insanlık, samimiyet adına yapan çoğu üniversiteli olan bir yığın insan...

Bu insanlardan bir kısmı yurt dışına kaçtı, diğerleri (büyük kısmı) ise mahkemelerde ya, serbest bırakıldı veya muhakeme edilmekte.

Ölenler vardı, sanki kudsî bir gaye için ölenler. Veyahut da varlığını devam ettirdiği bir vatani için!..

Çünkü, samimi ve kararlıydılar...

Kaçanlar vardı, sanki bir yağmaya, talan'a girmiş de peşlerine takılmışlar gibi. Arkasına dahi bakmadan!.. Çünkü uğruna çalıştıkları için ölmeyi göze almamışlardı!..

Mahkemelerde ağlayanlar, pişman olanlar ve hattâ kandırıldıklarını söyleyenler vardı. Daha evvelce sıkı sıkıya yapıştıklarını yerlere çalan, bir de üzerine tekme ile basmaya kadar!..

Çünkü, bir kumar oynamışlardı. Neticesinden emin olamadıkları... Candan da tatlı değildi her halde!..

Bu üç tip gurup dışında, önce ateşli bir müdafaacı sonra masum olan tövbekârları görmemize rağmen bunları hesaba dahil etmiyoruz.

Şimdi... Üç değişik renk geçiren bu hastalığı teşhis etmek zor olduğu gibi bunun tedavisini yapmak da kolay değildir. Çünkü bu hareket ya, uğrunda ölünecek kadar büyük; ya kaçılacak kadar değersiz; yahut da inkâr edilecek kadar gayri ciddi bir meseledir. Bu üç hali, içerisinde toplayan bir hareket şekli düşünülemez.

Biz, aslında bunların tutarsızlığını değil, bu mamûllerin tohumunun yanlış atıldığını ifade etmek isteriz. Hiçbir değer ölçüsü tanımadan hayat içerisine giren genç, karşılaştığı meseleleri neye göre, nasıl ve ne şekilde değerlendirecektir?..

Onun için iyi v faydalı olan, kötü ve zararlı olandan nasıl ayırd edilecektir? Kendi millî gaye ve ölçüleri olmadığı an, yabancı gayeleri —zararlı da olsa— tecrübe etme durumunda kalacaktır.

Evet... Türkiyede gençlik fikir sahasında Sosyalizmin karşısında bir alternatif (karşı fikir) bulamamıştır. Bulamamıştır, çünkü verilmemiştir. Bugün ciddi meselelere eğilen gencimizin bu ortamda sosyalist olmaması zordur. Bugün gençlerin bu fikre saplanmamasını isteyen ve bunun için bar bar bağırınlar, lütfen seslerini kessinler. Çünkü, «Verilmeyen bir şey istenemez!...» Türk Genci artık, tarihi misyonuna kavuşturulmalı, değer ölçüleri belirlenmelidir. Ölçü ortadadır lâkin gözler önünden çekilmiştir. Gençlik, değerlerini yeniden tanımalı ve onun icabını yerine getirmelidir.

34. sayı bültende Üniversiteye girişte karşılaşılan güçlükler ve Maarif yapımızın temel noktalardaki eksikliklerine temas edilmektedir :

ÜNİVERSİTE İMTİHANLARI ve MAARİFİMİZE KISA BİR BAKIŞ

Son devirde insanımızın değişmesinde belki de en müessir rolü oynayan mekanizma «maarif» olmuştur. Her nesne'nin istenilen şekle getirilmesi için tatbik edilen kendine mahsus bir amelîyesi olurken; insan unsurunun yetişmesi ve gelişmesi için de mutlaka yapılması gereken çalışmalar vardır. Maarif hayatı; öğretici kadrosu, malzemesi, tesisi programı ve metodu ile bir bütün teşkil eder. İşte cemiyetin vazgeçilmez bir müessesesi halini muhafaza eden bu mekanizma, iyi işletilebildiği ölçüde meyvelerini verebilmekte; aksi takdirde faydasız kalmayıp zararlı neticelere sebep olmaktadır.

Kültür ve medeniyet değişmemizde en kesin ve ağır darbe maarif'in gaye ve fonksiyon itibariyle asıl vasfından uzaklaştırılması ile başlamıştır. Maarif tedrisatının (öğretiminin) verdiği bilgi yığınını bir tarafa bırakacak olursak manevî eğitiminin ya verilmediği veya değişik terbiye sistemlerinin tatbik edildiği söylenebilir. Ne olursa olsun hepsi birdir; çünkü her iki şekilde de bir değişme ve başkalaşma söz konusudur. İşte, manevî yönünü kendi inanç ve ahlâk sisteminden almayan bir maarif, böylece asıl vazifesini yerine getirememiştir.

Ferdî iş ve davranışlarımızdan cemiyet meselelerine kadar, bir keşme-keş varken bunun sebebini teşkilât bozukluklarında veya imkânların yetersizliğinde aramak yerine, «ortalama insan vasfı» nı bulamayışımıza bağlamak herhalde meselenin en mühim tarafıdır.

Türk maarifi bu haliyle, hergeçen günü bir öncekini aratır haldeyken yetiştirdiği insan vasfının da kalitesi o derece kıymetini kaybetmiş; mektep talebesini yetiştiremiyorken, talebe de kendine verilen vazifeyi yapamaz duruma gelmiştir.

Okutulan derslerden elde edilecek şeyin ne olduğu, ne olacağı henüz tesbit edilememiş durumdadır. Bu durumda tahsil'den ne umulduğu cevapsız kalacak bir sual durumundadır.

Şu anda üzerinde durmak istediğimiz mesele bozuk bir maarif (eğitim) teşkilâtının içerisinde çeşitli zamanlarda cereyan eden bir hadise hakkında olacaktır :

Türkiye'de orta tahsili bitiren bir talebe, yüksek tahsile girebilmek için ayrı bir imtihana tâbi tutulmaktadır. Çünkü yüksek tahsil için hoca, zaman ve mektep mevcudu yetersizdir. İş böyle olunca lise mezunu talebe yeni bir elemenden geçirilerek ancak bir kısmı üniversiteye alınabilmektedir.

Halbuki, liseden mezun olan genç imtihandan geçiriliyorken; Üniversiteye girerken de ayrı bir imtihana tâbi tutmak pek normal olmamaktadır. Çünkü, bu imtihanın sebebi kabiliyetleri tesbit etmek veya aynı branşı arzu edenleri bir araya getirmekten çok, bir «eleme» vazifesini görmektedir.

Yakın zamana kadar halkımızın çoğu çocuğunu yüksek tahsil'e kadar okutmak ve bunu da, meslekî ve teknik mekteplerden ziyade klâsik mekteplere yollamak şeklinde yapıyordu.

Mutlaka üniversite tahsili yaptırma arzusu, hem büyük bir kitleyi iş hayatından çekmek, hem de herhangi bir tahsil müessesesine sokamamak durumuna getirmisti. Ortada bir yığın genç vardı; okumayan, çalışmayan.. Ve üstelik parazitçe yaşayan!..

Üniversiteye daha fazla talebe alınamamasının sebeplerinden biri de gece öğretiminin bazı fakülteler hariç, ya hiç konulmamış veya kaldırılmış bulunmasıdır. Halbuki, aynı öğretim kadrosu kendisini biraz sıkımla suretiyle bu işi yapabilir. Kaldı ki, birçok profesörlerin bir senede verdiği ders sayısı, asistan veya doçentlerinkinden pek fazla değildir.

Bunun yanında devletleştirilen yüksek okullar da ayrı bir mesele olarak karşımızda durmaktadır. Paralı özel okulların görünüşte hoş ve cazip fakat aslında memleketimiz şartlarına uymayan bir çözüm yolu olarak devletleştirilmiş olması da, yüksek tahsil talebe sayısını düşürmüştür. Ders malzemesi, tesis ve hoca bulma yönünden, finansman yanı itibariyle oldukça iyi yürüyen özel okulların büyük bir kısmına hâlâ o günden beri talebe alınmamış, alınanlar ise bir türlü halledilemeyen meselelerle karşı karşıya kalmıştır.

Üniversite'ye girişte imtihan yapılması şekli, şüphesiz talebe sayısının fazlalığından buna karşılık talebenin okuma ihtiyacını karşılayacak imkânların yetersizliğinden ileri gelmektedir. Yâni, bu demektir ki, Üniversite imtihanı bir nevi «engelleme» şeklinde çalışmaktadır. Orta tahsil'de ekseriyet itibariyle sıkı bir eğitimden geçemeyip, «ben geçireyim de, ilerde ne yaparsa yapsın» zihniyeti ile üniversite kapısına yığılan binlerce genç için artık yapılacak pek birşey kalmamıştır. Diğer taraftan çok yakın zamanı kısmen istisna ederse; teknik tahsil yapan mekteplerin hepsinin yüksek tahsili mecbur bir hale getirilmeden, talebeye muayyen bilgiler vererek onu piyasaya sokması ve sanatkar kitlelerinin kaliteleşmesini sağlaması herhalde az önemli değildir. Böylelikle, orta tahsil'de alınacak bu tip tedbirler ve talebenin kabiliyetlerini keşfedici çalışmalar yaparak onu sevdiği ve muvaffak olabileceği ihtisas dallarına sevkedip iyi neticeler almak varken, bunların hiçbirininin yapılmayıp, % 40 gibi korkunç bir «şans» birimini içerisinde bulunduran imtihan şekline mahkûm etmek az affedilir iş değildir. İmtihan zamanının azlığı, imtihan heyecanı ve tedrisat bakımından düşük bir seviyeyi takip eden mektepleri (fen dersleri hocalarının ekserisi iyi de-

ğildir) nazarı itibara alırsak, yukarıdaki yüzdenin pek mübalâğalı olmadığını görürüz.

Fazla derinlemesine inilmeden temas ettiğimiz noktaları göz önüne alarak, Türkiye'de yakın bir zamanda cereyan etmiş «üniversite sualleri hırsızlığına» bir noktada «açık kapı» bırakıldığı gözler önündedir.

Aslında memleketimizde bu hadise ilk defa yapılmamaktadır. Sadece, ilk defa bu derece açıkca işlenmiştir.

Türkiye'deki hadiselerin kulağı ve ağzı sayılan çok saygıdeğer basınımız büyük bir vazife yapmanın gururu içinde bu hadise üzerinde fazlaca durdular. Lâkin, acaba basınımız geçen sene, daha önceki sene ve daha evvelki seneler nerelerdeydiler?.. Mesele, adı bir zabıta vakası haline geldiği zaman mı aslan kesiliverdiler!..

O kadar yağma yok! geçmiş senelerde sesini çıkarmayan basın bu sene de çıkarmamalıydı. Eğer ehemmiyetsiz bir mesele idiyse!.. Hiç kimseyi, hele Türk gencinin duygularını istismara hakkınız yok!..

İlk sözümüz hadiselerin ağzı ve kulağı olan basına oldu. Çünkü onun mesuliyeti ve vebali büyüktür. Eğer mesele bu kadar yaygınlaşmış ve ayağa düşmüşse -hadiseyi tertipleyenler çerçevenin dışındadır- baş mes'ul basınımızdır.

Üniversitelere giriş imtihanı komisyonuna söylenecek çok şeyimiz var ama, hiç bir şey söylemeyeceğiz. Çünkü memleketi bu derece alâkadar eden bir mevzudaki lâkaydı bu derecesi herhalde «ihânet» hanesine girer. Her yıl suallerin çalınma, satılma iddiaları az da olsa varken, hiçbir tedbir almamak herhalde iyiniyetle pek bağdaşmıyor.

Sualler çalındıktan sonra, imtihan usulünün bozukluğundan, suallerin on gün içinde hazırlandığından, merkezî imtihan sisteminin sadece, üniversite'ye satın alınan bir elektronik hesap makinesini kullanma hevesinden doğduğundan beri, çok enteresan iddialar ortaya atıldı.

Çok garip! Bir yanlışlık, bir usulsüzlük ortaya çıkmaya görsün. Çorap söküğü gibi gidiyor!..

Üniversite sualleri çalınmıştır. Sualleri çalanlar kadar, hatta daha fazla çaldıranlar suçludur. Menfaati istikametinde hareket eden günümüz insanını vicdaniyle başbaşa bırakmak komik bir yol olsa gerek! Onlar sadece boşluktan istifade etmişlerdir.

Üniversite imtihanlarını bir geçim yolu olarak seçen ve ekseriyeti orta hali ailelerden teşkil olan halkımızı istismar eden özel dersaneler hegemonyası da ayrı bir çibanbaşı halindedir. Bu tröstlerin Üniversite suallerinin çalınmasında bir çalışmaları olmasa bile -ki bu şüphelidir- varlıkları sebebiyet vermektedir. Çoğunun etiketi büyük şahıslara dayanması da bunu göstermektedir. Ailelerin füzulî bir masrafı olan kurs ücretleri de iktisadî bakımdan faydalı bir harcama değildir. Yaptıkları iş sadece puanları yükseltmek, en mühim bir zararı da, zaten fakir olup, Anadolu'nun ücra kö-

şesinde yetersiz tahsil yapan talebe ile maddî imkânı müsait olan ve kur-sa gidebilen talebe arasındaki bilgi farklılığını daha fazla büyümektedir.

Füzulî harcamalara sebep olan, pek fazla bir fayda vermeyen aşırı propaganda ile bir dersane enflasyonu halkımızda da bıkkınlık meydana getirmiştir. Dersanelere verilecek cevabın şimdiye kadar devletten gelmesi beklenmiş fakat hiçbir netice alınmamıştır. Vazife talebelere ve velilerine düşmektedir.

İmtihanların tekrarı şüphesiz haksız kazanç sağlıyanların önüne set çekmiştir. Ama, bu arada kuruların yanında yaşlar da yanmış, büyük gayret sarfedenlerin de hakkına manî olunmuştur. Çoğu Anadolu'dan gelen ve imkânî nâmüsait olanlar manevî zarardan öte maddî zararlar da karşılaşmışlardır.

Herşey bir yana yapılan hatanın bilinmesi ve gereken tedbirlerin alınması gerekmektedir.

35. Sayılı bültende Osmanlı devletinin ilk yurdu Söğüt kasabasında ananevi ziyaretgâh ve onun ziyaretçileri hakkında şunlar söylenir :

SÖĞÜT MAHZUN, YÖRÜK ÜZGÜN

Söğüt.. Atılan şifalı tohumun dal budak verdiği ve taşıdığı manânın her gittiği yeri sardığı büyük başlangıcın mekânı. Bu mekân, dağınık bir topluluğu toprağa bağlar ve onun savunduğu fikrin maddede - manâda şâhîkalarına temel olan medeniyetine beşik olur. Büyük başlangıçlara sebep olacak kuvvetin her sahada merkezileşmesini temin eden «devlet fikri», tarihin bu devrinde düşüncelerde pekleşir, güç kazanır.

Ertuğrul Gazi!.. Nizam-ı Alem davasına kendini adayacak devletin kurucusu. Temiz, doğru ve mücahid Osman Bey'in babası. Süleyman Şah'ın ölümünden sonra aşiretine yön veren, cesareti ve dürüstlüğü sayesinde Selçuklu'nun ihsanına uğrayarak bereketli bir toprağı ilerde gelişecek devleti için hazırlayan lider.

İşte, Altrüz kûsur sene insanı, teşkilâtı ve gayesi itibarıyla şerefli ve büyük bir imparatorluğun zaman içinde fonksiyonlarını ifa etmiş iki unsur : İnsan ve mekân.

Asırlardan beri her sene Eylülün ilk haftasında Bileciğin Söğüt kasabasında bir hareket olur. Yörük aşireti, aslında topluluğun yapması icab eden bir vazifeyi üzerine yüklenir; Büyük devlet'in ilk demleri yeniden yaşanır.

Çok eskiden, Eylül ayı geldi mi yörükler mahalli elbiselerini giyerlet kimi atlı, kimi yaya manevî vazifelerini yapmak için önce Şeyh Edebâli hazretlerini daha sonra da Ertuğrul Gâzi'yi ziyaret ederlerdi.

Tören günü gelmeden önce kurbanlık hayvanlar getirilir, kesilir etleri

pişirilirdi. Yörüklerin kendilerine has pilavları yapılarak etle karıştırılır orada bulunan herkese - misafirlere de dahil - ikram edilir.

Daha önceden Ertuğrul Gazi'nin türbesinin etrafında üç defa tekbirler alınarak dönülür, ruhuna Fatiha'lar bağışlanır. Ziyafetten sonra sportif gösteri ve yarışmalar yapılır, bölgeye has millî oyunlar oynanırdı.

Böylece yörükler dinî ve millî bir vazifelerini yerine getirip tarihlerini yeniden yaşamanın mutluluğunu hissederek oradan ayrılırlar. Büyük imparatorluğun son parçası olan günümüz Türkiye'sinde şimdi, Yörük üzgün, Söğüt'se mahzun. Yörük, artık elbiselerini giymiyor, Söğüt ise eski günlerinin hasreti içinde..

Bir devirde Ertuğrul Gazi, Şeyh Edebâli'yi anamaz olmak yörükler Millî ve Tarih şuurunun önemini kavranamadığı dönemler..

Gereken önem verilip, bir millete teşmil edilemeyen bu ziyaret ve törenleri, bırakın da biz yerine getirelim bari, diyorlar..

Bir zaman sonra, biraz da turistik kayguların tesiriyle Ertuğrul Gazi'yi anma ziyaretleri yeniden başlatılmak isteniyor. Ama eski havayı yerine getirmek yörük'ü küskünlüğünden kurtarmak güç!

Artık, Şeyh Edebali ziyaret edilmiyor. Ertuğrul Gazi, kendisini ve gayesini öğrenecek tarih şuuruna ulaşamamış kişiler tarafından anlatılmaya çalışılıyor.

Ziyaret törene çevrilmiş, işin organizesini üzerine alan belediye eski ananevi pilavı bile para ile satıyor.

Yörük, zorla köyüne gelen arabalarla gelebiliyor. Ama elbiselerini giymeden! çünkü o da eski manânın yok olduğunu, işin lalettayn bir folklor şenliğine dönüştürüldüğünün farkında.

Bu meseleye birkaç milliyetçi teşekkül dışında fazla itibar gösterilmiyor. Onların da bu ziyarette hiçbir resmî sıfatları yok. Aslında mazarına bağlı olanların bu meseleye el atarak işin ehemmiyetini gerektiği şekilde değerlendirmesi icabetmektedir.

Tarih şuurunun yok edilmek istenmesinin nelere mâl olduğunu halâ anlayamayanlar veya anlamak istemiyenler en azından düşmanımıza yardımcıdırlar.

Ertuğrul Gazi'den başlayarak cedlerimiz tanınması, genç insanımıza yerini tâyin etmesi bakımından büyük bir fayda sağlayıp asıl hedefleri bulmasını temin edecektir.

36. Sayı bültende Üniversitelerin yeni açılması dolayısıyla genç talebeye üniversite mefhumu esrarlı yönleriyle açık açık izah edilir :

ÜNİVERSİTELER AÇILIRKEN GENÇLİĞİMİZ

Üniversitelerimiz yeni ders yılına tamamiyle girmiş durumda. Çeşitli şehirlerden gelen bir yığın genç tahsil hayatlarının son başamağına adı-

mini atmış, yeni bir devrenin içine giriyor. Lise tahsili süresince gerek ders ve gerekse şahsiyet itibariyle «çocuk» olarak bakılan; diğer yanda, her türlü serbestliği kendisine fazlaca hissettiren, başıboşluk içerisinde üç yılını dolduran gencin yüksek tahsil için herhangi bir hazırlığı yoktur. Ona 11 senelik tahsil hayatında sadece ders çalışması ve terbiyeli olması empoze edilmiş, fakat bu söylenenleri nasıl ve ne şekilde kazanacağı gösterilmemiştir. Dolayısıyla söylenenler lafta kalmış veya çok azı tesir edebilmiştir. Dersler talebe için verilmiş itibariyle de cazip değildir. Talebe ye hâkim olan kanaat: «nasıl ve ne şekilde olursa olsun bir üst sınıfa geçmek» tir. İleriye doğru belirli bir plânı bulunmadığı için gelecek karanlık ve zordur. İçinde bulunulan zaman ise sıkıcı. İşte bu şekilde gayesiz, hazırlıksız ve metotsuz yetişen orta tahsil genci yeni bir devreye bu şartlar içerisinde girer.

Yukarıda hava bambaşkadır. Hocanın baskısından ders, davranış ve diğer yönleriyle kurtulan genç ferah bir «vasata» a girmiştir. Etrafındakiler gayet sık ve «havalı» dırlar. Dersler, tenefüsler, kantin sohbetleri garip bir tavayı taşır. Sık sık görülen münakaşalar heyecan verici, şaşırtıcıdır. Genç adam metotsuz ve manâsız bir orta tahsil disiplininden geniş bir hürriyete; kendisini çeşitli yönlerden çeken cazip bir çevre içerisine girmiştir. Burada insanın düşüncesine veya samimiyetine değil; şıklığına ve dikkat çekiciliğine bakılmaktadır. Üstelik, yaşlı - başlı insanların konuşur ve tartışır sandığı mevzularla da içiçedir. Her gün, belki on defa memleket kurulup yıkılmakta, yeni yeni görüşler ortaya çıkmaktadır. Şimdiye kadar nasıl olup ta bu mühim meseleler içerisinde değildir, bunu düşünür. Ortadaki heyecanlı kitleye kendini de dahil eder. Bilmez ki, tertip içinde ve tesbit edilen bir oyunun bir malzemesi durumuna girmiştir.

Senelerdenberi, gayesiz bir maarif politikasının açığa çıkardığı «nö-tür gençlik» Üniversitede esen zararlı rüzgârın hedefi olmuş ve bomboş dimağı, aktarılan herşeyi mukavemetsiz kabul etmiştir. Bu akıbetten, ailesinden ve çevresinden sağlam terbiye alabilenler az zararlarla da olsa kurtulabilmişlerdir. Fikirsiz ve idealsiz maarif, komünizme uzanan bir sürü akımı doğurarak kendi yıkımını hazırlamıştır. Son on senede yoğunlaşan gençlik hareketlerinin beşiği olan üniversitede gayri millî bir dünya görüşünün yerleşmesinde basın, öğretim kadrosu ve militan güçlerin rolü büyüktür. Önce fikri sahada elemanını yetiştiren komünizm daha sonra bunları fiili hareketlere sokarak «aşama» sını (!) yerine getirmiştir.

Cumhuriyet maarifinin bir türlü millî olamayışı; yıkıcı ve zararlı faaliyetlerin durmaksızın çalışmalarına karşılık Türkiye'de nasıl meydana geldiği anlaşılmayan bir gençlik kitlesi ortaya çıkmıştır. Rejimin samimiyetsiz idarecileri ve bu ortamda en rahat çalışmayı sürdüren menfaat gurupları istedikleri kadar komünizme düşman olsunlar, manası yoktur. Olan olmuş, komünizm memlekette bir güç haline gelmiştir. Şayet komünizm, kar-

şısında muhafaza edeceği değer ve inancı bulunan bir kitle bulamamış olsaydı, rejimi ortadan kaldırması işten bile değildi! Bütün iftira ve yalanlara rağmen köklü inançlarını yaşamak isteyen kitle tutmuştur. Hayra, sevgiye ve ilerlemeye talip bu kitle üniversite yerini almış ve komünizme karşı alternatif olmuştur. Bu durum sevindiricidir! Çünkü, gayri millî bir ideolojinin karşısında millî bir ideoloji vardır ve neyi niçin savduğunu bilmektedir. Şimdiye kadar, düşüncesiz ve tefekkürsüz bir nesil yetiştirmeyi hedef alan resmî zihniyet, kalıplaşmış söz ve fikirlerin değişmezliği gibi yanlış bir tutumdan dönmelidir. Düşüncelere gem vurulmamalı; tarafsızlık, objektiflik gibi duvarların millî meselelerimiz ve hayati davalarımıza set çekmesi önlenmelidir. Batılaşmak için şahsiyetini hiçe sayanların, hiç olmazsa bir batılı gibi düşünerek, incelemeyen, araştırmadan; dolayısıyla iyi kötü olup olmadığını bilmeden hüküm vermemesi icabeder. Peşin hüküm ve peşin prensipler hakimiyetinin ortalığı kapladığı bulanık bir düşünce atmosferinin dağılması lâzımdır. Bugün ortada görülen durum, bu bulanık havanın yavaş yavaş dağıldığı ve mücadele sahasının ortaya çıktığıdır.

Türkiye'de yeni bir devrin belirtileri fikir ve davranış hürriyetinin zarurî olması ile görülecektir. Fakat bu durum, hiçbir zaman kuvvetli olanın haklı olacağı manâsında değildir. Mücadelenin fikrî yapılması; bunun dışına taşmaması hareketin en mühim ve sevindirici vasfı olacaktır. Böylece çeşitli fikir alternatifleri tek tek ortaya çıkıp hakikatin gerçek yüzü belircektir.

Üniversitenin ilmî ve fikri yapısının istikrarlı olması ve milletimize faydalı çalışmalar yapabilecek bir hale gelmesini temenni ediyoruz.

40. sayı bültende çok yakın tarihte büyük tahribata sebep olan gençlik hadiselerinin fikir hürriyeti yönünden tahlili Sami Mengüçoğlu tarafından şu şekilde yapılıyordu :

FİKİR HÜRRIYETİ ÜZERİNE

Son günlerde üzerinde en fazla konuşulan ve yazılan mevzulardan biri de «fikir ve düşünce hürriyeti» oldu. Değişik görüşlerin ışığında kanaatler ortaya konulduğunda; meselenin derininde yatan enteresan vakaları görmemek mümkün değil!

Türk sosyal hayatı üzerinde konuşabilmek ve çeşitli hadiseleri normal bir bakışla tesbit edip inceleyebilmek oldukça güçtür. İçtimaî yapı, kendini tamamlayan unsurların dışında yabancı parçalardan ibarettir. Ve bu yüzdendir ki, değişik parçaların kendine has yapısı, dayandığı değişik temelleri mevcuttur. Fikir hürriyeti gibi, içtimaî (sosyal) bir vakıanın olmadığından bahsetmek en azından geçmiş devirleri sıkı bir tahlilden geçirmek arzusuna bizi sevkedecektir. Bu sevk edilmiş o zamanlarda olabilecek

(haksız) icraatların yapılabileceği kuşkusunun bir neticesi olduğuna göre, birtakım hesapların da sorulması gerekecektir.

Her şeyden önce geçmiş nesillerin «fikirsizlik suçu»ndan itham edilmesi gerekir. Niçin, Türkiye'de geçmiş devirlerde fikre yer verilmemiş, genç adam yabancı fikirlerle karşı karşıya bırakılmıştır? Bu bir siyasetse bu siyasetin hesap vermesi gerekir!.. Nasıl olur da, bir devletin millî bir fikir politikası bulunmaz; devlet, gencine karşı «tarafsız» kalabilir? Bu mesele, üzerinde oldukça durulması gereken bir durumdadır ve işin en ehemmiyetli yanıdır.

Günün ciddi ilim ve fikir adamlarının bazıları bu mevzuda oldukça garip fikirler ortaya attılar. Meseleyi sadece dar bir zaman perspektifinden görenler, başka hadiselerle münasebet kurmadan «niçin» i değil; mekanik bir bakışla hadiseleri gördükleri kadarıyla değerlendirme yanlışlığına düştüler. Yani, fikirler suç haline geldikten sonra mesele ehemmiyet kazandı, makaleler yazıldı, yorumlar yapıldı... Aslında çok geç kalınmış, atı alan Üsküdar'ı geçmişti. Hadisenin gelişmesi anında fikir yürütmekten korkanlar, işin neticesinde «cevherler (!)» ortaya koydular!.. Ama farkında değillerdi ki; hadiselerin dışında yaşayanların hadiseler üzerinde fonksiyonları olmaz!..

Cemiyet dışarıdan fikir ithâl ederek değişik yapıya sahip yabancı ve devrimci bir tipi ortaya çıkardı. Bu fikirler siyasilerin de birtakım çıkmazların içinde olduğu; gafletlerinin bir neticesi gerçekliğinden başka bir şey değildi. Böyle bir vasatta, sistemli bir kültür emperyalizminin kısa zamanda meyvesi alınacak; muayyen bir fikrin düşüncelere hâkim olabilmesi ve yeni nesiler ortaya çıkarması gayretlerinin neticeleri elde edilecekti. Yılların ortaya çıkardığı bu yeni tip düşünce, belirli bir dönemden beri süregelen fikirsizlik sisteminde bir noktaya gelip duracaktı. İlerliyemezdi; çünkü şartlar gelişmesine imkân vermiyecekti!..

İşte.. Türkiye'deki fikir hürriyetinden bahşeden birçok imseller fikirsizliğin hür olmaya mecbur edildiği devirde doğup, onun manâ ve ehemmiyetini bilemeyenlerdir. Dolayısıyla onların kanaatleri kendi şartları içerisinde geçerlidir. O düşünceler aktif bir fikir ortamının içinde bulunan insanı tatmin edememektedir. İşin acı tarafı ise, yabancı fikrin bir «sistem değişikliği» ne karar verecek dereceye ulaşmış elemanını yetiştirme durumuna gelmiş olmasıdır. Bunlar, şimdiye kadar bu kitlenin öz fikrine ve kıymetlerine inananların elde edemeyeceği derecede fikirlerini müdafaa etmiş, söylenmedik söz bırakmamışlardır. Tek istedikleri; şimdiye kadar geniş imkânlar bularak yayıp, propaganda ettikleri fikirlerin toplumun ve müesseselerin bünyesinde tatbik edilmeleridir. Evet, sadece bu kalmıştır!..

Bunun yanında normâl tarihî, içtimaî şartlar altında sağlam bir cemiyet şuurunun ve ferdi zekânın normal çalışması ile kıymet hükümleri üzerinde bir türlü düşünme imkânı bulamayan bir kitle vardır. Bu kitle fikirsiz-

lik hürriyetinin mahkûm ettiği kitledir. Asıl fikir hürriyetine kavuşması icabeden bu kitledir. İnancı, tarihi ve topyekûn kıymetleri baskı altındadır bu kitlenin. Şimdiye kadar üzerinde çeşitli spekülasyonlar yapılarak mefhumlar anarşisi içerisinde gerçek değeri ortaya çıkamayan bu kitlenin fikir hürriyetinden bahsetmesi herhalde hakkıdır.

Fikir hürriyeti ve suçu bu cemiyeti ve insanlarını alâkadar ediyorsa o hürriyetin de birtakım sınırları olacaktır. Bu sınırlar cemiyetin temel ölçüleridir. Zaman veya mekânın sınırlamadığı hiçbir hürriyet yoktur! Hürriyetin sınırı koyulmazsa başıbozukluk ortaya çıkar; birinin hürriyeti diğerinin hürriyetsizliğine sebep olur. Böylece meselenin esas noktası olan fikrin tayin ve tesbit ihtiyacı ortaya çıkar: Bu devletin ve toplumun fikri yapısının parça parça alınarak üzerinde hüküm verilmesi meseleye açıklık kazandıramıyacaktır. Olsa olsa çıkmazlara girilecektir. O halde, devirleri ve fikirleri bir bütün olarak ele alıp hükmümüzü ona göre verme durumunda yız. Bugün bu modern teknoloji seviyesindeki Avrupa devletlerinin biri veya birkaçının tesbit ettiği kaideler bizim ölçülerimizi teşkil etmemeli; bizde bir kanaat hasil etmekten ziyade yardımcı fikir mahiyetini ancak taşımalıdır.

Yapılacak iş herşeyden önce bu toplumun fikir hürriyetinin sınırlarını tesbit edip, gerçek fikrini ortaya koyacak «temel eserleri» ni herkesin istifade edeceği şekilde ortaya çıkarmaktır. Fikrini bilemeyen bir nesile verilen fikir hürriyetinin faydasından ziyade zararı vardır!..

Fikir hürriyetini arzu eden bir müessesenin (devletin) herşeyden önce devletin millî fikir politikasını ortaya koyması lâzımdır. Batı insanı önünde her fikri bütün açıklığı ile görmektedir. Bunun yanında normal terbiyesi, millî tarihi ve kültür muvacehesinde «seçme» sini yapabilmektir. Bizim gencimiz, henüz normal kıymetlerini bilemezken yapabileceği tercihin ne derece isabetli olacağı tahminlerin ötesinde değildir.

Ağlaması gerekirken ağlamakta tereddüt eden gerçek halk insanının, fikrini söyleyememenin verdiği ızdırıp iniltişi; meselenin edebiyatını ve yaygaracılığını yapan yabancı fikrin uşağı çığırkanların gürültüleri arasında gitmemelidir. Yabancı fikirler uğrunda çalışmış, mücadele vermiş ve hattâ öldürülmüş gençlerin üzerinde düşünülürse ancak acınabilir; ölmeseydi iyi olurdu denilebilir. Diğer yanda, bizim olmayan ve bizim temel kıymetlerimizi yok etmek isteyenlerin çekmedikleri halde çekmiş oldukları işkence ve zorluklar bizi hiç mi hiç aâlkadar etmez...

41. Sayı bültende Anarşik talebe hadiselerinin sebeplerine iniliyor ve geleceği üzerinde bazı kanaatler ortaya konuyordu :

SON TALEBE HADİSELERİ

Geçtiğimiz günlerde kısa süren fakat ehemmiyeti büyük bir takım ha-

diselere şahid olduk. Bunların başlangıcı Tunceli'de ilk öğretmen okullarının kuruluş gecesi münasebetiyle düzenlenen gecede meydana geldi. Plânlanmış ve hedefleri belli bir programda toplumun umumî kesiminin inançları ve saygı duyduğu değerleri ile alay edildi. Basında çıkan yazılarda hadiseye Nazım Hikmet'in «Kurban» adlı piyesi sebep oldu. Bu piyesteki hakaret dolu çirkin sahneler temiz ve inançlarına bağlı talebeler tarafından protesto edildi. Bu hâl karşısında, galeyana gelen sol görüşe sahip gençler ilk önce salonda daha sonra mekteplerinde hadiseler çıkardılar, milliyetçi talebeleri halkı da kışkırtmak suretiyle sindirmek istediler. Basın'da birkaç gazetede yer alan, kaffas ekibinin oyununda «bozkurt ritimleri» bulunması ve bazı talebelerin bozkurt rozetleri taşımasının diğer guruptaki gençleri kışkırtması ne derece ciddi (!) ve mühim bir sebeptir bilemiyoruz!

Hadisenin Tunceli'de çıkmış olması, sol bir ekip için başarı bakımından mühimdir. Ahalinin inanç bakımından cemiyetimizde ekalliyet olarak bulunması, ve bazı fikirlere müsait yapısı beynelmilel komünizmin stratejisine oldukça müsait görünmektedir. Bu mevzuda hadiselerin temel sebeplerini izah ederken «mezhep farklılığı» nı birinci derecede göstermiş olması bu açıdan değerlendirilince anlaşılabilir.

Öğretmen Okulu talebelerinin 350 imza ile Başbakan ve Bakan ve Siyasi Partilerin Genel Başkanlarına verdikleri dilekçede hadiselerin «aşırı solcular» tarafından çıkartıldığını ve CHP il başkanı ile Gençlik kollarının da hadiselerde parmağı olduğunu ifade etmeleri, meselenin siyasi tarafını da ortaya koymaktadır.

Ayrıca anarşistler karşı tarafı suçlarken, çalgın hareketlerini örtbastirmek ve karşılarında kendileri gibi bir gurup hazırlamak düşüncesinde olmaları hadiselerin en önemli veçhesinden biri olsa gerek...

Çeşitli Üniversitelerde görülen, fikirler yüzünden çıkan tartışmaların da gazetelere aksedişi değişik oluyor. Kiminde komando gurupları, kiminde devrimci güçler... Her ikisinde de «flaş» edilmek istenen isimler ve bu ismin mensuplarının yaptıkları büyük işler (!) ortaya konulmakta.

Şimdiye kadar cereyan eden hadiseler bize, komandoların reaksiyoner bir davranış içerisinde olduklarını ve millî meseleleri kendi anlayışları içerisinde değişik tefsir etmeleri dışında, pek yıkıcı bir faaliyetin içinde olmadıkları görülmüştür.

Bütün bunlara rağmen, 6 talebe derneği tarafından yayınlanan bildiri de: «demokratik örgütlenme hak ve olanaklarının özgürce kullanılabilmesi ve her türlü kısıtlama ve engellemelerden, uzak faaliyet yapabilmeleri...» yolundaki beyanatlar, beynelmilel solun eski günlerin gürültülü ortamına girme zemini aramasından başka bir şey değildir.

Yeni hükümetin fikir hürriyeti ve af teşebbüslerinden cesaret alarak

Yeni bir dönemin hazırlığı içinde olan bu sol düşünce, polis normal vazifesini bile bir «baskı» olarak nitelendirmektedir.

Gelişen bu hadiseler karşısında hükümetin resmî ağızlarının bu konu dahi beyanatları da ayrı bir önem arz etmektedir. Başbakan Ecevit: «Gençler, bazı politikacılar tarafından kışkırtılıyor» demiş, bu iddiaya «hangi politikacılar, söyleyin» diyen bir milletvekilinin sualine cevap verilememiştir. İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk: «Her isteyen fikrini açıkça söyleyebilir. Ama fiil haline dönüşen her harekete karşıyız» derken, normal olarak teşekkül etmemiş bir fiil ortamında meydana gelecek hadiselerin mutlaka fiili bir karakter arzedeceği vakiasına nasıl bir çözüm yolu bulacağı merak edilmektedir.

Şimdiye kadar söylemek istedikleri her şeyi açıkça söyleyen solun fikir hürriyetiyle kazanacağı yeni bir şey yoktur. O şimdiye kadarki gelişiminin neticesi olan «düzen değişikliği» ni arzu etmekte; bütün çabalarını bunun için harcamaktadır.

Halbuki, yıllardır Türkiye'de yanlış veya kasıtlı bir politika yüzünden millî fikir ve görüş diye bir mefhumun kabul edilmediği; gericilik ve çağdışılık gibi sözlerle devamlı bastırıldığı ortadadır. Buna rağmen söndürülmeyen bu temiz ve yüce fikirler, sistemli bir şekilde işlenmemesine rağmen, bugün Türkiye'nin ve asrın meselelerine eğilmekte ve kendi görüşüyle hal çareleri aramaktadır. Bundan dolayı, herşeyden önce, Türkiye'de meydana getirilmek istenen, «karşılıklı kuvvetler» -yeni sağ- sol meselesinin faydadan ziyade zarar getireceğini tahmin ediyor, bir kargaşalık ortamı için yatırım olabileceğini kabul edilmektedir.

Türkiye'de kuvvetler arasında farklılık olduğu müddetçe sağ-sol meselesi ülkemiz için ayrı bir felâket teşkil edecektir. Zira bir tarafın çalışmaları serbest, buna karşılık diğer tarafın basın'da belirtilenin aksine, kısıntılıdır. Ülkemizde gelişmeler bu boşluğu doldurmak istikametinde olduğu sürece faydalı olacaktır. Türk gencinin sistemli bir şekilde iradi ve fikrî bir yapı kazanması, onu gül ağacı olup her fikir hareketini kabul etmekten büyük ölçüde koruyacaktır. Bu da uzun vadeli millî bir «gençlik politikası» ile mümkündür. Herşeye alabildiğine düşünülen «yatırım» in insan için de yapılması icabettiği gerçeği ne zaman anlaşılacaktır?

Gelecek günlerde elbette ki yeni gelişmelere şahid olacağız. Bir patlama noktasına gelecek kadar hür bırakılan sol düşünce yeni «girişim» (!) ine eskisinden daha temkinli ve tecrübeli başlayacaktır. Millî Gençlik, her zamankinden daha şuurlu ve uyanık olmak mecburiyetindedir. Artık gençlik, memleket için neyin faydalı, neyin zararlı olduğu şuuru içerisinde, hadiselerin gelişmesini beklemekte, kendini zinde tutmasını bilmektedir.

42. Sayı bültende Yunanistan'da ve Kıbrısta cereyan eden Türkiye ve Türk düşmanlığına başlamalarını Cengiz Aksel şöyle izah eder :

KIBRIS MESELESİ

Atalarımız «Eski düşman dost olmaz» demişler.

Biz ne kadar iyi niyetli ve samimi olursak olalım düşman daima kalıplaşmış düşündür ve fırsat kollar.

Evet, eski bir düşmanımız olan Yunanistanla olan münasebetlerimiz yine gerginleşti. Nato tabikatı sırasında çıkan olaylar, Ege denizinde petrol aramamız ve eski bir çiban başı olup bir türlü iyi olmıyan, iyi edilmek içinde bir çare düşünülmiyen Kıbrıs meselesi, yeniden aramızın açılmasına sebep olmuştur. Son zamanlarda durumun hayli kötüye gittiğini gören (dünyanın bütün) Türk düşmanı devletlerin gözleri; Türk-Yunan ilişkisine dikilmiş, ve bu mevzuda söylenen sözlere kulak kabartmışlardır.

Yunanistan kendi iç işlerini düzenleyemezken bir de savaş hazırlığına girişiyor ve ordusunu alarma geçiriyor. Amerikan yardımı silahlarla orduyu takviye ediyor. Diğer taraftan Yunan halkı ve gazeteleri Türklere aleyhine bir çok sözler sarfediyor, yazılar yazıyor. Siyaset adamları ise dış devletlerde aleyhimize propagandalar yaparak taraftar kazanmağa çalışıyorlar.

Nedir bunlar? Niçin? Nasıl oluyor da bu hareketlere girişiyorlar? Açık olarak söyleyebiliriz ki Amerikan hükümeti Nato içinde Yunanistana daha çok yakınlık göstermesi ve çeşitli yardımlarda bulunmasıdır. İşte Amerikanın yaptığı bu askeri malzeme, silah ve iktisadî yardım sayesinde eski düşmanımız olan Yunanistan şımarmış ve boyundan büyük işlere girişmeye kalkmıştır. İşte bunlardan biri de Kıbrıs görüşmelerinde oynadığı ikili oyundur. Son günlerde Kıbrısta barış ve güvenin sağlanması için toplumlar arası görüşmeler yapılmak istenmiş, fakat ada'yı kendine bir koloni yapmak isteyen Yunanistan'ın etkisiyle Rum toplumu temsilcileri görüşmeleri çeşitli bahanelerle kesmiş ve bir çıkmaza sokmuştur.

Yunanistan, devrin korkak siyaset adamları ve izlenen yanlış bir politika sayesinde 12 adamızı göz göre göre almıştır. Çıkardığı bütün anlaşmazlıklar, adadaki karışıklar hep bu yüzdendir.

Kıbrıs Osmanlı devletinin zayıf düşmesi neticesinde 1. Cihan harbi sonunda bir müddet için İngilizlere verilir, fakat sonradan 1955 de adanın bağımsızlığı için her iki toplum mücadelelere girişmiş ve 1959 yılında Londra Türkiye - Yunanistan ve İngiltere üçlü bir anlaşma imzalıyarak adanın bağımsızlığı verilmiştir. Bu anlaşma İngiltere parlamentosundan geçen bir kanunla mümkün olmuştur.

1960 yılında Lefkoşa'da yeni bir anlaşma ile Milletler arası kişiliği haiz bir devlet olma vasfını kazanmıştır. Ne var ki, Yunanistanın istediği bu değildir. Adayı tamamen bir koloni hâline getirmektedir. Bunun için 1961 den 1964'e kadar adada bir çok karışıklıklar çıkarmıştır. 1961 - 64 yıllarında adadaki Türk halkına yapılmadık işkence, eziyet, kanunsuzluk ve barbarlık kalmamıştır. Bu hareketler Yunanlılar adadaki Türk halkını içten eriterek maddi ve mânevi yönden çökertmeye ve yok etmeye çalışmıştır. Ne var ki

Ötün bu insanlık dışı hareketlere Türk halkı kahramanca göğüs germiş ve sabretmiştir. Kahraman ordumuz da ufak bir gövde gösterisi ile onları iyice sindirmiştir.

Bundan sonraki yıllarda adada bütün kanunsuzluklar sessizce yürütülmüş, adanın Yunanistana bağlanması için Türk halkına her türlü eziyet yapılmıştır. Bu arada Rum toplumu arasında da anlaşmazlıklar çıkmıştır. Böylece ada adeta bir silah pazarı yapılmak istenmiş ve bunun için çeşitli yollardan silahlar sokulmaya başlanmıştır.

Bu arada Türk halkından ithalât-ihracat ve gümrük için haraçlar alınarak, kanunsuzca vergiler toplanmaktadır. Böylece ada halkı içten yok edilmeye çalışılmaktadır. Bütün bunlar hükümetin yanlış bir politika izlemesi sonucu değerlendirilememiştir. Böylece adadaki kardeşlerimizi kaderleri ile başbaşa bırakılmış ve hakları aranmamıştır. Bu istismar edilmişlerinin din, dil, ölkü, ırk bağları yönünden zayıflamasına sebep olmuş ve adadaki Türk halkı adeta Türk ve müslümanlığını unutmuştur. Bu onların değil, Türk hükümetinin kabahatidir. Çünkü onlara gereken yakınlık, gösterilememiş, dertleri ile uğraşılmamıştır. Böylece onlar İngilizlerin ve Yunanlıların kucağına itilmiştir.

Son zamanlarda bu insanlık dışı davranışların artması, ada halkının insafsızca sömürülmesi ve Yunan hükümetinin adadaki kargaşalıkları arttırması adayı yaşanmaz hale getirmiştir.

Toplumlar arası görüşmeler yapıldığı sırada Başbakanın pederatif sistem konusundaki demeçlerini bahane eden görüşmeleri kesmiştir. Bu arada Türkiye'ye gelen Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rauf Denktaş, çeşitli basın toplantıları düzenliyerek görüşmelerin kesilmesine Yunan hükümetinin etkisiyle Rum toplumunun sebep olduğunu söylemiştir. Rauf Denktaş adadaki halkımıza yapılan zulümler hakkındaki hükümete ve kamu adına açıklamalar yapmıştır.

Bunlar bizim içi niyetimize ve samimiyetimize rağmen Yunanistan ve Rum toplumunun niyetlerinin çok kötü olduğunu ve fırsat kolladıklarını bir daha bize açıkça göstermektedir.

Diğer taraftan Birleşmiş Milletler, iki devletin arasını bulmak ve Kıbrıs meselesine barışçı bir çözüm yolu getirmek için temaslara geçmişse de bu temaslardan müsbet bir netice vermemesinin sebebi, yine Yunan hükümeti ve Rum toplumunun menfi tutumu olmuştur.

Artık hükümet ilgililerinin öteden beri takip edilen yanlış bir politikayı izlemekten vazgeçmesi ve millî bir dış politika takip ederek adadaki Türk halkının, geleceğini garanti altına almak için daha sert ve kesin tedbirler almalarının zamanı gelmiş, hatta geçmektedir.

Çünkü artık ne adadaki çeşitli mezalimin, altında inliyen ne de bu haksız mezalime asla seyirci kalmak istemeyen Anavatan halkının sabrı kal-

mıştır. Artık bu duruma bir son verilmeli ada halkının insanca yaşaması ve insanca muamele görmesi sağlanmalıdır.

Türk gençliği olarak Millî Türk Talebe Birliğinin düzenlediği Yunanistana İhtar Mitinginde hükümetin Kıbrıs sorununa bir çözüm yolu bulması istenmiş ve dış politikada güdülen yanlış yolun değiştirilmesi ve dünya devletlerine her yönden güçlü olduğumuzun gösterilmesi istenmiştir. Gerekirse savaş yolu ile hakkımızın aranması ve şerefimizin korunması istenmiştir. Çünkü ada halkına yapılan her türlü zulüm bize yapılmış demektir. Türk vatanının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs'ın Allah göstermesin koparılması, Müslüman Türk milletinin şeref ve haysiyetine indirilecek en büyük darbe olacaktır.

Bu da asla bizim şanımıza, şerefimize ve mazimize yakışmaz. Onun için her türlü tedbirin alınması ve Yunana gereken dersin verilmesi, Türk milletinin hükümet ilgililerinden beklediği tabii bir hakıdır.

VI. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ FAALİYETLER

- MTTB'nin 57. Kuruluş Yıldönümü
- Çanakkale Törenine Katılma
- Altın Kalem Bilgi Yarışması
- Eğitim Raporu
- Üniversiteye Giriş deneme imtihanı

57. KURULUŞ GECESİ

MTTB'nin 57. kuruluş yıldönümü 4 Aralık 1973 gün akşamı konferans salonunda büyük bir dinleyici ve davetli kalabalığı tarafından izlenmiştir. MTTB'nin 57. kuruluş yılı dolayısıyla ilk konuşmayı genel başkan Raşit ÜRPER yapmış, konuşmasında; «Türk milletinin yakın tarihi incelendiğinde, MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ'nin önemli mevkiinin fark edilmemesine İmkân



57. Kuruluş Gecesinde katılan davetliler

yoktur. MTTB milletimizin çeşitli dış ve iç tesirlerle yıprandığı her devirde bir «denge unsuru» olmuştur. Uzun zamandan beri kültür yönünden yabancılaşan Türkiye'de milli meselelerine ve halkının değerlerine bağlı, bir yandan benliğini muhafaza ederken, diğer yandan meselelerine sahip çıkan genç bir kitle vardır. Bu kitlelere kapılarını açan; kuruluşundan bu yana yarım asırdan fazla bir zamandır Türk milletine hizmet eden ve milletin gönlünü fethetmiş en büyük teşkilât MTTB olmuştur» demiştir.

İkinci olarak kürsüye 48 dönem genel başkanı İsmail KAHRAMAN gelmiş, konuşmasına; «MTTB tarihi günlerde ağırlığını kamu oyununa kabul ettirmiş, milli duygunun ve milli şuurun verdiği öz değerlerden hareket ederek daima doğrunun ve haklının yanında olmuş, Türk yüksek tahsil gençliğinin tek temsilciliğini layıkıyla yapmıştır. MTTB şimdiye kadar devam ettirmiş olduğu milli sesi, milli duyguyu, milli düşünce ve mefkureyi gelecekte de devam ettirecektir. Bu teşkilât ve millet kökü mazide olan atidir» diyerek sözlerini bitirmiş, başarı dolu çalışmalar dilemiştir.

Daha sonra kuruluş gecesine gönderilen telgraflar okunmaya başlanmıştır. Kuruluş gecesine gelen telgraflardan bazıları : Naim TALU (Başbakan), Nurettin OK (Bayındırlık Bakanı), Dr. Nuri BAYAR (Teknoloji Bakanı), Avni AKYOL (Gençlik ve Spor Bak. Müsteşarı), Rasim GİNİSLİ (Milletvekili), N. Kemal ŞENTÜRK (İstanbul Valisi), Dr. Fahri ATABEY (Belediye Başkanı), Niyazi AKI (Balıkesir Valisi);

Bundan sonra kürsüye davet edilen Talebe Teşkilatları Federasyonu Genel Başkanı Bilâl ŞAHİN 57 yıldır türk yüksek tahsil gençliğinin hizmetinde olan Milli Türk Talebe Birliği'nin manâda bir parçası olan T.T.F.'nin çalışmalarını, inandığı davada hız alarak yapacağını söyleyerek konuşmasını bitirmiştir. Bundan sonra kürsüye davet edilen Erman TUNCER ise; «Selâm sana ey garbın örf adet, inançlarına karşı kapılarını ardına kadar kapatmış tekniğine kapılarını ardına kadar açmış halktan kopmamış, imanı sarsılmamış gayri milli düşüncelere kapılmamış tarih boyunca Türkün ruh köküne bağlı kalmış, soylu nesil soylu gençlik budur.

Bu gençlik sömürü ve komünizime karşı durmuş; milletin derdine daima tercüman olmuş; haktan ve haklılardan yana olmuş mazlumların yanında zalimlerin karşısında bulunmuştur. 57 yıldır arayış içinde değil, hakikatin yolcusu olmuş; fikir ve inanç hürriyetinin vazgeçilmez bir hak olduğuna inanmış bunun mücadelesini yapmış ve her yerde her zaman sömürüye ve anarşiye karşı çıkmıştır, demiş, «57 yıldır milletimize hizmet eden MTTB'nin rehberi kendi öz değerleri ve ilmin ışığıdır» diyerek sözlerini bitirmiştir.

Hatırların konuşmasından sonra Folklor gösterileri yapılmış ve en son olarak MTTB Spor Kulübünün karete ekibi gösteriler yaparak seyircileri heyecanlandırmıştır.

ÇANAKKALE TÖRENİNE KATILMA

Çanakkale Şehitlerini anmak için her yıl olduğu gibi bu yılda MTTB tarafından Şehitler diyarı Çanakkale'ye bir gezi tertip edildi. Ulaştırma Bakanlığı vasıtasıyla Devlet Denizyollarından tahsis edilmiş olan «AYVALIK» Vapuru 17 Mart akşamı milliyetçi mukaddesatçı arkadaşları hazır bekliyordu, Karaköy rıhtımında...

Yolculuk, Genel Başkan Raşit Ürper'in: «Arkadaşlar sahte kahramanların oyuncağı olarak savaşa sokulmuş ve şehid olmuş binlerce şühedamızı yâd etmek için bu akşam Çanakkale'ye müteveccihen yola çıkıyoruz» demesiyle başlamıştı.

Geziye, birçok Yüksek Tahsil yurtlarından talebelerle çeşitli talebe derneklerinin temsilcilikleri, ayrıca bir kısım İstiklâl harbi mâlûlu katılmıştı.



Çanakkale şehitlerini anma törenine katılan MTTB'iler görülüyor

«Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.» sözünü tarihe altın harflerle yazmış bir neslin ahfadı olan gençlik birkaç hoparlörle Ayvalık içinde anonse edilen Mehter marşlarına iştiyakla ve zevkle katılıyordu. Çünkü onlar gayet iyi biliyorlardı ki, geçmişte bu marşları söyleyen ecdad akıttığı kanlarla bu milletin davasını güçlendirmişti.

Gazilerle yaptığımız temaslar da onlar bugünkü dejener olmuş ah-lâktan ve bozuk cemiyet düzeninden yakınıyorlar, çeşitli akımlara kapılmış gençliğin kendi benliğini bulmamasına kızıyorlar ve «biz bu günler için mi savaştık?» diyorlardı. Gerçek tarihin yazılmamasından büyük üzüntü duyan gaziler, ayrıca Türk olarak daima birlik içinde olmamızı arzu ediyorlardı.

MTTB Çanakkale boğazında şehitlerin hatırasına saygı için Boğazın sularına bir çelenk bıraktı.

Nihayet Çanakkale'deyiz...

Saat sabahın 7.30 u Askerî bandonun karşıladığı MTTB gençliği guruplar halinde rıhtımda yerini alırken Çanakkale'ye ilk defa gelenler şehitler diyarına gururla bakıyorlardı.

Cumhurbaşkanının selâm ve muhabbet dolu mesajının vali tarafından okunmasından sonra, Hükümet adına törende bulunan İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Genel Başkanımız Raşit Ürper, Talebe Teşkilâtları Federasyonu Genel Başkanı Bilâl Şahin, Talebe Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ali İhsan Mutlu, ve YİE Fed. İl Bşk. günün önemiyetini belirten konuşmalar yaptılar.

Akşam üzeri her iki gurup Çanakkale'de toplanırken rıhtımda büyük bir kalabalıkla karşılaşıyorduk; Bütün Çanakkale kıyıda idi. Kadın - erkek, genç - ihtiyar Türkiye'nin yegâne gençliğini uğurlamak için vapurun harekâtından iki saat önce inmişlerdi rıhtıma.

Askerî deniz bandosu Millî Gençlik'i uğurlamak için başta mehter marşı olmak üzere çeşitli marşlar çaldılar. Gençler de koro halinde marşlar söylediler ve saat tam 6.00 da vapur hareket düdüğünü çaldı.

Artık vuslat anı bu dem; artık ayrılık zamanı, birleşeli bir gün olmuştu ama, sanki anneler sılaya çocuklarını gönderiyorlardı. Gözleri yaşlı yaşlı... Vapurumuz Çanakkale'den ayrılırken, genç - ihtiyar herkes içinden gelerek, bağından koparak, el sallıyor, göz yaşları döküyorlardı.

ALTIN KALEM BİLGİ YARIŞMASI

Türk gencinin, yegâne temsilcisi MTTB Üniversite ve Orta öğrenim gençliğine yaptığı sayısız hizmetler yanında bu yıl ilk defa olarak Tercüman Gazetesi ile ortaklaşa İstanbul Liselerarası Altın Kalem Bilgi Yarışmasıyla da hizmetlerine bir yenisini daha eklemiştir.

MTTB, okuyan gençliğin hizmetine koşan, ona her türlü sahada rehberlik yapan, Milliyetçi ve Mukaddesatçı tutumuyla her gün yeni yeni faaliyetlerle okuyan gençliğe faydalı olan bu kuruluş; yaptığı fikrî ve bedenî çalışmalarla Türk Millî Eğitiminin aksak ve bozuk yanlarıyla ezilen ve gereği kadar eğitim ve öğretim göremeyen Türk Yüksek Tahsil Gençliği ile Orta Öğrenim Gençliğinin gerçek hâmisî olmuştur. Olmaktadır ve; «her gün daha iyi hizmet, daha iyi temsil» düsturuyla olacaktır da...

Bundan 5-6 yıl evvel tertiplenen Türkiye liselerarası bilgi yarışmaları çeşitli sebeplerle bir daha yapılmamak üzere rafa kaldırılmıştı. Bu durumda ortaöğrenim gençliği ders dışında tamamen yalnızlığa ve ilgisizliğe bırakılmıştı. Bu durumu yakinen takip eden ve Türk Yüksek Tahsil Gençliği ile Ortaöğrenim Gençliğinin meselesini yılların verdiği tecrübeyle onlardan daha iyi bilen MTTB gençliğin boş vakitlerini kahvehâne, diskotek vs. gibi zararlı yerlerde geçirmemesi için yaptığı faaliyetlerin içerisine yıllarca üzerinde düşünülmeyen ve durulmayan bilgi yarışmasını da en iyi şekilde yapmayı kararlaştırdı.

Bu yarışmada amaç; ortaöğrenim gençliğinin boş vakitlerini değerlendirmeleri başta olmak üzere; Üniversiteye giriş ayarında sorulan suallerle, onların üniversiteye de hazırlanmalarını sağlamak, derslere verdikleri önemiyet ve dikkat ölçüsünü bulmak, herşeyden evvel de Türk Kamuoyuna liselerin boş vakitlerini kültür çalışmaları yaparak değerlendirmelerini ve bunun şimdiye kadar ihmâl edildiğini ortaya koyacağı fayda ile gözle önüne sermekti... Ayrıca sorulan aktüalite sorularıyla da yarışmacı ve dinleyicilerin dikkatini günün aktüel meseleleri üzerine çekmek, günümüz dünyasında sadece ders kitaplarıyla yetinmenin olamayacağını aktül meselelere de gereken önemiyetin verilmesi gereğine işaret etmekte.

MTTB bu gayelerle bilgi yarışmasını düşünmüş, büyük organizasyonu icab ettiren faaliyeti İstanbul ve Anadolu liseleri ile Türk Kamuoyuna duyurabil-

mek ve onların ilgisini çekebilmek için daha önceden; «Üniversiteye giriş rehberi» nde ortaklaşa hareket ettiği «Tercüman Gazetesi» yle müştereken tertipleme cihetine gitmiştir.

Bilgi yarışmasını MTTB Orta Öğrenim Komitesi ile Tercüman Gazetesinin tertiplemesi tahakkuk ettikten sonra yarışmanın duyurulması, çalışmalarını başlamıştır. Bu arada yarışmaya bir isim aranmıştır. Bu çalışmalara göre; derece alan liselere Altın Kalem verileceğinden yarışmanın ismi Altın Kalem Bilgi Yarışması olarak tesbit edilmiştir. Bundan sonra yarışmanın hangi şartlarda ve hangi dersleri kapsamına alacağı araştırılması yapılmış ve sadece bu yıla mahsus olmak üzere 1. Altın Kalem Bilgi Yarışmasının İstanbul Liseler arasında olması, gelecek yıllarda ise yarışmanın Türkiye çapında olması kararlaştırılmıştır. Bu işlemler bittikten sonra İstanbul Liselerine ve Türk Kamuoyuna Altın kalem bilgi yarışmasının duyurulma işlemine geçilmiş, Tercüman Gazetesinde yarışmaya katılma şartları ile yarışma mükâfatları hakkında açıklamalı yazılar çıkmıştır. Bunlardan başka MTTB Orta Öğrenim Başkanlığı ve Tercüman Gazetesi kurduğu ekiplerle İstanbul'da bulunan bütün liselere ziyaretler yapmışlar yarışma hakkında gerekli bilgileri kendilerine vermişlerdir.

Yarışmada verilecek mükâfatlar : 1. gelen lisenin yarışmacı öğrencilerine ve rehber öğretmenine Altın Kalem.. 2. gelen lisenin yarışmacı öğrencilerine ve öğretmenin Parker Kalem. İlk üç dereceye girenlere ayrıca birer yarışma kupası verilmesi ile yarışmanın cazibesini artırıcı ve yarışmaya katılan her lisenin ileride bir hatıra olmak üzere saklaması için bütün katılan liselerin yarışmacı öğrencilerine ve rehber öğretmenlerine birer kol saati ile Tercüman 1001 Temel Eser serisinden çıkan bütün eserlerden birer takım kitap armağan edilmesi ve ilk üçe giren liselerin öğrencilerine ve rehber öğretmenine MTTB nin başarı sertifikası verilmesi kararlaştırıldı.

Bütün bu faaliyetlerin liselere duyurulmasının arkasından yarışmaya katılmak isteyen liselerin tesbitine başlandı. Yarışmaya 26 lise katılacaklarını bildirdi. Kesin olarak listenin tesbiti yapıldıktan sonra elemeli olan yarışmanın ilk turu için grupların tesbiti; MTTB Genel Başkanı Raşit Ürpei, İcra Konseyi Başkanı Abid Özmen, MTTB Ortaöğrenim Komitesi Genel Başkanı Hüseyin Öztürk ile Tercüman Gazetesinden Ali Rıza Alp, katılan liselerin rehber öğretmenlerinin katılmasıyla noter huzurunda yapılan çekilişle belli olmuştur.

Yarışmalar her hafta çarşamba günü saat 14.30 da yapılmış ve bitinceye kadar da hiç ara verilmeden devam edilmiştir. Fen, sosyal bilgiler ve aktüalite dallarında olan soruların toplamı 20 dir. Bunlardan 4 tanesi aktüalite dalında 8 tanesi fen dalında, 8 tanesinde sosyal bilgiler dalında sorulmuştur. Bunların derslere göre dağılımı şöyledir: Aktüalite sorular bir tane spor, iki tanesi iç olaydır, bir tanesi dış olayla ilgili. Sosyal Bilgiler: 3 tane coğrafya, 2 tane tarih, 2 tane felsefe ile ilgili. Fen

soruları: 2 tane matematik, 2 tane kimya, 2 tane fizik 2 Tane biyoloji sorusu sorulmuştur. Bütün yarışma boyunca toplam 1060 soru sorulmuştur ki bu da katılan liseler ile bu yarışmayı takip eden davetlilere lise derslerini tekrar etme imkânını vermiştir. Bu şekilde büyük bir rakama ulaşan sorular İstanbul Üniversitesi Profesörlerden teşkil olunan kurulca lise dersleri ile alakalı binlerce konu arasından titizlikle seçilerek hazırlanmıştır.

Yarışmanın pürisini İstanbul'da en yetkili öğretim görevlileri ile uzmanlar teşkil etmişlerdir. Ayrıca jüride MTTB ve Tercüman Gazetesi birer temsilci bulundurmışlardır. Tercüman Gazetesinin jüri temsilciliğini, Eğitimi ve yazar Ali Rıza Alp, MTTB'nin jüri temsilciliğini ise MTTB'nin bünyesinde kurulmuş müdürler ve vazifeli arkadaşlar her hafta birer kişi olmak üzere temsil etmişlerdir.

Yarışmaların ilk turunda aşağıdaki gruplar karşılaşmışlar ve şu sonuçları almışlardır:

Tarih :	1. Yarışmacılar	2. Yarışmacılar	Aldıkları puanlar
1 — 27 Şubat 1974	Çarşamba Pertevniyal lisesi	— Davutpaşa Lisesi	70-60
2 — 27 Şubat 1974	Çarşamba Vefa Poyraz lisesi	— Yeşilköy lisesi	50-35
3 — 6 Mart 1974	Çarşamba Üsküdar lisesi	— B. Kemal Çağlar lisesi	65-40
4 — 6 Mart 1974	Çarşamba İhsan Mermerci lisesi	— Mehmet Beyazıt lisesi	70-40
5 — 13 Mart 1974	Çarşamba İstanbul Kız lisesi	— Şişli Terakki lisesi	75-65
6 — 13 Mart 1974	Çarşamba Cibali Kız lisesi	— Fatih Koleji	50-40
7 — 20 Mart 1974	Çarşamba Kültür Koleji	— Fatih Kız lisesi	(Kültür Koleji gelmediğinden Fatih Kız lisesi 2. tura geçmiştir.)
8 — 20 Mart 1974	Çarşamba Haydarpaşa lisesi	— Çamlıca Kız lisesi	65-50
9 — 27 Mart 1974	Çarşamba Sarıyer lisesi	— Üsküdar Kız lisesi	60-35
10 — 27 Mart 1974	Çarşamba Zoğrafyon lisesi	— Şişli Lisesi	60-50
11 — 3 Nisan 1974	Çarşamba Maltepe lisesi	— K. Çekmece lisesi	75-55
12 — 3 Nisan 1974	Çarşamba Kartal lisesi	— Vefa lisesi	55-45
13 — 3 Nisan 1974	Çarşamba Plevne lisesi	— Pendik lisesi	50-40

1. tur sonunda yukarıda da görüldüğü gibi rakiplerini yenen, Pertevniyal lisesi, Vefa Poyraz lisesi, Üsküdar lisesi, İhsan Mermerci lisesi, İstanbul Kız lisesi, Cibali Kız lisesi, Fatih Kız lisesi, Haydarpaşa lisesi, Sarıyer lisesi, Zoğrafyon lisesi, Maltepe lisesi, Kartal lisesi, Plevne lisesi, 2. tura geçmiştir. Bu yarışmalar sırasında MTTB konferans salonu dolup dolup boşalmış bu arada yapılan tezahüratlarla MTTB konferans salonu adeta inflemıştır.

Bundan sonra 2. tur için yine MTTB temsilcileri ve Tercüman Gazetesi temsilcileri ile 2. tura geçen liselerin rehber öğretmenlerinin hazır bulunduğu çekiliş noter huzurunda yapılmış ve liseler 2. tur için grublandırılmıştır. Bundan sonra tekrar yarışmalar başlamış MTTB konferans salo-

nu liseli öğrencilerle tıklım tıklım dolmuştur. Bu tur bir heyecan kasırgası halinde geçmiştir. Bu yarışmalarda görülen en önemli müşahede; yarışmaların gerçek bir kültür faaliyeti şeklinde, büyük bir organizasyonla yapılması idi. Bu büyük organizasyonda başından sonuna kadar başarıyla yürütülmüştür.

2. turda yarışan gruplar ve aldıkları puanlar aşağıda gösterilmiştir. Bu arada 2. tura geçen lise sayısı 13 olduğundan tek kalan lise noter huzurunda çekilen kura ile 3. tura otomatikman geçmiştir. Kura sonucu tur atlayan lise Vefa Poyraz lisesi olmuştur.

Tarih :	1. Yarışmacı	2. Yarışmacı	aldıkları puanlar
10 Nisan 1974	Çarşamba Plevne lisesi	— Üsküdar lisesi	65-35
10 Nisan 1974	Çarşamba Haydarpaşa lisesi	— Cibali Kız lisesi	45-40
(Ancak Cibali Kız lisesinin yaptığı itiraz yerinde bulunarak Cibali Kız lisesi de Haydarpaşa lisesi ile berabere kalarak her iki lise de tur atlamışlardır.)			
17 Nisan 1974	Çarşamba Pertevniyal lisesi	— Sarıyer lisesi	80-85
17 Nisan 1974	Çarşamba İhsan Mermerci lisesi	— Maltepe lisesi	70-40
24 Nisan 1974	Çarşamba Kartal lisesi	— Zoğrafyan lisesi	80-50
24 Nisan 1974	Çarşamba Fatih Kız lisesi	— İstanbul lisesi	60-45

2. turda da rakiplerini yenen Plevne lisesi, Haydarpaşa lisesi ve bu arada Cibali Kız lisesi; Pertevniyal lisesi, İhsan Mermerci lisesi, Kartal lisesi, Fatih Kız lisesi, ile tur atlayan Vefa Poyraz lisesi 3. tura geçmiştir.

Yarışmanın günden güne heyecanlanması ve her yarışmanın finale biraz daha yaklaştırması dolayısıyla sinirler iyice gerginleşmiş fakat gerek yapılan tezahüratlar ve gerekse yarışma heyecanı hiç bir zaman taşkınca olmamış. Öğrenciler ve öğretmenleri gerçek bir centilmenlik örneği vermişlerdir.

Her turun başında olduğu gibi 3. turda noter huzurunda MTTB temsilcileri ve Tercüman Gazetesi temsilcileri ile 3. tura geçen liselerin rehber öğretmenlerinin hazır bulunmasıyla; grupların tesbiti, yapılan çekilişle belli olmuştur. Bu turda görülen en önemli müşahade televizyon ve radyoların naklen verdiği, büyük ilgi çeken maçlar olduğu halde yarışmacı liselerin bu yarışmaları büyük bir dikkatle takip etmeleri ve faaliyeti futbola tercih etmeleri idi. Bu da göstermitir ki orta öğrenim talebeleri sporun yanında kültür faaliyetlerine önem vermektedir. Bu faaliyetlere yıllardan beri susamışlardır. Bu durum inkâr edilemez bir gerçektir.

MTTB konferans salonunda bir heyecan kasırgası halinde geçen 3. tur yarışmalarında karşılaşan liseler ve aldıkları puanlar şöyledir :

Tarih :	1. Yarışmacı	2. Yarışmacı	aldıkları puan
8 Mayıs 1974	Çarşamba Vefa Poyraz lisesi	— Fatih kız lisesi	50-40
8 Mayıs 1974	Çarşamba Plevne lisesi	— İhsan Mermerci lisesi	55-50
15 Mayıs 1974	Çarşamba Cibali Kız lisesi	— Kartal lisesi	50-40
15 Mayıs 1974	Çarşamba Haydarpaşa lisesi	— Pertevniyal lisesi	65-60

3. turda rakiplerini yenen Vefa Poyraz lisesi, Plevne lisesi, Cibali Kız lisesi, Haydarpaşa lisesi yarı finale çıkmışlardır.

Bundan sonra yarı finale yükselen liseler yine noter huzurunda yapılan çekilişle grublandırılmışlar. Final havasıyla bir kat daha heyecanların arttığı yarışmaya vakit kaybedilmeden devam edilmiştir.

Yarı finale kalan 4 lise de aşağıdaki şekilde grublanmışlar ve yarışma neticesinde şu puanları almışlardır :

Tarih :	1. Yarışmacı	2. Yarışmacı	aldıkları puan
22 Mayıs 1974	Çarşamba Plevne lisesi —	Haydarpaşa lisesi	60-55
22 Mayıs 1974	Çarşamba Cibali Kız lisesi —	Vefa Poyraz lisesi	60-30

Bu yarışmalardan sonra da rakiplerini yenen Plevne lisesi, Cibali Kız lisesi finale çıkmışlar. Bu liselere yenilen; Haydarpaşa lisesi, Vefa Poyraz lisesinden daha çok puan aldığı için Altın kalem yarışması 3. sū olmuş, Vefa Poyraz lisesi de Altın kalem 4. sū olmuştur.

Şubat ayının 27 sinde başlayan ve aralıksız her hafta devam ederek 29 Mayıs'a kadar devam eden Altın kalem bilgi yarışmasının son müsabakası Fitaş Sinemasında Plevne lisesi ile Cibali Kız lisesi arasında olmuştur. Bu son müsabakada Cibali Kız lisesini 65-55 yenen Plevne lisesi, «1. İstanbul Altın Kalem bilgi yarışması» birincisi olmuş, Plevne lisesine yenilen Cibali Kız lisesi de Altın kalem 2. si olmuştur.

Bu final müsabakası sırasında Altın kalem bilgi yarışmasına katılan bütün liselerin yarışmacı öğrencileriyle, rehber öğretmenleri hazır bulunmuşlardır. Yarışma sona erip te derece alan liseler belli olunca daha evvel ilân edilen hediyeler bütün liselere dağıtılmıştır.

Buna göre birinci gelen Plevne lisesi yarışma öğrencilerine ve rehber öğretmenine birincilik kupasıyla birlikte Altın kalem ve MTTB'nin başarı sertifikası, ikinci gelen Cibali Kız lisesi yarışma öğrencilerine ve rehber öğretmenine ikincilik kupasıyla birlikte gümüş kalem ve MTTB'nin başarı sertifikası, üçüncü gelen Haydarpaşa lisesi yarışmacı öğrencilerine ve rehber öğretmenine parker kalem ve üçüncülük kupası ile MTTB'nin başarı sertifikası verilmiştir. Ayrıca bunlara ilâveten Altın kalem bilgi yarışmasının katılan 26 lisenin yarışmacı öğrencilerine ve rehber öğretmenleriyle birer kol saati ile her okulun kütüphanesine konulmak üzere Tercüman 001 temel eserleri serisinden yarışma sonuna kadar çıkan bütün eserler hediye olarak verilmiştir.

Bu yarışmalar sırasında Tercüman gazetesi yarışma sırasındaki haberleri ve soruları İstanbul baskısına bir sayfa ilâve ederek günü gününe duyurmuş yarışma arasındaki günlerde gerekli açıklamaları yapmıştır.

Şubat ayının sonundan Mayıs ayının sonuna kadar aralıksız 3 ay süren yarışma böylelikle mutlu bir şekilde sona eriyordu...

MTTB böylelikle büyük bir organizasyonu başarıyla sona erdirirken büyük organizasyon gerektiren faaliyetleri rahatlıkla başarabileceğini Türk kamuoyuna bir kere daha ispat ederek Türk yüksek tahsil talebeleri ile orta öğrenim talebelerinin tek ve yegâne temsilcisi olduğunu bütün gözler önüne seriyordu. Tıpkı diğer faaliyetlerinde talebenin temsilcisi olduğunu gösterdiği gibi...

**«ÜSS (ÜNİVERSİTELERARASI SEÇME SINAVI)
HAKKINDA MTTB'NİN GÖRÜŞÜ»**

Üniversite Giriş imtihan sisteminin değişmesi üzerine MTTB Genel Başkanı Teşkilâtımızın ÜSS hakkındaki görüşünü bir rapor halinde ÜSS Komisyon Başkanlığına bildirmiştir.

ÜSS KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

ANKARA

15 Mayıs 1974 günü Üniversitelerarası Seçme Sınavı Kılavuzu, Millî Eğitim Müdürlüklerin ve Türkiye'deki liselere ÜSS Komisyonu tarafından gönderildi. Bu vesile ile ÜSS Kılavuzunda görülen aksaklıkları açıklayacağım :

Merkezî Sistemin ihdasından bu yana İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan Ü. G. İmtihanını, bu yıl Hacettepe Üniversitesi yapacaktır. H. Ü. tarafından kurulan komisyon Merkezî Sistem çerçevesi içerisinde kalmak şartı ile 56 sayfa olarak çıkardığı kılavuzunda anlaşılması ve tatbikatı güç olan birçok meseleler ortaya çıkarmıştır. Eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin bulunmadığı, hatta eşitsizliğin her geçen gün arttığı memleketimizde, üniversiteye girecek adaylara kolaylık yerine zorluk çıkardığı görülen ÜSS Komisyonu dengeyi, imkânları az olanlar aleyhine bozmaktadır.

İlgililerin 60.000 öğrencinin üniversiteye alınacağını söylemelerine rağmen, ÜSS Komisyonunun verdiği rakamlar, 40.000 civarındadır. Aradaki 20.000 açığın nasıl kapatılacağı belli değildir.

Bu yıl yapılacak imtihan A ve B diye ikiye ayrılmış bulunmaktadır. A sınavı lise öğrencilerinin yüksek öğretim bölümlerini seçmesi için, B sınavı ise lise dengi meslek okulları öğrencilerinin kendi aralarında sıralandırılmaları için yapılacaktır. A ve B sınavlarında sorulacak FEN, SOSYAL BİLİM ve GENEL YETENEK soruları aynı olacaktır.

Bu durumda, bir lise mezunu ile Sanat Enstitüsü, Ticaret lisesi veya herhangi bir lise dengi okul mezunu aynı sorulardan imtihana girmek zorunda bırakılmıştır.

Bir öğrencinin öğrenmediği, hatta duymadığı konulardan imtihan edilmesi, şans faktörünü % 100 kılıyor.

Bir Ticaret Lisesi veya Sanat Enstitüsü öğrencisi, lise müfredatında okutulmuş konuları bilemez. İmtihanın gayesi bileni bilmeyenden ayırmak olduğuna göre, lise dengi okuldan mezun olan her talebe ister çalışkan olsun, ister olmasın, bu imtihanda sorulan sorulara, rastgele cevap verme durumunda kalacaktır. Bu durumsa, bileni bilmeyenden ayırmaz. Yani, şanslı olan daha fazla puan alacaktır.

Bizim, bu konudaki teklifimiz şudur :

Lise ve lise dengi okul talepleri, müfredatlarına göre hazırlanmış testlerden ve ayrı ayrı yerlerde imtihan edilmelidir. Bu ayrı soruların cevap anahtarları aynı olursa, bilgi sayar için de bir problem kalmayacaktır. Geçen yıllarda klasik ve modern matematik soruları, hatta yabancı dil sorularının cevap anahtarları aynı oluyordu. Bu sene de lise ve dengi okullarının cevap anahtarları aynı olabilir. Böylece, bilgi sayarın okuma zorluğu diye bir problemi kalmaz. Ve böylece her öğrenci, eğitimini gördüğü konulardan imtihan edilmiş, çalışkan ve bilgili öğrencilerin seçilmesi imkânı sağlanmış olacaktır. Bu yılki değişikliklerin biri de B sınavıdır. Kılavuzda B sınavı, yalnız lise dengi meslek okullarından gelenler içindir denilmekte, ayrıca bunlara A sınavını seçme hakkı tanınmaktadır. A sınavını tercih edenlerin daha fazla fakülte veya bölümü seçme hakkına sahip olmaları için lise dengi meslek okulları A sınavını tercih edeceklerinden, B sınavının bu durumda bir manası kalmamaktadır. Üstelik B sınavını seçen, öğretmen okulu, kız enstitüsü, İmam - Hatip Okulu, Sağlık Koleji gibi, lise dengi meslek okulu mezunları puanları ne kadar yüksek olursa olsun hiçbir bölüme girme hakkına sahip olamayacaktır. Bu hususu da önemle belirtiriz.

Zira B sınavının Devlet Mühendislik Akademileri ve İ.T.Ü. Akademilerine girecek Sanat Enstitüsü ve Ticaret Lisesi mezunlarının seçimi için konulduğu belirtilmektedir.

ÜSS Kılavuzunda diğer önemli bir değişiklik de, adayların 18 tercih yapma durumlarıdır. Hiçbir talebe Genel Test İmtihanında kaç puan alabileceğini önceden bilemez. Bu yüzden tercihlerin, puanları belli olmadan yaptırılması, talebe üzerinde rahatlık sağlayamaz. Bu sebepten, puanlar geldikten sonra 18 tercihin yapılması ve herkesin puanına göre tercihinin belirtmesi daha uygun olacaktır. 1963 yılında denenen önceden tercih belirtme metodu, birçok aksaklıklar ve dengesizlikler çıkardığı için terkedilmişti. Aynı metod bu yıl tekrar konulmuş bulunuyor.

Genel yetenek sorularının mahiyeti de açıklanmalıdır. Zira yetenekten ne kastediliyor, belli değil. Acaba genel yetenek testine çalışmak gerekecek mi? Yoksa talebin tabii yeteneği veya genel kültürü mü ölçülecek? Bunun bilinmesi gerekir. Modern fen eğitimi yapan liselerin soruları aynı mı olacak, belli değildir. Tamamen aksaklıklarla dolu olan ve neticede lise dengi meslek okulu mezunlarının üniversiteye girmesini engelleyen bu sis-

tem tekrar gözden geçirilmelidir. Bunun gerçekleşmesi için kısa zamanda şu hususlar düzeltilmelidir :

1 — Her okul grubu (lise, Ticaret Lisesi, sanat enstitüsü, modern lise, İmam-Hatip Okulu) kendi müfredatından imtihana sokulmalı. Yani her-kese okuduğu konudan soru sorulmalıdır.

2 — ÜSS Kılavuzunda, üniversiteye alınacak öğrenci sayısı, 40.000 olarak verilmiştir. Yetkililer ise bu yıl 60.000 kişinin üniversiteye alınacağını söylüyorlar. Bu durumda 20.000 kişinin nereye ne şekilde alınacağı açıklanmalıdır.

3 — B sınavı kaldırılmalı ve meslek okullarına talebe sayısına göre her üniversiteden kontenjan ayrılmalıdır. Böylece fırsat eşitliği yolunda bir adım daha atılmış olacaktır.

4 — ÜSS imtihan kılavuzunda belirtildiği üzere önceden 18 tercih yapmak zorunluluğu kaldırılmalıdır. Puanlar belli olduktan sonra her aday puanına göre, bölümleri seçme imkânına kavuşmalıdır.

5 — Türkiye'deki bütün üniversite, akademi, yüksek okul ve enstitüler, belirtilmeğe ve kod numaraları verilmeğe çalışıldığı halde, bazı öğretim müesseselerinin durum açıklanmayıp adları alınmamıştır. (Yüksek Denizcilik Okulu, Yüksek İslâm Enstitüsü, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Adana İ.T.İ. Akademisi, Diyarbakır Tıp Fakültesi gibi) Bunların durumları açıklanmalı, kontenjanı ve kabul şartları belirtilmelidir.

6 — Genel yetenek testinden neyin kastedildiği açıklanmalıdır.

Yüzbinlerce Türk gencinin kaderini ilgilendiren bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesi, adalet ölçüleri içerisinde hareket edilmesi ve yukarıda teklif ettiğimiz hususların dikkate alınarak, gereken tedbirin derhal alınmasını saygılarımla arz ederim.

Raşit ÜRPER
MTTB GENEL BAŞKANI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ DENEME İMTİHANI

Millî Türk Talebe Birliği Eğitim Müdürlüğü Üniversite Giriş İmtihanına hazırlanan adayları imtihan havasına hazırlamak, test tecrübelerini artırmak ve 1974 döneminde uygulanacak Genel Yetenek testi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak gayesiyle 27 Haziranda, Türkiyede ilk defa Üniversiteye Giriş Deneme İmtihanı tertiplemiştir.

Talebeler ve talebe velileri arasında büyük memnurluk uyandıran bu faaliyeti radyo, TV ve basın geniş şekilde kamu oyuna duyurmuştur.

Deneme imtihanı başta Genel Merkez İstanbul olmak üzere MTTB nin temsilciliklerinin bulunduğu; Ankara, İzmir, Adana, Erzurum, Trabzon, Adana, Konya, Kayseri, Sivas, Tokat, Erzincan, Balıkesir, Aydın, Denizli, Kütahya, İzmit, Adapazarı, Samsun, Nevşehir, Gümüşhane, Elâzığ, Diyarbakır ve Malatyada olmak üzere toplam 24 ilde yapılmıştır.

Deneme imtihanına çok sayıda talebe müracaat etmiştir. İmtihan salonu temininde çekilen güçlük sebebiyle müracaat eden talebeden ancak 70.150 si, imtihana girebilmiştir. İmtihana giremeyenlere, imtihandan sonra soru kitapları dağıtılmıştır.

İstanbul'da imtihanlar MTTB eğitim salonları ile Pertevniyal Lisesi, Davutpaşa Lisesi, Cibali Kız Lisesi, Fatih Kız Lisesi, Mahmutpaşa Ortaokulu, Çemberlitaş Kız Lisesi, İstanbul Kız Lisesi, Cağaloğlu Kız Enstitüsü, Sultanahmet İlkokulu, Sultanahmet Sanat Enstitüsü, Sultanahmet Ticaret Lisesi, Fatih Koleji, Pievne Lisesi, Şehremini Lisesi ve Selçuk Kız Enstitüsü salonlarında yapılmıştır.

İmtihanda 76 fen sorusu (30 matematik, 20 fizik, 16 kimya, 10 biyoloji), 70 sosyal bilimler sorusu (30 edebiyat, 15 felsefe, 13 tarih, 12 coğrafya) ve 50 genel yetenek sorusu olmak üzere toplam 206soru sorulmuştur.

Fen ve Genel Yetenek sorularının her birinin çözümü için 1,5 dakika, Sosyal Bilimler sorularının her birinin çözümü için ortalama 1 dakikaya yakın zaman düşmüştür. İmtihan sabah 9.00 da Fen ve Sosyal Bilimler testinden öğleden sonra 14.30 da Genel Yetenek testinden yapılmıştır. İmtihan toplam 270 dakika sürmüştür.

İmtihan ciddi bir hava içerisinde geçmiş, imtihan sonuna kadar talebeler, imtihan sorularını çözmek için ter dökmüşler, merkezi sistem imtihanlarında görülen imtihan ve müddeti dolmadan, erken çıkma durumları olmamıştır.

İmtihandan sonra talebeler «Kendimizi esas imtihandaymışız gibi hissettik, çok heyecanlandık. Test tecrübemiz arttı. Bize bu imkânı hazırlayan Millî Türk Talebe Birliği'ne ne kadar teşekkür etsek azdır» demişlerdir.

İmtihan değerlendirmeleri 50 kişilik bir komisyon tarafından yapılarak, sonuçlar, adaylara bildirilmiştir.

VII, BÖLÜM

TEMAS - TOPLANTI
ve
BASIN BİLDİRİLERİ

www.mttb.com.tr

TEMASLAR — TOPLANTILAR

Millî Türk Talebe Birliği, faaliyetlerinde ehemmiyetli noktalara temas ederken her mevzuda tesirsiz ve yarım çalışmalar yerine, uzun vadede ve temelli çıkışları hedef almıştır. Bu arada, temsilcisi olduğu gençlik kitlesiyle faaliyetleri esnasında yakından temasa geçerken; devleti idare eden ve birtakım önemli mevkileri işgal eden zevatla çeşitli vesilelerle görüşmeler yapılmış MTTB'nin mahiyeti ve düzenlemiş olduğu çalışmalar anlatılmış; fikirleri ve tavsiyeleri dinlenmiştir.

Bütün bu temaslarda MTTB'nin inançlı ve millî görüşlerinin isabeti teyid edilirken, bu samimi teşkilatın ve onun mensuplarının ters bir şekilde ilgililere çeşitli şekillerde anlatılması gibi üzücü hadiselerle de karşılaşmıştır.

MTTB Başkanı, Riyaset üyeleri veya müdürlük ve Dernek temsilcilerinin iştirak ettiği toplantı ve ziyaretler sayılamıyacak kadar çok olmasına rağmen bunlarda, birkaç misâl verilecektir:

ORGNERAL EMİN ALPKAYA'YI ZİYARET :

Millî Türk Talebe Birliği Riyasetinden bazıları, Ankara ve İzmir Trabzon Temsilciliğinden birer üye Hava Kuvvetleri Komutanı Emin Alpkaya'yı ziyaret etmişlerdir. İlk olarak MTTB mensupları ile tanışan Emin Alpkaya daha sonra MTTB Genel Başkanı Raşit Ürper'den faaliyetleri hakkında malumat istemiştir. Ürper MTTB'nin neşriyatından Alpkaya'ya birer adet sunarken gençlik meselesine ait görüşlerini rica etmiştir. Uzunca süren görüşmeden memnun kalan Emin Alpkaya ziyaretinden dolayı MTTB mensuplarına teşekkür etmiştir.

GENÇLİK VE SPOR BAKANINI ZİYARET :

Millî Türk Talebe Birliği 51. Genel Kurulunu müteakip zamanın Gençlik ve Spor Bakanı Celâlettin Coşkun, müsteşar Avni Akyol, müsteşar yard. Orhan Bilgin ziyaret edilerek, Gençlik Spor faaliyetleri hakkında yapacakları çalışmalar hakkında bilgi alınmış; yapılması icabeden çalışmaların hangi ölçülerde faydalı olacağı izah edilerek, MTTB'nin Türkiye çapında ve birçok şehirlerde temsilcilikleri vasıtasıyla spor çalışmalarını organize edeceği ifade edilmiştir.

UNESCO TOPLANTISI :

Unesco Türkiye Millî Komisyonu XIII. dönem genel kurulu İstanbul'da Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz başkanlığında 23 Ağustos 1973 Cuma günü saat 10.00 da Devlet Güzel Sanatlar Akademesinde çalışmalarına başlamıştır.

100'e yakın delegenin katıldığı toplantıya Millî Türk Talebe Birliği'ni temsilen Genel Başkan Raşit Ürper katılmıştır. Komisyon çalışmaları Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in açış konuşmasıyla başlamış ve üç gün sürmüştür. Genel Kurul toplantısının ikinci günü çeşitli komisyonlar ayrı ayrı toplanarak genel kurul'a sunacakları raporları hazırlamışlardır. Genel başkanımız Raşit Ürper, Eğitim komisyonunun üyesi olarak komisyonda yaptığı konuşmada, Türk Gençliği'nin kültür meselelerinin ve UNESCO üyesi gençlerle münasebetler konusunun Eğitim raporuna alınmasını teklif etmiş ve bunun üzerine bahsi geçen konular Eğitim raporuna alınmıştır.

Genel Kurul'un üçüncü gününde komisyon raporları üzerinde görüşmeler yapılmış ve bu görüşmeler esnasında da söz alan Genel Başkanımız UNESCO Türkiye Millî komisyonunda geçen dönem bulunan fakat bu dönem kaldırılan «Gençlik komisyonu» nun tekrar kurulmasını ve Gençlik meselelerinin halli konusundaki çalışmaların sözde kalmayıp, fiiliyatta da ortaya çıkabilmesini böylelikle, bir an önce neticelerin alınmasını istemiştir. Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin çeşitli meselelerine de temas eden Genel Başkanımız, sadece Türk Gençliğinin değil bütün dünya gençlerinin bir buhranla karşı karşıya kaldığını bunun sebebinin de ideal yokluğunun doğurduğu huzursuzluk olduğunu söylemiş. Böylece, hayatta huzuru bulamayanların kendilerini acıip kıyafetlere soktuğunu ve gagesiz bir hayatı kabulendiklerini de ifade etmiştir.

Kültür eksikliğinin açtığı büyük boşluğun doldurulmasının elzem olduğunu, modern şartları hazırlayan şehirleşme gibi büyük değişimlerde bunun gereğinin daha çok arttığını söyleyen Genel Başkanımız, UNESCO komisyonu'nun daha ciddi çalışmalar yapmasını dileyerek konuşmasını bitirmiştir.

UNESCO XIII. Genel Kurulu yapılan yeni yönetim kurulu seçimleriyle son bulmuştur.

GENÇLİK SPORU TOPLANTISI :

Gençlik ve Spor Bakanlığı 21 Eylül 1973 günü Ankara'da Kredi ve Yurtlar Kurumu Konferans salonunda Yüksek Tahsil Talebeleri'ni spora sevk etmek ve bu meyanda yapılacak çalışmalarını tesbit etmek maksadıyla bir toplantı tertip etmiştir. Toplantıya Üniversite, Akademi ve Yüksek Okulları temsilen birçok öğretim üyesi, Akademi başkanları ve bazı Rektör yardımcıları katılmışlardır. Türk Yüksek Tahsil gençliğini temsilen

Millî Türk Talebe Birliđi ve Talebe Teşkilâtları Federasyonu da kendilerine bađlı bulunan talebe dernekleri temsilcileriyle, bu toplantıya davet edilmiştir.

Saat 10 da başlayan toplantı Gençlik ve Spor Bakanı Celâlettin Çoşkun'un açış konuşması ile başlamıştır. Bunu takiben Gençlik ve Spor Bakanı Müsteşar Muavini Orhan Bilgin toplantı ve çalışmaların gayesini açıklamış, daha sonra konuşan Okulîçi Beden, Eğ. ve Spor Müdürü Behçet Beylem ise faaliyet ve program taslađı hakkında bazı izahlarda bulunmuştur. Konuşmasından sonra Orhan Bilgin ve Behçet Beylem'in idaresi altında toplantı başlamış ve çeşitli Yüksek Okulların Sporla ilgili hoca ve idarecileri söz alarak görüşlerini ortaya koymuşlardır.

Toplantıda söz alan MTTB Genel Başkanı Raşit Ürper spor mefhumunun yalnız başına deđil de diđer gençlik meseleleri ile alâkalı olarak değerlendirilmesi icabettiđine dikkati çekerek, millî bir spor anlayışının taşınması geređinden bahsederek spor çalışmalarının aksayan yönlerine temas etti. Millî Türk Talebe Birliđi'nin kurmuş olduđu Spor Kulübü ile binlerce talebe ve çalışan gençlerin boş vakitlerinin değerlendirildiđini, ahlaklı ve tahsilli sporcu yetiştirmeyi gaye edindiđini ifade etti. MTTB Genel Başkanı şimdiye kadar gençlik üzerine çok lâf edildiđini fakat bunun fiiliyatta görülmediđini söyleyerek bu toplantıda tesbit edilecek meselelerin yerine getirilmesi temennisinde bulundu. Ürper, bu duruma sebep olarak da organizasyon eksikliđinin telâfi edilmesi gerektiđine dikkati çekti ve MTTB'ye bađlı derneklerin Üniversite, Akademi ve Yüksek Okullarda spor çalışmalarını gayesine uygun bir şekilde organize edebileceklerini söyledi.

MTTB'NİN TEK DERS HAKKINDAKİ ÇALIŞMALARI

Millî Türk Talebe Birliđi Genel Başkanı Raşit Ürper, orta dereceli okulların son sınıflarında tek dersten kalan öğrencilerin bir üst okula devam edebilmelerinin sağlanması için tekrar bir imtihan açılması veya affedilmesi hususunda Cumhurbşakanına ve Millî Eğitim Bakanlıđına aşıđdaki telgrafları çekmiştir.

«Memleketin geleceđini temin ve tayin edecek gençliđin yetiştirilmesinde en büyük payı olan Millî Eğitim bakanlıđımızın orta dereceli okullarda tek dersten kalanların borçlu sınıf geçmesini sağlayan kararını Türk Yüksek Tahsil Gençliđi olarak yürekte alkışlıyoruz. Fakat meselelerin adalet ölçüleri ve anayasamızın amir hükmü olan eşitlik prensibi içerisinde halledilebilmesi için orta dereceli okulların son sınıflarında tek dersten kalanların tekrar bir imtihana alınması veya affedilmesi Cumhuriyetin 50. yılında memleketimizin güzide evlâtlarına yapılacak olan yardımların en büyüđü olacaktır.

Hayatlarının en verimli çağlarında eğitimin bozuk olan sistemi neticesinde tek dersten kalarak sene kaybetmelerine vesile olunmaması için

tek dersten kalan öğrencilerin affedilmesini gönülden arzu etmekteyiz. Cumhuriyetin 50. Yılı'nın kutlandıđı şu günlerde, binlerce Türk Gençinin yüksek tahsile devam edebilme ve hayat yolunun kaderini tayin edecek bu kararın çıkması için Türk Yüksek Tahsil Gençliđi olarak acilen lüzumlu görmekteyiz.

En derin saygılarımla arz ederim.»

YUNANA İHTAR MITİNĞİ İÇİN ÇEŞİTLİ DERNEK VE KURULUŞLARLA YAPILAN TOPLANTI

Yunanistan'ın asırlık düşmanlıđını tekerrür eden birtakım siyasi ve iktisadî saldırılara kalkışması üzerine MTTB birçok dernekleri bir araya getirerek görüşlerini almış ve hadiseler hakkında bilgi vermiştir.

Millî Türk Talebe Birliđi

Talebe Teşkilâtları Federasyonu

Talebe Dernekleri Federasyonu

Batı Trakya Göçmenleri Yardımlaşma Derneđi

MİSK Türkiye Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Fetih Cemiyeti

Türk Aydınlar Ocađı

Türk Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu

Rodop Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneđi

Dođu Türkistan Göçmenler Cemiyeti

Milliyetçiler Derneđi

Türk Basın Birliđi

Türkiye İstiklâl Gazileri Derneđi

Kıbrıs - Türk Kültür Derneđi

Muallimler Birliđi

Birleşik Gıda İşçileri Sendikası

Esnaf Dernekleri Federasyonu

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası

Yunanistan'ın giriştii kasıtlı olay ve yayımları protesto etmek gayesiyle 13 Nisan Cumartesi günü Beyazıt Meydanı'nda düzenlenecek Miting konusunda yapılan ve yapılacak olan çalışmalar gözden geçirmek üzere Millî Türk Talebe Birliđi Genel Başkanlıđında 11 Nisan Perşembe günü saat 20.00 da bir toplantı yapıldı :

Bu toplantıda aşıđdaki kararlar alındı :

A — 13 Nisan Cumartesi günü yapılacak «Yunan Palikaryasına İhtar Mitingi» ne toplantıya iştirak eden teşekküller olarak bütün üyelerle katılacaktır.

B — Bu vesile ile toplantıda aşıđdaki hususların hükümetimizce ele alınması arzusu belirtilmiştir:

1 — Batı Trakya'da zulüm altında yaşayan vatandaşlarımızla, Kıbrıs'lı soydaşlarımızın anlaşmalarla teminat altında yaşayan vatandaşları-

mızla, Kıbrıs'lı soydaşlarımızın anlaşmalarla teminat altına alınmış insani ve medeni hakları tahakkuk ettirilmelidir.

2 — Ülkemizdeki Rumların statüleri yeniden gözden geçirilmeli, dükkan ve mamüllerinin üstüne isimlerini yazma mecburiyeti konulmalıdır.

3 — Yunanistan'ın içimizdeki ajanı Patrikhane ve Patrik yurt dışına atılmalı, ruhban okulları kapatılmalıdır.

4 — Milli şeref ve haysiyetimiz harbe girme pahasına korunmalıdır.

5 — Ülkemizde yayınlanan Rum gazetelerinin devletten aldıkları resmî ilânlar kesilmelidir.

6 — Ege Denizinin statüsü en sağlam şekilde tesbit edilmeli, 12 adalar meselesi ele alınmalıdır.

7 — Yunanistan'ın tahriklerine mutlaka ve en sert şekilde, gerekirse misilleme yapılarak cevap verilmelidir.

Millî Türk Talebe Birliğinin 57. Kuruluş Günü münasebetiyle düzenlediğimiz Basın toplantısında şunlar yer alıyordu.

Milletlerin genç kadroları onların istikballerine tesir eden en mühim unsurların başında gelir. Gençlere yön veren teşkilât ve müesseseler ise başlıbaşına bir önem taşır.

Türk milletinin yakın tarihi incelendiğinde Millî Türk Talebe Birliği'nin önemli mevkiinin farkedilmemesine imkân yoktur. MTTB milletimizin çeşitli dış ve iç tesirlerle yıprandığı her devirde bir denge unsuru olmuştur. Uzun zamandan beri kültür yönünden yabancılaşan Türkiye'de millî meselelerine ve halkının değerlerine bağlı bir yandan benliğini muhafaza ederken diğer yanda meselelerine sahip çıkan genç bir kitle vardır.

57 yıllık tarihi boyunca Teşkilâtımızca meydana getirilmiş bir Razgrad, millî tesanüdü; bir Vagon-li, kültür hassasiyetini; bir Çanakkale abidesi, Hatay ve Kıbrıs mitingleri tarih ve vatan şuurunu göstermesi bakımından oldukça önemli hadiselerdir..

57 yılı, hem de şerefle doldurmak kolay iş değildir. Bu yıllar ölümsüz bir manânın sahibi olmanın ve kadirşinas bir kitleye dayanmanın neticesi olmuştur. Devletin istikrarını bulamadığı günlerde kamu oyunun potansiyelini elinde tutmak ve yerinde müdahalelerle idarecilerin nabzını yoklamak o günlerin MTTB sinin vazifesiydi.

Zor günlerin büyük meseleleri içerisinde bulunarak şartların gereğini yapan bu büyük teşkilât, hadiseler duruldukça gençliğin problemlerine eğilerek aslî vazifesine yöneliyordu.

MTTB geçirdiği 57 yıl içerisinde millî hassasiyetinden hiçbirşey kaybetmedi, gençliğin, halkın malı oldu. Meseleleri sadece nazarî sahada söylemekle kalmadı. Bünyesinde kurduğu ihtisas komisyonlarıyla tatbikatını da yaptı. Millî uyanışın öncüsü, yürütücüsü oldu. Bütün bu faaliyetlerinde en büyük özelliği siyasî hesapların dışında kalmayı başarmasıydı.

Kıbrıs ve Dış Türkler meselesini ilk olarak ciddi bir şekilde ele aldı. Değerlerinden kopan münevveri halkla birleştirerek, talebeyi halkına sevdirdi. 12 Mart öncesinde talebeyi anarşinin ve siyasetin dışında tutarak tarihi bir vazifeyi yerine getirdi. Bugün de MTTB İstanbul'daki Merkezi ve Türkiye'nin her ilindeki teşkilâtıyla talebeye hizmetin en güzel örneklerini vermektedir.

D.P. Teşkilâtınca 3. Beş Yıllık Plâna da alındığı halde devletin bile başaramadığı «Talebe Koordinasyon ve rehberlik hizmetleri»ni en iyi şekilde yerine getiriyor. Gençlik Bakanlığı teklifimiz gerçekleşti. Bölge Üniversiteleri teklifizin tatbikatına başladı.

Teşkilatımız bütün meselelerimizle direkt olarak alakalı, Millî Eğitim mevzuları üzerinde çeşitli dönemlerde ilgili Bakanlığa raporlar sunarak eğitimin fonksiyonunu eksiksiz yerine getirilmesini istemiştir. Eğitim meselesinin ilk, orta yüksek diye ayırarak değil, bir bütün olarak ele alınması gerektiğine inanıyoruz.

Teşkilatımızın eğitim konusundaki görüşleri bu vesile ile açıklamakta fayda görüyorum. Eğitim, fonksiyonları yönünden temel ve genel eğitim kısmen yerine getirirken, mesleki-ihtisas konfsiyonunu imkân ve tesis yönünden karşılayamamaktadır. İlim ve ilim zihniyeti ise tamamen eksiktir. Metod yönünden şimdiki kadar tatbik edilen metod talebeyi «bilgi hamalı» yapan pasif ve nakilci bir metottur. Bu aktif ve akli yöne çevrilerek ilim ve araştırma zihniyetinin hakim olması gerekmektedir.

Türk Millî Eğitiminde hem hoca, hem idareci olarak vazife görmenin verimi azaltarak çalışmayı atıl bir duruma soktuğu müşahade edilmektedir. Bu durumun, personel itibariyle:

- Eğitim idarecileri,
- Eğitim uzmanları
- Öğretmenler şeklinde

kesin bir vazife ayırımına tabi tutularak düzeltilmesi zaruridir.

Eğitimde fırsat eşitliğinin batıdan doğuya ve şehirlerden köylere gildikçe ortadan kalktığı görülmektedir. Bu eşitsizliğin uzantıları yüksek tahsilde ve bilhassa üniversite'ye girişte kendini belli etmektedir.

Teşkilatımız, talebenin bu farklı durumundan istifade eden özel ders-hane ticaretine son verilmesini, üniversite'ye hazırlığın MTTB nin kontrolü altında organize edilmesi teklifini yapmasına rağmen bugüne kadar müsbet bir cevap alamamıştır.

Yüksek öğretim geçişte lise ve muadili okul mezunlarının kendi branşları ile ilgili yüksek okul mezunlarının kendi branşları ile ilgili yüksek okullara girmeleri 5.yıllık plânda öngörürken bu esas tatbik edilememiş bazı meslek okulları ihmal edilirken, bazıları için olağanüstü tedbirler alınmıştır.

Lise mezunu gençleri bekleyen önemli meselelerden biri de, yeni reform kanununun getirdiği «Paralı Yüksek Öğretim» esasıdır. MTTB bu mantıksız ve ilmi gerekçeden yoksun usule temelden karşıdır. Biz muhtaç talebelerin, hatta bütün talebelerin devletten kredi almalari gerektiğine inanmaktayız.

Bunu gerçekleştirmek için şu tekliflerimizin uygulanmasını istiyoruz: Bütün Üniversite öğrencilerine borçlandırma yoluyla burs ve kredi verecek yeni bir kuruluş, «ÖĞ-KUR» kurulmalıdır. Bu kuruluşa maddi kaynak şu şekilde sağlanabilir:

a) Resmî ve özel kuruluşların kârının, Belediye ve İl Bütçelerinin belli bir yüzdeği ÖĞ-KUR için vergi olarak kesilmelidir.

b) Ayrıca bir çok ülkede mevcut olan posta pulu basma usulü, bu ona harcanmak üzere konulmalıdır.

c) Halkın zarurî olmayan alışkanlıklarından alınan dolaylı vergilerin bir kısmı yine ÖĞ-KUR'a tahsis edilmelidir.

Bu ve daha başka şekillerde toplanacak paralar ÖĞ-KUR tarafından, isteyen her talebeye borç olarak verilmeli, böylece herkesin rahat bir eğitim yapması sağlanmalıdır.

Ayrıca burs veren her müessese ÖĞ-KUR'la temas ederek bu görevini yerine getirmelidir.

ÖĞ-KUR kuruluna kadar da, 1967 rayiçlerine göre tesbit edilmiş kredi miktarı 350 liradan 750 liraya çıkarılmalıdır.

Diğer tekliflerimize gelince:

Üniversite ve Yüksek Okullara ön ve kesin kayıtlarını yaptırmak için ilarla elinde çanta şehirden şehire koşan lise mezunlarının maduriyeti ılenmelidir. Bunun için de «Üniversite Giriş İmtihanı»nın yapıldığı merkez illerde kurulacak Merkezi Kayıt Bürolarında her Üniversite ve Yüksek Okula ön ve kesin kayıt yapılabilirdir.

Halen 18 ay olan yedeksubaylık süresi (üç ayı eğitim, üç ayı kıta zmeti olmak üzere) altı aya indirilmelidir. Böylece hem insangücü İsrafilenmiş, hem de devlet hazinesi önemli bir yükten kurtulmuş olacaktır.

Üniversiteye girişte meydana gelmiş sun'i birikim Üniversite ve Yüksek Okul sayısı çoğaltılarak eritilmelidir. Yeni Kanunla kısıtlanan, hatta kaldırılan asistanlık müessesesi, yeniden ve şahsiyet verilerek kurulmalıdır. Böylece öğretim üyesi sayısı artırılarak kurulması zarurî hale gelen ni Üniversitelere temel olmalıdır.

Millî Türk Talebe Birliği olarak, 57 yıllık şerefli mazimize layık yeni liyetler içindeyiz. Bütün teşkilâtımıza bağlı binlerce millî şuur sahibi i temsilen ilgililerinizden dolayı hepimize teşekkür ederim.

Rasit ÜRPER

Millî Türk Talebe Birliği Genel Başkanı

Devletleştirilen özel okulların yeni şartlara intibak edilmeme durumları hakkında basın bildirisi :

Halen talebesi bulunduğumuz eski özel yüksek okullar üç yıl önce Anayasaya aykırı görülerek, Anayasa mahkemesinin bir kararı ile kapatılmıştı. İlgili kararda, bu kararın alındığı tarihten itibaren altı ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiş ve bu müddet zarfında özel okulların kapatılması ile ortaya çıkacak durumun yeni bir kanunla düzenlenmesi öngörülmüştü. Yeni kanun sözü edilen okulları devletleştirmiş olmasına rağmen devletleştirmenin ruhuna aykırı bir maddeyi ihtiva etmektedir. Kanunun ilgili maddesinde yeni öğrencilerin ücretsiz eski öğrencilerin ise okulu bitirmeye kadar ücretli olarak öğrenime devam edecekleri öngörülmüştür. Bu hüküm okulların devletleştirilmesiyle ortaya çıkan durumun mahiyetine aykırı olduğu gibi Anayasaya da aykırıdır.

Çünkü okulların devletleştirilmesiyle beraber özel okulla talebe arasındaki sözleşme hükmünü kaybetmiştir. Bu sözleşmenin bir tarafı olan özel sektörde bertaraf edilerek onun yerini devlet almıştır. Birinci plânda talebenin sözleşmeden doğan ücretle ilgili tüzükleri eski okul sahibine aittir ve devlete karşı talebenin hiç bir yükümü yoktur. Fakat devlet kanuna koyduğu bu madde ile sözleşmenin temel unsuru olan bu yükümün devlete karşı da devam edeceğini kabul ederek adeta özel okul işleticisi durumuna geçmiştir. Halbuki yüksek öğretim bir kamu hizmetidir. Kamu hizmetinin en bariz vasfı ise ücretsiz olması, herkese eşit şartlarla takdir edilmesi ve özel ellerde çıkar ve kazanç vesilesi yapılmamasıdır. Özel sektörün bu işi ücretle ve kazanç gayesiyle yapması nasıl Anayasaya aykırı ise devletin de mahdud bir talebe zümresine karşı aynı tavrı takınması Anayasaya aykırıdır. Aynı zamanda bu durum eski talebelerle yeni talebeler arasında hiçbir haklı sebebe dayanmayan bir eşitsizliğe sebebiyet vermektedir. Ayrıca okullarda taksitlerini yatıramayanların kayıtlarının silinmediğini bildiren ilânlar asılmıştır. Bunlarda okul idaresince alınmış ve ödenecek hakları doğurur ve bu hak prosedürü içerisinde tahsil edilebilir. Doğulsa bunun müeyyidesi talebenin bunca yatırım ve emeğini berhava etmek neticesini doğurur, kaydın silinmesi olamaz.

Bu vesile ile yerinde ve haklı olan bu isteğimizi kamu oyuna açıkladığımız ilgililerden gerekli tedbirlerin acilen alınmasını önemle bidiririz.

Ramazan Böcü	Ahmet Sarıkaya	Süleyman Karataş
Aksaray İ.T.İ.Y.O. Talebe Derneği Başkanı	Şişli İ.T.İ.Y.O. Talebe Derneği Başkanı	Galatasaray İ.T.İ.T.O. Talebe Derneği Başkanı
Süreyya Köleoğlu	İbrahim Ermut	Derneği Başkanı
Işık M.M. Yüksek Okulu Talebe Derneği Başkanı	Nişantaşı Diş. ve Ecz. Yük. Ok. Talebe Okulu Talebe Derneği Başkanı	Ramazan Divlell
Talebe Derneği Başkanı	Orhan Yentürk	Vatan Müh. Yük. Oku Beşiktaş Mimarlık Yük. Okulu Talebe Derneği Başkanı
Galatasaray Müh. Yük.	Osman Yaşar Özsağır	

Üniversite suallerinin çalıřması, eğitim bozukluęu ve yüksek tahsilde yapılması icabeden deęişiklikler hakkında bir Basın toplantısı yapmış ve teklifler getirilmiştir.

Türk yüksek tahsil gençlięi adına MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİęİ olarak yaptığımız arařtırmalar neticesinde üniversiteye kayıt yaptıřma durumunda olan ellibeş bin civarında öğrenci bulunmaktadır.

Biz bu öğrencilerin hepsinin istisnasız üniversitemize kaydolmasını ve çözüm yolu olarak da :

1 — Yapılacak imtihanın bir an önce yapılması, bilgi testinin uygulanmasını,

2 — İki seneden beri talebe alınmayan ve devletleştirilen yüksek okullara talebe alınmasını,

3 — Gece öğretimının bütün üniversitelerde uygulanmasını,

4 — Üniversitelerde program ayarlamaları yapılarak çift tedarisatın uygulanmasını,

5 — Üniversitelerin kontenjanlarında belli miktarda artırılma yapılmasını,

6 — Teknik öğretim yapan üniversitelerin bünyelerinde iki yıllık teknik sahada kalifiye eleman yetiřtirilmesine ve bu okullara bol miktarda öğrenci alınmasını,

7 — Haksızlıkların adalet ölçüleri içerisinde halledilebilmeleri için kayıt kabul işlerinde hızla çalışma yapılarak, her üniversite adayının asgâri derecede istedięi okula girmesini öngörüyoruz.

Sadece girecekleri okulların seçimine yardımcı olacak zekâ testi imtihanlarının daha önce yapılan imtihan yerlerinde yapılması gerekir. İmtihanların orta dereceli okulların bütünleme imtihanları gözönüne alınarak bütünlemeye kalan son sınıf talebelerinin mağdur olmamaları için bütünleme imtihanlarından sonra yapılması böylece üniversiteye giriş imtihanlarına sadece mezun olan veya tek dersten kalan talebeler alınmalıdır.

CUMHURİYET'in 50. yılının kutlandıęı bir zamanda meydanlarda çadırlar kurarak : OKUMAK İSTİYORUZ diye bağıran gençleri görmek bizlere en büyük üzüntüyü verecektir. Bu türlü hareketlerin meydana gelmesi için yapılacak çalışmalarda MTTB olarak bütün Türkiye'de 86 derneęimizle hertürlü yardımcı yapmaęı hazır olduğumuzu belirtirim.»

RASİT ÜRPER
MTTB GENEL BAŐKANI

VIII, BÖLÜM

MTTB TEMSİLCİLİK FAALİYETLERİ

- Ankara Temsilciliği
- İzmir Temsilciliği
- Erzurum Temsilciliği
- Elazığ Temsilciliği
 - * E.D.M.M.A. Talebe Derneği
 - * Elazığ Veteriner Fak. Talebe Derneği
- Sakarya Temsilciliği
- Diyarbakır Temsilciliği
- Konya Temsilciliği
 - Orta Öğrenim Komitesi
- Trabzon Temsilciliği
- Balıkesir Temsilciliği
- Malatya Temsilciliği
- Sivas Temsilciliği
- Kocaeli Temsilciliği
- Kütahya Temsilciliği
- Samsun Temsilciliği

MTTB İKİNCİ BAŞKANLIĞI — ANKARA



MTTB Genel Başkanı Rasit Ürper'in II. Başkanlığı ziyareti.

Milli Türk Talebe Birliği Ankara'da sıkıyönetimden bu yana faaliyetini durdurmak mecburiyetinde kalmıştı.

Sıkıyönetimden sonra yeni kurulan talebe dernekleri ve bunların MTTB etrafında toplanarak bir güç haline gelmeleri mümkün olmuştur.

Büyük bir talebe kitlesi ve bu talebe kitlesinin devam ettiği çok sayıda yüksek okul ve talebe yurtlarında inançlı ve samimi bir çalışmanın toplayıcı ve yürütücü hamleleri yetersiz bir haldeydi.

Ankara'da MTTB İkinci Başkanlığının kurulmasıyla kısa zamanda talebelerin uğrağı oldu.

İlk çalışmalar Ankara protoklünü ziyaret etmekle başladı. Arkasından curulan müdürlüklerle Eğitim, Kültür, Turizm, Trafik, Basın-Yayın faaliyetlerine hızlı bir tempoyla başlanılmış oldu.



MTTB Ankara İl Başkanlığının tertib ettiği Klasik Türk Musikisi konserini takip eden Başkanlarımız ve davetliler.

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ :

Kültür Müdürlüğü olarak, çalışmaların büyük bir kısmını seminerler tutmaktadır. Müdürlüğün düzenlemiş olduğu, seminer çalışmaları :

Seminerler değerlendirilirken, konuların birbirleri ile olan ilişkileri göz önünde tutularak, bir uyum sağlama ve dinleyici kitlesine hangi noktalarda ne gibi bir yaklaşımla daha düzenli bir ilgi kurulacağı düşüncesiyle yapılmıştır. Ayrıca bu seminer çalışmalarında, yüksek öğrenimdeki arkadaşlara, çeşitli konularda seminer hazırlama teklifi ile özel araştırma ve inceleme yapmalarına zemin hazırlanmış oldu. Bundan başka, genellikle bütün seminerlerde, anında sorulu - cevaplı uygulama ile konu bir tartışma havası içinde ve derinliğine inerek, dinleyici ile konuşmacı arasında bir diyalog sağlanmasına çaba gösterilmiştir.

Seminer : 1

Konu : Yeni Türk Edebiyatı ve Sezai KARAKOÇ

Konuşmacı : İsmail KILLIOĞLU

Tarih : 2.2.1974

Konuya, Divan Edebiyatı ile bir girişle, Tanzimatla birlikte edebiyatımıza girmiş yeni sanat ve şiir üzerindeki tartışmalar kısaca işlenmiştir. Daha sonra, savaş dönemindeki, 1923'ten sonra gelişen şiir akımları üzerinde durulmuştur. Bu dönemde şiire yeni bir anlayış getiren ve «Garipçiler» olarak edebiyatımıza geçmiş Orhan Veli ve arkadaşlarının eleştirisi yapılarak eskiyi unutmaya yanında yeni bir dünyanın sanatını oluşturdukları üzerinde özellikle tartışılmıştır. Sonra bunları takip eden II. Yeni ve Sezai Karakoç'tan parçalar okunarak özellikle, edebiyatımıza getirdiği mefhumlar, geçmişin dirilişi ve büyük doğuşu müjdeleyen ve insanı duygu ve düşünceyle kavrayan, okuyucuyu saran ve aktif tutan şiir gücü ve imajları örneklerle gösterilip konuya son verilmiştir.

Seminer : 2

Konu : Divan Edebiyatı

Konuşmacı : M. Akif İNAN

İnan, büyük bir geçmişe sahip olduğumuzu ve bu geçmişimizin bilhassa şiirde (Divan), dünya edebiyatında benzeri gösterilemez örnekler verdiğini, gazel ve kasidelerden parçalar okuyarak açıklamaya çalışmıştır. Bizi, bizim insanımızı bu duygu ve inancın yoğurduğunu bilerek, Divan Edebiyatı'nın kişiye, hissettirdiği bir iç transandas şiiriyet ve lirik duygu ile ölmü sevdiiren ve çok kere ruha kazandırdığı genişlik ile ferdi bütünlükten bu derecede de topluma tesir ettiğini savunmuş ve parçalarla ispat etmiştir.

Seminer : 3

Konu : Ekonomi - İnsan İlişkisi

Konuşmacı : Bahri ZENGİN

Tarih : 9.3.1974

Çağımızda bütün toplumlarda sözünü geçiren ve bir çok toplumlarda da bir doktrin olarak benimsenen ekonominin bu tesiri ile insanı «Ekonomik bir hayvandır» tanımıyla değerlendiren sosyo-ekonomistlere karşı çıkan Bahri Zengin, bizim bin yıldan beri süregelen medeniyetimizin maddeye değil, insana dayandığını savunmuştur. Toplum mutluluğunun, ferdlerinin cebe ve mideye değil «ebediyete uyarlı olması» ile gerçekleşebileceği üzerinde özellikle durmuştur. Bundan başka, ekonomideki arz ve talep kanununun her zaman ve her yerde geçerli olmadığını, örnek olarak, harp kılık anında 50 sene öncesi toplumumuzdu, ihtiyaç mallarının, tersine çok ucuza satıldığını ve hattâ parasız dağıtıldığını göstermiştir.

Seminer : 4

Konu : Millî Kültür Politikası

Konuşmacı : D.P.T. Müşaviri Hasan Celâl Güzel

Tarih : 9.2.1974

Seminer, Türk gençliği ve özellikle yüksek öğretimdeki gençliğin, hangi şuur ve millî politika anlayışı içinde yetişmesi gerektiği, ezelden - ebede ulaşırken bulunduğumuz çağda kendi durumunu tespitle takınacağı tavırlar üzerinde tartışma şeklinde geçmiştir.

Seminer : 5

Konu : Fikir ve Suç

Konuşmacı : Ahmet Naci Cavdar

Seminer, fikir ve cezanın açıklaması ile bir girişten sonra, fikrin kaynağı, kişiye ve topluma etkisi, fiile dönüşmesi ve cezanın objektif ve subjektif yönleri üzerinde durulmuştur.

Seminer : 6

Konu : Dostoyevsky Üzerine

Konuşmacı : M. Eşrek SELÇUK

Tarih : 20.4.1974

Edebiyatla daha fazla ilgilenen üniversite gençlerinin katıldığı bu seminerde, Dostoyevsky'nin hayatı, sanatı ve şahsiyeti üzerinde uzun uzun durulmuştur.

Seminer : 7

Konu : Tarih Şuuru

Konuşmacı : Doğan TANRIVERDİ

Tarih : 4.5.1974

Tarih boyunca büyük devletler kurduğumuzu ve bilhassa İslâmiyet ile şerefliendikten sonra, devletin, «Devlet-i Ebed müddet» in şuuruna eren atalarımızın, tarihin sınırını aşan bir medeniyet kurduklarını özetle, «bizim insanımızın» bu geçmişe bağlılığı ile birlikte ebediyete ayarlandığı zaman çağa yeniden yön vereceği üzerinde durulmuş, seminer büyük bir ilgi ile takip edilmiştir.

Seminer : 8

Konu : O'nun Hayatından

Konuşmacı : Ramazan AYVALI

Tarih : 11.5.1974

Varlığın yaratılmış hikmeti Ufuk Peygamber'in örnek hayatından parçalar verilmiştir.

Büyük bir dinleyici kitlesinin katıldığı bu seminer ilgiyle takip edilmiştir.

Seminer : 9

Konu : İslâm Tasavvufu

Konuşmacı : Turan KOÇ

Tasavvufa, oldukça değişik bir açıdan eğilerek, dinamik yönü üzerinde durulmuş ve dinleyiciler üzerinde büyük izler bırakmıştır bu seminer.

Seminer : 10

Konu : Günümüzde Türk Tiyatrosu

Konuşmacı : Yaşar KAPLAN

Tarih : 18.5.1974

Günümüz tiyatrosunun, bizim insanımıza seslenmekten çok geri bir motifte olduğunu açıklamakla, hafife alınamayacak bir önem taşıyan tiyatronun, çarpıcı yönleriyle yararlı bir seviyeye getirilebilmesinin nelerle sağlanabileceği üzerinde durulan bu seminer, değişik bir hava içerisinde, büyük bir ilgi toplamıştır.

**MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ
İZMİR İCRA KONSEYİ BAŞKANLIĞI****İZMİR İCRA KONSEYİ İDARECİLER :**

Başkan : Halit ŞAHİN

Sekreter : Emin KILAVUZ

Öğrenci Meseleleri Müdürlüğü : Sabri TEKİR

Turizm ve Dış Temaslar Md. : Ali ARSLAN

Fotoğrafçılık Kulübü Md. : Remzi ERDEM

Trafik Eğitim Müdürlüğü : Mustafa OKUR

Spor ve Oflklar Müdürü : Nusret BAŞ

Kitaplık Kulübü Müdürü : Emrahan KÜEY

Eğitim ve Kültür Müdürü : Engin SOYDAN

MTTB nin İstanbulda yapılan 51. Genel Kurulunda seçilen İzmir İcra Konseyi Yöneticileri Kongreden sonra aralarında vazife taksimi yaparak çalışmalarına başlamışlardır. Fakat, bina durumunun müsait olmayışı çalışmalara büyük engel teşkil etmesi sebebi ile ilk-iş olarak yeni bir bina bulma faaliyetine girişilmiş bütün araştırmalara rağmen müsait bir bina temin edilememiştir. Şu andaki çalışmalar daha önceki faaliyetlerin icra edildiği Basmane meydanında Fuar Kapısı Yanındaki eski binasında organize edilmektedir. Müdürlüklerimizin faaliyetleri ise çeşitli yerlerde temin ettiğimiz salonlarda güç olmasına rağmen yürütülmektedir.

İZMİR İCRA KONSEYİNİN FAALİYETLERİ

Vazifeye başlanıldığı günden itibaren İzmir İcra Konseyi olarak resmî ve özel kuruluşlarla temaslar temin edilmiş ve şu ana kadar sürdürülmüştür.

TEMASLAR :

Ege Üniversitesi eski ve yeni rektörleri Prof. A. Yusuf Vardar ve Prof. Dr. Necati Akgün, eski İzmir Valisi Namık Kemal Şentürk, Vali Vekili Reşit Bilgegörün, eski Belediye Başkanı Osman Kibar ve yeni Belediye Başkanı İhsan Alyanak'la ilişkiler kurulmuş ve devam ettirilmiştir.

Millî ve Dini bayram günlerinde Ordu Komutanları ve çeşitli yöneticilere kutlama telgrafları çekilmiştir. Eğitimde görülen bazı aksaklıklar ve

çeşitli öğrenci arkadaşların meseleleriyle ilgilenilmiş çözüm yolları aranmış ve bu sebeple Millî Eğitim Teşkilâtının çeşitli kademeleriyle gerek şifahi gerekse yazılı temaslar yapılmıştır.

SPOR VE FOLKLOR MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz çalışmalarını sürdürebilmek için önce yer temini ile uğraşmıştır. Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü ile yapılan temasta olumlu sonuç alınmış, Karate ve Taekwon-do kursları açılması için karara varılmıştır. Ancak Beden Terbiyesi çalıştırıcı olacak şahısta antrenörlük belgesi bulunmasını şart koşmuştur. Aranılan evsaptaki şahıslar ise yüksek meblâğlar isteyince bundan vazgeçilmek mecburiyetinde kalmıştır.

FOLKLOR : Müdürlüğümüz, Türk folklorünü tanıttak şuurlu arkadaşlardan teşekkül eden bir gurup kurmaya karar vermiştir. Bunun için folklor kursu açılmıştır. Kursa kırk kadar iştirak olmuş ve çalışmalar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Fuar içindeki teşhir pavyonu muhterem idarecileri sayesinde çalışma yeri olarak alınmıştır. Çalışmalar Mayıs son haftalarına kadar devam etmiştir. Çalışmalar imtihan devresine kadar aralıksız devam etmiştir.

ÖĞRENCİ MESELELERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcra Konseyi olarak ana hedefini öğrenci meselelerine yönelmiş olan tekilâtımız yukarıda da bahsedildiği üzere öğrencinin her türlü meseleleri ile ilgilenmiş, bu arada bilhassa Üniversite girişleri sırasında dıştan gelen öğrenci arkadaşlar için ucuz ve temiz oteller temin edilmiş rehber arkadaşlarımız sayesinde imtihanlara girecekleri yerler gösterilmiştir.



İzmir Fuar kapısında bulunan MTEB İnfomasyon bürosu

Daha sonra da Üniversite ön ve kesin kayıtları sırasında günü gününe radyo takibi telefon irtibatı ve bizzat müracaat edilerek puan düşmeleri takip edilmiş ve panolarda ilân edilmiştir. Kayıt şekilleri ve kayıt dilekçelerinin ayrı ayrı örnekleri yapılarak büromuz panolarında öğrenci arkadaşlara duyurulmuştur. Öğrenci arkadaşlarımız çeşitli sebeplerle temin etmekte güçlük çektikleri veya temin edemedikleri kayıt formları çeşitli üniversitelerden temin edilerek dağıtılmıştır.

Bunların ötesinde öğrencilerin bütün meselelerine eğilinmiş bilhassa yenigelen arkadaşlar arasında millî kültürün gelişmesi ve birbirlerini tanımaları için haftalık seminerler düzenlenmiş çeşitli arkadaşlara kıymetli kitaplar dağıtılmıştır.



Talebelere üniversitelere kayıt formu dağıtılp, girişler hakkında bilgi verirken

1973-74 öğretim yılında Ege Üniversitesi çeşitli bölümlerde öğrenci kapasitesini arttırmış buna mukabil gelen öğrencilerin yurt meselelerine hakkıyla eğilinmemiştir. Bunun neticesi öğretim yılı başında çok sayıda öğrenci binbir güçlük ile otellerde ikamet etmek mecburiyetinde kalmışlar ve hâl çaresi için teşkilâtımıza baş vurmuşlardır. Teşkilâtımızca bu durumda olan öğrencilerin meseleleri ile ilgilenmek üzere bir heyet kurulmuştur. Kısa zamanda bir kısım arkadaşlara çeşitli semtlerde evler temin edilmiş ve yerleşmeleri sağlanmıştır. İmkânları müsait olmayan için, battaniye yatak ve somya alınmış, ayrıca Birliğimiz kendi imkânları ile ve dıştan temin

ettiği meblâğlarla muhtelif okullardaki 14 arkadaşta çeşitli miktarlarda burslar temin etmiştir.

TURİZM VE DIŞ TEMASLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Büromuz İzmir'in Basmane meydanında Turizmin en canlı olduğu semtlerden birinde bulunmaktadır. Bu nedenle Teşkilatımızın bünyesindeki Turizm Müdürlüğü daha öncede olduğu gibi aktif bir çalışma içine girmiştir.

Memleketimize gelen yabancılara ülkemizi en iyi şekilde tanıtabilmek amacı ile amatör tercüman rehberlik kursları açmış ve kültür seminerleri düzenlenmiştir. Böylece ülkemiz turistik yönleri ile en iyi şekilde genç arkadaşlara öğretilmiş ve bu kanalla yabancılara da en iyi şekilde tanıtılması cihetine gidilmiştir. Büromuzda her gün yabancı dil bilen iki arkadaş kalmakta olup amatör danışma işlemlerini görmektedir.

Amatör rehberlerimiz Turizm Bakanlığının yeni kanun değişikliği ile sadece yabancı dil imtihanları sonunda mahalli profesyonel rehberlik hakkına sahip olabilmektedir. Arkadaşlarımız hazırladıkları yazılarla daha önceki amatör rehberlerimizi de durumdan haberdar etmiş ve imtihanlara girebilmelerini sağlamıştır.

AKDENİZ FESTİVALLERİ

7 - 16 Haziran 1973 ile 7 - 16 Haziran 1974 tarihleri arasında yapılan festivallerde büromuz yetiştirdiği rehberler vasıtasıyla organizasyona bilfiil iştirak etmiştir. Festivallere katılan Kıbrıs folklor ekibindeki bir kısım arkadaşlarla özel alâka kurulmuş ve kıymetli kitaplar hediye edilmiştir.

OTEL ve BİLET : Gelen yabancılar için anlaştığımız çeşitli sınıf otellerde rezervasyonlar yapılmış ve kolaylıkla yer bulmaları sağlanmıştır. Ayrıca, Ankara, İstanbul, Konya, Antalya ve Adana için yalnız yabancılara mahsus olmak üzere anlaştığımız firmaların otobüs biletleri ve Çeşme, Sakız adası arasında feribot biletleri büromuzdan verilmiştir.

Yabancı öğrenciler için şebeke kartları verilmiş ve İzmir Turizm Bölge Müdürlüğü'nden temin ettiğimiz yurdumuzu tanıtan binlerce büroşur ve harita ücretsiz olarak dağıtılmıştır.

AVRUPA ÇALIŞMA KAMPLARI :

Genel Merkezin önderliği ile 1973 yılında 15 kişinin İngiltere Çalışma Kamplarına, 1974 yılında 15 kişinin İngiltere ve Almanya Çalışma Kamplarına gönderilmesi temin edilmiştir.

GEZİLER :

İç turizmi geliştirmek ve yüksek tahsil gençliğini birbirine kaynaştırma gayesi ile ege bölgesindeki tarihi turistik bölgelere ve bölgemiz dışındaki İstanbul ve Antalya'ya geziler tertip edilmiştir.

FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ FAALİYETLERİ

Daha önceki dönemde açılmış olan amatör fotoğrafçılık kursları sürdürülmüş ve neticede meydana getirilen eserler 9-30 Haziran 1973 tarihleri arasında fuar eshot pavyonunda açılan sergi ile halka sunulmuştur. İzlenimlerin kaydedildiği defterde öğrencilerimizin ne derece başarılı olduğu tesbit edilmiştir. Amatör fotoğrafçılık kursunun tekrar açılması için gayret gösterilmiş fakat yer bulunamaması sebebiyle daha iyi çalışmaların yapılabilmesi bir müddet için temin edilememiştir.

TRAFİK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

28 Mayıs 1973 de 18. dönem kayıtları devam ediyordu. 31 Mayıs 1974 tarihine kadar devam eden trafik kursları bugün 25. döneme gelmiştir.

Bugüne kadar yapılan kayıtlarda 134 üniversite öğrencisi ve 6 öğretim üyesinin muameleleri tamamlanmış ve imtihanlara girmesi sağlanmıştır. Kursiyerlerimiz her ay imtihana girebilmektedir. Bu bir kursiyere 4 yazılı 5 direksiyon imtihan günü alınmakta daha fazla gün isteyen kursiyere kayıtlı tade edilmekte bizzat kendisinin gün almasının gerektiği bildirilmektedir. 18. ve 19. dönemler yaz tatiline rasladığı için bu dönemlerin açılışı birer yazı ile fakülte ve yüksek okullara bildirilerek ilân edilmesi sağlanmıştır. 22. ve 24. dönemler için bilhassa üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu hatlarda otobüs ilânları yolu ile eğitim müdürlüğümüz tanıtılmıştır.

Kursiyerlerimizin muameleleri mümkün olan en kısa zamanda tamamlanmış ve yazılı imtihanlara girmeleri sağlanmıştır.

1 Ocak 1974 tarihinden itibaren direksiyon hocalarımızdan, imtihan komisyonundan emekli İsmail Aksoy'un yaşlı oluşu nedeniyle yanına eski MTTB Trafik Müdürü ve halen MTTB de görevli Remzi Erdem hoca olarak verilmiş Haziran imtihanlarına kadar süren başarılı hocalık döneminde eski ve yeni olmak üzere 47 kursiyerimizin direksiyon imtihanının başarı ile bitmesini sağlamıştır. Bu bir yıllık dönemde amatör ehliyet sahibi 11 kişinin profesyonel ehliyet alması sağlanmış profesyonel ehliyet almak için müracaat ettiği halde çeşitli sebeplerden ve bilhassa direksiyon imtihanının zor olacağı düşüncesiyle hareket eden 14 kişinin müracaatı amatöre çevrilmiş ve çeşitli illere nakillerinin yapılmasında kolaylık sağlanmıştır.

KİTAP KULÜBÜ

Daha önceki yıllarda faaliyette olduğu halde bazı durumlardan dolayı bir müddet kapalı kalan kitap kulübümüzü 1/5/1974 günü yeniden faaliyete açılmıştır. Satışlarını daha sıhhatli yapabilmesi için yeniden bir kitaplık yaptırılma yoluna gidildi.

Çeşitli yayın evlerinin sağladığı indirimlerden istifade ederek kulübe temin etmiş olunan kitapları öğrenci arkadaşlarımıza % 15 iskonto ile satışlar yapılmıştır.

Kulübün yeniden faaliyete geçişi ve satışı yapılan kitapların milli ve dini duyguları besler oluşu ve günümüzün aktüel meselelerini konu alan kitaplar oluşu üyeler ve öğrenci arkadaşları arasında memnuniyetle karşılanmaktadır.

Bugüne kadar tahminlerin üstünde satış yapan kulüb yetkilileri ileride kitaplık kapasitesini genişletmeyi ve bu alandaki hizmeti daha da etkili bir duruma getirmeyi düşünmektedir.

EĞİTİM VE KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

Eğitim ve kültür müdürlüğümüz amatör bir ruhla sarıldığı çalışmalarına hız vererek öğrencilerin hayatlarının en kritik devresinde, yeni üniversiteye geçiş döneminde üniversite adayları için Ege Üniversitesinin tecrübeli asistan ve öğretim üyelerinden müteşekkil güçlü bir öğretim kadrosunu bir araya getirerek «Üniversite Hazırlık Fen Kursları» açmıştır.

Burada en büyük problem kursun verileceği yer olmuş, daha sonra Yeşilay idarecileri ile anlaşmaya varılarak bir sınıflık yer temin edilmiştir.

İlk kurs için 300 adet reklâm pankartı bastırılmış, gerekli yerlere dağıtılmış İzmir ve civar belediye otobüslerine astırılmıştır.

11 Martta derse başlayan gece kursuna 32 öğrenci kayd olunmuştur. 230 saatlik uzun devre şeklinde olan bu kurs çok başarılı geçmiş, kursiyerlere «Sosyal Dersler» kitabı ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Kurs 1 Haziranda sona ermiştir.

Üniversite adaylarının artan isteği ve Anadoludan gelen üniversite adayı kardeşlerimizin arzuları üzerine yeni bir kurs açılması için karara varılmıştır. Bunu temin gayesi ile Genel merkezden gelen reklam afişlerinin yanında 3000 adet de İzmirde bastırılarak şehrin muhtelif yerlerine asılmış ve yakın çevredeki orta öğretim komitelerine de ilân edilmek üzere postalanmıştır.

İlanları müteakip II. ve kısa devre kurs açılmıştır. 7 kişi ile başlayan kursumuz öylece 1 Haziranda sona ermiştir.

III. Kursumuz 1 Haziranda derslere başlamış, bu kursa da 26 kişi kaydolmuştur. Kurslar gündüz 14 - 18 arasında olup 26 Hazirana kadar devam edecektir.

IV. Kurs 3 Haziranda başlamış olup gece 18.30 ile 22.00 arasında ders görülmektedir. 112 saat olan kurs imtihan gününe kadar devam edecektir.

V. Kurs yıldırım devre şeklinde hazırlanmış olan bu kursda dersler 26 Haziranda başlayacak, her gün 8 saat ders yapılarak imtihan gününe kadar toplam 72 saat ders görülecektir.

VI. Kurs aynı şekilde sürdürülerek 30 Haziranda dersler başlayacak, her Kurs müddetince talebeler haftada bir genel test imtihanına tabi tutulmuş ve talebelere ayrıca çözmeleri için testler dağıtılmıştır. Üniversite imtihan havası içinde geçen test imtihanlarıyla kursiyer arkadaşların Üniversite Giriş imtihanına daha güvenli bir şekilde hazırlanmaları sağlanmıştır.

Üniversite Giriş İmtihanlarından bir gün önce de kursiyerlerimize genel bir test imtihanı uygulanacak ve imtihan için bir alıştırmaya yapılacaktır.

Kursiyerlerin genel kültürlerini artırmak için kursiyerler Kitap Kulübüne üye kabul edilmişlerdir. MTTB Haber Bültenleri de kursiyerlere dağıtılmıştır.

Kursiyer arkadaşlara MTTB İzmir İcra Konseyi Başkanı Halit Şahin, ve diğer teşkilât üyesi arkadaşlar tarafından konuşmalar yapılmış, seminerler verilmiş şehir içi geziler tertip edilmiştir.

Yer imkânının elverişsiz oluşu nedeni ile arzu edildiği şekilde çalışmak mümkün olmamıştır. Buna rağmen Özel Türk Kolejinin konferans salonu kıymetli idarecilerince 17 Mart Çanakkale şehitlerini anma günü için birliğimize verilmiş, kalabalık bir dinleyici kitlesine arkadaşlarımızca günün manâ ve önemi, harbin safahatı anlatılmıştır. Konuşmaları müteakip de arkadaşlarımızdan Selim Yıldırım'ın kendi yazdığı «ŞEHİT» isimli piyes yine kendi gayretleri ile öğrenci arkadaşlara sahnelenmiş ve seyirciler tarafından dakikalarca alkışlanmıştır.



Temsilciliğimizin açtığı kurslara katılan öğrenciler ders anında

ERZURUM İCRA KONSEYİ BAŞKANLIĞI

EĞİTİM FAALİYETLERİ :

Üniversiteye girecek genç talebeye, lisede görmediği veya eksik gördüğü bilgileri vermek, bu arada onun meselelerine eğilmek maksadıyla kurslar düzenlenmiştir.

Üniversite hazırlık kursları 6 Nisan tarihinden 9 Haziran tarihine kadar aralıksız devam etmiştir. Bu kurslarda Cebir, Geometri, Kimya, Fizik ve Biyoloji dersleri verilmiş olup; haftada 22 saat olarak ayarlanmıştır.

Talebe adedinin az olmasına karşılık dersler yetkili hoca ve asistanlar tarafından verilmiştir.



Erzurum'da açılan Üniversite'ye giriş kurslarından bir görünüş

KÜLTÜR FAALİYETLERİ :

Seminerler : 16 Mart 1974 tarihinde **Dr. Sacid Adalı** tarafından «Bir dil böyle sevilir» mevzuunda bir seminer verilmiştir.

Hatip konuşmasında, Türk dilinin hususiyetlerine temas ederek, onun bir medeniyet dili olduğunu ortaya koymuştur. Türk dilinin kaideleri itibarıyla de mükemmel bir edebiyatın teşekkülünde büyük rolü olduğunu da konuşmasına ilâve etmiştir.

Bugünün gençine rehber olacak ilmi prensiplerin manevî bir havuzdan mutlaka istifade etmesini de belirterek konuşmasını bitirmiştir.

30 Mart 1974 tarihinde **Dr. Fahri Gökcan** tarafından «Rusya'da Müslüman Türklerin durumu» mevzuunda bir seminer verilmiştir. Konuşmasına Rusyanın asırlık emperyalist karakterini izahla başlayan Gökcan, Müslüman Türklerle Rus emperyalizmi arasındaki münasebetin uzun bir geçmişe dayandığını söylemiş, Rusyada kalan müslüman Türklerin şimdiye kadar dinmek bilmeyen zulümlere maruz kaldığını ifade etmiştir. Bu arada Türk dış politikasının da artık millî meselelere sahip çıkmasını da istemiştir.

6 Nisan 1974 tarihinde **Prof. Dr. Şaban Karataş**, «Müsbet İlim» mevzuunda bir konuşma yapmıştır. Karataş, modern dünyanın rehberinin ilim ve ilmi metodlar olduğunu söylemiş, bu arada ilmin verilerinin insan hayatına getirdiği kolaylıklara temas etmiştir. İlimin başlı başına bir mefhum değil bir metod olarak istifadesinin büyüklüğüne dair çeşitli misaller getirmiştir.

Haftanın muhtelif günlerinde çeşitli fakültelerin talebelerinin müteşekkil topluluklar halinde de seminer çalışmaları yapılmıştır. Konular ekseriye gençliğin bugün içinde bulunduğu problemler ve hâl çareleri çerçevesi içerisinde yer almıştır.

ÖĞRENCİ MESELELERİ ÇALIŞMALARI :

Talebelerin üniversiteye girişte, bilmediği bazı malûmatların verilmesi; Üniversiteye kayıt formlarının temini; ihtiyaç sahibi talebelere imkânlar nisbetinde yardım öğrenci meselelerine ait çalışmaların başlıcalarını teşkil etmiştir.

SPOR FAALİYETLERİ :

Çeşitli spor branşlarına ait çalışmalar hazırlık safhasında olarak yapılırken, Taekwon-do çalışmalarına büyük ilgiden dolayı önem verilmiştir.



Mustafa Antalyalı'nın bir uçan tekmesi...

Türkiye Teakwon-do 71 kg. ikincisi Mustafa Antalyalı'nın nezareti altında, bölge kapalı spor salonunda 76 öğrenci ile çalışmalara Şubat ayında başlanılmış ve Haziran ayının dokuzunda bitirilmiştir.

GEZİLER :

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Talebe Derneği güney bölge vilâyetlerimizi içine alan bir gezi tertib etmiştir. Bu gezide Elazığ, Malatya, Maraş, Gaziantep, Urfa, Diyarbakır ve Tunceli vilâyetlerinin tarihi ve turistik yerleri gezilmiştir. Uğrak yerlerindeki temsilciliklerle temasta bulunularak onlarla sohbetler düzenlenmiş dertler ve çareleri üzerinde durulmuştur. 19 Nisanda başlayan gezimiz 23 Nisanda sona ermiştir.

Yine üniversitemiz İşletme Fakültesi talebe derneği başkanlığı dekanlığa yaptığı müracaattan müsbet bir cevap alarak verilen otobüsle Doğu - Güneydoğu ilerimizden Ağrı, Van, Muş ve Diyarbakır illeri gezilmiştir.

KURSIYERLERLE SOHBET :

6 - 8 Haziran Cumartesi kursiyer talebelerimize ayrılışları sebebiyle bir pasta ziyafeti verilmiş olup, çeşitli meselelerimiz hakkında sohbetler edilmiş, genç talebenin ileride üzerine düşen vazifelere temas ederek büyük hamlelerin beklendiği ifade edilmiştir.



MTTB Erzurum Ziraat Fakültesi Talebe Derneği'nin Urfa gezisi

ELAZIĞ D.M.M.A. TALEBE DERNEĞİ

İDARE HEYETİ :

- 1 — Emin ÇINAR
- 2 — Halit BAŞDAŞ
- 3 — Müjdat ÇELİK
- 4 — Nail ÖZHAN
- 5 — İsmail TANRIBUYRUĞU
- 6 — Rüstem GÜL

MÜDÜRLÜK VE KOL BAŞKANLIKLARIMIZ

- 1 — Eğitim Müdürü, İsmail TANRIBUYRUĞU
- 2 — Trafik Müdürü, Müjdat ÇELİK
- 3 — Kültür Müdürü, Hayrullah TATARGAŞIĞIL
- 4 — Turizm ve Dış Temaslar Müdürü, Ali ÜNLÜ
- 5 — Basın Yayın Müdürü, Nail ÖZHAN - Durmuş KATRE
- 6 — Fotoğrafçılık Müdürü, Ali ÇELEN
- 7 — Spor Müdürü, Osman GÜRKAN — Rüstem GÜL
- 8 — İrtibat Kolu Müdürü, Faruk ALPASLAN
- 9 — Öğrenci Meseleleri Müdürü, Emin ÇINAR



Genel Başkanımız Elâzığ'lı arkadaşlar tarafından karşılanması

Derneğimiz 15.2.1973 tarihinde kurulmuştur. Kurucu heyet kongre hazırlıklarına girmiş ve derneğimiz ilk kongresini 11.3.1973 tarihinde yapmıştır. Birinci dönem idarecileri tuttıkları dernek binasında faaliyetlere girişmişlerdir.

Derneğin bazı ihtiyaçlarını gidermek için teberru toplamakla işe başlayan arkadaşlar daha sonra faaliyetlerini geliştirmişler, lise ve dengi okullar arası hikâye, şiir, karikatür yarışmaları ve seminer çalışmalarına başlamışlardır. Orta öğrenim seviyesindeki okullara Eylül imtihanlarına hazırlama kursları açmak için uğraşmışsa da ilgili makamlardan izin alınamamıştır.



MTTB Elâzığ Temsilciliğinin kurs ilânlarından biri

1973-74 ders yılı başlarında talebe arkadaşların kitap ihtiyaçlarını temin etmek için yapılan çalışmalarla faaliyetlerini yürüten arkadaşlarımız okul içerisinde de talebelerin bazı problemlerine çözüm bulmak için çalışmışlardır.

Birinci dönem idarecilerinin umumiyetle son sınıf öğrencisi olması 2. kongrenin yapılmasını gerekli kılmıştır. Kongre hazırlıklarına girilmiş ve ikinci kongrenin 17 Nisan 1974 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

Kongre yeni dernek binasında yapılmış ve çok olgun bir hava içerisinde geçmiştir. İkinci dönem idarecileri birinci dönem idarecilerinin MTT Birliğine bağlanma kararını aynen kabul ederek faaliyetlerine daha olumlu bir hava vermişlerdir.

Sistemli ve ekip halinde faaliyet yapmanın şuuruna ermiş arkadaşlarımız kendi bünyelerinden seçtikleri müdürlüklerle faaliyetlerini geniş bir safhaya yaymayı başarmışlardır.

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ :

Eğitim Müdürlüğü olarak faaliyetleri Mayıs ayının ikinci yarısında hızlandırmış ve ilk olarak Üniversite adayları olanlara Üniversiteye Giriş Kursları düzenlemiştir. Birinci devre kursları 20 Mayıs 1974 günü başlamış ve 4 Temmuz 1974 gününe kadar programlar hazırlanmıştır. İkinci devre kursları 7 Haziran 1974 den 4 Temmuz 1974'e kadar devam edecektir. Birinci devre kurslarına otuz öğrenci alınabilmiştir. İkinci dönem kurslarına ise kayıt devam etmektedir. Yer bulma imkânının az, dernek binasının da kapasitesinin dar oluşu az sayıda kursiyerin kurslardan faydalanmasını sağlamaktadır.

Müdürlük dersane yeri temin ettiği taktirde üçüncü ve dördüncü dönem üniversiteye hazırlama kursları açmayı da düşünmektedir. Ayrıca orta öğrenim seviyesindeki talebeler için Eylül imtihanlarına hazırlama kursu da açılacaktır, bu kurs için gerekli öğretmen kadrosu elde mevcuttur.

Öğrenci Meseleleri Müdürlüğü :

Müdürlük Üniversite aday öğrencilere Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak Elazığ ve çevresinde ÜSS formlarının dağıtımını MTTB Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Dernek binasında yapmaktadır. Önümüzdeki senelerde Elazığ ve çevresinde form dağıtımını tek elden sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir.

İmtihanlar sonunda Elazığ'lı üniversite adaylarının Üniversite ve yüksek okulların puan durumlarını anında öğrenebilmeleri için özel panolar hazırlanacaktır.

Diğer yandan bütün Elazığlı öğrencilerin problemlerine yakın ilgi göstermekte, çözüm yolu bulmaya çalışmaktadır.

Fotoğrafçılık Müdürlüğü :

Müdürlük 4 Mayıs 1974 tarihinde Dernek binasında amatör fotoğrafçılık kursu açmıştır. Açılmış olan fotoğrafçılık kursu ilgi ile karşılanmıştır. Kurslardan yararlanmak isteyen 20 adet kursiyere ehliyetli bir öğretmen tarafından teorik ve pratik dersler verilmektedir. Ayrıca kursiyelere daha fazla olmak amacıyla fotoğrafçılık hakkında bilgileri kapsayan teksirlerde zaman zaman dağıtılmaktadır.

Müdürlük faaliyetlerine Güney Doğu Anadoluyu tanıtmaya fotoğraf sergisiyle ve buna benzer bazı sergilerle devam etmektedir.

Basın - Yayın Müdürlüğü :

Müdürlük tarafından her onbeş günde bir olmak üzere «AKADEMİ» adlı bir gazete çıkarılmıştır. Her çıkışında faaliyetleri ve bunun yanında bazı gerçekleri aktiren gazetemiz 300 adet basılmakta ve tamamı alıcı bulmaktadır.

Müdürlük Elazığ'daki günlük gazetelerle de iyi ilişkiler kurmuş zaman zaman bu organlarla da faaliyetlerini duyurmuştur. Dar imkânlar içinde faaliyetlerini yürütmeye çalışan Müdürlük ileride daha kaliteli bir gazete çıkarmayı kendine amaç edinmiştir.

Kitap Kulübü :

Kitap kulübü faaliyetlerini iki yönde sürdürmektedir;

- 1 — İç Kitaplık Kulübü,
- 2 — Dış Kitaplık Kulübü.

İç kitaplık Kulübünün Faaliyetleri Dernek içinde yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Dernek binasında mevcut kitaplığın zenginleştirilmesi, bu kitapların dernek içinde ve dernek dışında okunmasını sağlamak için dağıtımın yapılması gibi faaliyetlerle uğraşmaktadır.

Dış Kitaplık Kulübünde dışarıdan gerek fikri ve gerekse ders kitaplarını Derneğe indirimli olarak sağlamak arkadaşların daha ucuza kitap satın almalarını temin etmek gayesiyle çalışmaktadır. 1974 ders yılında Akademi'deki Kitap ihtiyacını karşılamayı başarmıştır. Malî yönden durumunu düzeltme yolunda olan Dernek önümüzdeki ders yılında kitap müdürlüğümüz vasıtasıyla öğrenci arkadaşların kitap ihtiyaçlarını tamamen karşılayacaktır.

Turizm ve Dış Temaslar Müdürlüğü :

Turizm Müdürlüğü olarak 1 Mayıs'a ve 27 Mayıs'a rastlayan günlerde Akdeniz ve Doğu Karadeniz gezileri düzenlenmesi düşünülmüşse de gerek bu günlere rastlayan imtihanlar ve gerekse ay sonu olması dolayısıyla çekilen para sıkıntısı bu gezileri gerçekleştirmeye engel olmuştur. Müdürlük vasıtasıyla Diyarbakır, Malatya tanıma ve tanıtma gezileri yanında Keban Hidroelektrik santralleri teknik gezileri gerçekleştirilmiştir. Müdürlüğümüz

Elazığ sınırları içinde küçük çapta geziler de tertiplemekte ve bu geziler çok itibar görmektedir.

Genel Merkezimizin Avrupa Çalışma Kampları adı altında yürüttüğü faaliyet hakkında gerekli bilgiyi arkadaşlara duyurarak istifade etmeleri istenilmişse de 20 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak imtihana iştirak edebilmek bir hayli zor olduğundan arkadaşlar arasında gerekli ilgiyi görmedi.

Kültür Müdürlüğü :

Müdürlük yapılan 2. kongreden hemen sonra lise ve dengi okullar arası münazara yarışmaları tertiplemek için bazı hazırlıklara girmişse de bu yarışmanın bilgi yarışması şeklinde olması dileği ile gerekli müracaatlar yapılmıştır. Düşünülen yarışma 13 Mayıs tarihinde başlayıp 24 Mayıs tarihinde bitecek ve birinci gelen okul yarışmacılarına çeşitli ödüller verilecekti. Bütün hazırlıklarımız ve okullardan yarışmalara katılma isteğini gös-



Elazığ Temsilciliği İdare Heyeti bir toplantı anında

terir dilekçeler tamamlanmış. Halk Eğitim Salonunun bize tahsis edilmesi kalmıştı. Fakat Millî Eğitim Müdürü tarafından bu yarışmamıza izin verilmesi çeşitli okulların müdürlerine yapılan baskı nedeniyle yarışmadan vazgeçmeleri bizimde başka bir salon bulma imkanımızın olmayışı bu yarışmayı ertelememize vesile olmuştur.

Müdürlüğümüz 29 Mayıs 1974 tarihinde İstanbulun fethini anma gecesi tertiplemiş, bu gece için üç perdelik bir piyes sahneye koymuştur. Tiyatro Müdürlüğüyle işbirliği yapılarak hazırlanan bu gece büyük bir ilgi ile izlenmiş. Halk Eğitim Salonunu dolduran davetliler memnun kalmışlardır.

Müdürlüğümüz ayrıca Genel Merkezeli yaptığı temaslar neticesinde Ali Rıza Demircan'ı konferans vermesi için Elazığa getirtmek istemişse de uçak seferlerinin iptali yapılan programı aksatmıştır. Müdürlüğümüz her hafta dernek binasında seminer çalışmaları yapmaktadır, bu seminer çalışmalarını talebe arkadaşlar ve bilgili kişiler tarafından yapılmaktadır. Seminer çalışmalarını büyük bir ilgi ile takip edilmektedir.

Trafik Eğitim Müdürlüğü :

Trafik Eğitim Müdürlüğümüz 1974 yılı Mayıs ayında faaliyetlerine başlamıştır.

İstanbul ve İzmir'e kendisine örnek alan Müdürlük öğretim üyeleri ile Yüksek Tahsil talebelerinin Amatör ve Profesyonel Ehliyet ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu faaliyetler Trafik Büro Amirliği ve Baş Komiserlerinden üstün alaka ile karşılanmış, taktir edilmiştir.

Dosyalar Şöförler ve Otomobiller Derneği Federasyonundan ucuz fiatla temin edilmektedir.

Evraklarını (Öğrenci Belgesi, Nüfus Sureti, İkâmet senedi, 12 adet fotoğraf) tamamlayan arkadaşların dosyaları açılmakta muameleleri Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Kayıt ücreti Amat: 140 TL, Prof: 150 TL.

Muamelelerde gerekli olan heyet raporu Müdürlüğümüzce, Devlet Hastanesi Baş Tabipliği ile yapılan anlaşma sonucu sadece kursiyerlerimize mahsus olmak üzere 130 TL. sından 20 TL. sına indirilmiştir.

İmtihan günleri gurup olarak muntazam aralıklarla ve en kısa zamanlarda temin edilmektedir.

Trafik ve Motor dersleri derneğimiz salonlarında Elazığ Trafik Bürosu Baş Komiserleri tarafından verilmektedir.

Direksiyon dersleri Derneğimize tahsis edilmiş olan otolarda indirimli olarak ve tecrübeli öğretmenler nezaretinde verilmektedir.

Kurslar yirmişer kişilik devreler halinde yürütülmektedir.

Spor Müdürlüğü :

İlk olarak çeşitli bölümlerde çalışabilmek için kollar tesbit edilmiş. Judo, Karate, Boks, Taekwon-do, Atletizm ve Güreş gibi kollarda faaliyetlere başlanmıştır.

Çalışmalar Akademinin içinde mevcut sportif tesislerde ve Elazığ'daki kapalı spor salonunda yapılmaktadır. Genel merkezden Elazığ'da bir spor gösterisi yapmak üzere Taekwon-do Takımı istenmişse de kapalı spor salonunun tamirata gireceğinin öğrenilmesi nedeniyle iptal edilmiştir.

Şimdilik gerekli malzemenin elde bulunmayışı faaliyetleri kısıtlamaktadır. Kısa bir zamanda eksiklikler tamamlanacaktır.

İrtibat Kolu :

Türkiye'deki bütün kuruluşlarımızla irtibat kurabilmek ve onlarla haberleşebilmek gayesiyle kurulmuş olan Müdürlük, faaliyetlerine kuruluşlarımızın adreslerini temin etmekle başlamış, yapılan faaliyetleri duyurmaya ve kuruluşlarımızın yaptığı faaliyetler hakkında bilgi almaya başlamıştır. Malatya Orta Öğrenim Komitemizin sahneye koyduğu İNSANLAR YAŞADIKÇA ÖLÜR adlı temsili Elazığ'da da oynatabilmek için çeşitli çalışmalara girişilmiştir.

Fotoğrafçılık Müdürlüğü :

Müdürlüğümüz okulumuzun öğrencilerine fotoğrafçılık hakkında bilgi verebilmek gayesiyle bir fotoğrafçılık kursu açmıştır. Dersler teorik ve uygulamalı olarak ehliyetli bir öğretim üyesi tarafından verilmektedir.

Kursiyerlerimize ders notları teksir edilerek verilmektedir, ayrıca Müdürlüğümüz okul dekanlığıyla ortaklaşa bir fotoğraf stüdyosunu açmak için gerekli malzemeleri sipariş etmiştir.

Trafik Eğitim Müdürlüğü :

MTTB Elazığ Temsilciliği, Elazığ Veteriner Fakültesi ve Akademi Talebe Derneği Trafik Eğitim Müdürlükleri müşterek olarak Oto Ehliyet Kursları düzenledik. Bu teşebbüsümüz öğrenci arkadaşlar ve okulumuz asistanları arasında takdirle karşılandı. Ayırdığımız kontenjan kısa bir zaman içinde doldu, bunun yanısıra Elazığ trafik bürosu komiserleriyle yapılan temaslarda haftada bir gün Trafik ve Motor derslerinin nazari olarak ilgili memurlarca verilmesi sağlandı. Direksiyon dersleri için yapılan anlaşmada kursiyerlerin indirimden faydalanmaları temin edilmiştir. Bütün muameleler Derneğimiz tarafından yapılmakta ve dosyalar Şoförler ve Otomobilciler Derneği Federasyonundan temin edilmektedir. Hastane ücretleri derneğimiz kursiyerlerine indirimli olarak yapılmaktadır.

Öğrenci Meseleleri Müdürlüğü :

Müdürlüğümüz öğrenci meselelerine en iyi şekilde eğilmiş, okulumuzda yapılan talebe temsilciliği seçiminde örnek bir çalışmayla talebe temsilciliği kazanılmıştır.

Fakir öğrenciler tesbit edilmiş ve kendilerine üye arkadaşlardan çeşitli yardımlar toplanmıştır. Ayrıca Elazığ'da bazı müesseselerle yapılan çeşitli anlaşmalar neticesinde talebeler için özel indirimli tarifeler uygulanması sağlanmıştır.

Kültür Müdürlüğü :

Müdürlüğümüz tarafından 29 Aralık 1973'de Mehmet Akif Gecesi tertiplemiştir. Gecemiz büyük bir ilgi ile izlenmiş ve takdir kazanmıştır. Müdürlüğümüz ayrıca Akademi Talebe Derneğiyle beraber her hafta seminerler tertiplemektedir ve bu seminerler de ilgi ile takip edilmektedir. Seminerler arkadaşlarımız ve bazı yetkili şahıslar tarafından dernek binasında verilmektedir.

Müdürlüğümüz ayrıca arkadaşlarımızı mesleki yönden geliştirmek için ilaç firmalarıyla temas kurup gerekli broşür ve eşantyonlardan derneğimize temin edilmiştir. Aynı firmalardan çeşitli ilaçlar da temin edilip Dernek binamızda bir ilaç köşesi kurulmuştur.

Kitaplık Kolu :

Kitap kolu olarak ders yılı başında öğrenci arkadaşlarımızın kitap ihtiyaçları tesbit edilmiş ve gerek hazır ve gerekse teksir baskı olarak bu ihtiyaçları Derneğimiz tarafından giderilmiştir.

Ayrıca arkadaşların genel kültürlerini geliştirebilmek için kurulan kitaplığa çeşitli kitaplar temin edilmiş ve arkadaşların istifadelerine sunulmuştur. Kitaplığımızı zenginleştirebilmek gayesiyle bazı basın ve yayın merkezleriyle emasa da geçilmiştir.

Turizm ve Dış Temaslar Müdürlüğü :

Müdürlüğümüz Diyarbakır ve Maden gezilerini tertipleyip, buradaki kuruluşlarımızla ilişkiler kurmuştur.

Müdürlük Veteriner Fakültesi Dekanlığı ile temaslara geçmiş, okul öğrencilerine Akdeniz Bölgesi Meslekî Tetkik Gezisini düzenlemiştir. Bu gezide meslekî kuruluşlar hakkında arkadaşlara gerekli bilgi verilmiştir. Ayrıca 1 ve 2 sınıflar Malatya Sultan Suyu, Devlet Üretme Çiftliğine götürülerek kuruluş gezdirilmiş ve gerekli bilgiler verilmiştir.

Spor Kolu :

Dekanlık ile Temaslar Kurulup Dekanlık Kupası için sınıflar arası futbol maçları tertiplemiştir. Ayrıca centilmen takıma bir centilmenlik kupası verilmiştir.

Ayrıca arkadaşlarımızın Şehir Kapalı Spor Salonunda çeşitli sportif faaliyetler yapmaları sağlanmıştır. Yüksek okullar arasında yapılan Taekwon-do ve Judo müsabakalarının Elazığ'daki elemelerinde iki dal da kendi kilolarında birincilik kazanan arkadaşlarımız olmuştur. Faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Genel Faaliyetler :

Derneğimiz 1630 sayılı Dernekler Kanunu gereğince 4/12/1972 tarihinde kurucu heyet olarak Elazığ Valiliğine Dernek Tüzüğümler ile müracaat edilmiştir.

28/12/1972 tarih ve 2696 sayılı Elazığ Valiliği ve Emniyet Müdürlüğünden gelen yazı ile derneğimiz resmen kurulmuştur.

Derneğimizin kurulmasından sonra üye kayıtları yapılarak toplanan aidat ve teberrualarla derneğin çeşitli masrafları karşılanmıştır.

Müteşebbis heyet kongre hazırlıklarını tamamlayarak 11/3/1974 tarihinde 1. Olağan genel kurul toplantısı yapmıştır. Yeni yönetim kurulu faaliyetlerine başlamıştır.

Dernek Faaliyetleri :

Okul içi ve okul dışı olmak üzere iki şekilde yürütülmektedir. Okul içi faaliyetleri öğrenci ve dekanlık arasındaki münasebetleri düzenlemek, öğrenci derterine eğilmek.

Okul dışı faaliyetler ise; arkadaşlarımızı köylere guruplar halinde götürmek klinikde çalışmalar yapmak, orta öğrenim seviyesindeki öğrencilere de yardımcı olmak şeklindedir. Elazığ Belediyesi, esnaf ve diğer kuruluşlar'la anlaşarak bazı maddî imkânlar da sağlanarak faaliyetlerin düzenlenmesi sağlanmıştır.

Mehmet Akif'i anma gecesi düzenleyerek Elazığ'lılara müstesna bir gece geçirilmiştir.



Köse İmam piyesinden bir görünüş

Fakülte Dekanlıkla anlaşarak kantin açılmıştır.

Öğrenim için gerekli kitap ve teksirleri Fakülte tesislerinde okulunda yardımıyla derneğimizin kitap kolu basmış ve arkadaşlara ucuz bir fiyatla satmıştır.

MTTB MADEN ORTA ÖĞRENİM TEMSİLCİLİĞİ

1 — SOSYAL ÇALIŞMALAR :

Komitemiz yaz tatili sebebi ile öğrenciler arasında çeşitli konularda seminerler tertib etmekte ve bilhassa gezi kolu tarafından tertiplenen gezi sırasında münazaralar yapılmakta ve öğrenci arkadaşlar çeşitli ideolojik akımlara karşı fikir sahibi yapılmaktadır. Seminerler çeşitli öğretmen serbest meslek erbabı ve ihtisas dallarında yetkili kimseler tarafından verilmektedir. Bu arada Sosyal Çalışmalar Başkanlığı tarafından seminerler ile birlikte tiyatro çalışmaları da yapılmaktadır.

Ayrıca, talebe meselelerine ait çeşitli inceleme ve araştırma çalışmaları yapılmış, bunlar sohbet halinde üyelerimiz arasında münakaşa ve münazara edilmiştir.



Genel Başkanımız, Maden orta öğrenim mensuplarıyla

2 — GEZİ KOLUNUN ÇALIŞMALARI :

Gezi kolu başkanlığı tarafından komşu il ve ilçelere, komşu bahçelere geziler yapılmakta böylece MTTB komiteleri ile yakın ilişki kurulmaktadır.

8.6.1974 Pazar günü Komitemiz otobüs tutarak 40 kişilik bir gurupla Elazığ ve Harput'un tarihi yerleri gezilmiş ve bu arada Atatürk Üniversite-

sinin Prof. Lütfü Ülkümen'in (Üniversite ve Manevî Eğitim) adlı konferansı takip edilmiştir.

3 — SPOR KOLU ÇALIŞMALARI :

Spor kolu başkanlığı sportif çalışmalara hız vermiş ve Masa Tenisi - Voleybol çalışmaları yanında judo çalışmaları da yapmak için hazırlıklarını tamamlamıştır. Yapılan çalışmalar birçok eksikliklere rağmen oldukça başarılı olmuş, Maden gençliğinin takdir ve dikkatini çekmiştir.

MTTB Genel merkezinden gönderilen çeşitli kitap, broşür ve bültenler arkadaşların istifadesine sunulmuş, fazla olanlar dağıtılmıştır.



MTTB Maden Orta Öğrenim Komitesi Başkan Yardımcısı Bayram Özlü bir seminerde konuşurken

DIYARBAKIR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TALEBE DERNEĞİ

Diyarbakır tıp fakültesi talebe derneği 1972 Aralık ayında kuruluş dilekçesini vermesine rağmen bölgemizde bulunan sıkı yönetim sebebiyle 26 Ağustos 1973 tarihine kadar faaliyete geçemedi. Bu tarihten sonra kuruluş safhasını gerçekleştirmek mümkün oldu. 12 Ocak 1974 tarihinde ilk genel kurul toplantısını yaparak yeni idare heyetini tesbit etti.

Başkan : Ömer MIZRAK
Başkan Yardımcısı : Seyfettin SÖNMEZ
Sekreter : Selahattin AYDINALP
Muhasip : Masum ŞİMŞEK

DERNEK FAALİYETLERİ :

SEMİNERLER : Seyfettin SÖNMEZ iman ve Aksiyon konusunda; 31.3. 1974 tarihinde verdiği seminerde «Yaptığımız işleri inanarak yaparsak başarı elde etmemiz mümkün değildi. İmansız aksiyon dinamızından yoksun»



Genel Merkez Yöneticilerimiz Diyarbakırda

dur. Aksiyoncu şahsiyetlere baktığımızda onlarda büyük bir iman kuvvetini görmekteyiz» demiştir.

M. Fevzi ÜNAL 7/4/1974 tarihinde «İslam Ülkeleri Arasında Sosyal ve Ekonomik İlişkiler Konulu bir seminer vermiştir. Seminerde, «Bir asırdan beri İslam ülkelerinden sistemli olarak nasıl ayırıldıığımızı anlatmış; bu durum devam ederse de ilişki kurmak çok zor görünmektedir. Bütün İslam ülkeleri ekonomik ve sosyal bir dayanışma içine girip bir blok kurmazlarsa geri kalmış ülkeler sıfatından kurtulamayacaklardır» demiştir.

Mehmet Coşkunsel, «**Mehmet Akif ve dünyası**» hakkında 14.4.1974 tarihinde verdiği konferansta «Akifin kişiliğini» mücadele ruhunu, sanatını, şairliğini ayrı ayrı anlatarak bu gün Akifi gereği gibi çok az anlayan ve anlatanlar vardır. Henüz Akifin bilinmeyen birçok yönleri vardır ve halâ kapalı durmaktadır. Bu gerçekleri araştırarak ve ortaya çıkaracak olan sizlersiniz» demiştir.

Esat Yetermin, **Batı ve Batılılaşma Üzerine** : 21.4.1974 tarihinde bir seminer vermiş «Bugün Türkiye'ye eğer bu durumda ise, seneler önce başlatılan batılılaşma hastalığı yüzündendir. Ne zaman batının teknikte en son yeniliğini alır ona manâ hakimiyeti sağlanırsa işte o zaman gerçek sanayi Türkiye'sinin temelini atmış oluruz» demiştir.

İhsan Işık 28 Nisan 1974 tarihinde verdiği seminerde üstad Necip Fazıl Kısakürek'in «**İdeolojya Örgüsü**» adlı fikri eserini tanıtmıştır. Seminerde «Şimdiye kadar çok kitap yazılmıştır. Fakat yakın tarihimizde İslamın fikir yapısını bu derece izah eden bir kitap yazılmamıştır. Bu kitap başlı başına bir sistemin fikirlerini izah edecek kadar güçlü, nesilden nesile intikal edecek kadar büyüktür» diyerek seminerini bitirmiştir.

Ömer Faruk Turgut'ta 5 Mayıs 1974 tarihinde **Necip Fazıl Kısakürek**'in **Sanat ve Kişiliği** hakkında verdiği seminerde «Türkiye'de tek partili devrin yaşandığı, Allah demenin dahi suç sayıldığı, Kur'anın Türkçe yazılmasının istendiği dönemlerde bütün gücüyle hak ve hakikatın müdafaasını yaptı. O dönemlerde zor da olsa Büyük Doğu mermuasını çıkarıyor ve tamamen öz değerlerine bağlı aksiyoner bir gençliğin yetişmesini sağlıyordu. Büyük Doğu'yu bir mektep haline getirerek ona bağlı fikir misyonerlerinin yurt çapındaki hizmetlerine imkân hazırlıyordu. Üstad şiirde yeni bir sanat akımı meydana getirmiş, Anadolu insanının inançlarına tercüman olan ideolojik şiir akımının başlatıcısıdır. Cumhuriyet devri şiirinin temel taşlarından biridir» diyerek sözlerini bitirmiştir.

Sinan Kütü, İslâm kültürünün garba etkisi adlı 12 Mayıs 1974 tarihinde verdiği konferansta «Batıda rönesans, İslam fikriyatından doğmuştur. Koyu kilise taassubununun İslamiyetin ilim zihniyetiyle yıkılmıştır» demiştir.

TİYATRO ÇALIŞMALARI :

Tiyatro kolu kurularak Atıf Çetin Başkanlığında çalışmalar yapılmıştır. Mart ayı içerisinde bu ekip tarafından Cemalettin Özyaydın yönetiminde Ahmet Küçükkağa'nın yazmış olduğu «Çiğlik» isimli eser sahneye konmuştur.

20 Nisan 1974 tarihinde Diyarbakır Emek sinemasında gündüz ve akşam olmak üzere başarıyla sahnelenmiştir. Çeşitli yerlerden turne için davet almamıza rağmen ancak Elazığ, Maden ilçesinde MTTB Orta Öğretim Komitesi adına 11 Mayıs 1974 tarihinde başarıyla oynanmıştır. Çeşitli imkânsızlıklar yüzünden bu yıl başka yere gidilememiştir.

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ KONYA TEMSİLCİLİĞİ

Başkan : AYHAN ERSÖZ
Başkan Yardımcısı : YAKUP AKSAKAL
Sekreter : GÖKHAN FARUK MESCİ, (YAŞAR BİLEN)
Muhasip : FARUK DEMET
Üye : HASAN YILMAZ



MTTB Konya Temsilciliği İdare Heyeti toplu halde

Millî Türk Talebe Birliği Konya Temsilciliğini Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Talebe Derneği yürütmektedir. Talebe Derneği 3/12/1974 tarihinde Yüksek Tahsil Talebe Derneği Konferans Salonunda yapmış olduğu 2. mutad kongresinden sonra çalışmalarına hızlı bir şekilde başlamıştır. 17/1/1974 tarihinde Bölüm Karma Kurulu Teşkili için yapılan öğrenci Temsilciliği seçimlerinde meseleleri fikirle değil, kaba kuvvetle

çözmek isteyen guruplar birbirine girmiş ve Akademinin havası karışmıştır. Bunun üzerine MTTB Akademi Talebe Derneği her zaman olduğu gibi bu olaylar üzerine de ağırlığını koymuş olayların en kısa zamanda yetişip derslerin normal olarak devamı için gereken gayreti göstermiştir.

Dernek yönetim kurulu olayların daha önceden çıkacağını kestirerek, vilâyete öğrenci temsilciliğinin hukukî durumunu 27/12/1974 tarih ve 23 sayılı yazısıyla sormuş, Vilâyetten cevaben 4/1/1974 tarihli 42-01-003/3 sayılı yazısıyla temsilciliğin kanun nazarında bir hükmü olmadığını ve her sene öğrenci temsilciliği seçimi diye bir seçimin yapılamayacağını, talebele- rin yegâne temsilcisinin Talebe Derneği Yönetim Kurulunun olacağını bildirmiştir. Bu yazıyı Akademi Başkanı ve Bölüm Başkanlarına sunan yönetim kurulu elinden gelen bütün çalışmaları yapmıştır. Buna rağmen yapılan öğrenci temsilciliği seçimlerinde bazı nahoş olaylar meydana gelmiştir. Dernek Yönetim Kurulu 19/1/1974 tarihinde almış olduğu 13 sayılı karar ile 22/1/1974 tarihinde bir basın bildirisi yayınlamış, durumu kamu oyuna açıklamıştır.

MTTB Konya Temsilciliği 18/2/1974 tarihinde almış olduğu kararla Taekwondo ve Kempo-Karate çalışmalarını başlatmış ve bu işleri tam yet-



Karate ekibi bir çalışmadan önce

ki ile yürütmek üzere Muharrem Ertekin'i spor kolu başkanlığına getirmiştir. Yardımcıları Köksal Efe, Aydın Seçkin.

8/3/1974 tarihinde spör çalışmalarının açılışı MTTB Spor Salonunda büyük bir kitlenin önünde yapılmıştır. Açılış konuşmasını MTTB Konya Temsilciliği Başkanı Ayhan Ersöz yapmış, konuşmasında özetle çalışmaların sıkı bir disiplin içerisinde ve ahlakımıza uygun olarak devam edeceğini bildirmiştir. Daha sonra Taekwon-do antrenörü kırmızı kuşaktan Şükrü Yılmaz Taekwon-donun tarihinden, Kempo Karate antrenörü siyah kuşaktan Kemal Koçkar da karate ile ilgili konuşmalar yapmışlardır.

Daha sonra gösterilere geçilmiş, Türkiye Üçüncüsü Konya Taekwon-do takımı kırışlar yapmıştır. Daha sonra Karate Antrenörü ve iki mor kuşaklı karateci gösteri yapmışlardır. Gösteriler seyircileri çok memnun etmiş ve seyirciler bu şekilde bi gösterinin Konya çapında olmasını istemişlerdir.

Akademinin kapatılması mevzuu çıkmış, normal olarak devam eden dersler inkita'a uğrayarak Akademimiz başkansız kalmıştır. Bunun üzerine dernek yönetim kurulu 23/3/1974 tarihinde almış olduğu 18 sayılı karar ile Millî Eğitim Bakanı ile görüşmek üzere dernek yönetim kurulundan Yaşar Bileni Ankara'ya göndermiştir. Ankara'da Millî Eğitim Bakanı'na Okulumuzun meselelerini anlatmış, Bakan'dan meselelerin bir hafta içinde çözümleneceği sözünü almıştır. Dernek yönetim kurulu 2/4/1974 tarihinde almış olduğu 19 sayılı karar ile 3/4/1974 tarihinde basın toplantısı yapmıştır. Bütün gazete temsilcileri ve geniş bir talebe kitlesinin izlediği toplantıda Millî



Akademi Derneğinin yayınladığı iki ders kitabı görülüyor

Eğitim Bakanından alınan bilgiler ve Akademinin istenen seviyeye ulaşması için gerekli şartlar toplantıya katılanlara anlatılmıştır.

2/4/1974 tarihinde Talebe Teşkilatları Federasyonu Genel Başkanı Bilâl Şahin ve MTTB İstanbul İcra Konseyi Sekreteri Recep Çiğâ Konya'ya gel-

diler MTTB Konya Temsilciliği ve Orta Öğretim Komitesini denetlediler. Bu arada bazı protokolü ve lise müdürlerini ziyaret ettiler.

4/4/1974 tarihinde MTTB Adana temsilciliğinin açılışında MTTB Konya Temsilciliği Başkanı Ayhan Ersöz bir konuşma yapmıştır. Konuşmasında özetle «MTTB temel prensiplerini kendi millî değerlerinden almaktadır. Türkiyenin meselelerine temas ederken, eldeki bu hassas nizamı terketmemektedir. Bizim hedefimiz madde ve manâ arasında muvazeneyi kurmuş bin yıllık kültür mirasından hız alan, bütün millî müesseselerini çağımızın gerçeklerine uydurmuş imanlı büyük Türkiyedir» demiştir.

Akademide görülen matbuat eksikliğini gidermek, talebelerin birbiriyle temasını artırmak ve öğrenci - yönetici ilişkilerini daha iyi sağlamak için «AKADEMİLİ'NİN SESİ» isimli aylık bir dergi çıkartılmasını Nisan ayında başlanmıştır.

Başkan Ayhan Ersöz 10/4/1974 tarihinde Genel Merkez'e giderek bun-



MTTB Konya Temsilciliğinin tertibetmiş olduğu konferansta hatip Ali Rıza Demircan konuşurken

dan sonra yapılmasını düşündüğümüz konferanslardan ilki için Ali Rıza Demircan'la görüşmüş 27/4/1974 tarihinde Konya'ya «Gençliğimizin Sosyal Meseleleri» isimli konferans vermesi için davet etmiştir.

Gençliğimizin sosyal meseleleri mevzuulu konferans 27/4/1974 tarihinde saat 21.30 da Cıvıoğlu Pasajı altında bulunan MTTB Konferans salonunda yapılmıştır. Konferansın açılış konuşmasını MTTB Konya Temsilciliği Başkanı Ayhan Ersöz yapmıştır. Konuşmasında özetle «Bugün içtimai yapımız korkunç sarsıntılar geçirmektedir. Bu sarsıntıların gerçek sebebi gençliğin manevî yönden doyurulamamasından doğan fikrî tefrikalardır. Ah-

lâklı bir toplum, imânlı vatansever gençlik... Özlediğimiz sosyal yapı bu.. Taklitçiliğe, anarşiye, sınıfçılığa ve şartlanmış fikirlerin rüzgârına kapılmaya paydos. MTTB Konya Temsilciliği olarak Türk Gençliğini ruhî bunalımlardan kurtarmak kendi öz benliğini kazandırmak kendi şahsiyeti içinde olgunlaşmasını sağlamak için yoğun bir çalışmanın içerisinde bulunuyoruz» demiştir. Ekserisini gençlerin takip ettiği kalabalık bir kitlenin takip ettiği konferansta konuşmacı özetle «Bugünkü gençliğin meseleleri bütün yönleriyle ele alınması gereken bir konudur. Gençlik bir bunalım içindedir. Bunalımın esas sebebi maneviyattan uzak kalışıdır. Bunda da en önemli faktör dindir. Meseleyi bu açıdan ele alarak değerlendirmek gerekir. Din, gençliğin şahsiyet bulmasına yarar. Şahsiyet İslâm dininin kitabı Kur'an-ı Kerim'e gereken ehemmiyeti vermekle elde edilir. Aranılan her şeyin Kur'an'da bulunabileceği bir gerçektir» demiştir. Hatip konferansını «Gençler!.. Bu davanın öğretmenleri biziz Allah'ın Resulünü önder kablu edip onun yolunda gidecek biziz, bu yolda şehit olacak gerekirse yine biziz. Bunun için çok azimle ve samimiyetle çalışmalıyız» diyerek konuşmasına son vermiştir.



«Akademilinin Sesi» bülteni.

İkinci konferans 18/5/1974 tarihinde gazeteci, yazar Mustafa Müftüoğlu tarafından «Tarih Şuuru ve Yakın Tarihimiz» mevzuunda verilmiştir.

Müftüoğlu yaptığı konuşmada tarihin ilk okullardan başlayarak ters aktarıldığını ve genç dimağların maksatlı fikirlerle doldurulduğunu ileri sürmüştür. Müftüoğlu daha sonra konuşmasına şöyle devam etmiştir. «Tanzimat fermanı ile en ufak bir ekonomik tedbir alınmamasına rağmen Hıristiyan aleminin Müslüman Türk toplumu üzerinde tahakkümü sağlayan kararlar alınmış ve bu kararlar kabul ettirilmeye çalışılmıştır.

Bilâhère Kanunîden 31 Mart vakasına kadar cereyan eden hadiseleri kronolojik seri içerisinde vesikalarla anlatıp 31 Mart vakasının tamamen tertip olduğunu, tarihimizde umumiyetle devlerin - cüce, cücelerin ise dev olarak gösterilegelmekte olduğunu belirterek konuşmasına son vermiştir.

MTTB Konya temsilciliği Spor, Kültür ve Turizmin faaliyetlerinin yanında öğrenci arkadaşların ehliyet meselesini de halletmek için gerekli şartlarla görüşmüş ve 8 Mayıs 1974 tarihinde başlamak üzere Trafik Eğitim Müdürlüğü ile «ŞOFÖR EHLİYET KURSLARI» açmıştır.

Kurslara Öğretim Üyeleri, Yüksek Tahsil ve Orta Öğrenim Talebeleri katılmışlardır. Kurslar öğrenci arkadaşlar arasında büyük bir sevinç husule getirmiştir. MTTB Konya Temsilciliği Trafik Eğitim Müdürlüğüne Halil İbrahim Öztürk eğitilmiştir. Yardımcıları Mehmet Keleş, Şevket Oruç'tur.

MTTB Konya Temsilciliği arkadaşların kitap ihtiyacını da gidermek için Kitap Kulübü kurmuştur. Kitap Kulübü, Millî mefkûreyi anlatan ideolojik kitaplar yanında bazı teknik kitapları da getirterek arkadaşların iskontolu kitap almalarını sağlamıştır.

Kitap kulübü, satışın yanında «okuyucu kitaplığı» da kurmuştur. Kuruluşu yeni olmasına rağmen kısa zamanda okuyucu kulübü, arkadaşların istedikleri kitapları temin ederek fikrî yönden gelişmelerine yardımcı olmak için 200 kitap hediye etmiştir.

Basın - Yayın Müdürlüğü Konya D. M. ve M. Akademisi Harita - Kadastro bölümü birinci sınıfları için «Jeodezik Hesap» teksiri yapmıştır.

İkinci olarak Selçuk Eğitim Enstitüsü Fen Bölümü ikinci sınıf öğrencilerinden Hayrullah Karabulut'un hazırladığı, Biyoloji öğretmeni M. Ali Kayanın da takdim yazısı yazdığı «EVRİM» isimli semineri teksir ederek, cüzi bir fiatla arkadaşlara satmıştır.

BASIN - YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Rıdvan İmaç, Hayrullah Karabulut, Taner Karaman, Hüsameddin Yıldız

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

Hüseyin Öz, Hakkı Taşyüz, Ali Şeker

KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Şaban İnandır, Mustafa Demirbilek, Kasım Elma

FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ

Mehmet Koç, Ertuğrul Çuhadar, Derviş Çetinkaya

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Abdullah Bilgin, Recep Güner, Adil Yılmaz, Osman Gülşen

SİNEMA KULÜBÜ

Mehmet Özel, Mustafa Güleç, M. Ali Akkuş

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ KONYA ORTA ÖĞRENİM KOMİTESİ

MTB Orta Öğrenim Komitesi 12 Nisan 1974 tarihinde MTTB Konya Temsilcisi Başkanı Ayhan ERSÖZ idaresinde şu şekilde vazife taksimi yapılmıştır.

Başkan : Mehmet GÜNEŞ
Başkan Yardımcısı : Ömer BALER
Sekreter : Sami GÖKSUÇUKUR
Sekreter Yardımcısı : Öner BOYSAN
Munasip : Mehmet Akif BÜYÜKDERE
Üye : Salih SAR
Üye : Mevlüt PAKÖZ

Vazife taksiminden hemen sonra «İdeal Türk Genci Nasıl Olmalıdır» mevzuulu lise ve muadilli okullar arası kompozisyon yarışması tertip edilmiştir. Son müracaat tarihi olan 11 Mayıs 1974 e kadar yarışmaya 200 öğrenci birer yazı ile katılmıştır. Yazılar bir jüri tarafından incelenerek 15 yazı finale katılmıştır.

Yarışma finalleri 18 Mayıs 1974 tarihinde saat 20 de jüri ve dinleyiciler huzurunda MTTB konferans salonunda yapılmıştır.

JÜRİ ÜYELERİ :

Mehmet AK (Millî Eğitim Müdür Muavini)
Dr. Hamdi SAVLU (Y. İslâm Enstitüsü Öğretim Üyesi)
Kâmil YAYLALI (Y. İslâm Enstitüsü Öğretim Üyesi)
İbrahim ALTUNEL (Selçuk Eğitim Enstitüsü Öğretim Üyesi)
Ayhan ERSÖZ (MTTB Konya Temsilciliği Başkanı)
Ahmet YETİM (MTTB Konya Temsilciliği Kültür Müdürü)

Finalistler kompozisyonlarını jüri ve dinleyiciler huzurunda okumışlardır. Jürinin yaptığı değerlendirmeye göre ilk 5 dereceyi şunlar almıştır.

1. Hasan KOÇ (Gazi Lisesi)
2. Raşit BURAK (İmam Hatip Okulu)
3. Ali Naci DAĞLIOĞLU (İmam Hatip Okulu)
4. Ali ÜLKÜER (Konya Sanat Enstitüsü)
5. Türkân ÖZATILLA (Hastaş Koleji)

Derece alanlar MTTB Konya Orta Öğrenim Komitesi tarafından çeşitli

hediyelerle mükâfatlandırılmışlardır. Derece alan yazılar Yeni KONYA GAZETESİNDE yayınlanmıştır.

Orta Öğretim Komitesi her hafta Cumartesi günleri seminerler tertiplemiştir. Bazı seminerci ve konuları şunlardır.

Dr. Hamdi SAVLU (Kuran İlmî)

Hüseyin VAROL (Marksizm)

Ali GÜMRAH (Çanakkale Ruhu)

Nevzat ARABACI (Millî Düşünce)

Abdulah GARİPÇİN (Cihad)

Mazlum VURAL (Olaylara Bakış)

Hayrullah KARABULUT (Darvinizmin Tenkidi)

Mustafa YAVUZ (Ana Stratejimiz)



Orta Öğretim Komitesi toplantı halinde

Bekir UYGUR (Olayların akıl ölçüsünden değerlendirilmesi)

Orta Öğretim Komitesi Selçuk Eğitim Enstitüsüne D.M.M. Akademisinde okuyan ağabeylerimiz vasıtasıyla Lise 1. 2. 3. sınıflara Matematik Fizik, Kimya ve Geometri derslerinde destekleme kursları açmıştır. Kurslar arkadaşlara çok faydalı olmuştur. Son sınıf öğrencilerine aynı zamanda üniversiteye hazırlık kursuda verilmiştir.

Kurslar anında MTTB Genel Merkezinden getirilen olduğumuz testlerin dağıtımını yapılmış, Akademilere giriş, Sosyal dersler kitaplarının satışı yapılmıştır.

MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ TRABZON TEMSİLCİLİĞİ

MTTB TRABZON TEMSİLCİLİĞİ TEŞKİLATI

Başkan : Ahmet BÜYÜKAKKAŞLAR
II. Başkan : Sabri YILDIZ
Sekreter : Akın EKİNCİ
Muhasip : (Mustafa KOCAER), Durmuş ÇİN
Üye : Kemal ATEŞ

MTTB TRABZON TEMSİLCİLİĞİNE BAĞLI DERNEKLER I—KTÜ TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ TALEBE DERNEĞİ:

Başkan : Ahmet BÜYÜKAKKAŞLAR
II. Başkan : Osman ÖZTÜRK
Sekreter : Orhan AKDEMİR
Muhasip : Durmuş ÇİN
Üye : Şenol GÜVEN

II—KTÜ MAKİNE-ELEKTRİK FAK. TALEBE DERNEĞİ:

Başkan : (Kemal ATEŞ), Mehmet DEMİR
II. Başkan : Feridun BABA
Sekreter : Yusuf KARAKURT
Muhasip : Mehmet DOKKACI
Üye : Hüseyin Avni YAVRU

III—KTÜ YER BİLİMLER FAKÜLTESİ TALEBE DERNEĞİ:

Başkan : (Mustafa BÜYÜKTEMİZ), Ekrem SEVİNÇ
II. Başkan : Mehmet Lütfi ÖZKAYA
Sekreter : Akın EKİNCİ
Muhasip : Sabri YILDIZ
Üye : Osman SULA

IV—KTÜ İNŞAAT-MİMARLIK FAK. TALEBE DERNEĞİ:

Başkan : (Mustafa KOCAER), Mustafa KUDU
Sekreter : Vehbi ERTUĞRUL
Muhasip : Ahmet HASKOLOĞLU

V—KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ TALEBE DERNEĞİ:

Başkan : (Kadri ALYAMAÇ), Veli BARAKLI
Sekreter : Ali GİRGİN

MÜDÜRLÜKLER VE KULÜPLER

Basın Yayın Md. : (Ali UYMAZ), Akın EKİNCİ
Eğitim Müdürlüğü : Sabri YILDIZ
Fotografçılık Kulübü : Şemseddin SARI
Kitap Kulübü : Kasım MALKOÇ — M. Hanefi TERZİ

Basın bir kuruluşun dili, kalem, herşeydir. Bir faaliyet duyurulması, yayın organının bulunması ile mümkündür. Bunun için temsilciliğimizde 19 Şubat 1973 tarihinde Basın Yayın Müdürlüğü kuruldu.



MÜDÜRLÜĞÜN ÇALIŞMALARI :

Basın Yayın Müdürlüğünün çalışmaları üç daldadır. Bunlar : Yayın organı çıkartma, yayınları takip etme ve faaliyetleri duyurma (Neşriyat Bürosu).

Basın Yayın Müdürlüğü kuruluşu müteakip hemen çalışmalara başlamış ve en kısa zamanda bir derginin çıkmasına karar vermiştir. Aralıksız toplantılar yaparak derginin ismini kararlaştırmış ve ön çalışmalara başlamıştır. Daha sonra Nisan ayı içerisinde «Millî Kaynak» isminde aylık bir dergi çıkartmaya muvaffak olmuştur.

Millî Kaynak Dergisi Nisan 1973'den Ekim 1973'e kadar aralıksız yayımına devam etmiş, Trabzon'da takdirle karşılanmıştır. 8 ci sayıda mali imkânsızlıklar sebebi ile yayımına 6 ay ara vermiş ve Nisan 1974 tarihinde tekrar yayın hayatına başlayarak faaliyetini sürdürmüştür. Halen 11 ci sayısı çıkmıştır.

Neşriyat Bürosu Yusuf AYDIN'ın başkanlığında çalışmış, kuruluğundan bu tarafa temsilcilikte yapılan bütün faaliyetleri panolarda ilân etmek ve mahallî gazetelerde yayınlanmasını temin etmek suretiyle çalışmalarını yürütmüştür.

Basın Yayın Müdürlüğünün diğer bir kolu da gazete ve mecmuaları takip ederek Birliğimizde yayınları panolarda ilân ederek üyeleri yakından haberdar etmek olmuştur.

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ :

Üniversiteye giriş hazırlık kursları :

Bozuk bir eğitim - öğretim sisteminin darmadağın olmuş bir gençliği az da olsa takviye maksadiyle eğitim müdürlüğü bu yıl ilk defa kurslar düzenledi.

Merkezi sistem üniversite imtihanına girecek öğrencilere iki devre üniversiteye hazırlık kursları vermiştir. Kurslarda Cebir - Geometri - Fizik - Kimya dersleri olmak üzere yalnız fen kursları verilmiştir. Kursların aylık ücreti 50.— TL olup büyük rağbet görmüştür. Kurslarda derslere ilâveten her hafta genel merkezden gelen testlerle de uygulama yapılmıştır.

Birinci devre kurslar 1 Kasım 1973 de başladı.

İkinci devre kurslar 1 Ocak 1973 de başladı.

Lise Yetiştirme Kursları :

Trabzon temsilciliği lise ve dengi okularında okuyan öğrenciler için derslerinde başarılı olabilmeleri maksadiyle takviye kursları açmıştır. Takviye kursları Lise I - II - II. sınıf öğrencilerine cebir, geometri, fizik ve kimya derslerinden verilmiştir.

Şurası iftiharla belirtilebilir ki, aylık ücreti 30.— TL. olan kurslara devam eden öğrenciler derslerinde üstün başarılar sağlamış ve birlik mensupları veliler tarafından tebrik edilmiştir.

Fotoğrafçılık Kulübü :

Yeni kurulan fotoğrafçılık kulübü, gecelerde, gezilerde, seminerlerde ve diğer toplantılarda resimler çekerek arkadaşları memnûn ettiği gibi bilhassa birliğin ihtiyacını da gidermiştir.

Fotoğrafçılık kulübünün bilhassa mezun olan Mustafa KOCAER'in mezunyeti dolayısıyla Trabzon'dan uğurlanışında çekmiş olduğu film büyük ilgi görmüştür.

KİTAP KULÜBÜ :

MTTB Kitap Kulübünün çalışmalarından bahsetmeden önce kitabın ehemmiyetini ortaya koymak yerinde olur :

Kitap fertlere yön verdiği gibi, topluluklara da yön verendir. Kısaca formüle edendir. Eğer Hak kitabı ile bir topluluğa yön verilmişse o topluluk Hak'ka ulaşır. Bir takım nefsi şaşıncıların, ferdi bunalımların şifa iklimi kitaptan geçer. Kitap, doğmalardan kurtarandır. Hayatı düzenliyenidir. Kitapsız bir medeniyet düşünülemez. Tarihte en büyük kitaba bağlı olan milletimizin başarısı.

Biz de Cenab-ı Allah'ın emirlerini peygamberin sünnetlerini, insanın yaradılış gayelerini öğrenmek ve öğretmek amacı ile MTTB Trabzon temsilciliği 15 Ekim 1973'de Kitap Kulübünü kurdu. Orta, Lise ve Üniversite'deki arkadaşlara ucuz kitap temin edilmesi; Arkadaşların bu kitapları % 20

tenzilâtli almaları ve de kitap kulübümüzün taksitli satış yapması arkadaşlar arasında çok memnunluk uyandırdı.

Kitap kulübü, yayın evleriyle özel anlaşmalar yaptı. Okulumuzdaki asistanlardan Selâhattin AYDIN'ın Mekanik - Elektrik notlarını Dernek daha önce bastırmıştı. Bunun satışına büyük bir ehemmiyet verdi.

SULTAN MURAT ŞEHİTLERİNİ ANMA TÖRENİNE KATILMA :

23 Haziran 1973 günü Çaykara kaymakamlığının davetlisi olarak Sultanmurat şehitlerini anma törenine Karadeniz Tenik Üniversitesini temsilen temsilciliğimiz katılmıştır.

Trabzon Moskoflar tarafından işgal edilmişti. Her türlü imkânsızlıklar içinde bulunan Osmanlı kuvvetleri Of cephesinde düşman kuvvetlerini oyalamış ve destanî kahramanlıklar göstermişlerdi. Ancak Moskof sürüleri Of cephesinde günlerce bir avuç Mehmetçik karşısında oyalandıktan sonra, gerilerde savunma hattımızın bozulması üzerine hedef Bayburt olmak üzere Solaklı deresini takip ederek Şinek Ataköye gelmiş ve burada karargâh kurmuştur. Havalanın müsait olmaması üzerine Soğanlı dağlarının geçit vermemesi düşmanın ilerlemesine mani olmuştur.

Sultan Murat tepesinde dalgalanan şanlı Türk bayrağı düşmanı çileden çıkarıyor, bütün saldırılar Mehmetçiğin süngüsü karşısında başarısızlıkla sonuçlanıyordu. Sultan Murat tepelerini canları pahasına müdafaa eden ve dalgalanan nazlı Türk bayrağını ebediyen daim kılmak için gösterilen azim ve irade öyle kolay ifade edilecek gibi değildi. 13 cü Tümene bağlı 4 cü alayın taburu 23 Haziran 1916 günü akşamına kadar her ne pahasına olursa olsun Sultan Murat tepesini savunmaya devam ediyordu.

Türk birlikleri çemberi yararak Gümüşhane üzerinden geri çekilmek üzere amansız bir mücadeleye giriştiler. 23 Haziran akşamına kadar devam eden kanlı mücadelelerde bu azimle Mehmetçik bu büyük kahramanlığını mübarek kanlarını akıtarak ispat etti. Her türlü yardımcı kuvvetlerden uzak bu kahramanlar akşam karanlığı Sultan Murat tepesini karartırken 70'er ile başlarında kahramanlığın timsali olmuş şehit yüzbaşısı nazlı birer misafir gibi ağır ağır örtüyordu. Evet 4. alayı 4. taburun kumandanı Yüzbaşı Seyfettin Bey şehadet şerbetini içerken kendisi ile birlikte şehit düşmüş isimleri meçhul 70 tane daha Mehmetçik Türk milletinin gönlünde ebediyen taht kurarak abideleştirmiştir.

Aradan 57 yıl geçti, Çaykara'nın Sultan Murat tepesini mübarek kanları ile sulayan ve buraları nadide mezarları ile süsleyen ve bunlar içinde (Sultan Murat Şehitliği) diye anılan ecdadımızın bu isimli kahramanları her zaman gönlümüzde ebediyen var olacaktır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sultan Murat şehitlerini anma merasimine katılan Kafile Başkanımız

Mustafa ÖZTAŞ Vali ve Kaymakamdan sonra uzun bir konuşma yapmış ve halkımızın bu mübarek gününü kutlamıştır.

MALAZGİRT ZAFERİNİN 902 ci YILI KUTLANDI

26 Ağustos'ta şehrimizin tanınmış lokallerinden biri olan Huzur Lokalinde saat 20.30'da başlamış ve gecenin ilk konuşmasını Dr. Ass. Mehmet KARA yapmıştır. Daha sonra bir şiir okunmuş (Seyfettin SAYGIN), ikinci konuşmayı Nuri KIRIŞ yapmıştır. Bilâhare Adnan CORA ve Ahmet BÜYÜKKAŞLAR'ın günün önem ve mahiyetini belirten konuşmaları ile gece son bulmuştur.

15 Mayıs — 15 Haziran 1973 Devresi faaliyetimiz :

Macaristan Alevler İçerisinde filmi Ankara'dan büyük güçlüklerle getirmiş ve liseler, İmam Hatip, Ticaret Lisesi, Sanat Enstitüsü gibi orta dereceli okullarda oynatılmıştır. Ayrıca aynı film halkın istifadesi için 3 gün oynatılmıştır.

Halk bu faaliyetleri takdirle karşılamıştır.

BİNANIN DEĞİŞTİRİLMESİ :

Derneğimizin eski yeri olan İskele Caddesi 7/4 Trabzon, adresindeki binanın dar olmasından dolayı yeni daha geniş bir yere taşınması uygun görülerek «Sıra Mağazalar Gençoğlu Sokak No. 6/D Trabzon» adresine taşındı. (26 Ağustos 1973)

Yeni binada arkadaşların büyük gayret ve fedakârlıkları ile çeşitli tadilatlar yapılmış ve bu arada gerekli yerler organize edilerek bir de mescit meydana getirilmiştir.

SEMİNERLER — KONFERANSLAR :

Millî Türk Talebe Birliği Trabzon Temsilciliğinde 1973/1974 döneminde seminerler 10.11.1973 Cumartesi günü başlamıştır.

Toplantılar sadece bir konuşmacıdan ibaret olmayıp şimdiye kadar yapılmış olan toplantı faaliyetlerinin bir özelliği gece şeklinde oluşudur. 10.11.1973 tarihinde yapılan toplantıda ilk olarak Ticaret Lisesi öğrencilerinden Mustafa YEŞİLYURT Millî Türk Talebe Birliği ve kuruluşu hakkında bilgi verdi. İkinci olarak Ticaret Lisesi öğrencilerinden Yalçın TOZLU Sakarya şiirini okudu. Gecenin konuşmacısı olan Necmeddin TOZLU «Gençlik ve Mesuliyetlerimiz» konulu semineri verdi. Gecede son olarak Ahmet KARABIYIK darağacı şiirini okudu.

17.11.1973 Cumartesi günü yapılan seminer çalışmasında ilk olarak Ticaret Lisesi öğrencilerinden Şaban BAŞOL «Cihad'a davet» adlı şiiri okudu. Semineri Haydar BAŞ «Hıristiyanlık, Yahudilik ve İslâm'a göre insan'ın anlattı. Daha sonra İmam Hatip Okulu öğrencisi Yusuf AYDIN «Mehmet

AKİF'ten» bir şiir okudu. Son olarak korodan marşlar söylenerek gece son buldu.

24.11.1973 gecenin konuşmacısı Zeki ŞEN, «Kazananlar ve Kaybedenler» konulu bir seminer verdi. Daha sonra Ticaret Lisesi öğrencilerinden Ahmet BARÜTÇÜ «Uyan» şiirini okudu.

1.2.1973 tarihinde yapılan seminerde ilk olarak Ticaret Lisesi 1 ci sınıf öğrencilerinden Temel SARAL «İmam-ı Azam'ın son vasiyeti» isimli kitaptan özet sundu. Yalçın Tozlu, «Sakarya» şiirini okudu. Gecenin konuşmacısı Mehmet Naci TOPSAKAL «Gençliğin Buhranı» isimli semineri verdi. Daha sonra Mustafa BÜYÜKTEMİZ «Zindandan Mehmet'e Mektup» isimli şiiri okudu.

8.12.1973 tarihinde yapılan seminer gecesinde Ahmet KARABIYIK «Darağacı» şiirini okudu. Konuşmacı Doç. Dr. Turgut TEBERDAR «İnsan Beyninin Hikmeti» hakkında konuşma yaptı. Konuşmasında «İnsanın beyni en hassas noktadır. Bu nokta içinde on milyar hücre bulunmaktadır. Bu on milyar hücrenin ne yaptığını henüz bilemiyoruz. Fakat bu on milyar hücrenin normal bir insan on milyonda birini çalıştırır. Tamamını ise yalnız peygamberimiz çalıştırmıştır. Alimler ve filozoflar ise sadece on binde birisini kullanarak diğerlerini mezara götürüyorlar» diyerek sözlerini bitirmiştir.

15.12.1973 tarihli seminerde, önce Yalçın TOZLU, Sakarya Şiirini okudu. İmam Hatip Müdür Muavini Salih PARLAK «İnsan ve Evrendeki Yeri» isimli konuşmayı yaptı.



Seminer esnasında

29.12.1973 tarihli seminerde, Trabzon Ticaret Lisesi Müdür Muavini Nihat ADIGÜZEL «Modern İlim ve İslâmda Tababet» konulu bir seminer verdi.

19.1.1974 tarihli seminerde, İmam Hatip Meslek Dersleri öğretmeni Bakı BEKTAŞ, «İslâmda İman ve Mahiyeti» konulu bir konuşma yaptı.

27.1.1974 tarihinde, Ahmet BAHÇIVAN «Kültür ve Gençliğimiz» adlı semineri verdi.

23.2.1974 tarihinde, Cengiz BARUTOĞLU «Tarih ve Tekâmül» isimli semineri verdi.

2.3.1974 tarihinde, Ahmet BÜYÜKAKKAŞLAR «Komünistler Gençlerimizi Nasıl Aldattılar» isimli semineri verdi.

9.3.1974 tarihinde, İmam Hatip Okulu Müdür Muavini Salih PARLAK, «Uzaylılar ve Biz İnsanlar» adlı semineri verdi ve Tanrıların Arabaları isimli kitabın tenkidini yaptı.

23.3.1974 tarihinde, İmam Hatip Okulu Meslek Dersleri öğretmeni Bakı BEKTAŞ, «İslâm ve Materyalizm» konulu bir seminer verdi.

30.3.1974 tarihinde, İmam Hatip Okulu meslek dersleri öğretmeni Mehmet BIYIK «Müslümanlığın Kazandırdıkları ve Kaybettikleri» konulu bir seminer verdi.

KONFERANSLAR...

18.5.1974 saat 20.30 da İstanbul Süleymaniye Hatiplerinden Ali Rıza DEMİRCAN, Huzur lokaında «ÖNDERİMİZ PEYGAMBERİMİZDİR» isimli konferansı verdi.

26.5.1974 saat 20.30 da Mustafa YAZGAN, «MİLLİYETÇİLİĞİN ESASLARI» isimli konferansı verdi.

TEMASLAR — TOPLANTILAR...



MTTB Genel Başkanı Trabzon temsilciliğinde sohbet ederken

20.9.1973 tarihinde, Genel Başkanımız Raşit ÜRPER, Talebe Teşkilatları Federasyonu Bilâl ŞAHİN, ve bazı illerden Ankara'ya gelen temsilcilik başkanları ile birlikte Temsilcilik Başkanı Ahmet BÜYÜKAKKAŞLAR Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Emin ALPKAYA'yı ziyaret etti.

Aynı gün öğleden sonra Gençlik ve Spor Bakanı Celâlettin COŞKUN, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Avni AKYOL, Müsteşar Yardımcısı Orhan BİLGİN ziyaret edildi.

21.9.1973 tarihinde, Ankara Kredi ve Yurtlar Kurumu Konferans salonunda yapılan ÜNİVERSİTE, AKADEMİ ve YÜKSEK OKULLARI SPOR MESELELERİ toplantısına Karadeniz Teknik Üniversitesini temsilen Başkan Ahmet BÜYÜKAKKAŞLAR katılmıştır.

4.12.1973 tarihinde, İstanbul'da yapılan MTTB'nin kuruluş gününe temsilciliğimizden Ahmet BÜYÜKAKKAŞLAR, Mustafa KOCAER, İsmail TERZİ ve Ali Rıza ZEHİR katılmışlardır.



Genel Başkan ve T.T.F. Başkanı Trabzon temsilcileri arkadaşlarımızla beraber

6.12.1973 tarihinde, Ankara'da Talebe Teşkilatları Federasyonu Bilâl ŞAHİN ve Talebe Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali İhsan MUTLU ile birlikte Ahmet BÜYÜKAKKAŞLAR başkanlığındaki temsilci gurubumuz bazı bakanlarla temaslarda bulunmuşlardır.

5.3.1974 tarihinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saf-fer Rıza ALPER ziyaret edildi. Ve okul içerisinde bir panonun temsilciliğe verilmesi hakkında görüşmeler yapıldı.

7.3.1974 tarihinde, Başkan MTTB Genel Merkezine bazı meseleleri görüşmek üzere gitti.

12.3.1974 tarihinde, Ahmet BÜYÜKAKKAŞLAR, Genel Başkan Raşit ÜRPER ve Genel Muhasip Bülent KATKAK ve Ankara Başkanı Fatih UĞURLU ile birlikte İçişleri Bakanı Oğuzhan AŞILTÜRK ziyaret edilmiştir.

30.11.1973 tarihinde Yüksek Tahsil ve Orta Öğrenim Müstereken toplandı ve Büyük Şair Mehmet Akif'i anma gecesi için yapılacak çalışmalar programlaştırıldı.

7.12.1973 tarihinde, Yüksek Tahsil ve Orta Öğrenim Komitesinin müstereken toplantısında Orta Öğrenim Komitesi Başkanı İsmail TERZİ, İstanbul ve Ankara görüşmeleri hakkında üyelere bilgi verdi.

KONGRELER

Millî Türk Talebe Birliğine bağlı Karadeniz Teknik Üniversitesinde bulunan fakültelerde kurulan Talebe Derneklerinin Kongreleri çok canlı geçti. Bu kongrelerde arkadaşlar çeşitli konuşmalarda bulundular.

Kongreler tarih sırasına göre şöyledir:

17.12.1973 tarihinde K.T.Ü. İnşaat - Mimarlık Fakültesi Talebe Derneği Birinci Normal Kongresi yapılmıştır.



Kongrelerden bir görünüş

24.12.1973 tarihinde, K.T.Ü. Temel Bilimler Fakültesi Talebe Derneği Birinci Normal Kongresi yapılmıştır.

27.12.1973 tarihinde, K.T.Ü. Yer Bilimleri Fakültesi Talebe Derneği Birinci Normal Kongresi yapılmıştır.

28.12.1973 tarihinde, K.T.Ü. Makine - Elektrik Fakültesi ve Orman Fakültesi Talebe Dernekleri Birinci Normal Kongreleri yapılmıştır.

PANO FAALİYETLERİ...

MTTB Trabzon Temsilciliğine bağlı bulunan K.T.Ü.'deki Dernekler, Fakülte Dekanlarına yazılı müracaat ederek okul içerisinde faaliyetlerin duyurulması, çalışmaların öğrenci arkadaşlara aktarılması maksadıyla Pano istenmiş fakat bu müracaatlarda yalnız iki derneğe pano verilmiştir. Bu panolar Okuldaki kantine asılarak haftalık çalışmalar fikir, haber, yorumlar, kitap kritikleri, ilânlar şeklinde faaliyet göstermiştir. Öğrencilerin büyük ilgisini her hafta hazırladığı dökümanlarla çekmiştir.

MTTB TRABZON TEMSİLCİLİĞİ ORTA ÖĞRENİM KOMİTESİ...

Orta Öğretim Komitesi Başkanı : İsmail TERZİ

II. Başkanı : Hüseyin AKYÜZ

Sekreter : Yusuf AYDIN

Muhasip : Ahmet KARABIYIK

Üye : Seyfettin SAYGIN

Orta Öğretim Komitesinin çalışmaları bilhassa, Yüksek Tahsile bağlı olarak olmuştur. Yüksek Tahsilin çalışmalarına büyük ölçüde yardımcı olmuşlardır.

4.4.1973 tarihinde Orta Öğretim Komitesinin düzenlediği ilk büyük şiir okuma yarışmasında dereceye giren beş öğrenciyeye armağanlar verilmiştir.



Trabzon Orta Öğretim Yöneticileri

Orta öğrenim komitesinin başarılı çalışmalarından biri de Mehmet Akif Gecesini hazırlaması olmuştur. Bu gece, 22.12.1973 tarihinde yapılmıştır. Gecede, Ahmet BÜYÜKAKKAŞLAR, Yusuf KARAKURT, İsmail TERZİ konuşmalar yapmış, Yusuf AYDIN, Seyfettin SAYGIN, Ahmet KARABIYIK, Yalçın Tozlu şiirler okumuşlardır. Korodan marşlar söylenmiş, son olarak da Köse İmam Temsili Sahneye konmuştur.

27 - 28 1974 tarihinde Orta Öğrenimin başarılı bir çalışması yapılmıştır. Huzur Lokali ile anlaşarak, İmam Hatip Okulu öğrencilerinin sahneye koyduğu «TOZ PEMBE» temsilini öğrencilere ve halka oynatmışlardır. Halkın büyük takdirine mazhar olmuştur.

26 - 27 - 28 Mayıs 1974 tarihlerinde Trabzon Lisesi Müdür Muavini Fuat ADIGÜZEL yönetiminde lise öğrencilerin sahneye koyduğu «Duaların Gölgesinde» isimli temsil halka ve öğrencilere gösterilmiştir.

29 Mayıs 1974 tarihinde, İstanbul'un Fethi'nin 521 nci yılı münasebetiyle Fetih Gecesi düzenlenmiştir. Bu gecede açış konuşmasını İsmail TERZİ yaptı. Gecede şiirler okundu, marşlar söylendi. Konuşmacılardan Tarihçi Cengiz BARUTOĞLU «Fatih ve Fethin Tarih ve Gençlik Yönünden Önemi» konulu bir konuşma yapmıştır. Yazar Mustafa YAZGAN ise, Fetih ve Genç Fatih konulu bir konuşma yapmıştır.

Bu haftayı Orta Öğretim Komitesi, FETİH HAFTASI ilân etmiştir. Hafta içerisinde fetihle ilgili çeşitli faaliyetler yapılmıştır.

ÜNİVERSİTE GİRİŞ İMTİHANI İLE İLGİLİ FAALİYETLERİMİZ...

27 Haziran 1974 tarihinde, 1300 kişinin iştirakiyle Üniversiteye giriş deneme imtihanı yapılmıştır.

MTTB BALIKESİR ORTA ÖĞRENİM KOMİTESİ

Millî Türk Talebe Birliği Balıkesir Temsilciliği 1973 - 1974 öğretim yılı çalışmalarına, 5.10.1973'te Başkan Mehmet Bayyığıt, 2. Başkan Zahit Sezer, Muhasip Burhan Güreşen, Sekreter Mustafa Akyan, Üyeler : Yılmaz Yıldırım, Hüsnü Çakmak ve Recep Binzet ile başlamış ve ilk hizmetlerini Üniversite adaylarına yapmıştır.



Balıkesir Temsilciliği idarecileri görülüyor

Öğrencilerin bütün meselelerinde onlara yardımcı olmayı gaye edinen MTTB Balıkesir Temsilciliği Üniversite ve Yüksek Okullara kaydolacakların her türlü gerekli bilgileri edinmeleri için Belediye yanında pano hazırlamıştır. Ayrıca daha fazla bilgi (form, puan, broşür vs.) için bir komisyon kurularak belirli saatlerde Temsilcilik açık bulundurulmuştur.

Millî Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan bu çalışma, üniversite adayları ve veliler tarafından son derece memnurlukla karşılanmış, Balıkesirde ilk defa yapılan bu örnek çalışmadan dolayı MTTB Balıkesir Temsilciliğine teşekkür etmişlerdir.

Çalışmaları öğrencilere ucuz kitap temin etme tarihi günleri anma, çevre gezileri, kitap okuma ve seminerlerle sürdüren temsilciliğin seminerleri şöyledir.

MTTB Kuruluş ve Gayesi : (Mustafa Baydemir)

Tanzimattan günümüze kadar Türk edebiyatı : (Zahit Sezer)

Millet görüşümüz : (Mehmet Bayyığıt)

Fikir ve Aksiyon : (Ahmet Erdoğan)



MTTB Balıkesir Orta Öğretim Komitesinin çıkartmakta olduğu «Gençlik» gazetesi

«Gençlik olarak günümüzün mesele ve hadiselerine yarının büyük Türkiyesinin yapı taşı olacak olan imanlı gençliğin hazırlanmasına ilgisiz kalamayız. Böyle bir ilgisizliğe düştüğümüzde bizden beklenileni verememişiz demektir.

Ümitler sönmüş olur. Bizlere düşen; hadiselerin içinde yaşayan kişiler olarak, gençliğe ve halkımıza bir nebzecek de olsa doğruyu, güzeli, hayırlı olanı anlatmak ve göstermek olacaktır. Millet ve vatanımızın menfaatları için nasıl hareket etmemiz gerektiğini arayıp bulup yarına nasıl yeti-şeceğimizi araştırıp belli kaidelere oturtturmak, yerli düşünceye milli değerlere bağlı kalmak gayemiz olacaktır» diyerek bu imân ve cevherle yola çıkan MTTB Balıkesir temsilciliği ;

«Gençlik» adıyla aylık bir dergi çıkarmaya başlamıştır.

Günün meseleleri, orta öğrenim gençliğini üniversiteye hazırlamak, Sanat ve Edebiyat çalışmalarını değerlendirme ve değerleri ortaya çıkarma, sportif faaliyetler vs. gibi birçok çalışmaları kapsıyan «GENÇLİK» bütün MTTB temsilciliklerine dağıtılmaktadır.

2. Kanaat döneminde öğrencilerin müracaatlarıyla ara sınıflarda bazı derslerden zayıf alan öğrencilere Temsilciliğin üyesi Eğitim Enstitüsü öğrencilerinden İsmail Hakkı Turanlı ile Hasan Kâtik yönetiminde 2 ay süreli ücretsiz kurslar açılmıştır.

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ ORTA ÖĞRENİM KOMİTESİ MALATYA TEMSİLCİLİĞİ

Tarihimizin büyük sıralarından Battal Gazinin memleketi birçok tarihi eserleriyle dikkatimizi çeken Malatya, birkaç lise ve dengi okula sahiptir. Bu sebepten Malatya'mız da talebenin boş vakitlerini değerlendirebileceği bir kuruluşa ihtiyaç gösteriyordu. Malatya'nın güzel bir mahallinde faaliyete başlayan Millî Türk Talebe Birliği Orta Öğrenim Komitesi Malatya Temsilciliği bu ihtiyacı karşılamakta çok büyük rol oynamıştır.

Son olarak Ali Parıldar başkanlığında faaliyetlerini sürdüren temsilcilik çalışmalarını çeşitli dallarda yürütmüştür.

SEMNERLER : 10 Kasım 1973 açılış toplantısında temsilcilik başkanı **Ali Parıldar** tarafından «Millî Türk Talebe Birliğinin gayesi ve faaliyetleri» konulu bir konuşma yapılmıştır. Sonra açılışta hazır bulunan talebe ve öğretmenlerin MTTB hakkında görüşleri alınmıştır. Mehmet Doğan, «Diriliş» ten bir parça okumuş daha sonra Necip Fazılın Kaldırımlar şiirini okunarak açılış sona ermiştir.

17 Kasım 1973 tarihinde Malatya müftüsü **Mehmet Nuri Öner** «Gençliğin İstikameti» isimli semineri vermiştir. Konuşmacı gençliğin bugünkü durumunu ve geçirdiği buhranları izah etmiştir. Bu buhranlara karşı alınması gerekli tedbirleri anlatarak gençliğin buhranlarına sebep olan etkenlerin ortadan kalkması gerektiğini söylemiştir.

24 Kasım 1973 tarihinde Atatürk lisesi öğretmenlerinden **Fevzi Özkenen**, «İnsan ve Kainat» isimli bir seminer vermiştir. Darwin nazariyesine karşı duyulan ilgiyi izah etmiş, bu nazariyenin bugünkü ilimler çerçevesinde geçersiz olduğunu ilmi olarak isbatlamıştır.

1 Aralık 1973 günü İmam Hatip Okulu öğretmenlerinden **Mehmet Doğan** «Batılılaşmak» mevzulu bir seminer vermiştir. Bu seminerde batılılaşma hareketlerinin durum izah edildikten sonra cemiyetimizde batılılaşma hareketlerinin tarihi tahammülleri misalleriyle ortaya konmuştur.

15 Aralık 1973 günü «İdeolojiler» isimli seminer verilmiştir. Ekonomik sistemler üzerinde duran hatip, İslam ekonomisi ve diğer ekonomi sistemlerinin karşılaştırmasını yapmıştır.

28 Aralık 1973 tarihinde **Burhan Erkal** tarafından verilmeye başlanan «İnsan ve Tabiat» isimli seminer dört hafta devam etmiştir. Seminerin esas

mevzuu insanların yaratılış sırrını ihtiva etmektedir. Kâinatın yapısı hakkında da geniş bilgiler verilen konuşmalarda feza ve atom yapısı hakkında tatmin edici deliller ortaya konulmuştur.

25 Ocak 1974'de **İsrafil Günay**, «Gençliğin İzdırabı» isimli seminer vermiştir. Konuşmada batı gençliğinin ve diğer ülke gençliklerinin kritiği yapılmıştır.

24 ve 30 Mart 1974 tarihlerinde **Timurtaş Uçar**, «Fakirliğe karşı İslâmın aldığı tedbirler» konusunda bir seminer vermiştir. Hatip yer yer rakamlarla Türkiye'deki masrafların tesbitini yapıp bunun sonuçlarını ortaya koymuş, cemiyette buhran meydana getiren israf meselesini incelemiştir. Sonunda Komünizm, Kapitalizm ve İslâm'ın ekonomik görüşlerinin mukayesesini yaparak İslâmın üstünlüğünü ortaya koymuştur.

Cemiyetimizde kadının durumu yürekler acısındır. Bu hususu göz önüne alan temsilciliğimiz Kemaliye müftüsüne «İslâm'da Kadın» mevzulu bir seminer verdirmiştir. Hatip, yirminci yüzyıl kadınının durumunu, cemiyetteki tutumlarını eleştirmiştir.

Talebeyi doğru yola davet etmek için çeşitli metodlar uygulanır. Metodsuz bir davet faydadan ziyade zarar verir. Bu mevzuda üyelerin aydınlatılması için öğretmen **Veli Ulutürk**'e «Davette metod» isimli seminer verilmesi için öğretmen **Veli Ulutürk**'e «Davette metod» isimli seminer verilmiştir. «İnanıldığını nefesine tatbik etmeyen davette başarılı olamaz» şeklinde konuşan hatibi üyelerimiz büyük bir zevk ve dikkatle dinlemişlerdir.

27 Nisan 1974 tarihinde Ziraat Mühendisi **Burhanettin Erkal** tarafından verilen seminerde, seminerle alakalı film gösterilmiştir. Mevzu «Hayvanlar alemi, arılar alemi, böcekler alemi, balıklar alemi, bitkiler alemi» idi. Hatip film esnasında gerekli açıklamaları yaparak üyelerimizi aydınlatmıştır. Semineri sonunuda üyelerimiz merak ettikleri hususları sormuşlardır.

18 Mayıs tarihinde **Adil Akkoyunlu**, «Diriliş» mevzulu bir seminer vermiştir.

AÇIK OTURUM VE SOHBETLER : Üyeler daima seminer vermenin onları sıkabileceğini göz önüne alan temsilciliğimiz bazı günler açık oturum ve sohbetler düzenlemiştir. 8 Aralık 1973 günü çeşitli lise öğretmenlerinin katıldığı «Eğitim» mevzulu bir açık oturum düzenlenmiştir. Ayrıca, Necip Fazıl'dan veya Sezai Karakoç'tan yazılar okunarak üzerinde tartışmalar yapılmıştır. Böylece bütün kardeşlerimizin konuşmalara iştiraki sağlanmış oldu.

ANMA GECELERİ : Türk gençliğine unutturulmak istenen tarihimizde nice kahramanlar vardır. Vatanımıza büyük hizmetleri olmuş bu büyük şahsiyetleri anmak bizim vazifemizdir. Bunun için 21 Aralık'ta Mehmet Akif'i anma gecesi yapıldı. Açılış konuşmasını başkan Ali Parıldar, yapmıştır.

Hasan Sülün hayat ve şahsiyetini anlatmış sonra Akif'ten şiirler okunmuştur. Mehmet Doğan, Asım'ın Nesli isimli konuşmasını yapmış, Akif'in akşiyonunu anlatan Ünal Şahin'in konuşmasıyla gece sona ermiştir.

DiĞER FAALİYETLER : Temsilciliğimiz Üniversite adayı arkadaşlarımız için ayrı ve Akademi adayı kardeşlerimiz için ayrı kurslar tertip etmiştir. Kurslar parasız olarak verilmiş, fakir talebelerin istifadesi de temin edilmiştir.

Diğer bir faaliyetimiz de tiyatro dalında olmuş, tiyatro kabiliyeti olan üyelerimizin bu kabiliyetlerini geliştirmek için bir piyes sahneye koymuştur.

Genel Merkezden gönderilen bültenler seminer sonlarında bütün üyelerimize dağıtılmıştır.

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ ORTA ÖĞRENİM KOMİTESİ SİVAS TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ

Tarihimizde pek önemli bir yeri olan, çok çeşitli devletlerin egemenliğinde yaşadığından sayısız tarihi eserlere sahip bulunan Sivas, bünyesinde birçok lise ve dengi okulu taşıyan güzel bir şehirdir. 1969 yılında bu güzel şehrin merkezinde Millî Türk Talebe Birliği Orta Öğrenim temsilcilerinden biri kurulmuş ve kurulduğundan bu yana talebelere hiçbir teşkilâtın yapamadığı hizmetleri yapmış, onlardaki ruhî açlığın, kültürel ihtiyacın giderilmesinde en müessir rolü oynamıştır. Boş kalan insan cemiyetine ve kendisine faydalı olamaz. Bunun için talebenin kahvelerden, sokaklardan kurtulup kendini yetiştirmesi, milletine hizmet edebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olması gerekir. Sivaslı genç böyle bir imkâna MTTB Sivas Temsilciliğimiz vasıtasıyla kavuşturulmuş bulunuyor.

Fakat, 1972 - 1973 ders yılında Sivas Temsilciliğimiz mahallin mülki amirlerinin - Şu anda Anayasa Mahkemesince lağvedilmiş olan - mezkur 1630 sayılı Dernekler Kanununu yanlış anlamaları sebebiyle haksızlıklara maruz bırakılmış, esas ve usul itibarıyla hatalı olmakla beraber mahkemeye sevk edilmişlerdir. Faideli olan bir ağacın dalını zararlı görerek kesmek gibi olan bu hareket karşısında komite mensupları özbe öz haklarını müdafaadan bir an geri kalmamışlardır. Başkan Mustafa Ateş ve Avukat Ni-yazi Sarılar'ın haklı müdafaaları karşısında adil Türk mahkemeleri gerçek hükmünü verecekken bir yandan genel affın çıkışı bir yandan mezkûr kanunun lâğvı bu haksız hareketi ortadan kaldırmıştır.

Temsilcilik 1972 yılında Aralık ayında başkanlığa getirilen Mustafa Ateş başkanlığında her yönüyle bir hamle hareketine girişti. İdare heyetinde Ahmet Aydın (Başkan Vekili), Dursun Coşkun (Sekreter), Sabahattin Gündüz (Muhasip) ve asil üyeler : Yakup Sarıçam, Zülfi Coşkun, H. Mirza Kaya yer alıyordu.

Bu devrede seminerler veriliyor, anma geceleri yapılıyor, geziler tertipleniyordu. Bütün bu faaliyetleri düzenli bir şekilde yürütmek için temsilcilik kendi bünyesinde bir takım organlar kurmuştur. Bunlar : Kültür ve Edebiyat Kolu, Gezi Kolu, Anket ve İstatistik Kolu, Kitap Kulübü vs.

Kültür ve Edebiyat Kolu :

Bu kol faaliyetlerini iki yönden yürütmüştü. Seminerler, anma geceleri.

SEMINERLER :

Orta öğrenim gençliğinin, bilgi ve kültürlerini arttırmak maksadıyla 1973 - 1974 yıllarında çeşitli mevzularda sohbet ve seminerler tertip edilmiştir. Seminerler her cumartesi muntazam verilmektedir.

İlk olarak yeni devrenin açılması dolayısıyla düzenlenen tanışmada teşkilâtımızın kuruluşu ve gayelerini anlatan bir seminer verilmiştir.

Kitap insanın en iyi arkadaşıdır. Fakat zehir kusan kitap değil, ilim selini kalplere akıtan kitap iyi arkadaş olabilir. Liselerde talebeler kitap okumaktan bıktırılıyor, talebenin kültürü sokak kültüründen ileriye geçemiyor. Öğretmenlerin tavsiye ettiği kitaplar ise talebeyi yetiştirmekten çok uzak. Bu sebeple ne okuyacağı hususunda karara varamayan talebeye ilmi ve faydalı eserleri tanıtmak gerekir. Bu durumu göz önüne alan temsilcilik bazı seminerleri de kitap tanıtma şeklinde vermiştir. Şaban Kılıç ve Abdülhamid Ersoy'un vermiş olduğu seminerler büyük ilgi görmüştür.

Türk genci cemiyetimizi ayakta tutan en önemli faktör olan dininden uzaklaştırılmak isteniyor. Din düşmanlığı telkin ediliyor okullarda. Talebeye bazı hakikatları anlatmak O'nu bozuk cereyanlardan korumak için bu yönde de seminerler verilmiştir. Bu hususta verilen seminerler ve hatipleri şunlardır : Allah'a iman ve inkârcıların reyleri (Avni Gözütok), İslâmda Ahlâk ve İbadet (Şükrü Arslan), Çalışmanın Yolu (Güner Genç), İktisadî Doktrinler (İktisatçı Mitad Arabacı), İlim Zihniyetimiz (Mehmet Arslan), İslâmda Şura (K. Lisesi Müdür Muavini Şükrü Arslan), İdeal Gençlik (Mimar Mühendis Necip Dinç), Peygamber Efendimiz (Şükrü Arslan), Tarihte Örnek Hadiseler (Sivas Müftüsü Hasan Şakir Sancaktar), İslâmda Tebliğ (Asistan Yusuf Özülker), Avrupada ve Türkiye'de din eğitimi Sami Akgül).

Cemiyetimizde kapanmayan bir yara, daima akan bir çıban var. Komünizm. Fertleri ve cemiyetleri bir grup insanın kölesi haline getiren ve uygulandığı ülkelerde iflâs etmiş bulunan bu batıl doktrin, sosyalizm maskesi altında talebelere zehir kusmaktadır. Talebe cemiyette yayılan sosyalizm modasına kurban gitmekte, vatanının, milletinin haini olmaktadır. Bu hususta hiçbir bilgiye sahip olmayan talebeye komünizm, sosyalizmin ne olduğunu anlatmak için temsilciliğimiz çeşitli seminerler vermiştir. İktisatçı Mitad Arabacı tarafından verilen Komünizm ve Türkiye'de komünizmin durumu mevzulu seminerler talebeler tarafından büyük bir ilgiyle izlenmiştir.

Bir toplumun geleceği yetiştirdiği gençliğe bağlıdır. Gençlik hususunda da seminerler verilmesini gerekli gören temsilciliğimiz Erdal Ata'ya «Gençliğimiz ve Asil Suçlular» Ali Şahin'e «Gençliğin Cemiyetteki Rolü» mevzulu seminerler vermiştir. Doğan Erdinç «Gençlik ve Spor» Cemal Güven «Gençlik ve İdeal» konusunda seminerler vermişlerdir. Temsilcilik

Başkanımız Mustafa Ateş'te Talebe ve talebelik mevzulu bir seminer vermiştir.

Temsilciliğimiz seminerleri mümkün olduğu kadar çok yönlü vermeye gayret etmiştir. Diğer seminerleri de şöyle sıralayabiliriz.

Petrolün dünya siyasetindeki tesiri (Asistan Yusuf Özülken), Modern Müsbet İlimler ve Allah (Milliyetçi Öğretmenler Birliği Başkanı Mehmet Köylüoğlu), Ruh sağlığı (Öğretmen Sabahattin Özberk), Cemiyet ve Birleşmek Fikri (Öğretmen Mehmet Köylüoğlu), Milli Kültürümüz (Erdal Ata), Kültür Daireleri (Muhasebeci Ali Şahin), Davamız ve Diz (Tuncay Özberk), İdeal ve İdeoloji (Mustafa Ateş).

ANMA GECELERİ :

Akif'i Anma Günü : Komitemiz kültür ve edebiyat 27.12.1973 tarihinde Büyük Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma merasimi tertip etmiştir.



Fetih gecesinde oynanan Ya Şehit, Ya Gazi piyesinin birinci perdesinden bir görünüş

Merasim, komitemizde talebelerin iştirakiyle yapılmıştır. Başkan Mustafa Ateş'in bir konuşmasıyla başlayan merasim, Akif'in muhtelif vecdeleri anlatılarak, arasıra Safahattan seçmeler okunarak sona ermiştir.

İstiklâl Marşının Kabul Günü : 12 Mart 1974 tarihinde İstiklâl mücadelemizin ve zaferimizin bir mührü mesabesinde olan ve büyük şairimiz Mehmet Akif tarafından yazılan istiklâl marşımızın kabul günü komitemizde anılmıştır. İstiklâl marşımızın yazılmasını ve T.B.M.M. de kabul olunması-

nı komitemiz başkan vekili Ahmet Aydın anlatmış, sonunda Marşın bütünü yüksek sesle okunarak ayakta dinlenmiştir. Anma günü, Akifle ilgili fıkralar anlatılarak bitmiştir.

Büyük Fetih Günü : Komitemiz Kültür ve Edebiyat Kolu 1974 yılı 29 Mayıs tarihinde İstanbulun fethi münasebetiyle bir gece tertip etmiştir. Milliyetçi bir teşekkül olan Sivas Kültür Cemiyetinin de yardımıyla hazırlanan gecede Fethin ve Fatih'in çeşitli yönleri anlatılmıştır. Ali Şahin milli günlerimizin önemini, komitemiz başkan vekili Ahmet Aydın, Fetih ve Fatih'in manevi cephesini, Osman Altuntaş ise Fethin askeri yönünü anlatmışlardır.

Bu gecedeki konuşmalardan sonra Sivas İmam Hatip Okulu mehter takımı bir konser vererek tarihi kahramanlık marşlarıyla fetih gününü ihya etmiştir.

Bundan sonra komitemiz tiyatro kolunun gece için hazırlanmış olduğu «Ya Şehit, Ya Gazi» piyesi oynanmıştır. Anma günü şimdiye kadar Sivas'ta ilk defa olduğu için Sivas halkı tarafından taktir ve memnuniyetle karşılanmıştır.

ANKET VE İSTATİSTİK KOLU :

Komitemiz Anket ve İstatistik Kolu, 10 Mart 1973 tarihinde talebelikle ilgili bir anket tertiplemiştir. Anket, lise ve dengi okullardan 17 - 20 yaşlarındakilere tatbik edilmiş, zekâ kabiliyeti yüksek olanlara hediyeler verilmiştir. Yapılan anket neticesinde başarı durumu şöyle tesbit edilmiştir. % 45 çok zayıf, % 25 zayıf, % 20 normal, % 5 üstün.

GEZİ KOLU :

Komitemiz gezi kolu, üyelerimizin çevreyi ve tarihi eserlerimizi tanıması maksadıyla şehir içi ve şehir dışı geziler tertiplemiştir. 22 - 23 Nisan 1973 tarihinde komitemiz üyelerinden müteşekkil bir heyetle Malatya temsilciliği ziyaret edilmiştir. Malatya Orta Öğrenim Temsilciliği rehberleriyle Malatya'nın tarihi ve turistik yerleri gezilmiştir. Yine komitemiz üyesiyle Sivasın müzeleri gezilmiş tarihi kıymetlerimiz incelenmiştir. Ayrıca gezi kolumuz Sivas çevresinde kır gezisi tertip etmiştir. 1973 yılında Soğuk Çermik denilen mahâl gezilmiştir.

SPOR KOLU :

Komitemiz spor kolu üyelerimizden 30 kişinin iştirak edebileceği bir kamp düzenlemeye karar vermiştir. Fakat ilimiz ve çevremizde kamp için her bakımdan müsait bir mahallin bulunmayışından tahakkuk ettirilememiştir. Yine üyelerimize Kenpo - karate öğretmek için teebbüs edilmiş fakat müsait salon bulunamayışı yüzünde bu faaliyetimiz de aksamıştır.

KİTAP KULÜBÜ :

Talebeler için faydalı olacak her türlü eserleri tesbit ve alâlade satışı engellenmek için iş temin edilmiştir. Ayrıca komitemiz üyelerinden 20 fakir arkadaşımıza orta tahsil boyunca kalabilecekleri yurd temin edilmiştir. Diğer taraftan fakir talebelere yardım ve yüksek tahsilde okutma ve kızılây cemiyetiyle işbirliği yaparak 30 arkadaşımıza aylık bir miktar burs temin edilmiştir.



Kitap kulübünde, kitap tetkik edilirken

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ ORTA ÖĞRENİM KOMİTESİ İZMİT TEMSİLCİLİĞİ

Izmit temsilciliği, Hüseyin Küçükkeskin başkanlığında da çalışmalarına ara vermeden devam etmiştir. Temsilciliğimiz faaliyetlerini daha iyi yürütmek için kendi bünyesinde bazı organlar teşekkül ettirmiştir. Çalışmaları çeşitli yönlerden olmuştur.

SEMINERLER : Çağımızda üzerinde durulması gerekli en önemli hususlardan birisi de gençlik meseleleridir. Bu konuda İmam Hatip Okulu meslek dersleri öğretmenlerinden Ali Nar bir seminer vermiştir. Seminerin ismi «Gençlik ve Problemleri» idi. Hayatta çeşitli problemlerle karşı karşıya gelen fakat umumiyetle kendi dertleriyle başbaşa bırakılan gençlik çeşitli sapık ideolojilerin kurbanı olmaktadır. Eğitim sistemimizin bozukluğu dolayısıyla talebeler de büyük kararsızlıklar içerisinde bocalamaktadır. Bu sebeple onların her türlü dertleriyle yakından ilgilenmek gerekir» şeklinde konuşan hatip, talebenin ne gibi problemleri olabileceğini, bu problemlerin çözüm yollarını izaah etmiştir.

6 - 13 Nisan tarihlerinde hukukçu Mehmet Dinçer tarafından «Peygamberimizin Hayatı» isimli bir seminer verilmiştir. Talebelerin büyük ilgisine mazhar olan seminer büyük alâka toplamıştır.

YARIŞMALAR : Temsilciliğimizin kültür faaliyetlerinden bir bölümü de yarışmalardır. Yarışma komisyonumuzun hazırladığı «lise ve dengi okullar arası şiir okuma yarışması» na dokuz lise ve dengi okul katılmıştır. Bunlar, İzmit Lisesi, Ticaret Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Gölcük Lisesi, Mimar Sinan Lisesi, Öğretmen Okulu, Sanat Enstitüsü, Teknisyen Okulu, Kız Sanat Enstitüsüdür. Yarışmada Ticaret Lisesi birinci, İmam Hatip Lisesi ikinci, İzmit Lisesi üçüncü olmuşlardır.

ANMA GECELERİ : 27 Ocak 1974 tarihinde Millî Şairimiz Mehmet Akif'i anma gecesi tertip edildi. Tiyatro kolunun hazırlanmış olduğu Köse İmam piyesi dinleyicilerin alkışları arasında temsil edilmiştir. Kocaeli temsilciliğinin ilk faaliyeti olan bu gece halkın ve talebelerin dikkatini büyük ölçüde üzerine çekmiştir.



MTTB Kocaeli Temsilciliğinin hazırladığı «Fetih» piyesinden bir görünüş

TİYATRO FAALİYETLERİ : Tiyatroya kabiliyetli olan arkadaşların kabiliyetlerini geliştirmek maksadıyla kurulmuş bulunan tiyatro kolumuz Ali Nar'ın yazmış olduğu «Fetih» piyesini sahneye koymuştur. İlk olarak 23 Mayıs 1974 tarihinde Oğuz sinemasında halka sunulan piyes alkışlar arasında büyük bir başarıyla temsil edilmiştir. Okullardan gelen umumi istek üzerine Halk Eğitim salonunda tekrar oynatılan piyes talebelerin büyük ilgisine mazhar olmuştur.

SPOR FAALİYETLERİ : «Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur» atasözü gereğince arkadaşlarımızın spor yapmaya büyük ihtiyaçları vardır. Bu durumu göz önüne alan temsilciliğimiz bünyesinde bir de spor kolu teşekkül ettirerek çeşitli sportif faaliyetlerde bulunmaya başlamıştır. Bunlardan en önemlisi Judo'dur. Son yıllardan büyük rağbet gören bu spor talebeyi kavgağa değil vakara, olgunluğa alıştıtır. Judo hocasının karşısında büyük bir saygıyla duran talebe bu alışkanlığını okulda hocasına karşı da uygular. Temsilciliğimizin judo çalışmaları Kocaeli fuarı ve Belediye salonunda yapılmaktadır.

DiĞER FAALİYETLER : Temsilciliğimiz üye arkadaşlarımızın çeşitli yerleri görmesini sağlamak için geziler tertip etmektedir. 21 Nisan 1974 tari-

hinde düzenlenen İstanbul gezisi arkadaşlarımıza büyük faydalar sağlamıştır. İstanbul asırlardır Bizans imparatorluğuna başkentlik yapmış, onbeşinci asrın ortalarından itibaren de Türklerin hakimiyeti altında bulunmuş olmasından dolayı sayısız tarihi eserler, camiler ve müzelere sahiptir.

Kısa bir müddet evvel kurulmuş olmasına rağmen faaliyetlerine çok yönlü olarak devam eden temsilciliğimiz çalışmalarını aralıksız olarak büyük bir azimle sürdürmektedir.

**ORTA ÖĞRENİM KOMİTESİ
KÜTAHYA TEMSİLCİLİĞİ
KOL FAALİYETLERİ :**



MTTB Kütahya Orta Öğretim Komitesinin tertibetmiş olduğu bir konferansı takibedenler

Kitaplık Kolu :

Kitaplık Kolumuz; Birliğe gelir sağlamak ve aynı zamanda da üyelerimize ve öğrenci arkadaşlara ucuz kitap ve kırtasiye temin etmek gayesi ile bir kooperatifi bir 1 Eylül 1973 de açtık.

Büyük bir çalışma ile bu kooperatif tam yedi ay çalıştırılmıştır.

Kooperatifin kurucuları aşağıdadır :

Başkan : Hasan Akbulut, Yardımcılar : Sadullah Çnal, Salih Zeki Şenkaya, Bayram Yıldız, Fatih Yalçın.

Kültür Kolu :

Kültür kolu bu sene iki türde faaliyet göstermiştir. Bu kolumuz geçen

sene başlatmış bulunduğu orta ve lise dengi okullar arası ŞİİR OKUMA YARIŞMASI'nı ikinci defa yapmıştır.

6/3/1974 Çarşamba günü Belediye Nikâh Salonunda yapılan 2. ŞİİR OKUMA YARIŞMASI vilâyetimiz okulları arasında çok büyük bir ilgi görmüştür. İki okulun haricinde bütün okullar yarışmaya iştirak etmişlerdir.

Millî eğitim kanalı ile yarışma okullara bildirilmiş ve aynı yoldan da «Jüri» sağlanmış. Her yarışmaya katılan okulun bir edebiyat gurubu öğretmeninin «JÜRİ HEYETİNE» iştirakı ile bir haksızlığa meydan verilmiştir.

Jüri Heyeti :

Jüri Başkanı ABDÜSSELÂM ULUÇAM (MTTB Genel Merkez Tiyatro Müdürü); Kumluk Orta Okulundan ALİ ERDAL, İmam Hatip Okulundan Mustafa Songür, Maltepe Orta Okulundan Mustafa Bilgen, Merkez Lisesinden Ahmet Önsüz, Kütahya Lisesinden Muharrem Deniz, Öğretmen Ok. Mehmet Mehti Ergüder, Sanat Enst. Sadık Özdal, MTTB Genel Merkezinden Servet Karahan.

2. Şiir Yarışmasında Derece Alanlar :

	PUAN
1 — Vehbi SUN, Santa Enst.	244
2 — Emine TÜRK SOLMAZ, Kütahya Lisesi	239
3 — Ayşe İKE, Sanat Enst.	236
4 — Müzeyyen ÖREN, Sanat Enst.	222
5 — Serap TUNA, Sanat Enst.	220
6 — Melika ÇAĞRICI, Öğretmen Okulu	217
7 — Ahmet DEMİRKAZIK, Kütahya Lisesi	216
8 — Ali TUĞRUL, İmam Hatip Okulu	212
9 — Ulviye ŞENEL, Öğretmen Okulu	212
10 — Filiz ÖZBAY, Öğretmen Okulu	212

Talebeleri ve teşkilât üyelerini ve aynı zamanda halkımızı da aydınlatmak amacı ile bazı konularda konferanslar tertiplenmeyi kararlaştıran kültür kolu, bu faaliyetleri imkânları nisbetinde gerçekleştirmiştir.

«Türk Miletinde Aile» konulu konferans, 4/4/1974 Perşembe günü Belediye Nikâh Salonunda binlerce halkın coşkun tezhüratlarına mazhar olarak takip edilmiştir.

Vilâyetimizde Ramazan Aslanbaba'ca verilmesi ve aynı zamanda aile hayatımızın nasıl bir yapıda olduğunu gözler önüne sermesi ve bu haller ortaya koyan konferans saatlerce sürmüştür.

Tiyatro Kolu :

Her sene olduğu gibi bu sene de tiyatro kolumuz bir piyesi sahneye koymayı başarmıştır.



Kütahya Orta Öğretim Komitesi Tiyatro Kolu bir piyesten sonra görülüyor

Hasan Basri Bilgin'in ÇAKIL TAŞLARI isimli piyesini sahneye aktaran arkadaşlarımızın rollerini çok güzel bir şekilde başarmaları halk ve talebe tarafından ilgi ile izlenip tebriklere muhatap olmuştur.

27/4/1974 Cumartesi öğleden sonra talebeye gece de umuma oynanan piyes binlerce halk tarafından takip etmişlerdir.

Yüksek tahsildeki talebelerin ne şekilde aile ve mukaddesatından ayrıldığını gözler önüne sermesinden dolayı seyirciyi duygulandırmış hıçkırık seslerinin duyulduğu işitilmiştir.

Bazı kazalarımızdan teklifler alınmışsa da öğrencilerin ders durumlarının göz önüne alınarak kabul edilmemiştir.

Öğrenci İşleri Kolu :

Kütahya Belediye iel ortaklaşa tanzim edilen talebe pasolarının tanzimine verilen müddet içinde muntazaman devam edilmiştir. Ayrıca, 1974 - 1975 öğrenim dönemi pasolarının basılma ve yapılacak düzeltmeleri kararlaştırmış bulunmaktadır.

Birliğimize verilen her türlü yardımları ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtımını muntazam bir şekilde aynı kol tarafından gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

Basın Yayın Kolu :

Teşkilatımızın her türlü ilân ve afişlerinin hazırlanmasını ve görülebilecek yerlere asılmasını gerçekleştirmiştir.

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ ORTA ÖĞRENİM KOMİTESİ SAMSUN TEMSİLCİLİĞİ

Birçok gelişmiş şehirlerde olduğu gibi kozmopolit hava Samsun'da da kendini hissettirecek derecede gençliği dejenere etmiştir.

Karadenizin en büyük liselerinin yanında sanat enstitüsü, öğretmen okulu, imam hatip okulu gibi birçok lise dengi okulu ve sayısız orta okulu da bünyesinde barındıran Samsun, talebeye bağrını açacak, O'nu cemiyetin köhne sokaklarından kurtaracak bir teşekküle sahip değildi. Millî Türk Talebe Birliği daima bu gibi hususları göz önünde bulundurmuş, talebeye hizmet etmekten başka gayesi olmayan orta öğrenim temsilcilikleri zincirine Samsun'u da eklemiştir.

1971 - 1972 öğrenim yılında Nadir Yaman başkanlığında büyük bir azimle faaliyetlerine başlayan temsilciliğimiz Rıza Tozlu devresinde liselerde ve sanat okullarında, öğretmen okulunda talebeyle tam bir ahenk içerisinde girmiş, onların her bakımdan büyük sevgisine mazhar olmuştur. Temsilciliklik hergün biraz daha güçleniyor. Vazife aşkıyla coşan talebelerle dolup taşıyordu. Şehrin en merkezi yerinde tutmuş olduğu binasında seminerler muntazaman veriliyor, anma geceleri büyük halk kitlesinin, muhteşem talebe topluluklarının ruhlarında inkılaplar meydana getiriyordu. Maddi bakımdan halkın büyük desteğini gören temsilciliğimiz, yarışmalar, judo, karate, güreş vs. şeklinde tam bir hamle hareketine girişeceği sırada dernekler kanunuyla çalışmalarımız aksamış oldu.

Nihayet 1974 yılında Arif Gündül başkanlığında tekrar faaliyete geçti. Herşeyden önce organlarını teşekkül ettirdi. Bunun yanında her okuldan bir temsilci seçerek okullarla olan ilişkisini daha plânlı bir şekilde yürütmeye gayret etti. Arif Gündül çevresinde yapılan faaliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz.

SEMİNERLER : Ruhsuz yetiştirilen gençliğin kararsızlıklar içinde bo-calaması tabii bir şeydir. Ruhu az olan talebe hocasına karşı laubali hareketler yapacaktı, derslerden bıyacaktı ve mutluluğu kaldırımlarda arayacaktı. Midesi ile kalbi arasında büyük bir uçurum bulunan talebe istenilen olgunluğa, vekâra, vatan ve millet sevgisine sahip olamayacaktır. Öğretmenler talebe yetiştirmekten çok uzaktır. Zaten onlar önce kendilerini yetiştirmeye, gitmeye muhtaçtır. Talebesiyle kiraathanlerde poker oynayan,

salonlarda kadeh tokuşturan hoca talebeye birşey veremezdi. Bütün bunları göz önüne alan Samsun Temsilciliğimiz, her cumartesi şehrin ileri gelen zevatina verdirmiş olduğu seminerlerle talebeyi ruhi bunalımlardan kurtarmaya çalıştı. Bu seminerler konu itibariyle gençlik meseleleri, aile - okul - gençlik ilişkilerini ihtiva ediyordu.

Din tahsili, en uygun bir yer olan mektepte ehliyetsiz kimseler tarafından veriliyor, böylelikle de toplumdaki düzenleyici fonksiyonunu icra edemiyordu. Netice itibariyle de ne memleket ne aile ve ne de ferdi mesuliyetlere sahipti. Gençlik zarara veya faydasızlığa yöneliyordu. Bunun için İslâm'da suç ve ceza mevzuunda seminer verdirilmiştir.

SOHBETLER : Talebenin aklına çeşitli sorular gelir. Bu sorulara cevap bulamaz. Bilemediği şeyi inkâr etmeye kalkışır. Bu her alanda böyledir. Genci çeşitli bilinmeyen mefhumlardan kurtarmak, çözemediği sorulara cevap vermek maksadıyla bazı günler sohbetler düzenleme gerekli bulundu. Böylece sorulan soru hakkında yeterli bilgiye sahip arkadaşlar söz alarak diğerlerini aydınlatmaya çalışmışlardır. Sorulan sorular çoğunlukla Gençlik ve Cemiyet meseleleri üzerinde olmuştur.

AÇIK OTURUMLAR : Sohbetlerde bazan şahıslar arasında ihtilâf meydana gelmiştir. Gerçeği ortaya çıkarmak için o mevzular bir başka güne ertelenmiştir. Açık oturumu yapacak arkadaşlar seçilmiş bu arkadaşlar çeşitli eserleri karıştırarak o mevzuda yeterli bilgi sahibi olmuşlardır. Oturumda mesele tartışılır ve belli bir sonuca varılır. Temsilciliğimiz müteaddit defalar açık oturumlar düzenlemiş, seminerin yanında sohbet ve açık oturuma daha fazla rağbet gösterildiği anlaşılmıştır. Açık oturumlarda genellikle tarihimizdeki şahsiyetler, kültür ve medeniyet meseleleri tartışılmıştır.

PANO : Samsun'un en kalabalık muhitlerinden birinde, şehir parkının yanında yaptırılmış bulunan panoda teşkilâtın faaliyetleri talebeye ve halka duyurulmuştur. Genel merkezden gönderilen bültenler panoya asılarak isteyenin okuması sağlanmıştır. Bunun yanında Üniversiteye hazırlanan arkadaşların ön kayıt, asıl kayıt durumlarını, taban puanları öğrenebilecekleri bir merci olmadığından Millî Türk Talebe Birliği Eğitim Müdürlüğünün göndermiş olduğu bu husustaki bilgiler de panoda Üniversite adayı arkadaşlarımızın istifadesine sunulmuştur.

KİTAPLIK KULÜBÜ : Rıza Tozlu devresinde teşkilâtın giderinin büyük bir kısmını karşılayan ve zengin kitap çeşidine sahip bulunan kitaplık kulübü, Arfi Gündül devresinde İstanbuldaki kitabevlerinden getirttiği binlerce liralık fikri ve ilmi eserleri talebeye iskonto olarak satmıştır. Talebe kardeşlerimize kitap okuma aşkının verilmesi, piyasadaki bozuk fikirlerle dolu kitapların mahiyetinin açıklanması bakımından Cumartesi günleri bazı

kitaplar tanıtılmıştır. Böylece arkadaşların topluluk karşısında konuşma kabiliyetleri de geliştirilmiş oluyordu.



Seminerlerden bir görünüş

DiĞER FAALİYETLER : Samsun temsilciliği çeşitli mecmua ve gazetelere abonedir. Günlük haberlerin takip edilmesi ve hergün altı - yedi gazete almak durumunda bulunmayan arkadaşların çeşitli gazeteleri mukayese yapabilme imkânına kavuşması için gazete ve mecmualar üyelerimizin istifadesine sunulmuştur. Ayrıca Millî Türk Talebe Birliği Eğitim Müdürlüğünün göndermiş olduğu testlerde Üniversiteye girecek üyelerimizin istifadesine arz olunmuştur.

Komitemiz mümkün olduğu kadar açık tutulmakta, on öye kayıt ettirene kitap hediye etme kararı alındığından üye sayımız gün geçtikçe çoğalmaktadır.

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ ADANA TEMSİLCİLİĞİ



Temsilciliğin açılışında MTTB Adana Temsilciliği binası

4/4/1974 tarihinde Cemal Gürsel Caddesi 6. Sok. No : 14/C deki adresinde kalabalık davetlilerin katıldığı bir törenle gençliğin hizmetine açılmıştır. Temsilciliğimiz Adana Eğitim Enstitüsü Talebe Derneği Başkanı Mehmet Malkoç başkanlığı altında faaliyetlerine 11/Nisan/1974 tarihinde başlamıştır. Faaliyetlerini seminerler üzerinde tesis eden temsilciliğimiz iki ay içerisinde şu seminerleri yapmıştır.

Türkiye'de Doğum Kontrolü (Doç. Dr. Recep Doksaz) 11/4/1974

Millet milliyet ve milliyetçilik (Av. Mahmut Ünal) 18/4/1974

İktisadi düzenlerin mukayesesi (Öğ. Muammer Korkmaz) 25/4/1974

Teşkilâtımızın metodları (Mahmut Ergene) 2/5/1974

Felsefede ALLAH'ın varlığını kabul eder. (Müftü Cemalettin Kaplan) 9/5/1974

Önder olabilmenin vasıfları (Mehmet Malkoç) 16/5/1974

Basın ve yayının menşei ve bugünkü hali (Astronomi Öğ. Sedat Şenerman).

Kitaplık Kolu : Talebenin kitap ihtiyacını karşılamak ve ucuza temin etmek gibi hususlarda gerek Genel Merkez gerekse halktan temin ettiği kitapları değerlendirmiştir. Kitap okumak isteyenlere belirli bir süre için okuma imkânı tanınmış, talebeye indirimli kitap temini yoluna gidilmiştir. Temsilciliğimiz Valiyi, Yüksek Okul Müdürlüklerini, Belediye Başkanı, Milli Eğitim Müdürünü ziyaret ederek tanışılmıştır.

Bazı arkadaşların yurt ücretleri karşılanmış, bazı mağdur arkadaşlarımıza elbiselik umaş verilmiş ve bazı terzilerle anlaşarak çok düşük ücretle diktirilmesi sağlanmıştır.

Genel merkezimizin çıkarmış olduğu «Gençlik Bülteni» halka ve talebelere ücretsiz olarak dağıtılmış ve büyük ilgi görmüştür.

Ticaret odaları birliği ziyaret edilerek bir teksir makinesi ile bir daktilo temin edilmiştir. Lise ve dengi okullarda okuyan talebelere yardımcı olmak amacıyla Eğitim Enstitüsü talebeleri karşılıksız ders vermişlerdir. Mayıs ayında kurulan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Derneği 20.5.1974 tarihinde 1. Umum Kongresini yaparak MTTB ne bağlanma kararı almış ve böylece temsilciliğimize bağlı dernek sayısı ikiye yükselmiştir.

Adanada büyük bir ilgiyle karşılanan temsilciliğimiz gelecek yıl için geniş bir faaliyet plânı çalışması yapmakla meşguldür.

Bütün faaliyetlerde ana gaye, Adanadaki yüksek ve orta tahsil talebelerini milli bir mefkûre etrafında toplamak ve onların çeşitli meselelerine eğilerek hâl çareleri bulmak olmuştur.

Gençliğin de kendi meselelerini bilmesi ve böylelikle yapacağı çalışmalarını buna göre ayarlaması düşüncesi, MTTB Adana Temsilciliğinin yapmayı başardığı önemli bir husus olmuştur.

GENEL MERKEZ TEŞKİLATI

MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ GENEL MERKEZİ

Tel: 26 36 74 (Genel Başkanlık) — 27 87 13

26 69 24 (Santral) Cağaloğlu - İstanbul

A) MÜDÜRLÜKLER

BASIN YAYIN MÜD:

Müdür: Sami Şener

Müdür Yardımcısı: Yaşar Karayel.

Neşriyat Komisyonu:

I. Hakkı Sezer, Osman Kaya, Mustafa Yüksel, Bilâl İpeççi, Süleyman Karataş.

Tekvir Komisyonu:

Suat Doğramacı, Lütfi Ağdanlı, Veysel Eryazıcı, Mehmet Soydan.

Teknik - İdarî Komisyon:

Muhammed Seren, İsmail Gügen, Halil Kurt, Yaşar Özdemir, Mustafa Karaayvaz, Servet Karahan, Ö. Lütfi Tekinkaya, Mustafa Ateş, H. Basri Yavaş, Necdet Şensoy, Erhem Karpuz.

Araştırma Komisyonu:

Aydın Gündül, Mehmet Aksel.

Arşiv Komisyonu:

İbrahim Erdoğan, A. Nuri Özcan, Tahir Koçal, Niyazi Kahveci, Enis Yeter.

İrtibat Komisyonu:

Niyazi Kahveci, Mustafa Yürür, Temel Yazıcı, Erdoğan Gür.

Tashih, Tertip Komisyonu:

Fikret Karakaya, Fethullah Dinçsoy, Ömer Yüksel Öreç, Özkan Göksal.

DIŞ TÜRKLER MÜDÜRLÜĞÜ:

Müdür: Nasuh Boztepe

Yardımcı: Durmuş Günay, Metin Genç.

EGİTİM MÜDÜRLÜĞÜ:

Müdür: İsmail Hakkı Biçer

Müdür Yardımcısı: Mesut Turhan, Recep Çığa.

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ:

Müdür: Sadi Kaya

Yardımcılar: Kemal Karadeniz, Emin Öymen, Yusuf Tosun, Cafer Sadık Özlevent, Süleyman Öztürk, Kasım Yapıcı.

TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ:

Müdür: Ramazan Dirleli

Yardımcılar: İ. Hakkı Uysal, Selahaddin Karaca, Ramazan Karakaya, Vahap Demirel, Hamdi Zeyrek, Ahmet Karataş.

TIYATRO MÜDÜRLÜĞÜ:

Müdür: Abdüsselâm Uluçam

Yardımcılar: Üzeyir Lokman Say, H. İbrahim Demirtaş

Teknik Yard.: Hüseyin Yalçın, Cemil Erkat, Davut Nuriler, Lâtif Güntürkün

Dramatize Çalışmaları: Mustafa Uysal.

TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ:

Müdür: Hüseyin Gözğü, Rüştü Ecevit.

Müd. Yard.: Mehmet Çiftçi, Ali Tıkçı.

Sekreter: Rıza Tozlu, Şükrü Şener, İbrahim Uçar, Feramuz Ağır, Mustafa Ayvaz,

Mehmet Çetiner, Necati Tuncer, Sami Akıncı, Ahmet Ziya Şahin.

TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ:

Müdür: İ. Mete Doğruer, Fahri Akben

Salih Şimşek, Cemalettin Tayla, Burhan Yentürk, Ömer Güzelyazıcı, Mustafa Yüksel, Halit Özelebi, Engin Bereketlioğlu, Ali Anan, Osman Atakan, Uğur Sipahioğlu.

B) KULÜPLER

KİTAP KULÜBÜ:

Başkan: Galip Boztoprak

Başkan Yardımcısı: Rüştü Ecevit, Seyit Ali Kahraman, Ramazan Guntay.

Sekreter: Ali Bağcı, H. Hüseyin Arıaslan.

FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ:

Başkan: İbrahim Sözkese

Yardımcı: Yılmaz Yalçın.

SPOR KULÜBÜ:

Başkan: Bülent KATRAK

2. Başkan: Süreyya Köleoğlu

Sekreter: Ahmet Ayçiçek, Kemal Küçükylmaz, Eyüp Guntay

Muhasip: Mehmet Gökçe.

C) ENSTİTÜLER

SOSYAL İLİMLER ENSTİTÜSÜ:

Müdür: Ahmet Eskinar

Müdür Yardımcısı: Yasef Yüzügüldü, Hasan Gülenek, Recep Anaş.

FOLKLORE ENSTİTÜSÜ:

Başkan: Mustafa Hatinoğlu