

MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ

51. Genel Kurul

GENEL MERKEZ FAALİYET RAPORU

26 Mart 1971 — 27 Mayıs 1973

Dizgi ve Tertip: Yüksel Matbaası
Baskı: Özdemir Matbaası

Mehmedim sevinin, başlar yüksekte
Ölsek de sevinin, eve dönsek de!
Sanma bu tekerlek kalır tümsekde!
Yarın, elbet bizim elbet bizindir!
Gün doğmuş, gün batmış ebed bizindir!

Cemal Kay



İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I: TARİH BOYUNCA MTTB	
A) Tarih Boyunca MTTB	17
B) 50. Genel Kurulu	58
BÖLÜM II: MÜDÜRLÜKLER	
● Basın - Yayın Müdürlüğü	69
● Dış Türkler Müdürlüğü	75
● Eğitim Müdürlüğü	79
● Kültür Müdürlüğü	101
● Kütüphane Müdürlüğü	119
● Öğrenci Meseleleri Müdürlüğü	121
● Tiyatro Müdürlüğü	171
● Tesisler Müdürlüğü	179
● Trafik - Eğitim Müdürlüğü	187
● Turizm ve Dış Temaslar Müdürlüğü	193
BÖLÜM III: KULÜPLER	
● Fotoğrafçılık Kulübü	207
● Kitap Kulübü	211
● Sinema Kulübü	221
● Spor Kulübü	243
BÖLÜM IV: ENSTİTÜLER	
● Beden Eğitimi ve Güç Geliştirme Enstitüsü	271
● Folklor ve Müzik Enstitüsü	281
● Sosyal İlimler Enstitüsü	287
BÖLÜM V: MUHTELİF	
● MTTB Binasının Satışıyla İlgili Heveskâr Teşebbüsler ...	327
● Sıkıyönetimden sonra Ankara II. Başk. Vaziyeti	331
● MTTB Borçlarının Ödenmesi	331
● Kayıplarımız	332
● Şehit Süleyman Özmen ve Mustafa Bilgi'nin Mezarları	332
BÖLÜM VI: TEMASLAR/TOPLANTILAR	333
BÖLÜM VII: HADİSELER KARŞISINDA MTTB	359
Söylediklerimiz/Yazdıklarımız	
BÖLÜM VIII: FATİH GENÇLİK VAKFI	381
BÖLÜM IX: DERNEKLER KANUNU DOSYASI	387
BÖLÜM X: MTTB'YE BAĞLI DERNEK FAALİYETLERİ	437

M.T.T.B.
MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ

GENEL BAŞKANLIK

- Babiâli Cad. No: 37 Cağaloğlu-İst.
- Cerrahpaşa Tıp Fak. Talebe Der.
- Dış Hek. Fak. Talebe Derneği
- D. Mimar ve Müh. A. Talebe Der.
- Eczacılık Fak. Talebe Derneği
- Edebiyat Fak. Talebe Derneği
- Fen Fakültesi Talebe Derneği
- Gazetecilik Ens. Talebe Derneği
- Güzel Sanatlar Ak. Talebe Der.
- Hukuk Fakültesi Talebe Derneği
- İk. ve Tic. İl. Ak. Talebe Derneği
- İktisat Fakültesi Talebe Derneği
- İst. Tek. Üni. Talebe Derneği
- İşletme Fakültesi Talebe Derneği
- Kimya Fakültesi Talebe Derneği
- Maçka Müh. ve Mim. Fak. T. Der.
- Orman Fak. Talebe Derneği
- Tıp Fakültesi Talebe Derneği
- Yük. İslâm Enstitüsü Talebe Der.

İKİNCİ BAŞKANLIK:

- Atatürk Bulvarı No: 137/13 - Ank.
- Dil, Tarih-Coğ. Fak. Talebe Der.
- Erk. Tek. Yük. Öğr. Ok. T. Der.

- Hukuk Fakültesi Talebe Derneği
- İk. ve Tic. İlimler Ak. Talebe Der.
- İlahiyat Fakültesi Talebe Derneği
- Polis Enstitüsü Talebe Der.
- Tıp Fakültesi Talebe Derneği
- Ziraat Fakültesi Talebe Derneği

İZMİR İCRA KONSEYİ tel: 27206

- İk. Tic. Bilimler Fak. Talebe Der.
- Yük. İslâm Enstitüsü Talebe Der.
- Tıp Fakültesi Talebe Der.

ERZURUM İC. KON. BŞK. Tel: 1767

- Fen - Edebiyat Fak. Talebe Der.
- Ziraat Fakültesi Talebe Derneği
- Yüksek İslâm Enstitüsü Talebe D.

KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ

- Yük. İslâm Ens. Talebe Derneği

KONYA TEMSİLCİLİĞİ

- Yük. İslâm Ens. Talebe Derneği

TRABZON TEMSİLCİLİĞİ

- Karadeniz Tek. Üni. Talebe Der.

GENEL MERKEZ TEŞKİLATI

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ GENEL MERKEZİ

Tel: 26 36 74 (Genel Başkanlık) — 27 87 13

26 69 24 (Santral) Cağaloğlu - İstanbul

A) MÜDÜRLÜKLER

- 1) **BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ**
 -) Neşriyat Bürosu
 -) Haber Bürosu
 -) Araştırma Bürosu
 -) Arşiv Bürosu
 -) Teksir Bürosu
 -) Reklam ve Propaganda Bürosu
 -) Fotoğraf Bürosu
- 2) **DIŞ TÜRKLER MÜDÜRLÜĞÜ**
- 3) **EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**
 -) Fen Okulu
 -) Lisan Okulu
- 4) **İŞ BULMA MÜDÜRLÜĞÜ**
- 5) **KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ**
 -) Seminer Komisyonu
 -) Konferans Komisyonu
 -) Münazara Komisyonu
 -) Gezi Komisyonu
 -) Tarihi Günler Komisyonu
- 6) **KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ**
- 7) **MEHTER MÜDÜRLÜĞÜ**
- 8) **ÖĞRENCİ MESELELERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
 -) Eğitim Reformu Komisyonu
 -) Yurtlar Komitesi
 -) Orta Öğretim Komitesi
 -) Yardım, Kredi ve Burs Komitesi
 -) Türk Kızları İlim ve Kültür Kolu
- 9) **TIYATRO MÜDÜRLÜĞÜ**
- 10) **TESİSLEK MÜDÜRLÜĞÜ**
- 11) **TRAFİK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**
- 12) **TURİZM VE DIŞ TEMASLAR MÜDÜRLÜĞÜ**

B) KULÜPLER

- 1) **FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ**
- 2) **KİTAP KULÜBÜ**
- 3) **SİNEMA KULÜBÜ**
- 4) **SPOR KULÜBÜ**

C) ENSTİTÜLER

- 1) **BEDEN EĞİTİMİ VE GÜC GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ**
- 2) **FOLKLOR VE MÜZİK ENSTİTÜSÜ**
- 3) **SOSYAL İLİMLER ENSTİTÜSÜ**

51. GENEL KURUL AÇIŞ KONUŞMASI

Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin 57 yıllık tek ve gerçek temsilcisi Milli Türk Talebe Birliğinin 51. Genel Kurulunun muhterem delegeleri, kıymetli davetliler, basınımızın saygıdeğer mensupları; yarınların teminatı, büyük Türkiye idealinin kuruluş müjdecisi gençliğün, bu ulvi toplantısının açışını yaparken hepimizi saygı ve muhabbetlerimle selâmlarım.

İman cephesindeki mücadelesini elinin yettiği yerde eliyle, dilinin yettiği yerde diliyle, ona da imkân bulamadığı zaman kalbiyle yürütmüş, milletimizin gözdesi, imanın kal'ası, yarınlarımızın teminatı, Türkiyemizin kaderindeki yeri, önemli rolü herkesce kabul ve tasdik edilmiş olan Milli Türk Talebe Birliğinin 51. Genel Kurul toplantısının gençliğe, aziz ve kahraman milletimize hayırlı, uğurlu olması dileğiyle açıyorum.

Kurulduğu günden bu yana güçlülere karşı yılmadan, usanmadan azimle savaşmış, her türlü güçlülğe göğüs germesini bilmiş olan teşkilâtımız bu güne kadar geçirdiği en zor günlerinde ve çeşitli istihalelerinde dahi bir şeyini hiç bir zaman değiştirmemiş, yitirmemiş ve ondan inhiraf etmemiştir: İnancım.

Teşkilâtımız, her şeyin inançla yapabileceğini kendine şiar edinmiştir. 57 yılını idrak eden teşkilâtımızın bugün sona eren 50. döneminde de vazifeyi devraldığımız gün de tek vaadimiz olan samimiyetten ayrılmayarak kararınca inandığımız yolda yürümeye, hiç değilse bu yolda ölmeye azimli olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bütün inandıklarımızı yapamamışızdır, ama yaptıklarımız inandıklarımızdır.

İnançsızlığın sistemleştirildiği günümüz dünyasının maddeci hayatı gerek dış emperyalistlerin, gerekse yerli ajan ve aldatılmışların elbirliği ile çalışmalarını sonucu, ülkemizi bilhassa son yıllarda cadı kazanına çevirmişti. Yakın geçmişte milletimiz kanlı olayların şahidi olmuştur. O günlerde, yani iki yıl önce artık okulların işgal edilmediği, bombaların atılmadığı, adam öldürülmediği, sabotajların yapılmadığı gün geçmez olmuştur. Rektör koltukları pencereden atılmakta, öğrenciler birbirlerini öldürmektedirler. İşçiler ekme parasını kazandığı makineleri balta ve taşlarla parçalamakta, bankalar soyulmakta, emniyet görevlileri ateşe tutulmaktadır. Rejimin temelleri sarsılmaya başlamış, ihtilâl provaları çeşitli alanlarda, kendilerince başarı ile tatbik edilmiş, memleket bir iç harbe doğru süratle itilmeye başlanmıştır. Ülkemiz bir anarşi yuvası haline getirilmiştir. Ni hayet silâhlı kuvvetlerimiz yerinde bir müdahale ile bu gidişe dur demiş ve suçluları yakalayıp adalet önüne çıkarmaya başlamıştır. Memleketin bir daha o günlere dönmemesi için kanunları değiştirerek reform yapma çalışmalarını başlatmıştır. Fakat aradan geçen iki yıla rağmen hâlâ ülkeyi bu hale getiren gerçek sebeplerin ne olduğu düşünülüp bulunmamış, derine inilmeden sathî tedbirlerle mesele geçiştirilmeye çalışılmıştır. Sivri sinekler hak ettikleri cezalara çarptırılmış fakat hiç kimse bataklığı kurutmayı düşünmemiştir. Yıllardır ka-

nunları değiştirip reform yapmaya başlanması konuşulduğu halde, gerçek reformların ancak kafalarda ve gönüllerde yapıldıktan sonra kanunların tatbik edilebileceğini düşünen çıkmamıştır. Bunun yolunun da nesillerin milli şuura sahip olarak yetiştirilmesinde olduğu anlaşılmalıdır. Üzerinde yaşadığımız toprakların şehit kanlarıyla alındığı ve bu kanların da bir inanca istinaden akıtıldığı bugüne kadar öğretilmemiş, hatırlanmamıştır. Ülkenin bekâsinin teminatı gençlik milli muhtevadan yoksun bir eğitim sistemi ve hayatı tamamen maddeden ibaret sayan bir dış dünyanın baskısıyla inançsızlar koalisyonunun ortağı, maddeci felsefenin ücretsiz müdafii olmuştur. Atalarını inkâr eden, kız kardeşine benzemeyi hedef alan genç adam, hippilere bitniklere özenen kozmopolit genç kız, Ho amcası için yürüyüş yapabilen komünist uşağı Türk genci olamaz. Türk'ün kendi milli ve manevî değerlerinden başka değerleri olamaz. Biz ancak kendi öz benliğimize dönerek milli muhtevamıza uygun kendi metodlarımız ile kalkınabilir ve geçmişteki şanlı günlerimize ulaşabiliriz. Diğer yollar bizim için çıkmaz sokaklardır. Dışardan ithal edilen metodlarla kendi düzenimizi kuramayız. Çünkü yabancı metodlar bünyeye uymayıp açısından ödünç alınmış iğreti elbise durumunda olmaktan kurtulamayacaktır.

Kıymetli delege arkadaşlarım.

İlk insanın dünyaya gelişinden itibaren hak ve batıl savaşı başlamış ve günümüze kadar süregelmiştir. Hakkı galip kılmak için milli ve manevî değerlerine sahip ve bağlı, Türk gençliği olarak yılmadan inançla çalışmak, çok iş yapmak prensibimiz olmadır. Parolamız yarınların teminatı milli ve manevî değerlerine, örf ve an'anelerine bağlı milli şuur sahibi gençler olmaya çalışmak, herşeyi memleket için, herşeyi milletle beraber yapmaya çalışmak olmalıdır. Millete rağmen hiç bir şeyin yapılmayacağı artık kafalara iyice yerleştirilmelidir. Her dönemde ağır ve mesuliyetli görevler yapmış, büyük yükler taşımış teşkilâtımız en zor anlarını yaşadığı şu günlerinde dahi, ileride memleketin kaderinde daha önemli roller olabileceğinin daha zor imtihandan başarı ile geçmek mecburiyetinde kalabileceğinin şuuru içinde olması gerektiğine inanmalıdır. Buna inanıyor ve bunu temenni ediyoruz.

Kardeşlik havası içinde mesai sarfettiğimiz, büyük manevî yardımlarını gördüğüm vazife arkadaşlarıma, bize destek olan memleket sever, vatanperver öğretim üyeleri ve idarecilere, içten bağlılıklarını, sevgilerini her vesile ile izhar eden aziz Türk Milletine huzurlarımızda kalbi teşekkürlerimi sunmayı kazanılmaz bir görev telâkki etmekteyim. Fazilet yarışında sancağı devr alacak hizmetçi daha ileriye götürmek için üstün gayretler sarfedecek olduğuna inandığımız ve bunu temenni ettiğimiz yeni idareci arkadaşlara sonsuz başarılar dilerim.

Genel Kurul çalışmalarımızın Türk gençliği, milletimiz, memleketimiz ve kurtuluş ümidi bekleyen bütün insanlık âlemi için hayırlı neticeler istihsal etmesini yürekten temenni ederim. Yarınlarımızın teminatı kurtuluş müjdecimiz, büyük Türkiye idealinin sahibi, milli ve manevî değerlerine bağlı milliyetçi Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin gerçek temsilcisi siz delege arkadaşlarımızı toplantıya teşrif eden muhterem davetlileri ve basınımızın değerli mensuplarını saygılarımla selâmlarım.

ÖMER ÖZTÜRK
MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ
GENEL BAŞKANI

ÖNSÖZ

26 Mart 1971 tarihinde, 50. Genel Kurulda devraldığımız ağır ve şerefli görevi 26 ay mütecevaz bir zamanda imkânlarımız nisbetinde teşkilatımızın ismine layık bir şekilde yürütmeye çalıştık. İnsanlığımız icabı bilmeyerek, istemeyerek yaptığımız eksiklikler ve hatalar olmuş olabilir. Fakat bütün bunların daima hüsnüniyet sınırları içinde yapılageldiğine inancımız tamdır.

Bazı aldatılmış veya satılmış hainler güruhunun son yıllarda ülkemizde anarşinin başlatılması ve yaygınlaşmasında oynadığı büyük rol, görevde bulunduğumuz 50. dönemde millet nazarında bazı çevrelerce bir suçlu gençlik doğurulması ve bütün gençliğin bir suskunlar topluluğu haline getirilmesi isteklerini doğurmuştur. Bazı tepki kanunları çıkarılmış veya çıkarılmaya çalışılmıştır. Biz, gençliğin içinde bir takım menfur olaylara katılanların olduğunu umumiyeye ilk önce ilan eden, onlarla kıyasıya ilk mücadele eden teşkilatız. Büyük topluluklarda, çok ufak bir ünitenin inhırafı bütün topluluğu ilzam etmez; çünkü istisnalar hiç bir zaman kaideyi bozmazlar. Çünkü onlar gençlik topluluğunun istisnalarıdır. Kitleyi hiç bir zaman temsil etmemişlerdir ve edemezlerde. Sayıları 212.000'i aşan Yüksek Tahsil Talebeleri arasında bütün Sıkıyönetim Komutanlıklarınca aranan anarşist öğrencilerin sayısının 2.000'i bulmadığı gözönüne alırsa, geriye kalan esas kitleyi hiç kimsenin itham etmeye, töhmet altında buldurmaya hakkı olmadığı gün gibi aşikârdır. Türk genci milliyetçidir, vatanperverdir. Hiç bir yabancı ideolojinin esiri ve uşağı değildir. Milletten emrinde millî ve manevî değerlerine bağlı olarak ülkesine hizmete hazırlanmaktadır. Yukarıda izahını yaptığımız yanlış teşhis ve değerlendirmeler sonucu temsil ettiğimiz kitleye hizmet imkânlarımız zorlaştırılmaya çalışılmış, onun sesinin kısılması için uğraşmış fakat muvaffak olunamamıştır. İki yılı aşan bir zaman başında bulunmakla iftihar ettiğim idealist ve gerçek münevver genç idareci arkadaşlarım insanüstü gayretleri, inanılmaz sabır ve metanetleri ile bütün engelleri muvaffakiyetle aşmasını bilmiş, temsilcisi olduğu kitleyi şerefle, layıkıyla savunmuş, onun isteklerini ve dertlerini cesaretle dile getirmiş, meselelerine ışık tutmuş, çözüm yolları bulmuştur. Dönemimiz faaliyetleri günümüzün maddeci dünyasında emsali görülmeyen, düşünülmeyen bir tesanüt, ahenk, fedakârlık ve feragat örneği veren bir ekip çalışmasının mahsulü olmuştur. Fani insan için böyle bir ekibin başında bulunmaktan daha büyük bir şeref bilmem düşünülebilir mi?

Millî Türk Talebe Birliği kuruluşundan bu yana milliyetçi ve memleketçi tutumu ile halkın gönlünü fethetmiş bir teşkilattir. Her döneminde işbaşına gelen yeni ekiplerle imanından aldığı güçle çalışma azim ve şevkini tazelenmiş, hizmetini daha iyiye daha güzele götürmenin mücadelesini yapmıştır. Fazilet mücade-

lesinde nöbet devri olarak kabul ettiğimiz görev devri ve teslimleri yeni hamlelerin başlangıçları olmuştur. İdareciler tek bir ses ve yek vücut halinde bir tek şeyi tekrarlamışlardır: Daha iyi hizmet, daha iyi temsil. Bugün tamamlamış olduğumuz 50. dönemde aynı şevk ve istekle teşkilatın ismiyle müsemma, temsil ettiği kitleye tam dönük, talebe faaliyetlerinin her yönüyle ele alınıp incelenerek, neticeye ulaştırılmaya çalışıldığı bir devre olmuştur. Onbeş günde bir neşretmeye başladığımız Gençlik Bülteni öğrencinin sesi ve sözü, faaliyetlerimizin aynası, fikri yapımızın örgüsünün yapıldığı bir yayın organı olmuştur. Öğrencinin el kitabı bütün gençliğin rehberi, üniversite giriş imtihanları puan ilan panoları binlerce adayın günlük uğrağı olmuştur. Yüzlerce öğrenciye çalışma imkânları bulunmuş Türklüğün tek bağımsız ülkesi yurdumuzun dışarıda yaşayan ırkdaşlarımızın dertleri çeşitli yayın ve toplantılarla dile getirilmeye, dünyaya duyurulmaya çalışılmıştır. Özel Okulların mirasına konan dersanelerin tasallutundan Üniversite adaylarını kurtarmak için ehliyetli öğretmen kadrolarıyla teşkilatımızın dört yerinde açılan devamlı kurslar, bu büyük ihtiyacı imkânlar nisbetinde karşılamaya çalışmıştır. Lisan kursları bir diğer boşluğu doldurmuştur. Çeşitli seminer ve konferanslarla aktüel ve millî konular aydınlatılmış, meselelerimiz dile getirilmiş, anma günleri Türk gençliğinin vefa duygularının en veciz tercümanı ve en büyük hız kaynağı olmuştur. Yeniden düzenlenip zenginleştirilen kütüphanemiz öğrencilerin ayrılmadığı en büyük yardımcıları olmuştur. Eğitim reformu komisyonu üniversite eğitimimizin millî muhtevaya uygun hale getirilmesi için yaptığı çalışma ve hazırladığı raporlarla ilgililerin en sık ve hakiki uyarıcısı haline getirilmiştir.

Öğrenci meseleleri müdürlüğü öğrencilerden binlercesine yurt, burs, ve kredi imkânları sağlama, yiyecek, giyecek nakdi ve diğer sosyal yardımlarda bulunmuştur. Sayıları 18 i bulan orta öğrenim komiteleri yaptığı toplantıda, seminer, sportif faaliyetler, kompozisyon, bilgi, kültür ve münazara yarışmaları ile lise öğrencisini millî şuura sahip olarak yüksek tahsile göndermede eşsiz bir köprü vazifesi görmüştür. Kışın ağır olarak hüküm sürdüğü şehrimizde faaliyetlerin anahtarı olan ısınma problemi yeni yapılan kaloriferle halledilmiştir.

Gençlik ve Üniversite Tiyatrolarının nüvesi tiyatro okulumuzun seminerleriyle atılmağa çalışılmış, başarılı temsiller verilmiştir. Binamız, temsilcilerine layık onarım ve bakımla kullanışlı hale getirilmiş, öğretim üyeleri ve öğrencilerden binlercesi şöfor ehliyetine kavuşturulmuştur. İç ve dış Turizmin gelişmesi için çalışılmış, kurslarımız yüzlerce rehber mezun etmiş, yurt içi ve yurt dışı talebe mübadeleleri gerçekleştirilmiştir. Temsil ettiğimiz kitlenin amatör zevklerinin tatmin edilmesine, beceri ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine, boş zamanların değerlendirilmesine çalışılmış, kurs ve sergiler düzenlenmiştir. 5 Haziran 1971'de kurup 7 Temmuz 1971'de federe ettirdiğimiz Spor Kulübü 21 dalda sayıları 1.600'e varan sporcusuyla gençliğin fikren yetiştirilmesi yanında beden de yetiştirilmesine, eğitilmesine çalışmış ve her yaz tatil ve dinlenme kampları açmıştır. Liseler ve fakülteler arası tertip edilen turnuvalar ananevi hale getirilerek büyük rağbet ve yankı uyandırmıştır. İnsanın en büyük dostu kitaplar, öğrencilere en ucuz ve en seri şekilde takdim edilmiş, tertiplenen toplantı ve müsabakalar verilmiş he-diyelerle kitap sevgisi gençliğe aşılanmağa çalışılmıştır. Günümüzde önemi çok büyük olan sinemanın millî muhtevaya uygun hale getirilmesi için kurulan kulübümüz gerçekleştirdiği toplantı ve gösterilerle yeni bir çıkışın öncüsü olmuştur.

Millî oyun ve gösterilerimiz folklor enstitüsünde değerlendirilip tanıtılmaya çalışılmıştır. Nakil metodunu esas alan eğitim sistemi sonucu yalnız mesul olduğu kitabı ezberleyen yüksek tahsil öğrencisine, tıptan hukuka, teknikten iktisada kadar onaltı ilim dalında millî görüş açısının verilmesine, kültürün geliştirilmesi imkânlarının araştırılmasına ve her konuda bilgi sahibi edilmesine çalışılmıştır. Bunun sonucu ülkemizde ilk defa gerçekleştirilen bu kuruluşla 30 üniversite öğretim üyesi ile Sosyal İlimler Enstitüsü bir ders yılı haftada dört gün ders yapmış ve ilk mezunlarının 21 Kasım 1972'de diplomalarını vermiştir. Daha da güçlenmiş olarak bu sene ikinci yılını tamamlamıştır. Bütün gençliğin ve gönüdaşlarımızın yararlanabilmeleri için dersler bültenlerde neşredilmiştir. Spor gerçek mihrakına oturtmak bu yönde çeşitli araştırma ve toplantılar tertip etmek üzere Beden Eğitimi ve Güç Geliştirme Enstitüsü kurulmuştur. Öğrencilerin hayatî meselelerine inip kesin çözüm yolları bulmak üzere Fatih Gençlik Vakfı 140.000 TL ile kurularak kısa zamanda tescili sağlanmış, ilk yıl 15, ikinci yıl 50 üniversite öğrencisine karşılıksız burs verilmiştir. Bugün kuruluşundakinden çok büyük imkânlarla kavuşan Vakfımız İhsan laboratuvarı kurmak ve kitap derdini hal etmek üzere matbaa kurmak için çalışmaya başlamış ve bu kuruluşları yeni öğretim yılına yetiştirmek için faaliyetlerini hızlandırmıştır.

Bağlı derneklerimiz okul içinde ve dışında faal hale getirilmiş haftada bir gün herbiri için ayrı ayrı yapılan seminer ve toplantılar aksatılmadan yürütülmeye çalışılmıştır. Zaman zaman geziler tertip edilmiş, yarışmalar düzenlenmiş, temsilcilik seçimlerine girilerek büyük başarı elde edilmiştir. Bütün teşkilâtın ahenkli ve ribatalı çalışması sağlanmış, sık sık ziyaretler yapılarak konferanslar verilmiş, denetlemeler yapılarak toplantılar tertip edilmiştir. Talebe meseleleri ile ilgili birçok muhtıralar hazırlanarak zaman zaman başta Cumhurbaşkanına ve Başbakan olmak üzere ilgili bakanlıklar ve diğer mercilere verilmiş, çeşitli görüşmeler yapılmıştır. Basın ve yayın organları ile yakın temas imkânları sağlanmış teşkilâtımızın faaliyetleri geniş kitlelere maledilmiştir. Millî ve aktüel meselelere gününde eğilinmiş, çeşitli toplantılar, faaliyetler ve temaslarla ilgililer ikaz edilmiş, harekete geçirilmiştir.

Yukarıda çok kısa olarak en önemli bir kaçına temas ettiğimiz faaliyetlerimiz arşivlerimizde ve hafızalarımızda kalabildiği kadarıyla ve sadece ana hatları itibarı ile bu raporda verilmeye çalışılmıştır. Meseleler sadece başlıklarıyla verilirken fikriyatımızın işlenmesine uğraşılmıştır. Tamamı sıkı yönetim idaresi altında geçen dönemimizde olağanüstü rejimde imkân verilen nisbette faaliyet gösterilmeye çalışılmıştır. Türk Gençliğinin elinden, kirli emel sahipleri tarafından alınmağa çalışılan ve memleketin temeline dinamit koyan ellere satılmasına ramak kalan binamız memleketsever idarecilerin yerinde müdahaleleri sağlanarak teşkilâtımızın hizmetine devamı temin edilmiştir. Birçok yanlış hükümleri havi ve bir tepki kanunu olarak çıkarılan yeni dernekler kanunu ile 57 yıllık teşkilâtımız komünist bir yayın organının safsatası ve art niyetli bazı kişilerin gayreti ile kapatılmağa uğraşılmış, şerefli Türk hakimi Anayasanın ve hukukun öngördüğü şekilde verdiği kararı ile şom ağızlıları susturmuş ve sakil heveslerini kursaklarında bırakmıştır.

On yılı aşan zamana varan ve olduğu gibi dönemimize devredilen borçlar takside bağlanarak ödenmeye başlanılmış, Demokles'in kılıcı gibi faaliyetlerimizin başında sallanmaktan alıkonulmuştur.

Aşağıda sunduğumuz faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlayan, beraber çalıştığımız dönemde eşsiz mesailer sarf eden değerli vazife arkadaşlarıma, bizi yürekle destekleyen gönüdaşlarımıza, çalışmalarımızda bizlere yardımcı olan memleketsever idareciler ve diğer bütün zevata huzurunuzda yürekle teşekkürü bir borç bilirim.

İnancımızın gerçekleşmesi için hertürlü fedakârlıklara göğüs germelerini yılmadan, usanmadan hizmet yolunda çalışmalarını temenni ettiğimiz, devralacakları emaneti ideallerine doğru daha güzel, daha hızlı, daha emin olarak götüreceklere yürekle inandığımız yeni dönem idarecilerine gönülden başarılar dilerim.

Çığ gibi büyüyen mutlu yarınların müjdecisi Türk Gençliği geliyor, Millî Gençlik geliyor. Bu geliş engellenemeyecek, durdurulamıyacaktır. Veciz ifadesini şu mısralarda bulan, bizim olan yarınlar diliyoruz.

«Mehmedim sevinin başlar yüksekte
Ölse de sevinin, eve dönsek de
Sanma bu tekerlek kalır tümsekte
Yarın elbet bizim, elbet bizimdir.
Gün doğmuş, gün batmış ebed bizimdir.»

Sayırsız engeller, maddî ve manevî birçok güçlüklerle rağmen inancımızı hiçbir zaman kaybetmeden yaptığımız çalışmalarını Genel Kurulumuza sunuyorum.

51. Genel Kurulumuzun çalışmalarının gençliğimize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diler, Muhterem Riyaset Divanını, değerli davetlileri, sayın basın mensuplarını ve kıymetli delege arkadaşlarıma saygı ve muhabbetle selâmlarım.

ÖMER ÖZTÜRK
Millî Türk Talebe Birliği
GENEL BAŞKANI

MTTB İDARECİLERİ

Genel Başkan : Ömer Öztürk
İl. Başkan : Mehmet Erol
Genel Sekreter: Yusuf Akkaya (1 Temmuz 1971 - 11 Kasım 1971)
Metin Doğruer (11 Kasım 1971 - 7 Temmuz 1972)
Raşit Ürper (7 Temmuz 1972 - 27 Mayıs 1973)
Genel Sekreter Yardımcısı: Oğuz Ünal
Genel Muhasib: Kemal Gündoğdu (26 Mart 1971 - 30 Eylül 1972)
Ali İhsan Mutlu (30 Eylül 1972 - 27 Mayıs 1973)
Genel Muhasib Yardımcısı: Cemal Özdemir
Merkez İcra Konseyi Başkanı: Mehmet İncili (26 Mart 1971 - 11 Kasım 1971)
Yusuf Akkaya (11 Kasım 1971 - 27 Mayıs 1973)
Merkez İcra Konseyi Sekreteri: İdris Aktaran (26 Mart 1971 - 1 Mayıs 1971)
İsrafil Şimşek (1 Mayıs 1971 - 27 Mayıs 1973)
Merkez İcra Kon. Muh.: Ali İhsan Mutlu (26 Mart 1971 - 30 Eylül 1971)
Abdullah Gül (30 Eylül 1971 - 30 Ekim 1972)
(Vekâleten) Âbid Özmen (30 Ekim 1972 - 27 Mayıs 1973)
Erzurum İcra Konseyi Başkanı: Mustafa Sarıççek
Erzurum İcra Konseyi Muhasibi: Cemil Çiftçi
Erzurum İcra Konseyi Sekreteri: Şefik Aşkoğlu, Erol Pak
İzmir İcra Konseyi Başkanı: Fehmi Kuru
İzmir İcra Konseyi Sekreteri: Orhan Özyurt
Süleyman Soybaş
İzmir İcra Konseyi Muhasibi: Tahsin Okur
Konya Temsilciliği Başkanı: Mustafa Bulut, Mahmut Sezgin
Kayseri Temsilciliği Başkanı: Şaban Deniz,
Trabzon Temsilciliği Başkanı: Ahmet Bahçıvan, Mustafa Büyüktemiz, Ahmet
Büyükkakşar

GENEL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

A) İSTANBUL

Fen Fakültesi Talebe Derneği: Raşit Ürper
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Talebe Derneği: Mehmet Bozkurt
Diş Hekimliği Fakültesi Talebe Derneği: Halil Şervanlı
Edebiyat Fakültesi Talebe Derneği: Sedat Yenigün
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Talebe Derneği: Mahmut Kirazoğlu
Hukuk Fakültesi Talebe Derneği: Hüseyin Coşkun, Yaşar Balcı
İ. Ticari İlimler Akademisi Talebe Derneği: Mehmet Arat
İktisat Fakültesi Talebe Derneği: İ. Mete Doğruer
Kimya Fakültesi Talebe Derneği: Şükrü Çapar
M. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Talebe Derneği: Nasuh Boztepe
Tıp Fakültesi Talebe Derneği: Yusuf Akkaya
Yüksek İslâm Enstitüsü Talebe Derneği: Şaban Gököğlü
Eczacılık Fakültesi Talebe Derneği: Ramazan Babayiğit
İşletme Fakültesi Talebe Derneği: A. İhsan Mutlu
İ.D.M.M.A Talebe Derneği: Mehmet İncili
İ. Teknik Üniversitesi Talebe Derneği: Burhan Sümer

ANKARA

Hukuk Fakültesi Talebe Derneği: Cemal Akın
İlahiyat Fakültesi Talebe Derneği: Mustafa Kütahyaloğlu
Tıp Fakültesi Talebe Derneği: Mehmet İnce

ERZURUM

Ziraat Fakültesi Talebe Derneği: Mustafa Sarıççek
Yüksek İslâm Enstitüsü Talebe Derneği: Şefik Aşkoğlu

İZMİR

Yüksek İslâm Enstitüsü Talebe Derneği: Fehmi Kuru
Ege Tıp Fakültesi Talebe Derneği: A. Gürsan Çelik
İktisadi Ticari İlimler Fakültesi Talebe Derneği: Sabri Tekir

KONYA

Yüksek İslâm Enstitüsü Talebe Derneği: Mustafa Öztoklu

KAYSERİ

Yüksek İslâm Enstitüsü Talebe Derneği: Fırat Köseoğlu

TRABZON

Karadeniz Teknik Üniversitesi Talebe Derneği: Mustafa Kocaer

MTTB İCRA KONSEYİ ÜYELERİ

İSTANBUL

Fen Fakültesi Talebe Derneği: Ömer Faruk Dülgerler
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Talebe Derneği: Musa Tosun
Diş Hekimliği Talebe Derneği: Adil Küçükürmaz
Edebiyat Fakültesi Talebe Derneği: H. Çavuşoğlu
Güzel Sanatlar Akademisi Talebe Derneği: Bekir Sıtkı Albayrak
Hukuk Fakültesi Talebe Derneği: Abdullah Sert
İ.T.İ. Akademisi Talebe Derneği: Sami Şener
İktisat Fakültesi Talebe Derneği: Abdullah Gül
Kimya Fakültesi Talebe Derneği: Kemal Karadeniz
Maçka Mühendislik Mimarlık Fakültesi Talebe Der.: Sadettin Kültürel
İstanbul Tıp Fakültesi Talebe Derneği: İsrail Şimşek
Yüksek İslâm Enstitüsü Talebe Derneği: Ahmet Şişman
Eczacılık Fakültesi Talebe Derneği: Halil Dedeler
İşletme Fakültesi Talebe Derneği: Mevlüt Büyükköçak
İ.D.M.M.A Talebe Derneği: Faik Gezer
İstanbul Teknik Üniversitesi Talebe Derneği: Bilâl Şahin

ANKARA

Hukuk Fakültesi Talebe Derneği: Oğuz Ünal
İlahiyat Fakültesi Talebe Derneği: Abdullah Çokaklı
Tıp Fakültesi Talebe Derneği: Tayyar Şen

İZMİR

Yüksek İslâm Enstitüsü Talebe Derneği: Tahsin Okur
Ege Ü. Tıp Fakültesi Talebe Derneği: Orhan Özyurt
İktisadi Ticari İlimler Akademisi Talebe Derneği: Ahmet Pişkin

KAYSERİ

Yüksek İslâm Enstitüsü Talebe Derneği: Halil Sağır

KONYA

Yüksek İslâm Enstitüsü Talebe Derneği: Mustafa Bulut

TRABZON

Karadeniz Teknik Ü. Talebe Derneği: Ahmet Bahçıvan

MURAKABE HEYETİ

Abdurrahman Gültekin, Abit Özmen, Sedat Savaşer
Yedek: Zeki Tosun, Bahaddin Cebeci

HAYSIYET DİVANI

Osman Yumak, Hulusi İzkaya, Yusuf Öymen,
Yedek: Tefik Taceddin, Mehmed Mırık

BÖLÜM 1

TARİH BOYUNCA MTTB

- A) TARİH BOYUNCA MTTB
- B) 50. GENEL KURUL

mttb.com.tr

A) TARİH BOYUNCA MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ

TÜRKİYE'nin en eski ve en köklü talebe teşkilâtı olan Millî Türk Talebe Birliği 57. Kuruluş yıldönümünü idrâk etmiş bulunuyor. Yarım asırlık bir maziye sahip olan bu teşkilâtın tarihi, Cumhuriyetten öncele-re, Osmanlı Devletine kadar gider.

Birinci Dünya Savaşının ortalarında, düşmanları tarafından abluka altına alınarak ortadan kaldırılmak istenilen tek büyük Müslüman Türk topluluğunun temelleri sarsılırken Türk Yüksek Tahsil Gençliği boş du-ramazdı. Bunların arasında kültürlü ve şuurlu «Dar-ül Fünûn» talebeleri bir araya gelerek 1916 yılında «Millî Türk Talebe Birliği»ni kurdular. Her Müslüman Türk gibi, bu vatanın çocukları, dinini, imanını, vatanını ve varlığını bunların düşmanlarına karşı korumak yolunda, milli şuurun uyanması için çalıştılar. İmkânları elverdiği kadar «Millî Mücadele»ye iştirâk ettiler.

Türklüğün ve Müslümanlığın varoluş savaşı dış düşmanlara karşı zafere ulaştıktan sonra, seferberlik kaldırıldı. İstiklâl Savaşımızda bü-yük işler yapan bir çok kahramanlar geri çekilerek bazı devlet adamları tarafından Osmanlı Devletinin geri kalan toprakları üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Harpten yeni çıkan Müslüman Türk Topluluğunun dertleri tükenmemiş; bu büyük sarsıntı sonunda bütün yaraları ortaya çıkmıştı. İşte böyle bir ortamda Millî Türk Talebe Birliğinin görevleri bitmemiş, belki de yeni başlıyordu.

Dış düşmanlar bu kadar yıl uğraştıktan sonra bir netice alamadan ellerini kollarını sallayarak bizi kendi halimize bırakıp gitmeyecek ka-dar kurnaz ve politikçiler. Nitekim, bizi iyiden iyiye yıpratıktan sonra içimize mikroplarını ve bu mikropların portörlüğünü yapacak ajanlarını sokmuşlardı. Bu ajanlar her türlü fırsattan faydalanarak kuzey ve batı rüzgârlarıyla ortalığı karıştırıyorlar, milleti âdet ve an'anelerinden, inanç ve geleneklerinden uzaklaştırarak başka milletlerin kültürel ve politik hegemonyasına sokmağa çalışıyorlardı. Bu arada, milletin gele-ceğine yön verecek Yüksek Tahsil Gençliğini, üniversite dışında milli birliği sağlayacak direniş gücüne ulaştırması için, onlara kültür ve şu-

ur verecek bir teşkilâta ihtiyaç vardı. Bu istidadı gösteren bir tek te-şekkül vardı. O da, «Millî Türk Talebe Birliği».

Birlik, devlet tarafından kendi politikasına uygun çalışmak üzere bir kaç kere ele alınmak istenmişse de, çeşitli sebeplerden dolayı bu teşebbüsler bir netice vermemişti. Birlik, imkânsızlıklar sebebiyle bir şey yapamaz hale gelmiş, Yüksek Tahsil Gençliği kendi inisiyatifine terk edilmişti.

Yıl 1929. Türklük ve Müslümanlığın amansız düşmanı komünistler, Moskova'da tahsil yapmış azıllarıyla millî varlığımızı tehdit etmeye başlamışlardı. Ağza alınmaz her türlü kepezeliği yaparak milletin inanç-larıyla alay ediyorlardı. Çeşitli kanunlar ve ters tutumlarla elleri-kolları bağlanan milliyetçi ve muhafazakâr aydınlar, bu azınlara gereken ders-lerini veremiyorlardı. İşte bütün bunlara dayanamayan millî değerlere bağlı üniversite gençliği harekete geçti. Tefvik Celâl İleri ve arkadaş-ları, sadece isimde kalan birlikte faaliyete başladılar. Bu hareket, Türk gençliğinin düşmanlarına «YETER!» ihtarını veren bir şahıslanışydı.

TEVFİK İLERİ

Teknik Okul talebesi olmasına rağmen kültürlü ve şuurlu her Türk genci gibi üstüne düşeni yapmaktan kendini alamayan bu mümtaz in-san, memleketine yapacağı büyük hizmetlere, Birliğin Başkanlığına se-çilmekle tâ okul çağlarında başladı. Vatanperverliği ve dürüstlüğü her şeyin üstünde tutan bu genç, yıllar sonra «vatan ihâneti» suçuyla idam sehpasına çıkarılabileceğini nereden bildi.

Kendisiyle aynı fikirde birleşip omuz omuza çalıştığı on yakın ar-kadaşları Rüknettin Fethi (Olca Tuğ), Adnan Ötügen ve Şükrü Kaya idi. İlk iş olarak Bâbüâlî'de şimdiki Kız Lisesi yanında bulunan bir bina-nın üst katını merkez yaparak çalışmalara başladılar. Devletin bu dev-rede Birliğe hiç bir yardımı olmadığından gençler kendi aralarında top-ladıkları paralarla faaliyet hazırlıkları yapıyorlardı, «Millî Gençlik»in ilk tohumu olan BİRLİK isminde haftalık bir dergi çıkarmağa başladılar. Zamanın en büyük tirajlı gazetesi kadar bir tiraja sahip olan bu dergi, 14 sayı çıkarıldıktan sonra hükümet eliyle kapatıldığı düşünülürse der-ginin tesir gücü anlaşılır.

Tefvik İleri gurubunun Üniversite çevresinde yaptıkları ilk önemli faaliyet, «Dar-ül Fünûn» talebelerinin Türk Ocağı binasında tertipledik-leri «Edebiyat mı Bolşeviklik mi?» adlı toplantıya iştirak etmek ve onu en geniş çapta desteklemek olmuştur. Bundan sonra, Çanakkale Âbi-desi için hazırlık çalışmaları, Vagon-Li ve Razgrad Hâdiseleri, Hatay Mitingi, Birliğin bu devresinde, ilgilileri uyarma ve tehlike çanlarını çal-ma yolunda en mühim hamlelerdir.

ÇANAKKALE ÂBİDESİ

Millî Türk Talebe Birliği, yıllarca sonra yapılmış olmasına rağmen Çanakkale Âbidesini yaptırmak fikrini ortaya atan ilk teşekkül olmuştur.

Her millet toprak bütünlüğünü muhafaza için, cephe ve hudutlarda ölen evlâtlarına en güzel mezarlıklar, büyük masraflarla muazzam âbideler yaparlarken, elbette Türk gençliğinin Çanakkale'de bu vatan uğruna can veren 55 bin şehidine âbide şöyle dursun, ona lâyık bir mezarlık bile yapılmaması karşısında hâlâ sessiz kalamazdı. Onlar sanki diyorlar ki, dünün şehitlerini böyle mezarsız ve âbidesiz bırakarak unutsak, yarımın nesillerinden vatan uğruna seve seve ölmeyi istemeye nasıl yüzümüz olacak?

Birliğe mensup gençler 9 Teşrinievvel 1933'de neşrettikleri bir bildiride, Çanakkale şehitlerine bütün alâkanın her sene yazın, hattâ karyaya çıkmadan onları şöyle denizden bir ziyaret olduğunu, bunun da bir gezintiden başka bir şey olmadığını hatırlatıyorlardı.

Talebe Birliğinde aynı yılın bir yaz günü 25 gencin yaptığı ziyaret intibaları «Birlik» mecmuasında da neşredilmiş ve bu gençler «orada can veren kahramanların kemikleri bizden saygı ve sevgi istiyor. Türk milleti saygısız değildir. Şehitlerimizin kemiklerini meydana bırakmıyacağız. Çanakkale'de İngiliz ve Fransız mezarlıklarından daha güzel bir mezarlık ve daha yüce bir âbide vücuda getirmesek, tarih bize lânet eder» diyorlardı.

O yıl 25 gencin Çanakkale'yi ziyaretleri her defakinden farklı olmuş, gençler şehitlerimizin kemiklerini toplayıp bir araya getirdikten sonra üzerine, altında «Türk Gençliği» yazılı bir levha koymuşlardır. Levhada aynen şunlar yazılı idi: «Türk tarihinin en şanlı savaşlarından birini yaratmış olan ölülerimize âbide istiyoruz.»

İşte bu gençlerin hareketidir ki, geç de olsa Türk İstiklâl mücadelesinin adsız kahramanlarına lâyık oldukları gibi bir âbide yapılmasına vesile olmuştu.

VAGON - Lİ HÂDİSESİ (22 - Şubat - 1933)

Türkiye'mizde bazı yabancı şirketler hâlâ bir kapitülasyon zihniyeti içinde, hem memleketimizde azamî istifadeyi sağlıyor, hem de büyük bir küstâhlık içinde emrinde çalışan Türk personellerin sadece şeref ve hayriyetleriyle değil, Türklük gururu ile de oynuyordu.

İşte böyle bir devirde Vagon-Li şirketinin Beyoğlu acentalığında millî haysiyetimizi tezyif ve tahkir edici bir hâdise cereyan etmişti.

Yataklı vagonlar şirketinin yıllardır Beyoğlu acentesi müdürü gayet güzel Türkçe bilen Belçikalı B. Boel'in yerine M. Jannoni adında bir zat

tayin edilmişti. M. Jannoni takriben bir buçuk aydan beri bu vazifenin başında bulunuyordu.

Şirketin Beyoğlu acentalığında çalışan vazifeshinaslığı, namuskârlığı dört senedenberi âmirleri tarafından daima takdir edilen Naci bey isminde bir Türk memuruna 23 Şubat 1933 perşembe günü şehrin maruf tüccarlarından birisi müracaat ederek o günkü Ankara treninde bir yatak istemiştir. Naci bey, Beyoğlu acentalığına ait olan yerler tamamen satılmış olmasına binaen telefonla Galata acentasını bulmuş ve orada bir yer olup olmadığını sormuştur.

Tesadüfen Müdür M. Jannoni'nin de orada hazır bulunduğu sırada yapılan bu muhavere tabiatıyla Türkçe cereyan etmiştir. M. Jannoni, diğer memurlara Fransızca şu çirkin sözleri söylemiştir:

— Bu memur böyle nece anırıp duruyor, Türkçe mi?

Memurlar bu terbiyesizce suale yalnız:

— Evet! demekle mukabele etmişlerdir.

Müdür efendi bu cevabı alınca Naci beye hitap ederek:

— Burada resmi lisanın Fransızca olduğunu bilmiyor musunuz? Size kaç defa söylemeli? Size sopa ile mi hareket etmeli? diye bağırıştır.

Müdürün bu çirkin hareketinden müteessir olan Naci bey, kendisine kısaca:

— Ben Türküm. Memleketimde resmî lisan Türkçedir. Hattâ siz bile Türkçe öğrenmelisiniz! cevabını vermiştir.

Bu cevap Müdür efendiyi büsbütün hiddetlendirmiştir. Evvelâ kabahatsiz memura on lira nakdi ceza vereceğini gene aynı hakaret âzim tavırlarla bildirmiş, Naci beyin:

— Niye ceza veriliyor? Kabahatim nedir? Memleketimde Türkçe konuşmak hakkımdır! Şeklindeki sözlerine:

— Sizi onbeş gün için kovuyorum! diye bağırıştır. Naci bey de şapkasını alıp, bir tek söz bile söylemeğe tenezzül etmeden çıkıp gitmiştir.

Hâdise, hazır bulunan diğer memurları da müteessir ettiği için müdüre gitmişler ve yaptığı hareketin doğru olmadığını, arkadaşları hakkında verilen kararın geri alınmasını söylemişlerse de, aldıkları cevap şu olmuş:

— Ya ben giderim, yahut da o!

Olay yataklı vagonlar şirketinin mümessillğine aksetmiş, fakat bu küstâhlıkla alâkadar olabilecek hiç bir hareket görülmemiştir.

Bu hâdise ertesi gün İstanbul gazetelerine intikâl etmiş, halk, bilhassa o günün uyanık, hassas gençliği âdeta çileden çıkmıştı.

İşte Yüksek Tahsil Gençliği, Razgrad hâdisesinde olduğu gibi bu kerre de Türkiye'de yaşadığını unutarak Türkçeyi ve Türkü pervasızca tahkir eden bu zihniyeti de protesto etmek üzere harekete geçmişti.

O gün üniversitenin başında bulunan profesörlere talebeyi ne kadar tes-

kin etmek istemişse de, gençlik bu nasihatleri dinlememiş, üniversite önünde kafile kafile VAGON Lİ binasının idare merkezi olan Beyoğlundaki eski Tokatlıyan, şimdiki Konak otelinin önüne gelmiş, mösyö Jannoni'nin sözlerini protesto etmişlerdi.

Protesto esnasında bütün Beyoğlu, Galatasaray ve ara yollar, cadeler bir mahşeri kalabalık yüzünden tıkanmış, tramvaylar saatlerce işlemez hâle gelmişti.

VAGON-Lİ şirketinin önünde bir genç tramvayın üstüne çıkarak:

«— Arkadaşlar!... Türkiye bir sömürge değildir. Türkiye'de Türkçe'den başka bir dilin hâkimiyeti olamaz. Dilimize saygı göstermesini bilemeyenleri affetmeyeceğimiz gibi onları saygılı hale getirmesini de bileceğimizi unutmazınlar» diye başlayan bir hitabede bulunmuş, bunun üzerine daha önce gençliğin şirket merkezine gelmekte olduğunu haber alınca indirilen kepenkler, talebeler tarafından zorlanarak kaldırılmış, şirketin camları parçalanmıştı.

Aynı binada bulunan «Banka Komerçiyale İtalyana» ve «Loid Triestino» acentelerinin kapıları bile çizilmemiş yalnız VAGON-Lİ'nin odalarına girilerek bazı büro eşyaları kırılmış, «Yaşasın Türkçe» nidaları altında gene topluca büyük bir heyecan ve nûmayiş halinde Karaköy'e gelmişlerdi. Bu kerre de Karaköy'le köprübaşında bulunan VAGON-Lİ'ye ait binanın camları taşa tutulmuş, kırılmıştı.

Bir müddet sonra Karaköy'den ayrılarak ve ellerinde bayraklar olduğu halde Yaşasın Türk, Yaşasın Türkçe sedalarıyla Eminönüne doğru gelmişlerdi.

Ertesi gün 20'ye yakın genç, Beyoğlu Kaymakamı Sedat bey, Emniyet müdürü Fehmi bey ve müddeiumumi Kenan bey tarafından sorguya çekilmiş bilâhare gençler serbest bırakılmıştı.

Gazeteler vasıtasıyla bütün Anadolu'ya duyurulan bu hâdiseden sonra Millî Türk Talebe Birliği Merkezi, gençliğin hassasiyet ve uyanıklığı dolayısıyla muhtelif vilâyet ve kazalardan gelen telgraflarla tebrik ediliyordu.

RAZGRAD HÂDİSESİ (20 - Nisan - 1933)

Yıl 1933. 17 Nisan Pazartesi günü, Bulgaristan'da Türklerle meskun Deliorman'ın Razgrad isimli kasabasındaki Türk mezarlığı 200 den fazla, elleri kazma ve kürekli bir Bulgar kalabalığı tarafından tahrip edilmişti.

Mütecevazler, önce mezarlık bekçisinin kulübesini ateşe vermişler, daha sonra ise mezarlığa giderek, dünyanın en iptidâî ve vahşî kabilelerinin bile yapmaya tevessül edemeyeceği bir şekilde Müslüman Türk mezarlığını kazmışlar, ölülerin kemiklerini çıkarmışlar ve taze ölüleri ise mezarlık içinde sürmüşlerdi.

Bu pek vahşiyâne ve iptidâî hâdise karşısında Türk Cemaat Reisi,

Razgrad Müftüsü, bir çok Türk ileri gelenlerinin imzaları ile birlikte Bulgar vekillerine, parlamento başkan ve mensuplarına telgraflar çekerek hâdiseyi protesto etmişlerdi.

Hâdiseden bir gün sonra ise, bu rezilce hareket «Rudna-Zaştika» isimli sözde «Vatan Müdafaası» isimli müfrit ve anarşist teşekküller tarafından tertip edildiği öğrenilmişti. Tertipçiler bir mukavemetle karşılaşmamak için geceyi seçmişlerdi.

Bulgar hükümetinin resmî organı olan Znama gazetesi ertesi günkü nüshasında hâdiseyi tevîl yollu izaha çalışmış, mezarlığın tahrip edildiğinden bile bahsetmeden Razgrad Belediye Meclisinin aldığı bir kararla Türk mezarlığının başka bir yere kaldırılmasının lâzım geldiğini ileri sürerek «Hâlâ Türkler ölülerini bu mezarlığa gömmektedirler» gibi âdeta suçlu Türk cemaatine yüklemeye çalışmıştı. Halbuki uzun yıllar, bir Türk Eyaleti şeklinde idare edilmiş, her defasında Türk süngüsü karşısında mağlûp olmuş bir milletin, korkunç bir aşağılık duygusu içindeki Türk düşmanlığı, sebebin ta kendisi idi.

İşte, dünyada görülmemiş bir barbarlık örneği vermiş olan Bulgar gençlerinin bu yüz kızartıcı hareketi, bütün dünya radyo ve ajansları tarafından duyurulmuş, o günkü İstanbul gazeteleri ise, hâdiseyi manşet yerinde ve bir dehşet havası içinde vermişlerdi.

Hâdiseden iki gün sonra ise, İstanbul Darülfunun talebeleri ve yüksek tahsil gençliğinin iştirâki ile, Millî Türk Talebe Birliğinin idare edeceği bir protesto mitinginin hazırlıkları tamamlanmış, birliğin umumî kâtibi Şükrü Kaya imzasıyla Vilâyete müracaat edilmişti. Bulgar küstahlığına bir cevap teşkil edecek olan gençlerin bu mitingine vilâyet müsaade etmemişti. Birliğin Başkanı Tevfik (İleri) ise, o günlerde İstanbul Parti Başkanı olan Doktor Fahrettin Kerim'e de yapacakları mitingten bahisle müsaadenin verilmesini rica etmiş, o da rıza göstermemişti.

Buna rağmen 20 Nisan 1933 Perşembe günü öğleden sonra, zamanın tatil gününe de rastlaması dolayısıyla (1933'de resmî hafta Perşembe öğleden sonra başlar, Cuma dahil tatil idi) aralarında bugünün söhretleri de bulunan (Adnan Ötügen, Cihat Baban, Lebit Yurdoğlu) gençler önce Maçka'daki Bulgar Konsolosluğunun önüne gelmişler, Birliğin o günkü başkanı Tevfik (İleri) orada bulunan bir otomobilin üzerine çıkarak heyecanlı bir hitabede bulunmuş: «Bulgarlara yıllarca insarlık ve medeniyet dersi öğretilmediysék bu kaba hat bizim değil, kendi kafasız ve kabiliyetsizlikleri yüzündendir. Biz ölülere hakaret değil, hürmet ederiz» demek suretiyle sözlerini bitirmiş, daha sonra gençler büyük kabileler halinde Bulgar sefaretini önünü terk ederek Feriköy'deki Bulgar mezarlığına hareket etmişlerdi.

Yollarda polisin müdahalesine cebir kullanacağını, hattâ ateş açmak

mecburiyetinde kalacağını söylemesine rağmen gençler, bu sözlere itibar etmemiş, ellerinde bayraklarla Bulgar mezarlığına gelmişlerdi.

Bulgar mezarlığının duvarlarından atlayarak içeri giren gençler ellerindeki çiçek çelengini mezarlığa koymuşlardı.

Büyük bir olgunluk ve asalet içinde yapılan bu gösteri anında başta Tefik Celâl (merhum eski maarif vekili Tefik İleri) ve Birliğin umumî kâtibî olan Şükrü Kaya olmak üzere 80 talebe hükümetin müsaade etmesine rağmen nümayişe teşvikçi oldukları için nezarete alınmıştı.

Bütün İstanbul halkı o gün Türk gençliğinin bu asalet ve nezaket örneği karşısında büyük bir hayranlık duymuş, bunu uzun zaman ifade etmişti.

O gün nezarete alınan gençler aileleriyle temas ettirilmemiş, Birliğin feshedilmesi lâzım geldiği kanaatiyle haklarında dava açılmıştı.

22 Nisan 1933 Cumartesi günü ise nezarete bulunan 80 gençten 57'si serbest bırakılmış, 23 genç ise haklarında tevkif müzekkeresi kesilerek adliyeye sevk edilmişlerdi.

Daha önceleri bir komünisti mahkûm eden meşhur Müddeiumumî Kenan Beyin zamanına tesadüf eden bu olay, Sultanahmet Birinci Sulh Ceza Mahkemesinin tevkif kararı üzerine, Kenan Beyin dikkat ve hassasiyetle hâdiselerin tahliline vesile olmuş, gençler mevkufiyetlerinin 6. günü serbest bırakılmışlardı.

15 Teşrinisânî (Kasım 1933 Çarşamba) günü de, Tecemmüat Kanununa aykırı hareketten dolayı muhakemeleri yapılan bu gençler aynı yollarda 2335 numaralı umumî aftan istifade ettirilerek, davalarının iptal cihetine gidilmişti.

HATAY MİTINGİ ve BİRLİĞİN KAPATILIŞI

1921'de Sancak adı verilen İskenderun, Antalya, Kırıkhan, Reyhaniye Yayladağı ve civarındaki Türk halkının her çeşit hak ve hukukunun muhafazası için Fransızlarla Ankara İtilafnâmesi diye adlandırılan bir anlaşmaya varılmış. Sancak vilâyetinde, Suriye'den ayrı, müstakil ve hususi bir idare şekli tatbik edilmesi kararlaştırılmıştı.

Fakat aradan tam 15 yıl geçmiş olmasına rağmen, Fransızlar bu anlaşmaya asla itibar etmemişler, hattâ zaman zaman Türk'ün millî haysiyetini de rencide eden, nâhoş hâdiselere tevessüle başlamışlardı.

Anlaşmanın devamlı ihlâl edildiğini hisseden hariciye vekâletimiz 10 kanunu evvel 1936'da «Cemiyeti Akvam»a müracaat ederek buna bir hal çaresi bulunmasını talep etmişti.

Cemiyeti Akvam'ın 16 Kanunuevvel 1936 tarihindeki fevkalâde içtimasında «Sancak meselesi görüşülmüş, seçilecek üç müşahidin hâdiseyi yerinde tetkik etmeleri karar altına alınmıştı.»

Cemiyeti Akvam'ın Hatay'a gönderdiği müşahid heyetin gözleri önünde dahi iffal edilmiş, aldatılmış kişiler Türklere ateş ediyor, yaralıyor, hatta öldürüyorlardı.

Fakat mahallî idare yine Türkleri suçlu sayarak, bir çoklarını tevkif ediyor, hapsediyordu.

Hatay Türkleri, o yıl mübarek Şeker Bayramı'nı kutlayamadılar.

21 Kanunuevvel (Aralık) 1936'da İstanbul'daki Hataylılar, «Hatay Erginlik Cemiyeti»ni kurdular. Cemiyetin merkezinden, birkaç güne kadar Mersin ve Kilis şubelerinin açılacağı haber verilmişti.

22 Teşrin 1933'de ise Talebe Birliği hem Hatay'da Türk kardeşlerimize yapılmakta olan işkenceyi protesto etmek için, hem de Hatay'ın bir an önce Türkiye'ye ilhakını hatırlatmak maksadıyla bir miting tertip etti.

Vilâyete müracaat edilmiş valilik mitinge izin vermemişti. Buna rağmen Beyazıt meydanında toplanan binlerce üniversiteli ve liseli genç, Taksim'e kadar yürümüşler, Abide'ye çelenk koymuşlar ve Hatay'ın anavatanına bir an önce ilhakının sağlanmasını «aksi halde Türk Gençliğinin bunu da yapmaya hazır» olduğunu ifade etmişlerdi.

Mitingin izinsiz olduğunu ifade eden emniyet mensuplarıyla gençler arasında bir takım çatışmalar olmuş ve bir gurup genç tevkif edilmişti.

Devlet ve hükümet adamlarının hemen her devirdeki taviz politikası o gün fazlasiyle nüksetmiş olmalı ki, bir gün sonra Anadolu Ajansının Dahiliye Vekâletinden naklen verdiği bir haberde aynen:

«Millî Türk Talebe Birliği'nin ön ayak olduğu bu hâdiseyi cumhuriyet hükümeti hiç bir zaman hoş görmemiş, talebe ve hocalar arasında böyle mitingler yapılmasını memleketin kültürel terakkisine mâni telâkki etmiştir.»

İşte bu tebliğ üzerinedir ki, yıllardır her millî meselede büyük bir hassasiyet gösteren Millî Türk Talebe Birliği'nin faaliyetine de son verilmişti.

Hatay 1937'de topraklarımıza katılmıştı ama, Türkiye'nin en eski Talebe Birliği de çoktan kapatılmıştı.

İKİNCİ DEVRE (1946 — 1960)

Yeniden Kuruluşu:

Hatay mitinginden bu yana çok zaman geçti. Rektörlüğün himaye ve direktifleri ile çalışan İ.Ü.T.B. nin o günlerde pek önemli bir fonksiyonu yoktu. Ayrıca başkanlığa tayinle getirilen Talebe Birliği başkanı yanında, seçimle gelen İl Başkanının, teşkilât üzerine hiç denecek kadar az bir etkisi görülebiliyordu. Adeta rektörlüğe bağlı bir büro durumundaydı. Halbuki, milliyetçi ve muhafazakâr üniversite öğrencileri, bir büro statükosu ve baskısı içinde çalışacak durumda değildiler. Çünkü devrimci ve anar-

şist tipler, tek parti hakimiyetinin bütün insanî hareketlere ve görüşlere karşı olmasına rağmen yalnız sol fikirlere aralık bıraktığı kapıyı bütün bütüne açarak milletin kaderiyle oynuyor, geleceğini karanlık çıkmazlara sokmaya çalışıyorlardı.

İşte bu arada bir kısım talebeler, müstakil bir talebe birliği kurmayı düşünüyorlardı. Aynı düşüncede olan talebeler bir araya gelerek Birlik'i yeniden kurdular.

İkinci defa «Türk Talebe Birliği» adıyla kurulan birliğin bu devredeki kurucuları: Rehâî İslâm, Necip Yüceer, Doğan Can, Melik İsfendiyaroğlu ve arkadaşları idi.

Nuruosmaniye Cad. No: 50'de faaliyete başlayan Talebe Birliği mensupları kurulduktan bir müddet sonra Birlik'e «Millî» ünvanının verilmesi için Bakanlar Kuruluna müracaat etmişti. 15/12/1946'da karar verildi, 17/2/1947'de de Bakanlar Kurulunda tasdik edildi ve isim Millî Türk Talebe Birliği oldu.

GENEL BAŞKANLARI

M.T.T.B.'nin ikinci kuruluşunda ilk başkan Rehâî İslâm oldu. Rehâî, Samsun'lu bir Edebiyat Fakültesi talebesiydi. Her şeyden önce bir Anadolu çocuğu.

İkinci Başkan, o günlerin vatanseveri Suphi Baykam'dı. Adanalı bir tıp talebesi olan Baykam, okul sırasında dürüst ve milliyetçi bir tutumda iken sonraları politikaya atılarak bir çok skandallara adı karışmış, hariciyede çalıştığı günlerde suiistimal yapanlar listesinde ismi çıkmış bir insandır.

Suphi Baykam devrinde bir yıl kadar Genel Sekreterlik yaptıktan sonra Kâmuran Evliyaoğlu üçüncü Genel Başkan seçilmiştir. Bu başkanlık 1945'te seçildikten sonra kendi devrinde Üniversite bahçesine Atatürk'ün heykelini dikirtmiş ve İnkilâpçı Gençlik dergisini çıkarmıştır.

Hayatında bir çok zızzaklar yapan bu Evliyaoğlu ihtilâlden sonra AP'nin kurucularından iken kısa bir zaman sonra en büyük muarızlarından olmuştu. Bunkaki zızzakların sebebini anlayabilmek için psikanalist olmak bile yetmez. Bütün bunları bir fikir ve gaye için mi, yoksa şahsî çıkarları için mi yapıyor? Bilmiyoruz. 10/4/1955'de seçilip 17/5/1955'de düşürülen Nejat Çerman hakkında bildiklerimiz pek tatmin edici değil. Fakat daha sonra, ihtilâlden sonraki yıllarda yapılan seçimlerde oldukça garip tutumları görülmüş. Bu arada CHP'nin İl Basın Bürosu Şefliğinde de bulunması bildiğimiz pek az bilgilerden biridir.

Daha sonra Orhan Sakarya Genel Başkan olmuştu. M.T.T.B. tarihi bakımından millî konularda, en hareketsiz geçen devre bunun devridir. Bel-

ki talebe dert ve davalarıyla uğraşmış, ama «küçük şeyler» şeklinde adlandırıldığından zamanla çoğu unutuluyor. Halbuki M.T.T.B.'nin vücut hikmeti talebenin dert ve dâvalarına bağlıdır.

Genel Başkanlık Vehbi Ünal'dan çok kısa zamanda Yaşar Özdemir'e geçmiştir.

Bu devre içinde çeşitli anlayışlarda el değiştiren M.T.T.B.'nin umumî tutumu tarihi geleneğini belli belirsiz sürdürür.

TAN HÂDİSESİ (4/Aralık/1945)

On iki yıldır Millî Türk Talebe Birliği resmen kapalı kaldı. Onun mânasına ve davasına uygun faaliyetler oluyordu ama, bunların çoğu sistem-siz ve pek tesirsizdir. Bunlar arasında biri var ki, Millî ruha bağlı hareketlerin en düzenlilerinden ve M.T.T.B.'yi yeniden bir ihtiyacın karşılanması için kurulan şartlarını hazırlaması bakımından dikkate değer. 1945 günü Hüseyin Cahit Yalçın'ın Tanin gazetesinde nesredilen «Kalkın Ehl-i Vatan» başlıklı yazısı gençliğe büyük bir heyecan vermiş, yazı üniversite-nin muhtelif yerlerine kesilerek yapıştırılmıştı. Sabahleyin üniversiteye gelen gençlerin ilk nazarı dikkatini çeken şey, duvarlara yapıştırılan bu yazı oluyor ve yazı önünde biriken gençler, «Bugün yürüyüş var!» «Bugün miting var!» diye kulaktan kulağa fısıldıyorlardı. Zira, miting bir gece önce kararlaştırılmış, fakat izin verilmez korkusuyla müsaade alınmamıştı.

Memleketi içten yıkmaya çalışan Tan, Görüşler, Yeni Dünya, Gün gazete ve dergilerinin protestosu için Beyazıt Meydanına taşan 1000 kadar genç, yürüyüşe geçince kalabalık daha da kabarmış «Kahr olsun komünist-ler!» «Vatan hainleri hâlâ mı konuşacak?», «Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!» sedaları içinde Çarşıkapı'ya geldikleri zaman, kafilenin 10 bin kişinin üstüne çıktığı hissediliyordu. Zira halk, liseli gençler ve daha sonra işitip katılan üniversitelilerin yekûnu caddelere sığmaz olmuştu. Gençler her önünden geçtiği dükkândan bayrak istiyor ve Cağaloğlu'na geldiği zaman kafilenin 20 binin üstünde ve ellerde de yüzlerce bayrak olduğu halde başında Yalman'ın bulunduğu Vatan gazetesine doğru yürümek istendiği «Vatan'a Vatan gazetesi ne» diye bağırarlardan anlaşıyordu.

Bu esnada Muharrem Ergin adındaki üniversiteli bir genç pencereye çıkıp: «Arkadaşlar, Vatan gazetesi bizim için asıl tehlike değildir, biz Tan Gazetesini protesto etmek için toplandık, Tan'a doğru yürüyoruz» demesi, kafilenin yönünü Tan'a çevirmişti.

Tan gazetesinin önüne gelindiğinde kapısının ve kepenklerinin kapalı olduğu görüldü. Gençlerden birinin kapıya yüklenerek açması üzerine, kepenkleri kırıldı, «Tan» levhası söküldü ve çok kısa zamanda gazete idarehanesi tahrip edildi.

Heyecan'ın son hadde gelmiş polis bir şey yapamıyor ve gençler Tan gazetesinden sonra Eminönü'ne doğru yürüyüşe geçiyorlardı.

Köprüye gelindiği zaman 200'e yakın polis, talebenin Beyoğlu cihe-tine geçmesine mâni olmak istiyor, fakat polis 20 binden fazla olan bir kütleye elbette mukavemet edemiyordu. Bu esnada polis kordonunun da fayda vermediğini gören ilgililer, Köprü'yü açıyor, buna rağmen gençler kayıklar ve Unkapanı köprüsü vasıtasıyla Bankalar, Yüksekaldırım caddelerinden Galatasaray'a çıkıyorlardı.

Artık Galatasaray dahil bütün Beyoğlu caddesi muazzam bir gençlik kitlesiyle dolmuş, Taksim Cumhuriyet meydanına doğru ilerlemektedir. Parmakkapı Lâle sineması yanında bir Rus kitabevi olan Berrak Kitabevi hasara uğramıştır. Kafile Taksim'e geldiğinde, Taksim'e bakan bütün bi-naların pencerelerinden gençliğin bu asil galeyanı teşvik edilircesine el-ler ve bayraklar sallanıyor ve bir çok pencerelerden gençlere bayraklar atılıyordu. Büyük bir heyecan içinde söylenen İstiklâl Marşı'ndan sonra bir üniversiteli Taksim Âbidesinin kenar basamağına çıkarak:

«— Bu miting hiç bir tahrikin mahsulü değildir. Eğer bir muharrik varsa o da, uzun zamandan beri Türk birliğini bozmağa çalışan, Türk şehitlerine, Türk tarihine, Türk vatanperverliğine hakaret eden ve başka devletlerin menfaatlerine hizmet eden neşriyatı yapanlardır.» demiş ve üniversite gençliğinin bu satılmış ve bozguncu ağızları her zaman sus-turmaya muktedir olduğunu hatırlatarak, arkadaşlarını hep bir ağızdan:

«Atalarımızın bize emanet ettiği bu vatani, kanımızla, canımızla mü-dafaa edeceğimize and içiyoruz» diyerek tekrar edilmesini istemiştir.

Hep bir ağızdan and içen gençler aynı tezahürat içinde «Kahrolsun komünistler», «Yaşasın Türk Milleti» sedalarıyla gene İstiklâl Caddesin-den geri dönmüşlerdi. Galatasaray'da bir müfreze jandarma, atlı polisler ve yüzlerce emniyet mensubu o günlerde çıkan komünist Yeni Dünya Gazetesine de gidilip tahrip edilmemesi için tedbir almıştı.

Fakat bu kere de polis kordonunu yaran gençler Tünel civarındaki Lâtürki ve Yeni Dünya idarehane ve matbaalarını da tahrip ediyorlardı.

Gençler Karaköy'e geldikleri zaman Tan Mezecisi adındaki dükkânın camlarına «Kahrolsun Serteller, kahrolsun komünistler» yazdıktan sonra Eminönü ve Ankara caddesinden Cağaloğlu'na gelirken komünist kitap ba-san ve satan ABC kitabevinin vitrinlerini kırarak satılmakta olan komünist eserleri yırttıktan sonra, o saatlerde çıkan Akşam Gazetesi, gençliğin bu asil davranışını kötüleyen ve küçümseyen bir ifade ile verdiği için genç-lerden büyük bir kısmı köşe içinde bulunan Akşam gazetesinin matbaası-na gidip aleyhte tezahürat yapmışlardı. Akşam gazetesini mesulleri «yanlış-lık oldu, özür dileriz,» diye gençleri teskin ettikten sonra aynı günün 2. baskısında bu hareketin asaletini teslim ediyordu. Akşam'dan ayrılan genç-

ler ise Büyük Doğu idarehanesi önüne gelip Necip Fazıl'ın lehinde teza-hürat yapmışlardı.

Cağaloğlu'na geldikten sonra ise komünistlere verdikleri yerinde ve zamanındaki dersten memnun görünerek «Bizler her çeşit vatan hiyane-tinin daima karşısındayız» diyerek dağılıyorlardı.

Ama bu dağılıp gerçek birleşmenin, bir fikir etrafında bir olmanın bahtiyarlığı içinde yeniden toplanışa doğru bir dinlenme idi.

SOLCULARA KARŞI M.T.T.B. ve ANKARA GENÇLİĞİ (Mart - 1947)

Ulus meydanında yollardan ve meydana yakın bayilerden aldıkları Sabahattin Ali ve Aziz Nesin'in çıkardığı Markopaşa gazetesi ile solcu hocaların müdafaasını yapan beyannameyi neşreden «24 Saat» gazetele-ri meydana gençler tarafından yırtılmış ve yakılmış, «Kahrolsun Solcu-lar», «Kahrolsun komünistler» diye bağırıyorlardı. İçlerinden bir genç:

«— Muhterem arkadaşlarım, solculara bugünlük bu kadarcık ders yeter. Emniyet teşkilâtımızı daha müşkül duruma sokmamak, kanunlara hürmetkâr olduğumuzu bir kere daha ifade etmek için, bu andan itibaren sessizce mitingimize son verelim. İcap ederse, bizlere yine vazifeler dü-şerse gene burdayız, gene birliğiz, gene azimliyiz» demiştir.

Gençliğin solculara karşı bu kararlı ve azimli hareketi karşısında, İs-tanbul Millî Türk Talebe Birliği Genel Merkezi, Ankaralı gençlere şu telg-rafi çekmişti:

«Aziz kardeşlerimiz,

Doğru düşünüşünüzün ve ulvî heyecanınızın tezahürü olan asil hare-ketinizi derin bir takdir hissi ile karşılıyoruz. Aynı coşkun hislerle dolu olan kalbimizin sizlerle beraber olduğunu ifade etmekle büyük bir haz duyuyoruz.»

KOMÜNİZMLE MÜCADELE KONUSUNDA TOPLANTILAR

(10 - 24/Aralık/1947)

Ankara ve İstanbul üniversite gençliği 1947 yılının son ayları içinde, solcu hocalar ve bir kısım basın yoluyla yapılan komünist tahrikçiliğine karşı neşrettikleri beyannamelele komünizme karşı olan mücadelelerinin daha da şiddetlendirileceğini haber veriyorlardı.

10 Aralık 1947'de önce Millî Türk Talebe Birliği Hukuk Derneği şu beyannameyi neşretmişti:

«Derneğimiz iman olarak benimsediği milliyetçilik anlayışına daya-narak vatan, millet ve aile gibi millî mukaddesat mefhumlarını inkâr eden komünizm ile daha şiddetli mücadeleyi şiar ittihaz eder.»

Daha sonra, A.Ü.H.T. Cemiyeti, İ.Ü.T.B.A. Tıp Cemiyeti ve Veteriner

Derneği de birer beyanname neşrederek, komünizmle mücadele yolunda «kararı» olduklarını belirttiler. Ayrıca, basına aksettirilen bu beyannameler, geniş halk kitlesi ve mukaddesatına bağlı Türk milleti tarafından desteklendi.

12 Aralık M.T.T. Birliğine mensup gençlerin Eminönü Halkevi (şimdiki Çağaloğlu öğrenci lokali)nde yaptıkları bir toplantıda söz alan Edebiyat Fakültesi talebesi Ahmet Kabaklı demişti ki:

«Gençlik münferit de olsa üniversite içinde ve dışında komünizmin münferit hezimetlerini hazırladı. Onların şimale bakan yüzlerini kararttı. Fakat iş bununla bitmiyor. Biz, Türk halkının yarısını teşkil eden Türk gençleri, millet ümidinin yegâne geleceği olan bizler, namuslu adamdan çok daha fazla bir şey olmak; idealist olmak mecburiyetindeyiz.

Bu memleketin mukaddesatı üzerinde geniş rahneler açan Kızıl Sırtları 30 senelik tarihimiz içinde polisten başka bir rakip görmedi. Ahıste, revan, ta milletin harimine kadar sokuldu. Bütün dünyada olduğu gibi bizde de daha evvel tedricen sokulmuş olan bin bir cereyan komünizmin işini kolaylaştırmıştır.

Karşımıza çıkan komünistler bizleri kıskanan ve kendi cüceliklerinin acısını çeken birer manyaktırlar. Onları yola getirmeğe çalışalım; fikrimizin propagandasını büyük bir vicdan huzuru ile yapalım. Elimizdeki silâh daha keskindir; çünkü fazilet damgasını taşır.»

Bundan sonra söz alanlardan Ali İhsan Göğüş (halen Gaziantep mebusu) komünistlerin memleketimizdeki faaliyetlerine ve onlarla çalışanlara temasla şöyle demiştir:

«Komünistlerin memlekette, hayli tutunmuş basın organları da vardır. «Ölmez Eserler», «Üniversite» ve «Remzî Kitabevleri» gibi yayınlarını tab edecek yerler ve hâmler de bulmuşlardır. Hür Vatan adlı gazete Amerika'daki komünist hareketlerini yaymaktadır.»

M.T.T.B. Tıp Derneğinden Şarık Öbüt şunları söylemiştir:

«Bu mevzuda ilk olarak düşünülmesi icabeden bir husus millî birlik fikrini sağlam unsurlara dayayarak kökleştirmektir.

- Müşterek mâziye bağlılık, ondan örnek ve ibret alabilmek.
- Geleneklere yer vermesini öğrenmek ve öğretmek.
- Temiz Türk dilini en hakiki deęeriyle asîl Türk milletine verebilmek.

Bunları ben topyekûn mânada bir milletin kültürü diye alıyorum: Şu halde millî birliğimizin esasını kendi kültürümüzde aramak ve duymak.

Bu görev komünistlerle mücadele hususunda Türk münevverinin benimsemesi icabeden ana dâva olmalıdır.»

M.T.T.B. Edebiyat Fakültesi Derneği Başkanı Reha Köseoğlu:

«Komünizm denilen menfur hastalıkla mücadeleye katılmak biz Türk gençleri için bir zarurettir. Kanaatimce komünizm denilen bu belâ ile mü-

cadele ederken gençliğin kafasına mücadele ve milliyet idealini hakketmemiz, yapacağımız şeylerden ilki olmalıdır.

Biz Türk toprağının bekasını milliyetçiliğin nurlu ışığında görüyoruz. Komünizm ise bu vatani parçalamak, bütün millî mukaddesatımızı çiğnemek isteyenlerin düşündüğü bir şeydir. Dikkat ederseniz komünizm için (fikir) demedim. Sadece bir (şey) dedim. Evet komünizm Türk vatanında fikirden ziyade zayıf iradeleri avladığından gençliğin bu menfur Rus ajanlarının aldattıcı sözlerine kapılmaması için fikren irşat edilmesi lâzımdır.»

Üniversite talebelerinden Süheylâ Bars da şunları söylemiştir:

«Bu çiban başının daha fazla büyümesine ve bütün vücudu zehirlemesine meydan vermemeliyiz. Kangren olmuş bir uzuv pansıman edilemez, kesilir. Biz de komünizm mücadelesine başlarken cezri hareketlere başvurmalıyız.

Komünizmle mücadele bahsinde en fazla rolün üniversite gençliğine düştüğünü söylememiz lâzımdır. Yüksek tahsil gençliği millî bünyemizin gerektirdiği bir ruh ve terbiye alacak olursa tarihini, ananesini yıkmak isteyen her türlü zihniyetle mücadele etmek kudretini hâiz olacaktır. Türk milletinin hayatîyetine ve varlığına kasteden komünizmle mücadelede bir nefer gibi savaşmak arzusunu taşımayan üniversiteli genç benim nazarımda vatanî ödevini yapmayan bir asker kaçığından farksızdır.»

Hukuk Fakültesi talebelerinden Naci Tartanoğlu ise şunları söylemiştir:

«Biz bu vatan içinde yekpare bir millet halinde yaşayacağız. Komünizm burada tutunamaz. Milliyetine bütün bir tarih boyunca bağlı kalmış bulunan bir millet için de Rus hesabına olan gayretiniz beyhudedir!»

Gençliğin komünizmle mücadele yolundaki daha büyük toplantısı ise 24 Aralık 1947 Perşembe günü Marmara lokalinde yapılmıştı. Bu toplantıda İ.T.Ü. Birliğinden Dündar Kalyoncu ilk konuşmayı yapmış, sonra M.T.T. Birliği başkanı Rehâî İsfâm söz almış, komünizmle mücadelede Türk gençliğinin kararlı ve azimli olduğunu ifade etmişti.

Daha sonra Gazeteciler Cemiyeti adına Bahadır Dülger, Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş, bağımsız İstanbul milletvekili Cihad Baban, Türkiye'deki komünist faaliyetlerinden söz ederek bunların meydana getireceği vahim tehlikeleri anlattılar.

Melik İsfendiyaroğlu ve Adnan Varol adlı iki gencin konuşmalarından sonra tekrar İstiklâl Marşı söylenmek suretiyle son verilen toplantı, çok heyecanlı geçmiş ve gençler toplantı salonunu terk ederlerken «bu mücadelede ölmek var, fakat dönmek yok» demişlerdir.

KOMÜNİZME KARŞI T.B.M.M. ve M.T.T.B. (5 Şubat - 12 Mart/1949)

18 Mayıs 1948 günü, CHP Meclis grubu «komünizmle mücadeleye karar vermek» için toplanmış bulunuyordu.

O gün grup toplantısında, söz alanlardan Nihat Erim, Fahri Kurtuluş, Sinan Tekeli, Süreyya Örgüvren, Fahrettin Altay, Rasih Hoca, bilhassa komünizm tehlikesi üzerinde hassasiyetle durmuşlar, hattâ icap ederse bir komisyon ile bu mücadeleyi daha faydalı ve şuurlu yapabilmek yoluna gidilmesini teklif etmişlerdi.

Daha sonraki günlerde ise «komünizmle mücadele» ve mevcut mevzuatı incelemek için bir komisyon seçilmişti.

Aslında çok iyi niyetlerle kurulan bu komisyon, Halk Partisinin üst kademelerine ârız olan «sola müsamaha» zihniyeti yüzünden maalesef çalışamaz hale gelmişti.

5 Şubat 1949'da CHP Meclis grubunda komünistlerin filmlerle de propagandaya başladıklarını, hattâ «Vatan ve Aşk» isimli bir filmin komünformun, Politbüro'nun maksat ve düşüncelerine hizmet ettiğini ifade etmişti. Aynı grupta bulunan Suut Kemal Yetkin de, «Bu bir macera filmidir, ama emeli komünist propagandasıdır. Yalnız şunu söyleyeyim ki, o zaman İspanya'da cereyan eden iç savaşı bilmeyen, o zamanı hatırlamayan, muayyen bir kültür seviyesine erişmemiş olanlar bu filmde komünist propagandası yapıldığını anlayamazlar.»

Fahri Kurtuluş 10 Şubat 1949'da ise, Mecliste, Maarif Vekili Tahsin Banguoğlundan H. Âli Yücel zamanında klâsikler arasında neşredilmiş olan «VAHİM» adlı bir kitabın hâlâ vekâleti tarafından satışı yapıldığını, buna mâni olunması lâzım geldiğini, zira Türklüğe hakaret eden satırlarla dolu olduğuna dair bir sözlü soru talebinde bulunmuş ve cevabını istemişti.

Millî Eğitim Bakanı Banguoğlu kürsüye gelerek şunları söyledi:

— Efendim, millî duyguları rencide eder mahiyette görülen sözleri bu kitaptan çıkartacağım. Ayrıca tercümeleri bu bakımdan gözden geçireceğim.

Ertesi gün Cumhuriyet gazetesinde «Münevverlerimizi şaşırtan bir sual tekriri» başlıklı bir yazı ile F. Kurtuluş'a hücum ediliyordu. Millî Türk Talebe Birliği böyle bir beyan karşısında Cumhuriyet gazetesinin bu tutumunu protesto etmek maksadiyle Fahri Kurtuluş'la temasa geçmiş, kendisinden Eminönü Halkevi salonunda bir konferans vermesini rica etmişti.

Bir ay sonra 1949'da Dr. Fahri Kurtuluş İstanbul'a gelmiş, daha önce istenen Çemberlitaş sineması kiralanmıştı. Konferans saati, sinemaya gelenler bu kere de sinemanın kepenklerinin çekili olduğunu görmüşlerdi. Gençler, alelacele Şehzadebaşı'ndaki Hilâl sinemasını kiralamışlar ve bir anda da Hilâl sinemasının salonu hıncâhınc doluvermişti.

Fahri Kurtuluş hem Cumhuriyet gazetesine cevap vermiş, hem de içinde bulunduğumuz bu gaffletten uyanmak değil, silkinmek lâzım geldi-

ğini açıklamıştı. Omuzlar üzerinde Beyazıt meydanına kadar getirilen Kurtuluş:

— Bu memlekette hiç kimse, medeni cesareti, millî hassasiyeti, fazileti aslâ yıldıramıyacaktır.

Sen memleket dâvalarında kuvvetli yetişmezsen bir gün kendini ve memleketini dâlalet içinde bulursun.

İmanlı olunuz, inançlarınızı kaptırmayın, çaldırmayınız» demişti.

KIBRIS GÜNÜ VE KIBRIS MİTINGİ

(15/16 - Ocak - 1950)

Kıbrıs Davası, bilhassa İkinci Dünya Savaşından sonra Rumların şirretliğine karşı infial eden Müslüman Türklerin duyguları bir çok mitinglerde heyecanlı şekilde ifadesini bulmuştu. Devlet ve hükümet, halkın bu haklı isteklerini yerine getirmek için, bu davayı zaman zaman Birleşmiş Milletlere götürerek bir «hal çaresi» bulunmasını istemişti. Fakat Kıbrıs, tâ Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan anlaşmalarla elden çıkarılacak bir duruma getirilmişti. Ada'daki Türkler ise, ağır ağır adayı terk etmek mecburiyetinde bırakılıyorlardı. Rumların arzusu, diğer adalarda olduğu gibi Kıbrıs'ta da Türkleri çeşitli baskılarla Anadolu'ya göç ettirmek; sonra da, siyasi bakımdan, Kıbrıs'ın Türkiye ile ilgilerini tamamen keserek Yunanistan'a bağlamaktır.

Fakat, o günlerden bu yana yapılan çalışmalar lehimize hiç bir şey kazandırmadı. Ne Birleşmiş Milletler tarafsız bir tutumla haklı isteklerimizi ve ortaya koyduğumuz teklifi kabule yanaştılar, ne Rumlar dürüstlükle kendi menfaatlerine uygun yapılan anlaşmaların bize ait olan kısımlarını yerine getirdiler, ne de Türk Devleti bunu şahsiyet ve haysiyet meselesi yaparak kesin bir hal çaresine götürecektir. Jestlerde bulunabildi.

1950 yılının ilk aylarında Yunan basını ve Yunan kabinesinde vekil bulunan bir zatın gazetesi her çeşit haya ve edep duygularından mahrum olarak geniş bir tahrikçiliğe girişmiş, hattâ resim ve karikatürlerinde, Türk'ü oldukça tezyif ve tahkir etmişlerdi. İşte bugünlerde 15 Ocak 1950 tarihinde Millî Türk Talebe Birliği, Yunanistan'ın, kırk asırlık Türk yurdu Kıbrıs'a ait politikasını, dolayısıyla milletimize karşı insanlık dışı beyan ve hareketlerini protesto etmek için ilk toplantısını Eminönü Öğrenci Lokali'nde tertiplemişti.

Salon gençlerle hıncâhınc dolduğu gibi, koridor, merdivenler ve dışarı da muazzam bir gençlik kitlesiyle dolmuştu.

Gençlerin, yavru vatan Kıbrıs'ın hiç bir ihtirasa feda edilemeyeceğini, bugüne kadar susmuş olmanın da sadece dostluğa saygıdan olduğunu, icap ederse her zaman yeni Sakarya zaferine hazır olduklarını beyan eden konuşmalarından sonra sözü Kıbrıs'tan gelen Kıbrıs Türklerinin lideri Fa-

zıl Küçük'e bırakmışlardı. Fazıl Küçük, Kıbrıs'ın içinde bulunduğu acı gerçekleri dile getirmiş, Kıbrıs Türk'ünün her çeşit kara ve müteceviz düşünceye karşı ayakta olduğunu ifade etmişti. Fazıl Küçük'ten sonra söz alan Kıbrıs Türk Kültür ve Yardımlaşma Cemiyeti o günkü başkanı Dr. Derviş Manizade de:

«Evet arkadaşlar, birbir sebeple bırakıp geldiğimiz şefkatli annemiz, güzel Kıbrıs'ımız cidden bizim yardımımıza muhtaçtır. Onu bırakıp gelmek günâhının kefaretinin ancak ona yapacağımız esaslı yardımlarla ödeyebiliriz... İnanınız ki bu anne, hasretinizle çok yaralı ve yokluğunuzla çok zayıf ve bitkindir... hattâ biran evvel birleşerek imdadına koşmazsak ölüme mahkûmdur.»

Dr. Manizade, sözlerinin sonunda bu mevzuda tamamen ümitsiz olmadığını da hatırlatmış «Türk'ün iman ve iradesi bu düğümde de bir çözüm çaresi bulacaktır» demişti.

Ertesi gün ise, 16 Ocak 1950 Pazartesi, Üniversite kapısı önünde biriken gençler ellerinde:

«Kıbrıs'ı aldığımız fiata veririz.»

«Atinalı! Vakıtsız öten horozun başını ezerler.»

«Megalo İdea'yı Sakarya'ya gömdük.»

«Arş yiğitler, vatan imdadına.»

«General, kanatlı hazırız.»

gibi ve buna benzer dövizlerle ilk mitinglerine başlamış bulunuyordu.

Talebe Birliği başkan vekili Fikret Aytaç'ın hitabesi ve Ali Haydar Yeşilyurd'un bir şiirinden sonra gençler Taksim'e doğru yürüyüşe geçmişlerdi.

Taksim'de de konuşan gençler bundan sonra büyük bir heyecan ve vekâr içinde dağılmışlardı. Ertesi gün Ankara gençliği de Kıbrıs için bir miting tertip etmiş, Kıbrıs'ın feda edilmeyeceği tekrar ifade edilmişti.

ÜÇÜNCÜ DEVRE

(1960 — 1968)

Bir gece ihtilâli neticesinde on yıllık hükûmetin devrildiği, idarecilerinin mahkûm edildiği, herkesin bir kaos içinde birbirinden şüphe etmeğe başladığı günlerdeyiz.

Talebelerin nümayişleri, ordunun da müdahalesiyle gerçekleşen bu ihtilâl ortamında Örfi İdare ilân edilmişti. Bütün müesseseler gibi M.T.B.'nin de faaliyetleri sınırlandı. Genel Başkan Yaşar Özdemir, tam girmediği talebe hareketlerini, ihtilâlin getirdiği yeni hayat kavramlarını M.T.T.B.'nin üniversite ve siyaset dışı tarihî gelişimine uygun bir şekilde yorumlamağa çalışıyor; Birliği toplumun umumî havasına uydurmağa

uğraşıyordu. Bu günlerde M.T.T.B. toplumu sarsacak aksiyon ve esprilerden mahrumdur.

16/Ocak/1961'de MTTB'nin 45. Büyük Kongresi Eminönü Öğrenci Lokaliinde Genel Başkan Yaşar Özdemir tarafından açıldı. Bazı vilâyetlerden gelenlerle sayıları 254'ü bulan delegeler, basın mensupları ve dinleyicilerin katıldığı bu kongrede çekişmeli bir seçimden sonra Neşad Çerman kongre başkanı seçildi.

Oldukça soğuk bir Ocak ayının ilk gününde yapılan toplantının ikinci günü, önce Hesap Raporu okundu. İttifakla kabul edilen talebe derneklerinin birleşme kararından sonra devlet büyüklerine kongre adına telgraf çekildi. 21 Ocak Cumartesi günü başlayan seçimlerde Hüseyin Sağıroğlu ve Cengiz Şener başkanlığa aday oldular. M.T.T.B. tüzüğüne göre oyların 2/3'sini alması lâzım gelen adaylar bunu sağlayamadıkları için seçim bir neticeye ulaşamadı.

Turlarda 2/3 çoğunluk hiç bir aday tarafından sağlanamadığı için kongre gittikçe uzuyordu. Öyle ki, Genel Kurul nerdeyse Birliğin feshine karar veriyordu. Buna mani olabilmek için delegeler Birliğin idaresini belli bir süre yürütmek üzere kongrenin başlangıcından iki ay sonra Eyüp Turhan Fırıldak'ı Geçici Komite Başkanı seçti. Bu iki ay idare ettikten sonra yerine Noyan Kurtcebe seçildi. Nihayet iki ay sonra, 6/5/1961 de yapılan seçimde oyların 2/3'sini sağlayan Faruk Narin M.T.T.B. Genel Başkanı seçildi.

Faruk Narin, daha önce M.T.T.B. de tiyatro faaliyetlerini yürütmüş, 22 Şubat hâdiselerine adı karışmış bir İktisat Fakülteiydi. Bunun devri de millî ve tarihî hâdiseler ve faaliyetler yönünden pek sakin geçmişti. M. T.T.B. solcuların ve komünistlerin memlekette iyiden iyiye faaliyetlerini artırdığı, pervasızca at oynatmağa başladığı bugünlerde, sanki bütün bunlardan memnun gibi hiç bir ses çıkarmıyor, tarihî reaksiyonlarını yapmıyor; adeta yeni idarecileri elinde atıl bir durumda «gününü» yaşıyordu. Her şeyden önce bir tiyatrocunun Genel Başkan Faruk Narin Birlik Tiyatrosu'nun İstanbul oyunları ve Anadolu turneleri ile göz doldurarak millî hâdiseler karşısındaki sessizliğini unutturmak yolundaydı.

Türk Milleti en eski talebe teşkilâtının Genel Başkanından, tiyatrocunun folklorcu kızlarla arkadaşlık kurmak yerine, millî ruha bağlı şuurlu faaliyetler bekliyordu.

Türkiye, tarihinin en kritik günlerinden birini de çeşitli çalkantılarla atlattırmağa çalışırken, iç düşmanlarımıza karşı Müslüman-Türk gençliği — daha önceleri de olduğu gibi — hareketsiz durmuyor; M.T.T.B. dışından da çeşitli reaksiyonlar ve hamleler yapıyordu. İşte onlardan bir kaç:

SOLCU BASIN KARŞISINDA TÜRK GENÇLİĞİ
6 - 13/OCAK/1962

6 Ocak 1962 Cumartesi günü saat 15'de muhtelif fakülterele mensup binden fazla milliyetçi genç, Taksim meydanında solcuları ve solcu basını tel'in etmek için toplanmış bulunuyorlardı. Aslında bu mitingün mânası düşünülürse, ihtilâli yapanların ve idare edenlerin de sonsuz müsamaha, hatta gafletlerini de ortaya koymuş oluyordu.

Taksim'de toplanan gençler önce şehitlerimiz için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunmuşlar, daha sonra koro halinde İstiklâl Marşını söylemişlerdi. İlk konuşmayı Niyazi Ergül adında bir talebe yapmış ve «Bugün Türk Milletinin en büyük düşmanı olan Moskofların uşakları bu topraklar üzerinde kızıl bir hava estirmek istiyorlar. Buna müsaade etmemeye azimliyiz. Bir kere daha hatırlatalım ki, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu şehitler diyarında mukaddesatımızı müdafaa edeceğiz, çiğnetmeyeceğiz» demişti.

Niyazi Ergül'den sonra konuşan Necip Kunt ise, komünizmle yapılan mücadelenin Türk milletinin bir beka dâvası olduğunu söylemiş, sosyalist maskeye bürünenlerin karargâhı haline gelen Yön, Cumhuriyet, Milliyet, Dünya ve Akşam gazetelerini tel'in etmişti. Necip Kunt konuşmasına devam ederken gençler, ellerinde bulunan adı geçen gazeteleri yakmaya başlamışlardı. Miting sırasında Taksim Meydanı ve Rus Sefarethanesinin önünde sıkı emniyet tedbiri alınmıştı. Buna rağmen gençler, toplantı sonunda solcuların basında yaptıkları yıkıcı faaliyetlerin bir kısmını açıklayarak müsebbiblerini lanetleyen bir bildiri dağıttılar. Ankara Millî Türk Talebe Birliğine bağlı dernekler, 10 Ocak 1962 Çarşamba günü solculara karşı, büyük yankı yapan en sert ve güzel cevabı vermişlerdi.

Millî Türk Talebe Birliği, Hukuk Fakültesi Talebe Derneği Başkanı Metin Akın, İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Talebe Derneği Başkanı Oğuz Çetinoğlu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu Derneği Başkanı Abdurrahman Çelik ve Tekniker Derneği Başkanı Erdiç Demirbaş'ın imzalarını taşıyan bu tebliğde şöyle denilmekteydi.

«Muasır medeniyet seviyesine millî benliğimizi muhafaza ederek ulaşmak isteyen yurtsever aydınlarımızın yanında zihinlerde şüphe, yüreklerde korku yaratmaya çalışarak binbir maskenin altında iğrenç suratlarını gizlemeye uğraşarak Türkiye'mize orak çekiçli bayrak getirmek isteyen bedbâhtlar hüsrana uğrayacaklardır.»

Bu tebliğden 3 gün sonra, 13 Ocak 1962 Cumartesi günü ise aynı teşekküle mensup gençler Ankara Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi konferans salonunda «Komünizme Karşı» mevzulu bir açık oturum tertiplemişlerdi.

Büyük ilgi gören ve binlerce gencin takip ettiği bu açık oturumda,

ilk konuşmayı Abdülhadi Toplu yapmış, gençlerin komünizme karşı bu derece uyanık ve tedbirli oluşu karşısında duyduğu sevinci ifade ederek onları tebrik etmiş ve sözlerinin sonunda:

«Bu büyük ve asil toplantı komünistlere karşı en güzel cevaptır» demişti.

Daha sonra kürsüye gelen Cevad Önder: «Kırım'dan 15 milyon, Uralardan 12 milyon, Orta Asya'dan 30 milyon, Kafkasya'dan 9 milyon insan Sibiryaya bataklıklarına uydurma cezalarla sürülerek buralarda imha edilmiştir. İşte Sovyet insanîyetçiliği budur...»

İhtilâlden sonra solcu ve ilerici ağızlarda bir Sovyet yakınlaşmasıdır aldı yürüdü. Bu propaganda aslında onların bir yardım yapacağı inancını değil, kalblerde Sovyet sevgisini yerleştirmeye matuf bir harekettir. Bunun bilinmemesine imkân yoktur» demişti.

Dinleyiciler, «Öyleyse, hürriyeti mi, ekmeği mi tercih etmeliyiz?» diye sormuşlar;

Cevat Önder:

«— Hürriyet içinde ekme» diyerek sözlerine son vermişti.

Cevat Önder'den sonra Yozgat milletvekili Dr. Celâl Sungur kürsüye gelmiş, gençlerin azimli ve inançlı mücadelesini tebrik etmiş, kendisinin de bir vakitler bu inanç ve şura sahip olan Millî Türk Talebe Birliği çatısında yetiştiğini söylemişti.

13 Ocak 1962 Cumartesi günü, binlerce üniversiteli ve 20 bine yakın vatandaş, Tandoğan meydanında toplanmış, hassaten komünizmi tel'in etmişlerdi.

Gençlerin ellerinde taşıdığı dövizlerde «Kahr olsun vatan hainleri», «Komünistlere Türkiye'de hayat hakkı yoktur», «Yaşasın milliyetçi basın», «Solcu basına paydos» cümleleri göze çarpıyordu.

Hatiplerin konuşmasından önce, yer yer gençler ve halk hep bir ağızdan komünizmi tel'in eden sloganları tekrarlıyorlardı. Mitingin ilk konuşmasını Türkiye Millî Talebe Federasyonu Başkanı Kemal Kumkumoğlu yapmıştı.

Daha sonra kürsüye gelen Ankara M.T.T.B. Başkanı Oğuz Çetinoğlu, bir konuşma yaparak sözlerine şöyle son vermişti: «Arkadaşlar, memleketimizde dalgalanan Ay Yıldızlı bayrağımın yanında, ideolojisi bozuk bir zihniyetin sapık fikirleri yaşamıyacaktır.»

Saat 13.30'a kadar devam eden «Komünizmi tel'in mitingi» gençlerin İstiklâl Marşını söylemeleriyle Türk Milletine yakışır bir vekar içerisinde bitmiştir.

YENİ İSTANBUL GAZETESİ
(9/EKİM/1962)

9 Ekim Salı günü, solcu ve kandırılmış kişilerden müteşekkil bir grup İstanbul'da Yeni İstanbul matbaasına tecavüz etmek istemişlerdi.

Pervasızca faaliyet yapan solculara karşı mes'ul makamların oldukça sessiz kalışı gençliği harekete geçirdi. Neşrettikleri bildirilerle halkı komünistlere karşı uyanıklığa davet ettiler. Daha sonra da fiilen mücadeleye devam ettiler.

İlk ikaz beyannamesini Teknik Okul Talebe Derneği neşretmişti. Beyannamenin son satırlarında şunlar söyleniyordu:

«Biz Türk toplumunun gençleri olarak, bu kardeşi kardeşe düşman eden hareket ve müsebbiblerini, şiddet ve nefretle protesto ediyoruz.»

Ayrıca Hukuk, Edebiyat, Eczacılık, Tıp İktisat ve Teknik Üniversiteleri gençlerin kaleme aldıkları bir beyanname ise oldukça yankı yapmış, solcuları adetâ paniğe uğratmıştı.

Fakat, bütün bunların üstünde bir güce sahip olan M.T.T.B. Genel Merkezi bugünlerde, tarihi gelişine hiç uymayan bir tarzda susuyordu.

İstanbul'un uyanık gençleri bu beyannamelerin ışığı altında tahrip edileceğini haber aldıkları milliyetçi basına mensup o günün Yeni İstanbul'unu bu mütecavizlerden korumak için bizzat harekete geçmişler binlerce genç Cağaloğlu — Köprü — Bankalar yoluyla gelmekte olan aldatılmış, tahrik edilmiş zavallıların kötü niyetlerini akamete uğratmıştı. Milliyetçi gençlerden Mustafa Durmuş ve üç arkadaşı kısa bir müddet nezarete alınmışlarsa da aynı gün serbest bırakılmışlardı.

GENÇLERİN YÜRÜYÜŞÜ
(26/MART/1963)

26 Mart Salı günü TİP'li öğretim üyelerinin tahriki ile aldatılmış gençlerin bir yürüyüş yapacakları öğrenilmişti. Muhtemel tecavüzleri önlemek için sağduyu sahibi üniversiteliler saat 13'de Sarayhan Meydanında toplanmışlardı.

Meydanı dolduran, 3000'i aşkın uyanık gençliğe hitap eden Özkan İbar, S. Halil Baloğlu, Rüstem Bozkan ve bazı üniversiteliler solcu gençleri tahrik eden, Akşam, Milliyet, Cumhuriyet gibi solcu gazeteleri protesto ettikten sonra, bu toplantıda kendilerine düşen vazifeyi anlatmışlardı.

Konuşmalar bittikten sonra, Muzaffer Zorlu, Kemal Efendioğlu, Erol Atasoy, Erdoğan Hançer, Necati Güneş topluluğu bir nizam sokmak ve oraya sızmak isteyen tahrikçilere fırsat vermemek üzere gayret göster-

mişler ve topluluğu Milliyetçi Üniversite Gençliği yazılı dövizin arkasına toplamak suretiyle yürüyüşe geçmişlerdi. Ellerinde,

«Kızıl tahrikçiler maskenizi yırtıyoruz.»

«Hangi gençlik (!)»

«Devrim, ne devirmek, ne taşlamaktır.»

Gibi 50'den fazla flâma taşıyan büyük gençlik kitlesi Unkapanı Köprüsü'nden Yeni İstanbul'un önüne gelmişlerdi.

Gençler Yeni İstanbul Gazetesi önüne geldiği zaman kendilerine katılanlarla onbine yakın büyük bir topluluk halinde idiler. Gazete önünde konuşan gençler komünistleri tekrar tel'in etmişler ve Yıldız Teknik Okulu talebesi Özkan İbar da,

«Arkadaşlar,

Bu vatanın bu milletin kutsal emanetlerini ve fikirlerini dün dedelerimiz korudular, bugün de bizler koruyacağız» demişti. Bu konuşmadan sonra yer yer «Kahrolsun komünistler», «Türk ordusu çok yaşa» diye bağırılmışlar, daha sonra bir genç Arif Nihat Asya'nın «Bayrak» adlı şiirini okumuş, bir başka genç ise, memleketi kardeş kavgasına sürüklemek isteyenlere fırsat vermeyeceklerini ifade etmişti.

Bu arada gazete lehine tezahüratta bulunan gençlere Yeni İstanbul'un yazı işleri müdürü Hasan Tuncay:

«— Sizlere teşekkür ederiz. Yaptığınız vakur hareket gözlerinizi yaşarttı Minnettarız. Bizler yalnız Allah'a ve kanunlara karşı sorumluyuz. Eğer herhangi bir nahoş hareket olursa pek tabii bütün bir millet olarak soracağız. Şimdi sizden ricam, bize tedbir alındığını haber vermişlerdir, lütfen sessizce dağılın» demişti.

Milliyetçi gençler ellerindeki dövizlerle Taksim'e doğru yürüyüşe başlamışlar, abideye koydukları bir çelenkten sonra tekrar İstiklâl Caddesini takiben Galatasaray'a doğru geldiklerinde, ilerici ve devrimci adı verilen solcuların kışkırttığı gençlerin «kahrolsun gericiler» âvezeleriyle karşılaşmışlar, yolları inzibat erleri muhafaza altına aldığı için, bu karşılaşmada muhtemel nahoş hâdiseyi önlemek için erlere, «Süngü tak» emri verilmişti. Milliyetçi gençlerin solculara vermek istediği ders de böyle önlenmişti.

24/12/1963 tarihinde İstanbul C. Savcı yardımcısı Oğuz Barutoğlu'nun tanzim ettiği iddianamede gençlerin gösteri ve yürüyüş kanununa aykırı hareket ettikleri, suçluların şahit ve resimlerle tesbit edildiği bildiriliyor, tecziyeleri talep ediliyordu.

Gençlerin müdafaasını Av. Atalay Peköz ve Av. Fazlı Akkaya yapmışlardı. Gençlerin bir millî şuur içindeki o günkü galeyana iştirak ettikleri, fakat suç teşkil edecek bir hareket içinde bulunmadıklarına karar verilerek beraatları sağlanmıştı.

M. T. T. B'nin DURUMU

46. Genel Kurul toplantısında Genel Başkan seçilen Yüksel Çengel'in tutumu Faruk Narin'inkinden pek farklı değildi. M.T.T.B. Millî ruha bağlı çıkışlar yapacak ellerden mahrumdu.

MILLÎ GENÇLİK

Tevfik İleri devrinde Birlik, daha sonra Millî Birlik, 1950'de Yeni Millî Birlik, Kâmuran Evliyaoğlu Devrinde (1953) Türkiye Üniversiteler Postası, Faruk Narin devrinde de Bir adlarıyla çıkan M.T.T.B'nin yayın organı bu defa Millî Gençlik ismiyle çıkmağa başladı. On ay çıkarılan bu dergi şekil ve muhtevası değişerek Rasim Cinsli ve İsmail Kahraman devirlerinde de çıkmağa devam etti. Her şeyden önce milliyetçi ve mukaddesatçı gençliğin yayın organı olan Millî Gençliğin İsmail Kahraman devrinde çıkan ikinci sayısı (zaman farkları dolayısıyla mukayese yapamadığımız Tevfik İleri Devrinde çıkarılan Birlik'ler müstesna) M.T.T.B. tarihi boyunca eşine rastlanmadık bir baskı ve muhteva üstünlüğü ile gözleri kamaştırdı.

TİP KONGRESİ (10/OCAK/1965)

Yüksel Çengel Devrinde M.T.T.B'nin tarihi gelişine uymayan bir olay vardır ki, bunun müsebbiblerini hiç affettirmeyecek bir suç durumundadır.

M.T.T.B. her devirde ne kadar değişik anlayışlara sahip grupların eline geçerse geçsin, ne kadar farklı tutumlarla çalışırsa çalışsın değişmeyen tek vasfı; her türlü sol harekete, bilhassa komünizme karşı oluşuydu. M.T.T.B'nin salonunda o günlerde henüz ideolojik çehresi tam belli olmayan, kurucuları ve genel başkanı komünizm suçundan hüküm giymiş T.İ.P.'in Genel Kurul Toplantısı yapılıyordu. Bu nasıl olabiliyordu?

Aynı gün için İstanbul Üniversitesi Hukuk Talebe Birliğince tertiplenen «Gençlik ve Aşırı Cereyanlar» isimli konferansa verilmeyen salonun bir siyasi teşekkülün toplantısına tahsis edilmesi milliyetçi gençliği infiale sürükledi. TİP Kongresinin yapılacağı 10/Ocak/1965 günü Hukuk, Tıp, İktisat ve İslâm Enstitüsü talebelerinin bir kısmı M.T.T.B. idarecilerini protesto etmişler, toplantının yaptırılmamasını istemişlerdi. Daha sonra isteklerinin dinlenmediğini gören 700 kişiye yakın talebe topluluğu Kongreyi basmaya yürüdüler. Polis'in müdahalesiyle tarafların çarpışması önlendi. Fakat gençlik Vilâyete doğru inerek TİP Genel Merkezi önüne geldi. Tabelânın altına asılan bayrağı üst kata astrarak, tabelâyı indirdiler.

Bu hâdiseler dolayısıyla başta Halûk İnanoğlu, Yusuf Çil ve Ömer Öztürk olmak üzere 20 kadar genç adliyeye sevk edildi.

Daha sonra M.T.T.B. salonunun Genel Yönetim Kurulundaki ekseriyetin muhalefetine rağmen, TİP'e kiralınması, ikinci Başkan Edip Geyik ile on talebe derneği başkanı tarafından yayınlanan bir bildiri ile protesto edilmiş ve Genel Başkan Yüksel Çengel'in istifası istenmişti.

Yüksel Çengel bir daha seçilmeyeceği 47. Genel Kurul toplantısından tam iki ay önce bu müessif hâdiseye sebep olarak başkanlığı boyunca yaptığı hataların en büyüğünü işlemiştir.

Yüksel Çengel'in başkanlığı sırasında teşebbüs edilen jestlerden biri de Kore'de çarpışan Kahraman Ordu mensuplarından, yerine millî hizmet armağanı olarak altın veya başka bir madenden yapılmış bir hatıra vermek şartıyla U-Thant'a iade edilmek üzere Kore Madalyalarının toplanması... Sahiplerinden Millî duyguları okşanarak alınan bu madalyaların U-Thant'a gönderilip gönderilmediği bilinmemektedir, fakat şu da bir gerçektir ki, çeşitli vaadlerle sahiplerinden alınan bu madalyaların yerine Yüksel Çengel tarafından hiç bir şey verilmemiştir. Bu borç İsmail Kahraman devrine kadar ödenmedi. Bunu M.T.T.B'nin bir haysiyet meselesi yapan İsmail Kahraman ve arkadaşları 20 Nisan 1968'de tertipledikleri Büyük Türkiye Geceleri için hazırlanan «Millî Hizmet Armağanı» ile aynı zamanda bu borcu da ödüyorlardı.

47. GENEL KURUL TOPLANTISI (18/MART/1965)

İkinci Başkan Edip Geyik'in açmış olduğu Bursa Kongresinde Genel Başkan Yüksel Çengel bulunmamıştı. O gün delegelerdeki yaygın kanaate göre «kaçmıştı.» Çünkü Yüksel Çengel, Genel Kurul toplantısının yapılmasını bir türlü istemiyordu. Başkanlık koltuğunda bir ömür oturmağa kararlı gibiydi.

Yüksel Çengel'in daha sonraki hareketleri de bunu ispat edecek bir manzara arz etmektedir.

Kongrede kendi grubunun kaybetmesi üzerine Yüksel Çengel elinden gelen her şeyi yapmağa çalıştı. T.M.T.F. ile de ilgi kurarak çeşitli kulisler yapmasına rağmen hiç bir şey elde edemeyince yeni Genel Başkan Rasim Cinsli'yi tanımadığını söyleyerek oturduğu başkanlık koltuğunu gösterip «Beni bu koltuktan kimse kaldıramaz!» dedi. Bunun üzerine seçimi kazanan grup tarafından zorla çıkarıldı. Gözünü hırs bürüyen Yüksel Çengel; Birliğin önünde bir basın toplantısı yaparak yaygara koparıp haklı çıkmak istemişse de bir netice alamamıştır.

Birkaç gün sonra Yüksel Çengel avanesiyle tekrar gelerek güya protesto yürüyüşü yapmış M.T.T.B.'yi basmak istemişti. Daha bir süre Bir-

liği asker gibi nöbet tutup koruyan gençlerle karşılaşınca iki grup arasında arbede çıktı. Daha sonra müdahale eden polis, Yüksel Çengel ve diğer on arakadaşını «Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefetten» nezârete almıştı.

Istanbul Savcılığınca soruşturma açıldı.

Yüksel Çengel 16/Nisan/1965'de kendi grubuyla güya bir Genel Kurul toplantısı yaparak daha önce sekreteri olan piyon durumundaki Aydın Veliöğlü'nu M.T.T.B. Genel Başkanı ilân etmişti. Tabii bu konuda yaptıklarının en garibi olmuştu bu hareketi. Ve kargalar bile gülmüştü Aydın Veliöğlü'nün başkanlığına...

RASİM CİNİSLİ

Nevzat Köseoğlu'nun başkanlık yaptığı Bursa Kongresinde Genel Başkan seçilen Rasim Cinişli bir Hukuk Fakültesi talebesi idi. Daha önce de talebe teşekküllerinde görev almış, uzun zaman T.M.T.F.'de folklor faaliyetlerini yürütmüştü.

Rasim Cinişli'nin devresi, M.T.T.B.'nin hiç bir devrinde görülmeyen bir özelliğe sahiptir. Birliğin mensupları arasında her neviden kavga, gü-rültü ve ihtilâlden o zamana kadar yapılanların toplamından fazla ve çoğunluğuyla müsbet faaliyetler... Ayrıca M.T.T.B. bu devreden sonraki yıllarda fikri yönden milliyetçi ve muhafazakâr grubun bir müessesesi oldu. Yani M.T.T.B. millî ruh ve millî şüura bağlı bir müessese durumuna gelerek tarihi gelişine uygun bir tutuma kavuşmuş oldu.

Rasim Cinişli ve arkadaşları öylesine bir faaliyet zemini içindeydiler ki, M.T.T.B.'nin mânası 7-8 yıllık bir uykudan uyanır gibiydi.

Bursa Kongresi bittikten sonra İstanbul'a dönüş için hazırlıklar yapıldığı bir sırada karşı gruplardan birisi Rasim Cinişli'yi cadde ortasında tartaklamağa yeltendi. Bir kısmı da bayağı bir dille koro halinde çocuksu şeyler söylüyorlardı. Rasim Cinişli'nin grubuna dahil delegelerin müdahaleleriyle icabeden karşılığı buldular. İlâhî kudret yeni idarecilerle ilerde karşılaşacakları tehlikeli durumları şimdiden haber veriyordu. Nitekim beş aya yakın bir zaman boyunca M.T.T.B.'de her an başka gruplardan birinin veya bir kaçının basma ihtimaline karşı teşkilâtı korumak için gece gündüz nöbet tutuldu.

Rasim Cinişli bu aylardan sonra Birliğin tam aksiyonunu meydana getirecek faaliyetlere başladı.

ÖĞRENCİ MESELELERİ

Bir talebe teşekkülünü her şeyden fazla ilgilendiren veya ilgilendirmesi lâzım gelen konu «öğrenci dert ve dâvaları»dır. Bu meyanda M.T.T.

B. talebelerin, kitap, kütüphane ve yurt meseleleriyle yakından ilgilenmeğe başladı. 15 Mayıs 1966'da düzenlenen «Yüksek Öğrenim Müesseseleri ve Problemleri» konulu bir açık oturumda da öğrencinin ana meseleleri söz konusu edilmiş, bunlara çözüm yolu aranmıştı.

M.T.T.B. artık tam manâsiyle, bir müessese olmak yolundadır. Bir müessese topluma etki ettiği, ona bir takım tekliflerde bulunduğu, onu tesir sahasına aldığı oranda bir müessesedir. Aksi takdirde bir büro olmak durumundan kurtulamaz. Rasim Cinişli zamanında M.T.T.B. bu çizgiye ulaşmıştır.

FETİH MİTINGİ

(29/MAYIS/1965)

Çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin İstanbul'u fethettiği muhteşem hâdisenin 512 nci yıldönümünü Millî Türk Talebe Birliği coşkun bir heyecanla kutladı. O gün İstanbul 512 yıl önceki heyecanını yeniden yaşadı. Yeniden büyük topun açtığı gedikten Sultan Fatih Mehmet Han, kır atın üstünde İstanbul'a girdi. Yağız bir yeniçeri levent kır atın dizginlerini zor zapt ediyordu. Fatih Sultan Mehmet Han'ı temsil eden Fatih İlkokulu'nun öğrencisi olan çocuk yaştaki Fatih'in torunu bu kır atın üstünde Atasına yakışan bir haşmet içinde bütün İstanbulluların gönlünü fethediyordu. Mehter takımı cenk türküleri söylüyor, Topkapı surlarında Tarih yaşanıyor.

29 Mayıs akşamı civar vilâyetlerden; Bursa'dan, Adapazarı'ndan, Konya'dan, İzmit'ten, Edirne'den gruplar yola çıkmış, 29 Mayıs sabahı şafakla beraber İstanbul'a girmişlerdi. O gece Millî Türk Talebe Birliği bayram yapıyordu. On binlerce vatandaşın ve gencin toplandığı bu yürüyüş, Sultanahmet Meydanına kadar çığ gibi büyüdü. Civar şehirlerden ve kasabalardan mitinge katılan hey'etler oldukça büyük bir kalabalık teşkil ediyordu. Mitingde konuşmalar yapıldı. Onbinlerce İstanbullu'nun gözyaşları içinde 29 Mayıs Mitingi gönülleri dolduran bir armağan ve Fatih'in şanına yakışan bir vakar içinde son buldu. O gün gazeteler olayı manşetlerle haber verdi. Bir kısmı «Topkapı surlarından Sultanahmete yürüyen Türk gençliği dün Fatih'i selâmladı.», «29 Mayıs Mitingi muhteşem oldu» derken bir gazete de: «Gençler Ayasofya Camiinde ikindi namazı kılmak istedi» diyordu.

PAKİSTAN MİTINGİ

(9/EYLÜL/1965)

Keşmir ihtilâfı yüzünden Hindistan'ın Pakistan'a hücum etmesinin uyandırdığı tepki devam etmekteydi. Millî Türk Talebe Birliği, Cento müt-

tefikimiz dost ve kardeş Pakistan milletine bağlılık hislerini ifade etmek için 9 Eylül 1965 günü büyük bir miting yaptı. Millî Türk Talebe Birliği'nin tertiplediği miting saat 13.30'da Sultanahmet Meydanında başladı. Burada İstiklâl Marşı okundu. 50.000'e yakın Müslüman-Türk, Keşmir şehidlerini saygı ile anıyordu. Daha sonra konuşmalar başladı. İlk konuşmayı Genel Başkan Rasim Cinisli yaptı. «Bugün, din, dil ve ırk ayırımı yapmadan dünya sulhü için beynelmilel anlaşmalara imza koyan devletlerin kahredici sükûtu karşısında ve her fırsatta kendi inanç ve menfaatlarını ön plâna almaları üzerine düzenlenen bu mitingin manâsı derindir» diye söze başlamış, devamla: «Bir buçuk asırdan beri cihadın ışıklı yolunu kaybetmiş olan İslâm âlemi, dağınıklığın, imân zayıflığının ve kendine güvensizliğin cezasını düşman ihtirasları karşısında parçalanarak ödemiştir» demiştir.

Cinisli'den sonra kürsüye gelen Türk-Pakistan Kültür Cemiyeti Başkanı Prof. Nayya Wasty gözyaşları arasında bir konuşma yaparak sözlerini şöyle bitirmiştir: «Makarios, Kıbrısta zulme başladığı zaman Pakistan gençleri ellerinde bayraklar olduğu halde meydanlarda toplandılar ve hükümetten Kıbrıs'a gönderilmelerini istediler. Türk gençliğinin bu hareketi Pakistan Milletinin gönlünde bayraklaşmıştır. Sizin gibi bir dosta sahip olduğumuz için çok bahtıyız.»

Daha sonra Prof. Ali Nihad Tarlan ve M.T.T.B. İcra Konseyi Başkanı Ethem Köse de birer konuşma yaparak milliyetçi ve mukaddesatçı Türklerin bu konudaki duygu ve düşüncelerini açıklamışlardır.

«Zindebâd Pakistan», «Zindebâd Türkiye», «Bir gökte Aynı Hilâl» gibi dövizlerle meydanı dolduran bu büyük kalabalık, şanına yakışır bir vakaarla mitingini yapmış, hiçbir olaya meydan vermeden dağılmışlardır.

KÖY MESELELERİ AÇIK OTURUMU (2/EKİM/1965)

Politikacıları, idarecileri, ilim adamları, teknik elemanları ve bü-tünü ile birlikte bir kalkınma iddiası ve gayreti içine girilen memleketimizde siyasî ve demagojik her türlü düşünce ve davranıştan uzak, objektif, realist ve ilmi ölçülerle ele alınması gayreti ve temennisi içinde M.T.T.B. «Köy meseleleri ve hal çaraları» konusunda, bir açık oturum tertiplemiştir. 2 Ekim 1965 günü Mecliste grubu bulunan siyasî parti temsilcilerinin iştirakiyle ve Prof. Dr. Mumtaz Turhan'ın yönetiminde cereyan eden açık oturumda A.P. İstanbul Milletvekili Muhtittin Güven, C.K.M.P. adına Kamil Turan, M.P. adına Tahsin Kitapçı ve C.H.P. adına Lebit Yurtoğlu söz alarak görüşlerini açıklamışlardır. Yapılan konuşmalardan sonra ileri sürülen fikirleri özetleyen Prof. Mumtaz Turhan, müş-terek görüşleri sıralamış «Toprak reformunu zirai reformdan ayırmanın

imkânı yoktur. Toprak reformu ancak zirai reform içinde bir değer kazanır» demiş ve konuşmacıların müşterek olarak ileri sürdükleri Köylüye ait su, mektep, yol, elektrik ve zirai kalkınma gibi meselelerin ilmi metodlarla ve uzun vadeli plânlarla halledilmesini istemiştir.

KIBRIS MİTINGİ 20/ARALIK/1965)

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Kıbrıs'la ilgili olarak Türkiye aleyhine karar vermesi üzerine teşkilâtımız tarafından tertiplenen miting 20 Aralık 1965'de yapılmıştır.

Millî asabiyetin heyecanını yaşayan yüzbinlerce genç Beyazıt Meydanında toplanmağa başladı. Burada Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti Başkanı Yıldırım Tosunlar, H.F.T. Derneği Başkanı Faruk Yüksel, M.T.T.B. İcra Konseyi Başkanı Ethem Köse ve Genel Başkan Rasim Cinisli birer konuşma yapmışlardır.

Cinisli o gün şunları söylemişti: «Kıbrıs tarihi geçmişi ile Türktür, Türk kalacaktır. Kıbrıs bizim için millî haysiyet ve namus mes'ulesidir. Bugün yalnız Kıbrıs'ın ateşi ile değil Oniki Adanın, Batı Trakya ve Selâniğin ateşi ile yanıyoruz. Girit, Oniki Ada ve Batı Trakya'nın gerçek, Beynelmillel Hukuk Düzenine saygı gösterilmiyor. Dünya barışı boş bir kadere terk edilmiştir. Türk Milleti ve gençliği de Zürih ve Londra anlaşmalarına saygı gösterilmediği takdirde Lozan'ın tekrar gözden geçirilmesini istemektedir.»

Ellerinde «Hedef Selânik», «Oniki Ada», «Kıbrıs! Mehmed, Ananın, Bacının Namusunu Korum», «Kıbrıs bir yana, Dünya Barışı bir yana» gibi dövizlerle hareket eden gençler Tünel'den İstiklâl Caddesine çıkmışlar, yollarda, balkonlarda ve pencerelerdeki vatandaşların coşkunu tezahüratları arasında Taksim Meydanına varmışlardır. Marşlar söyleyerek 3 saat durmadan Taksim'e akan kalabalık burada İstiklâl Marşımızı söylemiş ve olgun bir hava içerisinde dağılmışlardır.

M.T.T.B.'nin öncülüğü ile tertiplenen bu mitingden sonra Üsküdar, Ankara, İzmit, Mersin, Erzurum ve Türkiye'nin birçok yerinde Kıbrıs Mitingleri yapılarak Türk efkâr-ı umumiyesinin sesi dünyaya duyurulmuştur.

LÂİKLİK KONUSUNDA AÇIK OTURUM (8/EKİM/1966)

M.T.T.B. 8 Ekim 1966 tarihinde «Türkiye'de Diyanet ve Lâiklik» konusunda bir açık oturum tertipledi.

Oturumda söz alan konuşmacılardan Avukat Güven Kurtul, «Diyâ-

net işleri teşkilâtı idarî ve siyasi vesayet ve velâyet altındadır. Politik baskıdan kurtarılmalı ve muhtar hale getirilmelidir.» demiştir. Ali Rıza Alp işe devletin din işlerine karışmasından şikâyet ederek «Türkiye'de lâiklik yoktur.» demiş, Diyanet İşleri Reisi'nin halk tarafından seçilmesini ve Diyanet İşlerine muhtariyet verilmesini istemiştir. Daha sonra söz alan Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, Necati Çetinkaya, Kadırcan Karlı müşterek bir görüşle Diyanet İşlerine Muhtariyet verilmesini istemişlerdir. M.T.T.B.'nin görüşünü açıklamak üzere konuşan Genel Başkan Rasim Cınısli memleketin, bugün içinde bulunduğu manevî ve sosyal yapıyı eleştirerek sözlerine başlamış, dine, diyanete hücum eden soysuzlara çatmış «bir jandarma dıppığı ile mahalle hocalarının toplanıp diğer yandan dinî eğitimden mahrum bırakılan neslimiz hesabına, Türkiye'nin dinî eğitimi öngören millî eğitim politikasının şart olduğunu» işaret değil ikaz etmek isterim» demiştir.

Ahlâkî, insanî bütün davranış ve düşünce mekanizmasının dinden geldiğini belirten Rasim Cınısli sözlerine devam ederek «aklımızın kestiğinden beri ağızlarında sakız olan bir ifade var: «Dini siyasete âlet etmek.» Bu iddia üzerinde bugüne kadar şu tesir yapılmıştır: Dinden bahsedenerler dini siyasete âlet ediyorlar, Allah'tan bahsedenerler dini siyasete âlet ediyorlar, konuşmasının sonunda Allah'ın yardımına sığınanlar dini siyasete âlet ediyorlar da dine küfredenerler, açıktan dini tahrif edenler dini siyasete âlet ediyor sayılmıyorlar. Ne garip, ne gülünç bir tecellidir» demiştir. Bu arada, Genel Başkan Diyanet İşleri Reisinin azline de temas ederek bu durumun lâiklik iddiası ile çelişen bir mantık olduğunu ifade etmiştir.

ANMA GÜNLERİ

M.T.T.B. bütün bu faaliyetleri yanında atalarını unutmuyordu. Onların ölüm yıldönümleri büyük bir saygı ile değerlendiriliyor, o günlere gereken önem verilerek Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin duyguları çeşitli vesilelerle dile getiriliyordu.

Büyük kumandan Mareşal Fevzi Çakmak'ın 15. ölüm yıldönümü münasebetiyle M.T.T.B.'liler Mareşal'in kabrini ziyaret ederek yapılan merasime iştirak etmişlerdir.

Ayrıca A. N. Tarlan için bir jübile ve Kerkük Günü düzenlenmiştir.

Yahya Kemâl Beyatlı'nın 7. ölüm yıldönümünde de şairin Rumeli Hisarı'ndaki kabrine gidilerek hâtırasına saygı gösterilmiştir.

Bu arada M.T.T.B. istiklâl Marşımızın şairi Mehmed Âkif Ersoy için de bir anma günü tertiplemişti. Basının büyük alâka gösterdiği bu anma gününde, Prof. A. N. Tarlan, Prof. Abdülkadir Karahan, Samiha Ayverdi

ve daha bir çok hatip ayrı ayrı söz alarak büyük insanın çeşitli cepheleri üzerinde konuşmuş ve şiirlerinden örnekler okumuşlardır.

Ayrıca, Milliyetçiler Derneği ve T.K.M. Derneği ile Peyami Safa'nın kabrine gidilmiş ve hâtırasına saygı gösterilmiştir.

BİRLİK TİYATROSU

Abidin Akın tarafından seçilen J. P. Sartre'in «Kirli Eller» isimli oyunu ilk defa 18 Kasım 1966 tarihinde M.T.T.B. salonunda davetliler ve basın mensupları karşısında oynandıktan sonra Kadıköy Halk Eğitim salonunda da 18 temsil vermiştir.

Birlik Tiyatrosu çalışmalarına bir süre ara verdikten sonra 5 Şubat 1966'da tekrar sahneye çıkarak on temsil daha verdi.

Daha sonra Moliere'in «Hastalık Hastası» ve Prestley'in «Bir Komiser Geldi» adlı oyunları da Birlik Tiyatrosu tarafından temsil edilmiştir.

Ayrıca bu devrede M.T.T.B.'nin Basın-Yayın, Folklor, Turizm, Kütüphane Müdürlükleri ve Fotoğrafçılık kolunun yaptığı faaliyetlerle Rasim Cınısli ve devresi «faal» olduğunu ispat ediyordu.

48. GENEL KURUL TOPLANTISI (28/KASIM/1966 — 11/MART/1968)

Rasim Cınısli 18 Mart 1965'den itibaren 1 yıl, 8 ay ve 10 günlük Genel Başkanlığı sırasındaki Birlik çalışmalarını «Genel Merkez Faaliyet Raporu» isimli 195 sayfalık bir kitapla sunarak devresinin hesabını verdi. M.T.T.B. tarihinde az görülen bir şekilde Yönetim Kurulu ittifakla Rasim Cınısli'ye ibra verdi. Cınısli Kütahya'da başlayan 48. Dönem Genel Kurul Toplantısında delegelerin huzuruna alınımın akıyla çıktığına inanıyor, sorulan sorulara soğukkanlılıkla cevap veriyordu.

Sıra Genel Başkan seçimine gelmişti. M.T.T.B.'nin Anatüzüğünde Genel Başkanla ilgili 16. madde şöyledir:

- Genel Başkan Genel Kongrede kapalı oyla, 2/3 ekseriyetle seçilir.
- Bir Genel Başkan üst üste iki defadan fazla seçilemez.
- Genel Başkan Birliğin temsilcisidir. Vazife ve selâhiyetleri içtüzüğün ilgili maddelerinde bildirilmiştir.

Bu maddeye göre yapılan seçim bir türlü neticeye ulaşmıyordu. 11 Aralıkta süresiz olarak ara verilen Kongre nihayet 5 Martta İstanbul'da yeniden açıldı.

Başkan adaylarından İ. Y. Ö. Okulundan Halis Akaydın ve Gazetecilik Enstitüsünden Doğan Tangör'ün adaylıktan feragat etmeleri üzerine, Genel Başkanlık için İ.Ü. Fen Fakültesinden Alâaddin Koçak ve İ.Ü. Hukuk Fakültesinden İsmail Kahraman iddialı bir seçimle başbaşa kalmış-

lardı. Nihayet 11 Mart 1967 günü öğleden evvel başlayan son toplantıda İsmail Kahraman 28. turun galibi olarak 199 oyun 136'sını alarak M.T.T.B. Genel Başkanı seçildi.

Başta, Kongreye uzun zaman Başkanlık yapan Niyazi Özdemir olmak üzere, karşı başkan adayı ve diğer delegeler İsmail Kahraman'ı tebrik ettiler, kucaklaştılar... İsmail Kahraman'ın Genel Başkanlığa seçildikten sonra söylediği ilk söz şu olmuştur: «Beni böyle şerefli bir vazifeyle lâyık gördüğünüz için hepimize müteşekkirim. Vazifemin ağırlığını ve mes'uliyetini müdrükim. Arkadaşlarımdan devraldığım bu görevi başarıyla yürüteceğime söz veriyorum.»

İSMAİL KAHRAMAN

M.T.T.B. Genel Başkanı ilk günden çalışmalara başladı. Birliğin Ana Tüzüğünden başka İsmail Kahraman'ın kendine göre hususiden hususî bir de «Anayasası» vardı. Ve bunları tatbik etmek için fırsat içinde bulunduğuydu.

Kahraman, teşkilât içinde geniş reform yaptı.

İsmail Kahraman'ın en bâriz vasfı, milliyetçi ve muhafazakâr bir Anadolu çocuğu oluşudur.

ÇANAKKALE ŞEHİDLERİNİ ANMA GÜNÜ (18/MART/1967)

Müslüman Türk Gençliği 52 yıl önce bu aziz vatani korumak için can veren atalarının, hâtırasını yad etmek için 518 kişilik bir mevcutla tekbirler, ezan sesleri, marşlar ve ilâhiler arasında Çanakkale'ye ulaştı.

Burada yapılan törene büyük bir kalabalık katılmış ve Çanakkale'de bir tarihî gün daha yaşanmıştı. Bu toplantıda ilk konuşmayı yapan Çanakkale Valisi Sabri Sözer, «Aziz ve güzide milletimin kazandığı bu zafer tarihimize altın bir sahife daha eklemiş, gençliğimize onur vermiş örnek olmuştur.» dedi. Bundan sonra kürsüye gelen Ulaştırma Bakanı Seyfi Öztürk; Demirel'in mesajını okuyarak Çanakkale'nin manâ ve ehemmiyetini açıkladı. Eski Muharıpler adına emekli Albay Faik Öncü'nün konuşmasından sonra kürsüye gelen M.T.T.B. Genel Başkanı İsmail Kahraman ise sözlerine şöyle son vermiştir: «Dün Çanakkale'yi geçemeyen düşmanlar bugün içimizdedir. Fakat manâda ikinci bir Çanakkale Zaferi bekliyoruz. O ruh ve şuura hamileyiz, bu muhakkak olacaktır.»

TEMEL HAK ve HÜRRİYETLER AÇIK OTURUMU (1/NİSAN/1967)

M.T.T.B. Kültür Müdürlüğü tarafından tertiplenen bu açık oturumu Ahmed Kabaklı idare etmiştir. İlk konuşmayı yapan Prof. İsmet Giritli,

«Aşırı sağ için alınan tedbirlere ses çıkarmayanlar neden aşırı sol için alınmak istenen tasarı tedbirlerine yaygara koparırlar? Çünkü onlar kendilerini yegâne Hak ve Hukuk âllâmesi olarak telâkki ederler.» demiştir.

Daha sonra Prof. İbrahim Kafesoğlu, Doç. Muharrem Ergin ve Genel Başkan söz almışlar, Temel Hak ve Hürriyetler Kanununu ele alarak bunun sınırlarının belirtilmesi gerektiğini söylemişlerdir.

Bu arada, Doç. Muharrem Ergin, Türk Milletinin içinde yazılı olmayan Anayasanın gerekirse yeniden değiştirilebileceğini ileri sürerek «Temel Hak ve Hürriyetler Tasarısını bir an evvel kanunlaştırılmalıdır.» demiş ve konuşmacılar da bu fikre katılmışlardır.

SOVYET SERGİSİNDE LENİN HEYKELİ

(1/NİSAN/1967)

Belediye Sarayında açılan Sovyetler Birliği Çağdaş resim, heykel, grafik sergisine Lenin'in de büstü konularak bir komünizm propagandası havası verilmişti.

M.T.T.B.'li gençler polisin tedbir aldığı bu sergiye üstünde Rusça ve Türkçe «Defol» yazılı siyah çelenk koymuştu. Ayrıca Genel Başkan İsmail Kahraman'la 2. Başkan Atilla Özer Lenin'in büstüne «Stalin'in kızından sonra, Lenin de mi hürriyeti seçti?» yazılı bir döviz koyarak serginin en kısa zamanda kapatılmasını istediler. Polis M.T.T.B.'lileri sorguya çekmişse de hiç bir suç unsuru bulunamamıştır. Fakat M.T.T.B.'liler komünizm propagandası yapmak suçuyla Belediye Sarayı yetkililerini mahkemeye verdi. Bir kaç duruşma süren mahkemelerde Validen Başbakan'a kadar bütün yetkililer suçlu duruma düştüklerinden henüz bir neticeye ulaşamadı.

BASIN TOPLANTISI

(4/NİSAN/1967)

Yeni Genel Başkan 4 Nisan 1967 günü yaptığı basın toplantısında «Gençliğimiz kötü niyetli taklitçilere özendirilerek uçuruma itilmektedir. M.T.T.B., gençliğin Türklük gurur ve şuuru ile İslâmiyetin ahlâk ve faziletini bir araya getirecek olan bir fikriyatla hazırlanması yolunda elinden gelen gayreti gösterecektir. Birliğimizin tüzüğüne bağlı ve saygılı, politikanın mutlak dışında ve her zaman bir talebe teşekkülü olduğunu unutmayacak şekilde faaliyette bulunacağını, bilhassa belirtmek isteriz» demiştir.

(Daha sonra öğrenci meseleleri ile yakından ilgilenen bir müdür-

lük kurulmuş ve başına İ. Ü. Hukuk Fakültesi talebesi Kadri Keskin getirilerek Üniversite Gençliğinin bazı problemleri arkadaşça, kardışçe halledilmeğe çalışılmıştır.)

FETİH MİTINGİ (29/MAYIS/1967)

Fatih Sultan Mehmed Han'ın 486. ölüm yıldönümü münasebetiyle, 3 Mayıs 1967 günü M.T.T.B. bir anma günü tertipledi. Fatih'in kabri başında başlatılan bu güne Fatih'deki ilk ve orta öğrenim yapan okullarla Yüksek Tahsil Gençliği de katılmıştı.

Daha önce Rasim Cinisli devrinde başlatılan Fatih Anıtı Kampanyası, yeniden açılarak halktan geniş ölçüde bağışlar toplanıp bütçe 15 bine ulaştırıldı.

Fatih'in 514. yıldönümü için hazırlanan miting Edirne'den başlayarak memleket sathına yayılıp Sultanahmet meydanında son buldu.

29 Mayıs 1967 günü her yaşta binlerce insan Sultanahmed'de toplanmıştı. İsmail Kahraman kürsüye çıkarak şunları söyledi: «Fatih sembolü Ayasofya öksüz, Ulu Atamız Fatih'in ilk Cumayı kıldığı ve cami olarak vakfettiği Ayasofya'nın ayyuka set çeken minareleri ezansız iken, bu büyük fethi kutlayamayız. M.T.T.B. ve mitingde konuşacak olan hatipler olarak bu muhteşem topluluğunuz önünde bu durumu protesto için konuşmaya karar verdik. Hepinizi Ayasofya önünde bir saatlik protesto oturuşuna davet ediyoruz.» Bunları hiç beklemeyen kalabalık çok tesirinde kalmıştı. Binlerce insan bir saat protesto oturuşu yaptıktan sonra hiç bir hâdiseye meydan vermeden sessizce dağılmıştı.

AYASOFYA'DA NAMAZ (27/TEMMUZ/1967)

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bazı bakanlar tarafından Havaalanında karşılanan Katolik kilisesi dinî Lideri Papa VI. Paul'un Ayasofya'yı ziyareti sırasında diz çöküp dua etmesi üzerine bazı turistler de Ayasofya'da aynı tarzda dua etmeğe yeltenmişlerdi. Bu, efkârı umumiyede infiale sebep oldu. Müslüman Türklüğün altı asırlık bir camisi kilise yapılmak için mi müze haline getirilmişti?

Mukaddesatçı Türk Gençliğinin sözcüsü olan M.T.T.B. derhal harekete geçti. Genel Başkan İsmail Kahraman 27 Temmuz 1967 günü bir basın toplantısı yaparak büyük çoğunluğu müslüman olan Türk halkının ve gençliğin bu konudaki görüşlerini açıkladı. Kahraman, Papa'nın bu gayri resmî ziyaretinde devlet büyükleri tarafından havaalanında karşılanmasını tenkid etmiş ve «Fatih sembolü, Fatih'in emaneti öksüz minare-

li Ayasofya caminin ziyareti ve diz çöküp dua edilmesi manidardır. Yaralayıcıdır.» dedi.

Daha sonra «İbadete müsaade edildiğine göre öğle namazını Ayasofya'da kılacağız» diyen, aralarında M.T.T.B. 2. Başkanı Atilla Özer, Erzurum temsilcisi Ömer Eyüboğlu da bulunan 20 kadar Genel Yönetim Kurulu Üyeleri topluca Ayasofya'ya giderek halılarla örtülü yerde namaz kıldılar. Ayasofya'da 1943 yılından beri ilk defa kılınıyordu böyle bir namaz.

KIBRIS MİTINGİ (11/KASIM/1968)

Kıbrıs'ta Rauf Denktaş'ın tevkifi ile başlayan hâdiselerde Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin temsilcisi olan M.T.T.B. derhal harekete geçmiş ve Kıbrıs'ta cereyan eden olaylara karşı mukabil hareketin lüzumunu efkârı umumiyeye anlatarak hükümeti harekete davet etmişti. Bu konuda Genel Başkan İsmail Kahraman bir basın toplantısı düzenlemiş ve «Rauf Denktaş'ın tutuklandığı, bir parti liderinin sokulmadığı Kıbrısımızda Yunanlılar at oynatmaktadır» demiş, adaya gizlice sokulan Yunan askerlerine dikkati çekmişti.

11 Kasım 1967'de başta M.T.T.B. olmak üzere, T.M.T.F., İ.Y.O.T.B., T.Y.İ.E.F. ve diğer talebe teşekküllerinin de iştirakiyle Taksim'de bir miting düzenlenmişti.

Yüzbin kişinin iştirak ettiği bu miting saat 13.00'de başlamış Beyazıt'tan hareket eden kortej, Yunanlılara hoş görünmek için camilikten çıkarılan mahzun Ayasofyanın önünden geçmiş Dolmabahçe yoluyla Taksim'e ulaşmıştır. Taksim Meydanına evvelce gelen coşkun kalabalığa katılan kortejle, meydan hınca hınç dolmuş, Türk Milletinin Kıbrıs mevzuunda nasıl birbirine kenetlendiği dünya umumî efkârına bir defa daha gösterilmiştir. «Ordu Kıbrıs'a», «Tural Paşa hazırız» nidalarıyla Türk ordusuna yapılan sevgi tezahüratları arasında devam eden mitingde, «Zafer İnananlarıdır», «Çizmesi olmayanın akli yoktur», «Zafer Türk'ün gıdasıdır», «Türkler Müslüman kaldıkça Kıbrıs bizindir», «Hedef: Kıbrıs, 12 Ada, Selânik», «Kıbrıs'a giden yol Ayasofya'dan geçer» şeklinde yazılar bulunan döviz ve pankartlar bu mitingin karakterini ve bütün bir kitlenin duygularını ifade ediyordu.

Vakur bir hava içinde cereyan eden mitingde konuşan M.T.T.B. Genel Başkanı İsmail Kahraman, İlhan Egemen Darendelioğlu ve diğer hatipler Kıbrıs davamızı dile getirmişler, çıkacak bir harbin mes'uliyetinin Türkiye'ye ait olmadığını dünya efkârına açıklamışlardır. Ordunun derhal müdahale etmesini istediler, «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» parolasıyla olayın zamanı olmadığını belirttiler. Patrikhane, Ruhban Okulu ve

Rumların yurt dışına atılmasını, Ayasofya'nın cami olarak açılmasının Yunan'a iyi bir cevap olacağını belirterek hükümeti aktif harekete davet ettiler. Bu arada Erman Tuncer tarafından okunan Fatih'in şiiri gözleri yarsartmıştı.

İstanbul'da daha sonra tertip edilen Harp Mitingi ve Vatan satlında yapılan diğer mitingler Kıbrıs meselesinde Türk Milletinin ne kadar hassas olduğunu bir defa daha göstermiştir. Enerjik bir harekete geçen hükümet Yunanistan'a sert bir nota vermiş, T.B.M.M.'den harp yetkisi almış, orduya alarm verilmiştir.

M.T.T.B. artan savaş ihtimali üzerine bir «Kıbrıs Gönüllüleri Ordusu» kurulması için faaliyete geçmiştir. Kısa bir zamanda vatan sathında M.T. T.B. kayıt bürolarına gelen gönüllülerin 14.000'e çıktığı görülmüştür.

Kıbrıs gönüllülerinden 3 oobüs dolusu genç, Fatih Camiinde Cuma namazını kıldıktan sonra Fatih'in Türbesini ziyaret etmişler, yapılan duadan sonra tekbirler getirerek sınırdaki ordu birliklerine gitmek üzere Trakya'ya hareket ettikten sonra Keşan'daki Yunan sınırından toprak almışlardır.

Sınırdan alınan toprağı, Türk Bayrağını, Kur'an-ı Kerim'i ve Kılıç; Orgeneral Cemal Tural'a takdim eden, kahraman Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin sözcüsü M.T.T.B., mitingle, bildiriyle, konferansla anlatamadığı duygularının kelimesiz ifadesine ulaşmıştı.

ANADOLU ŞAHLANIŞ MITİNGİ (12/KASIM/1967)

Altmışa yakın milliyetçi teşekkülün katılımıyla Erzurum'da düzenlenen bu mitingde 18 hatip konuşmuş, Doğu mitingleri adı altında evvelce düzenlenmiş toplantıları tel'in etmişlerdir.

Genel Başkan İsmail Kahraman, «Türkiye, bir şahlanış bir silkiniş ve aksiyona geçiş hareketi içindedir. Bugün çeşitli maskeler altında suret-i haktan görünüp, millî ve manevî değerleri tahrip etmek isteyenler belirlemiştir. Şu ya da bu isim altında menfur ve hain emellere hizmet etmek isteyen bu bir avuç sapık topluluğa ders vermenin zamanı gelmiştir» şeklinde başladığı konuşmasında sözlerini şöyle bitirmiştir: «Anadolu, dinine ve manevî inançlarına bağlıdır. Türklüğü ve İslamiyetin faziletini reddeden bir görüşe karşı mutlaka muzaffer olunacaktır. Çünkü zafer, Allah'a inananlarındır.»

Daha sonra (1968 yılında) İstanbul, Ankara ve İzmir'de de tertiplenen Şahlanış mitingleri yurt çapında alaka görmüş millete yapılan küfürlerle kirletilen meydanlar da aslı manasına kavuşmuştu.

AÇIK OTURUM (29/NİSAN/1967)

M.T.T.B. Kültür Müdürlüğüne tertiplenen Kültür Empenyalizmi Karşısında Türk Kültürü konulu açık oturumu Prof. Faruk K. Timurtaş yönetti. 29 Nisan 1967'de M.T.T.B. salonunda yapılan bu açık oturuma Prof. Tahsin Banguoğlu, Prof. Enver Esenkova, Prof. Sabahaddin Zaim, Doç. Nureddin Topçu ve Genel Başkan İsmail Kahraman katılmışlardı. Konuyu çeşitli yönlerden ele alan hatipleri kalabalık bir dinleyici topluluğu ilgiyle takip etti.

16 Eylül 1967'de Kültür Müdürlüğü tarafından Maarifimizin Bugünkü Durumu konulu bir açık oturum düzenlenmiştir. Ahmed Kabaklı'nın yönettiği bu açık oturumda Prof. T. Banguoğlu, Prof. Mümtaz Turhan, Ali Rıza Alp, Alâaddin Kısakürek ve İsmail Kahraman konuyu çeşitli yönlerden ele alarak maarifimizin bugünkü durumunu tenkid edip, hal çareleri ileri sürmüşlerdi. Hususiyile Liselere Din Dersi konusunda da fikir birliğine varılarak bunun zaruret olduğu ifade edilmişti.

Ayrıca 21 Mayıs 1967'de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsüyle M.T. T.B. müştereken, Maarif Meselemiz, Din ve Ahlak konulu bir açık oturum düzenlemişti. Bir de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile İ.T.F. Talebe Cemiyetlerinin düzenledikleri Üniversite Reformu nasıl olmalıdır? konulu açık oturum da M.T.T.B. salonunda yapılmıştı.

KONFERANSLAR

Millî Eğitim Bakanı eski Kültür Müsteşarı Adnan Ötügen (eski Birlikçilerden) 29 Nisan 1967 günü M.T.T.B. konferans salonunda Türk Dili ve Tahrif Edenler konulu bir konferans verdi. Çok ilgi gören bu konferans, M.T.T.B. Kültür Müdürü Vahab Kaba tarafından tertiplenmişti.

Filipin Üniversitesinin tek müslüman profesörü Dr. Edip Sezar Ma'jul, Cornell Üniversitesinin davetlisi olarak yaptığı Amerika seyahati dönüşünde bazı Avrupa ülkelerini gezdikten sonra İstanbul'a gelmişti. M.T.T.B. bu arada Müslüman Profesöre salonunda Güney Doğu Asya'da İslamiyetin yayılışı ve bugünkü durumu konulu bir konferans verirdi. İlgiliyle takip edilen konferansın basında da geniş yankıları oldu.

M.T.T.B. Kültür Müdürlüğü, Anadolu'nun bir çok yerlerinde ilgiyle takip edilen konferanslar veren Mustafa Yazgan'ı davet ederek 15 Kasım 1967'de, M.T.T.B. salonunda bir konferans verdimişti. Hararetle takip edilen konferansın konusu İlim ve Ahlak'dı.

Necip Fazıl Kısakürek, Anadolu'yu kaynatan konferanslarından birini, Tarihimizde Sahte Kahramanları Kültür Müdürlüğümüzün daveti üzerine M.T.T.B. salonunda 25/Aralık/1967'de yeniden verdi. Sayısını

bilemediğimiz kadar her yaştan dinleyici, üstadın ağzından çıkan her sözü bir şifâ şurubu gibi âdeta yudumluyordu.

ANMA GÜNLERİ

Büyük asker Mareşal Fevzi Çakmak'ın ölümünün 17. yıldönümü münasebetiyle 11 Nisan 1967'de M.T.T.B.'li gençler, Eyüp'deki kabrini ziyaret etmiş, M.T.T.B. salonunda da bir anma günü tertiplemişti. Mareşal'in rahmetle anıldığı bu anma gününe milliyetine bağlı Türk halkı büyük ilgi gösterdi. Ankara M.T.T.B. Başkanlığı da ayrıca bir anma günü düzenledi.

Değerlerine bağlı Türk Gençliği merhum Prof. Ali Fuad Başgil için 6/Mayıs/1967 günü M.T.T.B. salonunda fatihalarla biten bir anma günü düzenledi. Bugün Başgil için konuşan hatipler şunlardır: Genel Başkan İsmail Kahraman, Prof. A. Selçuk Özçelik, F. Cemal Oğuz Öcal (şiir okudu) ve Necip Fazıl Kısakürek...

M.T.T.B. büyük Veli-Şair Mevlâna Celâleddin Rumî'nin 694. ölüm yıldönümünde de bir anma günü tertipleledi. Her yıl Konya'da yapılan Mevlâna ihtifallerine katılan M.T.T.B. Milliyetçiler Derneğiyle işbirliği yaparak 23/Aralık/1967 günü Birlik salonunda hazırladığı bir törenle İstanbul'u da iştirak ettiriyordu. Bugün Birlik kürsüsünden konuşan Prof. A. N. Tarlan, Nihad Sami Banarlı ve Av. Niyazi Özdemir Mevlâna'yı çeşitli yönleriyle tanıttılar. Mevlâna'dan okunan şiir ve sema'larla biten anma günü yüzlerce dinleyici tarafından takip edildi ve basında da geniş yankıları oldu.

27/Aralık/1967 günü M.T.T.B. salonunda İstiklâl Marşımızın şairi Mehmet Âkif Ersoy için de bir anma günü tertiplendi. Bu anma gününde Prof. Mehmed Kaplan, Prof. Faruk Timurtaş ve Necmeddin Hacıminoğlu, Âkif'i rahmetle anmamıza vesile olacak birer konuşma yaptılar.

HALKA HİZMET YOLUNDA

M.T.T.B. İsmail Kahraman devresinde yerleşmiş bir müessese olarak konfederasyon şeklinde çalışmış ve bünyesindeki Trafik Müdürlüğünde 1016 ehliyet, fotoğrafçılık kursunda 120 sertifika, Eğitim Müdürlüğünde 184 diploma vererek halka hizmet yolunda Türkiye çapında başarı sağlamıştır.

49. GENEL KURUL

(12 Ağustos 1969 — 25 Mart 1971)

Millî bütünlüğümüzü kökünden dinamitlemeye matuf ideolojilere karşı, millî benliğine, ruh köküne bağlılığından, mukaddes değerlere saygısından ilham alan gençlik, imanlı büyük Türkiye fikri etrafında

birleşmişti. Ama bir takım elebaşı pozisyonundaki kişiler ortaya atılınca işler karışıyor, MTTB. siyaset üstü gençlik politikasını devam ettirmelidir diyenlere aslında temelde aynı fikirde olan bu kişiler katı bir parti taassubuyla bu fikre karşı çıkıyorlardı.

İşte bu hava içinde Kayseri'de MTTB. 49. Genel Kurul toplantısı 28 Nisan 1969 günü İsmail Kahraman'ın konuşmasıyla açıldı.

Yapılan Divan Heyeti seçiminden sonra Divan Başkanlığına Fethi Erhan, Divan II. Başkanlığına Erman Tuncer, kâtipliklere Hüseyin Arı ve Mustafa Ünal'dı seçilmişlerdir. Kongreye Yüksek Öğretmen Okulu ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Talebe Dernekleri katılmadılar.

Kongre gündeminde yer alan maddeler görüşüldükten sonra seçimler başladı. İki aday var: Burhaneddin Kayhan ve Mustafa Ok.

Turlar, turlar... Gerekli 2/3 çoğunluk sağlanamıyor bir türlü. Gene kulisler, kulisler... Meşrû faaliyetler... Kavgalar...

Kayseri 27 Mayıs caddesinde iki guruba ayrılan delegeler, kıyasıya dövüşüyorlar.

Genel Başkanlık seçimi için turlar devam ediyor ve anlaşılıyor ki Kayseri'de netice alınmayacak.

Bu arada bazı prensip kararları alınıyor kongrede:

1 — Memleketimizde bulunan azınlık okullarının parçalayıcı faaliyetlerde buldukları için kapatılmaları.

2 — Eski kiliselerin onarılması Bizans'ın ihyası haline gelmektedir. Bu bakımdan tamir işlerine son verilmesi.

3 — Doğum kontrolunun derhal durdurulması.

4 — S.S.C. Birliği elçisinin istenmeyen adam ilân edilmesi.

5 — İmam Hatip Okulu mezunlarının Devlet Lise bitirme imtihanlarına girmeden Üniversiteye kabul edilmeleri.

6 — Yüksek İslâm Enstitülerinin akademi haline getirilmesi.

7 — Polis Enstitüsünün Polis Akademisi olması.

9 — İsrail'in gelecekte Türk Devleti için tehlike olacağını gözö-

8 — Komünist ve kapitalist emperyalizmin protesto edilmesi.

nüne alarak işgal edilen İslâm topraklarından bir an önce çekilmeleri için gerekli teşebbüslerde bulunulması.

Oyların donuşu üzerine, bir protokol hazırlanıyor ve M.T.T.B.'nin Kayseri'deki 49. Genel Kongresi ileri bir tarihe atılıyor.

Gene bu protokola göre, M.T.T.B.'nin yeni idarecileri seçilinceye kadar geçecek devrede, Birliği; Başkan, 2. Başkan, kâtip ve diğer kâtipten müteşekkil dörtlü Divan Heyeti idare edecek; Divan Heyeti idarede tam yetkili olacak ancak 4 kişiden müteşekkil Divanın aldığı kararlar uygulanacaktır. Kısaca, bir bakıma M.T.T.B. dört başkanlı bir teşkilât durumuna gelmiş olmaktadır.

Sonra, maalesef M.T.T.B.'de, bu en büyük talebe teşkilâtında kongre

divanının diğer üyelerinin davetlerine rağmen, Divan Başkanı divan toplantılarına gelmeyince Erman Tuncer, Hüseyin Arı ve Mustafa Ünal'dı 29 Mayıs'da, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethedişi dolayısıyla bir Fethi mitingi düzenliyorlar... Bayrağa sarılmış mücahitler, İstanbul caddelerinde yürürken, Fatih'in fethini Yeniçerileri temsil ediyor adeta.

30 Mayıs 1969... Necip Fazıl Kısakürek'in «İslâm önünde ideolojiler muhasebesi» isimli, yepyeni bir konferansı... Aynı gün Divan Başkanı Fethi Erhan'ın İlahiyat Fakültesini kapatmak isteyen, en hafif tabiri ile hainlere karşı basın toplantısı...

Üç aylık aradan sonra, 14 Ağustos 1969 günü 49. Genel Kurul'un, İstanbul'da M.T.T.B. salonunda tekrar çalışmalarına başlayışı... Münakaşalar, gürültüler, tatsız olaylar.

17 Ağustos 1969'da kongre tekrar açılıyor. Bazı kongre taktikleri.. Zamanın geçmesine ve kongrenin uzamasına matuf taktikler.

Fakat, artık delegelerin tahammülü kalmıyor. Taraf tuttuğu açık bir şekilde görülen Kongre Başkanına adem-i itimat önergesi veriliyor. Ve Divan Başkanı düşürülüyor.

Divan başkanının düşürülmesi üzerine salon gene ana baba gününe dönüyor. Eski Genel Başkan İsmail Kahraman kürsüye geliyor ve yatıştırıcı bir konuşma yapıyor. Ortalık sükûna kavuşuyor biraz.

Ama ya dışarı... Divan Başkanının düşüşüyle birlikte, birbirine giren dışarıdaki kalabalık.. Daha dün, memleketi kanlı arenalara döndürmeye matuf hareketlerde hainleri, müşterek cephedekilerin elinden zor kurtarabilen polis; bugün bu müşterek cephedekileri ayırmağa gayret sarfediyor. Ne acı! .

19 Ağustos 1969. Son oturum bu. Yapılan kongre divanı başkanlığına, asistan Oktay Demirsöz seçiliyor. Sonra seçimler... Sekizinci turda, 116 delege oy kullanıyor. Burhaneddin Kayhan 72 Mustafa Ok 35 oy alıyorlar. 9. tur.. Kongreyi kaybedeceklerini, yapılan oylama neticesi anlayanların salonu terkedişleri... 9. turda 80 oy alarak, Burhaneddin Kayhan M.T.T.B. Genel Başkanlığına seçiliyor.

Öğrenci hareketlerinin masumiyetini kaybettiği, komünist militanların eşkiyalıklarının son hadde geldiği ve bütün gerilla hareketlerinin başladığı bir dönemde Genel Başkanlık yapan Burhaneddin Kayhan başarılı çalışmalar yaparak, milliyetçi gençliğin hâdiseler üzerindeki görüşlerini efkârı umumiyeye açıklamıştır.

IŞIK MÜHENDİSLİK MİMARLIK ÖZEL YÜKSEK OKULU HÂDİSESİ

Işık M.M.Ö.Y.O Talebe Cemiyeti seçimini mukaddesatçı ve milliyetçi gurup büyük bir çoğunlukla kazanarak solcuları hezimete uğrattılar. Fakat dışardaki kuvvetlerine güvenen anarşistler bir müddet sonra

okulu boykota sokarak tahsile mani olurlar. Cemiyeti ellerinde bulunduranlar bir müddet sonra tekrar duruma hâkim olarak boykotu kaldırır ve okulu açarlar. Bunun üzerine sol bütün silâhlı kuvvetlerini toplayarak 19 Eylül 1969 gecesi Beşiktaş'taki okul binasını sarar. Öyle ki komünistler Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesini dahil bütün silâhlı militanlarıyla sten tabanca, tomsonlarıyla okulu kuşatmış adeta büyük bir savaşı göze almışlar. İlk önce okul uzaktan taranarak delik deşik edilir. Ve kurşun yağmuru altında okulun girişine ulaşan militanlar içerde beklenmedik bir taarruzla karşılaşılır. Ve bütün komünist ordusu darmadağın edilir. Hâdiseler sırasında Orman Fakültesinden Mehmet Cantekin vurularak öldürülür. Muhtemelen kendi arkadaşları tarafından kurban ihdas edilmek gayesi ile komünist ahlâkın neticesi olarak öldürülmüştür.

ŞEHİD MUSTAFA BİLGİ HÂDİSESİ

1950 yılında Bolu'nun Ekinciler köyünde doğan Mustafa Bilgi 1967-68 öğretim yılında İstanbul İmam-Hatip Okulu'ndan mezun olmuştur. İmam-Hatip Okulu mezunlarının üniversiteye alınmaması yüzünden lise diploması almak için Pertevniyal Lisesinin son sınıfına kaydolmuş, Pertevniyal Lisesinde okurken M.T.T.B. Orta Öğretim Komitesi Başkanlığı yapmıştır. Liseden mezun olduktan sonra yaz döneminde bütün günlerini MTTB'de geçirmiş üniversite imtihanları için çalışmalarını Birliğin binası içinde yapmıştır. Fakat 21 Eylül 1969 Cumartesi akşamı Mustafa Bilgi arada sırada kaldığı spor odasında yattığı sırada, saat 01.00 sıralarında müthiş bir patlama ile bina sarsılır. Menfur eller tarafından atılan bomba hedefini bulmuş, davasının vazgeçilmez neferi olan Mustafa Bilgi ağır yaralanmıştır. 22 Eylül 1969 günü kaldırıldığı hastahane hakkın şehadetine kavuşmuştur. İlgililerce olayın faillerinin aranmasına başlanmış, fakat hâlâ faileri bulunmamıştır.

YILDIZ DEVLET MİMARLIK MÜHENDİSLİK AKADEMİSİ HÂDİSELERİ

1969 yılı komünist faaliyetlerin en yoğun olduğu dönemdir. Solcuların İ.D.M.M.A'nde kurdukları karangâhlar vasıtasıyla okuldaki milliyetçi talebeleri sindirerek, okula sokmamışlardı.

9 Aralık 1969 Cuma günü gece saat 20.30 sıralarında genç İ. D.M.M.A. öğrencisi Mehmet Büyüksevinç okul önündeki otobüs durağında beklerken tabanca ile vurularak öldürülür.

14 Aralık 1969 Pazartesi günü okula girmek isteyen milliyetçi gençlere okulu işgal eden komünist talebeler tarafından mâni olunmuş-

tur. Dürbünü tüfeklerle okuldan ateş açılmış ve kendi arkadaşları Bat-
tal Mehetoğlu adındaki komünist militan talebe öldürülmüştür.

Bu hareketlerden sonra okul içinde azınlıkta bulunan komünist ta-
lebelele yaptıkları mücadeleler neticesinde okula milliyetçi gençler hâ-
kim olmuşlardır.

FETİH MİTINGİ

29 Mayıs 1970'de Fetih Mitingi yapılmış, mitingde Burhaneddin
Kayhan, Necip Fazıl Kısakürek ve diğer konuşmacılar günün mâna ve
ehemmiyetini belirten konuşmalar yapmışlardır.

B) 50. GENEL KURUL

Türk Yüksek Tahsil Gençliğine hizmetinde 56. yılını tamamlayan
Millî Türk Talebe Birliği'nin 50. Genel Kurulu 25 Mart 1971 tarihinde
M.T.T.B'nin Genel Merkez binasında çalışmalarına başlamıştır.

Genel Kurulu bir konuşma ile açan 49. Dönem Genel Başkanı Bur-
hanettin Kayhan, Genel Kurula başarı dileklerinde bulunmuştur..

I.Ü. Diş Hekimliği Asistanlarından Erman Tuncer Divan Başkanlı-
ğına, A.Ü. İlahiyat Fakültesi talebesi Hikmet Özdemir Divan II. Baş-
kanlığına ve Sedat Yenigün, Yusuf Akkaya divan kâtipliklerine getirile-
rek divan teşekkür etmiş ve Genel Kurul çalışmalarına başlamıştır.

M.T.T.B. Kurultayının yapıldığı ortam Türkiye'nin büyük hâdiseler-
den ordu kuvvetiyle kurtulduğu bir devreye rastladı. M.T.T.B. ise 50.
Dönem Genel Kurul raporunda tafsilâtıyla anlatılan pek çok hâdiseye
şahit olmuştu. Yâni 12 Mart 1971'e kadar devam eden talebe hâdiselerinin
tâ başladığı günden itibaren tarihçesi içinde M.T.T.B. önemli
bir yer işgal eder. Sopa kavgasından otomatik tabancaya kadar uzanan
anarşi tekâmülünün başlangıcında «Bu hâdiseler beynelmilel komünizm
faaliyetlerinin Türkiye'de uzantısıdır!» diye haykırdığımız zaman «Tür-
kiye'de komünist var mı?» diye soruyorlardı. Şahlanış Mitingleri ve bu-
na mümasil mitingler, toplantılar, konferanslar, seminerler, basın bil-
dirileri ile M.T.T.B. tek ikaz mercii idi. 12 Mart 1971'de ise ihtilâl nâra-
larıyla hâb-ı gafletten uyandılar. Siyasî iktidarların anlaşılmaz, şaşkın ta-
vırları içinde bir azınlık diktatoryası kurulurken, üç beş uyanık kişi ko-
ca bir milleti uçurumun kenarında durdurmuştur. Aslında bu üç beş
yüksek rütbeli komutan şahsî dirayetleri yanında milletin tarihi misyonu-
nun da ifadecisi olmuşlardır.

25.3.1971 günü başlayan Genel Kurul çalışmalarını MTTB Genel
Merkez II. Başkanlık ve temsilciliklerinden 150'ye yakın delegé ve ka-
labalık bir dinleyici kitlesi, basın, TRT temsilcileri takip ediyordu. Bur-
hanettin Kayhan'ın açış konuşmasından sonra kongre'ye gelen tebrik
telgrafları okundu. Davetlilerden sendika başkanları, milletvekilleri ko-
nuştular. Daha sonra da tesbit edilen gündem gereğince maddelere sürat-
le geçildi. Genel Kurul'un görüşlerini etkâr-ı umumiyeye duyurmak ga-

yesiyle Umumî Meseleler Komisyonu kuruldu. Bu komisyon Ankara Hukuk Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Edebiyat Fakültesi, İstanbul Hukuk Fakültesi delegasyonlarından müteşekkil bir heyet kurarak 50. Genel Kurul'un görüşlerini eksettiren bir beyanname yayınladı.

M.T.T.B. 50. GENEL KURUL UMUMÎ MESELELER KOMİSYONU KARARLARI

M.T.T.B. 50. Genel Kurul VI. oturumunda Ankara Hukuk Fakültesi, İstanbul Hukuk Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Edebiyat Fakültesi, İDMMA, Ankara İlahiyat Fakültesi, İstanbul İşletme Fakültesi delegasyonları arasından seçilen üyelerle 50. Genel Kurul Umumi Meseleler Komisyonu teşekkül etmiştir. Ve yaptığı çalışmalar neticesi 50. Genel Kurul'un Umumi meseleleri hakkındaki görüşleri aşağıda görüldüğü şekilde tesbit edilmiştir.

TALEBE HAREKETLERİ: Türkiye'mizde cereyan eden talebe hareketleri aslında sağ-sol kavgası değildir. Millî bir eğitim tatbik edilemeyeşinin neticesi olarak gayri millî ideolojilere saplanmış, anarşist gençlikle, ilme, fikre, düşünceye inanan, tahsil yapmak isteyen, millî ve manevî değerlere bağlı vatansever gençlerin mücadelesidir.

Mao'cu, Lenin'ci, Kastro'cu anarşist gençlikle, ilme, fikre inanan vatansever imanlı Türk Gençliğini aynı kategoride mütalâa etmek, bütün bu hareketleri sağ-sol meselesi diye geçiştirmek, eğer bir ihanetin neticesi değilse, apaçık bir gaflettir.

TALEBE DERT VE DAVALARI: Şimdiye kadar hiç bir hükümetin gerçekçi bir zaviyeden gençlik politikasının olduğunu görmedik. Yıllarca kurulmasını teklif ettiğimiz Gençlik Bakanlığının kuruluşundan büyük memnuniyet duymuştuk. Fakat büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Gençlik Bakanlığının gençliği fikrî, ruhî, içtimaî, iktisadî dert ve davaları yerine futbol kulüplerinin bakanlığı gibi icraat göstermesinin hâlâ gençlik meselesine inanılmadığını göstermektedir.

Bu tutum ve icraat devam ettikçe, Türkiye'de Talebe Hareketleri önlenemeyecek ve kendi anlayışsızlıklarını ve beceriksizliklerini göremeyen siyasîler, kabahati gençliğin üzerine atmaya devam edeceklerdir.

a) Üniversiteler Kanun Tasarısı: Bugünkü üniversitelerin ceza ve disiplin müeyyideleri yeni ceza ve disiplin müeyyidelerinin çıkarılmasına ihtiyaç göstermeyecek kadar lüzumlu maddeleri muhteviidir. Ortadaki suçların cezasız kalması, disiplin boşluklarından değil, söz konusu müeyyidelerin tatbik edilemeyişlerindedir. Hâlâ bu nüansı farkedeme-

yen siyasîler yeni maddeler getirerek hâl çareleri bulmaya çalışıyorlar. Eskisini tatbik edemeyenler, bunları nasıl tatbik edecektir?

Üniversitelerde bugün tahsil yapma imkânı yoktur. Bunları yapan, Türkiye'nin bütünlüğüne kastetmiş yabancı eller tarafından idare edilen bir avuç anarşist, komünist gruplardır.

Bütün bu meselelerin hal çaresi, komünist öğretim üyeleri ve talebelerinin üniversitelerde köklü islahatlarla temizlenmesidir. Yoksa, üç beş anarşistin attığı bir bomba ile koskoca bir üniversitenin sık sık kapatılması ve binlerce Anadolu gençinin perişan edilmesinin manası nedir?

Üniversitenin vazifesi her şeyden evvel talebelerin Anayasa'da ifadesini bulan eğitim ve öğrenim hak ve hürriyetlerini sağlamaktır. Bunun için de çare üniversiteyi kapatmak değil, emniyet kuvvetlerini çağırarak suretiyle asayişin temin etmektir.

b) Ders kitaplarının durumu: Hâlen öğretim üyelerinin ticaret me-tai halinde olan kitap ticareti önlenmeli, kitap yayınları ciddi bir öğrenimi sağlayacak özlü ve öğrencilerin iktisadî durumu ile mütenasip bir hale getirilmelidir.

c) Üniversite Asistanlarının durumu: Herşeyden evvel üniversite Asistanlığı sol ideolojiye sahip anarşistlerin Türk üniversitelerinde yuvalanmalarına vasıta olmaktan çıkarılmalı, vatansever, imanlı Türk gençlerinin üniversite öğretim kadrolarında vazife almalarını sağlayacak bir hâlâ getirilmelidir. Bu hususu sağlamak üzere asistan alımında lisan mecburiyeti kaldırılmalı ve asistanlık dönemi içerisinde kendisine lisan öğrenme imkânı sağlanmalıdır. Zira orta öğrenim gençliğinin ek-serisi lisandan yoksun olarak yetiştiği gibi, üniversitede kendilerine lisan öğrenme imkânı sağlanamamaktadır. Bunun neticesi üniversite asistanlığı büyük şehirlerde yaşayan dar bir gurubun tekelinde kalmakta, Anadolu gençliği bu imkânlardan mahrum bırakılmaktadır.

SON SİYASÎ GELİŞMELER: İçinde bulunduğumuz ortam Türkiye'nin kritik bir ortamıdır. Buraya gelişin kökleri, ayrı bir medeniyet içine girmeye karar verdiğimiz günlere dayanır.

Tanzimat, I., II. Meşrutiyet, Cumhuriyet ve zamanımıza kadar uzanan buhranlar hâlâ rejim meselesi üzerine dayanıyor.

Dünkü rejim buhranlarına çözüm arayanlar arasında yer alan materyalist batıcılar, bugün Marksizm'e halkalanmışlardır. Zamanımızın Mao'cu, Lenin'ci Marksistleri bugün silâhlı, paralı olarak doğrudan doğruya ordu, millet, vatan düşmanlığını yapmaktadırlar.

Malazgirt'in, Mohaç'ın, Çanakkale'nin Mehmetçliğini kurşunlamağa, orduya «satılmış»lık çamuru atmaya cür'et etmektedirler.

Demokratik hak ve hürriyetlerimiz üç beş çapulcu yüzünden tehli-ke altına sokulmaktadır.

Talebe ve halk kitleleri ile daha Türkiye'de rolünü oynamamış imanlı kitlenin sessiz ve vakur bekleyişi, bu vatanın sahiplerinin biz olduğu kanaatinden, dolayısıyla anarşi ile zarar vermesini istemeyişinden doğmaktadır.

Antikomünist ordunun ve vatansever idarecilerin komünist haydutlara karşı icraatlarında en büyük destekçisi olduğumuzu bildiririz.

Dünya Görüşümüz: Türk Yüksek Tahsil Gençliği olarak Türkiye'nin hal çaresi bekleyen birçok davaları olduğuna inanıyoruz. Materyalist bir sistemle Türkiye'nin çözüm bekleyen meselelerinin halledilemeyeceği kanaatindeyiz.

Tanzimattan bu yana Batı taklitçiliği ile milletimizin insan terkihi bozulmak istenmiş, bin yıllık bir kültür mirası, an'aneleri, müesseseleri inkâr edilmiştir.

Marksizm de kapitalizm gibi rönesanstan bu yana manadan kaçan materyalist batı medeniyetinin çocuğudur.

Gerek Marksist ve gerek Kapitalist sistemler ve bunların oturduğu Materyalist dünya görüşüne, değer ölçülerine topyekün karşıyız.

Bizim hedefimiz madde ve manâ arasında muvazeneyi kurmuş, bin yıllık kültür mirasından hız alan bütün millî müesseselerini çağımızın gerçeklerine uydurmuş imanlı Büyük Türkiye'dir.

Millî Türk Talebe Birliği
50. Genel Kurul
Umumî Meseleler Komisyonu

Genel Kurul çalışmaları arasında Orta Öğrenim Komitelerinin MTTB içindeki yerini daha sarıh bir hale getiren Orta Öğrenim Komitesi Tüzük Komisyonu kuruldu. Bu komisyonun hazırladığı rapor gündemde yer almış, Genel Kurul'un oylarına sunularak aynen kabul edilmiştir.

Bu arada MTTB bünyesinde bir değişiklik yapıldı. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Talebe Derneği ile İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Talebe Derneği kesin ihraç kararı ile Genel Kurul'un oylarına sunuldu. Bu karara sebep şuydu: Bu iki dernek MTTB'nin hiçbir faaliyetine iştirak etmemiş, 49. Genel Kurul toplantısına gelmemiş ve MTTB'yi küçük düşürücü bildiri yayınlayarak bağlı olduğu bir teşekkülün umumî tutumuna aykırı düşmüşlerdi. Yönetim Kurulu bu iki derneğin haysiyet divanına verilmesini kararlaştırmış, Haysiyet Divanı da ihraç kararı vermiş ve bu kararı Genel Kurul'un tasvibine sunmuştu. Genel Kurul bu hususta görüşme açtı. Gerekçe izah edildi. Lehte vealeyhte konuşuldu, fakat ihraç kararı ittifakla alındı. Böylece bu iki dernek MTTB bünyesinden çıkarıldı.

Genel Kurul'da MTTB'nin 49. dönem faaliyetleri 208 sahifelik bir ra-

porla delegelere takdim edildi. Bu arada İkinci Başkanlık ve Erzurum İcra Konseyi raporlarını takdim ettiler. Gündemin faaliyetlerinin okunması, muhasebe ve murakabe raporunun okunması, tenkidlerden sonra 49. dönem MTTB faaliyet ve muhasebe raporunun ibrası oya sunuldu ve ittifakla ibra edildi. Akabinde organların seçimi maddesi görüşüldü. Bu arada Genel Kurul Kongre Divan kâtipleri Sedat Yenigün ve Yusuf Akkaya vazifelerinden istifa ettiler. Yerlerine Sefer Malak ve Bedri Keskin getirildi.

Bütün bu çalışmalar 26.3.1971 günü akşamına kadar sürdü. Akşam 50. Genel Kurul'un Genel Başkan seçimi maddesine geçildi. Divan Başkanı, MTTB'nin 50. Dönem Genel Başkanı, İkinci Başkan ve İzmir İcra Konseyliklerine Başkan seçimi maddesine geçildiğini söyledi. Genel Kurul'dan Genel Başkan adayı istendi. MTTB 49. Dönem Genel Muhasıbi ve İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi talebesi Ömer Öztürk tek aday gösterildi. Salon adayı ayakta alkışladı... Ve Ömer Öztürk kürsüye gelerek şu konuşmayı yaptı:

«Millî Türk Talebe Birliği 50. Genel Kurulu'nun sayın Riyaset Divanı, muhterem davetliler, kıymetli delege kardeşlerim, hepinizi saygı, hürmet ve muhabbetle selâmlarım.

Biz talebelerin ulaşabileceği şerefli ve şerefiyle mütenasip mesuliyeti olan, Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin temsilciliğine, teşkilâtımızın Genel Başkanlık görevine talip olarak huzuruza gelmiş bulunuyorum.

Talip olduğum vazifenin ağırlığına ve zorluğuna müdrikim. Memleketimizin içinde bulunduğu şartlar dahilinde, yüksek tahsil gençliğine büyük görevler düşmektedir. Yarının yürütücü kadrosu gençlik, bugünün sakat bir maarif politikası neticesinde maziden kopuk, istikbali düşünememe imkân ve kapasitesinden mahrum bir tarzda yetiştirilmektedir. Eğitimimizin, millî olması, mazisine lâyık, istikbaldeki vazifesine hazır, mukaddesatına bağlı gençler yetiştirilmesinde gençliğin temsilcisi olarak gereken çalışmalarını ve iteklemeleri yapmak en büyük görevlerimizden olmalıdır.

Teşkilâtımız ismi ile mütenasip bir çalışma devresine girmelidir. Birliğimizin gövdesinin ismine yakışır şekilde meydana çıkarılması en büyük temennimizdir. Orta tahsilden itibaren, talebelerle çok yakından ilgilenmek ve onları kazanmak birer mücahit ruhu ile yetişmelerini sağlamak başlıca görevimiz olmalıdır.

«Parçala yut» prensibi ile şer cephesinin iteklemesi neticesi bölük pörçük olan cephemizin birliğinin teassüsünü behemahal temin etmek gerekir. Tam bir kadro çalışmasına gidilmeli, kollektif çalışmalar yapılmalıdır.

Seçildiğim, heyetinizin tasvibine mazhar olarak Genel Başkanlık görevine getirildiğim takdirde, yapılması lâzım gelen ve yapılması imkân dahilinde olan çalışmaları yapacağımı ve bütün gayretimle uğraşacağımı vaadediyorum. Sizlere hüsnüniyetimi vaadediyorum. Asırlardır yerleşmiş,

ebede kadar devam edecek olan prensiplerin Anayasam olacağına sizleri şahit tutuyorum.

Seçilsem de seçilmesem de inandığım davanın bir neferi olarak son nefesime kadar hakka hizmet yolunda olacağım.

Mukallitler kervanında, gaflet çölllerinden havlayanlar varsın hıyanetlerini haykıradursunlar. Mukaddesatçı Türk Gençliği, kurtuluşun ufuklarına doğru güven içinde yürüyecektir.

Sözlerime son verirken, yarım asırı aşkın bir teşkilâtın genel kurulumu teşkil eden siz değerli arkadaşlarımı, şahsınızda Türk Yüksek Tahsil talebelerini saygılarımla selâmlar, kongremizin memleketimiz, milletimiz ve câmiâmız için hayırlı ve uğurlu neticeler tevhit etmesini Allah'tan niyaz ederim.»

Daha sonra seçimlere geçildi. Yapılan oylamada Genel Kurul delegasyonları, 132 oyla Ömer Öztürk'ü 50. dönem MTB Genel Başkanı seçti. İkinci Başkanlığa Ankara İlahiyat Fakültesinden Mehmet Erol, İzmir İcra Konseyi başkanlığına Fehmi Kuru, Erzurum İcra Konseyi Başkanlığına, Erzurum Atatürk Üniversitesinden Mustafa Sarıççek, getirildi. Kongre salonunun alkışları arasında kürsüye gelen Ömer Öztürk, kongre delegelerinin gösterdikleri teveccühe teşekkürlerini bildirdi. Böylece 50. Genel Kurul çalışmaları sona erdi.



50 nci Genel Kurul Genel Başkanlık seçiminde 49 ncu Dönem MTB Genel Muhasibi Ömer Öztürk oy kullanıyor.



50 nci Genel Kurul seçim neticeleri ilân edildikten sonra, M.T.T.B.'liler Genel Başkanlarını omuzlar üstünde götürüyorlar.

Genel Başkan Ömer Öztürk seçimden sonra ilk basın toplantısını 2.4.1971 tarihinde yaparak «Gençlik Meseleleri» ile ilgili olarak basına görüşlerini açıklamıştır. Ömer Öztürk'ün aşağıda metni bulunan Basın Bildirisi basına dağıtılmıştır.

1) 50. GENEL KURUL SONRASI İLK BASIN BİLDİRİSİ

Değerli basın mensupları,

55 yıllık şerefli bir maziye sahip Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin en büyük temsilcisi M.T.T.B. nin yeni dönem Genel Başkanı sıfatıyla hepinizi saygılarımla selâmlarım. Çalışmalarımızda bizlere ışık tutacak değerli basınımızla münasebetlerimizin daha sıkı ve samimi olması en büyük temennimizdir.

M.T.T.B. olarak yurt ve dünya meseleleri karşısındaki fikir ve görüşlerimizi belirtmeden önce temsil ettiğimiz Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin dert ve davaları hakkındaki görüşlerimizle söze başlayacağım.

Bugünkü talebe hareketlerinin aslında basit bir fikir ayrılığından doğmadığını belirtmek isterim. Beynelmillel güçlerin jeopolitik mekânı ve tarihi hüviyeti ile büyük imparatorlukların varisi Türkiye'mizde elbette ki iddia ve emelleri olacaktır. Pek tabiidir ki, asrımızın soğuk harbine baş

vurarak (parçala yut) taktiği ile içten çökertme ameliyesine girişeceklerdir.

Bir milletin istikbalinin teminatı olan gençlik, yıllardır millî olmayan bir eğitim sistemi ile eğitime kalkışılırsa, o bomboş, fikirsiz, çilesiz; idealsız nesil zararlı ideolojilerin pek tabii oyuncuğu olur. Bu eğitim sistemi kültür emperyalizminin devlet eliyle tatbikidir. Adeta genç nesillerin ilimden, fikirden, ahlaktan nasibini almamasını sağlamak için hazırlanmıştır. Eğer ispatını istiyorlarsa Mao, Lenin diye bağırın şu anarşist zavallı gençliği bozuk eğitimin mamulleri olarak gösterebiliriz. Hatadan dönülmesinin en büyük fazilet olduğu inancı ile en kısa zamanda millî bir eğitim reformunun gerçekleştirilmesi ve reformlara eğitimden başlanmasını Türk Yüksek Tahsil gençliği olarak talep ve temenni ediyoruz.

Millî Türk Talebe Birliği'nin uzun yıllar ısrarla teklif ve talep ettiği Gençlik ve Spor Bakanlığının isminin tamamına uygun faaliyette bulunması, gençliğin derd ve davalarına eğilmesi icabettiği halde sadece Spor Bakanlığı zihniyeti ile hareket etmesi, doğrusu çok acı ve üzüntü vericidir. İşte böyle yanlış tatbikatlar neticesidir ki, ihmal edilmiş bir gençlik Türk milletini tehdit etmeye başladı. Bugün Üniversiteler Kanunu tasarısı yine bu kısır politikanın mahsulüdür. «Öğretim üyesine imâ yoluyla» dahi hakareti en ağır şekilde cezalandıran bugünkü disiplin müeyyideleri işlemezken, çare olarak yeni ceza müeyyideleri getiriliyor. Doğrusu kim tatbik edecek, kime edilecek merakı muciptir.

Bugünlerde Anayasa Mahkemesinin gerekçesini açıklaması ile sokağa itilme durumu ile karşılaşan 70.000 Özel Yüksek Okul öğrencisinin meselesi de yine bir eğitim dâvasıdır.

M.T.T.B. olarak en kısa zamanda Üniversite öğretimi ile Yüksek Okul öğretimi ayırımını gerçekleştiren kanunun çıkarılmasını ve bu ayırım sonunda Özel Yüksek Okulların kâr gayesi gütmeyen vakıf müesseseleri haline getirilmesini 70.000 Özel Yüksek Okul öğrencisinin tahsile devamının tek çözüm yolu olarak görüyoruz.

M.T.T.B. temel felsefesini kendi millî ve manevî değerlerinden almaktadır. Türkiye'nin bütün meselelerine temas ederken eldeki bu hassas nizamı asla terketmemektedir. Türkiye'mizin ekonomik, kültürel, ahlâkî dertleri, davaları vardır. Birçok kurtuluş formülleri ileri sürülüyor. Dün batıcılık diye topyekûn batıya kapaklananlar, kapitalizm merhalesinden sonra Marksizm merhalesindedirler. Yerli düşünceyi boğmaya çalışan komünizm ve sosyalizm aslında materyalist batı düşüncesinin bir uzantısıdır. İslâm ülkelerinde komünizm, emperyalist batıya duyulan hıncı istismar etmektedir. Batı emperyalizminden kaçarken, kızıl emperyalizmin ağına düşmektedir.

Millî Türk Talebe Birliği olarak bütün ithal malı düşüncelerin karşındayız. Türk'ün kendine has millî, mukaddes düşüncelerinin müdafiacısı

olduk ve olacağız. Türk Yüksek Tahsil gençliğine fikrî ve kültürel çalışmalarla hizmet etmeyi tek gaye ve yol edindik. Biz anti komünist ve anti kapitalist bir hareketin gençliğiyiz. Halk kitlelerinin candan bağlılığı ile entellektüel halk sentezini bu teşkilatta kurduk. Hedefimiz bütün Türkiye'de bu sentezi gerçekleştirmektir.

Hepinizi zafer inananlarıdır imanıyla selâmlıyorum.

Ömer ÖZTÜRK
M.T.T.B.
Genel Başkanı



MTTB'nin ilk basın toplantısı. Soldan sağa, İcra Konseyi Başkanı Mehmet İncilî, MTTB Genel Başkanı Ömer Öztürk, MTTB II. Başkanı Mehmet Eroî ve MTTB Genel Muhasibi Kemal Gündoğdu.

BÖLÜM II

MÜDÜRLÜKLER

- BASIN-YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
- DIŞ TÜRKLER MÜDÜRLÜĞÜ
- EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
- KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ
- KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ
- ÖĞRENCİ MESELELERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ
- TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ
- TRAFİK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
- TURİZM ve DIŞ TEMASLAR MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN — YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

50. dönemde faaliyetlerine tekrar başlayan Basın-Yayın Müdürlüğü, ilk iş olarak onbeş günde bir yayınlanması kararlaştırılan Gençlik Bültenini çıkarmaya başlamıştır.

Vazife taksiminden sonra Basın-Yayın Müdürlüğüne Sedat Yenigün getirilmiştir. Beraberinde faaliyetleri yürütecek olan yardımcıları Zeki Cevahircioğlu, Veli Aras, Galip Boztoprak, Hasan Bostancı ve Mehmet Akman vazifelendirilmiştir.

Zeki Cevahircioğlu Müdürlüğün muhasebe işleri ve Basın-Yayın müdürlüğü yardımcılığını yapmıştır. Veli Aras müdürlüğün fikrî çalışmalarında yardımcı olmuştur. Galip Boztoprak teknik işlerden, daktilo ve teksir işleriyle beraber diğer çalışmalarda da yardımcı olmuştur. Hasan Bostancı fikrî çalışmalarda yardımcı olurken, müdürlüğün en önemli işlerinden olan arşivi büyük bir başarıyla yürütmüştür. Mehmet Akman müdürlüğün önemli faaliyetlerinden olan reklâm ve ilân işlerinde yardımlarda bulunmuştur.

Basın-Yayın Müdürlüğü teşkilâtın duyuş görüş ve hâdiseler üzerindeki yorumunu basına aksettirir. MTTB'nin bütün çalışmalarını efkârı umumiyeye burası duyurur. Bu hayatî fonksiyonu onu yüklü bir çalışma ile karşı karşıya bırakmıştır.

Basın - Yayın Müdürlüğü kendi bünyesinde şu organlar vasıtasıyla çalışmalarını yürütür. 1 — Neşriyat Bürosu, 2 — Teksir Bürosu, 3 — Fotoğraf Bürosu, 4 — Reklâm ve Propaganda bürosu, 5 — Arşiv bürosu.

On beş günde bir neşredilen Gençlik Bülteni bu dönemde hem teşkilâtın, hem de müdürlüğün faaliyetlerini en güzel ve doğru bir şekilde aksettirmiştir.

Muhteva yönünden şu şekilde bir görünüm arzeder:

- 1 — Merkezde yapılan faaliyetler ve merkezdeki organların faaliyetleri,
- 2 — Fikrî Yorum Bölümü,

2. sayısında Gençlik Bülteni teşkilâtın haberler verdikten sonra «Köy Enstitüleri Davası» ile ilgilenmiş bu mevzuda bir yorum vermiştir.

3. sayısında yine teşkilâtın haberlerini verdikten sonra yoruma ayırdığı konu «Modalaşmış Komünist Terimlerin İflâsı»ydı.

Gençlik Bülteni 4. sayısını bir özel sayıya ayırmıştır. İstanbul'un Fetih'inin 518. yıldönümü olması münasebetiyle Bülten Fetih Özel sayısı olarak çıkarılmıştır.

5. sayıda yine teşkilâtın haberler verilmiştir. Bu sayıda Varto, Hınıs, Burdur, Bingöl depremleri ile ilgili olarak «Ölüm Saati» başlıklı bir yazı hazırlanmıştır.

5. sayıya kadar teksirde elle hazırlanan Gençlik Bülteninin 6. sayısı 6 sayfa olarak matbaada basılmıştır.

MTTB Gençlik Bülteni posta ile MTTB'nin faaliyetlerini ilgiyle takip eden kimselere gönderilmiştir. Teksir ile 2000 - 2500 nüsha civarında basılan Bülten matbaada basılmaya başlandıktan sonra tirajı 4-5 bine yükselmiştir.

İlk önceleri 1100 adrese tek tek temsilciliklere ise toptan gönderilen bülten 5000'lik tirajı bulunca abone 2 bin olmuş. Temsilciliklere de toplam 2 bin adet Bülten gönderilmeye başlanmıştır.



MTTB Gençlik Bülteninin 11. sayısı.

6. sayıdan itibaren 6 sayfa olarak daha mükemmel ve geniş muhtevası ile neşriyatına devam eden MTTB Gençlik Bülteni 9. sayısını yine bir özel sayıya ayırmıştır.

Malazgirt Zaferinin 900 ncü yıldönümü, münasebetiyle hazırlanan «Malazgirt Özel Sayısı» 16 sayfa olup, Malazgirt Zaferi'nin mâna ve önemini geniş bir şekilde ifade etmiştir. Bunun yanında yine Malazgirt'i mânalandıran şiirler de bültende yer almıştır.

10. sayı yine 6 sayfa olarak çıkarılmıştır. Bu sayıda Mustafa Bilgi'nin şehid oluşunun yıldönümü olması münasebetiyle Mustafa Bilgi'ye geniş yer verilmiş ve O'na ait bir yazı bültende yer almıştır.

11. sayımız, Yunus Emre özel sayısı olarak hazırlanmış ve Yunus'u anlatan uzunca bir yazı ile Yunus'un şiirlerinden seçmeler bu özel sayıda yer almıştır. Bu sayı da 16 sayfadır. Böylece bu sayıdan itibaren M.T.T.B. Gençlik Bülteni neşriyatına 16 sayfa olarak devam etmiştir.

Bu arada Basın-Yayın Müdürlüğü 1971-1972 öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilere bir çok konuda yardımcı olacak «Öğrencinin El Kitabı» adlı bir broşür hazırlayarak ücretsiz olarak dağıtmıştır. Bütün bu faaliyetlerde Basın-Yayın Müdürlüğündeki arkadaşlar büyük gayret ve mesai sarfetmişlerdir.

MTTB Gençlik Bülteni 16 sayfa olarak daha geniş muhteva ile neşriyatına devam etmiş 12. sayı Eğitim, 13. sayı Doğu Türkistan Meselesi, 14. sayı Üniversite Problemine ayrılmıştır.

M.T.T.B. Basın-Yayın Müdürlüğünün diğer bir yayın organı olan «Millî Gençlik Mecmuası»nın çıkarılması için çalışmalar yapılmış, fakat bir çok engelleyici sebepler yüzünden yayın hayatına girememiştir.

Bu arada Basın-Yayın Müdürlüğünden ayrılan Sedat Yenigün'ün yerine Zeki Cevahircioğlu getirilmiştir. Veli Aras ve Mehmet Akman da ayrılmışlardır. Zeki Cevahircioğlu'nun müdürlüğünde Hasan Bostancı, Galip Boztoprak ve Cüneyt Dülkancı faaliyetleri hep birlikte omuzlamışlardır.

Bu devrede Bülteni'nin 15. sayısı Kerkük Meselesine 16. sayısı Hint-Pakistan savaşına 17. sayısı Mehmet Akif'in vefatının 35. yıldönümü münasebetiyle yapılan Akif Gecesi'nden İzlenimler ve Fikir Buhranımız yazılarına ayrılmıştır.

Mehmet Akif'in doğumunun 101. yıldönümünde Türk Gençliğinin bir armağanı olarak Basın-Yayın Müdürlüğü ile Kültür Müdürlüğünce müşterek olarak üç forma halinde «Mehmet Akif Armağanı» kitabı hazırlanarak 5 bin adet basılmıştır. Basın Yayın Müdürü Zeki Cevahircioğlu ve Kültür Müdürü Bahaddin Cebeci'nin fedakârlıkları bu kitabın hazırlanmasında söz edilmeye değer. Kitabın muhtevası şöyledir. Önsöz: Ömer Öztürk, Mehmet Akif'in bir makalesi, (Darülfünun Talebelerine) Safahat'ına almadığı iki şiiri, Metin Menguşoğlu'nun yazdığı Zahiri Görüntüler isimli yazı, Sa-

fahat'tan bir şiir, Mehmet Âkif'e dair (Necip Fazıl Kısakürek), Akif'ten beste yapanlar (Muhtetin Nalbantoğlu), Mehmet Âkif'ten Hasbihal, Bekir Oğuzbaşaran'ın hazırladığı Âkif'in kısa biyografisi ve Mehmet Âkif hakkında yayınlanan eserlerle v.b.den mütesekkildir.

M.T.T.B. Gençlik Bülteni teşkilât bünyesinde büyük rağbet görmüş, ilgiyle takip edilmiştir. Aboneleri arasında ilim adamları, yazarlar, gazeteler, ajanslar da bulunmaktadır. Baştan beri belirtmeden geçtiğimiz hususlardan biri de M.T.T.B. Gençlik Bülteni'nin abonelerine ve toptan gönderilen yerlere ücretsiz olarak gönderilmesidir. Büyük bir mâlî külfetle yürütülen bu faaliyetler, takdir edilir ki, yüklü bir çalışma ve fedakârlık mahsulüdür.

M.T.T.B. Basın-Yayın Müdürlüğü Arşiv Bürosu muntazam olarak faaliyetlerini yürütmüştür. Günlük gazeteler günü gününe takip edilmiş, bu arada dergilerde mühim hadiseler tespit edilip zapta geçirilerek muntazam bir arşiv meydana getirilmiştir.

Diğer taraftan Arşiv Bürosu'nda teşkilâtın neşriyatı ile ilgili klişelerin, fotoğrafların ve belgelerin toplanarak muhafaza edilmesi sağlanmıştır.

MTTB Gençlik Bülteni'nin 18. sayısı Zeki Cevahircioğlu devresinin son sayısındır. Bu sayıda, yapılan faaliyetlerden geniş bir şekilde bahsedildikten sonra ağırlık Mevlâna ve Tasavvuf mevzuuna verilmiştir. Bu sayıda hizmeti olan şahıslar Sami Şener ve Ramazan Okumuş'tur.

Bundan sonra Zeki Cevahircioğlu Müdürlükten ayrılmış bu yüklü vazifeyi Mehmet Tekelioğlu omuzlamıştır. Bu devreye kadar hizmeti geçmiş olanlardan sadece arşiv bürosunu idare eden Hasan Bostancı Basın-yayında kalmış, diğerleri muhtelif müdürlüklerde yeni vazifeler almışlardır.

M.T.T.B. Gençlik Bülteni'nde Sosyal İlimler Enstitüsüne geniş yer verilmeye başlanmıştır. 19. sayı ile birlikte Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ın «Sosyal Politika ve Kalkınma» dersi yayınlanmıştır. Bu sayıda devletleştirilen özel okullarla ilgili bir de yorum verilmiş ve teşkilâttan çeşitli haberler sunulmuştur. Bu sayının hazırlanmasında Vahap Kaba ve Abdullah Gül'ün büyük hizmetleri geçmiştir.

Basın-Yayın Müdürlüğü «Millî Gençlik» mecmuasının yayına başlamaması sebebiyle ağırlığı M.T.T.B. Gençlik Bülteni'ne vermiştir. Genel Merkez dışındaki temsilcilikler ile ilgili haberler bültende yer almış, teşkilâtın bütün olarak faaliyetlerini aksettirmiştir. 20. sayıda Çanakale zaferini kutlama ile ilgili haberler, sinema kulübü ile ilgili bir yazı ve Sosyal İlimler Enstitüsü'nün Prof. Dr. Ayhan Songar'a verdirdiği Psikiyatri dersi yer almıştır.

21. sayıda teşkilâttan geniş haberler ve Doç. Dr. Salih Tuğ'un Din ve Ahlak dersi yer almıştır.

22. sayıda Nahit Dinçer'in Eğitim mevzuu bir dersi yer almıştır.

23. sayıda Fetih'in 519. yıldönümü münasebetiyle yapılan kutlama gecesinden haberler ve Nahit Dinçer'in «Eğitim» mevzulu dersinin devamı yer almıştır.

24. ve 25. sayı birlikte çıkarılmış, bu sayıda Kerkük Katliamı ile ilgili yazılar ve Prof. Dr. Şahabettin Tekindağ'ın «Osmanlı Tarihi» dersine yer verilmiştir.

26. sayıda spor kulübünün kampının sona ermesi münasebetiyle kampla ilgili haberlere geniş yer verilmiştir. Sosyal İlimler Enstitüsünün Prof. Dr. Muharrem Ergin'e verdiği «Hitabet» dersi yer almıştır.

27. sayıda Denizli Orta Öğrenim Komitesinin Malazgirt gecesinden haberler, Prof. Dr. Mehmet Kaplan'ın Hisar dergisinden bir yazısı ve Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş'ın Dil mevzulu dersi yer almıştır.

28. sayıda faaliyetlere geniş yer verilmiş, Doç. Dr. Adnan Ziyalar'ın Sosyal Psikoloji dersi de yayınlanmıştır.

Bu arada üniversitelerin yeni ders yılına girmeleri münasebetiyle tafsilâtli bir «Öğrencinin El Kitabı» çıkarılması için geniş hazırlıklar yapılmış ve bu faaliyet gerçekleştirilmiştir. Şimdiye kadar hiç bir resmî kuruluşun yapamadığı bu eser bütün Türkiye Üniversitelerine ait bilgileri içine almakta Üniversiteye yeni girecek bir gencin her türlü sualine cevap vermektedir.

Öğrencinin El Kitabında Türkiye'deki Üniversite, Akademi, Yüksek Okullar hakkında etraflıca bilgi verilmiştir. Ayrıca yurtlar, burslar, krediler gibi konularda da talebeyi tatmin edici bilgi konulmuştur.

Üniversiteye girecek, liseyi yeni bitirmiş genç, gireceği okul hakkında hiç bir ön bilgiye sahip bulunmamaktadır. Öğrencinin El Kitabı üniversite adayları gençlere bu ön bilgiyi vermekle kalmayıp, ileride karşılaşacağı bir takım problemlerine de ışık tutacak şekilde hazırlanmıştır. Türkiye'deki bütün üniversite, akademi ve yüksek okullar hakkında geniş bilgiler verilmiş, yönetmeliklerinden bahsedilmiş, yurtlar, burs ve kredi müesseseleri tafsilâtli olarak öğrencinin bilgisine sunulmuş, mezun olduktan sonra hayatına nasıl bir yön vermesi gerektiği hususunda ışık tutulmuştur.

Öğrencinin tahsil hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı kütüphaneler, eğlence yerleri, müzeler, mesire yerleri hakkında da tafsilâtli malûmat verilmiştir.

Yüksek Tahsile başlayacak gencin hayatına şans ile değil de bilerek adımını atması hususunda beş aylık uzun bir çalışma neticesinde Basın-Yayın Müdürlüğünün ortaya koyduğu bu eserin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlar şunlardır:

Mesul Müdür: Hasan Bostancı/Teknik Müdür: Mehmet Cemal Çiftçi-güzeli/Tashihi: Bülent Katkak, Nedim Şirin/Yazı Kurulu: Raşit Ürper, Ali İhsan Mutlu, İsrail Şimşek, Abid Özmen, Sedat Savasçer, Mustafa Timuçin Aslan, Mehmet Ali Sert, Sami Şener, Ahmet Şişman, Mehmet Ersöz,

Mehmet Tekelioğlu, Bekir Yıldız, Salih Diriklik, Saadettin Kültürel, Hüseyin Gözgülü, İbrahim Mete Doğruer, Ahmet Eskinus, Mevlüt Büyükköçak, Melih Özkarasu, Ömer Güzelyazıcı, Fahri Akben/Hazırlayıcı Kurul: Azmi Ateş, Adil Küçükdurmaz, Karanî Bahşi'dir.

Türkiye çapındaki bu kitabın hazırlanmasında kullanılan materyaller üniversitelere bizzat gidilerek alınmıştır.

İzmir, Erzurum Mahallî İcra Konseyi başkanlıkları, Trabzon, Kayseri ve Konya temsilcilikleri de kitabın hazırlanmasına büyük yardımda bulunmuşlardır.

MTTB Basın-Yayın Müdürlüğü, Tiyatro Müdürlüğü tarafından sahneye konan Umut Suları isimli oyunu tanıtmak ve millî tiyatro görüşlerimizi açıklamak gayesiyle «Umut Suları» isimli bir dergi yayınlanarak bu türün başarılı bir örneğini vermiştir.

Dergide Genel Başkan Ömer Öztürk'ün Gençlik ve Tiyatro, MTTB Tiyatro Müdürü İsmail Hakkı Biçer'in Biz ve Tiyatro, Prof. Dr. Mehmet Kaplan'ın Tiyatro ve Gençlik, piyesin yazarı Mustafa Miyasoğlu'nun Suyun Yüzündekiler, Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Tetikteki Parmak, Salih Gökmen'in Tiyatro-Sinema Münasebetleri ve Muhsin Ertuğrul, Üstün İnanç'ın Millî Tiyatro Hareketi, Cemil Keskin'in Seyirci Üzerine, Alemdar Yalçın'ın Tiyatro Geleneğimiz isimli yazıları yer almaktadır. Ayrıca oyunda rol alan arkadaşların fotoğraflı biyografilerine de dergide yer verilmiştir. Üç bin adet basılan dergi büyük alaka görmüş ve çok beğenilmiştir.

Basın-Yayın Müdürlüğü ayrıca çeşitli konulardaki görüşlerimizi, faaliyetlerle ilgili haberlerimizi «Haber Bürosu» vasıtasıyla zaman zaman basına aksettirmek suretiyle faaliyetlerini daha da çeşitlendirmiştir.

Dernekler Kanunu ve onun basındaki akislerini de ihtiva eden MTTB Gençlik Bülteni'nin 29. ve 30. sayısı;

- Dernekler Kanunu ve MTTB,
- Dernekler Kanunu; getirdikleri, götürdükleri,
- Biz ve Basın,
- Ve

— Haberler'den müteşekkil bir şekilde neşredilmiştir.

31. sayısı ise 16 Nisan 1973'te neşredilmiştir. Bu sayıda Çanakkale zaferini kutlama törenine ait haber ve yazılar, millî sinema açık oturumu hakkında bir yazı, Tiyatro, Spor, Türk Atletizmi açık oturumu, MTTB Beden Eğitimi ve Güç Geliştirme Enstitüsü hakkında bir yazı ve Sosyal İlimler Enstitüsünün Sosyal Psikoloji dersi yer almaktadır.

DIŞ TÜRK'LER MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye'nin bütün üniversitelerine girerek gençlerin eline verilmiş «Rehber Kitabı»mızın Dış Türkler Müdürlüğü bölümünde şunlar yazılıydı: «Bütün dertlerin, içimizde hamurlaşıyor. Seni konferanslarla, seminerlerle, görüşmelerle anlamak değil de hürriyetinize kavuştuğunuzda, esaret zincirlerini kırdığınızda görmek istiyoruz!.. Demirperde emperyalizmi altında inleyen milyonlarca Türk...

Hür dünya, utanıyor musunuz, tüyleri bitmemiş çocukların, gençlerin, inleyen kadınların seslerini duyuyor musunuz?.. Yaşlı ihtiyarların gözyaşları sizlere bir şey hatırlatabiliyor mu?

Ve sonra, Federal Almanya'da, Avustralya'da, İsveç'te, İsviçre'de, Fransa'da, Danimarka'da çalışan ve kendilerine «döviz getiren meta» olarak bakılan, memleketimizin garip çocukları; işçiler...

Batı Trakya'da, Irak'ta, inleyen ve inletilen vatandaşlarımız, dertdaşlarımız, canı canımdan, derdi derdimden, akyüzlü, pak alını; insanlar, öksüzler..."

Dış Türkler meselesine M.T.T.B. Gençlik bültenlerinde geniş yer verdik: Bültenin 12. sayısı tamamen Doğu Türkistan meselesine ayrıldı. Yorum bölümünde Türk Gençliğine şunları söyledik:

EMPERYALİZMİN UŞAKLARI KİMLER?

Bültenimizin bu sayısının aksiyon bölümünü Türkistan davasına ayırıyoruz. Niçin Türkistan davasına sahip çıkıyoruz? Bir hayal peşinde mi koşuyoruz yoksa?... İzah edelim:

Bugün Orta-Doğu'da gelişen bir tehlikeli devlet vardır. Dünya siyasetinin bir yılan gibi Orta-Doğu'ya soktuğu bu devletin emelleri arasında, sınırlarını Fırat'a kadar uzatmak, Türkiye'nin güney-doğu vilayetlerini de almak vardır. Bunun teferruatlı izahını inşallah ilerideki bültenlerimizde yapacağız. Yalnız izah etmek istediğimiz bu değildir. Anlatmak istediğimiz şey, 2000 yıl sonra İsrail'in bir devlet halinde doğuşu nasıl olmuş-

tur? Evet, 2000 yıl vaad edilmiş toprakların hasretini çeken Yahudiler, tam 2000 yıl çocuklarına bu ideali fısıldadılar. «Vaadedilmiş topraklara dönmek ve İsrail devletini kurmak!» Hiç bir Yahudi gösteremezsiniz ki, çocuğunu bu idealle yetiştirmesin. Yüzyıllarca her Yahudi, soyunu, sopunu, özünü, kökünü bozmadan ve kafasında vaadedilmiş toprakların hayaliyle yaşadı. Bu 2000 yıllık bir hayaldi. Belki süper hayaldi... Ama bu hayali vermekten, onu beşikten mezara kadar bu idealle büyütmekten Yahudi bıkmadı ve bu gün o hayal gerçek oldu. Ve işte İsrail geldi Orta-Doğu'nun göbeğine oturdu. Bugün İsrail, siyonist plânların büyük bir kısmını gerçekleştirmiş ve Arap dünyası ile hesaplaştıktan sonra sıranın Türkiye'ye geleceğini düşünerek, hazırlığını ona göre yapmaktadır.

Palikarya diye alay ettiğimiz Yunan da öyle... İlkmektebinden, Yüksek Tahsilindeki çocuğuna kadar aşıladığı fikir ve ideal de şu: Ege ve Marmara'yı almak, İstanbul'da Bizans devletini yeniden ihya etmek. Ayasofya'nın zaten susmuş ezan sesleri yerine çan takarak, Koca Fatih'ten yüzlerce yıl sonra intikam almaktır. Bu da mı hayal diyeceksiniz? Bizce hayal olması mühim. Zira bunun tahayyülüne fırsat veren biziz ve hiç bir ideal olmadan topyekün ilerisi için hayal kuramıyan nesilleri biz yetiştiriyoruz. Düşmanımızın bizden korkmasına hiç hacet yok! Kimsenin tavunda gözümüz olmadığı gibi, arada sırada komşularımıza hediyeler de veriyoruz. (12 Adalar gibi...) Sonra «Lâk lâk» çeviren nesillerle dünya siyasetinde hiç bir iddiamız da yoktur. Boşuna üzülmesinler.

Bütün bunları niçin anlatık? Şunun için:

Genç neslimiz, kardeşlerimiz, unutmayınız! Biz bu Anadolu'ya gökten düşmedik, bir yerden geldik. Türkistan denilen bir yerden. Yüzyıllarca oranın anaları yiğit doğurdu, o yiğitler Anadolu'ya geldi ve yeni bir yurt edindiler. Yüzyıllarca yaşadılar. Anadolumuz nasıl ki 1000 yıllık vatanımızdır, Türkistan ondan daha eski vatanımızdır. Yahudi, bilmem kaç sene oturduğu topraklardan atıldıktan sonra, 2000 yıl hasret çekti, senin topraklarının üstünde bugün Kızıl Çin, Rusya oturmuş, alçakçasına oraları sömürüyor. Sen buna lâkayd kalamazsın, hiç olmazsa ıstırabını çek, birkaç damla gözyaşını dök ve yarın baba olacaksın, ana olacaksın, bu zulümleri unutturma, affetme ve bu yurdu unutma!

Bültenimize, Sayın İsa Yusuf Aiptekin (Eski Doğu Türkistan Hükümeti Genel Sekreteri)nin dünya efkârı umumiyesine neşrettiği bir beyanatını alıyoruz. İbretle okuyunuz ve okutunuz.

Bu beyanatın açıkladığı şu korkunç gerçeklere bakınız:

«Sadece Tanrı dağlarının güneyindeki iki dağda kömür rezervi 49 milyar tondur. 1959'da kömür istihsalı 250.000 ton idi. 1950'deki tahmini petrol rezervi 120 milyon ton iken 1960'da tahmini 160 milyon ton olmuştur. Kızıl Çin'de çok az miktarda ve Doğu Türkistan yakınında petrol vardır

ve Doğu Türkistan petrolü, Kızıl Çin'in ihtiyacının yüzde 57'sini karşılamaktadır.»

Gördünüz mü sol yumruğu sıkılı Mao'cu ve antiemperyalist savaş yapan Şanzo Panzo'lar! Türkiye'yi Mao'ya peşkeş çekmeye çalışan vatan hainleri. Senin kardeşinin petrolünü, molibdenini, kalayını sömüren, Mao'nun kızıl kitabından hadi okuyun bakalım «Antiemperyalist Savaş», «Sömürüye, Haksızlığa Karşı Savaş» nasıl yapılır? Okuyun da emperyalizme karşı savaşın! Milyonlarca kardeşinin yurdunu kana boğan insanı, kızıl dişlerini onun hayat damarına geçirmiş, alçakça emen vampiri, sizler kurtarıcı diye kabul edip de yurtsever geçinemezsiniz! Yağma yok! Kırım'ın, Azerbaycan'ın, Doğu Türkistan'ın, Kıbrıs'ın, Kerkük'ün ızdıraplarına kulak tıkayıp da, Vietnam'dan bahsedene insana yurtsever demezler, onun ismi ne soysuz derler, hain derler, kısır kafalılar! Mao'nun kızıl kitabından, Lenin'den, Stalin'den başka bir şey alır mı acaba kafalarınız? Acaba yüreğinizde bir damlacık acıma uyanır mı kardeşlerinize?...

12. sayıdaki diğer makaleler ise şunlardı: Doğu Türkistan; İsa Yusuf Alptekin, Doğu Türkistan'ın Kızıl Çin İstilasına Maruz Kalışının 22. yıldönümü münasebetiyle (Bildiri) İsa Yusuf Alptekin, Kızıl Çin Katliâmı, Bâbüâlinin Esir Türklere bakış tarzını farklı zaviyelerden ortaya koyan iki makale. Bültenin sonunda da 10 kitabı bütün teşkilât mensuplarına ve okuyucularına tavsiye ettik. Bunlar şunlardır:

- 1 — Onlar da İnsandı — Cengiz Dağcı (Roman)
- 2 — O Topraklar Bizimdi — Cengiz Dağcı (Roman),
- 3 — Volga Kızıl Akarken — Şevket Baktöre (Hatıra),
- 4 — Moskof Mezalimi — Kadir Mısıroğlu (İnceleme)
- 5 — Tuna Kurbanları — C. Vigil Cherorghiu (Roman)
- 6 — Bir Dev'in Düşüşü — İgor Gouzenko (Roman)
- 7 — Azap Toprakları — E. Işinsu Okçu (Roman),
- 8 — Kızıl Çin'den Neden Kaçtım — Rosert Loh (Hatıra),



9 — 7. Koğuş — Valeri Tarsis (Roman),

10 — İmam Şamil — T. Mümtaz Göztepe (Roman).

Bültenimizin 15. sayısını da bir başka Türk âlemine tahsis ettik, Kerkük'e... Orası kanayan bir yaraydı, çünkü sulh masasında o güzelim beldeyi diplomatlarımız yabancılara peşkeş çekmişti. Şimdi ise bütün Türkiye gazeteleri ve efkârı umumiye uyurken Irak'ta plebisit yapılıyor ve Irak Türkleri büyük baskı altında tutuluyordu. Neşir organımız elverdiği ölçüde bu ihaneti haykırmaya çalıştı.

Bültenimizin 24 - 25. sayısı da gene Kerkük dâvâsını ele alıyordu.

Dış Türklere mevzuunda yerinde ve zamanında M.T.T.B. haklı uyarılarında bulunmuş 13.000 bülteniyle Türkiye'nin her yerinde bu mevzuu haykırıştır. «Büyük Türkiye'nin» idealiyle, binlerce MTTB. genci, sinelerindeki bu ateşi şu mısralarda ifade ediyor:

«Ağlama nâçar ağlama
Gündür, geçer ağlama
Bu kapıyı bağlayan Hüdâ'm
Bir cün acar ađlama.»

Eğitim Müdürlüğümüz 1971 - 1972 öğretim dönemine daha geniş bir programla ve yeni faaliyetlerle girmiştir.

Bilhassa son senelerde Özel Yüksek Okulların kapatılmasından sonra üniversiteye giriş zorlaştığından bir çok dershaneler açılmış ve özel dershanecilik memleketimizde adeta bir sanayi kolu haline gelmiştir. Her yıl artan lise mezununa oranla sabit, hatta azalan miktarda talebenin üniversiteye alınması talebeleri bu müesseselerin ağına düşürmektedir.

Memleketimizde bulunan lise ve dengi okullarda yetiştirme imkânı eşit değildir. Bizim gayemiz bu eşitsizliği asgari mánada da olsa gidermek, memleketimizin ayrı liselerinde yetişen, fakat aynı şartlar altında imtihana giren öğrencileri eksik oldukları konularda yetiştirerek imtihana eşit şartlar altında girmelerini sağlamaktır. Böylece biz meseleye adalet ölçüleri içinde bir hal yolu bulmuş oluyoruz.

Üniversiteye girecek gençlerin eşit şartlar altında öğrenim yapmaması, çok az sayıda öğrencinin üniversiteye alınması gibi olaylar talebeleri ve talebe velilerini müşkül durumda bırakmaktadır. Bu durumdan istifade etmek isteyenler talebeleri çeşitli vaadlerle kandırmaktadırlar. Aciz durumda kalan, tutunacak bir dalı olmayan çaresiz genç bu tuzaklara kolayca düşmekte ve sömürülmektedir. Öğrencilere verilen vaadler o kadar ileriye gitmektedir ki; adeta onun üniversiteye girmesini devletin adını da vererek (Devlet kontrolünde) ve hatta kurslarına katılanların üniversiteye mutlaka gireceklerini, üniversiteye girmeden önce üniversitenin yolunun (.....) dersanesinden geçtiğini hiç çekinmeden cür'etle söylemekte ve açıkça ilân etmektedirler.

Bu cümleden olmak üzere her gün her köşe başında yeni bir dersane açılmaktadır. Bu bile durumu izah etmeye yeter.

Teşkilâtımızın Eğitim Müdürlüğü her türlü ticarî gayeden uzak olarak imkânları nisbetinde üniversiteye girecek talebeleri bu çıkmaza düşmekten korumanın çarelerini bulma yolunda çalışmalar yapmaktadır.

Bu dönem faaliyete geçirdiği Fen Okulu ile de bu yöndeki çalışmalarına hız vermiştir.

Fen Okulu, kendi bünyesinde üniversiteye girecekler için uzun ve kısa devreli kurslar açmıştır.

Uzun devreli kursların ilk 2/3'lük kısmında, lise 1, 2, 3 cebir, geometri, fizik, kimya, biyoloji, jeoloji dersleri en ince teferruatlarına kadar incelenmekte, test tekniği ile ilgili bütün kolaylıklar ve kısa çözüm metodları öğretilmektedir. Çalışmaların geri kalan 1/3'lük kısmı ise sadece test esasına göre plânlanmış olup merkezî sistem kuruluşundan bu yana sorulmuş soruların tamamı ayrı ayrı çözülmektedir. Kısa devreli kurslarımızın ise ilk 2/3'lük kısmında, klâsik çalışmaya girilmeksizin, sür'atli bir

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Eğitim Müdürlüğünün bugüne kadarki faaliyetlerini aşağıda tafsilâtlı bir şekilde arz ettik. Millî Türk-Talebe Birliği Eğitim Müdürlüğünün faaliyetleri açısından gençlik olarak düşüncelerimizi kısaca şöyle hülâsa edebiliriz:

Bugün üniversiteye giremeyen binlerce gencin tek yüksek tahsil yolu olan özel okullar kapatılmış bulunmaktadır. Fakat bunların yerini üniversiteye talebe hazırlama dershaneleri almıştır. Yani özel okullar yerlerini özel dershanelere terk etmiştir. Artık ülkenin büyük sosyal derdi bir ticarî kazanç madeni halini almıştır. Biz özel okulların ne kadar ticarî kazanç gayesi taşısalar da devletin sıkı kontrolü altında devamına inaniyorduk. Çünkü bir ihtiyaca cevap veriyordu. Bugünse hiçbir güvenliği olmayan özel dershaneler bu boşluğu dolduruyor. Artık Anadolu'dan gelen talebe üniversiteye girmek için özel dershanelere girme yolunu denemek istiyor. Böylece karşısına korkulu bir istikbâl, değişik bir çevre, mesken ve yiyecek problemi çıkmaktadır. Ne millî Eğitim Bakanlığı, ne de Gençlik ve Spor Bakanlığı bu hususta hiçbir şey düşünmemiştir.

Şinasi Orel Millî Eğitim Bakanı olduğu sıralarda M.T.T.B. Genel Başkanı Ömer Öztürk kendisini ziyaret ederek bu hususta ne düşündüklerini sordu ve M.T.T.B. olarak şu hal çaresini teklif etti:

Türkiye'de 10 pilot bölge seçelim. Buralarda devlet bize yer gösterebilir, hoca temin etsin. Geri kalan bütün organizasyonu üzerimize alalım. Böylece Türkiye'nin her yerinde bu ihtiyaç; özel dershanelerin yerini devlet dershaneleri olarak giderilmiş olur. Bu hal çaresiyle hem talebe muhitinden kopmaz, hem de bütün talebelere fırsat eşitliği tanınarak parası olanın üniversiteye girme imtiyazı ortadan kaldırılmış olur. Fakat bu projemiz kabine değişikliği sebebiyle aklım kaldı.

Biz bu durum karşısında ne yaptık?

İşte aşağıda anlatacağımız faaliyetler hep bu fikrin mahsulüdür. M.T.T.B. kendi imkânlarıyla, en kaliteli hoca kadrosuyla en iyi kursları açmıştır. Onların yabancı muhitte yapayalnız alemlerini anlamış, iyi bir eğitim kadrosu yanında Kitap Kulübü, Sinema Kulübü, Folklor Enstitüsü, Spor Kulübü, Tiyatro Müdürlüğü yollarıyla ders dışı ihtiyaçlarına da cevap vermiştir. Müdürlüğümüz, Türkiye'nin bu eğitim yarasına bir dirhem merhem sürebildiyse vazifesini yapmış demektir. İkazlarımız ve çalışmalarımızla hükmünü efkârı umumiyeye bırakıyoruz.

tempo dahilinde yukardaki bütün dersler baştan sona kadar test tekniği ve kısa çözüm metodları gösterilerek işlenmekte ve geri kalan 1/3'lük kısımda eski sorular ve bol miktarda karakteristik test problemleri çözülmektedir.

Kurslarımız gece ve gündüz grupları olarak 2 bölümde yapılmıştır. Gece gruplarının programı, işte çalışanlar göz önüne alınarak yapılmaktadır. Gündüz kursları 9.00 - 13.00 veya 14.00 - 18.00 saatleri arasında yapılmıştır. Gece kurslarımızın başlama saati 18.30, bitiş saati 21.30 olarak tertip edilmiştir.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLAMA KURSLARI (1971 - 1972 Dönemi)

M.T.T.B. Eğitim Müdürlüğü Üniversite imtihanlarına hazırlanan lise mezunu talebelere hizmet etmek gayesiyle bu dönem kurslarının ilk devresini 1 Mayıs 1971'de açmıştır.

Kurslar Cebir, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Jeoloji, Sosyal İlimler, Edebiyat derslerinden verilmiştir. Her ders 16 saat üzerinden düzenlenmiş ve toplam 112 saat ders yapılmıştır. Bu devreye 110 talebe katılmıştır.

Kurslarımızın büyük rağbet görmesi üzerine 28 Haziran'da yeni bir devre daha açma mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bu devremize 105 kursiyer katılarak toplam 78 saat ders yapılmıştır. Kız öğrenciler için Kadıköy Kız Lisesi'nde kurslar tertip edilmiştir. 28 Haziran'da başlayan bu kursumuza 76 kişi katılmıştır.

MTTB Türk Kızları İlim ve Kültür Kolu Orta Lise ve dengi okulların kız talebeleri için hanım öğretmenler idaresinde Fen, Lisan, Edebiyat derslerinden 1 Temmuz 30 Ağustos tarihleri arasında Bütünleme Kurslarını açmıştır.

M.T.T.B.
Millî Türk Talebe Birliği
Eğitim Müdürlüğü

TEKNİK ÜNİVERSİTE
GİRİŞ KURSLARI

1 devre 6-25 Eylül 124 saat 350 TL.
2. devre 15-25 " 90 " 250 TL.

kayıtlar devam etmektedir
Müracaat MTTB Eğitim Müdürlüğü
Cağaloğlu İST.

TEL: 26 69 24

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GİRİŞ KURSLARI

İstanbul Teknik Üniversitesine giriş durumu her yıl değişmektedir. Bazı yıllar merkezî sistem puanına göre talebe alınmakta, bazı yıllarda klâsik imtihan yapılmaktadır. Bu dönem klâsik imtihanla talebe alan İTÜ. ye giriş için çok başarılı geçen Üniversiteye Hazırlama Kurslarından sonra Eğitim Müdürlüğümüz yine asistanlar idaresinde İTÜ giriş kursları açmıştır. Matematik, Fizik, Kimya derslerinden verilen kurslarımızda bol miktarda tatbikat yapılmış, çıkması muhtemel sorular üzerinde çalışılmıştır. Ayrıca geçen yıllardaki imtihanlarda sorulan sorular çözülmüştür.

İ.T.Ü. giriş kurslarında açtığımız devreler, süre ve toplam ders saati ile katılan talebe sayısı aşağıya çıkarılmıştır.

1. Devre	20 Ağustos — 25 Eylül	124 saat	25 kişi
2. Devre	1 Eylül — 25 Eylül	124 saat	32 kişi
3. Devre	15 Eylül — 25 Eylül	88 saat	48 kişi

1. Devre kursları her gün akşam 18.00 - 22.00 saatleri arasında 2. ve 3. devreler sabah 8.00 - 18.00 arasında yapılmıştır. Kurslarımıza toplam olarak 105 kişi katılmış ve bunların 88'i İ.T. Üniversitesine girmeye muvaffak olmuştur.

DEVLET GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ GİRİŞ KURSLARI

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü, merkezî sistem imtihanından ayrı olarak bu okula girmek isteyenleri ikinci bir eleme imtihanına tâbi tuttuğu için müdürlüğümüz yeni bir kurs daha açmıştır. Bu kurslarımızda hayal ve objeden resim çalışmaları gösterilmiştir. Bu kurslarımıza 36 kursiyer katılmıştır.

Gündüz gruplarında günde 4, gece gruplarında günde 3 saat ders yapılmıştır. Kurslar matematik, fizik, kimya, biyoloji, jeoloji derslerinden test tekniğine uygun olarak verilmiştir. Sosyal dersler ise teksir edilerek dağıtılmıştır.

Konuların bitiminde test imtihanı yapılarak talebelerin test sorularına imtibaklarının artmasına çalışılmıştır.

1971 - 1972 öğretim yılında açılan kurslarımızın devreleri, süreleri, toplam ders saatleri ve katılan kursiyer sayısı aşağıdadır:

GÜNDÜZ GRUPLARI :

1. Devre	3 Ocak — 4 Haziran	400 saat	57 kursiyer
2. Devre	1 Mart — 4 Haziran	240 saat	86 kursiyer
3. Devre	13 Mart — 4 Haziran	200 saat	46 kursiyer
4. Devre	3 Nisan — 4 Haziran	184 saat	39 kursiyer

5. Devre	8 Mayıs — 1 Temmuz	140 saat	36 kursiyer
6. Devre	22 Mayıs — 1 Temmuz	120 saat	38 kursiyer
7. Devre	5 Haziran — İmtihan günü	96 saat	62 kursiyer
8. Devre	19 Haziran — İmtihan günü	80 saat	60 kursiyer
9. Devre	28 Haziran — İmtihan günü	60 saat	93 kursiyer

GECE GRUPLARI:

1. Devre	3 Ocak — 4 Haziran	300 saat	37 kursiyer
2. Devre	1 Mart — 4 Haziran	140 saat	62 kursiyer
3. Devre	3 Nisan — İmtihan günü	130 saat	42 kursiyer
4. Devre	5 Haziran — İmtihan günü	85 saat	41 kursiyer
5. Devre	28 Haziran — İmtihan günü	75 saat	57 kursiyer

Toplam olarak gündüz kurslarımıza 517, gece kurslarımıza da 239 kişi olmak üzere 853 kursiyer katılmıştır.

Geçen senelerden daha geniş şekilde çalışmalarına 3 Ocak'ta başlayan Eğitim Müdürlüğümüz gece ve gündüz olmak üzere 14 devre devam eden kursları son derece başarılı yönetmiştir. 853 kursiyeri üniversite imtihanlarına hazırlayan Eğitim Müdürlüğümüz, ders haricinde kursiyerlerin her türlü dertleriyle ilgilenmiş, onlara kalacak yer ve yurt temin etmiş, teşkilâtımız imkânlarından faydalanmaları sağlanmıştır.

Zaman zaman kursiyerlerle, üniversiteli arkadaşlar toplu halde müzelerine gitmişler, geziler tertiplemişlerdir. Kurslara devam edenlerin çoğunluğu Anadolu'dan geldikleri için, onlar hemşehrileri ile tanıştırmış ve samimî bir hava meydana getirilmiştir.

MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ

- Mühendislik - Mimari
- Devlet Gözet Sanatlar
- İktisadi Ticari İlimler

AKADEMİLERİNE

GİRİŞ KURULLARI

GENİŞ BİLGİ İÇİN BROŞÜR İSTİYİNİZ.

NOT: TAŞRADAN GELENLERE YURT VE PASO TEMİN EDİLİR.

M. T. T. B. EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEL: 26 63 24

CAĞALOĞLU - İST.

GENEL TEST İMTİHANI

Üniversiteye hazırlama kurslarımızın bitiminden sonra 7 Temmuzda yapılacak Üniversitelerarası giriş imtihanının bir provası şeklinde 5 Temmuz'da bütün kursiyerlerimiz Genel Test İmtihanına tâbi tutulmuştur. 160 sorulu genel test imtihanı sorularının bazıları esas imtihanda aynen çıkmıştır.



Kursiyerler imtihanda

KURSLARA VEDÂ TOPLANTISI

Genel test imtihanından sonra aynı gün öğleden sonra «Kurslara veda toplantısı» tertip edilmiştir. Genel Başkanımız Ömer Öztürk bir konuşma yaparak Millî Türk Talebe Birliği'nin faaliyetlerini ve gençliğe hizmetlerini anlatmış, toplantının orta öğrenime veda toplantısı olması dileğinde bulunarak konuşmasını bitirmiştir. Toplantıda bir konuşma yapan Raşit Ürper, teşkilâtın faaliyeti hakkında bilgi vermiş, kurslara katılan arkadaşları gelecek sene bir yüksek okul öğrencisi olarak görmekten büyük memnuniyet duyacağını belirtmiştir. Daha sonra kurs hocaları da birer konuşma yapmışlar, MTTB'nin her faaliyetinde olduğu gibi Eğitim Müdürlüğü faaliyetlerinde de başarı kazanmasında en büyük faktörün amatör çalışma neticesi olduğunu belirtmişler ve imtihanda yollar hakkında açıklamalarda bulunmuşlardır. Konuşmalardan sonra sabah yapılan imtihan neticeleri okunmuş, ilk on dereceye giren kursiyerlere çeşitli armağanlar verilmiştir. Kursiyerlere pasta ve limonata ikram edilmiş, kursa ait hatıralar anlatılmış, sohbetler yapılmış ve toplantı samimî bir hava içerisinde geç saatlere kadar sürmüştür.

GEZİLER

Üniversite giriş imtihanlarından sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelmiş kursiyerlere İstanbul'un görülmeye değer tarihî ve tabii güzelliklerini gezdirmek gayesiyle iki günlük bir gezi tertip edilmiştir.

8 Temmuz Cumartesi günü 300 kişilik bir grup halinde iki özel deniz motoru tutularak Boğaziçi gezisi yapılmış, Emirgânda çay içilip, Kanlıca'da yoğurt yendikten sonra akşama doğru gezi bitmiştir.

9 Temmuz Pazar günü Topkapı Sarayı MTTB Turizm Müdürlüğü rehberleri refakatinde gezdirilmiştir. İki otobüs ile askerî müze, Türk-İslâm Eserleri Müzesi, Fatih, Eyüp, Süleymaniye, Ayasofya, Sultanahmet, Yerebatan Sarayı, Piyerloti gezdirilmiştir.

ÇANAKKALE GEZİSİ

Her yıl 18 Mart'ta Çanakkale'de yapılan «Şehitleri Anma Günü»ne bu yıl kursiyerlerimiz de götürülmüş ve resmigeçide iştirak edilmiştir. Öğleden sonra Şehitlik ve Çanakkale Abidesi gezilmiş, tarihimize altın sayfaların eklendiği yerler gösterilmiştir.

Üniversite adaylarına kurslardan sonra ilk hizmetimiz 1972 üniversite giriş sorularının imtihanından bir gün sonra çözümleriyle birlikte ilân panomuzda asılması olmuştur. Her gün yüzlerce aday gelerek panoyu incelemişler, yaptıkları soruları karşılaştırarak alacakları puanlar hakkında malûmat sahibi olmuşlardır.

SANAT ENSTİTÜLERİ VE TİCARET LİSESİ MEZUNLARI İÇİN AKADEMİLERE GİRİŞ KURSLARI

1971 - 1972 öğretim yılında Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri ile İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerine alınacak Sanat Enstitüleri ve Ticaret Lisesi mezunları, lise mezunlarından ayrı olarak kendi müfredatlarına göre 10 Ekim'de test imtihanına tâbi tutulmuşlardır.

M.T.T.B. Eğitim Müdürlüğü çok başarılı geçen üniversiteye hazırlama kurslarından sonra, ilk defa merkezî sistemden ayrılan Sanat Enstitüsü ve Ticaret Lisesi mezunları için Akademilere hazırlama kursları tertip etmiştir.

Akademilere Hazırlama Kurslarımız 4 devre halinde gece ve gündüz grupları olarak tertiplenmiştir. Sanat Enstitüsü için açılan devrelerde Matematik, Fizik, Kimya, Elektrik Bilgisi, Teknik Resim ve Türk Dili ve Edebiyatı dersleri, Ticaret Liselilere ise Cebir, Muhasebe, Ekonomi, Edebiyat dersleri test tekniğine uygun olarak işlenmiştir.

Akademilere Hazırlama Kurslarımızın devreleri, başlama ve bitiş tarihleri ile bu devrelere katılan kursiyer sayısı aşağıda gösterilmiştir.

Sanat Enstitüleri İçin:

GÜNDÜZ GRUPLARI :

1. Devre	1 Ağustos — 4 Ekim	1972	184 saat	34 kursiyer
2. Devre	15 Ağustos — 4 Ekim	1972	148 saat	41 kursiyer

3. Devre	1 Eylül — 4 Ekim	1972	98 saat	40 kursiyer
4. Devre	18 Eylül — 4 Ekim	1972	80 saat	38 kursiyer

GECE GRUPLARI

1. Devre	1 Ağustos — 4 Ekim	1972	140 saat	37 kursiyer
2. Devre	15 Ağustos — 4 Ekim	1972	110 saat	39 kursiyer
3. Devre	1 Eylül — 4 Ekim	1972	72 saat	35 kursiyer

Ticaret Lisesi Mezunları İçin:

Ticaret Lisesi mezunları için 18 Eylül — 4 Ekim arası devam eden 148 saatlik bir devre açılmış ve 49 kursiyer katılmıştır.

Sanat Enstitüleri için açtığımız kurslara toplam olarak 264 kişi katılmıştır.

Devlet Güzel Saatlar Akademisi ve Beşiktaş Mimarlık Yüksek Okulu Giriş Kursları:

1. Devre	1 Eylül — 10 Eylül	1972	32 saat	23 kişi
2. Devre	10 Eylül — 20 Eylül	1972	32 saat	25 kişi
3. Devre	20 Eylül — 30 Eylül	1972	32 saat	26 kişi

Bu kurslarımız hayal ve objeden resim çalışmaları şeklinde tertip edilmiştir.



Kursiyerler imtihanında

AKADEMİLERE MÜRACAAT FORMLARININ AZLIĞI

1972 yılı öğrenim devresinde ilk defa lise mezunlarından ayrı olarak 10 Ekim'de imtihana tâbi tutulan Sanat Enstitüsü ve Ticaret Lisesi mezunları, Akademilerarası giriş formu bulmakta zorluk çekmişlerdir. Üniversitelerarası giriş imtihanı rehber formundan çekilerek eksik ve yanlış olarak alındığı için Akademilerarası giriş formunda birçok hatalar bulunmakta olduğundan Eğitim Müdürlüğümüz Üniversitelerarası Giriş İmtihanı Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Haydar Furgaç'la temas kurarak takip edilecek yol hakkında bilgi alınmıştır. Üstelik az miktarda gönderilen formlar kısa zamanda tükenmiş ve adaylar müşkül durumda kalmışlardır.

Eğitim Müdürlüğümüz gerekli yerlerle temas kurmuşsa da kesin bir notice alamadığından Ankara'ya 5. Akşam Sanat Okuluna, MTTB Orta Öğrenim Komitesi Başkanı Bülent Katkalkı göndererek bol miktarda getirtmiştir. Formlardaki hatalar için de ayrıca adaylara gerekli açıklamalar yapılmıştır.

SANAT ENSTİTÜLERİ İÇİN GENEL TEST İMTİHANI

10 Ekimde Akademi giriş imtihanlarına girecek talebelere deneme mahiyetinde bir genel test imtihanı yapılmıştır. 5 Ekim 1972'de yapılan bu imtihanda Matematik, Fizik, Kimya, Teknik Resim, Elektrik Bilgisi ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinden 160 soru sorulmuştur. Aynı gün öğleden sonra 14.30'da «Kurslara Veda Toplantısı» tertip edilmiştir. Genel Başkanımız Ömer Öztürk bir konuşma yaparak, teşkilatımızın faaliyetlerinden bahsetmiş ve yapılan toplantının «kursiyerlere veda toplantısı olmadığını, bundan sonra yüksek öğrenimde Türk gençliğinin çözüm bekleyen meselelerine hep birlikte çare bulmaya çalışılacağını belirtmiş ve toplantının Orta Öğrenimden Yüksek Öğrenime geçişe ilk adım olması» dileğinde bulunarak konuşmasını bitirmiştir. Çeşitli konuşmalardan sonra sabah yapılan imtihanın neticeleri okunmuş ve ilk 25'e giren kursiyerlere hediyeler verilmiştir.

GEZİ

10 Ekim Akademiye Giriş İmtihanından sonra kursiyerlere 2 günlük bir gezi tertip edilmiştir.

11 Ekim'de Topkapı Sarayı gezilmiştir. Gezi, MTTB Turizm Müdürlüğü rehberleri refakatinde yapılmış, rehber arkadaşlar kursiyerlerimize en ince ayrıntılarına kadar en büyük tarih hazinelerimizden biri olan Topkapı Sarayını tanıtmışlardır.

12 Ekim'de yine rehberler refakatinde motorla boğaz gezisi yapılmış ve gezi akşama kadar sürmüştür.



MTTB Kursiyerlerine imtihan usulleri hakkında izahat veriliyor.

LİSAN OKULU

Eğitim Müdürlüğümüz bu dönem faaliyete geçirdiği Lisan Okulu ile yabancı dil öğreniminde de yüksek öğrenim gençliğine hizmet kapılarını açmıştır. İngiliz, Fransız, Alman konsolosluklarına bir yazı göndererek tecrübeli hocalar istenmiştir. İngiliz ve Alman Konsolosluklarından olumlu cevap alınmış lisan kurslarımız açılmıştır. İngilizce ve Almanca olarak açılan kurslarımız 3 ay devam etmiştir. İngilizce kurslarımıza 56, Almanca kurslarımıza 51 kursiyer kayıt olmuştur.

1973 ÜNİVERSİTEYE HAZIRLAMA KURSLARI

Asistanlar idaresinde her yıl açtığımız üniversiteye hazırlama kurslarımız, talebe çevresinde büyük ilgi uyandırmış ve bu yıl diğer yıllara göre 3 ay önce başlamıştır. Çeşitli çevrelerce de belirtildiği gibi en kaliteli kurslar Eğitim Müdürlüğümüzce tertip edilmiştir. Her türlü kâr ve menfaat gayelerinden uzak olarak sadece imtihanlara hazırlanan gençlere hizmet gayesiyle açtığımız kurslar semeresini vermiş ve yüzlerce kursiyerimiz diledikleri fakülteye girmiş, tahsil hayatlarının en kritik devrelerini başarıyla atlattımlardır.

Bu dönemde açılan kurslarımızın devreleri, başlama ve bitiş tarihleri, toplam ders saatleri ve katılan kursiyer sayısı aşağıya çıkarılmıştır:

GÜNDÜZ GRUPLARI :

1. Devre	15 Kasım 1972 — 2 Haziran 1973	500 saat	33 kursiyer
2. Devre	1 Aralık 1972 — 2 Haziran 1973	450 saat	35 kursiyer
3. Devre	15 Aralık 1972 — 2 Haziran 1973	400 saat	40 kursiyer
4. Devre	24 Ocak 1973 — 2 Haziran 1973	300 saat	46 kursiyer
5. Devre	14 Şubat 1973 — 2 Haziran 1973	240 saat	53 kursiyer
6. Devre	1 Mart 1973 — 2 Haziran 1973	225 saat	65 kursiyer
7. Devre	15 Mart 1973 — 2 Haziran 1973	210 saat	50 kursiyer
8. Devre	4 Nisan 1973 — 1 Temmuz 1973	190 saat	48 kursiyer
9. Devre	25 Nisan 1973 — 1 Temmuz 1973	160 saat	35 kursiyer
10. Devre	4 Mayıs 1973 — 1 Temmuz 1973	140 saat	39 kursiyer

GECE GRUPLARI :

1. Devre	15 Kasım — 2 Haziran 1973	350 saat	29 kursiyer
2. Devre	1 Aralık — 2 Haziran 1973	300 saat	34 kursiyer
3. Devre	15 Aralık — 2 Haziran 1973	250 saat	40 kursiyer
4. Devre	24 Ocak — 2 Haziran 1973	200 saat	44 kursiyer
5. Devre	1 Mart — 2 Haziran 1973	185 saat	62 kursiyer
6. Devre	15 Mart — 1 Temmuz 1973	175 saat	55 kursiyer
7. Devre	4 Nisan — 1 Temmuz 1973	130 saat	52 kursiyer

Gruplararası Genel Test İmtihanı:

Test tekniğine kursiyerleri alıştırmak için her kursun sonunda imtihan yapılmıştır. 27 Mart'ta Eğitim Müdürlüğümüz gruplararası genel test imtihanı tertip etmiştir. Başarı gösteren 20 talebeye çeşitli hediyeler verilmiştir.

ÜNİVERSİTE ADAYLARINA ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE REHBERLİK

Üniversite adayları Yüksek Öğrenime başlarken büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Üniversitelerarası merkezî bir rehberlik kuruluşunun bulunmayışı ve yayın vasıtalarının konuya gereken önemi vermemeleri üniversiteye kayıtlarda adayları güç durumda bırakmaktadır. Fakültelere ön kayıtlarda ve kesin kayıtlarda aday, Türkiye turuna çıkar gibi şehir şehir dolaşmaya mecbur bırakılmaktadır. Aslında bu mecburiyeti doğuran sebep basit bir formaliteden ibarettir. Fakat bir yol gösterenin olmayışı talebeyi büyük maddî ve manevî kayıplara uğratmaktadır.

Bunu göz önüne alan Eğitim Müdürlüğümüz bu dönem Merkezî Sistem neticeleri alındıktan sonra başta Genel Merkez İstanbul'da olmak üzere teşkilâtımızın bulunduğu diğer şehirlerde, icra konseyi, temsilci-



Eğitim Müdürü
Abid Özmen
talebelerin derterini
dinlerken.

likler ve orta öğrenim komitelerimizde MTTB Üniversiteye Giriş Rehber Büroları kurmuştur. Rehber Bürolarının adres ve telefon numaraları Tercüman gazetesinde ilân edilmiştir.

Fakülte veya Akademilere girişte uygulanan işlemler çok değişik ve her bölüm için farklı olmaktadır. Van'daki bir talebe basit bir formaliteden öteye geçmeyen işlemleri bilmediğinden, meselâ ön kayıt dilekçe örneğini bilmediğinden gireceği fakülte veya bölümün bulunduğu şehre gitmek zorunda kalmakta ve çoğu zaman maddî durumu yeterli olmayan aday müracaat edememek durumu ile karşı karşıya kalmaktadır.

Eğitim Müdürlüğümüz ilk iş olarak rehber bürolarımıza yapılacak işler hakkında malûmat göndermiş, puanların takibi, ön kayıt, kesin kayıt işlemleri hakkında takip edilecek yollar gösterilmiştir.

Bundan sonra fakültelere ait ön kayıt, kesin kayıt tarihleri, taban puanlar, alacakları talebe sayısı, bu fakültelere ait ön kayıt müracaat şeklini gösteren bilgileri ihtiva eden broşür hazırlanmış ve teksir edilerek teşkilâta dağıtılmıştır.

Fakültelere ait puan durumunu ve ön kayıt işlemlerini açıklayan bir pano hazırlanarak adayların istifadesine sunulmuştur. Panoda puan değişimleri işlenerek her türlü değişiklikler günü gününe gösterilmiştir.

Panonun önu dolup taşmış sabahın erken saatlerinden gece geç vakitlere kadar kalabalık eksilmemiştir.



MTTB'deki puan durumunu gösterir panoyu tekip eden üniversite adayları.

Ön kayıtlarla ilgili bilgileri ihtiva eden teksir broşürümüzü almak için uzun kuyruklar meydana gelmiştir. Broşür yetmediği için birkaç defa basmak lüzumu hâsıl olmuştur. Fakültelere ait bilgi almak için kurduğumuz rehber büro karınca gibi çalışmış ve bilhassa Halil Erol ve Mehmet Ortaçca, Ramazan Divleli, Süleyman Karataş, Selâhattin Özmen, Musa Tosun; üniversite adaylarına cevap verebilmek için büyük gayret sarfetmişlerdir. Gündüz adayların özel meselelerine cevap vermek, geceleri de fakültelere ait puan değişikliklerini çıkarıp teksir etmek çalışmaların ne derece yoğun olduğunu göstermeye yeterlidir.

Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erzurum Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlükleriyle, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Başkanlıklarından bölümlerine ait kayıt işlemleri ve puan durumları hakkında bilgi ve kayıtlar için gerekli formlar istenmiştir.

Ege Üniversitesinden gelen ön kayıt müracaat formları dağıtılmış ve

doldurma şekli hakkında adaylara bilgi verilmiştir. Formlardan teşkilâtlara da bol miktarda gönderilmiştir. Böylece adaylar buldukları yerden bu formları doldurarak posta ile ön kayıt yaptırmak imkânına kavuşturulmuş, İzmir'e gitmekten kurtarılmışlardır.

Erzurum Üniversitesi ön kayıtları için değişik bir sistem uygulanmış, adayların istedikleri fakülte veya bölümler için ayrı ayrı dilekçe istenmiştir. Dilekçe örnekleri teşkilâta gönderilmiş ve ayrıca Genel Merkezimizdeki puan panosuna asılmıştır. Gazete yoluyla da diğer adaylara duyurulması sağlanmıştır.

Hacettepe Üniversitesine ait ön kayıt dilekçe formları rektörlükten gelir gelmez dağıtılmıştır.

Ankara Üniversitesinin, Fen ve Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi dışındaki bölümleri dilekçe ile ön kayıt kabul etmişler, bu iki fakülteye müracaat şekli ise, ilk zamanlarda anlaşılammıştır. Fen ve Dil-Tarih Coğrafya Fakültesine müracaatın şahsen veya dilekçe ile mi yapılacağı tam açıklanmadığından bu bölümlere müracaat etmek isteyenler ortada kalmışlardır. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ile iki fakültenin öğrenci işleri başkanlarıyla yapılan telefon görüşmelerinden bir netice alınamayınca MTTB Merkez Orta Öğretim Komitesi Başkanı Bülent Katkak arkadaşımız Ankara'ya gönderilmiştir.

Arkadaşımız gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra Fen ve Dil-Tarih Coğrafya Fakültelerine ait ön kayıt dilekçe formlarından örnekler getirmiştir. Bu örneklerden bol miktarda teksir edilerek dağıtılmıştır. Ve örnekler ayrıca gazetedeki yayınlanmıştır.

Böylece üniversite adayları bir güçlükten daha kurtarılmıştır.

Karadeniz Teknik Üniversitesine ön kayıtlar posta ile ve bu üniversiteye ait ön kayıt formları doldurularak yapıldığından rektörlük tarafından İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne dağıtılmak üzere 60 adet gibi gü-lünç bir miktar gönderilmiştir. İstekler üzerine K.T.Ü. Rektörlüğü öğrenci işleri başkanlığı ile telefon görüşmesi yapıldığında 60 adetten fazla gönderemeyeceklerini bildirmişlerdir. Gelen 60 adet form dakikasında bitmiştir. Bunun üzerine Eğitim Müdürlüğümüz matbaada K.T.Ü. formlarından 5000 adet bastırmıştır. Bu suretle talebelerin basit bir form için tâ Trabzon'a gitmeleri gereği ortadan kalkmıştır.

İ.T.Ü. İ.D.M.M.A. ve buna bağlı Akademilere ait müracaat şekilleri hakkında da adaylara gerekli rehberlik yapılmıştır.

İstanbul Üniversitesi ön kayıtları için üniversitelerarası giriş imtihanı komisyonu başkanı Prof. Dr. Haydar Furgaç'la görüşme yapılmış, gerekli bilgiler alınarak İstanbul Üniversitesine ait ön kayıt formlarından 5000 adet istenerek teşkilâta dağıtılmıştır. Fakültelere ait ön kayıt işlemleri bittikten sonra kesin kayıtlar için puan değişimleri günü gününe ta-

kip edilmiş ve aynı zamanda puanlar her gün Tercüman gazetesinde yayınlanmıştır. Her gün gelen mektuplara cevap verilmiş, herkesi ilgilendiren konulara gazete yoluyla cevap ulaştırılmıştır.

İLANLAR

ÜNİVERSİTE ADAYLARINA

Büyük Hizmetler Büyük teşkilatlar tarafından yapılır.

Türkiyenin en güçlü yegâne talebe teşkilatı olan

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ
Bütün TÜRKİYEDE

ÜNİVERSİTE ADAYLARININ Hizmetinde

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜMÜZ
Genel Merkez İstanbul'dan sonra İZMİR-ERZURUM-TRABZON'da
sizler için en güçlü öğretim kadrolarıyla kurslar hazırlamıştır.

ASİSTANLAR
İDARESİNDEKİ

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ kurslarımıza
bütün ÜNİVERSİTE ADAYLARININ kabılmalarnı diliyoruz.

BROSÜR İSTEYİNİZ

Genel Merkez.
Millî Türk Talebe Birliği Eğitim Müdürlüğü Cağaloğlu-İST.
Tel : 26 69 24 - 26 36 74

Şubeler

• İZMİR • Basma hane Fuar kapısı yanı- Tel : 27 20 6	• TRABZON • Ortahisar Hükümet Cad. No. 3 k. 3
• ERZURUM • Ordu evi arkası	

Reklam günümüzün en iyi duyurma ve propaganda aracıdır. Bu bakımdan üniversiteye girecek arkadaşlar için açtığımız asistanlar idaresindeki Üniversiteye Hazırlık Kurslarımız çeşitli reklam vasıtalarıyla duyurulmuştur. Geçen dönem kurslarımızın bitiminde yapılan ankette talebenin büyük bir kısmı «Kurslarımıza tesadüfen katıldıklarını ve böyle kaliteli

M.T.T.B. için
üniversiteye
GİRECEK GENÇLERE AÇIKLAMASI

- **MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ**
Türkiye'nin en büyük ve en eski yegâne talebe teşekkülüdür.
- Başlıca gayesi talebeye hizmet etmektir.
- Eğitim Müdürlüğümüz ÜNİVERSİTELERARASI giriş imtihanlarına hazırlama kurslarını ÜNİVERSİTE ADAYI gençlere yardımcı olmak için yıllardanberi tertiplemektedir.
- Kurslarımızda dersler tecrübeli ve ehliyetli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.
- Kararnızı vermeden önce EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN bilgi ve broşür isteyiniz.
- **Kurslar ; 1 Mart - 3 Nisan - 8 Mayıs**
5 Haziran - 19 Haziran - 1 Temmuz
Tarihlerinde başlamaktadır.

Müracaat : MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ
Eğitim Müdürlüğü
Cağaloğlu - İstanbul
Tel. : 26 69 24 - 26 36 74

kurslarımız olduğu halde niçin daha fazla reklam yaparak Anadolu'dan gelen talebelerin istifadelerine sunmuyorsunuz?» demişlerdir.

Bu dönem reklama büyük önem veren Eğitim Müdürlüğümüz çeşitli gazetelerde kurslarımızın reklamını yaptırmıştır.

Bir reklam ajansı ile anlaşarak onbeş gün müddetle çeşitli sinemalarda kurslarımızın ilanı yaptırılmıştır. Tesisler Müdür Yardımcısı M. Ali Sert arkadaşımızın yazdığı bez ilanlar Genel Merkez binamızın önüne, Beyazıt, Aksaray, Taksim ve Kadıköy'deki meydanlara asılmıştır. Şehir içi Belediye otobüsleri için ayrıca ofset ilanlar bastırılmıştır. Bu ilâniardan Anadolu'ya da gönderilmiş ve çeşitli mağaza vitrinlerine konması için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca bol miktarda duvar ilanları basılmış ve teşkilâta dağıtılarak çok geniş bir talebe kitlesinin duyması ve kurslarımızdan istifade edebilmeleri için gerekli zemin hazırlanmıştır.

ANKETLER

Her kurs döneminin bitiminde kursiyerler arasında anket yapılmıştır. Anketler kurs intibalarını ve teşkilâtımız faaliyetleri hakkında kursiyerlerin düşüncelerini öğrenmek için yapılmıştır. Anket sorularımız şöyledir:

- 1 — Öğretim kadromuz hakkında düşündükleriniz,
 - 2 — Eğitim Müdürlüğü hakkında düşündükleriniz (Program, talebeye ilgilene, testler, sınıfların durumu v.s.)
 - 3 — Bundan sonra kurslarımıza katılacak talebelere daha faydalı olabilmemiz için temenni ve düşünceleriniz,
 - 4 — M.T.T.B. faaliyetleri hakkında düşündükleriniz, (Kültürel, sportif faaliyetler, v.s.)
 - 5 — M.T.T.B.'nin faaliyetlerine katılarak kabiliyetlerinizi geliştirmek ister misiniz?
 - 6 — Kurslara katılmanızda hangi faktör daha fazla rol oynadı. (M.T.T.B. ismi, tavsiye üzerine, gazete reklâmı, tesadüfen v.s.)
- Yapılan anket neticeleri tek tek incelenerek umumi bir değerlendirme yapılmıştır. Netice olarak kursiyerlerin öğretim kadromuzdan memnun oldukları Eğitim Müdürlüğünün çalışmalarını takdir ettikleri belirtilmiştir. M.T.T.B.'nin faaliyetlerini beğendiklerini, Üniversiteye girdikten sonra şartlar müsait oldukça bu faaliyetlere katılmayı ve kendilerini yetiştirmeyi düşündüklerini yazmışlardır. Kursiyerlerin büyük bir kısmı kurslara katılmalarında en büyük faktörün M.T.T.B. ismi olduğunu, bir kısmı da tavsiye üzerine ve gazete reklâmı yoluyla geldiklerini yazmışlardır. Küçümsemeyecek bir miktarda kursiyer ise kurslara tesadüfen katıldıklarını belirtmişler ve böyle köklü bir fen eğitimi yapılan M.T.T.B. kurslarının daha fazla reklâm yapılarak kurslardan istifade edenlerin sayısının artırılması lâzım geldiğini ilâve etmişlerdir.

TERCÜMAN GAZETESİNDE YAPTIĞIMIZ NESRİYAT



«Hayat Yolunda MTTB ve Tercüman Gazetesi Gençlerle Elele»

Üniversite adayları için yaptığımız faaliyetlerden sadece teşkilâtımızın bulunduğu şehirlerdeki talebeler faydalandığından, hizmet sahasını genişletmek, yurdun her tarafındaki talebeye rehberlik yapabilmek üzere basın yoluyla duyurulması için Tercüman gazetesiyile anlaşma yapılmıştır. «Hayat Yolunda Gençlerle Elele» köşesinde her gün üniversite kayıtları ile ilgili haber verilmeye başlanmıştır.

Tercüman gazetesindeki üniversiteye girecekler için hazırladığımız bu köşe 17 Eylül 1972 Pazar günü başlamış, kayıtlar bitinceye kadar her gün devam ederek iki ay sürmüştü ve 27 Kasım'da son bulmuştur.

Eğitim Müdürlüğümüz Üniversite ile ilgili durumları günü gününe gazeteye yetiştirmiştir. Fakültelere ait ön kayıt, kesin kayıt tarihleri taban puanları, müracaat şekilleri aciliyetine göre gazeteye verilmiştir. Gazetede ki köşemizde ayrıca ön kayıtlar için dilekçe örnekleri gösterilmiştir. Bu suretle ön kayıtlar için fakültenin bulunduğu yere gitmek mecburiyeti ortadan kalkmış, adaylar posta ile kayıtlarını yaptırma imkânına kavuşmuşlardır.

Kesin kayıtlar başlamadan önce, kesin kayıtlar için lüzumlu belgeler yazılmış ve adaylara bunları kayıtlar başlamadan hazırlamaları tavsiye edilmiştir.

Fakülterde kesin kayıtlarla ilgili puan değişimleri her gün verilmiştir.

Üniversite adaylarının büyük çoğunluğunun, girecekleri fakülte veya bölüm hakkında hiçbir ön bilgiye sahip olmadıkları bir gerçektir. Öyle durumlar olmaktadır ki, talebe girdikten sonra ancak meseleye vakıf olmakta, çoğu zaman pişman olmaktadır. Eğitim Müdürlüğümüz Üniversiteye girecekler için hazırladığı «Hayat Yolunda Gençlerle Elele» köşesinde bu meseleye de yer vermiş, adayların girecekleri fakülter hakkında sahî de olsa bir fikir sahibi olmaları sağlanmıştır.

Fakülterde öğretim durumları, mezuniyet sonrası iş bulma imkânları, sertifika, staj, doktora yapabilme gibi konular hakkında teferruatlı açıklamalar yapılmıştır. Yurtlar hakkında da bilgi verilmiş, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Trabzon, Eskişehir, Bursa, Adana, Elâzığ, Diyarbakır gibi şehirlerimizdeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarla, memleket yurtları ve özel yurtlar tanıtılmıştır.

Yurtların adresleri, telefon numaraları, talebe mevcudu, ücretleri, odalarının kaçar kişilik olduğu ve giriş şartlarına kadar her türlü bilgi verilmiştir.

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN NESRİYATLARI

Eğitim Müdürlüğü, kurslarımıza katılan öğrencilere faydalı olabilmek için test-teksir bürosu kurmuştur. Öğrencilere dağıtılmak üzere sosyal ve fen bilgileri konularını kapsayan ve kurslarda gösterilen dersler-

den 250.000 adet teksir basılmıştır. Basılan bu testler kurslara katılan talebelere ve ayrıca 22 vilâyette bulunan temsilciliklerimize gönderilmiştir. Eğitim Müdürlüğü yapılan kursları tanıtmak amacıyla 1971-1972 ve 1972-1973 ders dönemlerinde olmak üzere iki defa altışar bin adet olmak üzere tanıtma broşürü bastırarak gelen öğrencilere dağıtmıştır.

Eğitim Müdürlüğü kurs çalışmalarının yanında 160 soruyu ihtiva eden fen ve sosyal bilgiler konularını kapsayan bir kitap hazırlayarak 5000 adet bastırmıştır. Hazırlanan bu kitap kurslarımızda ve temsilciliklerimizde talebelerin istifadelerine sunulmuştur. Büyük bir ilgi gören bu kitabın daha geniş bir şekilde yeni ilâvelerle 1973-1974 döneminde ikinci bası için çalışmalar yapılmıştır.

Hazırlanması öngörülen lise 1, 2, 3. sınıf Fen ve Sosyal Bilgilerini kapsayan ve Üniversite imtihanlarına hazırlanan genç arkadaşlarımıza büyük faydalar sağlayacak olan genel test kitabının da hazırlık çalışmaları kıymetli hocalarımız tarafından yürütülmektedir. 800 sayfa kadar olan bu kitabın en yakın zamanda çıkarılmasına (maddî imkânlar temin edilebildiği takdirde) çalışılmaktadır.

1972 Akademilerarası giriş imtihanında sorulan sorular M.T.T.B. Eğitim Müdürlüğü tarafından bastırılmıştır. Kitapta ayrıca soruların açıklama- lı çözümleri yapılmış ve yeni sorular ilâve edilmiştir.

Eğitim Müdürlüğümüzün Üniversiteye yeni hazırlanan veya Üniversite hayatının ilk yıllarında olan genç arkadaşlarımıza rehberlik faaliyetleri de (karınca kararınca) büyük faydalar temin etmiştir.

Bugün liseyi veya dengi herhangi bir okulu bitirerek yüksek tahsile hazırlanan genç, resmî veya özel hiçbir müesseseden sormak istediği, zihnini kurcalayan sorulara cevap bulamamaktadır. Bu ve buna benzer şekilde hiçbir ön bilgiye dayanmayan meslek seçiminin ne derece isabetsiz ve faydasız olacağı açıktır.

Talebelerin her türlü meseleleriyle ilgilenmeyi ve bunlara çözüm yolu bulmayı kendisine prensip edinen teşkilâtımız Tercüman gazetesiyile müştereken düzenlediği «Hayat Yolunda Gençlerle El Ele» sütununda bu sorulara açık cevaplar vererek bütün talebe arkadaşların bu mevzudaki bilgi ve görgülerini arttırmaya çalışmıştır. Böylece başlayan mektuplaşma faaliyeti her mevzuda ve her sahada sorulan sorularla ve müdürlüğümüz tarafından bunlara verilen cevaplarla devam etmiştir. Bu arada sorulan sorulardan çıkarılan neticelere göre üniversite adaylarının hangi meselelerde bilgi almak lüzumunu hissettiği de meydana çıkmıştır.

Bu istatistikî bilgilerin ışığı altında yapacağı faaliyetlerin daha faydalı olması yönüne gidilmiştir.

Gelen mektuplar daha çok, üniversiteye kayıt, puan takibi, devam mecburiyetinin olup olmadığı, askerlik tecilî, burs veren müesseseler ve şartları hakkında bilgi ile yurt temini gibi hususlardaki soruları ihtiva et-

mektedir. Ayrıca yurt dışında tahsil imkânları; arayanların sayısı da hayli kabarıktır.

Eğitim Müdürlüğümüzün bu faaliyetleri de diğer faaliyetler gibi tamamen amatör bir ruhla yürütülmüştür. Kendileri de talebe olan idareci arkadaşlarımız bu faaliyeti büyük bir şevk ve hizmet şuurunun verdiği rahatlık içinde yapmaktadırlar.

Müdürlüğün idarî işleri yanında teknik işlerini de yürüten bu arkadaşların ancak birkaçının isimlerini burada zikredebileceğiz. Bunların vazife alış sırasına göre isimleri şöyledir: Fevzi Yılmaz, Raşit Ürper, Abid Özmen, Ömer Faruk Aydoğdu, Mustafa Düzgün, Mehmet Ortanca, Halil Erol, Süreyya Köleoğlu, Yusuf Tosun, Ramazan Divleli, Selâhattin Özmen, Muhammed Seren, Süleyman Karataş, Kemal Karadeniz, Ahmet Geylan, Gökhan Faruk Mesçi, Ömer Karayumak.

Millî Türk Talebe Birliği Eğitim Müdürlüğü olarak 28 Nisan 1973 Cumartesi akşam saat 19.30'da 1972-1973 öğretim yılı kursiyerlerine bir gece tertip edilmiştir. Genel Başkan Ömer Öztürk'ün konuşmasıyla açılan kursiyer gecesi, kursiyer arkadaşların kendi aralarında kaynaşması, arkadaşlık bağlarının kuvvetlendirilmesi, talebelerin dinlendirilmesi v.s. gibi faydalar temin edeceği düşünülerek yapılmıştır.



Gecenin açış konuşması MTTB Genel Başkanı Ömer Öztürk tarafından yapıyor. MTTB Eğitim Müdürü Abid Özmen konuşuyor.



Umumi Test imtihanında muvaffakiyet gösteren kursiyerler toplu halde.



Başarı kazanan bir kursiyer MTTB İcra Konseyi Sekreteri İsmail Şimşek'ten hediyesini alıyor.



MTTB Genel Muhasibi Ali İhsan Mutlu Umumi imtihanda başarı gösteren bir kursiyere hediyesini verirken

Açış konuşmasında M.T.T.B. Genel Başkanı Ömer Öztürk: Yanlış bir eğitim politikası yüzünden binlerce genç arkadaşımızın mağdur durumda kaldığını belirtmiş, «Devletleştirilen Özel Yüksek Okulların kaldırılması ile -eski özel- devletleştirilen bu yüksek okullara eleman hazırlayan «Üniversiteye Hazırlama Kursları» aynı zihniyetle yerine ikâme edilmiştir. Değişen tek şey Yüksek Okulda yapılan paralı eğitimin, lise ve dengi okullar mezunları seviyesine indirilmiş olmasıdır. İlim tüccarlığı zihniyetinde bir değişiklik yoktur...» demiştir.

Daha sonra Eğitim Müdürü Abid Özmen bir konuşma yapmış, bunu Antep, Bitlis, Elâzığ, Artvin ekiplerinin gösterileri takip etmiştir. Daha sonra M.T.T.B. Spor kulübüne ait sporcular tarafından aletli cimnastik, Kempo-Karate, Judo, Taek-Van Do gösterileri yapılmıştır. 600 kadar kursiyerin izlediği gecede en son olarak yapılan test imtihanı neticesinde dereceye giren ilk 10 kişiye çeşitli hediyeleri M.T.T.B. idarecileri tarafından verilmiştir.

IV

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

M.T.T.B. Kültür Müdürlüğü 50. dönem çalışmalarına çok sıkı bir tempo ile başlamıştı. Öyle ki, M.T.T.B. konferans ve seminer salonları bir mektep halini almış, ne kadar ilim ve fikir adamımız varsa davet edilmişti. Her hafta binlerce insanla salonlarımız dolup taşıyor, yüklü programlarımız başarıyla tatbik ediliyordu. Ancak memleketin içinde bulunduğu anarşik vasatın ordu kuvvetiyle ifna olunabileceği kanaatiyle ilân edilen sıkıyönetim, Türkiye'nin büyük şehirlerinde her türlü faaliyeti men eden seminer ve konferans faaliyetlerimizi durdurduk ve programlarımızı iptal ettik. Bu kesif devreden sonra sıkıyönetim makamlarından izin aldıkça faaliyet gösterebildik.

A) SEMİNERLER :

1 — Tiyatro Müdürlüğünün seminerleri: 11 Nisan 1971 Pazar günü saat 20'de M.T.T.B. Tiyatro Müdürlüğünde tiyatro, doğuşu ve gelişimi mevzuunda Mustafa Miyasoğlu'nun bir semineri olmuştur.

2 — Doç. Dr. Salih Tuğ'un iki semineri: İ.Ü. Ed. Fak. İslâm Araştırmaları Enstitüsü Doçenti Salih Tuğ tarafından 12 Nisan Pazartesi ve 15 Nisan Perşembe günleri saat 20'de İslâm'da Malî Mükellefiyetler mevzuunda iki seminer yapılmıştır.

3 — Sabri Akdeniz'in «Batılılaşma» semineri: 19 Nisan 1971 Pazartesi günü saat 20'de M.T.T.B. seminer salonunda batılılaşma mevzuunda bir seminer Sabri Akdeniz tarafından verilmiştir. Batılılaşmanın, yabancılaşma olduğunu anlatan Sabri Akdeniz «Dünkü batıcılar bugün çatallaşmış, biri Marksist olmuş, diğeri ise Ortak Pazar isteyecek kadar Avrupalılaşmıştır» demiştir.

4 — Gençlik buhranları: Asistan Dr. Erman Tuncer'in gençliğin buhranı ve onu oluşturan sebepler üzerindeki semineri 22 Nisan 1971 Perşembe günü saat 20'de yapıldı. Nesillerin zamanımıza kadar geçirdiği değişikliklerin sebepleri üzerinde duran E. Tuncer, «bugün Türk gençliği, içinde kaybettiği şeyi dışarıda aramanın ızdırabını çekiyor, bir türlü kendine

dönüşü, benliğine sarılışın tek kurtuluş olduğunu göremiyor, anlayamıyor veya anlatılmaması için de her şey yapıyor.» demiştir.

5 — Devletler Hukuku üzerinde bir sohbet: As. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı tarafından 26 Nisan 1971 Pazartesi günü saat 20'de yapıldı. Seminer kalabalık bir dinleyici kitlesi tarafından takip edilmiştir.

B) KONFERANSLAR

1 — Ahmet Kabaklı'nın «Millî Hedefler» Konferansı: 10 Nisan Cumartesi günü M.T.T.B. Konferans salonunda M.T.T.B. Kültür Müdürlüğünün tertip ettiği «Millî Hedefler» Konferansı saat 14.30'da Ahmet Kabaklı tarafından verildi.

1 saat 45 dakika süren konferans büyük bir dinleyici kitlesi tarafından alâka ile takip edildi.

2 — Muhammed İkbâl: M.T.T.B. Kültür Müdürlüğü tarafından büyük İslâm şairi ve mütefekkeri İkbâl, 24 Nisan 1971 Cumartesi günü saat 14.30 da M.T.T.B. konferans salonunda anıldı.

Prof. Dr. Ali Nihad Tarian tarafından 50 dakikalık konuşmadan sonra salonda hazır bulunan Pakistan'ın İstanbul Elçisi kürsüye davet edildi. «İkbâl'in yalnız Pakistan'ın değil bütün İslâm âleminin şairi» olduğunu söyleyen Pakistan elçisi «M.T.T.B. teşkilâtına bu güzel teşebbüsünden dolayı çok teşekkür ederim» diyerek konuşmasını bitirdi.

C) ANMA TOPLANTILARI

1 — Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'i Anma Toplantısı: 17 Nisan 1971 Cumartesi günü saat 14.30'da büyük hukuk âlimi Ali Fuat Başgil M.T.T.B. konferans salonunda anıldı.

Kalabalık bir dinleyici kitlesinin takip ettiği anma toplantısının takdimini M.T.T.B. Kültür Müdürü yaptı.

Bugün ilmi sokağa düşüren ilimsiz, çilesiz, fikirsiz Prof. taslaklarının anarşistleri körüklediği bir ortamda Ali Fuat gibi nâdir yetişen vatanperver bir ilim âbidesini anmayı talebeleri olan bizler bir borç telâkki ettik.

M.T.T.B. Genel Başkanı Ömer Öztürk'ün açış konuşmasından sonra Yazar Ergun Göze, Eski M.T.T.B. Genel Başkanı Rasim Cinisli, Yağmur Yayinevi sahibi İsmail Dayı, Tahsin Demiray, Doç. Dr. Nurettin Topçu konuşular. Edebiyat muallimi Verdi Kankılıç da Ali Fuat hocanın hatırasına bir şiir okudu.

2 — M. Âkif'i Anma Toplantısı: Mehmet Âkif 35. vefat yıldönümü münasebetiyle çeşitli şehirlerde törenlerle MTTB tarafından anılmıştır. Bu mevzuyla ilgili MTTB Gençlik Bülteninde çıkan haberleri aynen alıyoruz:

İstanbul'daki Anma Toplantısı:

Millî şairimiz Mehmed Âkif'i vefatının 35. yıldönümü münasebetiyle çeşitli şehirlerde yapılan törenlerle andık. Millî Türk Talebe Birliği Er-

MTTB. bu akşam Mehmet Akif Gecesi yapacak

Unlu vatan şairi Meh-
met Akif Ersoy'ün ölüm yıl-
dönümünde yapılacak bu akşam

zurum İcra Konseyi ve Kayseri Temsilciliği 25 Aralık 1971, İstanbul İcra Konseyi 3 Ocak 1972, İzmir İcra Konseyi ve Konya Temsilciliği 8 Ocak 1972 tarihlerinde «Âkifî Anma Gecesi» tertiplemişlerdir. Biz burada İstanbul Şehir Tiyatroları Harbiye Bölümünde M.T.T.B. Genel Başkanlığı tarafından tertip edilen «Âkif Gecesi»nin izlenimlerini vereceğiz.



Harbiye Tiyatrosu'nu dolduran davetliler İstiklâl Marşı'nı dinliyorlar.

Birkaç yüz kişinin de yer bulamıyarak ayakta takip ettiği Anma törenine koro halinde «İstiklâl Marşı» söylenerek başlandı. M.T.T.B. Kültür Müdürü Bahaeddin Cebeci'nin takdim konuşmasından sonra, M.T.T.B. Genel Başkanı Ömer Öztürk açış konuşmasını yaptı. Genel Başkan Ömer Öztürk'ün konuşmasını aynen aşağıya alıyoruz:

«Muhterem davetliler, değerli basın mensupları, kıymetli genç arkadaşlarımız, Millî Türk Talebe Birliği adına hepinize hoş geldiniz derim.

Asırlar sürececek bir hayatiyete sahip olabilmek için milletler mazilerindeki ölmaz zenginliklerinin gerçak değerlerini arařtırmak zorundadırlar. Kiřiliğimizi meydana getiren kıymetler hazinemize, yenilik hevesiyle sırtını dönmek, millî tesanüdümüzü ve becamızı tehlikeye düşürmektedir. Bu tehlike ilerliyerek bir çürüyüşe dönmektedir. Bu çürüyüşün fert plânından cemiyet kayıtsızlığına dönüşmesinin meydana getirdiği ruh düşkünlüğünü yakinen gören Âkif, hayatının son günlerinde hâdiseleri ve zamanın açık istiskâlini gördükçe yaşamaktan iğrenmiş ve ihtiyarlığını bir kurtuluş müjdesi olarak kabul etmeğe başlamıştı. Ölümünün ardından geçen 35 yıl sonra, bugün Âsım'da sembolleştirdiği Vatanperver gençlik modelinin temsilcisi olarak imkânlarımız nisbetinde tertiplediğimiz bu ihtifâlie ona rahmet vesilesi hazırlamış olmaktan bahtiyarlık duymaktayız.

Kıymet hükümlerimiz açısından bir şah-ı numune olarak aldığımız merhum Âkif, Darülfünûn Edebiyatı Umumiye Müderrisi, bir memleket şairi, onun büyük eseri Asım, edebiyatımızda muadili olmayan bir âbide, bir mucize-i şiidir. Âkif insanca yaşamış, Türk edebiyatına, Türk milletine ve millî kültürümüze büyük hizmetler etmiş, ancak kendi imanına aşına olan ruhları sermest etmesini bilen bir millî şair ve sanatkârdır. Onun ölmaz eseri İstiklâl Marşı'nı bir sancağa sarıp Türk-İslâm müzesine koymadı, fakat unutmamalıdır ki İstiklâl Marşı Türk istiklâlinin sesi, zaferimizin şarkısı, edebiyatımızın murassa taşıdır. Türk tarihine bu müstesna marşı hediye eden memleket şairi, bayrak şair, gazî şair, velî şair Âkif parlayan, yanan ve gönülleri tutuşturan bir ışıktı. Hayatta bütün gayesi ahlâkı sağlam, imanı bütün bir Türk Milletidir. İnandığını bütün hayatı boyunca harfiyyen yaşayan Âkif bulunduğu kabın şeklini alan bir şair olmamış, sıcakta soğukta, borada, fırtınada şeklini aynen muhafaza eden katı bir cisim olarak yaşamıştı. İnandı, inandığını yaşadı, dönmedi ve öyle öldü. Asrın demir ve dumanından kaçan Âkif, minarelerin yanında cüceleşen dükkân ve evlere bakmıyarak, bankasız, borsasız mânevî bir İstanbul'da yürür, caddelerde kendi kendinden ibaret kalarak, sokaklarda arayan adam olarak gezerdi. Gün oldu Âkif'i sevmek cesaretti, dostları bile bazen onu gizli sevdiler. Galata rıhtımına iskelet halinde inen şairi İstiklâl Marşı ile gömdüler. Fatih'ten beri şehrin toprağına kendi eseriyle gömülen ilk ölü odur.

Mevzularına pencereden bakmayıp sokağına çıkan Âkif, eserlerini en çok yırtan sanatkârdır. Yazarken memnun, eserleri basılınca pişmandır. «Ah diyordu, yazdıklarımın hepsine topyekûn bir çizgi çekebilsem.» Şehinşahlara boyun eğmiyor, her faniye nasip olmayacak temiz bir hayat sürüp bu fani âlemden ayrılan bu arslan tabiatlı şair imanının kuvvetini

ipekli babanın kanından, millî kültür kaynaklarına dayanan ilhamlarını da Türkistanlı anasının ak sütünden alıyordu. Kapitalist batı dünyasının yalnız tekniğinin alınmasını, sermayeci toplumunun ahlâk ve adetlerinin yurda sokulmasını istiyordu. Bunun içindir ki medeniyet modeli olarak alınan Batı Burjuvazisine has yaşayış şekillerini kökten reddediyordu. Âkif omuzunda kumaş satarak nafaka çıkarmağa çalışan devlet reisini arıyor, devesine kölesi ile münavebeli binen, halkın acısını paylaşan, adaleti ile dünyaya örnek olan Hz. Ömer'in yaşayışını arzuluyordu. Onun özlediği ideal toplum yetimlerin şefkatle okşanıp, yaşlıların atlas elbise giydiği toplumdur. Öyle bir toplum ki, orada kahvehane ve meyhane ebediyen mühürlenecek, kapılar açık ve sandıklar kilitsiz olduğu halde ortada hırsız denilen insan tipinden hiçbir iz bulunmayacaktı. Gece gündüz açık evler, kapılar mandalsız.

Herkesin sandığı meydanda, bulunmaz hırsız... Bu toplum modelini yaşatacağını düşündüğü vatanının millî mücadelesinde İmparatorluğun son parçasına sınıksız tutunarak emperyalist ejderlere karşı savaşıyor, millî birliğin millet'in hak yoluna çağırılması ile meydana geleceğini savunuyor, terminolojisinden asla fedakârlık etmiyordu. O şeyda bir aşık gibi yaşadı. Ülküsüne hiç bir zaman ihanet etmemiş, din, parti ve fikir değiştirmemiş, inancı değişmeyen sağlam karakterli insan tipinin en mütena örneğini vermiştir. Bu karakter sağlamlığında olan Âkif, ideal yarını



MTTB Genel Başkanı Ömer Öztürk Âkif gecesinin ilk konuşmasını yapıyor.

Âsım'da sembolleştirmiş, onunla mutlu yarını tanıtmış, Türkiye'nin tarihi sıçramasının manivelası gerçek aydını onunla ifade etmiştir. Yeni neslin yeni değerler sistemine göre yetiştirilmesi, Anadolu toprağının bünyesinde Âsım nesli demek olan taze bir kanın doluşması ile sağlanacaktır. Selâm sana, büyük Türkiye idealinin müjdecisi Âsım nesli, selâm sana hak için, doğru için yaşayan, bu uğurda çarpışan özü doğru, sözü doğru Büyük Âkif. Müjdeler olsun mutlu yarınların habercisi nesli-î Âsım geliyor. Ölümünün 35. yılında seni bu inanışla, minnetle, şükranla ve fatihalarla anıyoruz. Ruhun şad olsun. Hepinizi en derin saygılarımla selâmlarım.»

Ömer Öztürk'ten sonra I. dönem Millet Meclisi üyesi Mahir İz bey konuştu: Bazı hatıralarını anlatarak, Âkif'in unutulamayacağını söyledi. «İstiklâl Marşını» ezan, Kurtuluş Savaşını Cihad, Safahatı Türk Milletinin millî destanı olarak tavsif etti ve «Ruhlara ruh katan bu Safahat rüzgârının önünde, her muhalif kuvvet toz olacaktır» dedi. Mahir İz, konuşmasının sonunda «İstiklâl Marşı»nı büyük bir heyecan içinde okudu. Ahmet Tekin, Safahat'tan «Sait Paşa İmamı» adlı şiiri okudu. Şiirdeki na't bölümünü solist Memduh Cumhur, rebab eşliğinde okudu.

Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Metin Önal konuştu.

Metin Mengüşoğlu'ndan sonra kürsüye gelen Muhiddin Nalbandoğlu, İstiklâl Harbi'nin karanlık günlerinden, bilinmeyen cephelerinden ve Âkif'in o günlerdeki çalışma ve hatıralarından bahsetti. İstiklâl Marşı ve besteleri hakkında bilgi verirken, Hafız Burhan'ın plâğa okuduğu Ali Rifat Çağatay Bey'in İstiklâl Marşı bestesini dinletti. Millet Meclisinin Sivas'a nakli hazırlıkları yapılırken Âkif'in Meclis kürsüsüne çıkarak; Ankara'dan çekilmenin bir daha buralara dönülemeyeceği anlamı taşıdığını, Ankara'da en büyük direnişin yapılacağını ve Allah'ın izni ile zaferin bizim olduğunu ve bu fikrinde ısrarla «Hayır, hayır, Ankara'yı terketmek mi? Ankara yanar, benim külüm de ona karışır, şehidlarımızın mukaddes emanetlerine hıyanet edemeyiz» dediğini, «Ankara'yı sonuna kadar müdafaa kararı»nı aldırmağa muvaffak olduğunu anlattı. O devrin Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi: «Nereden bir bozgun haberi alırsak oraya Âkif Bey'i gönderirdik. Âkif Bey askerle konuşur, maneviyatını kuvvetlendirirdi. Ertesi gün Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde o cephedeki zafer haberlerini okurduk.» Nalbandoğlu sözlerini Âkif'in hiç yayınlanmamış bir şiirini okuyarak bitirdi. Nalbandoğlu daha sonra Âkif'le ilgili 80 aded fotoğrafı projeksiyonla seyircilere gösterdi. Bursa Yunanlıların eline geçtiği zaman General Venizelos Osman Gazi'nin Türbesi önünde mağrurâne bir fotoğraf çektirmiş ve Avrupa gazetelerine şu sözleri söylemişti: «Osmanlılar'ın kurucusu Osman Gazi'nin Türbesi ayaklarının altında.» Fotoğrafı gören ve bu sözleri işiten dinleyicilerden Yunanlılar ve Yunan Generali aleyhinde tezahürat sesleri yükseldi.

Filmin gösterilmesini müteakib İstanbul İktisadî Ticarî İlimler Akademisi öğrencilerinden Sami Şener Âkif'in «Çanakkale Şehidlerine» adlı şiirini okudu.

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş «Âkif'in Edebî Şahsiyeti» mevzuunda bir konuşma yaptı ve şunları söyledi: «Âkif, Servet-i Fünun ve Fecr-i Âtî akımlarına karşı durur, onların dil ve zevklerinden başka istikamettedir. O devrede (Sanat için sanat) akımına karşı, (Cemiyet için sanat) görüşünü benimsemiş, cemiyetin nabzını kendi nabzında duymuştur. Bir çevrenin değil, bütün Türk Milleti'nin şairidir. Âkif, İstiklâl Harbi sıralarında eser vermiş bir velî şairdir. Âkif, şiirinde 1908-1925 devrinin safhalarını aksettirir. Âkif Türk Dili'ni çok güzel ve başarılı şekilde kullanmıştır. Birinci Safahat'da dil biraz ağır ise de daha sonraki kitaplarda dil sadeleşir. Türkçülük ve Türkçecilik akımının dışında kalmakla beraber onlardan daha güzel ve sade yazmıştır. Şiirlerinde karşılıklı konuşma, hitabe ve çeşitli ifade şekilleri kullanmıştır. «Bir Gece» adlı şiirinde Süleyman Çelebi'nin samimiyeti görülür, «Çanakkale Şehidlerine» şiirinde bir hitabet edası vardır. «Bülbül» şiirinde, bülbülün feryadını şiirine aksettirmeyi başarmıştır. Çok müvaffakiyetli bir şiirdir. «Âsım»ın Ne eser, ne de Semer manzumesinde konuyu çok muvaffakiyetle hikâye etmiştir.» Sayın Faruk Kadri Timurtaş «Ne Eser, Ne de Semer» şiirini okuyarak sözlerini bitirdi. «Bülbül» şiirini genç bir arkadaşımız okudu.

Gecenin son konuşmasını muharrir ve Çapa Yüksek Öğretmen Okulu Öğretim Üyesi Ahmet Kabaklı yaptı ve şunları söyledi: «Pek çok kimsenin bugün hâlâ Âkif'i anlamaya koşması, O'nun bugüne de hitap etmiş olmasından ileri geliyor. Konuşmamın mihrakı «Âkif ve Millet» konusudur. Âkif, Türk-İslâm sentezinin en büyük ifade edenidir.

Elimde olaydı İmam-Hatib Okullarına Safahat'ı ders kitabı olarak koydururdum. Âkif'i iyi anlamak, İslâm'ı daha iyi anlamak için anahtar olacaktır. İslâm tefekkür ve gayretinin, Safahat'ın her bölümünde yürek kanı ile yazılmış olduğu görülür. Âkif'i doğru okumalı, doğru anlamalısınız. Bu suretle yeni bir hareket noktası bularak çağımızın yeni mücadelelerine girişebilirsiniz. Türk-İslâm sentezinden vazgeçmek Türk Milletinden vazgeçmektir. Gençlerimiz iyi bilsinler ki: «Sırat-ı Müstakim»in en devamlı okuyucuları dış Türklere idi. Âkif'in içtimai meselelerimizi dile getirdiği «Süleymaniye Kürsüsünde» ve «Fatih Kürsüsünde» adlı şiirlerinde konuşan, Türkistanlı bir Türk'tür. Binaenaleyh Âkif'in dış Türklere dönük olduğunu görüyoruz. Âkif, özü İslâm olan bir millete ve onun milliyetçiliğine sahip idi. Âkif'i ümmetçi olarak tavsif ediyorlar, yanlıştır. O, Türkiye'nin öncülüğünde bir İslâm Birliği istiyordu. Zira Avrupalılar tek bir «Haç» etrafında toplanıyorlar, birbirlerine yardım, rağbet ve teveccüh gösteriyorlar. Çanakkale'de bize karşı haçlı olarak çıktılar. Âkif, siyasi bakımdan

müstakil olan müslüman milletlerin aynı ideal, aynı ilim ve kültür etrafında toplanmasını istiyordu. Müstemleke olan milletlerin kurtulmasını istiyordu. Bugün 25 tane İslâm Devleti vardır. Bunların her biri çeşitli yönlerden müflis durumdadırlar, fakat bu camia yarın kuvvetlenecektir. Âkif,



Âkif gecesinin basındaki akisleri.

Türkiye'yi bu gurubun başına koyuyor. Araplar da pek çok âlim ve ilmi eser, İran ve Hind'de pek çok şair, Türkiye'de pek çok devlet, kılıç ve teşkilât adamı çıkmıştır, bunun için o lider olmalıdır. Âkif, Millet anlayışını çalışma felsefesine isnad ettiriyor. O'na göre millet var olmayı çalışma ile elde ediyor. Bu yeni bir görüştür.

Âkif'in Safahat'ta en çok sevdiği ve kullandığı kelimeler: (Çalışmak, Azim ve Ümittir. Öyleyse hep beraber çalışmalı, meselelerimize sahip çıkmalıyız. Âkif, kâinattaki olayları bu çalışma felsefesine bağlıyor. İnsan için ne bu dünyada, ne öbür dünyada kendi çalışmasından başka kazanç yoktur. Ziya Gökalp «hars ve medeniyet» tasnifini yapmıştır. Âkif «Ma'rifet ve Fazilet» mefhumları ile bu tasnifi yapar. Ma'rifet: İlim, fen ve tekniktir. Bunlar bütün beşeriyetin malıdır. Âkif, 300 seneden beri medresemizin kurduğunu, ilmin gittiğini, ilmi batının temsil ettiğini söylüyordu. İlimi batıdan almak lazımdır. Âkif'e göre bâb-ı fetva bile ümmihane koğuşuna dönmüştür. Batının ilmini almadığımız için, yüksek okullar mevcut olduğu halde ilerleme kaydedilememiştir. Âkif'in söylediği «fazilet» Gökalp'in «hars» mefhumuna tekabül eder. Bizim olan, bize ait olan şeylerdir. Asıl mesele ma'rifet ve faziletin dengesini sağlamaktır. Biri noksan olursa talep hasil olmaz. Bizim otlarımız ilâç hammaddesi özelliğini taşır, fakat onu ilâç yapacak eczacı yoktur. Fazilet bizim otlarımızdır, ma'rifet, bu otların terkibi ile ilâcı yapmaktır. Çalışmamanın, tembelliğin neticesinde şark geri kalmıştır. Safahat'ta feci şark tasvirleri vardır. Âkif aynı zamanda ağlamanın, yarın da düşmandır. İslâm'ın buyruğu, Türk'ün akıncı ruhu ter dökmemizi emrediyor. Âkif, büyük bir mektep. Safahat'ı bütün arkadaşların anlayarak okumalarını arzu ediyorum. Bugünün meselelerinin en az yüzde sekseninin O'nda halledilmiş olduğunu göreceksiniz. Yeni bir dünya görüşü kazanacaksınız.»

Bu konuşmadan sonra bin kişiyi aşan dinleyiciler gönüllerinde Âkif sevgisiyle dağıldılar.

3 — FETİH GECESİ (29 Mayıs 1972)

İstanbul'un Fethinin 519. yıldönümü Genel Merkezimiz Konferans Salonunda yapılan büyük bir törenle kutlanmıştır. Büyük bir ilgi gören Fethin Gecemiz, günlerce önce İstanbul'un her tarafına yapıştırılan afişlerle ilân edilmiştir.

Büyük bir kalabalığın dışardan da takip ettiği gecenin açış konuşmasını Millî Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Ömer Öztürk yapmıştır. Genel Başkanımızın açış konuşması aynen şöyledir:

«Muhterem Dâvetliler, Değerli Genç Arkadaşlarım,

Konstantiniyye'yi İslâmbol'a inkılâp ettiren, çağ kapatıp çağ açan büyük Fethin 519. yıldönümünü anma törenine Fatih'in gerçek torunları adına hoş geldiniz derim.



Fethin Gecesini takip eden dinleyiciler.

519 yıl önce bir büyük fetih gerçekleşmişti.

Neydi Anadolu'daki Türk Devletlerinin en küçüğü? Osmanlı Beyliğine iki asır içinde üç kıtada at koşturtan neydi bu beyliğe dünyanın en büyük kara ve deniz imparatorluğunu bir kaç asırda kurduran, neydi köhne Bizansa Hıristiyan külâhı görmektense, müslüman sarığı görmeyi tercih ettiren âmil? Ve yine düşünüyoruz neydi asırlardır alınamayan İstanbulun Fethini 21 yaşında genç bir delikanlıya nasip eden hakiki sebep. Bütün bunların temelinde yatan sır aslı pâk, nesli temiz, büyük Türk Milletinin gücünde ve benliğinde İslâm iman ve inancının tam olarak tecellî etmesindeydi. «Konstantiniyye elbette fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker, ne güzel âşkerdir.» şerefli sözünün methiyesine mazhar olmak için İstanbul'u almayı bütün benliğini tutuşturan bir aşkla arzulayan genç Fatih bu aşkında mutlak samimiydi. «Ya ben İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni» diyebilen koca hünkârın bu sözü aynı tecellî sırrının en veciz ifadesiydi. Bu inançla, bu imarla yoğrulan büyük hünkârın inanılmaz zaferleri bir takım sırlarla süslüdür. Bunların başında Fatih'in yettiği ailenin büyüklüğü gelir. Öyle bir aile ki

arka arkaya, seri halde herbiri diğerinden büyük cihangirler yetiştirmiş, herbiri aldığı emaneti daha ilerde, daha yüksekte teslim etmiştir. Yeryüzünün en büyük cihangirleri olan bu hükümdarların askerî ve siyasi zaferlerini besleyen kudretlerin başında fikir, sanat ve kültür hayatına verdikleri kıymetin önemi büyüktür. Seri halde cihangir olan bu sultanlar aynı zamanda devirlerinin en ileri kültür ve sanat devleriydi.

İşte bu iman, işte bu ruh onlara gerçek fetihleri müyesser kılmıştı. Bir ülkeyi fethetmek demek orayı silah gücüyle istilâ etmek demek değildir. Gerçek Fetihler zulmü ve istibdadı kaldırıp yerine hakkı ve adaleti kâim kılmak için ülkeler fethedenlerdir. Onlar gittikleri yerlerde kan akıtıp can almayı değil, adalet timsali olarak zalimlere karşı mazlumları korumayı, hak ve hürriyetlerin yılmaz bekçisi olmayı hedef tutarlar. Fatih'in İstanbul'u fethi de işte bu yüce gayeler uğrunda yapılmıştır. Allah yolunda cihad etmek, köhne Bizans'ın paslı düşünce ve inanç zincirini kırmak, ülkeyi İslâm ülkesi yaparak buradaki esirlere istedikleri inanca sahip olmak hakkını verecek medeniyete ulaşmak, peygamberin; o ezeli ve ebedi kumandanın asırlar önce verdiği emri yerine getirmek ve o şerefe nail olmak için fethi girşildi. Şehre girişinde muzaffer kumandan gibi böbürlenmek yerine, önce bu fethi kendisine nasip eden Allah'a secde etmeyi tercih edendi gerçek Fatih. Sabahlara kadar şükür secdelerinde göz yaşı dökendi gerçek Fatih. İşte Şeyh Galip'in «Anlar ki kelâma can verirler» dediği söze, sese, taşa can veren, gerçek sanatkarlara nasip olan marifetlere sahip olandı gerçek Fatih. Bu öyle bir sanat ki, ancak seçilmiş cihangirlere nasip olan imparatorluk kurma sanatına sahip olan gönüller fatihî Sultan Mehmet Han'dı gerçek Fatih. İşte bu cihangirdir ki bu sanata kendi yüce ruhundan eşsiz hamleler katmış, onu daha engin ufuklara götürmüştü. Kısaca Fatih'te bir aile kabiliyeti, bir ağır miras olarak tekamül eden bu zafer sırrı, büyük işler yapmağa, büyük eserler vermeğe müsait bir aşk ve sanat insanı meydana getirmişti. Fatih; tarihte ilme ve alimlere en büyük ve en samimi saygıyı gösteren bir dünya hükümdarıdır. Devrinde Akşemseddin'in yaşamış olmasını kendisi ve ülkesi için en büyük lütuf bilen, hocasının fethin mutlaka müyesser olacağı vaadinin yanlış çıkmadığına, İstanbul'un fethinin gerçekleşmesinden fazla sevinen Fatih'in kurduğu imparatorluk işte bu ilmi temellere dayandığındandır ki, bir Cengiz'in bir Timur'un zaferleri gibi anlık ve saman alevi misali olmamış, asırlarca kuvvetlenerek yaşamıştır. Tabiidir ki bu iman, ilim, fikir, sanat, adalet, devlet kurma terbiyelerinin asil ve eşsiz meyvesidir. Fikrin silâhtan üstün olduğunu bilmeyenler gerçek Fatihlerle alâde zorba ve sadistleri, gerçek fetihlerle kaba işgalleri birbirinden ayıramazlar. Hocasının atının ayağından sıçrayan çamuru şeref sayan Yavuz'u, mağlûplarına misafir muamelesi yapan Alparslanları hiç mi hiç tanıyamazlar. Ancak yeniden dirilişe inanan gerçek Fatihlerdir ki ülkelerini ebedî prensipler üzerine kurarlar.

Çünkü harp yaraları ebedî ilaçlarla derhal sarılmazsa, sevgi ve muhabbet derhal avdet ettirilmezse, fatihler kendinden sonrakilere ebedî ülkeler yerine onulmaz yaralar bırakırlar. İstanbul'u Bizansın bir ayak bağı olduğu için değil, inandığı için, politikasının gerçekleşmesinde en büyük basamak olduğu için istemişti Fatih. Avrupa'nın karşısına Ortadoksların koruyucusu olarak çıkmak istemişti Fatih. İşte bundan dolayı patriğe o haklar verilmiş, Avrupa'ya karşı siyaset ona göre ayarlanmıştı. İmparatorluk kurma sanatının ince mimarı İslâm birliğine ilk adımı fetihle atacağına inanıyordu. İlimin ışığında kurduğu adalet mefkûresi başlı başına bir devleti ayakta tutmağa yetmişti. İlahî adaletin herkese aynı şekilde; içinde muzaffer imparator da dahil, eşit olarak uygulanması bütün dünyanın hayretini celbetmiş, «bu adalet oldukça bu millet yıkılmaz» hükümünü verdimişti. Adaleti; hak ve hukuk, huzur ve asayişle, can, mal, ırz, namus emniyetiyle, minareleri ve kubbeleriyle Konstantiniyye'yi İstanbul yaptı Fatih. Artık İstanbul karış karış; taş taş; toprak toprak bir İslâm beldesiydi. Aradan beş asır geçti, bu saadet ülkesinde bir fırtına çıktı, kavurdu her tarafı. Ayasofya'da ezan sustu. Maddesiyle elimizde olan İstanbul manasıyla metruk bir belde olmuştu. Bir başka diyar olmuştu İstanbul. Fethin ruhuna taban tabana zıt hareketlerle İstanbulla gerçekten sahip olmak mümkün mü?

Gerçek fethi Ayasofya'yı matemden kurtarıp İstanbul'un manasını iade edince anacağız. İşte fetih idealini devam ettirecek fethin nesli. Fatih'in genç torunları yetişti. İşte onlar Fetih ülküsünün gerçek sahipleri olarak, gerçek fetihleri yâdedeceklerdir.

Selâm sana Fatih'in gerçek toruları

Selâm sana gerçek fetih ülkücülerini, millî gençliğin gerçek temsilcileri...

Büyük ve asil milletimizin gerçek fetihleri yâdedeceği nice 519. yıllar dileğiyle hepinizi saygı ve muhabbetle selâmlarım.»

Daha sonra kürsüye gelen Prof. Dr. Osman Turan ise özetle şunları söylemiştir:

«Muhterem Dinleyiciler!

Bizim için mukaddes bir günü kutluyoruz. Bu büyük gün; medeniyet tarihi için dünyaya adalet ve hürriyet, bilhassa din hürriyeti getirdiği için, yalnız bizim mukaddes günümüz değil, hakikî medeniyet tarihçileri için de müstesna bir gün olmak icabeder. Türk Milletinin ve İslâmın ideal mihrâkı olan İstanbul asırlarca büyük emellerin temerküz ettiği bir merkezdir. Bu merkez bilâhâre medeniyet merkezi olmuştur.

Muhterem Dinleyiciler!

İstanbul asırlarca İslâm ve Hıristiyan iki dünyanın mücadele mercii olmuştur. Bu mücadelelerin bir sebebi de İstanbul'un fethine dinî bakımdan

emirlerin bulunması, fethin vaadedilmesidir. Hz. Peygamber soruyor ümmetine: İki tarafı deniz, bir tarafı kara olan bir yer biliyor musunuz? Cevap veriyorlar: Ya Resulallah Kayser'in Şehri. Hz. Peygamber devam ediyor: İşte bu şehrin fethi için uğraşan herkes affa nâil olacaktır. Daha sonra diyor ki: İstanbul 70 bin müslüman askerinin tehlil ve tekbir sesleri arasında mutlaka fethedilecektir. Bir hadiste de: «İstanbul fethedilmedikçe kıyamet kopmayacaktır» denilmektedir. Yine bir hadiste de: «Ayasofyada iki rekât namaz kılan Cennete gidecektir» denilmektedir.

Muhterem dinleyiciler!

Tarihçi için mühim olan; cemiyetin ideallerini, ruhunu ve hamlesini meydana koyan vesikalardır. Bunlar Türk-İslâm cemiyetinin İstanbul'a, Ayasofya'ya ve bu büyük merkeze verdiği kudsiyeti ifade eder. Kur'an'ı Kerim'de İstanbul için Belde tün Tayyibetün -mübarek belde- denilmektedir. Büyük velî Akşemseddin, Fatih İstanbul fethini müjdeleyen büyük insandır. Fatih muhasarada sabırsızlanıyor. Akşemseddin yukarıdaki ayeti okuyor ve «Beyim; Belde-tün Tayyibetün ebced hesabıyla 857 yi gösterir, sabırsızlanma, Fetih müyesserdir» diyor.

Hadislerden birisi «İstanbul Fatih bir Peygamber ismi taşıyacak» demektedir. Diğer bir rivayete göre de İstanbul Fatih Muhammed isminde olacaktır. Bu, Selçuk Devletini kuran Tuğrul Bey için de vardı.

Emevi Halifesi Süleyman «İstanbul Fâtihî mutlaka ben olacağım» diyerek İstanbul fethine girer ki denizden yapılan son muhasaradır. Bu se-



Prof. Dr.
Osman Turan
konuşuyor.

fere Eba Eyyüb'ül Ensârî de katılmıştır. Bu muhâsaraya büyük bir şevkle katılan Eba Eyyüb'ül Ensârî şehit olmak istiyor ve surların önünde ok darbesiyle şehit oluyor. Hz. Peygamber bir hadisinde «ümmetimden birisi surların önünde şehit olacaktır, ne mutlu ona» demiştir. Hatta Eba Eyyüb'ül Ensârî vasiyet etmiştir «eğer yolda ölürsem, mümkün merteye beni İstanbul'a yakın bir yerde defnedin» diye. Şehit oluyor ve surların önünde defnediliyor. 12. asra kadar burası bir ziyaretgâhtır. Fakat 1204 de Lâtinlerin İstanbul'u tahribi neticesinde bu mezar kaybolmuştur. Sonradan Akşemseddin bulmuştur. Kıbrısta Hz. Peygamberin Halası Ümmül Haramın (Hala Sultanın) da türbesi kayboluyor, onu da Türkler buluyor.

İstanbul Türkler nazârında mukaddes bir şehirdir, bir evliya yatağıdır. Padişahların ziyaretgâhtır. Osmanlı padişahları Eyüp Sultandan sonra mutlaka Fatih Sultan Mehmedin türbesini ziyaret eder ve orada dua ettikten sonra sefere giderlerdi. Onların duasını, himmetini talep etmedikçe sefere çıkmazlardı.

İstanbulun burnu ucunda Bursa bütün millî, İslâmî ideallerin merkezi olmuş. Burada hergün İstanbul'un fethi bize nasip olacak Hz. Peygamberin tebşirlerine biz mazhar olacağız diye dua ediliyor, seviniliyor. Bu gayret, bu ideal orada bütün eserleriyle işleniyor.

Fatih Sultan Mehmet şebzadeliğinde Manisa'da yetiştiriliyor. Babası her türlü itina gösteriyor. Hocası Molla Gürânî. Fatih civa gibi gençliğinde. Bazan hocasını bırakıp kaçıyor, dinlemiyor. Sultan Murat emir veriyor: döveceksin.

Fatih Sultan Mehmet tahta geçince elinde İstanbul haritası ve düşündüğü tek şey İstanbul. Bir gece yarısı Çandarlı Kara Halil Paşayı çağırır. Çandarlı korkar gece yarısı, nedir bu iş. Altın tepeşiler içersinde mücevherât, hediye falan götürür. Fatih «Lala» der «bana bunlar lâzım değil, bana İstanbul lâzım.»

Muhasara başlar. Büyük toplar döktürülmüş, seyyar kuleler yapılmış, donanma hazırlanmıştır. Denizden herhangi bir yardımı önlemek için Anadolu Hisarı karşısına Boğazkesen Kalesi -Rumeli Hisarı- yaptırılmıştır. Rumeli Hisarı küfi harflerle «Muhammed» kelimesidir. Muhammed kelimesi ebced hesabıyla 92 eder. Rumeli Hisarının 92 burcu vardır. Böylece İstanbul sahilleri kuşatılır.

Fatih Sultan Mehmet bir gece büyük kumandanlarını, beylerini, devlet adamlarını toplar ve onlara İstanbul fethinin zaruretini anlatır. Der ki «Devletimizin kolları ve bacakları Anadolu ve Rumeli'de, başıysa düşmanın elindedir. Öyle bir düşman ki, dâima bizi entrikaları müşkül durumlara sokmuşlardır. Dedem Yıldırım, iki defa muhasara etti. Fakat Bizansın tahriki ve Bizans gemileriyle düşman Tuna'yı geçti. Bereket versin ki dedem bunların hepsini Tuna dalgalarına boğdu. Tekrar fethederken Timur

belâsını başımıza musallat etti. Babam fethedecek iken Karamanoğlunu ve Şehzade Mustafayı harekete geçirdi. Bu suretle bu feth olmadı, cesaretimiz kırılmadı.»

Bizans o zamanlar öyle bir sükut içerisindeydi ki, İstanbulun Türkler tarafından zaptedileceğine inanmışlar. Hatta bir takım uydurma efsaneler dâhi yaratmışlar, şimdi nasıl 13. Konstantin doğacak, İstanbul'u şöyle alacak diye yaratıyorlarsa.

Ordugâh kurulur ve orada hem Fatih hem de Akşemseddin askeri tebrik ederler. Hz. Muhammedin tebciğine mazhar olacaksınız diye. Muhasara şiddetlenir. Gemilerin karadan Haliç'e indirilmesi o zamana göre büyük bir şeydir.

Nihayet «Ya ben İstanbul'u alırım, ya beni İstanbul» diyen Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u zapteder.

Her küşesinde dehrin nâm-ı bekâ nisârın
Şâyestedir deniise âlem senin mezârın
Sensin ol şehinşâh bu ümmet-i necibe
Emsar bahşişindir, ebhâr yadigarın
Beyti Hüdaya konmuş cah-ı mütay-ı İslâm
Durmuş başında bekler bir kavm: türbedârın.

Abdülhak Hâmid'in Fatih Sultan Mehmedin kabrini ziyaret isimli şiirindeki bu türbedar elbette Türk Milletidir.

Bu türbedarlık şuurunu muhafaza ettikçe ve tarih şuurunu, millî şuu-



Asis. Dr.
Erman Tuncer
konuşuyor.

ru, millî kültürü terketmedikçe Türk Milleti bu kaynaklara dayanarak ebedi kudrete sahip olacaktır. Bunu diliyoruz.

Prof. Dr. Osman Turan'dan sonra neyzen Tekin Uğurel hayranlıkla dinlenmiştir.

Daha sonra asistan Erman Tuncer konuşmuştur.

Mehter Takımı ve Kılıç-Kalkan Ekibinin ayrı bir renk kattığı gece Yıldırım Gürses'in okuduğu Fetih Marşı ile sona ermiştir.

4) ALİ NİHAT TARLAN'IN TÜRK EDEBİYATINA 54 YILLIK HİZMETİNİN TÜRK GENÇLİĞİ ADINA KUTLANIŞI :



Ali Nihat Tarlan toplantısını takip eden dinleyiciler.

«Bana bir harf öğretenin kulu kölesi olurum» kelam-ı kıbarını ruhunu erittiği potasından alan M.T.T.B. unutturulmaya çalışan değerlerine her zaman sahip çıktı ve çıkacak. İşte 54 yıl türk edebiyatına hizmet etmiş, okuttuğu binlerce talebeye eski edebiyatın sihirli havasını tattırması, emektar hocamız (aynı zamanda MTTB Sosyal İlimler Enstitüsü Öğretim üyesi), İstanbul Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü başkanı ve Metinler şerhi profesörü Ali Nihat Tarlan'ın 1972 yılının son ayında MTTB konferans salonunda 54. hizmet yılı kutlandı. Kalabalık bir talebe-hoca kitlesinin takip ettiği törende Kültür müdürü Bahattin Cebeci'nin takdim konuşmasından sonra, M.T.T.B. Genel Sekreteri Raşit Ürper konuşmuştur, Türk gençliğine hitaben, unutturulmak istenen Divan edebiyatımızı hocamızdan öğrendiğimizi, onun vasıtasıyla eski edebiyatı sevdiğimizi belirt-

miş, konuşmasını. «Hocam Türk gençliği sizin gibi 1000 senelik tarih ve medeniyetine âşık insanların eseridir. Bu bakımdan size teşekkürlerimiz sonsuzdur» diyerek bitirmiştir.



54 yılın ardından,
Ali Nihat Tarlan
hocamızı MTTB
kursüsünden iniyor.
Millî kültürümüzün
emektar hocası
Türk gençliği
adına binlerce selâm!

Toplantıda daha sonra Prof. Dr. F. Kadri Timurtaş, Dr. Dirol Emîl, Yusuf Ziya İnan, İranlı Doç. Hüseyin Zakir, Çocukluk arkadaşı Selim Ahmet Çalışkan, İran Konsolosu ve Beşiktaş Kız Lisesi Edebiyat muallimi Osman Akkuşak konuşmuşlardır.

Toplantı sonunda hocamıza hediyeler verilmiş, şiirleri arkadaşlarımız tarafından okunmuştur.



Ali Nihat
hoca
MTTB'liler
arasında



54. hizmet yılında emekli olan Prof. Ali Nihat Tarlan için bir tören yapıldı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi hocasından Ord. Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan'ın mesleğe girdiği 54. yılında emekliye ayrılış dolayısıyla bir tören düzenlenmiştir. Prof. Faruk Kadri Timurtaş, Doç. Dr. Mehmet Cavuşoğlu Dr. Ali Canan, Yusuf Z. İnan Prof. Tarlan'ın kişiliği, hocalığı ve edebî şahıyehi üzerine konuşmalar yapmıştır. MTTB üyelerindeki törende Ord. Prof. Ali Nihat Tarlan'da «son ders» niteliğinde bir konuşma yaparak hatıralarını ve edebî görüşlerini anlatmıştır.

Beside Ali Nihat Tarlan
toplantısı.

V
KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ



MTTB
Kütüphanesinde
çalışanlar

Türk Yüksek Tahsil Gençliği'nin kütüphane ihtiyacını karşılayan M. T. T. B. Kütüphanesi tamirden sonra Sami ŞENER idaresindeki kitap kulübü ile müşterek faaliyete başlamıştı

50. Genel Kurul sonrası çalışmalarının birden hızlanması sebebiyle kütüphaneye olan alâkanın çoğalması neticesi müdürlük Mehmet Ersöz'ün idaresine verilmiştir.

Daha önceki dönemlerde zabıtlara geçen kitap adedi arttırılmıştır. Mehmet ERSÖZ idaresindeki kütüphane önce eksikleri giderilerek, her gün devamlı açık bulundurulmuştur.

Daha sonra yapılan eski kitapların tasnifi işi M. T. T. B. Kütüphanesi'nin sayısı ve mevzuları bakımından gerçek değerini ortaya koymuştur. Tasnif ve tespit çalışmaları Müdür Yrd. Fahri AKBEN tarafından yapılmıştır.

Tasnif işinden sonra tesbit edilen eksik ders kitaplarının teminine çalışılmıştır. Hemen bütün fakültelerin yayınları resmi bir yazı ile istenmiştir. Bilhassa Orman, Hukuk, Kimya, Eczacılık, İktisat, Tıp fakültesi kitaplarının tamamı temin edilmiştir. Diğer fakültelerde ellerindeki yayınlardan göndermişlerdir. Ders kitapları yönüyle gayet iyi bir durumda olan kütüphanemiz içtimâî, ilmi, millî, dinî kitaplar, temel eserler yönüyle de takviye cihetine gidilmiştir.

Hemen bütün milliyetçi kitabevelerine resmi bir yazı ile müracaat edilmiş ve kitap istenmiştir. Gün geçtikçe her yönüyle mükemmeleşen kütüphanemizi daha faydalı hale getirmek için çareler aranmış ve radyo ile anonsu düşünülmüştür. M. T. T. B. kütüphanesi 9 - 17.00 arası devamlı açıktır. Bazı geceler de geç vakitlere kadar talebe arkadaşlar için açık bırakılmıştır. Mahdut sayıdaki İstanbul Kütüphanelerine yeni birini kazandıran M.T.T.B. böylece hizmetlerine bir yenisini daha eklemiş bulunmaktadır. Kütüphane girişinin soluna bir müdürlük odası ve hemen yanına büyüğe bir fiş kutusu yaptırılarak çift yönlü bir yolluk döşenmiştir. Mükemmel hale gelen kütüphanemiz TRT. İstanbul Rodyosu'ndan her sabah İstanbul Kütüphaneleri arasında anons edilip, duyurulmaktadır. Üniversite öğrencisinin ders çalışmasını temin eden kütüphanemiz hergün doldurılmaktadır.

ÖĞRENCİ MESELELERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MTTB, bursların yükseltilmesini teklif ediyor

Millî Türk Talebe Birliği, yeni öğretim yılının başlaması münasebetiyle bir basın bildirisi yayınladı.

«Karak olayların, Stka yönetimi ilanı ile durdurulduğu» ifade edilen bildiride ayrıca öğrenciye ilmi ve bilhassa ilim zihniyeti verilmeli burslar 350 liradan altıyüz liraya çıkarılmalıdır. Anarşi, komünizm ve her tür iftiharî ve sapık ideolojilerle mücadelede bütün imkânlar seferber edilmelidir» denilmektedir.

Mesleki okul öğrencilerinin Üniversiteye alınması istendi

M.T.T.B. Genel Başkanı Ömer Öztürk, İstanbul Üniversitesi'nde 1972-1973 öğretim yılında yapılacak olan mesleki okul öğrencilerinin üniversiteye alınması için bir teklif sundu. Öztürk, «Lise deniz meslek okullarında mezun olan öğrencilerin de üniversiteye alınması istenmelidir» dedi.

Millî Türk Talebe Birliği Öğrenci Meseleleri Müdürlüğü olarak çalışmalarımızı üç temel mevzuda toplayabiliriz. Bunlar; Yurt, Burs - Kredi ve Kitap meseleleridir.

Üniversiteye giren her öğrencinin en mühim ihtiyacı yurt meselesidir. Anadolunun ücra köşelerinden İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük muhitlere gelen saf ve tecrübesiz genç arkadaşlarımız hiç tanımadıkları böyle bir çevrede bir takım problemlerle karşılaşmaktadırlar. İtimat edecekleri, meselelerini anlatacakları ve bu dertlere hüsnüniyetle çare bulacağından

emin oldukları ne resmî bir müessese ne de okullarımızda böyle bir kuruluş bulunmamaktadır. Mahdut imkânları ile sılaya belki de ilk çıkışı olan bir arkadaşımız kendisini kötü yollara itecek ve sapık ideolojilere alet edecek gizli şahıs ve kuruluşların kurbanı olabilir. Nitekim, Üniversiteyi anarşi kazanı haline getiren komünist militanlar çeşitli yollarla saf dimağları iffal etmektedirler: Meselâ yeni gelmiş bir talebeye eğer mağdur durumda kaldığını anlamışlarsa derhal bir yatacak yer bulmaktadırlar. Bunun yanında kitap meselesini halletmekte ve maddi yardımlarda bulunmaktadırlar. Ayrıca talebenin zihnini bulandırmak için iki yol takip edilmektedir. Bunlar Marx, Lenin ve Mao nun kitapları, ve seks. Küçük bir muhitten büyük muhite gelmenin verdiği çekingenlik ve sıkılganlığa karşı kendisine gösterilen böylesine alâkaya hiçbir genç ilgisiz kalmaz. Okullarımızda ismi bile geçmeyen «karakter eğitimi» nin bulunmayışı, şahsiyetin gelişmesine, kendine güvenme duygusunun güçlenmesine yardımcı olacak hiçbir programın bulunmayışından ötürü zararlı ideolojiler hakkında tek satır bilmeyen bir genç bu yıkıcı propagandaya kolaylıkla aldanmaktadır. Formlara katılma, bir iki gösteriye iştirak etme derken, kendini işgal ve boykot hareketinin içinde bulmaktadır. Devletine ve milletine ters düşen çok arkadaşımız bu yoldan dönmek imkânına sahip değildir.

İşte bizatihi bu dertlerle haşır neşir olmuş, gençliğin problemlerini dert edinmiş ve ona mal olmuş Millî Türk Talebe Birliği, talebeye hizmet eden on sekiz müdürlüğü yanında Öğrenci Meseleleri Müdürlüğü vasıtasıyla bu yöndeki çalışmalarını elinden geldiğince sürdürmeye çalışmıştır.

Bu çalışmalarımızı şu şekilde sıralayalım:

- 1 — Eğitim reformu ile ilgili çalışmalar,
- 2 — Yardım, burs ve kredi ile ilgili çalışmalar,
- 3 — Yurtlar ile ilgili çalışmalar,
- 4 — Türk Kızları İlim ve Kültür Kolu çalışmaları,
- 5 — Orta Öğrenim Komitesi Çalışmaları,
- 6 — Orta Öğrenim Komitelerine yapılan ziyaretler.

Şimdi bu çalışmaları sırayla inceleyelim:

- 1 — Eğitim reformu ile ilgili çalışmalar:

Eğitimimizin millî bir kaide üzerine oturtulması lüzumunu belirten tezimizi, ilk defa 48. dönem Genel Başkanı İsmail Kahraman devresinde geniş kitlelere duyurduk. Üniversitede, umumî efkârda, devlet ve hükümet idarecileri nezdinde yapılan ısrarlı ve kararlı çalışmalarımız nihayet semeresini verdi. «Gençlik ve Spor Bakanlığı» adıyla yeni bir bakanlık kuruldu.

Biz bu bakanlığın kurulmasını teklif ederken bir kaç temel nokta üzerine dikkatleri çekmiştik. Bu ana noktaları şu şekilde özetleyebiliriz:

— Eğitimin temeli olan ilk ve orta öğrenim devresinde genç dimağlar vatan ve millet sevgisiyle yoğrulsun.

— Sürekli ve çok çalışmayı o yaşta kendisine şiar edinsin.

— Tarihine, geleneklerine, millî örf ve adetlerine sahip çıkacak ruh heyecanıyla yetişsin.

— Türk genci nasıl bir ecdadın torunu olduğunun şuuruna vararak dışardan saldıracak veya içerden ihanet edebilecek düşmanlarını iyi öğrensin.

— İyiyi kötüden, güzeli çirkinden, haklıyı haksızdan ayırtılabilecek bir şura sahip olsun.

— Üniversite gençliğinin problemlerine (yurt, burs, kredi, kitap, dinlenme ve araştırma, inceleme, öğretim kadrosu gibi dertlerine) çare bulunsun.

Bu samimi dileklerimiz yanında, gençlik olarak üzerimize düşecek her vazifeye daima hazırız. Yalnız şu noktayı burada esefle belirtelim ki, «Gençlik ve Spor Bakanlığı» bugün «Spor Bakanlığı» veya «Futbol Bakanlığı» olarak vazife yapmaktadır. Devletimizin temellerine bomba köyan, ordumuza silâh çekebilecek kadar ruhları fakirleştirilmiş, sınıf arkadaşlarımızı komşu çocuklarını gördükçe her vicdanlı kimse gibi bizim de yüreğimizi sızlamaktadır. Milliyetçi, vatanperver Türk gençleri olarak vatan ve memleketin istikbali için üzerimize düşen ikaz görevini yaparak diyoruz ki; Türk genci bir cevherdir. Bu cevheri iyi çalıştıralım. Onun elinden tutup kaldıralım.

İsmail Kahraman devresinde kurulmuş bulunan Eğitim Reformu Komisyonumuz, 1968 senesindeki solcu talebe hareketlerinin üniversite reformu adı altında umumî efkârı yanıltıcı ve anarşiyi başlatıcı hareketlerinin yanında, eğitimdeki aksaklıklar ve varılması gerekli millî hedefleri duyuran çalışmaları ile büyük hizmetlerde bulunmuştur. Türkiye'nin en önemli meselesi eğitimidir diyebiliriz. Bugün devletimizi yıkmak için elinden geleni yapan gençlerle devletin ve milletin yok olma anında seyirci kalan ve günlük zevkleriyle başbaşa yaşayan diğer bir kısım gençler; bugüne kadar tatbik edilen yetersiz ve hatalı bir eğitimin eseridir. 12 Mart'ta ordunun müdahalesine sebep olan yıkıcı ve kökü dışarda sol hareketler, diğer sahalarda olduğu gibi eğitimde de esaslı bir değişiklik yapılması fikrini uyandırmıştır. Fakat şimdiye kadar yapılanlar eğitimin millî temel, muhteva ve hedeflere sahip olmasına yetmemiş, birkaç yüksek okulun devletleştirilmesi ve bir kaç zabta tedbirinin alınmasıyla iktifa edilmiştir. Demek oluyor ki, bugünkü buhranımıza sebep olan yetersiz eğitim henüz hakiki bir reform fikri ile ele alınmamıştır. Öyleyse millî şuur ve ruh sahiplerince söylenecek ve yapılacak çok şey vardır. Öğrenci meseleleri müdürlüğümüz bu mevzuda halen şu çalışmaları yapmaktadır. Hükümetin üniversite reform kanunu tasarısı te-

min edilerek teksir edilmiş ve bu tasarı üzerinde incelemeler yapılmıştır. UNESCO Türkiye Millî Komitesinin Gençlik İhtisas Komisyonuna M.T.T.B adına iştirak edilmiştir. Prof. Ali Rıza Berkem Başkanlığında MTTB, TMTF, TMGT, Halkevleri Gençlik ve Spor Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcilerinden kurulu komisyona Merkez İcra Konseyi Başkanı Yusuf Akkaya MTTB adına, Öğrenci Meseleleri Müdürü Sedat Savaşer TMTF'nin temsilcisi bulunmadığından onun yerine katılmıştı. Bu komisyonda Eğitim Reformu, Üniversite ve Gençlik meseleleri üzerinde tartışılmış, MTTB'nin görüşleri dile getirilmiştir. Üniversite reform tasarısının hükümetçe geri alınması üzerine komisyonun çalışmaları şimdilik durmuştur.

Burada sırası gelmişken Işık Mühendislik okuluındaki bir duruma da temas edelim:

Özel Yüksek Okullar bilindiği gibi devlet imkânlarının yetmemesi ve iyi kullanılmaması yüzünden açılmış ve bunlar arasında en iyi örneği Işık Mühendislik Okulu vermişti. Bu ilim yuvasının çalışkan ve dürüst gençleri şahsa ait olan özel okullarını vakıf haline dahi getirmişler ve en iyi yetiştirme imkânına kavuşmuşlardı.

Millî Eğitim Bakanlığının teşkil ettiği koordinasyon kuruluna devletleştirilmiş bulunan özel yüksek okulların temsilcileri de katıldığı halde alınan kararlar her nedense öğrencilerin aleyhinde olmuştur. Hukukta müktesep hak denilen mefhum hiçe sayılmış, gerçekte bağdaşır olumlu hiç bir adım atılmamıştır.

Koordinasyon kurulunda bulunan Akademi Başkanı Prof. Vakkas Aykurt ve Prof. Ahmet Karadeniz'in diğer özel yüksek okulların akademinin bünyesine alınmasına rıza gösterdikleri halde Işık Mühendisliğin dağılmasına adeta taraftar görümlerini talebe-okul ilişkileriyle izah etmek mümkün değildir.

Bunların başında bina durumu gelmektedir. Dört bin talebeyi barındırmakta olan Beşiktaş'taki Işık Mühendislik binası 700 kişiyi geçmeyen mimarlık bölümüne hangi maksatla tahsis edilmiştir bilinmez.

Dağıtımdan en çok ikinci sınıflar mağdur edilmiş, laboratuvarları Beşiktaşta, yabancı dilleri Zincirlikuyu'daki binada, bazen de Ayazağa Mühendislikte, diğer dersleri de Acıbadem'de bulunan Kadıköy Mühendislikte yapmaya mecbur edilmişlerdir. Gece öğrencilerinin gündüz çalıştıkları işlerden çıkıp Kadıköy'deki derslerine yetişmeleri mümkün olmadığı gibi, gidebilen talebeler de hoca bulamamışlardır. Öğrenciler kendi aralarında temsilciler seçerek ilgili mercilere başvurmuşlar ve neden sonra Sıkıyönetimin aracılığı ile Vatan'a geçici olarak yerleştirilmişlerdir. Üçüncü ve dördüncü sınıflar İ.D.M.M.A. nde ve Akşam İnşaat beşinci sınıflar ise Ayazağa Kimya Mühendisliği Yüksek Okulunda boş bulabildikleri dersanelerde ders yapmaktadırlar.

1971/1972 yılında okulun birinci sınıfına talebe alınmadığına göre ışık Mühendislik Okulunun dağıtılmak istendiği açıkça görülmektedir.

Yönetmelik ise arap saçına dönmüş, büsbütün içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Kifayetsiz ve muğlak kısımları düzeltilirken, mevcut haklar zayi olmuş, emsallerinden hayli uzaklaştırılmıştır. Eski yönetmelik İTÜ. Maçka Teknik Okulu yönetmeliği örnek alınarak hazırlanmıştı. Bu yönetmeliğin geçerli olduğu dönemde okula kayıtlı öğrencilerin yeni yönetmelikle intibakları yapılmamış, öğrenciler binbir türlü müşkülâtla karşı karşıya bırakılmıştır.

Bu haksız durum karşısında Genel Başkanımız Ömer Öztürk ve Öğrenci Meseleleri Müdürü Sedat Savaşer yetkili mercilerle temaslarda bulunmuşlardır. Bu arada Akademi Başkanı ile de görüşülmüş ve talebeyi mağdur durumda bırakan bu kararların iptali için derhal harekete geçilmesi lüzumu izah edilmiştir.

2 — Yardım, kredi ve burs ile ilgili çalışmalar:

Okuyan gençlerin müstahsil olamayışları, ailelerinin imkânları ile tahsile devam etmelerini gerektirmektedir. Bu ise zengin bir ülke olmayan Türkiye'mizde gençlerin tahsillerini güçlkle tamamlamalarına sebep olmaktadır. Üniversitede okuyan talebenin büyük bir kısmı Anadolu'nun çeşitli vilâyet ve kazalarından gelmekte olup İstanbul'da zor olan geçim şartlarıyla karşılaşmaktadır. Bu durumdaki bir talebe ya ders saatleri dışında çalışarak veya burs ve kredi alarak okuyabilmektedir. Burada talebenin karşılaştığı en büyük güçlük, kendisine İstanbul gibi büyük bir şehirde rehberlik edecek hiç bir resmî merci bulamamasıdır. Bundan dolayı talebe nereden burs ve kredi alacağını ve bunlar için neler yapması gerektiğini bilemez. Bilhassa yeni gelen talebe bu bakımdan çok sıkıntı çeker.

Öğrenci Meseleleri Müdürlüğü olarak Üniversite gençliğine bu sahada rehberlik yapmaktayız. Bu sene de üniversitelerin açılışı ve onu takip eden aylarda müracaat eden talebelere burs ve kredi veren müesseseler ve şartları hakkında malûmat verilmiştir. Ayrıca üniversitenin açılışı münasebetiyle dağıtılan Öğrencinin El Kitabı isimli broşür de bu hususta geniş bilgi ihtiva etmektedir. Yardım kredi ve burs komitesi olarak çalışmalarımız bu kadarla kalmayıp gerçek ihtiyaç sahiplerine bizzat tavassut edilerek burs ve kredi temin edilmiştir. Bu cümleden olarak Türkiye Millî Kültür Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Kültür ve İktisat Cemiyeti gibi müesseselerden 110 talebeye karşılıksız burs temin edilmiştir.

MTTB tarafından kurulan Fatih Gençlik Vakfı'nın üniversite ders kitaplarını ucuz olarak temin etmek, talebelere yurt binası yapmak ve burs vermek gibi gayeleri içinde ilk tahakkuk eden burs mevzuudur. Bu mevzuda Fatih Gençlik Vakfı ile temas ederek 12 arkadaşımıza burs sağ-

lanmıştır. Bunlara ilâve olarak bazı şahıs ve müesseselerden kumaş, pardesü gibi giyecek eşyası temin edilip 200 talebeye birer takım elbiselik kumaş, 10 talebeye de pardesü dağıtılmıştır. 1972-1973 ders yılında ise bu kolun faaliyetleri daha da artırılarak daha çok üniversite talebesine yardım teminine çalışılmıştır. Her ders yılı başında çeşitli müesseseler tarafından verilen bursların gerçek ihtiyaç sahibi talebe arkadaşlarımıza verilmesi için MTTB Öğrenci Meseleleri Müdürlüğü olarak tavassutta bulunmuş, yapılan çalışmalar neticesinde bu yıl da 200 kadar talebenin burs alması temin edilmiştir. Bu bursların hemen hepsi karşılıksız olup talebeye herhangi bir mükellefiyet yüklememektedir. Fatih Gençlik Vakfı da bu ders yılında 50 kişiye karşılıksız burs vermeyi plânlanmış olup bu bursların verilmesinde MTTB Öğrenci Meseleleri Müdürlüğü Fatih Gençlik Vakfı ile işbirliği yapmıştır.

Bazı fabrika ve kumaş mağazalarından elbiselik kumaş temin edilerek ihtiyaç sahibi talebe arkadaşlarımıza dağıtılmıştır. Bu kumaşları talebe arkadaşların daha ucuza diktirmeleri için bir terzi ile anlaşılması piyasa fiyatlarından daha ucuza diktirilebilmesi sağlanmıştır. Yine Öğrenci Meseleleri Müdürlüğümüz tarafından 28 kişiye pardesü verilmiştir ki, toplam olarak 380 takım elbise, 28 pardesü bulunmaktadır. Çok acil ihtiyaçlar için bir miktar maddî yardımda bulunulmuştur. 1972-73 ders yılında teşkilâtımız tarafından bastırılan Öğrencinin El Kitabı Üniversite öğrencisinin ve üniversiteye yeni girenlerin bütün meselelerine bir cevap getirmek ve ona yardımda bulunmak amacıyla uzun çalışmalar sonucunda hazırlanmıştır. Bütün Türkiye'deki talebelerin ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan kitapta şu bölümler bulunmaktadır: Türkiye Üniversiteleri, Fakülteleri ve bölümleri, Üniversite bulunan şehirlerdeki resmî ve özel yurtlar, burs ve kredi veren resmî ve özel müesseseler, okulların kayıt ve kabul şartları, teşkilâtımızın çalışmalarından örnekler.

3 — Yurtlarla ilgili çalışmalar:

Talebenin en önemli meselelerinin başında yurt gelir ve maaiesef İstanbul'da mevcut talebenin ihtiyacına cevap veren yatak sayısı çok yetersizdir. Üstelik bu yurtların bir kısmı kötü sıhhi şartlar ve bakımsızlıkla dolu olup barınma ve ders çalışmaya elverişli değildir.

Bu sebeple MTTB olarak gençliğe yeni yurtlar kazandırmayı düşündük. Yurt olmaya müsait eski binalar ve medreseler araştırdık. Bunlardan yurt olmaya elverişli üç medrese için Vakıflar Başmüdürlüğü ile temasa geçip bize tahsisini istedik. Ayrıca İlim Yayma Cemiyeti'nden bu yeni açılacak yurtlar için ranza, yatak, vs. hususunda yardım talep ettik. Bu binaların aydınlatma, ısıtma, su, temizlik gibi masraflarının yıllık tutarını hesapladık. Netice olarak bu yurtları ders yılı başında açıp, talebenin istifadesine arz etmek için gerekli gayreti gösterdik. Fakat malî sebepler ve formalitelerle ilgili güçlükler yüzünden teşebbüsümüz bu yıl

tahakkuk etmedi. Temennimiz önümüzdeki ders yılında bu gayemizin tahakkuk etmesidir. İstanbul'un merkezi bir semtinde inşa edilen bir binanın bir kısmının yurt olarak kullanmak üzere MTTB'ye tahsisini temin edilmiş olup inşaat bittiğinde faaliyete geçirilecektir. Yurtlara yerleşmek isteyen talebelere üniversite açılışı sırasında yurtlar hakkında lüzumlu bilgi verilmiş, öğrencinin El Kitabı isimli broşürde de yurtların adresi yazılmıştır. Halen de MTTB'ye müracaat eden talebelere bu hususta gerekli yardım yapılmaktadır. Bu rehberlik vazifesine ilâve olarak yüzlerce talebenin MTTB'nin tavsiyesi ile çeşitli yurtlara girmesi temin edilmiştir. Eğitim Müdürlüğümüz tarafından açılan Üniversite Giriş Kurslarına katılan talebelere yurt temini hususunda da yardımcı olmaktadır.

Üniversite ve Yüksek Okullara, bulunduğu şehirlerdeki öğrenci yurtları mahallî MTTB teşkilatları tarafından araştırılmaktadır. Bu yurtların adları, adresleri, aylık ücretleri, yurdun vasıfları kayıt şartları öğrencinin El Kitabında bütün Yüksek Tahsil Gençliğine duyurulmuştur.

Yurtlar gezilerek buralarda kalan talebelerle ilgilenilmiş, ihtiyaç ve şikâyetleriyle ilgili araştırmalar yapılmıştır. Tatil günlerini değerlendirmek, talebeler arasındaki yakınlaşmayı sağlamak, arkadaşlık hislerini geliştirmek için geziler tertip edilmiştir. Bazı fakülteler ve yurtlar adına gruplar halinde İstanbul içinde ve dışında çeşitli yerlere gidilmiştir. İstanbul'un güzel mesire yerlerine ve civarındaki ormanlara, müzelere yapılan geziler yanında Edirne, Bursa, Uludağ gibi tarihî ve tabii hazinelerle dolu şehirlerimize de otobüslerle gidilmiştir. Böylelikle her talebenin kendi imkânlarıyla göremeyeceği yurt güzelliklerini tanıtmak ve bir tarih şuurunu vermek, bu gezilerin en mühim gayeleri arasındadır. Yurtlarda yapılan temsilcilik seçimleriyle ilgilenilerek eski senelerde olduğu gibi anarşinin buralarda barınmaması hususunda çalışmalar yapılmıştır. Bilindiği gibi Türk Devletini yıkmayı hedef alan beynelmül komünist hareket bu tatbikatında birinci derecede üniversiteyi mekân tutmuştur. Üniversite gençliğini daha çok etkileyebilmek ve onları kendi gayesi için kullanabilmek maksadıyla toplu halde buldukları yurtlarda büyük bir faaliyet göstermişler, hâkimiyetlerini kurabilmek için terör havası estirmişlerdir. Örfî idarenin varlığına rağmen komünistlerin üssü haline gelmiş bazı resmî ve özel yurtlarda aynı tip faaliyetlerini sürdürebilmeleri bunlara ne derece ehemmiyet verilmesi lüzumunu gösterir.

MTTB olarak bu işe büyük ehemmiyet verilmiş Üniversite gençliği arasında asıl büyük çoğunluğu teşkil eden milliyetçi ve vatansever gençlere maddî, manevî destek sağlanmıştır. Meselâ Vakıflar Yurdu, Konya Yurdu gibi bazı büyük yurtlarda milliyetçi gençlerin temsilcilik seçimlerini kazanmaları sağlanmıştır. Fakültelerdeki öğrenci temsilciliği seçimleri için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Silâhlî zorbalık hareketleriyle ve talebeleri sindirerek seçimleri zorla kazanmaya almış anarşistler, örfî

idarenin müdahalesiyle bu tip zorbalıkları önlenince ilk yenilgiye Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde uğramışlar ve MTTB'nin desteklediği milliyetçi adaylar seçimi kazanmışlardır. Strayla İTÜ'nün bazı bölümleriyle İDMMA'nın hemen bütün bölümlerinde milliyetçi arkadaşlarımız kazanmışlardır. Işık Mühendislik Okulu'nda ise talebe cemiyeti seçimlerini liste halinde milliyetçiler kazanmışlardır.

Diğer fakültelerde yapılacak seçimlerin idarece geri bırakılması üzerine 1972-73 ders yılında hazırlanan yeni yönetmeliğe göre yapılan seçimler netice vermemiştir. Çünkü acaip ve gerçeklere uymayan bölümler ihtiva eden bu yönetmeliğe göre fakülte talebelerinin büyük sayılabilecek bir çoğunluğunun seçime iştiraki şant koşuluyordu. Yeni yönetmeliğe göre İstanbul Tıp Fakültesinde yapılan seçimde milliyetçi arkadaşlarımız solcuların desteklediği adaylar karşısında üç misli fazla oy almışlar, fakat seçim gerekli çoğunluğun bulunmadığı gerekçesiyle iptal edilmiştir. Daha fazla talebenin katılması mümkün olmadığından bu öğretim yılında seçimler yapılmış ve üniversitede milliyetçi temsilcilere fırsat verilmemiştir. Bu yönetmeliğin gerçekçi bir anlayışla değiştirilmesi lâzımdır.

Öğrenci Meseleleri Müdürlüğümüz çeşitli yurtlarda kalan talebelerin tanışmaları için de bazı çalışmalar yapmaktadır. Geçen yıl ramazan ayı nihayetinde büyük bir iftar yemeği verilmiş, yüzlerce talebe salonu dolmuşur. Kurban Bayramının ikinci günü Birlik Merkezi'nde yapılan bayramlaşmadan sonra her yıl teamül haline gelen Kurban eti ile talebe arkadaşlarımız tarafından pişirilen bayram yemeği yenmiştir. Bu ders yı-



MTTB'de
Bayram
Yemeğinden
sonra
Ömer Öztürk
konuşuyor.

lında ise Ramazan ayında devamlı iftar yemeği çıkartılmış, her akşam en az 50 talebe arkadaşımıza iftar yemeği verilmiştir. Bu arada Öğrenci Meseleleri Müdürlüğümüz tarafından yapılan bir faaliyet de iki tale-

be arkadaşımızın kabirlerinin inşasıdır. Mustafa Bilgi ve Süleyman Özmen. İkisi de anarşinin Türkiye'de kol gezdiği yıllarda ve hayatlarının baharında şehit olmuşlardır. Mustafa Bilgi 1969'da MTTB binasında uyurken bir bomba ile şehit edilmişti. Süleyman Özmen ise Ankara'da Ziraat Fakültesi talebesi iken komünistler tarafından şehit edilmiştir. Kökü dışarda bir ideolojinin ülkemizi ve devletimizi yıkmak için meydana getirdiği anarşi ortamında hain eller tarafından şehit edilen bu imanlı ve vatansever kardeşlerimizi unutmayacağımızı ilân ve hatıralarının yeni nesillere intikali için, bir kadirşinaslık nişanesi olarak kabirleri tarafımızdan inşa ettirilmiştir.

4 — Türk Kızları İlim ve Kültür Kolu'nun faaliyetleri :

Üniversiteli Türk Genci gibi Üniversiteli Türk kızının da sosyal ve kültürel faaliyetlere iştirak etmek hakkıdır. Geleceğin aydın annelerini manevî ve kültürel cihazlanmalarını sağlamak için M.T.T.B. bu kolu kurarak faaliyete geçirmiştir. Şimdiye kadar çeşitli konferans, seminer, bülte neşri, kurslar açmak gibi faaliyetlerde bulunmuştur. Bu devre içinde de faaliyetlere devam edilmiş, yazın kız talebelere lise ve dengi okullar için ikmal imtihanı kursları yapılmıştır. Ders yılı içinde de bütün derslerden sene içi hazırlama kursları ile İngilizce, Fransızca, Almanca kursları açılmıştır. Bu kurslara ilâveten, dikiş, nakış kursu, adâb-ı muâşere, umumî kültür ve çocuk sağlığı ile ilgili kurslar v.s. çalışmalar da olmuştur.

5 — ORTA ÖĞRENİM KOMİTELERİ

a) ORTA ÖĞRENİM KOMİTELERİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Orta öğrenim gençliği bir fidandır. Bu fidanın, hak bildiğinde eğilmemesi ve hak'kı iyi bilmesini temin etmek için 15 Kasım 1968'de MTTB bünyesinde kurulan ve birkaç yıl içinde, ilkbaharda açan papatyalar gibi yurdun dört bucağında filizlenen Orta Öğrenim Komiteleri.

Orta öğrenim gençliğinin kültürel ve sportif yönden mükemmel bir şekilde yetişmesi için lüzumlu vasatı hazırlamak, okul dışındaki vakitlerinin değerlendirilmesini sağlamak, vatanımızın tabii ve tarihî güzelliklerini tanımalarına yardım etmek, gençliğin maddî, manevî, fikrî ve bedenî bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak, onları birbirleriyle kaynaştırmak, kısacası; orta öğrenim gençliğini her yönden hayata ve yüksek öğrenime hazırlamak gayesiyle kurulan Orta Öğrenim Komitesi'nin geçmiş yıllarda başkanlıklarını sırasıyla Şehit Mustafa Bilgi, Sedat Yenigün, Şefik Aşkoğlu, Sami Şener ve Halil Şervanlı yapmışlardır.

M.T.T.B.'nin Genel Kurulu'nda Orta Öğrenim Komitesi'nin ayrı bir statüye bağlanması ve M.T.T.B. Ana Tüzüğüne Orta Öğrenim Komitesi hak-

kindaki 23. maddenin ilâvesinden sonra İstanbul Orta Öğrenim Komitesi Başkanlığı merkez olmuş, diğer Orta Öğrenim Komiteleri temsilcilik haline getirilerek merkez'e bağlanmışlardır.



Orta Öğretim Komiteleri Başkanı
Bülent Katkak

Bu değişikliklerden sonra Orta Öğrenim Komitesi 1971-1972 ders yılı faaliyetlerine Halil Şervanlı'nın başkanlığında başlamış, daha sonra Tiyatro Müdürü olan Halil Şervanlı'dan boşalan Orta Öğrenim Komitesi Başkanlığına Bülent Katkak getirilmiştir. 1971-1972 ders yılında faaliyetler, Başkan Bülent Katkak, sekreter Cafer Sadık Özlevent, Muhasip Kadir Ceylan, Abdurrahman Üstünel, Hayrettin Kara, Ahmet Emin Bilmen, Hüseyin Öztürk ve Mehmet Gökçe'den müteşekkil idare heyeti tarafından yürütülmüştür.

1971-1972 ders yılının sona ermesiyle birlikte arkadaşlarımızdan bazıları mezun olduğundan 1972-1973 yılında idare heyeti şu şekli almıştır.

Başkan: Bülent Katkak, Sekreter: Kâmil, Mehmed Oruç, Muhasip: Ahmed Emin Bilmen, Üyeler: Osman Develioğlu, Hüseyin Öztürk, Nuri Akten, Aziz Bacak, Muharrem Kaplan.

Orta Öğrenim Komitesi Başkanlığının 1971-72 ve 1972-73 ders yıllarında toplam olarak 68 lise, Sanat Enstitüsü, Ticaret Lisesi, İmam-Hatip



Orta Öğretim Komitesi Başkanlığı İdare Heyeti

Okulu ve orta okuldan 750 üyesi bulunmaktadır. Bu üyeler haftanın çeşitli günlerinde yapılan seminer, grup çalışması, kitap tahlili, karate, güreş, basketbol, judo ve voleybol çalışmaları, şehir içi ve şehir dışı geziler, yarışmalar, film gösterileri, anketler ve tiyatro çalışmalarına katılmakta, kendilerini her yönden mükemmel bir şekilde yetiştirmek gayesiyle M.T.T.B. Orta Öğretim Komitesi Başkanlığının temin ettiği geniş imkânlardan faydalanmaktadır.

Orta Öğretim Komitesi Başkanlığı, faaliyetlerini bünyesindeki kolları vasıtasıyla yürütmektedir. Bu kolları:

- 1 — Anket ve İstatistik Kolu,
- 2 — Basın -Yayın Kolu,
- 3 — Film ve Fotoğrafçılık Kolu
- 4 — Gezi Kolu.
- 6 — Kültür Kolu
- 5 — Kitaplık Kolu
- a) Eğlence Komisyonu,
- b) Seminer Komisyonu
- c) Tarihi Günler Komisyonu.
- 7 — Mektuplaşma ve İrtibat Kolu
- 8 — Spor Kolu
- 9) Tiyatro Kolu.

MTTB Orta Öğretim Komitesi Başkanlığının Balıkesir, Bursa, Denizli, Elâzığ, Erzincan, Giresun, Kütahya, Malatya, Samsun ve Sivas olmak üzere 10 temsilciliği bulunmaktadır. Bu temsilcilikler faaliyetlerini Merkez Komiteyle aynı program dahilinde yürütmektedir.

I. ANKET VE İSTATİSTİK KOLU

Yapılan bir çalışmayı iyi bir şekilde değerlendirebilmek için o işin başlangıcından bitimine kadar olan, biten olayların, kullanılan malzemelerin, yapılan harcamaların bir istatistiğini yapmak gerektir.

İstatistik, geçen zamanla yapılan masrafın ekonomik olup olmadığını ortaya koyduğu gibi başarı yüzdesini de gösterir. İstatistik yapmayı faydalı bir özellik olarak arkadaşlarımıza mal etmek istediğimiz için «Anket ve İstatistik Kolu» adı altında bir kol kurduk. Genel Kurul sonrasında derhal vazife bölümü yapan anket ve istatistik kolumuz, faaliyetlerini Abidin Yılmaz, Cemalettin Balaban ve Ömer Uzel idaresinde yürütmüştür. Üyelerimiz arasında çeşitli anketler yapan Anket ve İstatistik Kolu, üyelerimizin hangi mevzuda seminerler arzu ettiklerini, hangi hatipleri daha fazla sevdiklerini ve hangi tarihi günlerde anma toplantıları tertiplenmesini istediklerini tesbit ederek, Kültür Kolu'nun faaliyetlerini daha verimli bir şekilde sokmasına yardımcı olmuştur. Üyelerimiz arasında yaptığı anketlerle, hangi tür filmlerin oynatılması istendiğini, hangi şehirlere müzelere ve mesire yerlerine gidilmesinin arzu edildiğini ve Orta Öğretim Komitesi Kitaplığının hangi tür kitaplarla zenginleştirilmesi gerektiğini tesbit eden Anket ve İstatistik kolu, Spor Kolu'nun hangi branşlarda kurslar açması icap ettiğini de tesbit ederek sportif çalışmaların büyük bir rağbet görmesini temin etmiştir.

Bunlardan başka, Anket ve İstatistik Kolu 1972 yılının Mayıs ayında büyük bir anket tertiplemiştir. İstanbul lise ve dengi okullararası yapılan ankete yaş ortalaması 17, sınıf ortalaması lise 2 olan 5 bini aşkın öğrenci katılmıştır. Yapılan bu anketin neticeleri aşağıda görülmektedir.

- 1 — İdeal gençlik anlayışımız nedir?
Milliyetçi, örf ve ananelerine bağlı bir gençlik anlayışı
- 2 — Okul hayatını sıkıcı buluyor musunuz?
Sıkıcı bulanlar: % 20 Normal bulanlar % 24 İyi bulanlar % 56
- 3 — Şimdiye kadar hiç sınıfta kaldınız mı? Kaç yıl?
Sınıfta kalmayanlar % 62 Bir yıl kalanlar % 24 İki yıl kalanlar % 10 Üç yıl kalanlar % 2 Dört yıl kalanlar % 2
- 4 — Okuduğunuz derslerden hangisinin lüzumsuz olduğuna inanıyorsunuz?
Genellikle Batı Müziği, Avrupa Tarihi, Beden Eğitimi, Resim lüzumsuz görülmektedir.

- 5 — Derslerin; ezbercilikten çıkarılarak, deneye ve gözleme dayanan dersler haline getirilmesini ister misiniz, neden?
Çoğunlukla isteniyor ve deneye yapılan derslerin unutulmayacağı belirtiliyor.
- 6 — Orta dereceli okullarda tatbik edilen eğitimden memnun musunuz?
Memnun olanlar: % 27 Memnun olmayanlar: % 73
- 7 — Sınıf geçme usulünü mü, yoksa ders geçme usulünü mü tercih edersiniz?
Ders geçme usulünü tercih edenler: % 60
Sınıf geçme usulünü tercih edenler: % 40
- 8 — Hangi tür roman ve hikâyeyi seviyorsunuz?
Umumiyetle tarihî ve millî hikâyeler sevilmektedir.
- 9 — Kabiliyetiniz hangi dallardadır?
Edebiyat: % 34, Kimya: % 8, Matematik: % 30, Fizik: % 16
Biyoloji: % 12
- 10 — Hangi sanat dallarından hoşlanırsınız?
Şiir: % 30, Roman: % 30, Hikâye: % 6, Müzik: % 8, Resim: % 12
Tiyatro: % 12
- 11 — Başarının sırrının ne olduğuna inanıyorsunuz?
Genellikle plânlı çalışmaya.
- 12 — Sizce ahlâk nedir?
Genellikle; bütün manevî değerlerine saygılı olma, milletini ve memleketini her şeyden üstün tutma ahlâk olarak tarif edilmiştir.
- 13 — Memleketimizle, Batı ve Doğu dünyası arasında nasıl bir kıyaslama yaparsınız?
Batı dünyası, teknikte ileri olmasına rağmen, ahlâk bakımından yoksundur, görüşü savunulmaktadır.
- 14 — Geri kalmış bir ülke oluşumuzun sizce sebebi nedir?
Bu soru umumiyetle; «Halkımızın genellikle tembel oluşları, köylülerimizin cahil bırakılmaları, aşırı şekilde taklitçi oluşumuz ve devlet idarecilerinin başarısız oluşlarıdır» şeklinde cevaplandırılmıştır.
- 15 — Yaz tatillerinde ne yapmak istersiniz?
Kitap okumak: % 34, Çalışmak: % 30, Gezmek: % 20, Dinlenmek: % 6, Spor yapmak: % 10
- 16 — Hangi spor dalını seviyorsunuz?
Güreş: % 36, Karate: % 15, Voleybol: % 10, Basketbol: % 6
Judo: % 10, Futbol: % 10, Yüzme: % 4, Boks: % 4

II. BASIN - YAYIN KOLU

Faaliyetlerini, İsmail Aydoğan'ın başkanlığında, Nazif Keskin, Lütfü Esen, Salim Kaya, Şeref Oturur ve Nebi Güdük'den müteşekkil bir ekiple yürüten Basın-Yayın Kolu; Orta Öğretim Komitesi'nin faaliyetlerini basına duyurmada büyük bir başarı sağlamıştır.

Yapılan bütün seminer, gezi ve yarışmaları M.T.T.B. Gençlik Bülteni'ne haber olarak hazırlayan Basın-Yayın Kolu; İstanbul Lise ve Dengi Okullararası Şiir Okuma ve Kompozisyon Yazma Yarışmalarının basında ve TRT'de geniş bir şekilde ele alınmasını sağlamış, gerek hazırladığı haberleri ve gerekse Film ve Fotoğrafçılık Kolu'ndan temin ettiği fotoğrafları gayet seri olarak basına ulaştırmıştır.

1972-1973 ders yılı başında, üzerinde cetvel, ders programı, takvim ve not cetveli ihtiva eden bir kart hazırlayan Basın-Yayın Kolu, elli bin adet basılan bu kartları İstanbul'daki bütün lise ve dengi okullarda ücretsiz dağıtmış, ayrıca temsilciliklerimize de göndermiştir.

Basın-Yayın Kolu ayrıca, teksir ettiği birçok şiir, makale ve hikâyeyi de muhtelif zamanlarda üyelerimize dağıtmıştır. Bunlardan başka Genel Merkezimiz girişindeki panoyu her hafta hazırlayarak değiştiren Basın-Yayın Kolu, her hafta yapılan seminer, spor çalışması, tarihî günleri anma toplantısı ve yarışmalarla, oynatılan filmleri çevreye duyurmuştur.

III. FİLM VE FOTOĞRAFÇILIK KOLU

Orta Öğretim Gençliğinin en mükemmel bir şekilde yetişmesine yardımcı olmayı gaye edinen Orta Öğretim Komitesi'nin Film ve Fotoğrafçılık Kolu her hafta Cumartesi günleri Genel Merkez Salonunda oynattığı filmlerle, üyelerimizin çeşitli mevzularda görgü ve bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır.

Bütün imkânlarını seferber ederek çeşitli film şirketlerinden, konsolosluklardan, bankalardan, petrol şirketlerinden ve Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları Merkezi'nden temin ettiği 16 mm. lik filmleri Orta Öğretim Gençliği'nin istifadesine sunan Film ve Fotoğrafçılık Kolu, faaliyetlerini Mehmet Küçükdal, Abdullah Kahveci, Hüseyin Sever ve Orhan Yağcı nezaretinde yürütmüştür.

Film ve Fotoğrafçılık kolunun 1971-72 ve 1972-73 ders yıllarında yaptığı film gösterilerinin programı şöyledir:

16 Ekim	1971	Bir Dilim Ekmeğin Masalı
23 Ekim	1971	Fen Lisesi
6 Kasım	1971	Atomik Araştırmalar
13 Kasım	1971	Tek-Hücreli Hayvanlar
20 Kasım	1971	İnsan Beyni

27 Kasım	1971	Kore'den Aldığımız Ders
4 Aralık	1971	Ağaçlarda Mevsim Değişmesi
11 Aralık	1971	Atom Çağı İçin Eğitim
18 Aralık	1971	Güneş Küresi
25 Aralık	1971	Kültür Yolu
1 Ocak	1972	Milletlerarası Üniversite Hayatı
8 Ocak	1972	Türkiye Coğrafyası
15 Ocak	1972	Sanat Edinme
22 Ocak	1972	Hava ve İklim
29 Ocak	1972	Spor Dünyası
5 Şubat	1972	Folklorumuz
12 Şubat	1972	Yale Üniversitesi
19 Şubat	1972	Şahsiyet ve Heyecanlar
26 Şubat	1972	Karagöz - Hacivat
4 Mart	1972	Çelik Endüstrisi
11 Mart	1972	Turizm
18 Mart	1972	İlimi Buluş ve Teknikler
1 Nisan	1972	Radio Dalgaları
8 Nisan	1972	Altın Başaklar
22 Nisan	1972	Atom Enerjisi
29 Nisan	1972	Apollo - 11 Ayda İlk İnsan
6 Mayıs	1972	Kozmik Işıklar
13 Mayıs	1972	Genel Sağlık
20 Mayıs	1972	Petrol Araştırmaları
14 Ekim	1972	Kalp Vurumu
21 Ekim	1972	Apollo Uçuşundan Sahneler
28 Ekim	1972	Sanat Hazinesi
4 Kasım	1972	İnsan ve Spor
11 Kasım	1972	Kutup Bölgesinde Hayat
18 Kasım	1972	En Yakın Yıldızımız
9 Kasım	1972	Fuara Gidiyoruz
16 Aralık	1972	Dağlarda Hayat
23 Aralık	1972	Hekimliğin Doğuşu
30 Aralık	1972	Ay'ın Köprübaşı Mevkii
6 Ocak	1973	Yol Davamız
13 Ocak	1973	Volkanlar
20 Ocak	1973	Avrupa'nın Değişen Yüzü
27 Ocak	1973	Uzay Adamının Ardında
17 Şubat	1973	Tepkili Uçaklar
24 Şubat	1973	Boğaziçi

Film ve Fotoğrafçılık Kolu ayrıca yapılan yarışmalar, geziler, seminerler ve tanışma çaylarında fotoğraflar çekmiş, Basın-Yayın Koluyla

müşterek çalışarak yapılan faaliyetlerin basına aksettirilmesinde ve Orta Öğretim Komitesi panosunun hazırlanmasında mühim bir rol oynamıştır.



Orta Öğretim Komitesi Bursa Gezisi

IV. GEZİ KOLU

Orta Öğretim Gençliği'nin tabii ve tarihî güzelliklerle dolu, her karış toprağı şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş aziz yurdumuzu daha iyi tanımalarını ata yadigarı eserlerimizi görmesini ve büyük ecdâda lâyık olmak şuuruna erebilmesini temin edebilmek, tatil günlerini en faydalı bir şekilde geçirmelerini sağlamak için var gücüyle çalışan Gezi Kolu şu arkadaşlardan teşekkür etmiştir: Ali Özdarıcı, Hilmi Genç, Özay Yağlıca, Hayreddin Lâdikli ve Kenan Kıran.

Tertiplediği her gezi üyelerimiz tarafından büyük rağbet gören Gezi Kolunun «Şehrimizi Tanıyalım» ve «Yurdumuzu Tanıyalım» programları dahilinde tertiplediği her geziye ortalama 70 kişi iştirak etmiş ve bu geziler ücretsiz olmuştur.

Gezi Kolu'nun tertiplemiş olduğu geziler şunlardır:

30 Ekim	1971	Türk-İslâm Eserleri Müzesi
28 Ekim	1971	Ayasofya Camii
15 Aralık	1971	Yerebatan Sarnıcı
2 Ocak	1972	Dolmabahçe Sarayı

16 Ocak	1972	Arkeoloji Müzesi
6 Şubat	1972	Deniz Müzesi
27 Şubat	1972	Yedikule Zindanları
19 Mart	1972	Askerî Müze
9 Nisan	1972	Sağlık Müzesi
23 Nisan	1972	Rumeli Hisarı
6 Mayıs	1972	Topkapı Sarayı



Topkapı Sarayında Orta Öğrenim Komitesi Üyeleri

21 Mayıs	1972	Fatih Ormanı
14 Ekim	1972	Eski Şark Eserleri Müzesi
5 Kasım	1972	Beylerbeyi Sarayı
19 Kasım	1972	Topkapı Sarayı
3 Aralık	1972	Belediye Müzesi
31 Aralık	1972	Bursa Gezisi

Özel bir otobüsle Bursa'ya giden üyelerimiz Orta Öğrenim Komitesi Bursa Temsilciliği mensupları tarafından Ulu Cami, Yeşil Türbe ve Camii, Kapalıçarşı, Çekirge, Teleferik, Muradiye, Süleyman Çelebi Türbesi, Orhan Gazi, Osman Gazi türbeleri ve Bursa Kaplıcalarının tadını da çıkararak İstanbul'a dönmüşlerdir.

V: KİTAPLIK KOLU

Mevlut Önder, Mehmet Ali Akidil, Ahmet Nuri Özcan ve Halim Ertek'den kurulu bir ekiple faaliyetlerini yürüten kitaplık kolu, Orta Öğrenim Gençliğinin, okunmaya değer kitap bulabilme, kitap seçmede tereddüde düşme meselelerini halletmek için 550 kitaplık bir Orta Öğrenim Komitesi Kitaplığı kurmuştur.

Arzu eden üyelere okumaları için bir hafta müddetle kitaplar veren Kitaplık Kolu, bugüne kadar yüzlerce arkadaşımızın kitaplığından istifade etmelerini sağlamıştır.

Kitaplık Kolu çeşitli yayınevlerinden temin ettiği 450 adet kitabı üyelere dağıtmıştır. Ayrıca MİTB Gençlik Bülteni'nin her sayısı, Öğrencinin El Kitabı gibi kitaplar da arkadaşlarımıza ücretsiz olarak verilmiştir.

VI: KÜLTÜR KOLU

En faal kollardan biri olan Kültür Kolu, Orta Öğrenim gençliğinin milli kültürümüzle bezenmiş olarak yetişmesi için faaliyetlerini Halki Yavaş, Bekir Küçük, Nurettin Karapınar, Eyüp Güntay, Osman Danışman, Ali Tırıkçı, İbrahim Demirtaş ve Mevlut Küpeli nezaretinde geniş bir sahada yürütmüştür.

Çeşitli yarışmalar, seminerler, kitap tahlilleri, grup çalışmaları ve tanışma çayları tertipleyen Kültür Kolu anılmaya değer tarihi günlerde de anma toplantıları hazırlayarak orta öğrenim gençliğinin, şanlı mazimizle irtibatının devam etmesini sağlamaya çalışmıştır.

1971-1972 ve 1972-1973 ders yıllarında Kültür Kolu'nun yapmış olduğu faaliyetler şunlardır:

Orta Öğrenim gençliğinin geniş bir kültürle yetişmesi için tertiplenen kültür çalışmaları, çeşitli mevzularda şu şahıslar tarafından yapılmıştır.

- Sedat Yeniğün (İdeal ve Ebediyet)
- Mecit Eş (Tarih Boyunca Müsbet İlim Çalışmaları)
- Sedat Savaşer (Sohbet)
- Ali Rıza Demircan: (İnsan ve İnançlar)
- Ali Murad Daryal: (Sosyoloji)
- Erman Tuncer: (Dünyada Gençliğin Bunalımı)
- Hüseyin Coşkun: (Başarıya Götüren Yol)
- A. Selâmi Toscuoğlu: (Lisan Probleminiz)
- Sabri Akdeniz: (Kavramlar)
- Osman Öztürk: (Millî Edebiyatımız)
- Kerim Aytekin: (Metafizik)
- Halil Şervanlı (Sohbet)

Sedat Yenigün (Bir Roman'ın Düşündürdükleri)
Yusuf Akkaya (Orta Öğretim Komitelerimiz)
Erman Tuncer: (Eğitim)
Mehmet Alacacı: (Adalet)
Mehmet İncili (Meselelerimiz)
Hüseyin Coşkun: (Ahlak)
Sami Şener: (Tarihten Alacağımız Ders)
Ömer Öztürk: (Gençlik Meseleleri)
İsrafil Şimşek: (Sağlık Dünyamız)
Nahid Dinçer: (Eğitim ve Kültür)
Tahsin Erdinç: (İnsan ve Vazifesi)
Sedat Yenigün: (Osmanlılarda Cemiyet Nizamı)
Erman Tuncer: (Gençliğin Mesuliyeti)
Nahid Dinçer (Muvaffakiyetin Sırları)
Sefer Ahmetoğlu (Dinin İnsanlar Üzerindeki Tesiri)
Yusuf Karaca: (Yakın Tarihimiz)
Mustafa Sak: (Tarih Boyunca Önderler)
Ali Murad Daryal: (Metafizik Düşünce)
Ali Rıza Demircan (Sosyal Adalet)
Sadettin Kültürel: (Çağımızın Teknolojisi)

b) TANIŞMA ÇAYLARI

Orta Öğretim Komitesi mensuplarının birbirleriyle tanışmasını temin için tertiplenen bu çaylar, her biri başka başka okullarda okuyan üyelerimiz arasında kuvvetli bir arkadaşlığın kurulması bakımından çok faydalı olmuştur.

Bu devrede Kültür Kolu'nun tertiplemiş olduğu Tanışma Çayları şu tarihlerde yapılmıştır:

9 Ekim 1971 M.T.T.B. Konferans Salonunda
7 Ekim 1972 M.T.T.B. Konferans Salonunda
17 Şubat 1973 M.T.T.B. Konferans Salonunda

İlk tanışma çayı 1971 - 72 ders yılı başlangıcı dolayısıyla 9 Ekim 1971 Cumartesi günü saat 14.30'da Genel Merkez Konferans Salonunda yapılmıştır.

Tanışma çayının ilk konuşmasını M.T.T.B. Merkez İcra Konseyi Başkanı Mehmet İncili yapmıştır, daha sonra sıra ile M.T.T.B. Eski Genel Sekreteri Hüseyin Coşkun, M.T.T.B. Öğrenci Meseleleri Müdürü Sedat Savaşer, eski Orta Öğretim Komitesi Başkanı Sami Şener ve M.T.T.B. Orta Öğretim Komitesi Başkanı Halil Şervanlı birer konuşma yapmışlardır.



Orta Öğretim
Komitelerinin
1971 - 1972
dönemi açılış
çayı.

Konuşmalarda umumiyetle orta tahsil gençliğinin ders ve kültür yönünden başarısız olduğu, zararlı alışkanlıklara müptelâ olduğundan bahsedilmiş ve milli eğitimin, şimdiye kadar talebeyi memleketeye kazandıracak ciddi bir çalışmaya girmediklerinden söz edilmiştir.

Orta Öğretim Komitesinin çeşitli faaliyetleri ile şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da talebelere hizmet edeceği ve onların meseleleri ile alâkalanacağı söylenmiştir. İki buçuk saat süren toplantıya İstanbul'un bir çok lise ve ortaokullarından 200'e yakın talebe katılmıştır.

Toplantı sonunda söz alarak kürsüye çıkan bir kaç talebe, Orta Öğ-

renim Komitesinin müsbet faaliyetlerini beğendiklerini söylemiş, hissiyatlarını dile getirmişlerdir.

M.T.T.B. Orta Öğretim Komitesi Başkanlığı 1972-73 ders yılı faaliyetlerine 7 Ekim 1972 Cumartesi günü saat 14.30'da yaptığı tanışma çayı ile başlamıştır.

Cağaloğlu MTTB salonunda yapılan ve büyük bir orta öğrenimli talebe kitlesinin hazır bulunduğu «Tanışma Çayını» MTTB Genel Başkanı Ömer Öztürk bir konuşmayla açmıştır. Orta Öğretim Komitesi'nin aynı ideale gönül vermiş orta tahsil talebesi gençlerin fikirlerini, güçlerini birleştirmek arzusundan doğduğu ve bu sene 5. yılını idrak ettiğini belirten genel başkanımız, eğitim sistemimizin gençlere kültür ve bilgi vermediğini, kafası çalışan insan değil papağan gibi ezberci kafalar yetiştirdiğini MTTB orta öğrenim komitelerinin çeşitli kültürel ve sportif faaliyetlerle bu eksikliği gidermeye çalıştığını söylemiştir.

Bugün İstanbul'dan başka on vilâyette daha MTTB Orta Öğretim Komitesi bulunduğunu ve bunların bütün imkânlarıyla orta öğrenim gençliğinin hizmetinde olduğunu ifade eden Ömer Öztürk, pek yakında yurdumuzda MTTB Orta Öğretim Komitesi bulunmayan bir tek vilâyet dahi kalmıyacak MTTB'nin bu hizmetinden bütün Türk Orta Öğretim gençliği faydalanacaktır, diyerek sözlerini tamamlamıştır.

MTTB Genel Başkanı Ömer Öztürk'ün konuşmasından sonra MTTB folklor ekibinin gösterileri ilgiyle izlenmiştir.

Daha sonra konuşan MTTB Merkez Orta Öğ. Kom. Başkanı Bülent Katkak Orta Öğretim Komitesinin şimdiye kadar yapmış olduğu faaliyetleri özetlemiştir. Orta Öğretim Komitesinin «Her gün dünden ileri» prensibine göre hareket ettiğini söyleyen Bülent Katkak, «Bu faaliyet döneminde geçen sene yapılan liselerarası şiir okuma ve liselerarası kompozisyon yarışmalarının bu sene çok daha mükemmel yapılacağını ve bunlara ilâveten bu yılki programlarında liselerarası bilgi yarışması ve resim yarışması, sportif turnuvalar olduğunu belirtmiştir. «Geçen sene yapılan film-fotoğrafçılık, anket, tiyatro, kütüphane, güreş, karate, judo çalışmalarının bu yıl da yapılacağını, ayrıca bu yıl MTTB Orta Öğretim Komitesi basketbol ve voleybol takımlarının kurulduğunu, gezi kolunun «Şehrimizi Tanıyalım» ve «Yurdumuzu Tanıyalım» programları tertiplediğini ve bu gezilerin ücretsiz olacağını söylemiş, gayemiz lise ve dengi okul talebelerine faydalı olmak, onların gizli kalmış kabiliyetlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak ve her türlü meseleleriyle ilgilenip çözüm yolu bulmaya gayret etmektir. Her an bütün Türk orta öğrenim gençliğimizin hizmetindeyiz, diyerek sözlerini bitirmiştir.

Tanışma çayı okunan şiirlerle ve misafirlere yapılan ikramla son bulmuştur.

1972-73 ders yılı ikinci sömestir başlangıcı dolayısıyla 17 Şubat 1973 Cumartesi günü saat 14.30'da yapılan Tanışma çayı büyük alâka görmüştür.

MTTB Orta Öğretim Komitesi Başkanı Bülent Katkak'ın bir konuşmasıyla başlayan tanışma çayında Orta Öğretim Komitesi eski Başkanı Sami Şener ve eski sekreteri Cafer Sadık Özlevent de birer konuşma yapmışlardır.

Konuşmaları takiben yapılan tanışmadan sonra arkadaşlarımıza aşu-re ikram edilmiştir.

c) YARIŞMALAR

1. İSTANBUL LİSE VE DENGİ OKULLARARASI ŞİİR OKUMA YARIŞMASI

15 Nisan 1972 Cumartesi günü saat 14.30'da MTTB Genel Merkez Konferans Salonunda yapılan «1. İstanbul Lise ve Dengi Okullararası Şiir Okuma Yarışması»na 8 okul üçer kişilik ekipleriyle katılmışlardır.

Müsabakanın açış konuşmasını M.T.T.B. Orta Öğretim Komitesi Başkanı Bülent Katkak şu sözlerle yapmıştır: «İstikbâlin Büyük Türkiye'sinin temel taşları sevgili arkadaşlarım ve cemiyet mimarları muhterem öğretmenlerim... M.T.T.B. Orta Öğretim Komitesi Genel Merkezi adına hepimizi sevgi ve saygıyla selâmlarım...

Dört sene önce bir avuç genç tarafından kurulan Orta Öğretim Komitesi, bu kadar kısa bir müddet içerisinde, ilkbaharda fıskıran papaty-



Şiir okuma yarışmasını takip edenler

lar gibi, Anadolumuzun dört bucağında, ondan fazla şubesiyle, Türk Orta Tahsil gençliğinin hizmetine girmiştir.

Türkiye'nin en eski, en büyük ve millî hüviyete sahip yegâne talebe teşkilâtı M.T.T.B.'nin bünyesinde filizlenen Orta Öğretim Komitelerinin gayesi; Türk orta öğrenim gençliğinin okul dışındaki vakitlerinin faydalı bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak, güzel vatanımızın tabii ve tarihi güzelliklerini yakından tanımalarına yardım etmek, orta öğrenim gençliğinin maddî, manevî, bedenî ve fikrî ihtiyaçlarını karşılamak, onları birbirleriyle kaynaştırmak, kısaca; orta öğrenim gençliğini her yönden yüksek öğrenime hazırlamaktır. Yani; M.T.T.B. Orta Öğretim Komiteleri, aslında millî eğitime ait olan, fakat bugünkü bozuk eğitim sistemiyle gerçekleşmesi mümkün olmayan bir vazifeyi yüklenmişlerdir.

İşte bu yarışma da, Türk Gençliğinin kendi millî kültürüyle yetişmesi yolunda yapılan faaliyetlerin bir bölümüdür.

Bir şairimizin dediği gibi, «şair arı, şiir bal, cemiyet ise petektir.» Cemiyetin gıdası olan şiir, bugün rayından çıkmış vagon misali yerde, paramparça ve her parçası bir çocuk elinde oyuncak olmuş, hakiki mânasını kaybetmek üzeredir. Böyle bir vasat içinde yetişen gençlik, bugün hakiki şiir zevkinden mahrum kalmıştır. Büyük idealleri işleyen, hakiki Türk şiirinin örneklerini vermek, sizlerin faydalı ve güzel birkaç saat geçirmenizi temin etmek, okullararası tanışma ve dayanışmayı sağlamak, bu yarışmanın ana gayesidir. Bu gayeye ulaşabilmek, bizler için en büyük bahtiyarlıktır. Bu yarışmaya, kırka yakın okul davet edildiği halde, sadece sekizi katılmak cesaretini gösterebilmiştir. Bu cesareti gösteren okullara çok teşekkür ederim. İlerde yapacağımız diğer faaliyetlerimizde de, aynı alâkayı göstermelerini bilhassa rica ederim.

Bundan sonra an'anevi bir şekilde her yıl yapılacak olan, «Lise ve dengi okullararası şiir okuma müsabakasına» katılan bütün kardeşlerime muvaffakiyetler temenni ederim.»

Açış konuşmasından sonra MTTB. Orta Öğretim Komitesi Tiyatro Kolu tarafından sahneye konulan «Ayıkla Pirincin Taşını» adlı eser oynanmış, daha sonra da Millî Eğitim Müdür Muavini Enis Türköz, İstanbul Kız Lisesi Edebiyat Öğretmeni Nermin Pekin, Ankara Gazi Lisesi Öğretmeni Mehmet Soyak, Edebiyat Fakültesinden Bekir Oğuzbaşaran ve Hukuk Fakültesinden M. Ö. Mengüçoğlu'ndan müteşekkil jüri önünde yarışmaya başlanmıştır.

Yarışmaya şu liseler yanlarında belirtilen ekip ve şiirlerle katılmışlardır:

1 — Bakırköy Lisesi; Uyan (Metin Eloğlu) Şive Hanoğlu, Kızılırmak (Fazıl Hüsnü Dağlarca), Ali Hasdemir, Türkiye (Atilla İlhan) Rukiye Sinanoğlu (Fon müziği ve koro eşliğinde okumuşlardır); 2 — İhsan Mermerci



Şiir yarışması jüri Heyeti

Lisesi; O İhtilâl Bayrağı (B. Kemal Çağlar) Canan Yılmaz, Desem ki (C. Sıtkı Tarancı), Şükran Reva, Çanakkale Şehitlerine (M. Âkif Ersoy) M. Gökhan Eryılmaz. 3 — İstanbul Kız Lisesi; Sessiz Gemi (Y. Kemal Beyatlı) Betilay Beker. 4 — Gemi Yapı Sanat Enstitüsü; Kutup İnsanları (Yücel Özen) Samet Günel, Anadolu (Sezaî Tuğla, Agora Meyhanesi (İlhan Onur) Cemil Aykut. 5 — Fatih Koleji; Harap Mâbed (Rıza Tevfik) Celâleddin Gökçekin; Rumeli İçin (Rıza Tevfik), Lahut Süzer, Divan (Rıza Tevfik), Hikmet Batur. 6 — İlk Öğretmen Okulu; Emine Bacıya (Necmettin Efe) Günseli Kaya, Kızılırmak Kıyıları (F. Hüsnü Dağlarca) Yıldız Yüzüak, Mustafa Kemal (Atilla İlhan) Nevin Kayacan. 7 — Sultan Ahmet Ticaret Lisesi; İstanbul'u Dinliyorum (Orhan Veli Kanık) Özcan Hakcan, Susun Ağlayacağım (Muammer Hacıoğlu) Şükrü Disanlı, Yaz Geceleri (Necati Cumalı) M. Asım Kaplanoğlu 8 — İmam-Hatip Okulu; Canım İstanbul (Necip Fazıl Kısakürek) Nuri Efe, Dava (M. Âkif Ersoy) Hüseyin Goncagül, Bayrak (A. Nihat Asya) Süleyman Bayrak.

Yarışma bittikten sonra, jüri üyeleri değerlendirmeyi yaparken, M.T. B. Folklor Müdürlüğü tarafından folklor gösterileri yapılmıştır.

Daha sonra dereceler ilân edilmiştir. Buna göre birinciliği; 1000 puanla Bakırköy Lisesi kazanmış ve kupaları MTTB. adına kendilerine Sayın Enis Türköz tarafından verilmiştir, ikinciliği; 840 puanla Fatih Koleji kazanmış ve kupaları M.T.T.B. adına sayın Nermin Pekin tarafından verilmiştir. Üçüncülüğü; 833 puanla İmam-Hatip Okulu kazanmış ve kupaları yine M.T.T.B. adına sayın Mehmet Soyak tarafından verilmiştir.

Ferdî birinciliği 385 puanla Fatih Kolejinden Celâleddin Gökçekin 'Rıza Tevfik'in Harap Mâbed şiiriyle kazanmış ve hediyesi kendisine M.

T.T.B. Orta Öğretim Komitesi Başkanı Bülent Katkak tarafından verilmiştir, ikinciliği 365 puanla Bakırköy Lisesinden Ali Hasdemir Fazil Hüsnü Dağlarca'nın Kızılırmak şiiiriyle kazanmış ve hediyesi kendisine Bekir Oğuzbaşaran tarafından verilmiştir. Üçüncülüğü ise 330 puanla İstanbul Kız Lisesinden Betilay Beker Yahya Kemâl'in Sessiz Gemi şiiiriyle kazanmış ve hediyesi kendisine Metin Önal Mengüçoğlu tarafından verilmiştir.

Neticelerin belirtilmesinden sonra müsabakanın takdimcisi Cafer Özlevent kısa bir konuşma yapmış ve ilgi gösteren okul idarecilerine, öğretmen ve talebelere teşekkür etmiştir.

1. Lise ve Dengi Okullararası Şiir Okuma Yarışmasına basında geniş yer verilmiştir. Bir çok gazete, sayfalarında yarışmamıza yer ayırmışlardır.

Tercüman gazetesinin 3 Mayıs tarihli nüshasında, Yeni Asya'nın 19 Nisan, Sabah'ın 20 Nisan ve Son Havadis'in de 13 Mayıs 1972 tarihli nüshalarında yarışmamız hakkında resimli haberler çıkmıştır.



MITTB Orta Öğretim Komitesi Başkanı Bülent Katkak 1. Şiir yarışmasının 1. sine armağanını veriyor.

1. İSTANBUL LİSE VE DENGİ OKULLARARASI KOMPOZİSYON YARIŞMASI

Tercüman
HER SABAH BÜYÜK YENİDEN KURULUR, HER SABAH TAZE BİR BAŞLANGIÇTIR.

Kompozisyon yarışını kız öğrenciler kazandı

Türkiye'de ilk defa MITTB Orta Öğretim Komitesi Başkanlığı tarafından tertiplenen «1. İstanbul Lise ve Dengi Okullararası Kompozisyon Yarışması» 28 Nisan tarihli Tercüman, 1 Mayıs tarihli Yeni Asya ve yine 1 Mayıs tarihli Hürriyet gazetesiyle, İstanbul'daki 120 lise ve dengi oku-

la gönderilen yazılarla ve MTTB'nin, bir çok mağazaların vitrinlerinde yer alan ilânlarıyla orta öğrenim gençliğine duyurulmuştur.

UNESCO'nun 1972 senesini «Dünya Kitap Yılı» ilân etmesi dolayısıyla mevzuu «Medeniyetin Gelişmesinde Kitabın Rolü» olarak tesbit edilen yarışmaya; Sağmalcılar Lisesi, Şişli Lisesi, Kadıköy Lisesi, Pangaltı Lisesi, Çavuşoğlu Koleji, Küçükçekmece Lisesi, Kalamış Lisesi, Beşiktaş Kız Lisesi, Tarhan Koleji, Saint Joseph Lisesi, Site Koleji, İmam-Hatip Okulu, Matbaa Sanat Enstitüsü, Kadıköy Kız Lisesi, Sultanahmet Sanat Enstitüsü, Davutpaşa Lisesi, Pendik Lisesi, Bakırköy Lisesi, Maçka Sanat Enstitüsü, Erenköy Kız Lisesi ve Mecidiyeköy Lisesinden 210 öğrenci katılmıştır.

Gönderilen kompozisyonlar bir ön elemeye tâbi tutulmuş ve bu eleme sonunda şu öğrenciler finale kalmışlardır.

1 — Sağmalcılar Lisesi; Cavit Otay, 2 — Mecidiyeköy Lisesi; Cemal Dönmezer, Mehmet Erdoğan, 3 — Pangaltı Lisesi; Boğis Işıkbay, 4 — Çavuşoğlu Koleji; Sevhan Akben, 5 — Beşiktaş Kız Lisesi; Yase-min Ünver, Fatma Cankut, 6 — Saint Joseph Lisesi; Mehdi Çınar, 7 — Özel Kalamış Lisesi; Meliha Tansev, 8 — Özel Site Koleji; Oğuz Güven, Alân Hah'er 9 — Kadıköy Kız Lisesi; Fulya Pekçetin, Gülşen Demirhan, Cihan Karayel, 10 — Matbaa Sanat; Ali Karakuş, 11 — Erenköy Kız Lisesi; Nilüfer Ceyhun, Gül Sanlı, 12 — Şişli Lisesi; Sibel Kaftancı, Nilgün Bıkmaz, İsmail Arpacı.

Yarışmanın finalleri 20 Mayıs 1972 Cumartesi günü saat 14.30'da MTTB Konferans salonunda jüri ve davetliler önünde yapılmıştır. Takdimciliğini Ahmet Şişman'ın yaptığı yarışmadan önce MTTB Orta Öğrenim Komitesi Başkanı Bülent Katkak şu konuşmayı yapmıştır.

«Aziz vatanımızın irfan ordusu, sevgili arkadaşlarım, ve bu ordunun kurmayları muhterem öğretmenlerim.

MTTB Orta Öğrenim Komitesi Genel Merkezi adına hepinizi sevgi ve saygıyla selâmlarım.

Orta Öğrenim Gençliğine hizmet yolunda bütün imkânlarını seferber eden MTTB Orta Öğrenim Komitesi olarak, liselerarası şiir okuma yarışmasından sonra İstanbul Lise ve Dengi Okullararası Kompozisyon yarışması münasebetiyle sizleri bir ay içinde ikinci defa buraya davet edebilmenin saadeti içindeyiz. Bu davetlerimize icabet eden sizlere teşekkürü bir borç biliriz.

Modern pedagoji ilmine göre gençliğin eğitimi yalnız okullara bırakılırsa, arzu edilen neticeler alınamaz. Gençlerin kültürlü, ahlâklı ve dinamik olabilmeleri için okul dışındaki zamanlarını da mükemmel bir şekilde değerlendirmeleri lâzımdır. Fakat ne yazık ki, yurdumuzda, gençlerin okul dışındaki zamanlarını değerlendirecek, çeşitli faaliyetleriyle on-

ların her sahadaki kabiliyetlerini geliştirecek teşekküller yok denecek kadar azdır. İşte Orta Öğrenim Komiteleri bu eksiklik neticesinde doğmuş, Anadolu'muzun her köşesinde temsilcilikleriyle, kültür, edebiyat spor, film, fotoğrafçılık, tiyatro, sinema, gezi, neşriyat, anket ve istatistik dallarındaki faaliyetleriyle Türk Orta Öğrenim Gençliği'ne hizmet yarışına girmiştir.

Son asırda milletimiz üzerinde oynanan oyunlardan biri de, onu fiksiz bırakmak boş ve lüzumsuz şeylerle oyalamak ve böylece dışardan fethi imkânsız olan aziz vatanımızı içerden fethetmektir. Bunun içindir ki, en yüksek tirajlı gazetelerimiz, mecmualarımız fikri idam etmişler, Taşlıtarla'da bir adamın kaynanasını dövmesini veya falanca artistin Avrupa seyahatini en mühim mesele olarak aziz milletimize sunmuşlardır. Bunun neticesinde gençlerimizin ellerinden bırakamadıkları kitaplar, Fotoromanlar ve Tom Miks'ler olmuştur.

Bu durumu göz önünde bulunduran Orta Öğrenim Komitesi, orta tahsil gençliğini fikri bir çalışmaya teşvik edebilmek için bu yarışmayı tertiplemiş ve 1972 yılının UNESCO tarafından kitap yılı ilân edilmesi dolayısıyla mevzu olarak «Medeniyetin gelişmesinde kitabın rolü»nü seçmiştir.

Bu yarışmaya İstanbul'daki 86 tane lise ve dengi okul davet edilmiş, fakat 24 tanesi yarışmaya iştirak etmiştir.

Alâka gösteren bütün okul öğretmen ve talebelerine çok teşekkür ederim.

Bundan sonra her yıl yapılacak olan İstanbul Lise ve Dengi Okullararası Kompozisyon Yarışması finalistleri olan bütün müsabık arkadaşlarımıza muvaffakiyetler temenni eder, hepinize saygılarımı sunarım.

Yarışma başlamadan önce finalistlerin heyecanlarının giderilmesi için MTTB Folklor Ekipleri folklor gösterileri yapmışlardır.

Daha sonra yarışmaya geçilmiş ve yarışmacılar Prof. Dr. Muharrem Ergin, Doç. Dr. Salih Tuğ, Kadıköy Kız Lisesi Müdürü Alâaddin Kısakürek, MTTB Genel Başkanı Ömer Öztürk ve MTTB İcra Konseyi üyesi Abdullah Gül'den kurulu jüri önünde kompozisyonlarını okumuşlardır.

Jüri değerlendirmeyi yaparken yine MTTB Folklor Ekipleri folklor gösterileri yapmış ve davetliler tarafından şiir okunup, fıkralar anlatılmıştır.

Bu arada jürinin değerlendirmesi bitmiş ve neticeler belli olmuştur. Mikrofona gelen Prof. Dr. Muharrem Ergin bir konuşma yapmış ve Şişli Lisesinden Sibel Kaftancı'nın 555 puanla birinci geldiğini ilân ederek, 500 liralık mükâfatını kendisine takdim etmiştir.

İkinciliği 530 puanla Kadıköy Kız Lisesinden Gülşen Demirhan kazanmış ve 300 liralık ödülünü Kadıköy Kız Lisesi Müdürü Alâaddin Kısakürek'ten almıştır.

salonunda 18 lise ve dengi okuldan 54 öğrencinin iştirakiyle yapılmıştır.

25 Kasım günü saat 8'de TRT'nin «İstanbul'da Bugün» programında anons ettiği yarışma, Orta Öğretim Komitesi Başkanı Bülent Katkac'ın açış konuşmasıyla başlamış, daha sonra yarışmacılar; İbrahim Minnetoğlu, Osman Akkuşak, Melin Haser, Vahap Kaba, Sefer Ahmetoğlu, Bülent Katkac ve Ahmet Gedikağaoğlu'ndan müteşekkil jüri ve salonu hınca hınç dolduran yüzlerce davetli huzurunda şiirlerini okumuşlardır.



II. İstanbul
Lise ve
Dengi
Okullararası
Şiir Okuma
Yarışması
Jüri Heyeti

Yarışmaya katılan okullar ve öğrenciler ile okudukları şiirler şunlardır:

1 — Atatürk Erkek Lisesi Ethem Gølgir (Yüzyıllar Boyu) İdris Atmaca (Katil Ay) 2 — Bakırköy Lisesi: Ali Hasdemir (Bursa'da Zaman), Cengiz Zatzan (Güzelleme), Meral Toksu (Desem Ki) 3 — Davutpaşa Lisesi: Neclâ Gündâğ (Görmeğe Geldim), Hatice Seçkin (Çanakkale Şehitleri), 4 — Beşiktaş Kız Lisesi: Yasemin Ünver (Vuslat), Neclâ Sakır (Kimbilir), Lamia Çamdağ (Mohaç Türküsü), 5 — Fenerbahçe Lisesi: Betül Önsü (Serenat), Yüksel Altınar (35 Yaş), Arif Dağlar (Sakarya), 6 — İhsan Mermerci Lisesi: Mehmet Gökhan (Çanakkale Şehitleri), Cemalettin Mutlu (Bülbül), Cemil Kuran (Kaldırımlar), 7 — İmam-Hatip Okulu: Ali Kul (Safahat'dan Bölümler), Tayyip Erdoğan (Zindan'dan Mehmed'e Mektup), Ömer Özdemir (Bayrak), 8 — Nişantaşı Kız Lisesi: Güler Fertoğ (Nora), Oya Şeyman (Unutmalısın) Canan Özkan 9 — Kadıköy Kız Lisesi: Aslı Sonsuzoğlu (Zulmet), Bilge Yalçınkaya, İffet İzgi, 10 — Fatih Kız Lisesi: Azize Yılmaz (Kızılırmak, Durmaz mı?) 11 — Fransız Kız Lisesi: Zinet Salis (Ömrü Muhayyel), Işıl Ekmekçi (Ferda), Fatoş Ertuğ (Bülbül), 12 — Pangaltı Lisesi: Barıyr Dâmatyan (Türk Ocağı Genç-

lerine), 13 — Pertevniyal Lisesi: Kâmil Mehmed Oruç (Sakarya), Ümit Sönmezler (Vatan Dostları) Osman Bülent İğneli (Bir Yolcuya) 14 — Robert Koleji: Şermin Akın (Son Bahar), Neslihan Türkün (Desem Ki), Tayfun Uğur (Çıktık İstanbul Düzüne) 15 — Site Koleji: Parla Şenol (35 Yaş), Özen Akınmeriç (Endülüste Raks), Zakir Kırımlı (O Belde), 16 — Sultanahmet Sanat Enstitüsü: Aziz Bacak (Dilenci), Salih Güleç (Binbir Gece), 17 — Sultanahmet Ticaret Lisesi: Şükrü Disanlı (Acılardan Acılara), Leylâ Cankes (Eğer), Hamdi İkiz, 18 — Şişli Lisesi: Cemal Aslan (Kadere İsyân), Melda Köymen, Oya Kartal (Anadolu Toprağı).

Yarışmadan sonra MTTB Folklor Müdürlüğü ekipleri gösteriler yapmış, daha sonra neticeler açıklanmıştır.



Jürinin açıkladığı sonuçlara göre İmam-Hatip Okulu birinci, Kadıköy Kız Lisesi ikinci, Özel Site Koleji üçüncü olmuşlardır. Ferdi birinciliği Ali Kul, ikinciliği Ömer Özdemir, üçüncülüğü de Tayyip Yenidoğan'ın aldığı yarışma sonunda, ferdi ve okullararası dereceye girenlere kupalar ve çeşitli kitaplar verilmiştir. Ayrıca yarışmaya katılan bütün müsabikalara MTTB Öğrencinin El Kitabı hediye edilmiştir.

Yarışma sonunda takdimci Cafer Sadık Özlevent kısa bir konuşma yapmış ve okulları, gelecek sene yapılacak yarışmaya şimdiden davet etmiştir.

II. İstanbul Lise ve Dengi Okullararası Şiir Okuma Yarışması, basın- da büyük ilgi görmüştür.

Yarışma ve neticeleri 27 Kasım 1972 tarihli Tercüman, 29 Kasım 1972 tarihli Hürriyet, Yeni İstanbul, Anadolu ve Saklambaç gazetelerinde bir çok resimlerle birlikte gayet geniş bir şekilde yayınlanmıştır.



d) ANMA GÜNLERİ

Kültür Kolu 1971-72 ve 1972-73 ders yıllarında bir çok anma günleri tertiplemiştir. Bu devrelerde, Çanakkale Zaferi'ni Mehmed Akif'i, Yahya Kemal Beyatlı'yı, Prof. Ali Fuad Başgill'i ve İstanbul'un Fethi'ni anma toplantıları düzenlenmiştir. MTTB. Seminer salonunda yapılan anma günleri büyük ilgi görmüş ve her biri büyük bir talebe kitlesi tarafından izlenmiştir. Bu toplantılarda çeşitli konuşmalar yapılmış, film ve fotoğraflar gösterilmiştir.

VII. MEKTUPLAŞMA VE İRTİBAT KOLU

Orta Öğrenim Komitesi Başkanlığı ile Temsilcilikler arasındaki irtibatı sağlamak amacıyla kurulan bu kolun faaliyetlerini; Süleyman Kahraman, Şemseddin Koçak, Mehmed Ocaktan, Hasan Arıkan ve Ramazan Dikmen'den müteşekkil bir ekip yürütmüşlerdir.

Genel Merkez ve Temsilcilikler arasında haberleşme ve irtibatı sağlayan bu kol ayrıca, çeşitli şehirlerdeki temsilciliklerden, mektuplaşmak isteyen öğrencilerin adreslerini toplamakta ve bu talebelere mektup arkadaşı bulmaktadır. Bugüne kadar 125 talebe, mektuplaşma kolunun bu faaliyetinden istifade ederek, başka bir şehirde yaşayan öğrencilerle mektup arkadaşlığı kurmuştur.

Orta Öğrenim Komitesi, Temsilciliklerinin Kitaplık Kollarıyla müşterek çalışarak, onların İstanbul'dan istedikleri kitapları temin etmiştir. Mektuplaşma ve İrtibat Kolu, ayrıca Orta Öğrenim Komitesi üyelerine çeşitli davetیه, mektup ve broşürler postalamış, Orta Öğrenim Komitesi Başkanlığının Lise ve Dengi Okul Müdürlükleriyle irtibat kurmasında faal bir rol oynamıştır.

VIII. SPOR KOLU

«Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur» prensibine göre hareket ederek, sağlam vücutlu ve sağlam kafalı bir gençlik yetişmesine yardımcı olan Orta Öğretim Komitesi Başkanlığı Spor Kolu, yaptığı çalışmalarla Orta Öğrenim gençliğinin, Millî Türk Talebe Birliği'nin geniş imkânlarından faydalanmasını temin etmiştir.

Sezaî Tuğla, Mustafa Uluköy, Erdoğan Gür, Osman Aksoy ve Nadir Coşar'dan kurulu spor kolu, 1971-72 ve 1972-73 ders yıllarında, şu branşlarda faaliyette bulunmuşlardır.

- I) Basketbol
- II) Güreş
- III) Karate
- IV) Voleybol

I) BASKETBOL

Basketbol çalışmalarına birçok öğrenci katılmış ve MTTB. Orta Öğrenim Komitesi basketbol takımını meydana getirmişlerdir. Bu basketbol takımı bir çok liselerle özel maçlar yapmıştır.

II) GÜREŞ

Ata sporumuza özel bir ihtimam gösteren Orta Öğrenim Komitesi'nin tertiplemediği güreş çalışmalarına yirmiden fazla talebe katılmıştır.

Eski Dünya ve Olimpiyat şampiyonlarından Nurettin Zafer tarafından çalıştırılan güreşçilerimizin çoğu, okulları adına girdikleri liselerarası güreş müsabakalarında çok iyi dereceler almışlardır.



MTTB Orta Öğretim Komitesi karateçileri antrenörleri Orta Öğretim Komitesinden Hüseyin Öztürk'le beraber

25 Aralık 1972 tarihinde İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılan Liselerarası Güreş müsabakalarında, Orta Öğretim Komitesi Başkanı Bülent Katkac'ın gönderdiği bir telgraf spiker tarafından okunmuş ve seyirciler tarafından büyük bir tezahürat yapılmıştır.

III) KARATE

Son zamanlarda gençler arasında büyük ilgi görmesi üzerine Orta Öğretim Komitesi tarafından 1971 - 72 ders yılında bir Karate kursu açılmış ve bu kursa 35 öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerden 6 tanesi yapılan imtihan sonunda mor kuşak almaya hak kazanmıştır.

1972 - 73 ders yılında açılan kursa ise 65 öğrenci katılmıştır. Hüseyin Öztürk başkanlığında, Mustafa Uluköy, Abidin Yılmaz, Ali Sarım'den kurulu bir ekip tarafından çalıştırılan öğrenciler, yıl sonunda imtihana girecekler ve başarı gösterenler kuşak alacaklardır.

IV) VOLEYBOL

Orta Öğretim Komitesi Voleybol takımı Abdurrahman Üstünel tarafından çalıştırılmaktadır. Voleybol takımımız bir çok lise ve dengi okullarla özel maçlar yapmış ve başarılı sonuçlar almıştır.

M.T.T.B. Orta Öğretim Komitesi Başkanlığı tarafından organize edilen bütün bu spor çalışmaları, Millî Türk Talebe Birliği'nin kaloriferli, aydınlık, ferah ve duşlu spor salonunda yapılmıştır.

IX. TİYATRO KOLU

Orta Öğretim gençliğinin kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla kurulan Tiyatro Kolu'nun faaliyetleri Fethi Engin, Hasan Demir, Ömer Ragıp Erdin ve Tuncay Kara tarafından yürütülmüştür.

«Bize Bir Pantolon Lâzım» adlı komediyi sahneye koyan tiyatro kolu, bu oyunu Genel Merkez Salonu'nda oynamıştır.

Ayrıca «Ayıkla Pirincin Taşını» adlı oyunu da sahneye koyan tiyatro kolu, bu eseri de birçok defalar Genel Merkez Salonu'nda oynamıştır.

Her iki oyunda da sadece Orta Öğretim Komitesi mensupları rol almışlar ve başarılı olmuşlardır.

İSTANBUL LİSE VE DENGİ OKULLARARASI 2. KOMPOZİSYON YARIŞMASI

Konusu «Gençlik ve Kültürümüz» olarak tesbit edilen yarışma, TRT, basın ve afişlerle orta öğrenim gençliğine duyurulmuş ve büyük alâka görmüştür.

MTTB, «Gençlik ve kültürümüz» konulu bir kompozisyon tertip etti

Millî Türk Talebe Birliği Orta Öğretim Komitesiince İstanbul lise ve dengi okulları arasında, «Gençlik ve Kültürümüz» konulu bir kompozisyon tertiplenmiştir.

Her lise ve dengi okul öğrencileri katılabilir.

İstanbul'daki 120 lise ve dengi okulun davet edildiği yarışmaya 72 okuldan 1450 öğrenci katılmıştır. Yapılan ön eleme neticesinde Fenerbahçe Lisesi, Kadıköy Kız Lisesi, Fatih Koleji, İstanbul Erkek Lisesi, İlk Öğretmen Okulu, Pertevniyal Lisesi, Cibali Kız Lisesi, Maçka Sanat Enstitüsü, Plevne Lisesi, İstanbul Kız Lisesi; Pendik Lisesi, İmam-Hatip Okulu, Haydarpaşa Lisesi, Şişli Lisesi, Nişantaşı Kız Enstitüsü ve Sultan Ahmet Sanat Enstitüsü'nden 20 öğrenci finale kalmış ve bütün finalistler 8 Nisan 1973 tarihli Tercüman gazetesinde resimleriyle birlikte halka tanıtılmıştır.

Yarışmanın finalleri 14 Nisan 1973 Cumartesi günü saat 14'de M.T.T.B. Konferans Salonu'nda seçkin bir jüri ve büyük bir davetli kitlesi huzurunda yapılmıştır. Takdimciliğini Cafer Sadık Özlevent'in yaptığı yarışmanın açış konuşmasını MTTB Genel Başkanı Ömer Öztürk yapmıştır. Daha sonra yarışma başlamış ve yarışmacılar kompozisyonlarını kendileri okumuşlar ve MTTB Genel Başkanı Ömer Öztürk, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Doç. Dr. Salih Tuğ, Ahmet Kabaklı, İbrahim Minnetoğlu, Kasım Gömeçli, Arif Hikmet Par, Avukat Hüseyin Coşkun ve M.T.T.B. Orta Öğrenim Komitesi Başkanı Bülent Katkak'dan müteşekkil jürinin değerlendirmesine göre İstanbul Erkek Lisesinden Feyza Erkan ile İmam Hatip Okulu'ndan Seyfettin Esenlik 865'er puanla 1. olmuşlar ve 500'er lira almışlardır. İkinciliği 760 puanla Maçka Sanat Enstitüsü'nden Fatma Gurub Tezbiçer, üçüncülüğü de Şişli Lisesinden 711 puanla Dilruba Erdem kazanarak 300 ve 200 lira almışlardır. Bütün finalistlere M.T.T.B. Genel Başkanı Ömer Öztürk tarafından sertifika verilmiştir. Ayrıca M.T.T.B. Orta Öğrenim Komitesi Başkanı Bülent Katkak da bütün finalistlere çeşitli kitaplar hediye etmiştir.

İstanbul II. Lise ve Dengi Okullararası Kompozisyon Yarışması finali, MTTB. Folklor Müdürlüğü ekiplerinin gösterileriyle sona ermiştir.

Yarışmaya TRT. ve basında geniş yer verilmiştir.

3 Mayıs 1973 tarihli Tercüman gazetesinde Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş «Okullarımızda Türkçe» yazısında M.T.T.B. Orta Öğrenim Komitesi'nin «İstanbul Lise ve Dengi Okullararası II. Kompozisyon Yarışması» hakkında şunları yazdı:

«İki hafta kadar önce Millî Türk Talebe Birliği'nin «Gençlik ve Kültür» konusunda açtığı kompozisyon yarışmasının sonucu alındı. Ben de jüri-deydim. Lise ve dengi okullardan 1500 öğrenci yarışmaya katılmış, yirmisi sona kalmıştı. Bunların ne kadar güzel bir dille, yaşayan Türkçe ile yazdıklarını gördük ve büyük memnurluk duyduk. Gençlik ve kültür meselelerini dile getiren gençler arasında dilimizin bozulmasına dokunanlar da çoktu. Dil Kurumu'nun Türkçeyi «kuş dili»ne çevirdiğini söyleyenler de vardı. Hele birincilik kazanan İstanbul Erkek Lisesinden Feyza Er-



kan'ın ve İmam-Hatip Okulundan Seyfettin Esenlik'in kompozisyonları gerek dil, gerek taşıdıkları görüş ve düşünceler yönünden mükemmeldi. Demek ki, kurumcuların dili bozma gayretleri boşunaydı. Bazı öğretmenleri artı dikciliğe itmeleri bir fayda vermiyordu. İstanbul liselerinin 1500 değerli genci tabii ve yaşayan Türkçe şuuruna sahip kimseler olarak buna en güzel cevabı vermişlerdir.»

1973 yılı içindeki yapılan bazı çalışmalar:

KÜLTÜR ÇALIŞMALARI: Hüseyin Coşkun (Çalışmada Metod), Mehmet Ersöz (Çanakkale Savaşları), Erman Tuncer (Gençlik Meseleleri), Ahmet Eskinus (Düşünceler), Hasan Küçük (Evrende İnsan), Sami Şener (Sosyal Meseleler)

GEZİLER: 1 Nisan 1973 (Akıl Hastahanesi gezildi)

FİLMLER: 10 Mart 1973 (Prences Ann'in Afrika seyahati), 17 Mart 1973 (Kuveyt), 25 Mart 1973 (Atlantik'te Yelken Yarışı), 31 Mart 1973 (Hürriyet Kuvvucümü), 7 Nisan 1973 (Atom Çağı İçin Eğitim), 21 Nisan 1973 (Amerika'da Demir Çelik Sanayii).

B) ORTA ÖĞRENİM VİLÂYET TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ

I) DENİZLİ ORTA ÖĞRENİM KOMİTESİ FAALİYETLERİ :

13.10.1971 yılında faaliyetlerine başlamış ve İsa Ün'ün başkanlığında faaliyetlerini yürüten Denizli Temsilciliği talebeye destek olmak amacıyla kurulmuş ve muvaffak olmuştur. Denizli temsilciliği çok geniş bir çalışma programı içinde faaliyetlerini yürütmüştür.

KÜLTÜR VE EDEBİYAT KOLU

ANMA GÜNLERİ:

Denizli temsilciliğinin tertiplemediği her anma günü Denizli halkına ve talebelerine tarihi bir gün yaşatmış, şimdiye kadar ilk defa Denizli'de böyle bir toplantı yapılması halkın alâkasını çekmiştir.

MALAZGİRT GECESİ

26 Ağustos 1972 cumartesi günü yapılan Malazgirt gecesinde tarih bir gün yaşanmış, bilhassa kahramanlık marşları okunurken halk büyük tezahürat yapmıştır.

Malazgirt'in önemi hakkında bir konuşma yapıldıktan sonra 1071 yılı ile 1972 yılı arasında mukayese yapılmıştır.

Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Kilit romanından bazı bölümler sahneye konmuştur.

26.12.1972 tarihinde büyük şairimiz Mehmed Âkif'i anma günü yapılmış çok güzel bir program dahilinde yapılan anma gününü büyük bir halk kitlesi takip etmiştir.

SEMİNERLER :

Gençlerimizin kültürünü artırmak gayesiyle bir çok seminerler yapılmıştır. Bu seminerler :

İsmail Hakkı Sezer (Komünizm Hakkında)

Nihat Demirezen (Milletler Hukuku)

Ömer Özden (Allah ve Modern İlim)

Şakir Akşit (Aile Hukuku)

KİTAPLIK KOLU

Talebeye hizmet etmek gayesiyle kurulan Kitaplık Kolu ve Kitap Kulübü talebelere ucuz kitap temin etmiştir.

TIYATRO KOLU

Temsilciliğin bünyesini teşkil eden kollardan birisi olan tiyatro kolu Denizli halkına, talebelerine birçok tiyatro gösterisi yapmıştır.

29 - 30 Nisan 1972 tarihinde günde iki defa olmak üzere oynatılan piyesimiz büyük alâka ve ilgi görmüştür.

30-31 Mayıs tarihinde Nazilli Lisesinin hazırladığı «Liseli Genç» isimli piyes Denizli Belediye salonunda oynatılmıştır.

Denizli temsilciliğinin büyük çalışmalar sonucu sahneye koyduğu Kızıl Pençe adlı piyes dokuz defa oynanmıştır.

Başarılı bir ekibin hazırladığı bu piyes yalnız Denizli'de oynanmakla kalmayıp Kale, Tavas, Kızılcabölük ve Buldan ilçelerinde de sahneye konmuştur.

BASIN YAYIN KOLU :

Temsilciliğin faaliyetlerini halka duyurmak gençlerin tecessüslerini geliştirmek için mahallî gazete olan Son Haber ve Doğu gazetelerinde temsilciliğe ait köşe ayırılmış talebeler bu sütunlarda yazı yazmışlardır.

FOLKLOR KOLU :

Millî geleneklerimizin devamını sağlamak amacıyla kurulan folklor kolu bir folklor ekibi kurmuştur.

II) MTTB ELÂZİĞ ORTA ÖĞRENİM KOMİTESİ FAALİYETLERİ :

MTTB. Orta Öğrenim Komitesi Elâzığ Temsilciliği faaliyetlerine 6.1.1972 tarihinde Hayrettin Ayaz'ın başkanlığında başlamıştır. Çalışmalarının ağırlığını Kültürel çalışmalara ve Gezilere ayıran Elâzığ Orta Öğrenim Komitesi şu seminerleri yapmıştır.

13.5.1972 İktisat (Hayrettin Ayaz)

6.5.1972 Kardeşlik (Celâl Arslanoğlu)

20.5.1972 Adalet (Aydın Hamadi)

27.5.1972 Günümüzde Fikir Ceryanları (Hayrettin Ayaz)

3.6.1972 Metodlu Çalışma (Fahri Aydın)

GEZİLER :

21.4.1972 Gölcük (Elâzığ'da)

2.30.1972 Keban — 3.6.1972 Harput

Ayrıca 17.5.1972 tarihinde Elâzığ Orta Öğrenim Komitesinin davetli-

si olarak Elâzığ'a giden MTTB. Genel Başkanı sayın Ömer Öztürk, «Gençlik Meseleleri» konulu bir konferans vermiştir. Halkın da takip ettiği bu konferanstan sonra halk böyle faydalı konferansların sık sık verilmesini istemiştir. Elâzığ Orta Öğ. Komitesi bundan başka komite faaliyetlerini de ihmal etmemiş talebenin her türlü meşrû dertlerine tercüman olmuştur. Böylelikle en kısa zamanda Elâzığ'da tek teşkilât olarak daima takdirle karşılanmıştır.

III) MTTB MALATYA ORTA ÖĞRENİM KOMİTESİ FAALİYETLERİ :

M.T.T.B. Orta Öğrenim Komitesi Malatya Temsilciliği 1970 yılında kurulmuş olup başkanlığına Adil Akkoyunlu getirilmiştir. Daha sonra İsrail Günay başkan olup hâlen devam etmektedir Şimdiye kadar idare heyetinde:

Ersin Önal, Sacit Duman, Rüştü Deniz, Mehmet Eroğlu, Abdülkadir Akçiçek, Ökkeş Demirkol, İsmail Kendirci, Ümit Gürbüz, Abdülkadir Ünal'dı vazife almışlardır.

Bu devredeki idare heyeti: Başkan: İsrail Günay, Yardımcı: Mehmet Durak, Sekreter: Cumali Bahar, Muhasip: İbrahim Bahar, Üyeler: Mahmut Baştürk, Ali Pirıldar, Derviş Özbay'dan müteşekkildir.

SEMİNERLER :

Ahmet Ertürk (İdeoloji - 8.2.1972)
Murat Çilesiz (Teknoloji - 12.2.1972)
Mehmet Nuri Öner (Din — 15.2.1972)
Seyyit Zappı (İktisat — 19.2.1972)
Fevzi Özkeşer (Vicdan — 26.2.1972)
Kadir Gültekin (İnsan İlim ve Kâinat — 22.2.1972)
İsrail Günay (Dış Ceryanlar — 29.2.1972)
Veli Ulutürk (Madde ve Mâna — 6.5.1972)
İbrahim Bahar (Dış Ceryanlar — 2. si - 13.5.1972)
İbrahim Tanberk (Maneviyata Olan İhtiyacımız — 27.5.1972)
Mehmet Nuri Öner (Mukaddes Vazifelerimiz — 20.5.1972)
Seyyit Zappı (Toprak Mülkiyeti — 4.11.1972)
Fahri Aytekin (Toplum ve Ben — 3.2.1973)

GEZİ KOLU :

Malatya ve civarını gezip görmek için gezi tertipleyen Gezi Kolu, buldukları bölgenin tarihî ve turistik yerlerini gezmişlerdir. Bunların dışında her hafta bir gurup Pazar günleri şehir dışında piknik yapmışlardır. Darendede ve Eski Malatya gezileri bunun içindedir.

KURS TERTİP KOLU :

Bütünlemeye kalanlar için pek çok kurs tertiplenmiş, bunlardan başka Üniversiteye giriş kursu da yapılmıştır.

TARİHİ GÜNLERİ ANMA KOMİSYONU :

Malatya komitemizce tertiplenen Fetih gecesini kalabalık bir halk kitlesi takip etmiştir. Vatan şairi Mehmed Âkif için düzenlenen gece de büyük rağbet görmüştür.

IV) SİVAS ORTA ÖĞRENİM KOMİTESİ FAALİYETLERİ :

MTTB. Orta Öğrenim Komitesi Sivas temsilciliği 1970-71 yılı faaliyetlerini Talip Mert'in başkanlığında Orta Öğrenim talebelerinin çalışmalarıyla yürütmüştür.

KÜLTÜR VE EDEBİYAT KOLU:

Genç nesle millî mefkûreyi aşılama gayesini güden Kültür ve Edebiyat Kolu faaliyetleri şunlardır:

SEMİNERLER :

İnanma Zaruretî (8.11.1970)
Şark ve Garp Medeniyetlerinin Mukayesesi (15.11.1970)
Kıymetli Aylarımız (22.11.1970)
Kitap Tahilî (6.12.1970)
Tabiatçılık ve İnkâr (13.12.1970)
Milliyetçilik Anlayışımız (20.12.1970)
Millî Bünyede Yerimiz (27.3.1970)
Kültür Değişmeleri (4.4.1970)
Millî Mefkûremiz (4.5.1971)
Kültür Emperyalizmi (30.6.1971)
İlerlemde Gençliğin Rolü (6.11.1971)

ANMA GÜNLERİ :

18 Mart 1972 tarihinde Çanakkale Şehitleri anılmıştır.

GEZİ KOLU :

Sivas'ın içinde veya çevresinde bulunan bir çok tarihî yerler, şanlı tarihimize karışan eserler guruplar halinde gezilmiştir.

TİYATRO KOLU :

Genç kabiliyetleri geliştirmek gayesi ile kurulan Tiyatro Kolu Başarılı bir çalışma neticesinde «Bay İlerici» adlı piyesini sahneye koymayı başarmıştır. Oyun yalnız Sivas'ta değil il haricinde oynatılmış ve halkın teveccühünü kazanmıştır.

22 Şubat 1972 tarihinde Sivas'ta, 27 Şubat 1972 tarihinde Zara'da, 5 Mart 1972 tarihinde Şarkışla'da temsil verilmiştir.

V) MTTB GİRESUN ORTA ÖĞRENİM KOMİTESİ FAALİYETLERİ :

M.T.T.B. Orta Öğrenim Komitesi Giresun temsilciliği 26.2.1972 tarihinde kurulmuştur. Bu tarihten itibaren H. İbrahim Şengül'ün başkanlığında faaliyet göstermiştir.

KÜLTÜR VE EDEBİYAT KOLU :

Orta Öğrenim Komitesi Giresun temsilciliğinin bünyesini teşkil eden Kültür ve Edebiyat Kolu faaliyetlerini Seminer, Anma Günleri, Konferanslar ve çeşitli yarışmalar tertipleyerek yürütmüştür.

Yapılan seminerler:

Selâhiyetli şahıslar tarafından verilen seminerler şunlardır:

M.T.T.B. Kuruluş ve Gayesi (4.3.1972)

İnanmak (11.3.1972)

Vazife Şuru (18.3.1972)

Merhamet (22.4.1972)

İstiklâl Marşının Önemi ve Mehmed Âkif (29.4.1972)

Gayenin Adamı Olmak (7.5.1972)

İlerleme ve Gerilemede Gençliğe Düşen Vazife (28.5.1972)

ANMA GÜNLERİ :

Giresun temsilciliği Çanakkale Şehitlerini Anma Gününü Giresun'da ilk defa tertiplemiştir. Çeşitli hatipler günün mâna ve ehemmiyetini belirten konuşmalar yapmış olup şiirler okunmuştur. 29 Mayıs 1972 tarihinde Orta Öğrenim Komitesi Giresun temsilciliği Fetih Gecesi tertiplemiştir. Giresun halkına bu unutulmaz günü hatırlatmıştır.

Açış konuşmasını yapan Başkan H. İbrahim Şengül, fethin önemi ve tarihdeki yerini anlatmıştır. Bundan sonra Fatih'in şahsiyeti üzerine konuşmalar yapılmıştır. Daha sonra Fetih şiirleri okunmuş, Yahya Kemal Beyatlı'nın İstanbul'un fethini gören Üsküdar adlı şiiri okunmuştur.

SPOR KOLU :

Orta Öğrenim talebelerinin bedeni kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla kurulan Spor Kolu çeşitli dallarda faaliyet göstermiş. Güreş, Karate, Judo, Basketbol ve Voleybol kursları açmış, alâka ile takip edilmiştir.

VI) MTTB KÜTAHYA ORTA ÖĞRENİM KOMİTESİ FAALİYETLERİ :

M.T.T.B. Orta Öğrenim Komitesi Kütahya temsilciliği Ahmet Gedik-ağaoğlu'nun başkanlığı altında 1972-73 faaliyetlerine 25.11.1972 tarihinde başlamıştır. Bütün faaliyetlerini seminerler üzerine tahsis eden Kütahya temsilciliği bu devre içinde şu seminerleri yapmıştır:

Milliyetçiliğimiz (M. Ali Şener — 25.3.1972)

Çalışma Metodlarımız (Ahmet Gedik-ağaoğlu — 1.4.1972)

Darvencilik (Sadık Özarslan — 8.4.1972)

Dünkü ve Bugünkü Hayat Anlayışımız (Mustafa Bağcı — 15.4.1972)

İman ve Aksiyon (Hasan Akbulut — 22.4.1972)

Bizde ve Batıda Din Eğitimi (Hasan Akarsu — 29.4.1972)

Dünkü ve Bugünkü Maneviyat Anlayışımız (Nurullah Soyak - 6.5.1973)

Gençlikte Cinsel Problemler (Dr. Nâzım Baş — 27.5.1972)

MTTB. Orta Öğrenim Komitesi Kütahya temsilciliği 5 Eylül'de Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu muhasebe kursuna katılarak, muvaffakiyetle bitirmiştir. Bu kursa 10 kişi katılmıştır.

11 Eylül'de Belediye'ye yapılan bir müracaatla talebe pasolarının tanzim ve dağıtımını almışlardır. 15 Ekim'de İbrahim Değirmencioğlu'nun da katıldığı bir tanışma çayı tertiplenmiştir. 25 kişiye Judo ve Karate kurslarına katılma imkânı sağlanmıştır.

M.T.T.B. Orta Öğrenim Komitesi Kütahya temsilciliği ayrıca bazı piyesleri sahneye koymuş ve eğlenceler tertiplemiştir.

VII) M.T.T.B. BURSA ORTA ÖĞRENİM KOMİTESİ FAALİYETLERİ

M.T.T.B. Orta Öğrenim Komitesi Bursa temsilciliği faaliyetlerine 15.2.1972 tarihinde Hüseyin Yaşar'ın Başkanlığındaki idare heyetiyle başlamıştır. Faaliyetlerini seminer, gezi, tarihî anma günleri olmak üzere çeşitli dallarda yürüten Bursa temsilciliği şu seminerleri yapmıştır.

Doğum Kontrolü (11.3.1972)

Aynı konuya devam edilmiştir (18.3.1972)

Türkiye'de Sanayi ve Sanayileşme (İbrahim Candan — 25.3.1972)

Ormanın Faydaları ve Korunması (Ahmet Çetinkaya — 1.4.1972)

Bursa'nın Fethi ve Tanıtılması (Halit Ünal — 8.4.1972)

Alkolün Zararları (Yüksel Yaşar — 15.4.1972)

Bu seminerler komite binasında yapılmış ve bir hayli alâka görmüştür.

GEZİLER :

Orta Öğretim Komitesi Bursa temsilciliği 24.3.1973 tarihinde Orman Başmüdürünün daveti üzerine orman bayramı münasebetiyle Fethiye köyünde tertiplenen geleneksel törene katılmıştır. Bu arada köylülerle yapılan sohbetler esnasında köy halkı M.T.T.B.'nin milliyetçi gençlik yetiştirmesini sevinçle karşıladıklarını belirtmişlerdir.

9.4.1972 tarihinde gezi kolu tarafından tertiplenen İznik gezisi büyük alaka görmüştür. Çeşitli okullardan 40 kişilik bir öğrenci kitlesi ile İznik gezilmiştir. Daha sonra Orhangazi, Gemlik, Umurbey gezilmiştir. İznik'te halk talebelere öğle yemeği vermiştir. İznik gezisine katılan öğrenciler bu geziden çok memnun olduklarını söylemişlerdir.

13.4.1972 tarihinde M. Kemal Paşa'ya 5 kişilik bir heyet olarak giden Orta Öğretim Komitesi Bursa temsilciliği mensupları burada da çeşitli konuları ihtiva eden sohbetler yapmışlardır.

DİĞER FAALİYETLER :

M.T.T.B. Orta Öğretim Komitesi Bursa Temsilciliği Kitaplık Kolu talebeye faydalı kitap okutmak ve ucuza temin etmek gibi hususlarda azami gayret sarfetmiştir. Bunun için gerek Genel Merkez'den ve gerekse çeşitli kitapevlerinden temin ettiği kitapları değerlendirmiştir. Kitap okumak isteyenlere belirli bir süre için okuma imkânı temin eden Bursa Temsilciliği aynı zamanda talebeye iskontolu kitap temin etmiştir.

M.T.T.B. Orta Öğretim Komitesi Bursa Temsilciliği ilgili şahıs ve mercilerle anlaşarak bir piyesi 27-28 Mayıs tarihleri arasında Bursa'da temsil ettirmiştir.

FETİH VE FATİH GECESİ

Orta Öğretim Komitesi Bursa temsilciliği 29 Mayıs'ta Fetih ve Fatih gecesi tertiplemiştir. Bu muhteşem gecenin programı şöyledir:

Bursa Orta Öğretim gençlerinin okuduğu İstiklâl Marşı ile başlayan gecenin ilk konuşmasını Bursa temsilciliği Başkanı Hüseyin Yaşar yapmıştır. Daha sonra okunan şiirleri Mustafa Durmuş'un konuşması izlemiştir. Bu konuşmada fethin safhaları anlatılmıştır. Konuşmayı müteakip Arif Nihat Asya'nın Fetih Marşı koro halinde söylenmiştir. Bundan sonra Avukat İ. Hakkı Hatipoğlu Fatih'in adaletini anlatmıştır. Hatipoğlu'ndan sonra kürsüye gelen İstanbul barosu avukatlarından İhsan Toksarı Fatih'in mânevi yönünü anlatmıştır.

Sık sık alkışlarla kesilen bu konuşmayı şiir okumalar takip etmiştir.

Daha sonra Orta Öğretim Komitesi Genel Merkez Başkanının gönderdiği telgraf okunmuştur. Telgraf aynen şöyledir:

M.T.T.B. Orta Öğretim Komitesi Bursa Temsilciliği Başkanlığına,
Eğitim Araçları Salonu
BURSA

Büyük Fethi 519 sene sonra aynı ruh ve aynı imanla anarak Fatih'in torunları olduğumuzu isbat etmek için tertiplediğiniz Fetih Gecesi dolayısıyla tebriklerimi sunar, Türk Orta Öğretim Gençliği'ne hizmet yolunda yapacağınız faaliyetlerinizde muvaffakiyetler dilerim. Fetih beldesinden sonsuz selâmlar.

Bülent Katkak
Millî Türk Talebe Birliği
Orta Öğretim Komitesi Başkanı

Bundan sonra bu gecenin son konuşmasını Hüseyin Yaşar yapmıştır.

VIII) M.T.T.B. SAMSUN ORTA ÖĞRETİM KOMİTESİ FAALİYETLERİ

M.T.T.B. Orta Öğretim Komitesi Samsun Temsilciliği 1972-73 öğretim yılı faaliyetlerine 30 Ekim'de başlamıştır. Faaliyetlerini kültür çalışmaları, sinema, tiyatro gibi kollarında yürüten Samsun Orta Öğretim Komitesinin İdare Heyeti şöyledir:

Başkan: Rıza Tozlu, 2. Başkan: Turgay Ergülü, Muhasip: İsmail Karadere, Üyeler: Osman Tırış, Bekir, Bostancı, Fikret İşçimen, Yahya Taşkıran,

SEMİNERLER :

- İnsan Yetiştirme (Şükrü Ericel — 30 Eylül 1972)
- Açık Oturum Yapılmıştır (7 Ekim 1972)
- Adımız ve Davamız (Rıza Tozlu — 18 Kasım 1972)
- Maneviyatımız (Ali Uğur — 25 Kasım 1972)
- Sağlık (İsmail Özcan — 2 Aralık 1972)
- Müsbet İlim ve Allah (Ziya Erben — 9 Aralık 1972)
- İnsan İnanç ve Kâinat. (Rıza Tozlu — 16 Aralık 1972)
- Gençlik (Kemal Vehbi — 23 Aralık 1972)

MTTB. Orta Öğretim Komitesi Samsun Temsilciliği 29 Mayıs 1972 tarihinde Fetih gecesi tertiplemiştir. İstiklâl Marşı'nın okunuşu ile başlayan bu gece çok muhteşem geçmiştir. Çeşitli tanınmış şahısların konuştuğu bu gecede Samsun Belediye Reisi sayın Kemal Vehbi İstanbul Fethi'nin dünya tarihindeki yerini anlatmıştır. Bunlardan sonra Genel Merkezden çekilen telgraf okunmuştur. Bu telgraf şöyledir:

M.T.T.B. Orta Öğretim Komitesi Samsun Temsilciliği Başkanlığına;
Belediye Nikâh Salonu SAMSUN

İstanbul'u yeniden fethedilen Fatih'in torunları!

Tertiplediğiniz Fetih günü dolayısıyla tebriklerimi sunar bu manevi fethi şimdiden kutlar, Orta Öğretim Gençliğine hizmet yolunda yapacağınız bütün faaliyetlerinizde muvaffakiyetler dilerim. Fetih Beldesinden sonsuz selâmlar.

Bülent Katkak
Millî Türk Tefee Birliđi
Orta Öğretim Komitesi Başkanı

Bu telgrafın okunmasından sonra gecenin son kapanışını Başkan Rıza Tozlu yapmıştır.

Samsun Orta Öğretim Komitesi bütün faaliyetlerini halka duyurabilmek için Samsun Parkı'nın karşısına bir pano yaptırmıştır. Bu pano her hafta değiştirilerek yapılan ve yapılacak olan faaliyetleri kolayca halka ve talebelere aksettirmiştir.

IX) MTTB BALIKESİR ORTA ÖĞRENİM KOMİTESİ FAALİYETLERİ :

M.T.T.B. Orta Öğretim Komitesi Balıkesir temsilciliđi 1972 - 73 faaliyet devresine 25.10.1972 tarihinde başlamıştır. Ramazan olması hasebiyle ilk olarak talebe ve öğretmenlere bir iftar yemeđi vermekle işe başlayan Balıkesir Orta Öğretim Komitesinin bu mutlu gününe tanınmış zevattan birçok şahıslar katılmışlardır. Faaliyetlerini geziler, kitap okuma, ucuz kitap temin etme ve tarihî günleri anma üzere çeşitli dallarda yürüten Balıkesir Orta Öğretim Komitesi seri seminerlerine 12.11.1972 tarihinde başlamıştır. İlk çalışma,

Eđitim ve Öğretim Açık Oturumu şeklinde olmuştur (1-12.11.1972)

Vicdan Hürriyeti (Salih Sezen — 2-9.11.1972)

Sanayileşmede Ana Hedef (Nazmi Dündar — 4-2.12.1972)

Anarşi (Halil Karagöz) — 5-16.12.1972)

19. Asra Bir Bakış (A. V. Temel — 6-6.1.1973)

Edebiyatımızda Şiir ve Dönemleri (VŞ.Ş Emre — 7-27.1.1973)

Bundan başka M.T.T.B. Orta Öğretim Komitesi Balıkesir temsilciliđi Mehmed Âkifi anma günü tertiplemiştir. Bazı sebeplerden dolayı bu anma günü yapılamamıştır. Ayrıca 18 Mart Çanakkale törenine de iştirak etmiştir. M.T.T.B. Orta Öğretim Komitesi Balıkesir temsilciliđi sık sık çivar köylere ve ilçelere gezi tertiplemiştir.



MTTB Balıkesir Orta Öğretim Komitesi Çanakkale'de resmi geçitte.

6 — ORTA ÖĞRENİM KOMİTELERİNE YAPILAN ZİYARETLER

Anadolu'da orta öğrenim komitelerine seyahatler yapılarak çalışmalarımız oralarda da geliştirilmiş, komitelerimizin yakından murakabesi temin edilmiştir. Bu devrede üç yeni komite daha açılmıştır. Bursa Orta Öğretim Komitesini açmak, temaslarda bulunmak üzere Öğrenci Meseleleri Müdürü Sedat Savaşer Orta Öğretim Komitesi Başkanı Halil Şervanlı ve Komite üyesi Bülent Katkak Bursa'ya gitmişlerdir.

Bursa'da iki gün kalmış, bu iki gün içinde talebe arkadaşlarla görüşülüp, komite idare heyeti tesbit edilerek Bursa'daki komitenin faaliyetleri için gerekli imkânlar mahallen temin edilmiştir.

Bursa'dan sonra Balıkesir Orta Öğretim Komitesi ziyaret edilmiş, çalışmaları hakkında bilgi alınmıştır. Balıkesir'in imkânları göz önüne alınarak komitenin buradaki çalışmaları bir program halinde tesbit edilmiştir.

Yeni açılan komitelerden ikincisi Kütahya Orta Öğretim Komitesidir. Bu komitenin açılması ile ilgili çalışmaları Orta Öğretim Komitesi eski Başkanı Sami Şener, Ahmet Şişman ve Ahmet Gedikağaođlu birlikte yapmışlardır. Kütahya Komitesi de faaliyetine başlamıştır.

Bu devrede açılan üçüncü komite Giresun Orta Öğretim Komitesidir. Giresun'lu bazı üniversiteli kardeşlerimizin takdire şayan yardımları ile kurulan ve faaliyetlerini devam ettiren Giresun Orta Öğretim Komitesi kısa zamanda bütün köllarda teşkilatlanmış ve halen faaliyetlerini

geniş bir şekilde yürütmektedir. Spor kolu Ticaret Lisesi salonunda çalışmak üzere Judo, Basketbol ve Güreş takımlarını kurmuştur. Giresun Komitesini murakabe etmek için öğrenci Meseleleri Müdürü Sedat Savaşer, Yurtlar Komitesi Başkanı Bilâl Şahin'in yaptıkları seyahat çok faydalı olmuştur. Giresun Valisi, Belediye Reisi, Millî Eğitim Müdürü ve Lise Müdürleriyle yapılan görüşmelerde komitenin gayesi ve çalışma şekli izah edilmiştir.

Neticede adı geçen zevatın alâka ve yardımları temin edilmiştir. Bundan böyle Giresun Orta Öğrenim Komitesi toplantı, tiyatro, spor çalışmalarını için salon film makinası gibi imkânlarla kavuşturulmuştur.

Giresun ile birlikte, aynı güzergâh üzerinde bulunan Samsun, Trabzon Orta Öğrenim Komiteleri de ziyaret edilmiş her iki vilâyette komite mensubu talebe arkadaşlarımızla toplantılar yapılarak gelecekteki çalışmalar tesbit edilmiştir.

Trabzon'da M.T.T.B.'ye bağlı K.T.Ü. Talebe Derneği'nin bulunması buradaki komite çalışmalarına büyük ölçüde destek olmaktadır. Trabzon'da Lise talebeleri için sene içi hazırlama kursları tertip edilmiş bulunmaktadır.

Kurslar Üniversite asistanları tarafından verilmekte ve 25 TL. gibi sembolik bir ücret alınmaktadır.

Trabzon Orta Öğrenim Komitesi'nde her hafta seminerler yapılmaktadır. Kitaplık kolu tenzilâtli kitap satışları yapmaktadır.

Samsun Orta Öğrenim Komitesine yapılan ziyaret de çok iyi neticeler vermiş; liselerarası münazaralar, judo, güreş gibi spor çalışmaları kitap kulübü, basın-yayın kolu çalışmaları organize edilmiştir.

Samsun valisi, Belediye Reisi, Millî Eğitim Müdürü ve Lise Müdürleri ziyaret edilmiş, Samsun'da komitemizin çalışmaları için gerekli yardımlar temin edilmiştir. Bir diğer ziyaret de Denizli Orta Öğrenim Komitesine yapılmıştır.

Bu vilâyetteki komite faaliyetlerinde büyük bir gelişme sağlanmış, bütün kollar için vazife taksimi yapılmıştır. Denizli yöresinin millî oyunlarını canlandıracak bir folklor kolu kurulmuş olup Denizli Halk Eğitim Merkeziyle müşterek çalışmaktadır. Denizli Valisi Sayın Münir Güney gerek folklor ve gerekse diğer faaliyetlere her türlü yardımı yapmaktadır.

Belediye Reisi, Emniyet Müdürü, Millî Eğitim Müdürlüğü ile de görüşmeler yapılarak onların da komitemize alâka ve himayeleri temin edilmiştir.

Nisan ayı içerisinde MTTB, Folklor Müdürlüğü ekiplerince Denizli'de bir folklor ve spor şenliği yapılması kararlaştırılmış ve geliri ile komitenin ihtiyaçlarının karşılanması yoluna gidilmiştir.

Bütün bu komitelerde fotoğrafçılık ve film kolu tarafından her hafta film gösterilerinin yapılması temin edilmiştir. Filimler İstanbul'da elçilikler ve eğitim araçları merkezi gibi yerlerde temin edilmiş olup komitelere gönderilmiştir. Liselerarası münazara ve ilmî tartışmalar tertip etmek için ön hazırlıklar her vilâyette yapılmış olup hazırlanan münazara tüzüğü ve konuları komitelere gönderilmiştir.

VII

TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ

Millî Türk Talebe Birliği Tiyatro Müdürlüğü 50. Dönem Genel Kurulundan hemen sonra Abdullah Gül'ün Müdürlüğünde çalışmalarına başlamıştır. Tiyatro Müdürlüğünde faaliyet gösterecek elemanların tiyatro kültürü ile mücehhez hale gelmeleri için «seminerler» düzenlenmiştir. Daha sonra Halil Şervanlı tarafından yürütülen Tiyatro Müdürlüğü sadece seminerlere devam etmiştir. Bu seminerlerde meşhur tiyatro yazarlarının eserleri, şahsiyetleri ve dünya görüşleri üzerinde durulmuş, ayrıca Devlet ve Şehir tiyatrolarında temsil edilen bazı piyeslerin de tartışmaları yapılmıştır. Bunlardan başka Tiyatro Müdürlüğünde bir kütüphane kurulmuş ve tiyatro ile ilgili temel eserler alınmıştır.

Daha sonra Mustafa Miyasoğlu'nun «Umut Suları» isimli oyununun sahneye konması kararlaştırılmış ve çalışmalar bu yönde hızlandırılmıştır. Mizansenleri Şehir Tiyatrosu oyuncularından Yalçın Akçay tarafından verilen oyunun rol dağıtımı yapılmış, çalışmaların ilerlediği bir sırada imtihan dönemi yaklaştığı için çalışmalar tatil edilmiştir. Yeni devrede İsmail Hakkı Biçer idaresinde çalışmalarına başlayan Müdürlüğümüz geçen sene çalışmaları başlatmış olan «Umut Suları»nda rol alanlara ve diğer üyelere mektup yazdı. Yeni devre çalışmalarının başlamış olduğunu bildiren bu yazılar 68 eski üyeye gönderildi. Evvelki arkadaşların çalışmalarına ilâve olarak gazete, duvar ilânı, v.b. aracılığı ile eleman toplamaya çalışarak toplanan elemanlarla çeşitli kültürel faaliyetler yapıldı. Bu arada geçen sene mizansenleri vermiş olan Yalçın Akçay'la görüşülerek bu sene de çalışmalarımızda Müdürlüğümüze yardımcı olacağına dair kendisiyle anlaşmaya varıldı. Daha sonra kaydolun arkadaşlara «Umut Suları»nın rol dağıtımı için toplanacağı bildirildi. Gelen arkadaşlarla ilk toplantı yapıldı. Fakat sadece tanışılarak, tiyatro üzerinde konuşuldu. Bu tanışma bize gösterdi ki, toplantıya katılanların hemen hepsi daha önce hiç bir piyeste rol almamıştı ve ilk defa bir tiyatro çalışmasına katılıyorlardı. Daha sonra yapılan toplantıda «Umut Suları»nın rol dağıtımına geçildi ve prova çalışmaları başladı. Oyunu bir an ön-

ce sahneye çıkarmak arzusunda olduğumuzdan yoğun bir çalışmaya girildi. Bir taraftan mizansenler verilip, provalar ilerlerken, diğer taraftan da teknik malzemeler tamamlandı.

Amatör tiyatro faaliyeti sınırlarını aşan bu çalışmalarımız Milliyetçi Türk gençliğinin tiyatronun günümüzde yaptığı tesir gücüne olan inancının ve davasına hizmet yolundaki sebatının bir sembolü olarak görülme-lidir. Sahne düzenlenmesi için gerekli panoların dışında 120 metreyi aşan bir fon bezi alınmış, ayrıca profesyonel bir tiyatronun ancak sahip olabileceği miktarda spot, reflektör lâmbaları ve ışık tablosu hazırlanmıştır. Oyunumuz daha prova halinde iken basında akisler yapmış, ve camiamızda da büyük bir ilgi ile karşılanmıştır. Bir ay kadar süren provalardan sonra müdürlüğümüz çoğunluğunu talebe arkadaşlarımızın teşkil ettiği bir seyirci kitlesine 27 Mart 1973 akşamı genel prova mahiyetinde



MTTB Tiyatro kulübünde oynanmakta olduğu «Umut Suları» temsîlinden bir sahne.

Millî Türk Talebe Birliği «UMUT SULARI»nı oynuyor

Millî Türk Talebe Birliği Tiyatro Müdürlüğü Mustafa MIYASOĞLU'nun «UMUT SULARI» isimli piyesini oynuyor.

Geçen sene de devrede çalışmaları olan bu eser MTTB Selâhaddin 20 Mart 1973 Cuma günü İstanbul'da bir hafta Cuma Cumartesi Pazar Pazartesi günleri olan 1973 de halka sunulmuştu.

Mizansenleri Yalçın Akçay tarafından verilen bu oyunun mizansenleri İstanbul'da bulunan UMUT SULARI Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştı ve ilk defa bir tiyatro çalışmasına katılıyorlardı. Daha sonra yapılan toplantıda «Umut Suları»nın rol dağıtımına geçildi ve prova çalışmaları başladı. Oyunu bir an ön-

ms, yarıca parti bir senaryo olarak seçilen bu piyesin sahneye çıkması için gerekli olan teknik malzemelerin tamamlanması için gerekli olan panoların dışında 120 metreyi aşan bir fon bezi alınmış, ayrıca profesyonel bir tiyatronun ancak sahip olabileceği miktarda spot, reflektör lâmbaları ve ışık tablosu hazırlanmıştır. Oyunumuz daha prova halinde iken basında akisler yapmış, ve camiamızda da büyük bir ilgi ile karşılanmıştır. Bir ay kadar süren provalardan sonra müdürlüğümüz çoğunluğunu talebe arkadaşlarımızın teşkil ettiği bir seyirci kitlesine 27 Mart 1973 akşamı genel prova mahiyetinde

Basında
Umut
Suları

de bir gösteri yapmış, bilâhâre 30 Mart 1973 Cuma günü ilk temsil için perdelerini açmıştır. Daha önce kararlaştırıldığı üzere her hafta Pazar, Pazartesi, Cuma ve Cumartesi günleri temsilleri verilmiştir. Umut Suları adlı oyunumuz, yapılan tesirli reklâm sayesinde umulanın üstünde bir seyirci toplamıştır. Bu arada hemen hemen bütün gazetelere basın bültenleri gönderilmiş, böylece Müdürlüğümüzün sahneye koyduğu oyun hakkında yüksek tirajlı gazetelerin de haber vermeleri sağlanmıştır. Reklâm işlerinde TRT'den de istifade edilmiş ve piyesimizin TRT İstanbul radyosu «Çevremizde Bugün» programında anons edilmesi temin edilmiştir.

30 Mart 1973'de başlayan temsillerimiz 22 Nisan 1973'e kadar devam etmiş ve cem'an yirmi iki temsil verilmiştir. Hemen hemen bütün temsillerimiz büyük alâkaya mazhar olmuş, bilhassa 7 Nisan 1973 Cumartesi günü yaptığımız ve tamamen davetlilerden müteşekkil «Galâ Gecesi»nde alâka son dereceye varmıştır. Oyunumuz salonda bulunan tiyatro otoriteleri tarafından da takdir edilmiş, elde ettikleri muvaffakiyetten dolayı arkadaşlarımızı tebrik edilmiştir.

Geniş çapta bir Anadolu turnesi, imtihanların yaklaşması sebebiyle piyeste vazifeli bütün arkadaşlarımız talebe oldukları için, daha müsait bir zamana tehir edilmiştir. Bu arada yeni piyeslerle daha da güçlenerek, kuvvetli bir kadro ile Anadolu halkının önüne çıkmak düşünülmüştür.

Umut Suları ile ilgili MTTB. Basın-Yayın Müdürlüğü ve Tiyatro Müdürlüğünün müşterek hazırladıkları mecmuada yer alan yazılardan bir seçme sunuyoruz:

GENÇLİK VE TİYATRO

Ömer ÖZTÜRK
MTTB Genel Başkanı

Türk Yüksel Tahsil Gençliğine 57 yıldır her türlü engellere ve güçlüklerle göğüs gererek şerefle hizmet eden MTTB Üniversite Gençliğine bir Tiyatro Okulu aramağan etmiş olmaktan sonsuz haz duymaktadır. Uzun çalışmalar sonucu Tiyatro Okulu teşekkül etmiş, bu okul genç idareci ve oyuncu arkadaşlarının bitmez tükenmez gayretleri sonucu ilk piyesini büyük bir muvaffakiyetle sahneye koymuştur. Ve nihayet aynı Okul Türkiye'de yeni bir çığırın öncüsü olarak, einizdeki ilk gençlik tiyatro dergisini hazırlamış bulunmaktadır. Türkiye'nin 25 yerinde bulunan şube ve teşkilâtı, 19 ayrı ihtisas komisyonu ve bunlara bağlı alt komisyonlar, sayıları yeni iltihaklarla 86'ya bulan bağlı fakülte, akademi ve yüksek okullardaki dernekleri ile temsil ettiği kitlenin emrinde ve hizmetinde olan teşkilâtımız, imkânları nispetinde böylece tiyatro konusunda da yeni hamlelere girişmiş bulunmaktadır.

İdealizmin en yüksek seviyede olduğu, berraklığını en fazla muhafaza ettiği gençlik kesimi, bu yeni hizmeti ile inandıklarından birini daha gerçekleştirmiş olmaktadır. Bütün inandıklarımızı yapamadığımızdır, ama yaptıklarımız inandıklarımızdır. Bizim için asloian inandıklarımızı takatımız nispetinde gerçekleştirmeye uğraşturmaktır. Bu yolda en güzel modelimiz dağ delmeğe, hiç değilse bu yolda ölmeğe çalışan karıncadır.

Bütün arzumuz yarının idarecileri ve yarınlarımızın teminatı olan gençliğe hizmet etmek, onun dertleri ile ilgilenmek, bu yolda yapıcı, müsbet mesai sarfetmektir.

Günümüz dünyasındaki yeri münakaşa kabul etmez tiyatroyu da bu görüşlerimiz açısından değerlendirdik. Gençliğe tiyatroyu tanıtmak, sevdirmek, bu sahadaki kabiliyetlerin temayüzüne imkân vermek, yarının bu sahadaki otoriteleri olacak istidatlarını yetiştirmek; elinizdeki derginin de bundan öte bir gayesi yoktur.

Temsil ettiğimiz kütleye bu yönde de hizmet edebilmiş, ilâveler yapabilmişsek bizim mutluluğumuz bu olacaktır. Yarının güçlü, müreffeh Türkiye'sine doğru ilerlemek, noksanlarımızı ikmâl etmek en iyiye, en doğruya ulaşmak azmindeyiz.

TİYATRO VE BİZ

İsmail Hakkı BİÇER
MTTB Tiyatro Müdürü

Tiyatro, fikrî sahada olanca şiddetiyle devam eden savaşın en önemli silâhlarından biridir. Binlerce kişiye hitabeden ve gördüğü rağbet memleketimizde de günden güne artan tiyatro, istenilen hedeflere varabilmede önemli bir yer işgal etmektedir.

Camiamızda günümüzde yaptığı tesire inanılmakla beraber tiyatroya bilfiil hizmet görmek isteyen arkadaşlarımızın azlığı bu pek önemli silâhtan bugüne kadar yeterince faydalanamayışımıza sebep olmuştur. Kendi dünya görüşümüzü anlatabilmek ve ızdırabımızın esas sebeplerini gözler önüne serebilmek için tiyatronun etkileyici gücünden yararlanamayışımız ve onu ideolojimizin emrine veremeyişimiz bizim için bir kayıp değil midir?

Millî Türk Talebe Birliği, imkânları nispetinde hizmet etmekle şeref duyduğu Türk Yüksel Tahsil Gençliğine bir Tiyatro Okulu kazandırmış ve çalışmalarını müşahhaslaştırabilmek gayesiyle ilk etapta, kısa sürede bir oyun sahneye koymak için amatör talebe tiyatrosu sınırlarını aşan çalışmalara girişmiştir. Bu da herşeyiyle yeniden bir tiyatro kurmasını gerektirmiştir. Kendi kaderimizle başbaşa bırakılışımız, maddî imkânlardan yoksun oluşumuz, çeşitli sebeplerle türlü engellemelere maruz

kalışımız da göz önüne alınır, yapmaya çalıştığımız işin değeri daha iyi anlaşılabilir ve Milliyetçi Türk Gençliğinin bu yoldaki inancı daha iyi görülmüş olur.

Türk Gençliğine hizmeti gaye edinen Milli Türk Talebe Birliği tiyatro yazarı sıkıntısı çekilen memleketimizde bu doğrultuda çalışmaları olan arkadaşlarımızı teşvik edebilmek ve onları tanıtmak düşüncesiyle hareket etmekte ve böylece iki yönlü bir hizmet görmektedir. Genç arkadaşımız Mustafa Miyasoğlu'nun «Umut Suları»nı seçerek bu yolda ilk adımı atmış bulunmaktayız.

«Umut Suları» her şeyden önce bizi, yani Türk Yüksek Tahsil Gençliğini anlatmakta, Türkiye'mizin yarınlarının tevdi edileceği kişilerin karşı karşıya bulunduğu problemler ve onların çeşitli ızdırapları dile getirilmektedir. Olay görünüş itibarıyla budur. Temsilcilik seçimleri esnasında 1970 öncesinin bir talebe yurdunda geçen sağ, sol çatışmaları ve çeşitli hadiseler. Ama derinliğine inilecek olursa o köhne, bakımsız talebe yurdu genişleyerek bütün yurdu, yani memleketimizi içine almakta, konuşan şahıslar çizdikleri tiplerle cemiyetimizdeki çeşitli grupları dile getirmektedirler. Hayatı tek açıdan, katı materyalist doğmalarla gören, kendi şartlandığı fikir teessüs etmedikçe mutluluğun hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğine inanan, başkalarına değişik yönlerde düşünme hakkı vermeden, daima huzursuz ve hırçın Metin. Gerçek mutluluğa er veya geç, ama muhakkak bir gün kavuşulacağına inanan, hatta bu huzurun bu dünyada bir an önce gerçekleşmesi için pek çok fedakârlıklara girişen, bu uğurda kendi davasından bile çeşitli tavizler eren, «suları dahi mistik duygularla akan» huzur ve sükûn dolu, özdeğerlerine bağlı İsmail. Kendisini her ikisinde de bulamayan, fakat geç de olsa her düşünen insan gibi hakikati bulan Selim. Ufak meseleleri kendisine dert edinen, hayal aleminde realiteye inince başı dönüp çıldıran saf ve iyi kalbli Recai. İnsanları çıldırtırcasına olaylara lâkayt kalan, kendi iç dünyasında yaşayan, dışarıya açılmayan İbrahim. Hayatı elli-altmış yıldan ibaret gören, gününü gün etme çabasında olan, renksiz Orhan. Behîmî arzularını tatminden başka şey düşünmeyen, hayatta hiç bir şey olamamış, kemmiyet niteliğindeki Doğan, her gün yüzlerce defa karşılaştığımız tipler değil midir? Bütün bunları asırlar önceki berraklığını koruyabilmiş «efendimizin» deyip, daima küçümseyerek tepeden baktığımız Anadolu halkının kendine has sağ duyusu ile değerlendirdiği, Ali Dayı, Kapıcı, ve Baba Ana tipleriyle anlatılmak istenmiştir. «Umut Suları»na bu şekilde bakacak olursak, olayın sadece talebeleri değil, herkesi ilgilendirdiğini görürüz.

«Umut Suları» piyesinin «Sanat çevrelerinde alakayla karşılandığını yazmıştık. «HİSAR» Mecmuasının 113. sayısındaki bir tenkidî sütunlarımıza alıyoruz:

ÜNİVERSİTE TİYATROLARININ ÖNEMİ VE «UMUT SULARI»

N. BAŞARAN

Millî Türk Talebe Birliği Tiyatrosu uzun süren bir aradan sonra tiyatro çalışmalarına başlamış bulunuyor. Amatör tiyatroların çok sönük kaldığı ve hele üniversite tiyatrolarının tamamen sustuğu bir dönemde böyle bir çıkış yapmak Türk Tiyatrosu için faydalı bir çabadır.

Bilindiği üzere, üniversite tiyatrolarının asil fonksiyonu, profesyonel tiyatrolara rehberlik yapmaları ve yeni yeni buluşlarla tiyatro kavramını genişletmeleridir. Çünkü maddî bir kazanç gözetilmediği için seyirci endişesi olmayacağından hiç denenmemiş bir oyun türünü, bir oyun tekniğini sahneye aktarmak hiç de cesaretli olmayı gerektirmeyecektir. Bu, bizde henüz tatbik edilmiş birşey olmamasına rağmen Avrupa'da bilhassa modern tiyatro türlerinin ve yazarlarının doğmasında önemli rol oynamıştır. Dolayısıyla bizde yeni yeni yazarların yetişmesi, yeni denemelere girişilmesi Batı'ya nazaran daha güç oluyor. Bunun neticesinde de her geçen gün yeni atılımlarla modernleşen Batı tiyatrosunu taklit etmek zorunda kalıyoruz.

Gerçi bugün Türkiye'de maddî desteğe ihtiyacı olmayan resmî ve özel tiyatrolar da vardır. Bunların, yeni yazarların yetişmesinde ve yerli tiyatronun modernleşmesinde fazla güçlüklerle karşılaşmamaları mümkün iken, onlar daha çok büyük isimler peşinde koşmak suretiyle, Batıda bile modasını yitirmiş oyunları repertuarlarına alarak vazifelerini geçiştirmeğe çalışıyorlar. Türkiye'de tam anlamıyla tiyatro sevgisi ve seyircisinin doğmamasını bu sebebe bağlamak hiç de yanlış olmasa gerek. Çünkü bilindiği gibi halk, kendinden olmayan ve kendine hitap etmeyen tiyatroyu anlayamıyor, sevemiyor.

Durum böyle olunca görev bütünüyle üniversite tiyatrolarına düşüyor. Bu çalışmalar her ne kadar topluluğu meydana getirenlerin bedî zevklerine dayanıyorsa da, bağımsız ve içten gelen bir sanat anlayışı içinde bulunduğundan tiyatro için olacak gelişim hiç de küçümseenecek gibi değildir. Yukarıda da belirttiği gibi, bütün maddî endişeden uzak olan amatörler için yeni kabiliyetler, yeni anlayış ve görüş daima ön plandadır. Amatör tiyatroların en bilinçli ve etkili olanı ise üniversite tiyatrolarıdır. Şimdiye kadar bizde tam etkisini göstermemesine rağmen yine de umut bağlanacak yegâne teşekkül onlardır.

Millî Türk Talebe Birliği'nin tiyatro çalışmalarına başlaması bu ba-

kımlardan üzerinde durulması gereken olaylardan biridir. Ama eğer M.T. T.B. vadettiği gibi bu çalışmalarını sürdürebilir ve belli bir başarı seviyesine getirebilirse...

M.T.T.B. de sahneye konan ilk oyun Mustafa Miyasoğlu'nun «Umut Suları» adlı eseridir. Bu, Hisar okuyucularının yakından tanıdığı Miyasoğlu'nun temsil edilen ilk oyunudur.

Genç yazar «Umut Suları»nda 1960'tan sonra bozulan üniversite gençliğini büyük bir cesaretle ele alıyor ve seçtiği belli başlı tipleri çarpıştırarak, bize bu devrin canlı bir panoramasını çiziyor. Oyunun gerek konusu, gerekse kuruluşu ve tekniği, bilhassa yerli tiyatro için son derece yeni ve orijinal.

Olay bir öğrenci yurdunda geçer. Yurtda ayrı ayrı görüşleri temsil eden tipler, bir öğrenci temsilciliği seçimi sırasında karşı karşıya gelirler ve olay böylece düğümlenir. Bundan sonra daima kendi görüşünün doğruluğunu savunan ve kimseye düşünme hakkı tanımayan Metin ile öz değerlerine bağlı ve bir gün mutlu olacağına inanan İsmail'in çatışmalarının; sadece müziği san'at bilen kozmopolit ve kayıtsız İbrahim'in, hayatında yenilgiyi asla gururuna yediremeyen, her şeyi çok saf ve dar açıdan gören Recai'nin; gününü gün etmeye çalışan Orhan'ın; bütün ömrü macera peşinde koşmakla geçen, hiçbir konuda iyi niyetli olmayan Doğan'ın; nişanlısının ne pahasına olursa olsun okulunu bitirerek kendine kavuşmasından başka bir şey düşünmeyen Ayten'in; taşra hayatını küçümseyen Meral'in ve bütün bunların arasında kalan, iyi ile kötünün analizini yapmaya çalışarak kendine bir yön arayan, bilimden yana ve çaresiz Selim'in çıkmazlarını görürüz. Daima iyi niyetli, fakat çeşitli sosyal şartların etkisiyle birbirine yabancılaşmış bu gençlerin sonunda doğruyu ve kardeşliği seçebilmeleri ne kadar sevindirici ve gerçektir. Her gün karşılaştığımız, fakat böylesine yakından tahlil edemediğimiz bu sembolik tipler Miyasoğlu'nun oyununda, bir öğrenci yurdunda karşımıza çıkıyorsa da, aslında bu yurdun bütün bir Türkiye olduğunu kabul edersek «Umut Suları»nın hacim bakımından ne derece yoğun olduğunu daha iyi anlamış oluruz.

Eğer yazarın bütün bu çabaları mizansenle iyice değerlendirilseydi, bazı tiplere çizilmiş olan yön ara sıra saptırılmasaydı, aksesuar ve ışık daha zengin olsaydı «Umut Suları» daha kusursuz bir oyun olarak karşımıza çıkacaktı. İlk olarak sahneye çıkan oyuncuların ise istenileni verebilenler az. Bununla beraber İsmail'de Ramazan Yıldız, Doğan'da Murat Güneş, İbrahim'de Zeki Duman, Metin'de İrfan Şentürk, Meral'de Sevim Bağrıyanık ara sıra bir başarı çizgisine yaklaşıyorlar. Cemil Keskin'in «Umut Suları»na özgü yaptığı müzik ise temsilin en başarılı yanlarından biri.

Fakat şurasını da belirtmeli ki, amatör bir çalışmanın maddi sınırları dar ve bu oyunun bir başlangıç olmasından dolayı ne yönetmeni; ne de MTTB tiyatrosunu fazla suçlamamak gerekir. Bilakis böyle bir faaliyete başladığından dolayı MTTB'ni, edebiyatımıza böyle yepyeni ve orijinal bir eser kazandırdığından dolayı Mustafa Miyasoğlu'nu tebrik etmeli...

VIII

TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bugün nüfusu üç milyona varan İstanbul'da, Cağaloğlu semtinin ortasında bin küsur metrekare üzerine kurulmuş konferans salonları, çeşitli odalar, banyolar, tuvaletler, kalorifer ve depò daireleri ile bir çok bölümlerden meydana gelmiş olan ve her gün yüzlerce insanın ayak bastığı, kafa yorduğu, yıprattığı bir dev bina... MTTB binası.

Her türlü imkân tanındığı halde, bazen bir bekçi kulübesinin bile bakımı zor olmaktadır. Kimi düşman, kimi dost, kim: samimi, kimi gayrısamimi, her yaşta insanın bir ihtiyaca istinaden, bir mecburiyet mukabilinde uğradığı Millî Türk Talebe Birliği'nin de bu ziyaretçilere kapılarını devamlı olarak samimiyetle açık bulundurmaya mecbur olduğu bu binada dostların işlerini rahatça görmelerine, düşman ve samimiyetsizlerin, iştahtlı, aşikâr veya gizli tahriplerine, bir tuvalet ernetini «kâr ettim» diyerek evine götüren zihniyete «binaya bakılmıyor» diye dışardan yapılan haksız tenkit ve taarruzlara ve MTTB'nin içinde bulunduğu imkânsızlıklara karşılık; binanın bakımının ne kadar zor olduğunu, ancak MTTB elemanları ve bilhassa Tesisler Müdürlüğünde vazife alan fedakâr arkadaşlar bilirler. İşte bu ağır yükü ve bunun yanında gene ağır bir yük olan reklâm ve kamp kurma işlerini de Tesisler Müdürlüğü omuzlarına almış, aylarca yılmağan aksatmadan vazifesini anında yerine getirmiştir.

Tesisler Müdürlüğünün Vazifeleri : MTTB'nin merkez binasının bakımı Tesisler Müdürlüğünün esas vazifesidir. İlk başta temizlik gelir. Bütün talebe işlerinin yürütüldüğü, devamlı olarak turizm, folklor ve spor faaliyetlerinin yapıldığı, seminer, kongre ve çeşitli kursların her zaman devam ettiği, sinema ve tiyatro gibi seyircisi bol faaliyetlerin yapıldığı, gerek oyuncu, gerek seyirci durumundaki binlerce insanın girip çıktığı bu bina; her gün bir Belediye Sarayı'ndan, bir Adliye Binasından, bir sinema salonundan, bir stadyumdan ve bunlara benzer büyük müesseselerden daha çok kirlenmektedir. Böyle bir binanın temizliği için devamlı çalışan müstahdemler dışında fedakâr arkadaşlara ihtiyaç vardır.

Aydınlatma ve Elektrik İşleri : Binamızda halen 360'dan fazla elektrik

ampulü, 30 küsur floresant, 30'a yakın abajurlu lâmba, 80'e yakın karpuzlu ampul, 6 spot ve 8 büyük projektör bulunmaktadır. Ayrıca elektrikle çalışan üç su basma santrifüjü ve bir de kalorifer brülörü bulunmaktadır. Ampuller, sigortalar, elektrik hatları, duş ve prizler, çeşitli şarteller, brülör ve motorlar devamlı bakım istemektedirler. Bunların devamlı kontrolü, temizliği, yıprananın yerine yenisinin takılması gibi işler, Tesisler Müdürlüğünün vazifelerindedir.

Isıtma İşleri: 38 oda, salon ve daha küçük bölümlerden müteşekkil MTTB binasında her bölümün normal ısınması sağlanmaktadır. Takriben binada 100.000 m³ hava bulunmaktadır. Bu havayı ısıtmak için aşağıda bahsedeceğimiz brülörle çalışan kalorifer tesisatını yaptırmış bulunmaktayız. Zikrettiğimiz havayı soğuk havalarda normal sıcaklıkta tutmayı sağlamak için gerekli olan yakıtın normal kullanılmasını temin etmek, israf etmemek veya sıcaklığı düşecek derecede kıstamamak, kalorifer tesisatının temizlik işine bakmak da Tesisler Müdürlüğünün vazifeleri içine girmektedir.

Tamirat: Yıllardanberi kullanılmakta olan Millî Türk Talebe Birliği binası elimize geçtiği zaman bir hayli yıpranmıştı. Eski zamanın kullanılış şekline göre inşa edilen binayı bizim faaliyetlerimiz için kullanmak gayet zordu. Bunun için büyük ölçüde tadilat ve tamirat yapmak, lüzumsuz yerleri kaldırmak, yerine yeni ve kullanışlı tesisler kurmak, eskikyen yerleri yenilemek, çeşitli sebeplerle tahrip olan yerleri tamir etmek, badana ve yağlı boya gibi işleri yeniden yapmak gerekiyordu. Ayrıca yeni açılan müdürlüklere yer temin etmek de Tesisler Müdürlüğünün vazifelerindedir.

Reklâm ve İlan İşleri: Millî Türk Talebe Birliği'nde 15 Müdürlük ve



M.T.T.B. Karacabey Kampı

4 Kulüp bulunmaktadır. Bu kulüp ve müdürlüklerin çeşitli faaliyetleri olmaktadır. Faaliyetlerin, bez, afiş ve bazı küçük ebattaki reklamlarını Tesisler Müdürlüğü yürütmektedir.

Kamp İşleri : Tesisler Müdürlüğü tarafından idare edilen 35-40 kişilik spor kampları yılda iki defa yapılmaktadır. Kamp malzemelerinin tedariği, noksanlarının tamamlanması, kamp yerine nakli, kampın kurulması, idareciliği, asayiş ve mesuliyeti, kamp malzemelerinin bakımı ve muhafazası da Tesisler Müdürlüğü'nün vazifelerindedir.

YAPILAN İŞLER :

İlk iş binanın temizliği ve düzeni idi. 17.4.1971 tarihinden itibaren çalışmaya başlandı. 1 marangoz ustası ile 2 yardımcısı ve iki badana ve yağlı boya ustası ile yardımcıları tutularak çalıştırılmaya başlandı. Marangoz ustası arkadaşlarımızın yardımları ile beraber bir ay çalıştı. Bu arada spor salonu parkeleri ki, 100 m2 ye yakın bir alan baştan başa zımparalanıp cilalandı; spor çizgileri yeniden boyandı. Kırık kapılar sandal-



Yaptığı işleri kelimelerle ifade edemeyeceğimiz kıymetli arkadaşımız Mehmet Ali Sert, Fahri Ustayla beraber

yeler, masalar pencereler elden geçirildi. Spor ve halter salonuna yeni sehpa çalıştırıldı tabureleri yapıldı. 5 temizlik işçisi tutularak ve 20'ye yakın MTTB'li yardımcıyla bina dipten başa her yer, en uca köşesine kadar temizlendi, tozu alındı, camlar silindi, döşemeler yıkandı. Mollozlar dışarı atıldı. Dağ gibi yığılan mollozlar bazen Belediye temizlik işleri yardımıyla bazen de kiralanarak arabalarla şehir dışına taşıtıldı. Binanın her tarafı iki defa rengârenk boyandı badana edildi. Bu ilk çalışmalar için şahsi gayretler göz önünde bulundurulmazsa tam 20 bin küsur lira harlandı. Bundan sonra sıra su tesisatının düzene girmesine gelmişti.

İlk anda bütün musluklar tamir edildi. Bozuk lavabolar, rezervuarlar gibi şeyler kaldırılarak yerine yenisi takıldı. Duşlarda büyük bir tadilat yapılarak spor kulübünün kullanabileceği bir hale getirildi. Kalorifer dairelerine 3 mm. lik saç levhalardan müteşekkil 6 ton su alabilen ikişer tonluk 3 adet su deposu yapıldı. Buna 15 metreye su pompalayabilecek dinamlu santrifüj takılarak en üst kattaki iki tonluk su deposuna otomatik olarak bağlandı.

ELEKTRİK İŞLERİNDE YAPILAN TAMİRAT VE YENİLİKLER

Tehlike arz eden kontak yapmış bazı hatların kabloları çıkarılarak yeni hat çekildi. Tabolarda birbirine girmiş hatlar düzelterek, yeni sigorta ve şarteller takıldı. Spor salonunun lambalarını devamlı değiştirmek için iki kere iskele kuruldu. Birliğin bilumum lambaları değiştirilip santral bahs edeceğimiz yeni yerine nakl edildi. 9 u iç 4 ü dış hatta bağlı 13 telefon hattı santrale bağlandı.. Yeni alınan telefonlara hatlar çekildi...

Işık tertibatı pek yetersiz olan sahneye gerekli spot lambalar, projektörler konularak sahne denilecek duruma getirildi. Dış panolara ve içerde yapılan yeni yerlere hatlar çekilip lüzumlu lambalar takıldı. Bozuk duy, priz, anahtar ve şartellerin yerine yenileri takıldı. Hoparlör tesisatı tamir edilerek ses cihazları temin edildi ve böylece salonun ses meselesi de halledildi.

TADİLAT VE TAMİRAT İŞLERİ

Birliğin en zor ve en önemli işlerinden birisi tadilat ve tamirat işleri idi. Nereler söküldü, nereler yapıldı, nereler tamir edildi?.. Bunlar'ın hepsini burada açıklamak oldukça zor. Biz durada yalnız gözle görülebilecek işlerden bahsedeceğiz.

Daha evvelde bahsedildiği üzere binanın yapılışı bizim faaliyetlerimiz için yetmiyor, bir çok yerler kullanılacağı işe ters düşüyordu. Çok büyük yerleri küçültmek, küçük yerleri ise birleştirip normal hale getirmek lâzım geliyordu. Kullanılmaz bir halde olan banyo iptâl edilerek tek-

sir odası haline getirildi ve bitişindeki depo tanzim edildi. İkinci olarak spor kulübüne çok lâzım olan banyo meselesi ele alındı. Duşlar bozuktu ve banyo hücresi lüzumundan fazla uzundu. Ortadan bir duvarla bölündü, fazla duşlar iptal edildi. Bölünen kısmın yarısı soyunma odası ve duş kabinleri haline getirildi; diğer yarısı ise soyunma odası olarak spor kulübüne tahsis edildi ve bir müddet böyle kullanıldı. Mezkûr yerlerin boya, badana, kapı tamirleri, elektrik işleri yeniden yapıldı.

Eğitim müdürlüğünün tek bir sınıfı vardı; gayet uzun bir sınıftı; müdürlük odası da sınıfa birleşikti. Gayet zor ders yapılıyordu ve ihtiyacı karşılamıyordu. Sınıf ortadan bir biriket duvarla ikiye bölündü. Eğitim müdürlüğü kaldırılarak yeri sınıfa katıldı hepsi beraber iki normal sınıfa haline getirildi. Arka kısma pencere açıldı korkuluk demirleri takıldı. Sıva, boya badana ve elektrik işleri yeniden halledildi. Ayrıca pencerelere aspiratörler takılıp havalandırma tertibatı yapıldı. Yeni eğitim müdürlüğü ise trafik müdürlüğünün bitişindeki küçük bir oda ile onun hemen yanındaki salondan meydana getirildi. Oda ile salonun arasındaki bölme duvar kaldırıldı eski müdürlüğün cemekân ve kapısı buraya monte edildi. Trafiğe açılan iki kapı kapatılarak daha kullanışlı yeni bir kapı açıldı. İki müdürlüğün de boya badana sıva elektrik gibi işleri halledildi. Turizmin önündeki salonun köşesine, gürgen doğramadan ikinci bir eğitim müdürlüğü yapıldı. Spor kulübünün kayıt odası ile eski orta öğrenim arasındaki duvar kaldırılarak tek bir sınıf haline getirildi ve folklor müdürlüğünün önündeki merdiven altı duvar örülerek kağıt deposu haline getirilerek eğitim müdürlüğüne tahsis edildi. Meydana getirilen bu üç sınıfa yeni yazı tahtaları, askılar perdeler yaptırıldı. Elektrikle çalışan otomatik ziller ve saat takıldı; döşemeleri mazotlandı. Eğitim Müdürlüğünü takiben genel başkanlık odası tanzim edildi. Yeni perdeler yaptırıldı, koltukları tamir ettirildi, döşemesi cilalandı, boya ve badana gibi işler yapıldı, yanbaşında özel sekreterlik kabini yaptırıldı. Genel Sekreterlik odaları tanzim edildi koltuk ve masaları ve döşemeleri cilalandı.

Eski tesisler müdürlüğü ile dernekler odası arasındaki bölme duvar kaldırılarak iki kapılı güzel bir oda haline getirildi ve orta öğrenim komitesine verildi. Bir de aksesuar odasına bitişik hiç kullanılmayan lüzumsuz bir banyo vardı. İki kabinden meydana gelen banyo derhal iptal edilerek, içindeki bölmeler söküldü; gerekli işleri yapılarak tam bir oda haline getirilip «Öğrenci Meseleleri Müdürlüğü»ne verildi.

Turizm müdürlüğüne gelince; yeri çok dardı. Faaliyetlerini yürütemiyordu. Hal çaresi olarak bitişindeki santral bölümü kaldırılarak turizme katıldı. Büyüyen turizm odası yeniden tanzim edildi. Bu arada merdiven boşluğuna demir doğramadan yeni bir santral kulübesi yaptırılarak san-

tral buraya taşındı. Aynı zamanda müracaat olarak kullanılan bu kulübeden salona hakim olma oldukça kolaylaşmıştır.

Bundan sonra harabeye dönmüş olan fotoğrafçılık kulübünün yeri düzenlendi. Rutubet meselesi için duvarlar tahta kaplama yapıldı. Boya badana elektrik işleri, masa ve tezgahlar yapıldı havalandırma için gerekli tertibat yapıldı (aspiratörler v. s. gibi) Bir bölümü karanlık oda haline getirildi. Müdürlük odasına bir yazı tahtası monte edildi. Eski müstahdemler odasının çeşitli tamiratları yapılarak sınıf haline getirildi ve fotoğrafçılık kulübüne kurs odası olarak verildi. Yine müstahdemlerin oturduğu sinema kulübünün bitişindeki odalar tamir edilip düzene sokularak sinema kulübüne tahsis edildi. Sinema kulübünün ve makine dairesinin boya, badana ve tamirat işleri yapıldı, kırık cam ve kilitleri değiştirildi.

Tesisler müdürlüğünün eski yerinin gerekli tamirâtı yapılarak arşiv odası haline getirildi. Badana, elektrik işleri ve temizliği tamamlandı. Kütüphane salonu tanzim edilerek boya, badana işleri halledildi ve bir Müdürlük bölmesi yapılarak Kütüphane Müdürlüğüne verildi. Kütüphanenin bitişindeki Kitaplık Kulübü kaldırıldı. Arkadan bir pencere açıldı, gerekli tamirat, perde ve elektrik işleri yapılarak Sosyal İlimler Enstitüsüne Müdüriyet odası olarak tahsis edildi. Boya, badana, elektrik ve kalorifer işlerinden başka kitap rafları, dolaplar, vitrin ve kitap teşhir panoları yapıldı. Ön taraftan başka kapı açılarak işler hale getirildi. Halter ve soyunma odaları tanzim edildi. Yeni halter ve spor malzemeleri alınarak spor kulübüne verildi ve spor kulübü odası yeniden tanzim edilerek faaliyet yapabilecek duruma getirildi. Spor kulübü ve Eğitimin üçüncü sınıfının yanına dışardan üç metre derinliğinde 13 metre uzunluğunda bir kanal açılarak duvara tecrit maddesi sürüldü, sınıftaki ve spor kulübündeki rutubete mani olundu. Tamirat meselelerinin en büyüklerinden biride çatı meselesi idi. Bahsettiğimiz üzere 300 metre Tul'e yakın çatı olukları ve dereleri tamamen çürüdüğünden oluklar yeniden yaptırılarak, kırık çatı kiremitleri aktarıldı gerekli harç işleri yapıldı. Bu iş için 600 kilodan fazla çinko 10 kilo kadar lehim kullanıldı. Bunlar yapılırken bina ikinci bir defa badana edildi ve ahşap kısımları boyandı ve güneşe bakan cemekânı boyamak için bir ip merdiven yapıldı. Tadilat işlerinden son zamanlarda, aksesuar odası bozularak tiyatro müdürlüğü haline getirildi. Kazan dairesindeki eski kaloriferin kömür ve moloz yığını çıkartıldı; kömür deposu halinde olan bu yer iki bölme haline getirilerek fotoğrafçılık kulübünün kurs sınıfıyla birleştirilerek büyük bir sınıf meydana getirildi, diğer bölmede fayans döşeli modern bir fotoğraf tab labratuarı (karanlık oda) yapıldı ve fotoğrafçılık kulübüne tahsis edildi.

REKLAM VE TABELA İŞLERİ

Birlikteki bütün Müdürlüklerin bez ilanları yazma ve asma işi, duvar ilanlarını yapıştırma işi, Birliğe gerekli tabelaların yazılma ve tamir edilme işi, tesisler müdürlüğünün üzerinde idi. Bu işler için de devremizde takriben 600 metre kadar bez afiş yazılmış, 200'e yakın duvar ilanı yapılmıştı. Çeşitli vitrin afişleri yazıldı, el ilanları dağıtıldı. 30 a yakın çeşitli ebatlarda saç ve tabelâ yazılarak tamir edildi.

KAMP İŞLERİ, RAMAZAN VE BAYRAM YEMEKLERİ

1971 yazında Bursa Uludağda yapılan kamp ile, 1972 nin yazında Bursa Karacabeyde yapılan kamp işlerini tesisler müdürlüğü yürütmüştür, 35, 40 kişiden meydana gelen kamplarda çadırlar yataklar, çeşitli yemek pişirme ve servis yapma malzemeleri, çeşitli spor malzemeleri ve çeşitli ders kitapları bulunmaktaydı. Bu malzemelerin nakilleri yerleştirilmesi bakımı, kampın yerine kurulup tekrar sökülmesi rahatlıkla yapıldı. Kampin ihtiyaçları zamanında karşılandı ve kampın devamı süresi de spor kültürel faaliyetler ve yarışmalar yapıldı. Kamp sakinleri memnun olarak kamptan ayrıldılar. Ayrıca arkadaşlarımız ve dostlarımız ara-



Kamp sakinleri Genel Başkan Ömer Öztürkle beraber

rasındaki samimiyeti, kardeşliği kuvvetlendirmek için MTTB nin verdiği ramazan ve bayram yemeklerinin organizesi yürütüldü, 400 e yakın insanın davet edildiği bayram ve ramazan yemeklerimiz devremizde altı kez düzenlendi. 1972 nin son ramazanında ise bütün ramazan boyunca iftar sofrası yapıldı. Bütün bu toplu yemeklerde 7 tane koç kesildi. Koçla-

rın kesme işini yemeklerin pişme ve dağıtma işini, yemek salonunun tanzimini ve toplanmasını, yemek malzemelerinin tedarik ve bakımını yine tesisler müdürlüğü yaptı.

KİRAYA VERME

Konferans salonu yukarıda bahis edildiği üzere tesisler müdürlüğünün gelirlerini sağlıyordu. Devremizde salonumuz 8 i kooperatif, 5 i sendika 25 i çeşitli dernekler olmak üzere 40 a yakın kiracıya kiraya verildi. Bunlardan azda olsa müdürlüğümüzün giderlerinin bir kısmını kapatacak gelir sağlandı. Salon her kiracının arzusuna göre düzenlendi. Kalabalık kongrelerde yedek sandalyeler ve masalar temin edildi. Ses ve ışık cihazları devamlı kontrol altında tutuldu. Günlük temizlikleri yapıldı.

TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜNDE KİMLER VAZİE YAPTI

Müdürlüğümüzde her ne kadar arkadaşlar uykusundan ve rahatlarından kısıp vazife yaptılarsa da mühterem Genel Başkanımız Ömer Öztürk'ün devamlı olarak teşvik, telkin, yerinde ikaz ve yerinde temasları ve devamlı kontrolü olmasaydı bugün tesisler müdürlüğü bu saydığımız vazifelerin hiçbirisini yapamıyacaktı. Yani büyük pay onundur. İkinci olarak cesurluk fedakar ve işbirliğiyle, mertliğiyle tanınan Tesisler Müdürü Mustafa Temuçin Aslan gelmekteydi. Süresinde tesisleri bütün ağır yükünü boynuna yüklemiş yılmadan severek çalışmış ayrıca kamplarda ve teşkilatımızda bazı zamanlar gençlere karate gibi yeni bir sporun hocalığını yapmış bedenlen gelişmelerinde yardımcı olmuştur. Üçüncü olarakta M. Temuçin Arslan'ın yardımcıları olan Orhan Yentürk arkadaşımız da elinden geldiği kadar Tesisler Müdürlüğüne daha doğrusu Milli Türk Talebe Birliğine layık olmaya çalışmış, vazifesini ihmal etmemiştir. Sonra sırasıyla elektrik işlerinde Tesisler Müdürlüğüne büyük yardımları olan Sinema Kulübü başkanı Sadettin Kültürel, Kamil Şani ve Ahmet Gök gelmekteydi. En zor işlerde fedakârca çalışan Ramazan Böcü, İlhami Eğriçayır projeleriyle binanın bünyesine uygun düzenlemeler yapan Hacı Hüseyin Yalçın büyük vazifeler yaptılar. Bu arkadaşlarımızdan başka gerek temizlik işlerinde gerekse taşıma ve düzenleme vs. gibi işlerde M. T. T. B. ne gönül veren cümle arkadaşlar Tesisler Müdürlüğüne yardımcı olmuşlardır.

Burada MEHMET ALİ SERT arkadaşımızın gece gündüz birlik binasına yaptığı hizmetleri ayrıca belirtmek isteriz. Anadolu'nun bu saffet sembolü fedakar ve feragatkâr arkadaşımızın elini değdirmediği, tamiriyle uğraşmadığı tek bir iş yoktur. Binanın bu şekilde gelişindeki hizmetlerini asla unutmuyacağız.

IX

TRAFİK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



M.T.T.B. Trafik Eğitim Müdürlüğü Bürosu Türk yüksek tahsil gençliğinin hizmetinde

1966 yılında kurulmuş olan müdürlüğümüz ancak 1967 yılında tam olarak faaliyetine başlamış ve 1968 yılından itibaren de o zamanki müdürümüz Mehmet Babayiğit tarafından tamamen rayına oturtularak faal bir duruma girmiştir.

Öğretim üyeleri ve talebe arkadaşlarımızı otomobil kullanmanın bir zaruret olduğu bu devirde birer ehliyet sahib. yapmak, boş zamanları de-

ğerlendirmek, formalitelerin en kısa zamanda yapmak gayesi ile çalışmalar devam etmektedir

Müdürlüğümüze müracaat eden kursiyerlerimizin trafik şubesiyle olan bütün muameleleri tarafımızdan yürütülmekte olup, direksiyon imtihanlarımız müstakil olarak Yıldız ve Etiler sahalarında, yazılı imtihanlarımız ise M. T. T. B. salonunda yapılmaktadır.

I) Bu devrede müdürlüğümüzde çalışan elemanlar:

Müdür : Hüseyin Gözğü

Müdür yardımcıları : Osman Yaşar Özsağır, İbrahim Uçar

Sekreterler : Mecid Eş, Şevket Yılmaz

II) Bu devrede 18 kurs devresi açılmıştır. Kuruluşundan bugüne kadar 33 kurs devresini başarıyla tamamlayan müdürlüğümüz, 50. Genel Kuruldan sonra derhal faaliyete geçmiş ve 34. devreyi başlatmıştır. Bunlar sırayla:

1) 34. devre 12 mayısta başladı ve 130 kişi kaydoldu.

2) 35. devre kayıtları 7 haziranda başladı, 54 kişi kaydoldu. 9 ağustosda M. T. T. B. de yazılı imtihanları yapıldı 63 kişi iştirak etti, 52 kişi muvaffak oldu.

3) 9- ağustos 1971 de kayıtları başlayan 36. devreye 139 kişi kaydoldu. 23- ağustos 1971 de dersler başladı. Bu tarihten itibaren uzun bir uğraşmadan sonra birliğimizde yapılan imtihanlar maalesef elimizden alınarak Trafik şubesinde yapılmaya başlandı. İlk imtihan (36. devrenin 6 Ekim 1971): İst. Trafik Komisyonunun kararı ile bu imtihana 110 kişi iştirak ederek 80 kişi geçer puan aldı.

4) 10. Eylül 1971'de 37. devre kayıtları başladı. 18 Ekimde 120 kişinin iştiraki ile ders başladı. (Bu devrelere kadar muayeneler 5 T.L. dan İst. Belediyesi Sıhhi Muayene Komisyonunda yapılmakta idi. Bu devrelerden sonra tarafımızdan verilen listenin yani muayene olacakların listesinin Trafik Şubesinden verilmesi istendiğinden; bu liste şubede tasdik edilerek muayene aksatılmadan yapıldı) Ve 1 Kasımda kurslar ve muayeneler sona ererek 23 Kasım 1971'de İst. Trafik şubesinde 138 kişinin iştiraki ile yazılı imtihan yapılarak bu imtihanda 95 kişi geçer puan aldı.

5) 24- Kasım 1971'de 38. devre kayıtları başladı. 10- aralıkta kayıtlara devam edilerek 13- aralık 1971'de kursa 249 kişinin iştiraki ile başlandı. (Bu kurs müdürlüğümüzün kuruluşundan bu yana yapılan en kalabalık kurs devresi idi).

6) 15- aralıkta 39. devre kayıtlarına başlandı ve bu kurslarımıza da 158 kişi iştirak etti.

7) 40. devre 28-şubatta başlayıp 10 martta sona erdi. Derslere 151 kişinin iştiraki ile başlanmış olup yazılı imtihanları 5-nisan 1971'de İst. Trafik şubesinde yapılmıştır.

8) 41. devre. Bu devreye de dışardan nakli gelenler ve T.M.T.F. kapandıktan sonra bize geçen talebeleri kaydedilmiştir. Bu devre ise 125 kişiden ibarettir.

9) 42. devre 11-nisan 1972'de başlamış olup 235 kişi iştirak etmiştir. Yazılı imtihanları 17 mayıs 1972'de M.T.T.B. de yapılmıştır.

10) 43. devre kurslarına 197 kişi kaydedilmiş ve 22 mayısta kursa başlanmış 6 Haziranda dersler sona ermiştir. Haziran ayı imtihan ayı olması münasebetiyle bu ay da imtihan yapılmamıştır. Ancak bu devrenin imtihanı 220 kişinin iştiraki ile 13 temmuz 1972'de yapılmıştır.



Trafik kursiyerleri M.T.T.B.'de imtihan oluyorlar

11) 44. devre kayıtları 5 temmuzda kapanmış olup 150 kişi kaydolmuştur. Bu devre kursları 10 Temmuz 1972'de başlatılmıştır.

12) 45. devre: 28 Ağustos 1972'de derslere başlanarak 137 kişi kaydedilmiştir. Akabinde 20 Eylül 1972'de de yazılı imtihanlar yapılmıştır.

13) 46. devremiz 11 Eylül 1972'de derslere 101 kişinin iştiraki ile başlandı. (Kaydın azalması imtihan devresi sebebiyledir.) 22 eylülde sona erdi. 24 Ekim 1972'de yazılı imtihanı yapıldı.

14) 47. devre: Bu devreye de 206 kişi kaydedilmiş 15.12.1973'de

231 kişinin iştiraki ile yazılı imtihan yapılmıştır. 20 kasım 1972'de derslere başlanmış ve 1 aralık 1972'de sona ermiştir.

15) 48. devre kurslarımıza 18.12.1972'de başlanmış olup 210 kişi kayıt edilmiştir. Yazılı imtihan 20 Ocak 1973'de yapılmıştır.

16) 49. devre: 167 kişi kaydedilmiştir. 22 ocak 1972 de başlatılan dersler 1 şubatta sona erdi. Şubat ayı imtihan ayı olması münasebetiyle bu devrenin imtihanı 6 martta yapılmıştır.

17) 50. devre kayıtlarının başladığı ilk birkaç gün içinde 135 kişi kaydedilmiştir. Muvaffakiyetle bitirilen bu devre sonunda yazılı imtihanları da yapılarak arkadaşlarımız direksiyon imtihanına hazırlanmışlardır.

Şubat devresi imtihanlarını mütakiben yaptığımız faaliyetlerimiz gün sırasına göre şu şekilde sıralayabiliriz :

3-Mart: Etlerde direksiyon imtihanı yapıldı, 58 kişi imtihana girdi 49 kişi muvaffak oldu. Şimdiye kadarki en yüksek randımanımız olmuştur.

6-Mart: Teşkilatımızın Çağaloğlundaki konferans salonunda 222 kişinin iştiraki ile saat 10.00 da motor- trafik imtihanı yapıldı.



Trafik Eğitim Müdürü Hüseyin Gözğü bir imtihandan sonra Trafik Bürosu memurlarıyla imtihan kâğıtlarını tasnif ediyorlar.

7- Mart: Etilerde direksiyon imtihanı yapıldı. 56 kişinin girdiği imtihanında 9 kişi muvaffak oldu.

10- Mart: Etiler'de direksiyon imtihanı yapıldı. 44 kişiden 19 kişi başarı elde etti.

12- Mart: 225 kişinin iştiraki ile 50. devremiz nazari derslerine başladı. Muayene komisyonunca kursiyerlerimizin sıhhi muayeneleri tenzilatlı yapılmadığından tam ücretle muayenelerini yaptırdılar. Bugün başlayan yeni devremizin programı şu şekilde tesbit edilmiştir.

12 Mart Pazartesi saat 17-19 trafik dersi

14 Mart Çarşamba » 17-19 » »

16 Mart Cuma » 17-19 » »

19 Mart Pazartesi » 17-19 Motor

21 Mart Çarşamba » 17-19 »

23 Mart Cuma » 17-19 Direksiyon

16 Mart günü yapılan Motor-Trafik imtihanı neticeleri belli oldu. 222 kişiden 45 kişi hariç diğerleri muvaffak oldu.

26 Mart: Trafik Şubesi ehliyet kalemî Şefi K. Yaşar Pađu ve müdür muavinlerinden Muammer Dizdar'la bir gün görüşme yapılarak bir gün sonra imtihanı girecek (90) kişinin evrakları tamamlanarak bitirildi.

27 Mart: Bir kısım kursiyerler gelmediğinden etilerdeki direksiyon imtihanına 70 kişi katıldı. Bu imtihanında 24 kişi muvaffak olmuştur.

5 Nisan: Etilerde Direksiyon imtihanı yapıldı, giren 89 kişiden 47 kişisi ehliyet almaya hak kazandı.

12 Nisan: Bu devrenin yazılı imtihanlarına toplam 283 kişi katıldı.

16 Nisan: Etilerde 94 kişinin iştirakiyle yaptığımız direksiyon imtihanında 46 kişi muvaffak oldu.

21 Nisan: 12 Nisan tarihinde yapılan yazılı imtihan neticeleri hayli başarılı olmuş 283 kişiden ancak 15 i başarı elde edememişlerdir. Buna karşılık 268 kişi yüksek puan tutturarak motor-trafik imtihanında başarı ile geçmişlerdir.

III) 38. devreye karşı olan ilgi bizleri (müdürlüğümüz idarecileri) oldukça memnun etmiş ve bizi çok fazla çalışmaya teşvik etmiştir. Bu sebeple

Fakülte dekanlıklarına, yüksek okul müdürlüklerine ve akademi reisliklerine, PTT vasıtasıyla yeni bir broşür tertip edilerek gönderilmiştir.

2) İ.E.T.T. otobüs ve treleybüslerine 1 aylık ilanlar verilmiştir. (108 adet)

3) Üç adet bez ilan yazdırılarak a) Teşkilatımız önüne b) Beyazıt meydanına c) Taksim meydanına asılmıştır.

4) Çemberlitaş İpek ve Şafak sinemalarında iki adet vitrin kiralan-

mış olup Trafik kurslarımızın devamlı reklamı yapılmaktadır. Bunun yanında talebelerimize verilen hususi yaptırılmış şebeke kaplarımız da takdir edilen ilanlarımız serisine girmektedir.

IV) Bütün bu çalışmalarımız devam ederken bazı zorluklarla karşılaşmıştır. Bunların: a) İlk sıhhi komisyonda meydana gelmiştir. 36 ve 37. devrelere kadar normal yapılan muayeneler muayene komisyonu idarecileri değişmiş olması dolayısıyla aksamıştır. İlk müracaatımız reddedilerek haziran 1971 ortalarından itibaren listeler bizden değil de Trafik şubesinden istenmiştir. Müteakiben bir takım lüzumsuz ve formaliteden öteye gitmeyen bazı yazışmalar yapılmış idi. Meselenin bu şekilde dönüşmüş olması bizim için büyük bir kayıp oluyordu. Bu kaybı önlemek için Trafik Şubesiyle hemen görüşülerek listenin tasdiki temin edilmiş, muayenelerin vaktinde yapılması sağlanmıştır.

Ancak bundan sonra da sıhhi muayene komisyonu işleri aksatma yoluna gitmiştir. Bunun üzerine Trafik Eğitim Müdürümüz Hüseyin Gözğü, Öğrenci Meseleleri Müdürümüz Sedat Savaşer, Genel Muhaşibimiz A. İhsan Mutlu İstanbul Belediyesi reis muavinleriyle durumu görüşmüş ve vaziyeti izah etmişlerdir. Daha sonra Genel Başkanımız Ömer Öztürk de Belediye reisiyle görüşerek durum tamamen düzeltilmiştir. Hiç yoktan zorluk çıkarırlar da özür dilemek zorunda kalmışlardır.

b) İstanbul Trafik Komisyonu imtihanların bu tarihten (Eylül başından) itibaren şubede yapılmasına karar vererek, dosyalarımızı da şubeye almış ve imtihanların şubede yapılmasına başlanılmıştır. Trafik şubesi ehliyet kalemî şefi komiser Mehmet Çetinalpe yapılan görüşmeler sonunda kasım ayından itibaren dosyaların M.T.T.B. ne alınması sağlandı. Daha sonra Trafik şube müdürleri ile görüşmelerimizi devam ettirerek daha önce Trafik şubesine alınmış olan yazılı imtihanlar M.T.T.B. de yapılmasına başlandı. (22.5.1972)

V) TMTF'nin kapatılmasından sonra 4 gün olan ve Yıldız'da yapılan direksiyon imtihanlarımız Etilerde T.M.T.F. den alınan 2 direksiyon günü ile 6 ya çıkarılmıştır.

VI) Müdürlüğümüze müracaatların hergün biraz daha artması sebebi ile gazete ve bez ilanları son zamanlarda yapılmamış olup ancak kendi yayın organlarımız olan MTTB Gençlik Bülteni'nde çeşitli zamanlarda reklamımız yapılmıştır.

VII) Temaslar:

25 Aralık 1971'de yeni Trafik Şube Müdürü Sadettin Savaş'a Öğrenci Meseleleri müdürümüz Sedat Savaşerle gidilerek yeni vazifesinde başarı dileklerinde bulunuldu. Ayrıca müdürlüğümüz hakkında aydınlatıcı bilgi verildi.

X — TURİZM VE DIŞ TEMASLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Bir memleketin kalkınmasında Turizmin işgal ettiği mevkiin ne kadar mühim olduğu bugün herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Turizm, Memleketimizdeki en genç sektörlerdendir. Talebe Turizmi ise, Memleketimizde bugüne kadar tam manasıyla tatbik edilememiştir. Talebe Turizmi, geleneksel Turizm anlayışından farklıdır. Geleneksel Turizm, daha ziyade eğlence, dinlenme v.b. gayesini güttüğü halde, Talebe Turizminde «eğitim» en önemli faktördür. Gaye, genç dimağların Turizm yoluyla eğitilmeleri, görüş ufuklarını genişletmeleri, dünya ülkelerinin mesleleri üzerindeki teorik fikirlerin, hâdiselerin yerinde müşahade edilerek teoriden kurtarılmasıdır. En ucuz şekilde en fazla yer görmek, Talebe Turizminin esaslarındandır.

Yurdumuza gelen turistlerin sayısı 1971 yılı istatistiklerine göre 900.000 den fazladır. Ve bu rakam 1972'de 1.000.000 u geçmiştir. Bunun büyük ekseriyetini talebeler teşkil etmektedir. Gelen talebeler, geldikleri anda Yurdumuzda da diğer Dünya ülkelerindeki imkânlardan faydalanmak isterler. Ekseriyetle şehir turları, ucuz seyahat imkânları, talebe kartları, ucuz geceleme imkânları, enformasyon, talebe sigortaları... faydalanmak istedikleri imkânların başında gelmektedir. 1970 yılında Türkiye'de Turizm Müessesesi belgeli otel yatakları sayısı 32.110 iken talebelerin kalabileceği geceleme tesislerinin (hostel-oberj) toplam yatak sayısı 868⁽¹⁾ dir. Bunun Talebe Turizmi açısından ne kadar menfi bir durum olduğu meydandadır. Normal turistlerin Yurdumuzda ortalama geceleme müddeti 7 gün iken, talebe turistlerin geceleme müddeti, mevcut tesislerin kifayetsiz oluşu yüzünden bunun çok altına düşmektedir. Bir talebe turistin Yurdumuzda günlük ortalama harcaması, Avrupa Ülkelerinininkinin 1/3 ü kadardır.

Gayemiz, Turizmi basit bir işporta faaliyeti olmaktan kurtarıp millî ve manevî değerlerimizle mütenasip bir Turizm Politikası tesis etmektir.

1) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı.

Yukarıda bahsedilen aksaklıkların düzeltilmesi ve Turizm politikamızın gerçekleştirilmesi için Turizm Müdürlüğümüzün bünyesinde değişiklikler yapılarak koordineli ve rasyonel bir çalışmaya gidilmiştir. Önce Müdürlüğümüz bünyesinde çeşitli «servis»ler teşekkül ettirilerek faaliyetlerin genişletilmesi için ilk adım atılmıştır.

50. dönemde Müdürlüğümüzün bünyesinde aşağıdaki servisler teşekkül ettirilmiştir.

- Amatör Tercüman-Rehber Kursları Servisi,
- Çalışma Kampları Servisi,
- Talebe Trenleri Servisi,
- Reklâm ve Propaganda Servisi,
- Talebe Turları Servisi,
- Enformasyon Servisi.

a) AMATÖR TERCÜMAN-REHBER KURSLARI SERVİSİ

Amatör Tercüman-Rehber Kursları Servisimiz, önce 49. dönemde başlayan 12-13. devre Amatör Tercüman-Rehber Kursu'nun derslerine devam etmiştir. Kurs neticesinde 16 Mayıs 1971'de bitirme imtihanı yapılmış, muvaffak olan arkadaşlar, yaz aylarında Servisimizin hazırladığı programa göre staj yaptıktan sonra Teşkilâtımız Seminer Salonunda Genel Başkan'ımızın da katıldığı bir törenle diplomalarını almışlardır. Servisimiz bundan sonra «Rehberin El Kitabı» ni çıkartmak için hazırlıklara başlamıştır. Önce kurs müddetince ders veren hocalar ziyaret edilerek verdikleri derslerin kopyeleri istenmiştir. Adı geçen kopyeler tashih edilerek daktiloya çekilmiştir. 1972-73 yılında açtığımız 14. devre Amatör Tercüman-Rehber Kursu hocalarının ders notları da alınarak evvelki notlara lüzumlu ilâve yapıldıktan sonra 14. devre Amatör Tercüman-Rehber Kursu neticesindeki imtihanında muvaffak olan arkadaşlarımıza teksir edilmiş ve ciltlenmiş olarak dağıtılacaktır. Böylece Rehber arkadaşlarımız, karşılaştıkları her türlü müşkülü halledebilecek mükemmel bir yardımcıya sahip olacaklardır. Türkiye'de bir Amatör Rehber'in müracaat edebileceği teferruatlı bir kitabın olmadığı düşünülecek olursa, çıkaracak olduğumuz «Rehberin El Kitabı»nın önemini anlayacağımız kanaatındayız.

Rehber Kursları Servisimiz, Türkiye'de Talebe Turizminin daha rasyonel bir şekilde tatbik edilebilmesini temin edecek ihtisas sahibi idealist kadroyu yetiştirmek gayesi ile 14. devre Amatör Tercüman-Rehber Kursu'nu açmıştır. 14. devre Amatör Tercüman-Rehber Kursu, 10 ocak 1973-23 Mayıs 1973 tarihleri arasında devam edecek, 26 ve 27 Mayıs 1973 tarihlerinde de yazılı ve sözlü bitirme imtihanları yapılacaktır. Adı geçen Kursta Türk-İslâm, Selçuk, Bizans, Roma, Hitit ve Yunan Medeniyet-

leri teferruatlı olarak öğretilmektedir. Memleketimizin tarihi ve turistik yerlerine geziler tertip edilmekte, incelemeler yapılmaktadır. Ayrıca, programda belirtilen günlerde İstanbul'un Camileri, Sarayları ve turistik yerlerine inceleme gezileri yapılmaktadır. Dersler, Üniversite öğretim üyeleri, arkeologlar ve mütehassıs elemanlar tarafından verilmektedir. Kurslarımız parasızdır. Kursiyer arkadaşlara kurs devresi boyunca müze ve benzeri yerlere ücretsiz girebilme ve inceleme yapabilmelerini temin maksadıyla «Kursiyer Kartı» verilmiştir.

Kurslara devam edip, bitirme imtihanında muvaffak olanlar yaz aylarında Müdürlüğümüz vasıtasıyla, yurdumuza gelen yabancı talebelere enformatörlük, organizatörlük ve rehberlik yapacaklardır. Böylece staj devrelerini tamamlayıp yaz sezonunda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü'nden tasdikli kart ve diplomalarını alacaklardır.

Rehber Kursları Servisimiz, 14. devre Amatör Tercüman-Rehber Kursu için Reklâm ve propaganda servisimizle müştereken 1000 adet 50X70 ebadında afiş bastırılmış, bu afişleri birer yazıyla beraber İstanbul'daki Fakülte, Akademi ve Yüksek Okulların İdarelerine panolarına asılmak üzere göndermiştir. Ayrıca yüksek tirajlı gazetelerde 15 gün müddetle devamlı olarak kurslarımız ilân edilmiştir.

14. devre Amatör Tercüman-Rehber Kursumuza 154 Üniversite, Aka-



MTTB Rehber adayları İstanbulun tarihi yerlerini geziyorlar

demî ve Yüksek Okul talebesi kayıt yaptırmış, yapılan lisan ve umumî kültür imtihanı neticesinde 57 kişi başarı göstererek Kursumuza devam etmeğe hak kazanmışlardır. Kursumuz halen başarıyla devam etmektedir. Halen kursiyerlerimiz için Bursa ve Egeye iki ve beşer günlük geziler tertip edilmiş, bu geziler esnasında tarihi ve turistik yerler ziyaret edilmiştir. Bütün kursiyerlerimizin iştirak ettiği gezilerimiz büyük bir samimiyet içinde geçmiştir.

Kurslarımıza göstermiş olduğu yakın alakadan ve yapmış olduğu kıymetli yardımlarından dolayı sayın hocamız Doç. Dr. Kubilây Baysal'a teşekkür etmeyi borç biliriz.

1972-1973 yılı 14. devre Amatör Tercüman-Rehber Kursu ders programı :

b) ÇALIŞMA KAMPLARI SERVİSİ

50. dönem Çalışma Kampları Servisimiz için gerçekten faal bir dönem oldu. Servisimiz, kış aylarında gelecek yaz sezonu için sıkı bir çalışmaya girdi. Önce bu serviste vazifeli arkadaşlarımız, hangi ülkelerdeki hangi kampların gidecek arkadaşlarımız için daha faydalı olacağını tespit ettiler. Bunun için kesif bir araştırma başladı. Bu araştırmanın neticesinde İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda'daki Çalışma Kamplarının arkadaşlarımız için daha faydalı olacağı müşahade edildi. Böylece, Servisimiz adı geçen memleketlerdeki tesbit ettiği Çalışma Kamplarıyla temasa geçti. Bu temaslar neticesi «135» talebe arkadaşımız kamplara iştirak etti ve döndükten sonra müteaddid defalar memnuniyetlerini ifade ettiler. Kamplar tesbit edilirken bilhassa arkadaşlarımızın profesyonel teşkilâtlar tarafından istismar edilmemeleri, rahat bir çalışma imkânı bulmaları, iyi bir cep harçlığı elde etmeleri ve lisan öğrenebilmeleri veya lisanlarını ilerletebilmeleri hususları göz önüne alındı. Umumiyetle 30-35 gün devam eden Kamplar, bütün bir ders yılı boyunca yorulan dimağların dinlenmesini ve iştirak eden arkadaşların faydalı bir tatil geçirmelerini temin etmiştir. Kamplara 17-28 yaşları arasındaki talebe arkadaşlarımız iştirak etmekte, gidiş ve dönüş, organize ettiğimiz «Talebe Trenleri» vasıtasıyla yapılmaktadır. Kamplara iştirak eden arkadaşlarımız faydalı bir tatil geçirdikleri gibi aldıkları yüksek ücretler neticesinde daha fazla ve rahat bir seyahat imkânı elde etmiş olmaktadır.

Çalışma Kampları servisimiz, yapmış olduğu faaliyetleri Türk Gençliğine duyurabilmek için Reklâm ve Propaganda Servisimizle müştereken geniş bir reklâm kampanyasına girmiştir. 1500 adet 50X70 ebadında «Avrupa Çalışma Kampları» afişi bastırılmış, Yurdumuzun başlıca büyük şehirlerine dağıtılmıştır. Ayrıca adı geçen ilânlardan 200 adet İzmir Turizm Müdürlüğümüz için bastırılmış ve gönderilmiştir. Ayrıca «MTTB

Basın-Yayın Müdürlüğü Teksir Bürosu» tarafından 6000 adet «Çalışma Kampları Genel Malûmatı» ve 4000'er adet de İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda çalışma kampları hakkında teferruatlı malûmatı havi teksir basılmıştır.

Bunlardan 500 adeti İzmir Turizm Müdürlüğümüze gönderilmiş, 500 adet de Erzurum, Trabzon ve Konya'daki Turizm Müdürlüklerimiz ile Diyarbakır'daki Temsilciliğimize gönderilmiştir.

Kamplara bütün Yurttaki talebe arkadaşlarımızın katılabilmesini temin maksadıyla Yurt sathında propaganda yapılmış, İzmir, Erzurum, Konya ve Trabzon Turizm Müdürlüklerimiz ve Diyarbakır temsilciliğimiz ile koordineli çalışılmıştır. Çalışma Kamplarımızın MTTB Basın-Yayın Müdürlüğü tarafından neşredilen «Gençlik Bülteni» nde dört sayı arka arkaya ilânı yapılmıştır.

Çalışma Kampları Servisimizin kesif çalışmalarıyla hitama erdirilen Kamplarımızdaki tek aksilik, İngiltere Çalışma Kampına 3. gurup olarak gidecek arkadaşlarda başgöstermiş, Konsolosluk çeşitli bahanelerle arkadaşlarımızın döviz almak için Merkez Bankası'na ibraz etmeleri gerekli evrakları tasdik etmemiştir. Ayrıca, bizim talebe arkadaşları gönderdiğimiz kampın İngiltere'de mevcut olmadığını söylemek gibi yalanlara baş vurmuş, daha önce aynı kampa giden arkadaşlarımızın evraklarını tasdik ettiğini inkâr etmiştir. Bunun üzerine Müdürlüğümüz, durumu Basın'a aksettirmiş, «Milletlerarası Talebe Turizmi Neden Baltalandı?» isimli yazısıyla İngiliz Başkonsolosunu cevap vermeğe davet etmiştir.

27 Eylül 1972 Tercüman Gazetesi Sosyal Hizmetler sütununda yer alan yazı:

MİLLETLERARASI TALEBE TURİZMİ NEDEN BALTALANDI?

Millî Türk Talebe Birliği Turizm Müdürlüğü, 1972 yılı yaz sezonunda İngiltere'deki «International Farm Camp» ile anlaşmış ve adı geçen kampa 45 Türk talebesi yollamayacağı taahhüt etmiştir. Bunlardan 10 Temmuz ve 12 Ağustos'ta gidecek olan gruplar, hiç bir müşkülâtle karşılaşmadan gitmişlerdir. Bu arada teşkilâtımız Turizm Müdürlüğü mensubu bir arkadaşımız, İngiltere Konsoloslukuna giderek Başkonsolosla, çeşitli meseleler üzerinde görüşmüş, bu ziyaret esnasında Başkonsolos, ilk iki gruptaki arkadaşların 3 aylık pasaportlarına döviz alabilmek için Merkez Bankasına Konsolosluk tarafından yazılan yazıların tamamını memnuniyetle tasdik ettiğini belirtmiştir.

Lâkin bundan sonra bilinmeyen sebeplerle işlerin seyri değişmiş, 24 Ağustosta 3. grupta gidecek arkadaşlarımıza İngiltere'deki «International Farm Camp»tan gelen akseptansları Başkonsolos, İngiltere'de böyle bir kampın mevcudiyetinden haberdar olmadığını (!) ve daha önce bu

isimde bir kamp için yazı imzalamadığını söyleyerek döviz almak için lüzumlu belgeleri tasdik etmemiştir. Kendisiyle bizzat görüşüldüğünde, ve İngiltere'deki «The Central Bureau for Educational Visits and Exchanges» tarafından bastırılan broşürde mezkûr kampın adı gösterildiğinde, gene itimad etmemiş (kendi memleketinde bastırılan ve İstanbul İngiltere Konsolosluğu tarafından dağıtılan broşüre itimad etmiyor), mektupla tahkikat yapacağını söylemiştir. Ayrıca arkadaşlarımızın talebe olmadıklarını, işçi olarak İngiltere'ye gitmek istediklerini iddia etmiştir. Bu iddiasına karşılık arkadaşlarımızın «talebe hüviyet kartları» ibraz edilmiştir. Bu durumda iddia edecek hiçbir şey kalmadığından, akseptansların kendisiyle alakası olmadığını, döviz işleminin direkt Merkez Bankasından halledileceğini söylemiş, lâkin arkadaşlarımız Merkez Bankasına daha gitmeden İngiltere'ye kampa gidecekler için döviz verilmemesini telefonla Merkez Bankası Kambiyo Şubesine bildirdiği tarafımızdan tespit edilmiştir.

Neticede maalesef arkadaşlarımız, kampa gidememişler ve gerek onlar, gerekse teşkilâtımız maddî ve telâfisi mümkün olmayan manevî zararlara uğramışlardır. Yaptığı bu sebebi bizce meçhul hareketlerle Başkonsolos, Milletlerarası Talebe Turizmini baltaladığı gibi, bilerek veya bilmeyerek memleketi hakkında Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin ve onun yegâne temsilcisi Millî Türk Talebe Birliği'nin menfi fikir sahibi olmalarına sebep olmuştur.

Millî Türk Talebe Birliği olarak, İngiltere Başkonsolosunu bu menfi hareketinden dolayı kınar, teşkilâtımıza, davranışını açıklayıcı cevap vermesini ümit ederiz.

Millî Türk Talebe Birliği
Turizm ve Dış Temaslar Müdürlüğü

Bu yazı neticesi Başkonsolos hiçbir cevap vermemiş, İngiltere'deki kamp ise telgraf ve mektupla yapılan hareketten dolayı özür dilemiştir.

c) TALEBE TRENLERİ-SERVİSİ

Talebe Trenleri Servisimiz, 50. dönem yaz aylarında en fazla faaliyet gösteren servislerimizden biri olmuştur. Servisimiz mensupları, tren seferlerinin başlayacağı tarihten çok önce TCDD Genel Müdürlüğü ile «Talebe Trenleri» mevzuunu görüşmüş, şartlar müstereken tesbit edilmiştir. Daha sonra yapılan çeşitli temaslarla Londra, Münih, Kopenhag, Atina ve Tahran şehirlerine Talebe Trenleri seferleri yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştır. Böylece talebe arkadaşlarımızın ve turist talebelerin çok cüz'î fiyatlarla Avrupa ve Asya'ya seyahatleri temin edilmiştir. Tren seferlerimiz 14 Haziran — 30 Eylül tarihleri arasında yapılmıştır. 1972 yılı yaz aylarında talebin çok fazla olması neticesinde 30 Eylül 1972'ye kadar olan tren seferlerimiz TCDD'na yapılan müracaatla

21 Ekim 1972 tarihine kadar uzatılmıştır. Tren seferlerimiz, her hafta arşamba ve Cumartesi günleri yapılmıştır. Servisimiz, diğer teşkilatların fiyatlarından çok düşük fiyatlar tesbit ederek Müdürlüğümüzün «Her talebeye rahat ve ucuz seyahat» parolasının tahakkuk ettirilmesinde yardımcı olmuştur. Yalnız 1972 yılında organize ettiğimiz Talebe Trenleri ile Türk ve yabancı «1982» talebe seyahat etmiştir.

Talebe Trenlerimiz için de Talebe Trenleri Servisimiz ve Reklam ve Propaganda Servisimiz müşterek çalışmışlar, 2000 adet Türkçe, 2000 adet İngilizce 50x70 eb'ında afiş bastırmışlardır.

Bu afişler, şehrin mühim yerlerine yerleştirilmiştir. Ayrıca İstanbul dışındaki talebe arkadaşlarımızın ve turist talebelerin trenlerimizden istifade edebilmeleri için İzmir Turizm Müdürlüğümüzle müşterek faaliyetlerde bulunulmuştur. İzmir'e 200 adet Türkçe ve 200 adet İngilizce afiş ve çok miktarda tren bileti, müracaat formu, ve broşür gönderilmiştir. Trenlerimiz hakkında fiyat, yolculuk müddeti, uğranılan memleketler ve şehirler, kalkış ve varış saatleri vb. ni havi 5000 adet broşür bastırılmış ve dağıtımı yapılmıştır. MTTB Basın-Yayın Müdürlüğü tarafından yayınlanan «MTTB Gençlik Bülteni»nde 4 sayı arka arkaya trenlerimizin reklâmı yayınlanmıştır.

d) TALEBE TURLARI SERVİSİ

Talebe Turları Servisimiz de bu dönemde enerjik çalışmalarıyla takdir toplamıştır. Servisimiz, Turları organize ederken İstanbul ve Anadolu turları diye ayrı ayrı organize etmek yoluna gitmiştir. Ayrıca grup turları ve münferit turlar da değişik şekillerde organize edilmiştir. Her gün turist talebeler için yarım günlük, tam günlük İstanbul turları ve gece turları tertip edilmiştir. Ayrıca münferit turist talebeler birleştirilerek guruplar teşkil edilmiş, bunlar için de yarım günlük, tam günlük şehir turları ile gece turları organize edilmiştir. Ayrıca haftada bir defa 2'şer günlük Bursa turları tertip edilmiştir. Bunlardan başka Servisimiz, turizm sezonundan önce anlaşma yaptığı bir çok talebe gruplarının İstanbul ve Anadolu turlarını organize etmiştir. 1972 yılında tur organizesi yapılan talebe gurupları 36, 26 ve 39 kişilik Avusturya, 50 ve 24 kişilik İtalyan, 30 ve 34 kişilik Alman, 37 ve 30 kişilik Fransız, 25 kişilik İngiliz ve 35 kişilik kısmı da Belçikalıdır. Bunların İstanbul ve Anadolu tur organizasyonları yapılmış, her birine teferruatlı tur programları tatbik edilmiştir. Ayrıca talebe arkadaşlarımız için çok cüz'i fiyatlarla Edirne, Bursa ve Antalya gezileri tertip edilmiştir. Bu geziler, otobüslerle yapılmış, tatillerde arkadaşlarımızın dinlenmelerini ve yurdumuzun güzelliklerini tanımalarını temin etmiştir.



Almanya gezisine iştirak eden arkadaşlarımız Berlin Belediyesi Başkanı ve diğer vazifelilerle

ALMANYA GEZİSİ

Müdürlüğümüz, 1-21 Şubat 1972 tarihleri arasında talebe arkadaşlarımız için çok cüz'i fiyatla bir «Avrupa Gezisi» tertiplemiştir. Adı geçen gezi, bütün talebe arkadaşların istifade edebilmeleri için 5 gün müddetle gazetelerde ilân edilmiştir. Bu geziye 40 talebe arkadaşımız katılmış ve gezi büyük bir samimiyet havası içinde geçmiştir. Gezi sırasında Bulgaristan, Yugoslavya, Avusturya, İsviçre, Batı Almanya ve Batı Berlin ziyaret edilmiş, gezi kafilesindeki 16 kişilik folklor ekibimizin gösterileri Berlin TV'sinde yayınlanmıştır. Gezilen memleketlerdeki çeşitli talebe teşkilatları arkadaşlarımız tarafından ziyaret edilmiş ve çeşitli meseleler üzerinde konuşulmuştur. Gezi dönüşünde arkadaşlarımız, intibalarını Türk efkârı umumiyesine 21 sayılı MTTB. Gençlik Bülteni vasıtasıyla duyurmuşlardır.

e) ENFORMASYON SERVİSİ

Servisimiz, her gün 8:00-18:00 arasında talebe arkadaşlarımızın ve yabancı talebelerin müşküllerini hall etmek, turizm ve seyahatle (Yurt içi, Yurt dışı) alakalı her türlü konularda onlara malûmat vermek için faaliyettedir. Enformasyon Servisimiz, her türlü ihtiyaca cevap verebilecek şekilde 50'şer sayfalık 3 adet enformasyon dosyası hazırlamıştır. İstanbul'un en işlek yerlerinden birinde bulunan enformasyon büromuzda her gün yukarıda belirtilen saatler arasında, İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca bilen arkadaşlarımız nöbet tutmaktadırlar. Servisimiz, yabancı talebelere yalnız malûmat vermekle kalmamakta, aynı zamanda onlara Türkiye'de kullanılmak üzere «Talebe Kartı» vermektedir. Bu kart hamilleri Türkiye'de Türk talebelerine tanınan haklardan aynen istifade etmek



tedirler. Enformasyon büromuz, 1972 yılı Mayıs ayında genişletilmiş, tamamen yeniden restore edilmiştir. Genişletilen bölümden kart ve bilet satışı yapılarak enformasyon verilmesinde kolaylık temin edilmiştir. 1971 yılından itibaren büromuza çok miktarda sahte «Beynelmîlel Talebe Kartı» gelmesinden dolayı durum MTTB Gençlik Bülteninin 30 Aralık 1971 tarihli 16 sayısındaki şu haberle efkârı umumiyeye açıklanmış, ilgililer ikâz edilmiştir:

SAHTE TALEBE KARTLARI

Son günlerde Türkiye'de hiçbir talebe teşkilâtının beynelmîlel talebe kartı (International Student Card) verememesi üzerine bazı kötü niyetli kimseler, bu kartların sahtesini basma yoluna gitmişlerdir. Çeşitli yollarla piyasaya sürülen sahte «Beynelmîlel Talebe Kartları» 60 TL. gibi fazla bir fiyatla turistlere satılmaktadır. Bilhassa Türkiye'den Avrupa, Uzak Doğu ve Amerika'ya giden turistler tarafından rağbet gören bu kart-

lar, esasen sahte olduğu anlaşıldığından, turistlere hiçbir fayda temin edememekte, fakat kartları piyasaya sürenlere büyük kazançlar temin etmektedir. Sahte kart basma ve piyasaya sürme işleri birkaç koldan yürütülmekte, bunlardan her biri kartlarda ayrı mühür kullanılmaktadır.

Beynelmîlel talebe kartı veren teşkilâtın merkezi İsviçre'de Zürih şehrinde'dir. Ve «ISTC» sembolüyle bilinmektedir. Bu kartlar talebe turistlere, gittikleri ülkelerde tren, vapur ve uçaklarda % 50'ye kadar bir tenzilât temin etmekte, ayrıca hamillerini talebe yurtlarında kalabilme hakkına sahip kılmaktadır. Bütün bu faydaları göz önünde tutan talebe olmayan turistler 4-5 dolar gibi cüz'î bir fiyatı seve seve kabul etmektedirler. Sahte kart meselesi memleket turizmüne büyük ölçüde zarar vermekte; işin garip tarafı, sahte kart almakla gayr-i kanunî bir fiil işlediği sabit olan turist, hareketinin kanunsuzluğunu kabul etmemekte, aksine suçu emniyet makamlarına yüklemeye çalışmaktadır.

Sahte kart meselesi Türkiye'yi yabancıların gözünde gayr-i meşrû fiillerin kolayca işlenebildiği bir memleket olarak göstermekte, binaenaleyh memleketimize olan itimadın büyük ölçüde sarşılmasına sebep olmaktadır. Bu kanaatin de memleket turizmüne zarar vereceği tabiidir.

Türk haysiyet ve şerefine leke sürmek isteyen üçbuçuk soysuza müsaade edemeyeceğimizi bildirir, ilgilileri uyarırız.

Aynı zamanda Emniyet ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne ihbarlarda bulunulmuştur. Bu ihbarlar maalesef nazarı dikkate alınarak değerlendirilmemiş, sahte kartlar hakkında hiç bir işlem yapılmamıştır.

Enformasyon Servisimiz ayrıca yurdumuzu ziyaret eden yabancı talebelere yatacak yer bulma hususunda da çok faydalı çalışmalar yapmaktadır. Müdürlüğümüz, yabancı talebelerin rahat ve ucuz bir şekilde gecelermelerini temin maksadıyla Talebe Yurtları ile anlaşmıştır. Böylece büromuza müracaat ederek yurt arayan talebe turistlerin en mühim ihtiyaçlarından birisi en iyi şekilde karşılanmış olmaktadır. 1971 ve 1972 yılı yaz aylarında toplam olarak «4365» yabancı talebenin anlaştığımız yurtlarda gecelermeleri temin edilmiştir. Anlaşma yapılan yurtlar, haftada iki defa büromuz mensupları tarafından kontrol edilmekte, eksikleri varsa giderilmektedir. 1972 yılında ayrıca yabancı talebeler için 4.000 adet hostel listesi teksir edilerek ücretsiz olarak dağıtılmıştır.

f) REKLÂM VE PROPAGANDA SERVİSİ

Servisimiz tarafından 1972 yılında teşkilâtımızın yurt dışında tanıtılması ve faaliyetlerini diğer teşkilâtlara duyurması gayesiyle 40.000 adet 4 renkli el ilânı bastırılmıştır. Adı geçen ilânın bir tarafında İstanbul ha-

ritası bulunmakta, diğerk tarafında teşkilâtımızın yapmış olduđu faaliyetler ile yurt içi bürolarımızın adresleri bulunmaktadır.

Bu ilânlar, yurt dışındaki talebe teşkilâtlarına, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının yurt içi ve yurt dışı bürolarına ve konsolosluklarımıza gönderilmiştir. Ayrıca reklâm ve propaganda servisimiz, Müdürlüğümüzün yaptığı faaliyetleri duyurmak için her türlü reklâm yapmaktadır. Bununla ilgili olarak çalışma kampları, talebe trenleri, amatör tercüman-rehber kursları afişleri ve bunların el ilânlarının hazırlanma, basılma ve dağıtılması vazifelerini deruhte etmektedir.

Reklâm ve Propaganda servisimiz son olarak, müdürlüğümüzün haricte propagandası ve yaptığı faaliyetleri havi 3 forma halinde bastırılacak olan broşürün bütün hazırlıklarını tamamlamıştır. İngilizce olarak basılacak broşürde teşkilâtımız hakkında genel malûmat verilmekte, müdürlüğümüzün yaptığı faaliyetler anlatılmakta ve tur programları yer almaktadır. Bu broşürün gelecek yıllarda faaliyetlerimize büyük ölçüde katkısı olacağını ümid etmekteyiz.

Milletlerarası Talebe Seyahat Konferansı (ISTC) nın 1972 yılındaki konferansına katılabilmek için Müdürlüğümüz gerekli bütün hazırlıkları yapmış olmasına rağmen son anda çıkan bir takım sebepler yüzünden bu konferansa katılmak mümkün olmamıştır. Lâkin 1973 yılında yapılacak Konferansa katılabilmek için Müdürlüğümüz çeşitli talebe kuruluşlarıyla devamlı olarak temas etmektedir. Halen adı geçen konferansa katılabilmek için gerekli şartların büyük bir kısmı temin edilmiştir. Müdürlüğümüz daha sık devam ettireceği münasebetleri neticesinde 1973 yılında Milletlerarası Talebe Seyahat Konferansı'na katılıp üye olacak ve talebe arkadaşlarımıza ve turist talebelere «Beynelmilel Talebe Kartı» vererek hizmetlerine bir yenisini ilâve edecektir.

BÖLÜM III

KULÜPLER

- FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ
- KİTAP KULÜBÜ
- SİNEMA KULÜBÜ
- SPOR KULÜBÜ

mttb.com.tr

I — FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ

Gençlere amatör fotoğrafçılık zevkini aşılacak, onların boş zamanlarını bu tip müsbet çalışmalarla doldurmak ve sanat sahibi olmasını hazırlamak gayesi ile çalışma yapan kulübümüz, talebe arkadaşlara çeşitli konularda yardımcı olmaktadır.

Muayyen zamanlarda hazırlanan fotoğraf sergisi ve yarışmalarıyla fotoğraf sanatının sevilmesine çalışmaktayız.

Basın-Yayın ve Gazetecilik Yüksek okulunda okuyan talebeler için iş sahası araştırılmakta, fotoğraf alanındaki yeni gelişmeleri duyurmak için seminerler tertip edilmektedir.

50. Genel Kurul kongresinden sonra MTTB Fotoğrafçılık Kulübü Başkanlığına Melih Özkarasu getirilmiştir.

İlk iş olarak Fotoğrafçılık Kulübüne spor salonunun yanında ayrılan yeri MTTB Tesisler Müdürlüğü tarafından yeniden tanzim edilerek çalışmaya elverişli bir hale getirilmiştir. Odanın cadde ile temas eden yerlerine Duralit tahta çakılarak hem kısmen rutubet önlenmiş, hem de odaya güzel bir dekor olmuştur. Bu arada laboratuvarın eskiyen elektrik tesisatı ile bozuk olan su tesisatı da değiştirilip yenisi yapılmıştır.

Çeşitli laboratuvar vasıtaları da satın alınarak güzel bir fotoğraf laboratuvarı kurulmuştur.

29 Kasım 1971 tarihinde faaliyete geçen MTTB Sosyal İlimler Enstitüsünün dersleri takip edilerek, ders veren hocaların resimleri çekilmiştir. Bu resimlerin bazıları MTTB Gençlik Bülteni'nde basılmıştır.

Kulübün bodrum katında olmasından dolayı hava akımını sağlayabilmek ve çalışma odasını sıhhi bir yer haline getirmek için aspiratörlerle havalandırma sistemi kurulmuştur.

Fotoğrafçılık kulübünün çalışmasını duyurabilmek için binanın giriş antresinin göze çarpan bir yerine camlı pano asılmıştır. Panoda kulübün çeşitli faaliyetleri duyurulmuştur. Bunun üzerine artan amatör işleri Cemalettin Tayla tarafından yapılmaya başlanmıştır. Bilhassa Teknik Üniversitede okuyan arkadaşların fotokopi ve ozalit ihtiyaçları düşünülerek fotokopi ve ozalit çalışmalarına başlanmıştır.

Kulübümüz, Millî Türk Talebe Birliği Genel Merkezindeki bütün Müdürlüklerin, Enstitülerin ve Kulüplerin çeşitli faaliyetlerini fotoğraflarla değerlendirerek Basın-Yayın Müdürlüğümüze yardımcı olmaktadır. Ayrıca mevzularına göre çeşitli fotoğraf arşivleri düzenlemektedir.

1972 yaz döneminden itibaren amatör fotoğrafçılık kursları açılması için çalışmalara başlanmıştır. Eylül ayından itibaren kursun reklâmı ya-



Fotoğrafçılık Kulübü kursiyerlerinin çektiği ve derece alan resimlerden biri.

pılmaya başlanmıştır. Günlük bir gazeteye kursun reklâmı verilmiştir. Büyük bir bez afiş yapılmıştır. Bu, Beyazıt Meydanında herkesin görebileceği bir yere asılmıştır.

Bastırılan 500 adet Amatör Fotoğrafçılık Kursları ile ilgili ilânın bir kısmı halkın görebileceği yerlere, bir kısmı ise İstanbul'daki Lise ve dengi okullarla, Fakülte, Akademi ve Yüksek okullara gönderilip panolara asılması sağlanmıştır.

Kurslar hakkında geniş malûmat veren 2000 adet teksir, kulübü-müze müracaat edenlere dağıtılmıştır.

Açmış olduğumuz 7. Devre Amatör Fotoğrafçılık Kursları 6 Ocak 1973-31 Ocak 1973 tarihleri arasında Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri saat 18.00-21.00 arasında yapılmıştır. Toplam 72 saat ders görülmüştür. Kursların iyi takip edilebilmesi için kalorifer dairesinin yanındaki oda Tesisler Müdürlüğümüz tarafından tanzim edilerek buraya dersane yapılmıştır.

Kursta çalışma verimini artırmak için bir adet yeni agrandisör satın alınarak, kursiyerlerin istifadesine sunulmuştur. Kursta şu ders programı işlenmiştir:

- 1 — Fotoğraf ve fotoğrafçılık hakkında bilgi.
- 2 — Fotoğraf makineleri hakkında bilgi.
 - a) Körüklü makineler,
 - b) Reflex makineler,
- 3 — Filimler hakkında bilgi.
 - a) Layka tipi filimler
 - b) Plâk filimler (Filmlerin karakterleri, hassasiyetleri)
- 4 — Kartlar hakkında bilgi
 - a) Klorür kâğıtlar,
 - b) Bromür kâğıtlar,
- 5 — Fotoğraf çekme tekniği
 - a) Kamera, Vizör,
 - b) Netleştirme
- 6 — Karanlık odanın hazırlanması
- 7 — Karanlık oda malzemesi hakkında bilgi
- 8 — Çeşitli tab tekniği
 - a) Kontakt tab
 - b) Ağrandise tab
- 9 — SCHUSE - GRAF tekniği
- 10 — Tire film çalışması.

Kursun bitimine onbeş gün kala kursiyerlere hareketli obje çekimi ile insan konulu iki ayrı vazife verilmiştir. Kurslarımızda çalışmalar hem nazarî hem de tatbikî olarak yapılmıştır. Kursta 28 kişi katılmıştır. Kurs sonunda başarı gösteren on üç kişiye fotoğrafçılık sertifikası verilmiştir.

SERGI

Bu on üç kişinin ödevlerinden seçmeler yapılarak bir sergi açılmıştır. Sergi 1 Şubat — 16 Şubat tarihleri arasında açık kaldı. Radyoda «Çevremizde Bugün» programında yayınlanarak sanatseverlere sergimiz duyurulmuştur.

Serginin bir özelliği de, gezen sanatseverlerin en güzel buldukları fotoğrafın numarasını yazıp oy kullanmaları için sergi yerinde bir pusula sandığı bulundurumuzdur. Bu suretle sanatseverler en beğenilen fotoğrafı seçtiler. Birinci, ikinci ve üçüncü gelen fotoğraf sahiplerine çeşitli mükâfatlar verildi.

8. ve 9. DEVRE KURSLARI

Açtığımız 57. devre amatör fotoğrafçılık kurslarının büyük bir ilgi görmesi, ilerde açmak istediğimiz kursların taliplilerinin de çokluğu, yerimizi daha geniş bir hale getirmek zarureti doğurdu. Bunun için birliğimizin vaktiyle kömürle çalışan kaloriferi mazotla çalışır şekle çevrilmesiyle battal durumda bulunan kömür deposunun kömürlerini attırarak yerini sınıf ve fotoğraf laboratuvarı haline getirmeyi uygun gördük.

Bu iş için 4 amele tutularak depodaki kömürler dışarı çıkarıldı. Usta ve ameleler tutularak, boşaltılan kısım ikiye ayrıldı. İlâve duvarlarla bölünerek bir kısmı fotoğraf laboratuvarı, diğer kısmı da evvelki küçük sınıfla birleştirilerek 40 kişilik bir sınıf haline getirildi.

Fotoğraf laboratuvarında da gerekli tezgâh ve lavabolar yerleştirildikten sonra diğer kısımlar fayansla kaplandı. Yeni sınıfın ve laboratuvarın elektrik tesisatı yeniden yapıldı. Bu arada sınıfa yeni pencereler ve havalandırma için havalandırma tertibatı kuruldu. Bu arada eski karanlık oda yeni laboratuvar yapıldığı için şekli değiştirilerek idare odası ile birleştirildi. Aradaki kapı ve duvarın bir kısmı kaldırıldı ve bir stüdyo haline getirildi. Yeni sınıfın, laboratuvarın ve diğer kısımların badana ve boya işleri tamamlandı.

Yeni devre kursları başlatıldı. Öğrenciler hazırlanan bu yeni tesislerde daha rahat çalışma öğrenme imkânlarına kavuştular. Gayet verimli geçen kursun sonunda kursiyerler, verilen konu dahilinde hazırlanmış oldukları resimlerden uygun görülenlerle yeni bir sergi açtılar.

Bütün bu işler arasında yeni laboratuvarında Çanakkale törenlerinde çekilmiş fotoğrafların banyo ve kart tab işleri yapıldı.

II — KİTAP KULÜBÜ



50. dönem çalışmalarından sonra Kitap Kulübü Müdürlüğüne M. Önal getirilmiştir. MTTB'nin en önemli faaliyet organlarından biri olan kitap kulübünün 3 ay süren Metin Önal devresinden sonra Kitap Kulübü Müdürlüğüne Sami Şener getirilmiştir.

Kitap Kulübünün eski yeri Sosyal İlimler Enstitüsü Müdürlüğüne bırakılarak, şimdiki yerine taşınmıştır.

Çalışmalarına daha müsait ve elverişli olan yeni yerinde Kitap Ku-

lübü faydalı kitapları tesbit etmek maksadıyla bir kitap tetkik heyeti kurmuştur. Kitap tetkik heyeti Mehmet Alacacı, Mustafa Miyasoğlu, Bekir Oğuzbaşaran, Sedat Yenigün, Sami Şener ve Metin Önal'dan teşekkül etmiştir.

Kitap Tetkik Heyeti» yeni çıkan kitapları tetkik ederek, kendi mevzuunda en iyi kitaplar getirmeye gayret sarfetmiştir. Müdürlük şimdiye kadar yaptığı çalışmaları çeşitli şekillerde geliştirmiş ve hizmet sahasını genişletmiştir.

Kitap Kulübü, yalnız talebelere kitap satışı yapmaktadır. Bu satış, kitabın üzerindeki fiattan oldukça düşük olduğu gibi, aza olarak kayıt olanlara daha farklı iskonto ile satış yapılma imkânı tanınmaktadır.

Millî fikir ve kültürümüze, ahlâkımıza uygun kitapları bulundurmaya gaye edinen, kitap kulübü, bunların yanında Batı'nın seçme klâsiklerini ve istifade edilebilecek kıymetli eserlerini temin ederek, çift yanlı bir kültürün teşekkülünü temin etmeye çalışmıştır.

Şimdiye kadar talebeye hizmet yolunda:

1 — Devlet kitaplarını ucuz bir şekilde talebenin istifadesine arz etmiştir.

2 — Osmanlıca-Türkçe (Ferid Develioğlu) lûgatını en münasip fiatla satmıştır.

3 — Yahya Kemâl Enstitüsü'nün çıkarmış olduğu edebî ve diğer kitapları oldukça düşük bir fiyatla temin edip, talebeye arz etmiştir.

4 — Batı klâsiklerinden olan seçme romanları getirmiştir.

5 — Türk Tarih Kurumu'nun faydalı kitaplarını getirmek için temasa geçmiştir.

Millî Türk Talebe Birliği Basın-Yayın Müdürlüğü tarafından Mehmet Âkif'in doğumunun 101. yıldönümü münasebetiyle hazırlanan «Mehmet Âkif Armağanı» isimli kitabın dağıtımını üzerine alan kitap kulübü bununla ilgili olarak teşkilâtın İstanbul dışındaki temsilciliklerine mektuplar göndererek kitabın dağıtım işini yürütmüştür. Toplam ödemeli olmak üzere kendi temsilciliklerimize 3750 üzerinde Mehmet Âkif Armağanı isimli kitap gönderilmiştir.

Temsilciliklerimiz dışında özel ve resmî teşekküllere de mektuplaşarak «Mehmed Âkif Armağanı» bol miktarda gönderilmiştir.

A.F.A.B. Teşkilâtı İdare Heyetinin isteği üzerine «Mehmed Âkif Armağanı» bol miktarda gönderilmiştir.

Bütün bunların dışında birçok yerlerden gelen mektupla kitap isteği-ne gönderilen «Mehmed Âkif Armağanı» 2500'ü aşmaktadır.

Kulübümüz faydalı kitapları okuyucuya çok ucuza temin etmektedir. Kulübümüze üye olanlar asgari 15 TL. ödemek durumundadırlar. Böylelikle daha fazla tenzîlattan faydalanırlar. Azamî aidat 120 TL. sıdır. Kulü-

bümüze üye olmayanlar yine de cüz'i bir tenzilattan faydalandırılmaktadırlar.

Kulübümüzün açık bulunduğu saatlerde Sami Şener yanında muhasebe işlerini yürüten Kadir Gülhan ve bunlardan başka kulübün açık bulunmasında ve kitap satışında muhtelif zamanlarda yardımcı olanlar ise Zeki Öztürk, Ali Öztürk, Ahmet Şişman, Azmi Yeşil, Ramazan Güntay'dır. Sadece kitap satışında değil, diğer bütün çalışmalarda yardım ve gayretleri olmuştur.

Kitap Kulübünün bütün imkânları seferber edilerek üniversitelilere en iyi seçme kitaplar piyasadan çok daha ucuz fiyatla temin edilmektedir.

Kitap Kulübümüzde Millî Eğitim Bakanlığı, Ötüken, Yağmur, Sebül, Toker, İrfan, Hisar, Hareket, Sönmez, Akçağ, Remzi, Bilgi, Altın Yayınlar, Sinan, Enderün gibi birçok yayınevlerinin kitapları ve Türk Edebiyatı, Hareket, Hisar, Ocak dergileri ile Resimli Türk Edebiyatı ve Osmanlı Tarihi Kronolojisi de tenzilâtlı olarak satılmaktadır.

Kitap Kulübümüz bunların dışında Üniversite, Akademi ve Yüksek Okullarla yakından temasa geçerek tavsiyeleriyle birlikte kendi yayınlarının birer listesini istemiştir.

Yapılan mektuplu temas neticesinde cevap alınan ve ekli kitap listesi gelen Fakülte ve Akademiler şunlardır:

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sekreterliği
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı
İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi Dekanlığı
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı
İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesi Dekanlığı
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Sekreterliği
İstanbul Teknik Üniversitesi Genel Sekreterliği
İstanbul İ.T.İ.A. (Sultanahmet) Nihat Sayar-Yayın ve Yardım Vakfı Yayınevi.

Bu yayınevleri, yapılan temaslara neticesinde kulübümüze azami tenzilâtı yapmakta tereddüt göstermemişlerdir.

Ayrıca teşkilâtın muhtelif temsilciliklerinden çeşidi 30-40'lı bulan 400-500 cilt kitap siparişleri olmuş, bunlara hemen zamanında cevap verilerek yerine getirilmiştir. Bunlardan İzmir İcra Konseyi ile Orta Öğrenim Komitesi Temsilcilikleri başta gelmektedir.

Her öğretim yılı başında toplanarak an'anevi bir hale getirdiğimiz kitap kulübü yıllık üye toplantısı «Kitap Yılı» toplantısı ismiyle yapılmış büyük bir alâka ile karşılanmıştır. Bununla ilgili M.T.T.B. Gençlik Bülteninde 1 Mayıs 1972 21. nüshada çıkan haberlerimiz şöyle idi:

MTTB KİTAP KULÜBÜ «KİTAP YILI» TOPLANTISI

MTTB Kitap Kulübü her yıl an'anevi bir şekilde tekrar edilen üye toplantısını 8.4.1972 Cumartesi günü Sosyal İlimler Enstitüsü salonunda saat 19.00'da yapmıştır.

200'ü aşkın Üniversite talebesinin katıldığı toplantıda UNESCO'nun bu yılı kitap yılı olarak tesbit etmesi dolayısıyla çok çeşitli mevzular ele alınmıştır.

İlk konuşmayı MTTB Kitap Kulübü Müdürü Sami Şener yapmıştır. Konuşmasına, MTTB Kitap Kulübünün üniversite talebelerine, kitabı sevdirmeye, seviyeli kitapları temin ederek geniş bir kültür kazanmalarını temin etmeye çalıştığından bahsederek, «Kitap sevgisi havadan gelecek bir keyfiyet değildir, okundukça sevilen, sevildikçe okunulan bir mahiyet arz etmektedir.» demiştir.

Daha sonra Türkiye'de okuyucuya hitap eden neşriyattan bahsederken «gazetenin bile resimlisini ve gayri ciddisini tercih eden bir gençlikle karşı karşıyayız» diyerek, büyük neşir tröstlerinin kitlenin zayıf tarafını yakalayarak hitap ettiğini, diğer taraftan solun ise: «Hâdiseleri istismar veya yanlış aksettirerek her türlü tahlil ve terkipten uzak okuyucu kitlelerini senelerdir iğfal ettiğine» dikkati çekmiştir.

Daha sonraki konuşmayı MTTB Genel Başkanı Ömer Öztürk yapmıştır. Kitabı seven ve okuyan üniversiteli gençleri tebrik ve tebci ile konuşmasına başlayan Ömer Öztürk, maarifin talebeye okuma sevgisi verecek bir metod ve gayeden uzak olduğunu söyleyerek, ancak milliyetçi bir zihniyetin bu işi başarabileceğini söylemiştir. Daha sonra mektep sırasında alıştırılmayan ciddi fikir ve idealler genç için ileride sıkıcı birer mesele halinde görülüyor. Yarının idarecileri geniş cepheli, kültürlü, milliyetçi ve vatansever insanlar olmalıdır demiştir. Genel Başkanımız Ömer Öztürk MTTB'nin bu sene kurmuş olduğu Fatih Gençlik Vakfı'nın yanında bir matbaa teşekkül ettirerek Kitap Kulübü vasıtasıyla, üniversite talebelerinin kitap ihtiyacını, ucuz ve en iyi bir şekilde karşılayacağını arkadaşlarımıza müjdelemiş, konuşmasını üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür ederek bitirmiştir.

Bütün bunları MTTB'nin diğer faaliyetleri yanında yürüten Kitap Kulübü resmî kişiliğe haiz bir dernek olma yolunda çalışmalarına hız vererek tüzüğünü hazırlamış ve tüzüğü İstanbul'un «Kolay İlan Gazetesi»nde 6.9.1972, 19.10.1973 tarihlerinde yayınlanmıştır. 30 maddeyi ihtiva eden tüzüğü aynen alıyoruz.

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ KİTAP KULÜBÜ ANA NİZAMNAMESİ

MADDE: 1 — Merkezi İstanbul'da, Millî Türk Talebe Birliği Kitap Kulübü adı ile bir dernek kurulmuştur.

MADDE: 2 — Kulübün mecburî merkezi: Cağaloğlu Babıâli Cad. No: 37, MTTB Genel Merkezidir.

MADDE: 3 — Kulüp her dilediği yerde İdare Heyetinin kararı ile şube açabilir.

MADDE: 4 — Kulübün gayesi, Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin her türlü kitap derdini halletmeye çalışmaktır. Bunun için kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını temin etme kulübün gayelerindedir. Kulüp gayesini, parasız veya ucuz kitap dağıtma, neşriyat yapma suretiyle ve diğer yollarla gerçekleştirir.

Kulüp gayelerini MTTB Ana Tüzüğü'nün 2. maddesindeki esaslara göre gerçekleştirmek mecburiyetindedir.

MADDE: 5 — MTTB Kitap Kulübü siyasetle uğraşmaz.

MADDE: 6 — Kulübün kurucuları:

Adı Soyadı, Doğ. Tarihi, Doğ. Yeri, Baba adı, Tabiyeti, Mesleği, Adresi

1 — Ömer Öztürk 1946, Adana, M. Ali, T.C. Talebe, Erenköy, Kâzım Karabekir Sokak 1/3 İSTANBUL

2 — İsmail Kahrâman, 1940, Rize İsmail, T.C. Hukukçu, Kadıköy, Altınoğlu İş Hanı 402 İSTANBUL

3 — Osman Okur, 1945, İzmir, Mustafa, T.C., Öğretmen, Cağaloğlu Babıâli Cad. No: 37 İSTANBUL

4 — Mehmet Alacacı, 1948 Denizli, Akif, T.C. Hukukçu, Cağaloğlu, Babıâli Cad. No: 37 İSTANBUL

5 — Metin Önal, 1948 Malatya, Ahmet, T.C., Talebe, Cağaloğlu.

6 — Yusuf Akkaya, 1950 Samsun, İzzet, T.C. Talebe, Fatih Sinanağa Mh. Hattat Nazif Sokak No: 36 İSTANBUL

7 — Şami Şener, 1949 Erzincan, Bahattin T.C., Talebe, Cağaloğlu Rüştempaşa Talebe Yurdu İSTANBUL

8 — Kadir Gülhan, 1953 Gebze, Hüsnü, T.C., Talebe, Vefa, İlim Yayma Cemiyeti Talebe Yurdu İSTANBUL

9 — Ahmet Şişman, 1952 Gerede, Memduh, T.C., Talebe, Lâleli Ağayokuşu, Gençtürk Cad. No: 29/1 İSTANBUL

MADDE: 7 — Kulübün gayesini benimseyen talebeler, iki âsil üyenin teziyesi ve yazılı müracaatla üye aday olabilirler.

MADDE: 8 — Üye adayı idare heyetinin kararı ile asli üyelik hakkını kazanır. İdare Heyeti sebep göstermeksizin üyeliği reddedebilir.

MADDE: 9 — Her üye kulübe girerken yıllık en az 15 TL. en çok 120 TL. aidat ödemek mecburiyetindedir.

MADDE: 10 — Kulübün gayesine aykırı hareket edenler verilen vazifeyi mazeretsiz yapmayanlar, aidatlarını muntazaman ödemeyenler İdare Heyetinin kararı ile Haysiyet Divanınca Genel Kurul'a kadar geçici olarak Genel Kurul'da kesin olarak ihraç edilirler.

MADDE: 11 — Kulübün Organları:

1 — Genel Kurul

2 — İdare Heyeti

3 — Haysiyet Divanı

4 — Yüksek Müşavere Heyeti

5 — Murakabe Heyeti

6 — İdare Heyetinin teşkil edeceği şube ve temsilcilikler.

MADDE: 12 — Genel Kurul:

Genel Kurulu aidatını tam ödemiş, kongre üyelik vesikasını almış, asil üyeler teşkil eder. Genel Kurul yılda bir defa toplanır. Bu toplantının tebliği ve tamimi cemiyetler kanunundaki bu husustaki hükümlere göre icra edilir.

MADDE: 13 — MTTB Genel Başkanı bütün organların asli üyesidir.

MADDE: 14 — Genel Kurul'un vazifeleri: İdare Heyetinin hazırladığı çalışma, hesap ve denetleme kurulu raporlarını inceler.

MADDE: 15 — Genel Kurul kongrede bulunması gereken üyelerin adi ekseriyeti ile toplanır. Tüzük tadilatı ve feshi 2/3 ekseriyeti ile olur.

MADDE: 16 — Genel Kurul normal toplantısının dışında İdare Heyetinin isteği veya Genel Kurul'a katılabilecek üyelerin 1/5'inin isteği üzerine başkan tarafından açılır.

MADDE: 17 — Genel Kurul'da gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin 1/20'sinin isteğiyle istenen hususlar gündeme alınabilir.

MADDE: 18 — İdare Heyeti: Genel Kurulca bir yıl için 7 âsil, 5 yedek üyeden seçilir. İdare Heyeti kendi arasında başkan, başkan vekili, sekreter ve muhasibi seçer.

MADDE: 19 — İdare Heyeti gelecek Genel Kurul toplantısına kadar kulübün gayesine uygun faaliyette bulunur. Vazifeleri şunlardır:

Genel Kurul'u toplantıya çağırarak, faaliyet raporu ve bilançoyu Genel Kurul'a sunmak, Cemiyetler Kanununda yazılı defterleri tutmak.

MADDE: 20 — Başkan Kulübü temsil eder. İdare Heyeti toplantılarına başkanlık eder. Başkan vekili başkanın olmadığı hallerde başkanın vazifelerini yapar. Sekreter yazışmaları yapar. Toplantılarda zabıt tutar. Üye kayıt, gelen-giden evrak ve demirbaş defterlerini tutar. Muhasip kulübün hesaplarını tutar. Gelir-Gider bilanço ve hesap defterlerini tanzim eder.

MADDE: 21 — Haysiyet Divanı, Genel Kurul tarafından 1 yıl süre ile 3 asil 3 yedek üyeden seçilir. İdare Heyetinin havale ettiği işleri görür.

MADDE : 22 — Murakabe Heyeti Genel Kurul tarafından 3 asil 3 yedek üyeden seçilir. Kulübün idari, mali durumunu kontrol eder. Faaliyetleri raporla Genel Kurul'a takdim eder.

MADDE : 23 — Müşavere Heyeti: 5 asil, 3 yedek üyeden kurulur. Asil üyelerin 3 ünü Genel Kurul, 2'sini MTTB Genel Başkanı seçer. Yedek üyeler de Genel Kurulca seçilir.

MADDE : 24 — Müşavere Heyetine Genel Kurulun asil üyeleri dışından da üye seçilebilir.

MADDE : 25 —

a) Müşavere Heyeti, İdare Heyeti tarafından havale edilen hususlarda mütalâasını beyan eder.

b) Bastırılacak ve üyelere sunulacak kitapları tesbit eder.

c) En az 15 günde bir toplanır.

d) Kulüp başkanı istediği zaman Müşavere Heyetini toplantıya çağırabilir.

MADDE : 26 — Gelirler: Kulübün gelirlerini üye aidatları, çalışmalarından sağlanan kazançlar, yardımlar ve bağışlar teşkil eder.

MADDE : 27 — Kulüp Cemiyetler Kanununa göre mecburi olan ve lüzum gördüğü gerekli defterleri tutar.

MADDE : 28 — Mali hususlar, harcamalar, ana tüzük ve cemiyetler kanununun hükümlerine göre yapılır.

a) Başkan ile muhasip 50 TL'ya kadar olan sarflara re'sen selâhiyetlidirler. Bunların toplamı hiçbir zaman 500 TL'yi geçmez. Ancak Başkan ile muhasip yalnız kitap alışlarında 1000 TL'ya kadar re'sen selâhiyetlidirler. Bu re'sen sarfların toplamı 5000 TL'yi geçemez.

b) Başkan ve Muhasip İdare Heyetinin tasvibini aldıktan sonra tasvib edilen meblâğlar kadar sarf hakkına sahiptirler.

c) Her İdare Heyeti toplantısında Başkan ve Muhasip sarflarını İdare Heyetinin tasvibinden geçirirler.

MADDE : 29 — Kulübün kapanma kararı Genel Kurul'un 2/3 ekseriyeti ile alınır. Kulübün feshinde malları talebenin ders kitabı problemini hâl için çalışan Fatih Gençlik Vakfı veya tüzel kişiye devredilir.

MADDE : 30 — İşbu ana tüzük 30 maddeden ibarettir.

Kitap Kulübü Kùltür Müdürlüğü ile müşterek olarak «Şiir ve Hikâye» yarışması tertip etmiş 40'in üzerinde şiir ve hikâye yarışma için başvurmuştur.

1973'ün Ocak ayında Kitap Kulübü bu faaliyetlerine yeniden hız katmıştır. Ahmet Şişman ve Kadir Gülhan Kitap Kulübündeki vazifelerini, Galip Boztoprak ve Ramazan Güntay'a devrederek Kùltür Müdürlüğüne geçmişlerdir.

27.1.1973'te yapılan envanterden sonra vazifeye başlayan Kitap Kulübü

bü'nün yeni elemanları daha önceki arkadaşların bıraktıkları yerdin işe başlayarak büyük bir gayretle çalışmalara hız vermişlerdir.

Daha önceki tecrübelerden de yararlanarak kitap çeşidi üzerinde durulmuş, seviye daha da geliştirilmiştir.

Kitap Kulübü daha çok saat 11.00'den sonra akşam geç saatlere kadar açık tutulmuş kitap ihtiyacı olan arkadaşlara lüzumlu kolaylık sağlanarak görülen eksikliklerin tesbit edilmesi ve giderilmesi için gayret edilmiştir.



Kitap Kulübünün bir başka görünüşü

Alış-veriş ettiğimiz yayınevleri ile devamlı irtibat temin edilerek daha fazla kolaylık sağlanması için gösterilen çaba her zaman müsbet netice vermiştir.

Faydalı ve umumî kùltür kitapları temin edilmiştir. Bütün bunlardan başka ismi geçmiyen birçok yayınevi ve kitapçılardan da faydalı kitaplar temin edilmiştir. Böylece üç aylık bir zaman içerisinde Kitap Kulübüne 30.000.— liranın üstünde kitap temin edilmiştir.

Kitap Kulübünün haftalık satış hasılatı çoğu zaman 3.000,— liranın üzerinde olmuştur. Bu durum daha da iyiye gitmektedir. Hâlen Kitap Kulübümüzün 230 çeşit kitabı vardır.

Bu arada Kitap Kulübüne üye kaydına da devam edilmiş 20 kadar üyenin kaydı yapılmış ve yıllık aidatları tahsil edilerek kendilerine üye kartları tanzim edilerek verilmiştir.

Çalışmaların daha da hız kazanması için Rüştü Ecevit de Kitap Kulübünde vazifelendirilmiştir. Böylece fiilen Kitap Kulübü faaliyetlerini yürüten elemanlar, Galip Boztoprak, Ramazan Güntay ve Rüştü Ecevit'tir.

Daha önce Kültür Müdürlüğü ile tertip edilen şiir ve Hikâye yarışması tekrar üzerinde durularak son safhasına getirilmiştir. En kısa zamanda değerlendirmeler yapılarak yarışma neticelendirilecektir.

Kitap Kulübü vazifelileri yeni yeni şeyler ortaya koyabilmek için gayret ve çaba sarfederek faaliyetlere daha hızlı bir şekilde devam etmektedirler.

mttb.com.tr

III — SINEMA KULÜBÜ

M.T.T.B.'nin Sinema Çalışmaları Başladı

M.T.T.B. Sinema Kulübü yurdumuzda gerçek sanat değerleri yönüyle büyük ihmallere uğrayan sinemayı, yüksek tahsil ve lise gençliği içinde daha iyi tanıtabilmek ve onların, bu yedinci sanat alanındaki dışa dönük ve şahsî ilgilerini geliştirebilmek amacıyla kurulmuştur.

M. T. T. B. Sinema Kulübü yetkililerinin açıklamasına göre yurdumuzda henüz bugün bile, devlet eliyle açılmış bir sinema okulu bulunmadığından kulüp faaliyetleri düzenlenirken, Türk Sinemasına gerçek sanat çizgisinde hizmet edebilecek sinemaseverler yetiştirebilmek gayesi güdülmüş, bunun için de Sinema Kulübü çalışmaları üç şekilde düzenlenmiştir.

- Film gösterileri
- Seminerler
- Kurslar

M.T.T.B.'nin Sinema Kulübü, yurdumuzda gerçek sanat değerleri yönüyle büyük ihmallere uğrayan sinemayı, yüksek tahsil ve lise gençliği içinde daha iyi tanıtabilmek ve onların, bu yedinci sanat alanındaki dışa dönük ve şahsî ilgilerini geliştirebilmek gayesi ile kurulmuştur.

Yurdumuzda henüz bugün bile, devlet eliyle açılmış bir Sinema Okulu bulunmadığından kulüp faaliyetleri düzenlenirken, Türk sinemasına gerçek sanat çizgisinde hizmet edebilecek sinemaseverler yetiştirebilmek gayesi güdülmüş; bunun için de Sinema Kulübü çalışmaları üç şekilde düzenlenmiştir:

- Film Gösterileri,
- Seminerler,
- Kurslar.

Haftanın üç gününde (Salı, Perşembe, Cumartesi) yapılan yerli ve yabancı film gösterileri sırasında, normal uzun filmlerin yanı sıra, görülmesi gereken ilginç belgesel ve deneme filmleri de gösterilmiştir. Se-

minerler her hafta Cumartesi günleri, o hafta kulüpte gösterilen filmlerin sinematografik yönden özellikleri üzerinde yapılmış, böylelikle film kritiği konusundaki çalışmalar yürütülmüştür.

Kurslara ise, sinemanın temeli olarak kabul edilebilecek olan Senaryo konusuyla başlanmıştır. Bu kurslar sırasında, tanıtılmasından itibaren belli bir program takip edilerek senaryo yazma tekniği işlenmiş, ayrıca pratik çalışmalar yapılmıştır. Bütün bu çalışmalara, senaryo, kritik ve yönetim konularında sinemamızda önceden faaliyet göstermiş veya hâlen çalışmalarda bulunan yetkili kişiler çağırılmış, seminer ve konferanslarda bu kimselerden faydalanılmıştır.

Yüksek Öğrenim gençliği arasında, sinemayı gerçek yönüyle tanıtabilmek ve milli bir sinemanın kuruluşuna gençlik arasında zemin hazırlayabilmek gayesiyle Sinema Müdürlüğü, 25 Mart-22 Aralık 1971 tarihleri arasındaki ilk çalışma devresinde işe, en önemli eksikleri tamamlamakla başlamış, bilhassa 35 mm. lik sinema makinesinin ve makine dairesinin tamiri için çalışılmıştır. Makine dairesi yeni baştan plâstik badana boyası ile boyanmış, odanın aydınlanması için yeni elektrik tesisatı çekilmiş, makinenin eskiyen kabloları değiştirilmiş, yeni bir beyazperde diktilmiştir. Bu ilk devredeki çalışmalar bilhassa sinema müdürü Sadettin Kültürel ile Tesisler Müdür yardımcısı Mehmet Ali Sert tarafından yapılmıştır.

1972 Mart ayı başında başlayan ikinci devrede ise esas gaye, film gösterilerine başlamak olmuştur. 19 Mart 1972 Pazar günü saat 20.00'de «İhtiyar Adam ve Deniz» adlı, Ernest Hemingway'in, John Sturges tarafından sinemaya uygulanan eserinin gösterilmesi ile müdürlük, çalışmalarına başlamıştır. İlk gösteriden sonra salon hoparlör düzeninin filmin anlaşılmasına imkân vermeyecek şekilde olduğu görülerek Mustafa Aksoy ve Sadeddin Kültürel tarafından seslendirme meselesi yeniden ele alınmış ve uygun şekilde halledilmiştir.

Sadeddin Kültürel'in müdür ve makinist, Salih Diriklik'in film temincisi, Nedim Şirin'in ise muhasip olarak faaliyet gösterdiği bu çalışma döneminde gösterilen filmlerin isim ve hususiyetleri şu şekildedir:

Yukarıda bahsettiğimiz «İhtiyar Adam ve Deniz» filmi, haftalık gösteri düzenimize uygun şekilde, 19 Mart'tan itibaren bir hafta (Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri) gösterilmiştir. Gelen tahmini seyirci sayısı 300'dür. Gösterilen ikinci film ise sinema alanında Millî Sinema yönünde çalışmalarda bulunan Elif Film'in ilk eseri olan «Birleşen Yollar»dır. Sosyetik bir genç kızın, genç bir delikanlı ile tanıştıktan sonra onun vasıtası ile gerçeği öğrenmesini anlatan bu film, dış sinemalarda gösterilirken büyük ilgi görmüştü. Film iki akşam (23-25 Mart) da ortalama 350 kişi tarafından seyredilmiştir.

Sinema Müdürlüğümüz bu film gösterilerinin yanı sıra çok daha de-

gişik bir şey denemiş, 2 Nisan 1972 günü saat 10.00'da Safak Sinemasında «Çile» filminin galasını yapmıştır. 30 Mart 1972 günü Milliyet ve Tercüman gazetelerinde çıkan ilânlarla, ayrıca yazılan bir bez afiş ve bir çok pano ile galanın duyurusu yapılmış, böylece galaya 900 civarında davetli gelmiştir.



Tercüman Gazetesi

Galadan sonra 8 Nisan günü «Alkadraz Kuşçusu» adlı film gösterilmiştir. Bundan sonra gösterilen «Macaristan Alevler İçinde» filmi ise aslında dört günlüğüne alındığı halde talebin fazlalığı sebebiyle bir hafta devamlı gösterilmiş ve ortalama 2500 kişi tarafından seyredilmiştir. 16-23 Nisan tarihleri arasında gösterilen ve 1956 Macaristan İhtilâli sırasında çekilen film gerçek sahnelerle doludur. Daha önce Alkadraz Kuşçusu filmi de Trafik, Birleşen Yollar filmi ise Eğitim kursiyelerine bedava gösterilmiştir.

ve bir kulüp olarak üye de kaydederek çalışmalarına başlamak gayesiyle Sinema Müdürlüğü 1972-73 ders yılına yeni bir hamle ile girebilmek 1972 Eylül'ü başında faaliyete geçmiştir. Sinema Kulübü Tüzüğü hazırlanmıştır. Kulüp tüzüğü 9 Ekim 1972 tarihinde Cemiyetler Masasına verilmiş, ancak birkaç maddenin değiştirilmesi gerektiği için tasdik ve tüzüğün gazete ilânının çıkması 23 Ekim'e kalmıştır. Tüzük ilânı bu tarihte Bizim Anadolu gazetesinde çıkmıştır.

Kulübümüzün başkanı Sadeddin Kültürel, yardımcısı Salih Diriklik, sekreter Sedat Savaşer, muhasip ise Nedim Şirin olmuştur. Yeni devredeki çalışma şekli olarak ise haftada üç gün (Salı, Perşembe, Cumartesi) film gösterileri, ayrıca her Cumartesi öğleden sonra üyeler arasında sohbet şeklinde veya seminer şeklinde toplantıların yapılması uygun görülmüştür. Üye kartları hakkında 13 Kasım 1972 tarihinde Tercüman, 8 ve 11 Kasım'da ise Yeni İstanbul gazetesinde ilân çıkmıştır.

Çalışmalara 23 Kasım 1972 günü başlanması kararlaştırıldığından film şirketlerinden, bu tarihten itibaren başlamak üzere bir aylık bir program hazırlamak gayesiyle filmlerin tesbitine çalışılmış, daha geniş olarak ne gibi bir çalışma yapılabileceği hakkında malûmat alınmak üzere Yücel Çakmaklı, Üstün İnanç, Ümit Sinan Topçuoğlu ile görüşmeler yapılmıştır.

Böylelikle, öğretim dönemi başından beri her hafta Eğitim Müdürlüğü kursiyelerine ve her Cumartesi de Orta Öğretim üyelerine 16 mm. lik filmler gösterilirken kendi üyelerimize de Perşembe ve Cumartesi Alman, Fransız, İtalyan ve Amerikan konsolosluklarından alınan filmler gösterilmeye başlanmıştır. Bu arada «Uç Arkadaş» ve «Gurbet Kuşları» adlı iki konulu film de üyelerimiz için kiralanmış ve gösterilmiştir. Bu arada Üstün İnanç da 30 Aralık 1972'de «Sinemada Propaganda» konulu bir seminer vermiştir. Aynı gün akşamı gösterilen ve Apollo serisinin Ay'a gidişlerini yansıtan uzun bir belge filmi, oldukça ilgi uyandırmıştır.

Bu faaliyetler Şubat ayı başına kadar devam etmiş, okulların tatili ve imtihan ayı olması sebebiyle gösterilere ve çalışmalara bir süre ara verilmiştir.

Mart ayı başında başlayan yeni sömestrde, kulübün çalışmalarında ağır basan teorik faaliyetleri biraz da pratik alana kaydırabilmek gayesiyle 10 Mart 1973 Cumartesi günü bir açık oturum yapılmıştır. Bu açık oturumu takip edenlere aşağıdaki teksir dağıtılmıştır:

«Millî sinemanın teorisi üzerinde daha şuurulu araştırmalarda bulunmak, bu arada kendi sinemamızda da bu yönde meydana getirilen eserleri destekleyip yüksek öğrenim gençliğine tanıtabilmek gayesiyle kurulan kulübümüz, ilk açık oturumunu Millî Sinema üzerine düzenlemiş bulunmaktadır. Aslında sinemamızda Ulusal Sinema adıyla birkaç yıldan beri bu tür çalışmalarda bulunulmakta ve eserler verilmektedir. Ama henüz

gerçek anlamda tarifi ve mahiyeti bile kesin olarak belli olmadığı için, sinemamızda hepsi de Ulusal Sinema yapımlarına rağmen, her bir yönetmenimizin ortaya koydukları eserler, ayrı nitelikler arz etmektedir.

En basit tarifi, millî değerlerimize bağlı, halkımızın gerçek yaşayışını kaynak alan ve her türlü dış etkilere kapalı bir sinema hareketi olmasına rağmen Millî Sinema akımını böyle dar bir tarif çerçevesine sığdırmak şüphesiz doğru bir hareket olmazdı. İşte bu sebepten dolayı, gençliğin sinema alanına uzanmış bir kolu olarak bizler, Millî Sinema yolunda çalışmalarında bulunan altı değerli yönetmenimizi bir açık oturumda bir araya getirerek ve her birinin Millî Sinema anlayışlarını öğrenip bir asgarî müşteregin tesbit edilmesine çalışarak, hiç olmazsa bugünden sonra meydana getirilecek 7. sanat eserlerinde belli bir bütünlüğe ve istikrara kavuşmasını amaç edindik.

Bilindiği gibi bundan yedi yıl önce, 27 Temmuz 1966'da Sinematek'de de Türk Sineması üzerinde bir açık oturum yapılmış ve buna Sinematek yöneticileri ile Türk Sinemasını temsilen Halit Refiğ ve Duygu Sağıroğlu katılmışlardı. Fakat oturum giderek sinemamız meseleri üzerine bir toplantı olma sınırlarını aşmış, iş bazı şahsî hesaplaşmalara dökülünce, toplantı belli bir sonuca ulaşmadan sona ermişti. Bu sebeple kulübümüzün tertiplemiş olduğu bu açık oturum bir yandan Türk Sineması üzerine tertip edilen oturumların ikincisi olurken, bir yandan da Türk Sinemasının 1966'dan beri sinema kuruluşları ile irtibatlarını kesmesinden sonra, bir sinema kulübünün, sinemamız yönetmenleri ile düzenlediği ilk açık oturum olma özelliğine sahiptir.

Türk Sinemasından Lütfi Ö. Akad, Yücel Çakmaklı, Metin Erksan, Halit Refiğ, Duygu Sağıroğlu ve Atif Yılmaz'ın, MTTB Sinema Kulübünü temsilen ise Salik Diriklik'in katılacakları açık oturum Üstün İnanç tarafından yönetilecektir ve programı şu şekilde tesbit edilmiştir:

- Rejisörlerin şahsî Millî Sinema anlayışları,
- Rejisörlerin bu anlayışlarını tatbik ettikleri filmleri,
- Bu fikirlerin eleştirilmesi ve savunulması,
- Millî filmlerin piyasada nasıl karşılandıkları,
- Seyircilerin bu filmleri nasıl karşıladıkları,
- Devletin Millî Sinema ürünlerine karşı olan tavrı, (Sansür ve teşvik açısından)
- Basının tavrı,
- Millî filmlerin yurt dışındaki durumu,
- Asgarî müştereklerin tesbiti.

Açık oturumdan sonraki günlerde, oturuma katılan yönetmenlerin filmlerinden birer örnek sunarak, ayrıca bu açık oturumu bir kitap halinde yayınlayarak, gayemize daha da yaklaşacağımızı ummaktayız. Bu çabaları-

mızın Türk Sinemasına ve fikir hayatına yeni ufuklar getireceğine inanıyoruz.»

Sadece bir kere 1966 yılında denenmiş ama o da başarıya ulaşamamış bir «Türk Sineması açık oturumu»ndan sonra, sinemamız üzerine düzenlenmiş 2. oturum olan bu «Millî Sinema Açık Oturumu»nun basındaki yankıları da o derece geniş oldu. Bir sonraki haftanın bütün gazetelerinin sanat sayfalarında ve bir sonraki ayın bütün sanat ve sinema dergilerinde uzun uzun bahsedilen bu açık oturumun Yeşilçam piyasasında da oldukça olumlu etkileri olmuştur.

10 Mart günü yapılan açık oturumdan sonra film gösterilerine devam edilmiştir. Açık oturum sonrasında düzenlenen gösteri programında, açık oturuma katılan yönetmenlerin Millî Sinema anlayışı ile meydana getirdikleri eserlerinden birer tanesinin gösterilmesi amaçlanmıştır. Nitekim 13 Mart Salı günü Halit Refiğ'in, köyden göçen bir ailenin dağılışı anlatan Fatma Bacı'sı, 19 Mart Pazartesi günü Atif Yılmaz'ın, doğu insanının saf sevgisini en kesin çizgileriyle yansıtan Cemo'su, 23 ve 24 Mart Cuma ve Cumartesi günleri Duygu Sağıroğlu'nun millî duyguları resimleyen Vatan ve Namık Kemal'i ve nihayet Yücel Çakmaklı'nın, dejenere aydınların el yordamıyla gerçeği görüşlerini yansıtan Zehra'sı bir bakıma Millî Sinema eserleri toplu gösterisi niteliğindedir.

Daha sonra, yerli sinemamız hakkında belli bir seçmeyle üyelere bir fikir verilebileceği düşünülerek yabancı sinemadan önemli bir iki örnek sunabilmek gayesiyle 5 ve 7 Nisan tarihlerinde, Norman Jevison'un bir polisiye filmi olan Gecenin Sıcaklığında, 13 ve 14 Nisan tarihlerinde ise Peter Yates'in yine bir polisiye filmi olan Gangsterin Kaderi adlı filmler sunuldu.

Bunun ardından, yerli sinemamız ile irtibatın kaybedilmemesi gö-



rektiği düşüncesinden yola çıkılarak, 23 yıllık bir sinema mazisi olan ve verdiği eserlerde belli bir seviyeyi daima tutturmuş olan Atıf Yılmaz Batıbeki adına bir toplu gösteri ve seminer düzenlenmiştir. Böylelikle 16-28 Nisan tarihleri arasında aynı şahsın Güllü, Erkek Ali, Ah Güzel İstanbul, Köroğlu, Muradın Türküsü ve Utanç adlı filmlerinden müteşekkil bir toplu gösteri yapıldı. Seminer ise 21 Nisan Cumartesi günü kulübün seminer salonunda verildi.

Toplu gösterinin bittiği tarihte Sinema Kulübünün faaliyetlerine ara verilmiştir.

AÇIK OTURUMUN YANKILARI

Milli Türk Talebe Birliği Milli Sinema mevzuu üzerine bir açık oturum tertiplendi. Sinemamızın ün yapmış söz sahibi kişileri konuşurmak dert ve davalarını efkârı umumiyeye duyurmak için yapılan bu teşebbüs basında fevkalâde ilgiyle karşılandı. San'atla ilgilenen bütün gazete ve mecmualar sütunlarında bu hadiseye yer verdi. Geniş yorumlar, tenkidler yapıldı. Yazılanların hemen hepsi bir kitap hacmi dolduracak kadardır. Biz bir rapor sınırları içinde bir kaç yazıyla akislerini takdim edeceğiz.

Şu hususa da temas etmek isteriz. Basının bazı çevrelerinde açık oturum hatiplerinden Metin Erksan ve Halit Refiğ'e oldukça fazla yüklenildiği görüldü. Öyleki bu iki zatın «M.T.T.B. Sandalyesine oturmaları onların bir dünya görüşünden kopuşun tescili» olarak ilân edildi. Gerçekten hayrete şayan bu ifadelerin altında şu acı gerçek yatmaktadır. Düşünceyi bağnazlık sınırlarından aşırımayanlar korkunç bir taassubun içindedirler. İyi-Kötü M.T.T.B. bir isimdir ve belli bir gö-

rüşü vardır fakat bu görüş her fikre -vatan ihaneti hariç- saygı gösterir. Bunun için salonunu her düşünceye açmış sandalyelerine bu mevzuda fikir sahibi insanları davet etmiştir. O gün MTTB Salonuna göz gezdirenler pür dikkat 5,5 Saat usanmadan açık oturumu dinleyen olgun bir kitle görecekti.

Düşünmek, konuşmak, tartışmak... Ne güzel kelimeler. Art niyet beslenmeyen şu veya bu yoldan yürümüş fakat inanarak yürümüş insanları saygıyla karşılıyor ve dinliyoruz. Hakikatı araştırma yolunda her cehd muhteremdir. Basında geniş yankılar bulan bu açık oturumun hiç olmazsa Türk Fikir hayatına getirdiği canlılık bizim için iftihar vesilesidir.

23 Mart 1973 tarihli Millî Gazete

BİR AÇIK OTURUMUN ARDINDAN

Geçtiğimiz hafta 10 Mart günü, bilindiği üzere Millî Türk Talebe Birliği Sinema Kulübü tarafından «Millî Sinema» konulu bir açık oturum yapıldı. Bu oturumun gayesi, aynı zamanda Sinema Kulübünün de kuruluş gayesi olan Millî bir Sinemanın teorigini tesbit konusunda ilk adımı atarak, bu arada sinemamızda bu yönde çalışmalarında bulunan bazı yönetmenlerle de işbirliği yaparak, yurdumuzda her alanda yeni yeni olgunlaşan millî düşüncenin sinema alanındaki uzantısını tesbittir.

Başlangıcından asgarî müştereklerin tesbitine kadar, hatta bu tesbitte de kendini gösterecek şekilde, açık oturumda genellikle iki fikir münakaşası yapılmıştır: Belli bazı yerlerde, bir takım temel meselelerde tamamen mutabakata varılabilesine rağmen, bu iki fikir yapı, bazen Millî Sinema'nın üzerine bina edilmesi gereken en önemli kaidelerde uyuşmıyordu ki, oturumda konuşulanların büyük ve önemli kısmı bu ayrılıklar üzerinde yapıldı. Halit Refiğ ve Metin Erksan beyler kısaca, Millî Sinema ürünleri ortaya konurken bilimsel bir gözlemler meselelerin temeline inmek ve milletimizin mazideki yaşayışlarını, sosyal münasebetlerini aynen perdeye getirmek yerine, bugünkü halkın duygularını, düşüncelerini, heyecanlarını dile getirmek gerçeği dolayısıyla filmlerde Millî Kültür'ün yansımasının doğru olamayacağı şeklinde ortaya koydukları tezlerini, dünyadaki her şeyi değişken olarak kabul ettiklerini de söyleyerek belirtmeye çalıştılar. Açık oturumun diğer iki misafiri, Duygu Sağıroğlu ile Sami Şekeroğlu ise, konuşmalarıyla bu iki yönetmenin yanında olduklarını hissettirmelerine rağmen bu konuda, bilhassa yüzeyde kalmayı tercih ettiler.

Refiğ ve Erksan beylerin ortaya koydukları fikirlere karşı yeni bir tez ortaya koyan Yücel Çakmaklı bey Millî Sinema hakkındaki düşüncelerini tarihî bir birikim sonucu halkımızda meydana gelen yaşayış biçimine, köke, asıl temele bağlı kalınarak ve bu temelle zamanımıza paralel-

M.T.T.B. S. Kulübünün Açık Oturumunda

Millî Sinema TARTIŞILDI

Öturmada Erksan Refiğ Sağıroğlu
Çakmaklı Şekeroğlu Dinlik komitesi

ler kurularak, yani en kısa deyimle Millî Kültür'ün sinemada yansıtılarak bir eser meydana getirilmesi şeklinde belirlendi. Bu tarif sonucu, normal olarak, kendiliğinden meydana çıkmasına rağmen Çakmaklı da ayrıca, kendi yapmaya çalıştığı Millî Sinema ile Refiğ ve Erksan'ın yaptıkları ulusal sinema eserleri arasında bir fark olduğunu belirtti. Bu farkın da bilhassa Millî Kültür'ün üç esası olarak kabul ettiği ilim, sanat ve din değerlerinden kendisinin üçüncüyü geniş anlamıyla bilhassa ahlâkî boyutlara çıkış noktası olarak almasından geldiğini söyledi.

Millî Türk Talebe Birliği Sinema Kulübü adına oturuma katılan Salih Diriklik ise, kendinden önce bütün yönetmenlerin Millî Sinema anlayışlarını ve bu yöndeki eserlerini ortaya koyarak, belli bir derecede tartışmalarına rağmen, tespit edilebilecek ilginç asgarî müşterekler yönünden pek büyük oranda döküman ortaya konamaması sebebiyle yaptığı konuşmada, diğer konuşmacıların fikirlerini eleştirerek, bunlar içinde katıldıkları ve katılmadıklarını belirleyerek oturuma yeni boyutlar getirmeye çalıştı. Bu arada ortaya attığı «Bir Millî Sinemacının niteliklerinin tesbiti» hususundaki fikri ise nedense, ne daha sonra kendisine cevap veren Refiğ ve Erksan, ne de yönetici Üstün İnanch tarafından pek dikkate alınmadı. Halbuki Türk Sinemasının bütün ekonomik sınırlamalarına rağmen bir filmiyle az çok Millî Sinemacılığın sınırları içine giren böy-

lelikle halkın bir yerde sempatisini kazanan bir yönetmenin daha sonraki bir takım piyasa hatta bazen pornografi hudutlarını da zorlayan filmler çevirmesi, hem halk nazarında kazandığı sempatiyi kaybetmesine, daha kötüsü, sinemamızda henüz yeni olgunlaşmaya başlayan Millî Sinema anlayışında seyircinin samimiyetsizlik sezmesine onun bu anlayışına olan itimadının kaybolmasına sebep olduğundan dolayı, affedilmesi zor bir davranıştır.

Düzenlenen bir açık oturumda en önemli mesele, şüphesiz oturuma katılanların tamamen olmasa bile belli bir müşteriye ulaşabilmesidir. MTTB Sinema Kulübü'nün düzenlediği açık oturumda da elbette böyle bir sonuç varılmış ve en önemli birleşme noktasının da, bir Millî Sinema eserinin bütün yabancı özelliklere, bilhassa batı insanının fikir yapısı ve sinema anlayışına karşı millî özelliklerin muhafazası ve aslen Millî Sinema'nın en önemli meselesi olan, Millî Kültür'ün sinemada yansıyıp yansımama meselesi ise, şimdilik belli bir sonuca bağlanamamıştır.

15 Mart 1973 Dünya

MİLLÎ SİNEMA

Millî Türk Talebe Birliği Sinema Kulübü, yurdumuzda gerçek san'at değerleri yönüyle büyük ihmale uğrayan sinemayı yüksek öğrenim ve lise gençliğine daha iyi tanıtabilmek amacıyla sürdürdüğü film gösterileri, seminerler ve kurslar alanındaki çalışmalarından ilkinin bir açık oturum şeklinde ortaya koymuştur. MTTB Lokal Konferans Salonu'nda düzenlenen «Millî Sinema» konusundaki açık oturumu Üstün İnanch yönetmiş, oturuma Türk Sinema yönetmenlerinden Metin Erksan, Halit Refiğ, Duygu Sağıroğlu, Yücel Çakmaklı ve Sinema Kulübünü temsilen de Salih Diriklik katılmıştır. Önceden ilân edilen yönetmen Lütfi Ö. Akad ve Atif Yılmaz ise oturuma gelmemişlerdir. Atif Yılmaz bir mektup göndererek film çekimi için o tarihte Ayvalık'ta bulunduğunu bildirmiştir. Bunun üzerine salonda davetli olarak bulunan Türk Film Arşivi Müdürü Sami Şekeroğlu, rica edilerek oturuma konuşmacı olarak alınmıştır.

Dört saate yakın süren oturumda konuşmacılardan Halit Refiğ, ulusal sinema konusuna birkaç yönden yaklaşmak gerektiğini, bunların Türk sinemasının fikir bakımından karakterinin ne olduğunu ve sinemaya Türk san'atlarından ne gibi geleneksel unsurların geçtiğini bilmek gerektiğini söylemiş «Film çevirmeğe başladktan sonra, kendi kültürümüzle, hitab ettiğimiz kitlenin kültür ve fikri arasında, büyük bir uçurum olduğunu gördüm. Halk ile aydın arasındaki köprü'nün nereden yıkıldığını ve nasıl kurulması gerektiğini araştırdık» demiştir. Halit Refiğ, 30



kadar. film yönettiğini, bunların içinde «millî sinema» karakterine uya-
bilen «Haremde Dört Kadın» ve «Bir Türke Gönül Verdim» adlı iki fil-
miyle bu kavrama yaklaşabilen «Gurbet Kuşları» ve «Fatma Bacı» oldu-
ğunu söyledikten sonra şöyle devam etmiştir:

«— Geçmiş san'at türlerimizi tekrarlamak çıkmaz bir yoldur. Deği-
şen hayat şartlarına, teknolojiye ve sosyal sorunların yoluna ayak uy-
durmak gerektir. Yaşasın vatan, millet demekle ulusal sinema yapılamaz.
Bizim insanımızın, ulusal karakterimizin, tarihsel ve sosyal şartlarımızın
ışığı altında oluşturulacak bir sinema, ulusal nitelik kazanır.»

Konuşmacılardan Metin Erksan ise kendi milliyetçilik anlayışından
örnekler vererek millî sinema konusundaki görüşlerinin meydana çıkaca-
ğını söylemiş, tarihi örneklerin kendisine millî şuur kazandırdığını be-
lirterek şöyle demiştir:

«— Simavna Kadısı Şeyh Bedrettin, gösterildiği gibi bir ihtilâlcî,
halk kahramanı değil, bir haindir. Anadolu'yu Acemleştirmek istemiştir.
Pir Sultan Abdal da kahraman değildir. O da bir ajandır. Timurlenk ise
Türk değil, Türk devletini yıkan, parçalayan bir haindir. Bazı çevrelerce
halk kahramanı diye tanımlanan Çakıcı Efe de bilinçsiz olarak İngilizle-
rin casusu olan basit bir dağ eşkiyasıdır. Benim yaptığım sinemayı yu-
karıda belirttiğim milliyetçilik anlayışı içinde yorumlamak gerekir. Film-
lerimin arasında millî sinema anlayışına uygun bir şeyler yapmağa çalış-
tım. Fakat asıl istediklerimi yapamadım. Örneğin «Haçlı Yamyamlar»
adlı bir film yapmak istiyorum. «Cezzar Ahmet Paşa ve Napoleon» adlı
bir projem daha var. Doğu ile Batı insanını karşılaştıracak Müslümanla
Hıristiyanı, Türklükle Batılılığı karşı karşıya getirecek bu filmleri gerçek-
leştirdiğim zaman asıl millî sinema ortaya çıkmış olacaktır.»

Metin Erksan, daha sonra 23 yıllık yönetmenlik hayatında çevirdiği
filmlerden örnekler vermiş, sansüre şiddetle çatmış, Türk toplumunun
sınıfsız bir toplum olduğunu anlatmış, Türk toplumunda derebeyi, köle
sınıfının olmadığını, burjuva sınıfı olmayınca proleteryanın da olamayaca-
ğını belirtmiş, millî sinema anlayışına uygun filmlerinden «Yılanların Ö-
cü», «Susuz Yaz» ve «Kuyu»yu örnek göstermiştir.

Konuşmacı Duygu Sağıroğlu, millî sinemanın, çağımızdaki Türk insa-
nının dünya görüşünü yansıtan bir kaynaktan doğabileceğini belirtmiş,
aydın çevrelere halk kitlelerinin çatışmasının millî varlığı engellediğini,
san'atçıların bazan bilinçli, bazen de bilinçsiz bir şekilde batılılaşma ha-
reketine yöneldiğini öne sürmüştü, millî sinema anlayışına uygun iki filmi
«Bitmeyen Yol» ve «Ben Öldükçe Yaşarım» göstermiştir.

Konuşmacı Yücel Çakmaklı millî sinemayı tarif ederken «Millî kül-
türün sinema diliyle anlatılması» şeklinde tanımlamış «Yabancı kültürle
şartlanmadan öz kültürümüze bu görüş açısından bakmak gerek» demiş-
tir.

Konuşmacı Sami Şekeroğlu, Türkiye'de ilk sinema kulübünü kuran
kişi olarak millî sinema konusunda bir savaş verdiğini, Türk filmlerine az
seyirci geldiğini, bunun şartlanmış bir Batı hayranlığından doğduğunu
söylemiş «Yeni kuşak tarihle ilişkisini koparmış, Batıya yönelmiştir. Bi-
linçli olarak bir Batı hayranlığı vardır. Yeni kuşağın Batı hayranlığına
itilmesinde çeşitli etkenler vardır. Bunu halletmeden yaratılacak bir mil-
lî sinema ilgi görmeyecektir» demiştir.



Yeni Ortam

22 Mart 1972 Ekonomi - Politik

SİNEMAMIZ MİLLÎ Mİ YOKSA ULUSAL MI OLMALI?...

ERDEN GÜLEY

Türk sinemasının içinde bulunduğu krize çare aranadurulsun, şimdi
özellikle bazı yönetmenler yeni bir kavga için içine girdiler:

«Yerli sinema, Millî mi, Ulusal mı olsun?..»

Bu konu, en belirgin şekilde, Türk Millî Talebe Birliği Sinema Kulü-
bünün düzenlediği «Millî Sinema» konulu oturumda tartışıldı. Ama! İşin
ama'sına sonra değinmek üzere şimdi birakalım ve MTTB Sinema Kulü-
bü yöneticilerini kutlayalım. Yeşilçam'da pek çok sinema kuruluşunun
yapmadığını, bir açık oturum şeklinde düzenleyici olarak başardılar.

Gelelim, konumuzun ama'sına ve diyelim ki, «Millî Sinema» konulu
açık oturumda, konuşmacı bazı sinema yönetmenlerimizin giriştiği tar-
tışma, daha açık deyimle sürtüşmenin sonucu «sıfır» olmuştur... Çünkü,
oturumda yapılan tartışma «Sinemamız Millî mi, Ulusal mı olsun?» şek-
lini almıştır. Bir yönetmen «Millî Sinema» deyimini kullanırken, diğer yö-
netmen itiraz etmiş «Hayır» demiş. «Millî Sinema diyemezsin! Ulusal
sinema demen gerekir.» Ve toplantı boyunca sürüyor, «Millî - Ulusal»
gekişmesi...

Sinemaya terim kazandırma kavgasını da, yaptığımız film yönetmen-
liğine benzer beyler; lütfen söyler misiniz, millî ile ulusal'ın anlam far-
kını.. Bakınız sözlüklere, iki sözcük de birbirinin karşıtı olarak görüle-

cektir. Millî yıllarca kullanılan bir kelime, diğeri TDK'nun önerisinden sonra kullanılmaya başlanılan ve eş anlam taşıyan kelime!..

Efendim, konuşması sırasında yönetmen Yücel Çakmaklı «Millî Sinema» diye söz etmiş ya, bir zamanlar sinema eleştirileri yazıp yönetmenliğe yönelen Halit Refiğ «Yooo olmaz öyle yanlış şey... Ne demek, millî sinema sözü... Ulusal sinema sözü kullanılması gerek... Baksanıza benim kitabımın adı bile (Ulusal Sinema) diye başlıyor ve anlamını getiren itirazını yapıyor. Sonra, kendisi de işin içinden çıkamayınca diyor ki: «Millî ya da ulusal diyelim ama sinemamızın adını belirleyelim.»

İSİM BABALIĞI

Daha bir çözüm yolu bulmadan, Türk sineması üzerine, sözcüklerde eş değer taşıyan iki kelimedenden hangisinin kullanılması kavgasını yapmaya kalkan kişilerin yapacağı «İsim babalığı»nın ortaya atacağı ad, her halde bir yenilik, bir değişiklik kazandırmayacaktır Türk sinemasını!..

ULUSAL VEYA MİLLÎ

Söz bay Refiğ'i yazılarında, hele yayınladığı «Ulusal Sinema Kavgamız» adlı kitabında, Kemal Tahir ile lütuflaşmadan kalan satırlarınızda kullandığımız kelimeler TDK'nun türettiği sözcükler değil midir?. Bu nedenle, Halit Refiğ «Ulusal» sözcüğünün ağırlığını kabul ettirmeye çalışacaktır. Ancak, Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan sözlük «Millî» kelimesinin karşıtı olarak «Ulusal» sözcüğünü, «Ulusal» kelimesinin karşıtı olarak da «Millî» sözcüğünü göstermiştir. Biz TDK'nun yarattığı uygun sözcüklere karşı değiliz ama, siz isim babaları. bu iki sözcüğü böyle belleyiniz önce!..

SAVAŞI KİM VERİYOR?

«Sinemamız millî mi, yoksa ulusal mı, olsun?..» konusu tartışılabilir, bu konuda (Eğer veriliyorsa), savaşın kim tarafından da verildiğini açığı çıkartmadı, MTTB'nin düzenlediği açık oturum...

Duygu Sağıroğlu da, Metin Erksan da, Halit Refiğ de, Yücel Çakmaklı da aynı şeyi ortaya attılar; «Ulusal-millî sinemaya yönelmeli... Ve dördü de, bu işi yaptıklarını söyleyip, kendi yönettikleri filmlerle de belgelemeye çalıştılar... Özellikle Metin Erksan ile Halit Refiğ, belgelemelerini kendileri üzerinde yaptılar ve «Ben daha ulusal sinema yapıyorum» demeye getirdiler sözlerini!.. Refiğ, ulusal sinemaya uygun yapıt olarak yönettiği «Haremde Dört Kadın» ve «Bir Türke Gönül Verdim» filmlerini gösteriyor. Bay Refiğ, bunca yıl sadece bu iki filmi mi yaptı-

nız?... Öteki kötü filmlere, (Hele birçoğu bu iyi iki filminizden sonra yapılmıştır) ne demeliyiz? Ulusal sinemanın kavgasını yaparken, ulusal sinemanın çok çok dışında kalan filmlerinizle neyi belgeliyorsunuz?.. Yoksa, sayıları iyi filmlerinizin üç beş katını bulan kötü filmleri, siz değil, bir süre önce haksız yere dil uzattığınız Basın mı yaptırdı size? Bırakalım çelişkileri de, yerli filmciliği kurtarmanın gerçek yollarını arayıp bulalım... Ulusal sinema kavgası yuturmacası altında, «Sinemanın adının «millî mi,» yoksa «Ulusal mı?» olması gerektiğine karar vermek için girilecek çabaya da zamana da yazık!... «Millî» de desek bir, «Ulusal» da... Tut ki, «Millî» yerine «Ulusal» dedik, bu neyi değiştirecek... Herkesçe kabul edilen iyi filmlerini örnek gösterip, kötü film furçasına kendisini kaptırmaktan kurtaramayan Halit Refiğ yuturmacasını mı; yoksa, çarkı hiç değişmeden böyle dönecek Türk sinemasını mı?..

77 sayılı Tahum Mecmuası

«MİLLÎ SİNEMA» AÇIK OTURUMU ÜZERİNE

EMRAH DOĞAN

«Millî Sinema» hususiyetlerini tesbit amacıyla Millî Türk Talebe Birliği Sinema Kulübü tarafından 10 Mart 1973 tarihinde Birliğin salonunda yönetmenlerin iştirakiyle bir açık oturum yapıldı.

Lütfi Ö. Akad ve Atıf Yılmaz'ın katılmadığı, Üstün İnanç'ın yönettiği açık oturumda yönetmenlerden Yücel Çakmaklı, Metin Erksan, Halit Refiğ, Duygu Sağıroğlu ve Türk Film Arşivi Müdürü Sami Şekeroğlu ile Sinema Kulübü temsilcisi Salih Diriklik asgarî müştereklerden meydana gelmiş bir «Millî Sinema» kavramını tesbite çalıştılar.

Millî Sinema kavramı, Millî Sinema gayreti ve Millî Sinema eserleri üzerinde, tartışma samimiyetle dört saat sürdü. Oturum müddetince ana mesele, Yücel Çakmaklı'nın ileri sürdüğü Millî Sinema anlayışı ile Metin-Halit çifti ve görüşleri bunların paralelinde yürüyen diğer konuşmacıların savunduğu Ulusal Sinema kavramı anlayışı arasındaki çelişik ve birleşik noktaların açıklığa kavuşturulması idi. Yücel Çakmaklı'nın prensip ve tanımlamalardan hareket ederek belirttiği Millî Sinema görüşüne karşılık, Metin Erksan tarihî olayları ve şahsiyetleri kendi bakış açısı ışığında değerlendirerek savunduğu Ulusal Sinema anlayışını ifade etme ve açıklığa kavuşturma yolunu tercih etti. Bu sebeple iki grubun daha başlangıçta ayrı noktalardan hareket etmesi, neticede birleşecek asgarî müştereklerin çokluğunu kısırlaştırdı.

Millî Kültür yönünden sağlam prensiplerden hareket eden Yücel Çakmaklı'nın, millî kültürü sadece Selçuklu ve Osmanlı kültürü olarak

ifade etmesi ve çok az konuşarak görüşlerini açıklığa kavuşturamaması da aradaki sürtüşmeyi hızlandıran ve müşterekleri güçleştiren sebeplerden biriydi. Tartışma boyunca karar ve kader birliği ettikleri sezilen Metin Erksan-Halit Refiğ ikilisi Türk Sinemasında uzun yılların tecrübesine sahip oldukları için sinemamızın bir çok acı meselelerini de akıcı bir şekilde dile getirdiler. Ancak Millî Sinema anlayışının tesbitinde mihenk olarak bazı değer ve kavramların tesbitine her nedense yanaşmadılar.

Onlara göre Millî kelimesini kabul etmek biraz muhafazakâr olmaktadır. Hattâ bu, Türkçe bir kelime de değildi. Halbuki Ulusal kelimesi Larousse sözlüğünde Millî'nin Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. Dilde Ataç'çı bir tutum içersinde olmadıklarını söylerlerken, uydurma dilciliğin artık şahıslardan ziyade kurumlar tarafından yapıldığını hiç de nazara almıyorlardı. Milliyetçilik anlayışını tarihî vak'elardan hareketle izah ederken Metin Erksan, Türk tarihi ve kültürü içersinde Ulusal diye bir kelime ve kavramın olmadığını itiraf edemiyordu. Ulus, Ulusal kelimeleri ile Millet, Milliyet ve Millîlik gibi kelimelerin birbirine zıt iki ayrı kültürün kavramları olduğunu söylemeden, muhafazakârlıktır, tutuculuktur diye «Millî» kavramına karşı çıkmanın gerçek sebebini, hakir görmeden başka ne ile izah edebiliriz.

Temelden millî bir kültürle yetişmemiş olan kişiler için, ulusalcıların bu gibi iddialarını ileri sürmek ve kabul etmek gayet normaldir. Fakat Yücel Çakmaklı Millî mânâda -veya Halit Refiğ'in deyimiyle Ulusal anlamda- filmleri tesadüfî olarak meydana getirmemiş, bilâkis belli bir felsefe ve görüşle hareket ederek yaptığı filmlere millîlik mesajı vermiş, millîlik damgası vurmuş bir yönetmendi. Bu sebeple kolayca değerlerinden sapması, kültürüne ve inancına ters gelen terim ve ifadeleri kabul etmesi mümkün değildi.

Aynı şekilde, Türk toplumunu sınıfsız bir toplum olarak kabul eden, serf ve burjuva gibi Ortaçağ Avrupasına ve batıya has feodal kalıntıların bizde bulunmadığını, bunun söyleyenlerin bizden olmadığını millî bir görüşle ileri süren Metin Erksan bütün bu zorlamalara rağmen içinde yetiştiği batıya dönük kültür çemberini kıramamaktadır. Bir zamanlar, filmle riyle sosyal gerçekçilik denen akımın uygulayıcısı durumuna düştüğü için o kültür yapısından zor ve hedefsiz bir kopuş içersindedir. Bunun etkisi olarak sağlam bir tarih bilgisi aracıyla olsa dahi Millî Kültüre doğru cesurca bir yaklaşımda da bulunamamaktadır.

Halit Refiğ'in, evrende her şeyin değiştiği merkezinden hareket ederek, ahlâkî ve kültürel değerleri de zamanla (temelden olarak) değişen birer unsur olarak görmesi, bu konuda genel geçerlikte, belli kaidelere sahip bir ölçünün olamayacağını ifade etmez. Ortada varlığı realite olan

bir Türk Milleti, bunun kültürel hususiyetleri ve belli karakterleri ile millî dertleri vardır. Bu varlığı görmemek, batı felsefesinin, diyalektik materyalizmin görüşüyle Türk insanına yönelmek ve ona boyut kazandırmaya çalışmak Ulusal değil, ne ile ifade edilirse edilsin, yabancılıktan öteye geçemez. Belirli bölgelere ve belirli zümrelere bakarak Türk Milleti ve dünyasını tanımak, karakteristik ölçüler elde etmek imkânsızdır. Zira emperyalist kültür piyasalarına açık bölgelerimiz ve halktan kopmuş kimseler Türk Milletini temsil edemezler.

Ulusalcılar halkın ahlâkî filmleri sevdiğini, millî filmleri tuttuğunu iddia ederken, hangi ahlâkî ve dinî ölçüyü ele almaları gerektiğini, kimin yanında, ne için olmaları lâzım geldiğini bilememektedirler. Millî bir bakış açısının Türk toplumu için gözönünde tutacağı ahlâk miyarı, şüphesiz ki Türk-İslâm ahlâkıdır. Bunun ana kaynağı da Anadolu insanı ve Türk-İslâm eserleridir.

Bu sebeple elbette ki Türk Sinemasının hareket ve gaye bakımından dayanacağı nokta, bu toplum olacaktır. Zaten ne adına olursa olsun yapılan bütün filmlerde de Türk toplumunun meselelerine bakılmak istenmiştir. Filminin bu bakış tarzının karakteri o esere millîlik veya gayri millîlik damgasını vurmuş ve bugüne kadar değişik görüşler, değişik film şekilleri ortaya koymuştur. Sosyal gerçekçilik, halka eğilme, Anadolu'yu aralama ismi arkasında, Türk toplumunda olmayan sınıf çatışması, inanç şekilleri ve yorumlamalar perdeye aktarılmıştır. Ve bütün sanat dallarında yürütülen sapık ideolojiler, büyük bir propaganda vasfına sahip sinema eserlerine de itina ile işlenmiştir.

Bugünkü şartlarda dahi, bir sanat dergisinde yazarlar «Devrim için yapılacak sinema, devrimci sinemayı oluşturur.» derken şüphesiz ki, devrimci sinema da devrimi oluşturur demek istiyorlar. Sinemada «Olan bitenleri devrime yararlı olabilecek şekilde vermeye gerçekçi çalışma» diyeceklerini Türk Sinemasının bu paralele sokulması gerektiğini söylüyorlar. Ve sözü, bu çalışmalarla meydana gelecek sinema «Devrimci Sinema» olacaktır diye ileri sürdükleri yeni bir kavramda düğümlüyorlar.

Devrime yararlı bir şekile sokulmak istenen memleket gerçekleriyle, meselelerimizin nasıl istismar edileceğini ele alan «Devrimci Sinema» ile birlikte ortaya üç kavram çıkıyor: «Millî Sinema», «Ulusal Sinema», «Devrimci Sinema.»

Millî Sinema her şeyiyle halktan çıkmış ve halka yönelmiştir. Devrimci sinema da halka yönelmiştir, fakat gayesi yapmak değil, her sahada olduğu gibi yıkmaktır. Bu iki görüş arasındaki Ulusal Sinema kavramı ve bu ifadeyi savunanların durumu ne olacaktır? Ya devrimci sinemaya ya da Millî Sinemaya doğru bir kayış olacaktır. Devrimci sinemaya doğru bir kayış düşünülemez. Zira Metin Erksan ve Halit Refiğ beyler bu



MTTB'nin kuruluşuna ilişkin toplantı. Sol tarafta başkanı Mustafa Kemal, ortada başkan yardımcısı Mustafa Kemal, sağda başkan yardımcısı Mustafa Kemal. Foto: Nazım TURKÖZÜ

MTTB'nin « sinema » konulu açık oturumunu tartışmalı geçti

“Sinemamızı taklitten kurtarmak gerekiyor”



YARAN (İstanbul Sesi)
1972 Türk Sinema Bölgesi Sinema Kulübü üyelerinin katıldığı bir toplantıda konuşan Mustafa Kemal, sinemamızı taklitten kurtarmak gerektiğini söyledi. Mustafa Kemal, sinemamızı taklitten kurtarmak gerektiğini söyledi. Mustafa Kemal, sinemamızı taklitten kurtarmak gerektiğini söyledi.

Mustafa Kemal, sinemamızı taklitten kurtarmak gerektiğini söyledi. Mustafa Kemal, sinemamızı taklitten kurtarmak gerektiğini söyledi.

mânadaki devrim anlayışından ve çağ dışı diyalektik yorumdan fersah fersah uzaktadırlar. Türk toplumunda sınıf esasını kabul etmemeleri ve tarihimizi millî bir bakış açısı altında görmemeleri bunun apaçık delilidir. Meydana getirdikleri bazı filmlerde bizim insanımızın meselelerini bizden bir bakış açısıyla ele almışlardır. Hattâ bu tutumları devrimci sinema çevresi tarafından şiddetle kınanmış, kendilerine lânetler yağdırılmış, Türk toplumunu sınıfsız görmek sosyal gerçekçiliğe ve diyalektik felsefeye ihanettir diye nitelendirilmiştir.

Bu sebeple ulusalcıların devrimci sinema çevresiyle birleşme alternatifini ortadan kalkmış durumdadır. Ancak millî sinema çevresiyle aralarında olan asgari müştereklerin kuvvetlenmesi için de birinci olarak Kemal Tahir fasit çemberini kırmaları, ikinci olarak meselelere geniş bir millî kültür açısından bakmaları gerekmektedir.

23 Ekim 1972'de gazetede yayınlanan kulübümüzün tüzüğü şöyledir:

KULÜBÜN ADI :

Madde 1 — Kurulan bu kulübün adı MTTB Sinema Kulübüdür.

MERKEZ :

Madde 2 — Kulübün faaliyet merkezi MTTB'nin Çağaloğlu'ndaki merkezidir.

Madde 3 — Kulübe sadece öğrenciler üye olarak kabul edilirler.

GAYESİ :

Madde 4 — Kulübün gayesi MTTB başkanlığı ile müştereken çalışarak üyelerine ve davetlilerine filmler göstermek, Türk Sinemasında yapılmış ve yapılacak olan kaliteli filmleri desteklemek ve tanıtmak, sinema dünyası ile ilgili haberler ve fikirler vermek, bu hususların gerçekleştirilmesi için ilgili yerli ve yabancı teşkilâtlarla müşterek çalışmalar yapmak, sinema ile daha yakından alâkadar olmak isteyenlere gerekli imkânları temine çalışmak.

Madde 5 — Kulüp siyasetle uğraşmaz.

KURUCULARI :

Madde 6 — Kulübün kurucularının hüviyetleri aşağıdadır:

Adı, Soyadı, Doğum yeri, Tarihi, Baba Adı, Mesleği, Adresi,

- a) Sedat Savaşer, 1944, İstanbul, Münir, Talebe, Döğmeciler Cad. 11 Eyüp, b) Sadettin Kültürel 1948 Trabzon, Hüseyin, Talebe, Namık Kemal Mh. Cengiz Topel Cd. Poyraz Sk. 17 Ümraniye, c) Salih Diriklik 1951, İstanbul, Mustafa, Talebe, Cavit Paşa sk. Yıllar Apt. Daire: 3 Göztepe, d) Nedim Şirin, 1946 Maraş, Mehmet, Talebe, Havlucu sok. No: 13/1 Daire: 3 Aksaray, e) Mustafa Aksoy, 1946 İstanbul, Ahmet, Talebe, Babıralı Cad. 37. Çağaloğlu, f) İsrail Şimsek, 1948 Adana, Musa, Talebe, Vakıflar Yurdu Fatih, g) Mete Doğruer, 1951 Osmaniye, Mustafa, Talebe, Moda Cad. 102/4, Kadıköy h) Kemal Gündoğdu, 1947 Samsun, Mustafa,

Talebe, Konya Talebe Yurdu Feriköy, i) Hüseyin Gözğü, 1950 Adıyaman, Ali, Talebe, Kuvayı Milliyet Cad. No: 9/8 Kocamustafapaşa, k) Abid Özmen, 1949 Konya, Ahmet, Talebe, Babiâli Cad. 37 Çağaloğlu.

ÜYELİK :

Madde 7 — a) Her isteyen talebe kişi, yazılı müracaatıyla kulübün izleyici üyesi olabilir.

b) Cemiyetler Kanunundaki şartları haiz olup, kulüp gayesine hizmet etmek isteyen ve en az iki sene kulüp gayesine müspet yardımda bulunduğu tesbit edilen izleyici üyeler, yazılı müracaatları üzerine kulüp kurucularından veya İdare Heyeti üyelerinden en az ikisinin tavsiyesi ile aslî üye olabilirler. İdare Heyeti gerektiğinde bu iki senelik müddet değiştirebilir.

KULÜPTEN ÇIKMA VEYA ÇIKARILMA :

Madde 8 — a) Kulübün gayesine muhalif hareket edenler, aيداتını madde 9'daki gibi ödemeyenler idare heyetinin kararı ile kulüpten çıkarılırlar.

b) Kulüpten çıkarılan bir üyenin tekrar üyeliğe kabulü hususunda selâhiyet sahibi İdare Heyetidir.

c) Her üye arzu ettiği zaman ve sebep göstermeksizin üyelikten çıkabilir.

Madde 9 — Her şahıs üye olarak kabul edilebilmek için bir senelik aıdat bedeli olan 50.00 TL'yi kayıt sırasında ve peşin olarak ödemek zorundadır.

KULÜBÜN ORGANLARI :

Madde 10 — Kulübün organları aşağıdadır:

- Genel Kurul,
- İdare Heyeti,
- Haysiyet Divanı,
- Müşavere Heyeti,
- Murakabe Heyeti,

Madde 11 — Genel Kurul aslî üyelere teşekkül eder. Senede en az bir defa ve Mayıs ayında toplanır. Bu toplanmalar Cemiyetler Kanunundaki amir hükümler mucibince olur. Toplantı en az on gün önceden gün, saat, yer ve ruzname olarak en az iki gazete ile ilân olunur. Ayrıca hükümete bildirilir. Toplantı geri bırakılırsa yine iki gazete ve hükümete bildirilir. Toplantıların birden fazla geri bırakılması caiz değildir.

Madde 12 — MTTB Genel Başkanı, kulübün bütün organlarının aslî üyesidir.

Madde 13 — Genel Kurul:

- Ana Nizamnameyi tadil edebilir.
- İdare Heyetini, Haysiyet Divanını, Murakıpları tayin eder.
- Hesapları tetkik eder, İdare Heyetinin ibrası hususunda karar verir.

d) Kulübü feshedebilir.

Madde 14 — Genel Kurulun nizamnameyi tadil ve fesh edebilmesi için yapılan toplantıda hazır bulunanların en az üçte ikisinin rey şarttır.

Madde 15 — Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar toplantıda bulunmayan üyelere adî mektupla bildirilir.

Madde 16 — İdare Heyeti lüzumlu gördüğü zamanlarda Genel Kurulu toplantıya çağırabileceği gibi, aslî üyelerin beşte birinin talebi üzerine de çağırarak zorundadır.

Madde 17 — Genel Kurul toplantılarında ancak gündemdeki maddeler görüşülür.

Fakat hazır bulunan üyelerin yirmide birinin iştiraki ile istenen maddeler gündeme alınabilir. Kararlar mevcut üyelerin ekseriyeti ile verilir. Her üyenin ancak bir rey vardır.

Madde 18 — Genel Kurul toplantıları başkan veya başkan vekili, yoksa İdare Heyeti başkanı tarafından açılarak yoklama yapılır. Sonra üyeler arasından bir başkan vekili ve yeteri kadar da kâtip seçilir. Toplantı bu şekilde başkan veya başkanvekili tarafından idare edilir. Genel Kurulun müzakere zabıtları başkan, başkan vekilleri ve kâtipler tarafından imzalanarak saklanır. Genel Kurul toplantılarında idare heyetine seçilecek üyelerin hüviyetleri ile ana nizamnamede yapılacak değişikliklerin bir hafta içinde o yerin en büyük idare amirine bildirilmesi mecburidir.

İDARE HEYETİ :

Madde 19 — İdare Heyeti Genel Kurul tarafından bir sene müddet için aslî üyeler arasından ve gizli rey açık sayımla seçilir.

Madde 20 — İdare Heyeti 5 aslî ve 5 yedek üyeden teşekkül eder. Aslîlerin ve yedeklerin seçimleri ayrı ayrı yapılır. Aynı rey alınırsa kura çekilir.

Madde 21 — İdare Heyeti aslî üyeleri, kendi aralarından bir başkan, bir başkanvekili bir muhasip ve bir de genel sekreter seçerler.

Madde 22 — İdare heyeti kendi içinden kişilere icap ettiği takdirde temsil yetkisi verebilir.

Madde 23 — İdare Heyetinde başkan kulübü temsil eder. Toplantılara başkanlık eder, başkan bulunmadığı zaman başkan vekili ona vekillik eder. Muhasip kulüp defterlerini tanzim eder, bu işlerle ilgili defterleri tutar. Genel Sekreter haberleşmeyi temin eder. Toplantılarda zabıt tutar, üye kayıtları ile ilgilenir.

HAYSİYET DİVANİ :

Madde 24 — Genel Kurul tarafından bir sene müddet için 3 aslî 3 yedek üye olarak seçilir. İdare Heyetinin havale ettiği işleri görür.

MÜŞAVERE HEYETİ :

Madde 25 — Müşavere Heyeti Genel Kurul tarafından seçilen 3 aslî, MTTB Genel Başkanı tarafından seçilen iki aslî olmak üzere 5 aslî ve İdare Heyeti tarafından seçilen 3 yedek üyeden ibarettir. Müşavere Heyetine Genel Kurulun aslî üyeleri arasından aza seçilebilir.

Madde 26 — Müşavere Heyetinin vazifeleri :

- İdare Heyetince kendisine havale edilen hususlar hakkında düşüncelerini bildirmek,
- Basılacak ve üyelere dağıtılacak kitap, broşür v.s. tesbit etmek,
- En az 30 günde bir toplanmak mecburiyetindedir.
- Kulübün başkanı tarafından istenildiği zaman toplantıya çağırılabilir.

MURAKİPLAR HEYETİ :

Madde 27 — Murakıplar Heyeti Genel Kurul tarafından seçilen 3 aslî ve 3 yedek üyeden teşekkül eder.

Madde 28 — Murakıplar Heyeti kulübün idarî, malî vaziyetini kontrol eder, faaliyetini bir rapor halinde Genel Kurul'a bildirir.

MALİ HÜKÜMLER :

Madde 29 — Kulübün gelirlerini üye aidatları, çalışmalardan temin edilen kazançlar yardım ve bağışlar teşkil eder.

Madde 30 — Üyelerin aidat ödeme şekilleri madde 9'daki gibidir.

Madde 31 — Harcamalar İdare Heyetinin kararı ile ve onun tahdid ettiği sınırlar dahilinde başkan veya muhasip tarafından yapılır.

Madde 32 — Kulüp idaresi aşağıdaki defterleri tutar:

- Üye kayıt defteri: Kulübe girenlerin hüviyetleri, kulübe giriş tarihleri, aylık ve yıllık taahhütleri bu deftere yazılır.
- Karar defteri: İdare Heyetinin kararları tarih ve numara sırası ile, bu deftere kaydolur. Kararların altları üyelerin imzaları ile tasdik olunur.
- Gelen giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak numara sırası ile bu deftere kaydolur. Gelen evrakların asılları ile giden evrakların suretleri ilgili dosyalarda muhafaza edilir.
- Gelir ve Gider Defteri: Kulüp namına ve sarfolan paraların alma ve sarfetme yerleri bu deftere kaydolur. Gelirler dip koçanlı ve sıra numaralı makbuzlar mukabilinde kabul edilir. Masraflar müsbit evrak mukabilinde yapılır. Makbuz koçanları ve müsbit evrak muhafaza edilir.
- Demirbaş defteri: Kulübe ait demirbaşlar bu deftere kaydolur.

KULÜBÜN HİTAMI VE TASFİYESİ:

Madde 33 — Kulübün feshi kararı Genel Kurul tarafından aslî üyelerin üçte ikisinin kararı ile mümkündür. İlk toplantıda bu ekseriyet temin edilmezse, ikinci toplantıda mevcut üyelerin üçte ikisinin reyî yeterlidir. Fesih halinde kulübün malları MTTB'ye devrolur.

Madde 34 — İşbu tüzük 34 maddeden ibarettir.



M.T.T.B. Genel Başkanı Ömer Öztürk Spor Kulübünün II. sezon açılışında sporcularla konuşuyor

IV — MTTB SPOR KULÜBÜ

Türk gençliğine ve Türk sporuna hizmetlerini uzun yıllar MTTB müdürlük faaliyetleri ile yürütmüştür. Her geçen gün daha çok sportif faaliyet talepleriyle karşılaşan spor müdürlüğü ve MTTB. idarecileri bu teşkilâtın artık kulüp haline getirilmesinin zaruretini hisediyorlardı.

Millî Türk Talebe Birliği'nin 50. Genel Kurul Toplantısını (29.3.1971) müteakip Spor Müdürlüğü 1.4.1971'den itibaren faaliyetlerine başlamıştır.

Bundan sonra, B. T. Bölge Müdürlüğüne nezaket ziyareti yapılmış ve 12.4.1971 günü M.T.T.B. Genel Başkanı Ömer Öztürk ve Yusuf Akkaya, Gençlik ve Spor Bakanı ile görüşmek üzere Ankara'ya gitmişlerdir.

Böylece, kulüp ön çalışmaları ve temasları tekrar başlamıştır.

Daha önce de bu tip çalışmalar zaman zaman yapılmış, fakat mahiyetini bir türlü öğrenemediğimiz sebeplerden dolayı bu çalışmalar neticeye ulaşamamıştır.

Bu yönde yapılan uzun çalışmalar neticesi 29 Mayıs 1971'de MTTB. Spor Kulübü kuruldu. Böylece gençliğimize amatör bir ruhla, spor yaptırma ve onların boş zamanlarını daha güzel değerlendirme imkânlarımız biraz daha müsait hale gelmiş oluyordu.

Kulübümüzün birinci olağan kongresi sıkıyönetim komutanlığından izin alınarak, 5.6.1971 tarihinde yapılarak yeni idare heyeti vazife başına getirildi. 6.6.1971 tarihinde yapılan ilk toplantı gereğince yapılan vazife taksimi şöyledi:

Başkan: Ömer Öztürk, İl. Başkan: Yusuf Akkaya, Sekreter: Kemâl Gündoğdu, Muhasip: Ali İhsan Mutlu, Üye: Hüseyin Coşkun, Burhaneddin Kayhan, M. Timuçin Aslan, Atilla Çiftçigüzeli, Zeki Cevahircioğlu, Murakabe Heyeti: Mete Doğruer, İsrail Şimşek, Haysiyet Divanı: Mehmet Alacacı, Mahmut Aksoy, Fevzi Yılmaz.

Ayrıca bu toplantıda alınan karar gereğince, kulübün federe edilme işi çalışmalarına başlanmıştır.

İlk olarak Beden Terbiyesi İstanbul Bölge Müdürlüğü ile 8.6.1971 tarihinde bir görüşme yapılarak, lüzumlu çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır.

Gerekli evrak ve diğer eksiklikler giderilerek kulübümüzün federe edilmesi için müracaat edilmiş, daha önce de olduğu gibi bazı engeller çı-

karak federe işlemine güçlük çıkartılmasının anlaşılması üzerine MTTB Genel Başkanı ve Spor Kulübü Başkanı Ömer Öztürk Gençlik ve Spor Bakanı ile görüşmek üzere Ankara'ya gitmiştir.

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü müsteşarlar ve Gençlik ve Spor Bakanı ile yapılan görüşmelerde kulübümüzün gayeleri anlatılmış ve Türk Yüksek Tahsil Gençliği olarak faaliyetlerimizi federe bir kulüp çatısı altında amatör bir ruhla yapma isteğimiz kendilerine iletilmiştir.

Ankara'dan müsbet intibalarla dönen kulüp başkanı Ömer Öztürk İdare Heyeti toplantısında gerekli açıklamaları yaparak federe çalışmalarını hakkında bilgiler vermiştir.

Bu bilgilerin ışığı altında Beden Terbiyesi İstanbul Bölge Müdürlüğü ile yapılan temaslar neticesi federe çalışmalarını ve işlemi hazırlanmış oldu.

Buna rağmen bazı formalitelerin tamamlanması için uzun zamana ihtiyaç vardı. Yeni kuruluş olmasına rağmen daha önceki müdürlük çalışmaları neticesi bünyesinde büyük bir amatör sporcu kitlesi barındıran kulübümüzün 1971'de federe işleminin tamamlanması gerekiyordu.

Kulüp Başkanı bu yönde temaslarda bulunmak üzere iki defa daha Ankara'ya gitmiştir.

Sıkıyönetim komutanlığından alınan izin gereğince her hafta Çarşamba günleri kulüp toplantıları yapılmaktaydı. 26.3.1971 tarihli idare heyeti toplantısında kulüp başkanı ve asbaşkanının Ankara'ya gidişi kararlaştırıldı.

Kulüp federe işlemi için bazı işler bizzat takip edilerek İstanbul'a dönüşte son hazırlıklar yapıldı.

Kulübümüzün federe olduğu spor dalları, profesyonelliğe geçmiş olan futbol hariç, bütün spor dalları şeklinde olacaktı. Böylece her istediği sporu yapabilmeleri için gençliğimize imkânlar tanınacaktı.

30.6.1971 tarihli İdare Heyeti toplantısında federe işleminin bir an evvel gerçekleştirilmesi için 3.7.1971 tarihinde Ankara'ya gidilmesi kararlaştırıldı.

Ankara'da yapılan yoğun çalışmalar neticesi MTTB Spor Kulübü 5.7.1971 tarihinde (1363) Umum Müdürlük ve 2187 Genel Müdürlük sıra numarası ile tescil edilmiştir.

Türk Yüksek Tahsil gençliğinin modern sporu tanıması, her branşından istifade ettirilmesi, bu suretle memleketimize bazı kıymetlerin kazandırılması, MTTB. Spor Kulübünün kuruluş gayelerindedir. Bu gayelerini kısaca hülâsa edersek; bir çok ülkelerin sporu propaganda vasıtası haline getirmeleri spora daha fazla yatırım yapmaları, dünya çapında sporcu yetiştirebilmek için prodüktif çalışmalara girmelerine rağmen, maalesef ülkemizde, bilhassa ferdî spora gereken önem verilememiş, gerekli yatırımlar yapılamamıştır. Bir çok zengin ve profesyonel kulüpler sporu fut-

bol saymış, gazeteler sayfalarını futbola ayırmış, bir çok kimse bunu geçim kaynağı haline getirmiştir. Bizim görüşümüzce Türk sporunun geri kalış sebeplerinden birisi de aydın entellektüel sporcu kıtlığının çekilmesindedir. Bilhassa bu son saydığımız noksanlığı giderebilmek gayesiyle kurulan MTTB Spor Kulübü, Fakülte, Akademi ve Yüksek Okul tahsili yapmakta olan şampiyonlar kazandırmak azmindedir. Bilhassa «Ata Spor» deyimini verdiğimiz güreşimizin ancak kültürlü, genç, dinamik sporcular vasıtasıyla eski seviyesini alacağına inandığımızdan, bu dal üzerine hususiyetle kulübümüzce eğilinmektedir.

Kulübümüzde Halter, Yelkencilik, Kayakçılık gibi sporların yanında yüzme gibi deniz sporu da çalışılmaktadır. Atıcılık, atletizm, aletli jimnastik, okçuluk, binicilik, dağcılık dallarında faaliyetlerine kulübümüz gayet muntazam bir şekilde devam etmiştir.

Halen kulübümüze kayıtlı sporcu sayısı 1600 civarındadır. Önümüzdeki günlerde imtihanların biteceği göz önünde tutulursa her gün artan sporcu sayımız haliyle çoğalacaktır. 1600 civarındaki sporcularımızın branşları ve sayıları şöyledir:

1 — Güreş: 125 kişi, 2 — Boks: 100 kişi, 3 — Judo: 600 kişi, 4 — Aletli Jimnastik: 25 kişi, 5 — Ping-Pong: 100 kişi, 6 — Voleybol: 50 kişi, 7 — Basketbol: 125 kişi, 8 — Halter: 50 kişi, 9 — Kenpo-Karate: 450 kişi, 10 — Diğerleri: 50 kişi.

Memleketimizde 50.000 kişi civarında olan lisanslı sporcu sayısının varlığı gözönünde tutulup kulübümüzün 500'ü aşan lisanslı, 1000'i aşan faal sporcu sayısı ve bunların her gün daha da artacağı hesaplanırsa, kulübümüzün çalışmalarının derecesi ortaya çıkmış olur.

Tamamen Türk Yüksek Tahsil gençliğine şâmil olan, onların dertleriyle bizzat uğraşan MTTB Spor Kulübünün sporcu sıkıntısı çekmesi düşünülemez. Federe oluşundan bugüne kadar geçen zaman içinde sporcu sayısının devamlı arttığı görülmüştür. Bu sayının geçen seneki ve takip eden yıllardaki adedinin bizim imkânlarımızın dışına çıkacağı aşıkardır. Federe oluşundan bu ana kadar bile oldukça sıkıntılı devreler geçirmiş olan kulübümüzün en büyük dertleri malzemesizlik ve bölgenin gönderdiği antrenörlerin istikrarsızlığı olmuştur. Daha fazla faaliyet yapamamızın ve arzulayıp da yapamadıklarımızın sebebi malî sıkıntıdır.

Bütün yukarıda saydığımız imkânsızlıklara rağmen iyi niyetli ve azimli çalışmalarımızın Türk sporuna ilerde büyük değerler kazandıracağına olan inancımız sonsuzdur. Ayrıca Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin de boş zamanlarının faydalı bir şekilde değerlendirildiği kanaatindeyiz.

Federe edildikten sonra faaliyetlerini hızlandıran kulübümüz, Yüksek Tahsil Gençliğinin bir ders yılı boyunca devamlı derslerle, laboratuvarlarla ilgilendiğini gözönüne alarak sporcularını Bursa Uludağ'da kampa almış-

tir. Başarılı bir şekilde kamp çalışmaları devam etmiş ve tamamen Yüksek Tahsil gençliğinden müteşekkil olan sporcularımız bu kamptan son derece memnun olmuşlardır.

M.T.T.B. Spor Kulübü tarafından sporcuların dinlenmesi ve faydalı bir tatil geçirmesini temin etmek amacıyla kurulan spor kamplarının ilki 9 Temmuz 1971 tarihinde yapılmıştır.

Bursa Uludağ'ın Sarıalan mevkiinde ormanlar arasında, gayet güzel bir yerde yapılan kampa çeşitli fakülteler sporcularından 35, MTTB Orta Öğrenim Komitesinden 8 kişi olmak üzere toplam olarak 43 kişi katılmıştır.

Kamp mahalline varıldıktan kısa bir süre sonra kampın kuruluşu tamamlanmış, kamp programı uygulanmaya başlanmıştır. Programa göre spor, kültür fizik ve gezi faaliyetlerinde bulunan kamp mensupları, gayet hoş ve faydalı günler geçirmişlerdir. 15 çadırdan müteşekkil spor kampında çadırlararası voleybol ve futbol turnuvaları tertiplenmiştir. Kampın sonuna doğru yapılan güreş müsabakaları ise gayet heyecanlı ve zevkli geçmiş, başarılı olanlara kamp müdürlüğü tarafından çeşitli hediyeler verilmiştir.

Kamp esnasında yakında bulunan iki köy ziyaret edilmiş, köylülerle yapılan sohbetler çok faydalı olmuştur. Bu arada Uludağ'ın gezilmeye, görülmeye değer yerleri gezilmiş, teleferik ve telesiyeye geziler yapılmıştır.

Kamp, 10 Ağustos 1971 tarihinde sona ermiştir.

Türk sporunun her dalında başarılı adımlar atmak isterken, güreşçilerimizin Dünya, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonaları ile diğer müsabakalarda uğradıkları hezimetlerin sebeplerini ve çarelerini tesbit edip, gerekeni bir an önce yapmak gayesiyle bir «Güreş Kurultayı» toplamayı kararlaştıran Spor Kulübümüz 15.9.1972 de bu Kurultayı toplamıştır.

GÜREŞ KURULTAYI

Türk gücünü, mert ve dürüst bir şekilde tesis ettiği «ahlâkî sportmenlik» ile dünyaya duyuran güreş sporu, çeşitli sebepler yüzünden adeta bir can çekişme devresine girmiştir. MTTB Spor Kulübü de her millî meselede olduğu gibi bu işe de hassasiyetle el atmış, günümüzde hâkikaten üzerinde düşünülüp halledilmesi icap eden bu mesele için bu sahada selâhiyetli olanların düşüncelerini efkârı umumiyeye aksettirmeyi uygun görmüştür.

MTTB. Spor Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanı Sezai Ergun, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Ulvi Yenâl, Beden Terbiyesi Genel Müdürü İsmail Hakkı Güngör ve diğer bu sahada söz sahibi olmuş ilgilileri, Çağaloğlu'ndaki lokaline çağırmıştır.

Bu davete, seyahate çıkacağını söyleyen Ulvi Yenâl; bütçe ile ilgili



toplantıya katılacağını söyleyen İsmail Hakkı Günçar ve Barlas Küntay birer telgrafla gelebileceklerini bildirmişlerdir.

Böylece 15.9.1971 günü saat 14.00'de başlayan toplantıya davetlilerden hatip olarak: Doç. Dr. Kaya Çilingiroğlu, Dr. Burhan Pandül, Vehbi Emre, Dr. Bekir Avar, Cemil Erkök, Mustafa Dağıstanlı, Ali Gümüş, Nuri Boytorun, Sahir Özbek, Yusuf Aslan ve Halim Uğurlu katılmışlardır.

İlk olarak (FİLA AS başkanı) Vehbi Emre, sözlerine: «Yaptığımız toplantıdan önemli mercilerin haberi var mı? Yoksa kendi kendimize amatör bir çare mi düşüneceğiz. Alâkalılar gelsinler, bizim konuşmalarımızdan alınan kararları, güreşimizin kurtuluşu için lüzumlu çarelerin neler olduğunu açıklasınlar.» diyerek başlamış, daha sonra güreşin kuruluşundan bugüne gelinceye kadar yapılan toplantıları, güreşimizin millî sınırlar içinden milletlerarası müsabakalara girişini tarihleriyle birlikte anlatmış, dünya çapındaki başarılarımızdan ve aldığımız madalyalardan söz etmiştir.

Güreşteki başarısızlığımıza temas eden Vehbi Emre;

1. Müsabakaların uzun devre ile yapılırken kısa devrelere indirilmesi ve bizim güreşçilerin buna ayak uyduramayışı, bazı güreşçilerimizin oyun bilmeyişi yüzünden diskalifiye edilmesi,

2. Tesislerimizin yetersiz oluşu billhassa lise ve üniversitelerde te-

sislerin olmaması (sadece Robert Kolej'in istenildiği şekilde tesislere malik olduğu.)

3. Sporcularımızın hangi dallarda başarılı olabileceğini anlamak için ihtisas sahibi kimselerin bulunmayışı,

4. Güreşçilerimizin çalışmasının ilmi bir şekilde değil de lalettayın olması,

5. Bu hususta okulların açılıp pratik ve nazari olarak çalışmaları, mevzuunda konuşarak sözlerini bitirmiştir.

Dr. Kaya Çilingiroğlu ise, idarecilerin başta psikolojik yön olmak üzere çeşitli yönlerden yetiştirilmesi icabettiğini söylemiştir. Güreşçinin muvaffak olabilmesi için kuvvetin yanında azim ve hırs ve cesaretin mutlak surette olmasını; bunun yanında moral ve kondüsyon bakımından da gelişmiş bulunmasını da eklemiştir.

Ali Rıza Alan meselesine temas eden Çilingiroğlu, idarecilerde istenilen vasıfların bulunmadığından şikâyet etmiş, güreşçilerin sağa sola kızarak güreşi bırakmasını yermiştir.

Üniversite gençliğine sporu sevdirmek ve yaptırabilmek için tesislere ihtiyaç olduğunu söyleyerek konuşmasını bitirmiştir.

Daha sonra eski Güreş Federasyonu Başkanı Cemil Erkök, güreşte geri kalmışımıza sebep olarak tahsisatın azlığının sebep olduğunu söylerken, Dünya Milletlerinin spora tahsis ettiği meblâğları açıklamıştır.

Tahsis edilen meblâğın yetersiz oluşuna işaret ederken, 5 yıllık plânla yatırımlar ne olursa olsun fizik gücü kuvvetli olan gençleri güreş sporuna teşvik edici çalışmalara önem verilmesini istemiştir.

Spor için lüzumlu ruh ve şevkin verilmediğini bilâkis güreşten soğutma gayretleri olduğunu söylemiştir. Hatta bir takım azınlıkların: «Hayvanın ahmağı rahvan, insanın ahmağı pehlivan» gibi sözlerle zararlı faaliyet gösterdiklerini üzüterek anlatmıştır. Kurulan spor kulüplerinin genç sporcuları yetiştirmekte yanlış yol takip ettiklerini, bir takım zararlı alışkanlıklara iterek hakiki spordan uzaklaştırıldığını söyleyerek konuşmasını bitirmiştir.

Dr. Burhan Pandül, Bulgaristan'ın spora karşı gösterdiği faydalı çalışmaları işaret ederek, müesseselerarası memleket çapında müsabakalarla sporu teşvik ettiği gibi yeni cevherlerin ortaya çıkmasına sebep hazırladığını söylemiştir.

Güreşte geri kalışımızın sebeplerini incelerken, tesislerin ve imkânların olmayışı dolayısıyla ilerleyemediğimizi sporcuları yetiştirecek iyi kalitede bir organizenin bulunmamasının büyük tesirleri olduğunu belirtmiştir.

Güreşimizin «Altın Çağı» olan Roma Olimpiyatlarında değerli hocamız Yaşar Doğu'nun çalışmaları bize büyük ölçüde tesir etmiştir diyen

Pandül, bugünkü durumdan kurtulmanın gençliği güreşe teşvik etmekle, bunun yanında geniş tesisler inşa etmekle ve devletin bu işe el atması ile mümkün olacağını söylemiştir.

Nuri Boytorun, umumiyetle kulüplerin fakirliğinden, tesislerin yetersiz oluşundan ve idarecilerin istenildiği şekilde olmamasından şikâyet etmiştir.

Güreş Federasyonu 2. Başkanı da güreşimizi kurtarmak için:

1 — Kulüplerin fakirliğini halletmek,

2 — İdeallerini kuvvetlendirerek ruhen ve moralman yüksek seviyeye çıkarmak lâzım geldiğini açıklamıştır.

İçinde bulunduğumuz şartlarda ne kadar güreşçi yetiştirirsek yetiştirelim neticenin lehimize olmayacağını söylemiştir.

Güreşçilerin günde 7,5 TL. gibi çok cüz'î bir maaşla güreştirildiğini bunun güreşçiyi psikolojikman aşağılık kompleksine, bunun yanında iktisaden güç duruma soktuğunu söylemiş ve bu mevzuya Kanada dönüşünü misâl göstererek hazin bir hakikati ifşa etmiştir.

Güreşçinin ruhen ve maddeten yükseltilmesi yanında iyi antrenörlerin ve tesislerin neticeye müsbet tesir edeceğini söylemiştir. Daha sonra antrenörlerin 600 - 1000 TL. aylıkla lüzumlu çalışmayı yaptıracaklarına imkân olmadığını, bu meselenin hallinin federasyondan değil, hükümetten beklenilmesinin daha doğru olduğunu söylemiştir. Bunun dışında tesislerin de yetersiz oluşuna dikkati çekmiştir.

Yusuf Aslan, daha ziyade bugünkü idarecilerin vazifelerini tam yapmadıklarından şikâyet etmiş, meselenin daha ciddi şekilde ele alınmasını istemiştir.

Bunun yanında herşeyden evvel güreşçilerin ve idarecilerin milli hislerle hareket etmesi icabettiğini söylemiştir.

Dr. Bekir Avar, Federasyonla kulüplerin arasında devamlı bir itilâfın bugüne kadar sürdüğünü, 1948'den bu zamana kadar tek bir kulüp açılmadığını ve bundan en fazla zararı güreşçilerin çektiğini söylemiştir.

Federasyonun kendisine verilen 4,5 milyonluk tahsisatının tamamını yatırmamasını teklif etmiştir.

İkinci olarak; sporun ilmi yönüne önem verilmesini istemiş, spor hakkında yazılan bütün kitapların yabancılar tarafından yazıldığını, esas sahibi biz olmamıza rağmen bizim bu işlerle uğraşmadığımızdan şikâyet etmiştir. Federasyonun imkânlarından sadece profesyonellerin istifade ettiğini, buna federasyon ve mahallî idarecilerin alâkasızlığının sebep olduğunu söylemiştir.

Federasyonun kendisinin üzerine olan işlerle uğraşmadığına misâl olarak, «Hiç bir federasyon bu binaya bir çivi bile çakmamıştır» demiştir. Aslında bu gibi gençlik merkezlerine çeşitli imkânlar sağlanmasını, ancak bundan sonra iyi neticeler beklenebileceğini söylemiştir.

Mustafa Dağıstanlı, güreşin halkın sporu olduğunu ve şimdiye kadar birçok pehlivanların köy gençlerinden çıktığını söylemiştir.

Eskiden müesseselerin her birinde birer güreş kulübü bulunduğunu, daha sonra, bunların yerine profesyonel futbol kulüpleri kurulduğunu anlatmıştır.

Türk güreşçisinin bugün karnını bile doyurmaktan âciz olduğunu ve şimdiye kadar hiçbir güreşçinin umduğunu bulamadığını sözlerine eklemiştir.

«Rahmetli hocam Yaşar Doğu kendisini tamamen güreşe adanmasına rağmen, öldüğü zaman 62 bin lira borcu kaldı» diyen Dağıstanlı, bütün buna benzer misâllerin güreşe karşı olan alâkanın azalmasına hatta yok olmasına sebep olduğunu söylemiştir.

Dünya şampiyonu Dursun Ali Erbaş, güreşte kollektif bir çalışmanın olmadığını söylerken, bugünün pahalılaşmış hayat şartları içersinde güreşçinin aldığı para ile geçinemeyeceğini, bu işe devletin el atması ile hal çaresi bulunacağına inandığını söylemiştir.

Güreşçinin ücreti yanında istikbalinin de garanti altına alınarak güreşten başka bir iş yapmamasının temin edilmesiyle enerjisini yalnız spora harcamasının gerektiğini söylemiştir.

Dr. Bekir Avar, ikinci konuşmasında güreşin memleketimizde en çabuk gerileyen spor olduğunu, güreşçinin muayyen bir kültüre sahip olmasının böylece gözü kapalı olarak güreşmemesini yani güreşçinin eğitilmesinin kat'iyetle yapılmasını teklif etmiştir.

Ayrıca Spor Hekimliği üzerinde de görüşlerini belirtmiştir.

Ali Gümüş, her iki konuşmasında neşriyat işine dikkati çekmiş, güreşe gereken önem verilmediğini söylemiştir. Ayrıca federasyona bazı teklifler sunmuştur.

Dr. Burhan Pandül, ikinci konuşmasında güreşin ilmi esaslar dahilinde yapılmasının devlet himayesiyle olabileceğini söylemiş, güreşin çöküş sebeplerinin yeni olmayıp eskiden beri olageldiğini belirtmiştir.

Sonunda umumî olarak şu neticelere varılmıştır:

1 — Yabancı ülkelerde bu sporun her türlü ilmi metodlarla çalışıldığı ve çeşitli test uygulamaları yapıldığı, fakat memleketimizde güreşin bu metodları temel olarak almadığı,

2 — Tesis ve malzeme yetersizliğinin büyük oranda kalite ve kantiteyi düşürücü rol oynadığı ve malî güçlüklerin yenilmesi gerekliliği sonuçlarına varılmıştır. Bu rapor ilgili makamlara kulübümüz tarafından sunulmuştur.

Misafirler Türk sporunun ve bilhassa ata ve milî sporumuz olan güreşimizin kalkınması dileği ile MTTB. Spor Kulübüne teşekkürlerini bildirmişlerdir.

Sezon boyunca muntazam çalışmalarına devam eden güreşçilerimiz, çıktıkları karşılaşmalarda güzel sonuçlar almışlardır. Sene arasında Ankara'da yapılan Türkiye Güreş Birinciliklerine kulübümüz altı güreşçi ile katılmıştır. Güreşçilerimiz, yeni olmaları sebebiyle dördüncü turda elenmişlerdir. Çıkarıdıkları güreşler ve efendilikleri ile güreşçilerimiz otoritelerin dikkatini çekmişler ve Ankara televizyonu arkadaşlarımıza programlarında yer vermiştir.

Kulübümüzün ağırlık verdiği diğer bir branş olan basketbol ise en çok ilgi toplayan kollardan birisidir.

M.T.T.B. Spor Kulübü olarak Yüksek Tahsil gençliğine hizmet gayesiyle, daha güzel şeyler yapmayı arzulayan idare heyetimiz bu sayede gençliğin de boş zamanlarının değerlendirileceği kanaatindedir. Bu düşünceyle şimdye kadar yapılmaması arzulanıp da, hiçbir kulüp veya müessesese tarafından organize edilemeyen «Fakültelerarası I. Basketbol Turnuvası»'nı tertip etmiştir.



M.T.T.B. Spor Kulübü'nün düzenlediği basketbol turnuvasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi — İktisadi İdari Bilimler Fakültesi karşılaşmasında bir an. (A. İzzetov)

Fakülteler arası basketbol maçları

M.T.T.B. Spor Kulübü'nün düzenlediği fakültelerarası basketbol turnuvasına, ayrıca gün M.T.T.B. Spor Salonunda başlamıştır. Yarı ve pozitif sonuçlar elde eden karşılaşmalarla devam eden bu karşılaşmalar, İstanbul'da oynanacak maçlarla son bulacaktır. Turnuvalık Akademi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Orman Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve M.T.T.B. kulübümüz tarafından gerçekleştirilen karşılaşmalar şunlardır:

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi — Orman Fakültesi	25-26
Hukuk Fakültesi — M.T.T.B.	27-28
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi — M.T.T.B.	29-30
M.T.T.B. Spor Kulübü — İktisadi İdari Bilimler Fakültesi	31-32
Orman Fakültesi — Hukuk Fakültesi	33-34

FAKÜLTELERARASI I. BASKETBOL TURNUVASI

Basketbol takımımız MTTB camiasının da takip ettiği 1972'nin ilk lig maçında Ayyıldız takımını 58-21 yenmiş, 2. maçını Yalova takımıyla yapmış 76-48 kazanmıştır. Takımımız üçüncü turda karşılaştığı Eyüp takımına 58-54 mağlup olarak şanssızlığı neticesi elenmiştir.

Fakültelerarası I. Basketbol turnuvası ise umulandan çok ilgi toplamıştır. Turnuvaya basketbol takımı bulunan bütün fakülte, akademi ve devletleştirilen özel yüksek okulların takımları iddialı olarak katılmışlardır. Son derece samimi ve centilmenlik havası içerisinde devam etmiş olan karşılaşmalar, teşkilâtımızın spor salonunda 1 Mart 1972 Çarşamba günü başlamıştır. Aynı zamanda üniversite çevresi ve sporseverler tarafından alkayla takip edilen turnuva İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin şampiyonluğu ile son bulmuştur.

Turnuvanın ilk hafta neticeleri şöyle olmuştur:

G.S. Müh. Mim. Y.O. — Dış Hekimliği Fak. (Maça gelmediler)
MTTB (A) : 41 — Cerrahpaşa Tıp Fakültesi : 73
G.S. İkt. İşl. Y.O. : 45 — İ. Ü. Hukuk Fakültesi : 94
MTTB (B) : 75 — İ. Ü. İşletme Fakültesi : 63

Turnuva beş hafta devam etmiştir. Dokuz takımın katılıp da iki grup halinde yapılmış olan müsabakalarda finale her iki grubun birinci ve ikincileri katılmışlardır. (A) Grubunda MTTB (A) ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, (B) grubunda MTTB (B) ve Hukuk Fakültesi yarı finali oynamaya hak kazanmıştır.

Neticede İ.Ü. Hukuk Fakültesi turnuvanın birincisi olmuştur. İkinci MTTB. (B), üçüncü ise MTTB (A) takımları olmuştur.

Turnuvanın son gününde kalabalık bir seyirci kitlesi, basın mensupları, kulüp idarecileri, MTTB Genel Başkanı Ömer Öztürk, Hukuk Fakültesi Dekanı Orhan Aldıkaçtı hazır bulunmuştur. Turnuvanın kapanış konuşmasını Merkez İcra Konseyi Sekreteri İbrahim Şimşek yapmıştır. Daha sonra Hukuk Fakültesi Dekanı Orhan Aldıkaçtı bir konuşma yaparak «MTTB Spor Kulübü'nün bu faaliyetlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Türk gençliğine her yönde hizmet eden MTTB'ne teşekkür ederim. Bu faaliyetlerin bundan sonra da sık sık tekrarlanmasını dilerim.» demiştir.

Kupaları takımlara MTTB Spor Kulübü Başkanı Ömer Öztürk vermiştir. Daha sonra şilt dağıtımı yapılmış ve turnuvanın sayı krallığı şilti M.T.T.B (B) takımı kaptanı Mehmet Calkı'ya, turnuvanın en teknik oyuncusu şilti Hukuk Fakültesi takımından Ömer Birol'a ve turnuvanın en centilmen oyuncusu şilti de MTTB (A) takımı kaptanı Kemal Gündoğdu'ya verilmiştir. Ayrıca o geceye renk katan diğer bir olay da MTTB karması ve Hukuk Fakültesi arasındaki gösteri maçı olmuştur. Maçı MTTB 78-72 kazanmıştır.



Fakültearası Basketbol müsabakalarından sonra M.T.T.B. Genel Başkanı Ömer Öztürk Hukuk Fakültesi Dekanı Orhan Aldıkaçtı finalist takımların sporcularıyla

TÜRKİYE GÜREŞ ŞAMPİYONASI

Yüksek Tahsil Gençliğini sporun her dalında verimli olarak çalıştırmayı kendisine gaye edinen MTTB Spor Kulübü, Türkiye Güreş Şampiyonasına dördü serbest stilde, ikisi greko-romen'de olmak üzere altı güreşçi göndermiştir.

Ankara'da yapılan Türkiye Güreş Şampiyonasına katılan güreşçilerimiz şunlardır:

SERBEST STİLDE : 48 kiloda: Kemal Küçükkelmas — 57 kiloda: İbrahim Köse, — 62 kiloda: Yusuf Başpehlivan, — 68 kiloda: İsmail Balta.

GREKO-ROMEN'DE : 68 kiloda: Mehmet Arar — Ağırda: Oğuzhan Coşar.

Güreşçilerimiz Ankara'da başarılı güreşleri ve efendilikleri ile otoritelerin dikkatini çekmiştir.

MTTB LİSELERARASI I. MASA TENİSİ TURNUVASI

Spor Kulübü Nisan sonunda Liselerarası Masa Tenisi Turnuvası tertip etmiştir.

Bunun için 22 takım müracaat etmiştir. Spor salonumuzda yapılan karşılaşmalar için Masa Tenisi Federasyonu İstanbul Bölge Ajanlığı da her türlü malzeme, organize ve hakem hususunda yardımcı olacaklarını bildirmişlerdir. Şimdiye kadar bölge hariç hiç bir kuruluş, tarafından bu tip turnuvarın tertiplenmemiş olması ve liseli gençlere bu tip karşılaşma

imkânlarının kulübümüz tarafından sağlanmış olmasını, birçok lise müdürleri takdirle karşılamışlardır. Oldukça ilgi uyandıran bu müsabakalar Liselerarası I. Masa Tenisi Turnuvası ismi ile 6 Mayıs 1972 tarihinde başlamıştır. Spor centilmenliği gösterisi şeklinde devam eden müsabakalar büyük bir liseli talebe kitlesi tarafından takip edilmiştir. Bu turnuvada İstanbul Bölgesi Masa Tenisi Ajansı sayın Feridun Şenol gerekli masa yardımı yapmış ve teknik bilgi bakımından gerekli yardımı sağlamıştır. Müsabakalar maddî imkân yetersizliğinden üç brans üzerinden yapılmıştır. Bunlar tek erkekler, çift erkekler ve takım halinde olmuştur. Gazetecilerin de takip ettiği son müsabakadan sonra şampiyon takıma kupaları verilmiştir.



Masa Tenisi Turnuvasından sonra sporcular toplu halde

Turnuva Masa Tenisi müsabaka yönetmeliği esaslarına uyularak M.T.T.B.'nin Çağaloğlu'ndaki spor salonunda yapılmıştır. Turnuvarın tertip komitesi şöyledir:

- 1 — Bekir Yıldız (MTTB. Spor Kulübü Genel Sekreteri)
- 2 — Feridun Şenol (İst. Bölgesi Masa Tenisi Ajansı)
- 3 — Rahmi Köker (İTÜ. Spor Kulübü)
- 4 — Mustafa Demirok (MTTB Spor Kulübü)
- 5 — Kemal Gündoğdu (MTTB Spor Kulübü)

Bu müsabakaya MTTB, İst. Erkek Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Marmara Koleji, İmam-Hatip Okulu, Kadıköy Maarif Koleji, Üsküdar Lisesi, Fatih Koleji ve Pendik Lisesi Masa Tenisi takımları iştirak etmiştir.

Müsabakalar 6 Mayıs 1972 Cumartesi günü saat 14.00'de takım maçları ile başlamıştır. 7 Mayıs 1972 Pazar akşamı biten müsabakaların neticeleri şöyledir:

TAKIM

1 — İstanbul Erkek Lisesi, 2 — Kadıköy Maarif Koleji, 3 — Üsküdar Lisesi.

TEK ERKEKLER

- 1 — Bekir Hiçyılmaz (İst. Erkek Lisesi)
- 2 — Hikmet Çokuğraş (İstanbul Erkek Lisesi)
- 3 — Mahmut Uğurlu (İstanbul Erkek Lisesi)
- 4 — Cüneyt Haskan (Kadıköy Maarif Koleji)
- 5 — Mustafa Demirok (MTTB)
- 6 — Hüseyin Tabanca (Üsküdar Lisesi)
- 7 — Hüseyin Kurtuluş (Üsküdar Lisesi)
- 8 — Timurtaş Oran (Kadıköy Maarif Koleji)

ÇİFT ERKEKLER

- 1 — Cüneyt Haskan - Timurtaş Oran (Kadıköy Maarif Koleji)
- 2 — Bekir Hiçyılmaz - Hikmet Çokuğraş (İst. Erkek Lisesi)
- 3 — Mahmut Uğurlu - Alp Kambi (İst. Erkek Lisesi)
- 4 — Hüseyin Kurtuluş - Hüseyin Tabanca (Üsküdar Lisesi)

Samimî ve spora yakışır bir centilmenlik havası içerisinde geçen turnuvanın kupaları 10 Mayıs 1972 Çarşamba günü yapılan birkaç gösteri maçından sonra dağıtılmıştır.

BURSA KARACABEY KAMPI :



Kamp sakinleri yeni bir günün başlangıcında

MTTB Spor Kamplarından ikincisi bu sene de Üniversitelerin kapanışından sonra Bursa'nın Karacabey kazasında yapılmıştır. Geçen sene Uludağ'ın Sarıalan mevkiinde yapılan kampın çeşitli faydalarının sene

İçinde görülmesi üzerine, bu seneki kampın iki devre halinde yapılması kararlaştırılmış ve kamp 2-22 Temmuz, 22 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Ellişer kişilik devreler halinde yapılan kamplara 100 arkadaşımız katılmıştır. Birinci kampa İstanbul'daki fakültelerde okuyanlar, ikincisine ise Anadolu'daki temsilciliklere üye olanlar katılmışlardır. 22 Temmuz tarihinde başlayan ikinci devre kampı İzmir İcrâ Konseyi, Erzurum İcrâ Konseyi, Trabzon Temsilciliği, Konya, Samsun, Kütahya, Elâziğ, Malatya, Balıkesir, Denizli, Sivas, Bursa, Antalya, Giresun, Kayseri ve İstanbul Orta Öğretim komitelerinden meydana gelmiştir.

2 Temmuz'da başlayan kampın müdürlüğünü İktisat Fakültesi Talebe Derneği Başkanı Kemal Gündoğdu yardımcılığını da Kimya Fakültesi talebe Derneği İkinci Başkanı Azmi Ateş yapmıştır. 22 Temmuz'da başlayan ikinci devrenin müdürlüğünü ise MTTB Tesisler Müdürü Mustafa Timuçin Aslan, yardımcılığını da Mehmet Ali Sert yapmıştır.

Bursa'dan 130 Km. uzaklıkta deniz kenarındaki kamp merkezine 12 çadır kurulmuş ve çeşitli kamp malzemeleri götürülmüştür. Kamp programı gereğince, sabah güneş doğmadan kalkıp orman içinde yarım saatlik yürüyüşler yapılmakta, sonra kültürel ve serbest çalışmalar yapılmakta idi. Öğleden sonra ise spor çalışmaları başlamakta ve Karate öğretilmekteydi. Kamp müdetince yüzme, atletizm, ping-pong, voleybol turnuvaları yapılmış, derece alanlara bir çok kitaplar hediye edilmiştir.



M.T.T.B. Başkanı Kampı ziyaretinde

Yirmişerden kırk gün devam eden kamp müddetince her hafta Genel Merkezden Genel Başkan Ömer Öztürk ve idareci arkadaşlar kamp yerini ziyaret etmiştir.

MTTB Spor Kampında bilhassa kültürel faaliyetler de çok faydalı olmuş ve arkadaşlarımızdan pek çoğu bol bol kitap okuyup spor yapabilmek imkânını bulmuşlardır. Bu arada arkadaşlarımızın bütün kitap ihtiyaçları Milli Türk Talebe Birliği Kitap Kulübü tarafından karşılanmıştır. Kampta en büyük ilgiyi fikri kitaplar ve klâsik romanlar görmüştür.

BU SEZONUN GÖSTERİLERİ :

Takımlarımız zaman zaman gerek kendi teşkilatımız ve gerekse dışarıdan gelen taleplere uyarak toplu gösterilere çıkmaktadır. Bu gösteriler daha ziyade, Boks, Judo, Karate, Halter, Güreş ve Aletli Cimnastik ekipleriyle yapılmaktadır.

3 Mayıs 1972'de MTTB Folklor ve Müzik Enstitüsü ile MTTB Spor Kulübü olarak müşterek bir organizasyona girilmiştir. «Folklor ve Spor Gecesi» tertip edilmiştir. Bu gece Folklor Enstitüsü çeşitli halkoyunları ekipleri ile gösteri yaptı. Biz de kulübümüzün Boks, Halter, Judo, Karate takımlarımızla gösteriler yaptık.



MTTB. Karateçileri bir gösteride

ÇATALCA SÜT VE MEYVA FESTİVALİ GÖSTERİLERİ :

Çatalca Halk Eğitim Merkezi Müdürü sayın İbrahim Yücelidağ'ın daveti üzerine MTTB Spor Kulübü Karate, Judo, Boks, Güreş ve Voleybol takımları ile MTTB Folklor Müdürlüğü'nün ekipleri Çatalca'nın Süt ve Meyva Festivali'nde gösteriler yapmak üzere 17.9.1972 Pazar günü Çatalca'ya gitmişlerdir.

Halk tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan ekiplerimiz öğleye kadar şehri gezmişler, öğleden sonra halkın merakla izlediği gösterilerini yapmışlardır.

17.9.1972 Pazar sabahı tahsis edilen bir kamyon bir minibüs ve iki otobüsle Çatalca'ya hareket eden Sporcu ve Folklorcularımız kısa bir yolculuktan sonra Çatalca'ya varıp halkın sevgi gösterileriyle karşılanmışlardır.

Ayrı ayrı gruplar halinde şehri gezen ekiplerimiz Halk Eğitim Merkezi Müdürü tarafından öğle yemeğine davet edilmişlerdir. Öğle yemeğinden sonra gösterilere başlanmıştır.

Elâziğ ekibiyle gösterilerine başlayan folklorcularımızı, boks müsabakaları izlemiştir. Büyük takdir ve alkış toplayan bu gösterilerden sonra folklorcularımızın Bitlis ve Erzurum ekipleri gösteriler yapmışlardır. Daha sonra güreş müsabakalarına geçilmiştir. Yapılan müsabakalardan sonra folklorcularımız gösterilerine devam etmişlerdir. Halkın büyük bir ilgiyle izlediği Judo ve Karate gösterilerinden sonra yine folklorcularımızın yaptığı gösterilerle program son bulmuştur. Gösterilerden sonra sporcularımız ve folklorcularımız büyük bir tezahüratla karşılaşmışlardır. Ekiplerimiz sevgi gösterileriyle kalabalık bir halk topluluğu tarafından uğurlanmıştır.

SEZONUN AÇILIŞI :

MTTB Spor Kulübü II. yıl çalışmalarına bir açılış merasimi yaparak başladı. 4 Ekim Çarşamba günü MTTB Spor Kulübü'nün Çağaloğlu'ndaki spor salonunda açılış kulüp sporcuları, üniversite profesörleri, bölge spor ajanları, kalabalık bir üniversiteli grubu takip etti.

Amatör sporculuğun bütün icaplarını yerine getirmeğe çalışan ve tamamen üniversiteli ve diğer genç sporculardan müteşekkil kulübümüzün saat 18.00'de başlayan açılış merasimini Genel Başkanımız ve Spor Kulübümüzün Başkanı Ömer Öztürk bir konuşmayla açtı. Spor Kulübümüzün kuruluş sebeplerini izah ederken şunları söyledi: «Bugün Türk sporu maalesef genç nesle yeteri kadar aktarılmamış, yeni kabiliyetlerin araştırılıp bulunması ve onların yetiştirilmesi mümkün olmamıştır. Buna sebep de yanlış bir spor anlayışı ve politikasıdır. Zira mevcut sporcular üzerin-

MTTB Spor Kulübü amatör dallarda başarıdan başarıya koşuyor



Erdal AYDIN

Yeni sezona başarıyla giren MTTB Spor Kulübü, amatör dallarda başarıdan başarıya koşuyor. Bu başarıyı sağlayan Başbakan Özalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle, başarılı çalışmalarını sürdürüyor. Bu başarıyı sağlayan Başbakan Özalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle, başarılı çalışmalarını sürdürüyor.



1000'ün üzerindeki başarıya koşuyor.



MTTB Spor Kulübü başarıları

MTTB Spor Kulübü yeni sezonu açıyor

MTTB Spor Kulübü, yeni sezonu başarıyla açıyor. Kulübün, amatör dallarda başarıdan başarıya koştuğu, bu başarıyı sağlayan Başbakan Özalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle, başarılı çalışmalarını sürdürüyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle başarılı çalışmalarını sürdürüyor. Erdal AYDIN, Başbakan Özalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı.



1000'ün üzerindeki başarıya koşuyor.



MTTB Spor Kulübü başarıları

Easında M.T.T.B.

de dürlmüş, genç neslin spor yapması değil de seyretmesi ön plâna alınmış, hele tahsilli sporcu yetiştirmek hiç akla gelmemiştir. Dünya sporunun sergilendiği 1972 Münih Olimpiyadlarına iştirak eden sporcuların yaş ve tahsil standartlarının incelenmesi, Türk sporunun bu ölçüler muvacehesinde tetkiki onun gerçek değerini ortaya koyacaktır. Kaç tane yüksek tahsilli sporcu, ya da antrenörümüz var? 25 yaşından aşağı da kaç tane lisanslı sporcumuz var? Hangi üniversitemizin hangi fakültesinin spor yurdu, spor tesisatı var? Kaç tane üniversiteli sporcumuz var? Bunlardan daha acısı ve düşündürücüsü bu istatistik bilgileri ve realiteleri göz önünde dikkatle tatbik edilmesi düşünülen veya ilerde tatbiki tasavvur edilen ne gibi çarelerimiz var?

1968 yılından bu yana teşkilât olarak MTTB'nin ısrarla kurulmasını istediği, Gençlik Bakanlığı nihayet kuruldu. Ne gençlikle, ne de sporla uğraşılıyor. Meşgul olduğu tek saha futbol. Eğer spor denilince futbol anılıyorsa çok yanılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı; gençlikle gerçekten ilgilenmek, kaliteli sporcu yetiştirmek istiyorsa gençliğin faydalanabileceği spor yurtları ve bazı spor yurtları açmalı ve yüksek tahsil gençliğine sporu benimsetmelidir. Spor yalnız bedeni bazı hareketlerin rahatça yapılabildiği alışkanlıklar, ya da refleksler olarak değil, hem beden, hem de ruh eğitimini başarmaya çalışan metodlar manzumesi olarak anlaması gereklidir.

İste Millî Türk Tlebe Birliği'nin geçen yıl kurduğu MTTB Spor Kulübü bu inanç, bu gaye ile çalışmalarının ikinci yılına bugün başlamış bulunmaktadır.

Yeni sezon çalışmalarında bütün sporcu arkadaşlarıma başarılar temenni eder, kulübümüzün Türk sporuna büyük hizmetler ifa etmesini dilerim.

Bundan sonra Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük'ün göndermiş olduğu telgraf okundu. Bunu Spor Kulübümüzün (A) ve (B) gençler basketbol takımları arasında gösteri turnuvası takip etti. Zevkle takip edilen karşılaşmalardan sonra misafir olarak gelen Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Aletli Jimnastik ekibi gösteri yaptı. Bu gösterileri müteakiben İstanbul gençler şampiyonasında birincilik ve ikincilik alan boksörlerimizden bir ekip heyecanla seyredilen karşılaşmalarını yaptılar.

Davetlilerin sık sık tezahürat yaptığı boks karşılaşmalarından sonra Türkiye'de yalnız kulübümüzde Enver Hancı idaresinde çalışan «Kenpo-Karate» takımımız bir gösteri yaptı. Rakibe karşı kuvvet gösterileri, hücum ve müdafaa oyunları, müsabaka teknikleri hakkında yapılan temsili karşılaşmaları davetliler büyük bir dikkatle takip ettiler.

Bunun peşinden judo ekibinin yaptığı gösteriler açılışa ayrı bir renk kattı. Beyaz elbiseleri içinde gayet disiplinli ve dikkatli hareketlerle ilgi

toplayan judocular yaptıkları güzel hareketlerle olduğu kadar ciddi davranışlarıyla da gelenlerin sevgisini kazandılar. Judo ekibinden sonra güreş ve voleybolcularımızın yaptığı gösterilerle tam bir spor şöleni haline gelen açılış merasimi, gerek İstanbul bölgesi spor ajanlarının ve gerekse sporcu, sporsever davetlilerin ve üniversite öğretim üyesi hocalarımızın takdir, tebrik ve teşekkürleriyle sona erdi.

SPOR KULÜBÜ YETKİLİLERİNİN ANKARA GÖRÜŞMELERİ

MTTB Spor Kulübü sekreteri Bekir Yıldız 11.2.1972 Cuma günü Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile bazı temaslara yapmak için Ankara'ya gitmiştir.

Arkadaşımız ilk olarak Güreş Federasyonu Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmede MTTB Spor Kulübünün güreş faaliyetlerini anlatmış ve Türk Güreşinin geleceği üzerinde MTTB'nin görüşlerini sunmuştur. Ayrıca Federasyon Başkanı Cihat Uskan'ın Spor Müdürlüğümüze armağan ettiği 8x8 eb'adında 32 adet güreş minderini de teslim almıştır.

Kulübümüz sekreteri Boks Federasyonu Başkanı Yusuf Mergen ile yaptığı görüşmede başkandan antrenör ve boks malzemesi için söz almıştır. Boks Federasyonunun «Boksa Teşvik Müsabakalarını» MTTB'nin spor salonunda yapma isteğini de Spor Kulübü İdare Heyetine getireceğini söylemiştir. Arkadaşımız ayrıca Halter Federasyonu, Judo Federasyonu ve Aletli Cimnastik Federasyonunda da çeşitli temaslarda bulunup teşkilatımız adına bazı spor malzemeleri istedikten sonra 13.11.1972 günü İstanbul'a dönmüştür.

2. MASA TENİSİ LİSELERARASI TURNUVASI YAPILDI

Millî Türk Talebe Birliği Spor Kulübü tarafından organize edilen 2. Liselerarası Masa Tenisi Turnuvası 8 ve 9 Nisan 1973 tarihlerinde birliğimiz spor salonunda yapılmıştır.

Masa Tenisi Ajanı Feridun Şenol'un rahatsızlığı sebebi ile bir müddet ertelenmiş olan maçlar çok heyecanlı geçmiş ve genç kabiliyetlerin doğmasına imkân vermiştir.

Turnuvada Maarif Koleji, Sağmalcılar Lisesi ve Alman Lisesi başarılı gözüküştür.

Çekişmeli maçlar sonunda birinciliği Maarif Koleji, ikinciliği Alman Lisesi, üçüncülüğü de Sağmalcılar Lisesi kazanmıştır. Bu arada geçen senenin şampiyonu İstanbul Erkek Lisesinin sonuncu olması masa tenisi camiasında sürpriz olarak nitelendirilmiştir.

Çift erkekler kategorisinde Alman Lisesinden Nasuh Akusman - Martin Anstock çifti birinci olmuştur. İkinciliği Marmara Koleji'nden Alp Kanbi - Timurtaş Onan çifti kazanmıştır. Tek erkeklerde ise Martin Anstock'un birinci olacağı zannedilirken 13 yaşındaki Mahir Özbayrak rakibini yene-

rek tek erkekler şampiyonu olmuştur. İkinciliği Alman Lisesinden Martin Anstock, üçüncülüğü ise İstanbul Erkek Lisesinden Mehmet Uğurlu kazanmıştır.

BASKETBOL TAKIMI ÇALIŞMALARI

BASKET

MTTB maçları

M.T.T.B. Spor kulübünün tertiplediği (2. aşfa küteler arası Basketbol Turnuvası) na bu akşam saat 18 den itibaren Çarşafıoğlundaki spor salonunda devam edilecektir. Şimdiye kadar yapılan maçlarda şu sonuçlar alınmıştır:

Çapa Tıp Fak. 35 — Orman Fak. 16
İşletme Fak. 92 — M. T. T. B. 64
Çapa Tıp Fak. 48 — İşletme Fak. 52
M. T. T. B. 74 — Y. Denizcilik O. 51

Basketbol takımımız yıldızlar, gençler ve A takımı olmak üzere üç takım halinde çalışmaktadır. 4. Küme takımlarından olan takımımız 4. kümenin en faal takımlarındandır. Bunu 110 basketbolcusu ile göstermektedir. Bu basketbolcuların hepsi bilfiil çalışmakta ve üç takımı meydana getirmektedir. Takımımızın dostluk maçları zaman zaman başka takımlarla olmaktadır. Bunlardan Muradiye ve Langa sık sık çalıştığımız takımlarındandır. Ayrıca çeşitli lise ve dengi okullardan gelen teklifler üzerine bu okullar ile müşterek çalışmalar yapılmakta ve çok faydalı olmaktadır.

YILDIZLAR						GENÇLER									
BEYAZ GRUP						SARI GRUP									
PUAN CETVELİ						PUAN CETVELİ									
TAKIM	O	G	B	M	A	T	P	TAKIM	O	G	B	M	A	T	P
Bokasçı	6	5	0	0	259	165	18	Fenerbahçe	3	3	0	0	111	15	9
Beykoz	5	5	0	1	347	194	19	İ.T.Ü.	3	3	0	0	227	16	9
Altınordu	6	4	0	2	160	125	14	Sisli	3	3	0	0	58	28	9
Vefa	5	4	0	2	164	176	14	MTTB	3	2	0	1	108	14	7
Sisli	6	2	0	5	179	259	10	Sarıyer	1	1	0	2	20	20	1
Kadıköy	5	2	0	5	126	172	9	Göztepe	3	0	3	3	212	2	2
MTTB	6	1	0	5	154	231	6	D. Sultana	3	0	3	0	6	0	0
Beykoz	5	0	0	6	0	12	0	Okmeydanı	3	0	3	0	8	0	0

Beykoz Ligan çıkarıldı. Kadıköyün bir hükmen mağlubiyeti var.

D. Sultana ve Okmeydanı Ligan çıkarıldı. Göztepe'nin bir hükmen mağlubiyeti var.

Basketbol takımımızı Samim Amasya antrene etmektedir. Ayrıca kondüsyon ve ağırlık çalışması yaptıran çalıştırmacılarımız vardır.

2. FAKÜLTELERARASI BASKETBOL TURNUVASI :

Üniversiteli sporcu yetiştirmek ve sporu üniversiteye taşımak amacıyla kurulmuş bulunan MTTB. Spor Kulübü, bu amacını gerçekleştirmek için yaptığı faaliyetlerine bir yenisini eklemiştir: Fakültelerarası 2. Basketbol Turnuvası bütün yüksek okullara davetiyeler gönderilerek 4.12.1972 tarihinde yapılmak üzere tertip edilmiştir. Turnuvaya İ.Ü. İşletme Fakültesi İ.Ü. Orman Fakültesi, İ.Ü. Tıp Fakültesi, Yüksek Denizcilik Okulu, Bayezit İTİ. Yüksek Okulu ve MTTB Spor Kulübü Basketbol takımları iştirak etmişlerdir. Turnuva 4.12.1972'de başlamış, 11.12.1972'de sona ermiştir. Turnuva sonunda İ.Ü. İşletme Fakültesi birinci, MTTB Spor Kulübü ikinci, İ.Ü. Tıp Fakültesi üçüncü olmuştur. MTTB Spor Kulübünden Mehcalıkı sayı kralı olmuştur.

JUDO TAKIMI ÇALIŞMALARI



M.T.T.B.
Karetecileri
çalışıyor

Judo, MTTB. Spor Kulübünün en faal branşlarından biridir. Halen 600'e yakın judocu, çeşitli guruplar halinde antrenmanlarına devam etmektedirler. Judo merkezi olan MTTB Spor Kulübü, Judo okulu zaman zaman mü-

sabakalar tertiplemekte ve tertiplenen judo müsabakalarına iştirak etmektedirler. Altınay, Mediko-Sosyal ve Amerikan Kolejlere judo kulüplerinin organize ettikleri müsabakalarda judocularımız çeşitli dereceler almışlardır.

13 Ekim 1971 günü Mediko-Sosyal merkezinin açtığı kuşak imtihanına katılan 78 judocumuzdan 61'i bir üst kemeri almağa hak kazanmıştır. 24 Ocak 1972 ve 17 Mart 1972 günü yine Mediko-Sosyal Merkezi'nde yapılan kuşak imtihanlarında, imtihana katılan toplam 137 judocumuzdan 137 judocumuzdan 119'u üst kuşağa geçmeyi başarmışlardır.

Ayrıca Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü ve Bölge Ajanlığınca tertip edilen müsabakalarda judocularımızın iyi dereceleri vardır. Bu başarılarımızdan sonuncusunu, İstanbul Bölgesini Türkiye şampiyonasında temsil edecek ekibi seçmek için yapılan müsabakada aldık.

İstanbul bölgesini Türkiye şampiyonasında temsil edecekleri seçmek için yapılan «İstanbul Judo Şampiyonasında» MTTB judo takımı, takım sıralamasında 3. oldu. Ferdî sıralamada ağır sıklıkta İbrahim Çabıtkan bütün rakiplerini yenerek şampiyonluğunu ilân etti.

Seyircilerin coşkun tezahüratı altında müsabaka yapan diğer judocularımız iki 3. lük aldılar. Fakat 3. olan arkadaşlarımız diğer 1. ve 2. olanlardan daha teknik gözüktükleri için İstanbul judo takımına kabul edildiler. Mersin'deki Türkiye Judo Şampiyonasına katılacak 6 kişilik İstanbul judo takımının 3 kişisi MTTB judo takımındandır.

İstanbul judo takımında yer alan judocularımızdan antrenörümüz İ. Çabıtkan Türkiye 3. olmuştur.

MTTB Spor Kulübü tarafından her ay «süt müsabakası» tertiplenmektedir.

MTTB judo ekiplerini siyah kuşak İbrahim Çabıtkan, siyah kuşak Gıyaseddin Vardarlı, siyah kuşak Aytekin Çilingiroğlu antrene etmektedirler, ayrıca bir çok kahverengi kuşak sahibi judocular şube kaptanlığı yapmaktadır.

MTTB judo ekibine çeşitli şehirlerin şenliklerinden davetiyeler gelmektedir. Her ay en az bir iki gösteriye çıkan ekiplerimiz, judonun inceliklerini gösterme fırsatını bulmaktadırlar.

Her üç ayda bir başantrenör İ. Çabıtkan nezaretinde MTTB. Spor Kulübü judocuları imtihan olmaktadır. Bu imtihanda başarı kazanan judocular bir üst kuşağa terfi etmektedirler.

Bu meyanda, İ. Çabıtkan 18 Eylül 1972, 4 Ocak 1973 ve 6 Nisan 1973'de spor salonumuzda yaptığı kuşak imtihanlarını sayabiliriz.

MTTB. Spor Kulübünde haftanın 4 günü judocularımızın antrenmanı vardır.

HALTER

Kulübümüzün mevcut 50 civarında haltercisi vardır. Halter salonumuzun ayrı olması dolayısıyla haltercilerimiz gruplar halinde programda belirtilen günlerde muntazaman çalışmaktadırlar. MTTB Halter antrenörü ve İstanbul şampiyonasında 1. olan Sedat Misket, son senelerde Türkiye şampiyonluğunu hiç kimseye kaptırmamıştır.

İlk devre vücut güzelliği üzerine çalışan haltercilerimiz, şimdi ise Sedat Misket idaresinde ağırlık çalışmaları yapmaktadırlar.

Beden Terbiyesi, Bölge Ajanlığı ile ortaklaşa olarak zaman zaman halter ve vücut müsabakaları tertip edilmiştir.

21 Eylül 1972'de kulübümüzle Beden Terbiyesi İstanbul Bölge Müdürlüğü Halter Ajanlığıyla müştereken «Halter Teşvik Müsabakası» tertip edilmiştir. Yine bilâhare Halter Ajanlığıyla müştereken bir «Vücut Güzelliği Müsabakası» hazırlanmıştır.

Beraberce hazırlanan bu yarışmaların organizasyonunu üzerine alan kulübümüz, organizasyonda hiç bir eksiklik yahut aksaklık yapmamıştır. Gösterdiğimiz bu başarıdan dolayı, Beden Terbiyesi Bölge Halter Ajanlığı tarafından MTTB Spor Kulübüne iki adet olimpik bar ve takımı hediye edilmiştir.

VOLEYBOL TAKIMININ ÇALIŞMALARI

Voleybol takımı, spor kulübü federe olduktan sonra üçüncü kümeye oynamaya hak kazanmıştır. 112 takım arasından ilk ondörde gurup şampiyonu olarak girmiştir. Karşılaştığı bütün rakiplerine set vermeden galip gelen takımımız 3. küme şampiyonluğunu son anda kaybetmiştir. Bütün bunlara rağmen ilk kuruluş senesinde takımımızın 112 takım arasından beşinci sırayı alması yine takdirle karşılanmıştır. Takımımız ilk maçını 9.4.1972 Pazar günü İ.T.Ü. salonunda yapmış ve Örnekspor'u 3-2 yenmiştir. Sonra yine Hilâl takımıyla yaptığı maçı da 3-0 kazanmıştır. Çoğu takım maçlara gelmediği için MTTB voleybolda (L) grubunda şampiyon olmuştur. Yine bu arada Eminönü Voleybol takımını da 3-0 yenen voleybol takımımız gelecek yıllar için ümit vermiştir. 1972-73 sezonuna büyük bir azimle başlayan voleybol takımımız, yaptığı lik maçlarının hiç birinde yenilmemiştir. Şimdiye kadar yaptığı beş maçı da kazanmıştır. Bütün otoriteler takımımızın 3. küme şampiyonu olarak 2. kümeye geçeceğine muhakkak nazarı ile bakmaktadırlar.

BOKS TAKIMININ ÇALIŞMALARI

Boks takımı da 100 kişilik bir kadro ile çalışmalara devam etmiştir. Takımımızı önceleri bölge antrenörü Vural İnan, daha sonra da millî bok-

sörlerden Sabahattin Yayla çalıştırmıştır. Kendi arasında ve dışarıyla bir çok müsabakalar yapmıştır. Kulübümüz Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, ve Rize'de boks müsabakaları yapmak için faaliyetlere girişmiş bu sebeple kulüp idarecilerinden Kemal Gündoğdu ve boks antrenörümüz Sabahattin Yayla bir inceleme gezisine çıkmışlardır. 8 Nisan 1972 günü başlayan bu gezi iki hafta sürmüştür.

Gezi sonucu intibalarını, Karadeniz bölgesinde boks sporunun durumu ve yapılması gerekli çalışmalar hususunda kulüp ve bölge idarecilerine rapor vermişlerdir.

Kulüp boksörleri İstanbul bölgesi tarafından tertiplenen çeşitli teşvik müsabakalarına katılmışlardır. Bunlardan Altın Eldiven kupasında 60 kiloda Taceddin Güner, Bahar Kupasında yine Taceddin Güner ve Halit Develi kilolarında 1. olmuşlardır. Boksörlerimiz yaptığımız çeşitli gösterilere iştirak etmişlerdir. Bunlardan Çatalca, Denizli, Adapazarı gösterilerini sayabiliriz.

KENPO - KARATE

Türkiye'de sadece MTTB Spor Kulübünde çalıştırılan Kenpo Karate, Amerika'da siyah kuşak almış Kenpo Karate uzmanı ve Kajukenbo Self Defense Enstitüsü üyesi Enver Hancı tarafından antrene edilmektedir.

Kulüp Karateçileri haftanın dört gününde antrenman yapmaktadırlar. Antrenmanlarda kahverengi kuşak sahibi ve umumî Karate Kaptanı Avukat Yetkin Özalp, hocaya yardımcılık yapmaktadır.

Karateçilerimiz muhtelif yerlerde birçok gösteriler yapmışlardır. Bu gösterilerde Karate'nin tahta, kiremit, tuğla kırmak gibi gazetelerin yazdığı şekilde bir spor olmadığı belirtilmekte ve Kenpo Karatenin kendine has teknikleri ve incelikleri anlatılmakta, gösterilmeye çalışılmaktadır.

Milliyetçi Çin usulü bir spor olan Kenpo Karate'nin her altı ayda bir kemer imtihanı yapılmakta ve başarılı olanlar bir üst kuşağa terfi etmektedirler. Halihazırda 7 ayrı grup halinde çalışmakta olan Karate grubumuz yeni kaydolananlarla birlikte 500 kişiyi aşmaktadır.

Kenpo Karate'de kuşak sıralaması şöyledir: Beyaz, mor, mavi, yeşil, kahverengi, siyah ve danlar.

ALETLİ CİMNASTİK

MTTB Spor Kulübünün bir faaliyet sahası da aletli cimnastik sporudur. Haftanın 3 günü antrenman yapan aletli cimnastikçiler, İstanbul şampiyonasına katılmışlar ve çeşitli dereceler almışlardır. Hâlen aletli cimnastik antrenörleri Avukat Süheyl Akturan ve Av. Ercüment Varoldur.

MTTB. Spor Kulübü İstanbul'un ikinci aletli cimnastik merkezidir. Ku-

lup cimmastikçileri zaman zaman gösteriler yaparak halka bu sporun tanıtılmasını sağlamaktadırlar.

PİNG - PONG

Ping-Pongcularımız haftanın Salı, Perşembe, Cumartesi günleri çalışmalarına periyodik olarak devam etmektedirler. Bu daldaki çalışmalarında sporcularımız maalesef yalnız ve alâkasız bırakılmaktadırlar antrenör yönünden. Bölgeden istediğimiz antrenör, söz verilmiş olmasına rağmen bir türlü gönderilmemektedir. Arkadaşlarımızı, kendi aralarında bulunan Türkiye Gençler Masa Tenisi şampiyonasında derece almış sporcularımız çalıştırmaktadırlar.



M.T.T.B.
Karateçileri
Antröner
Enver
Hancı ile



Karateçiler
bir
gösteride



M.T.T.B. Basketbol takımına bir maçtan evvel Genel Başkan Ömer Öztürk ve eski M.T.T.B. idarecilerinden Hüseyin Coşkun moral veriyor



ATLETİZME İLGI!

A

Atletizm, insanın fiziksel ve ruhsal gelişimini sağlamak için en uygun spor türüdür. Bu sporun yaygınlaşması için toplumun her kesiminde ilgi ve destek gerekmektedir. Atletizm, sadece yarışmalarla sınırlı değildir, aynı zamanda sağlık ve dayanıklılığı artırmanın en etkili yollarından biridir. Atletizm, insanın fiziksel ve ruhsal gelişimini sağlamak için en uygun spor türüdür. Bu sporun yaygınlaşması için toplumun her kesiminde ilgi ve destek gerekmektedir. Atletizm, sadece yarışmalarla sınırlı değildir, aynı zamanda sağlık ve dayanıklılığı artırmanın en etkili yollarından biridir.

BÖLÜM IV

ENSTİTÜLER

- **BEDEN EĞİTİMİ VE GÜC GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ**
- **FOLKLOR VE MÜZİK ENSTİTÜSÜ**
- **SOSYAL İLİMLER ENSTİTÜSÜ**

mttb.com.tr

BEDEN EĞİTİMİ VE GÜC GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

Millî Türk Talebe Birliği Spor Kulübü tarafından BEDEN EĞİTİMİ VE GÜC GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ adıyla yeni bir teşekkül kurulmuştur.

M.T.T.B. Beden Eğitimi ve Güc geliştirme enstitüsü başkan ve öğretim üyeleri şu şekilde tespit edilmiştir.

Enstitü Başkanı: Ömer Öztürk

Teorik bilgi Komisyonu Başkanı: Doç. Dr. Kaya Çilingiroğlu

Araştırma komisyonu başkanı: Ruhi Sarıalp (Yük. Denizcilik O. Öğr. Üyesi)

Koordinasyon kurulu başkanı: Turgay Renklikurt (Köln Spor Akademisi Mezunu)

Öğretim Üyeleri:

Taylan Uygur (Türkiye Su altı Sporları Akademisi Öğr. üyesi)

Ergun Hiçyılmaz (Tercüman Gazetesi Spor yazarı)

Öner Özbek (Köln Spor Akademisi öğretim üyesi)

Doç. Dr. Salih Tug (İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Mazhar Özman (İ.Ü. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)

Bektaş Öztürk (Psikolog)

Enver Göçener (Voleybol Millî Takım Antrenörü)

Cemal Anadol (Atletizm Baş Hakemi)

Ali Gümüş (Tercüman Gazetesi Spor yazarı)

ENSTİTÜNÜN STATÜSÜ

Netice; tesadüf veya şuurlu hareketlerin meydana getirdiği bir bütündür. Niteceden veya neticelerden memnun olmamak tesadüflerden veya şuurlu olduğu sanılan çabalardan istenilen verimi elde edememek demektir. Böyle bir oluşta yapılması gerekli tek şey neticeyi meydana getiren unsurları teker teker beynin süzgecinden geçirmek suretiyle ikinci bir kere istenmiyen netice ve neticelerin ortaya çıkmasını önlemek olmalıdır.

Türk Millî Eğitimi uzun yıllardır batıdan getirilen katı kalıpları kabul eden ve kendisinin tarih boyu meydana getirdiği kültür normuna karşı reaksiyonları tatmin için ortaya çıkarılmış bütünlere doğru yönelmiştir. Halbuki eğitimde dūalist bir tutum olmalıdır. İlerleyebilmek için biliyoruz ki dūalizm çift yönü, çift tutumu kabul etmek demektir. Öyleyse amacımız; «bedenen ve fikren aynı güçte yetiştirilmiş gençliğe sahip olmaktır»

Eğitimde dūalizm anlayışı Romada «Orandum est ut sit menz in kordo sama in cordore sano» (Sağlam fikrin sağlam bedende olması gaye ve dileğimiz olmalıdır) cümlesiyle başlar; Kanunî Sultan Süleymanın spor koor dinasyonu ile gelişir ve batı tarafından absorbe edilir.

Eğitimde dūalizme karşı reaksiyonlar ilk önce batıdan gelir. Bunun başlangıcı katolik Tertalliaus'un «Paldistica diaboli negotium» «Paleast-rada yapılan bedeni faaliyetler şeytan işidir» sözleriyle olmuştur.

Bu görüş; beden eğitimi uzun yıllar boyunca genel eğitim faaliyetlerinden sayılmaması sağlanmış, eğitim anlayışı sadece fikri hareket niteliğinde olduğunu zannettirmiştir.

Eğitimin temel unsurlarını, 19. yüzyıldan beri batıdaki prensiplere göre tesbit etme gayretinde olan Türkiye daima bu aksak görüşün tesiri altında kalmış ve gerekli hamleleri yapamamıştır.

Batı bedenlen güçsüz nesillerin fikri mücadele yapamayacağını geç de olsa farketmiş, eğitim görüşünde gerekli değişiklikleri yapmış, bu değişme neticesi bedenlen ve fikren aynı güçte nesiller yetiştirme gayretine girişmiştir.

Zaman; problemler ve çözümleri getiren bir değer hükmüdür. Problemleri sadece ortaya koymak veya problemlerin ortaya çıkarttığı kara neticeler karşısında çözüm getirmeyecek sızlanmalarda bulunmak, gerekleri bütünü görmeme gibi bir durum yaratır.

Zaman; affetmez bir dürüstlikle, batının yanlış eğitim prensiplerine göre tesbit edilmiş Türk millî eğitiminin bu eksikliği, halledilmesi zorunlu bir problem olarak ortaya çıkarmıştır.

Türk gençleri kafaları bilgi, bedenleri çaresizlik ve ruhları yalnızlıkla dolu kitle olmuştur.

Batının yanlış eğitim görüşüyle yetişmiş eğitimcilerin «Beden eğitime ayrılan zamanın kaybolan zaman» olduğu anlayışı sınırlı, kendine güveni olmayan, bedenlen zayıf, kolektif yaşama şuurundan habersiz bencil bir nesil yetiştirmekten başka bir netice meydana getirmemiştir.

Aynı görüş bütün eğitim müesseselerinde yüz yıla yakın bir süre hakim olmuş ve olmaktadır.

Bu görüşlerin en tesirli olduğu müessese yüksek tahsil üniteleri olmuştur. Hattâ aynı anlayış uzun yıllar batılı kalıplarla öylesine korunmuştur ki neticede son yıllarda kurulan müesseseler hariç olmak üzere hiç bir

yüksek tahsil müessesesinde beden kültürüne yer verecek, geliştirecek imkân ve tesis kurulamamıştır.

Problemlerin ortaya konulmasına paralel olarak çözüm yollarının da gösterilmesi, araştırma ve faaliyette bulunulması, zamanın problemleri hal-vedici özelliğinin de cemiyetçe anlaşılmasının bir işaretidir. Bu gerçekle ile:

Türk gençliğini ilim yönünden tatmin etme çabasında bulunan Millî Türk Talebe Birliği eğitimimizin; yukarıda anlattığımız temel prensip eksikliğinin bir neticesi olan, şahısları bedenen asgari gelişme ve kültürden habersiz halde yetiştirme etkilerini gidermekte faydasını umduğu bir kuruluşu çözüm yolu olarak teklif etmektedir.

KURULUŞUN İSMİ

Organizasyonlar, zamanın ortaya çıkardığı ihtiyaçları giderme gereksesi üzerine bina edilmiş kuruluşlardır. İhtiyaçların ortadan kaldırılmasını teklif eden kuruluşların ilerideki faaliyetlerinde yanlış hedefleri esas alan stratejiler uygulamasını önleyen tek şey, kuruluşların isimlendirilmelerinin hiç bir yanlış yoruma imkân vermiyecek bir şekilde ortaya konmasıdır.

Spor: Yenme ve yenilme gibi şahıs egoizmasını tatmini hedef alan bir organizasyonu tarif eden terimdir.

Beden eğitimi; şahıs egoizmasını harekete getiren bedeni eksiklikleri, bedeni vasıta ederek yok eden, yücelten eğitim karakterinde bir organizasyondur.

Güç gelişimi araştırma: Her organik yapı normal şartlar altında belirli verim özelliğine sahiptir. Plânlı ve hedefleri önceden tesbit edilmiş faaliyetlerde organik yapılar daha fazla bir verim gücüne erişebilir.

Daha fazla verim gücü elde etme faaliyeti belirli sahalarda uzman idarecilerin araştırma ve idareciliğine ihtiyaç gösterir. Bu tip idareciler ise kendilerine böyle imkân tanıyan müesseselerde yetişebilir.

Yukarıda anlatılanlar ve amaçlar kısmında izah edilecek hususların ışığı altında; kuruluşun, toplumun yenme ve yenilme gibi egoizma tatminini hedef alan bir gaye ile ilişkisi olmadığından:

Hedef olarak da cemiyeti ruhen ve bedenen gelişmiş bir bütün olarak görmek istediğinden, bunun içinde hedefe varış yollarının araştırılması esas alındığından:

Beden eğitimi ve güç geliştirme enstitüsü olarak isimlendirilmesi düşünülmüştür.

GAYELER;

Enstitü gayeleri, Türk Millî Eğitiminin temel gayelerini inceleyip, o gayelerdeki «Asgari müşterekler»e bir an önce ulaşmak gerçeğine göre

hazırlanmıştır. Gaye olarak geliştirilmesi hedef alınan özellikler şunlardır.

a) Yüksek tahsil gençliğinin bedeni gelişmesini düzgün şartlar altında var oluşunu sağlayacak;

1 — Üretken olarak daha uzun ömürlü mesleki faaliyetlerde bulunmasını temin etmek.

2 — Yurt savunmasında gerekli görülen sağlıklı idareci kadroyu ortaya çıkartmak.

b) Şahısların fert ve cemiyet olarak kabiliyet ve güçlerini geliştirmek suretiyle;

1 — Kendilerine olan güvenlerini sağlamak.

2 — Cemiyet içersinde iş yapabilme duygu ve özelliğini geliştirmek.

c) Bedeni faaliyetlerin kabul ettiği disiplin anlayışı ile;

1 — Şahsın disiplin ve iş ahlâkını geliştirmek.

2 — Koordinasyon ve tertip duygusunu harekete geçirmek.

d) Bedeni faaliyetlerdeki çalışmalarda;

1 — İradeye hakimiyetin arttırılmasını sağlamak.

2 — Fiziki dayanıklılık özelliğini pekiştirmek

e) Cemiyetin bütün yaş gruplarının uygulayabileceği bedeni çalışma normlarını standart hale getirmek.

f) Yeni antrene metodları üzerinde çalışma imkânlarını sağlamak.

g) Eksik bir eğitim anlayışıyla yetiştirilmiş yüksek tahsil gençliğine, bu eğitim anlayışının vermediği bedeni gelişme imkânlarını sağlamak ve bu görüşün aksak taraflarını gerçekçi bir araştırma ile efkârı umumiye neticeleri ve çözüm yollarıyla iletmek.

h) Enstitü açacağı sağlık istasyonu ile sporcuların vücut kontrollerini yapacak ve yetişen sporcuların gelişmesinde rol oynayacak amilleri tesbit ederek gerekli yerlere bildirecektir.

Köln Spor Akademisi ile yapmış olduğumuz yazışma neticesinde sporcu vücut kontrolleri için gerekli olan sağlık fişleri Enstitümüze gönderilmiştir.

Enstitü sağlık fişlerini Türkiye sathında uygulayacak ve fişleri Anadoluya dağıtacaktır. Bu sağlık fişlerinin doldurulması ise ancak modern sağlık araçları ile mümkün olacaktır.

GAYELERİN GERÇEK SEBEPLERİ:

Genç nesiller kendilerine, kendi değer hükümlerine uygun faaliyetler sağlandığı takdirde sıhhatli bir gelişme gösterirler. Büyük cemiyet çal-kantılarının olduğu veya daha doğru bir deyimle nesillerin kendilerine uymayan rolleri oynama ihtiyaçlarının geliştiği cemiyetlerde yapılacak en

basit bir araştırma ile «İmkân tanınmayan ve kendilerine imkân hazırlanmayan genç nesillerin, kendi değer hükümlerinin çok ötesindeki faaliyetlere merak saldıkları gerçeği» ortaya çıkar.

M.T.T.B. yüksek tahsil gençliğini bu vaziyette görmek istemediğinden böyle bir çalışmaya girmiştir.

Bugün inkâr edilmez bir gerçek ortada durmaktadır. Sportif alandaki başarılar Milletlerin kültürel alandaki güçlerini, diğer milletlere kabul ettirmede bir vasıta olarak kullanılmaktadır. Bu vasıtayı en iyi şekilde kullanan milletler en mükemmel neticeyi almaktadırlar.

En iyi kullanmadan ne anlaşılmaktadır?

- a) En iyi saha ve tesis temini mi?
- b) En güçlü maddi kazanç temini mi?
- c) Faaliyetlerin mümkün mertebe daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak mı?

Türkiyede şimdiye kadar ilk iki maddedeki esaslar hedef alınmış, elde edilen her başarısızlık, para ve tesis yokluğuna yüklenmiştir. Halbuki unutulmuş gerçek «Bir memleketin en büyük kaynağının insan kaynağı olduğu, bu kaynakların en geniş bir şekilde işlenmesiyle büyük imkân ve gelişme sağlanacağıdır.»

Bu gerçeği değerlendiren cemiyetler olgun bir davranışla basit tesisler ve fakat geniş kitle prensibiyle stratejilerini hazırlamışlardır. Meselâ: Doğu Almanyadaki GREIFSWALD üniversitesi erkek öğrencilerinin %87'si, kız öğrencilerin %91,3 ü 1965 yılında bilfiil, aktif olarak bir kulüpte faaliyete katılmaktaydı. Hatırlanacağı üzere Doğu Almanya spor aktüalitesinde başarıda devamlılık gösteren küçük bir devlettir.

Beden eğitimi ve güç geliştirme enstitüsü gayelerini daima daha geniş kitleye hizmet esaslarına göre realize etme zorunluluğunu yukarıda anlatılan sebeplerden dolayı hissetmektedir.

GAYELERİN GERÇEKLEŞMESİ İLE ELDE EDİLECEK NETİCELER NELERDİR?

Beden Eğitimi ve güç geliştirme enstitüsü şu hedeflere varmayı gaye edinmiştir:

- a) Türk Yüksek Tahsil gençliğinden daha geniş bedenî kültür gelişmesini sağlamak.
- b) Geniş halk kitlelerine beden eğitiminin gerçek yönünü pratik imkânlar yaratarak anlatıp onları kullanılmayan rezerv durumundan güçlü kaynaklar durumuna getirmek.
- c) Yüksek tahsil üniteleri arasındaki birbirini tamamlayan unsurların koordine çalışmalarını temin ederek daha mükemmel antrene ve güç gelişmesi metodlarını büyütme.

d) Kurulması plânlanmakta olan geçlik meseleleri ve beden eğitimi akademisine yapacağı akademik ön çalışmalarla imkân ve kamu ilgisi temin etmek.

BEDEN EĞİTİMİ VE GÜÇ GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜNÜN ÇALIŞMALARI

Enstitünün çalışmaları öğretme açısından, zaman içerisinde gelişmesini tamamlama prensibine göre kademe kademe realize edilecek şekilde uygulanacaktır.

Uygulamada kabul edilecek ana prensip daha öncede söylendiği gibi kitle eğitimi olacaktır.

FAALİYETLER:

- a) Yüksek tahsil gençliğine dönük eğitim faaliyetleri
- b) Halka dönük koruyucu ve geliştirici faaliyetler
- a) YÜKSEK TAHSİL GENÇLİĞİNE DÖNÜK EĞİTİM FAALİYET VE ESASLARI

1 — Enstitü eğitimi mecburi ve seçmeli derslerden ibarettir.
2 — Öğretim süresi bir kış ve bir yaz olmak üzere iki sömestredir.
3 — Kış ve yaz sömestrelere sonunda başarı imtihanları yapılır. Önce yaz sömestresinden öğrenci eğitime başlayabilir.

4 — Bir sömestreyi başarıyla bitiren kişi, ikinci sömestreyi maddi veya şahsi sebeplerle bir sömestre erteleyebilir, bir erteleme sömestresi hakkını kullanan, ertelemeyi takibeden sömestresi ikinci eğitim sömestresine başlamak zorundadır.

5 — Mecburi veya seçmeli derslerin %80'ine öğrenci devam etmek zorundadır. %20 oranındaki devamsızlık oranı öğrencinin o dersten başarısız olarak değerlendirilmesine sebep olur.

6 — İmtihanlar yüz puan üzerinden değerlendirilir. Herhangi bir imtihanda başarı gösteremiyenler her sömestre başında veya sonunda yapılacak imtihana girebilir.

7 — Seçmeli veya seçmesiz bir dersten 50 puandan az alarak başarılı olamayan kişi tek dersten takıtlı olarak ikinci sömestreye devam edebilir.

8 — İki veya daha fazla dersten muvaffak olamayanlara 2. sömestresi başında ikinci bir imtihan hakkı verilir. Bu imtihanda takıtlı ders sayısını bir derse düşüren öğrenci, ikinci sömestreye devam edebilir.

9) Atletizm hariç diğer branşlarda iki kış veya yaz sömestresi şeklinde eğitimi takip edenler bitirme imtihanına girebilir.

10) Atletizmi esas branş olarak seçen kişiler bir kış ve bir yaz sömestresi eğitim yapma zorundadır. Takibi Mecburi Dersler (Teorik):

- A) Anatomi (Haftada 1 saat kış ve yaz sömestresi),
- B) Fizyoloji (Haftada 1 saat kış ve yaz sömestresi)
- C) Genel kondüsyon çalıştırma metotları ve fizyolojik esasları. (Haftada 2 saat kış ve yaz sömestresi)

Takibi mecburi Dersler (Pratik):

- A) Genel kondisyon çalışma metotlarını uygulama,
- B) Masaj (Kış ve yaz Haftada 2 saat)

11) Seçmeli ders olarak konulan branşlardan kabul edilecek bir tanesi esas ana branş olarak seçilmiş kabul edilecek ve takibi mecburi pratik derslerin 3. cüsü olacaktır.

12) 1 Pratik ders branşın yanında ikinci bir pratik ders olarak devam mecburiyeti vardır.

Seçmeli Dersler

- A) Atletizm
- B) Futbol
- C) Voleybol
- D) Basketbol
- E) Güreş
- F) Boks
- G) Jimnastik
- H) Judo

J) Olimpik jimnastik

Seçmeli dersler (Bayanlar için)

- A) Atletizm
- C) Voleybol
- D) Jimnastik
- E) Judo
- F) Olimpik jimnastik
- G) Ön jimnastik

13) Haftalık ders saati 12 dir

14) İki sömestreyi başarıyla bitirenlere

a) Seçtikleri branşın asistan antrenörleri olduklarına dair başarı diploması, (Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tasdik ettirilmesi hususunda çalışmalar yapılmaktadır.)

b) Başarı derecelerine göre

1 — Altın, 2 — Gümüş, 3 — Bronz, enstitü başarı rozetleri verilecektir.

c) Açılacak Spor kademesine ihtihansız giriş hakkı. (Gençlik ve Spor Bakanlığıyla bu husus için temas edilmektedir.)

15) Mezuniyet imtihanlarında bütün derslerin bitiriş toplamı üzerinden

a) 90 dahil 100 puana kadar altın

b) 70 dahil 90 puana kadar gümüş

c) 50 dahil 70 puana kadar bronz başarı rozeti verilir.

16) Enstitüye herhangi bir Yüksek okula resmi kayıtlı öğrenci olduğunu belgelendirebilenler kabul edilirler.

17) Seçmeli derslerin miktarı ileriki sömestrielerde daha geniş seçme imkânı verecek şekilde fazlalaştırılacaktır.

B — Halka dönük koruyucu ve geliştirici faaliyetler:

Enstitü bünyesinde Yapılacak

- a) Kurslar
 - b) Seminerler
 - c) Film gösterileri
 - d) Konferanslar
 - e) Çeşitli yayın organları aracılığıyla uyarıcı bilgilerin halka duyurulması.
- F — Değişik meslek gruplarının ihtiyacı olan standart bedeni geliştirme antrenman programı, çalışmaları ile gerçekleştirilecektir.

Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi esnasında ilgili meslekî ve sosyal birliklerle temasa geçmek sureti ile uygulamanın daha yaygın ve etkili olması sağlanacaktır.

G — Enstitünün üçüncü ana gayesi de Sağlık istasyonu sporcuların vücut kontrollerinin yapılmasıdır. İncelencek konular şöyle tesbit edilmiştir.

H — Şahısların spora başlamadan evvel hangi branşta faaliyet gösterdiğinin öğrenilmesi. Bu husus gerekli olan kontrol cihazının temini ile gerçekleştirilecektir.

2 — Spor yapan şahısların faaliyet gösterdiği branşlardaki yeterliliklerinin tesbiti.

3 — Vücudunda aksama tesbit edilen sporcuların aksamalarını ortadan kaldıracak gerekli dış etkiyi temin etmek enstitünün ana faaliyetleridir.

4 — Türk sporcularını fizyolojik ve anatomik yönlerden inceleyerek sonuçları antrenörlere bildirmek.

«TÜRK ATLETİZMİ» AÇIK OTURUMU

Beden Eğitimi ve güç geliştirme Enstitüsü kuruluş çalışmalarının ikinci kademesi Cemal Anadol'un 3 Nisan 1973 Salı günü yönettiği Türk Atletizmi açık oturumuyla gerçekleşti.

Açık oturuma katılanlar arasında oturuma yön veren şahıslar olarak lar ele alındı. Hepsi, Türkiye şartlarına uygulanarak ortaya konuldu. De-

taylara inilmeyerek fenomenlerin genel görünüşü ele alındı. Ve Türk Atletizminin gelişmemesinin sebepleri arandı.

Beden Terbiyesi Bölge Başkanı Sami Yavrucuk, Atletizmi Millî Takım Antrenörü Turgay Renklikurt Asbaşkan Köseoğlu, Kâmrân Tekil ve bir çok atlet ve Hakemin katıldığı açık oturum, konuşmacıların işlerini baha-ne etmesi üzerine fazla sürmedi.

Açık oturuma katılanlar arasında oturuma yön veren şahıslar olarak Turgay Renklikurt ve Köseoğlu göründüler.

Mikrofon ilk önce Turgay Renklikurt'a verildi. Turgay Renklikurt tah-silini Köln Spor Akademisinde yaptığından genel olarak düşünceleri batılı spor adamlarının düşünceleriyle aynı paraleldeydi. Renklikurt, Batı es-ki çağlarda atletizm sporuna gerekli ilgiyi göstermemiştir. Ama beden en güçsüz nesillerin fikri mücadele yapmadığını fark eden batı, eğitim görü-şüne atletizmi de ekliyerek fikri mücadele yapabilecek nesil yetiştirme gayretine girişmiştir. Bizde atletizmi eğitim sahanıza sokmalıyız. Meselâ Bulgaristan ve D. Almanya böyle yapmaktadır» demiştir.

Renklikurttan sonra söz alan Sami Yavrucuk, Turgay Renklikurtun sözlerini reddederek D. Almanya ve Bulgaristanı örnek olarak kabul et-mediğini söylemiş ve: Çünkü Bulgaristan ve Doğu Almanyada spor çok iyi yapılıyor gibi gösteriliyor. Bizzat ben buna şahit oldum» demiştir. Açık oturumu yöneten Cemal Anadol'un Atletizmin ilerlemesi için hangi batılı sistemi kullanmalıyız sorusuna Sami Yavrucuk 1968 Fransız reorganizas-yonu çok iyidir. Bu şöyle izah edilebilir. Okullara ait olan tesislerde belir-li zamanlarda halkda çalışıyor. Böylece atletizmle kitle eğitimi mümkün ola-biliyor. Ben Türkiyede saha ve tesisin fazla olduğuna inanıyorum. Yeterki koordinasyon yapılabilsin» demiştir.

Söz alan Atletizm Federasyonu as Başkanı Köseoğlu «Böyle bir açık oturuma lüzum yok. Biz meselemizi biliyoruz, burda vakit kaybediyoruz, deyince açık oturumda MTTB'yi temsilen bulunan Bekir Yıldız: biz atletiz-min meselelerini biliyorsak bile halk kamu oyu bilmiyor ve acaba bildikle-rimiz doğru mu, Köseoğlu bir şey yapılacağına inanıyorsa niçin Atletizm Federasyonunda görevli? Köseoğlu sözlerinde haksızdır» demiştir.

Diğer konuşmacılar söz aldılarsa da açık oturuma belirli bir yön ve-rilememiştir. Açık oturumda varılan müşterekler Cemal Anadol tara-fından belirtildikten sonra toplantı sona ermiştir.

BİSİKLET AÇIK OTURUMU

27.4.73 cuma saat 18 de M.T.T.B: Spor Kulübü Beden Eğitimi ve Güc Geliştirme Enstitüsü tarafından genel merkezimizin Çağaloğlundaki sa-lonunda «Türkiye Bisiklet Forumu» yapıldı.

Oturuma başta Gençlik ve Spor Bakanı olmak üzere bölge müdürü, Beden Terbiyesi Umum Müdürü, Bölge Bisiklet Ajansı, Millî Bisikletçiler, basın ve konu ile ilgili herkes davet edildi.

Bisiklet sporunun enine boyuna görüldüğü bu oturuma Tercüman Gazetesi Spor yazarı Ergun Hiçyılmaz başkanlık etti. Oturuma katılmadı-ğı için bakan, Umum Müdür, Konya bisiklet ajansı birer telgrafla mazeret-lerini bildirerek oturumun başarılı olmasını temenni ettiler.

Oturum başkanı Ergun Hiçyılmaz, salonda hazır bulunan davetlileri masaya çağırarak; oturumu açtı. 50 yıldır bisiklet meselesinin Türkiyede masa başına getirilmediğini belirtmek bu konuyu ehil kişiler elinde tartış-mak ve neticesini ortaya koymak üzere bir araya toplayan M.T.T.B. Spor Kulübü Başkanı Ömer Öztürk'e ve idareci arkadaşlara teşekkürlerini bil-dirdi.

Konunun anlaşılması için misafirlerden İslâm Çupı'nın fikrini sordu. İ. Çupı Türkiyede amatör spor branşlarının talihsizliğinden bahsederek genel amatörülüğün yozlaştığını anlattı. Bisiklet sporunun da aynı du-rumda olduğunu öne sürdü.

E. Hiçyılmaz tesis ve malzeme yetersizliği yanında gerçek idareci yokluğundan bahisle; Kenya, D. Almanya'dan örnekler verdi. Yüksek tah-silli bisikletçinin Türkiyede bulunmadığına dikkati çekerken federasyo-nun tutumunu yeri.

İstanbul Bisiklet Federasyonu Ajansı: Federasyon Başkanının lisan bilmemesini yererken Gürol Atasoy; çalışacak velodromlarının bulunmadı-ğını, antrenör olmadığını ve sık sık müsabaka yapılmadığını belirttiler.

İbrahim Esenli; Türkiyede yeterli bisiklet yapılmadığını belirterek bu spora rekabetin az olduğunu belirtti. Ragıp Özere göre Millî Eğitim Bakan-lığı, beden eğitiminde yanlış program uygulanıyor, Tuncer Benokan ise Beden Terbiyesi bütçesini ortaya koyarak, kötü ayarlanmış, dedi.

Söz alan millî bisikletçi Ali Hüryılmaz ise Batıda sporun propaganda vasıtası olarak yapıldığını söyleyerek bizde de gereken önemin verilmesi istendi. Hüryılmaz göre sporcunun istikbal garantisi yoktur. Ve teknik im-kânsızlıklar içersindedir. Bundan sonra söz alan bazı idareci ve bisikletçi-ler hakem, federasyon, eksikliğinden bahsettiler. M.T.T.B. temsilcisi Be-kir Yıldız sonucun ilgili mercilere rapor halinde gönderileceğini belirterek misafirlere oturuma gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Böylelikle kurulması plânlanan M.T.T.B. Beden Eğitimi ve Güc Geliş-tirme Enstitüsünün 5. kademesi de gerçekleştirilmiş oldu.

II

FOLKLOR VE MÜZİK ENSTİTÜSÜ



MTTB Artvin Ekibi

Millî Türk Talebe Birliği milletimizin geçmişi ile olan irtibatın temini ve millî ruhun yaşatılması için yapılan çalışmaları arasında Türk Folkloruna gereken önemi vermiştir.

Bütün faaliyetlerimiz gibi folklor çalışmalarımız da amatör bir ruhla yürütülmektedir.

Son yıllarda folklor, daha doğrusu Halk Oyunlarımıza gerek halkımız, gerekse dış ülkeler tarafından gösterilen ilgi bazı ticari-zihinleri de faaliyete geçirmiş ve çok sayıda folklor dernekleri kurularak, halk oyun-

larımızın ticareti yapılmaya başlamıştır. Amatörlükten profesyonelliğe geçiş, halk oyunlarımızın dejenere olmasına, asliyetini kaybetmesine sebep olmuştur. Oyunlar sahne düzenine göre ayarlanmış, ve seyirciyi eğlendirmek, güldürmek için yeni figürler katılmıştır. 1972'de Turizm ve Tanıtma Bakanlığının dış ülkelerde memleketimizi temsil etmek için gönderilecek ekipleri tesbit için açtığı yarışmaya çok sayıda ekip katılmıştır. Ekiplerin gösterilerinden sonra Bakanlığa verilen jüri raporunda «Halk Oyunlarımızda geçen yıllara nazaran gerileme olduğu ve bu gerilemenin en büyük amilinin de gazino ve pavyonlarda seyirci eğlendirmek için yapılan gösteriler olduğu belirtilmiştir.»

Bugün folklor teşekkülleri eğlence yuvası olmuş ve başıbozuk kim-selerin barınağı durumu haline gelmiştir. MTTB Folklor Enstitüsü Müdürlüğü olarak bu teşekküllerle imkânlar dahilinde mücadele edilmektedir.

Folklor Müdürlüğünün çalışmalarını iki kısımda özetleyebiliriz:

1) Halk oyunlarımızı öğretmek için kurslar açmak, eleman yetiştirmek, ve bu oyunlarımızı belirli gün ve gecelerde halka sunmak.

2) Folklor üzerine araştırma ve incelemeler yapmak, bu konuda çeşitli seminerler vermek, folklorik değerlerimizi ortaya çıkarmak.

Folklor çalışmalarımız Cumartesi ve Pazar günleri 14.00-18.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Halk oyunları çalışmalarımız Teşkilatımız kapalı spor salonunda olmaktadır. Seminerler cumartesi günleri Folklor Müdürlüğünde verilmektedir.

HALK OYUNLARI ÇALIŞMALARI

Halk Oyunları çalışmalarımız mahallinden gelen hocalar nezaretinde yapılmaktadır. Oyunlar aslına uygun bir şekilde hiçbir şahsi figür katılmadan elemanlara öğretilmektedir. Çalışılan oyunlar Elâzığ, Antep, Bitiş, Artvin, Bayburt Kız, Erzurum Kız, Van, Siirt, Bayburt Erkek ve Kars bölgesindedir.

Halk Oyunlarımızı yaymak ve öğretmek için her yıl kurslar açılmıştır. 7. Devre Halk Oyunları kurslarımız 28 Ekim 1971 Pazar günü başlamıştır. Bu devre kurslarımıza 57 kişi katılmıştır. 3 Ocakta öğretilen oyunlardan kursiyerler imtihan edilmişler ve elemeyi kazanan 25 kişi Folklor Enstitüsü Müdürlüğümüze aslı eleman olarak kaydedilmişlerdir.

Halk Oyunlarımızın 8. Devresi 1 Kasım 1972 de başlamıştır. Bu devre kurslarımıza ise 65 kişi kaydolmuş, 5 Ocakta yapılan eleme imtihanını 29 kişi kazanmıştır.

Halk oyunları çalışmaları haftada iki gün olarak yapılmaktadır.

HALK OYUNLARI GÖSTERİLERİMİZ

Folklor Müdürlüğümüz gelen gösteri tekliflerini aşağıdaki şekilde değerlendirmiştir.

9 Mayıs 1971 de Kasımpaşa Kültür Derneği gecesinde

14 Mayıs 1971 de Spor ve Sergi sarayında yapılan Vakıf Festivalinde

12 Haziran 1971'de Kars gecesinde

22 Haziran Kemaliye Folklor gecesinde

15 Temmuzda Beykoz Din görevlileri cemiyetinin tertiplelediği sünnet düğününde ekiplerimiz gösteri yapmışlardır.

31 Temmuzda 4. Kütahya Sanayi Sergisinin açılışına Folklor ekiplerimiz davet edilmişlerdir. Kütahya Kapalı Spor salonunda yapılan gösterilerde ekiplerimiz büyük takdir toplamışlardır. Bu gecede Kars, Artvin, Antep, Bitlis, Elâzığ, Siirt Bayburt, Erzurum Kız ekiplerimiz gösteri yapmışlardır.

26 Ağustosta Malazgirt zaferinin yıldönümü münasebetiyle Harp müessesesi Gaziler Cemiyetinin tertip ettiği Şehitleri anma gecesinde ekiplerimiz Kars Oyunundan Şeyh Şamil, İğdır Barı, Kafkas, Azerbaycan, Sekeroğlan, Kiskanç ve Kent Vari kısımlarını oynamışlardır.

2 Eylülde Orman Fakültesi Talebe Derneğinin tertiplelediği «YEŞİL GECE» de Elâzığ, Erzurum, ve Kars ekiplerimiz gösteri yapmışlardır. Erzurum Barları büyük bir dikkat ve zevkle seyredilmiştir.

7 Eylülde İ. Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığının davetlisi olarak İstanbulda incelemeler yapan Alman profesörler Heyetine Türk Halk Oyunlarını tanıtmak gayesiyle Rumeli Hisarı Açık Hava Tiyatrosunda Antep, Kars, Bayburt ekiplerimiz gösteri yapmışlardır. Oyunlarımızı çok beğendiklerini söyleyen heyet, ekiplerimizi Almanyada seyretmekten büyük zevk duyacaklarını belirtmişlerdir.

15 Eylülde Halkalı İlkokulu Yoksul Çocukları Koruma Derneğinin tertiplelediği gecede Bitlis, Sivas Kız, Elâzığ, ve Kars ekiplerimiz gösteri yapmışlardır.

29 Kasımda M.T.T.B. Sosyal İlimler Enstitüsünün açılışında Elâzığ ve Antep ekiplerimiz gösteri yapmışlardır.

7 Şubatta Berlin Belediye Başkanı'nın davetlisi olarak Almanyaya gidilmiştir. Berlin'de 8 gün kalmış ve Berlin belediyesi davetlilerine iki gösteri yapılmış, ayrıca oradaki işçilerimize de özel program halinde üç gösteri yapılarak memleket havaları yaşatılmıştır. İşçilerimiz ekiplerimizi büyük bir heyecanla seyretmişlerdir. Berlin'den sonra İsviçre'ye geçen ekibimiz Zürih'te Türk Gecesinde gösteri yaparak tezahürata muhatap olmuştur.

6 Nisanda Millî Eğitim Bakanlığına bağlı: Validebağdaki Prevantorium-



MTTB Bitlis Ekibi

Sanatoriumda hastalara iki ayrı gösteri yapılmıştır. Gündüz açık havada Provantoriumda ki hastalara, gecede Sanatoriumdaki hastalara tiyatro salonunda Elâzığ, Antep, Bitlis ekiplerimiz gösteri yapmışlardır. Hastalara biran olsun dertlerini unutturan onlara moral ve neşe kazandıran ekiplerimiz gösterilerden sonra çiçek yağmuruna tutulmuşlardır.

13 Mayıs'ta Birliğimiz Konferans Salonunda M.T.T.B. Spor Kulübü ile müştereken tertiplenen Spor ve Folklor Gecesi büyük bir ilgi ile izlenmiştir. Gecede Elâzığ, Artvin, Siirt ekiplerimizin yaptığı gösteriler büyük bir ilgi ile takip edilmiştir.

22 Mayıs'ta Küçükçekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinin 10. Kuruluş Yıldönümü gecesine Antep Ekibimiz davet edilmiştir. Antep oyunlarından leylim, dokuzlu, oğuzlu, ağırlama, kırıkcan, mani, çepikli, şirinnar, mendilli, fadike oynanmıştır.

5. Kütahya Sanayi Sergisine her sene olduğu gibi bu yılda yine ekiplerimiz davet edilmiştir. Kütahya Sanayi Sergisinin açılış gecesinde bütün ekiplerimiz gösteri yapmışlardır.

10. Haziranda Konya temsilciliğimiz ANADOLU FOLKLOR ŞENLİĞİ tertip etmiştir. Konya Kapalı Spor salonunda yapılan gecede Anadolunun sesi ve sazı dile getirilmiştir. Erzurum, Bursa Kılıç-Kalkan, Sivas, Elâzığ ekiplerinin yaptığı gösteri seyircileri coşturmuştur.

1. Temmuzda Teşkilâtımızın bahçesinde yaptığımız gösterileri İsveç Devlet Eğitim Merkezi Folklor Bölümü görevlilerinden Mr. ve Mrs. Batcharialar filme almışlardır. Çeşitli memleketlerde folklor araştırmaları yapmakla görevli İsveçliler Türk Folklorunun kaynak bakımından diğer memleketlere nazaran çok zengin olduğunu belirtmişler ve bu araştırmalarının İsveç radyo ve televizyonunda yayımlanacağını söylemişlerdir.

1 Eylül de Folklor Ekiplerimiz Devlet Üretim Çiftlikleri Umum Müdürü Sayın Oğuz Atalay tarafından Yalova'ya davet edilmiştir. Çiftlikte gece yapılan gösteride Elâzığ, Bayburt, Antep, Bitlis, Erzurum Kız ekiplerine misafirler hayran kalmışlardır.

17 Eylülde Çatalca Meyva ve Süt Festivaline Spor ve Folklor ekiplerimiz davet edilmişlerdir. Halk tarafından büyük bir ilgi ile karşılanan ekiplerimiz öğleye kadar şehri gezmişlerdir. Öğleden sonra halkın merakla izlediği gösterileri yapmışlardır.

20 Eylülde Soğanlı Yağlı güreşlerine davet edilen ekiplerimiz büyük takdir toplamışlardır.

26 Şubat 2973 te Denizli Orta Öğrenim Komitemizin tertip ettiği «Folklor Gecesi» çok ilgi görmüştür. Hususi bir otobüsle hareket eden kafiitemizde folklor ekiplerimizden başka judocularımız, borsörlerimizle jimnastikçilerimiz bulunmaktaydı.

Gündüz, şehri ve Pamukkaleyi gezen kafitemiz gece Denizli Kapalı Spor salonunu dolduran seyirci kitlesine unutulmaz bir gece sundular. Gecede Elâzığ, Artvin, Antep, Siirt ekibimizle, judo ve boks, jimnastik ekibimizin gösterileri takdirle izlendi. Gecede ayrıca Denizli Mahalli Folklor Ekipleri de gösteri yaptılar.

22 Nisan 1973 günü Sakarya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Talebe Derneğinin kapalı spor salonunda tertipledeği «folklor ve spor şenliği»ne ekiplerimiz katıldı. Bilâl Şahin nezaretindeki 63 kişilik kafitemiz 22 Nisan Pazar akşamı Sakarya'ya vardı.

MTTB Folklor Enstitüsü Müdürlüğü olarak üzerimize aldığımız gecenin organizasyonu için G. Antep, Bitlis, Artvin, Elâzığ ekipleri, mehter takımı, Kılıç Kalkan ekibi, judo, karate ve aletli jimnastik ekiplerinden müteşekkil bir program sunuldu. Kuruluşunu müteakip ilk faaliyet olarak böyle bir gece tertip eden SDMMAT Derneği başkanı Mûcahit Ben yaptığı açış konuşmasında yapacakları faaliyetlerden bahsetti. Daha sonra konuşan kafite başkanımız Bilâl Şahin özetle; «Biz gençlik olarak bu memleketin hizmetçisiyiz. Halkımızla beraber MTTB olarak üzerimizdeki gençlik yükünü sonuna kadar taşıyacağız» dedi. Daha sonra, ekiplerin yaptıkları gösterileri müteakip geç saatlerde gecemiz sona erdi.

SEMİNER ÇALIŞMALARIMIZ

Kelime olarak «Halk Bilgisi» manasına gelen folklor öz bir ifadeyle halk yaşayışının ve kültürünün ilimi diye tarif edilmektedir.

Bu tarife göre halkla ilgili herşey folklor kavramının içine girmektedir. Folklor Enstitüsü Müdürlüğümüz folklorun sadece küçük bir parçası olabilme durumunda olan Halk Oyunları yanında, folklor üzerine araştırma ve inceleme çalışmaları yapmaktadır. Bu sebeple Folklor Müdürlüğümüzde Seminer çalışmaları da yapılmaktadır.

İlk Seminerimiz «Folklor Nedir, ve Folklor Anlayışımız ne olmalıdır» konusunda verilmiştir. Folklorun halk düşüncesinin meydana getirdiği bütün kültür ve sanat ürünleri olduğu anlatılmıştır. Milletlerde yerleşmiş, geçmişin ve asırların damgasını taşıyan adet ve geleneklerin sun'i zorlamalara ve değiştirmelere gitmenin bir takım değerlerin ve sosyal kıymetlerin çözülmesi şeklinde, kendini göstermesi ve netice olarak bunun cemiyetlerin manevi çöküşünü hazırladığı izah edilmiştir.

İkinci olarak yaz tatilinde memleketlerine giden eleman arkadaşlara, memleketinin folkloru üzerine araştırma yapmaları için «Folklorde Araştırma Tekniği ve Araştırma özellikleri» konulu bir seminer verilmiştir. Seminerde folklorik araştırmaların nasıl yapılması gerektiği anlatılmış ve araştırmacının bu işi yaparken dikkat etmesi lâzım gelen hususlar ve hareket tarzı anlatılmıştır. Seminerin sonunda araştırma yapacak olanlara halk oyunları, adetler, gelenekler, giyim vs. üzerine derlenmiş 15 soru ihtiva eden teksir dağıtılmıştır.

3. seminerimiz «Bilmeceler» hakkında olmuştur. Folklor açısından bilmecelerin değeri incelenmiş ve çeşitli bilmeceler üzerinde konuşulmuştur.

Başka bir seminerimizde Artvin ve çevresi Folkloru üzerine olmuştur. Seri şekilde devam eden seminerlerimizde daha sonraki haftalarda Urfa Folkloru, Eğin ve Çevresi Folkloru incelenmiş bu bölgeler tanıtılmıştır.

Folklor Çalışmalarımıza katılan elemanlarımıza kurs sonunda genel bir imtihan yapıldıktan sonra «Başarı sertifikası» verilecektir.



Çayda Çıra MTTB Elâzığ Ekibi

III

SOSYAL İLİMLER ENSTİTÜSÜ

M.T.T.B. Sosyal İlimler Enstitüsü'nün Tarihçesi ve Gayesi:

Millî Türk Talebe Birliği Sosyal İlimler Enstitüsü'nün kuruluş hazırlıkları 1969'a kadar uzanır. Türk gençliğinin en eski talebe teşkilâtı M.T. T.B.'nin o zamanki idarecileri geçici bir buhrana sürüklenen asil ve necip Türk gençliğini sömürücü kalemlerden uzak tutmak, onlara ilmin ve kültürün ışığıyla doğru yolu göstermek için faaliyete geçmişlerdi.

Meseleleri sokaktan bekliyen idare adamlarına, milletin ve gençliğin tahammülü artık kalmamıştı. Türk Milletinin değişmez değerlerine sahip çıkacak, istikbâlin devlet adamlarını bir an evvel yetiştirmenin önemi her gün biraz daha artmakta idi. Meselelerimizi ilmin temellerine nasıl oturtacağız? İlimci davranış üniversiteden idarî kadroya henüz aktarılmadığına göre bu nesil böyle heba mı olacaktı?

Aldığı ilmi görüşü bir tarafa bırakıp politikayı (iki yüzlülüğü) metod yaparak mekanizmayı ele geçirenlerin eyyamcılığına hâlâ göz mü yumulacaktı? Böyle bir dar boğazda perişanlığımızın ticaretini yapmağa kalkanlar bile oldu. Yabancı metodlarla işe girişenler Marksist, Leninist, Mao-cu doktrinleri piyasaya kurtuluş reçetesi olarak sürdürdüler.

Artık yerli ilim adamlarımızın kafalarındaki fikirleri Türk Milletinin hizmetine, ve onun gelişmesine tahsis etme zamanı gelmişti. İstikbâlin münevver kadrosunu teşkil edecek, geleceğin büyük Türkiye idealini gerçekleştirecek Türk gençliğinin meselelerini tarafsız bir açıdan ele alarak hal çareleri üzerinde durulmalıdır. Muhtelif sistemler, çeşitli fikir akımları içinde genç kardeşlerimizi doğruyu seçebilecek bir seviyeye ulaştırmak için öğretim üyelerimizin fakültelerdeki dersleri dışında onlarla devamlı ve sistemli bir şekilde meşgul olmalarında, onlara rehberlik yapmalarında sayısız faydalar vardır. Türk milletinin ancak kültürle teçhiz edilmiş gençlikle yaşayabileceğine inanıyoruz. İşte Sosyal İlimler Enstitüsü yukarıda bahsettiğimiz ihtiyaçtan doğmuştur.

MTTB 48. devre Kültür Müdürlüğü bu tablo karşısında Doç. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ın da çok orijinal ve isabetli bulduğu Millî Türk Talebe Bir-

liği Sosyal İlimler Enstitüsü fikrini gerçekleştirmek üzere ilim otoritelerimiz nezdinde bir anket yaptı. Ankete katılan değerli ilim adamlarımız o zamanki Devlet Plânlama Teşkilâtı Sosyal Daire Başkanı hocamız sayın Nevzat Yalçıntaş'ın bu fikrini müspet karşıladı. Ve tarih boyunca Türk Milletine ve gençliğine büyük hizmetler ifa edecek böyle bir müessesenin açılışını uygun buldular. Bugünün gençlerini gelecek için her türlü ilimle teçhiz etmek zaruridir, dediler. İşte böylece 48. devre Millî Türk Talebe Birliği Genel Başkanı kıymetli büyüğümüz Sayın İsmail Kahraman'ın kurmaya teşebbüs ettiği, yukarıda gayesini arzettiğimiz MTTB Sosyal İlimler Enstitüsü, araya muhtelif hâdiselerin girmesiyle bugüne kadar açılmadı. Meselenin ehemmiyeti dolayısıyla çalışmalar da zaten ağır yürüyordu. Nihayet MTTB 50. devre Genel Başkanımız Ömer Öztürk bu hayırlı teşebbüsü yeniden ele aldı ve kuvveden fiile çıkararak asil ve necip Türk Gençliğinin hizmetine sundu.

Enstitünün en kısa zamanda hizmete açılmasını sağlayacak ve bu sebeple hareket tarzımızı tesbit edecek kararlar almak üzere sayın Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ın başkanlığında Vahap Kaba ve Genel Başkanımız Ömer Öztürk'ün de bulunduğu bir komisyon kuruldu. Bu komisyon muhtelif günlerde müteaddit defalar toplantılar yaptı. Bu arada örfî idarenin ilânı yapılacak işlerin bir süre daha ileri atılmasına sebep oldu. Bu toplantılar neticesinde tesbit edilen enstitü öğretim üyelerine örfî idarenin izin alınarak tarihî Topkapı Sarayı Konyalı lokantasında 26 Haziran 1971 Cumartesi günü yemek verilmesi kararlaştırıldı. Yemekte, kurulması düşünülen MTTB Sosyal İlimler Enstitüsü'nün şekli ve çalışma statüsü, ana prensipleri tesbit edilecekti. Yemektan önce ilgili öğretim üyelerine davetiyeler gönderilerek her türlü hazırlıklar tamamlandı.

Topkapı Sarayı tarihî bir gün yaşadı. Millî Türk Talebe Birliği 26 Haziran 1971 Cumartesi günü Sosyal İlimler Enstitüsü öğretim üyelerine Topkapı Sarayındaki Konyalı lokantasında öğle yemeği verdi.

Yemek tatlı bir sohbet havası içinde devam etti. Seneye faaliyete geçecek olan enstitünün ön çalışmaları sohbetin konusu oldu. Konuşmaları idare etmek için sayın hocamız Ord. Prof. Dr. Z. Fahri Fındıkoğlu başkan seçildi. Biraz sonra yemek âdeta açık bir oturum şekline döndü. Dünya gençliği içinde Türk gençliğinin problemleri tarafsız bir açıdan ele alınarak hal çareleri üzerinde duruldu. Muhtelif sistemler, çeşitli fikir akımları içinde Türk gençliğinin doğruyu ve en güzeli seçebilecek bir seviyeye ulaşması için dersler dışında öğretim üyelerinin kendileri ile meşgul olmalarında, onlara rehberlik yapmalarında sayısız faydalar olduğu ortaya çıktı. Bütün bunların devamlı ve sistemli bir şekilde gençliğe verilebilmesi için Sosyal İlimler Enstitüsü şeklinde akademik bir kuruluşun faydalı olacağı kanaatli tekrar önem kazandı. Kuruluş çalışmalarını



Öğretim Üyeleri Sosyal İlimler Enstitüsü hakkında fikirlerini söylüyorlar

yürütmekle görevli MTTB'nin 48. devre Kültür Müdürü değerli büyüğümüz Vahap Kaba'nın organize ettiği Topkapı Sarayı yemeğinde mevzu e-nine boyuna tartışıldı. Topkapı Sarayı yemeğine iştirak eden öğretim ü-yeleri şunlardır:

- Ord. Prof. Dr. Z. Fahri Fındıkoğlu (İktisat Fak. Öğretim Üyesi)
- Prof. Dr. Cevat Babuna (Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)
- Prof. Dr. F. Kadri Timurtaş (Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi)
- Prof. Dr. A. Nihat Tarlan (Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi)
- Prof. Dr. Muharrem Ergin (Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi)
- Prof. Dr. Ayhan Songar (Cerrahpaşa Tıp Fak. Öğretim Üyesi)
- Prof. Dr. Selçuk Özçelik (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
- Prof. Dr. Sabahaddin Zaim (İktisat Fak. Öğretim Üyesi)
- Ahmet Kabaklı (Yüksek Öğretmen Okulu Öğretim Üyesi)
- Doç. Dr. Adnan Ziyalar (Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)
- Doç. Dr. Salih Tuğ (Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)



Sosyal İlimler Enstitüsü kurucularından Vahap Kaba konuşuyor

ENSTİTÜNÜN KURULUŞ VE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖNE SÜRDÜĞÜ GÖRÜŞLER:

Prof. Dr. Ayhan Songar: Kurulacak Enstitünün resmî veya hususî mi olacağı hakkında bilgi istedi.

Doç. Dr. Salih Tuğ: Enstitünün çalışma ve tarihçesi hakkında bilgi istedi.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim: Statünün resmî veçhesi olsun mu olmasın mı diyerek şu sualleri tevcih etti:

- a) — Paralı mı?
- b) — Gece mi? Gündüz mü?
- c) — İmtihanlı mı? İmtihansız mı?
- d) — Devam mecburiyeti var mı?

Ayrıca talep olursa seçim şeklinin sonradan ortaya çıkacağını ve resmîliğin mahzurlarından bahsetti.

Öğretim üyelerinin yukarıdaki sorularına cevap veren Genel Başkanımız Ömer Öztürk «Kuruluşun resmî olacağını, giriş dilekçesi isteneceğini, enstitüdeki verilecek derslerin normal bir seminer şeklinde olmayıp, akademik bir mahiyette olacağını» söyledi.

Ord. Prof. Dr. Z. Fahri Fındıkoğlu: «Önceden bu durum bana teklif

edilmişti, diyerek konuşmasına devamlı meraklıların olabileceğini, enstitüde anlatılacak derslerin ilmin tarafsız ışığı altında ele alınarak en çiplak tarafları ile anlatılmalı ve geniş sosyal bilgiler verilmelidir» dedi. Ayrıca konuşmasına devam ederek, teşebbüsün çok hayırlı ve orijinal bir teşebbüs olduğunu ve geniş bir öğretim müessesesi olabileceğini belirterek, arzusunun sönmemesini diledi.

Prof. Dr. Ayhan Songar tekrar söz aldı, «Bunların İsveç'te Halk Yüksek Okulları şeklinde paralı, gece ve gündüz öğretim yaptığını, diploma vermez, fakat geniş bir kültür ve bilgi sahibi yapmak gayesini taşıdığını, yüksek dereceli akademik bir kariyere sahip olduklarını» söyledi. Enstitüyü bu tip kuruluşlara benzetebiliriz, diyerek kuruluşun resmî olmasını «Milletçe diploma meraklısıyız, onun için sonunda diploma verilmesinin cazip olacağını belirtti. Ayrıca belli bir tedris süresi olmalıdır. Meselâ bir veya iki sene. Verebilenlerden bir miktar para alınmalıdır. Hocalar için memleket vazifesi telâkki edilmeli. Tedris ders saatleri 18.00-20.00 arası olmalıdır. Müfredat programı ise devamlı bir İdare Heyeti tarafından hazırlanmalıdır.

Ayhan Songar Beyden sonra tekrar söz alan Prof. Dr. Sabahaddin Zaim: «Tahsil şartı aranmalıdır. Homojen olmalıdır. Yoksa derslerin seviyesini bulmak mümkün olamaz. Bu durumda seviye en az lise mezunu olmalıdır.»

Prof. Dr. Cevat Babuna: «Mesele üzerinde düşünenler var. Kafaların da bir takım fikirler, billürleşmeler var. Teklifler zaten onlardan geliyor. Komisyon da bu arkadaşlar vazife alsın, bize madde madde meseleyi getirsinler, tekrar münakaşasını yapalım» dedi.

Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan: «Bu teşebbüs gençliğe yardım şeklinde olmalı, resmîlik sonradan gelsin, tecrübeler yapılsın, mektep mahiyetinde olması nasıl karşınır henüz belli değil. Bu işe menfaat gölgeleri konulmamalı. Diploma, menfaat sarfedilecek mesaiyi halis ve samimîlik hududundan çıkarır. Hususi seminer ve konferanslar şeklinde olmalıdır. Program gene bir heyet tarafından hazırlanmalıdır.»

Ord. Prof. Dr. Z. Fahri Fındıkoğlu: «İçinde bulunduğumuz sosyal durum, aksiyona geçebilme imkânlarımız hesaba katılmalı, çeşitli sorular dedikodu zemini arayan gazeteler olabilir. Hususî konferanslar şeklinde yine aktif metodlara yer vererek çalışılabilir. Sosyal meseleleri bu şekilde münakaşa cereyanı meydana getirebilir. Resmî olmasın. Hususî olarak kendi kendine taazzuv etsin.»

Ahmet Kabaklı: «Şimdiye kadar pek çok seminerler ve konferanslar yapıldı. Bizler de katıldık. Netice malûm. Şimdi yeni bir şey yapılmak isteniyor. Diğerlerinin tecrübeleri vardır. Enstitüye bir mektep havası verilmelidir Millî bir doktrinin hazırlanması için çalışmalara zemin hazır-

lanmalıdır Burada sistemli olarak konferanslar dışında bir şey yapılmak isteniyor. Bir mektep statüsü olmalı İleri sürülen mahzurlar konferanslar için de varid olabilir. Ama mektep için bu mümkün olmaz. Hocaların tutum ve seviyeleri Türkiye için malûmdur. Binaenaleyh herhangi bir dedikodu ortaya çıkamaz. Mektep havası sükûnet havası verir, devamı sürekli olur. Bir veya iki sene temadî olur. Dersler arasında kombinézonlar teşkil olunur. Böylece kayıtlı ve vesikalı bir devam şarttır. Misafir dinleyici de kabul edilebilir. İki senede talebe şuurlandırılmalıdır. Buradan alınacak diplomanın memleket içinde değeri olmalı. Kadro hazırlama hareketi olmalı. Millî bir hükümetin mutenâ yerlerine rahatlıkla yerleştirebileceğimiz elemanlar yetiştirilmeli. Bunun benzeri Ankara'da da açılabilir. Arzuluyuz, fakat pek iddialı değiliz. Bu diploma şeref diploması olur. Bu hareket MTTB'nin en başarılı ve tarihî bir hareketidir» dedi.

Ord. Prof. Dr. Z. Fahri Fındıkoğlu: «Anladığıma göre bir ekole doğru gidiliyor.»

Prof. Dr. A. Nihat Tarlan: «Konferans seminer şeklinde başlar, sonra mektep olur. Tercih yapmak lâzım. Yavaş yavaş uzviyet haline gelmeli. Birden mektep olursa korkuyorum bir çok teşebbüslerimiz gibi kısır kalır. Kapıları açmalı, öğrenci arzusuyla gelsin.»

Prof. Dr. Ayhan Songar: «Sayın Ahmet Kabaklı beye aynen iştirak ediyorum. Hâdise zaten böyle başladı. İki sene oldu hâlâ mektep mi seminer mi diyoruz. Yirmi sene sonra aynı şeyi söyleyebiliriz bu gidişle. Devam ve yoklama şart olacak. Memlekette pek çok seminer var. Bir yenisini daha açmaktansa bir tanesine iltihak etmek gerek. Aksi hâlde onlardan istifade düşünülemez. Fakat talebeye okul havası şart. İcabında talebeye bir vazife vererek sene sonunda bir yoklama yapmak lâzımdır. Verilecek vesika bazı yerler için öncelik, bazı yerler için bir risk olabilir!»

Prof. Dr. Sabahaddin Zaim: «İskandinav memleketlerinde üniversiteler halk, sendika, devlet gibi kuruluşların koordine çalışması ile kurulur. Bu bakımdan T.E.K. Derneği ile temas edip bize iltihakları sağlanarak kuvvetler birleştirilebilir.»

Ord. Prof. Dr. Z. Fahri Fındıkoğlu: «Şimdilik hususî, sonradan taazzuv etsin. Tecrübe kâfidir, mektebe geçme zamanı gelmiştir. Değişik bir statü ile çalışılmalı. Milliyetçi, geniş sosyal görüşleri ihtiva etmeli. Kabaklı beye Songar beyin görüşlerine ben de katılıyorum. Okul olsun, konuşmalar kâfidir. Realiteye gitmeli, realite ile hareket etmeli. Ne kadar muvaffak olunursa kârdır.»

Prof. Dr. Sabahaddin Zaim: «Ana kültür konuları dışında teknik konular da ele alınmalı.»

Ahmet Kabaklı: «Türk tarihi, millî kültür mutlaka konmalı.»
Kuruluş çalışmalarını yürütmekle görevli MTTB 48. devre Kültür Mü-



Sosyal İlimler Enstitüsünün Topkapı Sarayındaki yemeğinden sonra öğretim üyeleri ve M.T.T.B.'liler sohbet ediyorlar

dürünün organize ettiği bu yemekte mevzu enine boyuna tartışıldı. Ve güzel fikirler ortaya çıktı. Bu konuşmalardan sonra ileri tarihlerde yapılacak olan Ağustos sonundaki toplantıya sunulması gereken ön raporu hazırlamak üzere Ord. Prof. Dr. Z. Fahri Fındıkoğlu ve Prof Dr. A. Songar, Prof. Dr. Sabahaddin Zaim ve Vahap Kaba'dan müteşekkil bir komisyon kuruldu. Bu toplantıya iştirak edenler, enstitünün öğretim üyeleri, MTTB Genel Başkanı, MTTB riyaleti ve müdürlerinin de katıldığı Topkapı Sarayı toplantısı olgun bir hava içerisinde sona ermiştir.

29 Haziran 1971 Salı günü İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Kürsüsü'nde sayın hocamız Ord. Prof. Fındıkoğlu'nun başkanı olduğu yukarıda adı geçen komisyon tarafından hazırlanan taslak programın hülâsasını aşağıya alıyoruz.

1 — STATÜ

- A — a) Adı: Sosyal İlimler Enstitüsü
b) Süresi: 3 ay, 6 ay, 1 veya 2 yıl
c) Yeri: MTTB Sosyal İlimler Enstitüsü Salonu ve müştemilatı
d) Kuruluş tarihi: 29 Kasım 1971

- B — Alınacak Talebenin :
a) Menşei: Lise mezunu, üniversiteye devam etmiş olanlar, üniversite mezunları; üniversite veya yüksek okullara devam etmekte olanlar.
b) Miktarı: 50 öğrenciyi geçmemeli.
c) Ücret durumu: Sembolik olmalı, menşelere göre değişmeli, devreler için 25 TL. olabilir.
d) Talebinin kabul şekli: Mülâkat, tahkikat, imtihan
- C — Mezuniyette verilecek sertifika veya diplomanın şekli
- D — a) Haftalık ders programı:
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma.
b) Saat miktarı: 10 saat.
c) Derslerin başlayış, bitiş saatleri: 18.00 - 20.00 arası.
d) Cumartesi günleri yapılacak seminerler.
- II) A — Müfredat programı: (Neyi niçin nasıl öğretmeliyiz)
a) Her branşta okutulacak dersin şeması.
b) Okutulacak genel branşlar. /
1 — İktisat
2 — Teknik meseleler.
3 — Kültür, Türk Kültürü.
4 — Tarih, Türk Tarihi.
5 — Tıp.
6 — Sosyal meseleler.
7 — Siyaset.
8 — Din ve Ahlak.
9 — Hukuk.
10 — Dil ve edebiyat.
11 — Güzel sanatlarda fikir cereyanları.
12 — Tiyatro, Müzik.
13 — Hitabet.
14 — Aktüel meselelerin kritiği.
c) Ekol sahibi ilim ve sanat adamlarımız: Mehmet Âkif, Yahya Kemal, Farâbi, İtrî, Dede Efendi, Mümtaz Turhan, v.s.
- B — a) Okunan mevzuların bir sentez altında birleştirilmesi.
b) Derslerin hayatileştirilmesi.
- III — Enstitünün devamlı öğretim kadrosu:
1 — Ord. Prof. Dr. Z. Fahri Fındıkoğlu
2 — Prof. Dr. Ayhan Songar
3 — Prof. Dr. Sabahaddin Zaim
4 — Prof. Dr. A. Selçuk Özçelik

NİÇİN SOSYAL İLİMLER?

- 5 — Prof. Dr. Mehmet Kaplan
- 6 — Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş
- 7 — Prof. Dr. Şahabettin Tekindağ
- 8 — Prof. Dr. F. Kadri Timurtaş
- 9 — Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan
- 10 — Prof. Dr. Cevat Babuna
- 11 — Prof. Dr. Ö. Faruk Akün
- 12 — Prof. Dr. Korkut Özal
- 13 — Prof. Dr. Muharrem Ergin
- 14 — Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı
- 15 — Ahmet Kabaklı
- 16 — Doç. Dr. Salih Tuğ
- 17 — Doç. Dr. Mazhar Özman
- 18 — Doç. Dr. Adnan Ziyalar
- 19 — Tarık Buğra
- 20 — Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu
- 21 — Doç. Dr. Nevzat Kor

IV — Takip edilecek öğretim metodları:

- A — a) Takrir
b) Münakaşalı ders
c) Proje usulü
d) Aktif ders
- B — Derslerin teybe alınıp teksiri
- C — Tetkik Gezileri
- D — Enstitünün Kütüphanesi
a) Tanzimi
b) Bulunması zarurî kitapların tesbiti.

ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN MÜTEŞEKKİL KOMİSYONUN ENSTİTÜNÜN GAYESİ HAKKINDAKİ FİKİRLERİ :

Türk Yüksek Tahsil Gençliğine, Sosyal Meseleler, İktisat, Teknik, Hukuk, Tıp, Psikoloji, Dil, Tarih, Din ve Ahlak, San'at ve Edebiyatta fikir cereyanları, Tiyatro, Müzik, Hitabet vesair mevzularda geniş malûmat sahibi yapmak, yarının münevverlerini millî değerlerle yüklü ve umumî kültüre vakıf hâle getirmek.

Yemekte Kararlaştırılan Bütün Enstitü Öğretim Üyelerinin Katılacağı Ekim 1971'de Yapılacak Büyük Toplantıya Kadar Yapılan Çalışmalar:

1 — Sosyal ilimlerin önemini anlatan «Niçin Sosyal İlimler» başlıklı bir yazı hazırlanarak 6 Eylül 1971 tarih ve 10 numaralı Gençlik Bülteninde neşredildi. Ayrıca bu bültende Sosyal İlimlere niçin ihtiyaç olduğu tafsilâtli bir şekilde anlatıldı. Adı geçen yazıyı aşağıya alıyoruz:

Cemiyetimiz «sosyal» kelimesinden ürkmüştür. Ama pek çok meselemiz de bu kelime ile su yüzüne çıkmış, münakaşası yurt çapında ehemmiyet kazanmıştır. Türkçedeki karşılığı «cemî» «içtimaî» olan ve sonradan maksatlarına uygun olarak öztürkçeciler tarafından «toplumsal»a çevrilen bu kelime, bugün dünyaca bilinen ilmi bir terimdir. İnsani münasebetlerin bütün kâinatı kapladığı ve fakat egoist bir hüviyet taşıdığı çağımızda biz de bu ortak terimle herkesi, düşünmeye çağırıyoruz. İşte bunun için «Sosyal İlimler» diyoruz. Bugün Yüksek Tahsil yapan gençler kendi branşlarına münhasır sosyal meselelerden ilmi seviyede haberdar olamıyor. Objektivitesini kazanamıyor. İş bölümü, kabiliyet esasına göre yetiştirme, bir şeyin en iyisini yapmak güzel şey. Ama çevre ile irtibatı kesmemek şartı ile. Biraz iktisat, biraz tıp, biraz psikoloji, sosyoloji, edebiyat, biraz teknik, tarih, hukuk, biraz siyaset, din ve ahlak, biraz da tiyatro, müzik ve hitabet bilmek lâzımdır. Bu bilgiler, asrımızın atom ve füze tekniği içinde öyle konferans ve münferit sohbetlerle elde edilemez. Devamlı ve sistemli bir çalışmaya ihtiyaç gösterirler. Bu çalışmayı yapmağa biraz da mecburuz.

Ahenk ve tesanüt. Bu iki unsur nasıl teessüs edecek? İşte Sosyal İlimler türlü dallarda öğretim görmüş insanları büyük Türkiye idealinin etrafında toplayacak ve eğitecek. Her ferdin cemiyetin ayrılmaz birer parçası haline getirecek. Komşusu açken o uyuyamıyacak, canı istediğini yapamayacak. Her türlü dallarda okuyan dimağlar arasında köprüler kurulacak, geçitler açılacak ve kopmalar önlenecek, hodgâmpereçlik elini eteğini çekecek. Kültür sahibi, şahsiyet sahibi Türk entellektüeli yetişecek. Medenilik, medeniyetçilik, tekâmül, ilerleme, iyiyi, güzeli, doğruyu bulmak lâfta olmaz elbette. Teknik mi tahsil ediyorsun, geleceksin iktisat profesörünün karşısında oturacaksın, dinleyeceksin, not alacaksın, tavsiye ettiği kitabı okuyacaksın. Edebiyatçı mısın, geleceksin psikoloji profesörünün karşısına, insanın içini öğreneceksin. Düşüncelerini rahat ve güzel anlatamıyor musun? Geleceksin hitabet hocasının dersine, kendine güven kazanacaksın. Her şeyden evvel çalışacaksın. Ama metodla, sistemli çalışacaksın. Biz de karınca karınca böyle yetişmek isteyen genç kardeşlerimiz, idealistlerimiz için çalışıyoruz.

Ahenk ve tesanüt başka nasıl doğar? Birbirimizi sevmesek, «Adalardan birinde bir Cuma günü bir hamalın yanına sokulup Cuma namazı kılan ve onunla bir arada olmaktan haz duyan» Yahyâ Kemal gibi düşünmesek, kendimizi bu milletten nasıl sayabiliriz? Bu milletten dertleri ile dertlendiğimize, neşesi ile neşelendiğimize kendimizi nasıl inandırabiliriz? Bu ahenk ve tesanüd bağları kopmamış olsaydı, kültürünü ulaştır-

tırabildiği milletlere «Ben Osmanlıyım» dedirten Türkük gururunu hâlâ yaşasaydı, bugünkü çatışık ve anarşik ortam vücuda gelmezdi. Biz, kendi harsıyla tekâmül prensibini yürütemedik. Dolayısıyla dıştan gelen büyük sosyal, kültürel ve teknik baskılara karşı hüviyetimizi muhafaza edemedik. Onları asimile yerine olduğu gibi kabule mecbur olduk. Bu eziklikten kurtulmak için o günden beri altta kalmış, tâ dipte yatan sosyal meselelerimizi ele almamız, vatan ve milletimize bağlı, prensiplerden asla tâviz vermeden başarıya ulaşmamız lâzımdır.

Türk'e yabancı metodlar en çok maarife tatbik edildi. Hem de her sene sil baştan dendi. Gerekeç olarak da değişen dünya şartlarına ayak uydurma mecburiyeti gösterildi. Ve öyle ayak uyduruldu ki, 1969 yılında nüfus başına düşen millî gelir 2214 liraya yükseldi! Hindistan'da geride... 1938'de 432 TL. idi. 33 senede 33 misli ilerleme(!). Devalüasyon, enflasyonlar... birbirini kovaladı tabii. Gelire katkıda bulunmak şöyle dursun, Türk kültürü yerine (Pekos Bill) kültürünü okuyan, tatbik eden bir nesil yetişti. Bütün değer ölçüleri yerini paraya bıraktı. Her türlü katakullî, yalan, riyâ bu maddeyi elde etmek için adetâ meşrû sayılır olur. Memur rüşveti artırdı. Vatandaş esnaf da «benim emekliliğim yok, bak devletin memuru bile irtikâp yapıyor,» dedi. Elinden geleni komadı. Tesahüd de yerini çıkara bıraktı, itibarlarını kaybeden varlıklı vatandaş vergisini vermek istemedi. Devlet gelirleri azalınca zamlara müracaat edildi. Bu defa hayat pahalandı. Fakir-zengin uçurumu büyüdükçe büyüdü. Bir kısım zenginler lüks ve israfa kaçan hükümetlerden, viski patlatıp açış yapan siyasilere vergi kaçırdı. Adil olarak millet hizmetine sarfedilmesinden bile şüphe ettiler. Zengin vatandaş ki Türkiye'de millî gelirin yüzde 45'ini alır; sosyal hizmetlere işbaşındaki dürüst olmayan kimseler yüzünden katılmadı, çekingen kaldı, kazancını daima gizlemek ihtiyacını duydu. Yan gelip yatanların, gelir kaynağı aramayanların bir gün «Varlık vergisi» diye kapısını çalacağından daima korktu.

Böyle dar bir boğazda perişanlığımızın ticaretini yapmaya kalkınlar oldu. Hazır metodlarla ezilen çoğunluğun zihni çelinmeye çalışıldı. Marksist, Leninist, Mao'cu doktrinler piyasaya kurtuluş tableti olarak sürüldü. Oysa hasta olan Türk Milleti idi. Hastalığı özel bir bünyeden neset etmişti. Onu ne yabancı hekim, ne de yabancı reçete iyi edebilirdi, ona teşhisi kendi adamı koyacak, onu ancak kendi elemanı tedavi edecekti.

İşte sosyal ilimlere böylece ihtiyaç doğdu. İlim adamlarımızın kafasındaki faydalı görüşleri Türk milletinin hizmetine tahsis edebilecek enstitektüellere böyle ihtiyaç hâsıl oldu. MTTB böyle bir ihtiyaca cevap vermekten, böyle bir enstitü kurmaktan şeref duyar.

II — Müfredat programının hazırlanmasında ilim ve fikir adamlarıyla anket mahiyetinde temaslar yapıldı.

III — Din ve ahlâk müfredatının tesbiti için alâkalı ve bu hususta ehliyetli kimselerle görüşmek üzere İslâmî İlimler Araştırma Vakfı ziyaret edilerek, değerli hocamız Mahir İz beyden gerekli malûmat alındı.

IV — Enstitü Öğretim üyelerinin tamamının katılacağı toplantının ön çalışmaları için Prof. Dr. Sabahaddin Zaim ve Prof. Dr. Ayhan Songar beyle görüşmeler yapıldı. Bu arada müdürlük faaliyeti olarak MTTB'de sık sık toplantılar yapıldı. Nihayet Ekim ayı içinde tam kadro bir toplantı yapılmasına karar verildi.

V — Enstitünün gayesini, öğretim üyelerini ve kayıtlara başlandığını haber veren bir bildiri neşredildi. 9-16 Ekim 1972 Cumartesi günü saat 15.00'de MTTB seminer salonunda enstitü öğretim üyelerinin iştirak ettiği son bir toplantı yapıldı. Ders programı son şeklini aldı. Ve enstitünün yönetmeliği, yukarıda adı geçen komisyon tarafından hazırlanmıştı. Bu toplantıya ait tafsilâtli bilginin 15.11.1971 tarih ve 14 sayılı Gençlik Bülteninde yayınlanması sağlandı. Nihayet enstitünün 29 Kasım 1971 günü bir merasimle açılmasına karar verildi. Açılışa dağıtılmak üzere MTTB Sosyal İlimler Enstitüsünün gayesini anlatan «Niçin Sosyal İlimler» başlıklı bir broşür hazırlandı.

Bu arada Sosyal İlimler Enstitüsü aday talebe fişleri hazırlanarak kayıt dosyası tanzim edilmiş 15 Ekim 1971 tarihinden itibaren enstitüye tesbit edilen şartları haiz talebe kayıtlarına başlanmış. 1 Aralık 1971'e kadar süren kayıt döneminde enstitüye 119 öğrenci kayıt edilmiş ve enstitünün açılış merasimi hazırlıkları tamamlanmış, mezkûr tarihte adı geçen toplantıda alınan karara uygun olarak 29 Kasım'da açılabilmesi için gerekli bütün ön çalışmalar tamamlanmış, açılış merasimine öğretim üyeleri, basın mensupları davet edilmiştir. Bu hususta hazırlanan davetiye bütünü öğretim üyelerine gönderilmiştir.

«Sayın.....»

Türk Yüksek Tahsil gençliğini, millî değerlerin ışığı altında modern sosyal konularda bilgi sahibi yapmak ve umumî kültüre vakıf hâle getirmek için öğretim üyeleriyle yapılan araştırma ve incelemelerden sonra Millî Türk Talebe Birliği, «Sosyal İlimler Enstitüsü» adıyla bir enstitüyü faaliyete geçirmiş bulunmaktadır.

Sıkıyönetim Komutanlığının müsaadesiyle 29 Kasım 1971 Pazartesi günü saat 18.00'de Millî Türk Talebe Birliği Seminer Salonunda davet edilen resmî erkânın huzurlarında yapılacak ve Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ın ilk dersi vereceği Açılış Toplantısı'na şeref vermenizi saygıyla rica ederim.

Ömer Öztürk
MTT Genel Başkanı

ENSTİTÜNÜN AÇILIŞI

29 Kasım Pazartesi günü saat 18.00'de Sıkıyönetimin müsaade ve temsilcileri huzurunda MTTB konferans salonunda yapılan bir merasimle Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı, enstitünün öğretim üyeleri ve talebeleri, kalabalık bir halk kitlesinin iştiraki ile enstitü tedrisata açıldı.

Açış konuşmasını MTTB Genel Başkanı Ömer Öztürk yaptı. Öztürk'ün konuşmasını aşağıya aynen alıyoruz.

•Muhterem davetliler, saygıdeğer hocalarım, değerli basın mensupları, sevgili genç arkadaşlarım.

•MTTB adına hepinize hoş geldiniz derim. 5 gün sonra şerefli hizmet yıllarının 56. idrak edecek olan teşkilâtımız tarihi bir gününü yaşamaktadır. MTTB yüksek öğrenim yapılan illerdeki teşkilâtları, 20'ye yakın komisyonları, 3 kulüp ve bir enstitüsüne, bugün memleketimizde yepyeni bir çığır açacak olan Sosyal İlimler Enstitüsü ile bir yenisini ilâve ederek, temsil ettiği gençliğe daha iyi, daha güzel hizmet yolunda yeni bir adım daha atmaktan bahtiyarlık duymaktadır.

Meselerleri ilmi temellere oturtmak görüşünü esas alan gençlik olarak kurduğumuz enstitü ile memleketimize yapıcı bir teşebbüs kazandırdığımızı inancındayız. Bu değerli ve hayırlı teşebbüsün kuruluş hazırlıkları sırasında gerek geçmiş devrelerde, gerekse bu devrede bizleri teşvik eden, her türlü yardımlarını esirgemeyen ve üniversite öğretim üyeleri içinde memleketseverliğin eşsiz örneğini icraatlarıyla isbat eden enstitümüzün öğretim üyeleri sayın hocalarımıza, huzurlarınızda şükran ve minnetlerimizi sunarız. Enstitümüzün statüsünün hazırlanmasında olağanüstü gayret ve fedakârlık göstererek bu kuruluşun gençliğe hediyesinde en büyük hisseyi almış olan sayın Prof. Dr. Sabahaddin Zaim, sayın Prof. Dr. Ayhan Songar, sayın Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu hocalarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Sosyal İlimler konusunda gençliğin yetiştirilmesi için böyle bir enstitünün kurulması fikrini ilk önce ortaya atan ve şu anda ilk dersi vermek üzere aramızda bulunan sayın Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş hocamıza ayrıca müteşekkirimiz. Burada kendilerine düşen vazifeleri başta sayın Vahab Kaba bey olmak üzere fazlasiyle ifâ ederek yürüten genç arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkürü bir vazife sayıyorum. Bugün ithiharla söyleyebiliriz ki, dünya çapında ilmi kariyeri olan ilim adamlarımız mevcuttur. Artık bundan sonra bize düşen iş şehitlerin kanı kadar kıymetli olan ilim adamlarımızın mürekkeplerinden çıkan yazıları okumak öğrenmek ve tatbik etmektir. Gittikçe büyümekte olan meselelerimizin hal şeklini bugünden öğrenmek mecburiyetinde olan istikbalin münevver kadrosunu teşkil edecek gençlerin, âlimlerimizin bilgilerine başvurmak her zaman hakkı ve vazifesi olmalıdır. İnsan ener-



Açılış toplantısına katılanlardan bir kısmı görülmüştür.



Enstitünün ilk dersini veren Prof. Dr. Sabahaddin Zaim.

«Sosyal İlimler Enstitüsü» açıldı

Millî TTB Genel Başkanı Ömer Öztürk, 29 Kasım Pazartesi günü saat 18.00'de Sıkıyönetimin müsaade ve temsilcileri huzurunda yapılan bir merasimle açılış konuşmasını yaptı. Öztürk, «Sosyal İlimler Enstitüsü» adıyla kurulmuş olan MTTB'nin bu enstitü ile gençliğe daha iyi hizmet yolunda yeni bir adım daha atmaktan bahtiyarlık duymaktadır. Enstitünün kuruluş hazırlıklarında olağanüstü gayret ve fedakârlık göstererek bu kuruluşun gençliğe hediyesinde en büyük hisseyi almış olan sayın Prof. Dr. Sabahaddin Zaim, sayın Prof. Dr. Ayhan Songar, sayın Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu hocalarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Sosyal İlimler konusunda gençliğin yetiştirilmesi için böyle bir enstitünün kurulması fikrini ilk önce ortaya atan ve şu anda ilk dersi vermek üzere aramızda bulunan sayın Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş hocamıza ayrıca müteşekkirimiz. Burada kendilerine düşen vazifeleri başta sayın Vahab Kaba bey olmak üzere fazlasiyle ifâ ederek yürüten genç arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkürü bir vazife sayıyorum. Bugün ithiharla söyleyebiliriz ki, dünya çapında ilmi kariyeri olan ilim adamlarımız mevcuttur. Artık bundan sonra bize düşen iş şehitlerin kanı kadar kıymetli olan ilim adamlarımızın mürekkeplerinden çıkan yazıları okumak öğrenmek ve tatbik etmektir. Gittikçe büyümekte olan meselelerimizin hal şeklini bugünden öğrenmek mecburiyetinde olan istikbalin münevver kadrosunu teşkil edecek gençlerin, âlimlerimizin bilgilerine başvurmak her zaman hakkı ve vazifesi olmalıdır. İnsan ener-

Açılışla ilgili bir gazete haberi

jisini sarfetmedikçe huzursuzdur. Mesele, bu enerjii eğitim sistemleri ile en faydalı şekilde kullanmayı planlamaktır. MTTB olarak ferdi kabiliyete saygılı, demokratik düzende millî ve manevî değerlere bağlı, müsbet ilmin modern metodlarına vâkıf, tarihinden feyz ve ilham alacak bir

neslin yetişmesini herşeyin başında düşünmeliyiz. Devletimizin, hükümetizin, ilim adamlarımızın, Türk yüksek tahsil gençliğinin dikkatini bu noktaya toplamak, kültürel faaliyetlerimizin ağırlık noktasını teşkil etmektedir. Bu vesile ile hepimiz tarafından bilinen basın-yayın, tiyatro, sinema, seminer, konferans, anma günleri, kitap kulübü gibi kültürel faaliyetlerimizin yanında bu yıl kurup federe ettirdiğimiz altı dalda müsabakalara hazırladığımız MTTB spor kulübünden de gençliğe yaptığı ve yapacağı hizmet yönünden bahsetmekte fayda görmekteyim. Yüksek Tahsil Gençliğinin en mühim dört probleminden üçüne çare bulmak üzere başta ucuz ders kitabı basmak, daha sonra burs ve yurt temin etmek gayesi ile kurup tescil ettirdiğimiz ve yakında matbaasının açılışını yapacağımız Fatih Gençlik Vakfının kuruluşunu müjdelemekten gurur duymaktayım.

Sözlerime sayın Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan hocamızın bir cümlesi ile son vermek istiyorum. «Türklüğün maddî ve manevî varlığını ancak vatanına, milletine bağlı asil, bilgili, feragatli, aklıselim sahibi ve iradeli gençlik kurtaracaktır.» Yukarda veciz ifadesini bulan özlediğimiz neslin vasıflarını kazandırmakta büyük payı olacağına inandığımız Millî Türk Talebe Birliği Sosyal İlimler Enstitüsü'nün açılışını bu inançla huzurlarınızda yaparken, milletimiz ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını niyaz eder, Millî Türk Talebe Birliği adına açılış merasimine iştirak ettiğinizden dolayı teşekkür ve şükranlarımı iletir, saygılarımı sunarım.»

Daha sonra kürsüye gelen Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı, MTTB'nin bu faaliyeti ile Türk Yüksek Tahsil Gençliğine büyük bir hizmette bulunduğu, kendisinden istenen her türlü yardımı seve seve yapabileceğini, hatta ders dahi verebileceğini belirtti. Sayın Dekanın konuşması aynen şöyledir:

«Değerli arkadaşlar, sayın dinleyicilerim. 50 yıllık bir geçmişe sahip olan MTTB'nin Türk gençliğinin yetişmesinde ve şimdiye kadar yaptığı çalışmalarına bir ek olarak bu enstitüyü kurduğunu, daha doğrusu kurmak üzere olduğunu haber aldığım zaman büyük bir kıvanç duydum. İşte ilk defa olarak bir gençlik teşkilâtı memleket meseleleri üstüne daha ciddi eğilmek mecburiyetini duymuş ve bu yolda da müsbet bir adım atmış bulunmaktadır. Bihassa bu teşkilâtın kuruluşunda çok değerli meslek arkadaşlarımızın bulunduğu ve onların isimlerini duyduğum zaman daha da fazla kıvanç duyduğumu belirtmek isterim. Bu enstitünün çalışmalarına şüphesiz ki yardımcı olmak her üniversite öğretim üyesinin ve her Türk aydınının bir borcu olarak karşımıza çıkmaktadır. Onun içindir ki, sözlerimi daha fazla uzatmadan, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Millî Türk Talebe Birliği'nin çalışmalarında muvaffakiyetler diler ve kendi payıma düşecek yardımcı her an yapmaya hazır olduğumu sizlere duyururum. Teşekkür ederim.»

Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Sosyal İlimler Enstitüsü kurucularından Sayın Prof. Dr. Ayhan Songar, ise şunları söylemiştir:

«Muhterem misafirlerimiz, aziz öğrenci kardeşlerimiz,

Üniversiteler, yüksek okullar, bildiğiniz gibi belli ilim dallarında, gençlere gerekli bilgileri vererek meslek adamı yetiştirmekle vazifeli müesseselerdir. Biz Millî Türk Talebe Birliği'ndeki arkadaşların teklifi üzerine; bir grup üniversite öğretim üyesi ve bizle beraber çalışan diğer fikir adamları toplandık ve bunun dışına çıkmayı, üniversite eğitimi ve öğretimi, daha doğrusu yüksek tahsil seviyesindeki bir kültür eğitimini üniversitenin duvarlarının dışına çıkarmayı düşündük. Ve bugünün insanı için klasik üniversite eğitiminin yahut yüksek tahsilin yetmiyeceğine kana olduk. Bu sebeple bu enstitüyü kurduk. Maksadımız dünyanın bütün ileri memleketlerinde olduğu gibi yüksek öğrenim seviyesindeki öğrencilere ve halka gerekli çağdaş kültürü, umumî bilgileri vermektir. Bunun emsalî dünyanın her tarafında bugün bulunmaktadır. Ve her yerde bu kabîl eğitim ve öğretim müesseselerine rastlanmaktadır. Memleketimizde bu büyük bir eksiklik. Bu eksikliği bu suretle doldurma yolunda atılmış bir adım olarak arkadaşlarımızın bu teşebbüsünü hürmetle selâmlarım. Son senelerde öğrenci teşekkürlerinin ve öğrenci gruplarının kendi kuruluş maksatları ve millî menfaatlere aykırı düşen hareketlerinin yanında Millî Türk Talebe Birliği'nin bu çok güzel yapıcı ve olgun davranışı bizler için istikbâle ait bir ümit vesilesi ve gelecek nesiller için de muhakkak ki dâima saygıyla anılacak bir başlangıçtır. Bu işe bizleri teşvik eden ve bu enstitünün kurulmasına sebep olan arkadaşlarımız dâima hürmetle anılacaklardır. Bizler de üniversite öğretim üyeleri olarak bu çorbada tuzumuzun bulunmasından ve böyle bir teşebbüsün ilk hocaları olmaktan dolayı ömrümüz boyunca iftihar duyacağız. Temennim şudur ki, bu devam etsin, bu ilgi sönmesin, günden güne büyüsün ve memleketimizde örnek bir müessese olarak kendine düşen payı yapsın. Bugün tedrisata başlamış olacağız. İnşallah gelecek senelerde gene hep beraber toplanıp bu enstitünün yaptığı şeylerin muhasebesini burada yapmak nasip olacaktır. Arkadaşlarıma ve hepimize (ben dahil) muvaffakiyetler temenni eder, hepinizi saygıyla selâmlarım.»

Bundan sonra söz alan 48. devre Kültür Müdürü ve Sosyal İlimler Enstitüsü kurucusu sayın Vahab Kaba, Sosyal İlimlerin önemini anlatan şu konuşmayı yaptı:

Muhterem Üniversite öğretim üyeleri, kıymetli basın mensupları;

Millî Türk Talebe Birliği, şimdiye kadar dünyanın hiç bir gençlik teşkilâtına nasip olmayan tarihi bir hamle yaparak Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Findikoğlu, Prof. Dr. Ayhan Songar, Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Prof. Dr. Sabahaddin Zaim, Prof. Dr. Selçuk Özçelik, Prof. Dr. Faruk Kadri Ti-

murtaş, Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Prof. Dr. Muharrem Ergin, Yazar ve öğretim üyesi Ahmet Kabaklı'dan müteşkil daimî bir ilim adamları kadrosu ile Türkiye'de bir benzeri daha bulunmayan Sosyal İlimler Enstitüsü adı altında bir müessese açmış bulunmaktadır. Gayemiz modern sosyal konularda gençleri bilgi sahibi yapmak ve meselelerimizin ilmin temeline oturtulmasına hizmet etmektir. Memleketimizin entellektüellerini en ehil ellere, her biri sahasının dünyaya çapında otoritesi olan değerli ilim adamlarımızın nezdinde yetiştirecek tek müessese muhakkak gençliğin ve milletin hizmetine sunduğumuz bu müessese olacaktır.

Sosyal İlimler Enstitümüz şimdilik 3 aylık devreler halinde başlayıp mezuniyet imtihanlarında başarı gösterenlere öğretim üyelerimizin imzalarını taşıyan diploma verecektir. Talebeler, lise mezunları, fakülte ve yüksek okul talebeleri veya mezunları arasından imtihanla seçilecektir. Cumartesi, Pazar hariç saat 18.00-20.00 arasında olmak üzere haftada beş gün tedarisat yapacaklardır.

Enstitümüzün daimî ilim adamları kadrosundan başka memleketimizde kendi sahalılarında temayüz etmiş ilim, idare ve siyaset adamlarımıza özellikle siyasî parti genel başkanlarına da ayrıca konferanslar teklif edilecek, gençlerimize istikbalde doğru yolu seçmek için lüzumlu objektif ölçüler kazandırarak çeşitli görüşlerin mukayeselerini yapmak imkânları hazırlanacaktır.

Müfredatımızda İktisat, Teknik, Kültür, Tarih, Tıp, Sosyal Meseleler, Siyaset, Din, Güzel Sanatlar, Tiyatro, Müzik, Psikoloji, Hukuk ve Hitabet gibi ana konular yer almış bulunmaktadır. Derslerin yapılacağı 18.00-20.00 saatleri arasında Birliğimiz merkezinde aday kayıtlarına başlanmıştır.»

Daha sonra Tayyar Baysal (Enstitü Müdürü) enstitü hakkında bilgi vermiştir. Bu konuşma aynen aşağıya alınmıştır.

«Muhterem davetliler, saygıdeğer hocalarım ve sevgili arkadaşlarım, Çağımızda, sosyal yönü olmayan ilim kalmadığından, Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin yetişmesinde büyük bir boşluğu dolduracağına inandığımız Sosyal İlimler Enstitüsüne kavuştuğumuz şu anda bir Tıp Fakültesi öğrencisi olarak ve enstitü mensubu olarak büyük bir kıvanç duymaktayım. Bütün yüksek tahsil talebesi olan arkadaşlarımızın en az bizim kadar bu kuruluşu benimsemeleri ve ondan feyz almak istemeleri gereklidir.

Genç arkadaşlarım adına enstitüyü bugünkü duruma getiren başta değerli ilim ve fikir adamlarımıza, MTTB Genel Başkanına ve çalışmalarıyla bize daima yol gösteren sayın Vahap Kaba ağabeyimize huzurunuzda teşekkürü bir vazife bilirim.

Şimdi ben de sizlere enstitünün statüsü hakkında biraz bilgi vereceğim. Enstitümüz yalnız üniversite ve yüksek tahsil talebelerini kabul et-

mektedir. Öğrenim süremiz 2 sömestre halinde bir akademik yıldır. Dersler haftanın değişik üç gününde saat 18.00-20.00 arasında MTTB Sosyal İlimler Enstitüsü seminer salonunda aktif bir metodla yapılacaktır. Salonumuzda kütüphane mevcut olup kitaplarımız artırılacaktır. Her ders ayrı ayrı teybe alınarak teksir edilecek ve arkadaşlara dağıtılacaktır.

Enstitümüzde devam mecburidir. İlmî konularda yetişme en çok disiplini ve devamlılığa bağlı olduğundan 3 gün derslere gelmeyen arkadaşlarımızın kaydı silinecektir. Enstitüde öğretim üyelerimiz üniversite kürsülerinde verdikleri ilmin mes'elelerimize nasıl tatbik edileceğini anlatacaklar, gençliğe istikamet vereceklerdir. Okutulacak dersler ve konular branşları birbirine yakın üç öğretim üyesi tarafından her öğrenim yılı başında tayin ve tesbit edilecektir. Enstitümüz talebelerine; birer giriş kartı verileceği gibi mezuniyetlerinde ders veren öğretim üyelerinin imzalarını taşıyan birer belge de verilecektir.

Böylece geleceğin büyüğü ve bekâmızın teminatı olan gençler bu enstitüden yukarıda kısa da olsa izaha çalıştığımız statü dahilinde yetişecek vatan ve milletine faydalı olmanın gurur ve süruruna erecektir. Hepimize muvaffakiyetler diler hürmetlerimi sunarım.»

Bu konuşmaları müteakip MTTB folklor ekibi millî oyunlar oynayarak gösteriler yaptı. Bu arada öğretim üyelerine ve diğer davetlilere limonata ve pasta ikram edildi. Folklor ekibinin gösterilerinden sonra enstitünün ilk dersini vermek üzere sayın hocamız Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş bey seminer salonuna davet edilerek derse başladı. «Muhterem dinleyenler, değerli gençler; meslek hayatımda verdiğim derslerden en zevk lisini bugün burada hep beraber yapacağız. Bu ders yılında ele alıp işleyeceğimiz ana konu Sosyal Politika ve Kalkınmadır. Bu derslerde Sosyal İlimler Enstitüsünün kuruluş gayesine uygun olarak meseleler teorik tarafları ve aktüel konular olarak iç içe alınacaktır. Dolayısıyla derslerin iki veçhesi vardır:

- 1 — Teorik tarafları,
- 2 — Türkiye'nin ve dünyanın bugünkü problemleri karşısında pratik veçheleri.

Enstitü çalışmalarına uygun olarak ikinci derste bir evvelki saatte verilmiş dersin geliştirilmesi ve münakaşası yapılacaktır. Demek ki ikinci saatimiz bundan sonraki haftalarda mevzuu, geliştirmeye ayrılacaktır. Bu arada benim de sizlere bir sualim olacaktır. Derslerde gerektiği zaman referanslar vereceğim ve çalışmalarınız kontrol edilecektir. Yani belli olmayan zamanlarda ben size sualler tevdi edeceğim, fakat bu sualler sadece talebeler cevap verme durumunda olacaktır. Enstitünün serbest dinleyicileri vardır. Fakat onlar bu kategoriye dahil değildir. Genel olarak bu izahattan sonra bugün yapacağımız açış dersinin konusunu «Tür-

kiye'de plânlı kalkınma» anlayışı çerçevesi içinde sosyal politikaya ayırmış bulunuyoruz. Açış dersine başlamadan evvel bir hususu belirtmek isterim. Bu enstitünün kuruluşu önemli bir adımdır. Ve bu adımın MTTB'nin bundan evvelki başkanları gibi bugünkü değerli başkanı Ömer Öztürk ve genç arkadaşlarımızdan Vahap Kaba bey ve onun mesai arkadaşlarına borçluyuz. Kendilerini huzurlarınızda tebrikle derse başlamak isterim.»

SOSYAL İLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AÇILIŞI DOLAYISIYLA ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN İNTİBALARI :

Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı, (Hukuk Fakültesi Dekanı)

«MTTB'nin geçmişteki olumlu ve memleketçi faaliyetlerinin yanın-da şimdi de Sosyal İlimler Enstitüsünü kurarak memleket sorunları üzere eğilmekte olduğunu kıvançla görüyorum. Başarı dileklerimi açıklamaktan başka ne diyebilirim.»

Orhan Aldıkaçtı

Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden ve enstitümüz kurucularından olan Prof. Ayhan Songar:

«MTTB bir üniversite açmaktan daha mühim bir iş başardı. Bütün arkadaşlarımı tebrik ederim. Temenni ve duamız ömürlü olması. Tekrar tekrar tebrikler...»

Prof. Dr. Ayhan Songar

Avukat Mustafa Akıncı:

«Memleketimizin ve gençliğimizin büyük hayrına olacak Sosyal İlimler Enstitüsünün açılışını gönülden tebrik ederken, Cenabı Hak'tan bütün manlı gençlerimize başarılar dilerim.»

Mustafa Akıncı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş:

«MTTB'nin Sosyal İlimler Enstitüsünü sevinçle karşılıyorum. Bununla Türk gençliğinin daha iyi yetişeceği kanaatindeyim. Sosyal İlimler Enstitüsü, MTTB'nin geçmişteki müsbet faaliyetine bir yenisini ekleyecektir. Cenabı Hak'tan muvaffakiyetler dilerim.»

Prof. Dr. F. Kadri Timurtaş

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Profesörü ve Enstitü-üzün Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Selçuk Özçelik:

«Candan başarı dileklerim ve tebriklerimle.»

Prof. Dr. A. Selçuk Özçelik

İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Avukat Yusuf Türel:

«Türk tarih şuurunu her yönü ile dile getirecek kuruluşun çalışmalarına büyük bir ilgi ile takip ve destek olacağız.»

Yusuf Türel

Birinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı adına sayın Albay Fikret Alıncaçık:

«Çok iftihar duyduğum bu teşebbüsün hayırlı yeni adımına bu gece şahit oldum. Başarılı ve devamlı olması en iyi temennimdir.»

Alb. Fikret Alıncaçık

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Doçenti sayın Doç. Dr. Servet Armağan:

«MTTB'nin yeni teşebbüsü çok hayırlı başlangıçlara vesile olmak istidadındadır.»

Hayırlı işlerin muzır mânileri çok olur. Tehaddüs edecek bu kabil mâniler karşısında fütür getirmemek icabeder. Allah, sainizi meşkur, azminizi tezyid etsin.»

Doç. Dr. Servet Armağan

Kayıtlar için ayrıca Kasım 1971'de eski kitap kulübünün yerine Sosyal İlimler Enstitüsü Müdürlük bürosu açılmış, gerekli mefruşatı tamamlanarak enstitünün hizmetine tahsis edilmiştir. Kayıtlar için müracaatın çok fazla olması ve derse geç gelenlerin de olduğu düşünülerek, dışardan gelen dinleyicilerin de enstitüde verilen dersleri kolaylıkla takip edebilmeleri için Sosyal İlimler Enstitüsü salonundan ayrıca Eğitim Müdürlüğü salonu da dinleyicilere tahsis edilmiştir.

6 Aralık 1971 Pazartesi günü Prof. Nevzat Yalçıntaş program harici ikinci dersini vermiştir. Enstitüde ders veren hocalara bir hafta önceden mektupla haber verilerek derslerin aksamaması sağlanmıştır. Bu arada bütün dersler radyoda «Çevremizde Bugün» programında ilân edilerek enstitünün efkârı umumiyeye duyurulması sağlanmıştır.

Her ders teybe alınarak sene veya sömestre sonunda teksir edilip talebeye dağıtılmak imkânı sağlanmıştır. Yalnız her derste bir önceki dersin teksirinin talebeye dağıtılması derse devam ve dikkati azaltacağından mahzurlu bulunmuştur. Derslerin gerek MTTB panosunda, gerekse «Sosyal İlimler Enstitüsünde verilen dersler» konulu bir bölüm olarak Gençlik Bülteninde 19. sayıdan itibaren program sırasına göre yayınlanması sağlanmıştır.

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ
SOSYAL İLİMLER ENSTİTÜSÜ
1971-72. DERS YILI NETİCELERİ

- 1 — Enstitümüze kayıtlı talebe sayısı 122'dir.
- 2 — Enstitüye devam eden ortalama öğrenci adedi,
 - a) Birinci devre 80 kişi
 - b) İkinci devre 60 kişi
- 3 — Öğrenciler tarafından daha çok alâka-gören mevzular:
İktisadî, ekonomik, sosyal, kültürel, tarihî, edebî mevzular olmuştur.
- 4 — Enstitümüze devam eden öğrencilerimizin fakültelere göre dağılımı
 - a) Tıp Fakültesi 15 kişi
 - b) İ.D.M.M.A. (Yıldız) 30 kişi
 - c) İktisat Fakültesi ve İ.T.İ.A. 32 kişi
 - d) Orman Fakültesi 7 kişi
 - e) Edebiyat Fakültesi 12 kişi
 - f) Hukuk Fakültesi 12 kişi
 - g) Yüksek İslâm Enstitüsü 5 kişi
 - h) İstanbul Teknik Üniversitesi 12 kişi
- 5 — Derslerin mevzulara göre dağılımı:
 - a) Sosyal Meseleler
 - b) Psikoloji
 - c) Hukuk
 - d) Türk Kültürü
 - e) Din ve Ahlâk
 - f) Hitabet
 - g) Tıp
 - h) Edebiyat
 - i) İktisat
 - j) Tiyatro
 - k) Sosyal Psikoloji
 - l) Musiki
 - m) Dil
- 6 — M.T.T.B. sosyal ilimler enstitüsünde 1971-1972 ders yılında (Bir akademik yılda), 2 sömestre halinde devam eden enstitümüzde
Birinci sömestrede 36 ders yapılmış her ders 2 şer saat süreli olduğu için, 3 aylık sömestre boyunca toplam 72 saat ders görülmüştür.
İkinci sömestre ise aynı program ve aynı ders adedi ile, aynı saat ders yapılmıştır.
- 7 — Enstitümüzde iki sömestre halinde devam eden altı aylık zaman zar-

fında verilen ders adedi itibarı ile 70 ders yapılmış programda yapılan değişiklikler ilavelerle bütün bir ders yılı boyunca 200 saat ders yapılmıştır.
8 — İki sömestre boyunca enstitümüzde ders veren öğretim üyeleri şunlardır.

- a) Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan
- b) Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş
- c) Prof. Dr. Ayhan Songar
- d) Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu
- e) Prof. Dr. Sabahattin Zaim
- f) Prof. Dr. Selçuk Özçelik
- g) Prof. Dr. Şahabettin Tekindağ
- h) Prof. Dr. Korkut Özal
- i) Prof. Dr. Cevat Babuna
- k) Prof. Dr. F. Kadri Timurtaş
- l) Prof. Dr. Muharrem Ergin
- m) Doç. Dr. Adnan Ziyalar
- n) Doç. Dr. Salih Tuğ
- o) Ahmet Kabaklı
- p) Nahid Dinçer

9 — 1971-1972 ders yılında enstitümüzde verilen ve M.T.T.B. gençlik bülteninde neşredilmiş olan dersler aşağıdadır.

- 1.12.1971 Prof. Dr. Ayhan Songar
- 3.12.1971 Doç. Dr. Salih Tuğ
- 6.12.1971 Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş
- 7.12.1971 Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu
- 8.12.1971 Prof. Dr. Cevat Babuna
- 13.12.1971 Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş
- 22.12.1971 Prof. Dr. Şahabeddin Tekindağ
- 23.12.1971 Prof. Dr. Muharrem Ergin
- 29.12.1971 Doç. Dr. Adnan Ziyalar
- 30.12.1971 Ahmet Kabaklı
- 29.11.1971 Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş
5. 1.1972 Prof. Dr. Ayhan Songar
12. 1.1972 Prof. Dr. Cevat Babuna
18. 1.1972 Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu
31. 3.1972 Doç. Dr. Salih Tuğ
15. 4.1972 Prof. Dr. Korkut Özal
28. 4.1972 Doç. Dr. Salih Tuğ
21. 4.1972 Prof. Dr. Korkut Özal
- 2, 3, 5, 9 Mayıs 1972 Nahid Dinçer'in bütün dersleri neşredildi.
- Doç. Dr. Adnan Ziyalar'ın bütün dersleri neşredildi.

MTTB Genel
Başkanı
Ömer Öztürk
Sosyal İlimler
Enstitüsünün
diploma
töreninde
konuşuyor.



MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ SOSYAL İLİMLER ENSTİTÜSÜ 2. YILINDA

«Cemiyetteki insanları karakter, şahsiyet, işe intibak, sosyal münasabetslerdeki gösterdiği özellikler itibarı ile, kaba bir tasnifle iki gruba ayırmak lazımdır. Bunlardan birine sosyal tip, diğerine asosyal tip diyebiliriz.

Sosyal tip; insanlara olan ilgisinde, çalışmalarında, gerek şahsını gerekse millet ve devletini alâkadar eden mevzularda ciddi, samimî duruma gayet hakim, sevimli, itimada layık bir kişi olarak tarif etmek mümkündür.

Asosyal tip de bunun birçok benzeyen ve benzemeyen tarafları ile tam aksi olarak gösterilebilir. Eğitimimizin bu güne kadarki tatbikatı göstermiştir ki formasyon sahibi insan az yetiştirmişizdir. Okullarımız kitabî bilgileri ezberletmekten öte hiç bir şey yapamamıştır. Hele karakter ve şahsiyet eğitimi okullarımızda adeta umursanmaz olmuştur. Tarihi bilgiyi kronolojiden, edebiyatı şiir kitaplarından, coğrafyayı da yüzölçümden ibaret bilgileri öğrenmeyi aydın olmak sanmışızdır. Zaten talebe kitlesi arasında yaygın bir kanaat de şudur: Fenci, edebiyat ve sosyolojiden anlamaz. Bunlardan başka millî varlığımızın esası millî değerlerimize bağlılık konusu apayrıdır. Maalesef bu hayati mesele hakkındaki eğitim camiamızın yarı baygın-sarhoş tutumu da bir türlü değişmemiştir, yahut değiştirilememiştir.

İnsan imal tezgâhı olan eğitimimizin bu derece bitkin ve rahatsız halinin neticesi Türkiyemiz kan ve ateş ortamına girmiş, çoğunluğuna da öğretmenlerin kılavuzluk ettiği anarşist bir kadro çıkarmıştır.

Bugün birinci ders yılını başarı ile tamamlayan Sosyal İlimler Enstitümüzde, geleceğin doktoru, hakimi, mühendisi, yazarı, hatibi, iktisatçısı, tarihçisi, psikoloğu, dilçisi, öğretmeni olacak kardeşlerimize bu samimî kültür yuvasında şüphesiz vatan ve milletimize daha faydalı olmanın yolları gösterilecektir. Tarihine ve Millî değerlerine bağlı idealist bir genç için millet ve memleketine hizmet etmek kadar büyük haz olabilir mi?

«Bunun mutluluğu içindeyiz...»

İkinci ders yılına hızla hazırlanan sosyal ilimler Enstitüsü 30-Ekim-1972 Cumartesi günü bütün enstitü öğretim üyelerine bir yemek verdi. Tarihi bir dekor ile süslenmiş Topkapı Sarayında bulunan Konyalı lokantasında verilen yemekte bütün hocalar hazır bulunmuştur. Sosyal İlimler Enstitüsünün ikinci yılı ders programının görüşüldüğü yemekte hocalar enstitü hakkında çeşitli görüşlerini açıklamışlardır. Yemek büyük bir samimiyet havası içinde başlamış ve yapılan çeşitli konuşmalarla devam etmiştir. Yemektan sonra bir konuşma yapan Genel başkanımız Ömer Öztürk enstitünün geçen ders yılında yapılan dersler ve enstitüye gösterilen rağbet hakkında bilgiler vermiş, konuşmasının bir bölümünde teşkilatın çalışması hakkında bilgiler vermiştir.

Bu yemekte hocalarımız tarafından enstitü ile ilgili çeşitli fikirler ile ri sürülmüş ve karşılıklı fikir teatisinde bulunulmuştur. Bu konuşmaların son bulmuştu. Belirtilen bir tarihte, 20 Kasım 1972 Pazartesi günü enstitünün ikinci ders yılına başlaması kararlaştırılmış ve bu arada geçen devre enstitümüze devam eden ve başarı gösteren öğrencilere mezuniyet sertifikası verilmesi için diploma merasimi yapılması uygun görülmüştür. Her zaman olduğu gibi ikinci devre ders programı hazırlamak için öğretim üyeleri ayrı ayrı ziyaret edilerek onların müsait gün

ve saatleri tespit edilmiş kendilerine en uygun olan saatlerine göre program düzenlenmiştir.



Sosyal İlimler Enstitüsünde bir ders.

20 Kasımdan önce gazetelere ilan verilerek öğrenci kayıtlarına başlanmıştır ve kayıtlar 30 Ekim - 20 Kasım akşamına kadar devam etmiştir. Bu devre enstitümüze az öğrenci alınması uygun görüldüğünden 50 öğrencinin kaydı yapılmıştır. Enstitümüz yönetim kurulu tarafından tesbit edilen 2 Kasım 1972 Pazartesi günü saat 18.00 de hocalarımızın ve eski öğrencilerimizin hazır bulunmaları için mektup ve davetiye gönderilmiştir. Daha önce de talebelere verilecek mezuniyet sertifikaları hazırlanmıştır. Enstitümüz yönetim kurulu tarafından kararlaştırılan 20 Kasım 1972 Pazartesi günü saat 18.00 de hocaların ve talebelerin hazır bulunduğu bir merasim yapılarak ikinci ders yılına başlanmıştır. Açış konuşmasını yapan genel başkanımız günün manâ ve ehemmiyetinden bahsederek enstitünün ehemmiyetini belirten kısa bir konuşma yapmıştır. Bu merasim olgun bir hava içersinde devam etmiş enstitümüz kurucularından sayın Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Prof. Dr. Ayhan Songar, Nahit Dinçer, Doç. Dr. Salih Tuğ ve Vahab Kaba bey ve diğer davetlilerin hazır bulunduğu merasimde geçen devre mezun olan öğrencilere sayın hocamız Nevzat bey

tarafından diploma tevzii yapılmış ve merasimi müteakip ikinci ders yılının ilk dersini Ayhan Songar Bey hocamız yapmışlardır.

Ayhan beyin açış dersiyle birinci sönestresine başlayan enstitümüz bazı aksaklıkların dışında birinci sönestresini 28 Ocak 1973 tarihinde sona erdirmiş ikinci sönestresi ise 5 Mart 1973'te başlaması kararlaştırılmıştır. Geçen devrelerde olduğu gibi bu devrede aynı çalışmalar devam ettirilmiş program hazırlanarak ikinci sönestre dersleri 5 Mart Pazartesi günü başlamıştır.

DİPLOMA MERASİMİNDE SERTİFİKA ALAN ÖĞRENCİLERİMİZ :

- 1 — Vahap Kaba,
- 2 — M. Ali Portakaloğlu,
- 3 — Remzi Kök,
- 4 — Necati Saatçi,
- 5 — Ahmet Gedikağaoğlu,
- 6 — Muhammet Seren
- 7 — Abdüsselâm Uluçam
- 8 — Mehmet Dilber
- 9 — Bünyamin Tekkanat
- 10 — Zekeriya Karaman
- 11 — Ziya Derin
- 12 — Ahmet Şişman
- 13 — Mehmet Aras
- 14 — Yafes Yüzügüldü
- 15 — Mustafa Demirok
- 16 — Veli İncikli
- 17 — Mustafa Ünlü
- 18 — Y. İzzettin Karamustafa
- 19 — Mahmut Geden
- 20 — Yılmaz Özgören
- 21 — Kadir Gülhan
- 22 — G. Faruk Mesci
- 23 — Abid Özmen
- 24 — Mustafa Solakoğlu
- 25 — Hüseyin Kansu
- 26 — İbrahim Rahat
- 27 — Selahaddin Özmen
- 28 — A. Yüksel Özdemir
- 29 — Rüştü Ecevit
- 30 — Ahmet Ceylan

- 31 — Remzi Ergin
- 32 — Mehmet Babayiğit
- 33 — Cafer Sürücü
- 34 — Zeki Bağlan
- 35 — D. Ali Öztürk
- 36 — Sami Şener

MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ
SOSYAL İLİMLER ENSTİTÜSÜ
I. SÖMESTRE DERS PROGRAMI
1971 - 1972

- 29.11.1971 Sosyal Meseleler (Prof. N. Yalçıntaş)
- 1.12.1971 Psikoloji (Prof. A. Songar)
- 3.12.1971 Din ve Ahlâk (Doç. Dr. S. Tuğ)
- 7.12.1971 Teknik (Tekstil) (Prof. M. Köseoğlu)
- 8.12.1971 Tıp (Prof. C. Babuna)
- 9.12.1971 Edebiyat (Prof. A. N. Tarlan)
- 13.12.1971 Dil (Prof. F. K. Timurtaş)
- 14.12.1971 İktisat (Prof. S. Zaim)
- 17.12.1971 Hukuk (Prof. S. Özçelik)
- 20. 12.1971 Kültür (Prof. Ö. F. Akün)
- 22.12.1971 Tarih (Prof. Ş. Tekindağ)
- 23.12.1971 Hitabet (Prof. M. Ergin)
- 27.12.1971 Sosyal Meseleler (Prof. N. Yalçıntaş)
- 29.12.1971 Sosyal Psikoloji (Doç. A. Ziyalar)
- 30.12.1971 Kültür (A. Kabaklı)
- 3. 1.1972 Tiyatro (T. Buğra)
- 5. 1.1972 Psikoloji (Prof. A. Songar)
- 7. 1.1972 Din ve Ahlâk (Doç. S. Tuğ)
- 10. 1.1972 Kültür (Prof. Ö.F. Akün)
- 1. 1.1972 İktisat (Prof. S. Zaim)
- 12. 1.1972 Tıp (Prof. C. Babuna)
- 17. 1.1972 Dil (Prof. F. K. Timurtaş)
- 18. 1.1972 Teknik (Prof. M. Köseoğlu)
- 20. 1.1972 Edebiyat (Prof. A. N. Tarlan)
- 24. 1.1972 Müzik (N. Atlı)
- 25. 1.1972 Millî Eğitim (N. Dinçer)
- 26. 1.1972 Sosyal Psikoloji (Doç. Dr. A. Ziyalar)
- 31. 1.1972 Kültür (A. Kabaklı)

- 2. 2.1972 Tarih (Prof. Ş. Tekindağ)
- 3. 2.1972 Hitabet (Prof. M. Ergin)
- 4. 2.1972 Hukuk (Prof. S. Özçelik)

MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ
SOSYAL İLİMLER ENSTİTÜSÜ
II. SÖMESTRE DERS PROGRAMI
1972 - 1973

- 5.3.1973 Tıp (Doç. Dr. Mazhar Özman)
- 7.3.1973 Hukuk (Prof. Dr. A. Selçuk Özçelik)
- 9.3.1973 Sosyoloji (Ali Murat Daryal)
- 12.3.1973 Sosyoloji (Sabri Akdeniz)
- 13.3.1973 Sosyoloji (Sabri Akdeniz)
- 14.3.1973 S. Psikoloji (Doç. Dr. Adnan Ziyalar)
- 17.3.1973 Türk Medeniyeti (Dr. Osman Öztürk)
- 19.3.1973 Maarif (Nahit Dinçer)
- 21.3.1973 Psikiyatri (Prof. Dr. Ayhan Songar)
- 23.3.1973 Kültür (Ahmet Kabaklı)
- 26.3.1973 Dil (Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş)
- 28.3.1973 Tarih (Prof. Dr. Şahabettin Tekindağ)
- 30.3.1973 Tıp (Doç. Dr. Mazhar Özman)
- 2.4.1973 Maarif (Nahit Dinçer)
- 4.4.1973 Türk Medeniyeti (Dr. Osman Öztürk)
- 6.4.1973 Sosyoloji (Ali Murat Daryal)
- 11.4.1973 S. Psikoloji (Doç. Dr. Adnan Ziyalar)
- 12.4.1973 Hukuk (Prof. Dr. A. Selçuk Özçelik)
- 16.4.1973 Dil (Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş)
- 18.3.1973 Tarih (Prof. Dr. Şahabettin Tekindağ)
- 20.4.1973 Kültür (Ahmet Kabaklı)
- 25.4.1973 Psikiyatri (Prof. Dr. Ayhan Songar)
- 2.5.1973 Türk Medeniyeti (Dr. Osman Öztürk)
- 3.5.1973 Hukuk (Prof. Dr. A. Selçuk Özçelik)
- 7.5.1973 Dil (Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş)
- 9.5.1973 S. Psikoloji (Doç. Dr. Adnan Ziyalar)
- 11.5.1973 Kültür (Ahmet Kabaklı)
- 14.5.1973 Dil (Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş)
- 16.5.1973 Tarih (Prof. Dr. Şahabettin Tekindağ)
- 18.5.1973 Sosyoloji (Doç. Dr. Erol Güngör)
- 21.5.1973 Türk Medeniyeti (Dr. Osman Öztürk)
- 23.5.1973 Psikiyatri (Prof. Dr. Ayhan Songar)
- 25.5.1973 Genel Kültür (Doç. Dr. Salih Tuğ)

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ
SOSYAL İLİMLER ENSTİTÜSÜ
I. SÖMESTRE DERS PROGRAMI
1972 - 1973

- 21 Kasım Psikiyatri (Prof. Dr. Ayhan Songar)
22 Kasım Sosyal Psikoloji (Doç. Dr. Adnan Ziyalar)
29 Kasım Tıp (Prof. Dr. Cevat Babuna)
1 Aralık Cerrahi (Doç. Dr. Mazhar Özman)
6 Aralık Psikiyatri (Prof. Dr. Ayhan Songar)
8 Aralık Kültür (Ahmet Kabaklı)
11 Aralık Cerrahi (Doç. Dr. Mazhar Özman)
12 Aralık Hukuk (Prof. Dr. A. Selçuk Özçelik)
13 Aralık Tıp (Prof. Dr. Cevat Babuna)
18 Aralık Dil (Prof. Dr. F. Kadri Timurtaş)
19 Aralık Sosyal Psikoloji (Doç. Dr. Adnan Ziyalar)
22 Aralık Dinler Tarihi (Doç. Dr. Salih Tuğ)
27 Aralık Tarih (Prof. Dr. Şahabettin Tekindağ)
29 Aralık Çevre Sağlığı (Doç. Dr. Nevzat Kor)
2 Ocak Tekstil Sanayii (Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu)
5 Ocak Kültür (Ahmet Kabaklı)
8 Ocak Tıp (Doç. Dr. Mazhar Özman)
9 Ocak Hukuk (Prof. Dr. A. Selçuk Özçelik)
10 Ocak Psikiyatri (Prof. Dr. Ayhan Songar)
19 Ocak Çevre Sağlığı (Doç. Dr. Nevzat Kor)
24 Ocak Tarih (Prof. Dr. Şahabettin Tekindağ)
26 Ocak Dinler Tarihi (Doç. Dr. Salih Tuğ)
29 Ocak Dil (Prof. Dr. F. Kadri Timurtaş)
30 Ocak Tekstil Sanayi (Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu)
31 Ocak Tıp (Prof. Dr. Cevat Babuna)

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ
SOSYAL İLİMLER ENSTİTÜSÜ
1972 - 1973 YILI İKİNCİ DEVRE DERS PROGRAMI

- 8.3.1972 Sosyal Psikoloji (Doç. Dr. Adnan Ziyalar)
9.3.1972 Millî Eğitim (Nahit Dinçer)
10.3.1972 Hukuk (Prof. Dr. Selçuk Özçelik)
13.3.1972 Edebiyat (Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan)
14.3.1973 Tarık Buğra (Tiyatro)

- 17.3.1972 Kültür (Ahmet Kabaklı)
20.3.1973 Sosyal Meseleler (Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş)
22.3.1972 Tarih (Prof. Dr. Şahabettin Tekindağ)
23.3.1972 Musikî (Dr. Nevzat Atlığ)
27.3.1972 Türk Dili (Prof. Dr. Kadri Timurtaş)
29.3.1972 Psikiyatri (Prof. Dr. Ayhan Songar)
31.3.1972 Din ve Ahlak (Doç. Dr. Salih Tuğ)
4.4.1972 Tekstil (Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu)
5.4.1972 Tıp (Prof. Dr. Cevat Babuna)
6.4.1972 Türk Kültürü (Prof. Dr. Muharrem Ergin)
11.4.1972 İktisat (Prof. Dr. Sabahattin Zaim)
12.4.1972 Sosyal Psikoloji (Prof. Dr. Adnan Ziyalar)
14.4.1972 Hukuk (Prof. Dr. A. Selçuk Özçelik)
17.4.1972 Edebiyat (Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan)
19.4.1972 Tarih (Prof. Dr. Şahabettin Tekindağ)
21.4.1972 Kültür (Ahmet Kabaklı)
24.4.1972 Sosyal Meseleler (Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş)
25.4.1972 Din ve Ahlak (Doç. Dr. Salih Tuğ)
2.5.1972 İktisat (Prof. Dr. Sabahattin Zaim)
3.5.1972 Psikiyatri (Prof. Ayhan Songar)



Sosyal İlimler Enstitüsü diploma töreninde Enstitü Müdürü Ahmet Eskinus bir talebeye diplomasını verirken.



MTTB Genel Başkanı
Ömer Öztürk,
Prof. Dr. Ayhan Songar
ve Enstitü kurucularından
eski Kültür Müdürü
Vahap Kaba
Sosyal İlimler Enstitüsü
diploma töreninde



MTTB İcra Konseyi Başkanı Yusuf Akkaya Sosyal İlimler Enstitüsünden Rüştü Ecevit'e diplomasını veriyor.

- 4.5.1972 Tiyatro (Tarık Buğra)
8.5.1972 Türk Dili (Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş)
10.5.1972 S. Psikoloji (Doç. Dr. Adnan Ziyalar)
12.5.1972 Hukuk (Prof. Dr. A. Selçuk Özçelik)
15.5.1972 Edebiyat (Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan)
16.5.1972 Kimya Sanayii (Ord. Prof. Dr. İlhami Cıvaoğlu)
17.5.1972 Tarih (Prof. Dr. Şahabettin Tekindağ)
22.5.1972 Millî Eğitim (Nahit Dinçer)
23.5.1972 Türk Müziği (Dr. Nevzat Atlıg)
29.5.1972 S. Meseleler (Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş)

MILLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ
SOSYAL İLİMLER ENSTİTÜSÜ KURUCULARI VE İDARECİLERİ

KURUCULAR :

- 1 — Ömer Öztürk, MTTB Genel Başkanı
- 2 — Vahap Kaba 48. devre Kültür Müdürü
- 3 — Ord. Prof. Dr. Z. Fahri Fındıkoğlu
- 4 — Prof. Dr. Ayhan Songar

İDARECİLER :

- 5 — Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş
- 6 — Tayyar Baysal
- 7 — Ahmet Eskinus
- 8 — Mevlüt Büyük Koçak
- 9 — Abdülkadir Bulduk
- 10 — Rüştü Ecevit
- 11 — Yafes Yüzügüldü
- 12 — Abdüsselâm Uluçam
- 13 — Mehmet Portakaloğlu
- 14 — İbrahim Rahat

Bu Enstitü ve Yönetmeliği, Millî Türk Talebe Birliği Ana Tüzüğü'nün 2. maddesinin d, f ve h fıkraları uyarınca, 21. maddede zikredilen - İhtisas Komisyonları- muvacehesinde teşekkül ettirilmiştir.

Madde: I a) Enstitünün adı:

M.T.T.B. Sosyal İlimler Enstitüsü

b) Merkezi:

İstanbul Millî Türk Talebe Birliği Sosyal İlimler Enstitüsü Salonu ve Müştemilâtı.

Madde: II. Enstitünün gayesi:

Sosyal meseleler, iktisat, teknik, tıp, psikoloji, dil, tarih, din ve ah-

lâk, hukuk, san'at ve edebiyatta fikir cereyanları, tiyatro, musikî, hitâbet ve sair konularda genel kültür kazandırmak.

Millî değerlere ve demokrasiye bağlı entellektüel yetiştirmek.

Madde III. Kayıt, kabul şartları:

Enstitüye kabul edilecek talebelerde aranacak vasıflar şunlardır:

- 1 — Üniversite mezunu olmak.
- 2 — Üniversite talebesi olmak.
- 3 — Yüksek okul talebesi olmak.
- 4 — Lise mezunları için açılacak imtihanı kazanmış olmak.
- 5 — Bütün adaylar için yapılacak mülâkat imtihanında yeterli puan almak.
- 6 — Lise veya dengi okullar üstünde her hangi bir okuldan mezun olmak.

Madde IV. Her talebeye bir hüviyet verilir.

Madde V. Mezun olan talebelere, öğretim üyelerinin imzalarını taşıyan birer belge verilir.

Madde VI. Dersler; Cumartesi, Pazar hariç, haftada üç gün, saat 18.00-20.00 arasında yapılır.

Madde VII. Cumartesi günleri genel mahiyette konferanslar düzenlenir.

Madde VIII. Enstitünün tahsil süresi:

İki sömestr hâlinde bir akademik yıldır.

Madde IX. Enstitünün organları:

- a — Genel Kurul
- b — İdare Heyeti
- c — Öğretim Üyeleri
- d — Müfredat Komisyonu
- e — Mülâkat ve İmtihan Komisyonu
- f — Talebe Seçim Komisyonu
- g — Enstitü Müdürlüğü
- h — Enstitü Talebe Temsilciliği.

a — Genel Kurul:

Genel Kurul, enstitü öğretim üyeleri, M.T.T.B. Genel Başkanı, genel muhasibi, genel sekreteri, enstitü müdür ve enstitü talebe temsilcisinden meydana gelir.

Genel Kurulun vazifeleri:

- 1 — Genel Kurul, enstitünün en yüksek organı olup enstitüye âit işleri inceler ve karara bağlar.
- 2 — Statü değişikliğini, umumî teâmül üzere görüşür ve karara bağlar.

- 3 — İdare Heyeti'ne girecek öğretim üyelerini seçer.
- 4 — Müfredat Komitesini seçer.
- 5 — Enstitünün mâli durumunu görüşür, bütçesini tasdik eder.
- 6 — İdare Heyeti'nin teklifi ile toplanabilir.
- 7 — Yılda bir kere toplanır.

b — İdare Heyeti:

İdare Heyeti, yedi üyeden teşekkül eder:

- 1 — Genel Kurulun seçeceği üç öğretim üyesi.
- 2 — M.T.T.B. Genel Başkanı.
- 3 — M.T.T.B. Genel Başkanının tâyin edeceği bir üye.
- 4 — Enstitü Müdürü.
- 5 — Enstitü talebe temsilcisi.

İdare heyetinin vazifeleri:

- 1 — Enstitünün gayesini tahakkuk ettirmeğe çalışır.
- 2 — Statüye göre enstitünün işlerini yürütür.
- 3 — Talebe seçim komisyonu teşekkül ettirir.
- 4 — Müfredat komisyonunun yapacağı programı yürürlüğe koyar.
- 5 — Mülâkat ve imtihan komisyonlarını teşkil eder.
- 6 — Çalışmalarının yer ve zamanını tâyin eder.
- 7 — Enstitünün kontenjanını tesbit eder.
- 8 — Mülâkat komisyonunun, mülâkat imtihanında takdir ettiği puanları derecelendirmeye tâbi tutar ve enstitüye girebilecek talebeleri belli eder.
- 9 — Talebelerden alınacak sembolik ücretin miktarını, ne şekilde tahsil edileceğini tâyin eder.
- 10 — Muhtaç talebelere yapılacak tenzilatın oranını, burs durumunu tesbit eder.
- 11 — Enstitü müdürünün selâhiyetlerini tesbit eder ve mukaveleye bağlar.

c — Öğretim Üyeleri:

Öğretim üyeleri, müfredat komisyonunun teklif edeceği adaylar arasından İdare Heyetinin oy çokluğu ile seçilir.

d — Müfredat Komisyonu:

Genel Kurulca üç öğretim üyesinden az olmamak şartıyla teşekkül ettirilir.

Vazifesi:

- 2 — Tesbit edilen branş ve konuları İdare Heyetinin tasvibine sunar.
- 1 — Her öğretim yılı içinde okutulacak branş ve konuları tesbit eder.

e — Mülakat ve İmtihan Komisyonları.

İdare Heyetince, dersin aslı hocası ve yeteri kadar öğretim üyesinden teşekkül ettirilir.

Vazifesi:

- 1 — Enstitüye girecek aday talebeleri bilgi, kültür ve şahsiyet bakımından yoklar, gerekli puantajı yapar.
- 2 — Mezun olacak öğrencileri gerekli gördüğü şekilde imtihan eder ve mezuniyet belgesi almağa hak kazananları belli eder.
- 3 — İmtihan neticelerini İdare Heyetine bildirir.

f — Talebe Seçim Komisyonu:

İdare Heyeti tarafından teşkil edilir.

Vazifesi:

- 1 — Enstitüye kaydolmak isteyenler hakkında biyografik bilgi toplar.
 - 2 — Adayların şahsiyet ve fikir yapıları konusunda araştırma yapar.
 - 3 — Toplanan bilgileri tasnif eder, dosyalar.
- Ön tahkikatta aranacak vasıflardan bazıları: Kıyafet, davranış, boy-bos, vücut ve ruh sağlığı, faaliyet gösterdiği dernek, cemiyet ve teşekküller, okuduğu eserler, inanç durumunu, diksiyonu, alışkanlıkları ve ilh...

g — Enstitü Müdürlüğü:

Enstitü Müdürü, İdare Heyetinin ekseriyet kararı ile tayin edilir.

Vazifesi:

- 1 — Büroyu kurar ve çalıştırır.
- 2 — İdare Heyetinin verdiği selâhiyetlere göre, enstitünün işleyişini temin eder.
- 3 — Enstitünün ihtiyaç ve problemlerini İdare Heyetine bildirir.
- 4 — Enstitü bürosu için gerekli elemanları tayin eder M.T.T.B. Genel Başkanlığına bildirir, tasdik ister.

h — Enstitü Talebe Temsilciliği:

Temsilci, enstitü talebeleri arasından Enstitü heyetinin idaresi ve kontrolü altında ekseriyetle seçilir.

Vazifesi:

- 1 — Talebe arkadaşlarının meeslelerini enstitü müdürüne bildirir.
- 2 — Arkadaşlarını gereken yerlerde temsil eder.

Madde: X. Devam işleri:

- 1 — Enstitüye devam mecburidir.

2 — Üç gün mazeretsiz devam etmeyen öğrencinin kaydı silinir. Kaydı silinen öğrenci, her hangi bir hak iddia edemez.

3 — Her gün enstitü müdürlüğünce yoklama yapılır.

Not: Enstitüde dersler, aktif metotla yapılacağından, her öğrencinin zamanında derse gelmesi zaruridir.

Madde: XI. Enstitü müdürlüğünce tutulacak defter ve dosyalar:

- 1 — Gelen giden evrak kayıt defteri.
- 2 — Yazıların saklanacağı klâsörler.
- 3 — Ödenecek sembolik ücretlere âit makbuz.
- 4 — Öğrencilere ait zâti dosyalar.
- 5 — Saymanlık defteri.
- 6 — İstatistik dosyası.
- 7 — Yoklama ve ders defterl.

Kayıtlarda istenecekler:

- 1 — Fiş dilekçe (adres yazılacak.)
- 2 — Tahsil durumu belgesi.
- 3 — Üç vesikalık fotoğraf.
- 4 — Makbuz.
- 5 — Nüfus hüviyeti.

Madde: XII. Enstitü kütüphanesi.

- 1 — Derslerle alâkalı kitaplardan müteşekkil bir kütüphane kurulur.
- 2 — Bu kitaplar, kütüphaneler mevzuatına göre, talebelerin istifadesine sunulur.

Umumiyetle Okutulacak Branşlar:

- 1 — Sosyal meselelerimiz ve hâl çareleri.
- 2 — **İktisat:** Çeşitli iktisadî doktrinler. Bizim iktisadî yapımız. Bizim iktisadî görüşümüz.
- 3 — **Sosyoloji:** Çeşitli sosyolojik görüşler. Bizim sosyal yapımız.
- 4 — **S. Siyâset:** Siyâsetin genel izâhı. İyi bir siyâset adamı nasıl olmalı? Dünya siyâseti ve Türkiye. Belli başlı siyâsî görüşler.
- 5 — **Kültür:** Türk kültürünü meydana getiren unsurlar. Kültür emperyalizmi.
- 6 — **Dil:** Türk dili ve uydurmacılar. Dilimizi nasıl geliştirebiliriz?
- 7 — **Edebiyat:** Türk Edebiyatı. Bugünkü durum.
- 8 — Güzel sanatlarda fikir akımları.
- 9 — **Tarih:** Tarih şuurunun önemi. Türk tarihinin ana hatları. Tarihimizde sosyal müesseselerin gelişme merhaleleri. Meselâ; vakıflar, maarif...

10 — **Psikoloji:** Ruh Sağlığı, gençlik buhranları. Modern psikoloji ve mâzi, Adler, Jung.

11 — **Sosyal Psikoloji:** Kitleler psikoloji ve fert.

12 — **Teknik:** Zenginlik kaynaklarımız ve bunların işletilmesi. Sanayileşmede tuttuğumuz yol. Türkiye'nin sanayileşmesi.

13 — **Tıp:** Türkiye'nin genel sağlık durumu. Fert sağlığı. Beslenme. Mevcut gıda sanayii ve tıp, doğum kontrolü.

14 — **Hukuk:** Umumî hukukî kaideler. Türkiye'de kanunların işleyişi. Müeyyide müessesesi ve islâh yolları.

15 — **Demokrasi:** Neden demokrasi?. Dünya anayasaları ve bizim anayasamız. Türkiye'de adâlet müesseseleri.

16 — **Din ve ahlâk:** Peygamberler, dinler neler yapmış? Misâlleriyle içtimâî ahlâkın esasları. Ahlâkın temelleri. İçtimâî ve ferdî ahlâk. Telkin. Telkinin genel prensipleri. Cemiyet ve fert münasebetlerinin önemi.

17 — **Musikî:** Musukî nedir? Lüzumu? Sanat olarak değeri. Klâsik Türk ve halk musikîsi.

18 — **Tiyatro:** İçtimâî değeri. Bizdeki tiyatrolarda temaslar. Gerçek tiyatro.

19 — **Sinema:** Filmlerimizin kritiği. Sosyal, psikolojik zararları. Gerçek sanat.

20 — **Hitâbet:** Güzel konuşmanın önemi. Güzel konuşma sanatı.

21 — **Aktüalite:** Aktüel olayların kritiği.

2 — Ekol sahibi ilim ve sanat adamlarımız. M. Âkif, Ziya Gökalp, Farâbî, M. Turhan ilh...

23 — Okunan mevzuların umumî bir görüş altında birleştirilmesi.

Öğretim Üyeleri:

1 — Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan

2 — Prof. Dr. Ayhan Songar

3 — Prof. Dr. A. Selçuk Özçelik

4 — Doç. Dr. Adnan Ziyâlar

5 — Ahmed Kabaklı

6 — Prof. Dr. Cevad Babuna

7 — Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş

8 — Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu

9 — Prof. Dr. Muharrem Ergin

10 — Doç. Dr. Mazhar Özman

11 — Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş

12 — Doç. Dr. Nejat Göğünç

13 — Nahid Dinçer

14 — Prof. Dr. Ömer Faruk Akün

15 — Prof. Dr. Sabahaddin Zâim

16 — Doç. Dr. Salih Tuğ

17 — Prof. Dr. Şahabeddin Tekindağ

18 — Dr. Yusuf Ziya Kavakçı

19 — Ord. Prof. Dr. Z. F. Fındıkoğlu

BÖLÜM V

MUHTELİF

- I) MTTB GENEL MERKEZ BİNASININ SATILMASI İLE İLGİLİ HEVESKÂR TEŞEBBÜSLER
- II) SIKİYÖNETİM İLÂNI İLE ANKARA II. BAŞKANLIĞIMIZIN VAZİYETİ
- III) MTTB BORÇLARININ ÖDENMESİ
- IV) KAYIPLARIMIZ
- V) ŞEHİT SÜLEYMAN ÖZMEN VE MUSTAFA BİLGİ'NİN MEZARLARI

M.T.T.B. GENEL MERKEZ BİNASININ SATILMASI İLE İLGİLİ HEVESKÂR TEŞEBBÜSLER

MTTB'nin Ömer Öztürk devresindeki kesif sarsıntılarını bir araya toplarsak herhalde çok güzel bir hatırat olur. Bu hatırat içinde polisiye romanlarına zengin mevzular bahşedecek kısımlar vardır. Size bunlardan birini anlatacağız:

M.T.T.B. Genel Merkez binası İstanbulun en merkezi yerindedir. Burası bir «Kültür Sitesi» gibidir. İstanbulda talebe ve vatandaşa açık konferanslar, anma toplantıları, kongreler burada yapılır, İstanbulun en mükemmel tesislerine sahip MTTB Spor Kulübü 22 spor branşı ile burada faaliyet gösterir Turizm büroları her gün yüzlerce talebe turistlerle dolup taşar. Folklor Enstitüsü Md. halk oyunları ekipleri burada yetiştirilir. Eg. Md. lüğü üniversitelerarası giriş, yüksek okullara hazırlama kurslarını burada yapar. Üniversiteye giriş puanlarını talebeler burada takip ederler. Talebe ve öğretim üyeleri için Trafik kursları burada yapılır. Geniş ve sıcak kütüphanesi, binlerce kitabı talebeye ucuz fiatla aktaran kitap kulübü, en seçkin filmleriyle sinema kulübü, değerli öğretim üyesi kadrosuyla çalışan Türkiyede benzeri olmayan «Sosyal ilimler Enstitüsü» burada bulunur. Demek ki MTTB Türkiye'nin en eski en köklü ve en faal talebe teşkilâtı olarak hizmetine devam etmektedir.

Herne hikmetse Türkiyede çalışmaya düşman kimseler vardır. Kim bunlar? Lâçka müesseselerden hoşlanan ve millî değerlerine bağlı gençlik arzulamayanlar desek acaba tam bir tarif yapmış olur muyuz?

Size bu tiplerin M.T.T.B. için oynadıkları, dehşet verici fakat hakiki bir trajedi-komik vakayı anlatalım:

Halkevleri genel başkanı «temelli senetör» Kadri Kaplan (M.T.T.B. Raporunda zikredilmek suretiyle ismi ebediyete intikal ediyor) «Şu M.T.T.B. binası bir elimde olsa, ben neler neler yaparım» demiş. Bu düşüncesini o sıralarda başbakan olan Nihat Erim beyefendiye arz etmiş.

«Olur, elbette, siz bina istersiniz, biz vermez miyiz hiç? Herşey emrimize amadedir» duygularıyla dolu bir idareci kadrosundan bu teklif elbette

geri çevrilmez Teşebbüsünün saadet-bahş semeresi ile mesut ve bahtiyar Kadri Kaplan bey Millî Emlâk Genel Müdürlüğüne 21.9.1971 günü Halk-evleri Genel Başkanlığı adına başvurur.

1971 Eylül ayının sonlarına doğru Maliye Bakanlığı, Millî Emlâk Genel Müdürlüğü'ne Millî Eğitim Bakanlığına tahsisin kaldırılabilmesi için «izin isteme» yazısını gönderir. Burada bir soru akla gelebilir: Millî Eğitim Bakanlığının burada rolü nedir? Bunu anlayabilmek için bir resmi kâğıttan bugünün Türkçesine bir karar aktaralım: «Bab-ı âli caddesi No: 37 deki Genel Merkez binası M.T.T.B. tarafından kullanılmak üzere Millî Eğitim Bakanlığınca 12.2.1951 tarih ve 3/14060, 3/14061 no'lu Bakanlar Kurulu kararı ile tahsis edilmiştir.»

Vekiller heyeti (Bakanlar Kurulu) kararı ile M.T.T.B. ne tahsis edilen bugünkü merkez bina Millî Eğitim Bakanlığı (Maarif Vekâleti)nin emrinde olduğu için Maliye Bakanlığı bu satışla ilgili olarak M.E.B. na başvurmuştur. Amma hikâyenin bir püf noktası var. Bakanlar Kurulu kararı ile tahsis edilen bir binanın tahsis kararının kaldırılma selâhiyeti ancak ve ancak Bakanlar Kurulu Kararına bağlıdır. Amma Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel bey Kadri beyin şahsına hürmeten 27/10/1971 tarihli Millî Emlâk Genel Müdürlüğüne gönderdiği yazı ile «Tashihi» kaldırdığını bildirir. Bunun üzerine Maliye Bakanlığı (bakan Sait Naci Ergin) Millî Emlâk Genel Müdürlüğüne 6.5.1972 tarihinde gönderdiği yazı ile «Binanın satılmasını» ister. İş bundan sonra çok heyecanlı bir safhaya girer. M.T.T.B. binası sessizce ÜST'SEL YAZIŞMALARLA (!) satılığa çıkarılır. Rejisör oyunun bu kadar mükemmel yürümesinin heyecanı dolu binanın alıcısı sıfatına bürünmek üzeredir. Bu sıralarda İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğü Eminönü Kaymaklığına 17.5.1972 tarih, 516/1553 No'lu yazısıyla şu emri rica eder:

«Eminönü Kaymaklığı İlçe İdare Kurulu Başkanlığına

İSTANBUL

Bab-ı âli, Ankara cad. No. 37 deki (Eski Halkevleri binası) 1521, 85 M2'lik binanın Halkevleri Genel Başkanlığının müracaatı üzerine 1080 sayılı kanuna göre Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğünce 6.5.1972 tarihli yazı ile satışının yapılması ve neticenin bildirilmesi tarafımıza bildirilmiş bulunmaktadır.

Kurulunuzca adı geçen binanın fiyatının tesbiti ve 1080 sayılı kanuna göre Halkevleri Genel Başkanlığına satışının yapılarak neticenin tarafımıza bildirilmesini rica ederim.

Millî Emlâk Müdür Yardımcısı

Tabii bu «Üstsel emir» ricasıyla Eminönü Kaymaklığı İlçe İdare Kurulu 19.5.1972 tarih, 1026 No.lu kararı ile satışı yapar. Şimdi bu acıip oyunun bir başka safhasına bakalım:

«Millî Emlâk Müdürlüğünün 17.5.1972 tarih, 516/1553 sayılı yazısı üzerine 18.5.1972 tarihinde toplanan İlçe İdare Kurulumuz Eminönü Mahmut Paşa Mah. Bâb-ı âli Ankara cad. No. 37'deki M.T.T.B. binasının kıymetini 148.105.45 lira olarak takdir etmiş ve binanın Halkevlerine satışına karar vermiştir.

Kaymakam Tahrirat Kâtibi Mal Müdürü
Salim Taşkın İsmail Tüzer Cevdet Ulaştır

Hükümet Tabibi İlköğretim Müdürü
Mehmet Gürler Hüdaî Oran

Koskoca M.T.T.B. binası 148 bin liracığa Eminönü Halkevi olarak Halkevlerine satışından sonra MTTB bu traji-komik hâdiseye davet edilmediği halde yanlışlıkla olan bir davet hâdisesine şahit olacak ve oyuna girecektir. Şimdiye kadar ondan habersiz fakat onun adına ne oyunlar oynandığını o zaman anlayacak, senaryo baştan aşağı okununca üslup ve sahneye koyma tekniği ile rejisör tesbit edilecektir.

M.T.T.B.'nin işleri nasıl altüst ettiğini bundan sonraki safhalarda takip edelim:

İlçe İdare Kurulu Genel Müdürlüğünün Defterdarlık mimarları; Makbule Yalkılday ve Erhan na şu yazıyı gönderir:

Maliye Bakanlığı
Millî Emlâk Genel Müdürlüğü
İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğü
Servis: 3
Sayı: 516/1553

8.6.1972

Konu: Kıymet bildirim

Sayın Makbule Yalkılday

Eminönü Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunun 1026 No.lu kararı ile Eminönü Mahmut Paşa Mahallesi Bâb-ı âli Ankara Cad. No. 37 deki 1521.85 M2 lik (M.T.T.B.) ne tahsisli binanın 1080 sayılı kanuna göre Halkevlerine satışı takarrür etmiş ve 148.105.45 lira kıymet takdir edilmiştir.

Keyfiyetin tarafınızdan mahallinde tesbiti ve ilçe idare heyetine takdir edilen işlem bedelinin uygun olup olmadığının tarafımıza bildirilmesini rica ederim.

Millî Emlâk Müdürü Y.

Makbule hanım vazifesini müdrük bir memurdur. Döndürülen dolaplardan habersiz «bina»yı gelip görünce aklı başından gider. Büyük bir öfkeyle M.T.T.B. Genel Başkanlığına çıkar, Genel Başkanla görüşmek istediğini söyler. Özel sekreterlik genel başkanlığa bildirir. Genel sekreterlikte biraz bekle dedikten sonra Genel Başkanlık odasına kabul edilir ve Mukabele Yalkılday hanım farkında olmadan MTTB'ni hâdiseden haberdar eder. «Siz nasıl olur da milyonlarca değerindeki bir binayı almaya kalkarsınız? deyince iş aydınlanır. Mimar hanım yanlışlıkla bizi bu oyunu oynayanlar zannetmiş, öfkesi ile bilmeden bütün esrarı fâş etmiştir. Kendisine böyle bir şeyden haber olunmadığı gibi bizlerin Bakanlar Kurulunca tahsise binaen oturduğumuz anlatılmış ve evraktaki alıcının biz değil Halkevleri olduğu anlaşılmıştır. Bütün aksilik mimarın bu oyunu bilmemesidir.

Oyun böyle anlaşılınca 8.6.1972'de M.T.T.B. harekete geçer. Bu sırada Ferit Melen Başbakan, Prof. Sabahattin Özbek de Millî Eğitim Bakanidir. Vaziyet M.T.T.B. Genel Başkanı Ömer Öztürk tarafından başbakana bildirilir. Bakanlar Kurulunun kararıyla bozulabilecek bir tahsis nasıl olur da böyle oyunlara alet olabilir? Başbakan bunun üzerine Maliye bakanını telefonla arar, «böyle saçma sapan işlerin nasıl yapıldığını?» hayret ve öfkeyle sorar. Maliye Bakanı, Millî Emlâk Genel Müdürlüğüne emir verir ve satış durdurur. O sırada defterdar bey M.T.T.B. ni ziyaret eder; satış durdurulduğunu; binayı gezdiğini; mükemmel kullanıldığını dolaylı, tebriklerini; binanın değerinde yanlışlık yapıldığını; 148 bin değil 6 milyon değerinde olduğunu; bildirir.

Daha sonra Başbakan vaziyeti Millî Eğitim Bakanına duyurur. Millî Eğitim Bakanı tahsisi kaldırdığına dair yazıyı alâkalı mercie gönderir. Prof. Sabahattin Özbek M.T.T.B. Genel Başkanı Ömer Öztürk'e «Esasen bu tahsisi kaldırmaya başkanlığın hakkı olmadığını» bizzat bildirir. Ve temelli senatör bay Kadri Kaplan'ın minareye uydurmaya çalıştığı kılıf nedense uymaz ve traji-komik (kaç perdelik bilmeyiz) oyun sona erer.

Şimdi İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde Kültür Sarayını yakma, arabalı vapurlara sabotaj, gibi faaliyetlerden mevkuf zatların mahkemeleri sırasında, sabotaj toplantılarının yapıldığı yerler arasında bir «Halkevi»nin de adı geçmektedir. MTTB binasının, emrine verilmesi istenen «Halkevi»dir. Sayın Kaplan'a üzüntülerimizi bildiririz ki M.T.T.B. talebe teşkilâtı olarak talebeye hizmet vazifesine devam edecektir. Ve hiç şüphesiz açıkça söyleyebiliriz ki M.T.T.B. komünizmin baş düşmanıdır. Sinesinde vatan ve millete ihanet etmiş tek insan yoktur.

Sözlerimizi dernekler kanunu ile başımıza yeni bir çorap örülecekken söylemiş bir sözle noktalyalım:

M.T.T.B.'yi kaldırmaya kalkmayın. Ağırdır. Biryeriniz incinebilir.

II

SIKI YÖNETİM İLÂNI VE ANKARA II. BAŞKANLIĞIMIZIN VAZİYETİ

50. Genel Kurulla M.T.T.B. 2. Başkanlığına getirilen Mehmet Erol ve arkadaşları daha evvelki devrede tasfiye edilen 2. Başkanlık için yeni yer bulma ve yerleşmek için harekete geçerler. M.T.T.B. Genel muhasibi Kemal Gündoğdu Ankaraya giderek Ulus Emek İş Hanında birlik için elverişli binayı 6 aylığını peşin ödemek suretiyle kiralar. Yeni binasında çalışmaya başlayan 2. Başkanlık bir müddet sonra kapanmak mecburiyetinde kalır. 12 Mart muhtırasından sonra ilân edilen sıkıyönetim Ankara'daki bütün talebe derneklerini kapatan 3 Mayıs 1971 kararı ile M.T.T.B. 2. Başkanlığını da kapatmış olur. Aslında anarşik faaliyetlere girmiş talebe derneklerini hedef alan bu karar bütün derneklere şamil edilince daha yeni seçilmiş 2. başkanlık idarecileri de hiç bir şey yapamaz duruma gelirler. 3 Mayıs 1971 den bu yana yapılan teşebbüsler netice vermemiştir.

III

MTTB BORÇLARININ ÖDENMESİ

M.T.T.B. her kadro değişikliğinde bir evvelki devrelerin borçları harçları yeni idare heyetine teslim edilir. Şimdiye kadar M.T.T.B. ne gelen idareciler arasında hiç bir devre bu kadar borcu bir anda ödemekle karşı karşıya kalmamıştır. Bu borçları madde madde sıralarsak (yalnız büyük meblağları) şunları görürüz:

- a) Telefon borçları
- b) Belediye borçları
- c) İ.E.T.T. borçları
- d) Maliye bakanlığı borçları
- e) Erzurum P.T.T. borçları

Diğer borçları meblağ bakımından bu çaplarda olmadığı için saymıyoruz. (Kütahya kongresinin borçlarına kadar birçok borç)

MTTB'nin başında demoklesin kılıcı gibi duran 860.000 liraya yakın borcu, 50. Genel Kurulun iş başına getirmiş olduğu kadro ödemek zorunda kaldı. Bu arada telefon kesmelerden, haciz memurlarına kadar uzanan üzücü hallerle karşılaşıldı. Fakat M.T.T.B. barçlı psikolojisinden sıyrılarak bütün hesaplarını tek tek muameleye koymuş ve borçları bir sonraki idare heyetine tehdit edici bir unsur olmaktan kurtarmıştır. Bunu M.T.T.B. muhasebesine bir ak sahife olarak ilave ederiz:

aa) 1967-1969 arası (83000) liralık telefon borcu taksitle ödenmeye başlanmış ve muntazaman ödenmektedir.

bb) 1960-1967 arası (119000) liralık belediye borçları taksitle ödenmeye başlanmış ve muntazaman ödenmektedir.

cc) 1967-1970 arası (60000) liralık İ.E.T.T. borçları taksitle muntazaman ödenmektedir.

dd) Maliye Bakanlığı M.T.T.B. büfesini 13-14 sene evvel işleten bir zatın vergi borcuna M.T.T.B. ni mesul tutmuştur. 15000 liraya yakın borç ödenmeye başlanmıştır. Gelir vergi dairesi Turizm Döviz meselesi ile ilgili borçları da karara bağlanmıştır.

ee) 1969-1971 arası Erzurum İcra Konséyinin borçları da P.T.T. ye ödenmeye başlanmıştır.

Haysiyet kırıcı, MTTB'ne yakışmayacak muamelelerden uzak, sadece faaliyetlere münhasır bir idareyi bizden sonraki devreye bırakmakla bahçarıklık duyuyoruz.

IV

KAYIPLARIMIZ

MTTB teşkilâtı bu dönem bazı elîm hâdiselerle karşılaştı. Orta Öğrenim Komitesinden İsmet Çalık ve Kenan Seylan'ı, İ.D.M.M.A. nden Üstün Ketenci'yi kaybetti. Eski İzmir Mahalli İcra Konseyi Başkanı Galip Öztürk geçirdiği trafik kazasında eşini ve çocuğunu kaybetti. Eski Kültür Müdürümüz Bahaddin Cebeci de Karagörmükte bir trafik kazası geçirdi.

V

ŞEHİT SÜLEYMAN ÖZMEN VE MUSTAFA BİLGİ'NİN MEZARLARI MTTB TARAFINDAN YENİDEN YAPTIRILDI

1970 yılında Ankara'da kömünistler tarafından şehit edilen Süleyman Özmen'in mezarı 1972'de MTTB tarafından yaptırılmıştır.

Şehit arkadaşımız için önce mevlüd okutturulmuş daha sonra da Eyüp'teki mezarlığı açılmıştır. Mezarlıkta okunan Kur'an-ı Kerim'de Ziraat Fakültesi talebesiyken öldürülen şehit kardeşimizin gözü yaşlı anası Emine Özmen de hazır bulunmuştur.

Şehit kardeşimizin Millî Türk Talebe Birliği tarafından yaptırılan mezarının kitabesinde şunlar yazılıdır: «Şehid Süleyman Özmen, 1948'de İstanbul'da doğdu. 1970'de Ankara'da Ziraat Fakültesi talebesiyken kömünistler tarafından şehid edildi. Millî Türk Talebe Birliği»

Aziz hatırasına hürmeten yeniden tanzim ettirilmiştir.

Şehit kardeşimiz Mustafa Bilgi'nin mezarı da aziz hatırasına hürmeten yeniden tanzim ettirilmiştir.

Her iki şehidimizi de MTTB olarak rahmetle anarız.

BÖLÜM VI

- TEMASLAR
- TOPLANTILAR

mttb.com.tr

«Gençliğin dert ve davalarını gazete köşelerinde yazılar yazmak veya bildiriler neşretmek şeklinde değil, bizzat alâkâlılarla temas kurmak ve onlara meseleri izah etmekle olacağına inandık ve bunu yaptık.»

TEMASLAR

2-3 Nisan 1971

Genel Başkanımız Ömer Öztürk ve İdareci arkadaşlardan kurulu heyet İstanbul Valisi Vefa Poyraz, Belediye Başkanı Fahrî Atabey, Emniyet Müdürü Muzaffer Çağlar ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı Nedim Demirelli'ni ziyaret etmişlerdir.

7 Nisan 1971

Genel Başkanımız Ömer Öztürk'ün başkanlığında idareci arkadaşlardan kurulu bir heyet I. Ordu ve Sıkıyönetim komutanı Orgeneral Faik Türünü ziyaret etmişlerdir.

14 Nisan 1971

Genel Başkanımız Ömer Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanı Sezai Ergun, Bakanlık Müsteşarı Ulvi Yenal ve Bakanlığa bağlı Genel Müdürlükleri ziyaret etmiştir. Başkanımız bu ziyaretlerinde Yüksek tahsil gençliğinin meselelerini ilgililere iletmıştır.

15 Nisan 1971

Genel Başkanımız Ömer Öztürk'ün başkanlığında M.T.T.B. idarecilerinden kurulu bir heyet: Başbakan Nihat Erim, Devlet bakanları Mehmet Özgüneş, Doğan Kitaplı, İç İşleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu, M.E. Bakanı Şinasi Orel, Milli Savunma Bakanı Ferit Melen, Kültür Bakanı Talat Halman'ı ziyaret etmişlerdir.

4 Mayıs 1971

Genel Başkanımız Ömer Öztürk, Yönetim Kurulu üyesi Mete Doğruer

ile Cumhuriyet Senatosu başkanı Tekin Arıburnu ziyaret ederek görüşmüştür.

7 Mayıs 1971

Genel Başkanımız Ömer Öztürk, Cumhurbaşkanı Genel sekreteri Cihat Alpan'ı ziyaret ederek görüşmüştür.

17 Mayıs 1971

İstanbul Üniversitesi Rektörü Nazım Terzioğlu ve İstanbul İTİ. Akademisi Reisi Nihat Sayar Genel Başkanımız Ömer Öztürk'ün başkanlığındaki heyet tarafından ziyaret edilmiştir.

6 Ağustos 1971

UNESCO Millî Komitesi Genel Kurul toplantısına İcra Konseyi başkanı Yusuf Akkaya, İcra Konseyi muhasibi Abdullah Gül ve Öğrenci Meseleleri Müdürü Sedat Savaşer katılmışlardır.

23 Ağustos 1971

Malazgirt'e gidiş:

Bu büyük zaferi kazanışımızın, 900. yıldönümü münasebetiyle Malazgirt'te tertip olunan törenin Türk gençliği adına katılmak istedik. Kutlama törenlerinin, bu büyük zaferin şanına layık bir şekilde olması tabii ve biraz da zaruri olduğundan 7 bakanlık ve ilgili kuruluşlarla Genel Kurmay temsilcilerinden meydana gelen «Bakanlıklararası Malazgirt Zaferini Kutlama Üst Komitesi» adı altında bir komite kurulmuştu. Önce bir yazıyla bu kuruluşa başvurduk. Cevabın gecikmesi üzerine Genel Başkan Öztürk Ankara'ya giderek üst komite üyeleriyle görüşmüş yaptıkları bir toplantıya da katılmıştı. Bu görüşmeler sonunda töreni tertipleyen mahalli komite başkanı olan Malazgirt kaymakamına derhal bir yazı yazılarak gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Biz de derhal törene katılmak istediğimizi bu alt komiteye bildirmiştik. Gönderilen yazıya konuşma metni de ilave edilmişti. Buna rağmen törenin yapılacağı günler yaklaştıkça cevabi yazının gelme-yişi üzerine genel başkanımız Ömer Öztürk ve genel muhasibimiz Kemal Gündoğdu Malazgirt'e gitmişlerdir. Burada tertip Komitesi Başkanı olan Malazgirt Kaymakamı, Tunceli Valisi, töreni idare eden tören komutanı Tüm General Hulusi Süer'le müteaddit defalar görüşülmüş, gençlik adına mutlaka bir konuşma yapılması gerektiği anlatılmış olmasına rağmen, Türk gençliği adına bir konuşma yapılmasına müsaade edilmemiştir. Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, kuvvet komutanları ve hemen hemen bütün erkânî devletin hazır bulunduğu böyle bir günde, ne gariptir ki gençlik temsilcisine yer verilmemiştir. Bütün istek ve çabalarımıza rağmen...

25 Ekim 1971

Genel Başkanımız Ö. Öztürk Başbakan Nihat Erim'i ziyaret ederek, gençlik meseleleri mevzuunda bilgiler vermiş gençlik ilgilenmeleri ve meselelerine çözüm yolları bulmalarını diledikten sonra çalışmalarında başarılar dilemiştir.

8 Ocak 1972

MTTB Konya temsilciliğinin çağrısı üzerine 8 Ocak 1972'de Konyaya giden Genel Başkanımız Ömer Öztürk temsilciliğimizin çalışmaları hakkında başkan Mustafa Buluttan bilgi aldı. Başkan Mustafa Bulut temsilciliğimizin organlarını toplantıya davet ederek çalışmalar konusunda çeşitli bilgiler verdi. 3 saat süren toplantıda Genel Başkanımız Ömer Öztürk teşkilatın çalışmalarının daha olumlu bir yolda gittiğinden söz ederek temsilcilik üyelerine başarılar diledi.

Daha sonra temsilcilik salonunda her cumartesi muntazaman sürdürülen seminere davet edilen Genel Başkan, orada kısa bir konuşma yaptı. Lise ve dengi okullardan da birçok genç arkadaşın katıldığı seminer müdavimleriyle tanıştı.

Genel Başkanımız Ömer Öztürk ayrıca Selçuk Eğitim Enstitüsü, Konya Yüksek İslam Enstitüsü talebe derneği ilgileriyle de temaslarda bulundu.

Cumartesi gecesini tertiplenmiş bulunan Mehmet Akif gecesinde bir konuşma yaptıktan sonra Genel Başkanımız Ömer Öztürk ve beraberindeki heyet Ankara'ya dönmüşlerdir.

25 Ocak 1972

Genel başkanımız Ömer Öztürk'ün başkanlığındaki bir heyet; Başbakan Nihat Erim.

Genel Kurmay başkanı Org. Memduh Tağmaç

Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Faruk Gürler

Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Muhsin Batur

Deniz Kuvvetleri Komutanı Org. Celâl Eyiceoğlu

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek. Org. Emin Alp kaya ve ilgili Bakanlıkları ve müsteşarları ziyaret etmişlerdir.

28 Ocak 1972

Ramazan bayramı münasebetiyle Genel Başkanımız Ömer Öztürk'ün başkanlığında 30 kişiden müteşekkil heyet Milliyetçi Üniversite Öğretim üyelerinin evlerine giderek ziyaretler yapılmış ve bayramları tebrik edilmiştir.

7 Şubat 1972

Genel Başkanımız bu defaki Ankara temaslarda hükümet yetkililerinden bir kısmı ve bazı genel müdürlerle görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Cihat Alpan Devlet Bakanı Doğan Kitaplı, Millî Eğitim Bakanı İsmail Arar, Ulaştırma Bakanı Rifki Danışman Orman Bakanı Selahattin İnal Gençlik ve spor bakanı Adnan Karaküçük'ü ziyaret etmişlerdir. Ziyaretlerde bakanlıklarının ilgilendirdiği gençlik meseleleri ve üniversite reform tasarısı hakkındaki fikir teatisinde bulunulmuştur. Konuşmalarda günümüz gençliğinin maddi ve psikolojik yanı ile daha fazla ilgilenilmesinin gereği üzerinde durulmuş gençliğimizin problemlerinin bir kaç ana noktada olduğu belirtilmiştir. Bu noktada teşkilatımız çalışmaları izah edilmiş, bazı isteklerde bulunulmuştur.

Bakanlar teklifimizi müsbet karşılamış, Genel Müdürleri ile görüşmesini söylemişlerdir. Gençlik ve Spor Bakanlığı okul içi beden eğitimi Genel Md. boş zamanları değerlendirme genel müdür ile görüşülmüş, geçen yıl federe ettirdiğimiz spor kulübümüze yardım hususu karar altına alınmıştır. Bu arada güreş federasyonu başkanı kulübümüze bir takım güreş mînderi (32 adet) yardım etmiştir. Ulaştırma Bakanı, Rifki Danışman'dan 18 Mart şehitleri anma törenine iştirak edebilmemiz için bir vapur tahsis edilmesi istenmiş ve kabul edilmiştir.

Not : Ne yazık ki sonradan Marmara yolcu gemisinin batması ile bütün deniz yolları yolcu nakliyatı birbirine karıştı(!), programlarda büyük değişiklikler olduğu (!) bu sebeple tahsis edilen vapurun bize verilmeyeceği gibi bahanelerle açıkta kaldık. Ama bu bizi yüce şehitlerimizi yad etmekten alıkoymadı 5 otobüsle kara yoldan gittik.) Ayrıca Ank. Üniversitesi Rektörü Sayın Tahsin Özgüçle görüşülmüş üniversiteler reform tasarısı diğer gençlik meseleleri üzerinde konuşulmuştur.

Bilhassa üniversitede solcuların, Marksist, Leninistlerin anarjik faaliyetleri üzerinde durulmuş; üniversite ve milliyetçi gençlik olarak anarşimize nasıl karşı durulacağı mevzuları söz konusu edilmiştir. Gençliğimizin kahve köşelerinden, vatan ve millet duygusunu körelten komünizm gibi zararlı ideolojilerden korunması için teşkilatımızın yaptığı çalışmalara, üniversitenin her zaman katıldığı ve desteklediği sayın Rektör tarafından ifade edilmiştir.

14-16 Şubat 1972

M.T.T.B. Öğrenci Meseleri Müdürü Sedat Savaşer bazı Orta Öğrenim komitelerini teftiş etti.

Öğrenci Meseleleri Müdürü Sedat Savaşer, 14-16 Şubat tarihi arasında Denizli Orta Öğrenim Komitesini teftiş etmiştir.

15 Şubat gecesini Komite binasında Denizli Orta Öğrenim Gençliği

ile bir tanışma ve sohbet toplantısından sonra yeni açılan kollar için vazife taksimi yapılmıştır.

Yeni çalışma programına göre Denizli Orta Öğrenim Komitesi bütün kollarda faaliyet gösterecekti. Kitaplık kolu faaliyet-kulübü haline gelecek, okullar arası bilgi yarışmaları ve tartışmalar tertiplenecektir. Spor kolu olarak Judo ve Basketbol çalışmaları yapılacaktır. Denizli çevresinin halk oyunlarını canlandıracak bir folklor ekibi kurulacaktır. Bu çalışmalarımızın yapılabilmesi için gerekli imkânlar temin edilmek üzere Denizli valisi Sayın Münir Güney, Belediye Reisi Sayın Yusuf Şahin ziyaret ve çalışmaları izah edilmiştir. Başta sayın Güney olmak üzere diğer vilâyetlerin idarecilerinin MTTB'yi bu çalışmalardan dolayı tebrik etmiş ve hertürlü yardımı vaatmişlerdir.

23 Şubat - 1 Mart 1972

23 Şubat 1 Mart Tarihleri arasında Öğrenci Meseleleri Müdürü Sedat Savaşer ve Yurtlar Komitesi Başkanı Bilâl Şahin birlikte Samsun, Giresun ve Trabzon orta Öğrenim Komitelerini ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Talebe Derneğini ziyaret etmişlerdir. 8 gün süren gezi çok faydalı olmuştur. Trabzon Orta Öğrenim Komitesinin tanışma çayında K. T.Ü. Talebe Derneği Başkanı Ahmet Bahçıvan ve M.T.T.B. öğrenci Meseleleri Müdürü Sedat Savaşer birer konuşma yapmışlardır. Bilahare Trabzonda Üniversite öğretim üyeleri ve Trabzon Valisi Ziya Kasnakoğlu ziyaret edilmiştir.

Samsun Orta Öğrenim Komitesi Mensubu arkadaşlarla yapılan toplantı sonunda Samsun Orta Öğrenim Komitesine Kitab Kulübü açmaya ve şehrin münasip bir yerine M.T.T.B. Orta Öğrenim Komitesi Basın yayın kolunun haber ve yazılarını teşhir edeceği bir pano yerleştirmeye karar verildi. Kamitenin 2.ci öğretim devresinde yapacağı müsamere ve tartışmalar, spor çalışmaları için salon, antrenör, film makinesi temini için Samsun valisi Sayın Haydar Özkan, Milli Eğitim Müdürü 19 Mayıs Lisesi Müdürü Ticaret Lisesi, İmam Hatip Okulu Müdürleriyle görüşülmüştür. Ve Orta Öğrenim gençliği için bir pano yapılmasına karar verildi. Komitenin ikinci öğretim devresinde yapacağı müsamere ve tartışmalar, spor çalışmaları için salon, antrenör, film makinesi temini için samsun valisi Sayın Haydar Özkan, Milli Eğitim Müdürleriyle görüşülmüştür. Ve Orta öğrenim gençliğinin ders dışı boş vakitlerinin iyi bir şekilde değerlendirilmesi için M.T.T.B. Orta Öğrenim Komitelerinin teşebbüs bu kültürel çalışmalar vilâyetçe olumlu karşılanmış yardım vadedilmiştir. Samsun Belediye Reisi Sayın Kemal Vehbi Gül ise komitemize çok yakın alaka göstermiştir. Bu temaslar neticesinde Samsun spor salonunda judo ve teakvando bölge antrenörü nezaretinde başlaması, Fotoğraf-

cılık ve ilim kolu İstanbuldan gönderilecek eğitici ve öğretici filmleri talebelere göstermesi kararlaştırılmıştır.

Gezinin son kısmında Giresun gezilmiştir. Giresun Orta Öğrenim Komitesi yeni kurulmasına rağmen büyük bir canlılık göstermiş. Tiyatro, fotoğrafçılık, film, münazara, kitaplık, spor ve diğer kollarda geniş bir çalışma programı hazırlanarak tatbikine başlanmıştır. Giresun Valisi Sayın Bedir Eser ve Milli Eğitim Müdürü Sayın Avni Memioğlu ve diğer lise müdürleriyle yapılan temaslarda müsbet neticeler alınmıştır. Bundan sonra münazara film ve spor çalışmalarına Giresunda başlanmıştır.

3 Mart 1972

İzmir Mahalli İcra Konseyini Ziyaret. Bu ziyareti Genel Başkanımız Ömer Öztürk ve Merkez İcra konseyi muhasibi yapmıştır. Bu ziyarette, İzmir valisi, Emniyet müdürü, Sıkıyönetim komutanı, Rektör ve Milli Eğitim Müdürü ile görüşülmüştür.

18 Mart 1972

Çanakkale Zaferini Kutlama töreni.

Her sene olduğu gibi bu sene de destanlaşan tarihimize altın sayfa-



MTTB Kafilesi Çanakkale'de.

lar ekleyen Çanakkale Zaferini kutlama törenine Türk Yüksek Tahsil Gençliği adına teşkilatımız katıldı. Daha önceki senelerde Ulaştırma Bakanlığının tahsis ettiği özel gemi ile gidilirken bu sene bakanlığın gemi tahsis etmemesi üzerine Çanakkale'ye teşkilatımız kendi imkanları ile gitmiştir.

18/Mart/1972 Cumartesi yapılacak törene beş büyük otobüsle Genel Merkezimiz önünden Cuma akşamı hareket edilmiş ve sabahleyin Eceabat'a varılmıştı. Gece yolculuk anında mehter ve kahramanlık marşları söylenmiş otobüslerde çeşitli konuşmalar yapılmıştır. Çanakkale törenlerine iştirak eden ikiyüz üniversiteli arkadaşımız arasına Eğitim Müdürlüğümüzün kurslarına katılan elli kursiyerinde iştirak etmesi değişik bir hava yaratmıştır. Sabaha doğru Çanakkaleye varan kafilе Trakya yakasından törenin yapılacağı Anadolu yakasına araba vapuru ile geçmiş ve arkadaşlarımız iskelede askeri törenle karşılanmışlardır. Çanakkalede törene katılmak için İzmir'den gelen İzmir İcrâ konseyimizle, Balıkesir orta öğretim Komitemizde birer ayrı otobüsle, İstanbul'da gelen kafileye iltihak etmişlerdir.

Çanakkale'de M.T.T.B. temsilcisi arkadaşımız Çanakkale Boğaz Komutanı Tuğ Amiral Mehmet Sarıbekiroğlu tarafından kabul edilmiş ve kısa bir görüşmeden sonra Ordu Evinde yapılan törene gidilmiştir. Komutanlar, Vali ve ilgili zevatla birlikte Yüksek Tahsil Gençliği adına da tebrikleri M.T.T.B. temsilci arkadaşımız kabul etmişti. Saat 10 da Cumhuriyet Meydanında yapılan törende Vali ve Çanakkale Boğaz Komutanından sonra M.T.T.B. adına konuşan kafilе başkanı Abdullah Gül Çanakkale Müdafasının büyüklüğünü anlatmış, yarım asır önce cepheden saldıran düşmanın bugün taktik değiştirerek içten devletimizi yıkmayı nasıl hedef aldığını anlattıktan sonra millî menfaatlarına bağlı, halkın inandığı değerlere inan M.T.T.B. mensuplarının birer Çanakkale Mücahidi olmaya hazır olduklarını söylemiştir. Diğer konuşmalardan sonra resmî geçit başlamış Yüksek Gençliği adına üçyüz kişilik bir grup halinde resmî geçide katılan M.T.T.B. li arkadaşlarımıza Çanakkale halkı büyük sevgi gösterisinde bulunmuştur.

Geçit töreninden sonra iki gruba ayrılan kafileden bir kısmı «Hasan Mevsuh» diğer bir kısmı da Avrupa yakasındaki âbidelere askeri vasıtalarla götürülmüşlerdir. Hasan Mevsuh'ta yapılan törende Hv. Üstg. Sedat Karpuzoğlu yaptığı konuşma ile aziz şehidlerimizin ruhunu şâd etmiştir. Törenden sonra Çanakkale Valisi Ali Rıza Yaradanakul ile Çanakkale Boğaz Komutanı Tuğ Amiral Mehmet Sarıbekiroğlu arkadaşlarımızla fotoğraflar çektirmiş, âbidelerde yapılan törenlerden sonra arkadaşlarımızdan bir grup Orduveindeki yemeğe davet edil-

miş, yemekten sonra Vali ve Çanakkale Boğaz Komutanı tarafından gelecek seneki törene tekrar davet edilmişlerdir.

MTTB BURSA VE KÜTAHYA ORTA ÖĞRENİM KOMİTELERİNİ ZİYARET

İki ay önce kurulan Bursa Orta Öğrenim Komitesinin faaliyetlerini yakından görebilmek için 27/3/1972 tarihinde Bursa'ya giden Orta Öğrenim Üst Komite Başkanı Halil Şervanlı aynı gün akşam komite mensubu arkadaşlarla bir toplantı yapmıştır. Umumî olarak Orta Öğrenim Komitelerinin faaliyet sahasının nasıl olduğu ve bunalmı içinde bulunan gençlik arasındaki yerimizin neresi olduğu anlatılmıştır. Bu sohbeti takiben Bursa Yüksek Tahsil Talebe Derneği yöneticisi arkadaşlarla görüşülmüş ve bazı meselelerin kritiği yapılmıştır.

28/3/1972 Salı günü Komite İdare Heyetiyle birlikte Sayın Vali Muavini Emniyet Müdürü, Millî Eğitim Müdürü, Belediye Başkanı ve bazı zevat ziyaret edilip gayemizin ne olduğu izah edilmiştir.

M.T.T.B. Orta Öğrenim Komitesi Kütahya Temsilciliğinin kurulması için temaslarda bulunmak üzere bir grup arkadaş Öğrenci Meseleleri Müdürlüğü adına Kütahya'ya gitmiştir.

Kütahya'da lise ve muadili mektep talebeleri ile tanışılmış, onlara Orta Öğrenim Komitesinin mahiyet ve faaliyetleri anlatılmıştır.

Talebelerin yakın alâkası ile karşılaşan heyetimiz ,daha sonra Millî Eğitim Müdürü, çeşitli lise müdürleri ve Belediye Reisi ile görüşmüş, onların samimi takdirleriyle karşılaşmış, yardım vaadlerini almıştır.

GENEL BAŞKANIN İZMİR TEMASLARI

Genel Başkanımız Ömer Öztürk İcra Konseyi Muhasibi Abdullah Gül'le bazı temaslarda bulunmak üzere İzmir'e gittiler. Bu gidişle ilgili 1 Nisan 1972 tarihli bültenimizde haber şöyle verildi:

Ege Üniversitesindeki fakülteleri bünyesinde toplayan M.T.T.B. İzmir İcra Konseyi başkanlığında bazı toplantılar yapmış ve İzmir'li gönüldaşlarımızla yakından tanışılmıştır.

Ayrıca Genel Başkanımız Ömer Öztürk, Abdullah Gül ve İzmir İcra Konseyi Başkanımız Fehmi Kuru, önce Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Uluöz, İzmir Sıkıyönetim Komutanı Cemal Süer ve daha sonra da İzmir Valisi Namık Kemal Şentürk'ü makamlarında ziyaret edip Üniversite meselesi ve yüksek tahsil gençliği üzerinde görüş teatisinde bulunmuşlardır.

GENEL BAŞKANIMIZIN TRABZON ve ERZURUM TEMASLARI

Genel Başkanımız Ömer Öztürk, beraberinde Genel Sekreter Vekili İsrâfil Şimşek olduğu halde önce Trabzon, sonra da Erzurum'da bazı temaslarda bulunmuşlardır.

Trabzon'da kalabalık bir öğrenci grubu tarafından karşılanan Ömer Öztürk ve İsrâfil Şimşek, arkadaşlarımızla birlikte teşkilât binasına gitmişler ve gece-geç vakte kadar sohbet edip, İstanbul ve Trabzon'daki faaliyetleri karşılıklı olarak anlatmışlardır.

12 Nisan 1972 Çarşamba günü Trabzon Valisi, Millî Eğitim Müdürü ve Emniyet Müdürü ziyaret edilerek, teşkilâtımızın çalışmaları hakkında bilgi verilmiş ve yüksek öğrenim gençliğinin dertleri anlatılmaya çalışılmıştır. Görüşmelerde yalnızca günümüz gençliğinin meseleleri söz konusu edilmiştir. Yetkililer, genç neslin zihinlerine yalnız bilgi değil, bunun yanında ruhî ihtiyaçlarını tatmin edici, maneviyatlarını düzeltici, tarihimizin meydana getirdiği «özbenliğimize» kavuşturucu bilgi ve kültür hazinelerimizin de aktarılması gerektiğini belirtmişlerdir. Devletimizi yıkmaya matuf hâdise-lerin fâillerinin bu duygulardan uzak, millî ruh kökümüzden kopmuş hâinler oldukları hususunda görüş birliğine varmışlardır.

Aynı gün akşam Ömer Öztürk Huzur Lokalinde «Gençlik Meseleleri» isimli bir konferans vermiştir. Açış konuşmasını Dernek Başkanı Ahmet Bahçivan'ın yaptığı konferansta Genel Başkanımız Ömer Öztürk, gençlik meseleleri üzerinde durmuş, Millî Türk Talebe Birliği olarak görüşlerimizi ve ileri sürdüğümüz hal çarelerini anlatmıştır.

Daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Ekrem Göksu, Temel Bilimler Fakültesi ve eski İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi Dekanı Saffet Rıza Alpar ile diğer öğretim üyesi hocalarımız ziyaret edilmişti. Hocalarımızla gençliğimizin bugünkü durumu ve geleceği, üniversiteler kanun tasarısı ve getirdiği yenilikler mevzuunda fikir teatisinde bulunmuşlardı. Üniversite gençliğinin anarşiye sürükleniş sebepleri üzerinde durulmuş, yeni üniversiteler kanun tasarısında bugünkü anarşinin müsebbibi Marksistler hakkında daha tesirli tedbirler alınması gerektiği fikri belirtilmiştir.

Trabzon'dan Erzurum'a geçen Genel Başkan Ömer Öztürk ve Genel Sekreter Vekili İsrâfil Şimşek, Erzurum'da Erzurum Valisi, Millî Eğitim Müdürü, Emniyet Müdürü ve Kolordu Komutanı ile görüşmüşlerdir. Yüksek tahsil gençliğinin bugünkü durumu ve teşkilâtımızın faaliyetleri kendilerine anlatılmıştır. Benliğini kaybetmiş anarşistlerin, kendini cemiyetten tecrit etmiş, vatan için çalışma enerjisini tüketmiş şahsiyetsiz ve fikirsiz gençlerimizin bu hâle düşüş sebepleri üzerinde durulmuştu. Bu gençlerin

Türk çocukları oldukları unutulmadan, neden kötü yola düştükleri, ilmi u-sullerle incelenip hal çareleri aramak gerektiği fikri ortaya çıkmıştır.



MTTB Genel Başkanı Ömer Öztürk Trabzon'da konuşuyor.

Daha sonra Rektör Vekili, Prof. Şaban Karataş, Prof. Dr. Lütfi Ülkümen ve bir kısım öğretim üyeleri ile görüşmeler yapılmıştır. Hocalarımız gençliğin dertlerine yalnız kanun formaliteleriyle çâre bulunamayacağını, gençlere «Devlet» mefhumunun aşılması gerektiğini belirtmişlerdir. Hiç birşeye inanamayan dünya gençliği misal olarak verilmiştir.

Aynı gün akşam MTTB Erzurum İcrâ Konseyi Lokalinde bir konferans düzenlendi. Konferansta rahatsızlandığı için Ömer Öztürk konuşamamış, gençlik meseleleri ile ilgili konuşmayı Genel Sekreter Vekili İsrâfil Şimşek yapmıştı. Konuşmasında dünyadaki talebe hareketlerinin tarihî seyrini, memleketimizdeki talebe hareketlerinin tarihini, mahiyetini, özelliklerini ve sebeplerini anlatmıştır. Bilhassa son yıllarda masum talebe dertlerine bürünerek komünizmi yurdumuza sokmak isteyen komünistlerin faaliyetlerini anlatmış, teşkilât olarak yaptığımız teklifleri izah etmiş, teklifimiz üzerine kurulan Gençlik ve Spor Bakanlığının çalışmalarının dertlere çâre bulmaktan uzaklaştırıldığını söylemiştir.

26 Nisan 1972 Genel Başkanımız Ömer Öztürk, Millet Meclisi Başkanı Sabit Osman Avcı'yı ziyaret ederek kendilerine Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin meseleleri hakkında bilgiler vermiştir. Bu arada MTTB'nin yaptığı çalışmalarını anlatan Genel Başkanımız, gençlik meselelerine daha fazla ilgi gösterilmesini istemiştir.

2 Mayıs 1972 Genel Başkanımız Ömer Öztürk beraberinde Genel Muhâsib A. İhsan Mutlu, İcra Konseyi Sekreteri İsrâfil Şimşek olduğu halde Anadolu Ajansı Genel Müdürü Atilla Onuk'u ziyaret etmiştir. Genel Başkanımız bu ziyaretlerinde Anadolu Ajansı Genel Müdürü ile gençlik meseleleri üzerinde görüşmeler yapmış, gençlik meselelerinin başında yer almamasından şikâyet etmiştir.

5 Mayıs 1972 Genel Başkanımız Ömer Öztürk beraberindeki MTTB idarecileri ile İstanbul Merkez Komutanı Tümgeneral O. Fazıl Polat ve Kordü Komutanı Korgeneral Fikret Gökna'ı ziyaret etmiştir.

17 Mayıs 1972 Genel Başkanımız Ömer Öztürk bir müddet önce bir konferans vermek üzere Elâzığ'a davet edilmişti. Bunun üzerine Elâzığ'a giden Genel Başkanımız, Elâzığ'da «Gençlik Meseleleri» isimli bir konferans vermiştir. Geniş çapta ilânı yapılan konferans Halk Eğitimi Merkezi salonunu tıklım tıklım dolduran dinleyici kitlesi tarafından ilgi ile izlenmiştir. Açış konuşmasını Elâzığ Orta Öğrenim Komitesi Başkanı Hayrettin Ayaz'ın yaptığı konferansta, Genel Başkanımız Gençlik hareketlerinin tarihî seyrini anlatmış, çeşitli gençlik meseleleri üzerinde durarak, Eğitim Reformu ve Üniversiteler Kanun Tasarısı üzerinde konuşmuştur. Genel Başkanımız Gençliğin dejenere olmasının sebepleri ve



MTTB Genel Başkanı
Ömer Öztürk Elâzığ'da
konuşuyor.

hâl çâreleri hakkında da izahlar verdikten sonra konuşmasını bitirmiştir.

Konferanstan sonra kalabalık bir kitle ile Elâzığ Orta Öğrenim Komitesi binasına gelen Genel Başkanımız, geç saatlere kadar süren bir sohbet toplantısı da yapmıştır.

Genel Başkanımız Ömer Öztürk ertesi gün yanında Elâzığ Orta Öğrenim Komitesi Başkanı Hayrettin Ayaz ve bazı gençler olduğu halde, Elâzığ Valisi A. Rifat Kaplan, Millî Eğitim Müdürü, Emniyet Müdürü, Kordü Komutanlığı Kurmay Başkanı, Belediye Reisi, Veteriner Fakültesi Dekanı ve Elâzığ D.M.M.A. Başkanlığı makamlarını da ziyaret etmiştir.



MTTB Genel Başkanı Ömer Öztürk'ü dinleyen Elâzığlılar.

Aynı gün Malatya Orta Öğrenim Komitesinin daveti üzerine Malatya'da da aynı konferansı veren Genel Başkanımız Ömer Öztürk, orada da büyük bir ilgi ile karşılanmış ve Komite binasında verdiği konferansı büyük bir dinleyici kitlesi heyecanla takip etmiştir.

Malatya'da ayrıca yapılan sohbet toplantısından sonra tekrar Elâzığ'a dönen Genel Başkanımız beraberindeki gençlerle tarihî Harput şehrine gitmiş, tarihî yerleri gezdikten sonra İstanbul'a dönmüştür.

17 Haziran 1972 Genel Başkanımız Ömer Öztürk, beraberinde Eğitim Müdürü Raşit Ürper'le, Başbakanımız Ferit Melen'i makamında ziyaret et-



MTTB Genel Başkanı Malatya'da.

miştir. Genel Başkanımız bu ziyaretlerinde MTTB'nin faaliyetleri hakkında Başbakanımıza bilgi vermiş, komünist militanlara karşı yapmış olduğu başarılı çalışmalarından ötürü tebrik edildikten sonra bundan böyle yapacağı çalışmalarda başarılar dilemiştir.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Cihat Alban ziyaret edilerek MTTB'nin faaliyetleri ve gençlik meseleri üzerinde kendilerine bilgi verilmiştir.

25-27 Temmuz 1972 Genel Başkanımız Ömer Öztürk, Genel Sekreter Raşit Ürper ile birlikte Başbakan Ferit Melen, Devlet Bakanı İlyas Karagöz, Devlet Bakanı Doğan Kitaplı, Millî Eğitim Bakanı Sabahaddin Özbek, Ulaştırma Bakanı Rıfık Danışman, Orman Bakanı Selahaddin İnal, Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük ve Müsteşar Avni Akyol, Müsteşar Yardımcısı Orhan Bilgin ve Bakanlık Müşavirleri ile Genel Müdürleri makamlarında ziyaret etmişlerdir.

Genel Başkanımız bu ziyaretlerinde MTTB'nin bazı hususlardaki isteklerini iletmış ve Türk Gençliğinin meselelerine daha büyük bir dikkatle eğilmelerini istemiştir.

15 Ağustos 1972 Genel Başkanımız Ömer Öztürk, Genel Sekreter Raşit Ürper, Merkez İcra Konseyi Başkanı Yusuf Akkaya ile birlikte, Cumhurbaşkanlığının Ataköy'deki köşkünde, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Büyük Elçi Fuad Bayramoğlu'nu makamında ziyaret etmişlerdir. Kendileri ile uzun bir görüşme yapan MTTB heyeti faaliyetlerimiz hakkında geniş bilgiler vermiş ve kendilerinden teşkilât olarak istediklerimizi sayın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a iletilmesi arz edilmiştir.

29 Mayıs 1972 Genel Başkanımız Ömer Öztürk, Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay'ı ziyaret etmiştir. Genel Başkanımız bu ziyaretlerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza yeni çıkan Dernekler Kanunu ile MTTB'nin durumu izah edilmiş, kendilerinden Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin temsilcisi olan MTTB'nin 1630 sayılı Dernekler Kanununun yazılısındaki yanlış anlamalara meydan vermesi ihtimali söz konusu edilen hatalara kurban edilmemesi için müdahalesini arz etmiştir.

30 Kasım 1972 Yeni çıkan Dernekler Kanunu ile ilgili temaslarını sürdüren Genel Başkanımız Ömer Öztürk, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Fuat Bayramoğlu ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı ile görüşmeler yapmıştır.

4 Aralık 1972 Genel Başkanımız Ömer Öztürk, Yeni çıkan Dernekler Kanunu ile ilgili olarak resmî makamların giriştikleri haksız tasarrufların kaldırılması için Başbakan Ferit Melen'le görüşmüştür.

10 Aralık 1972 İstanbul Vilâyeti ve Emniyet Müdürlüğünün MTTB'yi kapatmak için giriştikleri tecavüzkâr hareketi kaldırmaları için Genel Başkanımız Ömer Öztürk Başbakan Ferit Melen'le görüşmüştür.

18 Mart 1973 Çanakkale Zaferi:

Her sene olduğu gibi, bu sene de Türk Yüksek Tahsil Gençliği adına Çanakkale Zaferini kutlama törenine teşkilâtımız katılmıştır.



MTTB'liler Çanakkale'de.

Daha önceki senelerde olduğu gibi, Ulaştırma Bakanlığının özel gemi tahsis etmemesi sebebiyle, MTTB kendi imkânları çerçevesinde Çanakkale'ye yedi büyük otobüsle gitmiştir.

Kafile 17 Mart 1973 akşamı MTTB Genel Sekreteri Raşit Ürper'in başkanlığında yola çıkmıştır. Çeşitli fakültelerden ve 50 kişilik MTTB kursiyerlerinden müteşekkil grup gece yolculuğunu mehter marşları, şiirler ve konuşmalarla geçirmiş ve Pazar sabahı Eceabat'a varmıştır. Eceabat'tan Çanakkale'ye geçişte törenle karşılanan arkadaşlarımız, daha sonra tören yerine gelmişler ve meydanadaki yerlerini almışlardır. Burada arkadaşlarımıza, törene katılmak için Balıkesir'den gelen Millî Türk Talebe Birliği Balıkesir Orta Öğretim Komitesi kafilesi de iltihak etmiştir. Bu arada kafile başkanı Raşit Ürper ve bir grup arkadaşımız Çanakkale Valisi Ali Rıza Yaradanakul tarafından kabul edilmiş ve hoş geldiniz denmiştir. Komutanlar, Vali ve diğer ilgililerle birlikte Yüksek Tahsil Gençliği adına da MTTB temsilcisi arkadaşımız tebrikleri kabul etmiştir.

Zafer yıldönümünde Türk Yüksek Tahsil Gençliğini temsilen tek Kuruluş halinde MTTB katıldığı için Gençlik adına konuşmayı da Çanakkale Boğaz Komutanından sonra MTTB Genel Sekreteri ve kafile Başkanı Raşit Ürper yapmış ve Çanakkale halkına şöyle hitab etmiştir.



MTTB Genel Sekreteri
Raşit Ürper
Çanakkale'de konuşuyor.

«AZİZ MİLLETİM;

Çanakkale Zaferinin 58. yıldönümü münasebetiyle bayramınızı candan tebrik ederim.

Her birisi düşmana kan kusturmuş, vatanını kanının son damlasına kadar müdafaa etmiş Mehmetçikler olmak azminde olan millî ve manevî değerlerine bağlı Türk Yüksek Tahsil Gençliği adına hepinizi hürmetle selâmlarım.

Aziz vatanımıza mâmahrem elini sürmemek için kahramanca çarpışan şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Bu sahillerde hayasızca hücumlara karşı göğsünü siper eden Mehmetçik'e şükranlarımızı sunuyoruz.

Şehit kanlarıyla sulanmış olan bu topraklara göz dikenlere karşı büyük millet bu sahillerde şahlanmış, Kahraman Türk Ordusu Haçlı sürülerini bu sulara perişan etmiş, hak batıl'ı burada yenmiş ve «Tek dişi kalmış olan medeniyet denilen canavara» medeniyet dersi bu boğazda verilmiştir.

Çanakkale ismi bizim için sadece bir zafer deyip geçeceğimiz, Mehmetçiğe övgü dizip şiir okuyarak geçiştireceğimiz bir kutlama töreni değildir. Çanakkale «Türkler Anadolu'ya ayak attıkları andan itibaren Avrupa için bir şark meselesi başlamıştır» diyen haçlı Avrupasıyla Türk Milletinin bin yıldır sürdürdüğü amansız mücadelenin son hesaplaşmasıdır.

Çanakkale Savaşı batılı emperyalistlerin saldırılarına karşı Büyük Millet'in şahlanmasıdır. Çanakkale Savaşı Anadolu insanının batıla, kötülüğe ve zulme karşı direnişidir. Çanakkale Savaşı ölmek istemeyen bir milletin istiklâlini korumak için bütün gücüyle savaşmasıdır. Tek kelime ile hak ile batılın savaşıdır.

Çanakkale Savaşı bize bir Kerkük hoyratını hatırlatır.

Neler geçmez boğazdan,

Sular geçer boğazdan.

Ayı geçse hakkı var,

Düşman geçmez boğazdan.

Gerçekten bu boğazdan düşman geçemez. Çanakkale'de geçemediği gibi, Mohaç'ta, Kosova'da, Galiciya'da da geçememiştir.

Düşman bizi diştan yıkamayacağını anlamıştır. Şimdi düşman bizi içten yıkma yolunu tutmuştur. Kaleyi içten fethetmeye çalışmaktadır. Bunun için beynelmilel komünist merkezleri gizli teşkilâtlar kuruyorlar. Komünist gerilla kamplarında Türkiye'de Marksist-Leninist ve Maoist bir düzen kurmak için militan yetiştiriyorlar. Büyük sabotajlar

plânlıyorlar, kahraman ordumuzun kıymetli komutanlarının ve çocuklarının hayatlarına kâstetmek istiyorlar.

Diğer taraftan millî kültürü, tarih suçrunu, ilim zihniyetini ve ahlâk anlayışını yıkmak istiyorlar.

Batı'nın bâtil örf ve âdetlerini benimsetmek istiyorlar, sorumsuz basın bilerek veya bilmeyerek zararlı neşriyat yapıyor.

Türk çocuklarını eğiten kimseler içinde, kanunsuzluğu teşvik edenler görülüyor. Bu manzara karşısında şunu söyleyebiliriz. Bu topraklar ecdadımızın kanlarıyla sulanmıştır. Bu insanlar bu göklerde ayıldızlı bayrağın dalgalanması ve ezan seslerinin duyulması için canlarını feda ettiler. Bize bu mukaddes toprakları emanet ettiler. Şimdi bu emaneti muhafaza etmek durumundayız. Bizim yolumuz ne Komünizme, ne Faşizme, ne de Kapitalizme giden yoldur. Bizim yolumuz Hakka giden yoldur. Bin yıllık millî yolumuzdur. Şimdi yeni bir Çanakale Savaşı veriyoruz. Hem Komünist, Siyonist ajanlara karşı mücadeleyi ediyoruz, hem de ilim ve teknolojiye gelişmiş, dev sanayiini kurmuş, ahlâk ve fazilette en ileri seviyeye ulaşmış olan Büyük Türkiye idealini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Fakat münevveriyile-köylüsü, işçisiyle-patronu, memuruyla-âmiri, askeriyle-komutanı, üniversiteliyle-hocası nasıl birbirine düşman edilmiş? Bu suallerin cevabını bulmak için sizleri düşünmeye davet ediyorum. Biz Yahya Kemal'in deyişiyile:

Ne harabiyiz ne harabâti,

Kökü mazide olan âtiyiz.

Yurdunu, ülkesini, toprağını canından aziz tutan, bu yolda ölümü şeref sayan şairin deyişiyile:

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,

Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Sözünü düstur edinen aziz şehitlerimiz ve ulu atalarımızın gerçek evlâtları olan Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin temsilcisi MTTB adına sizlere ve aziz milletime saygılarımı sunarım.

Selâm sana büyük millet,

Selâm sana kahraman asker,

Selâm sana büyük Türk Gençliği.»

Konuşmalardan sonra resmî geçit yapılmış ve şehitlikler ziyaret edildikten sonra akşam İstanbul'a dönmüştür.

20 Nisan 1973 Genel Başkanımız Ömer Öztürk, Başbakan Naim Talû tarafından kurulan kabine üyelerini ziyaret etmiştir. Bu ziyaretlerinde Devlet Bakanı Nizamettin Erkmen, Devlet Bakanı İsmail Hakkı Tekinel, İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin, Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem, Gençlik ve Spor Bakanı Celalettin Coşkun ile görüşmüşlerdir.

n MTTB'nin, yeni çıkan 1630 sayılı Dernekler Kanunundaki yanlış anla-



MTTB Kafilesi
resmî geçitte.

şılmalara kurban edilmemesini ve gençliğin dertleriyle ilgilenen bu teşkilâtlara yardım edilmesini kendilerinden istemiştir.

3 Nisan 1973 Yeni seçilen Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ü Türk Yüksek Tahsil Gençliği adına ziyaret etmek ve kendilerinin yüklenmiş oldukları şerefli vazifelerini tebrik için randevu istenmiştir.

NOT: Genel Başkanımız Ömer Öztürk, yukarıda yazılan temas ve görüşmelerin haricinde teşkilâtlarla ilgili olarak Bakanlar, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu üyeleri, müsteşarlar, müşavirler ve genel müdürler ile görüşmeler yapmıştır. Bu görüşmelerinde MTTB'nin gençlikle ilgili çeşitli mevzularda yapmış olduğu çalışmalarını, gençlik meseleleri ile ilgili olarak hazırlanmış olduğu raporları sunmuş, çalışmalar hakkında bilgiler vermiştir.

- Her 15 günde bir Müdürler toplantısı ve her ay İcra Konseyi toplantısı ve üç Yönetim Kurulu toplantısı yaparak her an kendimizi kontrol ve istişareye riayet usulünü yerine getirdik.

TOPLANTILAR

Millî Türk Talebe Birliği çalışmalarında istişare usulünü benimsemiştir. Zaten millet olarak bu prensip asırlar süren imparatorluklarımızın devlet işlerinin yürütülmesinde takip edilen temel felsefe ve usüllerimizden- dir. Ayrıca fitratımızda, işlerin yürütmesinde en fazla bu prensibe uymakta- dir. Zira istişare, görüşme bittikten, herkes fikrini beyan ettikten sonra toplantı başkanının kendi tecrübe ve iradesiyle ortaya koyduğu hüküm kesindir, oturuma katılanların hepsinin sırtına mes'uliyetler yükler.

● Bu cümleden olarak 50. Genel Kurul toplantısı bittikten sonra ilk toplantıyı Genel Yönetim Kurulu 27 Mart 1971 Cumartesi günü yaptı. Bu toplantıda iş başına geçen yeni idareciler, yapmak istedikleri meseleler üzerinde görüşülmüş ve faaliyetler programlaşmıştır. Yönetim Kurulu Ge- nel Muhasipliğe Kemal Gündoğdu'yu seçmiş, dilek ve temennilerden sonra toplantıya son verilmiştir.

● 31 Mart 1971 Çarşamba MTTB İcra Konseyine seçilen arkadaşları- mız bu dönemin ilk toplantısını yapmışlardır. Gündemin seçimler madde- sinde, Merkez İcra Konseyi Başkanlığına Mehmet İncili, İcra Konseyi Sek- reterliğine İdris Aktaran, İcra Konseyi Muhasipliğine Ali İhsan Mutlu geti- rilmişlerdir. Ayrıca müdürlüklere tayinler yapılmıştır.

● 7 Nisan 1971 Çarşamba: MTTB Kitap Kulübünün yıllık tanışma ça- yı yapılmıştır. Yeni devrede Kitap Kulübünün yapacağı faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir.

● 13 Nisan 1971 Salı MTTB'ye bağlı İstanbul'daki derneklerin baş- kanları ile bir toplantı yapılmıştır.

● 15 Nisan 1971; Müdürler toplantısı: Birinci Müdürler toplantısında her 15 günde bir Müdür arkadaşların toplanmasına ve 15 günlük çalışmanın sayım-döküm ve değerlendirilmesinin yapılması kararlaştırılmıştır. Bu top-

lantıda yeni dönemin çalışacak arkadaşlarınca çalışmaları yürütürken takip etmeleri gerekli yollar, usüller anlatıldı. Yeni faaliyetlerin şekli üzerinde görüşüldü.

● 1 Mayıs 1971; Merkez İcra Konseyi toplantısı: Müdürlük faaliyet- leri genel olarak ele alınmış ve bunların tenkidi yapılmıştır. Anarşik olay- lar, Yurdumuzu saran tehlike ve teşkilâtımızın bu durumda içinde bulundu- ğu şartların tahlili yapılmış ve nasıl hareket edilmesi gerektiği üzerinde görüşmeler yapılmıştır.

● Mayıs 1971; Mutad Müdürler toplantısı: 15 günlük faaliyetlerin problemlerimizin halli, yeni faaliyetler konusunda görüşülmüştür.

● 16 Mayıs 1971; Müdürler toplantısı: Teşkilâtımızı ilgilendiren iç meseleler hakkında görüşülmüştür.

● 1 Haziran 1971; Müdürler toplantısı: İç meseleler ve müdürlükle- re yapılan yeni tayinler üzerinde konuşulmuştur.

● 15 Haziran 1971; Müdürler toplantısı: Yaz devresinde yapılması gerekli çalışmalar üzerinde görüşülmüştür. Folklor, turizm, spor müdürlük- lerinin yaz çalışmaları organizasyonu ayarlandı. Spor kampı için gerekli malzemelerin temini ve kampın programı tespit edildi.

● 30 Haziran 1971; Müdürler toplantısı: Spor Kulübünün kampa gide- cek sporcularının listesi görüşüldü. Turizm Müdürlüğünün bu yaz tertipledi- ği şehiriçi turları, Orta Öğrenim Komitesinin yaz çalışmaları ve diğer mü- dürlük faaliyetleri görüşüldü.

● 15 Temmuz 1971; Müdürler toplantısı: Teşkilâtımızın özel mesele- leri görüşülmüş, çalışmaların tahlili yapılmıştır.

● 30 Temmuz 1971; Müdürler toplantısı: Kamp çalışmaları, Trafik Mü- dürliğünün ehliyet kursları, eğitimin Ticaret Lisesi ve Sanat Okullarının Akademilere hazırlama kursları, turizm rehberlik ve danışma bürosu ve di- ğer faaliyetler görüşülmüştür.

● 6 Ağustos 1971; Unesco millî komitesinin İstanbul'daki genel ku- rul çalışmalarına iştirak edilmiştir. Gençlik Komitesine MTTB temsilcisi o- larak Yusuf Akkaya vazifelendirilmiştir. Bu arada müdürlük faaliyetleriyle ilgili müdürler toplantısı hiç aksamamıştır, muntazam yapılmıştır.

● 15 Ocak 1971; Unesco Türkiye Millî Komisyon Gençlik Komitesi toplantısı:

U.T.M.K.G.K. 7 Ocak 1972 Cuma günü Kimya Fakültesinde Prof. Dr. Ali Rıza Berkem'in başkanlığında toplandı.

Komisyona Gençlik ve Spor Bakanlığı Boş Zamanları Değerlendirme Genel Müdürü İbrahim Mentek, Devlet Planlama Teşkilatı temsilcisi Aytağ İzat, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Profesörü Özcan Köknel, (MTTB) Merkez İcra Konseyi Başkanı Yusuf Akkaya ve Merkez İcra Konseyi Muhasibi Abdullah Gül, T.M.G.T., Halk Evleri, Halk Eğitim Merkezleri temsilcileri katıldılar.

MTTB Temsilcileri aciliyet sebebi ile yeni çıkacak Üniversiteler Kanun tasarısının komisyonca görüşülüp Üniversite gençliğinin kaderinin tayin edilmesinde söz sahibi olması gerektiğini önemle belirttiler. Bilhassa gençliğin belli bir formasyon kazanabilmesi için yurt, burs, kredi, yabancı dil ve çeşitli sosyal problemlerinin öncelikle halledilmesi gerektiğini komisyondan ısrarla istediler. Ayrıca Orta Öğrenim Gençliğinin içinde bulunduğu bürhandan kurtarmak için lüzumlu çalışmaların yapılması bütün komisyon üyeleri tarafından benimsendi. Komisyon beş saatlik bir çalışmadan sonra onbir Şubat'ta tekrar toplanmak üzere toplantısını bitirdi.

● 1 Nisan 1972; Merkez İcra Konseyinin ikinci toplantısı:

İlk toplantısını ellinci Genel Kongreden sonra 31 Mart 1971 tarihinde yapan MTTB Merkez İcra Konseyi araya sıkıyönetimin girmesiyle yapamadığı toplantılarından ikincisini İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının izni ile 11 Mart 1972 tarihinde Genel Merkezimizde yaptı.

Toplantıyı Genel Başkan Ömer Öztürk bir konuşma ile açarak, toplantıların niçin sık sık yapılmadığının sebeplerini anlatmış; Merkez İcra Konseyinin teşkilâtın beyni durumunda olduğunu belirterek, faaliyetlerin ve çalışmaların bundan sonra daha sıkı ve disiplinli olmasını istemiştir.

Daha sonra gündeme geçilmiş ve sunulan maddeler aynen kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesini teşkil eden seçimler yapılmış ve eskiden olduğu gibi Yusuf Akkaya Merkez İcra Konseyi Başkanlığına, İsrail Şimşek İcra Konseyi Sekreterliğine, Abdullah Gül Merkez İcra Konseyi Muhasipliğine getirilmişlerdir. Faaliyet raporunun okunmasından evvel, Genel Başkan Ömer Öztürk bir konuşma yapmış ve Sosyal İlimler Enstitüsü, M. T.T.B. Gençlik Bülteni ve Spor Kulübü ile ilgili açıklamalarda bulunmuş, Sosyal İlimler Enstitüsüne daha fazla ilgi gösterilmesini ve imkânlarından faydalanılmasını istemiştir.

Merkez İcra Konseyi Başkanı Yusuf Akkaya'nın konuşmasından sonra faaliyet raporunun okunmasına geçilmiş ve her müdürlük kendi faaliyetlerini anlatmıştır. Tenkitler, dilek ve temenniler maddesinde Eğitim Reformu ve Dernekler Kanunu tasarısı ile ilgili birer komisyon kurulmuş ve bu komisyonlara kanunların MTTB cihetinden incelenmesi ve gerekli tekliflerin yapılması vazifesi verilmiştir. Eğitim Reformu Komisyonu için Sedat Savaşer, Musa Tosun, Şükrü Çapar, Mehmet Bozkurt, Mehmet Arat; Dernek-

ler Kanunu tasarısı için de; Bilal Şahin, Nasuh Boztepe, Şaban Gököğlu, Adil Küçükdurmaz ve Burhan Sümer seçilmişlerdir.

Yedi saat süren toplantı, Başkan Ömer Öztürk'ün konuşması ile sona ermiştir.

● 6 Mayıs 1972; Merkez İcra Konseyi toplantısı:

MTTB Merkez İcra Konseyi, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının izniyle 6 Mayıs 1972 tarihinde Genel Merkezimiz seminer salonunda üçüncü toplantısını yapmıştır. Tesbit edilen gündem şöyle idi:

- 1 — Açılış.
- 2 — Faaliyet raporlarının okunması.
- 3 — Doğum kontrolü mevzuunda yapılması düşünülen sempozyumun görüşülmesi.
- 4 — İstanbul'un fethinin 519 uncu yıldönümü münasebetiyle yapılacak «Fetih Gecesi»nin karara bağlanması.
- 5 — Üniversiteler Kanun tasarısı hakkında yapılacak olan açık oturumun görüşülmesi.
- 6 — 13 Mayıs Spor ve Folklor Gecesinin yapılması.
- 7 — Bir önceki Merkez İcra Konseyi toplantısında tesbit edilen «Üniversiteler Kanun Tasarısı» ve «Dernekler Kanunu» komisyonlarının faaliyetlerinin okunması.
- 8 — İstanbul ve Anadolu'daki Orta Öğrenim Komitelerinin durumları.
- 9 — Fakülteler, akademi ve yurtların son durumları.
- 10 — Memleketimizin içinde bulunduğu son durumun görüşülmesi ve yorumu.
- 11 — Dilek, temenni ve kapanış.

Gündem tesbitinden sonra Genel Başkan Ömer Öztürk bir açış konuşması yapmış ve son İcra Konseyi toplantısından beri cereyan eden önemli mevzulara temas ettikten sonra Trabzon, Erzurum ve Ankara'daki çeşitli görüşmelerini özetlemiştir.

Daha sonra söz alan Merkez İcra Konseyi Başkanı Yusuf Akkaya oniki müdürlük, üç kulüp ve iki enstitü gibi ihtisas komisyonları tarafından yürütülen çalışmaları ayrı ayrı anlatmış ve yapılması düşünülen faaliyetleri de sıraladıktan sonra gündemde tesbit edilen maddelerin Merkez İcra Konseyi Başkanlığı tarafından yapılan ön hazırlıklarını anlatmış ve sırayla gündemde tespit edilen maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

Yedi saat süren toplantı sonunda bir gün sonraki basında da yer alan aşağıdaki bildiri yayınlanmıştır.

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ;

«Senelerden beri enternasyonal komünizmin himayesinde, hakiki hüviyetini gizleyerek çalışan yerli komünistler, 12 Mart öncesi ve sıkıyönetim

devresinde, gizlenen gerçek yüzlerini göstermişler; grevler, boykotlar, iş-galler, adam ve uçak kaçırmalar, sabotajlar merhalesini atlatarak, nihayet son hedefi olan ihtilâl safhasına geldiğinde, kahraman ordumuzun korkunç sillesi karşısında şaşkına dönmüşlerdir.»

«Senelerden beri mâsum kisveler altında çalışanlara, alkış tutan, himaye eden hainler, maalesef bugün başka kılıklara bürünme çabasındadırlar. Sözde bağımsızlık mücadelesi veren vatan hainlerinin gerçek yüzlerini; hakiki milliyetçileri ve gerçek vatanseverleri bünyesinde toplayan teşkilâtımız daima ortaya koymuş, onlarla mücadeleyi bir vatan görevi saymış ve bu uğurda her zaman kahraman ordumuzun yanında bulunmuştur.»

«Son günlerde bir uçağımızı komünist ülkeye kaçıran satılmışlar, devletimizle pazarlık yapma cür'etini göstermişler, bununla da kalmayıp, tarihimize altın sayfalar ekleyen kahraman ordumuzun fedakâr kumandanlarından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Kemalettin Eken'e pusu kurarak ateş etme cesaretini göstermişler ve kahraman komutanın kanını akıtanlar, komutanını korumak gibi ulvî bir vazifeye memur er Mustafa Baş'ı da şehit etmişlerdir.»

«Mukaddes vatanımızı; asırlık düşmanlarımıza peşkeş çekmekten başka gayeleri olmayanlar, ancak bir düşman kurşunu ile şehit olması gereken Mehmetçîği öldürmek, zafer meydanlarında akması gereken kanı öz yurdunda akıtmak, onun komutanını kurşunlamak gibi şen'i yollara sapmışlar; fakat getirmek istedikleri nizamı gayet iyi bilen Türk Milletini, ordusuyla gençliğiyle, köylüsüyle karşılarında bulmuşlardır.»

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ:

«Bizler Türk Yüksek Tahsil Gençliği olarak, bir avuç satılmıştan ve onların koruyucularından, bu uğurda şehit olan gerçek vatanseverlerin, polislerin, askerlerin ve fedakâr Kemalettin Paşa ile şehit kardeşimiz er Mustafa Baş'ın akan kanlarının hesabını soracağımıza and içer, bütün vatan hainlerinin köklerinin kurutulmasına dek, bu uğurda kahraman ordumuzla beraber gereken herşeyi yapmağa hazır olduğumuzu yüce TÜRK MİLLETİ'ne duyururuz.»

M.T.T.B.
Merkez İcra Konseyi

BÖLÜM VI I

- HÂDİSELER KARŞISINDA MTTB
- SÖYLEDİKLERİMİZ
- YAZDIKLARIMIZ

mttb.com.tr

Bu bölümde hâdiseleri değerlendiriş tarzımız ve bakış açımız sergilenecek. Aslında Milli Türk Talebe Birliği'nin faaliyetleriyle billürleştirdiği şahsiyeti öteden beri açık seçiktir. Millet ve memleketimizi, onun kudsiliğini, her şeyin üstünde tutmuş, kanun ve nizamlar çerçevesi içinde aklı selimi ile hep doğruyu aramıştır. Kendini icraatta gerçekleştiren M.T.T.B. bir Bildiri Makinası haline gelmekten de şiddetle kaçınmıştır. 5-6'yı geçmeyen Bildirisi ve Gençlik Bültenindeki yazıları ile az fakat öz bir şekilde görüşlerini aksettirmiştir.

I) 23 Nisan - 11 Mayıs 1971 tarihli (2) No.lu bültenimizde «Örfi İdarenin Gelişiyile ilgili Yorum»umuz şöyleydi:

HÂDİSELER KARŞISINDA M.T.T.B. SÖYLEDİKLERİMİZ / YAZDIKLARIMIZ

ÖRFİ İDARENİN GETİRDİKLERİ:

Nisan ayı içinde ilân edilen Örfi İdarenin Türkiye'nin geleceği üzerinde geniş tesirleri olmuştur.

Anarşiden, Devlet otoritesizliğinden bıkan halk kitlelerine getirdiği rahatlığın yanında bütün üniversitelerde öğretim başlamış, dersler muntazam yapılmaktadır.

Muhtar Üniversite teraneleri ile laçka haline getirilmiş bir üniversiteye ilk defa «devlet» girmektedir. Üniversite öğrenimini sabote eden komünist anarşistlerin hesaba çekildiği bir dönemde artık üniversitelerde sükûnet hâkimdir. Bu yıllardan beri özenilen ortamın avdetidir.

Önemli şehirlerde bulunan devlet tesislerini havaya uçurma, banka soyma, Türkiye'yi parçalama gibi faaliyetlerinin hemen akabinde gelen Örfi İdare, devletin bütünlüğüne kasteden hainlere karşı gayet müteyakkız davranmaktadır. Şehir Gerillasından Kır Gerillasına geçme arzusunda görülen Komünist faaliyetler şiddetle takip edilmektedir.

II) Örfi İdare hakkında II. yorumumuz:

SON HÂDİSELER ve TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ

Sıkıyönetimden bu yana Türk efkârı umumiyesinde alâka ile takip edilen siyasi gelişmelerin seyri hayli enteresan bir sahnaya girmiştir. Komünizmi ve kökü dışarda her türlü cereyanı ezmek azminde görülen Türk Ordusunun kararlı çıkışı karşısında ihanet cephesi bir panik-içersindedir.

Üniversite hâdiseleri başladığından bu yana bu hareketlerin basit talebe dert ve dâvaları ile alâkalı olmadığını, bunun ustaca bir istismar vasıtası olarak kullanıldığını söyleyen, ikaz eden MTTB, bugün bir zamanlar yalnız bırakıldığı hükûmünün geç de olsa anlaşıldığını görmektedir. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, bu eğitim kadrosu millileşmedikçe daha nice

Hüseyin Cevahirler, Mahir Çayanlar yetişecektir. Millî ruhtan uzak nesiller yetiştiren bu eğitim üniversitede yabancı ideolojilere ham madde vermektedir. Hüseyin Cevahir'in vücuduna sıkılan kurşunlarla bir ihanetin cezası veriliyordu. Ama onun manevî varlığı çok evvel kurşunlanmıştı. Üniversitelerin kürsülerinde yabancı devletlerin emellerine hizmet eden kürsü canavarları Hüseyin Cevahir'lerin katilleridir. Bugün Sol'un militan kadrosunu toplamakla iş bitmeyecektir. Zaten sol onları harcanmış eleman, birer kurban kabul etmektedir. Bütün dünyadaki komünist kalleşliği burada da aynıdır. Asil hainler; o masum Anadolu gençlerini ateşe sürüp, köşk ve villalarında konfor içinde yaşayıp ihanet borazanı öttürenlerdir. Bu hale nasıl geldiğini çok iyi teşhis ederek perde arkasından iş yöneten hainlerden hesap sorulmalıdır. Üniversitelerde umumî bir temizlik yapılarak komünist üreten fidelikler dağıtılmalıdır. Eğitim sistemimiz MİLLİLEŞTİRİLMELİ dışardan fikir ithal edecek nesiller yerine Millî ve Manevî değerlerine inanmış bir gayesi olan, düşünen, okuyan, aklı selim sahibi nesiller yetiştirilmelidir. Yoksa Türkiye bu nesillerle daha çok badirelere girecektir.

III) 6 Temmuz 1971 tarihli (6) No.lu bültenimizin «Yorum»unda şunları söyledik:

HALKA TERS DÜŞMEK

Marksızmin Türkiye'de halktan kopmuş kesimlerde revaç bulması gösteriyor ki, «Halkçılık» iddiası aslında halka karşı olmaktan ileriye gitmemektedir.

Şimdiye kadar sol'un yaptığı tahrip hareketleri ve sabotajlarla fakir milletin can damarlarını kurutmaya matuf emellerini idealizmle izah etmeye imkân yoktur. Bu olsa olsa vatan ihanetinin en ideal (!) şeklidir.

Kırsal haydutlukta tutunamayarak üç büyük şehrin kozmopolit havasının dışında iyot gibi açığa çıkan ve hemen yakalanıveren komünist haydutların, hele köylüler tarafından yakalanıp teslim edilmeleri de tam bir komedidir.

Bu hâdiselere gösterilen hassasiyetlerden anlaşılıyor ki, Milletinin karakteri her ne kadar bozulmaya müsait hale gelmişse de, onda «devlet» fikri sönmemiştir.

Şehir haydutlarının Örfi İdareden evvel para sızdırdıkları zümrelerin de aslında şehir haydutlarından da aşağı bir karakterde oldukları ve halka ters düşükleri bir vakiadır. Zira bu milletin değerinden uzak, meylütrahat keyif ve iş adamları «eyyamcılar zümresi» hayatlarıyla, mevcudiyetleriyle halka ters düşmektedir. Onlar komünizmi istemiyorlarsa pis kapitalist hayatlarının altüst olmalarından korkmaktadırlar; halbuki halk 1000 yıllık bir

medeniyetine ters düşen kozmopolitliği reddetmektedir. Bu ister Komü nizm, ister kapitalizm, isterse eyyamcılık olsun...

Bugün eğer Sol'un içinde vatan ihanetinden habersiz idealistler varsa bunlar bilmelidirler ki; Marksizm; Doğu ülkelerinde Haçlı ve Kapitalist zihniyetlere karşı duyulan hıncı istismar etmektedir.

Sanayi inkılabını gerçekleştirmiş, güçlü ve imanlı bir Türkiye'den bütün emperyalist güçler korkmaktadır. Bunun için bu çilekeş halka zıd idareci kadroları yetiştirmeye uğraşmaktadırlar.

IV) «1000 TEMEL ESER»den ürken Devrim Yobazlarına 15 Temmuz 1971 tarihli (7) No.lu bültenimizde şunları yazdık. Ne yazık ki, «1000 TEMEL ESER» Komisyonu bir müddet sonra lağvedildi.

1000 TEMEL ESER

Yıllardır ihmal edilen, daha doğrusu «ettirilen» milli kültüre dönüş teşebbüsleri içinde «1000 Temel Eser»i mütalâa etmeliyiz.

Kendi öz kültürünü katletmiş yabancı kültürlerin uşağı olmuş, ruhsuz, fikirsiz, çilesiz nesillerin hazin vaziyeti karşısında, ruhu ölmemiş vatan-sever insanların geç de olsa bir hal çaresi aramalarının ifadesidir «1000 Temel Eser».

Öz musikimizden; mimarimizden, sanatımızdan bîhaber nesillere yeni bir hayat kaynağı olma gayesini güdüyordu. Hedef bu idi.

Tabii ki bu teşebbüsün karşısına yabancı kültürlerin beyinlerini yıka-dığı yobazlar güruhu çıkacak ve «istemezük» diyecekti... Ardından «Ata-türk düşmanlığı» «Osmanlı özlemi» diye de feryad edecektiler. Bu onların yıllardır sürdürdükleri en basit numaralardan biriydi.

1000 Temel Eser bu âsil hedefini çıkardığı 66 eserle ispatlamamıştır. Kabul. Fakat biz bunu söylerken âsil gayesini düşünerek söylüyoruz. Karşısına çıkan yobazlar ise 1000 Temel'in «Âsil gaye»sine düşmandırlar. Böyle bir teşebbüse düşmandırlar. Çünkü, milli kültürünü öğrenerek, o Osmanlı diye sövdükleri kültürü, medeniyeti tanıyarak, doğu-batı muhasebesini yapacak, öz kültürünü arayacak, öz musikisini, mimarisini, medeniyetini tanıyarak dünya milletleri içinde geri kalmışlığının, bırakılmışlığının ızdırabını duyarak, hissederek yepyeni bir Türkiye kurma azmini duyacak nesillerin yetişmesini istemiyorlar! «Az gelişmiş» diye yıllardır yutturmaya çalıştıkları, iğrenç sloganların doğru olmadığını, İtrileri, Dede Efendileri, Mimar Sınanları, Yunusları, Fatihleri, İbrahim Hakkıları, Bakileri, Ahmet Cevdet Paşaları yetiştiren bir medeniyetin sahibi. Dünyanın en büyük imparatorluğunu kurmuş bir milletin çocuklarının «Az gelişmiş» değil, «Geride bırakılmış» olduklarının farkına varmamalarını istiyorlar! Daha dün bağımsızlığını kazanmış «Mau Mau» kabilelerine «Az Gelişmiş» denildiğini

bizim ise Tanzimattan bu yana milletine düşman münevverler yüzünden tepetaklak olduğumuzu anlamamızı istiyorlar! Çünkü bunlar da onların uzantısıdır.

Onlara sormalı:

«Dede Korkut» mu?

«5 Şehir» mi?

«Aziz İstanbul» mu?

«Evliya Çelebi» mi?

«Türk Atasözleri ve Deyimleri» mi?

«Bilmeceler» mi?

«Orhun Abideleri» mi?

«Kaşgarlı Mahmud» mu?

«Oğuz Kağan Destanı» mı?

Ömer Seyfettin'in «Hikâyeleri» mi?

Ahmet Hikmet'in «Çağlayanlar»ı mı?

«Kültür Değişmeleri» mi?

Namık Kemal'in, Peyami Safa'nın... Söyleyin bunların hangisi «Ülkeyf Yıkıcı» «Demokrasiyi yok edici» «İrticai» eserler.

Söyleyin, öz kültürümüzün düşmanları!

«Türk'ün milli benliğine kasteden yabancı uydular!

Şeyh Galib'den, Yahya Kemal'den, Mevlâna'dan ürkenler!»

Tanzimattan bu yana hâlâ muhasebesi yapılamamış «Kültür Değişme» sevdalarımızın ilmi etüdü, sosyolojik incelemesi karşısında ödleri patlayan fikirsiz, ilimsiz, cahiller!

Falih Rıfkı Atay'ın «Zeytin Dağı» mı?

İbrahim Kafesoğlu'nun «Türk Milliyetçiliğinin Meseleri» mi?

Yahya Kemal'in «Eğil Dağlar»ı mı?

Neye sövüyorsunuz? Neye utanmadan bağırıyorsunuz? Hâlâ yıllardır oynadığınız bu oyunların eskidiğinin niçin farkında değilsiniz?

«1000 Temel Eser»in haklı tenkidleri yapılacaktır. Ve çok yapılmıştır da. Fakat bu tenkidleri yapacak olanlar milletine düşman olmayan insanlar olmalıdır. Yoksa önüne gelene çamur sallayan bu milletin başına belâ olmuş yobazlar güruhunun tenkid yapmaya hiç hakkı yoktur. Çünkü milletin, temellerini dinamitleyenler onun temel eserlerini arzu etmezler.

«1000 Temel Eser» komisyonunun seçiminde yeni hükümetin ilme ve sağduyuya saygılı olmasını bekliyoruz. Zira bu nesillerin anarşist olmasının en büyük âmillerinden biri de «Kültür Buhranı»dır. Hatalarını düzelterek yeni nesle hayat kaynağı olmasını beklediğimiz 1000 Temel'in bu âsil gayesini saptıracak ihanet şebekelerine dikkat edilmesini, çok titiz davranılmasını sayın Millî Eğitim Bakanından hasseten rica ediyoruz.

V) 1 Ağustos 1971 tarihli (8) No.lu bültenimizde yeni kurulan KÜLTÜR BAKANLIĞI ile ilgili tekliflerimizi ve niyetlerimizi şöyle belirttik:

KÜLTÜR BAKANLIĞI

Başbakan Nihat Erim'in kabinesine yeni bir sandalye daha ilâve edildi. Heyşeyin madde ile, teknikle ölçüldüğü bir ortamda «Kültür» meseleleriyle ilgilenecek bir Bakanlığın kuruluşu bizim için sürprizdir.

İsmi itibarıyla sevinçle karşıladığımız bu Bakanlığın icraatı henüz meçhulümüzdür. Bu Bakanlık ne yapacaktır? Büyük bir ihtiyaca karşılık verecek midir; yoksa göstermelik bir Bakanlık gibi mi kalacaktır?

İlk Kültür Bakanı Sayın Talât Halman MTTB tarafından bilinen bir şahıstır. Bir günlük gazetede yazdığı fıkraları, san'at mecmualarındaki çalışmaları Kültür ve Basın-Yayın Müdürlüklerimiz tarafından takip edilmektedir. Sayın Kültür Bakanı ile şahsî münasebetlerimiz de olmuştur. MTTB'nin 49. döneminde I. Dünya Gençlik Kurultayına Türkiye temsilcisi sıfatıyla katılan Genel Başkanımız Ömer Öztürk ile (Genel Başkanımız o zaman MTTB Genel Muhasibi idi) Amerika'da bir tanışması vardır. O tanışma sırasında Sayın Halman Gençlik Kurultayının Türk delegeleri ile tanışırken, ellibeş yıllık Türkiye'nin en eski ve en büyük bir talebe teşkilâtı olan Millî Türk Talebe Birliği hakkındaki fikirlerinde, gayri millî, soysuz bir takım basın organlarının menfi propagandalarının izleri görülüyordu. Bu da yurt dışından lâyıki veçhile Türk efkarı umumiyesini takip edememekten ileri geliyordu. Tabii ki temasımız neticesi bir takım şüphe ve tereddütlerin vuzûha kavuştuğu görülmüştür. Şimdi bizim de Sayın Kültür Bakanının temas ve icraatlarında bazı tereddütlerimiz olacaktır. Acaba; «Millî değerlere sahip olma, onlarda kökünü arama, çağa yepyeni biçimde sunma» şeklinde hedefini çizmiş antikomünist, kozmopolitliğin hepsine karşı, ırkçı olmayan «Millî ve manevî şuurlanma hareketi»ne karşı tutumunda yukarıda bahsettiğimiz çevrenin bir tesiri olacak mıdır?

Kültür Bakanlığının bir zamanlar ısrarla çeşitli hükümetlere teklif ettiğimiz Gençlik ve Spor Bakanlığının sonradan Futbol Bakanlığı şeklinde çalışmalarını görerek üzüldüğümüz gibi- gayesi bir iki sahaya teksif edilip asıl hedefinden saptırılacak mıdır?

Yerli ve yabancı Türkologlar tarafından ilim dışı ilân edilen uydurma dil sevdasının kültürümüze indirdiği ağır darbelerin açtığı yaralara bir çare bulacak mıdır? Dil bahsinde ilim adamlarına saygı gösterilerek alaylı âlimler (!)'in dildeki parazitlikleri önlenecek midir?

Tercüme eserlerle kafaları dış âlemlere bağlanıp öz kültürümüzü ihmal edip hatalarımızdan kurtulacak mıyız?

Sayın Talât Halman'a 30 yıl önce feryad eden kültürümüzün üstadlarından A. Hamdi Tanpınar'ın diliyle yakınlım:

«Hangimiz bir İtrî'yi, bir Dede Efendi'yi, bir Şakir Ağa'yı, bir Eyyubî Bekir Ağa'yı, bir Hafız Post'u, bir Derunî Mehmed Efendi'yi, bir Tabî Müstafa Efendi'yi biliyor ve tanıyoruz. Hatta bunların eserlerinin çağı kaybolmuş olduğu gibi mevcutlarının nasıl okunacağını ve çalınacağını bilmiyoruz. Onlar henüz keşfedilmemiş yıldızlar gibi kendi semalarında ve yaratıkları güzelliklerin şaşaası içinde münzevî fakat emsalsiz parlıyorlar. Biz ise tahakkuku milletimize nasip olmuş mükemmeliyetlerden habersiz ve onlara yabancıyız. Halbuki onları bilmemiz lâzım. Onlar asırların içinden Türk ruhu dediğimiz şeyi, bir ırkın güzellik rüyasını, nesillerin sonsuzluk da-us-silasını, aşk ve ölüm ürpermelerini, bütün çuşiş ve kederlerini tahakkuk ettirmişlerdir. Biz onların örsünde doğılduk ve hâlâ onlarla hayat ve ruhumuzu zenginleştirebiliriz. İçinde yaşadığımız ve manâsını anlamağa çalıştığımız âlemin altın anahtarları onlardadır. Onları bilmeden tamamiyetimizi kazanamayız. Bu zamanla mümkün olsa da, bu suretle tahakkuk edecek şey, artık biz olmayız. Bizden başka birşey olur. Halbuki cemiyet hayatının en büyük sırrı millî birlikteki devamdır.

Musikimiz için mevcut olan lâkaydimiz, mimarimiz için de devam ediyor. Dokuz asırdan beri Anadolu ve Rumeli toprağını ırkımızın güzellik rüyaları olan eserlerle süsledik; cami, medrese, han, kervansaray, çeşme, türbe gibi bir yığın eserimiz var. Bunlar hakkında ne biliyoruz? Kaç kitabımız var ve daha ilerisine gidelim, hattâ muhafazaları için ne yapıyoruz? Onların gözümüzün önünde harap oluşuna şahit olan nesiller henüz aramızdadır. Ve bugün dahi bu eserlerin çoğu bakımsızdır. Halbuki göz göre göre ihmal ettiğimiz bu eserler içinde öyleleri vardır ki, yalnız bir tanesi tahakkuk ettirilebilirse, tarihsiz bir insan sürüsü millet sıfatını alabilir.»

İşte görüyorsunuz Sayın Bakan, 30 yıl öncesinin derdi de aynı. Aradan yıllar geçti. Evet. Bu memlekette tarihe sövmek için tarihler yakıldı, kitâbeler yıkıldı, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, türbeler, camiler ahır yapıldı, yıktırıldı, satıldı, yok edildi. Ecdâtın yüzyıllara dayanan nesilden nesile bir emanet halinde intikal ettirilen ne varsa imha ettirilmeye kalkışıldı. Çünkü tarihsiz, fikirsiz, ruhsuz nesillerin yetişmesi arzu ediliyordu. Yıllarca musikimiz yasak edildi. Niçindi bu? Bilmiyoruz. Fakat ortada acı bir gerçek var ki, o muazzam musikiye artık yeni nesiller bir batı çocuğunun bakışı gibi bakıyordu. Bu musiki mekteplerden, radyolardan, kültür müesseselerinden kovuldu. Bu özbeöz bizimdi. Bunları biz duymaz, biz işitmez, biz devam ettirmezsek kim bunlara sahip çıkacaktır?

İşte Sayın Kültür Bakanı siz bu kültürün Bakanısınız, yılların ihmalinin geç de olsa artık olmamasını, değerlerimize sahip çıkılmasını bu millet ve bu gençlik sizden istiyor.

Millî kültüre yapacağınız her hizmeti alkışlayacağız ve yanınızda olacağız. Sinemizde barındırdığımız binlerce genç yapacağınız her hayırlı teşebbüste bir eleman olmaya hazırdır.

VI) Geleceğimizin teminatı gençliğin yetiştirilmesindeki ihmalleri ve ihanetleri 8 Ekim 1971 tarihli (12) No.lu bültenimizin «Yorum»unda şöyle ele aldık:

BU NESİL KURTULMALIDIR!

İlk ve Orta mektepler de açıldı. Binlerce Türk çocuğu devletin milyarlar döktüğü eğitim müesseselerinde, yarının büyük Türkiyesini kurmak ideali için açılmış mekteplerde, öğretime başladı.

Her öğretim döneminde parlak nutuklar söyler, istatistikler okur, açış konuşmaları yapar, rakamları konuştururuz. Tabii bu konuşmalar yılların getirdiği formalite icabı işlerdendir. Fakat hiçbir kimse kalkıp Mümtaz Turhan gibi diyememiştir:

«Biz garbılılaşmada ilmi, şuurlu bir şekilde hedef olarak almadığımız için maarifin gayesi de sadece okur-yazar yetiştirmekten ibaret kalmıştır.»

«Türk maarif sistemini dünyanın en münbit topraklarından birisi ortasından akan büyük bir nehirin sularına dokunmadan dönen muazzam bir çarka benzetebiliriz.»

«İşte böylece milyonlar, milyarlar sarfederek meydana getirilmiş olan bu teşkilât, memleket işlerinde rehberlik edecek insanlar yetiştirecek yerde, onun sırtından geçinen ve ancak bu suretle maişetini temin edebilen memurlar ortaya atmaktadır.»

Biz de diyoruz: Büyük nutuklarla açılan bu mekteplerde kendi hususî gayreti ile kendini yetiştirenler dışında, bu memlekete faydalı eleman yetirildiğine asla ve kat'a inanmıyoruz! Meseleyi sadece «not», «sınıf geçme», «yönetmelik değiştirme» gibi basit, sathî reformlarla, ucuz reçetelerle halletmeye çalışanların şimdiye kadar hiçbir iş yapmadıklarını fakat milyonlarca körpe Türk çocuğunu heba ettiğine inanıyoruz.

Her düşünen kafa şu sualleri soracaktır:

Talebelerin ruh sağlığını koruyacak güzel, zarif, şişşirin milli bir mîmari içinde mektebi sıcak bir yuva gibi mi takdim ettik, yoksa; zevksiz, ruhsuz, ambar gibi binalara milyonları döküp adına mektep mi dedik?

Onlara «İlim zihniyeti», «İlim aşkı» mı verdik, yoksa; kitapları satır satır ezberletip sonra unutturduk mu?

Onlara bir «dünya görüşü», «tefekür ufku» mu çizdik? yoksa; bir iki formalite icabı vatan millet nutku mu attık?

Onların buhranlarına eğilen, onlarla hemhâl olan hoca kadrosu mu yetiştirdik, yoksa; insan ruhundan, «psikoloji»den anlamayan zaten mesleğine kahreden ruhsuz insanları mı hoca yaptık? (Müstesnaları tenzih ederiz)

Onlara, tarihî sürekliliklerini hatırlatan, ecdadının heyecanını duyuran, bir şanlı mazisi olduğunu, geleceğini bununla çizeceğini mi anlattık? Yoksa; savaş tarihlerini, andlaşma maddelerini mi ezberlettik?

Dağların, tepelerin yüksekliklerini öğretirken «Ben neyim? Nereden geldim? Nereye gideceğim?» suallerine cevap verdik mi?

Kitap okuma zevkini aşladık mı?

İnsanları sevmesini, terbiyeyi, muâşeretini öğrettik mi?

Bu milletin niçin geri kaldığını ilmi şekilde izah edip «boşa geçireceği her dakika»nın «ihanet» olduğu şuurunu yerleştirdik mi?

Söyleyin, ne yaptık Allahaşkıma?...

«Bilmem kaç yüzbin kişi devam etti, şu kadar mezun oldu, şu kadarı şu dereceyi aldı» demekle meselelerin hallolunacağını zannedip durduk. Başka ne yaptık?

Mes'eleye neşter vuralım:

«Hayatta yüksek bir gayesi olmayan ne ister, ne duyar, ne düşünür, ne de hareket eder. Yaratıcı olan imândır, inanmayan değerli hiç bir şey meydana getiremez.»

2×2=4 ettiğini İngiliz çocuğu da bilir, Fransız çocuğu da...

İstanbul'un 1453'de fethedildiğini tarihe meraklı bir Avrupalı da, Afrikalı da, Avusturyalı da öğrenebilir.

Fakat 2X2=4 ettiğini İstanbul'un 1453'de fethedildiğini İngilizin, Fransızın, Afrikalının öğrenişinden farklı kılan şey var. O nedir?

Türk çocuğu bunu hangi şuurla öğrenecektir? Bütün bilgilerde müsavi bir Amerikalı ile Türkü ayıran özellik ne olacaktır? Bunun üzerinde durulmalıdır.

Evet, Türk çocuğu, Türkiye'deki mekteplerde okuyorsa bu milletin dîli, dini, ahlâkı, töresi, tarihi, edebiyatı ilh... neyi varsa, bütün bunları kendisinin olduğu, millî benliğini yapan şeyin bunlar olduğunu duyacak, bunların rüyâsını görecektir, hülyâsını kuracak, bunlarla hemhâl olacaktır. O zaman 100 yıl, 500 yıl, 1000 yıl evvelki Türkten bir farkı kalmıyacaktır. O zaman Çanakkale'de çarpışan askerle, Malazgirt'te çarpışan askerinin ruh birliği bakımından hiçbir farkı olmadığını, sadece kullandığı silâhların değişik olduğunu, imânın, azmin aynı olduğunu görecektir.

Dün dünyanın en büyük imparatorluklarını kurmuş bir milletin neden geri kaldığını ızdırabını duyacak ve bu milleti kalkındırmak yolunda, geçirilecek her saniyenin bir ihanet olduğunu anlayacaktır. Morali zinde, imâni tam, kulaklarında ecdadının asırlarca kıt'adan kıt'aya koşuşunun heyecanını duyacak, bu heyecanla 20. Asrın milletler plâtföründeki yarışına katılacaktır. Arada kapatılamıyacak bir mesafe olmadığını görecektir, akacak teriyle ve sarfedilecek azmiyle, dipdiri imâniyle her işin altından kalkıldığını gösterecektir. Bir Almanın, bir Japonun kısa devrelerde gösterdiği ilerlemeler ona örnek olacaktır.

Bu toprakların her zerresinde bir şehit kanı bulunduğunu, onların hayatlarını bu imân uğrunda seve seve verdiklerini, kendisi eğer bugün ha-

yattaysa, bu hakkı hayata onlar sayesinde kavuştuğunu idrâk edecek ve bu mukaddes emanetin yılmaz bekçisi olacaktır.

Böyle bir MİLLÎ EĞİTİM, özlenilen nesilleri yetiştirecektir. Yoksa; sahifeler, rakamlar arasında boğup, bir «ruh» vermediğimiz, fakat bilgi küpü yaptığımız insanların; doktorlarımızın, mühendislerimizin vatanlarını bırakarak Avrupa'ya, Amerika'ya kaçmalarını önleyemeyeceğiz.

Geri kalışımızın, daha doğrusu «bıraktırılışımızın» ilmi izahlarını yapmadıkça, Doğu-Batı arasındaki yerimiz, târihi misyonumuz ısrarla anlatılmakta devam ettikçe; kısır kafalılardan, çeyrek münevverlerin bir kurtuluş yolu gibi Marksist, Maoist kızıl emperyalizme sapmalarının kurban olmalarının önüne geçilemeyecektir!...

Bu genç nesle hayatlarının en buhranlı, en kritik dönemlerinde hayatın manâsını anlatıp, onlara kurtarıcı bir imân vermedikçe, şahsiyetinin teşekkülü sırasında onların buhranlarına çözüm yolu bulmadıkça, okullarda 1000 yıllık geçmişine, dinine, töresine küfür edilmeye devam edildikçe onların seks partilerinde, kumarhanelerde, kösebaşlarında gençliklerini öldürdüklerini milletçe görecek ve müşahade edeceğiz! Netice olarak ahlâki seviye gittikçe düşecek, millî bağlar, kitlelerin birliği çözülecek, herkes nefsi arzularının peşinde birer hayvanî hayat sürecektir, moral zindeliğini tüketen nesiller hiç bir zaman zihni faaliyete girişemeyecektir!

Mekteplerde hoca kadrosunu en vatansever, insan ruhunun bütün inceliklerini kavramış, insan yetiştirmenin bir san'at olduğunu anlamış, bu mesleği bir ideal olarak seçmiş (hasbelkader bu mesleğe düşmüş, bedbin, ölgün, ruhsuz, mesleğine kahreden insanların eline, şahsiyetleri yoğrulmak için nesilleri teslim etmek en büyük cinayettir!) şahsiyeti ve ahlâki tam okuttuğu talebeye bu milletin imânını veren, onun iliklerine kadar bu şehitler, evliyâlar dölü milletin ruhunu geçiren, insanlardan seçmedikçe; yarım insanlar elinde yarınımız imhâ edilecektir! (idealist vatansever hocalarımız bu sözlerimizin dışındadır.)

Okullarımızdaki müfredat programları (A)dan (Z)'ye kadar değişmelidir. Ders kitaplarındaki târihi hatalar, yanlışlar hâklâ münevverin arasını açmakta, milleti kamplara bölmektedir. Millî dâvâlarımıza Millî Eğitim tarafsız kalamaz. Madem ki bu milletin mektebidir, ona bu milletin değerlerini öğretecektir.

Tarih eğitiminde antlaşma maddesi ezberletmenin savaş tarihlerini bellekmenin tarih şuuru vermediği, bilâkis bütün milleti tarihten soğutduğu artık anlaşılmalıdır. Ona, cihan tarihinde kurduğu imparatorluklarına hâkim olan RUH'un ne olduğu, yüzyıllarca onu ayakta tutan MEDENİYETİN hangi MÜESSESELER üzerinde durduğu ve bu milletin İÇTİMAİ YAPISI öğretilmedikçe, o târihi savaş tarihleri kronolojisi, vurma, yıkmâ edebiyatı olduğunu zannedecek, ne Süleymaniye medeniyetinden, ne İtrî'nin musi-

kisinden bir turist kadar anlamayacaktır. Ve hayasızca padişah haremeleri, câriyeleri hikâyelerini uyduracak ve söyleyecektir! Hele bir insanın 20 yaşına kadar okuduklarının, duyduklarının şahsiyetini teşekkül ettirdiği gerçeği gözönünde tutulmadan körpeçik dimağlara Yunan Tanrılarının isimleri veya İskender'in savaşlarıyla doldurmanın bu nesle bir suikast olduğu bilinmelidir!

Binlerce zaferimizin heyecanını kaç Türk çocuğuna aşılatabıldık ki, kalkıp ilköğretim dördüncü sınıftan itibaren Yunan'ı, Hitit'i öğretiyoruz? Bütün dünya milletleri çocuklarına millî şuur verebilmek için tarihler uyduruyor, yalanlardan, efsanelerden tarih yapıyor. Biz ise, hiç yaşamamışız, bütün bu tarihleri biz yapmamışız, zaferlerimize eklediğimiz medeniyetleri biz kurmamışız gibi başka milletlerin tarihleriyle Türk çocuklarına şuur vermeye kalkıyoruz. Bu ne garabettir!...

Mekteplerimizde basit bir ders diye geçilen «Musiki» bile başlı başına bir meseledir. Bir Mozart'ın, Bach'ın yaşadığı tarihten, öldüğü güne kadar hayatının safhaları, parçaları öğretilen Türk çocuğunun, sanki III. Selim'leri ile Dede Efendi'leri, Hafız Post'ları, Hacı Arif Bey, İtrî'lerle uzaktan, yakından alakası yok! O muazzam imparatorluk musikisi sanki Padagonya'nın musikisi gibi ademe mahkûm etmişiz. Ne hâkla, hangi selâhiyetle, anlayamıyoruz?!...

Biz bu ruha kanat açtıran musikiden bihâber bir müzik öğretimi yaparsak, elbette bu gençlik başkalarının türküsünü çağırarak, dansını benimseyecektir.

İlkokulda kulağına «hu vak vak» diye bir şeyler öğrettiğimiz çocuğa Yunus Emre'mizin o ruh veren ilâhilerinden öğretemiyorsak, körpeçik yavrulara yılların işlediği o tatlı âhengi tattıramıyorsak, çok yazık ediyoruz ve boşuna vakit geçiriyoruz!

Bu memlekette masa başında çok eğitim reformu yapıldı. Eğitimde reform yapacaklara biraz hayatın içine girmelerini ve realist olmalarını tavsiye ederiz. Herhangi bir Ortaokulun veya Lisenin önünde durup dağılan talebelerin konuşmalarına, hareketlerine, kulak kabartır, dikkat ederseniz; çantalarını yoklarsanız, çok acı şeyler göreceksiniz. Dillerinde ana-babalarının cinsi hayatlarının hikâyelerinden, çantalarındaki seks kitaplarına kadar müşahade edilecek şeyler, Türkiye'de «Eğitim» denen şeyin ne olduğunu herhalde gösterecektir.

Bu nesil bizim istikbalimizdir!

Bu nesil bütün gücünü, enerjisini seks partilerinde, kumarhanelerde, batakhanelerde tüketiyor!

Tarihsiz, Dilsiz, Dinsiz, Fikirsiz, Çilesiz bir nesil yetişiyor!

Dikkat edelim. Geleceğin Türkiyesini bunlar mı kuracak? Hangi ideal? Hangi azim? Hangi imân? Hangi enerji? Hangi ahlâkla?...

Lütfen bütün milletçe seferber olalım. Bu yangın cemiyetimizi kuşatıyor!

Bu nesil kurtarılmalıdır!

VII) Irak'ta Kerkük Türklerine yeni oyunlar oynanırken Hariciyemiz ve Türk efkâr-ı umumiyesi kış uykusunda uyumaya devam ediyordu. Gençlik olarak ikaz ettik. 6Aralık 1971 tarihli (15) No.lu bültenimizin «Yorum»u:

KANAYAN YARAMIZ: KERKÜK...

Bugünlerde Türkiye'de çeşitli anarşik hareketler ve hayat pahalılığı gibi efkâr-ı umumiyei meşgul eden hâdiseler arasında bizim için mühim bir millî dâvâ olan Kerkük meselesi gözden kaçmamalıdır.

Bilindiği gibi Kerkük daha dün bizim bir eyaletimizdi. Fakat petroleri ile bir takım emperyalist devletlerin pis iştihsalarını üzerine çeken bu toprakları bizden ayıran harpte ve sulhte dünyanın en sinsî canavarı İngiliz Emperyalizmi olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu gibi en büyük rakibini alt eden İngiliz emperyalizmi bu topraklar üzerinde kukla devletler kurdurarak Osmanlının mirasını ebediyen elinde tutmak istemiştir. Ayrıca yerli halkları birbirine düşürerek petrolerini rahatça sömürme imkânını arayan bu devlet bunda muvaffak da olmuştur.

Bugün sahnede gene aynı oyunlar oynanmaktadır. Batının emperyalist canavarı yanında Doğu'nun da azılı cânisi Rusya doğudan Türkiye'yi kuşatmak, yıllar önce Ermenilere oynatmak istediği mizansenini bugün Barzani'ye oynatmak istemektedir. Kerkük tabii zenginlikleriyle olduğu gibi bir takım siyasî menfaatler sebebiyle de emperyalist gayelerin boştuğu yerler olmuştur. Ne olmuşsa buralarda yaşayan, buraların asırlarca sahibi olan Türk kardeşlerimize olmuştur.

Yıllarca orada bulunan soydaşlarımızla ilgilenmedik, bu bizim millî bir dış politika izlemeyişimizdendi. Fakat duyan ve düşünen insanlar buna daha fazla bigâne kalamazdı. D.P. devrinde ilk çıkışı MTTB'de bir basın toplantısıyla Av. Enver Yakuboğlu bey yapmıştı. Bu basın toplantısıyla Türk efkâr-ı umumiyesine bir ses yükselmiş, Kerküklülerin ızdırabı dile getirilmişti. Kerkük dâvâsı hâlâ sürüp gitmekte ve nedense dış siyasetimizde erkekçe bir ses yükselmemektedir. Bu erkekçe sesden kastımız sertlik değildir. İsteddiğimiz Türkiye'nin Irak'da neler olup bittiğine kulak vermesi, dostça kardeşleri için bir söz söylemesidir. Çünkü şimdiye kadar hep bu konularda sustuk. Artık ne zamana kadar susacağız? 1959'da 14 Temmuz katliamında gözümüzün önünde Irak'ın Komünist haydutları kardeşlerimizi kırım kırım keserken kılıcını kıpırdatmadık. Gerçi onu yaptıran Irak'ın da baş belâsıydı, sonunda sarayıyla beraber yıkılıp gitti ama, onun bu kadar kolay

hareket edebilmesi hâmisiz bir kitleyi karşısında bulmasındandı. Artık akan bu kadar kan ve dökülen bu kadar gözyaşından sonra bugün en tabii insanî haklarını isteyen Kerkük'lü kardeşlerimize acı hareketlerde bulunan bugünkü Irak hükümetine dostça bir hatırlatma yapılmalıdır.

Bilindiği gibi bugün, Irak devletinin sınırları içinde 1 milyona yakın Türk yaşamaktadır. Kerkük, Erbil ve Musul gibi nüfusları 200 bini aşkın büyük şehirlerin yanı sıra; Telâfer, Tuzhurmatu, Tavuk, Kifri, Hanekûn, Altunköprü, Karatepe ve Kızırbat gibi bir çok ilçe, bucak ve köylerde yaşayan Türk'ler, Bağdad'ın banliyölerinden başlayarak kuzeye doğru kayan uzun bir şerit halinde kuzey Irak'ın geniş bir parçasını içine alır. Bin yılı aşkın geçmişle bu topraklarda yaşayan soydaşlarımıza "Osmanlı İmparatorluğunun parçalanmasıyla karanlık bir devreye girmişler ve elli yılı aşkın bir zamandanberi de Misak-ı Milli idealimizin gerçekleşmesi ümidi ile varlıklarını devam ettirmişlerdir.

Soydaşlarımızın kültür merkezi sayılan Kerkük, bütün Irak Türklerini sembolize eden bir manâ taşıdığı için Irak Türklerinin durumunu ihata eden dâvâyâ, çoğu zaman, «Kerkük Meselesi» de denilmektedir.

Bugüne kadar kaderleri ile başbaşa kalan soydaşlarımıza, Türkçe tedrisat gibi türlü mahrumiyetlerden başka, zaman zaman 14 Temmuz 1959 katliâmı gibi Irak komünistleri tarafından toplu imhâ hareketleri de görüldü. Bu haksızlığa, Anavatan Türkiye'nin ilgisizliği de eklenince, manzaranın vehametini korkunçtan da öte bir hususiyet arzetti. Son zamanlarda vuku bulan bir takım hâdiseler, ister istemez Türkiye'nin de artık geç kalmakla beraber Kerkük meselesine eğilmek zorunda olduğu gerçeğini ortaya koydu. Bu sebepten imkânlarımız dahilinde Kerkük meselesini işliyor ve Bültenimizin bu sayısını buna ayırıyoruz.

Aslında Kerkük meselesinin Türkiye'nin geleceği yönünden taşıdığı ehemmiyet düşünülürse, en az Kıbrıs dâvâmız kadar, hattâ, Kıbrıs'tan da önde gelmesi ve Türk hariciyesinin ilk başta uzun vâdeli bir plân içerisinde üzerinde durması icabeden, millî dâvâlarımızdan biridir. Bunun sebeplerini iki noktada toplamak mümkündür:

1 — Bugün güney hudutlarımıza bitişik ve yıllardan beri Barzani liderliğinde, Irak yöneticileri ile sürekli bir silahlı çatışma halinde bulunan Kürtler, kurulması tasarlanan müstakil bir Kürdistan hayaline adım adım yaklaşmaktadırlar. Böyle bir çaban başının, burnumuzun dibinde bulunmasının; Türkiye'yi daha ne gibi gâilelere sürükleyeceği üzerinde fazla söz söylemeyi lüzumlu bulmuyoruz. Ötedenberi sevgili yurdumuzu parçalamak ve asırlarca bir arada aynı ideali taşımış, beraberce iyi ve kötü günleri paylaşmış, bu milleti şu ırk, bu ırk diye bölerek, yeraltı ve yerüstü faaliyetle-

rinde bulunan, Komünist haydutların «Türkiye Halkları» veya «Doğu Halkları» gibi sloganlarla giriştikleri alçakça hareketleri ve dış devletlerden gördükleri yardım ve destekleri hatırlamak, oynamak istenen oyunu kavramağa yeter mahiyettir. Artık bunları görmemezlikten gelmek şuurulu bir gaflettir. İhanettir.

2 — Irak Türkleri, bin yıllık geçmişleriyle asırlarca hür ve müreffeh bir şekilde yaşayan, ancak Birinci Cihan Savaşından sonra kaderin hazin bir cilvesi olarak Türk bayrağından ayrı yaşama bahtsızlığına uğrayan özbeöz kardeşlerimizdir. Oraları onbinlerce Türkün kanı, teri ve gözyaşı ile sulanmış, sayısız ecdat hatıralarıyla dolu, soydaşlarımızın doğup büyüdüğü topraklar olarak vazgeçilmez vatanlarıdır. Millî şuur yönünden Dış Türkler arasında mümtaz bir yeri olan ve Türkiye'ye sağlam bir şekilde bağlı bulunan soydaşlarımızın, dilek ve isteklerinin aslında Irak bütünlüğünü zedeleyecek bir tarafı da yoktur. Can ve mal güvenliklerini sağlamak, Irak anayasasında üçüncü temel unsur olarak zikredilip geleceklerini garanti altına almak gibi, asgarî azınlık haklarını istemeleri en tabii haklarıdır. Irak yöneticilerinin Kürtlere tanıdığı geniş hakların uygulama safhasına dahi çekilmişken, bugüne kadar hükümete bağlı en sadık vatan daşlar durumunda olan soydaşlarımızdan bir takım tabii hakları esirgemelemini önlemek, hem Türk hem de insan olarak boynumuzun borcudur.

Bu sebeple duruma bir an önce müdahale edilmediği takdirde, soydaşlarımızın feryadı her geçen gün daha da yükselecek ve Türk devletinin varlığına bizleri kimse inandıramayacaktır.

İşte son olaylar bu görüşümüzü bir kere daha doğrulamaktadır:

24 Ocak 1970 tarihinde «Irak İhtilâl Konseyi» tarafından Türklere; ilkokullarda Türkçe tedrisatın yapılması; Türkmen Edebiyatçılar Birliğinin kurulması; haftalık siyasî bir gazetenin çıkarılması gibi bir takım kültürel haklar tanınmasına daha yeni tatbik sahasına geçilmişken bu haklar geri alınmağa başlanmıştır. Bunun üzerine soydaşlarımız boykot hareketlerine geçmişler ve hakların iadesini istemişlerdir.

Akabinde Türklere birçok öğretmen, talebe ve doktor tevkif edilmiştir. Mevküflere işkence edilmek suretiyle soydaşlarımıza gözdağı verilmek istenmiştir. Bu arada Irak Türklerinin gözde sahne aktörlerinden ve «Temel Abbas» piyesiyle şöhretinin zirvesine ulaşan Hüseyin Ali Tuzlu çeşitli yerlerinden dağlanarak şehit edilmiştir. Soydaşlarımıza bütün bunları dostumuz(!) ve komşumuz(!) olan Irak devleti neden revâ görmektedir? Çünkü Türkiye buhran içindedir ve esir Türk kardeşlerine sahip çıkmaktan aciz durumdadır.

Bundan faydalanan Irak hükümeti alabildiğine pervasızca hareketlerde bulunmaktadır. Biz dışarıdan güçlü görünen bir Türkiye'nin hakikaten güçlü olmasını ve devlet otoritesinin kaim bir özellik kazanmasını süratle

isteyenlerdeniz. Zira, bu soydaşlarımızın, Türkiye'nin olduğu gibi inim inim inleyen soydaşlarımızın da kurtuluşu demektir.

«Ağlama naçar ağlama,
Gündür geçer ağlama,
Bu kapıyı bağlayan hüdâm
Bir gün açar ağlama»

VIII) 1 Mayıs 1972 tarihli (21) No.lu bültenimizde M.T.T.B. Turizm Müdürlüğünün Almanya gezisi sırasında müşahede ettiği zararlı faaliyetleri alâkalarının dikkatine şöyle arz ettik:

ALMANYA'DAKİ TÜRK KOMÜNİSTLERİ

Teşkilâtımız Turizm ve Dış Temaslar Müdürlüğünün Şubat ayında tertiplemediği gezi sırasında Bulgaristan, Yugoslavya, Avusturya, Almanya ve İsviçre'yi gezen katile asıl konaklama merkezi olan Berlin'de sekiz gün kalmış, kafilenin şehre girişi ve otele yerleşmesi televizyonda gösterilmişti. Batı ve Doğu Berlin'i ikiye ayıran utanç duvarını da gezen katile Berlin Reinickendorf Belediye Başkanının tertiplemediği tanışma toplantısına katılmış, çeşitli yerlerde folklor gösterileri de yapmıştı.

Bu arada biricik ihraç malı işçilerimizin çoğunlukta bulunduğu Berlin'deki komünist faaliyetlerini hayret ve dehşetle gören arkadaşlarımız bazı Türk komünistlerinin tertiplemediği gizli toplantılara da katılmışlardır. MTTB kafilesinin Berlin'e vardığını duyan Türk komünistleri arkadaşlarımızı her yerde gruplar halinde takip etmişler ve bir çatışma için fırsat aramışlardır.

Enternasyonal komünistlerin staj merkezi olan Doğu Berlin'de Filistin'deki gibi hâlâ bir çok Türk ilerdeki günler için komünist ajanlar tarafından yetiştirilmektedirler. Maalesef, bilhassa devlet parasıyla Almanya'da tahsil yapan Türk talebeleri, kendilerine sahip çıkacak devlet otoritesini görevlilerinden kolaylıkla komünistlerin ağına düşmektedirler. Bilhassa şimdiye kadar Alman sokaklarını ve Berlin Üniversite duvarlarını bezeyen Türk komünistlerinin devlet ricâline ve kumandanlara tecavüzkâr afişlerini yırtacak bir devlet otoritesinin Almanya'da tezâhürünü bekliyoruz.

İşçilerimizin durumu ise içler acısıdır. Büyük şehirlerimizde ve bilhassa köylerimizde büyük ahlâk sukutuna sebep olan Almanya davası, Berlin'de başka şekilde tecelli etmektedir. Değişik taktiklerle gayet disiplinli ve su gibi para harcayarak geniş cephe çalışması yapan komünistler, Türk işçileri arasında bir çok bölünmelere sebep olmaktadırlar. Türkçe yayın yapan Köln Radyosuna çöreklenen Marksistlerse, sürekli beyin yıkama kampanyasına hız katmaktadırlar.

Bütün bunların yanında Berlin'deki, vatansever, işçi liderlerinin çalışmaları, mücadeleleri ise bütün imkânsızlıklara rağmen hayranlık vericidir. Bilhassa geçen sene yapılan, onbinlerce kişinin katıldığı büyük yürüyüşte, Rusya milliyetçi Türk işçilerinin bu şahlanışından çekinip, Utanç Duvarının yıkılıp aşılabileceğinden korkarak, meşhur duvarın kendi kesimlerine asker ve tank yığması o zamanlar dikkatle izlenmişti. Şubat ayındaki gezi de MTTB kafilesinde bulunan bir arkadaşımızın aşağıdaki notları oldukça ilginçtir.

«Millî Türk Talebe Birliği'nin 4-21 Şubat tarihleri arasında Avrupa'ya yapmış olduğu gezinin asıl hedefi Berlin şehriydi. Berlin bir Türk genci için çok şeyler ifade etmektedir. Berlin enternasyonal komünizmin batı dünyasına açılan kapısıdır. Berlin Sovyet emperyalizminin parçaladığı geçmişteki başşehirdir. Ruslar politik bir oyunla işgal ettiği Alman topraklarında bir devlet kurmuş, buna Deutsche Demokratische Republik adını vermiş, yani Demokratik Alman Cumhuriyeti. Fakat bu demokratik cumhuriyet bütün batı dünyasında Doğu Almanya olarak isimlendiriliyor. Komünist bir bloka dahil herhangi bir devlette yanlışlıkla «ost» yani doğu kelimesini kullandınız mı yandınız, sizi Stalin cellâdının zamanından kalma zindanlar beklemekte, yahut da Sibirya'ya doğru bir gezinti yapmanız gerekmektedir.

Bugün Doğu Berlin hapisanelerinde yüzlerce Türk'ün bulunduğu en yaygın söylentilerden biridir. Berlin'de bir de meşhur Utanç Duvarı var. Bu duvar, arkasında onaltı milyon gözü yaşlı Alman'ı zorla zaptediyor. Zaman zaman parçalanmış bir ailenin fertleri bu duvar önünde karşılaşıyorlar. Batıdakiler istedikleri an duvara gidebilirler, ama bir doğulu duvara yaklaşabilmek için birçok tehlikeyi göze almalıdır. Duvara yaklaşıp yakınlarını görebilse bile onlara karşı en küçük bir harekette bulunamaz, döner gider. Bunlar Türk Gençliği olarak bizi dolaylı yünden etkiliyor, bir de doğrudan doğruya bizi ilgilendiren hususlar var.

Enternasyonal komünizmin batıya açılan penceresi Berlin, dünyada sol faaliyetin en azgın olduğu bir şehirdir. Komünist ajanlar ve onların efendisi Moskova bu şehir kendilerine karargâh edinmişlerdir. Burada çeşitli memleketlerden gelen satılmış vatan haini komünistler toplanmakta ve seferlerinden talimat alıp kendi memleketlerinde uygulamasına geçmektedirler. Bu satılmışların içerisinde maalesef aynı kanı taşıdığımız kimseler de var. Bunlar A.T.Ö.F. (Almanya Türk Öğrencileri Federasyonu) ve T.K.P. (Türkiye Komünist Partisi) isimleri altında teşkilatlanmışlar. A.T.Ö.F.'nin başkanı Hakkı Keskin'dir. T.K.P.'nin ise Genel Sekreteri Yakup Demir, namı diğer Zeki Baştımar, idarecileri ise kuyruğu sıkışınca soluğu orada alan Mihri Belli'dir. Hakkı Keskin bir kaç yıl önce yerinde bir kararla Türk va-

tandaşlığından çıkarılmış, fakat maalesef Danıştay bu kararı bozmuş, vatan haini komünistin hâlâ ayyıldızlı pasaportla dolaşmasına izin vermiştir.

Berlin'e geldikten birkaç gün sonra komünistlerin meşhur Audi-Max'ta bir toplantı tertiplediklerini öğrendik. Bu toplantı Türk komünistleri tarafından tertiplenmiş, güyâ yirmi genç Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam cezasına çarptırılmasını protesto etmek için açlık grevi yapıyorlarmış. Toplantının tertip edildiği salona girdiğimiz zaman, hippî kıklık bin kadar Alman'ı ve şekil itibariyle onlardan farklı olmayan Türk ve İran'lı gençleri teşhis ettik. Biz ancak yirmi kadardık. Kıyafetlerimizi iyi kamuflâ edebildiğimiz için ilk anda tanınmadık, az sonra Berlin'deki vatansever işçi liderlerinden Nurettin Hoca'nın salona girip aramıza gelmesi komünistlerin kıpırdanmalarına meydan verdi. Konuşmalar Almanca olarak yapıldığı için sadece üç kişi anlayabiliyorduk. Bizden tedirgin olanların başında Hakkı Keskin geliyordu. Konuşmacılar heyecanlı nutuklardan sonra diktatör edasıyla yerlerine oturdular. Bu arada bir İran'lı öğrencinin, İran'ın Basra Körfezindeki adaları işgal etmesini protestosu hepimizi şaşırttı. Fakat düşününce bunun bir komünist için gayet normal olduğunu anladık. Biraz sonra «Bağımsız Türkiye, Sunay-Erim-Tağmaç çetesi, faşistlere ölüm» gibi sloganlar salonu kapladı. Millî haysiyetimize dokunan bu sözler karşısında topluca salonu terkettik. Bu davranış salondakileri telaşlandırdı ve bizi takibe başladılar. Salonda fakültelerden tanıdığımız, Türkiye'den kaçan bazı komünistleri de teşhis ettik. Sonraki günler hep takip edildik. Millî Türk Talebe Birliği gibi imanlı Türk gençliğinin büyük bir teşkilâtına mensup olmamız onları korkutmuştu. Bu toplantıdan bir kaç gün sonra alışveriş maksadıyla gittiğimiz meşhur Karl-Marx str.'de kalabalık bir grup öğrenci gördük, bunlar Amerika, Türkiye, İran, Yunanistan ve İsrail hükümetlerini protesto etmekte idiler. Ellerinde kızıl bayrakla meşhur birkaç komünistin resimleri vardı.

Berlin'den ayrılmadan önce Belediye Reisi ile tanıştık ve kendisinden detaylı bilgi edindik. Neticede memleketimizde başkaldırmakta bulunan komünistlerin taktiklerinin Berlin'de yuvalandıklarını tesbit ettik. Bu mevzuda askeri, sivil bütün devlet ricalinin dikkatini çekeriz. Yalnız küçük fakat acı bir hatıramız daha var; bizi Almanya'ya davet eden teşkilâtın yöneticisi ve bir grup arkadaşla, Türkiye Baş Konsolosluğuna gittik. Orada bir Türk memurunun, bir Türk öğrencisine Türkiye'deki idarenin faşistliğini anlattığını duyduk ve gördük. Türk hariciyesinin hangi ellerde olduğu bilinmelidir. Merak saikasıyla bir arkadaşla Doğu Berlin'e geçtiğimizde karşılaştığımız zorluğu hiçbir zaman unutamam. Yüzü asık, uğradığı insanlık dışı muameleyi kendisine yediremeyen ağlamaklı bir çok insanla karşılaştık. Yeşil üniformalı Alman Komünistleri ve Rus askerleri insanlığın yüz karası bu rejimi ancak silâhların gölgesinde yaşatabiliyorlar.

Berlin'in en işlek caddelerinden birinde karşılaştığımız büyük tiraj sahibi gazetelerden birine mensup tanınmış bir gazeteci bize bu meseleler üzerine yazacağını söyledi. Sonradan bu gazeteci grubumuzu basit bir öğrenci ve işçi grubu olarak göstermiş, binbir rica ile çektiği fotoğrafımızın altına komik lâflar yazmıştır. Bu Türk gazetecinin ismi bizce malumdur.»

Evet, yukarıda okuduğunuz satırlar gerçektir ve bir gezinin kısa notlarıdır. Biz Milliyetçi, Vatansever Müslüman Türk Yüksek Tahsil Gençliği olarak bu mesele üzerinde önemle durmaya devam edeceğiz.

IX) 16 Mayıs 1972 tarih (22) No.lu bültenimizden:

GEÇMİŞ OLSUN TELGRAFI

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Kemalettin Eken'e yapılan suikast dolayısıyla Cumhurbaşkanı Sunay'a, Başbakan vekili ve Millî Savunma Bakanı Ferit Melen'e, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç'a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Gürler'e, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Celâl Eyicioğlu'na, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur'a, 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Faik Türün'e, 2. Ordu ve Ankara Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Semih Sancar'a ve 3. Ordu Komutanı Orgeneral Eşref Akıncı'ya aşağıdaki telgraf çekilmiştir:

«Memleketimizin temel nizamını değiştirmek üzere her türlü anarşik eyleme girişen beynelmîel komünizmin maşası bir avuç satılmış hain bugün de cinayetlerine bir yenisini eklemişler, milletimizin bekasının teminatı şerefli ordumuzun güzide bir komutanına alçakça bir suikasta bulunarak, ordumuzun bu değerli şahsını yaralamışlardır .

Hâdiseyi şiddet ve nefretle tel'in ederken, Türk Yüksek Tahsil Gençliği olarak, başta ordusu olmak üzere, Türk Milletinin bütün güçleri ile komünizmi ezmeğe muktedir olduğunu ve bunu gerçekleştireceğine olan sonsuz inancımızı bu vesile ile bir kere daha beyan eder, şanlı ordumuzun değerli komutanı Kemalettin Eken Paşaya âcil şifalar dilerken, şahsınızda bütün Türk Milletine geçmiş olsun der, Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin üzüntü ve geçmiş olsun dileklerinin kabulünü arz ederim.»

Ömer ÖZTÜRK

MTTB

Genel Başkan

X) TEBRİK TEGRAFI

10 komünistin 3 yabancı teknisyeni rehin alıp Niksar'ın Kızıldere Köyünde öldürdükten sonra Güvenlik Kuvvetlerinin vatan hainlerine gereken cevabı vermelerinden sonra MTTB adına Genel Başkanımız Ömer Öztürk İçişleri Bakanı Ferit Kubat'a, Ankara Sıkıyönetim ve İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Semih Sancar'a ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Dairesi Başkanı Vehbi Parlar'a aşağıdaki telgrafi çekmiştir.

«Türk misâfirperverliğine sığınan üç İngiliz ve bir Kanada'lı Teknisyeni hunharca öldüren Vatan hainlerine gerekli cevabı büyük bir vatanseverlik duygusu içerisinde veren Kahraman Ordumuz ve Fedekâr Emniyet Mensuplarını Şahsınızda tebrik eder Türk Yüksek Tahsil Gençliği olarak bütün gücümüzle son Türk Devletini hedef alan Komünist zihniyet üzerine gerektiğinde şahmerdan gibi inmeye hazır olduğumuzu bildiririz.»

Ömer ÖZTÜRK

MTTB

Genel Başkan

XI) BASIN BİLDİRİSİDİR (1 Kasım 1972)

Kanlı olayların ancak Sıkıyönetim ilânı ile durdurulduğu, öğretim yıllarını geride bıraktıktan sonra, bugün üniversitelerimiz 1972/1973 yeni öğrenim yılına başlamış bulunmaktadır.

Ülkemizde büyük zararlara yol açan kanlı olayların bir daha hiç cereyan etmemesi, anarşinin kökünün tam olarak kazanabilmesi Sıkıyönetimin sağladığı huzurun her zaman devamlı olabilmesi, üniversiteler ve diğer öğretim ve eğitim müesseselerinin, yurdumuzun kalkınması ve ilerlemesi yolunda faaliyetlerine huzur içinde devam edebilmesi, çözüm bekleyen bir çok meselelerin köklü olarak ele alınması ve halledilmesi ile mümkündür.

Devletin çok önemli kilit noktalarına sızmış, Sayın Başbakanın Meclis kürsülerinden belirttiği gibi bizzat üniversite ve millî eğitim bünyesinde «kuluçka makinası» gibi komünist yetiştirmeye çalışan idareci ve öğretim üyelerinin öncelikle bu irfan yuvalarından temizlenmesi temel şarttır.

Ancak bundan sonradır ki, yapılacak bir eğitim reformu arzu edilen şekilde tatbik edilebilme imkânına sahip olabilir. Eğitim sistemimiz bir bütün olarak ele alınıp, millî muhtevaya uygun şekilde yeniden düzenlenmeli, sadece ezberciliğe dayanan nakil metodunun yerine aklın emrinde olmak şartı ile akıl ve nakil metodunu bir arada kullanarak eğitimin yapıcı, araştırmacı, yenilik getirici şekilde zihinleri geliştirmesine çalışılmalı, öğrenciye ilim ve bilhassa ilim zihniyeti verilmelidir.

Üniversite yönetim organlarında öğrenciler bizzat temsil edilmeli, gençlik meseleleri bizzat gençliğin de temsil edildiği millî gençlik konseyinde ele alınmalıdır. Gençlik meselelerinin sokaktan alınarak millî metodlarla incelenip araştırılması için «Gençlik Meseleleri Enstitüsü» bir an evvel kurulmalıdır.

140 bin üniversite adayından sadece 30 bininin elde edebildiği üniversitede okuma imkânları gece öğretiminin açılması, öğrenci alınmayan ve kapatılmaya terk edilen bazı yüksek okullara yeniden öğrenci alınması,

yeni bölge üniversite kuruluşlarına gidilmesi ve bazı ülkelerde tatbik edilen yılda iki defa eğitim yapılarak hepsine teşmili sağlanmalıdır.

Üniversiteye giriş imtihan sonuçları kısa zamanda neticelendirilmeli veya imtihan günü öne alınmalıdır. Klasik lise mezunlarından başka, bütün lise muadili meslek okullarına da üniversite imtihanlarına giriş hakkı verilmelidir. Kayıtların tek merkezden idaresi sağlanmalı, ön kayıtlar dilekçe ile yapılabilmesi, her üniversite için istenen kayıt evraklarının aynı ve önceden belli edilmesi lazımdır.

Yüksek tahsil talebelerinin %8'inin yararlanabildiği burs ve kredi adedi arttırılmalı, burslar 350'den 600 liraya çıkarılmalıdır. Kredi Yurtlar Kurumu Kanunu bir an önce çıkarılmalı ve yurtlar bir eğitim ve kültür merkezi haline getirilmeli, ders kitapları ticaret metaı olmaktan çıkarılarak, zamanında ve ucuz olarak elde edilebilmelidir.

Spor Bakanlığı vazifesini icra etmeli ve artık gençlikle bizzat ilgilenmelidir. Boş Zamanlar Gençlik Kültür Merkezleri, kampları ve otellerinde değerlendirilmeli, kitle sporuna dönülerek, üniversite spor tesisleri kurularak gençliğin istifadesine arz edilmelidir. Spor enstitüsü ve akademileri kurulmalıdır.

Askerlikleri gelen yüksek tahsil mezunlarının milli enerji sarfına sebeb olan beklemelelere son verilmeli ve yedek subaylık süresi kısaltılmıdır.

Anarşi, komünizm ve her türlü yıkıcı ve sapık ideolojilerle mücadelede bütün imkânlar seferber edilmelidir.

Milliyetçi gençliğin yetiştirilmesi yolunda iyiniyet alâmetlerini gördüğümüz, yapıcı beyanatların kuvveden fiile çıkması, meselelerimizin biran önce çözüme bağlanmasını temenni eder, Türk Yüksek Tahsil Gençliği adına yeni öğrenim yılının huzur içinde ve başarılı geçmesini dilerim.

Ömer ÖZTÜRK
MTTB
Genel Başkanı

BÖLÜM VIII

mttb.com.tr

FATİH GENÇLİK VAKFI TESİS SENEDİ

MADDE 1 — Vakfın adı ve Mal Varlığı:

Fatih Gençlik Vakfı ad. ile —140.000— Yüzkırkbin Türk Lirası tahsis edilerek bir vakıf tesis edilmiştir. Tahsis edilmiş bu sermayeden gayri te-berrular kabul, gayri menkuller iktisap edebilecektir.

MADDE 2 — Vakfın Gayesi:

Vakfın bütün gelirleri, vergi, idare, muhafaza ve sair masrafları çıktık-tan sonra öğrencilere çeşitli yardımlarda bulunmak üzere harcanır. Vakıf bu gayesini gerçekleştirmek üzere ilk olarak öğrencilere ucuz kitap temin etmeyi sağlamak olan bir matbaa kurar, vakıf öğrencilerinin okuma imkân-larını çoğaltmak için her türlü tesisler ve müesseseler kurabilir, ezcümle yurtlar, öğrenci merkezleri ve heyeti kuruluşları vücuda getirebilir, burs-lar verip akademik çalışmaları teşvik için mükâfatlar ihdas edebilir.

MADDE 3 — Vakfın Organları:

Vakfın organları şunlardır: Mütevelli Heyeti, Danışma Kurulu, Yüksek ve Orta Öğrenim Komiteleri, Denetleme makamı.

MADDE 4 — Mütevelli Heyeti:

a) Mütevelli Heyeti: Kurucu üyelerden; Millî Türk Talebe Birliği 48. Dö-nem Genel Başkanı İsmail Kahraman ve Millî Türk Talebe Birliği 49. Dö-nem Genel Sekreteri Hüseyin Coşkun ile Millî Türk Talebe Birliği 50. Dö-nem Genel Başkanı Ömer Öztürk, Millî Türk Talebe Birliği 48. Dönem Ge-nel Sekreteri Erman Tuncer ve Millî Türk Talebe Birliği 49. Dönem Basın-Yayın Müdürü Ahmet Semiz'den müteşekkildir.

b) Mütevelli Heyeti vakıf gayesini gerçekleştirmek için yapılacak bü-tün çalışmalarda idare ve temsil bakımından tam yetkilidir.

c) Mütevelli Heyeti kendi aralarından bir başkan seçer. Başkan tem-sil yetkilerine haizdir. Mütevelli Heyeti diğer üyelerine de müşterek veya münferiden temsil yetkisini verebilir.

d) Vakfın gayesini gerçekleştirmek için kurulacak her türlü tesis ve müesseselerin kuruluş ve çalışma statülerini Mütevelli Heyeti tayin ve tertip eder.

e) Vakıf gayesini gerçekleştirmek için kendisine bağlı komiteler teş-kil edebilir.

f) Mütevelli Heyeti lüzum gördüğü takdirde vakfa, vazife selâhiyet ve

FATİH GENÇLİK VAKFI

Millî Türk Talebe Birliğinin 47-48. döneminde Fatih Sultan Mehmed Han'a layık bir eser vücuda getirmek için bir komite kurulmuş ve halktan yardım toplanmıştı. Orta Öğrenim Komitesi ismini taşıyan komitenin ga-yesi sadece rozet mukabili yardım toplamaktı. Bugün ise yurt çapında ge-lişmiş, onun idealinin bayraktarlığını yapacak bu hayırlı teşekkül olarak vazifesine devam etmektedir.

Komitenin topladığı (140.000) liralık yardım 1971 Nisanına kadar ban-kada mahfuz tutulmuş ve Fatih'in hatırasını yaşatacak en güzel eser dü-şünce plânında kalmıştır. Heykel veya anıt onun ruhuna yabancılaşan bir nesle ne verebilirdi? Öyle bir şey olmalıydı ki, ecdâdın ebediyete uzanan eserlerine benzemeliydi. Sebiller, imarathaneler, köprüler, kervansaray-lar, hanlar, çeşmeler, mekteplerle ecdât kendini mütevazî mezarında fakat eserlerini cemiyetin hizmetinde bırakmayı tercih etmişti. Onların torunla-rı olduğumuzu iddia eden bizlerin ruhlarına tezat teşkil edecek bir takım teşebbüslerde bulunmamız elbette düşünülemezdi.

50. Genel Kurulun işbaşına getirdiği Ömer Öztürk bütün bu projeleri de devr aldı. Düşünceler, taslaklar şeklindeki çalışmaları daha kesif hale getirerek kuvveden fiile çıkardı. Bir vakıf kurulacak ve gençliğin istifade-sine arz edilecekti. İlmî sahada adam yetiştirmek, maddî imkânları dar, mil-liyetçi arkadaşlara çalışma imkânları tanımak, burs vermek, lisan prob-lemelerini halletmek için lisan mektepleri kurmak, araştırmacıları destekle-mek, ucuz kitap temini için matbaa kurmak. İşte bütün bu derlere cevap veren millî ruha sahip insanların istifadesine arz edilmek üzere tesisler inşa etmek vakfın başlıca gayesi olacaktı.

29 Nisan 1969 tarihinde kurulan FATİH GENÇLİK VAKFI bu arzunun müşahhaslaşmasıydı. Ve 18 Haziran 1971 tarihinde 3. Asliye Hukuk Mah-kemesine müracaat eden vakıf 21 Haziran 1971 tarihinde resmen tescil edildi.

7 Ağustos 1971 tarih 13919 sayılı Resmî Gazetede, Vakıflar Genel Müdürlüğünün tescilli yayınlandı.

Fatih Gençlik Vakfı Tesis Senedi şöyledir:

Ücretleri Mütevelli Heyetince tesbit edilecek, bir müdür ve gerekli memurları tayin eder.

g) Mütevelli Heyeti tam sayısının yarısından fazlası ile toplanır. Ve mevcudun çoğunluğu ile karar verir. Kararlar tutulan bir karar defterine geçirilir. Ve heyet üyelerince imzalanır.

h) Mütevelli Heyetinde her hangi bir sebeble boşalacak üyelğe, diğer üyelerin ittifakı ile yeni bir üye seçilir.

i) Mütevelli Heyetinde üyelerden biri, diğer üyelerin ittifakı ile heyetten çıkarılabilir.

k) Vakıfnâmenin tādilatı ve değışikliğinde Mütevelli Heyeti selâhiyetlidir.

MADDE 5 — Danışma Kurulu:

a) Danışma Kurulu İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Senatosunun seçeceği birer ve Millî Eğitim Bakanlığının, Fetih Cemiyetinin, Türkiye Millî Talebe Federasyonunun göstereceği birer, Millî Türk Talebe Birliğı Genel Başkanı ve ikinci Başkanlarından teşekkül eder.

b) Danışma Kurulu, öğrencilere verilecek bursların ilim dallarını ve bu dallara dağılım oranlarını teşkilatı teşvik edici mükâfatların dalları ve değerlendirilmeleri, yeniden vücuda getirilecek müesseseler ve bunların statüleri yapılacak tahsislerin ciheti gibi, vakfın gayesi çerçevesindeki hususlarda Mütevelli Heyetinin talebi üzerine mütalâa verir.

c) Danışma Kurulu, Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından ve belli bir günde gündemini görüşmek üzere toplantıya çağrılır.

Danışma Kurulu toplantılarında nisap aranmaz. Mütevelli Heyeti dilerse kurul üyelerinden tek tek yazılı mütalâa isteyebilir.

MADDE 6 — Yüksek ve Orta Öğrenim Komiteleri:

Vakfın gelişmesi ve gayelerine ulaşması için Mütevelli Heyetinin haval ettiği faaliyetleri yürütmek üzere Orta ve Yüksek Öğrenimden dokuzar asil, beşer yedek azâ olmak üzere iki komite kurulur. Kuruluş ve işleyiş şekil ve tarzları Mütevelli Heyetine aittir.

MADDE 7 — Denetleme Makamı:

Denetleme Makamı Devlet adına Vakıflar Genel Müdürlüğüdür.

MADDE 8 — Vakfın Son Bulması:

Vakfı gayesini her hangi bir sebeble gerçekleştiremeyecek hale geldi-

ğinde mal varlığı Mütevelli Heyetinin kararı ile belirtilecek bir tüzel kişiliğe devredilir.

MADDE 9 — Vakfın Merkezi:

«FATİH GENÇLİK VAKFI»nın merkezi İstanbul'dadır. Yüksek Tahsil yapılan diğer yerlerde şube açabilir, faaliyette bulunabilir.

ŞİMDİYE KADAR NELER YAPILDI?

● Vakfın Danışma Kurulu için Üniversitelerden üye istendi, Millî Eğitim Bakanlığı Sayın Enis Türköz'ü, İstanbul Üniversitesi Sayın Prof. Dr. Ayhan Songar'ı, İstanbul Teknik Üniversitesi Sayın Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu'nu Danışma Kuruluna bildirdi. Fetih Cemiyeti ile Ankara Üniversitesi bu zamana kadar bir bildiri de bulunmadı.

● Matbaa projesi için fiyat teklifleri alındı; Almanya ve Birleşik Amerika büyük elçilikleri kanalıyla Thssen Foundation, Volkswagen Foundation, Rockefeller Foundation'le temaslarda bulunuldu. Fatih Gençlik Vakfının Sosyal hizmetler için kurulmuş bir vakıf olduğu bu cihetle matbaanın hibe olarak sağlanması düşünülmüştü. Müsbet neticeler alınmasına rağmen henüz vergi muafiyeti ile ilgili çalışmalarımızdan bir netice alınmadı.

● Lisan Laboratuvarı için çeşitli binalar üzerinde çalışmalar oldu. Bugün gerçekleşmesi imkân dahiline girmiş bulunmaktadır. Yakında inşallah gerçekleşecektir.

● Matbaanın ithali için döviz tahsisi istenildi. 80.040 dolarlık döviz tahsisi çıktı.

● Talebeler için 1971-1972 ders yılında ayrılan burs tahsisinden bu devrede 15 kişiye 300 T.L. burs verildi. Nisandan itibaren de 400 T.L. ye yükseltildi. 1972-1973 ders yılında da karşılıksız verilen burs fonunu 50 kişiye çıkardı. Ayrıca, gerek geçen yıl, gerekse bu yıl 250 kişiye çeşitli elbiselik kumaş ve pardesü verildi.

BÖLÜM IX

mttb.com.tr

DERNEKLER KANUNU DOSYASI

Türkiye'yi fırtına gibi kasıp kavuran bir anarşi dalgası ardından suçlu arayan siyasi araştırmacılar kanunî sınırlar içinde vazife gören kuruluşları kapatma kararı alan bir Dernekler Kanunu hikâyesini ortaya çıkardı. Halbuki anarşi Derneklerin hudutlarını çoktan aşmış legal ve illegal gayri kanunî teşkilâtlanmalarla Devletin kalbine yönelmişti. Demokrasinin tabii işleyişi içinde yer alan Derneklerin yok edilmesi veya değiştirilmesi neyi halledecekti? Yani bütün anarşi bu kanunla birden yok mu olacaktı? Kanun kuvvetini değil, devleti tanımayanlara yeni yeni kanunlar sunmak gerçekçi bir davranış mıdır?

Her ne ise bunun yorumunu siyasi tarihçiler yapsın. Ama madalyonun öte tarafına bakmak yani bizi ilgilendiren kısımlara göz atmak da bizim tarihimize geçmesi gereken bir husustur.

1) DERNEKLER KANUNU VE MTTB

Dernekler Kanununun hazırlanması belli bir ihtiyaca cevap vermek ve o zaman yürürlükte bulunan Cemiyetler Kanununun boşluklarını doldurmak gayesiyle hazırlanmıştır. Fakat kanun, hazırlanışından yürürlüğe giriş tarihine kadar geçen zamanda muhtevasını bir hayli değiştirmiştir.

Halen faaliyette bulunan derneklerle ilgili fesih maddesi hükümet tasarisında ve Millet Meclisinde kabul edilen şekilde yok iken, Cumhuriyet Senatosunda bu madde eklenmiş ve bunu da Millet Meclisi aynen benimsemiştir. Böylece derneklerin kapatılabilme kararı mahkemelerden alınmış ve yeni kanun hükümlerine, yani hükümet komserine devredilmiştir. Dolayısıyla T.C. Anayasasının dernek kurma, kapatma ve kapatılma ile ilgili amir hükmü çiğnenmiştir.

Dernekler Kanununun çıkarılma gerekçesi olarak eski kanunun kısa oluşu ileri sürülüyordu. 38 madde olan eski kanuna mukabil yeni kanun da 78 maddedir ve pek tafsillatlı değildir.

Türkiye Cumhuriyetinin bir Anayasası bulunduğunu ve yapılan her kanunun bu Anayasanın amir hükümlerine uygun olarak hazırlanması icap ettiğini bilmemezlikten gelenler tarafından hazırlanan ve tamamen Anayasaya aykırı maddelerle dolu olan Dernekler Kanununun tatbikati elbette

güç olacaktır. Çünkü T.C. Anayasasına uygun düşmeyen hükümlerin, bir çok ihtilâflara yol açacağı aşikârdır.

22 Kasım 1972 tarihinde T.B.M.M.'de kabul edilen ve 2 Aralık 1972 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1630 sayılı Dernekler Kanunu büyük yanlışlıklarla tatbikat safhasına konulmuştur.

Dernekler Kanunu incelendiği zaman, kendi maddeleri arasında çelişkiler bulunduğu ve Anayasanın tanımış olduğu hakları zedelediği açıkça görülmektedir.

Dernekler Kanununun harareti zamanında 12 Mart havasının doğmasına ve memleketin anarşi ortamına sürüklenmesine büyük katkısı olan ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığınca kapatılan Cumhuriyet Gazetesi M.T. T.B.'nin bu kanun kapsamına alınması hususunda büyük bir kampanyaya girişmişti. Temel fikri yalan olan bu gazete MTTB'den mal kaçırıldığını, binanın Fatih Gençlik Vakfına verildiğini yazarak efkârı umumiye yayılmaya yoluna gitmiştir. Halbuki 1971 senesinde tescil edilen Vakıf kurulduğu tarihten beri kendi binasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Cumhuriyet Gazetesi bu hareketiyle memleketin gerçek sahibi olan milliyetçi vatanperver gençleri kendi malı üzerinde hırsızlıkla suçlamaktaydı. Kaldı ki, bu haberin çıkmasından bir gün sonra Genel Başkanımız Ömer Öztürk'ün yapmış olduğu basın toplantısında, gazeteciler MTTB'nin durumunu görmüşler, teşkilâta ait olan malların yerli yerinde olduğunu bizzat tespit ve teyit etmişlerdir. Tabii ki bu basın toplantısında 1000 senelik devlet ve medeniyetimize karşı çıkan, Türkiye'nin temellerine dinamit koyan, kahraman Mehmetçiğe silâh çeken ve vicdanı sızlamadan vuranların koruyuculuğunu yapan bu gazete mensuplarından hiç kimse yoktu. Zaten gelmelerine de lüzum yoktu. Onların geleceği yerler, arzuladıkları yerler, elbette bizim yanımda olamazdı.

Doğruyu, güzeli, iyiyi görebilecek kadar iyi niyetli olsalar kalemleriy-le memleket düşmanlığı yapmazlar.

Bu gazetenin yalanını ihbar kabul ederek faaliyete geçen ilgililer, kanunu bilmeden, ne demek istediğini iyi anlamadan, Türkün ruhu köküne bağlı, milliyetçi ve vatansever Türk Yüksek Tahsil Gençliğini tek temsilcisi olan MTTB'yi, ev sahibini hırsız telâkki eden bir zihniyetle kanunsuz olarak mühürleme yoluna gitmişlerdir. Memleket sathında komünist marşların söylendiği, soygunların, adam öldürmelerin, kaçırmaların rahatça yapıldığı bir ortamda memleket menfaatlerinin yanında olan MTTB her zaman anarşinin karşısında bulunmuştur.

Yapılan kanunsuz hareketlere karşı MTTB, geçici 3. madde değil, 1. madde şumulüne girdiğini bir defa daha belirtmek için bir Dernekler Kanunu inceleme Komisyonu kurmuştur. Bu komisyon gerekli çalışmaları yaptıktan sonra, MTTB'nin durumunu mahkeme vasıtasıyla tespit ettirip

ye lüzum görmüş ve Asliye Hukuk Mahkemesinde dâvâ açılmıştır. 14 Aralık 1972 tarihinde 1972/237 numarayla açılan dâvâda; 2 Aralık 1972 tarihinde yürürlüğe giren 1630 sayılı Dernekler Kanununun geçici 1. maddesinde, mevcut derneklerin altı aylık bir sürede yeni kanuna intibak etmeleri gerektiği, geçici 3. maddede ise eğitim ve öğretim müesseselerinde kurulu bulunan derneklerin infisah etmiş sayılacağı söylenmektedir. Mezkûr kanunun geçici 3. maddesi de feshi gereken derneklerin evsafını tayin ettiğinden, MTTB'nin hangi geçici madde şumulüne girdiğinin tespiti istenmiştir.

Asliye 1. Hukuk Hakimliği Recai Galip Okandan, Selçuk Özçelik ve Sabahattin Zaim'den kurulu bilirkişilere durumumuzu şöyle tesbit ettirmiştir:

«Ömer Öztürk tarafından Üsküdar Asliye I. Hukuk Hâkimliğine verilen 15.12.1972 kaydiye tarihli tesbit talebinde bulunan dilekçe üzerine Yüksek Hâkimliğinizce ittihaz buyurulan 15.12.1972 tarihli kararla bu hususta re'sen bilirkişi tayin edilmiş olduğumuzdan talep konusu ile ilgili gereken inceleme tarafımızdan icra kılındı.

Tesbit isteğinde bulunan Ömer Öztürk Üsküdar Asliye I. Hukuk Hâkimliğine verdiği 15.12.1972 kaydiye tarihli dilekçesine, 2 Aralık 1972 tarihinde yürürlüğe giren 1630 numaralı Dernekler Kanununun 11. bölümünde son hükümler başlığı altında geçici 1. maddede mevcut derneklerin 6 aylık bir sürede yeni kanuna intibaklarını öngörmekte olduğu, geçici 3. maddede ise eğitim ve öğretim müesseseleri içinde kurulu bulunan öğrenci derneklerini infisah ettirmekte bulunduğu, mezkûr kanunun geçici 3. maddesi feshi gereken derneklerin evsafını tâdat ettiğinden bu bakımdan Millî Türk Talebe Birliğinin hangi geçici madde şumulüne girdiğinin tespitini talep etmiş bulunmaktadır.

Tarafımızdan yapılan incelemeye göre, 22.10.1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun geçici 1. maddesi, «bu kanunun yayımı tarihinde mevcut olan dernekler, federasyon, birlik ve konfederasyonlar en çok altı ay içinde durumlarını bu kanun hükümlerine uydurmaya ve yeniden düzenlenecek dernek tüzüklerinden dört nüshasını, merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük mülkiye âmirine vermeğe mecburdurlar» demek suretiyle bütün dernekleri şumul sahası içine almaktadır. Dolayısıyla, Millî Türk Talebe Birliği, mezkûr kanunun geçici 14 maddesine tâbidir.

MTTB'nin, mezkûr kanunun geçici 3. maddesine tâbi olup olmadığı hususuna gelince, zikri geçen kanunun geçici 3. maddesinde, kanunun yayımlandığı tarihte infisah etmiş sayılacak dernekler için, üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitü ve yüksek okullar ile sair her türlü resmî ve özel eğitim ve öğrenim müesseselerinde kurulu olmak şartı aranmaktadır. Yani bu derneklerin kanunî ikâmetgâhlarının ve faaliyet merkezleri-

nin, bu öğrenim müesseselerinin içinde olması şartı zikredilmiştir. Bundan anlaşılacaktır ki, ancak yüksek öğrenim müesseselerinin binaları içinde kurulu ve faaliyet gösteren dernekler münfesihih addedilecektir.

Millî Türk Talebe Birliğinin bugünkü durumu itibariyle kanunun geçici 3. maddesinde aranan şartın dışında kaldığı aşikâr bulunmaktadır. Mezkûr teşekkülün kanunî ikâmetgâh ve faaliyet merkezleri olarak yüksek öğrenim müesseselerinin herhangi birinin binaları ve müstemilâtı içinde bulunma durumu söz konusu değildir.

Bu itibarla heyetimiz, Millî Türk Talebe Birliğinin, 22.10.1972 tarih ve 1630 sayılı kanunun geçici 1. maddesinin şumulüne girdiği ve mezkûr teşekküle aynı kanunun geçici 3. maddesinin uygulanamayacağı sonucuna oy birliği ile varmış bulunmaktadır.

Keyfiyeti saygılarımızla arz ederiz. 22.12.1972.»

İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinin, keza Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinin verdiği mütalâalar ve İstanbul'daki Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinin tespiti ile Ankara Asliye 10. Hukuk Hâkimliğine müracaat ettik. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinin mütalâaları aşağıdadır.

1630 SAYILI DERNEKLER KANUNU HAKKINDA MÜTALÂA

Yeni Dernekler Kanunu hükümlerine göre bir dernek, federasyon ve öğrenci birliğinin münfesihih sayılabilmesi için geçici 3. maddede sarîh olarak ifade edilen üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitüler veya yüksek okullarla sair her türlü resmî veya özel eğitim ve öğretim müesseselerinde kurulmuş olmaları ve halen faaliyette bulunmaları gerekmektedir.

Tüzüğü hükümlerinin incelenmesinden anlaşılacağı gibi Millî Türk Talebe Birliği bu sayılan eğitim ve öğretim müesseselerinde kurulmamıştır. Tamamen müstakil olarak faaliyette bulunmaktadır.

Bu durum muvacehesinde mezkûr Birliğin kanunun geçici 3. maddesi hükmünün şumulü dışında kaldığı açıktır. Bu itibarla Millî Türk Talebe Birliğinin infisah etmiş sayılmasına kanunen imkân olmadığı mütalâasındayım.

Prof. Dr. Osman Berkî
A.Ü. Hukuk Fakültesi

DERNEKLER KANUNU HAKKINDA MÜTALÂA

1630 No.lu Dernekler Kanununun geçici 3. maddesi şumulüne giren derneklerin hangi dernekler olabileceği hususunun tesbitinde söz konusu maddenin açık ifadesi Kanunun diğer maddeleri ve tümü dikkate alınarak değerlendirme yapılabilir. Buna göre:

1630 sayılı Dernekler Kanunu hakkında Mütalâa

Yeni Dernekler Kanunu hükümlerine göre bir dernek, federasyon ve öğrenci birliğinin münfesh sayılabilmesi için geçici 3. maddede serik olarak ifade edilen üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitüler veya yüksek okullarla sair her türlü resmî veya özel eğitim ve öğretim müesseselerinde kurulmuş olmaları ve halen faaliyette bulunmaları gerekmektedir.

Tüzüğü hükümlerinin incelenmesinde anlaşıldığı gibi Millî Türk Talebe Birliği bu sayılan eğitim ve öğretim müesseselerinde kurulmamıştır. Tamamen müstakil olarak faaliyette bulunmaktadır.

Bu durum muvacehesinde mezkur Birliğin kanunla geçici 3. maddesi hükmünün şumulü dışında kaldığı aşaktır. Bu itibarla Millî Türk Talebe Birliğinin infisah etmiş sayılmasına kanunen imkan olmadığı mütalâasındayım.

Prof. Dr. Osman Berkî
A.Ü. Hukuk Fakültesi

O. Berkî

1 — İçinde öğrenci unsurunun bulunduğu bütün dernekler bu maddenin şumulü içinde değildir. Çünkü geçici 3. madde öğrenci unsurunun yanında kanun hükmüyle infisaha tâbi olacak derneklerin hangileri olduğunu ayrıca tesbit etmiştir. Bu itibarla geçici 3. maddedeki şartları haiz olmayan fakat üniversite öğrencilerini üyeleri arasında bulduran derneklerin bu hüküm gereğince infisahi söz konusu değildir.

2 — Kanunun geçici 3. maddesi gereğince bir derneğin infisah etmiş sayılabilmesi için:

- a) Öğrenci derneği olması,
- b) Üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitüler ve yüksek okullar ile sair her türlü resmî ve özel eğitim ve öğretim müesseselerinde kurulu olması,
- c) Halen faaliyette bulunması gerekir.

Bu üç şart ayrı ayrı değil birlikte buldukları takdirde dernek hakkında geçici 3. maddenin tatbiki mümkün olacaktır. Bu şartlardan herhangi birinin mevcut olmasına rağmen diğer biri veya ikisinin eksik olması halinde hüküm dernek hakkında uygulamak mümkün olmayacaktır. Buna göre:

Bir yüksek öğrenim müessesesinde kurulu olduğu halde talebe derneği niteliğinde olmayan veya talebe derneği niteliğinde olduğu halde halen faaliyet göstermeyen bir dernek bu maddenin şumulüne girmemiş olacaktır. Yani Üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitüler ve yüksek okullar ile sair her türlü resmî ve özel eğitim ve öğretim müesseselerinde faaliyette bulunmayan talebe derneklerine veya üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitüler ve yüksek okullar ile sair her türlü resmî ve özel eğitim ve öğretim müesseselerinde kurulu ancak öğrenci derneği vasfında olmayan derneklere maddenin tatbik imkânı yoktur.

Aynı şekilde halen faaliyette bulunmakta ve öğrenci derneği niteliğinde olmasına rağmen üniversite, akademi, fakülte ve bunlara bağlı enstitüler ve yüksek okullar ile sair her türlü resmî ve özel eğitim ve öğretim müesseselerinde kurulu bulunmayan veya halen faaliyette olmayan dernekler yine maddenin kapsamı dışında kalacaktır.

Kanunun zikretmiş olduğu 3. şart, uzun izahı gerektirmeyecek derecede açıktır. Faaliyette olan dernek, dernekler kanunu gereğince organları teşekkül etmiş yine aynı kanun uyarınca infisahını gerektirecek bir eksiği olmayan, tüzüğü uyarınca gayesini tahakkuka çalışan bir dernektir.

Talebe derneği, öğrencilerin öğretimle ilgili ve yetişmelerine müteallik diğer meseleleriyle meşgul olmayı gaye edinmiş, üyeleri öğrencilerden müteşekkil bir dernektir.

Her türlü eğitim ve öğretim müesseselerinde kurulu olma şartı da bu müesseseler içinde teşekkül etmiş kanunî ikametgâhı ve idare merkezinin bu her türlü eğitim ve öğretim müesseselerinde olduğu tüzüklerinde belirtilmiş olan derneklerdir. Bir derneğin bir yerde kurulu olma şartı kanunî ikametgâh ve idare merkezinin nerede bulunduğu tesbiti ile ortaya çıkar. Kurulu deyiminin hukukî başka türlü anlaşılması mümkün değildir.

Kanunun geçici 3. maddesi üzerine verilmiş olan bu kısa izahı müteakip varabildiğimiz kanaat şudur:

MTTB ve üyesi olan dernekler geçici 3. maddenin aradığı şartlardan tamamını haiz oldukları takdirde kanun hükmü gereğince infisahları söz konusu olur. Şayet Millî Türk Talebe Birliği ve üyesi olan dernekler bu şartlardan herhangi birine sahip değilse durumları geçici 3. madde gereğince mütalâa edilemez. Bu itibarla üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitüler ve yüksek okullar ile sair her türlü resmî ve özel eğitim ve öğretim müesseseleri içinde kurulu olma şartına uymayanlar, yani kanunî ikametgâh ve idare merkezleri bu müesseselerin içinde bulunmayanlara geçici 3. madde hükmünün uygulanması mümkün olmayacaktır.

MTTB'nin bir üst kuruluş olarak durumu bu madde muvacehesinde kolaylıkla tesbit olunabilir. Üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitüler ve yüksek okullar ile sair her türlü resmî ve özel eğitim ve öğrenim müesseseleri içinde kurulu olmadığı aşîkârdır. Bu nedenle geçici 3. maddenin aradığı 3 şartı Millî Türk Talebe Birliğinin durumunda bulmak mümkün olamamaktadır. Yukarıdaki açıklamalar karşısında, söz konusu madde geçince infisaha tâbi olmasının hukuken mümkün olmadığı mütalâa edilmiştir.

Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon

1630 SAYILI DERNEKLER KANUNU HAKKINDA MÜTALÂA

Her ne kadar kanunlar lâfız ve ruhları ile birlikte tatbik edilir iseler de, lâfızları çok sarîh ve tefsire muhtaç olmayınca mahiyette bulunduğu zaman kanunları lâfızları ile birlikte mütalâa ve tatbik etmek, hukukun genel prensipleri ve bilhassa hukuk mantığı ve tefsir ilmi esasları icabındandır.

Bu itibarla 1630 sayılı ve 22.11.1972 tarihli yeni Dernekler Kanununun 4. maddesinin son bendindeki lâfız ve aynı kanunun geçici 3. maddesindeki tahrir tarzı üzerinde durmak gerekmektedir. Bu maddelerin ilgili hükümleri lâfız itibarıyla çok sarîh olduğundan, Dernekler Kanununun lâfzî tefsire tâbi tutmak mecburiyeti hasıl olmaktadır. Millî Türk Talebe Birliği, kanunun 4. maddesinin son bendindeki hükme, bu bendin çok sarîh olup hiç bir tefsire mahal vermeyecek şekilde kaleme alınmış olması itibarıyla, sokulabilecek derneklerden değildir. Filhakika bu benddeki hüküm fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitüler ve yüksek okullar ile sair her türlü resmî veya özel eğitim ve öğrenim müesseselerinde öğrenimi aksatması, talebeler arasında kardeşliği şarsıp birliği bozması ve fakülte, üniversite ve benzeri eğitim ve öğrenim müesseselerinde ilmî çalışmalarını engellemesi sebebiyle öteden beri faaliyet göstermekte olan çeşitli derneklerin talebelerin tahsil ve şahsî menfaatleriyle uğraşması lâzım gelen tek bir derneğe ırcı gayesini gütmektedir. Sözü geçen Millî Türk Talebe Birliği müstakil olup maddenin tâdadi şeklinde saymış olduğu müesseselerden hiç biri içinde kurulmuş bulunmamaktadır. Bu itibarla Millî Türk Talebe Birliğinin yeni Dernekler Kanununun geçici 3. maddesine tâbi olabileceği düşünülmemektedir.

Kanunun geçici 3. maddesindeki hüküm yukarıdaki mütalâayı teyid edici mahiyettedir. Çünkü bu geçici madde hassaten 4. maddenin son bendindeki müesseseleri tekrar tasrih etmekte ve infisahı ancak bu sayılan müesseselerin içindeki derneklere hasreylemektedir.

Her ne kadar, geçici 3. maddenin lâfzında «Federasyon» ve «Öğrenci

Birlikleri» şeklinde iki lâfız yer almış ise de bu federasyon ve birliklerden maksadın, 4. maddenin son bendinde yazılı olup geçici 3. maddede teyiden tekrar edilmiş bulunan müesseselerde kurulmuş bulunan ve faaliyet gösteren dernek, federasyon ve öğrenci birlikleri olduğu anlaşılmaktadır. Zira gerek 3. maddede, gerek kanunun diğer madde ve fıkralarında «her türlü» veya «bütün» gibi kayıtlar kullanılarak infisahın talebe menfaatleri ile ilgili bütün derneklere teşmilini teyid edici sarîh veya zımnî bir kayıt bulunmamaktadır.

Kanunun maksadı Türkiye'deki talebelerin üye olduğu her türlü derneğin kapatılması olsaydı, kanun vâzı bu maksadı ifade edebilecek olan bir ibare veya fıkrayı veyahut da bir maddeyi yeni Dernekler Kanununda ifade etmekte aciz göstermezdi.

Kanunun bu hali ile, fakülte dışında kuruluş da hiç bir talebe ayırımı yapmaksızın ve hele tüzüğünde siyasi faaliyette bulunmayacağı da yazılı olan bütün derneklere teşmiline hukuken imkân görülmediği yolundaki işbu mütalâa istek üzerine verilmiştir.

Prof. Dr. Şakir Berki
A.Ü. Hukuk Fakültesi

Mahkemede söz alan iddia makamı MTTB'nin kanun karşısındaki durumu hakkında şunları söylemiştir:

«Millî Türk Talebe Birliği gerek bünyesi ve gerekse ikametgâhı bakımından bir eğitim ve öğrenim müessesesi içinde kurulu bulunmadığından 1630 sayılı kanunun geçici üçüncü maddesi kapsamı dışında bulunmaktadır.»

Yukarda izah edilen gerçeklere binaen dâvânın reddine karar verilmesini talep ederim.»

Mahkeme kararında şöyle demiştir:

«Dâvalı derneğin 22.10.1972 tarih ve 1630 sayılı yasanın geçici 3. maddesinde sözü edilen derneklere bulunmadığı, belirtilen hükmün dışında kaldığı, Üsküdar Asliye 1. Hukuk Mahkemesinin 1972/257 değişik işler ve esas sayılı dosyasına verilen bilirkişilerin 21.12.1972 tarihli raporları ile diğer mütehasıs kimselerin verdikleri mütalâalardan anlaşıldığından bu yönden hükme yer olmamıştır.»

Ve hüküm: «Yukarda açıklanan gerekçelerle ve C. Savcısının mütalâasına uygun olarak DAVANIN REDDİNE, kabili temyiz olmak üzere karar verilip, Savcı Y. Ali İhsan Atay huzuru ile davalı Dernek Başkanı Ömer Öztürk'e 23.1.1973 tarihinde teffim kılındı.»

Böylece bu dâvânın başından beri ileri sürdüğümüz; MTTB'nin 1630 sayılı Dernekler Kanununun geçici 1. maddesine girdiği tezi; hem hukuk

İhm adamlarımız ve hem de Türk Adliyesince teyid edilmiş, ayrıca bu hü-
küm bir kaziyi-i muhakeme haline gelmiş oluyordu.

1972/1526

Sahife 2.

R ü k ü s :

Tukaride açıklanan gerekçelerle ve C. Savcılığının
mütalomasına uygun olarak DAVANIN REDDİNE, kabili teyiz olmak üzere karar verilip Hk. Savcı Y. Ali İhsan Atey huzuru ile devvali
Dernek başkanı Umur Öztürk'e 22/1/1973 tarihinde tebliğ kılınmıştır.
22/1/1973

Katip
Tamer Doğan



Bu karar, avacı Ankara C. Savcılığına 30/1/1973
tarihinde tebliğ edilmiş Savcılık bakımından kararın kesinleş-
tiği, Haveliya da 6/2/1973 tarihinde tebliğ edilmiş olup,
Haveliya ve vekili tarafından verilen 15/2/1973 tarihli dilekçe
ile kararı teyiz etmeyeceklerini, teyiz Haklarından feragat
ettiklerini bildirmiş olduklarından bu karar böylece teyizden
feragata binaen kesinleşmiştir. 15/2/1973



DERNEKLER KANUNU; GETİRDİKLERİ, GÖTÜRDÜKLERİ

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 22.11.1972 tarihinde kabul edilen
1630 sayılı Dernekler Kanunu efkâr-i umumiyyede gerekli tepkiyi görmeden
bazı heveslilerin reform sevdasını tatmin ederek unutuldu gitti.

Anayasanın temel hak ve hürriyetler hükmünün kötüye kullanılmasını

bu hâli ile ...
bir fakânı bulunmazdır. Davalı derneğin sonradan ibraz edilen ve
değişik olan Ana ve Çetüğüne göre ikinci başkanın dernek adına
beyanatta bulunma yetkisi olmadığı da anlaşılmıştır. Bildiri bulunmuş-
dur, ikinci başkanın basın toplantısı yapmasına ve beyanatta bulun-
masına yetkisi olmadığına, buna dair dernek kararı da olmadığına, başka
ca bir olaya otomatik olarak iddia olunduğuna nazaran C. Savcılığının
esas hakkındaki mütalomasına uy, bu olarak davanın tekrar reddine karar
verilmiştir. Davalı derneğin 22/10/1972 tarih ve 1630 sayılı
yasa ile çıkarılan 2. maddesinde sözü edilen derneklerden bulunmadığı,
belirtilen hukukî durumlarda kuldürü haklarında Asliye 1. Hukuk Mahkemesinin
1972/237 kararları ile esas sayılı dosyasına verilen bilirkiçilerle
22/12/1972 tarihli raporları ile diğer mütalomasına kısımlerin
verdikleri mütalomalardan anlaşıldığından bu yünden istenilen karar
tar.

Mahkemenin kesin kararı

önlmek isteyen ve bunu yeniden düzenleyen gerekçeleri ile ve bunu teminde eski kanundan daha kötü hazırlanan maddeleri ile bu kanun, aslında Anayasaya da, onu hazırlayanlara da tamı tamına bir zıtlık içerisindedir.

Sosyal hayatımıza huzur getirme iddiasında olan bu kanun aslında her faaliyete sansürü getirmiştir, basın hürriyetini yok etmiştir, dernek genel kurullarına ait olması gereken yetki ve mesuliyetleri hükümet komiserine devretmiştir, dernek para ve mallarının müsaderesine imkân hazırlamıştır, kapanmaması memleket menfaati açısından muhakkak olan bazı dernekleri kapatmıştır ve nihayet pek çoğunu çalışamaz hale getirmiştir.

Bu kanun hazırlanırken gerekçe olarak eski Cemiyetler Kanununun anarşi ortamı yarattığı ileri sürülüyordu. Halbuki anarşinin asıl kaynağı Cemiyetler Kanunu değil, Türk Ceza Kanununun ve Polis Vazife ve Selâhiyetleri Kanununun iyi uygulanmaması ve bunu uygulamayan yetkililerdir.

Dernekler Kanunu tasarısını hazırlayan komisyon mensupları anarşiyi önlemekte (!) o kadar acele ettiler ki, eski Cemiyetler Kanununu okuyacak zamanı bir türlü bulamadılar. Yeni kanunun gerekçelerinden 6. maddede ile koskoca Cemiyetler Masası da inkâr ediliverdi. Cemiyetler Masasının varlığını bilmeyen, bundan haberi olmayan kimse için «eski kanunu okumadı» ibaresini kullanmak herhalde yanlışlık olmaz. Zaten yanlış anlaşılmaya müsait pek çok maddesi ile kanun, hazırlayanların ehil hukukçu olmadıkları intibasını ilk bakışta vermektedir.

Gerekçenin 3. maddesinde şöyle denilmektedir: «Bugünkü mevzuat ile dernek üyelerinin her çeşit işleyiş ve faaliyetlerde etkili olması mümkün değildir. Kanunun boşluklarından faydalanmak suretiyle yeni yeni seçimler yaparak, seçim sonuçlarını hükümsüz kılmak bazen de seçim yapılmış gibi gösterilmek aslında bir dernek üyesi için de gayrimeşru organlar meydana getirmek sonucunu doğurmakta, genel kurullarda alınan kararlar, çok defa, oldu-bittiye getirilmektedir.»

Görüldüğü gibi Cemiyetler Masası burada da inkâr edilmekte, gerekçede sebep olarak gösterilen maddeleri Cemiyetler Masasının önlemeye çalışması lâzım geldiği unutulmaktadır. Eğer bir takım kanunsuzluklar vukubuluyorsa bunun mesulü Cemiyetler Masası ve dolayısıyla devlettir ve bunu da yeni çıkan Dernekler Kanununa gerekçe göstermek en azından gülünçlüktür.

Yeni Dernekler Kanunu kongreleri zorlaştıran, pek çok formalite getiren (gerekçelerde eski kanunun formalite çokluğundan şikâyet edilmektedir.), üyelere ait olması gereken murakabe hakkını hükümet komiserine, mülki âmirlere ve polise devreden hükümleri yanında, oldu-bittileri önleyecek hiçbir hüküm getirmemiştir.

Gerekçelerin 4. maddesinde şöyle denilmektedir:

«Derneklere alınacak üyeler için aranılacak şartlar kanunda açıklıkla

belirtilmediği için geliş güzel üye alınmakta ve dernekler amaç ve faaliyetlerine aykırı davranışlar içine sokulmakta örneğin, öğrenci olmayanlar veya bu niteliklerini kaybedenler uzun süre derneklere kalabilmektedirler.»

Bu gerekçe doğrudan doğruya talebeleri ilgilendiren bir husustur. Bu hususlardan bazıları Derneklere vukubulmaktadır. Ancak Cemiyetler Kanununa göre Cemiyetler Masası bu hususları murakabe eder ve böyle ihtimalleri önlemeye çalışır. Bu temin edilememişse mekanizmanın iyi çalışmaması yüzündendir. Kaldı ki; yeni kanun bu gibi şeyleri önleyici hiçbir hükmü havi değildir.

Gerekçelerin 5. Maddesinde özetle; 1961 Anayasasının getirdiği geniş hürriyet havası içinde derneklerin kolayca toplantı ve yürüyüş yaparak anarşi ortamı meydana getirdiği, asıl amaçlarını gizledikleri, öğrenci derneklerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerini aksattıkları, ve öğretim hürriyetlerini ortadan kaldırdıkları söylenmektedir. Şimdi sormak lâzım, bütün bunların sebebi eski Cemiyetler Kanunu mudur? Münakaşası burada yapılamayacak kadar uzun olan bu mesele «bu bir zihniyet, devlet ve medeniyet meselesidir» şeklinde özetlenebilir. Eğer anarşi ortamı meydana geliyorsa bunun mesulü 1961 Anayasasıdır. Binaenaleyh yeni Dernekler Kanunu bu babta tamamen teferruatla uğraşmıştır. Meselenin ana kaynağına inememiştir ve meseleye yanlış teşhis konmuştur.

Gerekçelerin son maddesinde «...dernek ve üyelik çeşitleri, dernek organları, bunların işleyişleri, derneklerin merkez dışındaki teşkilâtı, gözetim ve denetim, fesih, infisah hakkında da noksanlıklar vardır.» denilmektedir. Bu kadar entipüften sebeplerle dolu bir gerekçeyi görünce insan «bunlar eski kanun okunmadan ve iyi tetkik edilmeden yazılmış» demekten kendini alamıyor.

Yeni kanunun maddelerine gelince, bütünüyle memleket menfaatlerine zıt ve hattâ 1961 Anayasasına aykırı olan kanun dernek kurucuları adedini 3'den 7'ye çıkararak formaliteyi arttırmış ve anlaşma imkânlarını azaltmıştır. Federasyon ve konfederasyondan başka şekilde birlik olamama hükmünü getirmiştir, tüzel kişilik kazanmış bir derneğin faaliyetten alıkonulması imkânını tüzüğüne dayanarak mülki âmire vermiştir, altı ay içinde genel kongre yapma mecburiyetini getirmiştir, mahkeme kararına kadar faaliyet yapamama hükmünü havidir.

Ayrıca kanun dernek kurucularında aramadığı 6 ay aynı yerde ikâmet şartını, şube kurucularında arayarak dernek kurma hakkına tecavüz etmiş ve bu imkânı şubeler için hemen hemen ortadan kaldırmıştır.

Öğrencilerle ilgili hükümler tamamen keyfi olarak konmuştur ve bunlar anarşiyi önleyecek maddeler olarak sempoze edilmişlerdir. Bu maddeler doğrudan doğruya öğrencilere «memleket meseleleri sizi alakadar etmez» demektir.

Ve nihayet kanunun 39. maddesi ile Derneklerin bildiri yayınlama hakları tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Bunların neşir organlarına iletilmesi güçlüğü de mevzubahis olduğundan dolayı olarak basına sansür konmuş olmaktadır.

Farzedelim ki, MTTB bir hâdise karşısında bir bildiri yayınlamak isteyecektir. Önce 13 vilâyet temsilcileri bir araya gelerek yönetim kurulu toplanacak ve metni kaleme alacak, bildiri iki nüsha olarak yazılacak, birisi alındı belgesi karşılığında Cumhuriyet Savcılığına, diğeri de aynı gün mahalli mülkiye amirliğine verilecektir. Alındı belgesi bir fotokopiciye götürülecek, bildiri kaç gazeteye verilmek isteniyorsa o kadar fotokopisi alınacak ve bunlar gazetelere v.s. dağıtılarak, bildirinin yayınlanması mümkün olacaktır.

Kanunu bütün olarak dikkate alacak olursak, görülür ki; kanun hem memleket menfaatleriyle, hem de Anayasa ile çelişki halindedir. Anayasa Mahkemesi tarafından gerekli düzeltmeler yapılmalı, onulmaz yaraların ve sosyal huzursuzlukların doğmasına meydan verilmemelidir.

KANUNUN GETİRDİĞİ DİĞER YENİLİKLER

Kanuna göre, din, ırk, dil, sınıf ve mezhep ayırımına dayanan, sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerine tahakkümünü tesis etmeyi amaçlayan ve Atatürk'ün şahsiyeti ve faaliyetleri ile hatırasını kötüleyen ve küçük düşüren dernekler kurulamayacaktır. Suç işlemeyi teşvik veya telkin eden, Türkiye Devletinin şahsiyetini küçülten veya kötüleyen dernekler de kurulamayacaktır.

Bundan böyle kurulacak dernekler, Komünist, Anarşist, Faşist, Nasyonal, Sosyalist veya aynı anlama gelen adları ve bunlara ait işaret ve semböllerini kullanamayacaklardır.

HER YÖNDEN DENETLENECEKLER

Yeni Dernekler Kanunu, derneklerin her yönden denetlenmelerini de öngörmektedir. Buna göre, dernekler gerek malî, gerekse diğer konularda resmî görevliler tarafından her zaman denetlenebileceklerdir.

Ayrıca, yeni kanuna göre, kurulacak dernekler, her nevi silâh, patlayıcı madde, yakıcı veya aşındırıcı, yaralayıcı madde veya eşyalar ile ecza veya diğer her türlü zehir, gaz veya yanıcı, patlayıcı maddeleri bulundurmamaya çalışacaktır.

Yeni Dernekler Kanunu önümüzdeki günlerde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecektir.

İZMİR'DE 42 ÖĞRENCİ DERNEĞİ «İNFİSAH» EDECEK

Dernekler Kanununun Cumhurbaşkanı tarafından çıkıp yürürlüğe girmesiyle İzmir'de 42 öğrenci derneği ve bir üst kuruluş olan MTTB «infisah» etmiş sayılacaktır.

Alınan bilgiye göre, 12 Mart Muhtırasından sonra İzmir'de bir üst kuruluş TMTF, DEV-GENÇ ve Sosyal Demokrasi Kulübü ile Ülkü Ocakları kapatılmış diğer derneklerin faaliyetleri men edilmiştir.

Kanun yürürlüğe girer girmez, MTTB ile 42 dernek ve cemiyet «infisah» etmiş sayılacaktır. Yüksek okul ve fakültelerde yeni kanun bir derneğin kurulmasına izin vermektedir. Eskiden dernekler MTTB, cemiyetler ise TMTF'de birleşiyordu.

24 Kasım 1972 tarihli CUMHURİYET Gazetesi:

YENİ CEMİYETLER KANUNU UYARINCA MTTB VE 36 DERNEK FESHEDİLMİŞ SAYILACAK

Üniversiteler ve yüksek okullara bağlı bütün öğrenci kuruluşlarının feshedilmesini öngören Yeni Cemiyetler Kanununun Cumhurbaşkanı ta-

II) DERNEKLER KANUNU MÜNASEBETİYLE BASINDA M.T.T.B.

Dernek Kanunu fırtınasının M.T.T.B. ile ilgili haber, makale ve fıkralarını tarih sırasına göre takdim ediyoruz:

24 Kasım 1972 tarihli Ankara BARIŞ Gazetesi:

«KANUNLAŞAN TASARI RESMÎ GAZETEDEN YAYINLANINCA ÖĞRENCİ DERNEKLERİ İNFİSAH EDİYOR»

Yürürlükteki Dernekler Kanunu sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik değişiklikler karşısında toplumun bugünkü ihtiyacını karşılayamadığı gerekçesiyle hazırlanan yeni «Dernekler Kanunu Tasarısı» Millet Meclisi'nde önceki gece görüşülerek kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmî Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek ve bütün Öğrenci Dernek, Federasyon ve Birlikleri kendiliğinden kapanmış sayılacaktır.

Dernekler Kanunu Tasarısı Cumhuriyet Senatosu'nda bazı değişikliklere uğradığı için Millet Meclisi'nde tekrar görüşülmüş ve bu değişiklikler aynen benimsendikten sonra kesinleşmiştir.

DERNEKLER RESMÎ BİNALARDA FAALİYET GÖSTEREMEYECEK

Yeni kanuna göre, öğrenci teşekküllerinin merkezlerine şubeleri ile faaliyet konularına ait idare yerleri, üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitü ve yüksek okullar, diğer her türlü resmî ve özel eğitim ve öğretim müesseseleri, yurtlar ve müstemiilatında açılmayacaktır.

Halen, üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitüler, yüksek okullar, öğrenci yurtları, resmî ve özel eğitim ve öğretim müesseselerinde faaliyet gösteren bütün öğrenci dernek, federasyon, birlik ve benzerleri, bu kanunun yürürlüğe girmesiyle «infisah» etmiş sayılacaktır. Ayrıca, bütün üniversite, yüksek okul ve enstitülerde birden fazla öğrenci derneği kurulamayacaktır. Öğrenci dernek, federasyon ve birlikleri, öğrencilerle ilgisi olmayan hiçbir faaliyette bulunamayacaklardır.

rafından Meclisten çıktığı şekliyle onaylanması halinde, MTTB ve buna bağlı 36 dernek kapatılmış olacaktır.

EŞYALAR ÇIKARILYOR

Yeni durum üzerine, MTTB yöneticileri, bina içindeki eşyaları dışarıya çıkarmaya başlamıştır. Dün gece Çağaloğlunda bulunan MTTB binasında hummalı bir çalışma göze çarpmış, bina içindeki eşyalar, geç saatlere kadar kamyonlara doldurularak götürülmüştür.

TMTF'İN DURUMU

Yüksek öğrenim öğrencilerini doğal üye kabul eden TMTF ile ona bağlı cemiyetler ve birlikler ise, 3 yıl önce yayımlanan bir bildiri nedeni ile mahkeme kararı ile kapatılmıştır. TMTF ile ilgili dâvâ henüz Temyiz Mahkemesinde kesinlik kazanmamıştır, ancak bu kuruluşa ait bina Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

TMTF ve MTTB dışında kurulan DEV-GENÇ ve Ülkü Ocaklarına bağlı dernekler ise siyasî faaliyetleri nedeni ile 12 Marttan sonra kapatıldıklarından, halen üniversiteler ve yüksek okullar öğrencileri tarafından kurulmuş MTTB dışında sadece birkaç küçük kültür ve spor derneği faaliyet halindedir.

Yeni kanun, her fakülte ve yüksek okulda sadece bir tane olması şartı ile, demek ve cemiyetlerin yeniden kurulmasını öngörmektedir.

24 Kasım 1972 tarihli MİLLİYET Gazetesi;

ÖĞRENCİ DERNEKLERİ KAPANMIŞ SAYILIYOR

Yeni «Dernekler Kanunu Tasarısı» Millet Meclisinin önceki geceki birleşiminde görüşülerek kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmî Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek ve bütün öğrenci dernek, federasyon ve birlikleri kendiliğinden kapanmış sayılacaktır.

Dernekler Kanunu Tasarısı Cumhuriyet Senatosunda bazı değişikliklere uğradığı için Millet Meclisinde tekrar görüşülmüş ve bu değişiklikler aynen benimsendikten sonra kesinleşmiştir.

DERNEKLER RESMÎ BİNALARDA FAALİYET GÖSTEREMEYECEK

Yeni Dernekler Kanununa göre, öğrenci derneklerinin merkez ve şubeleri ile faaliyet konularına ait idare yerleri, üniversite, fakülte, akademi

ve bunlara bağlı enstitü ve yüksek okullar diğer her türlü resmî ve özel eğitim ve öğretim müesseseleri, yurtlar ve müstemilâtında açılmayacaktır.

Halen, üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitüler, yüksek okullar, öğrenci yurtları, resmî ve özel eğitim ve öğretim müesseselerinde faaliyet gösteren bütün öğrenci dernek, federasyon, birlik ve benzerleri, bu kanunun yürürlüğe girmesiyle «infisah» etmiş sayılacaktır. Ayrıca, bütün üniversite, yüksek okul ve enstitülerde birden fazla öğrenci derneği kurulamayacaktır. Öğrenci dernek, federasyon ve birlikleri, öğrencilerle ilgili olmayan hiçbir faaliyette bulunamayacaklardır.

KANUNUN GETİRDİĞİ DİĞER YENİLİKLER

Kanuna göre, din, ırk, dil, sınıf ve mezhep ayırımına dayanan, sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıfların üzerine tahakkümünü tesis etmeyi amaçlayan ve Atatürk'ün şahsiyet ve faaliyetleri ile hatırasını kötüleyen veya küçük düşüren dernekler kurulamayacaktır. Suç işlemeyi teşvik veya telkin eden, Türkiye devletinin şahsiyetini küçülten veya kötüleyen dernekler de kurulamayacaktır.

Bundan böyle kurulacak dernekler, komünist, anarşist, faşist, nasyonal sosyalist veya aynı anlama gelen adları ve bunlara ait işaret ve sembolü kullanamayacaklardır.

HER YÖNDEN DENETLENECEKLER

Yeni Dernekler Kanunu derneklerin her yönden denetlenmelerini de öngörmektedir. Buna göre, dernekler gerek malî, gerekse diğer konularda resmî görevliler tarafından her zaman denetlenebilecektir.

Ayrıca, yeni kanuna göre, kurulacak dernekler, her nevi silâh, patlayıcı madde, yakıcı veya aşındırıcı, yaralayıcı, madde veya eşyalar ile ecza veya diğer her türlü zehir, gaz veya yanıcı, patlayıcı maddeleri bulundurmamalıdır.

Yeni Dernekler Kanunu önümüzdeki günlerde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecektir.

24 Kasım 1972 tarihli YENİ ASYA Gazetesi;

TALEBE DERNEKLERİ SİYASÎ FAALİYET YAPAMAYACAK

Siyasal, sosyal kültürel ve iktisadî değişiklikler karşısında toplum ve hukuk nizamının bugün için gerektirdiği ihtiyacı karşılayamadığı sebebiyle yeniden hazırlanan «Dernekler Kanunu Tasarısı» Millet Meclisinde görü-

şülerek kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun yerini alacak olan «Dernekler Kanunu» Cumhurbaşkanı tarafından tasdik edildikten sonra Resmî Gazetede neşredildiğinde meriyete girecektir.

Cumhuriyet Senatosunda bazı maddeleri değiştiği için Millet Meclisinde tekrar görüşülerek kesinleşen dernekler kanununa göre, dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanan, sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerine tahakkümünü tesis eden, Atatürk'ün şahsiyet ve faaliyetleri ile hatırasını kötüleyen veya küçük düşürücü suç işlemeyi teşvik veya telkin eden, Türk devletinin şahsiyetini kötüleyen veya küçülten bir dernek kurulamayacaktır. Bu arada, üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitüler veya yüksek okullar ile sair her türlü resmî veya özel eğitim ve öğretim müesseselerinde de birden fazla «talebe derneği» açılmayacaktır.

Dernekler, komünist, anarşist, faşist, nasyonal sosyalist veya aynı manaya gelen adları ve bunlara ait işaret, sembol veya benzerlerini kullanamayacaklardır.

Talebe dernekleri, her ne şekilde olursa olsun, siyasi gayelerle kurulamayacaklardır. Dernekler, hiç bir şekil ve surette siyasi veya talebelik ile alakalı olmayan faaliyette bulunamayacaklardır.

Derneklerin merkez veya şubelerinde, her nevi silâh, patlayıcı madde, yakıcı veya aşındırıcı, yaralayıcı, ecza veya diğer her türlü zehir veya gaz bulunduramayacaklardır.

Talebe derneklerinin merkez ve şubeleri ile faaliyet mevzularına ait idare yerleri, üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitü ve yüksek okullarla sair her türlü resmî ve hususî her türlü eğitim ve öğretim müesseseleri veya yurt binaları ile müstemilatında açılmayacaktır.

Üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitüler ve yüksek okullar ile sair her türlü resmî ve hususî eğitim ve öğretim müesseselerinde kurulu ve hâlen faaliyet gösteren dernek, federasyon ve talebe birlikleri, bu kanunun neşredildiği tarihte «infisah» etmiş sayılacaktır.

MERİYETE GİRERSE

Dernekler Kanununun Cumhurbaşkanının tasdikinden çıkıp meriyete girmesiyle İzmir'de 42 Talebe Derneği ve bir üst teşekkül olan MTTB «infisah» etmiş sayılacaktır.

Alınan bilgiye göre, 12 Mart muhtırasından sonra İzmir'de bir üst teşekkül TMTF, DEV-GENÇ ve Sosyal Demokrasi Kulübü ile Ülkü ocakları kapatılmış diğer derneklerin faaliyetleri men edilmiştir.

Kanun meriyete girer girmez, MTTB ile 42 Dernek ve Cemiyet «infisah» etmiş sayılacaktır. Yüksek Okul ve Fakültelerde yeni kanun bir derneğin kurulmasına izin vermektedir. Eskiden dernekler MTTB, cemiyetler ise TMTF'de bileşiyordu.

25 Kasım 1972 tarihli MİLLİYET Gazetesi;

MTTB, DERNEKLER KANUNUNUN VETO EDİLMESİNİ İSTEDİ

Millî Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Ömer Öztürk, bütün öğrenci kuruluşlarını kapatan Dernekler Kanun Tasarısının Sunay tarafından veto edilmesini istemiştir. Kanun tasarisının hâlen tek öğrenci konfederasyonu olan MTTB'yi hedef aldığını ileri süren Öztürk, bu konuda bir muhtırayı Cumhurbaşkanına sunduklarını açıklamıştır. Kanun yürürlüğe girdiği takdirde, hâlen MTTB'nin elinde bulunan Millî Emlâk'e ait Eminönü Öğrenci Binası boşaltılacaktır. İki yıl önce mahkeme tarafından kapatılan Çağaloğlundaki Türkiye Millî Talebe Federasyonuna ait bina da Millî Eğitim Müdürlüğüne devredilmiştir.

25 Kasım 1972 tarihli TERCÜMAN Gazetesi;

MTTB, SUNAY'IN YENİ DERNEKLER KANUNUNU VETO ETMESİNİ İSTEDİ

Derneklerin siyasi faaliyette bulunmalarını yasaklayan tasarının Millet Meclisinde kabul edilip, mevcut derneklerin kanunun yürürlüğe girmesiyle infisah etmiş sayılacağına ortaya çıkması, tepkiyle karşılanmıştır.



İlk olarak dün, bir basın toplantısı yapan MTTB Genel Başkanı Ömer Öztürk, Birliğin 1916 yılından beri, Türk gençliğini temsil ettiğini söylemiş. «Teklif edildiği günden beri hakkında bir çok tartışmalar yapılan ve reformlar esasında mütalâa edilen bu kanun, antidemokratik hükümlerle dolu ve reform niteliğinden mahrum bir şekilde çıkmış bulunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu kanunun mutlaka veto edilmesini istiyoruz» demiştir.

25 Kasım 1972 tarihli SABAH Gazetesi;

MTTB BAŞKANI, «DERNEKLER KANUNU ANAYASA DISIDIR» DİYOR

Millî Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Ömer Öztürk dün düzenlediği basın toplantısında derneklerin kapatılma kararını tamamen antidemokratik ve Anayasa dışı bulduğunu belirtmiş ve «Bu kanun özellikle ülkemizin tek öğrenci kuruluşu olan birliğimizi hedef almıştır» demiştir.

MTTB Genel Başkanı özetle şunları söylemiştir:

«Teklif edildiği günden beri hakkında bir çok tartışmalar yapılan ve reformlar esasında mütalâa edilen bu kanun, antidemokratik hükümlerle dolu ve reform niteliğinden mahrum bir şekilde çıkmış bulunmaktadır. Teşkilâtımız ve bu arada meriyetteki kanunlar çerçevesinde meşrû faaliyetlerini yürütmekte olan diğer dernekler Millet Meclisinin kabul ettiği geçici 1. maddesini, Senatonun geçici 3. madde ile tadil etmesi neticesi suçsuz ceza ihdasına gidilerek Anayasa ve bütün hukuk kuralları çiğnenmiş ve infisah ettirilmişlerdir.

Senatonun tadili ile Millet Meclisinin katıldığı geçici 3. madde münhasıran MTTB'ni hedef almıştır. Bu madde şöyledir:

Bu kanunun 4. maddesinin son fıkrasında anılan üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitüler ve yüksek okullarla sair her türlü resmî ve özel eğitim ve öğretim müesseselerinde kurulu ve halen faaliyet gösteren dernek, federasyon ve öğrenci birlikleri bu kanunun yayınlandığı tarihte infisah etmiş sayılırlar.

Bu noktada mutlaka kanunun veto edilmesini, Meclisin hatasını düzeltmesine imkân verilmesini ve bu hükmün doğuracağı mesuliyeti ve vebâlden kurtulmasını Sayın Cumhurbaşkanımızdan arz ediyoruz.

Öteden beri üzerinde tartışılan dernek kurma hakkının belirlenmesi, hükümet komiserinin yetkilerini demokratik ülkelerde görülmemiş şekilde genişletilmesi, bildiri, toplantı ve gösteri hakkının sansüre tâbi tutulması gibi Anayasanın tanıdığı temel hak ve özgürlüklere tamamen zıt hükümler maalesef düzeltilmeden olduğu gibi Meclisten geçirilmiştir. Kanunun bu haliyle hangi tarihteki reforma uyduğunu idrak şuurlu kişilerin

işi değildir. Şurası bilinmelidir ki; bu durumu Millî Türk Talebe Birliğinin kurulduğu 1916 yılından beri buna benzer merhalelerden biri kabul ediyor, teşkilâtımızın daha aydınlık ve güçlü günlerinin itekleyici unsuru olarak değerlendiriyoruz.

Millî ve manevî değerlerine sahip ve bağlı Türk Gençliğinin yetişmesinde ve dolayısıyla mensup olduğu asil Türk Milletine hizmet yolunda çalışanlar, bu yolda daha büyük şevkle ve kararlılıkla devam edeceklerdir. Menhus bir oyunun plâncı ve oyuncuları Milliyetçi Türk Gençliğinin sancağını yere düşüremeyeceklerini bilmelidirler. Bu böyle biline...»



Cemiyeler Kanununu Sayın Cumhurbaşkanı veto etmesi beklenirken söyleyen MTTB Genel Başkanı Ömer Öztürk basın toplantısında. (Fotoğraf: Yasar Okuyan)

MTTB Genel Başkanı Ömer Öztürk

“Cemiyeler kanununu Sayın Cumhurbaşkanı veto etmesini bekliyoruz,, dedi

25 Kasım 1972 tarihli YENİ İSTANBUL Gazetesi;

MTTB, DERNEKLER KANUNUNUN VETO EDİLMESİNİ İSTİYOR

Dernekler Kanununun Millet Meclisinde görüşülerek kabul edilmesinden sonra dün bir basın toplantısı düzenleyen Millî Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Ömer Öztürk, «Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın Veto'su ile bu hukukî hatanın önleneceğine inanıyoruz» demiştir.

25 Kasım 1972 tarihli DÜNYA Gazetesi;

MTTB, CEMİYETLER KANUNUNA KARŞI

Üniversite ve Yüksek okullara bağlı bütün öğrenci kuruluşlarının feshedilmesini öngören yeni Cemiyetler Kanunu ile ilgili olarak dün bir basın toplantısı düzenleyen MTTB Genel Başkanı Ömer Öztürk «bu kanun antidemokratik hükümlerle dolu ve reform niteliğinden mahrum bir şekilde çıkmıştır» demiştir.

Öztürk kanunun veto edilerek, Meclisin hatanın düzeltilmesine imkân sağlamasını istemiştir.

25 Kasım 1972 tarihli BİZİM ANADOLU Gazetesi;

KOMÜNİZME KARŞI KOYAN TİMTF İLE MTTB KAPATILAMAZ

Üniversite ve yüksek okullara bağlı bütün öğrenci kuruluşlarının feshedilmesini öngören yeni cemiyetler kanunu ile ilgili olarak dün bir basın toplantısı düzenleyen MTTB Genel Başkanı Ömer Öztürk «Bu kanun anti demokratik hükümlerle dolu ve reform niteliğinden mahrum bir şekilde çıkmıştır» demiştir.

Öztürk Kanunun veto edilerek meclisin hatanın düzeltilmesine imkân sağlanmasını istemiştir.

Ömer Öztürk sözlerine şöyle devam etmiştir:

«Millî ve manevî değerlerine sahip ve bağlı Türk gençliğinin yetişmesinde ve Türk Milletine hizmet yolunda çalışanlar, bu yolda daha büyük bir kararlılıkla devam edeceklerdir. Menhus bir oyunun plânlayıcıları ve oyuncuları milliyetçi Türk gençlerinin sancağını yere düşüremeyeceklerini bilmelidirler. Şu anda memleketimizde fakülte, akademi ve yüksek okullarda teşkilâtımıza bağlı derneklerden başka bir kuruluş ve bizden başka konfederatif bir teşkilât olmadığı gözönüne alınırsa bu maddenin sadece bizi hedef aldığı açıkça görülmektedir. Dernek kurma hakkının

belirlenmesi hükümet komiserinin yetkililerinin demokratik ülkelerde görülmemiş şekilde genişletilmesi bildiri, toplanma ve gösteri hakkının sansüre tâbi tutulması anayasanın tanıdığı temel hak ve özgürlüklere tamamen zıt hükümlerdir.»

26 Kasım 1972 tarihli YENİ İSTANBUL Gazetesi;

MTTB DERNEKLER KANUNUNUN VETO EDİLMESİNİ İSTİYOR

Dernekler Kanununun Millet Meclisinde görüşülerek kabul edilmesinden sonra dün bir basın toplantısı düzenleyen Millî Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Ömer Öztürk, «Biz sayın Cumhurbaşkanımızın Veto'su ile bu hukukî hatanın önleneceğine inanıyoruz» demiştir. Genel Başkan Ömer Öztürk, bu kanunun reform niteliğinden mahrum bir şekilde çıkarıldığını ileri sürerek, «Şu anda memleketimizde fakülte, akademi ve yüksek okullarda teşkilâtımıza bağlı derneklerden başka bir kuruluş ve bizden başka konfederatif bir teşkilât mevcut olmadığı göz önüne alınırsa bu maddenin sadece bizi hedef aldığı açıkça görülür. Bu noktada mutlaka kanunun veto edilmesini, meclisin hatasını düzeltilmesine imkân verilmesini ve bu hükmün doğuracağı mesuliyetten kurtulunmasını Sayın Cumhurbaşkanımızdan arz ediyoruz.» demiştir.

27 Kasım 1972 tarihli BUGÜN Gazetesi;

MTTB'NE KIYMAYALIM

Türkiye'deki öğrenci teşekküllerinin en eskisi ve mâzisinde şerefli hâtralar taşıyan şüphesiz Millî Türk Talebe Birliği'dir.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında kurulan MTTB bilhassa Cumhuriyet devrinde milliyetçi Türk gençliğinin en güçlü barınağı olmuştur. Başkanlığında, daha sonraki devirlerin ünlü siyaset adamları ilim adamları, fikir ve aksiyon adamları olacak genç üniversiteliler bulunmuştur. Kasketlerinde bozkurt amblemini taşıyan üniversite öğrencileri bu teşekkülün şan ve şeref dolu atmosferini teneffüs ede ede gelişmişlerdir.

Razgrat Mezarlık Hâdisesi üzerine Türk gençliğinin tepkisini ve hasasiyetini gösteren İstanbul nümayişlerinde bu teşekkülün idarecileri arasında rahmetli Tefrik İleri'yi ve yine rahmetli Adnan Ötügen'i görürüz. İleri o günlerde Mühendis Mektebi'nde (şimdiki Teknik Üniversitesi), Ötügen ise Edebiyat Fakültesinde talebedir.

İkinci Dünya Savaşının son yılında Türkiye'de azgımlaşan komünist propagandaasına fiilî protesto hareketinin Millî Türk Talebe Birliği'nce tertip edildiği bilinen bir gerçektir.

Demokrat Parti iktidarı devresinde ise muhalefetin kışkırtıcı eli, öğrenci teşekkülleri meydanında bu teşekküle de maalesef uzanmıştır. Partizan talebelerin tahrik mihrakı haline getirmeye kalkıştıkları kuruluşlar arasında, bünyesinin sağlamlığı ile en fazla mukavemet gösteren de yine MTTB olmuştur. Her şeye rağmen 1965'de milliyetçi gençler, kendi öcüklerine sahip çıkmayı bilmişlerdir. Şimdi Erzurum milletvekili olan İsa-yın Cinseli'nin cesur ve kararlı davranışını takdir duygusuyla hatırlarız.

Anarşinin ve kızıl tahrikçiliğin en şirret devresinde ise MTTB daima milli hedefler istikametinde ve komünizmin karşısında olmuştur. Unutulmamalı ki, 12 Mart'tan sonra sıkıyönetimin kapanmasına lüzum görmediği öğrenci kuruluşlarının başında MTTB kalmıştır.

Millî Türk Talebe Birliği, yüksek tahsil öğrencilerinin iş, burs, yurt, mezuniyet sonrası meslekî garantisi gibi gerçek meseleler üzerinde daima hassasiyetle durmuştur. Ayrıca, kültür, kitap, sinema, folklor, spor, müzik vs. sahalarda devamlı ve istikrarlı faaliyetini kat'iyen aksatmamıştır.

Böyle bir teşekkülün çalışması şükranla karşılanmalı değil midir?

Hayır, son tatbikat tamamen tersine bir netice vermek istidadındadır.

Meclisten geçerek kanunlaşan Dernekler Tasarısı, bütün öğrenci kuruluşları meydanında MTTB'nin de münfesihi addedilmesi hükmünü getirmektedir.

Kurunun yanında yaşın da yanması atasözümüzü bu kadar canlı gösteren bir başka örnek bulmak çok zordur.

Hakiki bir kültür merkezi halinde, milliyetçilik meş'alesini daima yanar tutan MTTB'nin münfesihi hâle gelmesi her bakımdan hatalı bir davranış olacaktır.

Bizde kültür ve gençlik teşekkülleri kolay gelişmiyor, gelişse de politikanın pençesinden kolay kurtulamıyor.

Tarihinde altın yapıklar halinde şerefli tablolar taşıyan bu ocağı kapamayalım. Gençlerimizi sahipsiz ve başıboş bırakmayalım.

Yazık olur. Çok yazık olur!

27 Kasım 1972 tarihli TÜRKİYE Gazetesi; «Açıkcısı» sütununda Yılmaz Kaya;

ÖĞRENCİ DERNEKLERİ

Yeni Dernekler Kanununun kabulünden sonra dernek kurmak ve faaliyetinde bulunmak bazı kayıtlara bağlanmaktadır. Aslında, dernekler kanununun açık taraflarından istifade eden kimselerin dernekçiliği enflasyon haline getirmesine karşı olan bu kanun yerindedir. Fakat, üzerinde düşünülmemiş gereken bazı sakıncalar da getirmektedir.

12 Mart öncesi eylemlerin bir kısım dernekler veya muhayyel kurulu-

şular tarafından plânlanıp tezgâhlandığını biliyoruz. Özellikle gençlik kuruluşlarına aşırı sol'un sızması ile bunlar ana maksatlarından uzaklaştırılmış, anarşist yuvaları ve eylem tezgâhları haline getirilmişti. 12 Mart sonrasında, bunu önlemek için kanunun öğrenci dernekleri ile ilgili maddeleri üzerinde titizlikle durulduğunu gördük. Ancak, bunda da fazla ileri gidilmiş olmalı ki, şimdi ortaya çok garip bir durum çıkıyor.

Ne olacak MTTB'nin hali?

Sadece MTTB değil elbette! Atatürk ilkelerine, Cumhuriyet nizamına, demokratik hür rejime bağlı Milliyetçi gençlik teşkilatları ne olacak? Federasyon ve Konfederasyon şeklinde olan MTTB gibi onlar da kapanacaklar mı? Aşırı sol daha fazla gelişmedi ve karşısına TMTF gibi milliyetçi bir öğrenci derneğinin dikildiğini hatırlayarak soruyorum. TMTF'nin de durumu ne olacak?

12 Mart öncesi aşırı sol eylem, karşısında daima bu vatanın evlâtlarını bulmuştur. Atatürkçü, Cumhuriyetçi ve Milliyetçi gençler bu eylemlerin hem fikir plâtförmünde hem de sokaklarda daha fazla gelişmesine mâni olmuşlardır. Bu çocuklar, kanunlara saygılı, vatan ve millet sevgisine sahip delikanlılar ve genç kızlardı. Hiç bir zaman mütecaviz olmadılar. Aksine mütecavizin karşısına dikildiler. Polise yardımcı oldular, kanunlara yardımcı oldular, adliyeye yardımcı oldular. Şimdi bunların hepsini unutuyor, bu yuvaları öğrencilerin başlarına yıkıyoruz. Kime hizmettir bu?

28 Kasım 1972 tarihli SON HAVADIS Gazetesi;

MTTB BAŞKANI ÖZTÜRK, «DERNEKLER KANUNUNUN 3'ÜNCÜ MADDESİ MTTB'Yİ İÇİNE ALMIYOR» DEDİ

Yeni Dernekler Kanunu ile ilgili olarak dün bir basın toplantısı düzenleyen MTTB Genel Başkanı Ömer Öztürk «yeni kanunun üçüncü maddesinin MTTB'yi kapsamına almadığını» ileri sürerek, «MTTB geçici birinci maddedeki dernekler arasında yer almaktadır» demiştir.

Öztürk sözlerine şöyle devam etmiştir:

Kanunun yayın tarihinde infisah edecek dernekler münhasıran öğretim ve eğitim müesseselerinin bünyelerinde kurulmuş olup orada merkezleri bulunan dernekler olduğundan MTTB'de geçici 1. maddenin hükmüne göre kanunun yayınından itibaren en çok 6 ay içinde kendisini yeni hükümlere uymakla yükümlü saymaktadır.

Öztürk öğrenci derneklerini tek'e indiren yeni kanunla ilgili olarak sözlerini şöyle tamamlamıştır.

«Bu hali ile Türkiye çapında bütün öğrencilerin teşkilatlandırılması, şu anda faaliyette bulunan tek kuruluş olan MTTB'ye bir hak ve vecibe olarak verilmektedir.»

28 Kasım 1972 tarihli **TERCÜMAN** Gazetesi;

MTTB'NİN MÜNFESİH OLMAYACAĞI AÇIKLANDI

Millî Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Ömer Öztürk, dün düzenlediği basın toplantısında, yeni «Dernekler Kanunu»nun hükümleri gereğince MTTB'nin münfesih sayılmayacağını belirtmiş; «Kanunun geçici üçüncü maddesinin teşkilatımıza kapsamına almadığı, bizim geçici birinci maddeye tâbi dernekler arasında olduğumuz anlaşılmıştır» demiştir.

Öte yandan CHP de Dernekler Kanununun iptali için nayasa Mahkemesinde dâva açacaktır. Parti Meclis Grubu, konuyu incelemek üzere 5 kişilik bir komisyon kurmuştur.

28 Kasım 1972 Tarihli **YENİ ASIR** (İzmir) Gazetesi;

MTTB İZMİR İCRA KONSEYİ BAŞKANI, DERNEKLER KANUNUNUN VETO EDİLMESİNİ İSTEDİ

Millî Türk Talebe Birliği'nin yeni «Dernekler Kanunu»na eklenen bir geçici madde yüzünden kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalması üzerine MTTB İzmir İcra Konseyi Başkanı Fehmi Kuru, Cumhurbaşkanı Sunay'dan bu kanunu veto etmesini istedi. Dün düzenlediği basın toplantısında Kuru, özetle şöyle dedi:

«— MTTB birinci harp yıllarında İstanbul'daki üniversite gençliği arasında millî birlik ve heyecanı ayakta tutmak gayesiyle 4 Aralık 1916'da vatansever kişiler tarafından kurulmuştu. MTTB, öğrencilerin ders saatleri dışında iyi alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olmaktadır. Kurduğu çeşitli müdürlüklerle konferanslar, seminerler düzenlemektedir. Özel dersanelerin maddî ve manevî sömürlerine darbe indiren MTTB, asistanlar yönetiminde üniversite ve akademilere giriş kursları tertiplemektedir. Bütün talebe cemiyetleri ve yan kuruluşları (anarşi) olaylarını hazırladıkları, yürüttükleri ve zararlı faaliyetlerde buldukları) gerekçeyle kapatıldıkları hâlde, bugüne kadar MTTB'ye dokunulmamıştır.»

5 Aralık 1972 tarihli **YENİ ORTAM** Gazetesi;

50 BİN DERNEK ALTI AY İÇİNDE DURUMUNU DÜZELTECEK 300 ÖĞRENCİ DERNEĞİ KAPANDI

ANKARA — Yeni Dernekler Kanununun yürürlüğe girmesiyle 50 bin kadar dernek 6 ay içinde durumunu yeni kanuna uydurmadığı takdirde feshedilmiş sayılacaktır. Üniversite, akademi ve bunlara bağlı yüksek okullar ile enstitülerde resmî veya özel eğitim ve öğretim müesseselerinde faaliyet gösteren 300 civarındaki öğrenci derneği ile birlik ve federasyon da kanunun yürürlüğe girdiği 2 Aralık Cumartesi gününden itibaren feshedilmiştir. Feshedilenler arasında, «Millî Türk Talebe Birliği» ile Türkiye Millî Talebe Federasyonu da bulunmaktadır.

Yeni Dernekler Kanununun getirdiği en önemli yeniliklerden biri de bütün derneklerin malî ve idarî yönden istenildiği zaman denetlenmesidir. Denetleme sonucu kanuna aykırı faaliyetleri tespit edilen dernekler için takibata geçilecek ve bu konuda hukuk mahkemelerinde açılacak davalar süratle sonuçlanacaktır.

5 Aralık 1972 tarihli **CUMHURİYET** Gazetesi;

50 BİN DERNEK 6 AY İÇİNDE YENİ KANUN HÜKÜMLERİNE UYMAZSA KAPATILACAK

ANKARA — Yeni Dernekler Kanununun yürürlüğe girmesiyle 50 bin kadar dernek 6 ay içinde durumunu yeni kanuna uydurmadığı takdirde feshedilmiş sayılacaktır. Üniversite, akademi ve bunlara bağlı yüksek okullar ile enstitülerde resmî veya özel eğitim ve öğretim müesseselerinde faaliyet gösteren 300 civarındaki öğrenci derneği ile birlik ve federasyon da kanunun yürürlüğe girdiği 2 Aralık Cumartesi gününden itibaren feshedilmiştir. Feshedilenler arasında, «Millî Türk Talebe Birliği» ile «Türkiye Millî Talebe Federasyonu» da bulunmaktadır.

9 Aralık 1972 tarihli **CUMHURİYET** Gazetesinden bir haber;

POLİS'İN MÜHÜRLEDİĞİ MTTB BİNASININ BİR BÖLÜMÜ AÇIK BIRAKILDI

2 Aralık Cumartesi günü yeni Dernekler Kanunu gereğince kapatılan Millî Türk Talebe Birliği binası, dün saat 18'de polis tarafından mühürlenmiştir. Ancak, Hazinesinin malı olan ve Millî Eğitim Bakanlığına ayrılmış bulunan binanın bir bölümü «Fatih Gençlik Vakfı» adı altında açık bırakılmıştır.



MTTB BİNASI KAPATILDI

Millî Eğitim Müdürü Ali Yalkın, binanın tümünün kendilerine tahsisli olduğunu ve MTTB'nin uzun bir süreden beri kullandığı bu binanın herhangi bir bölümünün başka bir kuruluşa devredilemeyeceğini belirtmiştir. Yalkın, uzun yıllar Eminönü Halkevinin çalışmalarını sürdürdüğü binanın, Halk Eğitim Merkezi olarak değerlendirilmesinin düşünüldüğünü belirtmiştir.

MTTB yöneticileri ise, Turhan Emeksiz büstünün arkasındaki oda ve salonları kapsayan bölümü, «Fatih Gençlik Vakfı» adı altında kurulan derneğe verdiklerini söylemişlerdir.

Yeni Dernekler Kanununun açıklanmasından hemen sonra, bina içindeki bir kısım eşyaları boşaltan MTTB yöneticileri, başına yaptıkları açıklamalarda; MTTB'nin, kanunda feshedileceği belirtilen öğrenci kuruluşları içine girmediğini öne sürmüşlerdir.

«FATİH GENÇLİK VAKFI»

Bu iddialarını sürdürürlerken, 4 Aralık Pazartesi günü, yeni kanunun yürürlüğe girmesinden 2 gün sonra, Turhan Emeksiz büstünün bulunduğu bölümün arkasındaki camın, kapı haline getirildiği ve kapının üzerine de «Fatih Gençlik Vakfı» tabelasının konduğu görülmüştür.

MTTB yöneticileri, söz konusu vakfın eskiden kurulmuş olduğunu ve binanın bu bölümünün eski tarihlerde vakfa tahsis edildiğini ileri sürmüşlerdir.

Dün saat 18 sıralarında MTTB binasına gelen polislin içerdeki öğrencileri çıkararak binayı mühürlediği, ancak yeni açılan kapıdan girilen bölümü açık bıraktığı görülmüştür.

MÜNFEŞİH SAYILIYOR

Yeni Dernekler Kanununun geçici 3. maddesi, kanun yürürlüğe girmeden önce faaliyet halinde olan bütün öğrenci dernekler, birlik, cemiyet ve federasyonlarını münfesih saymakta, bunlara ait malların tüzüklerine göre ilgili kurumlara teslim edilmesini öngörmektedir.



MTTB'nin mallarına el kondu



10 Aralık 1972 tarihli YENİ İSTANBUL Gazetesinden;

MTTB EVVELKİ GÜN KAPATILDI, DÜN AÇILDI

Yeni Dernekler Kanunu gereğince kapatılan MTTB önceki gün polis tarafından mühürlenmiş, ancak dün tekrar açılmıştır.

Dün bir açıklama yapan MTTB Genel Başkanı Ömer Öztürk, MTTB'nin yeni çıkan Dernekler Kanunu'nda feshedileceği belirtilen öğrenci kuruluşları içine girmediğini söylemiştir. Önceki akşam kendilerine gelen bir tebliğattan sonra polis gelerek binanın giriş kapısını mühürlemesi üzerine Ankara'da gerekli temasları yaptıklarını ve bunun üzerine dün sabah yine polis tarafından mühürün açılarak içeride tesbit yapıldığını belirten Genel Başkan Ömer Öztürk, «Vilâyete, MTTB binasındaki demirbaş eşyalar kaçırılıyor diyerek bir ihbar yapılmış. Oysaki 1951 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla MTTB'ne verilen bu bina ve içindeki eşyalar birliğe aittir. Bir insan kendisine ait olan eşyayı niye kaçırsın» demiştir.

Dün bütün gün polis kontrolü altında bulundurulmuş MTTB binasına polisin girmesinin yanlış bir hareket olduğunu söyleyen Ömer Öztürk, «Yapılan hata er geç anlaşılacaktır» demiştir.

11 Aralık 1972 tarihli TERCÜMAN Gazetesinde Ergun Göze;

YENİ DERNEKLER KANUNU VE MTTB

Yeni çıkan kanuna göre, derneklerin bir kısmı münfesi'n sayılmaktadır. Bir kısmı da 6 ay zarfında kendilerini yeni kanuna göre ayarlamak durumundadır. MTTB'nin tabanını teşkil eden dernekler münfesi'n sayılmakta, kendisi ise altı ay zarfında yeni kanuna göre ayarlanmak durumunda görünmekte idi. Fakat evvelki gün resmî makamların MTTB'ye el koyduklarını ve bir solcu gazetenin «MTTB'den eşya çıkarılıyor» haberine istinaden bu tarihi müesseseyi mühürlenmiş haberini duyduk.

Kanunu tam tetkik etmiş değiliz. Fakat bazı mes'ul kişilerin yeni kanunun MTTB'ye bu tarzda tatbik edilmeyeceğini ifade ettiklerini işittik.

MTTB gerçekten milliyetçi gençliğin önderi, meşruiyetçi, hukuka ve vatana bağlı bir gençlik kitlesinin hazırlayıcısı idi. En eski ve tek talebe teşekkülü idi. Kuvayı Milliye ruhunu tütüren bir talebe ocağı idi. Diğer talebe teşekkülleri, solcu gençlik yetiştirmek için gayret sarfederken, MTTB gençlerin vatan ve millete faydalı birer insan olmalarını temin için kurslar açmış, konferanslar, seminerler tertip etmiş, sol öğrenciler polislerimizin kafasını taşla ezerken devletin güvenlik kuvvetlerinin yardımcısı olmuştur. O kadar ki, bir ara sol öğrenciler ele geçiremedikleri bir düşman kalesi telâkki ettikleri bu teşekkülü basmaya kalkmışlar ve bunu duyan milliyetçi gençlik ve halk bir anda o binada kaynaşmış, bu kaynaşma solcuların yüreklerini ağızlarına getirmeye kâfi gelmişti.

Kısacası bu bir Gazi dernektir. Daima millî ve meşrû kuvvetlerin yanında Türk tarihinin istikametinde bulunmuştur. Bir hâkimi hatırlarım. Şahidin yakasında İstiklâl madalyası görünce sesinin tonu saygı dolmuştu. Hiç bir fark gözetmemek için adaletin gözü kör, kulağı sağır olmalıdır amma kanunları tatbik eden organların bazı farklara dikkat etmeleri de ayrı bir adalet olur.

MTTB'nin kendisini yeni kanuna göre ayarlamak fırsatı var mı, yok mu hesap edilmeden bu şekilde tahliyesi bilmeyiz ne kadar maslahata uygundur. Amma bildiğimiz bütün bir gençlik kitlesinin, en karanlık günlerde inandıkları devletlerinin yanında canlarını vermeye hazır bekleyen genç ruhların bu hareketten teessüre garkolmuş bulunmalarıdır.

Âmme efkârı da, bir Gazi Derneğin şehit edilmesini seyretmişcesine üzgündür. Gönül her şeye rağmen, kanunî bir düzeltici tatbikatın bulunduğuna kani olmak istiyor.

11 Aralık 1972 tarihli TERCÜMAN Gazetesinde Ahmet Kabaklı;

MTTB NİÇİN KAPATILIR?

Memleketimizin en eski, en faydalı öğrenci kuruluşu olan Millî Türk Talebe Birliği'nin haksız yere ve güya, yeni çıkan Dernekler Kanunu'nun «Geçici 3. maddesine»ne dayanılarak kapatılmak istenmesi, hattâ kapısına mühür vurulması, gençlik, üniversite ve basın çevrelerinde büyük üzüntü doğurmuştur.

Gençlerimizin millî vefa ve nizamsever gayretlerine garip bir ceza gibi olduktan başka Dernekler Kanunu ve nayasa'ya da aykırı olan bu kapatma fiilinin durdurulması konusunda her halde bugün müspet emir ve inkişaf beklenmektedir.

Kapatma emri, yeni Dernekler Kanunu'na aykırıdır. Daha doğrusu, MTTB'nin durumu bu kanunla sevk edilen Geçici 3. maddeye değil, Geçici 1. maddeye uymaktadır. Nitekim Geçici 3. madde: -

«... Üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitüler ve yüksek okullar ile sair her türlü resmî ve özel eğitim ve öğretim müesseselerinde kurulu ve halen faaliyet gösteren dernek, federasyon ve öğrenci birlikleri, bu kanunun yayımlandığı tarihte infisah etmiş sayılır» demektir.

Yani Birlik, Dernek veya Federasyonun «infisah etmiş» sayılabileceği için maddede adı geçen «öğretim müesseselerinden biri içinde kurulu ve faaliyet gösterir» olması burada şart koşulmaktadır.

Oysa MTTB, onun şubeleri ve diğer kuruluşlarından hiç birisi, üniversite, akademi veya yüksek okul binalarında kurulu değildir ve böyle faaliyet göstermemektedir. MTTB Genel Merkezinin, üye derneklerinin ve bu birliğe bağlı Kitap Kulübü, Spor Kulübü, Sinema Kulübü, Sosyal İlimler Enstitüsü vs'nin öğretim kurumları dışında, tamamiyle müstakif binaları vardır.

Şu halde MTTB'nin durumunun, yeni Dernekler Kanunun'daki geçici 3. maddeye girmeyeceği, dolayısıyla bu dernek ve ona bağlı kuruluşların asla münfesihi sayılmayacağı, kapatılmayacağı, mühürlenmeyeceği açık iken, bu yola gidilmiş bulunması üzüntü vericidir.

MTTB'nin durumu «Geçici 3. maddeye girmez,» fakat diğer bütün dernekler gibi, «Geçici 1. maddeye girebilir» ki, o maddenin de metni şudur:

«Bu kanunun yayımı tarihinde mevcut olan dernekler, federasyon, birlik ve konfederasyonlar, en çok altı ay içinde, durumlarını bu kanun hükümlerine uydurmaya ve yeniden düzenlenecek dernek tüzüklerinden dört nüshasını merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük mülkiye âmirine vermeye mecburdurlar.»

Kısacası, kanunun âmir hükmü karşısında MTTB'nin binasını mühürlemek yanlış, kırıcı ve gücendirici olmuştur. Bu hususun derhal düzeltilerek, MTTB'nin de «Fakülte ve üniversite içinde değil» kendi bağımsız binalarında faaliyet gösteren bütün dernekler gibi, altı ay içinde, tüzüğünü yeniden düzenleyerek, «En büyük mülkiye âmirine» sunması beklenmelidir.

Bundan başka Anayasamız, derneklerin ancak mahkeme kararı ile kapatılabileceğini hükme başlamış iken, «yasama yoluyla» dernek kapatmanın sakıncaları da ortadadır.

MTTB'nin yeni Dernekler Kanunu, Geçici 3. maddesiyle kapatılmasının kanuna aykırılığı ve uymazlığı konusunda Prof. Dr. Sabahattin Zaim; Prof. Dr. Selçuk Özçelik, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş ve Doç. Dr. Mazhar

Özman'dan kurulu bir İstanbul Üniversitesi raporu ile bizzat Birlik yetkililerince düzenlenmiş bir dilekçenin sayın Başbakan'a ve İçişleri Bakanına verildiği bilinmektedir. Ümidimiz bu yanlışlığın hemen düzeltilmesidir.

Bugün
Günlük Halk Gazetesi

Başbakan Ferit Melen dün ilgililerin dikkatini çekti

“MTTB'nin kapatılması haksız bir tasarruf,

Adıyaman-İskenderun boru hattı tamamlandı

İTHALÂT: 24 MİLYAR TL
İHRACAT: 14 MİLYAR TL

Bakanlar Kurulunca kabul edilen 1973 yılı programı

Bayüken Bozbaş'ın ziyareti etti

11 Aralık 1972 tarihli BUGÜN Gazetesinden bir haber;

Önceki gün Emniyet müdürlüğü görevlileri ve polisler tarafından MTTB binasının kapısının mühürlenmesi büyük infial uyandırmıştır. Konuyla ilgilenen Başbakan Ferit Melen «Bu haksız bir tasarruftur. Gereken yapılacaktır» demiştir.

Bilindiği gibi İstanbul'da münteşir bir gazetenin «Mal kaçırıyorlar» şeklindeki haberini ihbar telâkki eden Vilâyet ve Emniyet yetkilileri, hiç bir gerekçe göstermeden MTTB binasının kapısına yapılan itirazlara rağmen mühür vurmuşlardır.

Önceki gün bir heyet halinde Halk Eğitim Merkezi Müdürü, Millî Eğitim Müdür Muavini ve Birinci Şube ve Defterdarlık yetkilileri MTTB binasına gelip eşya tesbitinde bulunmuşlar ve tutulan zabıta, ellerinde bir gerekçe olmadığı için imza atmaya cesaret edememişlerdir.

Nihayet dün yine bizzat Emniyet yetkilileri tarafından kapının mühürleri sökülmüş ve MTTB binası etrafından ve MTTB binası etrafından polis kordonunu sürdürmüştür.

Ayrıca dün Ankara Hukuk Fakültesi ve İstanbul Üniversitesine bağlı muhtelif fakültelerin öğretim üyeleri MTTB'nin Dernekler Kanununu üçüncü maddesinin şumulüne girmediğini, bu maddenin dışında kaldığını ve kanunun geçici birinci maddesi içinde mütalâa edileceklerini belirtmişlerdir.

Bu görüşler bir muhtıra halinde gerek Cumhurbaşkanlığına ve gerekse İçişleri Bakanlığına arz edilmiştir. Öte yandan dün Millî Türk Talebe Birliği Başkanı Ömer Öztürk Cumhurbaşkanı ve İçişleri Hukuk Müşaviri ile görüşmüştür. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay «Sizin teşkilâtınızın devamını istiyorum. Sizin arkadaşlarınız milliyetçidir, vatanperverdir» demiştir.

Gazetemiz baskıya verildiği saatlerde MTTB Genel Başkanı Ömer Öztürk, İçişleri Bakanı ile konuyla ilgili olarak görüşmeye başlamıştı.

12 Aralık 1972 tarihli BİZİM ANADOLU Başyazısında şöyle yazıyor:

MTTB'NİN MARUZ TUTULDUĞU AYKIRI TAHKİKAT VE BİR HATIRLATMA

İstanbul valisi Sayın Vefa Poyraz hatırlayacaklardır. Komünist tedhiş ve tertiplerinin iyice yoğunlaşmaya başladığı günlerdi. Vasatı kızıl işyana hazırlamak için her fırsatı değerlendiriyor; daha doğrusu kendi kendilerine vesileler icad ediyorlardı. Kızıl tedhiş ve tahrik programlarında, (Bu gün Sıkıyönetim tahkikatının da apaçık ortaya çıkardığı üzere) kendi arkadaşlarını katlederek suçu polise veya milliyetçi gençliğe mal etme taktığının de önemli bir yeri bulunuyordu.

İşte, bu hava içinde, Vedat Demircioğlu'nun cenazesini vesile edine-

rek kalabalık bir kitle halinde Vilâyet binasını basmaya, işgal etmeye teşebbüs etmişlerdi. O zamanki siyasî iktidarın kararsız ve tereddütlere yol açan tutumu yüzünden, polis bu gibi başkılara karşı koymak imkânından fiilen alıkonuluyordu. Hukuku ve Devleti korumak bu durumda, bilfiil hal-ka ve gençliğe düşmekteydi. Nitekim 12 Mart'tan önce pek çok defa olduğu gibi, Demircioğlu'nun cenazesi sırasında İstanbul Valiliğinin kızıl-larca basılması teşebbüsüne de bizzat halk ve milliyetçi gençlik engel olmuştu.

Sayın Poyraz'ın, bir çok defa olduğu gibi o gün de MTTB'li gençlerin oynadığı güven verici koruyucu rolü unutmadığını düşünüyoruz.

Vatanseverliğinden şüphe etmediğimiz sayın İstanbul Valisinin, M.T. T.B.'nin maruz tutulduğu kanunsuz ve ters davranış karşısında insiyatifi-ni kullanmadığını ve ağırlığını koymadığını görmek üzücüdür. Bu sukûtu hayal ki, bizleri kendisine kara günleri hatırlatmaya sevk etmiştir.

Kendilerini sıradan bir devlet memuru olarak görmeye gönlümüz razı olamıyor. Belli başlı millî kuruluşlarımızdan biri olan MTTB hakkında reva görülen kanunsuz ve aykırı tatbikat konusunda, sayın Başbakanı biz-zat uyabilirlerdi. Gene de vaktin tamamıyla geçmediğine kaniyiz.

Yeni Dernekler Kanununun, devleti kundaklama faaliyetlerine karşı müracaat edilen başlıca kanunî tedbirlerden biri olarak derpiş olduğu dikkate alınınca; bu kanunun hemen yegâne hedefinin fiilen MTTB haline gelişindeki aykırılık büsbütün bâriz olmuştur. Gerçekten, bugün için, kızıl öğrenci derneklerinin esasen kanunun geçici 3. maddesinde aranan «Halâ faaliyette bulunma» durumunda olmadıkları ortada olduğundan; kanun kızıl dernekler yerine fiilen sanki milliyetçi bir teşkilât olan MTTB için çıkarılmış gibi durmaktadır. Bunun ise, kanunun maksadını aşan; hat-tâ maksada ters düşen bir netice olacağı aşikârdır. Zira, MTTB, çeşitli müsbet öğrenci faaliyetlerini başarı ile sürdürenin ötesinde, daima ka-nun hakimiyetinden ve devletten yana tavır takınarak millî cephede önem-li fonksiyonlar ifa edegelmiştir ki, böyle köklü ve faydalı bir gençlik mü-essesesinin kapatılmasındaki fevkalâde aykırılık tarifi güç bir hata ola-caktır.

Kaldı ki, kanunun müfesihi sayılmak için aradığı şart MTTB bakı-mından gerçekleşmiş olmadığından, bugünkü tatbikat da esasen kanuna aykırıdır. Gerçekten MTTB, müstakil bir binada faaliyet göstermekte olup «Üniversite ve Fakültelele bağlı olmak» durumunda da değildir. Bu bakımdan da tatbikatın düzeltilmesi zaruret arz etmektedir.

Diğer taraftan, Yeni Dernekler Kanunu esasen bir çok bakımdan A-nayasaya aykırı görülmekte ve iptâline muhakkak nazarı ile bakılmakta-dır. Konunun Anayasa mahkemesine götürülmesi için çalışmalar yapılır-ken, MTTB'nin müsbet faaliyetlerinden aceleci bir tutumla alıkoymanın maksada aykırılığı daha da dikkati çekicidir.

12 Aralık 1972 tarihli YENİ İSTANBUL Gazetesi;

KAPISINA MÜHÜR VURULAN MTTB YENİDEN AÇILDI

«İçindeki eşyalar kaçırılıyor» gerekçesiyle polis tarafından kapatılan ve kapısına «Mühür» vurulan MTTB, İçişleri Bakanlığının gerekli emri üzerine dün yeniden açılmıştır.

Bu konuda dün bir açıklama yapan MTTB Genel Başkanı Ömer Öztürk şunları söylemiştir:

«— Başbakan ve İçişleri Bakanı ile gerekli temaslarda bulunduk. Haksız bir tasarrufla kapatılan MTTB, Dernekler Kanunu'nun münfesihi saydığı kuruluşlar arasında olmadığı anlaşılmıştır. İşte bu haksız tasarruflun ortadan kaldırılması için sayın İçişleri Bakanı ilgili yerleri uyarmış ve böylece MTTB dün tekrar normal faaliyetine dönmüştür. Üstelik binadan bir eşya kaçırma da söz konusu değildir.

MTTB Üniversite dışında bir kuruluştur. Yeni kanunun tanıdığı 6 ay içinde âmir hükümler neyi emrediyorsa onlar yerine getirilecektir.»

12 Aralık 1972 tarihli SON HAVADİS Gazetesi;

MTTB YENİDEN AÇILDI

Türkiye'nin en büyük ve en eski öğrenci kuruluşu Millî Türk Talebe Birliği binası dün yeniden gençliğin hizmetine açılmıştır. İçişleri Bakanlığı, yeni Cemiyetler Kanununun geçici 3. maddesinin yanlış yorumlandığını belirtmiş, MTTB'nin «infisah» etmiş sayılmayacağını bildirmiştir.

MTTB Genel Başkanı Ömer Öztürk, binanın polis tarafından «mühürlenmesi» üzerine Ankara'ya gitmiş, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve İçişleri Bakanı ile görüşmeler yapmıştır. Cumhurbaşkanı Sunay «bu milliyetçi kuruluşun yaşamasını istiyoruz» demiş, Başbakan Melen «kapatma ve mühürleme işlemi»nden haberdar olmadığını belirtmiş, İçişleri Bakanı Kubat da kanunun yanlış yorumlandığını bildirmiştir.

MTTB yeni Cemiyetler Kanununa durumunu uydurarak hizmete devam edecektir.

12 Aralık 1972 tarihli TERCÜMAN Gazetesi;

MTTB TEKRAR AÇILDI

Yeni «Dernekler Kanunu» nun yanlış anlaşılması üzerine, polis tarafından kapatılan Millî Türk Talebe Birliği'nin, İçişleri Bakanının emriyle önceki akşam mühürleri sökülüştür.

14 Aralık 1972 tarihli CUMHURİYET Gazetesi;

MELEN'İN MTTB'Yİ KORUDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) — Yeni Dernekler Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra çeşitli dernekler kapatıldığı halde MTTB'nin korunduğu öne sürülmüştür.

Bu konuda Başbakan Ferit Melen'e yöneltilen soru önergesinde, CHP Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alparlan, şöyle demektedir:

«MTTB'nin kapatılmasını önlemek için bazı resmî müdahaleler olduğu anlaşılmaktadır. 11 Aralık 1972 günü Bugün gazetesinin birinci sayfasında bu olay manşet haber olarak verilmekte ve sayın Cumhurbaşkanı Sunay ile Başbakan olarak sizin bu olaya ilişkin sözleriniz yorumlanmaktadır. Gazeteye göre sayın Cumhurbaşkanı «Sizin teşkilâtınızın devamını istiyorum. Sizin arkadaşlarınız milliyetçidir, vatanperverdir» sözlerini sarfetmiştir. Başbakan olarak siz de (Bu haksız tasarruftur, gereken yapılacaktır) sözlerini sarfetmişsiniz. Bu beyanlardan sonra MTTB kapısında ki mühürün sökülüğü anlaşılmaktadır.

1 — 12 Mart'tan önce kurulmuş ve hiçbir anarşik eyleme katılmamış bazı dernekler ile 12 Mart'tan sonra kurulan birçok dernekler kapatılırken, MTTB'nin böylesine korunmasının maksadını anlamak bir hayli zorlaşmaktadır. 12 Mart öncesi Taksim alanında düzenlenen ve (Kanlı Pazar) diye anılan katliamın söz konusu dernekle birlikte planlandığı, bu kanlı eylemin öncülüğünü MTTB yetkililerinin yaptığı gene 12 Mart öncesinde bu dernek merkezinde meydana gelen bir patlamada bir gencin öldüğü kamu oyunca bilinen gerçekler iken bu kuruluşu korumanızdaki amaç nedir? MTTB neden kapatılmış, neden açılmıştır?

2 — Ankara'da Marmara köşkünde yapılan son devlet brifingindeki açıklamalara bazı devlet yetkililerince sık sık atıflarda bulunmaktadır. Bu brifingde MTTB'nin düzenlediği bir toplantıya dair de ilginç açıklamalar yapıldığı bilinmektedir. Bütün bu gerçekleri en iyi bilecek durumda olmanıza rağmen MTTB'yi kanun hükümlerini de çiğneyerek korumanızın sebebi nedir?

3 — Şimdiye kadar bu derneğin ilgili bulunduğu kanunsuz eylemler hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? Hiçbir işlem yapılmadıysa neden yapılmamıştır?»

16 Aralık 1972 tarihli TERCÜMAN Gazetesi, Ergun Göze;

MTTB DÜŞMANI BİR MİLLETVEKİLİ

«MTTB'nin kapatılır gibi olması üzerine yazdığımız yazıya yurdun her tarafından cevaplar geldi. Bu cevaplar göstermektedir ki, MTTB ger-

çekten millete mâlolmuş bir «Gazi Dernektir.» Bir varlık hakkında hüküm vermek için en faydalı unsur ikidir: Birisi dost'un sözleri diğeri de düşmanın. MTTB'nin dostu bütün millettir. Bu ortada. Bir de düşman çıktı. Bu da CHP'nin şiddetli Ecevitist milletvekillerinden Yılmaz Alparslan.

Bay Alparslan, sayın Başbakan Ferit Melen'i, MTTB konusunda suçlamak yoluyla, resmî makamların hukukî tutumlarını değiştirmeye uğraşmaktadır. Tipik bir «Sol baskı» örneği vermektedir. Zira resmî makamlar, MTTB'nin, Yeni Dernekler Kanunu şümülüne girmediğini gördükleri için, MTTB hakkında tedbirleri kaldırmışlardır. Bay Alparslan teşriî bir fonksiyon ifâ eder görünürken resmî makamların hukuk doğrultusundaki faaliyetlerini saptırmak istemektedir.

Hukuk doğrultusunda dedik, gerçeği söyledik. Zira hukuk otoritele-ri, MTTB'nin yeni neşredilen Dernekler Kanunu şümülüne girmeyeceğini belirtmektedirler. Bu duruma göre, İdare, MTTB'yi bu kanunun şümü- lü içinde görürse iş Danıştaya kadar gidebilir ve iptâl konusu olabilir. Nite- kim Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin kıymetli profesörlerinden Osman Berkî beyefendi, MTTB'nin yeni kanun şümü- lüne girmeyeceği hu- kukî kanaatini belirtmiş bulunmaktadır. Doçent Yılmaz Ergenekon da ver- miş bulunduğu, müdellel ve mufassal bir raporda durumu tahlil ederek aynı kanaate varmıştır. Daha önceki bir raporla da Prof. Selçuk Özçelik, Prof. Sabahattin Zaim, Prof. Nevzat Yalçıntaş, Doç. Salih Tuğ ve Doç. Mazhar Özman'ın aynı hukukî ve ilmî kanaati paylaşmış oldukları am- me efkârının bildiği bir husustur.

Bütün bu kanaatlerin mesnedi kanunun 3. maddesinin kapatılması öngörülen dernekleri «Yüksek Okullarda kurulmuş» dernekler olarak tarif etmiş olmasıdır. Meselâ, Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti, Hukuk Fakül- tesinde kurulmuştur. Fakülte binasında odası vardır. Böylece bu cemiyet, fakültede kurulmuş bir cemiyet olup kapatılacaktır. MTTB Hukuk Fa- kültesi Talebe Cemiyeti ise, Fakültede değil, dışarda kurulmuş bir cemiyet olup, ikametgâhı fakültede değil, Çağaloğlu'ndaki binasındadır. Zaten bu hükümden maksat, fakülte bünyesindeki cephanelik haline gelmiş der- neklerin kapatılarak üniversitenin sükûna kavuşturulmasıdır. Dolayısıyla Fakülteler dışında kurulmuş bir talebe teşekkülü olan MTTB kapatılmaz. Bu konuda Başbakan Melen bir şey yapmışsa bu MTTB'yi değil hukuku korumak olmuştur.

Az bulunur bir Ecevitist olan Bay Alparslan'ın bu çıkışı Avrupa Birli- ğinde, solcular «Dernekler kapatılıyor» diye Türkiye aleyhinde feryat ederken, Türkiye'de de, «MTTB kapatılmıyor» diye feryat ederek ne kadar samimiyetsiz bir tutum içinde olduklarını göstermektedir.»

16 Aralık 1972 tarihli Bugün Gazetesinde de MTTB başlığıyla şunlar yazıldı:

«Bir CHP'li, Başbakan Ferit Melen'in MTTB'yi koruduğunu ileri sürdü.

Halbuki ortada böyle bir şey yok. Melen eğer bir müdahalede bu- lunmak ihtiyacını hissetmişse, bu kanunsuz bir fiili önleme amacına mâ- tuftur. Ve kanunsuzluğun ise, doğrudan doğruya işgal fiilinde olduğu a- çıktır.

Ama dâva başka. Dâva, fırsattan faydalanıp «MTTB'yi ortadan kaldı- rabilir miyiz?» dâvası...

Boşuna uğraşmayın beyler, kaldıramazsınız.

Ağırdır.

17 Aralık 1972 tarihli SABAH Gazetesi;

«MTTB, DAHA GÜÇLÜ OLARAK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEKTİR»

Yeni Dernekler Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile önce kapatılan sonra da tekrar açılan Millî Türk Talebe Birliği'nin durumunun ne olacağı henüz açıklığa kavuşmamıştır.

Yeni Dernekler Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden hemen sonra Em- niyet makamlarınca «öğrenci teşekkülü» olarak faaliyet gösteriyor gerek- çesiyle kapısı mühürlenmiş MTTB'nin Çağaloğlu'ndaki binasını İstanbul Halk Eğitim Müdürlüğüne devretmek için çalışmalar yürütülmekteydi. Ancak ne var ki, MTTB yöneticileri bu hareketin kanunsuz olduğunu ileri sürerek yetkili makamlara başvurmuşlar, binanın tekrar açılmasını sağ- lamışlardır.

Bu konuda kendisi ile görüştüğümüz Millî Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Ömer Öztürk, teşkilâtının, Yeni Dernekler Kanunu'nun geçici 3. maddesinin kapsamına girdiğini, şimdye kadar şu veya bu şekilde her- hangi bir yüksek okul, akademi ve üniversitenin binasını ve eşyasını kul- lanmadıklarını, gayelerinin milliyetçi, mukaddesatçı bir gençlik yetiştir- mek olduğunu ileri sürerek özetle şunları söylemiştir:

«Millî Türk Talebe Birliği bir oyuna getirilmek istenmektedir. Çünkü 8 Aralık Cuma günü akşamı Birlik Genel Merkezi mühürlenmişti. Yapıt- ğımız temalar sonucunda mühürü kaldırtmağa muvaffak olduk. Bu hu- susta başta Sayın Başbakanımız olmak üzere anti-komünist cephede bu- lanan bütün siyasilerimiz bizi desteklemektedirler.

Aslında milliyetçi, mukaddesatçı ve inançlı bir gençlik yetiştirmeyi hedef alan Millî Türk Talebe Birliği gibi bir teşkilâtı kapatmak mantık dı- şı bir harekettir. Bugün, bütün yurt çapına yayılmış, şubeleriyle Türk gençliğinin hizmetinde olan birliğimiz altı ay içerisinde durumunu yeni

kanunun şümülüne uydurarak çalışmalarına daha güçlü, daha inançlı olarak devam edecektir.»

17 Aralık 1972 tarihli BUGÜN Gazetesi «Doğruya Doğru» sütununda Üstün İnanç şöyle yazıyor;

«MTTB» YE MUSALLAT OLAN «CHP»

Bir CHP'li milletvekili MTTB'ne sahip çıktığı için milliyetçi ve hak-severliği açıkça bilinen sayın Başbakan Ferit Melen'e saldırıyor... Bunu yaparken de MTTB'ni kara bir üslûpla yerip, «Kanlı Perşembe falan gibisinden lâflar sayılıyor.. Bu küçücük tavır ve konuşma bile CHP'nin «Kanun ve Nizam» anlayışını ortaya koymaya kâfi gelmektedir...

Bu milletvekilinin tuhaf iddiaları arasında bir acep ne ola? MTTB «Eylemcilik» mi yapmıştır? Kanunlara ve nizamlara karşı mı gelmiştir? Dağa adam mı kaldırmıştır? Banka mı soymuştur? Uçak mı kaçırmıştır? Ne yapmıştır MTTB?

Son yılların bozuk ve korkunç gidişine karşı çıkmış, üniversiteler içerisindeki komünistlerle mücadele etmiş, üniversite gençliğini tarih şuuruna bağlı bir milliyetçilik anlayışı ile kaynaştırmak için çalışmıştır. Bol bol kültür hizmetleri yapmış ve yapmaktadır. Üniversite öğrencilerinin hayata intibaklarını sağlayacak kurslar açmış, binlerce gencin «Şoför ehliyeti»ne sahip olmalarını sağlamış, yabancı dil öğretmiş ve daha sayılamayacak kadar birçok hizmetler yapmıştır.

Bu milletvekilinin tuhaf iddiaları arasında bir de «Kanlı Perşembe» lâfı geçiyor. Amerikalı bir yazarın «Tatlı Perşembe» adlı romanını biliriz. Acaba bu sayın CHP'li Tatlı Perşembe diyecekken sürç-ü lisân mı yaptı da Kanlı Perşembe dedi?... Bilinmez.

Nedir bu kanlı Perşembe?...

Bütün iyimserliğimizi kalemimizin ucunda toplasak da, bu sayın CHP'li milletvekilini anlayışla karşılamamanın imkânı yoktur. Çünkü sayın Başbakan'a sataşma bahanesi yaptığı MTTB'yi karalamaya kalkışmakla kimlerin düşmanı ve kimlerin dostu olduğunu da açıklamış oldu... Gerçi Genel Başkanları çok daha önceden dostlarını seçmişler ve açıklamışlardı ama düşmanlarını belirtmemişlerdi.

Böylece anlaşılıyor ki, MTTB gibi milli bir yapıya sahip olan dernek ve cemiyetlere CHP temsilcileri düşmandır.

Millî yapının da milletle özdeş olduğu herkesçe bilinmektedir.

17 Aralık 1972 tarihli ANADOLU Gazetesi, «Kılçık» sütununda Müftüoğlu;

«Son günlerde Millî Türk Talebe Birliğini diline dolayan Cumhuriyet gazetesi durmadan veryansın atıp tutuyor ve bu arada dolaylı yollarla Başbakan Melen'i de bu tarihî teşekkülün himaye ile suçluyor.

Aklı selim sahibi herkesçe bilinen gerçek odur ki, bütün bu yazılanlar ve Cumhuriyet gibi bir gazetenin MTTB'ye karşı takındığı şu tavır, aslında bu tarihî teşekkülün kapatılmaması için kâfi sebeptir. Zira MTTB bu millet ve vatan için zararlı bir kuruluş olsaydı, hiç Cumhuriyet gazetesi bu teşekkülün diline dolayıp da böyle ver yansın yazar çizer mi idi?..»

BİZİM ANADOLU Gazetesinde İlhan Darendelioğlu «Mücadele» sütununda M.T.T.B. hakkında şunları yazıyor:

MTTB

Komünist anarşistlerin, rejimi ve milleti yıkmaya kararlı tasavvur ve faaliyetlerini idrak eden herkes, Millî Türk Talebe Birliği gibi Türk milletinin her çeşit düşmanlarıyla yıllardır mücadele eden bir müessesenin daha iyi imkânlarla kavuşmasını, daha müsait şartlarla yaşamasını dilemekten başka bir şey düşünemezdi.

Fakat hayrettir ki, uzun ve şerefli bir maziye sahip, Türk gençleri için oldukça büyük hizmet gören bu müessese de, Millet Meclisinde Dernekler Kanunu görüşülürken AP ve CHP'nin reyleri ile kapatılmaya müstahak görülmüştür.

Dünyanın hiç bir yerinde, namuslu ile namussuzu, dindarla dinsizi, hırsızla mâsumu, kanunlara saygılı ile saygısız, komünist ve antikomünist bir terazide tartmak mümkün değilken, maaleşef Türkiye'de «solcu-yu susturdum» diyen zihniyet, gene o zihniyete hoş görünmek için «Sağcıyı da susturacağım» demektedir.

Eli silâhli, dinamitli, bombalı talebe ile, milletin şerefini koruyan, talebe olanın şuurunu yaşayan kişileri birlikte suçlamak mümkün mü?

Bu mümkün olsa bile, büyük ve uyanık bir kitleyi ikna etmek acaba mümkün mü?

Komünist eşkiya kanunlara karşı gelmiştir. Ona bu fırsatı hazırlayan kapıların kapanması lâzımdır. Tamam...

Fakat kanunlara bugüne kadar saygılı olduğunu tescil ettirmiş, namuslu ve vatanperver Türk çocuklarını bünyesinde toplamış teşekküller nasıl kapatılır?

Gerçekten bu işe benim de aklım ermedi.

Önceki gün MTTB'nin genç genel başkanı Ömer Öztürk'ün gazetelere geçen beyanını Reisicumhurdan beklediği haklı dileğini okurken, bu teşekkülün Çağaloğlu'ndaki merkez binasındaki faaliyetleri, seminerleri, konferansları, toplantılar bir bir gözlerimin önüne geldi.

O salonda dün ne söylenmişse, bugün tahiakkuk etmiştir.

O salonda millet için tertiplenen korkunç tuzaklar defalarca dile getirilmiş, mes'ul kişiler ise duymazlıktan gelmişlerdi.

Demek ki bugün MTTB isabetli teşhislerinin cezasını çekiyor.

MTTB'nin de anarşist teşekküllerle birlikte kapatılması için parmak kaldıranlar, eminiz ki bugün milletin huzursuzluğundan önce kendi vicdanlarındaki huzursuzluğu hissedeceklerdir. MTTB'ne yazık olmuştur.



Dernekler Kanunu Dosyasını noktalayalım:

BASIN BİLDİRİSİ

Genel Başkanımız Ömer Öztürk'ün kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesinden sonra yaptığı basın toplantısı da bütün basında yer almıştır. Bu toplantıda yayınlanan basın bildirisi şöyledir:

«Yeni Dernekler Kanunu ile ilgili son gelişmeleri izah etmek ve se-vindirici bir durumu açıklamak üzere sizleri davet etmiş bulunuyorum. Son basın toplantımızda Dernekler Kanununun tenkit edilecek antidemok-

ratik maddelerini beyan etmiş ve teşkilatımızı hedef aldığını da belirt-miştik. Yeni gelişme ve görüşmeler, bu arada gerek kanunun hazırlan-ma ve müzakereleri sırasında bulunan parlamenterlerin verdikleri izahat, yetkililerle temaslar ve gerekse bir kısım öğretim üyeleri ve hukukçu-lardan kurulu komisyonumuzun verdiği rapor neticesinde kanunun geçici üçüncü maddesinin teşkilatımızı kapsamına almadığı, bizim geçici birin-ci maddeye tâbi dernekler arasında olduğumuz anlaşılmıştır. Şöyle ki, geçici üçüncü madde münfesiş saydığı dernekleri «üniversite fakülte, akademi, sair her türlü resmî ve özel eğitim ve öğrenim müesseselerinde kurulu dernekler» olarak tanımlamaktadır. Böylece kuruluşumuz bu ta-nımın dışında kalmakta ve geçici birinci maddenin kanunun yayınından itibaren kendilerini en çok altı ay içinde yeni hükümlere uymakla yüküm-lü saydığı dernekler arasında bulunmaktadır.

Yayın tarihinde infisah edecek dernekler ise münhasıran öğretim ve eğitim müesseselerinin bünyelerinde kurulmuş olup, orada ikamet et-mekte olan derneklerdir. Burada vilâyetlerde kurulmuş olan yüksek tahsil derneklerinin de infisah etmeyip, statülerini yeni kanun hükümlerine uy-durmak zorunda olduklarını da belirtirim. Anayasamıza, temel hak ve hürriyetlere, hukuk kurallarına aykırı, bir reform kanunu olma nitelik ve esprisinden mahrum olması bakımından Sayın Cumhurbaşkanımız tara-fından veto edilmesini ısrarla arzu ettiğimiz ve etmekte olduğumuz bu kanun, şayet veto edilmez ve yürürlüğe girerse teşkilatımız vatanperver ve memleketsever millî şuura sahip gençliğin yetişmesinde ve temsilin-de üzerine düşen görevleri yapacak, faaliyetlerine devam edecek, bağlı dernekleri ile birlikte yeni duruma göre statüsünü tanzim edecektir. Öğ-renci derneklerini tek'e irca eden yeni kanun bu haliyle Türkiye çapında bütün talebe teşkilâtlandırılmasını şu anda faaliyette bulunan tek teşek-kül olan Millî Türk Talebe Birliği'ne hak ve vecibe olarak vermektedir.

Millî Türk Talebe Birliği üzerine aldığı görevlerin ifası yönünde bu-güne kadar olduğu gibi bundan böyle de gereken çalışmalarda buluna-cak, Türkiye'mizin yarınının kuvvetli, müreffeh ve güçlü olması yolunda kendine düşen görevi yerine getirecektir. Bu inanç ve duygularla Türk Yüksek Tahsil Gençliği adına aziz milletimizi ve sizleri saygılarımla se-lâmlarım.»

III) MECLİS'TE MTTB

MTTB konusu gazeteleri günlerce meşgul ederken iş Meclis'e de intikal etmiş bu vesileyle çeşitli tartışmalara yol açmıştır.

Üniversite ve Fakülteler adını taşıyan çeşitli derneklerin kapatılmasını öngören Dernekler Kanununun geçici 3. maddesinin Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında Geçici Komisyon Başkanı Adalet Partisi İstanbul Milletvekili Orhan Cemal Fersoy, Adalet Partisi Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer, Millî Güven Partisi Kastamonu Milletvekili Hasan Tösyalı ve Demokratik Parti Grubu adına Trabzon milletvekili Necati Çakıroğlu'nun yaptığı konuşmalardan bir kısmını aynen sütunlarımızı aktarıyoruz.

NOT: Yukarıda adı geçen 3 ncü madde Meclis'te müzakerelere katılan Adalet Partili üyelerin oyları ile kabul edilmiştir.

Hüsamettin Başer (Nevşehir) — Sayın Başkan değerli milletvekilleri. Geçici 3 ncü madde Dernekler Kanununun bilhassa üniversite, fakülte ve yüksek okullardaki talebe dernekleri için konulmuş bir maddedir.

1968 yılından beri maalesef üniversite, fakülte ve yüksek okullardaki talebe dernekleri kuruluş amaçlarının dışında adeta üniversitelerimizde rejimi yıkmak, anarşiyi körüklemek ve bunlara alet olmak için çalışmışlar ve bunlardan bir kısmı mahkemeye verildiği halde, mahkemelerimizin usulleri halen bunların bir çoğunu kapatamamıştır.

Bir dernekler kanunu hazırlıyoruz. Elbetteki bilhassa üniversitelerimizde ve yüksek okullarımızda öğrencilerin işleriyle uğraşmak, onların menfaatini korumak dışında, bir kısmı siyasi emellere âlet olmuş, bir kısmı anarşik olaylara karışmış ve bunların üç veya dört sene nasıl hareket ettiklerini bütün Türk Milleti görmüştür. Mahkemelerde uzun usulî muameleler neticesinde bir kısmı kapatılmadığına göre, yasama organı bu dernek, federasyon ve öğrenci birliklerinin bu madde ile kapatılarak yeniden öğrencilerin menfaatini koruyacak şekilde tanzim edilmesini öngörmüştür. Bugün birçoğu bunların üniversite veya fakülte öğrenci binalarında veya yurtlarındadır. Kabul edilen diğer maddelere göre üniversite veya fakülte binalarında bulunamaz. Bunların dışarı çıkarılması, atılması da bir hayli; emniyet kuvvetleri gidecek veya gitmeyecek, girsin girme-

sin gibi münakaşalara sebep olacak. Bu geçici madde ile feshedilir. Yurt binaları dışında, öğretim binalarının dışında yeni statüye göre istedikleri şekilde kurulur. Bu bakımdan, geçici madde Senotada hakikaten yerinde olarak hazırlanmıştır. Yüce Meclisinde aynen benimseyeceğimi tahmin etmekteyiz. Saygılarımla.

DP Grubu adına Necati İsfendiyar Çakıroğlu (Trabzon) — Sayın Başkan değerli arkadaşlarım,

Üniversite camiasına mensup derneklerin tamamen kapatılmasını öngören geçici 3 ncü maddenin maksada uygun olarak buraya konulduğu kanaatinde değilim.

Hepimizin malûmudur, bilhassa son yıllarda üniversitelerde anarşik olayların teşvikçisi, örgütlenmesi maksadıyla kurulmuş bir çok dernekler vardır ve bu derneklerden Dev-Genç gibi anarşi kaynağı olan dernekler de mahkeme kararıyla kapatılmıştır. Ancak bunlardan kapatılmamış olan dernekler vardır ki, bunlar cemiyet hayatımızda, dernek hayatımızda iyi örnekler vermiş; bünyesinde iyi, vatansever insanlar yetiştirmiş derneklerimizdir. Bu derneklerimiz Türkiye Millî Talebe Federasyonu ile Millî Türk Talebe Birliği'dir. Bu derneklerimizde vazife almış ve bunların bünyesinde kendisini yetiştirmiş insanlarımız vardır. Meselâ Tefvik İleri'ler, meselâ Rasim Cinisli, meselâ Hasan Korkmazcan, meselâ Türkiye Millî Talebe Federasyonunda görev almış olan ve şu anda bu kanunu müdafaa eden Komisyon Başkanı Sayın Orhan Cemal Fersoy.

Şimdi komünizmin karşısında uzun senedir, 6-7 senedir, 10 senedir amansız mücadele veren Millî Türk Talebe Birliği ve Türkiye Millî Talebe Federasyonu da bu şekilde kapatılmış oluyor. Bunun dışındaki derneklerin zaten mal varlığı yoktur. Mal varlığı olan ve esas kayıba uğrayacak olan Millî Türk Talebe Birliği ve Türkiye Millî Talebe Federasyonudur. Bu iki derneğimiz, bilhassa çok kültür faaliyeti gösteren derneklerdir. Kendilerine bağlı yurtlar vardır yüzbinleri aşan mal varlıkları vardır. Bunların mal varlığını ellerinden aldığımız takdirde bu derneklere ne kalır, bunlar nasıl yaşar bunu merak ediyorum.

Binaenaleyh, Millî Türk Talebe Birliği gibi, Türkiye Millî Talebe Federasyonu gibi, bilhassa son yıllarda, komünizme karşı amansız mücadele yapan bu iki derneğin kapatılmasını hedef tutuyor kanaatindeyim bu geçici 3 ncü madde. Bir anarşi yuvası olan Dev-Genç ve buna benzer dernekler mahkeme kararıyla zaten kapatılmıştır. Millî Türk Talebe Birliğine bağlı Üniversite ve Fakülte dernekleri vardır ki, artık bunlar da bu hükümlerle kapatılmış oluyor. Bu doğru değildir kanaatindeyim. Bu geçici 3 ncü maddenin Karma Komisyona havale edilerek yeniden görüşülmesini arz ve talep ederim.

Geçici Komisyon Başkanı, Orhan Cemal Fersoy (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım.

Cumhuriyet Senatosu'nun ilâve ettiği geçici 3 ncü madde üzerinde Anayasaya aykırılık iddiası ve diğer hususlarda durdu arkadaşlarım. Kı-saca arzı malûmat edeyim.

Bu geçici 3 ncü madde, bir sebeple, esas bir sebeple konulmuştur. O da şudur: Kabul buyurduğunuz diğer bir maddede; öğrenci dernekleri-nin müesseselerinin adı ile anılan öğrenci derneklerinin teklifi prensibi kabul edilmiştir. Bu prensip muvacehesinde fakültelerin içinde faaliyet-te bulunan çeşitli namlardaki öğrenci derneklerinin tüzel kişiliklerinin ne olacağı tereddütünü izale etmek için, kanunun öngördüğü hedefi sağla-mak gayesi ile infisah hükmü konulmuştur. Yasama tasarrufu ile infisah hükmünün konulmasında hukukî hiç bir sakınca yoktur. Anayasaya aykırılık da asla söz konusu edilemez.

Sâniyen, içinde bulunduğumuz ahval içerisinde üzerinde durulan öğ-renci derneklerinin hemen hepsi sıkıyönetim makamlarınca faaliyetten menedilmiş ve sayıları 74'e ulaşan fakültelerinin adları ile anılan ve üni-versitelerinin adları ile adlandırılan talebe birlikleri, talebe cemiyetleri Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile siyasetle meşgul olduklarından dolayı kapatılmışlardır. Hukukî ve kazaî tasarruf tekevvün etmiş, bundan böyle kurulacak zemin üzerinde pürüzlü hal kalmasın için, eşitlik ve dengeyi sağlamak ve bu kanunun öngördüğü nizamın teessüsünü temin gayesi ile kanuna bu ek geçici 3 ncü madde konmak zarureti hissedilmiştir. Eliniz-de mevcut resmî dökümanlara göre biraz evvel arkadaşlarımızın bah-settiği Türkiye Millî Talebe Federasyonu da Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile kapatılan teşekküllerdendir. Bunun dışında kalanların pek ço-ğu ise, yine sıkıyönetim makamlarınca faaliyetten alıkonulmuşlardır.

Mallarının akıbetlerinin tayini hususunda endişeye lüzum ve mahal yoktur. Dernek iradesini temsil ve ifade eden, tüzüklerinde belirtilen yöne tevcih edilecek mal varlıkları. Binaenaleyh kuruluş zamanında ve-ya tüzüklerinin sonradan tadili ile mal varlıklarının nereye intikali kendi iradeleri ile belirtilmiş ise, o yöne mal varlıkları intikal ettirileceği için, mal varlığının da hukuk dışı muameleye ve bilhassa genel müsadereye tabi tutulacağı hakkındaki iddia da asla varit değil ve geçerli değildir.

Bu itibarla, arkadaşlarımızın tereddütlerine cevap vermiş olduğum kanaatindeyim. Maddenin aynen kabulü eşitlik ilkesini de sağlaması bakımından önemli bir ehemmiyet arz etmektedir.

Saygılarımı sunarım efendim.

DP Grubu adına N. İsfendiyar Çakıroğlu (Trabzon) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım,

Sayın Komisyon Başkanının da buyurdukları gibi, siyaset yapan, bö-lücü faaliyette bulunan, yolsuzluk yapan, kanunlara, nizamla uymayan derneklerin büyük bir kısmı kapatılmıştı. Bir kısmı da Emniyet ve güven-

lik mülâhazasıyla faaliyetten menedilmişti. Tabii memlekette örfi idare vardır, memlekette asayişin ve huzurun sağlanması için bunlar bir takım faaliyetlerden menedilmişlerdir. Ancak, bu geçicidir ve kapatılmayan dernekler ve faaliyetten menedilen dernekler de Millî Türk Talebe Birli-ği gibi eskiden beri millî kültürümüze katkıda bulunmuş, bünyesinde iyi insan, vatanperver kimseler yetiştirmiş derneklerdir. Türkiye Millî Tale-be Federasyonunun 5 nci Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla kapatılma-sı mevzuu da münakaşalıdır. Yargıtaya gitmişlerdir, mevzu daha kesin bir hüküm kazanmamıştır. Millî Türk Talebe Birliği gibi, Türkiye Millî Ta-lebe Federasyonu gibi komünizmin karşısında mücadele eden dernekler-le kapatılmış komünist dernekler arasında eşitliği sağlamak için sayın Komisyon Başkanı bu kanunun 3 ncü maddesinin aynen kabulünü iste-mektedir ki, bu doğru bir şey değildir kanaatindeyim. Bu eşitlik zaten düşünülemez, birisi Türk Devletine hizmet eden, Türk Devletinin varlığı-nı, Anayasayı koruyan faaliyetlerde bulunan Millî Türk Talebe Birliği gibi derneklerdir, diğerleri komünist derneklerdir. «Bunların arasında eşitlik sağlayacağız, onun için 3 ncü madde aynen kalsın» diyor sayın Komisyon Başkanı eğer yanlış anlamadıysam. Yanlış anlamış isem, tabii bu hususu tavzih ederler. Benim bu hususta yine teklifim şudur: Bu madde Meclis-lerce seçilecek karma bir komisyona havale edilsin, enine boyuna bu komisyonda tartışılsın, ondan sonra yüce meclisin önünde daha büyük bir çoğunluğa sahip olunan bir günde görüşülsün.

Saygılarımı arz ederim.

BÖLÜM X

mttb.com.tr

- **MTB'YE BAĞLI
DERNEK ÇALIŞMALARI**

DERNEKLER

İstanbul'da bulunan üniversite, akademi ve yüksek okul talebe derneklerinden 19'u Millî Türk Talebe Birliği'ne bağlıdır. Bu dernekler MTTB'ye bağlı birer ünitelerdir. Yani kendi bünyesinde yaptığı çalışmalarda serbest davranmasına rağmen üst kuruluşu olan MTTB'ne, çalışmalarına iştirak ederler. Bu meyanda biz bağlı derneklerden bir kaçının hakkında bilgi vermekle mükelleftirler. Ayrıca MTTB'nin yaptığı faaliyetleri faaliyetlerden bahsedeceğiz. Gerçi anlatılanlar faaliyet raporu muhtevasında olmayıp, daha ziyade birkaç ana faaliyetten bahseden fihrist niteliğindedirler. Bunlardan başka, bütün derneklerin faaliyetlerini dar imkânlar muvacehesinde daha uzun bahsetmek imkânına sahip değiliz maalesef.

Onun için, gerek üst gerek alt kuruluşlarımız hakkında kısaca bilgi verebilmek maksadıyla birkaçının çalışmalarından bazıları aşağıya alınmıştır.

MTTB CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TALEBE DERNEĞİ ÇALIŞMALARI

Dernek Yönetim Kurulu: Başkan: Mehmet Bozkurt, İkinci Başkan: Mehmet Akman, Sekreter: Cevat Çolakoğlu, Muhasip: Musa Tosun, Üye: İzzet, Türkkahraman, Üye: Muhammed Seren, Üye: Ahmet Fevzi İnceöz.

MTTB'nin 26 Mart 1971'de yapılan 50. dönem kongresinden sonra eski başkan Mahmut Aksoy'un zamanında ilk yapılan yönetim kurulu toplantısında derneğin yapacağı faaliyetlerle ilgili olarak prensip kararları alınmıştır. Bu itibarla sportif çalışmalar ve geziler düzenlenmiştir. 9 Mayıs 1971 tarihinde Sedef Adasına ve 5 Eylül 1971 tarihinde de Topkapı Sarayına geziler tertibedilmiş, ayrıca arkadaşlarımız, MTTB'nin kapalı spor salonunda Türkiye'de yepyeni bir spor dalı olan Kenpo Karatede faaliyet göstermişlerdir.

30 Kasım 1971'de yapılan Öğrenci Temsilciliği seçiminde adalarımızdan Ali Üstüner asil olarak kazanmıştır.

14 Mart 1972'de «Yeni Tıp Yolunda Cerrahpaşa» dergisi çıkarılmış, böylece fakülte içinde gruplar arasında nisbi bir yakınlaşma sağlanmıştır.

çalışılmıştır. Derginin satışından elde edilen gelirden, 1971-1972 öğretim yılında ikinci sınıftan 5 öğrenciye 1250 TL. üçüncü sınıftan 3 öğrenciye 750 TL. ve dördüncü sınıftan da iki öğrenciye 500 TL. böylece toplam olarak 2500 lira nakdî yardım yapılmıştır.

Mehmet Bozkurt'un 30 Ekim 1972'de başkanlığı devralmasından sonra Dernek, daha ziyade sosyal ve kültürel çalışmalara önem vermiştir. Daha önce 1971-1972 yılı yaz sömestresinde iki grup halinde İngilizce ve Fransızca kursları düzenlenmiş ve kurslar arkadaşlarımız için çok istifadeli olmuştur. 1972-1973 öğretim yılı kış devresinin hemen başında bu tür faaliyetlerin bütün fakülte çapında genişletilmesi ve daha etkili hâle getirilmesi için derneğe bağlı yan kuruluş olarak, yabancı dil, spor ve Düşünce ve Fikir kulüpleri kurulmasına teşebbüs edilmiş, fakat yeni çıkan Dernekler Kanunu bu teşebbüse imkân bırakmamıştır. Zira uzun zaman derneğin durumu hukukî bakımdan açıklığa kavuşmadığı için «Cerrahpaşa Tıp 73» yılılığı da hazırlanamamıştır. Bu yüzden dernek çalışmalarını fakülteye teşmil edememiş, buna rağmen de bu faaliyetleri fiilî olarak devam ettirmiştir. Bu cümleden olmak üzere Ahmet Fevzi İnceöz tarafından Selçuklu ve Osmanlılarda Medeniyet ve İlim konulu seminer verilmiştir. 9 Aralık 1972'de İDMMA ile müşterek olarak Prof. Korkut Özal tarafından «Sistem Mefhumu ve Sistemli Çalışma» mevzu-lu, 16 Aralık 1972'de yine Prof. Korkut Özal tarafından verilen «Bilimsel Araştırma Métodları» mevzulu konferanslar ilgiyle takip edilmiştir. Bunun haricinde muntazam olarak haftada bir yapılan sohbet toplantılarında sosyal meseleler üzerinde durulmuştur.

Yaz sömestresinde bu seriden çalışmaların devamı olarak Mehmet Bozkurt tarafından 24 Mart 1972 Cumartesi günü FKB öğrencileri ile tanışma ve sohbet yapılmıştır. 31 Mart 1972 Cumartesi günü yine Mehmet Bozkurt «Başarıya Giden Yollar» mevzuunda konuşmuş, bu arada birlik ve disiplin önemi belirtmiştir. Aynı gün saat 16.30'da eski TPAO Genel md. ve halen İDMMA öğretim üyelerinden Prof. Korkut Özal tarafından «İnsan» mevzulu oldukça alâka toplayan bir konferans verilmiştir. Bu konferansta, memleketimizin herşeyden önce asıl probleminin, meselelerini çok yönlü olarak ele alan bilgili ve geniş kültürlü elemana ihtiyacı olduğu bilimsel olarak ve misallerle izah edilmiştir. Konferansta daha enteresan ve mühim olan fikir de, insanın çeşitli kuvvetleri idi. İnsanın fizikî (bedenî) ve akli kuvvetleri yanında, bir de inanan insanlara mahsus olan ve bedenî ve akli kuvvetlerden daha üstün olan ruhî kuvvetlerin varlığı ve bunun memleketin kalkınması bakımından önemi anlatılmıştır.

12 Nisan 1973 Perşembe günü «Doğum Kontrolü ve Nüfus Plânlaması» mevzulu açık oturum tertip edilmiştir. Açık oturumda söz alanlardan

Mehmet Akman konunun medikal yönden, İzzet Türkkahraman iktisadî yönden, Alâaddin Duran ise sosyal yönden tenkidlerini yapmışlardır. Neticе olarak Doğum Kontrolunun milletimiz için zararlı sonuçlara yol açacağı görüşüne varılmıştır. 26 Nisan 1973 Perşembe günü yine Mehmet Bozkurt bu çalışmaların gayesi ve istikbalin genç hekimlerinin sahip olmaları gereken özellikler hakkında konuşmuştur. 10 Mayıs 1973 Perşembe günü de As. Dr. Selçuk Eraydın tarafından «İnançlar ve İnançların cemiyetimizin sosyal bünyesine olan tesirleri» hakkında orijinal bir seminer verilmiştir.

MTTB DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TALEBE DERNEĞİ ÇALIŞMALARI

Derneğimiz son MTTB genel kongresinden bu yana çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur. Bu arada bilhassa derneğimiz üyesi arkadaşlarımızın sosyal ve kültürel bakımdan gelişmelerini temin maksadıyla kültür çalışmaları, kitap tahlilleri ve meslekî konularla ilgili seminlere ağırlık verilmiş ve bunlara ilâve olarak sportif faaliyetler de yeteri kadar yürütülmüştür.

Bu cümleden olarak arkadaşlarımızın boş vakitlerinde sportif faaliyetlerimiz sürdürülmüştür. Kültürel faaliyetler arasında derneğimiz üyesi arkadaşlarımız tarafından mutad ve periyodik kültür çalışmaları düzenlenmiştir. Bu çalışmalarda ülkemiz sorunlarına üniversite meselelerine, gençlik buhranlarına hassaten ağırlık verilmiş ve bu hususta arkadaşlarımızın sundukları çözüm yolları eleştirilmiştir. Bu arada son anarşik hâdiselere de değinilmiş ve bu hareketler nefretle karşılanmıştır.

Kültürel çalışmalarımıza ilâveten sosyal faaliyetler de çalışmalarımızın önemli bir kısmını teşkil etmiştir.

Ocak 1973 ayı içerisinde fakültemiz dekanlığına getirilen Prof. Lemî Belger dişhekimliği fakültesi talebe derneği adına üye arkadaşlarımız tarafından tebrik edilmiştir.

Sosyal faaliyetlerimiz arasında öğrenci meselelerine de yer verilmiş ve bilhassa Anadolu'dan gelen üniversite adayı arkadaşlarımızın muhtelif meselelerinde onlara yardımcı olunmaya çalışılmıştır.

Ayrıca her yıl 18 Mart günlerinde kutlanmakta olan Çanakkale şehitlerimizi anma gününe dernek olarak iştirak edilmiştir.

Sportif faaliyetler olarak üye arkadaşlarımızdan bazıları MTTB spor kulübünün tertiplelediği boks, judo, karate, güreş vs. gibi çalışmalara devam etmişlerdir.

MTTB FEN FAKÜLTESİ TALEBE DERNEĞİ ÇALIŞMALARI

MTTB. 50. Dönem Genel Kurulundan sonra 7.4.1971 tarihinde toplanan MTTB'ne bağlı dernek başkanları toplantısında talebe derneklerinin bu dönemde sürdürecekleri faaliyetler görüşülmüştür.

Fen Fakültesi Talebe Derneği İdare Heyeti toplantılarında Fen Fakültesi talebelerinin çeşitli meselelerine eğilinmesi, talebelerin karşılaş-tıkları en büyük zorluklardan; fakültenin yönetmeliği mevzuunda çeşitli yönlerde çalışmalar yapılması, kültür çalışmaları ve talebelerin sportif faaliyetlerine yardımcı olacak kuruluşlarla temas kurulması, yardıma ihtiyacı bulunan arkadaşlara yardım temin edilmesi, fakültenin kitap haline getirilmeyen notlarının teksir halinde basılıp öğrencilere dağıtılması mevzularında kararlar alınıp tatbik sahasına konmuştur.

Fakülte içerisinde spor çalışma imkânı bulamayan arkadaşlara judo, karate, voleybol, basketbol, masa tenisi ve aletli cimnastik çalışmaları için MTTB Spor Kulübü idarecileriyle temas kurularak Fen Fakültesi talebelerinin spor yapabilmeleri ve kendilerine hususî antrenör temin edilmesi sağlanmıştır.

Derneğin idare heyetinin aldığı kararla tatbik sahasına konan kültür çalışmalarında aşağıda isimleri yazılı bulunan hocalarımız tarafından yürütülmüştür.

Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu (Tekstil Sanayii), Prof. Dr. Selçuk Özçelik (Anayasa), Prof. Dr. Korkut Özal (Türkiye'de Petrol Meselesi), Doç. Dr. Mazhar Özman (Gençliğin Ruhsal Bunalımları ve Tıbbî Müdahaleleri), As. Dr. Erman Tuncer (İlim Zihniyeti ve Gençlik) Dr. Osman Öztürk (Türk Medeniyeti Tarihi), Av. Hüseyin Coşkun (Günümüz Gençliği), Av. İsmail Kahraman (Kültürümüz, Gençliğe Verilenler ve İstenenler), Ömer Öztürk (Gençlik Meseleleri), Sadettin Kültürel (Çağımız Teknolojisi ve Elektronikte son gelişmeler).

Yukarıda isimleri ve konuştukları mevzular yazılı bulunan hoca ve ağabeylerimizin dışında arkadaşlarımız tarafından hazırlanıp derlenen ve son ilmi gelişmeleri, Türkiye'de ve dünyada gençlik olaylarını, millî kültürümüzü konu olarak ele alan konuşmalar yapılmış ve arkadaşlarımızın istifadesine sunulmuştur.

Derneğimizin her sene tertiplemekte olduğu 1 Mayıs gezilerinde 1972 yılında Bursa, 1973'te de Belgrad ormanlarına gidilmiştir. Kalabalık arkadaş gurubunun katıldığı bu geziden bütün arkadaşlar gayet memnun kalmışlar ve birbirleriyle daha iyi tanışıp kaynaşmışlardır.

Fen Fakültesi Talebe Derneği bu çalışmalarının yanı sıra ihtiyacı olan arkadaşlara yurt, burs, takım elbise, palto, ayakkabı temin etmiştir.

MTTB İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ TALEBE DERNEĞİ ÇALIŞMALARI

7.4.1971 günü yapılan dernekler toplantısında dernek faaliyetleri üç ana grupta toplanmıştır.

- Kültürel faaliyetler.
- Geziler.
- Sportif faaliyetler.

a) Kültürel faaliyetler bölümünde, İ.Ü Tıp Fakültesi Talebe Derneği hayli gayret sarfetmiştir. Kültürel faaliyetlerinin ana başlıkları; seminerler, film gösterileri, mektep içi talebeye dönük faaliyetler şeklinde sıralanabilir.

Seminerler umumiyetle Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından birlik seminer salonunda verilmiştir.

Psikiyatri mevzuunda Prof. Dr. Ayhan Songar seri seminerler vermiş böylece cemiyet ve gençlik meselelerini daha iyi değerlendirme imkânı tıbbiyeli gençlere tanınmıştır.

Sosyal Psikoloji mevzuunda Doç. Dr. Adnan Ziyalar iki ayda bir olmak üzere seminerler vermiş, günün aktüel mevzuu olan «Doğum Kontrolü» ile ilgili seri seminerler Prof. Dr. Cevat Babuna tarafından verilmiştir.

Bu arada tıbbiyelilere 16 mm. lik eğitici tıbbî filmler yine dernek tarafından MTTB Sinema Kulübü ile müşterek çalışma sonucu gösterilmiştir. Bunlar çevre sağlığı, ilk yardım, ameliyat teknikleri filimleridir.

Doç. Dr. Mazhar Özman tarafından her onbeş günde bir «Genel Tıp Konuları» mevzuu seminer çalışmaları yürütülmüştür. Bu arada öğretim üyeleri ile temaslar kurulmuş, böylece arkadaşların öğretim üyeleriyle yakınlaşmaları temin edilmiştir. Seminer çalışmaların son halkasını:

5.3.1973 Doç. Dr. Mazhar Özman (Genel Tıp Konuları)

14.3.1973 Doç. Dr. Adnan Ziyalar (Sosyal Psikoloji)

21.3.1973 Prof. Dr. Ayhan Songar (Psikiyatri)

30.3.1973 Doç. Dr. Mazhar Özman (Genel Tıp Konuları)

11.4.1973 Doç. Dr. Adnan Ziyalar'ın (Sosyal Psikolojij) seminerleri teşkil etmiştir.

Mektep içi faaliyetler ise, fakülteye yeni giren, ihtiyaç sahibi arkadaşlara kitap yardımı, yurt ve burs temini için çalışma, imtihan sorularının teksiri gibi bazı yardımlar derneğimiz tarafından yürütülmüştür.

Temsilcilik seçimleri için yapılan çalışma neticesi, 1971-72 yılı temsilciliği ve seçimleri 3 defa tekrarlanmasına, derneğin desteklediği milliyetçi adayın en fazla oy almasına ramen yeni tüzüğe göre 2/3 oyu sağlayamadığından alınan oylar geçerli sayılmamıştır.

Diğer bir faaliyet de fakültenin folklor faaliyetidir. Fakülte folklorcularının dernek vasıtasıyla MTTB'nin spor salonunda çalışmaları temin edilmiştir.

Derneğimiz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla «Tıp Yolunda Yılbaşı» isimli bir dergi çıkarılmıştır. Bu dergide 14 Mart'ın tıbbiyeliler yönünden anlamı ve çeşitli konular yer almıştır.

İstanbul Tıp Fakültesi Talebe Derneği Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin kuruluşlarının 500. yılı münasebetiyle özel olarak bir tıp rozeti bastırılmıştır. Dergi de «500. Yıl Özel Sayısı» olarak bastırılmıştır.

b) Geziler: İlk toplantıyı müteakip tıbbiyeli arkadaşların tanışmaları temin gayesiyle MTTB seminer salonunda bir tanışma çayı tertip edilmiştir. Burada sohbetlerde gezi yapılması uygun görülmüş, ilk gezi Belgrad Ormanları Bentler mevkiine bir otobüsle yapılmıştır.

Bunu takip eden günlerde küçük guruplar halinde Topkapı ve diğer müzelerden bazıları gezilmiş, ayrıca yakın şehirlere ve İstanbul dahilinde çeşitli geziler yapılmıştır.

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Töreninde MTTB kafilesine iştirak edilmiştir. 1972 ve 1973 yıllarında da aynı kafileye iştirak edilmiştir.

c) Sportif Faaliyetler: Bunları, Karate — Basketbol — Masa Tenisi — Güreş — Boks — Kamp olarak sıralayabiliriz.

MTTB karatecilerinden temin edilen antrenör ve derneğimize kulüp tarafından ayrılan haftada iki günlük zaman içerisinde 60 kişiyi bulan karateciler çalışmalarını muntazaman sürdürmüşlerdir. Sonraları sayıları 40'a inen karatecilerin bir kısmı bu çalışmalarını MTTB karate takımında sürdürmektedirler.

Basketbol takımı, hazırlık antrenmanlarını MTTB kapalı spor salonunda yaparak MTTB Spor Kulübünün tertip ettiği «Fakülterarası 2. Basketbol Turnuvası»na iştirak etmiş ve 5. olmuştur.

Boks ve Masa Tenisi çalışmaları neticesi müsabakalara iştirak edilmiş buna mukabil güreşte 1973 Üniversitelerarası güreş şampiyonasında serbest ve Greko-Romen'de 60 kilo güreşçilerimiz 2. lik almışlardır.

MTTB İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ TALEBE DERNEĞİ ÇALIŞMALARI

1972-73 Yönetim Kurulu: Başkan: Kemal Gündoğdu — İl. Başkan: Abdullah Gül — Sekreter: İbrahim Mete Doğruer — Muhasip: Sami Güçlü

Kongreden sonra yeni idare heyeti, haftada bir gün MTTB Genel merkezinde periyodik olarak toplantılar yapmış ve görev taksiminde bulunmuştur. Yönetim Kurulu bu toplantılarında fakülte içinde ve fakülte dışında yürütülecek faaliyetleri plânlanmış ve bunların fiiliyata dökülmesini sağlamıştır.

Fakülte içinde yapılması kararlaştırılan faaliyetler:

1 — Fakülte Dekanlığınca yapılan, «talebe temsilciliği» seçimlerine, Talebe Derneği olarak aday gösterip, seçimin kazanılması için gerekli çalışmalarını yaparak, propaganda ve temasları yürütmek.

2 — Dekan, Kürsü başkanları, fakülteyi üniversite senatosunda temsil eden senatörler, profesörler, doçentler ve asistanlarla, gerekli görüşme ve temasları yapmak.

3 — İdareye, talebenin hak ve isteklerini iletmek, onların kanunî sınırlar içinde sağlanmasını temin etmek.

4 — MTTB'nin yaptığı faaliyetlerin okul içinde duyurulmasını sağlamak.

Fakülte dışında yapılması kararlaştırılan faaliyetler:

1 — Bütün iktisatlılara açık olmak üzere, haftada bir gün MTTB'de umumî toplantılar yapıp, fikir teatilerinde bulunmak.

2 — Akademik kariyer sahibi ilim adamlarımıza, çeşitli mevzularda seminerler verdirmek.

3 — Geziler tertiplemek ve MTTB Merkez İcra Konseyi'nin düzenlediği seyahatlerde, fakülte adına kontenjanlar almak.

4 — MTTB Spor Kulübü ile anlaşılıp sportif faaliyetlerde bulunmak,

5 — Üye arkadaşlarımızın, burs, kredi ve yurt sorunlarına yardımcı olmak.

Bu kararların gerçekleştirilmesi safhasında, şunlar yapılmıştır:

1972-1973 ders yılında «Talebe Temsilciliği» seçimlerinde, çeşitli grupların yanında, İktisat Derneği olarak Murat Akbulut aday gösterilmiştir. Birinci tur sonunda nisap sağlanamadığından, sonuç alınamamış, bunun üzerine diğer adaylar, adaylıklarından vazgeçmiş ve arkadaşımız ikinci tura tek başına girmesine rağmen % 50 nisabın yine sağlanamaması üzerine dekanlık seçimleri iptal etmiştir.

Fakülte dışında gerçekleştirilen faaliyetlere gelince:

Haftanın çeşitli günlerinde MTTB'de toplanılmış ve arkadaşların birbirleriyle tanışıp kaynaşmaları temin edilmiştir. Bu toplantılarda çeşitli seminer mevzuları tespit edilmiş ve arkadaşlara görevler verilmiştir.

Fakülte hocalarının seminerleri MTTB Sosyal İlimler Enstitüsü ile müşterek yapılmıştır. Prof. Dr. Sabahaddin Zaim Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ın ve diğer hocaların seminerleri takip edilmiştir.

Topkapı Sarayı ve diğer müzelerle ücretsiz geziler yapılmış ve bunlara bir çok arkadaşın katılması sağlanmıştır. Ayrıca 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıldönümlerine, otobüslerle katılan MTTB kafilesinin bir kısmını da İktisat Fakülteliler teşkil etmiştir.

MTTB Spor Kulübünün 1972 yazında Bursa'nın Karacabey kazasında açtığı gençlik kampına da İktisat Fakültesi Talebe Derneğinden 4 kişilik bir grup katılmıştır. MTTB spor salonunda iktisatlılar için judo çalışmaları da yapılmıştır.

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ İSTANBUL SULTANAHHMET İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ TALEBE DERNEĞİ ÇALIŞMALARI

İ.İ.T.İ Akademisi MTTB 50. Genel Kurulunu takiben yeni bir kadro ile çalışmalarına başlamıştır:

Başkan: Ömer Öztürk, II. Başkan: Mehmet Arat, Sekreter: Sami Şe-

ner, Muhasip: Hulusi İzkaya, Üyeler: Ahmet Yaramış, Yaşar Döner, M. Ali Portakaloğlu, Galip Boztoprak, Zeki Tosun.

Talebe Derneği gaye itibarıyla talebenin sadece dert ve okul içi meseleleri ile değil, onun gelişmesi ve faydalı olabilmesi için gerekli kültür faaliyetlerini de programına dahil etmiştir. Genç bedenleri daha dinamik ve enerjik bir hale getirmek için sportif çalışmalar MTTB Spor Kulübü ile anlaşarak en iyi bir şekilde düzenlemeye, Akademik talebeleri kulübün muhtelif dallarında çalışmalarını temine büyük ölçüde gayret sarfetmiştir.

Meslekî bilgileri, aktüalite ile beraber incelemek ve çeşitli memleket meseleleri üzerinde fikirler yürütebilmek maksadıyla, yetkili hocalarımız, bazı yazar ve araştırmacıların hazırlamış olduğu seminerleri, MTTB seminer salonunda Cumartesi günleri arkadaşlarımızı takip etmişlerdir.

Bu tip toplantılarda, derslerde karşılaşılmayan meselelere temas edilmiş, arkadaşlarımızın çeşitli sualleri hocalar tarafından cevaplandırılmıştır.

1971 senesinde yurdumuzdaki hemen hemen bütün üniversite Akademisi ve yüksek okullarda çeşitli anarşik hadiseler meydana gelir; devlet tarafından kapatılmaya varan müdahaleler olurken, derneğimizin samimî ve yerinde çalışmaları sayesinde, herhangi bir anarşik hâdiseye meydan verilmemiş, derslere huzur içerisinde devam edilmiştir.

Derneğimiz talebenin meşrû haklarından biri olan «boykot» hakkını yine müsbet yönde kullanarak, talebenin dert ve dilekleri mevzu bahis olunca ancak başvurulmuştur.

Akademimizde okuyan fakir talebelerin bir kısmının da olsa, ücret siz olarak kitap yardımı alması, talebeye yemek çıkartma ve mediko sosyal gibi zarurî ihtiyaçlarının hallinde derneğimizin doğrudan doğruya çalışması ve temasları olmuştur.

18 Mart Çanakkale zaferinin yıldönümü münasebetiyle bir gurup arkadaşımız Millî Türk Talebe Birliği kafilesi ile Çanakkale'ye gönderilmiştir. Bu durum, 1971-1972 ve 1973 Mart aylarında aynı şekilde cereyan etmiştir. Kültür faaliyetlerimizden ayrı olarak, MTTB «Sosyal İlimler Enstitüsü»ne kalabalık bir arkadaş gurubu devam etmiş ve bunlardan 10 kadarı mezuniyet sertifikası almışlardır.

1971-72 ders yılı birinci sınıf talebelerinden meydana gelmiş bir gruba ücretsiz olarak matematik dersi verilmiştir.

Derneğimiz, Fatih gençlik Vakfının fakir ve çalışkan talebelerine verdiği burstan, ihtiyaç sahibi arkadaşlarımızın faydalanmasını da temin etmiştir.

MTTB Spor salonu çeşitli sportif çalışmaların yapılabilmesi için haftanın muayyen günleri alınmış, akademik arkadaşların guruplar halinde mevcut bütün spor çalışmalarından istifadesi sağlanmıştır.

Akademi Reisliği ile yapılan samimî ve sıkı temaslar da derneğimizin yaptığı başarılı çalışmaların bir yönünü teşkil eder. Profesör ve Öğretim üyeleri ile talebenin yakın temasları da bu çalışmaların neticesinde olmuştur.

MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VE MAÇKA MÜHENDİSLİK MİMARLIK
FAKÜLTESİ TALEBE DERNEKLERİ ÇALIŞMALARI

Gayesi öğrenci arkadaşlara maddeten ve manen yardım etmek ve kendilerini sosyal ve kültürel alanda yetiştirmek olan İstanbul Teknik Üniversitesi ve Maçka Mühendislik Mimarlık Fakültesi Talebe Derneklerinin 1971 yılından bugüne kadar yaptıkları faaliyetler ana hatlarıyla aşağıya çıkarılmıştır.

- 1 — Seminerler, konferanslar ve sohbet toplantıları,
- 2 — Gurup gezileri.
- 3 — Spor çalışmaları
- 4 — Okul içi yardımlaşmalar.

1 — Dernek: sosyal ve kültürel faaliyetleri olarak Bilâl Şahin, Nасuh Boztepe, Ali Uyarel, Hasan Ökçesiz, ve Ömer Menekşe'nin yönetiminde her hafta Cumartesi günü seminer, konferans ve sohbet toplantıları olarak yürütülmektedir.

Yapılan seminer ve toplantılarda, yarının birer teknik elemanı olan arkadaşların, sosyal, kültürel ve teknik yönden eksikliklerinin tamamlanmasına çalışılmıştır.

İki yılda 54 defa yapılan bu seminerlerde en az otuz olmak üzere, 60-100 civarındaki Milliyetçi ve Mukaddesatçı Türk Yüksek Tahsil Gençlerinin, birbirleriyle tanışıp, kaynaşmaları sağlanmıştır.

Seminer ve sohbet toplantılarımızın mevzularını, zamanımızın aktüel konuları ve gençliği ilgilendiren meseleler teşkil etmiştir. Yapılan bu çalışmaların konularını şöyle sıralayabiliriz:

a) Sanayileşmenin kültürel temelleri, b) Ortak Pazar, c) Eğitim Reformu, d) Üniversite ve gençlik, e) Enerji ekonomisi, f) Türk dili, g) Doğu ve Batı Medeniyeti, h) Osmanlılar'da eğitim ve öğretim, i) Osmanlılarda idarî mekanizma j) Günümüzde gençliğin meseleleri, k) Hukuk ve Ahlak l) Türkiye'nin teknolojik gelişimi, m) Tekstil Sanayii.

Derneğimizin seminerlerine katılan hocalarımızın bazıları ise şunlardır: Doç. Dr. Salih Tuğ, Asistan Dr. Erman Tuncer, Nedim Urhan, Yük. Müh. Kahraman Emmioğlu, Yük. Müh. Süreyya Şeker, Av. İsmail Kahraman, Ahmet Çiftçi, Ali Murat Daryal, As. Yusuf Ziya Kavakçı, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu, Doç. Dr. Nevzat Kor.

GEZİLER :

1 — İDMM Akademisi öğrencileri ile Belgrad ormanlarına yapılan geziye 50-60 civarında arkadaşımız katılmış, gezi sırasında çeşitli konularda sohbetler yapılmıştır.

2 — 80'in üzerinde arkadaşımızın iştirakiyle yapılan ikinci gezide bütün adalar gezilmiştir.

3 — İstanbul'daki belli başlı büyük fabrikalarda incelemeler yapılarak, çeşitli teknik konularda bilgi alınmıştır.

4 — İstanbul Boğaz Köprüsü şantiyesi gezilerek, yetkililerden köprü hakkında bilgi alınmıştır.

5 — Bursa'ya yapılan gezimiz iki otobüsle yapılmıştır. İki gün süren gezide Uludağ'a çıkılmış, Ulu Cami ve Kaplıca gibi tarihi yerler ziyaret edilerek, arkadaşlara gerekli bilgiler verilmiştir. Ayrıca Bursa'daki otomobil fabrikasında incelemeler yapılmıştır.

SPOR ÇALIŞMALARI:

Seminerlerin yanı sıra sürdürülen spor faaliyetlerine boks, güreş, masa tenisi dallarında devam edilmiş ve antrenör Yetkin Özalp nezaretinde 50-60 kişilik bir gurupla da karate çalışmaları yürütülmüştür.

Çalışmalar Cumartesi ve Çarşamba günleri yapılmış ve çalışmalar esnasında kabiliyetli olan bazı arkadaşlar karate dalında müsabakalara katılarak kemer almışlardır.

OKUL İÇİ FAALİYETLERİ:

Millî Türk Talebe Birliği Teksir Bürosuyla işbirliği yapılarak bitirme imtihanlarında sorulan sorular teksir halinde dağıtılmış, arkadaşların ders notları (Organik kimya, İktisad vs.) teksir edilerek dağıtılmıştır.

Yine imkânlarımız nisbetinde Fatih Gençlik Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, gibi müesseselerden arkadaşlarımıza kredi ve burs temin edilmeye çalışılmış, bazı arkadaşlara cüz'i de olsa maddî yardımlarda bulunulmuştur.

Fakültede verilen seminer ve gösteri filmleriyle, kendimize faydalı gördüğümüz bazı tiyatro ve sinemalara guruplar halinde gidilmiştir.

Bunun haricinde derneğimize bağlı bulunan 40 kişilik bir folklor ekibi devamlı olarak Antep, Elâziğ, Bayburt, Kars ve Erzurum mahallî folklor oyunlarını çalışmıştır.

Bunlara ilâveten, okul spor kulübünden ayrı olarak sınıflararası futbol müsabakaları tertip edilmiştir.

MTB EDEBİYAT FAKÜLTESİ TALEBE DERNEĞİ ÇALIŞMALARI

50. Genel Kuruldan sonra yönetim kurulunun yapmış olduğu ilk toplantıda vazife bölümü yapılmıştır.

Edebiyat Fakültesi Talebe Derneği olarak faaliyetlerimiz daha çok fakültemiz öğrencilerinin maddî ve mânevî ihtiyaçlarını gidermek, onların kültürel yönden yarının iyi bir münnevveri olmasını sağlamak yönünde olmuştur.

Amacımız arkadaşların bütün dertleriyle imkânlarımız nisbetinde ilgilenmek, fakültede talebe-hoca münasebetlerini geliştirmek ve böylece düzenli bir eğitim ve öğretim imkânını hazırlamaktır. Yukarıda bahsettiğimiz meseleleri gücümüz nisbetinde başarmaya çalıştık. Faaliyetlerimiz daha çok şu dallarda yapılmıştır:

KÜLTÜREL FAALİYETLER :

a — Konferanslar: 13 Aralık 1971 tarihinde MTTB seminer salonunda fakültemiz öğrencilerine mahsus olmak üzere bir konferans verilmiştir. Daha önce Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş ziyaret edilerek, arkadaşlarımızı Türk Dili ile ilgili bir konferans vermesi istenmiş, bu isteğimizi kabul eden sayın hocamız (Türk Dilinin Günümüze Kadar Geçirmiş Olduğu Devreler) mevzulu bir konferans vermiştir.

Türkçenin günümüze kadar geçirdiği merhaleleri anlatan hocamız, konuşmasında «bugün türkçemize en büyük darbeyi vuran Türk Dil Kurumudur, bu Kurumun yapmış olduğu hareket, milletimize yapılan en büyük hakarettir. Türk dilini tahrif eden bu müessese ile mücadele etmek büyük bir vatanî vazifedir, bu vazife sizlere düşmektedir.» demiştir.

Yine kültür komitemiz Prof. Dr. Muharrem Ergin'i ziyaret ederek, kendisinden bir seminer vermesini istemiş, bu teklifimizi memnuniyetle kabul eden sayın hocamız 29 Mart 1972 tarihinde MTTB Seminer Salonunda hitabet mevzulu semineri yapmıştır. Bu seminerde konuşmacı, hitabetin ne demek olduğunu anlatıktan sonra, konuşmasına devamla «Yarının münnevveri olacak olan siz gençler, mutlaka Türk dilinin inceliklerine vâkıf olmalısınız» demiştir.

b — Geziler:

Derneğimiz Yönetim Kurulu aldığı bir kararla çeşitli yerlere geziler düzenlemiştir. Bu geziler, şehir içi ve şehir dışı olmak üzere iki yönde olmuştur. Arkadaşlarımızın zihni ve bedenî yorgunluklarını gidermek, iyi arkadaşlık münasebetlerini geliştirmek amacıyla düzenlenen bu geziler çok faydalar sağlamıştır. Anadolu'muzun ve Türk medeniyetinin kültür merkezi olan Bursa, Edirne gezileri yapılmış, bu geziler arkadaşlarımızın memleketimiz hakkında bilgi ve malûmat sahibi olmalarını sağlamıştır.

Tarihimizin ve medeniyetimizin beşiği olan İstanbul'u daha iyi tanımak için, Bogaziçi gezileri ve tarihî müzeler: ziyaret etme imkânı temin edilmiştir.

c — Ziyaretler: Derneğimiz fakültemizde düzenli ve istikrarlı bir eğitim ve öğretim imkânını sağlamak için sık sık fakülte idaresi ve öğretim üyelerini ziyaret ederek hoca ve talebe münasebetlerini iyi yönde gerçekleştirmiştir. Arkadaşlarımızın idarî meselelerini fakülte idaresine iletmek amacıyla fakülte dekanı ziyaret edilerek, yönetmelikte talebe aleyhine olan aksaklıkların giderilmesi için fikir teatisinde bulunulmuştur.

B — SOSYAL FAALİYETLER

a — Fakültemiz talebe temsilciliği faaliyetleri: Memleketimizde anarşik hâdiselerden dolayı aksayan eğitim ve öğretim faaliyetleri, bütün üniversitelere olduğu gibi, fakültemize de sirayet etmiş bulunmaktaydı. İşte bu anarşik hâdiseleri sahneye koyan ve, bu hâdiseleri teşvik edenler talebe temsilcileriydi.

Fakülte yönetmeliğinin sağlamış olduğu hakları kötüye kullanan öğretim ve eğitimi sabote eden kişilerin elinden bu imkânı alıp, talebenin menfaatlerine kullanacak çalışkan, fakülte idaresiyle elele vererek huzur ve sükunun temini için gayret edecek arkadaşların yönetimi ele alması şarttır. Derneğimiz bu mevzuda bir çok çalışmalar yapmış fakat seçim yapılmadığı için netice alamamıştır.

b — Yardım, Kredi ve Burs Komitesi faaliyetleri: Yönetim Kurulumuzun 5 Aralık 1972 tarihinde yaptığı toplantıda bir burs komitesi kurarak maddî durumu tahsil yapmaya elverişli olmayan arkadaşlara burs, kredi ve yardım temin etmek için çalışmalara başlamıştır.

Bu komitenin müsbet faaliyetleri neticesinde maddî durumu zayıf olan 25 arkadaşımıza burs ve çeşitli yardım temin edilmiştir. Aynı zamanda yurt bulamayan arkadaşlara yurt temin edilmiştir.

C — SPOR TİF FAALİYETLER :

Dernek olarak arkadaşlarımızın sportif faaliyetler yönünden yetişmelerini sağlamak için aşağıdaki spor dallarında çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar için MTTB, Spor Salonundan faydalanılmış, ve daha çok şu dallarda faaliyet gösterilmiştir.

a — Güreş, b — Voleybol, c — Judo-Karate, d —Basketbol.

Bu dallarda derece alan arkadaşlar teşvik edilerek, çeşitli üniversitelerarası müsabakalara katılmaları imkânı sağlanmıştır.

MTTB HUKUK FAKÜLTESİ TALEBE DERNEĞİ ÇALIŞMALARI

Derneğimizin 25 Mart 1971 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında şu arkadaşlar derneğimizin yönetim kuruluna seçilmişlerdir: Hüseyin Coşkun, Bedri Keskin, Hasan Dudaklı, M. Önal, Ahmet Kayhan.

mttb.com.tr