

millî gençlik

fikir sanat hareket

aylık mecmu



MAYIS 1977

BEŞ LİRA

SAYI: 2

milli gençlik



MİLLİ TÜRK TALEBE
BİLGİĞİNİN AYLIK NEŞRÜNDİR.
1 Mayıs 1977, Sayı: 20, Dönem: 5

Fikir Genel Nöbet
Aylık Mescidi

SAYI MTTB. adına Genel Başkan :

Gülseddevin Tayla

Kültür Yazar İleri Müdürü :

Feyzi Bayraktar

İzvazat, Albüm ve Reklam :

Münazit Yaman, Mevlüt İpek, Kamil
Tatar

Yazdırılan yazarlar mes'uldür, Gönderilen
yazilar basılışın veya basılmasının
ise emilmez. Yazı ve şiirler kaynak
bilgisinden itibarla edilemez, İlhan-
lı tarifeye tabidir,

Yaz. Ücreti : 50 TL Altı aylık : 30
TL post dası : İki mislidir.

Kur. Yeri : MTTB. Basın - Yayın
Mekanlığı Çağaloğlu/İst.

Tel. 32 09 24 - 26 36 74 Posta çeki :
30229, Dizgi - Baskı : Fatih Genç-
lik Yedi Matbaası İşletmesi,

Vahit Çabuk ; Osmanlı Haremi
Ramazan Şerif Turgut ; Koza İstanbul - Şiir,
H. Oflaz Özden ; İlk Türk - Arap Münasebetleri
Veli Aras ; Na't-i Resül-i Kibriyá - Şiir,
Feyzi Bayraktar ; Tarihi Seyri İçerisinde Or-
tak Pazar ve Türkiye,

Vahit Çabuk ; Üç Kuş - Şiir,

Şeyhmuş Durgun ; İslâm İnkılâbinin Esasları

Fazlı Videlîli ; Rasûl-i Ekrem'in Örnek Ahlâkı.

Vahit Çabuk ; Çoban Kaval Akşam - Şiir,

Recep Ulusoy ; Osmanlılıarda Ahi Teşkilâti.

Mesut Uçakan ; Utanç Duvarları - Şiir,

Sedat Senelvanoğlu ; San'at ve San'atkâr.

Talip Mert ; Hüsn'ü Hatt Nev'ileri.

Nazım Çapanoğlu ; Günah Yüklü Ovalardan
Şiir,

A. Efe Cebikelli ; Bir Çuval Un - Hikâye.

Y. Muhammed Aktürk ; Büyürdü Düşünceleri
Şiir,

Ahmed Kurucuoğlu ; Dört Mevsim - Dört Ne-
sil'den - Hikâye.

www.mttb.com.tr



Topkapı sarayının harem bölümlerinden görüntüler...



OSMANLI HAREMI

Vahit ÇABUK

Girilmesi yasak olan yer mânâsına gelen «harem», tarihi bir term olarak, İslâm devletlerinde, padişah saraylarının, hanedân mensuplarına tahsis edilen bölüm olup, tarihi seyri içinde, Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde zirveye ulaşmış, böylece bütün dünyanın ilgisini çeken bir hüviyet kazanmıştır. İlk çağlardan itibaren mevcudiyetini gördüğümüz harem, şarkta bir çok imparatorluklarda, batıda ise Roma'da daha az itina edilerek yaşatılmış olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Abbasî İmparatorluğu ile Memlûklu Sultanlığında daha bârî çizgilerle ortaya çıkmaktadır. Fakat bunu en iyi bir şekilde teşkilatlı olarak tarihi bir ehemmiyet kazandıran Osmanlılar olmuştur.

Üç

Saray halkından yalnız kadınların yaşadığı harem, büyük konaklarda ve buna benzer geniş müstemilâti olan binalarda da mevcut olmuştur. Bu saray ve konaklar haremlik ve selâmlık olmak üzere ikinci bölümde teşkilâtlanmışlardır. Harem kısmına kadınlardan başka, yalnız harem ağaları görevli olarak girebilirlerdi. Padişahın devlet işlerinden sonra istirahat ettiği yer olan haremde, ayrıca şehzadeler de yaşamakta idiler.

Asıl mevzuumuz olan «Osmanlı Haremi»ni daha iyi anlayabilmek için, saray teşkilâtı ile bu sarayların kuruluş biçimini ve içinde görev alan kişilerin tanıtılması icab etmektedir. 1299 yılında kurulan İmparatorluğun, ilk merkezi Bursa ile Rumeli'de başkent olarak teşkilâtlanan Edirne'de padişahlar ikâmetleri için muhtelif saraylar yaptırılmışlardır. Edirne'de Sultan I. Murad'ın yaptırdığı «Saray-ı Atik» ile Sultan I. Mehmed'in yaptırdığı «Saray-ı Cedid-i Âmire» daha sonra İstanbul'da yaptırılan Eski Saray ile Topkapı Sarayları için birer nûmûne oldu.

İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmed, bugünkü Üniversite merkez binasının bulunduğu yere «Saray-ı Atik» adı ile Eski Sarayı yaptırdı. Daha sonra Çinili Köşk ile «Saray-ı Cedid Âmire» (Topkapı Sarayı)’yı yaptıran Fatih Sultan Mehmed, haremini hemen eski Saray'dan ouaya nakletmedi. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Eski Saray'da çıkan bir yangın üzerine, Hurrem Sultan'ın ricası ile Haremi Topkapı Sarayı'na geçici olarak taşındı. Ancak padişahlar içinde Sultan III. Murad zamanına kadar Eski Saray'da yaşamalarına devam ettiler. Aileleri ve çocukları ile burada ikâmet eden padişahlar devlet işlerini görmek üzere Topkapı Sarayı'na giderlerdi. Topkapı Sarayı'nda yer alan Harem dairesini Sultan III. Murad, Mimar Sinan'a 1578 yılında inşa ettirdikten sonra, haremi nihai olarak bura ya nakletti. Sultan III. Murad'ın dairesini yatak odası olarak kullanan padişahlar, 1757 yılında Hünkâr hamamı karşısına Sultan III. Osman tarafından yaptırılan yeni yatak odasında gecelerini geçirmeye başladılar.

Topkapı Sarayı'nın harem dairesi, en güzel çinî eserleri ihtiva eder ve bu yönü ile oldukça ilgi çekicidir. Buna mukabil dahili kuruşlu itibariyle, müzeyyen salonlar ve muhteşem odaların yanısıra, karanlık, izbe ve alçak tavanlı bir kısım odaları ile bu güzellikin nisbeten gölgeler. İç içe bölümlerden meydana gelen harem binasının müteaddid kapıları vardır. Saraya gelen veya saraydan çıkan kadınların arabalar ile geçikleri Araba Kapısı, Kubbe Altı Kapısı ile Zülflü Baltacılar Koğuşunun Kapısı arasında bulunmaktadır. Harem'in

Araba Kapısı'ndan daha işlek olan kapısı Kuşhane Kapısı'dır Kuşhane Kapısından girilince, harem ağalarının nöbet tuttuğu yere gelinirdi. Haremle ilgili olanların girip çıktıkları bu kapının devamında bulunan kordora altın sokak adı verilmişti. Bu koridor Hırka-i Şerif dairesine kadar uzanırdı. Koridorun ortasında bulunan kapı, Valide Sultan Taşlığına açılırdı. Ayrıca sol tarafta bulunan kapı da cariyeler odasına açılırdı.

Cariyeler dairesi kısmında harem ağaları nöbet tutmakla görevlendirilirlerdi. Ayrıca harem dışarı ile ilgisini de buradan sağlayırlı. Hava kararınca nöbetçi harem ağası, dışarıya açılan bu kapıyı kapardı. Harem ağaları, harem dahiline giremedikleri için, iç dezen ve intizamı Haznedar ustalar temin ederdi. Eğer geceleyin harem içerisinde herhangi bir şey olursa, Haznedar usta, harem ağalarına, onlar da Kızlar ağasına haber verir, gereken yapılırdı.

XIX. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen Dolmabahçe Sarayında ise, haremle mâbeyn arasında büyük kapı bulunmaktaydı. Aynı şe-
kil Yıldız Sarayı'nda da vardı. Bu saraylarda kapının ön tarafında musahib harem ağası, iç tarafında da bir başka harem ağası nöbet tutardı. Burada, padişah dairesine çekildiği zaman, haznedar usta ile yanında bulunan kahrlar, Bünkâr dairesi önünde sabaha kadar nöbette kahrlardı. Harem'in diğer taraflarında düzeni sağlamakla görevli nöbetçi kahrlar ve cariyeler bulunurdu. Padişahın ve sarayda yaşayan diğer hanedân mensuplarının hayatı çok sıkı bir disiplinle yönetilen muhafaza altında bulunurdu.

Topkapı Sarayı'na haremi Eski Saray'dan nakleden Sultan III. Murad, 16 adım eninde ve boyunda, kare şeklinde çok güzel bir yatak odası inşa ettirmiştir. Aynı zamanda sarayın en muhteşem odası olan burası, gayet güzel çinilerle süslenmiştir. Sultan III. Murad'ın yaptırdığı bu yatak odasından bir kapı ile geçen Sultan I. Ahmed'in mütâlea odası ise, tertibatı itibariyle görenleri hayranlık içinde bırakır. Bunun hemen bitişliğinde de Sultan III. Ahmed bir yemek odası inşa ettirmiştir. Osmanlı padişahları genel olarak Sultan III. Murad'ın yaptırdığı yatak odasında 1757 yılına kadar yatıp kalkmışlardır.

Osmanlı padişahları, İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın yanısıra, avlanmak, eğlenmek ve istirahat etmek gayesiyle şehrin güzel manzaraî ve koruluğ yerlerinde bilhassa Boğaz'ın yamaçlarında has bahçeler, kasrlar ve köşkler yaptırmışlardır. Bunlar arasında, Lâle Devrinin eğlenceye düşkün padişahı olan Sultan III. Ahmed'in Kâğıthane'de yaptırdığı Sâdâbâd kasrı ile Çırağan, Neşatabâd, Hümâyûnâbâd Sarayları başta gelenleridir. XIX. yüzyılda ise Dolmabahçe Sarayı-

ndan başka Sultan Abdülaziz'in yaptırdığı Beylerbeyi Sarayı ile Sultan II. Abdülhamid'in yaptırdığı Yıldız Kasrı sayılabilir. Yıldız kasrı imparatorluğun son zamanlarında, sultanatın kaldırılmasına kadar padişahların ikâmet ettikleri mahal oldu.

Has bahçeler arasında en meşhur olanları da, İbrahim Paşa bahçesi, Emin Bahçesi, İskender Bahçesi, Sultan Bahçesi, Beykoz Bahçesi, Büyükdere Bahçesi, Bebek Bahçesi, Halkah Bahçesi ve Yeni Bahçesi可以说. Bunlardan başka Evliya Çelebi'nin bahsettiği Tokat Bahçesi, Çubuklu Bahçesi, İstavroz Bahçesi, Üsküdar Bahçesi ve Camii Bahçesi de o zamanlar padişahlar tarafından sık sık gidilen yerler arasındaydı. Bu saylıklarından başka daha bir çok köşk ve bina'nın mevcudiyeti muhakkaktır.

Osmannî haremî, teşkilât olarak Fatih Sultan Mehmed zamanından itibaren gelişmeye başlamıştır. Bu devirde nâm zamanda saray içinde devşirme usûlünün uygulanmaya başladığı bilinmektedir. Yine XV. yüzyıl ortalarında Ağalar Derezi kurulmaya başlamıştır. Genişleme zamanında esirler arasında secleri hadımların dayanıksız olmaları üzerine, saray idarecileri Ayalet'tan getirttikleri zencileri bu işlerde kullanmaya başladilar. Esir tüccarları marifetiyle Mısır ve Hâbeşistan'dan temin edilen bu zenciler, belli bir yaşı kadar eğitimden sonra şehzadelem, kadınefendilerin, sultan ve valide sultanların hizmetleri ile görevlendirilirler ve böylece harem işlerinde elgulerek çalışırlardı.

1562 yılında harem'in idaresine zenciler tamamen hâkim oldular. Haremde en yüksek yetkiye sahip olan Kızlarağası (Dârüssââde ağası), Osmannî sarayının bütün iç ve harem halkın başı idi. Derecesi Sadrazâm ve Şeyhü'lislâm'dan sonra gelmekteydi. Yetki itibariyle kendisinden sonra sarayda, hazinedar usta, yardımcısı olan hazine vekili baş musahib ve yanında bulunan diğer musâhibler gelirdi. Kızlar Ağaları, eski saray ağaları veya hazinedarlarından bu mevkie tâyin olunurlardı. Azledildikleri zaman da, doğru Mısır'a gönderilir ve orada ikâmetlerini sürdürürlerdi.

Harem'in en içinde görev yapan harem görevlilerinin başı hâzinedar usta idi. Bu görevde çok güzel olan câriyeler getirilirdi. Bu seçimi bizzat padişahlar yapardı. Doğrudan padişahın hizmetinde bulunan hazinedar ustalar valide sultandan sonra haremde en çok söz geçen kadın olurdu. Hazinedar ustaların da ilk beş sıraya tâyin olunanlar daha çok yetkili idiler. Bunlar, baş hazinedar ve ikinci, üçüncü dördüncü, beşinci hazinedarlar diye adlandırılırlardı. Hazinedarları

herken görevleri padışahların hizmetine bakmaktı. Aynı zamanda padışahın yanına girmek ve oturabilmelerdi. Kalfalar ise haremde gecen günlerde nöbet tutarlardı. Hasınlardar ustaların bir diğer mümkin görevleri de haremde yeni giren ikbal ve gösdelerin terbiye edilmesiydi.

Harem dairesinde sofra işlerine hazırlık eden çanakkale ustası da malann matyetinde de kalfa ve eâriyeler çalışıyordu. Haremdeki diğer görevilleri de şu şekilde aralamak mümkündür :

Çamagır usta (Çameğli ustası), padışahın çamagırlarını yıkardı, jerektar usta, padışahın el ve yüzünü yıkaması, abdest almaşı için gerekli hizmeti görürdü. Berber ustası, kahveet ustası, kitterel ustası, İm ustalar bisnat padışahın hizmetlerine bakmakla yükümlü idiler. Avnî, avnîa haremde diğer hizmetlerine bakan ustalar da vardı. Bısuva, beker usta (Sultan ve hanımefendillerin, ikbâllerin hamamını yıkama, gom ve tuvaletlerine bakardı), Külhanei usta (Haremdeki hamamın yıkılmasını sağlardı), vekil usta (Hasınlardar ustası adına eâriye-i İslâmını idare ederdi), Kethüda kadın (Kadınların en yaşlısı baş harem teşrifatçısı idi), Kâne usta (Şerifat ve dîzenini temin ederdi), Hastalar ustası (Gelen ilaç eâriyelere bakardı), Ebe (haremde doğum işleri ile meşgul olur), Tâye, Dâye (Bütnâne, padışah kızlarına ve şehzadeleme aile emâlîmîmek için saray tarafından tutulan veya satın alınan cariyeлерdi), Dadi (Padışah çocuklarına bakardı).

Saray ve konaklarda eâriyeler için kullanılan «kalfa» terimi, ustalarla temas eden çok daha önce, XVI. yüzyıldan itibaren Osmanlı Sarayı'na gosullanmeye başlamıştır. «Usta» terimi XVIII. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Daha önce ise bu ünvanların yerine «bula» kelimesi aynı zamanda kullanılmaktadır. Acemi eâriyeler yetiştiirildikten sonra kalıcı ünvanını alırlardı. Daha sonra dairelere dağılan kalfalar, yaşılarına göre derece kazanırlardı.

Bulundukları dairenin her türlü hizmetini gören kalfalar, dairelerinde haftalık nöbet tutarlardı. Diğer taraftan yine bir hafta süre ile de, «aş nöbeti» adı verilen haftalık bir nöbet tutmakla yükümlü idiler. Normal nöbette temizlik işlerine bakan kalfalar, aş nöbetinde sofra işleri ile meşgul olurlardı. Baş kalfanın emrinde de bütün daireler bahçeleri dolanan nöbetçi kalfalar bulunurdu. Bunlar ayrıca her ay sarayda genel temizlik yaparlardı.

Padışah değiştiği zaman, saraydaki eski kalfalar, (hasınlardar ustalar ile kalfalar hariç), bütünüyle yeni padışahın hizmetine girderdi. Hizmet süresini bitiren kalfa dışarı çıkabiliirdi. Dışarı çıkanlar evlenebilirlerdi.

YEDİ

nirler, çıkmak istemeyenler ise eski işlerine devam ederlerdi. Haremde nüfus kazanmış bir kısım kadınlar devlet işlerinde bazan çok önemlidir. Birileri roller de oynamışlardır. Bunlar arasında Sultan III. Murad zamanında Çanfedâ Kethüdâ ile Râziye Kalfa, Kanuni Sultan Süleyman zamanından beri sarayla ilişkileri olan ve Sultan III. Mehmed zamanında İstanbul gürmrüğünü ele geçiren Yahudi Ester Kira, Sultan İbrahim zamanında, onun müşahibesi Bekerpâre ile Höyüzar hediye din ve Sultan Abdülaziz'in beginci hazırladığı Arzuniyâz Kalfa healarıdır.

Osmancı Sarayına ilk căriyeler Sultan Orhan zamanında başlamıştır. Fatih Sultan Mehmed zamanında ise sayıları çok olmuştur. İlk zamanlardan itibaren Türk kızları ile evlenmeye itaat etmektedirler. Osmancı padışahları, Sultan II. Bayezid zamanından itibaren ise Adetî terk etmişler ve căriyelerle de evlenmeye başlamışlardır. Genelde devrinde savaş yapılan milletlerin căriyeleri arasında en güzel olanları saraya, padışaha takdim edilirdi. Daha taraftan Çerkez, Gırçılı ve Rus căriyeleri de saraya sokulmaya başlamıştır. Güzellikleri dünyaca ün kazanan Kalkanlı Güzeller, Osmancı sarayında uzun müddet bu öztünlüklerini sürdürmüştürlerdir.

Eşirler arasındaki secherek saraya alınan căriyelerin yanısıra, bir kısım zengin devlet adamları da, padışaha güzel căriyeler takdim ederlerdi. Ayrıca gürmrük emini de bilhassa Çerkez, Gürcü ve Abaza gizli biri satın alıp saraya takdim ederdi. Satın alınan căriyelerin satışı verilmeden önce sıkı bir muayeneden geçiriliirdi. Uykusunu ağırdığı, horlaması veya başka kusurları var ise kontrol edilirdi. Bu kontroller ebe ve hastalar ustası tarafından yapıldı.

Saraya kabul edilen căriyeler önce hizmet eğitimi tâbi tutulardı. Ustaları tarafından, çamaşır, kller, sofra gibi hizmetlerde eğitilirlerdi. İçlerinde güzel olanları padışah hizmeti için ayrılrırdı. Karakterlerine (güzellik, fettanlık, renk, căzibe v.s.) göre birer isim alırlar. căriyeler harem terbiyesine çok sıkı ve disiplinli bir şekilde tâbi tutulurlardı. Odalık olarak veya güzel oldukları için haremde alınan căriyeler, gelecekte ikbâl, kadınefendi veya valide sultan namzedi olmaları hasebiyle, okuyup yazma öğrenmelerine, saray görgülerini bilmelerine ve bilhassa kibarlıklarına çok hususi bir önem verilirdi.

Osmancı padışahları kendi odalıklarını sarayda bulunan birbirinden güzel căriyeler arasından seçerlerdi. Yüksek dereceli devlet mührleri veya paşalar tarafından, terbiye edilmiş, okumus güzel kller padışaha takdim edildiği gibi, ayrıca ününü duydukları güzel căriyelerin

BEKİZ

görün de istenirden. Mesela Sultan III. Ahmed, okumus ve çok iyi şekilde eğitimis bir căriye sadrazamından istemişti. Padişahların odağından masul sevuklerine dair bilgiler yerli kaynaklarımızda hemen da bir yer almamıştır. Daha azıyaade batılı yazarların alâka gösterdiği bu husus, enhârî eserlerinde mevzuu bahis edilmişse de, bu bilgiye aitte incelemesi icabeder. Osmanlı yazarlarının ise, dini bir duyguya ve haremne, daha doğrusu İmparatorluğun en mühlüm mahrem olan haremne ilâzimle saygı göstermeleri bu hususu teyid etmektedir.

Demandî padişahları şerî hükmünlere göre căriyeler arasında işe yaptığı ile nikâhsız olarak münasebette bulunabilirdi. Bu căriyelerden dehâncî biri ejer hamile kahr ve çocuk doğurursa, ikbâl ve kadın olmali sayılardır. Yine bu căriyelerden ilk erkek çocuğu doğuran, başdan olurdu. Osmanlı padişahları cuma gecelerini nikâhî karılarına ayırdı. Bu hususa bütün Osmanlı padişahlar istisnasız ria-yet ezmışlardır.

Mâmmefendi diye hitâb edilen ikbâller, Osmanlı harem tarihinde Sultan II. Mustafa devrinde başlanmakdadır. Bu ilk ikbâlin adı, Şâhîn Fatma Hanımdır. Bu yaşında şîrem kazanan ikbâller, XIX. yüzyılda haremîn en nüfuslu kadınları olmuşlardır. Padişahlar da ikbâlli için, bilhassa seni detülerde, Dolmabahçe, Çırağan ve Yıldız Sarayılarında husus olarak ikbâl daireleri yaptırmışlardır.

Osmanlı padişahlarının nikâhla aldıkları kadınları, haremîn kadın efendileri olurlardı. Bunlar ikbâllerden ayrı idiler. İmparatorluğun haremîn kadınlarında oldukça serbest olan kadın - efendiler padişahları gibi alarak Sancak Beyliğinde bulunan oğullarının yanına gitmektedir. İmparatorlukta padişahların nikâh ve düğün yaparak evlenmeleri Fatih Sultan Mehmed zamanında başlamıştır. Kadınlarıyla eşitlerine gelince, bunlar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarını önlemek için nöbet usulünü ihdâs etmişlerdir. Ancak, padişahların hizan çocuk yaşıta, bazan da zayıf karakterli olarak Osmanlı tahtına sturmaları, bilhassa haremde başkadın efendiye büyük bir yetki ve hizan imkânı sağlamış, böylece XVII. yüzyıl Osmanlı sarayında kadınlar saltanatı ortaya çıkmıştır. Kanûnî Sultan Süleyman zamanında hizan kadınlardan saltanatı, Sultan I. Mustafa, IV. Murad ve sonraki padişahlar zamanında büsbütün artmıştır. Sarayda kadınefendilere aynı aynı daireler tahsis edilir, onlara önemli miktarda maaş ve ödemek bağlanırdu.

Bu arada valide sultanların da Osmanlı Sarayındaki mümtaz mevkii ve ehemmiyetlerinden bahsetmek gereklidir. Yavuz Sultan Selim

zamanından itibaren «Sultan» adını almaya başlayan padişah anne
leri, Osmanlı haremının padişahından sonra en yüksek mevkii olan Vâ
lide Sultanlık pâyesini alırlardı. Sarayda, padişah oglunun saltanat
tuna çok mühim roller oynayan vâlide sultanlar, çocukların vefat
üzerine muhteşem bir törenle (vâlide alayı) Eski Saraya nakledilirdi.

Bu arada padişah kızlarının da Osmanlı haremindeki mühim
mevkisinden bahsetmek gerekir. Osmanlı hanım sultanları adını alan
padişah kızlarının doğumunda muhteşem törenler yapıldı. Daha
sonra hususi bir dairede bir dadi nezaretinde büyütlen Sultan Hâ
numlar, iyi bir şekilde okutulur ve terbiye edilirdi. Evlenme çağrıs
gelince de vezir, paşa, kaptan paşa veya beylerle nikâhlanırlardı. Pa
dişahlar da kızları veya kızkardeşleri için çok muhteşem düğün tö
renleri icra ederlerdi. Sultan hanımlarla evlenen bu gibi kimselere
damad, enişte, güveyi adı verilirdi. Sultan hanımlarla evlenen kim
seler, başka bir kadınla evlenemezdi. Ayrıca, hanedân mensubu ola
rak Sultan Hanımı, padişahın kişi ile kocasını boşama hakkı tanın
mıştı.

Haremde yaşayan padişah ve eşi harem mensuplarının saray
da muhtelif eğlence ve meraklıklarla, bu kapalı hayatlarına bir çesnî
kattıkları muhakkaktır. Bu eğlencelerden halvet başta gelirdi. Hal
vet, haremde yaşayan kadınların sarayın bahçelerinde, mesirelerde
serbestçe geçip eğlencelerinden ibaretti. Kapalı havalarda padişah
hizmetkensi dairesinde halvet yapardı ve buna kapalı halvet adı ve
riliydi. Bahar ve yaz aylarında harem halkı has bahçe ve saray di
ğindaki gezi yerlerine kalabalık bir halde gezi tertip ederlerdi. Bu
mutâd bir gezi idi ve adına beylik gezintileri denirdi.

Şiire ve müsikiye hususî bir alâka gösteren Osmanlı padişahları
haremde devamlı olarak bir saz heyeti ve hânende takımını hazır bu
lundurmuşlardır. Kapalı bir çevre olan haremde bilhassa sazlı eğ
lencelere çok önem verilirdi. Türk san'at müsikimizi millî bir seviye
ye çıkaran ve ona en güzel renkleri katan müsiki ustalarımızın, Os
manlı Sarayında bu saz ve hânende takımları arasında yetişmeleri,
verdikleri fevkâlâde eserler hâlen san'at ruhumuzu millî mazimize
bağlamaları, aynı zamanda bir eğitim müessesesi olarak Osmanlı Sa
rayının ehemmiyetini ortaya koymaktadır. XIX. yüzyılda ise Dolma
bahçe Sarayı'nda batı usulünde sazlar ve eğlenceler (meselâ tiyatro)
görülmeye başlanmıştır. Müsikinin yanısıra haremde orta oyunları,
meddah, karagöz temsillerinin de yer aldığı görülmektedir. Osmanlı
haremde zekâya dayanan oyunlar arasında dama, domino ve sant
raç önemli bir yer işgal etmiştir.

Haremde yapılan merasimler arasında başlı başına bir hâdise olan Cuma selâmlığı ile Nevruz tebriki, kandiller, süre alayının gönülleri başlıcalarındandır.

Osmanlı sarayı çok, güçlü ve cihansümûl bir imparatorluğun idare merkezi olması hasebiyle, bilhassa padışahlar ve hanedân mensupları tarafından, idaresi, dışarı ile teması ve iç âhengî hususunda, kayıtsız şartsız bir dikkat ve itina ile muhafaza edilmiştir. Saraya giriş - çıkış çok sıkı bir kontrol ile sağlanlığı gibi, harem giriş - çıkış da aynı şekilde sıkı bir kontrole tabi idi.

Osmanlı saray halkın İstanbul halkı ile çok nazik bir ilişkisi vardı. Mahremiyetin edebine son derece riayet eden hanedân mensupları da, bu nazik ilişki üzerinde titizlikle durmuşlardır. Bilhassa Avrupa devletleri ile yakın temasla geçip onların iç işlerini ve özellikle saray hayatlarını türlü vesilelerle yakından öğrenen Osmanlı padışahları, kadınların kariştiği veya karışabileceği her türlü entrikayı, kendi saraylarına sokmamaya son derece gayret göstermişlerdir. Böylece, harem bir nevi yasak sektörüne bürümeyi başarmışlardır. Bunda millî geleneklerin yanı sıra daha ağır bir şekilde dîni hükümlerin tesiri de çok etkili olmuşdur.

Haremde vazife verilen kimselerin gayet güvenilir, sırraklar ve ketum olmalarına çok önem verilmiştir. Harem'in iç işlerini tanzim edenlerle, dışarı teması sağlayanların bizzat padışah tarafından seçilmesi bu hususun başlıca delilidir. Ayrıca kendilerine havale edilen iş görevi suistimal edenler de şiddetle cezalandırılmışlardır. Server iş takımı ile birlikte, harem taşra ile olan ilişkilerinde, İstanbul halkın ülfetini ihlâl ettiği için Sultan III. Murad tarafından azledilmiş ve cezalandırılmıştır. Yine bunun gibi görevini suistimal eden Recep Paşa da idam edilmiştir.

Bunlar aslında müstesnâ hâdiselerdir ve yukarıda izah edildiği gibi, padışahların sıkı takipleri ve hanedanlarına olan bağlılıklarını dolayısıyle, imparatorluğu aşırı derecede huzursuz kılacak bu gibi çirkin hâdiselere meydan verilmemiştir.

Bibliyografya :

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, *Osmanlı devletinin saray teşkilâtı* (Ankara, 1945); Çağatay Uluçay, *Harem II* (Ankara, 1971). Bu iki eser Osmanlı sarayını ve haremîni çok geniş bir şekilde tanıtan müstakil eserlerdir; Mehmed Zeki Pakalın, *Osmanlı Tarih deyimleri ve terimleri sözlüğü* (İstanbul, 1953), II, 279 - 280, mad. *Kızlar ağası*; *Türk Ansiklopedisi*, madd. *Harem*, *Harem ağası*, XVIII, 488 - 489.



KOCA İSTANBUL

Rumuzlu Şirin Eseri

Sesleri kuyularından,
Martalar da şerbet ediyor.
Hayret...!

Eugoların rahatsızlığı olsadı,
İnsanları rahatsız etmeyecekler.
Anadoludan bir ses!
Koca İstanbul.

Uzaklardan büyük gürullen,
Tatlıcaşılıkla küçülen şehir.
Fakirin ezilip kuyubolunuğu,
Zenginin tabakalarının kemiği.
Bir yanında Bebek, bir yanında Hıristi,
İşte sansa Taksim...
İmparatorluklar kuraklığınız belidir,
Şimdi yorgun!
Bunalımlar içinde kırık, dökük.
Başka başka ellerde.

oniki

İLK TÜRK - ARAP (İSLÂM) MÜNASEBETLERİ

Hasan Oflaz ÖZDEN



«Türkler size dokunmadıkça
siz de onlara dokunmayınız.»
Hz. Muhammed

Hz. Muhammed'in, Mekke'den Medine'ye hicret etmesi ile başlanan İslâmiyet'in yayılması, Hülefâ-i Raşidin devirlerinde de ahenkli bir şekilde sürdürülmüş, batıda Akdeniz kıyılarına ve Afrika kıtasına, kuzeyde ise Irak ve İran topraklarına dayanmıştır. Kadisiye ve Nihavend savaşlarından sonra İran'ı tamamen ellerine geçiren Müslümanlar, İran'ın kuzeydoğu hudutlarında yaşamakta olan Türklerle temas geçtiler.

Aslında Türk - Arap münasebetleri İslâmiyet'in ortaya çıkışından daha önce başlamıştır. Bu ilk münasebetlerde, Arap âlemi ile Türkler arasında geniş bir coğrafi sahaya yayılmış olan Sâsânî İmparatorluğu'nun rolü olmuştur. İlk Türk - Arap münasebetlerinin yankılarını Câhiliye Devri Arap şairlerinden Hassan b. Hanzala, Nabiga el-Zübyani, Avş b. Hacar ve Şammah b. Zirar'ın yazdıklarları şiirlerinde, Türkler'in bilhassa askeri hususiyetlerini görmekteyiz. Câhiliye Devri şairlerinin Türkler hakkındaki bu beyitlerini ve Arap'ların bu hussustaki hissiyatını takdir eden Hz. Muhammed bir Hadis-i Şerif'inde şöyle buyurmuştur :

ONÜÇ

“Türkler size dokunmadıkça size de onlara dokunmayısunuz.”

VIII. yüzyılda Hazar, Rûfusalar ve Mâverâünnehî'ye deşte
Batı Türkistan bölgesinde bulunan üç Türk boyları bulunuyordu: alan
parlar, Kara - Hitaylar, Türkeler, Hudaklar ve Karluklar. Bu bölgein
en önemli yerleşme ve tarihi merkezleri ise, Hihâra, Hemerkent, Rig
Baykent, Belh, Merv, Talakon, Paryab, Nişâbûr, Fergana, Sogd ve
Büstür.

VII. yüzyılın ikinci yarısında, 691 yılında Orta Asya'da
Kagan (Kutluq Han) Oğk - Türk Devleti'nin kurulmuştur. Ve o dönemde
Devleti'nin II. Hakam Kapagan Han (691 - 710) bazı Türk boyları
Türkeleri ve Karluklar'ı egemenliği altına aldığı zaman Kutluq Han'ın
oğlu Kü'l - Tigin' de 698 yılında Mâverâünnehî'ye girmiştir. Burada
yerleşmiş olan Karluklar, Müslümân - Araplar ile geçen İran'da
kesin en yakın komşuları oldukları için, bu Türk kayıtlarından
önce İslâmîyetle temas geçmemiştirlerdi. Taberi 119 (737) n
sında Amu - Derya'nın yukarı mevâları, Toharistan'da bir Karlu
Yabgu'sundan bahseder.

Türkler ile Müslüman Araplar arasındaki yakın askeri temaslar
iki sahada gerçekleşmemek mümkündür. İlk askeri temasları Halife Ömer
zamanında (634 - 644) İran'ın saptından sonra Yukta gelmiştir. 64
yılında Nihavend savaşını kazanan İslâm ordularına Horasan ve İ
ran'ın yolu açılmış bulunuyordu. Bu bölgedeki İslâm ordularının
komutanı olan Abdullah b. Amir'in öncü birliklerinin komutanı da
Ahnef b. Kaya, Sâsânî Hükümdarı III. Yezduceerd'i yakalamak
re Merv şehrine yürülmüştür. Türkler'in hâkim bulunduğu Ceyhun
ırmağının ötesine kaçan Yezduceerd, Ahnef b. Kaya'tan kurtulmak
için Türkler'e sığınmıştır. Bu hadise ile, ilk Türk - Arap (İslâm)
keri temaları başlamış oluyordu. Ceyhun ırmağının batısında bulu
nan Belh, Nişâbûr ve Toharistan'ı ellerine geçiren İslâm orduları
Ceyhun ırmağına dayandılar. Yezduceerd Türk hakanından ve Pe
rgana ile Sogd ahalisinden yardım istedi. Meydana getirilen müttefik
kuvvetler İslâm Ordularından Belh'i kurtardılar ve Merv el - Rud
kadar ilerlediler. İse de, zor durumda kalan Ahnef b. Kays bir har
hilesi ile bu müttefik kuvvetleri geri çekilmeye mecbur etti. Dış
tarafından Halife Ömer, Ceyhun'a kadar ilerlemiş olan Ahnef b. Kays
gönderdiği mektupta «Sakin ha, Ceyhun nehrinin öte tarafına tev
vüs etmeyiniz» diye emir buyurdu. Bundan da anlaşılıyor ki N
Muhammed kadar, onun halifesi de Ceyhun'un ıllerinde yaşa

Türkler'e kaçı temkinli davranışılması gereğini ciddiyetle idrak etmektedir.

Türkler ile Müslüman - Araplar arasında coreyan eden ilk askeri temasların ikinci safhası daha geniş bir şekilde Emeviller zamanında olmuştur. Basra Valisi Abdullah b. Amir, Abdurrahman b. Samure'yi 43 (663 - 664) yılında Sicistan'ın fethine memur etti. Abdurrahman, Abdullah b. Hazim ile birlikte başta Kabul olmak üzere Belh, Büst ve diğer bazı şehirleri fethettiler. Yine aynı yıl içinde Sind'in fethini gönderilen Abdullah b. Sevvâr el - Abdi bu bölgede Türkler ile yaptığı savaşı kaybedince, azledilerek yerine Mühellep b. Ebî Suîf tâyin edildi. 44 (664 - 665) yılında Türkler ile yaptığı savaşı kazanan Mühellep, bu bölgede İslâm hâkimiyetini yerleştirmeye başlamıştır.

54 (674) yılında Horasan valisi Tagmedîl, Ubeydullah b. Ziyad, Ceyhûn'u geçerek Buhârâ üzerine yürüdü. Bundan önce önemli ticaret şehri olan Baykent'i ele geçirdi. Buhârâ hükümdarı Kabac Hatun ağır vergiler karşılığında Ubeydullah'ı dan sulu istemek zorunda kalmıştı. Yapılan anlaşmaya göre Ubeydullah, Buhârâ'dan 2.000 kadar muharip Türk alarak Esravîn döndü.

Irak Genel Valisi Harcaş tarafından 86 (705) yılında Aşağı Töharistan'ın fethine međur edilen Kuteybe b. Müslim'e kadar birçok Arap valileri Buhârâ'ya saldırmışlar ise de fethine muvaffak olamamışlardır.

Kuteybe, Buhârâ'ya karşı ancak 90 (709) yılında harekete geçerdi. Bunun üzerine Türkler ve Sogd'lardan meydana gelen büyük bir ordu Kuteybe'nin üzerine yürüdü. İki ordu arasında kalan Kuteybe, ümitsizlige kapılmadan gayet soğukkanlı bir şekilde, gelen kuvvetleri mağlup etti. Buhârâ komutanı Buhar - Hudat, Kuteybe ile ağır vergiler karşılığında sulu yapmak zorunda kaldı. Şehrin yarısı Araplar'a tahsis edildi. Böylece 90 (709) yılında Buhârâ kesin olarak Müslümanlar'ın eline geçmiş oldu.

Kuteybe zamanında büyük hız kazanan Arap fetih harekatı, hızla devam etmekte idi ve sıra Semerkant'a gelmişti. Semerkant hükümdarı Tarhun (Tarhan) Buhârâ'nın akibetine düşmemek için, bazı şartlar karşılığında Arap hâkimiyetini tanıyacağını Kuteybe'ye bildirdi. Tarhun'un bu tutumu kendisine karşı bir isyanın patlak vermesine sebep oldu. Isyan sonucu Tarhun öldürüldü ve yerine 90 (709) yılında Gurek b. İhsid getirildi.

Semerkant'ın tam olarak fethedilemeyeş Araplar İçin Mâverâünnehr'de bir tehlike idi. Kuteybe, bu sefer kardeşi Abdurrahman komutasındaki 20.000 kişilik öncü kuvvetlerini Semerkant'ın dikkatini başka tarafa çekmek için başka bir yöne gönderip, esas kuvvetlerle kendisi Semerkant'a karşı hücumu geçti. Fakat Gurek, casusları sırasıyla durumu öğrenmişti. Bunun üzerine iki ordu Buhârâ ile Semerkant arasındaki Arbilnean denilen yerde karşılaştı. Gurek, Arap kuvvetleri karşısında tutunmadı. Bu sırada Abdurrahman komutasındaki Arap öncü kuvvetleri Semerkant'a girmiştir. Gurek Semerkant surlarının gerisinde savunma hazırlıklarını sürdürdü. Aralarından yardım beklerken, Kuteybe Arap, Harzemli, Buhârâ ve rasanlı birliklerden mürekkep ann kuvvetleri ile şehri muhabara etti. Ancak kuşatmayı önleyemeyen Gurek, 3.000 köle ve vergi vermeyen kabul ederek Arap hâkimiyetini tanımış oluyordu (710).

Daha önce uygun zaman Kuteybe'nin yanında bulunan ve men-
nen gittiği Belh'ten, Cenubi Tochalistan'a kaçarak orada, Belh, Men-
al - Rud, Tâlakân, Faryâp (Kâshâfî) Müslümanlara karşı müster-
ken müdafaya teşvik eden Nâzîk, Abdurrahman kumandasındaki
Arap orduları tarafından yakalandı ve Hacceac'ın emri ile öldürülü-
di. Adı geçen şahıslar 81 (70) yılında Arap hâkimiyetini tanıdı.

Bilindiği gibi fetihler esnasında Kuteybe'nin en büyük de-
tekteşîrîkî Genel Valisi Hacceac b. Yusuf idi. Onun Şevval 95 (Ha-
ziran - Temmuz 714) yılında ölümü, Kuteybe için büyük bir kayıp ve
enna bir son oldu.

Hâlifî Vellîd'in (705 - 715) emri üzerine Kuteybe, Fergana'yı ve
Fergana ile Kâşgâr arasındaki ticaret yolunu ele geçirmeye girişti.
Bu esnada Hâlifî Vellîd ölmüş yerine Süleyman geçmişti. Bunun üzerine
Kuteybe'nin isyan etmesi ve sonunda öldürülmesi Arap (İslâm)
futuhatı bakımından son derece önemli bir dönüm noktası sayıltı.

Artık Arap futuhatı eskisi gibi etkili olamıyordu. Bunun sebeplerini söyle sıralıyabiliz: Kuteybe'nin ölümü, Çin'in bu bölgelerde
nüfuz testisine çalışması, Mahallî Beylerin Arap hâkimiyetinden kurtulmak istemeleri ve Yeni Arap vâllilerinin zaafları vb.

Hâlifî Süleyman'ın (715 - 717) Horasan Valiliğine atadığı Yeni
b. Mühellep, Dihistan hâkimî Türk Su - lu mağlup etmesine rağmen
burada Arap hâkimiyetini kuramadı.

Doğudaki komşusu Çin'e karşı bir harekâta girişemeyen Turşu
Hakanı Su - lu, batıdaki siyasi gelişmeleri kendi menfaatine uygun
bulmuş olacak ki bu yöreye teveccûh etti. Maveraünnehr'deki yet-

prenslerle anlaşarak 102 (720 - 721) yılında Kursul kumandasındaki askeri birliklerini Semerkant'a gönderdi. Fakat Semerkant'taki Arap garnizonunun kuvveti karşısında birşey yapamadı.

Daha sonra Horasan Valisi olan Sa'id b. Abdülaziz Türklerle karşı bazı muvaffakiyetler kazandı ise de sonunda ağır bir hezimete uğradı.

Horasan Vallilerinin sık sık değişmesi Arap fütuhatının aleyhine neticeler doğuruyordu. Abdülaziz'den sonra Horasan Valisi olan Mûslîm, 105 (723 - 724) yılında Taşkent'i muhasara sırasında Türkş Hakanı'nın üzerine geldiğini haber alınca ric'ate mecbur oldu. "Yevî el-Atş" denilen yerde geçen muharebede Araplar ağır kayıplar ve rerek Hocend'e çekildiler. Araplardan bu yenilgisi üzerine Türkler, Ma veraünnehr'de daha tesirli olmaya başladılar.

Esed b. Abdullah el - Kesri, valiliği sırasında Buhârâtanın güney taraflarına bazı akınlar tertip etti ise de, başarı kazanamadı. 107 (726 - 727) yılında Huttel'e yaptığı seferde Türkler tarafından mağlup edildi.

109 (727 - 728) yılında Horasan Valisi olan Eşres b. Abdullah el - Sulemi'nin, şiddette bas vermemesi, Müslüman olanlardan vergi alınmayacak ve Araplardan aynı haklara sahip olunacak gibi vaadleri, Mevalî'nin Araplara karşı Türkler ile birleşmesine sebep olmuştur. Çünkü Şam Sarayı, Buhârâ ve Semerkant Türklerinden alınmayan ağır Cizye sonucu tekeşa düşmüştü. Gerçi birçok Türk Müslüman oldu, ameli cizye alınması tekrar başlayınca Türkler'in isyanları gittikçe yükseldi.

Amûl yakınında Ceyhun sâhilinde Türkler ile karşılaşan Eşres, ağır kayıplar vererek nehri geçti ve Baykent'e geldi. Burada da su yollarının Türkler tarafından tutulması Araplardan güç duruma düşündü; Araplardan bu durumdan Haris b. Sureye kurtardı.

Halife tarafından Cûneyd b. Abdurrahman el - Murri kumandasında gönderilen yardımcı kuvvetler, 111 (729) yılında Buhârâ'yı tekrar Arap hâkimiyetine aldı. Yeni Vali Cûneyd, 112 (730) yılında isyanları bastırmakla uğraşırken aynı yıl içinde Semerkant, Türkş Hakanı tarafından muhasara edildi. Arap Garnizonu Kumandanı Savra b. Hurr Cûneyd'den yardım istedi. Yardıma gelirken, harp sahasındaki çalışmaları ateşe veren Türkler, Cûneyd'i güç durumda bırakınca bu sefer Cûneyd Savra'dan yardım istemek zorunda kaldı. Türkler Savra ile mücadele ederken, Cûneyd Semerkant'a girdi. Bunun üzerine Türkler Buhârâ'ya saldırdılar; Cûneyd hemen Buhârâ'nın

ONYEDİ

yardımına gitti ve ertesi yıl Ramazan 113 (Kasım - Aralık 731) hinda, Türkş Hakanı'nı çekilmeye mecbur bıraktı.

Yeni Vali Esed b. Abdullah 117 (735) yılında Huttel üzerine rüdü ise de Türkş Hakanı'nın yardımına gelmesi ile canını zor kardı. Türkş Hakanı doğu Toharistan'daki Karluk Yabgusu'ndan aldığı yardım ile Esed'i kiş olmasına rağmen kovaladı. 10 Zilhecce 113 (19 Aralık 736) yılında Esed ile karşılaşan Türkş Hakanı Su - lu bir şekilde mağlup oldu. Memleketine dönen Su - lu, Baga Tarkan (Kursul) tarafından öldürülüdü.

Emevî Hanedanı'nın son Horasan Valisi Nasr b. Seyyâd merkezini Belh'den Merv'e nakletti. Katan b. Kutaybe'yi Cuhur'ı doğusundaki garnizonların kumandanlığına getirdi. Böylece Buhâr ve Kiş'de çıkacak herhangi bir isyanı önceden önlenmiş oluyordu. Kendisi de 122 (740) yılında Şaş'a yürüdü. Karşısına çıkan Kursul'u mağlup ederek öldürdü.

Batı Türkistan'da Arap fütihat harekâtının zayıflamasının başka mühim sebebi de, Abbasî Vahâlibin patlak vermesidir.

Bir asır kadar devam eden İlk Türk - Arap (İslâm) münasebetleri, Araplar'ın Tibetlilerne yaptıkları anlaşmaya rağmen Türkler, Mâverâünnehr ve Türkistan'da varlıklarını koruyabilmişlerdir. Arapçı siyasetini izleyen Emevîler zamanında, Araplar Türkler'e kısmen olsa Müslümanlığını kabul etmiş olmalarına rağmen daima yukarıdan bakmışlardır. Hatta Horasan Valisi Kutaybe b. Müslim zamanı tam bir zulüm ve tenkil ile özetlenebilir. İşte bu yüzündendir ki, Emevîler zamanında Araplar, Türkler'e karşı kesin bir başarı sağlamamışlar, sağlamışlar ise de bunu uzun müddet koruyamamışlardır.

Ancak, Emevîler aleyhine Şuûbiye Harekâtı oluşmaya başladık- tan sonra ki, Türkler'in İslâm Dini'ne karşı sevgisi ve yakınlaşması başlayacak, daha sonra da uzun müddet İslâm Dini'ne hizmet edecek ve ayrıca eksiksiz bir şekilde savunuculuğunu ve öncülüğünü başarı ile yapacaktır.

Bibliyografya :

Hakkı Dursun Yıldız, *İslâmiyet ve Türkler* (İstanbul, 1976),⁵ 3 - 32; Bahriye Üçok, *Emevîler - Abbâsîler* (Ankara, 1968), s. 52 - 54; Zekeriya Kitapçı, *Bugünkü Türk ve İslâm şehri Buhârâ'da İslâmiyetin yayılışı ve yerleşmesi*, *Millî Kültür* (Ankara, 1977), sayı 2, s. 50 - 59; *İslâm Ansiklopedisi*, Mad. *Kutaybe*, VI, 1051 - 1053; *İslâm Ansiklopedisi*, mad. *Karluklar*, VI, 351 - 352; *İslâm Ansiklopedisi*, mad. *Buhârâ*, II, 761 - 771.

NÂT-I RESÜL-İ KİBRİYA

Veli ARAS

—Velâdet-i Peygamberiyye kandilt münâsebetiyle—

*Beşeriyyet nâmînla olur, eşref-i mahlûkât;
Sen gelmesen hayat yoktu, yoktu hattâ hakikât!
Boş idi senden evvel, hayat ruhsuz, eşyâ ruhsuz;
Açtın onlara usku, insanlık idi ufuksuz.*

*Bekliyordu hasret ile ins ü cin, ay ve güne.
Rabb-i Celil azîz etti, etmedi sana baska es.
Nûrun sana verdi Hüdâ, dedi : Habîbim Ahmed!
Resûlümsün, nûrunla sen ol «âlemle râhmed»!
Kadem bastın âleme, ayağınla misâk ü anber;
Sensin ancak yâ Resûlân senâr-i Peygamber!*

*Risâletle geçen ömrün hep ümmetine verdin,
Dâvet-i İlâhi'de Ümnetî! Ümmetî! derdin.
Unutmadın ümmetin nefsin unuttunsa bile;
Kuşatılan âlemleri envâr-i Risâletinle.*

*O nûrların halkasına bizleri de alır mı?
Yakarışlar, yalvarışlar dergâhına varır mı?
Günahkârız, şefaat-i Ahmedine muhtâcız,
Bak! Sıra sıra olduk yoluna bir sürü âciz!
Fitne, jesât ve yalan azgınlâştı, harman harman.
Kiramadık, çemberleri... Küfrün elinde fermân!
Kölesiyiz nûrunun, ver bize bir demet ışık!
Sünnetin yayıp, ruhlara dikelim hep sarماşık.
Fethedelim âlemi, nefes ver mu'cizen'den!
Direktifler gönder bize hayatı Vecizenden!*

*Devrâni gönder bize yâ Resûl çünkü Habîbsin!
Kurtar bizi yâ Resûl küfr ü belâdan Tabîbsin!*

11 R.evvêl 1397

ONDOKUZ

Fevzi BAYRAKTAR

Doğusu ve maksadı :

Ortak pazarın kemmiyet ve ehemmiyeti hakkında manası itibarıyla gereken hükmü verebilmemiz için her şeyden önce calib-i dikkat bulduğumuz bir yazıyı hiçbir yerinde eksiltme yada ekleme yapmadan aynen ze takdim etmekte faide mülâhaza ediyoruz. Bu yazı, Ankara'da dilmekte olan «Avrupa» mecmuasının 18. nci sayısının «Yorum» adlı daki başyazısının kendisidir. Mecmuanın Umumî Neşriyet Müdürlüğü'nde yapmakta olan Gian Paolon Papa mezkûr yazısında söyle diyor.

• 20 yıl, bir delikanlığın ya da genç bir ağacın yaşı olabilir. Tarih içinde ise 20 yılın hiç bir önemi yoktur.

Ortak Pazar'ın kuruluş antlaşmasının imza tarihi olan 25 Mart 1957 den bu yana geçen yirmi yılı, bu çerçevede içinde değerlendirmek gerekiyor.

Birkaç politikacıının evası, artık 250 milyon kişinin günlük yaşantısının bir bölümü olmuştur. Bir zamanlar, dünya halklarının büyük bölümünü acı dolu uzun yıllara sürükleyen kanlı savaşların Avrupa'sında, artık insanlar, milletler, paralar, serbest dolaşımdan yararlanabilmektedir.

Germiste, Alman ve Fransız ihtarاسının kurbanı olan Alsace ya da Balkan gibi bölgeler, Avrupa'nın refah bölgeleri olmuşlardır. Nazizm ve faşizm kenarda kalırken, demokratik siyasal güçler, ülkelere göre değil, eğilimleri doğrultusunda yayılarak, sınırları da aşacak şekilde güçlü ilişkiler kurmuşlardır. Bu güçler, doğrudan oy verme yoluyla, Avrupa Parlamentosu'nu seçmeye hazırlanmaktadır.

Burada bazı sorular akla geliyor :

Avrupa topluluğu başlı başına bir başarı mıdır? Elde edilen sonuçlar olumlu mudur? Neden her bir ülke, kişiliğini ve toplum biçimini kendisi gerçekleştirerek yalnız başına hareket etmesin?

Bu soruların cevabını başka sorularda aramak gerekir. Büyük siyasal ve ekonomik güçlerin egemenliği altındaki bir toplumda, başka seçenek var mıdır? Biz Avrupa'lılar siyasal ve ekonomik açıdan, sanki bir salam gibi dillimlere bölünerek yutulmak mı istiyoruz? Yeni bir toplum biçimini oluşturmak için birleşerek, kültürel insancıl, siyasal ve ekonomik değerleri bir araya getiremez miyiz?

YIRMI

Şurası gerçek ki; yoksul ülkelere açık, bağımsız, liberal ve ilerici bir Avrupa, kutuplaşma eğilimindeki bir dünyayı rahatsız edebilir. Ancak burada, Avrupa'lıların kabul etmesi gereken bir meydan okuma söz konusudur. Belki de birleşmiş bir Avrupa, dünyamızın denge, barış ve gelişme unsuru olacaktır.

Avrupa'nın yaşamını sürdürmesi için gereklili olan siyasal girişimdeki çıkış noktasının Ortak Pazar olup olmadığı, belki ancak yirmi yıl sonra anlaşılabilecek. Ya da yalnızca ekonomik bunalım, yurttaşlarının uzağı görememesi veya Doğu ve Batı'daki büyük komşularının ihtaraları nedeniyle, yıkılan kumdan bir şato olduğu ortaya çıkacaktır.»

Evet, yorumu yorumla mukabele etmeyi zatı addediyoruz. Zira, yazının maksadı ve mahiyeti sarih ve vazih bir şekilde müşahade etilmektedir. Yine aynı mecmuanın «AET 20 yaşında» başlığı altındaki sunnadelere de göz atalım :

«25 Mart günü, Avrupa Topluluğu, Roma Antlaşmalarının imzalanışının yirminci yıldönümünü kutlayacak... Bu yıl dönümü, sadece geriye bakarak, çekilen güçlükler sonucu ne erin başarılığını hatırlamaya yaramayacaktır.

Aynı zamanda, oy verme hakkına sahip tüm topluluk yurttaşlarının, Avrupa Parlamentosu'nun seçim için doğrudan oy verecekleri güne, ilerleye yönelik bakışları da, 20. nci yıldönümünde özel bir anlam taşımaktadır. 1987 yılında yapılacak olan bu seçimler, ortak amaçları belirlemekte yararlı olacak ve topluluğun ileride izleyeceği politikanın tesbitinde katkıda bulunacaktır.»

Yazıcı böyle bir girizgah yapıldıktan sonra şu tesbiti görebiliyoruz : «Yalnız polityacılar ve resmi kişiler değil, işverenler, sendikacılar ve daha bir çokları, üye ülkelerden çağrılarak artık ortak kopular haline gelmiş olan sorunları çözümlemek üzere bir araya getirildiler. Monnet'in «Biz yalnız devletleri bir araya getirmiyoruz, halkları birleştiriyoruz» sözü gerçekleşme yönündeydi.»

Bilhassa tanzimattan bu yana sürdürülen şuursuz politikanın neticesinde devşirdiğimiz acı meyvelerin, en çok farkında olmayarak bizi ızdıraplara gark edeni, işte bu «Ortak Pazar» mes'lesi dir. Yavaş yavaş, fakat çok darbeli...

Bir de İngiliz gizli belgelerine bakalım :

Türkler, Anadolu'nun büyük bir kısmına sahip olacaklar, fakat Avrupa'da hiçbir toprak sahibi olamayacaklardır. Türkler'e boğazlarda ve denizlerde hiçbir yer verilmeyecektir. Türkler'in manda yapılmasını istemem,

YİRMİBİR

nasıl olsa ilerde bizden ekonomik yardım isteyeceklerdir. Onları torluğun bir parçası veya zaptedilmiş bir kolonisi telakkî etmeyeceğim. Bütün garistan veya Macaristan gibi telakkî edelim daha iyi olur (1).

Merhaleler :

- İkinci Dünya Savaşı'nda yıkılan Avrupa, barış yollarını aramaya başla-
- dığı zaman, Amerika, savaşın galibi olarak kendini bu vazifeye mey-
- tti. Yeni ve istikrarlı bir Avrupa için öncelikle siyasi menfaatlere ve
- de iktisadi işbirliklerine kapı açıldı. Ve ilk olarak İngiltere ile Fransa
- liderliğini yaptığı ve onyedi Avrupa ülkesinin iştirakiyle Paris'te bir tö-
- lanti yapıldı. Bu toplantı neticesinde «İktisadi İşbirliğinin» ilk kade-
- mesiyle «Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı» (OECD) altında bir te-
- şekkül husule getirildi.

1947 yılında «Milletlerarası Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Antlaşması» ile Türkiye de bu teşekküle imzasını atmış oldu. 23 ülkenin iştirakiyle imzalanan bu antlaşma, gümrük perdeğini yırtmayı hedef telakkî etmişti.

Ortak Pazar'ın temelindeki maksadın siyasi arzulardan kaynaklandığını ispatlayan en bariz misal : 1947 yılındaki «Avrupa Birliği Hareketleri Koordinasyon Komitesi» dir. 1948 yılında yirmialtı Avrupa ülkesinin iştirakiyle Lahey Kongresi yapılarak «Avrupa Konseyi» kuruldu. Aynı yılda Lübeckburg, Belçika ve Hollanda'nın iştirakiyle «Benelux İktisadi İşbirliği Teşkilatı» ihdas edilmiş oldu. Buna paralel olarak «Askerî Brüksel Paktı» ve A.B.D.'nin desteği ile 4 Nisan 1949'da «Kuzey Atlantik Paktı» (NATO) antlaşması imzalandı. A.B.D. Avrupa'yı böylece parcellerken, Rusya da kendi hissesini alacaktı. Federal Almanya Cumhuriyeti kurulurken Demokrat Alman Cumhuriyeti de Rusya'nın yardımı ile kuruluyordu...

Bu hareketten sonra «Avrupa Siyasi Birliğinin» zarureti daha kesintik kazanıyordu. Ama bu iş her şeyden evvel «İktisadi Birliğin» sağlanmasıyla mümkün olacaktır. İlk olarak altı Avrupa ülkesi birleşerek kömür ve çelik gibi hammaddeleri belli şartlar muvacehesinde değerlendirmek üzere «Avrupa Kömür ve Çelik Birliği» kuruldu. Böylece 1958 yılında gerçeklesmek üzere Ortak Pazar'da siyasi menfaatlere doğru ehemmiyetli adımlar atılmış oldu. Bu merhaleler istikametinde «Yeniden bir Avrupa durağı» idealindekiler muvaffak olmaya bu yollarla gitmişlerdir. «Kömür ve Çelik Birliğinin» ana hedeflerini sıralamak gerekirse şöyle bir tesbiti yapabiliriz :

«Ortak kuruluşların geliştirilmesi, millî ekonomilerin birleştirilmesi bir Ortak Pazar'ın kurulması, sosyal politikanın ahenkleşmesi (2).»

Bu zeminlerin neticesinde «Ortak Pazar» kurulmuş oldu. Ortak Pazar'ın esas gayesi, bir Ortak Pazar kurulması ve Üye devletlerin İktisadi siyasetlerinin tedricen birbirine yaklaştırılması yolu ile topluluğun içinde iktisadi faaliyetlerin ahenkli bir şekilde geliştilmesi, devamlı ve istikrarlı bir iktisadi gelişme sağlanması, hayat seviyesinin süratle yükseltilmesi ve üye devletler arasındaki ilişkilerin daha da sıklaştırılması (3) şeklinde tespit ediliyor ve şu şartların sağlanması öngörülüyordu :

- 1 — Üye devletler arasında gümrük resimlerini ithalat ve ihracatta miktar kısıtlamalarının ve buna benzer etki yapacak bütün tedbirlerin kaldırılması,
- 2 — Üçüncü devletlere karşı ortak bir gümrük tarifesi ve ticaret politikasının tatbik edilmesi,
- 3 — Üye devletler arasında şahısların, hizmetlerin sermayelerin hareket serbestisini önleyen engellerin ortadan kaldırılması,
- 4 — Tarım alanında ortak bir siyasetin uygulanması,
- 5 — Ulaştırma mevzuunda ortak bir siyasetin tatbik edilmesi,
- 6 — Ortak Pazar içinde serbest bir rekabetin bozulmasını önleyecek bir rejimin kurulması,
- 7 — Üye devletlerin İktisadi politikalarının düzenlenmesi ve odemeler bilançosundaki desesizlikleri önleyecek tedbirlerin alınması,
- 8 — Ortak Pazar'ın arızasız işleyebilmesi için millî mevzuatların birbirinde yaklaştırılması,
- 9 — İşçilerin istihdam imkânlarını islah etmek ve hayat seviyelerini yükseltmek maksadıyla bir Avrupa sosyal fonu kurulması,
- 10 — Yeni kaynaklar yaratılması yolu ile topluluğun iktisadi gelişmesini kolaylaşdıracak bir Avrupa Yatırım Bankasının kurulması,
- 11 — Topluluğun iktisadi ve sosyal gelişmelerini artırmak için deniz aşırı ülkelerin ve toprakların Avrupa iktisadi topluluğuna katılımının te'min edilmesi (4).

Bu şartların te'mini için üye ülkelere oniki sene içerisinde geçiş müddetini vermiştir.

Avrupa iktisadi topluluğu 1970'in eşliğine adını atarken dünyanın başta gelen ithalat ve ihracatçılarından biri olmuştur. Genişleyen içpazarı sayesinde dünya piyasasındaki rekabet gücü artmış ve dış pazarlara hakim olmaya başlamıştır. Rakamla ifade etmek gerekirse topluluğun 1970 yılındaki ticaret hacmi, dünya ihracat — ithalat hacminin (% 36-37,2) sine erişmiştir. Buna mukabil A.B.D. (% 13,7 — 15,5) Rusya (% 4,0 — 4,6) arasında kalmıştır (5).

Ortak Pazar Ülkeleri bir an önce İktisadi bütünlüğeyi sağlamak için Avrupa birliğini geciktiren engelleri yıkmak için topluluk üyelerinin delet ve hükümet başkanlarının ilk «zirve toplantısı»ni 1969 yılında yapmışlardır. Fakat bu toplantıda önemli kararlar alınamadan temsilciler dahil olmak üzere 19 Ekim 1972'de toplanmıştır. Toplantıya getirilen nalar özellikle İktisadi ve siyasi bütünlükmeleri engelleyen mes'eleler çözümü ile ilgili tedbirleri İhtiyaç ediyordu. Bunlar arasında Ortak müesseselerinin (Avrupa parlamentosu, Konsey, gibi) demokratik çalışma ile çalışması, siyasi bir sekreterlik kurulması para birliği ve kınma mes'elelerinin halledilmesi ve «Avrupa vatandaşlığı» konusundaki mevzuat gibi önemli mevzular yer almıştır (6). Bunlar zaman zaman senteşitlere tışmalara zemin hazırlamış ve gerçekleşmesi için bir takım güçlükleri de detmiştir. Ama getirilen bazı öntedbirler mütadelesinde engellerin bir kısmı aşılmış ve «Avrupa Birliği» için ehemmiyetli adımlar atılmıştır. Şimdi bu şartlar ve tarihî gelişmeler, içerisinde Türkiye'nin tavrı ne olmuştur ve bugünkü durumu nedir? Hizaz da ondan bahsedelim:

AET Hakkında Türkiye'nin Tutumu :

AET mes'uzu günümüzde, İktisatçısını, bürokratını, teknocratını, küçük ve büyük, hukukla bütün cem'iyeti, haklı veya haksız, isnatlı veya isnatsız bir yapıya meşgul eden ve onun üzerinde yorumlar döküren mes'ele olmuştur. Zaman zaman cem'iyetimiz özde dönmeye davet ettiğinden, tâ başlangıçtan bu yana günümüze kadar çeşit çeşit hükümler ettimiştir. Ama esasta üzerinde durulması gereken şey, bilhassa çevrede ve umumiyetle İktidarlarla hükümetliğini sürdürmenin görüşlerini olduğudur. Bir politik arena haline gelen günümüz siyaset anlayışı içinde, yanlışlı, doğrulu ve müphem kalan mevzuları derinlemesine değerlendirmek ve mizana koymak zor bir mes'ele doğrusu...

Her gün tezatlarını tebarüz ettiren siyasilerin (AET) hakkında belli ettileri görüşleri ile neye hizmet ettileri açık bir şekilde görülmüş olurlar. Binaenaleyh, Ortak Pazar mes'esiinin konuşulmasına başlandığı zamandan itibaren, bu hususta hiçbir görüş serdedemeyip mugalatalarla işlenen bir cem'iyet boyuna bocalayıp durmaktadır... çeşitli beyanatları olurlar halde, herhangi bir teklif getirip de (AET) üzerinde te'sir icra edebilmek bir türlü göstermiş değildir. Hattâ bu topluma (Cem'iyet demek) hâlde de (AET) nedir diye sual soran kesin bir cevap almakta gerekten zorluk çekeriz. Zira bu hususta açık oturum (?) lar tertiplendiği hâ-

bu grubu temsilen oturuma İştirak eden şahıs: «... Ben bu hususta keşin rakamlar veremem. Detaylı ma'lumatım yoktur...» şeklinde ifadeler kullanması neyi hatırlatmaz ki?...

Başka bir kitle de, sadece bu grubun karşısında olabilmek amacıyla kurulmuş olup aynı paralelde yürüyen, fakat zaman zaman saf insanların, ma'sumların düşüncelerini alet ederek onları İstirmarda zirveye ulaşmış haliyle dünkü tezatları içerisinde bocalamaya devam etmekte. Fakat neticesini sonra göreceğimiz vechile bir türlü muzafferiyet şuuruna eremeyen bir düşüncenin sahibi: Sanki (AET)'nin resmî avukatlığına me'mur olmuş...

Bütün bunların yanında ta kuruluşundan bugüne kadar A.E.T. hâkkin'da kesin bir tavır takınan bir cemiyet, gayretlerin millî memlekâter uğrunda istikamet kazanmasına itina gösteriyordu. O zamanlarda henüz belli bir teşekkür haline gelmemesine rağmen bu cemiyetin görüşü şöyle ifade ediliyordu:

«Türkiye'nin her şeyden önce içtimaî bünyesi, dünya görüşü ve tarihi seyir ve şuuru, Batı - Avrupa memleketleri ile aynı bir siyâsi bünye içerisinde birleşmesine mandır. Nihîsî çoğunluğu maddî imkânlar arasında dengesizlikler vardır. Böyle bir birleşme Türkiye'nin batı memleketler camiası içinde eritilmesi manasını taşır.

Diğer yandan Türkiye ile batı memleketleri arasında halen iktisadi seviye bakımından büyük farklar vardır. Dolayısıyla batı ile müşterek pazar, Türkiye'nin batı memleketlerinin bir sömürgesi ve işçisi haline gelmesi neticesini doğuracak mahiyettedir.

Müşterek pazar, mülkiyet edinmeyi serbest bırakmaya mecbur ettiğinden Türkiye'nin birçok müessesesi ve topraklarının gayr-i iktisadi makatlara, dünya hakimiyeti peşinde koşan büyük kapitalist çevreler tarafından satın alınması gerçekleşecektir ve bu durum tasavvuru dahi gayr-i kabil vahim neticeler doğurabilecektir,» (7) şeklinde milletin kürsüsünde ifade ediliyordu.

A.E.T.'ye girmemeye (tesbit edilen şartlar muvacehesinde) direnen ve bunun zararlarını misallerle tebarüz ettiren bu teşekkür «... Konsey üyelerinin oyları aşağıdaki emsallere göre hesaplanır. Almanya 4, Fransa 4, İtalya 4, Belçika 2, Hollanda 2, Lüksemburg 1, görülüyor ki, konsey büyük devletlerin hakimiyeti altındadır. Bugün için 200 milyonluk, yarın protestanlar da girerse 400 milyonluk bir hrîstîyan kitlenin içerisinde 35 milyonluk Türkiye, konseyde bir üyelik bulunacak ve sadece büyüklerin emirlerine ittilâ kesbedecek (8) şeklinde ifadesini açıklıyordu.

Zaman zaman sert tartışmalara kadar varan bu çeşit münakaşaların
sonra o zaman hükümlerini sürdürmenin zihniyet; böyle bir ortaklıktan
görüyor ve açıklamalarında samimiyet olmamak kaydı şartıyla üyeliğe katı-
rar alınmasına taraftar oluyordu.

Ama bu münakaşaların kolay kolay biteceğine ihtimal verilemez.
na rağmen her zaman millî menfaatlerin korunması için gereken miza-
deleyi vermekte güçlük çekmeyenler, tabii ki böyle zamanlarda da sahne-
de görüneceklerdi... İşte millî mefhumlara tercüman olan kelimeler:
Türkiye'nin durumu...

- * 1 — Türkiye bugün (41) 36 milyon nüfusu ile 400 milyonlarla
yan âlemi arasında eritmek isteniyor.
- 2 — Üç katlı bir ev olan A.E.T. en üst katında sıvırısi sermeyediler,
orta katında Avrupalılar, ve en alt katında da Türkiye, bütün
bunların hizmetçisi durumuna getirilmiştir (9).

Evet bu münakaşalar arasında devrin hükümeti efkâr-ı umumiyye-
izahatlarını şöyle yapıyordu. Bu maddeler o zamanın basınından aktar-
ılmış:

- ★ 22 yıl dininizi erkin. Ortak Pazar refah ve saadet getirir.
- ★ Aklına esen elini kolunu sallaya sallaya Roma'ya gidip istedig-
etmemeli parmesiz, gümrüksüz getirebilecek.
- ★ Ortak Pazar, fakir fakat ihtiraslı bir ülkeyi üyelige kabul etmiş-
tir. Bu ülke Ortak Pazarın fakir kız kardeşi Türkiye'dir.
- ★ Şeftalinin kilosu kaç ise Diyarbakır'da da aynı olacak.
- ★ 22 yıl sonra Türkiye Avrupa devletinin bir parçası olacak.
- ★ Zencilerin okula girişi, bizim Ortak Pazara girişimizden daha ko-
lay olmamıştır.
- ★ Türkiye'nin Avrupalılığı artık resmen tescil edilmiştir (10).

Evet 22 yıl beklemeye hacet yok. Ama, istenenler hepsi gerçekleş-
medi mi biyerde. Yani Avrupalı olurken biz Avrupanın sözünden dışan
çıkbamışmıyız, hangi cesaretle?... İstikametimiz ne oldu?...

Fakat şurası bir gerçektir ki, bilhassa 1969—1970'den sonra millî
şuurun dirilişine doğru hızla atılan adımlar vesilesiyle bir an dikkatler
ve görüşler biraz daha sarih ve vazih bir durum arzetmeye başlamıştır.
1973 seçimlerinden sonra az üyesi ile dahi olsa iktidarda bulunabilecek
başarımış olan «Millî kadro»nun ayak diremesi ile çalışmalar birçok müs-
bet neticeleri takdim etmiştir. Herkes tarafından görülmüş ve müşahade-
edilmiştir ki bu hususta en açık ve kesin delil, yakın geçmişte, koalisyon-
un çatlamasına kadar tehlike arzetti bulunan hararetli çalışmalarдан
sonra A.E.T. hakkında alınan kararlardır. Ve böylece ilk defa A.E.T. siz bir
ithalat rejim listesini ilân etmiş olabilmemizdir. Ayrıca ithalatın büyük bir

kısmının, tek bakanlığın (Ticaret Bakanlığı) tekellinden kurtarıp, esasta iktisadi kalkınmanın kılavuzluğunu yapacak olan sanayi vekilliğine devredilmiş olmalıdır.

Böylece yeni rejimle; Sanayi vekilliğinin emri ile ithal edilebilecek ürünlerden birkaç tanesini şöyle sıralayabiliyoruz :

Sanayide kullanılan hayvanı katı yağlar, magnezyum klorur, taş kırmızı makineleri, dişçi tornası ve dişçiliğe ilişkin diğer aletler, gliserinli sular, granül alüminyum, 16 beygir gücünden 40 beygir gücüğe kadar elektrik motorları, dinamit ateşleme manyetoları, motorlu kara taşıt araçları için pencere tertibatı ve cam krikoları ile yağ pompası dişliler...

Gerçekten bu durum millî sanayinin ehemmiyetli adımlarından biridir. Selahiyetli çevreler, böyle bir adımı şöyle değerlendirmekte:

• Konuya geniş bir perspektif içinde değerlendirmek gerekmektedir. Bazı malların ithalatında sanayi ve teknoloji bakanlığının müessir olması son derece tabildir. Ancak 1977 ithalat rejiminin genel hükümler bölümünde yapılan değişiklik yeni yorumlar getirmektedir. Bu değişikliğin ışığı altında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı özenle stratejik önemi bulunan mallarda tek merci halindedir. Dordum böyle elanca da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ekonomiyi yönlendirme mevzuunda önemli adım attığı ortaya çıkmaktadır» (11).

Evet, artık görüşler, nikirler ve düşünceler ne merkezde olursa olsun bu hakiki icraati destekleyen ve te'yid etmeyenler için bilmem yorum yapmaya hizmet var mı? Bugün bu hareketler adına lehimize işleyen çok şey vardır. Hatta bugün hükümetin iktisadi kanadını teşekkül ettiren ve sevinç elinde almış bulunan fikriyatın çalışmaları neticesinde şu açıklamayı yapabilmiş olmamız ne ile izah edilebilecektir?

• Yaptığımız çalışmalar neticesinde A.E.T.'nin önüne gidilecek ve Türkiye sizden şunları isteyecek, denecektir. Bu istenecek hususların intacı içinde bir takvim konacaktır orta yere, bu istenilenler o takvim içerisinde tahakkuk etmediği takdirde baştan tesbit edilmiş mukabil tedbirler tatbik mevkiline konacaktır» (12) şeklinde kesin ve katî tavrimizi tebarüz ettirebilmişiz.

Bugün böyle açıklamaları yaparken bu çeşit harekete sevkeden yedane müsebbib, A.E.T.'nin eskiden beri Türkiye'yi kendi potasında eritmeye politikasından başka birşey değildir. Öyle ki; «şimdidiye kadar tek söz sahibi olan A.E.T.'nın, karşısında başa başa güreşebilecek bir sanayii bulmaından endişe duymaktadır» (13).

• 1977 Ortak Pazar'ın Ankara'ya verdiği bir memerandum ile Türkiye'den A.E.T.'ye pamuk İpliği ihracatının kısıtlanması istemesi, dış rekabet baskularının ilginç bir tezatıdır. A.E.T. Türkiye'nin Avrupa pazarlarına çok

ucuz fiyatlarla pamuk ipliği ihraç ettiğini öne sürmekte ve buna karşı müdahaleler alınmasını beklemektedir. Şüphesiz, Batı Avrupa'nın dış iş kabinet alanında Türkiye'nin üstünülük sağlar duruma geldiği tek sanayide böylesine trajik bir tezata sürüklenebilmesi, bir yerde eşsiz bir tarih deşidir de... Bunun esas maksadı, Türkiye'nin başka sanayi ürünlerini pazarlı maliyetlerde de olsa üretmeye çalışmasını istemeyen A.E.T.'nin yükselen maliyetli kendi dokuma sanayiini koruma mevzuundaki şiddetidir (14).

Evet, böylesine, aleyhimize tekâmul eden A.E.T. münasebetleri, bugün lehimize doğru yön kazandığını müşahade ederken, bunu kabul edenleri sığıdırımayanlar da elbetteki tezatlarını açıklamaktan içtina etmemeleri leri.

Meselâ, iktisadi kalkınma Vakfı Genel Sekretarı Nural Savaş «Hakimiyet Ortaklarından birinin A.E.T. konusunda hedefi öfkeli, kararsız ve tutarsız politikanın ilişkilerimizi olumsuz yönde etkileyeceğinden ve uluslararası çıkarlarımıza büyük zararlar vereceğinden korkuyoruz» (15) demesi gibi.

Beyanatlar hangi maksatta ve ne suretle yapılrsa yapılsın, samimiyet sız düşünceler ve isabetli fikirler dahi ihdas edilse, bilinen bir gerçek varkı, bugün Türkiye'ndeki sahisiyetine sarılabilmenin ve öze dönmenin adımını atans ve bunun en güzel misâlini serdetmiştir bile...

Şüphesiz bu muvaffakiyetin ve bu sırrın menşeyinde haklı mücadele midir, silmemez mührü vardır, unutulmaz damgası vardır.

Yemennimiz zaman lehimize deveran etsin ve başlangıcın semeresini tevlid etsin...

-
- (1) Erol Ulubelen, İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, Sh. 195.
 - (2) Memduh Aytür, Kalkınma Yarısı ve Türkiye, Sh. 129.
 - (3) Müsterek Pazar Karşısında Türkiye ve Yunanistan, 1962.
 - (4) a.g.e.
 - (5) A.E.T. Sh. 49.
 - (6) D. Özer, Hareket Mecmuası 9. Cilt, Sh. 168.
 - (7) Prof. Dr. Neomeddin Erbakan, Türkiye ve Ortak Pazar, Sh. 12-13.
 - (8) a.g.e. Sh. 20.
 - (9) a.g.e. Sh. 68.
 - (10) Ege Ekonomi, 17/Şubat/1977, Ali Akkaya.
 - (11) a.g.e. 7/Şubat/1977.
 - (12) Prof. Dr. Neomeddin Erbakan, Ekonomik Kurul Toplantısı, 29/Ocak/1977.
 - (13) Ege Ekonomi, 5/Şubat/1977.
 - (14) Ali Gevgili, Milliyet, 5/Şubat/1977.
 - (15) Ticaret Gazetesi, 8/Şubat/1977, Sh. 1.

ÜÇ KUŞ

Vahit ÇABUK

Üç kuş uçtu sadehâ
Üçu beyaz bir yıldız
Kimsesiz gölgeleri
Bir daşna yoruldu

Yorgunluğun sizisi
Altın altın güvençlik
Ekşi bir ayran tadı
Akşam günün batışı

Daha ilk gün bahçede
Uyuklayan kırıncılar
Bir oğlak uykusunda
Boğazının boğazmış

Şimdî söyle bir sigara
Sevâ bak dumanına
Üç kuş geçti havadan
Uzak uzak gölgeler

Üç kuş gibi bir bahçe
Bağrı yanık bir toprak
Az kaldı uykusuna
Şimdî serinleyecek

Üç kuş bir daha kondu
Rüzgâr eserken durdu
Şimdî üç kuş bir masal
Üçü yorgun bir meclis

Aksamda serinlik var
Benim üç kuşum olsa
Güneş üç kere doğsa
Benim üç kuşum olsa

YRMİDOKUZ

(Geçen sayidan devam)
ISLAM İNKILÂBININ ESASLARI : II

Seyhmuş DURGUT

İslâm İnkılâp hareketinin esasları üçtür, daha doğrusu tek naktan (Vahiyden) ilham alınarak, şekillendirilmiş, tek'e göre bileyebilcek üç şun...

1 — Herşeyiyle dünya ve ahireti ihata eden Muttakî - Vâhi Hâloji : İSLÂM...

2 — Muhteva ve şekil itibariyle İslâm'dan kaynaklanmış, kaynağına göre şekillendirilmiş, oluşturulan TEŞKİLAT... daha doğrudan bir tâbirle CEMAAT...

3 — Bu ideolojinin enfesâ'lı bünyesine bağlı ve uygun olarak TEŞKİLAT'ın (Cemaat'in) her sahadaki hareketi, mücadelesi ve zâti hamle ve harekete kadar verilen «TOPYEKÛN SAVAŞ»...

**

İdeolojimiz İslâm; zaruri ve tabii mücadelemizin, esaretteki «KURTULUŞ MÜCADELEMİZİN» acil ve nihai hedeflerini ilmi, bedeli, akli bir şekilde izah eder ve ispatlar, böylelikle, müslüman halkın özellikle inkılâp hareketinin kadrosu, öncüsü olan gençliğin karşı konışıya bulunduğu ana hatları çizer, usûlünü, programını, stratejisini taktığını, ruhunu ve ahlâkını belirler.

«KURTULUŞ MÜCADELESİ» herşeyini İslâm'dan alır, başka tâlîlüsü muhaldır.

**

2 ... TEŞKİLAT

Bedahet derecesinde açık olan bir şey var ki; fertler ne kâğıt dahi zekâya sahip olurlarsa olsunlar, ferden savaşlıklarında, müdahale ettikleri, değiştirmek istedikleri düzen DEVLET yapısına sahne olusu yüzünden başarıya ulaşamazlar. KÜFÜR DEVLETİ ne kâğıt zayıf olursa olsun, ferdin, fert olarak devletle çatışmada başarılı olaması mümkün değildir. O halde;

OTUZ

Harekette, her çeşidiyle, aksiyonda başarıya ulaşmak kuvvetli olmaya bağlıdır. Kuvvetin ilk derecesi iman ve itikadın kuvvetidir. Bunu müteakiben birlik ve beraberliğin, tesanûd ve irtibatın kuvveti gelir ki, bu da cemaatleşmenin, diğer tâbirle TEŞKİLATLANMANIN örückür, temelidir, İslâm'ın bir emridir :

«*Ey iman edenler!.. İhtiyat tedbirleri alarak uyanık olun. Ya küçük KIT'ALAR halinde, yahud büyük KİTLE halinde düşmana karşı çakın...» Nisâ Sûresi, âyet 71.*

Teşkilâtlanmanın, cemaatleşmenin gerekliliği ortada... Ama, «ne dir?», «ne şekildedir?» teşkilât. Bizim cevaplamamız gereken soru da budur. Bizim için en kısa ve öz cevap şu şekilde olacaktır:

Bizde teşkilât; müslümanların kurtuluşu İslâm şuuruna hâkimiyeti adına bir araya gelen, İslâm dâvâsının şuuruna varmış gönüllü savaşçılarının birliğidir.

Daha ayrıntılı olarak cevap söyleyebiliriz. Bir teşkilât ile kasatelenen aynı inanca sahip olanlar: iktisadi, askeri, iktisadi, idari ve siyasi hayatın, innaç ve görüşlerine uygun olarak öz ve biçim bakımından yeniden ihyâ edilmişler. İslâm'da hüküm hüküm tesbit edilmiş usulleriyle cihâd eden fertlerin gönüllü birliğidir. Şu halde topyekün hayatın yeniden tanzimi için ortak inanç ve görüşleri olan belli sayıda fert bir arada inançları için savaşmaya karar verdi mi, İslâmi bir BURLIK, bir TEŞKİLAT oluşturmuş olurlar. Ve bu teşkilâtte gülüm değişik şartlarına göre, kendi içinde vilâyet şubelerine, her vilâyet şubesi de çeşitli mintika veya kaza şubelerine bölünür, ki nihayet, kaza veya mintika teşkilâtlarının en küçük yapı birimi, nüvesi «SERİYYE» lerdir.

«SERİYYE» Asr-ı Sâadetde mukatele olsun, olmasın Hz. Peygamberin komuta etmediği en az BEŞ, en çok BEŞYÜZ kişilik askeri hareket birlikleridir. Asr-ı sâadetde kurulan seriyelerin sayısı 45 - 46 kadardır.

İSLÂM CAMİASI VE TEŞKİLAT

Bu iki meşhumun, yani İslâm Camiası ve Teşkilâtın birbirine karıştırılmaması icap ettiğinin ehemmiyetini izaha lüzum yok. Teşkilât, kısaca, İslâm camiasının (Türkiye çapındaki) dinamik kadrosu, İslâm gençliğinin teşkilâtıdır. İslâm şuuruna en fazla sahip olanlar, en aksiyoner gönüldaşlar buna katılır. Bu kişiler camianın geride kalanlarından daha iyi bir şekilde ileriye görmeye ve kendi hareket-

OTURMAZ

lerinin seyir ve vaziyetini daha iyî anlamaya me'mûrdur. Bu sebeple İslâm camiasının öncü kuvvetini, kadrosunu, ileri müfrezelerini, camianın öntinde giden ve camiasına yol gösterenleri temsil eder.

Teşkilât, müslümanların, İslâm şuuruna en keskin şekilde sahip ileri kesimidir, öncüsüdür.

Bu öncünün gücü tam bir İslâmî yapıya sahip olduğunda sayısının on katı kadar büyüktür. Bu mümkün müdür? Yüzlerce kişinin, binlerin gücünü aşması ve yenmesi mümkün müdür? Mümkündür. İşte delil...

«Ey Peygamber, sana da, senin izinden gidenlere de Allah yetter. Eğer, içinizden sabrû sebat sahibi 20 kişi bulunursa 200 kişi mağlub eder. Eğer sizden 100 kişi bulunursa kâfirler 1000 kişi mağlub eder. Çünkü onlar anlamazlar, gûruhudur.» Sâf sûresi, âyet 64.

İste, teşkilât içindekilerin birbirlerine göre durumunu en bâriz bir şekilde anlatan bir âyet...

«Allah, o hanî kendi yolunda kurşuna kenetlenmiş bir binâ gibi saf bağlayarak çarışan imâcanılar sever.» Sâf sûresi, âyet 4.

İste böyle bir yapıya sahip olmadan savaşanların elim azabını anlatan âyet...

«Eğer, emredildiğiniz bu cihada elbîrlîk çıkmazsanız, (Allah) sizî pek acıklı bir zâba dûcâr eder...» Tevbe sûresi, âyet 38.

Böyle bir yapının varlığı tam bir kabullenmiş ve ihlâsla ortaya koymak, borçluluğunu güçlî en az on misli artar. Birlik oluştuktan sonra Allah'ın (c.c.) vadînin muhaliflerin oluşmasına imkân ve ihtimal yoktur. Açıkça söylenilirse, *Kurtuluş bîrlîktedir*.

«Allah size yardım ederse artık sizî yenecek yoktur. Sizi yardımsız bırakırsa ondan başka size kim yardım edebilir? Mü'minler ancak Allah'a güvenip dayanmalıdır...» Al-î İmran sûresi, âyet 160.

Böylelikle, gençliğin gittikçe daha fazla gücü ideolojik ve silî eylem için uyanır. Onlara sabırla teşkilâtlanmanın rolünü ve ehemmiyetini izah etmek, teşkilâta katılmadan sağhyacağı faydalari sarîh olarak anlatmak gereklidir.

Teşkilâta sıkı bağlar kurmamak, kuvvetimizi azaltıcı, kendi düşimizdaki inançsızların İşine yarayan bozuk ve yanlış bir düşüncedir, göründür. Hatalı görüş sahipleri sürekli şekilde elinden geldiğince kendi arkadaşlarımıza, teşkilâta ihtiyaçlarının olmadığını düşündürmeye, gönüldaşlar arasında Teşkilâta karşı peşin - hükümlü bir tavır getirme çalışır. Bu görüşlerle mücadele etmeli ve onlara «Hak için, Teşkilâta sıkı bağlar» dâüstüruyla karşı koymalıyız.

TEŞKİLAT VE LİDERLER

“Başsız, ne hayat, ne hareket, ne de ihtilâl ve inkilâp düşünülebilir. Baş, toplayıcılığın, birleştiriciliğin ve fikri hedefine yöneticiliğin remzi... Onbaşı olmamış manga bile yoktur. Lider ise her iktidârî harekette ilk şart olarak düşünülmeli lâzım irade merkezi... Liderîsiz ihtilâl ve inkilâp olmaz değil de, bunların olması için lider gereklidir. Yani 1 adedi 2 den önce olduğu gibi, lider de hareketten evvel...” (1).

Teşkilât kaide olarak, en mes'uliyetli mevkilere seçilen ve lider olarak bilinen en selâhiyetli, müessir ve tecrübe过的 geçmiş birinin başkanlığında, aynı vasıflara sahip fertlerden müteşekkîl bir heyet tarafından idare edilir. Bu vasıflar İslâmın diğer istedikleriyle birlikte tedaridir.

Bu manâdan bir bütün olarak Teşkilât İslâm Gençliğine öncülük eder. Eğer Teşkilât İslâm Gençliğinin öncüsüse, liderler de bu öncünün ileri karakollarıdır. Liderler ne kadar akıllı, ne kadar daha fazla tecrübe过的 geçmiş, kendilerini dâvâsına ne kadar fazla adamış ye ne kadar uzak görüşlü olurlarsa, akıyonel gençlik için o kadar iyidir. Liderin önemi özellikle, bütün zaman ve mekân içinde asla eşi görülmemiş ve görülmeyecek, varlık âleminin yaratılış gâye ve sebebi, bilincî önderimiz Hz. Peygamberin (s.a.v.) şâhsında tecelli eder.

Her iyi lider gençliğin hak mücadelesinde büyük miktarda enerji, çaba ve kurucu tasarruf etmesini sağlar. Liderler ne kadar deneyeden akıyonel selâhiyetli ve ileri görüşlü olurlarsa, Teşkilât o kadar güvenle ilerler, her zorluktan o kadar çabuk bir çıkış yolu bulur, o kadar başarılı manevra yapar ve durumunu değiştirir, gençliğe geçici ve daimî sloganını bildirir, o günde vazifeleri yapar, vb.

Teşkilât mensupları Liderlerini beynin yaralanmaya karşı korunma gibi korumalıdır.

Uhud'da savaşın seyrinin bir noktasında Hz. Peygamberi savunma ve korunmanın lüzumu halinde sahabilerin gösterdiği fedakârlık bize, hareketin liderinin Teşkilât mensupları tarafından bir beyin korunması gibi gerektiğini asırlar boyu gösterecek ulvi bir misâldir.

«Keferen»nin düzeni İslâm dâvâsının inkişafında liderlerin en önemli ve en temel unsurlardan birini oluşturduğunu çok iyi bilir. Bu sebeple kasıtlı ve sistemli olarak gençliği liderlerin idaresinden mahrum bırakmaya çalışır. Düzene göre, İslâmî gençliğin hareketini duygulatmak, moralini bozmak ve Teşkilâtsızlaştmak için, beyin dumundaki liderlerini yok etmek veya tesirsiz hale getirilmesi kifâ-

OTUZÜÇ

yet eder ve lüzumluudur. Eğer, Lideri diskalifiye imkân hariç, uygun-
suz veya tehlikeli ise gençlik üzerindeki teşirini zayıflatmak, ismine
leke sùrmek, ona iftira etmek onun için ilk planda yapılacak işdir.

Lidersiz hiç bir ciddi hareket olamaz. Küçük bir direnme veya
boykot bile bir Liderce yönetilir.

Büyük tecrübelerden geçmiş mîessir Liderler bir günde dogmaz
Onlar mücadele süreci içinde yetişir, gelişir ve mücadeleye büyür.
Yıllarca kitleler tarafından murakabe edilirler, denenirler ve boy-
lere muhtemel Liderler kitleleri arasındanelenir ve seçilirler.

Liderler, Allahın izniyle, mucize gösterebilen «nebiler» dır. Kitleler «Liderin istediği şekilde idare edebileceği bir ayan takma-
kalabaklı» değildir. Liderler ile Teşkilât arasındaki münasebetin on
şekilde olduğunu tahayyül eden herhangi bir kişi başta bir münase-
bet aramak yolundadır. Bizim birbirimizle olan münasebetlerimiz bî-
tün bunların üstündedir. Allah için, sevgi, Allah için buğz bizim düş-
turumuzdur.

Teşkilât'ta Lidere itaat; davâsından râviz vermediği ve kötülüğe
emretmediği sürecedir.

Teşkilât mensupları, kendi Liderlerini ve diğer idarecileri dâvi-
siyla alâkâlı tasarımları ve tutumlarında kontrol etme yetkisine sahip-
tir. Mensupların bu yetkisi Lider ile olan alâkasına dayanır ki, bu da
bir vekâlet sözleşmesidir. Lideri camia seçer. Seçtiği ve hâkimiyeti-
ni devrettiği vekilini kontrol etmek, onun niyet ve tasarruslarından
emindirmek müvekkilin (mensuplarının) en normal hakkıdır.

Kontrol yetkisinden gaye, idare konusunda İslâm yolundan sap-
lığı zaman Teşkilât Liderini doğruya yöneltmektir.

Doğruya yöneltmenin ilk durakları ona nasihatte bulunmaktır.
Murakabe ilk planda bir nevi nasihatle başlar. İmam Müslim'in
Sahih'inde kaydettiği yüce bir hadis buna işaret eder: (Hz. Peygam-
ber: «Din nasihattır» dedi. «Kimin için» dedik. «Allah için, Resûlü
İçin ve bütün Müslüman milletler için» dedi.)

Nasihat fayda vermediği takdirde, onu türlü sapmalardan dön-
dürmek ve zulümden menetmek için gereken kuvveti kullanmak Teş-
kilât mensuplarının hakkıdır. İşte bu hakkı belirten hadis: «Eğer
halk zalimi görür de ona engel olmazsa Allah o zalimin cezasını bû-
tün halka teşmil eder.»

Meselâ halife Hz. Ebu Bekir, hitabesinde şunu sesleniyordu:
«Eğer dosdoğru gidersem bana uyunuz; saparsam dûşürünüz.»

Halife Hz. Ömer'e ait bir hutbede de halkın murakabeye dâvet
vardır: «İçinizden biri doğrudan ayrıldığımı gördüğü zaman hemen

davransın." Hazır bulunanlardan biri: «Allah adına söylüyorum ki, eğer sende bir sapma görürsek kılıcımızla düzeltiriz.» Bunun üzerine Hz. Ömer: «Muhammed ümmeti içersinde Ömer'i kılıçla düzelterek kimse kılan Allah'a şükürler olsun!» demiştir.

Bizde, serd, kendisini Liderlige namzet gösteremez, camia tarafından gösterilebilir.

TENKİD HÜRRİYETİ

Teşkilât içinde tenkidin sınırları nedir? «Tenkid hürriyetine» ne ölçüde izin verilecektir. Teşkilât strateji ve metodunun, müesseselerinin işleyışı hakkında, tek tek mensuplarının hata ve yanlışlarının tenkidi pek tabii ki gereklidir, fakat bu tenkid belli şartlara uymalıdır, yanı İslâmın temel esaslarından asla ayrılmamalı. İslâmın temellerine asla darbe indirecek tarzda olmamalıdır, aksine yapıcı ve öz olmalıdır.

Eğer gerçekten inanmış savascımak ve İslâmı topyekûn savunup, yaşıyorsak, İslâmdan sapma veya İslâmın nazarı veya ameli tahrîfi olarak gözüken her hareketten tenkid etmekle kalmayıp; bunu kaldırmanın, yok etmenin, izlesimin birim vazifemiz olduğunu idrâk etmeliyiz.

Fakat Teşkilât, Teşkilât içindeki bozuk, hatalı, gayri İslâmî görüşlerin ve Teşkilâtça temellerine darbe indiren fikir ve görüşlerin «hürce» savunulmasını temsil eden «tenkid hürriyeti»ne karşı bütün tedbirlerle savaşmaktan başka bir şey yapamaz.

Tenkid hürriyeti, Teşkilât hayatının tabii bir kaidesi, prensibidir. Teşkilât mensupları, merkezi otorite ve heyetin kötü çalışması, hata yapması, vb. halinde bunları nasıl olur sa tenkid etmiyebilir? Ace-mice hatalar yapıldığını gördüklerinde nasıl tenkidden geri kalabilirler? Tenkidsiz Teşkilât düşünülemez. Bu tür bir tenkidden söz etmeye gerek yoktur; bu gereklidir, buna daima izin verilmiştir ve verilecektir. Fakat Teşkilât mensupları hususi «hür tenkid» sloganına karşı uyarılmalıdır. Teşkilât içinde, bu sloganın Teşkilât içinde bozuk ve gayri İslâmî fikirleri «hür’ce» vazetmek hakkını elde etmek gayretlerinde olan küçük menfaat grupları tarafından bir örtü olarak kullanabileceğini unutmamalıyız. Teşkilât buna izin vermeliidir. Tenkidden tenkide fark vardır. İşe yarıyan, İslâmî, yapıcı tenkid vardır, Teşkilâtâ bozuk, hatalı, gayri İslâmî görüşler sokmaya çalışan tenkid vardır. Birincisine taraftar, ikincisine kesinlikle karşı gelinmelidir.

Herkes en küçük bir kısıtlama olmaksızın kendisine göre, faydalı

OTUZBEŞ

bulduğu her şeyi söylemeyecektir. Tabii İslâmî sınırları aşmamak kaydıyla... Fakat her hür Teşkilât, Teşkilâtının adını Teşkilâta karşı görüşleri vaaz etmekte kullanılan mensuplarını Teşkilât haricinde şı karmakta da hürdür. Ama şurası unutulmamalıdır ki; «Teşkilâta karşı görüşleri» derken; İslâma uygun olup olmadığı kesinlikle bilindikten sonra, uygun olmayanın kendisini kastediyoruz. Teşkilât gönlüllerin bir araya geldiği bir müessesesidir. Eğer, Teşkilâta karşı bir cephe alış veya Teşkilâtın bünyesinde metodik sürtüşme varsa; o Teşkilât kaçınılmaz olarak, bu metodik sürtüşmenin menşeyini araştırmalı ve sürtüşmeyi kaldıracak biçimde teşebbüslerde bulunmalıdır. Teşkilâtın güçlenmesi için, Teşkilât içindeki mensuplar arasında metodik ihtilâf ortadan kaldırılmalıdır.

Bütün Teşkilât mensuplarından herseyden önce birlik ve tescüb isteriz. Teşkilât içinde mutlaka birbirine güven ve sevgi olmalıdır. Güven ve sevgi ise ancak Teşkilât'ın çeşitli mensupları arasında gerçekten bir anlaşma varsa ve bütünü kendi erimi tek bir Teşkilât'ın mensupları sayıyorlarsa var olacaktır. Eğer, farklı fraksiyon ve gruplaşmalarla bağlı olursak, diğer herhangi bir grubun mensubunu kaçınılmaz olarak hasım ve tabancı biri kabul ettiğimizde güven asla mümkün değildir ve bu halde bir şey yapabilmek muhalidir. Gönül das, gerçekten inanıyorum, Teşkilât içindeki gruplaşmalar —İslâmî menşeli gruplaşmalar hariç— kur'an ve Teşkilâtın moralini bozup onu bozulmamasına yol açan fertlere güven duymamalı.

Teşkilâtın yekvücd olmasını, bir bakıma bir yumruk olmasının içab ettiğini söylemeye bilmem gerek var mı?

Teşkilât, aralarında sert tartışmaların sürdürüldüğü gruplar ve fraksiyonlara bölündüğünde bunlar arasında toplu çalışma imkânsız hale gelir. Gruplar arasındaki mücadelein sürdüğü dönemlerde «Yapıcı» çalışma imkânsızdır. Çünkü her taraf kendi «ego» sunu düşünecek, bu «ego» sunu tatmine çalışacaktır. Bu «ego» sunu değil de, dâvâyı düşünerek yaklaşma temayülünde bulunan tarafın yaptığı bu müsbet hareketin ulviliğini söylemeye gerek bile yoktur. Fraksiyonel çekişme İslâm dâvâsına müthiş zarar verir. Bu çekişme aynı zamanda Teşkilâtın birlik içinde olması gereken dönemlerde yine de devam ederse, bu çekişmeyi süren bütün taraflar gayr-i İslâmî hareket ediyor. «Ego» sunu yenemiyen dâvâ için gururunu ayaklar altına almayan her fert, cihanşümûl İslâm dâvâsının bir ferdi değil, ferdi olmaya namzettir. Bütün aklı selim gönüldaşlar herhangi bir fraksiyonculuğun zararının, dâvâya olan zararının büyüklüğünü görmeli ve bunu çok iyi kavramalıdır. Fraksiyonculuk kaçınılmaz olarak; top-

lu çahşmanın zayıflamasına ve böltünmeleri derinleştirmek, neticesinde karşımızdaki düzenin çıkarları doğrultusunda yararlanmak için teşkilât içindeki düşmanların gayretlerinin güçlenmesine yol açar.

Şunu unutmayalım ki :

Düzen kesinlikle tutarlı İslâmî çizgiden şu veya bu şekilde olan her sapmayı kendi çıkarına kullanacaktır, kullanmaya çalışacaktır.

Her telâfisi mümkün küçük ayrılık üzerinde durulduğu, hep in plânda tutulduğu ve bu ayrılığın bittün kökleri, dalları araştırılmaya başlandığı takdirde, büyük bir ayrılık durumuna gelebilir. Bu ayrılığın, müsbet bir ayrılık olup olmadığını anlamak için, dâvâm, o ayrılığın vuk'u bulduğu gündeki durumuna bakmalıdır. Mutlak ölçü olan İslâmin, o ayrılığa izin verip vermediği araştırılmalıdır.

BÜYÜK, HALLEDİLEMEZ ANLAŞMAZLIKLARIN SIK SIK EN UFAK GÖRÜŞ AYRILIKLARININ EN ÖNEMSİZLERİNDEN ÇIKTIĞI İTİ BİLİNMELİDİR.

Küçük bir yara, öneemsiz kırızıklık gibi tedavi edilmeme ileri de-recede hastalıkların oluşmasına, hasta ferdin ölümüne kadar yol açtığı unutulmamalıdır.

Ayrılıklar kendilerini Teşkilâttan tecrit eden fraksiyonların oluşumuyla bağlantılı olduklarıunda özellikle tehlikeli olurlar. Her gruplaşma Teşkilâttan kopmağa kadar gidebilir, ki bunun İslâm dâvâsına zararını seirtmek imkânsızdır.

Bu fâsilim, son satırları olarak şunu deriz ki :

Bi Teşkilâtin hatalarının tenkidinin yasaklanması değil, tam tersine, bu tenkidleri «mutlak gereklî» kabul ediyoruz. Fakat, bu hatalar konusunda söylenecek bir şey olursa, eğer Teşkilâtin metodu, hataları düzeltme usülleri konusunda görüş veya düşünceleri varsa, bir diğerinin kulağına fisıldanarak istenmiyen bir ortamın oluşmasına fırsat verileceğine; bu hata ve yanlışların telâfisi Teşkilât mes'ullerinden istenmelidir. Teşkilât mes'eleleriyle alâkâlı çözüm yolu — Teşkilât idarecilerinin azlı gerekmiyorsa — budur. *Teşkilâttaki hatalar tenkid edilmelidir, fakat aynı zamanda, tenkidi öne süren herhangi bir kimse düşmanlarla çevrilmiş olan Teşkilâtin durumunu gözönüne almalı ve Teşkilâtin hatalarını Teşkilât çalışmasında bizzat ağırlığını koyarak düzeltmeye çalışmalıdır.* Tenkid İslâmî sınırlarla kayıtlı olup, mes'ulliyetsiz bir şekilde olmamalıdır. *Tenkidimiz, DÜŞMANIN ELİNE SILÂH VERMEDEN Teşkilâta hatalarını keşfetme ve düzeltmede yardımcı olacak şekilde olmalıdır.* Tenkid içün tenkid yerine, «Hak içün tenkid» şiarımız olmalıdır.

OTUZYEDİ

MERKEZİYETÇİLİK

TEŞKİLAT TEK MERKEZDEN İDARE EDİLİR

Tek bir merkezi otorite, tek bir emir ve irade merkezi olmaksızın ideolojik veya fiili hareket düşünmek hayâl olur. Hayâli, hâkîkat yapmanın esası, yolu şöyle: İradesini muazzez iman gençliğinden alan gençliğe tâbi Teşkilât mensupları, Teşkilât mensuplarına tâbi merkezi otorite (= idare heyeti), merkezi otoriteye tâbi aksiyon kuvvetleri şeklinde kademeli bir bünyeye sahip olmaktadır. Konuta mekâni ve merkezi, gençliğin en mes'uliyetli vazifesini yüklenmiş Liderdir. Emirlerin iniş yolu ise zirve noktası Lider olmak üzere en yukarıdan en aşağıya doğrudur. Emir «yukardan aşağı», murakabe ve «tâbi» lik ise «aşağıdan yukarı» Müşâlik bir misâlle bir ehrâmın zirve noktası Lider, tabanı ise aksiyonel iman gençliğidir. Merkezi otoriteye (= idare heyetine) tâbi aksiyon kuvvetleri ise kendi içinde Teşkilâtın en küçük birimi olan «seriyye» lere bölünmüştür. Yani mekân değişikliği yüzünden xaruri olarak meydana gelen bu bölünme, toplu bir aksiyonda istenilen anda bir mahalde toplanılabilirdir.

Teşkilât içindeki tatbik edilmesi lâzım gelen katı merkeziyetçilik ille de danış alt birliklerin —seriyyelerin— çalışmalarının kısıtlanması manâsına gelmez. Tam tersine olarak, her «seriyye» kendi iç işbirlikçileri söz konusu olduğu zaman, şartlara göre hareket ederek tam mânâsıyla bağımsızdır, fakat kendisinin ayrı bir birim değil, bir bütününe parçası olduğunu daima hatırlmalıdır. Ancak katı bir «merkeziyetçilik» altında, bir bütün olarak Teşkilâti idare eden tek bir mes'uliyetli konuta mevki ve merkezi bulunduğu zaman, her yere aynı anda benzer görevler iletilebilir ve ülkenin her parçasında tek bir «strateji» izlenebilir.

«LİDERLERE HAYIR» SLOGANI ÜZERİNE

Bütün hareketlerde Liderin en önemli unsurlardan birini oluşturduğunu daha önce belirtmiştik. Liderin rolü, önemi ve kesin rekliliğinin reddi; basitleştirilmiş, bayağı bir anlayışa, isyancı hisse, camianın, kendi Liderlerini Teşkilâtte ferdileştirdiği ve Teşkilâtu da, bir ordunun kendisini idare edecek kurmay heyeti ve kumandaları olması gibi Liderlerinin olmasını gerektiren mücadelenin özünü anlamaktan âciz kalmaya dayanmaktadır. «Liderler olmaksızın hareket olabilir» demek gerçekçilikten uzak bunun ötesinde Sünnet-Seniyyenin haricinde bir harekette bulunmak olur. Hz. Peygamberi

OTUZSEKİZ

oluşturduğu her «seriyye» nin komutasını verdiği bir başkan seçmesi, bize, Liderin mücadelelerde kat'iyetle bulunması icab ettiğini açıkça gösterir.

Eski Liderleri yenileriyle değiştirmek arzusunda «umde» (princip - ilke) olarak kötü bir şey yoktur. Liderler kudsî değildir, dokunulmazlıklar yoktur ve başka Liderlerle değiştirilmeleri mukaddes bir şeye dokunmak mânâsına gelmez. Liderlerini Teşkilât mensupları seçer ve istediği takdirde başka Liderler seçme yetkisi vardır. Bu nokta açıktır. Fakat İslâmın bakış açısından iki şeye müsaade verilmeli; «umde» olarak Teşkilât için bir grup denenmiş Lidere duyulan ihtiyacın reddedilmesi, hiç bir Lidere ihtiyacımız olmadığını, «idareciler» olmaksızın da hareketlerin yürütüleceğinin ve silahların sürülmesi, İslâmî olmayan bir hareket tarzıdır. İkinci olarak, iyi Liderleri, sağlam ve gelişmiş gönüldaşları kötü ve oynaklı, sürekli tavır değiştiren ve dış güçlerin etkisi altına kolayca düşen Liderlerle değiştirmeye çabalarsak hatalıdır. Bu İslâm dan hârifadır.

«Bizim Liderlere ihtiyacımız yoktur. Bütün güç kitlelerdedir» şeklindeki bir fikir, ancak ve ancak İslâmı bilemeyeşin, tecrübeşizliğinin, muayyen bir hamle ve hareket ruhuna eremeyeşin alâmetidir. Bu fasılda nihaî bir söz, bir Hâdis...

«Her kim emre itaat ederse, o, bana itaat etmiştir, her kim emre isyân ederse, o bana isyân etmiştir.»

TEŞKİLÂTIN ESNEKLİĞİ VE AKSİYONDA BİRLİK

Her şeyden evvel aksiyoner bir İslâmî Teşkilât için lüzumlu esnekliği, yani kendisini mücadelenin hızla değişen ve en ters şartlarına ayak uydurma esnekliğini sağlamak gereklidir. Bunun yanında düşman ile açıkta, göğüs göğüse dövüşmekten sakınma (Misâl, Hendek Savaşı) ve öte yandan da düşmanın kendi hantallığından istifade ederek düşmanı en az hazırlıklı olduğu yerde ve zamanda ona hüccüm edebilecek kabiliyete sahip olması gereklidir (Misâl, Mekke'nin fethi).

Bu esneklik mücadelenin değişen safhalarına göre safları hızla, âniden tanzim kabiliyetidir. Bunun için zamanımızdan misâl olarak herhangi bir orduyu —ordu sayılabilen bir orduyu— gösterebiliriz. Bir Teşkilât, sadece ve sadece esneklik kabiliyetine haiz olduğu ve merkezden gelen bir tek emri binlerce nefere tebliğ etme yollarını bildiği ve arzu edilen bir Teşkilât yapısına sahip olduğu için iyi bir Teşkilâttır. *Teşkilât; binlerce insan bir tek gaye uğrunda, tek bir merkezden gelen emirden ilham alarak, irtibat ve hareketlerini; eylem-*

lerinin mekân ve usûllerini, silâhlarını, değişen şartlar ve mücadele nin tarzına göre değiştirebiliyorsa iyi bir Teşkilâttır.

Nihai hamle ve harekete geçildiğinde, yani kendi nizamının hakkuku için vasıta (veya vesile) olma vazifesi yüklenildiği anda Teşkilât hemen savaşçı bir keyfiyet kazanır ki bu halde daima olmada elzemdir. Bu hale kısaca «Teşkilâtın askerileştirilmesi» ameliyet denebilir. Bu noktada aşırı bir merkeziyetçilik, en katı ve sert disiplin ve bütün emirlere —İslâmî sınırlar çerçevesinde, olmak üzere hâlanılsa da, hoşlanılmasa da— istisnasız «Mutlak itâat» şarttır.

İşte, Saf süresi, âyet 4...

«Allah kendi yolunda (taşları birbirine) kurşunla kenevelen, yalçın duvarlar gibi saf bağlayarak çarışan erleri sever.» Bu âyetin tefsiri; Sahîh-i Buhârî Muhtarası Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, cilt 8, sayfa 278 de şöyle yapılıyor: «Bu âvette en belîg bir üslûb ile askeri terbiyenin ve mütesanid bir saff-ı harb nizamının lüzumu ve böyle askeri bir disiplin ile emâdatın Allâh indinde mergub olduğu bildiriliyor. Askerde nizâmsızlık ve bâlikâsa bozgunculuk Kur'ân-ı Mübîn'imizin şiddetle menetigi sebençenâfî bir harekettir.»

NİZAM VE DISİPLİN

«Nizam ve onun gerektirdiği disiplin, bir dâvânın manivelâsidır ve bu fikre malik olmayan bir baş ve hareket, kolsuz ve ayaksız demektir.

«Bütün büyük oluş ve beceriler nizam sayesinde meydana gelir» (2).

İslâmî Teşkiltin hususî vasfi onun en katı disiplinidir, yani Teşkilâtın bütün mensuplarının Teşkilât umumi merkezinden gelen bütün İslâmî emirlere kayıtsız, şartsız ve tam tamına uymasıdır. Bir Teşkilât mensubu şu veya bu Teşkilât kararıyla aynı görüşte olmayıabilir, hoşlanıp hoşlanmayıabilir, fakat bu karar bir kere verildi mi onun itâati İslâmî bir vecibedir. Teşkilât disiplinine uyulmaması, emre itâat etmemeye ve disiplinin bozulması müslümanlarca Teşkilâta karşı en ciddî bir darbe olarak kabul edilmelidir ve Teşkilât disiplininin yerine getirilmemesi Teşkilâttan atılmaya gidebilecek kadar ciddî bir şekilde cezalandırılmalıdır. Cezalandırma şu merhalelerden geçmelidir. Nasihat, kınama, üç gün konuşmama ve Teşkilâttan tard... Teşkilâttan atılma nihai çaredir.

Teşkilâttâ niçin bu kadar discipline önem veriliyor, diye sorulabilir. Cevabımız şu olacak; disiplin olmaksızın Teşkilât öndeği çok büyük görevleri ifa edemez. Bir ordu düşünelim; Ordudaki

her askerin kendi üstündeki subayların emirlerine uymamasına izin verilseydi ne olurdu? Ordunun varlığı sona ererdi. Genel kurmay bir saldırıcı emri veriyor; ordunun bir bölümü emre uymaya ve savaşa girmeğe karar veriyor; ordunun diğer bir bölümü savaşmanın hatalı olduğuna karar veriyor ve katılmaktan kaçınıyor; başka bir bölüm de yerini terketme ve geri çekilme kararı alıyor. Açıktır ki, bu çeşit bir ordu kısa bir sürede yenilir, çünkü disiplin yerine iradesizlik, birlik-sizlik ve moral bozukluğu vardır.

Teşkilât için de durum aynıdır. Eğer bütün mensupları bir «ferd» imiş gibi hareket ederlerse, eğer kesin bir ahenk içinde bulunurlarsa Teşkilât güçlü olacaktır. İşte, bu durumu bedahet derecede belirten bir hâdis...

«Müslümanlar, bir vücudun azâları gibidir.»

Yoksa Teşkilâttâ her bir mensuba kararlara uyup uymama izni verilseydi, bir Teşkilât yerine bir münazara kuübünden farkımız kalmaz. Meselenin özü şudur: Aynı ~~görselde~~ olduğumuz kararlara uymak, o emrin tatbiki kolaydır; zor olan aynı ~~görselde~~ olmadığınız kararlara uymaktır. *Disiplinin tarifi sudur:* fercin kendi iradesini, Teşkilâtın iradesinde yok etmesi, *topyekûn İslâmî karar ve emirlerin her ne pahasına olursa olsun tatbikidir.*

Fertler Teşkilâta gönüllü katıldığı gibi, ayrılmakta da serbesttir. Fakat Teşkilâta bir dea girdiniz mi, bütün Teşkilât kararlarına uyup disiplinin boyulmasına çalışmalısınız. Tek cümleyle; «Çelik gibi bir disiplin sahibi başarı için.»

Disipline karşı çıkış, Teşkilât bünyesinin temel kâidelerinden birine karşı çıkıştır.

İdare Heyeti emrindeki aksiyon kuvvetlerine «bana tâbisin ve ne trade edersem onu yapacaksın!», Teşkilât mensupları idare heyetine «benim testis ve murakabem altındasın!», gençlikte Teşkilât mensuplarına «mutlaka dileklerimin tercümanı, dâvâmin öncü kuvvetleri olmaya mecbur ve memûrsun!» diyemedikçe, o Teşkilât'tan bir hayır gelmez.

Bir Teşkilât bütün bunları yerine getirmedikçe «kuvvetli» vasfını kazanamaz. Bir Teşkilât imanı zayıf, itikâdi sönükk, nizamı bozuk, bağlantısı kesik olduğu halde silâh ve yumruk kuvvetini kullanmağa kalkırsa neticede, ilâhi emirler tatbik edilmediği için, mutlaka mağlubiyet ve helâk olacaktır.

YOL; CİHAD, ÖLÜM VE ÖLDÜRÜLÜŞ YOLU NETİCE; YA KURTULUŞ, YA ÖLÜM...

(1) N.F.K. İhtilâl S. 324.

(2) N.F.K. İhtilâl S. 332.

www.mnttb.com.tr



akyl

KIRKİKİ

Rasûl-i Ekrem'in Örnek Ahlakı
(Geçen sayıdan devam)

11
HAK İÇİNKE HAK'DA SEBAT

Fazlı VIDİNLİ

İnsan denen eşsiz varlığın diğer yaratıklar arasında önemli bir yeri vardır. Kâinata sahip olan bu eşsiz varlık, kendisinde taşıdığı akıl, zekâ, kabiliyet ve istidat gibi vasıflar sebebiyle paha biçilmez bir cehverdir.

Yaratan Rabbimiz, insan nev'ini en güzel bir biçimde (ahsen-i takvim üzere) yaratmış ve onu kâinatın özü kılmıştır. Yaratıkların en şerefli olan bu mühim varlık (insan), çeşitli zaman ve zeminle içine düştüğü sapıklık çukurundan kurtulamayıarak esfel-i sâfilin'e (en aşağı seviyeye) yuvarlanıvermiştir. (Et - Tin 4 - 5).

Mevlâyı zül Celâl (Yüce Allah) insan cinsini bu duruma düşmekten kurtarmak için Peygamberler göndermiş ve bu elçiler vasıtayı doğru yolu göstermiştir. Peygamberler zincirinin son halkasını teşkil eden bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) dir. Öyle ise doğru yolu bulmak isteyen her insanın O'nu tanımması ve O'nun ahlâki yönünü bilmesi gereklidir ki bu sayede Yüce Peygamberi kendisine örnek edinebilsin.

KIRKÜÇ

İnsana insanlığın değer ölçülerini sunan, gerçek "iyi, güzel ve doğru" meşhumlarını (kavramlarını) tanıtan, yaratılış sırlarını çözen Yüce Peygamber daha küçüklüğünden beri, dedelerinin ma'budları ve bütün Arabistan'ın şeref kaynağı olan putlardan nefret ederdi. Buna rağmen kavmi içinde sevilen, sayılan ve güvenilen biriydi. Bu yüzden kendisine Muhammed-ül - Emin (Güvenilir Muhammed) ünvanı verilmişti.

Hz. Muhammed eksiksiz mürüvvet ve kâmil bir ahlâk ile doğdu. Yaşadığı müddetçe hayat ve davranışının yegâne hâkimi HAK DA VÂSI ve HAK'DA SEBAT'tı. Bu onun güzel vasıflarının en parlaklığıdır.

Bir gün ilâhî emir üzerine, kendi akrabasını Hak dîne davet etti. Safâ tepesinde şöyle diyordu: «Şu dağın ardında — size dechu ilerleyen — bir süvari kit'ası var, desem bana inanmamışım!» Etrafinda kiler: «Senden bir yalan işitmeyeceğim» (dedikleri vakit) Hz. Muhammed: «O halde size, önünüzde (ölümden sonra) korkunç bir azabın bulunduğuunu haber veriyorum» buyurmuştur.

Kureyş kabilesi seçkin bir grubu: Ebû Tâlib'i korkutmak ve ondan, ya yeğeni (Hz. Muhammed'i), bu da'vâdan (İslâm'a da'vetten) vazgeçirmesi veya iki tâmitan biri tükeninceye kadar harbe hazırlanmasını istemek üzere — Ebû Tâlib'e — göndermişti. Neticede Ebû Tâlib durumun pek nazik olduğunu anlamış ve yeğeni Hz. Muhammed'i çağrarak söyle demişti: «Kavmim beni tehdid ediyor. Bana ve kendi mektebi beni güçümün yetmediği işe koşma.» Oysa Yüce Peygamber amcasına şu cevabı veriyordu: «Amca, bu işi bırakmam için, yüneşi sağıma, ayı da soluma koysalar vallâhi muvaffak olmadan, ya da uğrunda ölmeden onuaslâ terketmem.» Bunu söyleken gözleri dolmuştu. Hz. Muhammed amcasından ayrılp gitmek üzere kalkınca Ebû Tâlib O'na söyle seslendi: «Şimdi git ve istediğimi söyle, Allaha yemin olsun, seni hiç bir zaman hiç bir şeye teslim etmeyeceğim.»

Küçükken O'nun göz yaşı, amcasını Şam'a beraber gitmeye mecbur etmiş; büyüdüğü zaman da yine amcası Ebû Tâlib ve kavmini felâkete atılmaktan çekinmez kılmıştı.

Eğer Hz. Muhammed'in bağındığı Hak; benliğinin hâkimi, yoneliş ve görüşünün tek hedefi olmasaydı, amcası O'nu da'vâsından ayırmaya ya da sıkıntıyi def edecek bir sulhü kabul ettirmeye yetirdi. Bundan büyük bir inanç sebâti, bundan müşkil (çetin) bir iman imtihanı görülmüş müdür?

Hz. Muhammed'i bir kerre de Kâ'be yanında Rabia oğlu Utbe ile mücadele ederken görelim:

Utbə — «Ey kardeşimin oğlu (Muhammed), sen içimizde geniş bir şerreve, şerefli bir alleye ve müstesna (eşsiz) bir değere sahipsin. Karımın başına büyük bir iş açdın. Bununla, onların toplu durumlarını dağıttın, hayal ve ideallerinin ma'nâsına uğramıştı. Dinleri ni ve ma'budlarını ayıpladın. Geçmişlerinin küfür üzere olduklarını öğrendi etti. Şimdi beni dinle sana bazı seyler söyleyeceğim, belki bir kusuru kabul edersin.»

Hz. Muhammed — «Şöyledir ey Ebu'l-Veli (Utbə)!»

Utbə — «Şayet sen ey Muhammed, getirdiğin din sayesinde malde etmek istiyorsan, sana mallarımızdan o kadar verelim ki en zenginimiz ol. Eğer şeref istiyorsan, seni baş tâci edelim. Senin hâc bir şere karar vermiyelim. Başkanlık istiyorsan, seni sendinâme Melik yapalım. Eğer sana gelen, tutulup kultulamadığın bir şehir ise, seni işi edecek bir tabib bulalım. Gerekirse bu yolda servetimizi harcaya lım. Çünkü bâren cin adama galip gelin, tedavi görünçeye kadar ondan ayrılmaz.»

Utbə sözlerini bitirince Rasûlullah (s.a.v.) Ona : «Dinle benden ey Ebul Veli (Utbə)». dedi ve şu ma'nâdakî âyetleri okudu :

«Rahman ve Rahim olan Allah adıyla... Bu vahiy, yarattıkları nı rahmetiyle kuşaklayan, sevgisiyle yarlıgayan Allahın vahyidir. Öyle bir kitabıdır ki Hakk'ı bâtil'dan ayırt etmiştir. Bilen (gören) insanlara şükürini, müjdeler veren, eğri yolun sonucundan korkutan Arapça Kur'anıdır. Fakat onların çoğu, O'ndan (Kur'andan) yüz çevmeleri için O'nu hakkıyla dinlemezler.» (Fussilet, 1 - 3).

Hz. Muhammed'in şâhsiyeti, hayatının her sayfasında ışıldayan enlik HAK SEVGİSİ ve O'NDA SEBAT idi. HAK; O'nun peşinde koştuğu, ugrünâda çabaladığı, belâlara uğradığı, memlekетini terkettiği ve yokunda çarşılığı tek ve asıl gâye... Allahın Rasûlü Hz. Muhammed, kahramanlık meydanında; hak üzre sebatın ve insanları yalnız Alla ha kul ve kendi aralarında kardeş olmaya da'vetin tek örneği olarak daima hayatı ve ayakta...

Kaynaklar :

- 1 — Kur'an-ı Kerim.
- 2 — Asr-ı Saadet - Mevlâna Şiblî.
- 3 — Rasûl-i Ekrem'in Örnek Ahlâğı - A. Azzam

ÇOBAN
KAVAL
AKŞAM

Vahit ÇARLUK



*Şu yaşanan gün
Bir damla zaman
kuzular mutlu*

*Yeşilliklerce göz
Uzayan bir çimenlik
Bulutlar yorgun*

*Akşam alacalık
Hava öylesine
Horozlar ötmüyör*

*Koyun gülüşü çoban
Ya kaval susmuş
Ya da akşam*

KIRKALTI

Recep ULUSOY

Ahilik, ortaçağın soyal mülseselerinden birisidir. Zamanında gerek cemiyete karşı, gerekse devlete karşı mühüm rol oynamıştır. Şimdi bu muazzam mülsesenin tarihçesini kısaca açıklayalım.

Ahilik füttüvvet teşkilatının bir başka adıdır. Füttüvvet İse Hz. Muhammed'e kadar dayanır. Hatta Hz. Ademe dayandırılır. Fakat bu ikidaların ne derece doğru olduğu bilinmemiyor. Meşhur hadis de şöyledir: Hz. Ali yolu ile Hz. Peygamber götürlür. Buna da şahed Hz. Peygamberin «Ali'den başka feta stilistikardan başka kılç yoldur» buyurmasıdır (1). Ancak füttüvvetin bir meslek olarak hali ikinci asra kadar dayandığını ve Melâmetiller tarafından benimsemişliğini Sülemin'in risalesinden öğreniyorum. Easa füttüvvetin gelişmesi ise sonraki yıllarda olmuştur (2).

Ahilerde çalışma hayatı :

Ahi mutlaka bir sanatçıdır. Soyal itibarı ancak san'at ehlî olmasıyla doğacaktır (3). Bir san'atta mahir olmayana lyl gözle bakılmaz. Ahilik sizin bir kuruluş değildir. Ama sırası gelince bünyesindeki soyluların hareketiyle devletin kuruluş ve yıkılışında önemli yer lse etmektedir. Bu cümleden olarak füttüvvet ehlinin Osmanlı Devleti kuruluşundaki pâyesini zikretmek gereklidir. Hatta bu zümre köylerin kuruluşunda da müessir olmuştur (3). Osmanlı Devletine Ahilerin tesirini, padışahların umumiyetle bir san'at erbâbı olmasından da anlıyoruz.

Ahilikte birtakım dereceler vardır. Çırak, kalfa, usta gibi. Bu dereceleri aşabilmek için ne mal, ne tevarüs, ve ne de sosyal mevkili testir etmez. Sadece sahip olduğu iş şubesinde hüner sahibi olması şarttır. Garpta da buna benzer haller görüllse de sermayenin rolü inkâr edilmez. Halbuki Ahi teşkilâtında pek çok sermâyesi olan, hatta teşkilâtın en büyüklerinin varisi ve oğlu durumunda olanların dahi lse çıraklığa başlamaları şarttır.

Atıl Para Yasağı :

Ahi yanında 18 dirhemden fazla para bulunduramaz. Ancak 18 dirhem saklayabilir. Kalanı ortanındır. Bilhassa bu meselenin açıklamasında fayda vardır.

KIRKYEDİ

18 dirhemden maksat, başkasına muhtaç olmamak şartıyla kendi
dinin ve çoluk çocuğunun nafakasıdır. Büyüük Alaeddin ve I. Giyaseddin
devirlerinde dirhemlerin veznleri 3,109 - 3,213 gram idi (4). Buna
göre 18 dirhem takriben 60 gram gümüşe tekabül etmektedir. 60
gram gümüş ise yuvarlak olarak 200 TL. civarındadır. O halde bu
gün dahi normal alle 200 lira ile malsetini birkaç gün temin edebilir.
Bir de bunun her günde çalışmadan elde edilen parayla takviye
edildiğini düşünürsek bu paranın bir alaylı birkaç gün idare edebilir.
leceği daha bârîz ortaya çıkar. Şimdi akla söyle bir sual gelebilir.
Acaba bu fazla paralar ne yapılmıyor? Çok mühim olan bu sual çok
lamaya çalışalım.

18 dirhemden fazla paralar esnaf sandığına yatırılır ve bu para
ihtiyacı olan herkese verilir. Bu paralar borç olarak verilebilir.
Yardım olarak da verilebilir. Böylece paranın âtil kalması ödenmiş olur.
Söylediğimiz gibi sandığa yatırılan fazla paralar ibtiyaci olana faizli
veya faizsiz, borç veya yardım olarak verilebilir. Sandık, evlenme,
hasatlık ve ölüm anında ise esnafı farzîz borç para verir. Ayrıca rama-
zanlarda mukabele okutulur ve bedelli sandıktan ödenir. Sandık Kâh-
yanın mes'uliyetine devredilmiştir. Bu sandığa fazla paralardan baş-
ka teberrular, çıraklıtan kurtulanların ustalarına verdikleri paralar
ve tenezzüler için toplanan paranın artan kısmı da dahil edilir. Böylesi
her esnaf mutlaka sandığa bir katkıda bulunmuş oluyor.

* Esnaf sandığının ifâ ettiği iki önemli vazifeyi yukarıda saydık.
Birincisi paranın âtil kalmasını önlemek: Bu mesele eskiden oldu-
ğu gibi bu gün de çok mühimdir. Modern iktisadın uğraştığı önemli
mes'elelerden birisi de âtil para meselesiştir. Günümüzde âtil para po-
litikası memleketin batıp çıkışmasına sebep olabilir. Sandığın ikinci va-
zifi ise esnaf arasında tesanüt ve yardımlaşmayı sağlamasıdır. Böylesi
her esnaf kendinden emin olarak hayatını sürdürmektedir. Çünkü
herhangi bir kaza ânında sandık, hemen yardımına koşmaktadır.
İste Osmanlı Devletinin uzun ömrünü biraz da bu kuvvetli cemiyet
yapısına bağlamak gereklidir. Zira günümüzün modern cemiyetlerinde
dahi böyle yardım müesseselerine şiddetle ihtiyaç vardır. Eğer böyle
müesseseleri bir an yok farzetsek hayatın devamı imkânsız olmasa
bile mutlaka güçleşir.

(1) Türk Ed. İlk Mut. F. Köprülü S. 182.

(2) Ahiler İlhan Tarus S. 87.

(3) F. Teşkilâti A. Gölpinarlı S. 89

(4) Türkîyenin İlk. Ve İç. Tarihi M. Akdağ C. I, S. 420.

www.mttb.com.tr

SAN'AT VE SANATKÂR

Sedat SENCİVANOĞLU



San'at bir dokunuşta alemlerin nüshası olan insan kalbine merhem, yahut vükkop verecek bir kılıncdır. Bu kılıç sanatkâr elinde müşfik bir doktor neşteri olabileceği gibi, keskin bir cellât taşı durumuna da girebilir. Aslı gaye ve hakîkî mevzuya mâlik olan sanatkâr hem hizmet ve faaliyetleri, hem de kıymet ve hikmelerini bâkiyândan müşfik bir doktor neşteri mahiyetini tasır. Mûcerreddâ aslı gayesi üzere olan san'at neşter ifadesini buldu¤ gibi, müşahhasta da birbirine vabeste üç keyfiyet arzeder; ilâhi ve ulvi tefekküre zemin teşkil etti¤i müddetçe aslı gayesinde makbul mûcerredin şîiri musikî; cemiyetin aynası mahiyetinde çevik ve en gizli usulle Allahı aramanın, aslı gayeye ulaşmanın, zeli bulmanın yolu, san'atın başı edebiyat; maddelerin birbirine betinden madde üstü bir fikir bestesi yo¤urmak diye çerçeveyelerimiz mimarı.

Bu üç keyfiyet de sanatkâr tarafından kendi kemâl ve asliyetine irca edildiği takdirde değer kesbeder ve insan ruhuna tekabû eder.

Aslı gaye ve kemâline irca edilen san'at, sanatkârin elinde neşter durumunu alır ve büyük yaraları kapatır. Büyük mes'elelerin ışık tutup çözüm yolunu bulabilir.

Bu keyfiyyette sanatkâr, cemiyet gövdesinde ya hayat rehberi hükümdar, yahut darülaceze malî bir dilenci ifadesine bürünür. San'atını neşter veya balta yapmak onun elindedir.

ELLİ

HÜSNÜ HATT NEVİLERİ

Talip MERT



Hatt san'atında nev'i olarak pek çok çeşitli yazı türleri geliştirilmiştir ve bir kısmı kullanılmıştır. Fakat esas meşhur olan yazı nev'ileri Aklam-ı sitte ve şes kalem adı verilen altı çeşit yazıdır. Bunlar :

Sülüs - Nesih

Muhakkak - Reyhani

Tevkiî - Rikaa'

Şeklinde Hatt ve Hattatan da kaydediliyor (1). Menâkîb-ı Hünerveran (s. 10) ve Medeniyet-i İslâmiye Tarihi. Sülüs - Nesih, Ta'lîk - Reyhani, Muhakkak - Rikaa' olarak gösteriyor (2). Burhân-ı Kâati'da açıkladığı üzere, bazıları Ta'lîk-ı yedinci olarak almışlar ve ölçülu yazıların aslında yedi kalem olduğunu ve Heft kalem denildiğini söylemişlerdir. Bu hâle göre tertib şöyle olmak lâzım geliyor : Sülüs, Nesih, Muhakkak, Reyhani, Tevkî', Rikaa', Ta'lîk (3).

ELLİBİR

1 — Sülüs Yazısı :

«Dört behresi musattah, iki behresi müdevverdir (4), diye tari
olunmuştur. Buna göre Sülüs yazında her harfin altında dört parçası
düzce, altında iki parçası ise yuvarlakcadır (5). Yazının Sülüs (üçde
bir) adını alması, bu üçde iki ve üçde bir nisbetinin daima korun
masındandır (6).

Sülüs yazının yazılmasında kullanılan kalemin kalınlığı ~~hakkında~~
da Tunfe-i Hattatin'de şu izahat veriliyor : «Tomar ile Gubâk'ın
ye-nevi' yazılarının karışımından hasil olan kalınlığın sütusine (üçde
birine) Sülüs ismi verilir. Tomar denilen yazının genişliği 24 kâr (kil)
kadardır ve sülüsü sekiz kâl mikdari olur, diye Risale-i Mafîye'de zik
rolunmuştur (7).

Sülüs yazının kendine göre bir cesameti vardır ve kalemin ağız
genişliği bu ölçüye göre ayarlanarak o ebadda yazı yazılabilir. Yukar
daki ta'rifi bugünün ölçülerine tabii edersek yaklaşık olarak; sülüs
ve ta'lik yazılıarda kalemin ağız genişliği 2,5 mm, nesihde ise 1 mm
dir. Kalem ağızı bu ölçüye göre küçülmeye başlarsa yazı o cinsin «ha
fisi», büyümeye başlarsa «celisi» olur. Hafî, gizli mânâsına gelir. Bu
nun yerine gıcıri (toz gibi) veya hurde (küçük) kelimeleri de kul
lanır... Celî, meydana çıkmış, âşikâr demektir. Yazı san'atında
bu yazının normal cesameti üstünde yazılmış şekli mânâsına gelir.
Ya'nı bir hatt nevi' değil, karakteridir. Yazı normal eb'adın üç
misli büyüklüğünden itibaren CELÎ adını alır. Bu arada kalan
cesâmet «Tokça» tâbiriyle ifade edilir (8). Bu izahata göre 2,5 mm
ise sülüs yazının esas kalınlığı, daha küçükse hurdesi, 7,5 mm'ye
kadar olanı Tokça ve 7,5 mm den büyüğü de celî adını almaktadır.

Doç. Dr. Ali Alparslan Celî'yi ta'rif ederken «Serçe parmak kalı
lığındaki yazılarla celî deneceğinden» bahsediyor (9).

Coc kıymetli yazı koleksiyoncusu ve sanat tarihçisi Ekrem Hakkı
Ayverdi, celî hakkındaki mütalâalarını şu satırla ifade etmektedir :

«Sülüs, yazının hudut ta'yin etmeden yazılan nev'idir. Esas kâ
deleri sülüse merbût olmakla beraber her türlü tezyini şeke, istife
müsait olgun bir tarzdır... Kalınlığı ve büyülüğu arzuya göre de
ğişir. Yerine göre üç, beş santimden 50 santim kalınlığına kadar olan
ları vardır (10).

Prof. Dr. Celâl Es'ad Arseven; «Sülüs yazının uzaktan okunacak
kadar büyük olanlarına Sülüs celisi denir» (11).

Celi hakkında Ord. Prof. Dr. Ahmed Süheyl Ünver ise; «Abidelerimizde ve levhalarımızda kullanılmış büyük kıt'ada sülüsdü. Bu, bildiğimiz oda levhalarında ve murakka'larda kullanılan sülüsün usul ü mahsûsası ile, daha ziyade hususî bir istif ile yani harflerden mûrekkep kelimeler yan yana, yerine göre bazı harfler üst üstte getirilerek büyütülmüştü. Sülüsün büyütülme dereceleri konacak yerin büyüklüğüne ve yüksekliğine göre değişir...» (12) diyor.

İsmail Hakkı (Baltacıoğlu) da şu görüşleri ileri sürüyor: «Hattatlar buna sade «Celi» derler ve ekseriya bu kısa ismi kullanırlar. Sülüsle, celisi arasında şekillerin esası itibariyle bir fark yoksa da celinin nisbetleri daha başkadır. Celi uzak için yazılan bir yazı olduğundan daha tok ve daha sert olarak yazılır. Harflerin cırkılıetine giren çizgiler arasında doğru çizginin rolü büyüktür. Celi, dâma yaşı ve büyük bir bünyenin te'sirini verir. Sülüs de aynı şekilde olmakla beraber daha genç görünür. Binaenaleyh sülüsle celiyi ayıran... şekil farkı olmaktan ziyade yaş ve iade farkıdır» (13).

... En mühim fark münhanîlerin (negî, yuvarlak) galebesidir... Sülüs Celisi... düz çizgi ve genye zayıf (açı)sı tanımaz. Tarihde Sülüs celisine sâbit bir seciye veren millet Osmanlılar olmuştur. Çünkü; Osmanlılar Sülüs celisinin meş'îd bir cesaretle bu yazının tâbi' olduğu, daha doğrusu esiri kalığı bütün tezyinat unsurlarından ayırmışlardır... Osmanlıların Celi yazısında te'sîs ettikleri kıymet hükümlerini iki kılınca toplamak mümkündür. Bunlardan biri zekâya ait kıymetler, diğerî irâdeye ait olan kıymetlerdir. Bu iki temayülün iki büyük mümessenili vardır. Bunlardan biri Mahmut Celâleddin (? - 1829), diğerî Mustafa Rakım (1757 - 1826) dır. Celâleddin'e göre yazı şekilleri canlı değil, câmit (cansız)dır. Hendesi (geometrik) şekillerin aynı olmaksızın hendesi şekillere mahsûs sıfatları taşımaktadır. İşte Celâleddin'in yazlarında herşeyden ziyade keskinlik, katılık, ağırlık ve muvazene vardır. Yazılıarı ... Ma'kul, Mütevazin (ölçülü) fakat kuru, mücerrettir. Celâleddin'in vücûda getirmek istediği te'sir bir hayat tesiri değil, bir zekâ te'siridir...

Mustafa Rakım büsbütün başkadır. Bu sanatkârin aradığı güzellik, hayat ve hareket güzellikleridir. Râkîmin şekilleri câmit değil, canlıdır... Râkîm canlı, vakârlı, iradeli mahlûkların bir mecmâasıdır. Harflerine harekete müheyŷâ bir ifade kazandırmıştır (14), Rakîm'in yazılıları karşısında bulunursanız harflerde zevîhayat (hayat sahibi) gibi çerçeveden sırlamak istedadını görürsünüz. Hayatta, harekette, evzâda tecelli eden güzelliklerin, ulvi te'sirlerinin mestûnu olursunuz. Râherhalde bu yazılan şiddetli bir nûfuz ile sizî teshîr edecktir. Râ-

ELLİÜÇ

kım'ın yazlarını anlatmak, güzelliği ta'rif etmek kadar güç bir iştir. Yalnız şu kadar söyleyelim ki: Bir Sinan Türk Mimarlığında bir Michel Ange heykeltraşlıkta ne yapmışsa, daha ziyadesini yazda RÂKIM yapmıştır. Hiçbir sanatın tarihi Râkim gibi eski ihtiyadlardan silkinerek, muhitini parçalayan ve bütün görüşleriyle kavâid-i mahsûsası (hususi kâideleri) ile o kadar yeni, o kadar müstesnâ bir âlem vücûda getiren sanatkâr kaydetmemiştir. Sanayi'i nefisenin (güzel sanatların) hiç bir şu'besi yokdur ki insan vücudu gibi güzellikleri, incilikleri, tenasübleri yazı gibi sâde çizgilerle temsilde Râkim uslûbu kadar muvaffak olsun... Denilebilir ki Râkim sanayi'i nâmının en büyük şahıslarından biridir (15).

Mustafa Râkimla, Mahmûd Celâleddin arasındaki fark vermiş olduğumuz şu yazıların mukayesesи ile de kolayca anlaşılır.

Sûlus yazı, her ne kadar nesih yazıya benzese de nesih yazının daha ilerisi ve büyütülmüşü olmayıp kendisine mahsûs nisbet ve şekilleri olan bir yazıdır (16). Bu yazı «mîkâsû'l hatt, mîzânû'l hutût» diye isimlendirildiği (17) gibi Nîmû'l hutût da denmiştir. (Çünkü) bütün yazılar bundan geldiği gibi Kûfi'den bugünkü yazıya dönen ilk şekildir (18).

Yerlerine göre muhtelif Sûlus celîleri şu yerlerde bulunur: Câmi'lerin kubbe ve kusak yazıları, Allah, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) dört kalite ve Hasan Hüseyin isimleri yine cami'lerdeki seyyar ve sahat ebaflarda muhtelif istifli kısa âyet ve hadisler, bazı çeşmelerde, mezar taşlarında; namazgâhlarda, saray tarihleri ve yine saray daireleri üzerinde, çiniler arasında, eski donanma gemilerinin isimleri, türbe, çeşme, han, hamam gibi tarihi eserlerin kitâbelerinde yer alırlar.

Sûlus yazının en çok kullanıldığı sahalardan birisi de, Tuğra çekme işi olmuştur. Sûlus, her türlü şeke uyabilecek, çok çeşitli şekillerde yazılabilen bir yazı olduğu için ister - istemez tuğra çekme (tuğrakeşlik) içinde de ön sırayı almıştır. Sûlusden başka yazılan tuğraya hiç elverişli değildir. Nitekim onlar hemen hemen hiç de kullanılmamıştır. Yalnız Topkapı sarayında Babüssaade'den girilince karşımıza çıkan Arzodası'nın kapısının iki yanındaki tuğralar ta'lik iledir.

Sûlus ve bîlhassa Celî Sûlus'un hiç değişmez şartı ve en zor kısmı istif meselesiştir. Diğer yazıların umumiyyetle satır halinde yazılabilmesine mukabil Sûlus'un celî şeklinde istif endişi, ya'nî harf ve kelimelerin bir kâide dairesinde üst üste terkib edilmesi lüzumu baş gösterir. İstif terkibinde ekseriyâ aşağıdan yukarıya bir sıra ta'kîb

edilir. Nâdir olarak yukarıdan aşağıya doğru olan terkiblere de rastlanır. İstif yapıılırken okunuş sırasına göre önce gelmesi icâbeden harf, sonra gelmesi icabeden harfle yer değiştirilmiş olursa bu yazının «teşrifatı bozuk demektir. Her kelime ve harf yerli yerinde ise bu yazının «teşrifatı yerindedir» bir başka deyişle takdim - te'hire riâyet olunmuştur» (19) denir.

Celi sülüs yazıda Hareke'nin yanısıra mühmel harf işaretleri ve süsleme işaretleri denen bir takım işaretler kullanılmıştır.

Mühmel harf işaretleri şunlardır :



(He) den başka hepsi ait oldukları noktasız harfin altına yazılır. O harflerin noktasız olduğunu göstermek suretiyle okumayı kolaylaştmak, bir de noktalı harflerin noktalarından doğan süse karşı noktasızların boş yerlerini süslemek için kullanılır.

Süsleme işaretleri de şunlardır :



Bunlar harf ve hareke aralarındaki boşlukları doldurmak için kullanılır (20).

Sülüs yazının väzii İbn-i Mukle (Bağdatlı Ebu Abdullah Muhammed İbn-i Hüseyin İbn-i Mukle) dir.

İbn-i Mukle hicri dördüncü (milâdi X.) asırda yetişmiş (886 - 940)' ve İmam-ül Hattatın diye şöhret bulmuştur. Abbâsi halifelerinden Muktedir - Billah, Kaadir - Billah ve Râzî - Billah'a vezir olmuş, üç defa gaza etmiş, üç def'a gazaba uğramış malî müsadere, kendisi hapsedilmiş ve evi yakılmıştır. Nihayet dili ve sağ eli kesilmiş... eli kesildikten sonra sol eliyle de yazı yazmış olduğu rivâyet olunurmuş (21).

Günümüzde Hâmid Aytâç (1891), mazide ise, Mustafa Râk Kadiasker Mustafa İzzet (1801 - 1877), Şefik (1819 - 1880), Sâmi Eddi (1838 - 1912), İsmail Hakkı Altunbezer (1869 - 1946), Kâmil dik... Celî Sülüsün unutulmaz ustalarından bazalarıdır.

2 — Nesih Yazı :

Hem düz, hem devirli çizgileri bulunan bu yazı kolay ve çabası yazılabilmesi ve rahat okunması yüzünden tutunmuş ve Küfi yerine kullanılmaya başlamıştır (22). Nesih sülüse tâbi' olup kalınlığı üçde biri kadardır. Bu yazı teknik bakımından Sülüs'ün üçde ikisi neshetmiş ve üçde biriyle de ona tâbi' olmuşdur... fakat tam anlamıyla onu andıran bir hususiyeti hâizdir. Bu sebeple nesih adı gelmemeli, güzel konuvermiş olmayıp, yazının tarifini veren bir mahiyet taşımlı isimlendirilmesi hususunda şu üç sebep söylenebilir :

1 — Nesih, yani «bir şeyi kaldırıp onun yerine başka birseyi koymak» mânâsına nâsih yerinde kullanılmış olmasıdır ki, Küfi Kur'an yazılmak mevkiiinden resmen kaldırıp yerine geçmiş olmalıdır.

2 — «Nûsha çıkarmak» mânâsına from Mushaf nûshalarını tek etmekte veya bu gibi kitâb istinsah eylemekte kullanılmak üzere tâya konulduğunu ifade için Nesih denilmiş olması da uygundur.

3 — Yazının san'at bakımından teknik hususiyetini ifâde etmektedir ki, bu da Sulüs'ün üçde ikisini nesh ve tay (kaldırma ve çıkışma) ve üçde birini ibka etme (bırakma) ve bu üçde bir nisbetle Sülüs'ün yukarıdaki tarifine tâbi' olmasıdır...

Bu üç ihtimal Nesih yazı hakkında sahîh ve birbirini tamamlayıcı mahiyette olup, ilk ikisi ilmî hâysiyyet, üçüncüsü de san'at hâysiyyet bakımından birer isimlendirmektedir. Bununla beraber ilk ikisi daha çok yade tarihi bir adlandırma olabildiği halde; üçüncü, yazının esasını ve tekniğini ifade etmesi i'tibâriyle hepsinden kuvvetlidir (23).

Nesih yazı en çok kitap yazma işinde kullanılmıştır. Nesih yazılmış kitaplarda ara başlık için ayrı bir cins yazıtın (sülüs, rika) faydalanyılır... Nesih yazı için en mübarek kitâbet sahibi Kur'an-ı Kerîm olmuştur. Bilhassa XVI. asıra kadar Kur'an kitâbetinde (yani masında) Sülüs Reyhâni ve Muhakkak hatları da çok kullanılırdı (24). Bugün elimizde bulunan basma Kur'an-ı Kerîmlerin tamamı Nesih'dir. Nesih yazı aynı zamanda matbaa harfleri olarak da kullanılmıştır. Matbaalarda basılan hemen hemen bütün kitapların yazılışı Nesih'tir.

(Nesih) sonradan tashihe elverişli olmadığından yazanın ustalığını tecrübe bakımından hattatlar arasında bir mihenk gibidir. Başka yazılarla nisbetle daha kolay okunduğundan çok yayılmıştır (25).

...Nesih'e Neshî'de denir. Harflerin büyülüük ve şekline göre birkaç çeşidi vardır ki, bunlara da Nesih celisi, Nesih kırması, Nesih incesi, Nesih hurdesi, Nesih kubâdisi isimleri verilir (26).

Sülüs yazı gibi bunu da İbn-i Mukle keşfetmiştir. Yakut-u Müsta'simi'nin kalemiyle epeyce terâkki etmiş olan Nesih hattı Amasya'lı Şeyh Hamdullah (1429 - 1520) ve Hafız Osman'ın (1642 - 1698) san'at kâr kalemleriyle zirvesine çıkmıştır. Hâfız Osman'dan sonra İsmail Zühdi, Şevki Efendi, Bakkal Arif Efendi, Hasan Rıza Efendi, Hacı Kâmil Efendi, Halîm Efendi... gibi ölümsüz san'atkârlarının elinde varlığını sürdürmüş olup günümüzde de Üstad Hamidü'l Amîdî (1891) nin ellerinde yaşamaktadır.

-
- (1) S. 21.
 - (2) C. III, S. 102.
 - (3) M. Bedreddin Yazır : Kalem Güzeli C. I, S. 87.
 - (4) Hatt ve Hattaten S. 21.
 - (5) Kalem Güzeli, S. 90.
 - (6) Türk Ansiklopedisi C. 3, S. 252.
 - (7) Tuhfe-i Hattatın S. 618.
 - (8) Uğur Derman : Türk Ansiklopedisi C. 19.
 - (9) Bk : Meydan Larousse : Hatt maddesi.
 - (10) Hatt San'atı ve Fatih Devri Hattatları, S. 8, İstanbul 1953.
 - (11) San'at Ansiklopedisi, C. 4, S. 1851.
 - (12) Türk Yazı Çeşitleri ve Faideli Bazı Bilgiler, S. 15, İstanbul 1953.
 - (13) Bk : Yazının Usûl-ü Tedrisi, S. 6, İstanbul 1340, Matbaa-i Âmire.
 - (14) Aynı müellifin «Sanat» adlı eseri S. 100 İstanbul 1934.
 - (15) Aynı Müellifin Tedrisat-ı İbtidaiye Mecmuası Sayı: 19, S. 5'deki makalesinden.
 - (16) San'at Ansiklopedisi C. 4, S. 1851.
 - (17) Türk Ansiklopedisi C. 3, S. 252, Kalem Güzeli C. I, S. 101.
 - (18) Ord. Dr. A. Süheyel Ünver : a.g.e. S. 14.
 - (19) Uğur Derman : Türk Ansk. C. 19. Hatt maddesi.
 - (20) Türk Ansk. C. III, S. 253.
 - (21) Mahmud Bedreddin Yazır, Kalem Güzeli, C. I, S. 92-93.
 - (22) Türk Ansk. C. III, S. 253.
 - (23) Mahmud Bedreddin Yazır : a.g.e. S. 92.
 - (24) Türk Ansk. C. 19.
 - (25) Türk Ansk. C. III, S. 252.
 - (26) C. E. Arseven, San'at Ansk. C. III, S. 1502.

ELLİYEDİ

GÜNAH YÜKLÜ OVALARDAN...

Nâzim ÇAPANOĞLU

Güne batan güneşle başbaşa dağlarda,
Hani dertleşirdik bir zamanlar,
Ve çekilirdik dünyamıza karanlıklarla,
Yeni bir gün beklerdik hergün.

Uzun bir gelecek mi yoksa yarın?
Böyle idi patikadaENDİKETTİM
Heyhat! gün battıydı sine,
Bütün gündeyle yükli karanlıklara.

Dağların kartalı çekilmiş dala;
Gülerleri kapalı uyuyor sanma.
Baklıyor ovaya inecek yarın,
Sis bürümüştür günah yüklü ovalar.

Seher vakti uyanıyor yeni gün.
Vaktin çığlığıyla, rahatsız, bu gün!
Göç başlıyor böyle istiyor kader.
Akıncı kiyama duruyor bugün.

Ezilmiş toplumun imdadına koş!
Libasin ölümden gömlek ne de hoş.
İslâm'ın emri bu mazluma yetiş!
Seher vakti kanadını ört ovaya kartalım!

Gün doğmuş mazluma müjdeler yükli.
İslâm'la müşürref asker geliyor!
Cenk türkiüsü dalga dalga yayılan
Ovalardan MÜCAHİTLER geliyor!

HİKÂYE :

BİR ÇUVAL UN

A. Efeler GEBİTELİ



Toprak damlı evin önü çakıllı bir seki ile yükseltilmişti. Sekinin önünde artık yavaş yavaş ihtiyarlamaya başlayan, kalın gür yapraklı, erkek bir dut ağacı vardı. Güz sonlarına kadar sık yapraklarının sağladığı gölge, kaya gölgesi gibi serin olurdu. Arka dalları evin duvarının üstüne, damın ucuna kadar yayılıyor, sekisi günün her saatinde gölgede tutuyordu. Toprağın derinliklerine kadar dalan damarlarıyla, çok rahat besleniyor, yine dibinden geçen su arki sayesinde de gelişip dallanıyordu. Bu ağaç, köyün bütün diğer dutlarını kıskandıracak kadar güzeldi ve eve de öylece yakışıyordu.

Recep sekinin ucuna serilen yamalı hasırda uzanmış, arkasına üstüste koydurduğu iki yastığa dayanmıştı. Ayak bileklerine kadar inen

ELLİDOKUZ

ve ucundan bağlanan beyaz donunun üzerine keten işligini giymış, onun da üzerine sık düğmeli siyah yeleğini geçirmiştir. İkinci havanın tatlı serinliğinde, yeni sardığı sigarasını tüttürüyor, dudun apaklarından aşağılara, görebildiği kadarıyla yazıya kadar olan yerleri seyrediyordu. Yeni yeni dallanan nar fidanları arasından caminin önde görülmekteydi. Az yukarıda ise pınarvardı ve bir kaç kadın dolduruyordu. Evin sol tarafındaki kendi dikiği küçük duta bağlanmış olan eşek, yemini yemekle meşguldu. Caminin önüne yukarı, Bekçi Ali, çelimsiz eşeğinin diyrık semerine oturmuş, yavaş yavaş yordu. Caminin avlusundaki adamlara bir selâm verdikten sonra eşiğin terkisine bir yular yapıştırdı. Eşek bir iki adım istahlanarak sonra, tekrar yavaşladı ve camidekileri arkalayınca anırmaya başladı. Başlangıçta inceden çıkan sesi, gittikçe kalınarak koyun içine gömüldüğü dereyi yankılındırdı. Daha anırmasının sonuna gelmeden, Receb'in eşeği ağızındaki yemi bir nefste dışarı savurduktan sonra, karşılık vermeye başladı. Receb daldığı durgunluğun bozulması üzerine, kendi eşeğinden tarafa döndü, gülümseyerek eşege baktı. Anırmasının ortasına yavru eşek de biraz sinirli, huysuzlanarak evden tarafa karasını gevirdi. Receble göz göze gelince, sesi yavaşladı ve biraz sonra kesildi. Tam bu sırada Kittiş'in evine aşağı bir köpek havlaması yayıldı. Daha sonra da hocanın ikindi ezanını okuyan ses duyuldu. Köy yeniden sıcak bir ikindi sessizliğine girdi.

Receb karşı geçenin evlerine, yamaçlarına bakarak ezanı dinledi. Ezan bitince karısını çağırıp bir tas su istedi. Su gelinceye kadar da tabakayı açıp bir sigara daha sarmaya başladı. Karısı geldiği zaman sigarasını sarmıştı. Tabakasının üzerine bırakıktıktan sonra suyu sonuna kadar içti. Hafif bir rüzgâr ağaçların yaprakları üzerinde tatlı bir hırtı ile gezinerek geçti. Etrafa iyice serinlik yayıldı. Receb sigarasını ağızına aldı. Yakıp ilk dumanını savurduktan sonra, şapkasını hafif geriye kaydırarak başını kaçırdı; tekrar aşağılara seyre daldı.

Caminin üç kişilik cemaati, ikindi namazını kılmış dışarı çıkmıştı. İki dut ağacının gölgesinde duruyorlar, ağır ağır konuşuyorlardı. Receb az sonra Kürdoğlu'nun camiden çıktığını gördü. Arkaından Küçük Mustafa da çıkmıştı. Receb yerinden doğruldu. Yeme nilerini ayağına geçirerek, koyun içine doğru yollandı.

Suyun başına geldiği zaman, Kürdoğlu Bekçi Ali'nin evine yaklaşmıştı. Görünmeden caminin arkasına, oradan Çöllere doğru uzandı. Küçük Mustafa'yı evin önünde oturan anasına sordu. Guylara git-

tığını öğrendi. Receb Topal - İncir'e aşağı ağır ağır yürüdü. Az sonra gözden kayboldu.

Havuşun kapsalığındaki büyük çalayı eliyle yanlatarak içeri geçti. Himlerin yaygın gölgesinde ilerleyerek Lop'un dibinde oturan Küçük Mustafa'ya yaklaştı. Küçük Mustafa omuzunu İncirin köküne dayamış, sigarasını yakmıştı. Yemenilerini de çıkarmış ayaklarını uzatmıştı. Bu oturuşu ile yorulmuş gibi görünüyordu. Ayak sesine başını çevirip Receb'i görünce, gözü, huzuru kaçmış bir renge girdi. Yarın yamalak bir gülümsemesi, sigarasının dumanları arasında kaybolmuştu. Receb'in selâmına gülerek karşılık verdi. Yan tarafında dağınık bir halde duran saman kasarının üzerine oturan Receb kurnaz Küçük Mustafa'ya bakıyordu. Sonra o da tabakasını çıkarıp bir sigara dolamaya başladı.

İkindi serinliği Lop'un altında gittikçe yerlesiyordu ve oturanlara tatlı bir rahatlık veriyordu. Soldaki dibi cıplaklı bir zeytinin altından yazının Bağlar tarafına düşen kısmı, Cingili kadar görünüyordu. Karşıda ise Abizem üzerinden Liman tarafı ve şehrin sahil kısmı ile ilerisinde uzanan deniz, atlas manzı matır renkle göz alabildiğine kadar uzayıp gidiyordu. Deniz yatağı öğle uykusundan daha uyanmış, güneşin altında esner gibiydi.

Köyde tütün boldu. Halkere olsun, yazı olsun yaz gelince tütün yeşiline dönerdi. Yalnız kâğıt bulmak meseleydi. Gazete kâğıdı veya başka kâğıtlarla işare ediyorlardı köylüler. Bir kısmı da kamiş lülelerle işni görünüyordu. Ekmek bulmak, Antakya'dan Payas'a kadar yama karışıklıklar içinde harman kaldırırmak mümkün değildi. Bir de Fransız idaresinin kaçakları, suçluları takip etmesi, hemen hemen her gün köye jandarmaların gelmesi, köydeki sınırlı yokluk havasını törpülüyordu.

Receb sigarasından bir nefes çekmiş, tabakayı biraz ileriye eliyle uzatmıştı ki Küçük Mustafa :

- Ne var ne yok emmoğlu, dedi.
- Eyilik amma, hiç dirliğimiz yok!

Arkasından ikisi de sustu. Güneş bu sessizliğin içinde inişini hızlandırmışa benziyordu. Receb tekrar söze başladı :

- Uzun tarlaya fellahlar bir kireç ocağı açmış bilyon mu?
- Ha duydum, dün de çilpek dumanını gördüm.
- Kim yaktırıyor aceb haberin var mı?
- Villa, Ermeli Artin dedilerdi. Bilmem aslı var mı?
- Var var! Doğru, ben geçen Giritlilerin gayvesinde duydum; onunmuş.

Bir incir kuşunun başlarının üstünde cık cık diye sesi duyuldu. Sonra daldan dala seken kuş yukarı doğru uçup gitti. Serinlik arttıkça, Arap bülbüllerinin sesi de yaygınlaşıyordu. Recep bacaklarının ileri doğru uzatarak, kasarların üzerine yan geldi. Küçük Mustafa hâlâ lopa dayalı idi. Derin düşüncelere dalmış, bakışlarında evdeki yokşulluğu düşünüyor gibiydi. Hele bir anası, ki zayıflıktan başını doğrultamıyordu. «Ama herkes böyle» diye geçirdi içinden. Sonra, daha durgunlaştı bakışları. Çocukluğu geldi gözlerinin önüne. Son ısrangan otları. «Ne can alıcıydı hinzırlar» dedi kendi kendine. Mekânında ağaçtan otların içine atlamış, dengesini bulamayınca sarılısına kaykılmış, devrilmemek için otlara sarılmıştı ama, hem elleri ısrıgandan kavralanmış, hem de yana yuvarlanmış. Bir hafta kadar acı çekmiş, fakat iyileşince, eline geçirdiği kıvrık bir dut çubuğu ile gördüğü yerde ısranganları köklerinden biçmeye başlamıştı. Hızla başının üzerinden çevirdiği dut dalları, vinçlerek ısranganların köklerini ekin gibi biçiyordu. Sonra ısranganlar, durdukları yerde sallanmadan bir basamak aşağıya düşüp yan yatıyorlardı.

Yan gözle Recep'in kendisine baktığını görünce, gözleri kırıştı. Uyanır gibi bir hareket yaparak, ayaklarını oynattı. Sönmek üzere olan sigarasından son bir nefes daha çekti ve izmariti yana doğru fırlattı. Recep izmariti gözleri ile takip ettikten sonra tekrar söylemeye başladı.

— Villa emmoğlu, yirmi günden beri ağızma ekmeğ koyduğum yok. Ya şu incirler de olmasa, hâlimiz nic'olurdu?

— Eyiki ekmişler. Allah razi olsun. Haydi yaz neyse. Bunun kişi da var. O zaman n'apıcık. Sen onu düşün!

— Benim kişi misi düşündüğüm yok. Yirmi günden beri nerdeyse karnımda incir ağacı bitecek.

— Allah Kerim bre emmoğlu!..

— Benim mavzeri diyom, alsak da, su kireç ocağına gitsek bir çuval un varmış, alamak mı aceb?

— Olur mu bre herif? Onlar beş gişiden fazla. Bu zamanda un verirler mi adama.

— Ben gözümü koydum Mistava, sen de gelersen bölüşürük. Irzi kırık kâfirlere iki kurşun patlattım mı Manig'in deresini bulurlar. Sen gel bak alacağız.

— Ulan ya vermezlerse irezil olmayak ha!

— Sen beni bilmiyon mu bre herif, bize dayana mı bilirler, sen yeter ki gel.

Küçük Mustafa tekrar aşağılara baktı. Vakit ne çabuk geçiyor-

du. Cingil'in gölgesi yazıyı yarışamıştı. Receb'in dediği de hiç fena değil diye düşündü. Bir çuval un az değildi tabi. Bu işe akılyatar gibi oldu. Receb'e :

— Ne zaman gedicik?

— Yarın gece. Yatsı ezanıyla evden çık. Ben Tütünnü yerinde seni beklerim. Bir de örme al. Belki lâzım olur.

— Olur öyle yapak.

Receb tabakaya yeniden sarıldı. Epeyce kalındı doladığı sigara. Tabakayı Küçük Mustafa'ya uzattı. O da sigarasını sarınca kalktı. Güneş denize inmişti. Dazın tepesi kızılıklara dalmıştı. Havuğun kapaklına gelince, köy tamamen göründü. Mezarlığa yukarı bir kişi gidiyordu. Zaten mal çok az olduğu için sesleri de ez çakıyordu. Cırcır böcekleri ise iyice yorulmuşlardı.

Topal incire kadar konuşmadan yürüdüler.

**
Ağustos sonu geceler çok sessiz olundu köyde. Bulutsuz bir gökyüzünde parlayan yıldızlar gecenin yalnızlığını azaltıyordu. Hele mehtap varsa, Yazı çok daha tatlı olardı. Ama bu günlerde ay sabaha karşı doğuyordu.

Küçük Mustafa da gelince yola düştüler. Yazı yolu tozlu idi. Yemenilerinden hic ses çıkmıyordu. Cingil'a vardıklarında tatlı bir serinlik duydular. Tepe oldukça rüzgârlıydı. Sağ alt taraflarında kireç ocağı görülmüyordu. Çok hafif bir dumanı çıkıyordu. Adamlar ya yatmış ya oturup sohbet ediyor olmaliydi. Daha ocağı yaktıklarını ikinin günüydü.

Bayırın üst tarafına iyice yaklaştılar. Kireç ocağını çevreleyen çalıların arkasına kadar varıp etrafı dinlemeye başladılar. Kireç ocağının sol tarafında yirmi otuz metre kadar mesafede ağızı dar, içeri doğru uzayan bir mağara vardı. Bu mağarada kahiyor olmalıydılar. Küçük Mustafa ile Receb biraz sola kayarak mağaranın üstüne yaklaştılar. Etraf oldukça sessizdi.

Az sonra ocakta bir çatırdı başladı. «Çalı atıyorlar» dedi Receb. Başını çalıların arkasından kaldırarak ocağa doğru dikkatle baktı. Çatırdı biraz daha arttı ve duman yükseldi. Adam işini bitirince mağaranın önüne geldi. Az sonra her taraf sessizleşti. İki arkadaş bir yirmi dakika kadar sessizce durdular.

Receb sigarasını bitirince ayağa kalktı. Mustafa'ya «Sen burada bekle, ben kurşunu sıkınca aşağıya atla, yanına gel!» diyerek, arka taraftan ocağa doğru yürüdü. Ocağın etrafını kolaçan ettikten sonra yavaş yavaş elinde hazır olduğu halde mağaraya yaklaştı. Ki-

reççiler mağaranın ağızında yatıyorlardı. On metre kadar mesafe vardı. Kısa vadeli yorgun horultulardan başka çit yoktu ortalıkta. Mavzerenin adamların üzerinden havaya ateşledi. Yedi sekiz kişilik bir kimili, şaşkınlıkla gürültü katıldı. Gözlerini açanlar neye uğradıklarını şaşırdılar. Bir ikisi mağaranın içine girmişti bile. Receb'in kalın sesinden ürken diğerleri de içeri daldı. Küçük Mustafa yukarıdan gürültü ile atlayınca adamlar daha çok korktular. Receb mağaranın ağızına yaklaşarak, hepsine bir «Çıkın lan dışarı!» diye bağırdı. Kalkanın gözler, parlayan mavzer karşısında fal taşı gibi açılmıştı. Hepsinin nutku tutulmuş, sesleri kesilmişti. Küçük Mustafa eline geçtiği kalınca sopayı tüfek gibi tutuyordu. Receb biraz daha yaklaşarak tekrar bağırdı. Ama içерiden kimse çıkmıyordu. Çıkmak takip eden zor olacaktı anlaşılan. Silâhları olup olmadığını da belli değildi. Olsa şimdije kadar niçin kullanmasınlardı. Demek ki yoktu. Receb böyle düşünerek, daha iyi seçmeye başladığını mağaranın içindeki adamlara hayın hayın bakıyordu. Mağaranın içinde yarı fısıltı, ürkükçe konuşmaların anlaşılmamasına imkân yoktu. Küçük Mustafa Receb'e yaklaşarak :

— Çıkmaya yakalar galiba, ne yapsak aceb?

— Ben bimleri hepsini yakacağım. Şuradan bir çalı tutuştur bakım sen! Şimdi nasıl kaçarlar gör bakalım.

Küçük Mustafa seğirdip bir çalı tutuşturdu. Mağaranın önüne geldi. Receb mavzeri içindekilere doğrultmuş duruyordu. Yanan çaly mağaranın ağızına atmasını söyledi Küçük Mustafa'ya. Yanan çalının üzerine, gevrek yeşili yarı kurumuş olan çalılardan da atılınca beyaz mavisi bir çığ duman mağaranın içine dolmaya başladı. Duman içeri akınca, Receb iyice keyiflenmişti. İçerde de peşpeşe öksürmeler, acayıp bağırmalar birbirini kovalıyordu. Duman da gitrikçe bastırıyordu ağırlığını. Bir on dakika bile geçmeden biri dışarı fırladı. Kimseyi görmeden mağaranın önünde şaşkıncı durması Küçük Mustafa'yı harekete getirdi. Elindeki sopayı, küçüğün üstüne bindirince, adam sendeleyerek mağaranın önüne aşağı kapaklanırken Receb'in tekmesi de ayaklarını yerden kesti. Tepe taklak yuvarlandı. Onun arkasından sırayla diğerleri de çıkmaya başladı. Fazla korkanlar o kadar şiddetle dışarı atılıyorlardı ki, sopa ve tekme yemeden boşluğa yuvarlanıyor, acayıp bağırmalarla kaçıyorlardı. Hem Receb hem Küçük Mustafa vurabilecek zamanı bulurlarsa Allah yaratmış demeden tekme ve sopalarını indiriyorlardı. Uzun tarlanın düzüğünü inen yedi kişi tabana kuvvet kaçmaktadır. Gecenin karanlığında beyaz donlu gecelikleriyle mezarlık hortlaklarına benziyorlardı.

Mağaradan çıkan kalmayınca Receb ile Mustafa biraz rahatladılar. Adamların ardından gülerek bakıyorlardı. Receb mavzeri sol eline almiş, üzerine yanlamış duruyordu. Küçük Mustafa da az ilerisinde kaçanları seyrediyordu.

Bir çalı üzerine basılan yüklü bir ayağın çatıldığı çatırkıya uyanan Receb, arkasına dönünce, un çuvalını yüklenmiş sonuncusunun mağaradan çıktığını gördü. Hemen sağ elini geriye kaydırıp adamın boğrune okkalı bir yumruk indirdi. Adam Küçük Mustafa'dan yana sendeledi. Receb :

— Ulan satan biz buna geldik, verir miyik sana! » diye söyleyordu.

Küçük Mustafa'nın boynuna indirdiği sopa, çuvalı tuttuğu parmaklarını uyuşturunca, çuval bir yana, adam öne tökezledi. Receb çuvalı tutmuştu bile. Mustafa adamın arkasından bir kaç adım daha attı. Beraberinde bir iki taşı da yuvarlayan adam, çekilen ardından son sürat kaçmaya başladı.

Mustafa, yukarı, Receb'in yanına gelince, onu çuvala sarılmış buldu. Yüz kiloya yakın bir ağırlık vardı. Kına ikisi de çok sevindi. Receb, Mustafa'yı yanında görüse :

— Emmoğlu, iş tamam. Bu iki kırıklär da bu kadar yürek var işte.

— Villaa Zorlu'dan beri de nefes almaz bunlar.

— Ulan un da ne tatlı kokuyor be! Bunun sıcak ekmeği koktuğu zaman gel de canın dayansın.

— Lâle düşürmesin emmoğlu, açlık böyle işte.

Receb zayıf olmasına rağmen güçlü kuvvetli bir adamdı. Unun kokusundan sarhoş olmuş gibiydi. Göz doyurucu, sıcak, mide okşayan bir kokusu vardı.

Mavzeri Mustafa'ya uzattı. Sonra dizini ihtiği gibi çuvalı omuzladı. Bir solukta tepeye çıktılar. Arkada adamların tozları bile görünmüyordu. Önlerindeki çanak gibi yazı sessizleşmişti. Çama doğru kendi ayak seslerini dinleyerek yürüdüler.

Köye geldiklerinde vakit gece yarısını geçmişti. Yıldızlar Cingil'in üstüne doğru sarkmaya başlamışlardı. İrgat uykusunda olan Nöbetleşe getirdikleri çuvalı Receb'in evi köyden çit bile çıkmıyordu. Sekide yarı uyanık duran Receb'in karısı hiç ses çıkarınca indirdiler. Sekide yarı uyanık duran Receb'in eşi egen diğer madan kalktı. Gece adam görünce anırmamasın diye eşeği evin diğer tarafında bulunan bir ağaca bağlamışlardı. Çuvalın yarısı ayrılp Küçük Mustafa'nın omuzuna konulunca, o da sessiz sessiz nefes bile almaktan ürkerek eve geldi. Mahallesi issız bir uykuya çekiyordu.

BÜYÜRDÜ DÜŞÜNCELERİ

—Bize yol gösterenlere—

Y. Muhammed AKTÜRK

Tarih gibi suskundu dudakları,
Öyle yaşadılar.
Fırtınalara karşı
Aıntılar gibi dikildiler,
Her mevsimde biraz daha büyüdü düşünceleri.
Her sonbaharda biraz daha ağardı önləri.
Ölü sanılan yerde,
Toprakla birleştii umutları.
Bir yağmur daması bir mândırdı onlarca,
Çürüdü yağmurlarda saçakları.
Kayboldu Cuma şenlikleriyle birlikte.
Ama onlar yılmadılar,
Büyüttüler aydınlık işaretlerini.
Aşkı iplik iplik nakkara ile diller.
Umutlarını dağ dağ kabbelelere ektiler.
O hep veren o comert toprak anaya ektiler,
Ve bedediler...
Ahnatıyla
Düşünçük aşkıyle,
Fazalar göklere çağın zulmünü.
Ve konuştular...
Birbirlerine pehlivan hikâyeleri anlattılar,
Kan gibi çaylarını içerken yer yer,
Eski bayram sabahlarını hatırladılar,
Nice fetihlerden,
Filistinden, Çanakkaleden.
Bakışlar taşıdılar,
Tarih gibi suskundu dudakları.
Mesnevî nefesleri gibi mânâlıydı bakışları.
Birbirlerine dayanarak yürüdüler.
Ve düşünsel birer birer,
Ellerinden ancak çocuklar tutabildiler.
Öyleyken umutluydular.

Böyle yaşadılar sonuna dek
Böyle öldüller...

Nikâye :

II

DÖRT MEVSİM —
DÖRT NESİL'den

Ahmed Kurucuoğlu



— Oha! Oha! Ceylânlarım! Oha! diyerek kağnyı durdurup, öküzlerin
önüne geçti. Boyunduruk kayışının ipini çözdü ve kağnyının yanına yavas-
ça toprağa bıraktı. Öküzler kendi hallerine oldukları yerde çözüller duru-
yor ve arada bir kuyruklarını, alışkanlık haline getirdikleri bir şekilde
meçhûl âlemelerle işaretleşiyorlar gibi sallıyorlardı. Yakup Çavuş yaşı
yetmiş ullaştığı halde gençliğinin atesini peşherledi. Hâlâ sönmemiş, güç
ve kuvetten düşmemiş, iş ve güzeten alınamamış Pulluğu ve pulluk oku-
nu aşağıya indirdikten sonra, tohum torbasını ve kalburu indirdi. Köpek
terlanın tâ öbür başına gitmiş kırımıza üzerine oturup, diliini çıkarmış, tar-
layı, öküzleri ve Yakup Çavuşu seyrediyordu.

— E... bakalım, bu senelik de çift çubuk bitti sayılır ammâ... diye dü-
şündü ve orada kafası etrafına bakındı, yollarda çift surmeye gelenleri ve
tarlalara gelmiş olup, kendisi gibi ilk hazırlıkları yapanları gördü. Daha
çok hayvanlar için ekilen arpa, yulaf gibi bahar ekecekleri pek uzun boy-
lu islerden değildi.

Sizin şansınızı deniyoruz, gîsметiniz ne ola bakalım ceylânları
uledi. Hey koca Yakup Çavuş hey : İşte geldin gidyon! Ecel sana hergün
bir yeni don biçer, kefen örer! Şu tarlaya çocukluğundan beri ekmeslydi,
işlemesiydi, sap çekimiydi... kim bilir kaç kere geldi! diye kendî ken-
dini bir an sorguya çekmek istedî. Bu kısa düşüncenin akişine kapılarak,
belli belirsiz bir şekilde; bir o tarafa, bir bu tarafa doğru, şaşkın şaşkın
bakındı. Sanki irâdesi kaybolmuş, ne yapacağını bilemîyordu. Eşyalasmış
gibi ayakta kalakalmıştı.

Yakup Çavuş, gerçekten bir tarihtî. Seferberlikte, İstiklâl Harbine İştir-
rak etmişti. Babası dört evliydi. Sekiz oğlan üç kız kardeşler. Babaları
köyüne eşrâfîndandı. Yaz-kış evlerinden, odalarından hiç mîsâflî eksik ol-
mazdı. Çocukluğu ve gençliği babasının, mîsâflîlerin yanında sohbet ve
sîyer dinleyerek geçmiştî. Babaları örürken odanın lylî İşletilmesi ve ken-
disinin hayırla yâdedilmesi için sıkı sıkı vâsyette bulunmuştur. Altı ağa-
beyîyle birlikte seferberlikte gitmişlerdi. Onların hiç birisi dönmemiştî.
Kendisi Yemen'e gitmişti. Dönüşte İstiklâl Harbine süvarî olarak, bir müd-
det sonra gitmişti. Anlatmaya başladığı zaman :

ALTMISYEDİ

— Yeğen... anadın mı, yanı... İngiliz esir düştük. Üzerimizde bulunan paraları birer birer aldılar. Çok arkadaş yuttu ammâ, yine de kâr etmedi. Gündü gâvur büyük abdestimizi bille arattıriyordu. Ben tam on bir kere «âyet el-kürsî»yi okuyup üçbeş altını bellime sardım; kâfir Üzerim aradı ve birşey bulamadı. Cepheyî günlerce müdafâ ettilk, erzâk bitti, erzâk gelmez. Yerliler su getirmez, ekmek vermez...

.....
Tohum torbasının ağını açtı, kalbura doldurdu. Eðzü besmele cakla v. Rabbi yesir... okuyup başladı tohumu saçmaya. Toprak kabank deðildi. Kiden kargalar konardı, atılan tohumları yemeþe. Küçük baştaðı hayâ havvâl diye onları kovalamaya. Ne karga vardı, ne de hâşey. Edinilen tecrübe göre bu sessizlik iyiye âlâmetsdi. Böyle hallerde ekse riyâ kîtlîk olurdu. Tohumu saçıp bitirdi. Öküzleri koþtu ve ağır ağır sürmeye başladı. Toprak gicir gicir ediyordu. Öküzleri zorluyordu. Pulluğu toprak hiç yapışmıyordu, bulgur gibi diken tarafa devrilip akıyordu. İki kez toprak hiç yapışmıyordu, bulgur gibi diken tarafa devrilip akıyordu. İki kez sinti aralığı genişletip dönmüþ yaðadı. Öküzleri dinlenmeye bıaktı. Beþ metrelik yün dolanma kuþağının arasından tabakasını çıkarıp bir çigara sarıldı. Ağır ağır içti. Küñün öncé eline aldı, sonra topraðın üzerine dökerek onunla bir gocuk gibi oynamaya başladı.

Ah! Ulan gençlik ah!... dedi. İkinci ahı daha derinden çekmişti. Küçeksiz köy buldular da kıckırık deyyûslar deðneksiz geziyorlar. Çekip vuruverseydim ne olurdu yanı? Nasıl olsa ömrümün encâmını yaþıyorum. Koca karı da benim gibi sayılır. Oðlan okudu, toktur çıktı. Oralardan evlendi, buralara gelmez artık. Ocaðım söndü sayılır. E... öyleyse neye durdum ben? Hey yüce mevlâm sen bilirsın! Sen her şeylere kâdîrsin, kudret sahibi mevlâm! Sabır dilesem, böyle sabır olmaz dedi. Dün akşam köyün öğretmeniyle damatları eve baskına gelmişlerdi. Iz'ansızlar, mezhebsizler... ne olacak? Daha geçen hafta cuma hutbesinde okumuþtu, kîyun imam-hatibi : «Ey cemaat! Hz. Peygamber buyuruyorlar ki, bir yerde ñâzînâ ve fâiz artarsa orada, kîtlîk, zelzele artar. Her türlü âfet çoðalar!» deyîe hutbe okumuþtu. Nikâhsız... itin döllerî cumaya mı geliyorlar ki? Duy sunlar, eşitsinler. Hele bu öğretmen denen farmason kominizdi, azgın din siz, köye kadem bastı basılı bi hal oldu, bereket kalmadı, töre bozuldu, efendim... böyük-güçük bîrbîrine karşıtı. Her eve bir hali tezgâhi kurdum. «Neymiş efendim köye yenilik getirilmiş!» «Zanaat öğretiyormuş!» «Fenâmi ki, eskiden köyün nesli varmış!» «Bir araya toplanan avratlar, esiden bu yokken, dedi-kodu yapıyorlardı; şimdî ise para kazanıyorlar!» «Her giz gocasına on barmaðında on hünerle gidiyor!» «Cebler para görüyor!» Mişmiş da mişmiş, mişmiş da mişmiş... Ulan gïdin de onları belum külâhîma yutturun! Ulan eskiden nefesimiz mi kokuyordu, ulan! Ular

iz'ansızlar hele bi yol bi düşünün, bu deyyûs gelene kadar köy nasıldı da, şimdî ne hallere düştüklî Mektep-medrese bu mu ki ola; Köye gelen bir misafire bille doğru-dürüst hoş geldin demiyor gençler. Bre galatabanlar, sizin dininiz imanınız para mı ulan! Meymenetsiz, irakacı deyyûsun peşi sıra tazı gibi koşmak, sizin neylinizel... Tuu size, tuuu sizin ham ervâhînizal... Yakup Çavuş, basbayağı toprağa tükürmüştü. Heyacandan elli titriyordu. Titreyen, kılılı ve ırı elliyle kuşağının arasından tabakasını çi-kardı. Dilîyle kâğıdı ıslatarak ağır ağır bir ciğara daha sardı.

Çiftini bitirdiği zaman, gün batısının arkasındaki Kocadağ'dan iki kıl-lut kümesi yükselmeye başlamıştı. Sarı öküz kısa fasılalarla birkaç defa böğündü. Acıkdın galiba ceylân! Sabır gerek! Bak sana ben biley, ne hal-lere düştüm! İngiliz gâvuruna yesir olduğumda bu gadar garnâmamıştı hele biraz bekle, belki şu bulutlada yağmur ola! dedi. Kâğıt tik-tak-tok! Tik-tak-tok! sesleriyle yol alıyordu. Yakup Çavuş bu seslere kendini iyiden iyiye kaptırmıştı... Her ses sanki ona tamam! tamam! diye komut veriyormuş gibi geliyordu. Neydi tamam olanı bunu bir türlü bulamıyordu ve çözemiyordu.

Öküzleri ahıra bağlarken hava iyidir, içice kararmaya başlamıştı. Lodos ağaçları yerinden sökeçekmiş gibi sallıyordu. Serçeler damların sa-çaklarına kendilerini zor atıyorlardı. Toz kümeleri havaya doğru birden helezonik bir şekilde büküliyor, yine birden sert bir şekilde kendisini duvarlara çarpıyor. Tavuklar çoktan kümesi boylamışlardı. Şimşekler birden eğri-büğrü bir hat çiziyorlar, sonra periler ülkesinin koskoca bir kabesi çöktürmüştü gibi gürültüler geliyordu. Kevser nine:

— Çavuş, âfât olacak hellelem! Sığır, davar zer-zebil olacak! dediy-selde Çavuş hiç duymadı. Her gök gürlemesiyle «Eşhedüenlâilâhe...» diye-rek şehadetler getiriyordu. Sonra pencerenin kenarına, minderleri üst-üste yiğdi ve üstlerine oturdu. Başladı sakalını sıvazlamaya. Gözleri dışa-riya bakıyordu ammâ, tefekkürü başka âlemlerde idi. Hâfızasında maziyi; kırılmış, darmadağınık günlerini hatırladı. Hakikaten bu insanoğlu kadar zamana ve hâdiselere karşı dayanıklı olan daha başka bir mahlûk yoktu. Yakup Çavuş, paramparçayıdı ammâ, bir bütün olarak ayakta duruyordu. Allah emânetlerini almasaydı ve kızlarını hayırlı birer damada verebilsey-di; beş oğlan, üç kızla ve bir sürü torunla, tipki üç çekimlik bir tesbih-çizisini teşkil ederlerdi. Çavuş, saadetli bir dede ve bu tesbih taneleri-nin birleşikleri noktada, bir imâme olurdu. Neden sonra başısını, pence-reden geride oturan, yıllarca bir yastıkta kocadıkları karısına doğru çevirdi. Karısı gözlerinde bir müddet hakikî yapısıyla görünmedi. Bir büyü-yüp, bir küçülüyordu. Nedense herşey Yakup Çavuş'a, bugün hakikî hüvi-yetlerinin dışında görünüyorlardı. Kedinin hırıltısını bille bir başka türlü duyuyordu. Dışarıda herhangi bir değişiklik yoktu.

— Nasılsın Kevse? dedi. Oğlana da, bir mektup yazdırsak hiç de fe
nâ olmaz yal dedi. Şu köyde güvenlilecek, nazımızı çevecek, ağızı sıkı bi
adamin nesli kurudu sanki!

— Kızlar geldi bugünü! Damatlar dylesylerimiş ki, tarlaları artık b
lüstürsün babam. Yeter bu hallyle İşle güçle meşgul olması, biz anamiza
babamiza bakarız demişler!

— Ne diyon kadın sen, aklını mı kaçıdın? Yavuz hırsız ev sahibini
bastırır diye buna derler. Köpoğullarının yedliği nâneye bak hele! Ulan bizi
Ulan bizi buğday çuvalı devirir gibi deviriverereklerini mi zannediyor
lar be; bu veledler! Dünkü baskından sonra, dışarıya şırıra mi gidiyor
istiyorlar. Hep o öretmen denen düzlinin aklı bunlar, kadın sananlamaz
sın!

— Babam bu ihtiyan haliyle niçin karışıyor olsalar, diyorlarmış da
matların! Elin yabancısıyla uğraşmanın gereği ne onun üzerine vazife mi
demisler. Fenâ mı çocuklarımızı okutuyor, para bir de zanaat getirdi;
bundan üstün iyilik mi olur? Nikeye dedi kızlar!

— İyilikmiş, zanaatmış, para imis, okutuyormuş... bırak bunları, bu
ağızları!... Okutuyorması dedava mi okutuyor, devlet para veriyor ona
para!... Kendi parasız hissîîş yapmıyor. Üstelik bu köyde bedavadan ha
yat yaşıyor. Bizzükiler emir eri gibi etrafında pır pır pırıldaklanıyorlar.
Yumurtası yokuğunu yordu, peyniri ydi, yağdı, bulguruydu, zebzesiydi, odu
nuvdu... her bir şeyini evine taşıyorlar!

Sabahleyin hava sakindi. Güneş gülüyordu. Yakında Nisan sıcakları
basladı. Yakup Çavuş, keyifsizlenmişti. Rüyâsında babasını, şehid ağa
beylerini görmüştü. Omuzundaki gazâ yarası tekrar yanmaya başladı. Al
nındaki mermi yarasından kanların yüzüne doğru akan, sıcak akıntısını
duydu. Derisinin altında kalan üç kurşunun beynine doğru indiğini hisset
ti. İngiliz mülâziminin yüzüne tükürüyordu. Uzaktan uzağa top seslerini
duydu. Kulağının dibinden vin vin! diye mermiler geçiyordu. Kendisini o
zaman yere atıyordu. Delikanlı dediği kır atı dört nala koşuyor, kendisi
üzerinde bir oturuyor bir kalkıyordu. Yüreği küt küt! diye atmaya başla
di. Sakalının, saçının beyazlığıyla alnının beyazlığı birbirine karışmıştı. O
sabah aynaya hiç bakmadı. Yüzü mütebessimleşti. Sakalı beyaz güller
gibi kokuyordu. Hayırda inşaallah! diye düşünerek kapıdan çıkarken:

— Kevser sana şunu diyecektim! O gizlarına söyle bir daha evime
ve ölüme gelmesinler! Bak köye bir damla yağmur düşmedi! Gitti suya,
dağa, daşa düştü de, bizim toprağımıza düşmedi. Hep onların davranışla
rından dolayıdır, Rahmet-i İlâhi'den böyle cüdâyız İşte! dedi.

Büyük damadı Döndü'nün Yaşar, bir taraftan halı tüccarlığı, bir taraf
tan falzla para vermek, senet kırdırmaktan zenginleşmişti. Borcunu bil!

YETMİŞ

Paramı ver! diye yakasına yapıştığı Fındık Beşir'in evine haciz getirtmiş-
ti. Yav Yaşar ağa sen benim canımı mı alacañ! Harman kalkımında öde-
rim, demişse de dinletememişti. İşte bugün hacizla el koyduğu, öküzleri,
kağınyı ve merkebi satmak istiyordu. Yakup Çavuş çıkıştı:

— Lânet olsun senin haram mallarını alana! Ulan gözünü toprak do-
yursun be! Senden başka bu köyun altına, üstüne işleyen bir başkası daha
dümduz ettiniz be! Gece-gündüz, yaz-güz demediniz içip içip, çakallar gibi
avratalarınızı da atıp, bir aşağı mehleye, bir yukarı mehleye gökgörmedik
gibi dört dört, inip çıktığınız yeter artık! Size bu yaptıklarınızı be oñuya
da bırakmıyacağım! İki elini de sıkarak damadının üzerine deðgiñ vürsan.
Yaptığın her hareketin karşısında bundan sonra beni bulacañ! diyordu.
Orada bulunanlar Çavuş'u tutup oturttular. Damadı oradan hemen kaybol-
du. Yakup Çavuş, artık birşey duymuyordu. Gözleri hönmüş, ağızından sa-
sınıyordu. Neler konuşulduğunu ve nerede olduğunu bilmiyordu. Durma-
dan, namussuz, iz'ansızlar sizin mürdâlâtınızdan Allah buraya yağmur
vermiyor! diyordu. Oradakiler oraya ilgiñ olarak konuşuyorlar, yorumlar
yapıyorlardı. Kendi yaþalarında olan Seyid Ali Efendi'nin konuşmasını duy-
du:

— E... kardeşim buna da eyice azıtmadılar değil yani. Mevsim
ittibariyle ben de şekerciyim. Kudretimiz yok ki lâf diynetelim. Herşey
iyiden iyive zannedan çıktı. İşte, gördünüz, geçenlerde bizim giz torunu-
nu etlediñdiler. Ne oldu? Bilmiyorsunuz tabii? Öretmenin karısı, gizin
benim tâc mîymış, yogusam tuç muymuş, her ne garın ağrısıysa onu tak-
mışlar. Gelinin başından cigaları sökmüşler, yüzünden peçeyi, örtüyü at-
mışlar. Ondan sona da yüzünü, astar gibi, ipek gibi, yüzünün her bir ye-
rini gösteren incecik bir şeyle gapatmışlar. Bizim avrat, giz gîpgirmizi
kesildi utancından dedi. Sonra, giz oğlanın goluna gîrsin diye tutturmuş.
Ammâ, oğlani getirememişler tabii. Sonra; Özoðlu'nun Hacı :

— Ah zinaci, orosbu kadın ah! Atamıyoruz ki, bu namussuzları köy-
den! dedi. Geçenlerde, Çavuş'un damادıyla öretmen kendisi, öretmenin
kendisine odun parçalıyorlarmiş. Yemek mi, ne yiyeceklerimiş, kadın, ön-
ce kocasının ellerine, daha sonra Döndü'nün oğluna dökmüş. Çocuktan
al haberi derler ya; çocukların mektebin pençiresinden görmesinler mi?
Zaten çocukların doğru dürüst, okudukları mı var ki. Bi adam hem hal-
cılık yapacak, hem de öretmenlik; bu olacak şey değil. Çocukların içinden
bir başkan seçmiş, oğlum sen bunlara bak! diyormuş, kendisi çekip
diyormuş. Müvetdiş İstedik geçen sene hiç bi şey çıkmadı. Nettiler,

nıştırdılar... evirdiler, çevirdiler bı oyun uydurdular ve kılıfına sokuydiler, hemencecik. Lânet olsun hepsiñel Hüseyin Molla söze karıştı:

— Neyl görmüşler, Özoglu, çocuklar?

— Neyl olacak. Döndü'nün oğlu, ellerini peşkire sildikten sonra, kadinın yanagina ellile şöyle, usulcasık bı banivermiş. Bı gece karının kocası olacak, geç vakıt şeherden dönmüş. Bı bakmış kl, yorganın altında Döndü'nün oğlu yatıyor. Hemen toru ıslak ıslak, zabanın yanında asılıymış. Ben pek inanmıyorum emmâ, onların yıkanaçığına bille. Kocanın, seni gelir dyle Yaşar ağamı salmadım demiş. Tabii kocası olacak, kocanızlu da, gülümüş geçmiş... Yakup Çavuş, bunları hiç duymadı. Değil kl, herkes biliyordu. Kendi düşüncelerine herkes istirâh ediyordu. O hâde yapılacak birşey vardı. Klmsenin daha konuşmasına mevzu vermek için, hemen ayağa fırladı ve bağırdı :

— Tamam! Tamam! Ben onu öldürceğim! Nere gittil! Yoksa gebemli? Ne yaptığınn ve nasıl dövdüğünü, bir müddet şuuruna eremedi. Gebertecögüm onları dedi. Gidercögüm, sehrel Vekil dutacağım! Müved getireceğim! Hökümete circa çok! Müddelumuma yazdıracağım, arzuluciel Candarma kentinden şuracağım! Bunların gollarına gelepçe vü dutdurup, sokaklardan nophaneerde sürüm sürüm süründürttüreceğim! Şahid olan arkadaşları ifadenizlî eyl veresiniz dedi. Yakup Çavuş, o hâme kobanı bitti, şehrîn yolunu tuttu.

Überbu gün, Hâfız Hasan Efendi, yanık bir sesle su salâsı veriyordu. Kimin vurduğu ve nasıl öldüğü bilinmedi. İmam ey cemaat! miyim mevtâyi nasıl tanırınzı dyle sordduğunda : İyl tanırız! Fâzıldı, etmindi, mütedeyyindî, adâletli, iyiliksever, haksızlığa asla tahammûl etmeyen kâmil bir müslümmandı dediller. İmam, mevtâ İndallah'da şehidler zirehindedir, Allah rahmet eyleye ve bizleri dahi şefaatından mahrûm etmeye dedi. Cemaat, hep bir ağızdan amîn! amîn! dedi.

Bir keç yıl sonra, Kevser nine de vefât etmiş. Yakup Çavuş'a gözberâtiyla birlikte külüyyetli mikarda para çıkmıştı. Kendisi ve karısı yatta olmadıkları içün, para hayatı olanlardan büyük kızına düşüyor Döndü'nün oğlu Yaşar :

— Kız evrat, bir miktarını senin Üzerine bankaya yatırayım diydi

Köydeki, Yakup Çavuş'un akrânları : Rametli hayatı olsa idi bu rayı almezdi. Şimdî onun hiç hoşlanmadığı, düşmanları, katilleri yiyor yorlardı...

Gazete; kitleleri sürekli yenileyici
niteliğinde bir ses ise, unutma!

ÇATI

Mukaddesatçı gençliğin sesi,
15 içinde bir şıkkı Oku, Okut..



MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ

Eğitim Müdürlüğü

UNİVERSİTE ÖĞRETMİ ÜYELERİ ve TEST UZMANLARI DENETİMİNDE ODD ve DSPJNU TEST EŞİH

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK

FEN EĞİTİMİ

fen ve genel yetenek

GECCE - GÜNDÜZ ÖĞRENİMİ
LİSE SON SINIFLAR İÇİN
CUMARTESİ-PAZAR PROGRAMI

Her ayın birinci ve üçüncü
cumartesinde
Gece - Gündüz
Lise sonu
Devreler açılır

- Yurt Tercih Edilir
- Brosür İsteyiniz



Mur. MTTB. Eğitim Müdürlüğü

Bab-ı Ali Cad. No: 37 Cagaloglu / IST

26 26 78
Tel: 26 69 24