

MILLI TÜRK TALEBE BİRLİĞİ

50. GENEL KURUL

FAALİYET RAPORU

İSTANBUL — 1971

*Mehmedim sevinin, başlar yüksekte
Ölsek de sevinin, eve dönsek de!
Sanma bu tekerlek kalır tümsekde!
Yarın, elbet bizim elbet bizimdir!
Gün doğmuş, gün batmış ebed bizimdir!*

www.mtttb.com.tr

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I

— 50 Genel Kurul Açış Konuşması	7
— Önsöz	11
— Genel Merkez Teşkilâtı	15

BÖLÜM II

A) Tarih Boyunca Milli Türk Talebe Birliği	17
B) 49 Genel Kurul	57

BÖLÜM III

A) GENEL MERKEZE AİT MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ	64
1) Basın Yayın Müdürlüğü	64
2) Eğitim Müdürlüğü	65
3) Dış Türker Müdürlüğü	67
4) Fotoğrafçılık Müdürlüğü	68
5) Kitap Kulübü Başkanlığı	68
6) Kütüphane Müdürlüğü	70
7) Öğrenci Meseleleri Müdürlüğü	70
a) Eğitim Reformu Komisyonu	70
b) Yurtlar Komitesi — Yardım Kredi Komitesi	82
c) Orta Öğrenim Komitesi	82
d) Türk Kızları İlim ve Kültür Kolu	84
8) Spor Müdürlüğü	84
9) Trafik Eğitim Müdürlüğü	86
10) Turizm ve Dış Temaslar Müdürlüğü	87
11) Folklor Müdürlüğü	88

B) ÖĞRENCİ MESELELERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

1) İlk Basın Toplantısı	91
2) 1969 — 1970 Öğrenim Yılıın Açılışı	97
3) 1970 — 1971 Öğrenim Yılıın Açılışı	98
4) Yurtlar — Komitesi — Kredi Burs İşleri	101
5) Kitap Kulübü — Kütüphane — Okuma Salonu	102
6) Bedeni Çalışma — Spor — Faaliyetleri	102
7) Rektörler — Dekanlar — Öğrenim Üyeleri ile Temaslar	103
8) Fakülteler Arası Kültürel Faaliyetler	105
9) Temsilcilik Seçimleri — Cemiyet Faaliyetleri	105
10) Orta Öğrenim Komitesi — Türk Kızları İlim ve Kültür Kolu Faaliyetleri	107

BÖLÜM IV

TALEBE HAREKETLERİ

1) Işık M. M. Ö. Y. O. Hadisesi	111
2) Şehit Mustafa Bilgi Hadisesi	112
3) I. Ü. T. B. Seçimi ve Taylan Özgür'ün Öldürülüşü	121
4) Yıldız Hadiseleri	122
b) Yıldız Hadiselerinden Sonra Neler Yazdılar?	142
5) Yıldız'dan Sonra ki Hadiseler'e Kısa Bir Bakış	149

BÖLÜM V

KONFERANS - SEMİNER - ANMA GÜNLERİ - TOPLANTILAR

A) KONFERANSLAR	166
B) SEMİNERLER	169
C) ANMA GÜNLERİ	170
D) ŞÖLENLER — TOPLANTILAR	172

BÖLÜM VI

PROTESTOLAR — MİTING — GÖSTERİ — YÜRÜYÜŞLERİ

1) Mescid-i Aksa'nın Yakılışı İçin Yapılan Protestolar	174
2) Haldun Menteseoğlu'nu Protesto Bildirisi	177
3) Ortak Pazar'ı Protesto Bildirisi	178
4) 19 Mayıs Kıyafetlerini Protesto Bildirisi	180
5) Fahri Demir'e Yapılan Tecavüzü Protesto	182
6) Kerkük Türkleri Meselesinden Hariciye Protesto	184
9) Çeşitli	185
B) MİTING (Fetih Mitingi)	187
C) GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ	193

B Ö L Ü M VII

PANO FAALİYETLERİ	195
-------------------	-----

B Ö L Ü M VIII

ZİYARETLER	195
------------	-----

1) Japon İyi Niyet Heyeti'nin Ziyareti	195
2) Prof. Rolf Halliaanderin Ziyareti	195
3) Dr. S. A. İmam'ın Ziyareti	196
4) İsrail Başkonsolosunun Ziyaretini Reddediş	196
5) İsa Yusuf Alptekin'in Ziyareti	196
6) Diğer Ziyaretler	196
a) M. T. T. B.'nin Ziyaretleri	196
b) Mücahidleri Ziyaret	197
c) Mustafa Bilgi'nin Köyünü Ziyaret	197

B Ö L Ü M IX

GEZİLER	198
---------	-----

A) Şehir İçi Gezileri	198
1) Üniversite Adayları ile Geziler	198
2) Orta Öğrenim Mensupları ile Geziler	198
B) Şehirlerarası Geziler Temaslar	198

B Ö L Ü M X

HARİCİ MÜNESEBETLER	201
---------------------	-----

A) Dünya Gençlik Kurultayı	201
B) Dünya Müslüman Gençlik Teşkilâtı Almanya Toplantısı	208
C) Yahya Han'a Çekilen Telgraf	208

B Ö L Ü M I

M. T. T. B.

50. GENEL KURUL AÇIŞ KONUŞMASI

50. Genel Kurulun saygı değer delegeleri, Muhterem misafirler, sayın basın mensupları; istikbâlin idareci ve gerçek münevver kadrosunu teşkil edecek Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin en büyük teşkilâtı olan Millî Türk Talebe Birliği'nin açışını yaparken, hepinizi vazifesini lâ-yıkı ile yapmış olmanın huzuru içinde hürmet ve muhabbetlerimle selâmlıyorum.

Türkiye'nin kaderinde büyük rol oynayan, müslüman halkımızın kalbinde yıkılmaz taht kuran, milletimizin özlemiş olduğu gerçek münevver kadrosunun nüvesi mesabesinde bulunan imanlı gençliğin vazgeçilmez kal'ası olan MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ'nin 50. Genel Kurul toplantısını açıyorum.

55 Senelik şerefli bir mazisi olan M.T.T.B. bugün artık gerçek hüviyetine kavuşmuş bulunmaktadır. Böylece gerçek fikir plâtfomu içinde 49. devresini tamamlamış olmanın huzuru içindeyiz. Fakat devremiz Türkiye'nin ideolojik atmosfer içine itilmiş, komünizmin yıkıcı faaliyetlere girmiş olduğu bir dönem olması, şanssızlığımızın ötesinde iki senedir Üniversitemizin içinde bulunduğu manzara acıklı bir hal arz etmektedir. Bunun sebeplerini derinliğine inerek incelemek lâzımdır.

Türkiye'de 1968'den buyana gençliği birbirine zıt iki cepheye bölünen ayrılık ve aykırılık davasının esasta tek müessiri, genç ruhların bir takım inkılâp nakaratı ile nesiller boyu manen aç bırakılmış olmasından ileri gelmektedir. Böylece başıboş kalbi boş gençleri dış kuvvetler (Komünistler—Siyonistler—Masonlar) istismar etmişlerdir. Böyle maneviyatsız bir atmosfer içinde yetişen nesiller'in bir kısmı solcu ve Materyalist olmuştur.

Birde bunun karşısında, kendi ruh köküne bağlı, tarihine saygılı mazisi ile şeref duyan imanlı bir gençlik kadrosu da vardır ki; bu gençlik Millî Türk Talebe Birliğinde kadrolaşan Asımın neslinin kıvam bulduğu gençliktir 18 aylık bir devrede Başkanlığını yapmakla şeref duyduğum Teşkilâtın müntesipleri imanlı gençlerle, solcu-Maddecî gençler arasında büyük bir fark vardır.

Ekseriyetini teşkil eden eyyamcı tabir edeceğimiz başı boşlar yığını halindeki gençlik ise, yaşayışı Türk ve İslâm ahlâkının tamamen dışında, şahsiyetini kaybetmiş, başka milletlerin özentisi içinde Avrupanın ve Amerikanın taklitsisi, aşağılık kompleksi içinde bir sürü yığın... Yaşayışları ve davranışları soldur aşırı sola malzemedir, ilerisi için büyük tehlike arz edilebilir.

Arada devrimci ve sözde ilerici isimli bir bedbahtlar yığını halinde bir gençlik sınıfı daha vardır ki, aslında gençlik olarak görmekte hatadır.

Çünkü bunlar, beynelmilel Komünizm istismar ettiği maşa olarak kullandığı yüz karası hainler sınıfıdır.

Türkiye çapında bir tehlike arz edecek kadar çok olmakla beraber, çok iyi organize edilmiş, Kızıl Çin'den ve Rusya'dan mali yönden çok büyük yardımlar görenek, Üniversitelerimizi tam anarşi yuvası haline getirmişlerdir.

Böylece, dâvâ herbiri öbürüne göre menfi, kendine göre müsbet iki fikir, daha doğrusu fikir ile fikirsizler yani Komünistler, komünist olmayanların kavgası halinde meydana çıkmaktadır ki; bu kavga karşı tarafı yani fikirsizler sınıfını komünist usaklar yığını, Türk Milletinin ruhunu temsil eden bizler, bir dağ heybetiyle ezmedikçe nihayet bulamaz.

Bizim meselemiz, bu milletin 1,5 asırlık çilesini ve DOĞU-BATI arasında mahsup sırrını tasfiye ve feshetmek dâvâsıdır ki; doğrudan doğruya millî ruh köküne dayanmaktadır ve şika oyunları ile alâkasızdır.

Temennimizde, şüphesizdir ki, bu dâvânın yumruk ve tabanca ile değil, derinliğine ve genişliğine zengin bir fikir ve ideoloji zeminine oturtulmuş «Millî bir eğitim» sisteminin kurulması ile mümkündür. Böyle bir Eğitim sisteminde bugünkü icra organlarından beklemek abesle iştigal etmek demektir.

Onun içindir ki; kendi meselelerimizi kendi Eğitim sistemimizi kendimiz kurmağa mecburuz. Yalnız kendi Eğitim sistemimiz değil, bütün müesseseler bizim öz ruhumuza uygun değildir. Daha doğrusu Anadolu halkından tamamen ayrı tarihten kopartılmış kuruluşlardır.

Halbuki Anadolu tarihinin temelini din teşkil eder. Kainat ve hayat görüşümüz ahlâk anlayışımız, değer ölçülerimiz, örf ve adetlerimiz, ananemiz, içtimai durumumuz, mimarimiz musikimiz edebiyatımız hulâsa teferruatına varıncaya kadar bütün varlığımızı şekillendiren bu en büyük kuvveti inkâr etmek bir hata, onu ortadan kaldırmağa çalışmak ise bir delalettir. Zira bu kendi kendimizi inkâr ve yok etmek olur. Malesef Türkiye' de 1,5 asırdır hep islâmiyete hücum edilerek ortadan kaldırmanın planları hazırlanmıştır. Böylece dini terbiyeden mahrum sözde aydınlar, ulvi duy-

gulardan uzaklaşarak, tamamen maddi ihtiraslarının esiri olmuşlar, bu yüzden de memlekette, aydımlarla halk arasında büyük uçurumlar meydana gelmiştir.

En büyük ihaneti de bu sözden aydınlar sınıfı yapmıştır. Halâda ihanetlerine, komünistlere fikir babalığı yaparak devam edenler mevcuttur.

Ulvi duygularından yoksun olan bu aydınların memlekete faydalı olabileceğini düşünmek mümkün değildir. Çünkü insan ruhu, günlük ekmek gibi, ulvi duygu ile beslenmek ister. Aksi takdirde, bugün olduğu gibi, hayatın zelif çamuruna bulanır. Bu türü ruhlar ise hırsızlık-ahlâksızlıktan başka müsbet iş yapma kabiliyetine haiz değildir.

Milletleri kökleştiren komünizme ve Materyalizme karşı garplı milletlerin ilham kaynakları dindir. Garpa sadece makina zaviyesinden değilde bütün olarak bakanlar, bunu açta görüyorlar. Yüksek ve aydın bir din duygusundan mahrum olan Türkiye Komünizme ve Materyalizme karşı silahsızdır.

İşte bizlere her gün biraz daha artan bir azimle bu silahsızlığı (manevi silahsızlığı) ortadan kaldırmanın kavgasını yapıyoruz. Bunun için de, şahsi sembollere hazır reçetelere, ve siyasi kuruluşlara değil, ebedi fikirlere, gerçek ideallere ihtiyacımız var. İslâma olan açlığımız bunun içindir. Bunun için ona sarılmağa mecburuz diyoruz.

Millî Türk Talebe Birliği ve ona gönül vermiş gençler olarak bizler, şahısların hele siyasilerin asla peşinde değiliz, gücümüz nisbetinde hakkın ve hakikatın peşinde koşuyoruz.

İdealimiz ve gayemiz bu milleti 1,5 asırdan beridir medenileştirmek, batılaşmak sevdası altında bătılaştırarak batırmak isteyen hainlerin, sözde aydınların kurmuş olduğu mülevves müesseseleri yıkıp, millî ruh köküne bağlı kendi öz müesseselerimizi kurmak ve bunun içinde imanlı gençlik kadrosunu yetiştirmektir. Çalışmalarımızın Türk Milleti için hayırlı olmasını Cenab-ı Haktan dilerken,

Bizden sonra gelecek yürütücü kadronun da, imanlı gençliğin daha güçlenmesini dâvâmızı biraz daha ileriye götürmesini temenni eder, Allah'dan imanlı gençlere hayırlı başarılar niyaz eder, hepinizi saygı ile selâmlarım.

Burhaneddin KAYHAN

M.T.T.B.

Genel Başkanı

ÖNSÖZ

49. Genel Kurulunda üzerime tevdi edilen milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanlığı; 18 ayı mütecevaz bir zaman içinde, şerefine mütenasip bir şekilde ifa etmiş bulunmaktayım.

Bundan sonra, son derece mes'uliyetli, fakat o nisbette de şerefli olan emaneti, ehline tevdi etmek ve öz mihrakına oturmuş olan Teşkilatımızı, gerçek ideallere yaklaştıracak idealist dâvâ arkadaşlarımızın idareci kadroya gelmeleri en büyük emelimizdir.

Genel Başkanı bulunduğum devre, M.T.T.B. nin tarihinde görülmemiş ve bundan sonra da görülmesi arzı edilmeyen hadiselerle dolu olarak geçmiştir.

Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin gerçek temsilcisi durumunda olan Milli Türk Talebe Birliği, kendisine layık olan vakur ve ağrbaşlılığını göstererek daima asli görevinin dışına taşmamıştır.

Fakat inandığımız fikirleri cesaretle savunmuş, büyük davâmızı, yılmadan, taviz vermeden müdafaa etmişizdir. Başkanı bulunduğum devre, memleketimizin çalkalandığı, yıkıcı, muzır cereyanların büyük tahribatlara giriştiği bir devreye tesadüf etmiştir. Bu yıkıcı anarşi ortamında birinci hedefine imanlı gençlik maruz kalmıştır. Cephemiz 8 şehit vermiş, 7 mücahit arkadaşımız da bir sene suçsuz olarak tutuklanmıştır. Salih DOĞANPALA arkadaşımız da zamanımızı İçişleri Bakanı bulunan Haldun Menteseoğlu'nun azizliğine uğrularak hâlâ suçsuz olarak Sağmalcılar Cezaevinde tutuklu bulunmaktadır.

1968 den buyana devam eden Üniversite olayları, 1971 Türkiye'sinde son derece üzücü manzara arz etmektedir. Maalesef ilim yuvalarımız olan Üniversitelerimizin çoğu, aşırı sol tarafından, anarşi yuvası, silah deposu haline getirilmiştir. İlk zamanları muhtar Üniversite safsatası altında komünistlerin işgallerine Üniversite idarecileri tarafından göz yumulmuş, sonunda da neticeye müessir olunamamıştır. Böyle bir ortam içinde faaliyet göstermenin zorluğu gün gibi açıktır.

Fakat inancımızın vermiş olduğu imanla, çalışma azmimiz daha çok artarak davâmıza hizmette asla geri kalmamıştır.

İmanlı gençleri sinesinde toplayan ve bütün Türk Yüksek Tahsil gençliğine vatan sahdında hizmet etmeyi şiar edinen Teşkilatımız, Müslüman Türk Milletinin özlemiş olduğu neslin nüvesini kurmanın huzuru içindedir.

Devremizdeki faaliyetlerimiz, klâsik cemiyetçilik anlayışından uzak, hak ve hakkın yolunda olmuştur. İnançımız şudur ki; devremiz, teşkilatımızı gerçek fikir mihrakına oturmıştır.

Politikamız; siyasî partilerin üstünde, parlamentonun dışında, hakkın yolunda olmuştur.

Hak bildiğimiz her şeyi cesaretle savunmuşuz, batıl olan her şeyi de o nisbette yermişizdir. Doğruluktan hakdan ayrılmamak ana prensibimiz olmuştur.

Biz yüce islâm dinine inanmış imanlı gençler olarak, menleketin özlemiş olduğu gerçek münevver kadroyu kurmak ve her hali ile örnek ve idealist faziletli gençler olabilme azmindeyiz. Bu yoldan bizi hiç kimse döndüremeyecektir. Yüklü ve son derece rizikolu faaliyet devremiz her yönden de şanssız bir duruma düşmüştür.

55 senelik şerefli bir mazisi olan Millî Türk Talebe Birliği, tarihinde beş kuruş tahsisat alınmadan idare edildiği görülmemiştir. Fakat en hadiselî ve hareketli olan devremiz böyle bir şanssızlığa uğrayarak beş kuruş tahsisat alınmadan 18 ay gibi bir zamanımızı çok sıkıntılı bir şekilde de olsa en faal bir şekilde yürütmüştür.

Unutamyacağımız ve bizi son derece acılara gark eden en büyük hadise ise; İslâm düşmanları tarafından Teşkilâtımıza bomba atılarak Mustafa Bilgi kardeşimizin genç yaşta şehid edilmesidir.

Yine unutamıyacağımız hadiselerin başında Salih DOĞANPALA'nın hâlen tutuklu olması, unutamıyacağımız şahıs ise; Teşkilâtımızı iki defa aratıp, su şişelerine molotof kokteyl şişesi, masum arkadaşlarımıza «Katiller» diyen zamanımızın İçişleri Bakanıdır. Bu hadiselerin dışında 29 Mayıs'da bizim «Fetih Mitingimizi» sabote etmek isteyen cephe bozguncuların ihanetidir.

Maruz kaldığımız zaman en büyük hadiseleri özetlerken ortaya attığımız ve ilk defa resmî olarak açıkladığımız en önemli hadise Masonların oyunlarını açıklamamızdır.

Genel Merkez faaliyetlerimiz, özet halinde bu raporda verilirken çok fazla teferruata inilmemiştir. Bu raporumuzdaki faaliyetlerimizin ağırlık merkezini Kültürel çalışmalarımız teşkil etmektedir.

Bu arada devremizde Orta Öğrenime de büyük önem verilerek 10 yerde Orta Öğrenim Komitesi kurulumuştur.

Maddî ve manevî güçlüklerle rağmen dolu bir çalışma içinde bulunarak huzurlarımıza yüz akı ile çıkmış bulunmaktayız.

50. Genel Kurulun Sayın üyelerine faaliyetlerimizi sunarken, bundan sonraki çalışmalarımızın imanlı gençliğimize ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz eder, Muhterem Riyaset Divanını, değerli davetlileri ve Sayın Basın mensuplarını saygılarımla selâmlarım.

Burhaneddin KAYHAN
M.T.T.B.
Genel Başkan

... HER İNANDIĞIMIZI YAPAMAMIŞIZDIE FAKAT YAPTIĞIMIZ HERŞEY İNANDIĞIMIZDIE ...

55. YIL



M.T.T.B. Genel Merkez Binası

GENEL MERKEZ TEŞKİLATI

Genel Merkez İdarecileri

Genel Başkan : Burhaneddin Kayhan
II Başkan : Tünaydın Demircioğlu
Genel Sekreter : Hüseyin Coşkun
Genel Muhasibi : Ömer Öztürk
Erzurum İcra Konseyi Başkanı : Muammer Gençoğlu
İzmir İcra Konseyi Başkanı : Galip Öztürk
İstanbul İcra Konseyi Başkanı : Osman Yumak
İstanbul İcra Konseyi Sekreteri : Bedri Keskin
İstanbul İcra Konseyi Muhasibi : Ali İhsan Mutlu

Yönetim Kurulu İstanbul Üyeleri

Diş Hekimliği Fakültesi Talebe Derneği : Celâl Tunç
Edebiyat Fakültesi Talebe Derneği : İsmail Yazıcı
Fen Fakültesi Talebe Derneği : Mehmet Soslu
Gazetecilik Enstitüsü Talebe Derneği : Davut Küçüköğlü
Güzel Sanatlar Akademisi Talebe Derneği : Mahmut Kirazoğlu
Hukuk Fakültesi Talebe Derneği : Hüseyin Coşkun
İktisat Fakültesi Talebe Derneği : Kemal Gündoğdu
İktisadi Ticari İlimler Akademisi Talebe Derneği : Ömer Öztürk
Kimya Fakültesi Talebe Derneği : Süleyman Özerol
Tıp Fakültesi Talebe Derneği : Sedat Savaşer
Yüksek İslâm Enstitüsü Talebe Derneği : Osman Yumak
İşletme Fakültesi Talebe Derneği : Ali İhsan Mutlu
Eczacılık Fakültesi Talebe Derneği : Halil Dedeler
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Talebe Derneği : Yaşar Bağdatlı
Maçka Mühendislik Mimarlık Fakültesi Talebe Derneği : Ramazan Do-
buoğlu
İstanbul Teknik Üniversitesi Talebe Derneği : Burhan Sümer

İCRA KONSEYİ ÜYELERİ

Dış Hekimliği Talebe Derneği : Adil Küçükdemir
Edebiyat Fakültesi Talebe Derneği : Hüseyin Çavuşoğlu
Gazetecilik Enstitüsü Talebe Derneği : Vedat Akdoğan
Güzel Sanatlar Akademisi Talebe Derneği : Bekir Sıtkı Albayrak
Hukuk Fakültesi Talebe Derneği : Bedri Keskin
İktisat Fakültesi Talebe Derneği : Abdullah Gür
İktisadi Ticari İlimler Akademisi Talebe Derneği : Salih Doğan Pala
Kimya Fakültesi Talebe Derneği : Ali Sait Yücesan
Tıp Fakültesi Talebe Derneği : Yusuf Akkaya
Yüksek İslâm Enstitüsü Talebe Derneği : Şaban Gökoğlu
İşletme Fakültesi Talebe Derneği : Bahattin Cebeci
Eczacılık Fakültesi Talebe Derneği : Ramazan Babayiğit
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Talebe Derneği : Mehmet Bozkurt
Maçka Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Talebe Derneği : Sadettin Kültürel
Teknik Üniversitesi İstanbul Talebe Derneği : Mehmet Göktuğ

MÜDÜRLÜKLER

Basın - Yayın Müdürü : (Muzaffer Deligöz) Davut Küçükkoğlu
Dış Türkler Müdürü : Fahreddin Özçoban
Eğitim Müdürü : Mehmet İncili
Folklor ve Müzik Müdürü : Halim Köksal Yard. Rauf Erdoğan
Kitap Kulübü Başkanı ve Kütüphane Müdürü : Mehmet Alacacı
Kültür Müdürü : Ahmet Yücel
Spor Müdürü : (Hürşid Korkmaz) (Nuri Yiğit) Kemal Gündoğdu
Tesisler Müdürü : Recep Özel
Tiyatro ve Sinema Müdürü : Sadettin Kültürel
Trafik Eğitim Müdürü : (Mehmet Babayiğit) Sedat Savaşer
Turizm ve Dış Temaslar Müdürü : Sezai Kurtaran

BÖLÜM III

A) TARİHİ BOYUNCA

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ

TÜRKİYENİN en eski ve en köklü talebe teşkilâtı olan Milli Türk Talebe Birliği 55 Kuruluş yıldönümünü idrak etmiş bulunuyor. Yarım asırlık bir maziye sahip olan bu teşkilâtın tarihi, Cumhuriyetten öncelere, Osmanlı Devletine kadar gider.

Eirinci Dünya Savaşının ortalarında, düşmanları tarafından abluka altına alınarak ortadan kaldırılmak istenilen tek büyük müslüman Türk topluluğunun temsilcileri sarsılırken Türk Yüksek Tahsil Gençliği boş duramazdı. Bunların arasında kültürlü ve şuurlu «Dar-ül Fünûn» talebeleri bir araya gelerek 1916 yılında «Millî Türk Talebe Birliği» ni kurdular. Her müslüman Türk gibi, bu vatanın çocukları, dinini, imanını, vatanını ve varlığını bunların düşmanlarına karşı korumak yolunda, milli şuurun uyanması için çalıştılar. İmkânları elverdiği kadar «Millî Mücadele»ye iştirâk ettiler.

Türklüğün ve Müslümanlığın varoluş savaşı dış düşmanlara karşı zafere ulaştıktan sonra, seferberlik kaldırıldı. İstiklâl Savaşımızda büyük işler yapan bir çok kahramanlar geri çekilerek bazı devlet adamları tarafından Osmanlı Devletinin geri kalan toprakları üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Harpten yeni çıkan Müslüman Türk Topluluğunun dertleri tükenmemiş; bu büyük sarsıntı sonunda bütün yaraları ortaya çıkmıştı. İşte böyle bir ortamda Millî Türk Talebe Birliğinin görevleri bitmemiş, belki de yeni başlıyordu.

Dışdüşmanlar bu kadar yıl uğraştıktan sonra bir netice alamadan ellerini kollarını sallayarak bizi kendi halimize bırakıp gitmeyecek kadar kurnaz ve politikiler. Nitekim, bizi iyiden ivive yıprattıktan sonra ijmize mikroplarını ve bu mikropların pörtörlüğünü yapacak ajanlarını sokmuşlardı. Bu ajanlar her türlü fırsattan faydalanarak kuzey ve batı rüzgarlarıyla ortalığı karıştırıyorlar, milleti adet ve ananelerinden, iman ve geleneklerinden uzaklaştırarak başka milletlerin kültürel ve politik hegemonyasına sokmağa çalışıyorlardı. Bu arada, milletin geleceğine yön verecek Yüksek Tahsil Gençliğini, üniversite dışında millî birliği sağlayacak direniş gücüne ulaştırması için, onlara kültür ve şuur verecek bir teşkilâta ihtivaç vardı. Bu istidadı gösteren bir tek teşkilâtlü vardı. O da, «Millî Türk Talebe Birliği.»

Birlik devlet, tarafından kendi politikasına uygun çalışmak üzere bir kaç kere ele alınmak istenmişse de, çeşitli sebeplerden dolayı bu teşebbüsler bir netice vermemişti. Birlik, imkânsızlıklar sebebiyle bir şey yapamaz hale gelmiş, Yüksek Tahsil Gençliği kendi inisiyatifine terk edilmişti.

Yıl 1929. Türklük ve Müslümanlığın amansız düşmanı komünistler, Moskovada tahsil yapmış azıllarıyla millî varlığımızı tehdit etmeye başlamışlardı. Ağza alınmaz her türlü kepezeliği yaparak milletin inançlarıyla alay ediyorlardı. Çeşitli kanunlar ve ters tutumlarla elleri - kolları bağlanan milliyetçi ve muhafazakâr aydınlar, bu azgınlara, bu azgınlara gerçek derslerini veremiyorlardı. İşte bütün bunlara dayanmayan millî değerlere bağlı Üniversite gençliği harekete geçti. Tevfik Celâl İleri ve arkadaşları, sadece isimde kalan Birlikte faaliyete başladılar. Bu hareket, Türk gençliğinin düşmanlarına «YETER!» iltarına veren bir şahlanıştıydı.

TEVFIK İLERİ

Teknik Okul talebesi olmasına rağmen kültürlü ve şuurlu her Türk genci gibi üstüne düşeni yapmaktan kendini alamayan bu mümtaz insan, memleketine yapacağı büyük hizmetlere,, Birliğin Başkanlığına seçilmekte tâ okul çağlarında başladı. Vatanperverliği ve dürüstlüğü her şeyin üstünde tutan bu genç, yıllar sonra «vatan ihâneti» suçuyla idam sehпасına çıkarılabileceğini nereden bilsindi.

Kendisiyle aynı fikirde birleşip omuz omuza çalıştığı en yakın arkadaşları Büknettin Fethi (Olcay tuğ,) Adanan Ötügen ve Şükrü Kaya içi. İlk iş olarak Bâb-ı Âlîde şimdiki Kız Lisesi yanında bulunan bir binanın üst katını merkez yaparak çalışmalara başladılar. Devletin bu devrede Birliğe hiç bir yardımı olmadığından gençler kendi aralarında topladıkları paralarla faaliyet hazırlıkları yapıyorlardı. «Millî Gençlik» in ilk tohumu olan BİRLİK isminde haftalık bir dergi çıkarmağa başladılar. Zamanın en büyük tirajlı gazetesi kadar bir tirajı sahip olan bu dergi 14 sayı çıkarıldıktan sonra hükümet eliyle kapatıldığı düşünülmürse derginin tesir gücü anlaşılır.

Tevfik İleri gurubunun Üniversite çevresinde yaptıkları ilk önemli faaliyet, «Dâr-ül Fünûn» talebelerinin Türk Ocağı binasında tertipledikleri «Edebiyat mı Bolşeviklik mi?» adlı toplantıya iştirak etmek ve onu en geniş çapta desteklemek olmuştur. Bundan sonra, Çanakkale Âbidesi için harırlık çalışmaları, Vacon-Li ve Razgrâd Hâdiseleri, Hatay Mi'ingî, Birliğin bu devresinde, ilgilileri uyarma ve tehlike çanlarını çalma yolunda en mühim hamlelerdir.

ÇANAKKELE ÂBİDESİ

Millî Türk Talebe Birliği, yıllarca sonra yapılmış olmasına rağmen Çanakkale Âbidesini yaptırmak fikrini ortaya atan ilk teşekkül olmuştur.

Her millet toprak bütünlüğünü muhafaza için, cephe ve hudutlarda ölen evlâtlarına en güzel mezarlıklar, büyük masraflarla muazzam âbideler yaparlarken, elbette Türk gençliğinin Çanakkalede bu vatan uğruna can veren 55 bin şehidine âbide şöyle dursun, ona lâıyk bir mezarlık bile yapılmaması karşısında hâlâ sessiz kalamazdı. Onlar sanki diyorlar ki, dünün şehitlerini böyle mezarsız ve âbidesiz bırakarak unutursak, yarının nesillerinden vatan uğrunda seve seve ölmeyi istemeye nasıl yüzümüz olacaktı?.

Birliğe mensup gençler 9 Teşrinievvel 1933 de neşrettikleri bir bildiride, Çanakkale şehitlerine bütün alâkanın her sene yazın, hâttâ karyaya çıkmadan onları şöyle denizden bir ziyaret olduğunu, bunun da bir gezintiden başka bir şey olmadığını hatırlatıyorlardı.

Talebe Birliğinde aynı yılın bir yaz günü 25 gencin yaptığı ziyaret intibaları «Birlik» mecmuasında da nesredilmiş ve bu gençler «orada can veren kahramanların kemikleri bizden saygı ve sevgi istiyor. Türk milleti saygısız değildir. Şehitlerimizin kemiklerini meydanda bırakmıyacağız. Çanakkalede İngiliz ve Fransız mezarlıklarından daha güzel bir mezarlık ve daha yüce bir âbide vücuda getirmesek tarih bize lânet eder» diyorlardı.

O yıl 25 gencin Çanakkale'yi ziyaretleri her defakinden farklı olmuş, gençler şehitlerimizin kemiklerini toplayıp bir araya getirdikten sonra üzerine, altında «Türk Gençliği» yazılı bir levha koymuşlardır. Levhada aynen şunlar yazılı idi: «Türk tarihinin en şanlı savaşlarından birini yaratmış olan ölümlerimize âbide istiyoruz.»

İşte bu gençlerin hareketidir ki, geç te olsa Türk İstiklâl mücadelesinin adız kahramanlarına lâıyk oldukları gibi bir âbide yapılmasına vesile olmuştur.

VACON-Lİ HADİSESİ

(22 - Şubat - 1933)

Türkiyemizde bazı yabancı şirketler hâlâ bir kapitülasyon zihriyeti icinde, hem memleketimizde azamî istifadeyi sağlıyor, hem de büyük bir küstahlık icinde emrinde çalışan Türk personellerin sadece şeref ve haysiyetleriyle değil, Türklük gururu ile de oynuyordu.

İşte böyle bir devirde VACON-Lİ Şirketinin Beyoğlu acentahânında millî haysiyetimizi tezyif ve tahkir edici bir hâdisce cereyan etmişti.

Yataklı vagonlar şirketinin yıllardır Beyoğlu acentesi müdürü gayet güzel Türkçe bilen Belçikalı B. Boel'in yerine M. Jannoni adında bir zat tayin edilmişti. M. Jannoni takriben bir buçuk aydan beri bu vazifenin başında bulunuyordu.

Şirketin Beyoğlu acenteliğinde çalışan vazifeshinaslığı, namuskârlığı dört seneden beri âmirleri tarafından daima takdir edilen Naci beyi minde bir Türk memuruna 23 Şubat 1933 perşembe günü sehrin maruf tüccarlarından birisi müracaat ederek o günkü Ankara treninde bir yatak istemiştir. Naci bey, Beyoğlu acenteliğine ait olan yerler tamamen satılmış olmasına binaen Telefonla Galata acentasını bulmuş ve orada bir yer olup olmadığını sormuştur.

Tesadüfen Müdür M. Jannoninin de orada hazır bulunduğu sırada yapılan bu muhavere tabiatıyla Türkçe cereyan etmiştir. M. Jannoni, diğer memurlara Fransızca şu çirkin sözleri söylemiştir:

— Bu memur böyle nece anırıp duruyor, Türkçe mi?

Memurlar bu terbiyesizce suale yalnız:

— Evet! demekle mukabele etmişlerdir.

Müdür efendi bu cevabı alınca Naci beye hitap ederek:

— Burada resmi lisanın Fransızca olduğunu bilmiyor musunuz? Size kaç defa söylemeli? Size sopa ile mi hareket etmeli? diye bağır-
mıştır.

Müdürün bu çirkin hareketinden müteessir olan Naci bey, kendisine kısaca:

— Ben Türküm. Memleketimde resmi lisan Türkçedir. Hatta siz bile Türkçe öğrenmelisiniz! Cevabını vermiştir.

Bu cevap Müdür efendiyi büsbütün hiddetlendirmiştir. Evvelâ kabahatsiz memura on lira nakdi ceza vereceğini gene aynı hakaret âzım tavırları bildirmiş, Naci beyin:

— Niye ceza veriliyor? Kabahatim nedir? Memleketimde Türkçe konuşmak hakkımdır! Şeklindeki sözlerine:

— Sizi onbeş gün için kovuyorum! diye bağırmıştır. Naci bey de şarkasını alıp, bir tek söz bile söylemeğe tenezzül etmeden çıkıp gitmiştir.

Hâdise, hazır bulunan diğer memurları da müteessir ettiği için müdüre gitmişler ve yaptığı hareketin doğru olmadığını, arkadaşları hakkında verilen kararın geri alınmasını söylemişlerse de, aldıkları cevap şu olmuştur:

— Ya ben giderim, yahut da o!

Olay yataklı Vagonlar Şirketinin mümessilliğine aksetmiş fakat, bu küstahlıkla alâkadar olabilecek hiç bir hareket görülmemiştir.

Bu hâdise ertesi gün İstanbul gazetelerine intikâl etmiş, halk, bilhassa o günün uyanık, hassas gençliği âdeta çileden çıkmıştı.

İşte Yüksek Tahsil Gençliği, Razgrad hâdisesinde olduğu gibi bu kerre de Türkiyede yaşadığını unutarak Türkçeyi ve Türkü pervazsızca tahkir eden bu zihniyeti de protesto etmek üzere harekete geçmişti.

O gün Üniversitenin başında bulunan profesörler talebeyi ne kadar teskin etmek istemişse de, gençlik bu nasihatleri dinlememiş, üniversite önünde katile katile VAGON Lİ binasının idare merkezi olan Beyoğlundaki eski Tokatlıyan, şimdiki Konak otelinin önüne gelmiş, mösyörlüğün sözlörünü protesto etmişlerdi.

Protesto esnasında bütün Beyoğlu, Galatasaray ve arayollar, cadde-
deler bir mahşeri kalabalık yüzünden tıkanmış, tramvaylar saatlerce işlemez hâle gelmişti.

VAGON-Lİ şirketinin önünde bir genç tramvayın üstüne çıkarak: «— Arkadaşları! Türkiye bir sömürge değildir. Türkiyede Türkçeden başka bir dilin hâkimiyeti olamaz. Dilimize saygı göstermesini bilmiyenleri affetmiyeceğiz gibi onları saygılı hale getirmesini de bileceğimizi unutmazınlar» diye başlayan bir hitabede bulunmuş bunun üzerine daha önce gençliğin şirket merkezine gelmekte olduğunu haber alınca indirilen kepenkler, talabeler tarafından zorlanarak kaldırılmış, şirketin camları parçalanmıştı.

Aynı binada bulunan «Banka Komerciyale İtalyana» ve Leid Tricestino» acentelerinin kapıları bile girilmemiş yalnız VAGON-Lİ nin odalarına girilerek bazı büro eşyaları kırılmış, «YAŞASIN TÜRKÇE» nişaneleri altında gene topluca büyük bir heyecan ve nümayiş halinde Karaköye gelmişlerdi. Bu kerre de Karaköyle köprü başında bulunan VAGON-Lİ ye ait binanın camlar taşla tutulmuş, kırılmıştı.

Bir müddet sonra Karaköyden avrılarak ve ellerinde bayraklar olduğu halde YAŞASIN TÜRK, YAŞASIN TÜRKÇE sedalarıyla Eminönüne doğru gelmişlerdi.

Ertesi gün 20 ye yakın genç, Beyoğlu Kaymakamı Sedat bey, Emniyet müdürü Fehmi bey ve müddeiumumi Kenan bey tarafından sorguya çekilmiş bilâhare gençler serbest bırakılmıştı.

Gazeteler vasıtasıyla bütün Anadoluya duyurulan bu hâdiseden sonra M. Türk Talabe Birliği Merkezi, gençliğin hassas ve uyanıklığı dolayısıyla muhtelif vilâyet ve kazalardan gelen telgraflarla tebrik ediliyordu.

RAZGRAD HADİSESİ

(20 - Nisan - 1933)

Yıl 1933. 17 Nisan Pazartesi günü, Bulgaristanda Türklerle mes-

kün Delibormanın RAZGRAD isimli kasabasındaki Türk mezarlığı 200 den fazla, elleri kazma ve küreklile bir Bulgar kalabalığı tarafından tahrip edilmişti.

Mütecavizler, önce mezarlık bekçisinin kulübesini ateşe vermişler, daha sonra ise mezarlığa giderek, dünyanın en iptidai ve vahşi kabilelerinin bile yapmağa tevessül edemeyeceği bir şekilde Müslüman Türk mezarlığını kazmışlar, ölümlerin kemiklerini çıkarmışlar ve taze ölümleri ise mezarlık içinde sürmüşlerdi.

Bu pek vahşiyane ve iptidai hâdiseler karşısında Türk Cemaat' reisi, Razgrad Müftüsü, bir çok Türk ileri gelenlerinin imzaları ile birlikte Bulgar Vekillerine, Parlâmento Başkan ve mensuplarına telgraflar göndererek hâdiseyi protesto etmişlerdi.

Hâdiseden bir gün sonra ise, bu rezilce hareket «Rudna-Zastika» isimli sözde «Vatan Müdafaası» isimli müfrit ve anarşist teşekküller tarafından tertip edildiği öğrenilmişti. Tertipçiler bir mukavemetle karşılaşmamak için geceyi seçmişlerdi.

Bulgar hükümetinin resmî organı olan Znama gazetesi ertesi günkü nüshasında hâdiseyi tevli yollu izaha çalışmış, mezarlığın tahrip edildiğinden bile bahsetmeden. Razgrad Belediye Meclisinin aldığı bir kararla Türk mezarlığının başka bir yere kaldırılmasının lâzım geldiğini ileri sürerek «Hâlâ Türkler ölümlerini bu mezarlığa gömmektedirler» gibi âdeta suçu Türk cemaatine yüklemeğe çalışmıştı. Halbuki uzun yıllar, bir Türk Eyaleti şeklinde idare edilmiş, her defasında Türk süngüsü karşısında mağlup olmuş bir milletin, korkunç bir aşağılık duygusu içindeki Türk düşmanlığı, sebebin ta kendisi idi.

İşte, dünyada görülmemiş bir barbarlık örneği vermiş olan Bulgar gençlerinin bu yüz kızartıcı hareketi, bütün dünya radyo ve ajansları tarafından duyurulmuş, o günkü İstanbul gazeteleri ise, hâdiseyi manset yerinde ve bir dehşet havası içinde vermişlerdi.

Hâdiseden iki gün sonra ise, İstanbul Darülfunun talebeleri ve yüksek tahsil gençliğinin iştiraki ile, Millî Türk Talebe Birliğinin idare edeceği bir protesto mitinginin hazırlıkları tamamlanmış, birliğin umumî kâtihi Şükrü Kaya imzasıyla Vilâyete müracaat edilmişti. Bulgar küstahlığına bir cevap teşkil edecek olan gençlerin bu mitingine vilâyet müsaade etmemişti. Birliğin başkanı Tefik (İleri) ise, o günlerde İstanbul Parti Başkanı olan Doktor Fahrettin Kerime de yapacakları mitingten bahisle müsaadenin verilmesini rica etmiş, o da rıza göstermemişti.

Bu rağmen 20 Nisan 1933 Perşembe günü öğleden sonra, zamanın tatil gününe de rastlaması dolayısıyla (1933 de resmî hafta perşembe öğleden sonra başlar, cuma dahil tatil idi) aralarında bugünün şöhret-

leri de bulunan (Adnan Ötügen, Cihat Baban, Lebit Yurdoğ'u) gençler önce Maçkadaki Bulgar Konsoloslğunun önüne gelmişler, Birliğin o günkü başkanı Tefik (İleri) orada bulunan bir otomobilin üzerine çıkarak heyecanlı bir hitabede bulunmuş: «Bulgarlara yıllarca insanlık ve medeniyet dersi öğretilmediyse bu kabahat bizim değil, kendi kafasız ve kabiliyetsizlikleri yüzündendir. Biz ölümlere hakaret değil, hürmet ederiz» demek suretiyle sözlerini bitirmiş, daha sonra gençler büyük kabileler halinde Bulgar sefaretini önünü terkederek Feriköydeki Bulgar mezarlığına hareket etmişlerdi.

Yollarda polisin müdahalesine cebir kullanacağını, hattâ ateş açmak mecburiyetinde kalacağını söylemesine rağmen gençler, bu sözlere itibar etmemiş, ellerinde bayraklarla Bulgar mezarlığına gelmişlerdi.

Bulgar mezarlığının duvarlarından atlayarak içeri giren gençler ellerindeki çiçek çelengini mezarlığa koymuşlardı.

Büyük bir olgunluk ve asalet içinde yapılan bu gösteri anında başta Tefik Celâl (marhum eski maarif vekili Tefik İleri) ve Birliğin umumî kâtihi olan Şükrü Kaya olmak üzere 80 talebe hükümetin müsaade etmemesine rağmen nümayişe teşvikçi oldukları için nezarete alınmıştı.

Bütün İstanbul halkı o gün Türk gençliğinin bu asalet ve nezaket örneği karşısında büyük bir hayranlık duymuş, bunu uzun zaman ifade etmişti.

O gün nezarete alınan gençler aileleriyle temas ettirilmemiş, Birliğin feshedilmesi lâzım geldiği kanatıyla haklarında dâva açılmıştı.

22 Nisan 1933 Cumartesi günü ise nezarete bulunan 80 gençten 57 si serbest bırakılmış, 23 genç ise haklarında tevfik müzekkeresi kesilerek adliyeye sevk edilmişlerdi.

Daha önceleri bir komünisti mahkûm eden meşhur Müddeiumumi Kenan Beyin zamanına tesadüf eden bu olay. Sultanahmet Birinci Sulh Ceza Mahkemesinin tevfik kararı üzerine, Kenan Beyin cakkat ve hassasiyetle hâdiseleri tahiliine vesile olmuş, gençler mevkufiyetlerinin 6. cı günü serbest bırakılmışlardı.

15 Teşrinisani (Kasım 1933 Çarşamba günü de, tecemmüat kanununa aykırı hareketten dolayı muhakemeleri yapılan bu gençler aynı yollarda 2335 numaralı umumi aftan istifade ettirilerek, davalarının iptal cihetine gidilmişti.

HATAY MİTINGİ ve BİRLİĞİN KAPATILIŞI

1921 de SANCAK adı verilen İskenderun, Antalya, Kırıkkhan, Reyhaniye, yavladağı ve civarındaki Türk halkının her çeşit hak ve hukuğunun muhafazası için Fransızlarla ANKARA İTİLÂFNAMESİ diye

Subhi Baykam devrinde bir yıl kadar Genel Sekreterlik yaptıktan sonra Kâmuran Evliyaoğlu üçüncü Genel Başkan seçilmiştir. Bu başkan 26/Aralık/1951 de seçildikten sonra kendi devrinde Üniversite Bahçesine Atatürk'ün heykelini dikirtmiş ve inkılâpçı Gençlik Dergisini çıkarmıştır.

Hayatında bir çok zikzaklar yapan bu Evliyaoğlu ihtilâlden sonra A.P. nin kurucularından iken kısa bir zaman sonra en büyük muarızlarından olmuştur. Bundaki zikzakların sebebini anlayabilmek için psikanalist olmak bile yetmez. Bütün bunları bir fikir ve gaye için mi, yoksa şah-ş çıkarları için mi yapıyor? Bilmiyoruz. 10/4/1955 de seçilip 17/5/1955 de düşürülen Nejat Çerçman hakkında bildiklerimiz pek tadmin edici değil. Fakat daha sonra, ihtilâlden sonraki yıllarda yapılan seçimlerde oldukça garip tutumları görülmüş. Bu arada C.H.P. nin İl Basın Bürosu Şefliğinde de bulunması bildiğimiz pek az bilgilerden biridir.

Daha sonra Orhan Sakarya Genel Başkan olmuştur. M.T.T.B. tarihi bakımından millî konularda, en hareketsiz geçen devre bunun devridir. Belki talebe dert ve davalarıyla uğraşmış, ama «küçük şeyler» şeklinde adlandırıldığından zamanla çoğu unutuluyor. Halbuki M.T.T.B. nin vücut hikmeti talebenin dert ve davalarına bağlıdır.

Genel Başkanlık Vehbi Ünal'dan çok kısa zamanda Yaşar Özdemir'e geçmiştir.

Bu devre içinde çeşitli anlayışlarda el değiştiren M.T.T.B. nin umumî tutumu tarihi geleneğini belli belirsiz sürdürür.

TAN HADİSESİ

(4/Aralık/1945)

On iki yıldır Millî Türk Talebe Birliği resmen kapalı kaldı. Onun-manasına ve davasına uygun faaliyetler oluyordu ama, bunların çoğu sistemsiz ve pek tesirsizdir. Bunlar arasında biri var ki, Millî ruha bağlı hareketlerin en düzenlilerinden ve M.T.T.B. yi yeniden bir ihtiyacın karşılanması için kurulan şartlarını hazırlaması bakımından dikkate değer. 1945 günü Hüseyin Cahit Yalçın'ın Tanin gazetesinde neşredilen «Kalkın Ehl-i Vatan» başlıklı yazısı gençliğe büyük bir heyecan vermiş, yazı Üniversitenin muhtelif yerlerine kesilerek yapıştırılmıştı. Sabahlevin Üniversiteye gelen gençlerin ilk nazarı dikkatini çeken şey, duvarlara yapıştırılan bu yazı oluyor, ve yazı önünde biriken gençler «Bugün yürüyüş var!», «Bugün miting var!» diye kulaktan kulağa fıslıyorlardı. Zira, miting bir gece önce kararlaştırılmış, fakat izin verilmez korkusuyla müsaade alınmamıştı.

Memleketi içten yıkmaya çalışan TAN, GÖRÜŞLER, YENİ DÜNYA, GÜN gazete ve dergilerinin protestosu için Beyazıt Meydanına taşan 1000 kadar genç, yürüyüşe geçince kalabalık daha da kabarmış «Kahrolsun komünistler!» «Vatan hainleri hâlâ mı konuşacak?», «Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!» sedaları içinde Çarşıkapıya geldikleri zaman kafilenin 10 bin kişinin üstüne çıktığı hissediliyordu. Zira halk, lisede gençler ve daha sonra işitip katılan üniversitelilerin yekûnu caddelere sığmaz olmuştur. Gençler her önünden geçtiği dükkândan bayrak istiyor ve Çağaloğluna gelindiği zaman kafilenin 20 binin üstünde ve ellerde de yüzlerce bayrak olduğu halde başında YALMAN'ın bulunduğu Vatan gazetesine doğru yürümek istendiği VATAN a VATAN GAZETESİ ne diye bağırarlardan anlaşılıyordu.

Bu esnada Muharrem Ergin adındaki üniversiteli bir genç pencereye çıkıp: «Arkadaşlar, Vatan Gazetesi bizim için asıl tehlike değildir, biz TAN Gazetesini protesto etmek için toplandık, Tan'a doğru yürüyelim» demesi, kafilenin yönünü TAN a çevirmişti.

Tan Gazetesinin önüne gelindiğinde kapısının ve kepenklerinin kapalı olduğu görüldü. Gençlerden birinin kapıya yüklenerek açması üzerine, kepenkleri kırıldı, «Tan» levhası söküldü ve çok kısa zamanda gazete idarehanesi tarhip edildi.

Heyecan son hadde gelmiş polis bir şey yapamıyor ve gençler TAN Gazetesinden sonra Eminönü'ne doğru yürüyüşe geçiyorlardı.

Köprüye gelindiği zaman 230'e yakın polis, talebenin Beyoğlu cihetine geçmesine mâri olmak istiyor, fakat polis 20 binden fazla olan bir kütleye elbette mukavemet edemiyordu. Bu esnada polis kordonunun da fayda vermediğini gören ilgililer, Köprüyü açıyor, buna rağmen gençler kayıklar ve Unkapanı köprüsünü vasıtasıyla Bankalar, Yüksekaldırım Caddelerinden Galatasaray'a çıkıyorlardı.

Artık Galatasaray dahil bütün Beyoğlu Caddesi muazzam bir gençlik kitlesiyle dolmuş, Taksim Cumhuriyet Meydanına doğru ilerlemektedir. Parmakkapı Lâle Sineması yanında bir Rus kitabevi olan BER-RAK Kitabevi hasara uğramıştır. Kafile Taksim'e geldiğinde, Taksime bakan bütün binaların pencerelerinden gençliğin bu asil galeyanı teşvik edilmişcesine eller ve bayraklar sallanıyor ve birçok pencerelerden gençlere bayraklar atılıyordu. Büyük bir heyecan içinde söylenen İstiklâl Marşından sonra bir Üniversiteli Taksim Âbidesinin kenar basamağına çıkarak:

«— Bu miting hiç bir tahrikin mahsulü değildir. Eğer bir muharrik varsa o da, uzun zamandan beri Türk birliğini bozmağa çalışan, Türk şehitlerine, Türk tarihine, Türk vatanperverliğine, hakaret eden ve başka devletlerin menfaatlerine hizmet eden neşriyatı yapanlardır.»

Çemiş ve Üniversite Gençliğinin bu satılmış ve bozguncu ağızları her zaman susturmaya muktedir olduğunu hatırlatarak, arkadaşlarını hep bir ağızdan:

«Atalarımızın bize emanet ettiği bu vatani, kanımızla, canımızla müdafaa edeceğimize and içiyoruz.» diyerek tekrar edilmesini istemiştir.

Hep bir ağızdan and içen gençler aynı tezahürat içinde «Kahrolsun komünistler», Yaşasın Türk Milleti» sedalarıyla gene İstiklâl Caddesinden geri dönmüşlerdi. Galatasaray'da bir müfreze jandarma, atlı polisler ve yüzlerce Emniyet mensubu o günlerde çıkan komünist YENİ DÜNYA Gazetesine de gidilip tahrir edilmemesi için tedbir almıştı.

Fakat bu kere de polis kordonu yaran gençler Tünel civarındaki LÂTÜRKİ ve YENİ DÜNYA idarehane ve matbaalarını da tahrir ediyorlardı.

Gençler Karaköy'e geldikleri zaman TAN MEZECİSİ adındaki dükânın camlarına kahrolsun Serteller, kahrolsun komünistler yazdıktan sonra eminönü ve Ankara caddesinden Çağaloğluna gelirken komünist kitap basın ve satan ABC kitabevinin vitrinlerini kırarak satılmakta olan komünist eserleri yırttıktan sonra, o saatlerde çıkan Akşam gazetesi gençliğin bu asil davranışını kötüleyen ve küçümseyen bir ifade ile verdiği için gençlerden büyük bir kısmı köşe içinde bulunan AKŞAM gazetesinin matbaasına girip aleyhte tezahürat yapmışlardı. Akşam gazetesi mesulleri «yanlışlık oldu, özür dileriz», diye gençleri teskin ettikten sonra aynı günün 2 nci baskısında bu hareketin asaletini teslim ediyordu. Akşamdan ayrılan gençler ise BÜYÜK DOĞU idarehanesi önüne gelip Necip Fazıl'ın lehinde tezahürat yapmışlardı.

Çağaloğluna geldikten sonra ise gençler komünistlere vordikleri yerinde ve zamanındaki dersten memnun görünerek «Bizler her çeşit vatan hıyanetinin çaima karşısındayız» diyerek dağılıyorlardı.

Ama bu dağılıp gerçek birleşmenin, bir fikir etrafında bir olmanın bahtiyarlığı içinde yeniden toplanışa doğru bir dinlenme idi.

SOLCULARA KARŞI M.T.T.B. ve ANKARA

GENÇLİĞİ (Mart - 1947)

Ulus meydanında yollardan ve meydana yakın bayılardan aldıkları Sabahattin Ali ve Aziz Nesin'in çıkardığı Markopaşa gazetesi ile solcu hocaların müdafaaasını yapan beyannameyi neşreden «24 SAAT» gazeteleri meydana gençler tarafından yırtılmış ve yakılmış, «Kahrolsun

Solcular», «Kahrolsun komünistler» diye bağırıyorlardı. İçlerinden bir genç:

«— Muhterem arkadaşlarım, solculara bugünlük bu kadarek ders yeter. Emniyet teşkilâtımızı daha müşkül duruma sokmamak, kanunlara hürmetkâr olduğumuzu bir kere daha ifade etmek için, bu andan itibaren sessizce mitingimize son verelim. İcap ederse, bizlere yine vazifeler düşerse gene burdayız, gene birliğiz, gene atimliyit» demiştir.

Gençliğin solculara karşı bu kararlı ve azimli hareketi karşısında, İstanbul Milli Türk Talebe Birliği Genel merkezi, Ankaralı gençler şu telgrafı çekmişti:

«Aziz kardeşlerimiz,

Doğru düşünüşünüzün ve ulvi heyecanınızı tezahürü olan asil hareketini derin bir takdir hissi ile karşılıyoruz. Aynı coşkun hislerle dolu olan kalbimizin sizlerle beraber olduğunu ifade etmekle büyük bir haz duyuyoruz.»

KOMÜNİZMLE MÜCADELE KONUSUNDA

TOPLANTILAR

10-24/Aralık/1947

Ankara ve İstanbul Üniversite gençliği 1947 yılının son ayları içinde, solcu hocalar ve bir kısım basın yoluyla yapılan komünist tahrikçiliğine karşı neşrettikleri beyannamelerle komünizme karşı olan mücadelesinin daha da şiddetlendirileceğini haber veriyorlardı.

10 Aralık 1947 de önce Milli Türk Talebe Birliği Hukuk Derneği şu beyannameyi neşretmişti:

«Derneğimiz iman olarak benimsediği milliyetçilik anlayışına dayanarak vatan, millet ve aile gibi millî mukaddesat mefhumlarını inkâr eden komünizm ile daha şiddetli mücadeleyi şiar ittihaz eder.»

Daha sonra, A.Ü.H.T. Cemiyeti, İ.Ü.T.B.A. Tıp Cemiyeti ve Veteriner Derneği de birer beyanname neşrederek, komünizmle mücadele yolunda «kararlı» çıkışlarını belirttiler. Ayrıca, basına aksettirilen bu beyannameler, geniş halk kitlesi ve mukaddesatına bağlı Türk milleti tarafından desteklendi.

12 Aralık M.T.T. Birliğine mensup gençlerin Eminönü halkövi (şimdiki Çağaloğlu öğrenci lokali)nde yaptıkları bir toplantıda söz alan Edevat Fakültesi talabesi Ahmet Kabaklı demişti ki:

«Gençlik münferit de olsa üniversite içinde de dışında komünizmin münferit hizmetlerini hazırladı. Onların şimale bakan yüzlerini ka-

rattı. Fakat iş bununla bitmiyor. Biz, Türk halkının yarısını teşkil eden Türk gençleri, millet ümidinin yegâne geleceği olan bizler, namuslu adamdan çok daha fazla bir şey olmak; idealist olmak mecburiyetindeyiz.

Bu memleketin mukaddesatı üzerinde geniş rahneler açan Kızıl Sırtlan 30 senelik tarihimiz içinde polisten başka bir rakip görmedi. Aheste revan, ta milletin harimine kadar sokuldu. Bütün dünyada olduğu gibi bizde de daha evvel tedricen sokulmuş olan bin bir cereyan komünizmin işini kolaylaştırmıştır.

Karşımıza çıkan komünistler kışkırtıcı ve kendi önceliklerinin acısını çeken birer manyaktırlar. Onları yola getirmeğe çalışalım; fikrimizin propagandasını büyük bir vicdan huzuru ile yapalım. Elimizdeki silâh daha keskindir, çünkü fazilet damgasını taşır.»

Bundan sonra söz alanlardan Ali İhsan Gögüş (halen Gaziantep mobusu) komünistlerin memleketimizdeki faaliyetlerine ve onlarla karşılaşılara temasla şöyle demiştir:

«Komünistlerin memlekette, hayli tutunmuş basın organları da vardır. «Ölmez Eserler» «Üniversite» ve «Remzi kitabeveleri» gibi yayınlarını tab edecek yerler ve hâmler de bulmuşlardır. Hür vatan adlı gazete Amerika'daki komünist hareketlerini yaymaktadır.»

M.T.T.B. Tıp Derneğinden Şarik Öbüc sunları söylemiştir:

«Bu mevzuda ilk olarak düşünülmesi icabeden bir husus milli birlik fikrini sağlam unsurlara dayayarak kökleştirmektir.

a) Müsterek mâziye bağlılık, ondan örnek ve ibret alınabilmek.

b) Geleneklere yer vermesini öğrenmek ve öğretmek.

c) Temiz Türk dilini en hakiki deęeriyle asil Türk milletine verebilmek.

Bunları ben topyekûn manada bir milletin kültürü diye alıyorum. Şu halde milli birliğimizin esasını kendi kültürümüzde aramak ve duymak.

Bu görev komünizmle mücadele hususunda Türk münevverinin benimsemesi icabeden ana dâya olmalıdır.

M.T.T.B. Edebiyat Fakültesi Derneği başkanı Reha Köseoğlu (halen İstanbul'da Eyüp Lisesi, Edebiyat Hocasıdır.)

«Komünizm denilen menfur hastalıkla mücadeleye katılmak biz Türk gençleri için bir zarurettir. Kanatımca komünizm denilen bu belâ ile mücadele ederken gençliğin kafasına mücadele ve milliyet ideasını hak etmemiz yapacağımız şeylerden ilki olmalıdır.

Biz Türk toprağının bekasını milliyetçiliğin nurlu ışığında görüyoruz. Komünizm ise bu vatani parçalamak, bütün milli mukaddesatı-

mızı çiğnemek isteyenlerin düşündüğü bir şeydir. Dikkat ederseniz komünizm için (fikir) demedim. Sadece bir (şey) dedim. Evet komünizm Türk vatanında fikirden ziyade zayıf iradeleri avlamak için gençliğin bu menfur Rus ajanlarının aldatıcı sözlerine kapılmaması için fikren irşat edilməsi lâzımdır.»

Üniversite talebesinden Süheylâ Bars da şunları söylemiştir:

«Bu çıban başının daha fazla büyümesine ve bütün vücudu zehirlemesine meydan vermemeliyiz. Kangren olmuş bir uzuv pansuman edilemez, kesilir. Biz de komünizm mücadelesine başlarken cezri hareketlere başvurmalıyız.

Komünizmle mücadele bahsinde en fazla rolün üniversite gençliğine düştüğünü söylememiz lâzımdır. Yüksek tahsil gençliği millî bünyemizin gerektirdiği bir ruh ve terbiye alan üniversiteli tarihini, ananesini yıkmak isteyen her türlü zihniyetle mücadele etmek kudretini hâiz olacaktır. Türk milletinin hayatîyetine ve varlığına kasteden komünizmle mücadele bir nefer gibi savaşmak arzusunu taşımayan üniversiteli genç benim nazarımda vatani ödevini yapmayan bir asker kaçağından farksızdır.»

Hukuk Fakültesi talebesinden Naci Tartanoğlu şunları söylemiştir:

«Biz bu vatan içinde yekpare bir millet halinde yaşayacağız. Komünizm burada tutunamaz. Milliyetine bütün bir tarih boyunca bağlı kalmış bulunan bir millet için de Rus hesabına olan gayretiniz beyhudedir!»

Gençliğin komünizmle mücadele yolundaki daha büyük toplantısı ise 24 Aralık 1947 Perşembe günü Marmara lokalinde yapılmıştı. Bu toplantıda İ.T.Ü. Birliğinden Dündar Kalyoncu ilk konuşmayı yapmış, sonra B.T.T. Birliği başkanı Reha'i İslâm söz almış, komünizmle mücadelede Türk gençliğinin kararlı ve azimli olduğunu ifade etmişti.

Daha sonra Gazeteciler Cemiyeti adına Bahadır Dülger, Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş, bağımsız İstanbul Milletvekili Cihad Baban, Türkiye'deki komünist faaliyetlerinden söz ederek bunların meydana getireceği vahim tehlikeleri anlattılar.

Melik İsfendiyaroğlu ve Adnan Varol adlı iki gençin konuşmalarından sonra tekrar İstiklâl Marşı söylenmek suretiyle son verilen toplantı, çok heyecanlı geçmiş ve gençler toplantı salonunu terk ederlerken «bu mücadelede ölmek var, fakat dönmek yok» demişlerdir.

KOMÜNİZME KARŞI T.B.M.M. ve M.T.T.B.

(5 Şubat - 12 Mart/1949)

18 Mayıs 1948 günü, CHP Meclis grubu «komünizmle mücadele karar vermek» için toplanmış bulunuyordu.

O gün grup toplantısında, söz alanlardan Nihat Erim, Fahri Kurtuluş, Sinan Tokeli, Süreyya Örgüvren, Fahrettin Altay, Rasih Hoca, bilhassa komünist tehlikesi üzerinde hassasiyetle durmuşlar, hattâ icap ederse bir komisyon ile bu mücadeleyi daha faydalı ve şuurlu yapabilmek yoluna gidilmesini teklif etmişlerdi.

Daha sonraki günlerde ise «komünizmle mücadele» ve mevcut mevzuatı incelemek için bir komisyon seçilmişti.

Aslında çok iyi niyetlerle kurulan bu komisyon, Halk Partisinin üst kademelerine âriz olan «Sola müsamaha» zihniyeti yüzünden maalesef çalışamaz hale gelmişti.

5 Şubat 1949 da CHP. Meclis grubunda komünistlerin filmlerle de propagandaya başladıklarını, hattâ «Vatan ve Aşk» isimli bir filmin komiformun, Polit büronun maksat ve düşüncelerine hizmet ettiğini ifade etmişti. Aynı grupta bulunan Suut Kemal Yetkin de, «Bu bir macera filmidir, ama emeli komünist propagandasıdır. Yalnız şunu söyleyeyim ki, o zaman İspanya'da cereyan eden iç savaşı bilmeyen, o zamanı hatırlamayan, muayyen bir kültür seviyesine erişmemiş olanlar bu filmde komünist propagandası yapıldığını anlayamazlar.»

Fahri Kurtuluş 10 Şubat 1949 da ise, Mecliste, Maarif vekili Tahsin Banguoğlurdan H. Âli Yücel zamanında klâsikler arasında nesretilmiş olan «VAHİM» adlı bir kitabın hâlâ vekâleti tarafından satışı yapıldığını, buna mâni olunması lâzım geldiğini, zira Türklüğe hakaret eden satırlarla dolu olduğuna dair bir sözlü soru talbinde bulunmuş ve cevabını istemişti.

Millî Eğitim Bakanı Banguoğlu künsüye gelerek şunları söyledi:

— Efendim, millî duyguları rencide eder mahiyette görülen sözleri bu kitaptan çıkartacağım. Ayrıca tercümcileri bu bakımdan gözden geçireceğim.

Ertesi gün Cumhuriyet gazetesinde «Münevverlerimizi şaşırtan bir sual takriri» başlıklı bir yazı ile F. Kurtuluş'a hücum ediliyordu. Millî Türk Talebe Birliğine böyle bir beyan karşısında Cumhuriyet gazetesinin bu tutumunu protesto etmek maksadıyla Fahri Kurtuluş'la teması geçmişler, kendisinden Eminönü Halkevi salonunda bir konferans verilmesini rica etmişlerdi.

Bir ay sonra 1949 da Dr. Fahri Kurtuluş İstanbul'a gelmiş, daha önce istenen Çemberlitaş sineması kiralanmıştı. Konferans saati, sinemaya gelenler bu kere de sinemanın kopeklerinin çoklu olduğunu görmüşlerdi. Gençler, alelacele Şehzadebaşındaki Hilâl sinemasını kiralamışlar ve bir arda da Hilâl sinemasının salonu hincahınc doluvermişti.

Fahri Kurtuluş hem Cumhuriyet gazetesine cevap vermiş, hem de içinde bulunduğumuz bu gâfletten uyanmak değil silkinmek lâzım gel-

diğini açıklamıştı. Omuzlar üzerinde Beyazıt meydanına kadar getirilen Kurtuluş:

— Bu memlekette hiç kimse, medenî cesareti, millî hassasiyeti, fazileti aslâ yıldıramıyacaktır.

Sen memleket dâvalarında kuvvetli yetişmezsen bir gün kendini ve memleketini dâlâlet içinde bulursun.

İmanlı olunuz, inançlarınızı kıptırmayın, çaldırmayınız» demişti.

KIBRIS GÜNÜ VE KIBRIS MİTINGİ

(15/16 - Ocak - 1950)

Kıbrıs Davası, bilhassa İkinci Dünya Savaşından sonra Rumların şirretliğine karşı infial eden Müslüman Türklerin duyguları bir çok mitinglerde heyecanlı şekilde ifadesini bulmuştu. Devlet ve hükümet, halkının bu haklı isteklerini yerine getirmek için, bu davayı zaman zaman Birleşmiş Milletlere götürerek bir «hal çaresi» bulunmasını istemişti. Fakat Kıbrıs, tâ Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan anlaşmalarla elden çıkarılacak bir duruma getirilmişti. Ada'daki Türkler ise, ağır ağır adayı terk etmek mecbûriyetinde bırakılıyorlardı. Rumların arzusu, diğer adalarda olduğu gibi Kıbrıs'ta da Türkleri çeşitli baskılarla Anadolu'ya göç ettirmek; sonra da, siyasî bakımdan Kıbrısın Türkiye ile ilişkilerini tamamen keserek Yunanistana bağlamaktır.

Fakat, o günlerden bu yana yapılan çalışmalar lehimize hiç bir şey kazandırmadı. Ne Birleşmiş Milletler tarafsız bir tutumda haklı isteklerimizi ve ortaya koyduğumuz teklifi kabûle yanaştılar, ne Rumlar dürüstlükle kendi menfaatlerine uygun yapılan anlaşmaların bize ait olan kısımlarını yerine getirdiler, ne de Türk Devleti bunu şahsiyet ve haysiyet meselesi yaparak kesin bir hal çaresine götürecektir. Jestlerde bulunabildi.

1950 yılının ilk aylarında Yunan basını ve Yunan kabinesinde vekil bulunan bir zatın gazetesi her çeşit haya ve edep duygularından mahrum olarak geniş bir tahrikçiliğe girişmiş, hattâ resim ve karikatürlerinde, Türkü oldukça tezyif ve tahkir etmişlerdi. İşte bu günlerde 15 Ocak 1950 tarihinde Millî Türk Talebe Birliği, Yunanistanın, kırk yıllık Türk yurdu Kıbrıs'a ait politikasını, dolayısıyla milletimize karşı insanlık dışı beyan ve hareketlerini protesto etmek için ilk toplantısını Eminönü Öğrenci Lokalinde tertiplenmişti.

Salon gençlerle hincahınc olduğu gibi, koridor, mercüvenler ve dışarıda muazzam bir gençlik kitlesiyle dolmuştu.

Gençlerin, yavru vatan Kıbrısın hiç bir ihtirasa feda edilemeyeceğini, bugüne kadar susmuş olmanın da sadece dostluğa saygıdan oldu-

ğunu, icap ederse her zaman yeni SAKARYA zaferine hazır oldukları-
tı beyan eden konuşmalarından sonra sözü Kıbrıs'tan gelen Kıbrıs Türk-
lerinin Lideri Fazıl Küçük'e bırakmışlardı. Fazıl Küçük, Kıbrısın içinde
bulunduğu acı gerçekleri dile getirmiş, Kıbrıs Türkünün her çeşit kara
ve müteceviz düşünceye karşı ayakta olduğunu ifade etmişti. Fazıl
Küçük'ten sonra söz alan Kıbrıs Türk kültür ve Yardımlaşma Cemiye-
ti o günkü başkanı Dr. Derviş Manizade de:

«Evet arkadaşlar, binbir sebeple bırakıp geldiğimiz şefkatli anne-
miz, güzel Kıbrısımız cidden bizim yardımımıza muhtaçtır. Onu bira-
kıp gelmek günâhının kefareti ancak ona yapacağımız esaslı yardım-
larla ödeyebiliriz... İnanınız ki bu anne, hasretinizle çok yaralı ve yok-
luğunuzla çok zayıf ve bitkindir... hattâ biran evvel birleşerek imdâ-
dına koşmazsak ölüme mahkûmdur.»

Dr. Manizade, sözlerinin sonunda bu mevzuda tamamen ümitsiz ol-
madığını da hatırlatmış «Türkün iman ve iradesi bu düğümde de bir
çözüm çaresi bulacaktır» demişti.

Ertesi gün ise, 16 Ocak 1950 Pazartesi, Üniversite kapısı önünde
biriken gençler ellerinde:

- «Kıbrısı aldığımız fiata veririz.»
- «Atinalı! Vakitsiz öten horozun başını ezerler.»
- «Megalo idcayı Sakarya'ya gömdük»
- «Arş yiğitler, vatan imdadına.»
- «General, kanatlı hazırız.»

gibi ve buna benzer dövizlerle ilk mitinglerine başlamış bulunuyordu.

Talebe Birliği başkan vekili Fikret Aytar'ın hitabesi ve Ali Hay-
dar Yeşilyurdun bir şiirinden sonra gençler Taksim'e doğru yürüyüşe
geçmişlerdi.

Çağaloğlu, Vilâyet önünde, Köprü ve Bankalar caddesinden binler-
ce gencin Taksim'e gelişi yollarda ve pencerelerde halkın büyük tezahür-
ratına vesile olmuştu. Taksimde de konuşan gençler büyük bir heyecan
ve vekâr içinde dağılmışlardı. Ertesi gün Ankara gençlik de Kıbrıs için
bir miting tertip etmiş, Kıbrısın feda edilmeyeceği tekrar ifade edilmişti.

ÜÇÜNCÜ DEVRE

(1930 — 1933)

Bir gece ihtilâli neticesinde on yıllık hükümetin devrildiği, idare-
cilerinin mahkûm edildiği, herkesin bir kaos içinde birbirinden şüphelene-
meye başladığı günlerdeyiz.

Talebelerin nümayişleri, ordunun da müdahalesiyle gerçekleşen bu
ihtilâl ortamında Örfî İdare ilân edilmişti. Bütün müesseseler gibi M.
T.T.B.'nin de faaliyetleri sınırlandı. Genel Başkan Yaşar Özdemir, tam
girmedikleri talebe hareketlerini, ihtilâlin getirdiği yeni hayat kavramla-
rını M.T.T.B.'nin üniversite ve siyaset dışı tarihi gelişimine uygun bir
şekilde yorumlamağa çalışıyor; Birliği toplumun umumî havasına uy-
durmağa çalışıyordu. Bu günlerde M.T.T.B. toplumu sarsacak aksiyon
ve esprilerden mahrumdur.

16/Ocak/1961 de M.T.B.'nin 45. Büyük Kongresi Eminönü Öğren-
ci Lokalinde Genel Başkan Yaşar Özdemir tarafından açıldı. Bazı vilâ-
yetlerden gelenlerle sayıları 254'ü bulan delegeler, basın mensupları ve
dinleyicilerin katıldığı bu kongrede çekimeli bir seçimden sonra Ne-
jad Çerman Kongre başkanı seçildi.

Yine böyle soğuk Ocak ayının ilk gününde yapılan toplantının ikin-
ci günü, önce Hesap Raporu okundu. İttifakla kabul edilen talabe der-
neklerinin birleşme kararından sonra devlet büyüklerine kongre adına
telgraf çekildi. 21 Ocak Cumartesi günü başlayan seçimlerde Hüseyin
Sarıoğlu ve Cengiz Şener Başkanlığa aday oldular. M.T.T.B. tüzüğüne
göre oyların 2/3'sini alabilmesi lâzım olan adaylar bunu sağlayamadık-
ları için seçim bir neticeye ulaşamadı.

Bir çok turda 2/3 çoğunluk hiç bir aday tarafından sağlanamadı-
ğı için kongre gittikçe uzuyordu. Oyleki, Genel Kurul nerdeyse birliğin
feshine karar veriyordu. Buna mani olabilmek için delegeler Birliğin
idaresini belli bir süre yürürtmek üzere Kongrenin başlangıcından iki
ay sonra Eyüp Tarhan Fırdak'ı Geçici Komite Başkanı seçti. Bu iki
ay idare ettikten sonra yerine Nöyan Kurtocba seçildi. Nihayet iki ay
sonra, 6/5/1931 de yapılan seçimde oyların 2/3 sini saylayan Faruk
Narin M.T.T.B. Genel Başkanı seçildi.

Faruk Narin, daha önce M.T.T.B. de tiyatro faaliyetlerini yürüt-
müş, 22 Şubat hâdiselerine adı karışmış bir İktisat Fakülteliydi. Bunun
devri de millî ve tarihi hadiseler ve faaliyetler yönünden pek sakin geç-
mişti. M.T.T.B. seçuların ve komünistlerin memlekette iyiden iyiye faa-
liyetlerini artırdığı, pevrâzca at oynatmağa başladığı bu günlerde
sanki bütün bunlardan memnun gibi hiç bir ses çıkarmıyor, tarihî re-
aksiyonlarını yapmıyor; adeta yeni idarecileri cinde atıl bir durumda
«günü» yaşıyordu. Her şeyden önce bir tiyatrocunun Genel Başkan
Faruk Narin Birlik Tiyatrosu'nun İstanbul oyunları ve Anadolu turne-
leri ile göz doldurarak millî hâdiseler karşısındaki sessizliğini unuttur-
mak yolundaydı.

Türk Milleti en eski talebe teşkilâtının Genel Başkanından, tiyat-
rocunun ve folklorcu kızlarla arkadaşlık kurmak yerine, millî ruha bağlı

suurlu faaliyetler bekliyordu.

Türkiye, tarihinin en kritik günlerinden birini de çeşitli çalkantılarla atlatmaya çalışırken, iç düşmanlarımıza karşı müslüman - Türk gençliği —daha önceleri de olduğu gibi— hareketsiz duramıyor; M.T.T.B. dışından da çeşitli reaksiyonlar ve hamleler yapıyordu. İşte onlardan bir kaçı:

SOLCU BASIN KARŞISINDA TÜRK GENÇLİĞİ 6-13/OCAK/1962

6 Ocak 1962 Cumartesi günü saat 15 de muhtelif fakültelere mensup binden fazla milliyetçi genç, Taksim meydanında solcuları ve solcu basını tel'in etmek için toplanmış bulunuyorlardı. Aslında bu mitingin manası düşünülürse, ihtilâli yapanların ve idare edenlerin de sonsuz müsamaha, hattâ gafletlerini de ortaya koymuş oluyordu.

Taksimde toplanan gençler önce şehitlerimiz için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunmuşlar, daha sonra koro halinde İstiklâl Marşını söylemişlerdi. İlk konuşmayı Niyazi Ergül adında bir talebe yapmış ve «Bugün Türk Milletinin en büyük düşmanı olan Moskofların usakları bu topraklar üzerinde kızıl bir hava estirmek istiyorlar. Buna mücadele etmemeye azimliyiz. Bir kere daha hatırlatalım ki, bu güne kadar olduğu gibi, burdan sonra da bu şehitler diyarında mukaddesatımızı müdafaa edeceğiz, çiğnetmeyeceğiz.» demişti.

Niyazi Ergül'den sonra konuşan Necip Kunt ise, komünizmle yapılan mücadelenin Türk milletinin bir beka dâvası olduğunu söylemiş, sosyalist maskeye bürünenlerin karargâhı haline gelen Yön, Cumhuriyet, Milliyet, Dünya ve Akşam gazeteilerini tel'in etmiştir. Necip Kunt konuşmasına devam ederken gençler, ellerinde bulunan adı geçen gazeteleri yakmaya başlamışlardı. Miting sırasında Taksim Meydanı ve Rus Sefarethanesinin önünde sıkı emniyet tedbiri alınmıştı. Buna rağmen gençler, toplantı sonunda solcuların basında yaptıkları yıkıcı faaliyetlerin bir kısmını açıklayarak müsebbihlerini lanetleyen bir bildiri dağıttılar. Ankara Milli Türk Talebe Birliğine bağlı dernekler, 10 Ocak 1962 Çarşamba günü solculara karşı, büyük yankı yayan en sert ve güzel cevabı vermişlerdi.

Millî Türk Talebe Birliği, Hukuk Fakültesi Talebe Derneği Başkanı Metin Akın, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Talebe Derneği Başkanı Oğuz Çetinoğlu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu Derneği Başkanı Abdurrahman Çelik ve Tekniker Derneği Başkanı Erdiç Demirbaş'ın imzaları taşıyan bir tebliğde şöyle denilmekteydi.

«Muasır medeniyet seviyesine milli benliğimizi muhafaza ederek ulaşmak isteyen yurtsever aydınlarımızın yanında zihinlerde şüphe, yüreklerde korku yaratmaya çalışarak birbir maskenin altında iğrenç su-

ratlarını gizlemeye uğraşarak Türkiyemize orak çekiçli bayrak getirmek isteyen bedbahtlar hüsrana uğrayacaklardır.»

Bu tebliğden 3 gün sonra, 13 Ocak 1962 Cumartesi günü ise aynı teşekküle mensup gençler Ankara Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi konferans salonunda «Komünizme Karşı» mevzulu bir açık oturum tertiplemişlerdi.

Büyük ilgi gören ve binlerce gencin takip ettiği bu açık oturumda, ilk konuşmayı Abdülhadi Toplu yapmış, gençlerin komünizme karşı bu derece uyanık ve tedbirli oluşu karşısında duyduğu sevinci ifade ederek onları tebrik etmiş ve sözlerinin sonunda:

«Bu büyük ve asil toplantı komünistlere karşı en güzel cevaptır» demişti.

Daha sonra kürsiye gelen Cevat Önder: «Kırım'dan 15 milyon, Urallardan 12 milyon, Orta Asya'dan 30 milyon, Kafkasya'dan 9 milyon insan Sibiryâ bataklıklarına uydurma cezaları sürülerek buralarda imha edilmiştir. İşte Sovyet insanîyetçiliği budur.»

İhtilâlden sonra solcu ve ilerici ağızlarda bir Sovyet yakınlaşmasıdır aldı yârâdî. Bu propaganda aşında onların bir yardım yapacağı inancını değil, kalblerde Sovyet sevgisini yerleştirmeye matuf bir hareketi bunu bilmemesine imkân yoktur.» demişti.

Dinleyiciler, «Öyleyse, hürriyeti mi, ekmeği mi tercih etmeliyiz?» diye sormuşlar;

Cevat Önder:

«— Hürriyet içinde ekme» diyerek sözlerine son vermişti.

Cevat Önder'den sonra Yozgat milletvekili Dr. Celâl Sungur, kürsiye gelmiş, gençlerin azimli ve inançlı mücadelesini tebrik etmiş, kendisinin de bir vakitler bu inasç ve şüura, mensup olduğu Millî Türk Talebe Birliği çatısında yetiştiğini söylemişti.

13 Ocak 1962 Cumartesi günü, binlerce üniversiteli ve 20 bine yakın vatandaş, Tandoğan meydanında toplanmış, hassaten komünizmi tel'in etmişlerdi.

Gençlerin ellerinde taşıdığı dövizlerde «Kahr olsun vatan hainleri», «Komünistlere Türkiyede hayat hakkı yoktur», «Yaşasın milliyetçi basın» «Solcu basına paydos» cümleleri göze çarpıyordu.

Hatırların konuşmasından önce, yer yer gençler ve halk hep bir ağızdan komünizmi tel'in eden sloganları tekrarlıyorlardı. Mitingin ilk konuşmasını Türkiye Millî Talebe Federasyonu Başkanı Kemal Kumkumoğlu yapmıştır.

Daha sonra kürsiye gelen Ankara M.T.T.B. Başkanı Oğuz Çetinoğlu, bir konuşma yaparak sözlerine şöyle son vermiştir: «Arkadaşlar,

memleketimizde dalgalanan Ay yıldızlı bayrağının yanında, idcolijisi bozuk bir zihniyetin sapık fikirleri yaşamıyacaktır.»

Saat 13,30'a kadar devam eden «Komünizmi tel'in Mitingi», gençlerin İstiklâl Marşını söylemeleriyle Türk Milletine yakışır bir vekar içerisinde bitmiştir.

YENİ İSTANBUL GAZETESİ

(9/EKİM/1962)

9 Ekim Salı günü, Solcu ve kandırılmış kişilerden müteşekki bir grup İstanbul'da Yeni İstanbul matbaasına tacavüz etmek istemişlerdi.

Pervasızca faaliyet yapan solculara karşı mes'ul makamların oldukça sessiz kalışı gençliği harekete geçirdi. Neşrettikleri bildirilerle halkı komünistlere karşı uyanıklığa davet ettier. Daha sonra da fiilen müca-deleye devam ettiler.

İlk ikaz beyannamesini Teknik Okul Talebe Derneği neşretmişti. Beyannamenin son satırlarında şunlar söyleniyordu:

«Biz Türk toplumunun gençleri olarak, bu kardeşi kardeşe düşman eden hareket ve müsebbiblerini, şiddet ve nefretle protesto ediyoruz.»

İstanbul Teknik Okulu

M.T.T.B. Talebe Derneği

Başkan adına Özkan İBAR.

Ayrıca Hukuk, Edebiyat, Eczacılık, Tıp, İktisat ve Teknik Üniversiteli gençlerin bir araya gelip kalme aldıkları, halen Adana'da doktor olan Vahap Ünal imzası ile nesredilen beyanname ise oldukça yankı yapmış, solcuları adetâ paniğe uğratmıştı.

Fakat, bütün bunların üstünde bir güce sahip olan M.T.T.B. Genel Merkezi bugünlerde, tarihî gelişine hiç uymayan bir tarzda susuyordu.

İstanbul'un uyanık gençleri bu beyannamelerin ışığı altında tahrip edileceğini haber aldıkları milliyetçi basına mensup o günün Yeni İstanbul'unu bu mütecevizlerden korumak için bizzat harekete geçmişler. binlerce genç Çağaloğlu — Köprü — Bankalar yoluyla gelmekte olan aldatılmış, tahrik edilmiş zavallıların kötü niyetlerini akamete uğratmıştı. Milliyetçi gençlerden Mustafa Durmuş ve üç arkadaşı kısa bir müddet nezarete alınmışlarsa da aynı gün serbest bırakılmışlardı.

CENÇLERİN YÜRÜYÜŞÜ (23/MART/1933)

26 Mart Salı günü TIP'li öğretim üyelerinin tahriki ile aldatılmış gençlerin bir yürüyüş yapacakları öğrenilmişti. Muhtemel tacavüzleri önlemek için sağduyu sahibi Üniversiteliler saat 13'de Sarayhane Meydanında toplanmışlardı.

Meydanı dolduran, 3000'i aşan uyanık gençliğe hitap eden Özkan İbar, S. Halil Baloğlu, Rustom Bozkan ve bazı üniversiteliler solcu gençleri tahrik eden, Akşam, Milliyet, Cumhuriyet gibi solcu gazeteleri protesto ettikten sonra, bu toplantıda kendilerine düşen vazifeyi anlatmışlardı.

Konuşmalar bittikten sonra, Muzaffer Zorlu, Kemal Efendioğlu, Erol Atasoy, Erdoğan Hancıer, Necati Cüncü topluluğu bir nizam sokmak ve oraya sızmak isteyen tahrikçilere fırsat vermemek üzere gayret göstermişler ve topluluğu MİLLİYETÇİ ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ yazılı dövizin arkasına toplamak suretiyle yürüyüşe geçmişlerdi. Ellerinde,

«Kızıl tahrikçiler maskenizi yırtıyoruz.»

«Hangi gençlik (!)»

«Devrim, ne devirmek, ne taşlamaktır.»

Gibi 50'den fazla flâma taşıyan büyük gençlik kitlesi Unkapanı köprüsünden Yeni İstanbul'un önüne gelmişlerdi.

Gençler Yeni İstanbul Gazetesi önüne geldiği zaman kendilerine katılanlarla onbine yakın büyük bir topluluk halinde idiler. Gazete önünde konuşan gençler de komünistleri tekrar tel'in etmişler ve Yıldız Teknik Okulu talebesi Özkan İbar da,

«Arkadaşlar,

Bı vatanın bu milletin kutsal emanetlerini ve fikirlerini dün dedelerimiz korudular, bugünde bizler koruyacağız» demişti. Bu konuşmadan sonra yer yer «Kahr-ısun komünistler», «Türk ordusu çok yaşa» diye bağırılmışlar, daha sonra bir genç Arif Nihat Asya'nın «Bayrak» adlı şiirini okumuş bir başka genç ise, memleketi kardeş kavgasına sürüklemek isteyenlere fırsat vermiyeceklerini ifade etmişti.

Bu arada gazete lehine tezahüratta bulunan gençlere Yeni İstanbul'un yazı idleri müdürü Hasan Tuncay,

«— Sizlere teşekkür ederiz. Yaptığınızı vakur hareket gözlerimizi yaşarttı. Minnettarız. Bizler yalnız Allah'a ve kanunlara karşı sorum-

luyuz. Eğer her hangi bir nafoş hareket olursa pek tabii bütün bir millet olarak soracağız. Şimdi sizden ricam, bize tedbir alındığını haber vermişlerdir, lütfen sessizce dağılın.» demişti.

Milliyetçi gençler ellerindeki dövizlerle Taksim'e doğru yürüyüşe başlamışlar, abideye koydukları bir çelenkten sonra tekrar İstiklâl Caddesini takiben Galatasaray'a doğru geldiklerinde, ilerici ve devrimci adı verilen solcuların kıskırttığı gençlerin «kahrolsun gericiler» âvezeleriyle karşılaşmışlar, yolları inzibat erleri muhafaza altına aldığı için, bu karşılaşmada muhtemel nafoş hâdiseyi önlemek için erlere, «Sümgü tak» emri verilmişti. Milliyetçi gençlerin solculara vermek istediği ders te böyle önlenmişti.

24/12/1963 tarihinde İstanbul C. Savcı yardımcısı Oğuz Barutoğlu'nun tanzim ettiği idianamede gençlerin gösteri ve yürüyüş kanununa aykırı hareket ettiklerini suçluların şahit ve resimlerle tesbit edildiği bildiriliyor, tecziyeleri talep ediliyordu.

Gençlerin müdafaasını Av. Atalay Peköz ve Av. Fazlı Akkaya yapmışlardı. Gençlerin bir milli suur içindeki o günkü galeyana iş'tirak ettikleri, fakat suç teşkil edecek bir hareket içinde bulunmadıklarına karar verilerek beraatları sağlanmıştı.

M. T. T. B. nin DURUMU

46. Genel Kurul Toplantısında Genel Başkan seçilen Yüksel Çengel'in tutumu Faruk Narin'inkinden pek farklı değildi. M.T.T.B. Milli ruha bağlı çıkışlar yapacak ellerden mahrumdu. Bu devrede Yüksel Çengel'in çok önem verdiği işlerden biri de Faruk Narin'in başlattığı Turan Emeksiz Büstü idi. Teşebbüsü gerçekleştirdiği ve birliğin önüne dikilen kaide üzerine büst dikildi.

MILLİ GENÇLİK

Tevfik İleri Devrinde Birlik, daha sonra Millî Birlik, 1950'de Yeni Millî Birlik, Kâmuran Evliyaoğlu Devrinde (1953) Türkiye Üniversiteler Postası, Faruk Narin Devrinde de Bir adlarıyla çıkan M.T.T.B. nin yayın organı bu defa Millî Gençlik ismiyle çıkmağa başladı. On ay çıkarılan bu dergi şekil ve muhtevası değişerek Rasim Cinisli ve İsmail Kahraman devirlerinde de çıkmağa devam etti. Her şeyden önce milliyetçi ve mukaddesatçı gençliğin yayın organı olan Millî Gençliğin İsmail Kahraman Devrinde çıkan ikinci sayısı (zaman farkları dolayısıyla mukayese yapamadığımız Tevfik İleri Devrinde çıkarılan Birlik'ler müstesna) M.T.T.B. tarihi boyunca çşino rastlanmadık bir baskı ve muhteva üstünlüğü ile gözleri kamaştırdı.

TIP KONGRESİ (10/OCAK/1965)

Yüksel Çengel Devrinde M.T.T.B. nin tarihî gelişine uymayan bir olay vardır ki, bunun müsebbiblerini hiç affettirmeyecek bir suç durumundadır.

M.T.T.B. her devirde ne kadar değişik anlayışlara sahip grupların eline geçerse geçsin, ne kadar farklı tutumlarla çalışırsa çalışsın değişmeyen tek vasfı; her türlü sol harekete, bilhassa komünizme karşı oluydu. M.T.T.B. nin salonunda o günlerde henüz ideolejik çehresi tam belli olmayan, kurucuları ve genel başkanı komünizm suçundan hüküm giymiş T.İ.P. in Genel Kurul Toplantısı yapılıyordu. Bu nasıl olabiliyordu?

Aynı gün için İstanbul Üniversitesi Hukuk Talebe Birliğince tertiplenen «Gençlik ve Aşırı Cereyaular» isimli Konferansa verilmeyen salonun bir siyasi teşekkülün toplantısına tahsis edilmesi milliyetçi gençliği infiale sürükledi. TIP Kongresinin yapılacağı 10 Ocak 1965 günü Hukuk, Tıp, İktisat ve İslâm Enstitüsü talebelerinin bir kısmı M.T.T.B. idarecilerini protesto etmişler, toplantının yaptırılmamasını istemişlerdi. Daha sonra isteklerinin dinlenmediğini gören 700 kişiye yakın talebe topluluğu Kongreyi basmaya yürüdüler. Polisin müdahalesiyle tarafların çarpışması önendi. Fakat gençlik Vi'âyete doğru inerek TIP Genel Merkezi önüne geldi. Tabelanın altına asılan bayrağı üst kata asıtararak, Tabelayı indirdiler

Bu hadiseler dolayısıyla başta Haluk İnanoğlu, Yusuf Çil ve Ömer Öztürk olmak üzere 20 kadar genç adliyeye sevk edildi.

Daha sonra M.T.T.B. salonunun Genel Yönetim Kurulundaki ekseriyetin muhalefetine rağmen, T.İ.P.'e kirala ması, ikinci Başkan Edip Geyik ile on talebe derneği başkanı tarafından yayınlanan bir bildiri ile protesto edilmiş ve Genel Başkan Yüksel Çengel'in istifası istenmişti.

Yüksel Çengel bir daha seçilmiyeceği 47. Genel Kurul Toplantısından tam iki ay önce bu müessif hadiseyi sebep olarak başkanlığı boyunca yaptığı hataların en büyüğünü işlemişti. İnşallah zaman ona gerçeği göstermiş ve bu yanlış tutumundan vazgeçirmiştir.

Yüksel Çengel'in başkanlığı sırasında teşebbüs edilen jestlerden biri de Kore'de çarpışan Kahraman Ordu mensuplarından, yerine millî hizmet armağanı olarak altın veya başka bir madenden yapılmış bir hatıra vermek şartıyla U-Thant'a iade edilmek üzere Kore Madalyaları-

nın toplanması... Sahiplerinden Millî duyguları okşanarak alınan bu madalyaların U-Thant'a gönderilip gönderilmediği bilinmemekte. Fakat şu bir gerçektir ki, çeşitli vaatlerle sahiplerinden alınan bu madalyaların yerine Yüksel Çengel tarafından hiç bir şey verilmemiştir. Bu borç İsmail Kahraman Devrine kadar ödenmedi. Bunu M.T.T.B. nin bir haysiyet meselesi yapan İsmail Kahraman ve arkadaşları 20 Nisan 1968 de tertipledikleri Büyük Türkiye Geceri için hazırlanan «Millî Hizmet Armağanı» ile aynı zamanda bu borcu da ödüyordular.

47. GENEL KURUL TOPLANTISI

(18/MART/1965)

İkinci Başkan Edip Geyik'in açmış olduğu Bursa Kongresinde Genel Başkan Yüksel Çengel katılmamıştı. O gün delegelerdeki yaygın kanaate göre «kaçmıştı.» Çünkü Yüksel Çengel, Genel Kurul toplantısının yapılmasını bir türlü istemiyordu. Başkanlık koltuğunda bir ömür oturmağa kararlı gibiydi.

Yüksel Çengel'in daha sonraki hareketleri de bunu ispat edecek bir manzara arz etmektedir.

Kongre'de kendi gurubunun kaybetmesi üzerine Yüksel Çengel elinden gelen her şeyi yapmağa çalıştı. T. M. T. F. ile de ilgi kurarak çeşitli kulisler yapmasına rağmen hiç bir şey elde edemeyince yeni Genel Başkan Rasim Cinisli'yi tanımadığını söylüyerek oturduğu başkanlık koltuğunu gösterip «Böni bu koltuktan kimse kaldıramaz!» dedi. Bunun üzerine seçimi kazanan gurup tarafından zorla çıkarıldı. Gözünü hırs bürüten Yüksel Çengel, Birliğin önünde bir basın toplantısı yaparak yaygara, koparıp haklı çıkmak istemişse de bir netice alamamıştır.

Birkaç gün sonra Y. Çengel avanesiyle tekrar gelerek güya protesto yürüyüşü yapmış M.T.T.B.'yi basmak istemişlerdi. Daha bir süre Birliği asker gibi nöbet tutup koruyan gençlerle karşılaşınca iki gurup arasında arbede çıktı. Daha sonra müdahale eden Polis, Yüksel Çengel ve diğer on arkadaşını «Toplantı ve Cösteri Yürüyüşlerini Kanununa muhalfeetten» nezârete almıştı.

İstanbul Savcılığınca sorguşturma açıldı.

Yüksel Çengel 16/Nisan/1965 de kendi gurubuyla güya bir Genel Kurul toplantısı yaparak daha önce sekreteri olan piyon durumundaki Aydın Velioglu'nu M.T.T.B. Genel Başkanı ilân etmişti. Tabii bu konuda yaptıklarının en garibi olmuştu bu hareketi. Ve kargalar bile gülmüştü Aydın Velioglu'nun başkanlığına...

RASİM CİNISLİ

Nevzat Kösoğlu'nun başkanlık yaptığı Bursa Kongresin'de Genel Başkan seçilen Rasim Cinisli bir Hukuk Fakültesi talebesi idi. Daha önce de talebe teşekküllerinde görev almış, uzun zaman T.M.T.F. de folklor faaliyetlerini yürütmüştü.

Rasim Cinisli'nin devresi, M.T.T.B. nin hiç bir devrinde görülmeyen bir özelliğe sahiptir. Birliğin mensurları arasında her nev'den kavga, gü-rültü ve ihtilâlden o zamana yapılanların toplamından fazla ve çoğunluğuyla müsbet faaliyetler... Ayrıca M.T.T.B. bu devreden sonraki yıllarda fikri yönden milliyetçi ve muhafazakâr gurubun bir müessesesi oldu. Yani M.T.T.B. millî ruh ve millî şura bağlı bir müessesese durumuna gelerek tarihi gelişine uygun bir tutuma kavuşmuş oldu.

Rasim Cinisli ve arkadaşları öylesine bir faaliyet zemini içindeydilerki, M.T.T.B.'nin manası 7-8 yıllık bir uykudan uyanır gibiydi.

Bursa Kongresi bittikten sonra İstanbul'a dönüş için hazırlıklar yapıldığı bir sırada karşı guruplardan birisi Rasim Cinisli'yi cadde ortasında tartaklamağa yeltendi. Bir kısmı da bayağı bir dille koro halinde çocuksu seyler söylüyorlardı. Rasim Cinisli'nin gurubuna dahil delegelerin müdahaleleriyle icabeden karşılığı buldular. İlâhî kudret yeni idarecilerle ilerde karşılaşacakları tehlikeli durumları şimdiden haber veriyordu. Nitekim beş aya yakın bir zaman boyunca M.T.T.B.'de her an başka guruplardan birinin veya bir kaçının birlikte basmaları ihtimalinde teşkilâtı korumak için gece gündüz nöbet tutuldu.

Rasim Cinisli bu aylardan sonra Birliğin tam aksiyonunu meydana getirecek faaliyetlere başladı.

ÖĞRENCİ MESELELERİ

Bir talebe teşekkülünü her şeyden fazla ilgilendiren veya ilgilendirmesi lâzım gelen konu «öğrenci dert ve davaları»dır. Bu meydana M. T.T.B. talebelerin, kitap, kütüphane ve yurt meseleleriyle yakından ilgilenmeğe başladı. 15 Mayıs 1966 da düzenlenen «Yüksek Öğretim Müesseseleri ve Problemleri» konulu bir açık oturumda da öğrencinin ana meseleleri söz konusu edilmiş, bunlara çözüm yolu aranmıştı.

Rasim Cinisli, bu arada 120 kişinin barınabileceği Rüstem Paşa Yurdunu M.T.T.B.'li gençlere tahsisi ve öğrencilere iş bulma yolunda yaptığı çalışmalar hakikaten takdire değer.

M.T.T.B. artık tam manasıyla, bir müessesese olmak yolundadır. Bir müessesese topluma etki ettiği, ona bir takım tekliflerde bulunduğu, onu

tesir sahasına aldığı oranda bir müessesedir. Aksi takdirde bir büro olmak durumundan kurtulamaz. Rasim Cinisli zamanında M.T.T.B. bu çizgiye ulaşmıştır.

FETİH MİTİNGİ

(29 MAYIS 1965)

Çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin İstanbul'u fethettiği muhteşem hâdisenin 512 nci yıldönümünü Millî Türk Talebeleri Birliği coşkunun heyecanıyla kutladı. O gün İstanbul 512 yıl önceki heyecanını yeniden yaşadı. Yeniden büyük topun açtığı gedikten Sultan Fatih Mehmet Han, kır atın üstünde İstanbul'a girdi. Yağız bir yeniçeri levent kır atın dizgilerini zor zapt ediyordu. Fatih Sultan Mehmet Han'ı temsil eden Fatih İlkokulu'nun öğrencisi olan çocuk yaştaki Fatih'in torunu bu kır atın üstünde Atasına yakışan bir haşmet içinde bütün İstanbulluların gönlünü fethediyordu. Mehter takımı cenk türkülleri söylüyor, Topkapı surlarında Tarih yaşanıyor.

28 Mayıs akşamı civar vilâyetlerden Bursa'dan, Adapazarı'ndan, Konya'dan, İzmit'ten, Edirne'den guruplar yola çıkmış 29 Mayıs sabahı şafakla beraber İstanbul'a girmişlerdi. O gece Millî Türk Talebeleri Birliği bayram yapıyordu. On binlerce vatandaşın ve gencin toplandığı bu yürüyüş, Sultanahmet Meydanı'na kadar çığ büyüdü. Civar şehirlerden ve kasabalardan mitingde katılan hey'etler oldukça büyük bir kalabalık teşkil ediyordu. Mitingde konuşmalar yapıldı. Onbinlerce İstanbullu'nun göz yaşları içinde 29 Mayıs mitingi gönülleri dolduran bir armağan ve Fatih'in şanına yakışan bir vaka içinde son buldu. O gün gazeteler olayı manşetlerle haber verdi. Bir kısmı «Topkapı surlarından Sultanahmet'e yürüyen Türk gençliğini dün Fatih'i selâmladı.», «29 Mayıs mitingi muhteşem oldu» derken bir gazete de: «Gençler Ayasofya Camii'nde ikindi namazı kılmak istedi» diyordu.

PAKİSTAN MİTİNGİ:

(9/EYLÜL/1965)

Keşmir ihtilâfı yüzünden Hindistan'ın Pakistan'a hücum etmesinin uyanırdığı tepki devam etmekteydi. Millî Türk Talebeleri Birliği, Cemo müttelikimiz dost ve kardeş Pakistan milletine bağlılık hisleri ifade etmek için 9 Eylül 1965 günü büyük bir miting yaptı. Millî Türk Talebeleri Birliğinin tertiplemediği miting saat 13.30 da Sultanahmet Meydanında başladı. Burada İstiklâl Marşı okundu. 50.00'e yakın Müslüman - Türk,

Keşmir şehidlerini saygı ile anıyordu. Daha sonra konuşmalar başladı. İlk konuşmayı Genel Başkanı Rasim Cinisli yaptı. «Bugün, din dil ve ırk ayırımı yapmadan dünya sulhu için beymelmelî anlaşmalara imza koyan devletlerin kahredici sükûtu karşısında ve her fırsatta kendi inanç ve menfaatlarını ön plâna almaları üzerine düzenlenmiş bu mitingin mânâsı derindir» diye söz başlamış, devamla: «Bir buçuk asırdan beri cihadın ışıklı yolunu kaybetmiş olan İslâm âlemi, dağınıklığın, iman zayıflığının ve kendine güvensizliğin cezasını düşman ihtirasları karşısında parçalanarak ödemştir.» demiştir.

Cinisli'den sonra kürsüye gelen Türk - Pakistan Kültür Cemiyeti Başkanı Prof. Nayya Wasty göz yaşları arasında bir konuşma yaparak sözlerini şöyle bitirmiştir: «Makarios, Kıbrısta zulme başladığı zaman Pakistan gençleri ellerinde bayraklar olduğu halde meydanlarda toplanıyorlar ve hükümetten Kıbrıs'a gönderilmelerini istediler. Türk gençliğinin bu hareketi Pakistan Milletinin gönlünde bayraklaşmıştır. Sizin gibi bir dosta sahip olduğumuz için çok bahtıyız.»

Daha sonra Prof. Ali Nihad Tarlan ve M.T.T.B. icra Konseyi Başkanı Ethem Köse de bir konuşma yaparak milliyetçi ve mukaddesatçı Türklerin bu konudaki duygu ve düşüncelerini açıklamışlardır.

«Zindebâd Pakistan», «Zindebad Türkiye», «Bir Cöktü Aynı Hilâl» gibi dövizlerle Meydanı dolduran bu büyük kalabalık, şanına yakışır bir vakarla mitingini yapmış, hiçbir olaya meydan vermeden dağılmışlardır.

KÖY MESELELERİ AÇIK OTURUMU

(2/EKİM/1965)

Politikacıları, idarecileri, ilim adamları, teknik elemanları ve bütününü ile birlikte bir kalkınma iddiası ve gayreti içine girilen memleketimizde siyasi ve demagojik her türlü düşünce ve davranıştan uzak, objektif, realist ve ilmi ölçülerle ele alınması gayreti ve temennisi içinde M.T.T.B. «Köy meseleleri ve hal çareleri» konusunda, açık oturumu tertiplemiştir. 2. Ekim 1965 günü Mecliste gurubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin iştiraki ile ve Prof. Dr. Mümtaz Turhan'ın yönetiminde cereyan eden açık oturumda A.P. İstanbul Milletvekili Muhittin Güven CKMP. adına Kemal Turan, M.P. adına Tahsin Kitapçı ve C.H.P. adına Lebit Yurtoglu söz alarak görüşlerini açıklamışlardır. Yapılan konuşmalardan sonra ileri sürülen fikirleri özetleyen Prof. Mümtaz Turhan, müşterek görüşleri sıralanmış «Toprak reformunu ziraat reformundan ayır-

manın imkânı yoktur. Toprak reformu ancak ziraî reform içinde bir değer kazanır,» demiş ve konuşmacıların müşterek olarak ileri sürdükleri köylüye ait su, mektep, yol, elektrik ve ziraî kalkınma gibi meselelerin ilmi metedlarla ve uzun vadeli plânlarla halledilmesini istemiştir.

KIBRIS MITİNCİ

(20/ARALIK/1965)

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Kıbrıs ile ilgili olarak Türkiye aleyhine karar vermesi üzerine teşkilâtımız tarafından tertiplenen mitin 20 Aralık 1965 de başlamıştır.

Mitil' asabiyetin heyecanını yaşayan yüzbinlerce genç Beyazıt Meydanında toplanmağa başladı. Burada Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti Başkanı Yıldırım Tosunlar, H.F.T. Derneği Başkanı Faruk Yüksel, M. T.T.B. İcra Konseyi Başkanı Ethem Köse ve Genel Başkan Rasim Cinisli birer konuşma yapmışlardır.

Cinisli o gün şunları söylemişti: «Kıbrıs tarihi geçmişi ile Türktür. Türk kalacaktır. Kıbrıs bizim için milli haysiyet ve namus meselesidir. Bugün yalnız Kıbrısın atışı ile değil Oniki Açıdan, Batı Trakya ve Selâniğin atışı ile yarıyoruz. Cirit, Oniki Açı ve Batı Trakya'nın gerçek, Eynelmel Hukuk Düzeyine saygı göstermiyor. Dünya Barışı boş bir kadere terk edilmiştir. Türk Milleti ve gençliği de Zürich ve Londra anlaşmalarına saygı gösterilmediği takdirde Lozan'ın tekrar gözden geçirilmesini istemektedir.»

Ellerinde «Hedef Selânik», «Oniki Açı», «Kıbrıs Mehmet, Ananın, Bacının Namusunu Korum», «Kıbrıs Bir yana, Dünya Barışı Bir yana» gibi dövizlerle hareket eden gençler T.İ.İ. Caddesine çıkmışlar, yollarda, balkonlarda ve pencerelerdeki vatandaşların coşkun tezahürleri arasında Taksim meydanına çıkmışlardır. Marşlar söyleyerek, üç saat durmadan Taksim'e akan kalabalık burada İstiklâl Marşımızı söylemiş ve cıgün bir hava içerisinde dağılmışlardır.

M.T.T.B.'nin öncülüğü ile tertiplenen bu mitingden sonra Üsküdar, Ankara, İzmit, Mersin, Erzurum ve Türkiye'nin birçok yerinde Kıbrıs Mitingleri yapılarak Türk efkâr-ı umumiyesinin sesi dünyaya duyurulmuştur.

LÂİKLİK KONUSUNDA AÇIK OTURUM

(8/EKİM/1933)

M.T.T.B. 8 Ekim 1933 tarihinde «Türkiye'de diyanet ve lâiklik» konusunda bir açık oturum tertipledi.

Oturumda söz alan konuşmacılardan Avukat Cüven Kurtul, «Diyanet işleri teşkilâtı idari ve siyasi vesayet ve velâyet altında. Politika baskından kurtarılmalı ve muhtar hale getirilmelidir.» demiştir. Ali Rıza Alp ise devletin din işlerine karışmasından şikâyet ederek «Türkiye'de lâiklik yoktur» demiş, Diyanet İşleri Reisi'nin halk tarafından seçilmesi ve Diyanet İşlerine muhtariyet verilmesini istemiştir. Daha sonra söz alan Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, Necati Çetinkaya, Kadircan Kafı müşterek bir görüşle Diyanet İşlerine muhtariyet verilmesini istemişlerdir. M.T.T.B.'nin görüşünü açıklamak üzere konuşan Genel Başkan Rasim Cinisli memleketin, bugün içinde bulunduğu manevî ve sosyal yapıyı eleştirerek sözlerine başlamış, çine, diyanet hücum eden soysuzlara çatmış «bir yandan jandarma dıpeği ile mahalle hocalarının toplanıp diğer yandan dini eğitiminden mahrum bırakılan neslimiz hesabına, Türkiye'nin dini eğitimi öngörün milli eğitim politikasının şart olduğunu işaret değil ikaz etmek isterim» demiştir.

Ahlâki ve insani bütün davranış ve düşünce mekanizmasının cinden geldiğini belirten Rasim Cinisli sözlerine devam ederek «aklımızın keştiğinden beri ağızlarında sakız olan bir ifade var:» «Dini siyasete âlet etmek». Bu kilit üzerinde bugüne kadar şu tesir yapılmıştır: Dinden bahsedilenler dini siyasete âlet ediyorlar, Allah'tan bahsedilenler dini siyasete âlet ediyorlar, konuşmacının yanında Allah'ın yardımına sığınanlar dini siyasete âlet ediyorlar da dine küfredenler, ağıktan dini tahriret edenler dini siyasete âlet ediyor sayılmıyorlar. Ne garip, ne gülünç bir tecellidir» demiştir. Bu arada, Genel Başkan Diyanet İşleri Reisinin azline de temas ederek bu durumun lâiklik iddiası ile çelişen bir mantık olduğunu ifade etmiştir.

ANMA CÜNLERİ

M. T. T. B. bütün bu faaliyetleri yanında atalarını unutmuyordu. Onların ölüm yıldönümleri büyük bir saygı ile değerlendiriliyor, o günlere gereken önem verilerek Türk Yüksek tahsil gençliğinin duyguları eşitli vesikâlerle dile getiriliyordu.

Büyük kumandan Marşal Feyzi Çakmak'ın 15. yıldönümü münasebetiyle M.T.T.B.'liler Marşal'ın kabrini ziyaret ederek yapılan merasime iştirak etmişlerdir.

Ayrıca A. N. Tarlan için bir jübile ve Kerkük Günü düzenlenmiştir. Kıbrıs şehidi Cengiz Topal'ın ölümünün birinci yıldönümünde M.T.T.B. yine 30 kişilik bir gurubla merasimi ziyaret etmiş ve Genel Başkan hazırlanan törende bir konuşma yapmıştır.

Yahya Kemal Beyâti'nin 7. ölüm yıldönümünde de gairin Ramclî Hisari'ndeki kabrine gidilerek hâtirasına saygı gösterilmiştir.

Bu arada M.T.T.B. İstiklâl Marşımızın şairi Mehmed Akif Ersoy için de bir anma günü tertiplemişti. Basının büyük âlaka gösterdiği bu anma gününde, Prof. A. N. Tarlan, Prof. Abdülkadir Karahan, Semiha Ayverdi, ve daha bir çok hatipler ayrı ayrı söz alarak büyük insanın geçitli cepheleri üzerinde konuşmuş ve şiirlerinden örnekler okumuşlardır.

Ayrıca, Milliyetçiler Derneği ve T. K. M. Derneği ile Peyami Safa'nın kabrine gidilmiş ve hâtırasına saygı gösterilmiştir.

Bütün bunların yanı sıra Rasim Cinisli devrinde M.T.T.B., Atatürk'ün ölüm yıldönümleriyle millî ve gayri millî bayramlar ve şahıslar için de anma günleri tertiplemeyi unutmuyordu.

BİRLİK TİYATRO

Abidin Akın tarafından seçilen J. P. Sartre'ın «Kirli Eller» isimli oyunu ilk defa 18 Kasım 1966 tarihinde M.T.T.B. salonunda davetliler ve basın mensupları karşısında oynandıktan sonra Kaçıköy Halk Eğitim salonunda da 18 temsil vermiştir.

Birlik Tiyatrosu çalışmalarına bir süre ara verdikten sonra 5 Şubat 1966 da tekrar sahneye çıkarak on temsil daha verdi.

Daha sonra Moliere'in «Hastalık Hastası» ve Prestley'in «Bir Komiser Geldi» adlı oyunları da Birlik Tiyatrosu tarafından temsil edilmiştir.

Ayrıca bu devrede M.T.T.B.'nin Basın - Yayın, Folklor, Turizm, Kütüphane müdürlükleri ve Fotoğrafçılık kolunun yaptığı faaliyetlerle Rasim Cinisli ve devresi «faal» olduğunu ispat ediyordu.

48. GENEL KURUL TOPLANTISI (28/KASIM/1966 — 11/MART/1968)

Rasim Cinisli 18 Mart 1965 den itibaren 1 yıl, 8 ay ve 10 günlük Genel Başkanlığı sırasındaki Birlik çalışmaları «Genel Merkez Faaliyet Raporu» isimli 195 sayfalık bir kitapla sunarak devresinin hesabını verdi. M.T.T.B. tarihinde az görülen bir şekilde Yönetim Kurulu ittifakla Rasim Cinisli'ye ibra verdi. Cinisli Kütahya'da başlayan 48. Dönem Genel Kurul Toplantısında delegelerin huzuruna alınımın akıyla çıktığına inanıyor, sorulan sorulara soğukkanlılıkla cevap veriyordu.

Sıra Genel Başkan seçimine gelmişti. M.T.T.B.'nin Ana Tüzüğü'nde Genel Başkan'la ilgili 16. madde şöyledir:

«a) Genel Başkan genel kongrede kapalı oyla, 2/3 ekseriyetle seçilir.

b) Bir genel başkan üst üste iki defadan fazla seçilemez.
c) Genel başkan birliğin temsilcisidir. Vazife ve selâhiyetleri İç Tüzüğü'ne ilgili maddelerinde bildirilmiştir.»

Bu maddeye göre yapılan seçim bir türlü neticeye ulaşmıyordu. 11 Aralıkta süresiz olarak ara verilen Kongre nihayet 5 Martta İstanbul'da yeniden açıldı.

Başkan adaylarından İ. Y. Ö. Okulundan Halis Akaydın ve Gazetecilik Enstitüsünden Doğan Tangör'ün adaylıktan feragat etmeleri üzerine, Genel Başkanlık için İ. Ü. Fen Fakültesinden Alâaddin Koçak ve İ. Ü. Hukuk Fakültesinden İsmail Kahraman iddialı bir seçimde başa kalmışlardı. Nihayet 11 Mart 1967 günü öğleden evvel başlayan son toplantıda İsmail Kahraman 28. turun galibi olarak 199 oyun 136 sımsı olarak M. T. T. B. Genel Başkanı seçildi.

Başta, Kongreye uzun zaman Başkanlık yapan Niyazi Özdemir olmak üzere, karşı başkan adayı ve diğer delegeler İsmail Kahraman'ı tebrik ettiler, kucaklaştılar... İsmail Kahraman'ın Genel Başkanlığa seçildikten sonra söylediği ilk sözler şu olmuştur: «Beni böyle şerefli bir vazifeye layık gördüğünüz için hepimize müteşekkirim. Vazifemin ağırlığını ve mes'uliyetini müdri'im. Arkadaşlarımdan devraldığım bu görevi başarıyla yürüteceğime söz veriyorum.»

İSMAİL KAHRAMAN

M. T. T. B. Genel Başkanı ilk günden çalışmalara başladı. Birliğin Ana Tüzüğü'nden başka İsmail Kahraman'ın kendine göre hususiden hususî bir de «Anayasası» vardı. Ve bunları tatbik etmek için fırsat içinde bulunduğu andı.

Kahraman, teşkilât içinde geniş reform yaptı.

İsmail Kahraman'ın en bâriz vasfı, milliyetçi ve muhafazakâr bir Anadolu çocuğu oluşudur.

ÇANAKKALE ŞEHİDLERİNİ ANMA GÜNÜ

(18/MART/1967)

Müslüman Türk gençliği 52 yıl önce bu aziz vatani korumak için can veren atalarının, hâtırasını yad etmek için 518 kişilik bir meventla tedbirler, ezan sesleri, marşlar ve ilâhîler arasında Çanakkale'ye ulaştı.

Burada yapılan törene büyük bir kalabalık katılmış ve Çanakkale'de bir tarihî gün daha yaşanmıştı. Bu toplantıda ilk konuşmayı yapan Çanakkale Valisi Sobri Sözer, «Aziz ve güzide milletimin kazandığı bu zafer tarihimize altın bir sahife daha eklemiş, gençliğimize onur vermiş

örnek olmuştur.» dedi. Bundan sonra kürsiye gelen Ulaştırma Bakanı Seyfi Öztürk Demirel'in mesajını okuyarak Çanakkale'nin mâna ve ehemmiyetini açıkladı. Eski Muharipler adına emekli Albay Faik Öncü'nün konuşmasından sonra kürsiye gelen M. T. T. B. Genel Başkanı İsmail Kahraman sözlerine şöyle son vermiştir: «Dün Çanakkale'yi geçemiyen düşmanlar bugün içimizdedir. Fakat mânada ikinci bir Çanakkale Zaferi bekliyoruz. O ruh ve şura hamileyiz, bu muhakkak olacaktır.»

TEMEL HAK ve HÜRİYETLER AÇIK OTURUMU

(/NİSAN/1967)

M. T. T. B. Kültür Müdürlüğü tarafından tertiplenen bu açık oturumu Ahmed Kabaklı idare etmiştir. İlk konuşmayı yapan Prof. İsmet Giritli, «Aşırı sağ için alınan tedbirlere ses çıkarmayanlar neden aşırı sol için alınmak istenen tasarı tedbirlerine yaygara koparırlar? Çünkü onlar kendilerini yegâne Hak ve Hukuk allâmesi olarak, telâkki ederler.» demiştir.

Daha sonra Prof. İbrahim Kafesoğlu, Doç. Muharrem Ergin ve Genel Başkan söz almışlar, Temel Hak ve Hürriyetler Kanunu'nu ele alarak bunun sınırlarının belirtilmesi gerektiğini söylemişlerdir.

Bu arada Doç. Muharrem Ergin, Türk milletinin içinde yazılı olmayan Anayasanın gerekirse yeniden değiştirilebileceğini ileri sürerek «Temel Hak ve Hürriyetler tasarısını bir an evvel kanunlaştırılmalıdır.» demiş ve konuşmacılar da bu fikre katılmışlardır.

SOVYET SERGİSİNDE LENİN HEYKELİ

(1/NİSAN/1967)

Belediye Sarayında açılan Sovyetler Birliği çağdaş resim, heykel, grafik sergisinde Lenin'in de büstü konularak komünizmin propagandası havası verilmişti.

M. T. T. B. li gençler polisin tedbir aldığı bu sergiye üstünde Rusya ve Türkçe «Defol» yazılı siyah çelenk koymuştu. Ayrıca Genel Başkan İsmail Kahraman'la 2. Başkan Atilla Özer Lenin'in büstüne «Stalin'in kızından sonra, Lenin de mi hürriyeti seçti?» yazılı bir döviz koyarak serginin en kısa zamanda kapatılmasını istediler. Polis M.T.T.B. lileri sorguya çekmişse de hiç bir suç unsuru bulunamamıştır. Fakat M.T.T.B.'liler komünizm propogandası yapmak suçuyla Belediye Sara-

yı yetkililerini mahkemeye verdi. Bir kaç duruşma süren mahkemelerde Validen Başbakana bütün yetkililer suçlu duruma düştüklerinden henüz bir neticeye ulaşamadı.

BASIN TOPLANTISI

(4/NİSAN/1967)

Yeni Genel Başkan 4 Nisan 1967 günü yaptığı basın toplantısında «Gençliğimiz kötü niyetli taklitçilere özendirilerek uçuruma itilmektedir. M.T.T.B., gençliğin Türklük gururu ve şuru ile İslâmiyetin ahlak ve faziletini bir araya getirecek olan bir fikriyatla hazırlanması yolunda elinden gelen gayreti gösterecektir. Emegimiz tüzüğüne bağlı ve saygılı, politikanın mutlak dışında ve her zaman bir talebe teşekkülü olduğunu unutmayacak faaliyette bulunacağını, bilhassa belirtmek isteriz.» demiştir.

İsmail Kahraman, daha sonra yüksek öğrenim gençliğinin dâvalarını ele alarak en kısa zamanda halledilmesi gereken, öğrencinin kitap ve kütüphane, kredi ve burs ihtiyaçlarının karşılanmasının elzem olduğunu belirterek üniversitemizde hoca - öğrenci köprüsünün kurulması, Mediko - Sosyal talebenin ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirilmesi gibi öğrenci meselelerini ele almış bunların hayati önemlerini belirtmiştir.

(Daha sonra öğrenci mesceleleri ile yakından ilgilenen bir müdürlük kurulmuş ve başına İ. Ü. Hukuk Fakültesi talebesi Kadri Keskin getirilerek Üniversite gençliğinin bazı problemleri arkadaşça, kardeşçe halledilmeğe çalışılmıştır.)

FETİH MİTINGİ

(29/MAYIS/1967)

Fatih Sultan Mehmed Han'ın 486. ölüm yıldönümü münasebetiyle 3/Mayıs/1967 günü M.T.T.B. bir anma günü tertipledi. Fatih'in kabri başında başlatılan bu g... e Fatih'deki ilk ve orta öğrenim yapan okullarla yüksek tahsil gençliği de katılmıştı.

Daha önce Rasim Cinisli devrinde başlatılan Fatih Anıtı Kampanyası, yeniden açılarak halktan geniş ölçüde bağışlar toplanıp bütçe 15 bine ulaştırıldı.

Fethin 514. yıldönümü için hazırlanan miting Edirne'den başlayarak memleket sathına yayılıp Sultanahmed meydanında son buldu.

29 Mayıs 1967 her yaşta binlerce insan Sultanahmed'de toplanmıştı. İsmail Kahraman kürsüye çıkarak şunları söyledi: «Fethin sembolü Ayasofya öksüz, Ulu Atamız Fatih'in ilk Cumayı kıldığı ve cami olarak vakfettiği Ayasofya'nın ayyuka set çeken minareleri ezansız iken bu büyük fethi kutlayamayız. M.T.T.B. ve mitingde konuşacak olan hatipler olarak bu muhterem topluluğumuz önünde bu durumu protesto için konuşmamaya karar verdik. Hepimiz Ayasofya önünde bir saatlik protesto oturuşuna davet ediyoruz.» Bunları hiç beklemeyen kalabalık çok tesirinde kalmıştı. Binlerce kalabalık bir saat protesto oturuşu yaptıktan sonra hiç bir hâdiseye meydan vermeden sessizce dağılmıştı.

AYASOFYA'DA NAMAZ

(27/TEMMUZ/1967)

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bazı bakanlar tarafından Havaalanında karşılanan Katolik kilisesi dinî Lideri Papa VI. Paul'un Ayasofya'yı ziyareti sırasında diz çöküp dua etmesi üzerine bazı turistlerde Ayasofya'da aynı tarzda dua etmeğe yeltenmişlerdi. Bu, efkârı umumiyede infiale sebep oldu. Müslüman Türklüğün altı asırlık bir camisi kili-se yapılmak için mi müze haline getirilmişti?

Mukaddesatçı Türk gençliğin sözcüsü olan M.T.T.B. derhal harekete geçti. Genel Başkan İsmail Kahraman 27/ Temmuz/1967 günü bir basın toplantısı yaparak büyük çoğunluğu müslüman olan Türk halkının ve gençliğin bu konudaki görüşlerini açıkladı. Kahraman, Papanın bu gayri resmî ziyaretinde devlet büyükleri tarafından hava alanında karşılanmasını tenkid etmiş ve. «Fethin sembolü, Fatih'in emaneti öksüz minareli Ayasofya caminin ziyareti ve diz çöküp dua yapılması manidardır. Yaralayıcıdır.» dedi.

Daha sonra ibadete müsaade edildiğine göre öğle namazını Ayasofya'da kılacağız diyen aralarında M.T.T.B. 2. Başkanı Atilla Özer, Erzurum temsilcisi Ömer Eyüpoğlu da bulunan 20 kadar genel yönetim kurulu üyeleri topluca Ayasofya'ya giderek hahırlarla örtülü yerde namaz kıldılar. Ayasofya'da 1943 yılından beri ilk defa kılmıyordu böyle bir namaz.

KIBRIS MİTINGİ

(11/KASIM/1968)

Kıbrıs'ta Rauf Denktaş'ın tevkifi ile başlayan hadiselerde Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin temsilcisi olan M.T.T.B. derhal harekete geçmiş

ve Kıbrıs'ta cereyan eden olaylara karşı mukabil hareketin lüzumünü efkârı umumiyeye anlatarak hükümeti harekete davet etmişti. Bu konuda Genel Başkan İsmail Kahraman bir basın toplantısı düzenlemiş ve «Rauf Denktaş'ın tutuklandığı, bir parti liderinin sokulmadığı Kıbrısımızda Yunanlılar at oynatmaktadır» demiş, adaya gizlice sokulan Yunan askerlerine dikkati çekmiştir.

11 Kasım 1967 de başta M.T.T.B. olmak üzere, T.M.T.F., İ.Y.O.T.B., T.Y.İ.E.F. ve diğer talebe teşekküllerinin de iştirakiyle Taksim'de bir miting düzenlenmişti.

Yüzbin kişinin iştirak ettiği bu miting saat 13.00'de başlamış Er-yazıcıdan hareket eden kortej, Yunanlılara hoş görünmek için camilikten çıkarılan mahzun Ayasofya'nın önünden geçmiş Dolmabahçe yoluyla Taksim'e ulaşmıştır. Taksim Meydanına evvelce gelen coşkun kalabalığa katılan kortejle, meydanı hınca hınc dolmuş, Türk milletinin Kıbrıs mevzuunda nasıl birbirine kenetlendiği dünya umumi efkârına bir defa daha gösterilmiştir. «Ordu Kıbrıs» «Tural paşa hazırız» nidalarıyla Türk ordusuna yapılan sevgi tezahüratları arasında devam eden mitingde, «Zafer İnananlarıdır» «Çizmesi olmayanın aklı yoktur» «Zafer Türk'ün gıdasıdır» «Türkler Müslüman kaldıkça Kıbrıs Bizimdir» «Hedef: Kıbrıs, 12 Ada, Selânik» «Kıbrıs'a giden yol Ayasofya'dan geçer» şeklinde yazılar bulunan döviz ve pankartlar bu mitingin karakterini ve bütün bir kitlenin duygularını ifade ediyordu.

Vakur bir hava içinde cereyan eden mitingde konuşan M.T.T.B. Genel Başkanı İsmail Kahraman, İlhan Eğömen Darıdeloğlu ve diğer hatipler Kıbrıs davamızı dile getirmişler, çıkacak bir harbin mesuliyetinin Türkiye'ye ait olmadığını dünya efkârına açıkladılar. Ordunun derhal müdahale etmesini istediler, «Yurtta Sulh Ciharda Sulh» parolasıyla oyalanmanın zamanı olmadığını belirttiler. Patrikhane, Ruhban Okulu ve Rumların yurt dışına atılmasını, Ayasofya'nın cami olarak açılmasını Yunan'a iyi bir cevap olacağını belirterek hükümeti aktif harekete davet ettiler. Bu arada Erman Tuncer tarafından okunan Fatih'in şüri gözleri yaşartmıştı.

İstanbul'da daha sonra tertip edilen Harp Mitingi ve Vatanın satışında yapılan diğer mitingler Kıbrıs meselesinde Türk Milletinin ne kadar hassas olduğunu bir defa daha göstermiştir. Enerjik bir harekete geçen hükümet Yunanistan'a sert bir nota vermiş, T. E. M. M. den harp yetkisi alınmış, orduya alarm verilmiştir.

M. T. T. B. artan savaş ihtimali üzerine bir «Kıbrıs Cönüllüler Ordusu» kurulması için faaliyete geçmişti. Kısa bir zamanda vatan

sathında M.T.T.B. kayıt bürolarına gelen gönüllülerin 14.009'ü çıktığı görülmüştür.

Kıbrıs gönüllülerinden 3 otobüs dolusu genç, Fatih Camii'nde Cuma namazını kıldıktan sonra Fatih'in Türbesini ziyaret etmişler, yapılan duadan sonra tekbirler getirerek sınırdaki ordu birliklerine gitmek üzere Trakya'ya hareket ettikten sonra Keşan'daki Yunan sınırından toprak almışlardır.

Sınırdan alınan toprağı, Türk Bayrağını, Kur'an-ı Kerim'i ve Kılıç'ı Orgeneral Cemal Tural'a takdim eden, Müslüman Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin sözcüsü M.T.T.B., mitingle, bildiriyle konferansla anlatamadığı duygularının kelimesiz ifadesine ulaşmıştı.

ANADOLU ŞAHLANIŞ MITİNGİ

(12/KASIM/1967)

Altmışa yakın milliyetçi teşekkülün katılımıyla Erzurum'da düzenlenen bu mitingde 18 hatip konuşmuş, Doğu mitingleri adı altında evvelce düzenlenmiş toplantıları tel'in etmişlerdi.

Genel Başkan İsmail Kahraman, «Türkiye, bir şahlanış bir silkiniş ve aksiyona geçiş hareketi içindedir. Bugün çeşitli maskeler altında suret-i haktan görünüp, milli ve manevî değerleri tahrip etmek isteyenler belirmiştir. Şu ya da bu isim altında mcafur ve hain emellere hizmet etmek isteyen bu bir avuç sapık topluluğa ders vermenin zamanı gelmiştir.» şeklinde başladığı konuşmasında sözlerini şöyle bitirmiştir: «Anadolu, dinine ve manevî inançlarına bağlıdır. Türklüğü ve İslamiyetin faziletini reddeden bir görüşe karşı mutlak muzaffer olunacaktır. Çünkü zafer, Allah'a inananlarındır.»

Daha sonra (1968 yılında) İstanbul, Ankara ve İzmir'de de tertiplenen Şahlanış mitingleri yurt çapında alâka görmüş millete yapılan küfürlerle kirletilen meydanlarda aslı mânasına kavuşmuştu.

AÇIK OTURUM

M. T. T. B. Kültür Müdürlüğüne tertiplenen Kültür Emperyalizmi Karşısında Türk Kültürü konulu açık oturumu Prof. Faruk K. Timurtaş yönetti. 29 Nisan 1967'de M.T.T.B. salonunda yapılan bu açık oturuma Prof. Tahsin Banguoğlu, Prof. Enver Esenkova, Prof. Sabahaddin Zaim, Doç. Nureddin Topçu ve Genel Başkan İsmail Kahraman

katılmışlardı. Konuyu çeşitli yönlerden ele alan hatipleri kalabalık bir dinleyici topluluğu ilgiyle takip etti.

16/Eylül/1967'de Kültür Müdürlüğü tarafından Maarifimizin Bugünkü Durumu konulu bir açık oturum düzenlenmiştir. Ahmed Kabaklı'nın yönettiği bu açık oturumda Prof. T. Banguoğlu, Prof. Mümtaz Turhan, Ali Rıza Alp, Alâaddin Kısakürek ve İsmail Kahraman konuyu çeşitli yönlerden ele alarak maarifimizin bugünkü durumu tenkid edip hal çareleri ileri sürmüşlerdi. Hususiyile Liselere Din Dersi konusunda da fikir birliğine varılarak bunun zaruret olduğu ifade edildi.

Ayrıca 21 Mayıs 1967'de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsüyle M. T.T.B. müşterek Maarif meselemiz, din ve ahlâk konulu bir açık oturum düzenlenmişti. Bir de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile İ.T.F. Talebe Cemiyetlerinin düzenledikleri Üniversitede Reform nasıl olmalıdır? Konulu açık oturumda M.T.T.B. salonunda yapılmıştı.

KONFERANSLAR

Millî Eğitim Bakanı eski Kültür Müsteşarı Adnan Ötügen (eski Birlikçilerden) 29 Nisan 1967 günü M.T.T.B. konferans salonunda Türk Dili ve Tahrif Edenler konulu bir konferans verdi. Çok ilgi gören bu konferans, M.T.T.B. Kültür Müdürü Vahab Kaba tarafından tertiplenmişti.

Filipin Üniversitesinin tek müslüman profesörü Dr. Edip Sezar Ma'jul, Cornell Üniversitesinin davetlisi olarak yaptığı Amerika seyahati dönüşünde bazı Avrupa ülkelerini gezdikten sonra İstanbul'a gelmişti. M.T.T.B. bu arada Müslüman Profesöre salonunda Güney Doğu Asya'da İslâmiyetin yayılışı ve bugünkü durumu konulu bir konferans verdirdi. İlgiyle takip edilen konferansın basında da geniş yankıları oldu.

M.T.T.B. Kültür Müdürlüğü, Anadolu'nun bir çok yerlerinde ilgiyle takip edilen konferanslar veren Mustafa Yazgın'ı davet ederek 15 Kasım 1967'de, M.T.T.B. salonunda bir konferans verdirmişti. Hararetle takip edilen konferansın konusu İlim ve Ahlâk'dı.

Necip Fazıl Kısakürek, Anadolu'yu kaynatan konferanslarından birini, Tarihimizde Sahte Kahramanlar'ı Kültür Müdürlüğümüzün daveti üzerine M.T.T.B. salonunda 25/Aralık 1967'de yeniden verdi. Sayısını bilemediğimiz kadar her yaştan dinleyici, üstadın ağzından çıkan her sözü bir şifâ şurubu gibi âletâ yudumluyordu.

ANMA GÜNLERİ

Büyük asker Mareşal Feyzi Çakmak'ın ölümünün 17. yıldönümü münasebetiyle 11/Nisan/ 1967'de M.T.T.B. li gençler, Eyübdaki kabrini ziyaret etmiş, M.T.T.B. salonunda da bir anma günü tertiplemişti. Mareşal'in rahmetle anıldığı bu anma gününe mi'liyetine bağlı Türk halkı büyük ilgi gösterdi. Ankara M.T.T.B. Başkanlığı da ayrıca bir anma günü düzenledi.

Değerlerine bağlı Türk Gençliği merhum Prof. Ali Fuad Başgil için 6/Mayıs1967 günü M.T.T.B. salonunda fatihalarla biten bir anma günü düzenledi. Bugün Başgil için konuşan hatipler şunlardır: Genel Başkan İsmail Kahraman, Prof. A. Selçuk Özçelik, F. Cemal Oğuz Öcal (şair okudu) ve Necip Fazal Kısakürek....

M. T. T. B. büyük Veli - şair Mevlâna Celâleddin Rumi'nin 694. ölüm yıldönümünde de bir anma günü tertipleledi. Her yıl Konya'da yapılan Mevlâna ihtifallerine M.T.T.B. Milliyetçi Derneği'yle işbirliği yaparak 23/Aralık/1967 günü Birlik salonunda hazırladığı bir törenle İstanbul'u da iştirâk ettiriyordu. Bugün Birlik kürsüsünden konuşan Prof. A. N. Tarlan, Nihad Sami Banarlı ve Av. Niyazi Özdemir Mevlâna'yı çeşitli yönleriyle tanıttılar. Mevlâna'dan okunan şiir ve sema'larla biten anma günü yüzlerce dinleyici tarafından takip edildi ve basın da geniş yankıları oldu.

27/Aralık/1967 günü M.T.T.B. salonunda İstiklâl Marşımızın şairi Mehmed Akif Ersoy için de bir anma günü tertiplendi. Bu anma gününde Prof. Mehmed Kaplan, Prof. Faruk Timurtaş ve Necmeddin Hacıeminoğlu, Akif'i rahmetle anmamıza vesile olacak birer konuşma yaptılar.

HALKA HİZMET YOLUNDA...

M. T. T. B. İsmail Kahraman Devresinde yerleşmiş bir müessesce olarak konfederasyon şeklinde çalışmış ve bünyesindeki Trafik Müdürlüğünde 1016 ehliyet, Fotoğrafçılık Kursunda 120 sertifika, Eğitim Müdürlüğünde 184 diploma vererek halka hizmet yolunda Türkiye çapında başarı sağlamıştır.

(Hazırlayan Osman BURAK

B — 49 GENEL KURUL

28 Nisan 1969.. Kayseri... Biraz sonra, 53 yıllık bir maziye safip, Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin temsilcisi Milli Türk Talebe Birliği'nin 49. Genel Kurul toplantısı başlayacak.

M. T. T. B. nin bu kongresine, uzaktan yakından âlâkası olsun olmasın herkes, her teşekkül çok büyük bir önem veriyor. Bu memleketin yarını onların elindedir. Her zaman en ağır ve şerefli işler gençlere düşmüştür ve düşecektir. Ve, gene biliyorlar ki M.T.T.B. nin apayrı bir hususiyeti vardır. Bu teşekkül Türkiye'nin belki de kaderini müsbet yönde değiştirecek olan ilâhî takdirin teveccühüne mazhar olacak faaliyetlerde bulunmuş, yahut menfi faaliyetleri önlemiştir. M.T.T.B. Türkiye'nin en büyük en etkili talebe teşkilâtıdır.

İşte bunun için bir takım kimseler kongre ilânını duyar duymaz tahriklere başladılar. Hizipler, klikler meydana getirme faaliyetleri hızlandı.

Oysa, bu bir hizmet yarışı olarak telakki edilmeli idi. Fakat temeldeki, aynı hizmet içindeki arkadaşlara gruplar, hatta sadece şahıslar, M.T.T.B. yi bu zâviyeden görmeyip, yahut göstermeyip, meseleyi siyasî parti oyunlarına dökmek isteyince, adeta bir birine zıt kutuplar meydana getirildi. Halbuka milli bütünlüğümüzün kökünden dinamitlemeye matuf ideolojilere karşı, milli benliğimize, ruh kökümüze bağlılığımızdan, milli ve mukaddes değerlere saygımızdan ilham alan büyük kuvvetli milliyetçi ve müslüman Türkiye fikirleri birleşmiş kişilerdi bunlar. Ama, bir takım elebaşı pozisyonundaki kişiler ortaya atılınca işler karışıyor, M.T.T.B. siyaset üstü gençlik politikasını devam ettirmelidir diyenlere, aslında temelde aynı fikirde olan bazı kişiler katı bir parti taassubuyla karşı çıkartılıyor. İşte bu hava ile Kayseride, M.T.T.B. 49. Genel Kurul Toplantısı, 28 Nisan 1969 günü İsmail Kahraman'ın konuşması ile açıldı.

Yapılan divan heyeti seçimi O andaki kongre halati ruhiyesi içinde verilen oylarla, Tercüman gazetesinden aynen aldığımız ibaresiyle,

«... komandoların desteği ile, Türkes tarafı belirlenen Fethi Erhan.»ın Divan Başkanlığına getirilmiş. Divan için yapılan diğer seçimler, kongreye iştirak eden delegasyonların yönünü daha şimdiden belli ediyor ve gene Tercüman gazetecisinin ifadesiyle «Kongre başkan yardım-

cılıklarını ve kâtipliklerini ise, İsmail Kahraman taraftarları...» kazanıyorlar. Yâni, Dış Hekimliği Talebe Derneği Başkanı Erman Tuncer Divan ikinci başkanı, Edebiyat Fakültesi Delegasyonundan Hüseyin Arı ve Tıp Fakültesi Delegasyonundan Mustafa Ünal'dı kâtip oluyorlar. Böylece, oturum tâlik ediliyor.

Kongreye, Yüksek Öğretmen Okulu ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Talebe Dernekleri katılmıyor ve sebebi o zaman olduğu gibi, hâlâ da anlaşılmıyor.

Bir Talebe Cemiyeti Kongresinde, hem de M.T.T.B. kongresinde bulundurulması gereken hususları Ahmet Kabaklı şöyle özetliyor: «M. T.T.B. partilerin kuluçka yeri sayılmamalıdır. Gençler, Türkiye'deki herhangi bir siyasî partiye yatkın hattâ kayıtlı olabilirler. Fakat bir başkan veya İdare heyeti seçiminde onları iten kuvvet parti ve politika olmamalıdır...» (Tercüman 19/8/1969)

Ama, bilinyor ki, cephe beraberliği fikri daima muhafaza edilmelidir. Cephe bölünmemelidir, aynı cephenin adamları, nüanslara rağmen omuz omuza olmalıdır.

Dedik ya, temel fikirler aynı Meselâ, bakın bütün delegasyonlar nasıl da birleşiyorlar, Türk düşmanı Rus Büyükelçisi Gubuyakov'un istenmeyen adam ilân edilmesinde.

Seçimler başlıyor... İki aday var: Burhaneddin Kayhan, Mustafa Ok.

Turlar, turlar... Gerekli 2/3 çoğunluk sağlanamıyor bir türlü. Gene, kulisler... Meşru faaliyetler...

Peki ya, namaz kılmak için şadırvanda apdest alan kişiye, karşı gruptan diye saldırmak, ayırmak isteyen hücum, niye? ağızlara sakız... Müsterek düşmanın kah kah gülüşü 5/5/1969 tarihli Akşam gazetesinden:

(KAYSERİ ÖZEL)

M.T.T.B.'nin 49. Genel Kurul toplantısı dolayısıyla bir haftadır şehrimizde bulunan kongre delegeleri önceki akşam saat 19.30 sıralarında yoniden birbirine girmiş ve şehrimizin 27 Mayıs Caddesinde iki grup öğrenci kıyasıyla dövüşmüşlerdir.

MHP'li gençlerin desteklediği «Komando Mustafa» Mustafa Ok taraftarları ile Burhaneddin Kayhan'ı destekleyen İsmail Kahraman taraftarları arasında 27 Mayıs Caddesinde çıkan kavga güçlükle önlenmiş kongredeki olaylar nedeniyle bir kaç gün önce Ankara'dan şehrimize gönderilen 40 toplum polisi komandolarla karşı grup arasındaki çatış-

maya yer yer seyirci kalmıştır. Yetkililer soruşturma yapıldığını nezarete alınan kimse bulunmadığını söylemişlerdir. Kavga sırasında 70 öğrenci yaralanmıştır.»

Genel Başkanlık seçimi için turlar devam ediyor ve anlaşılıyor ki, Kayseri'de artık netice alınmayacak.

Bu arada, bazı prensip kararları alınıyor kongrede:

- «1 — Memleketimizde bulunan azınlık okullarının parçalayıcı faaliyetlerde buldukları için kapatılmaları.
- 2 — Eski kiliselerin onarılması Bizansın İhyası haline gelmektedir. Bu bakımdan tamir işlerine son verilmesi.
- 3 — Doğum kontrolünün derhal durdurulması.
- 4 — S.S.C. Birliği eleğisinin istenmeyen adam ilân edilmesi.
- 5 — İmam Hatip Okulu mezunlarının Devlet Lise bitirme imtihanlarına girmekten Üniversiteye kabul edilmeleri.
- 6 — Yüksek İslâm Enstitülerinin akademi haline getirilmesi.
- 7 — Polis Enstitüsünün Polis Akademisi olması.
- 8 — Ankara İlahiyat Fakültesinin İlahiyat Üniversitesi olması.
- 9 — Komünist ve kapitalist emperyalizmin protesto edilmesi.
- 10 — İsrailin gelecekte Türk Devleti için tehlike olacağını gözönüne alarak işgal edilen İslâm topraklarından bir an önce çekilmeleri için gerek li teşebbüslerde bulunulması.

Oyların donuşu üzerine, bir protokol hazırlanıyor ve M.T.T.B. nin Kayseri'de 49. Genel Kongresi ileri bir tarihe atılıyor.

Gene bu protokola göre, M.T.T.B.'nin yeni idarecileri seçilinceye kadar geçecek devrede, Birliği; Başkan, 2. Başkan kâtip ve diğer kâtipten müteşekkil dördümlü divan heyeti idare edecek; divan heyeti idarede tam yetkili olacak ancak 4 kişiden müteşekkil divanın aldığı kararlar uygulanacaktır. Kısaca, bir bakıma M.T.T.B. 4 Başkanlı bir teşkilat durumuna gelmiş olmaktadır.

Sonra, maalesef M.T.T.B. de, bu en büyük talebe teşkilatında atâlet Divanın diğer üyelerinin davetlerine rağmen, Divan Başkanının, divan toplantılarına gelmeyişi Erman Tuncer Hüseyin Arı ve Mustafa Ünal'dı, 29 Mayıs da, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbulu fethedişi dolayısıyla bir Fetih mitingi düzenliyorlar... Bayrağa sarılmış mücahitler, İstanbul caddelerinde yürürken, Fatih'in fethi Yeniçerilerinin temsil ediyorlar; adeta.

30 Mayıs 1969... Necip Fazıl Kısakürek'in «İslâm önünde ideolojiler müyasebesi» isimli, yepyeni bir konferansı... Aynı gün Divan Başkanı Fethi Erhan'ın İlahiyat Fakültesini kapatmak isteyen, en hafif ta-biri ile hainlere karşı basın toplantısı...

Üç aylık bir aradan sonra, 14 Ağustos 1969 günü 49. Genel Kurul'un, İstanbul'da M.T.T.B. salonunda tekrar çalışmalarına başlayışı... Müraakaşalar, gürültüler tatsız olaylar...

Ve, seçime geçiş.. Daima hadise çıkarma temayülü... Buna karşı, itidal.. Çünkü bilmiyorlar ki seçimlerde rey rol oynar kaba kuvvet değil. Gürültü, kavgâ, dostu ağılatır, düşmanı güldürür.

Düşman, müşterek düşman; ilk sevinme fırsatını 16/8/1969 günü buluyor.

Orman Fakültesi tabii delegesi İlker Acar'ın yerine, bir şahıs oy kullanmak istiyor. Yani, ben yokum; benim yerime bir başkası geliyor ve «madem ki, o yok, o halde ben kullanırım» diyor. İlker Acar, taâ bir evvelki kongrede ismen delegeliğe seçilmiştir, «seçimde birinin yerini diğerinin oy kullanması olmaz» diyorsunuz. Ne yapılır bu durumda? Özur dilenir ve gidilir. Ama öyle yapılmıyor, seçimi kaybedeceklerini anlayan şahıslar Kürşad isimli birine vurduruyorlar sandığa bir tekme... Parçalanıyor oy sandığı. Ondan sonra, karışıyor ortalık. Ve, atıyor Günaydın gazetesi manşeti: «Komondolarla ümmetçiler M.T.T.B. Kongresinde birbirine girdi, yaralananlar oldu» diye. Devam ediyor: «... dün oy verme yüzünden ümmetçilerle komandolar birbirlerine girmişlerdir. Orman Fakültesi delegelerinden İlker Acar'ın yerine oy kullanmak isteyen arkadaşlarına mani olummak istenmesi üzerine kongre salonu birbirine karışmıştır. Olay sırasında bazı gençler çeşitli yerlerinden yaralanmışlardır...»

17. Ağustos 1969 Kongre tekrar açılıyor. Bazı kongre taktikleri... Zamanın geçmesine ve kongresinin uzamasına matuf taktikler.

Fakat, artık delegelerin tahammülü kalmıyor. Taraf tuttuğu açık bir şekilde görülen Kongre Başkanına adem-i itimat önergesi veriliyor. Ve Divan Başkanı düşürülüyor.

Divan başkanının düşürülmesi üzerine salon gene ana baba gününe dönüyor. Eski Genel Başkan İsmail Kahrman kürsüye geliyor ve yatıştırıcı bir konuşma yapıyor. Ortalık sukûna kavuşuyor biraz.

Ama ya dışarı... Divan Başkanının düşüşüyle birlikte, bir birine giren dışarıdaki kalabalık... Daha dün, memleketi kanlı arnalara döndürmeye matûf hareketlerde hainleri, müşterek cephedekilerin elinden zor kurtarabilen polis; bu gün bu müşterek cephedekileri ayırmağa gayret sarfediyor. Ne acı!...

19 Ağustos 1969. Son oturum bu. Yapılan kongre divanı başkanlığına, Asistan Oktay Demirsöz seçiliyor. Sonra seçimler... Sekizinci turda, 116 celege oy kullanıyor. Burhaneddin Kayhan 72 Mustafa Ok 35 oy alıyorlar. 9 tur... Kongreyi kaybedeceklerini, yapılan oylama netice-

si anlıyanların salonu terk edişleri 9. turda 80 oy alarak, Burhaneddin Kayhan M.T.T.B. Genel Başkanlığına seçiliyor.

Genel Başkanlığa seçilen Burhaneddin Kayhan'ın işte ilk sözleri: «... Birkaç gündür meydana gelen olaylar bizi son derece üzümüştür. Ben, M.T.T.B. nin siyaset üstü kalması, gençlerin bir çatı altında toplanması için elimden geleni yapacağım...»

Kongre bitmiştir artık. Bunun yorumunu şu veya bu yönde yapanlar elbette çıkmıştır, çıkacaktır.

Yalnız neticeyi bir kere daha ilân edelim: Biz cephe beraberliğinin gayreti içindeyiz, aynı cephedekiler omuz omuza olmalıdır nüans mutlaka olacaktır diyoruz.

Gençliğin bir çok dert ve dâvaları vardır. Bunlar elbette çeşitli yönleriyle, zamanı geldiğinde ortaya atılacak, hal çareleri aranacaktır. Hemen şunu ifade edelim ki, gençlik — talebe ile ilgili meselelerdeki, hatta bu çıkış noktası kabul edilirse, Türk içtimâî hayatındaki bütün bozukluklar, «millî olmayan bir millî eğitim sistemi»nin benimsenmiş olmasından, gaye ve iman adamı yetiştircek bir politika ile hareket edilmemesinden doğmaktadır. Oysa, bütün Dünyanın gıpta ettiği millî — dinî hasra sahip ecdadın torunlarıyız.

İşte, herşeyden evvel onlara lâayık olabilmek için, parolamız: «Millî olan bir millî eğitim sistemi»dir. Temel çıkış noktası budur diyoruz.

Yüzdeyüz, bu milletin dinine, örf ve âdetine, kültürüne, harsına, tarihine bağlı imanlı bir nesil yetiştirici ideal tiyini verecek, mefkûreci eğitim politikası artık tesbit edilmelidir.

Gençliğin ilk plânda görünen, kitap, yurt, burs, kredi... gibi meseleleri vardır. Gıda problemi medikososyaldaki düzensizlik halledilememiştir. Üniversiteli genç boş zamanlarını değerlendirememektedir. Binlerce Lise mezunu genç Üniversiteye girememektedir. Gece bölümleri kapatılmak yoluna gidilmiş, Anadolu Üniversiteleri fikri gerçekleştirilmemiştir.

Ancak, bunlar ilmi açıdan esaslı şekilde derinlerine inilerek incelenip, hal yoluna gidilmelidir. Ama sathî tedbirlerle değil...

Bilhassa son yıllarda, bir takım hainane oyunlarla, basit aldatıcı reçetelerle, gençlik kamplara ayrılmakta; şer kuvvetler, yurdumuzu bir «mânevi cöküntü bataklığı» haline getirmek, aldattıkları zavallılar da bu bataklıktan mikrop taşıyan sivrisinekler olarak ortaya itilmek istenilmektedir.

Kendi öz benliğimizin, millî değerlerimizin müzeye kaldırılıp körü körüne taklitçiliğin körüklendiği memleketimizde, şu bedahat derece-

sindeki bir hakikattir ki, düşman çoktur. İçteki ajanlara hainlere, dışta-ki düşmanlara «Cephe Beraberiyati» görüşü içinde en ağır darbe indirilmelidir.

İşte bunun içindir ki, aynı duygudaki hizmetyarışı içindeki kişiler, fikirleri arasındaki nüans farklarına rağmen daima omuz omuza olmalıdır.

Geçen günlerde meydana gelen müessif hadiseler, kaba kuvveti kabul ettirebilecekleri inancındaki kişilerin hareketleri neticesinde meydana gelmiş olmasına rağmen, gıdasını af ve müsamaha gibi büyük müesseseleri olan kaynaktan alan kişiler olarak, yukarıdaki inancımızı bütün samimiyetimizle devam ettiriyoruz.

M.T.T.B. partiler üstü hüviyetini muhafaza edecek, şu veya bu siyasi kampın karargâhı haline gelmeyecek, gençliğimizin şahsında milletimize hizmet yolunda olacaktır diyoruz. Aksi düşüncede olanlar, daima hüsrana uğrayacaklardır. Bütün iyi niyetimizle, şu veya bu partiye, zararlı ideolojilere şartlanmamış yüksek tahsil gençlerini saflarımıza çağırıyoruz.

M.T.T.B. çatısı altında plânsız programsız samimiyetsiz davranışlara müsaade edilmeyecektir. Cözü ile özü birbirine uymayan cemiyetçilik oyunlarına fırsat verilmeyecektir, diyoruz. Bu insanî ve ahlakî ölçülere riayetkâr bütün kardeşlerimize, millî müesseselere kapılarımız ardına kadar açıktır.

Kurtuluşumuz için, Dünya'nın tek cihansumül nizamını yüce milletimize, ezan ve ezilen bütün milletlere bir ab-ı hayat gibi yeniden sunmak azim ve iman ile yola çıkmış bulunuyoruz. Gayemiz, inandığımızın aksiyonunu yapmaktır.

Biz: yüzde 99'u Müslüman Türk olan bir milletin evlâtları olarak, dinine «irtica» diyerek küfretmek isteyen, diline kasteden, tarihini - kültürünü inkar eden sapıkların ve saptırılmışların, daima karşısında olduk ve olacağız. Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin koparılmış manevî bağlarını yeniden bağlamak ve ruhi yapısını inşa etmek emelimizdir.

Biz; menfûr kızıl oyunlarını, mübarek topraklarımızda oynamak isteyenleri, ezeli ve ebedî düşman Moskof'un çığırkanlarını, kendi öz kardeşi esaret altında inerken, onu esir eden Kızıl Çin Lideri Mao'ya bağlılık telgrafları çeken hainleri, şehit dedelerimizin ruhlarından aldığımız kuvvetle çeceğiz. Müslüman Türk kardeşlerimizi ezen zalimler, elbet bir gün mazlumların ah'ına uğrayacaktır. Komünistlerin at oynatacakları meydan Türkiye olamaz, olamayacaktır. Haine elbet müsamaha edilmeyecektir. Komünist yuvaları, bu topraklarda barındırılmayacaktır.

İster Rusya, İster Amerika.. «Cebi rubleli, Moskova kibleli; cebi dolarlı, Amcrikan yularlı» hainler şunu iyi bilmelidirler ki karşılarında «DİRİLİŞ»teki bir gençlik vardır.

Devletlerarası birleşmeler açısından, iktisadî entegrasyonlardan tercih edeceğimiz, ideal organizasyon Türkiyenin liderliğini yapacağı, İslâm Ortak Pazarı görüşüdür. İktisadî düzenimiz, bu zaviyeden plânlanmalıdır.

Daha dün, mübarek beldenin mübarek camii Mescid-i Aksa'yı bombalayan binlerce müslümanı şehit eden, lanetli Yahudinin Türkiye'deki, hemde kilit başlarındaki ajanları, artık desifre edilmelidir, istişare, murakabe kadroları temizlenmelidir.

Burada bizimle birlikte hizmet yarışına aynı safta çıkan, ellerinden gelen müzaheretî gösteren, gönüldaşlarımıza, kardeşlerimize ve aynı prensiplerle yanan M.T.T.B. meğalesini bize devreden, bizden önceki M.T.T.B. idarecilerine teşekkür ederiz.

«ZAFER ALLAH'A İNANANLARINDIR» İmanıyla, hepinizi selâmlarım...

Burhaneddin KAYHAN

Millî Türk Talebe Birliği
Genel Başkanı

BÖLÜM III

A — GENEL MERKEZE AİT MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ

1) BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETİ

İki ana kolda çalışmalar yapan Basın Yayın Müdürlüğü Araştırma ve Yayın gurupları halindedir. Araştırma gurubu M.T.T.B. yi ve üniversiteleri ilgilendiren ilmî eserleri ve aktüel yayınları incelemiş, yayınlarıyla ilgili bilgi ve dökümanları toplamış, ilim ve fikir adamları, üniversite hocaları ve basın mensupları ile yakın temaslar kurmuştur. Yayın gurubunun Türk Yayın hayatında, özellikle eğitim ve öğretimi ilgilendiren noktalarda irtibatını sağlamıştır. Araştırma gurubunun bir uzantısı olacak Basın Yayın Müdürlüğü'müzün yayın gurubunun çalışmaları maddeler halinde şöylece sıralanabilir:

1) Mustafa Bilgi şehidimizin cenaze merasimini renkli olarak filme almada sinema ve fotoğrafçılık müdürümüze yardımlarda bulunmuştur.

2) Şehit Mustafa Bilgi'nin yaşayışından çizgiler veren ve onu komu oyunda yakinen tanınmasını ve kalplerde ebecileşmesini sağlayan lüks bir broşür hazırlanmıştır.

3) Üniversitelerin açılış sebebiyle, üniversiteye yeni giren arkadaşlara bir takım kolaylıklar sağlayıcı rehber vazifesini gören «Açılış» broşürünü hazırlamıştır.

4) 2 sayı Milli Gençlik mecmuasını çıkartmıştır. Kasım 1969'da çıkan ilk özel sayı M. Mustafa Bilgi sayısı idi. İkinci özel sayı ise Gençlik sayısı idi.

5) Basın Yayın Müdürlüğü Osman Müftüoğlu'nun hazırladığı «Şehid Ölmez» adlı bir eseri özellikle şehidimiz Mustafa Bilgi'ye yer veren bu eseri 5000 adet bastırarak 500 kuruştan satışa çıkardı.

6) Türkiye için emperyalizmin açık pazarı olarak niteliyebileceğiniz Ortak Pazar konusunda M.T.T.B.'nin görüşlerini yansıtırıcı bir broşür yayımlandı. «Ortak Pazar Dedikleri» başlığıyla yayınlanan eserde Genel Başkanımız Burhaneddin Kayhan, Prof. Dr. Sabahattin Zaim, Doç. Dr. Ali Sait Yüksel, Kâmil Turan, Sabri Akdeniz ve İsmet Conkar Milliyetçi - Muhafazakar cephenin Ortak Pazar konusunda teklif ve dü-

güncelerini bulabilirsiniz. Eser (5000) adet basılarak dağıtılmıştır.

7) Aylık M.T.T.B. renkli reklâm takvimi hazırlandı. Birçok müesseseye dağıtıldı.

8) Çağın ana problemi olarak karşımıza çıkarılan aslında önemsiz bir fanteziden öteye gitmeyen ekonomik kalkınma konusunda Prof. Dr. Sabahattin Zaim'in hazırladığı «Modern İktisat ve İslâm» adlı eser (25.000) adet basılarak dağıtılmıştır. Ekonomi konusunda İslâm'ın görüşlerini ve İslâm ekonomisinin strüktürünü veren eserini önemine bürada da değinmekten kendimizi alamadık. Ve bütün düşünönlere tavsiye ederiz.

9) New York İlimler Akademi üyesi Cressy Morrison'un «Allah İlim ve İnsan» adlı eseri (15.000) adet basılarak arkadaşlarımıza bilhassa Orta Öğrenim Komitesine bağlı kuruluşlarda dağıtılmıştır. Çok ilgi gören kısa zamanda tükenmiştir.

10) 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma günü için «Çanakkale» broşürü hazırlanmıştır.

Başlangıçta Muzaffer Deligöz Basın Yayın Müdürümüz. Değerli çalışmalarından sonra o ayrılınca yerine geçen arkadaşımız Davut Küçüköğlü bir müddet Basın Yayın Müdürlüğü yapmıştır. Her iki müdürlüme de çok teşekkür ederiz.

2) EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

OSMANLICA KURSLARI: Çağlardır süregelen kültür emperyaliziminin bir uzantısı olarak Anadolu insanını konuştığı ve okuduğu dilden koparan devrimlerden bu yana, ilk kez M.T.T.B. kültür müdürlüğü önemli bir hamle olarak insanımızı ana kültürüne yahut eskimez kültürüne döndürmek amacıyla Kursları düzenlendi. Aslında bu davranış bir tepki değildi. Asırlık bir hak arama eylemiydi. İnanan Türk Gençliği'nin en verimli aksiyonu, yerleşmiş hakkını arama davranıştıydı. Medeniyetimizin, bugün bile başarıyı borçlu olduğumuz o ulvi medeniyetin, bizi yeniden kuşatmasına ve yüceltmesine doğru, dua biçimi bir yönelmeçci belki.

Kendi özüne susayan Anadolu ebedî gençliğinin büyük ilgisini gördü. Osmanlıca kursları: Her üç ayda bir devre olmak üzere 30 ders saati statüsüne göre düzenlenen kurslar, ücreti 25 lira olarak tesbit ediliyordu.

Eğitim Müdürlüğü'müzü bilhassa bu faaliyetinden dolayı kutlayan ve alkışlayanlara, onların sayılarının artması dileğiyle müdürlüğümüz teşekkür eder.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ HAZIRLIK KURSLARI: Bozuk bir eğitim-öğretim sisteminin sunucu darmadağınık olmuş bir gençliği az da olsa takviye maksadıyla Eğitim Müdürlüğü'müz her yıl olduğu gibi bu yılda kurslar düzenledi.

Merkezi sistem üniversite imtihanına girecek öğrencilere 3 devre üzerinden üniversite asistanları yönetiminde hazırlama kursları düzenlendi.

Birinci Devre: 11 Mayıs 1970

İkinci Devre: 8 Haziran 1970

Üçüncü Devre: 29 Haziran 1970

Cebir-Geometri-Fizik-Kimya-Sosyal Bilimler-Biyoloji-Jeoloji ve Edebiyat dallarında yapılan hazırlama kurslarına toplam olarak 200 kadar öğrenci katılmıştır. Kursiyelerimizin önemli bir kısmı yüksek puan tutturarak çeşitli fakültelere girmişlerdir. Birinci ve ikinci devre kurslarının ücreti 112 saat 300 TL. üçüncü devre ise 88 saat 250 TL. olarak tesbit edilmiştir. Ayrıca her dersten münferit kurs almak isteyenlerden ders başına 16 saat 50 TL. ücret alınmıştır.

YILDIZ DEVLET MÜHENDİSLİK MİMARLIK AKADEMİSİ ELEME KURSLARI

Asistanlar yönetiminde üç devre olarak açılmıştır. Devreler şu tarihlerde başlamıştır.

Birinci Devre: 24 Mayıs 1970

İkinci Devre: 25 Haziran 1970

Üçüncü Devre: 29 Haziran 1970

Kurslar Cebir-Geometri ve Teknik Resim derslerinden yapılmıştır. Kurslara Anadolu'dan gelen öğrencilere yatacak yer ve paso temin edilmiştir. Kurslara devam eden öğrencilerin % 75-80'i eleme imtihanını kazanıp giriş imtihanına katılmışlardır. Kurslarda 80 saat ders ücreti olarak 200 TL. alınmıştır. Ayrıca yalnız Cebir-Geometri kursu alanlardan 150 TL. yalnız Teknik Resim kursu alanlardan ise 75 TL. alınmıştır. Kurslara toplam olarak 150 öğrenci katılmıştır.

YILDIZ DEVLET MÜHENDİSLİK MİMARLIK AKADEMİSİ GİRİŞ KURSLARI.

Asistanlar yönetiminde Sanat Enstitüleri için Cebir-Geometri-Teknik Resim, Devlet Liselileri içinde Matematik-Fizik-Teknik Resim olmak üzere iki devre olarak açılmıştır.

Birinci Devre: 5 Eylül 1970

İkinci Devre: 14 Eylül 1970

tarihlerinde başlamıştır. Taşradan gelen öğrencilere yatacak yer ve paso temin edilmiştir. Kurslara gelenlerden 125 saatlik ders ücreti olarak 200 TL. alınmıştır. Bu kurs İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Düşünce Kulübü ile müşterek açılmıştır. Kurslara 400 kadar öğrenci katılmıştır. Kursta katılan öğrencilerin % 60'ı İstanbul-İzmir ve Elâzığ Devlet Mühendislik Mimarlık Akademilerine girmeğe muvaffak olmuşlardır. İmtihan neticeleri, kursiyerlerin adresleri alındığı için kendilerine telgrafla bildirilmiştir. Kurslarda ayrıca öğrencilere parasız olarak yararlı kitaplar hediye edilmiştir. Bu faaliyetleri başarı ile yürüten Mehmet İncili ve arkadaşlarına teşekkürü bir borç biliriz.

3) DIŞ TÜRKLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Millî Türk Talebe Birliği şükranla kaydedelim ki Dış Türkler ve özellikle Kerkük Türkleri mes'elesini ilk defa günün konusu haline getiren ve emperyalizmin elinde inleyen kardeşlerimizin mes'elelerini kamu oyuna ilk defa duyuran teşekkül olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun iskeleti üzerine Mehmetciğin kanyıla yücelttiğimiz yeni Türkiye'yi bir bağımsızlık savaşı verip kazandıktan sonra doğu ve batının yerleşik emperyalist güçleri bunu bile çok gördüler. Bizi «Öz vatanımızda garip, öz vatanında parya» kılmak amacıyla boş durmadılar. Osmanlı İmparatorluğunun kaybedilen toprakları üzerinde yaşayan kardeşlerimize çeşitli zulümler yapmağa başladılar. Türkistan'da milyonlarca Müslüman Türk'e kan ağılattılar. Çağ dışı ve insanlık dışı davranışlarıyla Moskof, Ülkemiz ve insanımız üzerindeki ezeli kinini gün gün yeni anlamlarla tazeliyordu. Türkistanlı kardeşlerimizin düşmanı yalnız Moskof değil. Buna daha katmerli bir düşman eklendi ki bu da Mao'nun Kızıl Çinidir.

Aşağıdaki olayı bir örnek olarak veriyoruz:

Sosyalist rejimin zulmünden kaçarak Hindistan'a sığınan Doğu Türkistan'lı 88 müslüman soydaşımızın 10/IX/1969 Çarşamba günü Yeşilköy Hava alanına gelecekleri haberi üzerine teşkilâtımızda karşılamaya bir ekiple katılmış, M.T.T.B. Genel Başkanı Burhaneddin Kayhan, Doğu Türkistanlı müslüman soydaşlarımızın kabile Başkanı, Eski Doğu Türkistan Maliye Vekilinin oğlu Delil Han Han'a bir buket vererek «Türk Gençliği her zaman sizin ızdırabınızı paylaşmıştır» demiştir. Ayrıca teşkilâtımız tarafından bir de Kur'an-ı Kerim ve kılıç verilmiş ve gözyaşları arasında hep birlikte Türkistan Türküsü okunurken karşılama merasimi de sona ermiştir.

Sonraları Doğu Türkistan heyeti teşkilâtımızı ziyâret etmiş ve çok samimi bir hava içerisinde sohbet toplantısı yapılmıştır.

M.T.T.B. Dış Türkler Müdürlüğü'nün ilk kez ele aldığı ve kamu oyna-
na duyurduğu bir mes'ele de Kerkük mes'elesidir. Bu yıl da müdürlüğü-
müz 24 Ekim 1970 tarihinde «Kerkük Türkleri Mes'eləsi» konulu bir
oturum tertiplemiştir. Oturumda teşkilâtımız Genel Sekreteri Hüseyin
Coşkun «Emperyalist güçler ve Dış Türkler Mes'eləsi» adlı açış konuş-
masını yaptıktan sonra Kerkük Türkleri eski Kültür ve Yardımlaşma
Cemiyeti Başkanı Av. Enver Yakuboğlu Kerkük Türkleri hakkında umu-
mi bilgivermiştir. Enver Yakuboğlu'nun uzun konuşması bir hayli he-
yecanlı olmuş ve dinleyicileri coşturmuştur. Daha sonra Enver ESEN-
KOVA'nın «İnsan Hakları Yönünden Kerkük Türkleri» konulu konuş-
masıyla oturum sona ermiştir.

Doğu Türkistan eski başvekili ve Doğu Türkistan Göçmenleri Ce-
miyeti Başkanı İSA YUSUF ALPTEKİN'in M.T.T.B. ile yakın ilişkisi
ve muhabbeti de Dış Türkler Müdürlüğümüzün çalışmalarını yansıtı-
dır. İSA YUSUF ALPTEKİN ilk kez, Burhaneddin Kayhan'ın teşki-
latımız Genel Başkanı seçildiği zaman, onu tebrik etmeğe gelmiş ve
M.T.T.B. de kendisine, Dış Türklerin davasını her zaman savunacağını
bildirmiştir. Temmuz 1970 de Dış Türkler mes'elisini Türk Gençliği ile
tartışmak üzere İsa Yusuf Alptekin ikinci kez birliğimize gelmiştir. Son
olarak 1970'in Aralık ayı içerisinde birliğimizi ziyaret eden Doğu Tür-
kistan sabık başvekili İsa Yusuf Alptekin Amerika gezisinin itibala-
rını Türk Gençliğine iletmiştir. Birleşmiş Milletlere Dış Türkler dâva-
sını ulaştırıran ve bu dâvaya kendini adayan İsa Yusuf Alptekin ve Dış
Türklerle beraber olduğumuzu bir kez daha ifade ederiz.

4) FOTOĞRAFÇILIK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETİ

Kuruluşundan bu yana çeşitli kurslar açarak pratik fotoğrafçılı-
ğı öğretici çeşitli eğitim faaliyetleri tatbik etmiş bulunan Fotoğrafçılık
Müdürlüğümüzün daha önceki devrelerde Kanlı Pazar diye anılan 16
Şubat olayları ile ilgili olarak çektiği renkli film bir hayli ilgi görmüş-
tür.

Fotoğrafçılık Müdürlüğümüzün yeni dönem çalışmalarına yeni
kurslar açmak için faaliyete geçmiştir

5) KİTAP KULÜBÜ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Milletimizin kurduğu medeniyetin mümeyyiz vasfını tesbit ederken
gözden kaçmıyacak önemli bir nokta olarak kitapla alâkası, kitaba bağ-
lılığı, kitapla oluşu dikkati çeken. Medeniyetimizi isimlendirecek olan
geleceğin tarihçisi kitap medeniyeti demekten kendini alamayacaktır.

Kitap kişiyi formüle edendir. Bir Takım nefsi sancuların, ferdi bunalım-
ların şifâ iklimi kitaptan geçer. Kitap doğmalardan kurtarandır. Dü-
zenliyendir. kişiyi İnsanoğlunun hayat macerasını gelecek çağlara dam-
galıyan ve ileten de odur. Medeniyet kitapla başlayan kitabın çizdiği gi-
bi devam edecek ve sona erecek olandır. Medeniyeti kitaptan ayrı düşü-
nebilir misiniz? Medeniyeti heykeller ve anıtlar bütünü görebilir misi-
niz yalnız? Ne kutlu heykel yapmamış milletim ve kitaba bağlanmış.
Mutlak kitap Kur'andır. Kitap medeniyetine doğru bir çağrı Kur'an me-
deniyetine doğru bir çağrıdır.

Kitabın ülkümüzdeki yerini böylece takdim edince hiç kuşkusuz
M.T.T.B. olarak kitapsız ve kitapla ilgisiz olamazdık. Bu düşünceyle
M.T.T.B. bünyesinde 2 yıl evvel bir kitap kulübü kurma faaliyetine gi-
riştik ve halen süregelen emperyalizmin suçsuz makûmu olarak hapis-
hanede bulunan Salih Doğan Pala kardeşimizin çalışmalarıyla bu kulüp
kuruldu. Kuruluş amaçları içerisinde öğrenciye ders dışı ilmi eserler
temin etmek özellikle ucuz ya da parasız temin etmek, ders kitapları
ve teksirleri temin etmek vardı. İlk amaç değerli Kitap Kulübü Başka-
nı Mehmet Alacaçı'nın (İ. Ü. Hukuk Fakültesi) Büyük fedakârlıklarıyla
öyle gerçekleşti ki kısa zamanda yurt çapında etki uyandırdı. Çeşit-
li vilâyetlerden lise ve ortaokul öğrencileri ve öğretmenleri ucuz kitap
temin etmek için bize başvurudular. Bu bizi, yani kitap kulübünü M.T.
T.B. bünyesindeki ayrı bir kolla, Orta Öğretim Komitesiyle ilişki kur-
mağa sevk etti. Orta Öğretim Komitesiyle müşterek çeşitli vilâyetler-
deki orta tahsil öğrencilerine ucuz kitap temin edildi.

Kitap Kulubu faaliyetlerine başlarken çeşitli yayınevleriyle özel an-
laşmalar yaptı. Bu arada Fatih Yayınevi, Yağmur Yayınevi ve Sebül Ya-
yınevi'nin Kitap kulübüne gösterdikleri ilgi için teşekkürlerimizi sunarız.

21 Şubat 1970 tarihinde kitap kulübü umumî üyeler toplantısı ya-
parak üyelerine özel bir kur'a usûlü ile kitaplar dağıtmış, bu dağıtımda
herarkadaşa isabet eden kitabın aynı değerinde olmasına dikkat edilmiş-
tir. Dağıtılan kitapların adedi 200 ü aşındı.

Kitap kulübü Başkanlığına bağlı ve halen faaliyet gösteren kulüp-
ler Kimya Fakültesi, İstanbul Ticarî İlimler Akademisi, Işık Devlet
Mimarlık Mühendislik Yüksek Okulu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kitap Kulüpleridir.

Kitap Kulübü yeni dönem çalışma plânını bütün yukardaki faali-
yetlere ek olarak şöylece sıralamaktadır: Döner sermayeyi Genel Mu-
hasebenin da desteğiyle genişleterek bir edebî yayımlar serisi hazırla-
yacaktır. Bu seride islâm yazısıyla basılmış ve latinceye nakledilmemiş
olan eserler öne alınacaktır. Ayrıca bir takım aktual broşürler de sayı-
labilir.

Kitap Kulübü ayda bir olmak üzere bir dergi çıkarmak için de faaliyetlere geçilmiştir. Dergi yayın dünyasıyla ilgilenerek; bülten mahiyetine tapacaktır.

Şimdi Kitap Kulübü yeni bir üyeler toplantısı için çalışmalar yapmaktadır. Kitap Kulübümüzün üye sayısı 574 e çıkmıştır.

6) KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

MTTB nin baştan beri bir kütüphanesi vardı. Daha önce genel binada yapılan geniş tamirat sonunda dağılmışsada tamirattan sonra yeniden düzene sokulmuş Dmirbaş defterleri tutularak kitaplar yeni dolaplarına yerleştirilmiştir.

Bu dönemde çeşitli fakülte yayınlarını elde etmek için dekanlıklara yazılar yazılmıştır. Çeşitli kuruluşlara özellikle Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Türk Dil Kurumu, Dinayet İşleri, İ. Ü. İktisat Fakültesi, Teknik Üniversite Maden Fakültesi yayınları kütüphanemize gönderilmiştir.

Kütüphanemiz okuma salonuyla birlikte kitap severlere hergün saat 12-19 arasında açıktır. Kitapkulübü Başkanımız Kütüphane Müdürlüğüne de vekalet etmektedir.

989

7) ÖĞRENCİ MESELELERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Millî Türk Talebe Birliği'nin en önemli müdürlüklerinden biri olan bu müdürlüğümüz teşkilat içinde hayli kolları olduğu için vazifelerinde o derece ağır ve mesuliyetlidir.

Öğrenci meseleleri müdürlüğümüzün halihazırdaki komisyonları şunlardır:

- Eğitim Reformu Komisyonu
- Yurtlar Komitesi
- Orta Öğrenim Komitesi
- Yardım, Kredi Komitesi
- Türk Kızları İlim ve Kültür Kolu

a) EĞİTİM REFORMU KOMİSYONU

Millî Türk Talebe Birliği Türk Maarifinin millileştirilmesi gerektiğini bu eğitim sisteminin bozuk olduğunu yıllardır gerek konferanslar, gerek çıkardığı broşürler ve gerekse devlet adamlarıyla yaptığı görüşmelerde izah etmiş gerekli tedbirlerin alınmasının zaruri olduğuna da ima parmak basmıştır.

1970 yılı içinde UNESKO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU EĞİTİM HAZIRLIK KOMİSYONU çalışmalarına katılan MTTB Genel Muhasibi Ömer Öztürk MTTB nin görüşlerini hazırlık komisyonuna verdiği raporla belirtmiştir.

ANKARA, 11/4/1970

UNESKO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU EĞİTİM HAZIRLIK KOMİSYONUNA

Türk gençliğinin temsilcisi, Millî Türk Talebe Birliği adına, hepimizi hürmetle selâmlarım.

Unesco'nun, 1970 yılını Eğitim Yılı ilan etmesi dolayısıyla, Unesco Türkiye Millî Komisyonu tarafından tertip edilmiş olan bu toplantıda bizlere, Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin umumi olarak, eğitim hakkındaki görüşlerini, Türkiye'miz açısından durumu, derterleri ve hal çarelerini, en nihayet de Millî Türk Talebe Birliği olarak, bu yolda neler yaptığımızı ve yapabileceğimizi arz edeceğim.

Hemen burada, şunu ifade edelim ki, Türk Yüksek Tahsil Gençliği olarak, Türkiye'nin en büyük mes'elesinin eğitim mes'elesi olduğuna inanıyor ve her yöndeki kalkınmamızın temel çıkış noktası bu olduğu görüş ve inancıyla hareket ediyoruz.

Ömer ÖZTÜRK

Millî Türk Talebe Birliği adına
Genel Muhasip

EĞİTİM NEDİR ?

Meselenin temel noktası bu olduğuna göre, evveleminde eğitimin ne olduğu, tarifi verilmek gerekir.

GENİŞ anlamıyla eğitim, fertlerin bilgi, fikir, karakter, ruh ve beden itibarıyla geliştirilmesini sağlayan sosyal bir amme hizmetidir.

DAR anlamıyla eğitim ise, şahıslara bilgi kazandırmak şeklinde tarif edilmekte ve aslında «öğretim»i ifade etmektedir.

Ele alınması gereken, öğretim de kapsayan eğitim, yani geniş anlamıyla eğitim olacaktır.

EĞİTİMİN GAYESİ:

Eğitimden maksat, tarifteki unsurlara ve aşağıda arz edeceğimiz fonksiyonlara uygun şekilde, memleket hayrına, yahut mücerret ilim

ve insanlık hayrına veya topyekûn hepsine birden hizmet edecek VASIF ve SAYIDA eleman yetiştirmektir.

EGİTİMİN FONKSİYONLARI:

Çok kompleks olan bu hususu üçe irca edebiliriz:

- a) Şahıslara TEMEL eğitimin verilmesi ve MESLEKTE İHTİSAS bilgisi.
- b) İLİM ve İLİM ZİHNİYETİNİN verilmesi.
- c) Eğitimi MİLLÎ yapan unsur: Millete hars kültürün, yani HARS'ın verilmesi.

TEMEL EĞİTİM:

Şahıslara ana hatları ile verilmesi gereken hususlar, şahısların ana hatları ile malumattar olması gereken hususlardır. Bunlar, orta öğretimde verilenlerdir. Bu tür eğitim, eğitime başlanıldığı andan itibaren tatbik edilen eğitimidir.

MESLEKTE İHTİSAS EĞİTİMİ:

Bir meslek erbabının eğitilmesi, yalnız belli bir mesleğin sahibi olacaklara verilecek bilgi, kazandıracak meharret ve ihtisas...

EGİTİLEN HER İNSANA VERİLECEK BİLGİLER:

Bunlar, temel bilgilerle, ilim ve ilim zihniyetinin verilmesidir.

Yukarıda da temas edildiği gibi, temel bilgiler İLMİ VERİ'leridir, ilmin temel bilgilerinin verilmesidir. Bu açıdan milliyeti yoktur, «ilim Çin'de de olsa» aranacaktır.

İlim ve ilim zihniyetine gelince: Bütün Dünya meseleleri ilim açısından, ondan istifade ile ve hattâ bizatihi onunla çözüldüğüne göre, eğitimin fonksiyonlarından en önemlilerinden birinin bu olduğu kolaylıkla ortaya çıkmaktadır. Aksi halde, eğitim kaliteli, memleket meselelerine vukuftan uzak, kısır ve yarım görüşlü, çeyrek münevverler yetiştirmekten ileri gidemez.

İlim ve ilim zihniyeti çok genişlikle yüksek tahsil müesseselerinde, bilhassa Akademik yapıyı haiz kuruluşlarda verilmek iktiza eder.

İlim ve ilim zihniyeti açısından da, sadece o memleketin sınırları içine hapsolüp kalmak düşünülemez. Bu bakımdan, gayet tabiidir ki, bir beynelmînellik arz eder.

MANEVİ - KÜLTÜREL DEĞERLER VE BİLGİLERİN KAZANDIRILMASI:

Bu, bizatihi bir milletin fertlerine, o milletin yapısına, karakterine, örf ve ananelerine, düşünce şekillerine göre verilmesi gerekenlerdir. Belki de, en önemli fonksiyon, eğitimin en önemli hususu budur. Zira, yukarıdaki diğer fonksiyonlar, bununla mütalea edilmediği takdirde, bünyeye uymayıp açısından, hemen hemen hiç bir işe yaramıyacak, ödünç alınmış, iğreti elbise durumunda olmaktan kurtulamıyacaktır.

SÜJE — OBJE MÜNASEBETİ:

- a) Eğitim dışı sahalarda, süje İNSAN, obje, yani mevzu ise MADDE'dir. Süje, hiç bir suretle insan olamaz. İnsan yapan, insan maddesi, fiziği dışındaki hususlardır.
- b) Eğitimde ise, süje, de obje de İNSAN'dır. Ve, onun içindir ki, eğitim diğer hizmetlerin üstündedir. Çünkü, ham insan alınmakta ve mamul insan, eğitim fabrikasının öbür kapısından çıkmaktadır.

Bu noktada da şu neticeye varabiliriz: Eğitimde süje ve obje İNSAN olduğuna göre, EĞİTİM diğer bütün sektörlerin süjelerini yetiştirmektedir.

Ve... Bundan da şu neticeye: Süjeler ne kadar kapasiteli olursa, hizmetler o kadar iyiyürür.

KAPASİTE MESELESİ:

Bugün, maalesef gerekli kapasiteden mahrum oluş dolayısıyla ki, bir çıkmaz içinde bulunmaktadır.

Mezunlar, nereden mezun olurlarsa olsunlar, mevcut istihdam sahalarından birine yerleşebilmek, var olan boşlukları doldurabilmek gayretinde olmuşlar, kapasiteleri bundan öteye geçmemiş, yahut bundan öteye geçişlerini sağlayacak bir eğitim onlara verilememiştir. Oysa, yeni hamlelere girişmek var olanla iktifa etmemek gerekir. Bunun için de, herşeyden evvel bu kapasite verilmelidir.

Şu durumda, işte varılan netice: Bugünkü, müesseseler kısır, yetersizdir, gerekli kapasite verilememektedir.

DÜŞÜNDÜKLERİMİZ:

Bu durumlar muvacehesinde, işte düşüncelerimiz:

A — METOD: Şimdiye kadar, eğitimde NAKİL metodu, hafıza-

lardan istifade ederek, başkalarından alınanların aktarılması metodu tatbikodilegelmiştir. Çok şey verilmiş, ama sistemli değil... Birşeyler verilmiş, ama milli muhtevaya uygun değil, hattâ taban tabana zıt... Kafalara belki birşeyler sokulmuş, ama kafaların çalıştırılması yoluna hiç mi hiç gidilmemiş...

İşte bunun için, metod olarak, fikrî geliştirme ile metodlu bilgi veriş mezcümelidir, sadece nakille iktifa edilmeyi, akılla da iş görülmelidir. Kısaca, akıl ve nakil metodları bir arada ve fakat bugünkü eğitimin bozukluğu nazara alınarak, akıl metodu asılmak suretiyle hareket edilmelidir, diyoruz.

Bu metod, düşünmeye, buluşa ve bulduğunu uygulayabilmeye imkân verecek, bunu sağlayacak bir metod olacaktır.

E — MUHTEVA:

a) PROGRAM: Yukarıda saydığımız üç muhtevaya da en iyi şekilde uyan, her üçünü de en iyi şekilde ihata eden bir program olmalıdır.

Bugünkü programların kısır olduğu bir diğer husus da, ARAŞTIRMA, ŞÜPHEDEN ARİ BİLGİLERİ ELDE ETME ve alınanları SİSTEMLEŞTİRME olmaması, bu yola itici olmamasıdır. İşte bundan da, taklitçi ROBOTLUK husule gelmektedir.

Programlarda, millet kültürünün öğretilmesi meselesine hemen hemen hiç temas edilmemektedir. Sadece, o da hisler altında yazılmış ve öğretilmiş tarih kitaplarıyla bu işin yürümiyeceği aşıkardır. Halbuki, aslanan has düşünce ve müesseseleri n ortaya konulması, verilmesi, böylece de insanın fikrî çatısını kuran değer ölçülerinin ortaya çıkması değil midir?

Eğer bu verilemezse, elbette meydana çıkacaktır. Eğitimdeki bu bozukluk, haliyle, bilhassa gençliğe sirayet edecek ve başı boş, içi boş, yanlış değer hükümlerine sahip, memleketi kanlı arenalara çevirmek gayesinde anarşistler ortaya çıkacak; yahut herşeyden bihaber manevî çöküntü bataklığının sivrisineklere, Hippiler, Beatnikler yetişeceklerdir.

Eğitimin bu günkü düzensizliğinin, bozukluğunun gençliğe tesirleri, menfi ve zararlı tesirleri gözle görülmektedir. Hele bir de, gençlerin memleketin yarımına, kaderine hâkim olacakları düşünülürse?...

C — TEÇHİZAT: Eğitim müesseseleri teçhizat bakımından, hemen hemen sıfırdır. İyi verilemeyen nazari bilgiler yanında, bir de bunun tatbikini hiç bilmeyen kişileri, düşünüm artık.

Buna tesir eden bir diğer faktör de, eğitimin kalitesine bilhassa bu noktada tesir eden bir diğer sebep de, sınıf başına öğrenci, öğrenci başına hoca, hoca ve öğrenci başına âlet oranlarıdır. ki, kelimenin tam manası ile bu oranlar felakettir.

Bu durumlarda mutlaka en kısa zamanda halledilmelidir ve Millî Eğitim Bakanlığına düşen görevlerin, bizce başında gelenlerindedir.

Ç — EĞİTİM PERSONELİ:

1 — İdareci Kadro: 789 sayılı kanuna göre, maarif hizmetlerinde aslanan öğretmenliktir. İdareci kadroya da bazı istisnalar haricinde, prensip olarak sadece öğretmen olanlar alınabilmektedir. Ne kadar ihtisası olursa, olsun, öğretmen olmayanlar, istisnalar haricinde eğitimde idareci olarak istihdam edilemeyeceklerdir.

Bu durumda da, artık enerjisini tüketmiş, bu hususta ihtisası olmayan, belki öğretmenlikte çok başarılı, yahut hiç başarıya ulaşamamış kimseler idarecilik yapmakta ve tabiidir ki, bu başarı yetmediğinden, idarecilik bakımından da eğitimde bir keşmekeş sürüp gitmektedir. Bu noktadan da eğitime yeni bir yön vermek gerekir.

İdareci kadro bakımından, bir diğer husus da idarecilerin merkezde temerküz etmesidir. Türkiyede umumi memur kadrosunun % 54'ü Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında istihdam edilmekte ve bunların bütün işleri merkezde toplanmakta, sadece bunlarla uğraşmaktan dahi temel meseleleri bırakınız halletmeyi, uğraşmaya dahi vakit kalmamaktadır.

Biz diyoruz ki:

Eğitim hizmetlerinin bir ilim ve ihtisas işi olduğunun idrakiyle, ilmin verilerinden istifade suretiyle hareket edilmelidir. Bu hususla ilgili olarak, meselâ bir Eğitim Fakültesi kurulmuştur. Fakat, gene bugünkü eğitimin bozukluğu, millî ve manevî değerleri yıkıcılığı neticesidir ki, onlarda eğitim meselelerini öğrenecekleri yerde, boykotla, işgalle vakit geçirmektedirler.

Eğitim personelinde mutlaka, öğretmen ve idareci-uzman ayırımı yapılmalı ve meselelerin temeline inilmelidir.

2 — Öğretmen Kadrosu: Baştanberi de ifade ettiğimiz gibi, kalite bakımından, yetiştiriliş bakımından, ilmi nosyon bakımından ve bunların tesiri ile de yetiştiriliş bakımından kifayetsizdir.

O halde, eğitimin yukarıda arz ettiğimiz muhteva ve fonksiyonlarını gerçekleştirici öğretmen-eğitimci yetiştirmek kurumları kurulmalı, var olanlar bu programa uydurulmalı ve mevcut öğretmen-eğitimcilerle

re de kurslar vs. ile bu program verilmeli, yeni baştan eğitime girişilmelidir.

D — Yüksek Tahsil Gençliği, ilmi araştırma yapma kapasitesinden mahrumdur. Yukarıdaki hususlar gerçekleştirildiğinde, belki bu kapasiteye ulaşılacak, fakat bu defa araştırma yapabilme, iyi yetişebilme imkânından fiilen mahrum kalınacaktır. Çünkü, üniversitelerde kütüphane, kitaplık ve kitap ihtiyacı maalesef karşılanamamakta, işin fenası bu yolda çalışmalar yapıldığına dair gözle görülür emarelere dahi rastlanmamaktadır.

E — BÖLGE ÜNİVERSİTELERİ: Üniversiteler ve yüksek tahsilin diğer müesseseleri sayıları ve kuruluş yerleri bakımından kifayet etmemektedir.

Bütün bu müesseseler, büyük şehirlerde toplanmakta ve bu da ilmi sadece üç ber büyük şehirde kalmasını intaç etmektedir.

Oysa, Millî Türk Talebe Birliği olarak, çok evvelinden teklif ettiğimiz gibi, Anadolu'nun muhtelif vilâyetlerinde kurulacak olan **BÖLGE ÜNİVERSİTELERİ**, bu ve bunun gibi bir çok mahzuru ortadan kaldıracak ve milletimizin daima yükünü çeken Anadolu toprakları ve Anadolu insanı, bir nebze olsun ilim ve ilim zihniyetinden istifade edebileceklerdir.

Gene, Üniversitelerin kifayet etmemesinden, Özel Yüksek Tahsil müesseseleri doğmuştur ki, prensip yönünden tasvibe sayandır. Kim ne derse desin, yüksek tahsilli sayısı artacaktır ki, kalkınma gerçekleşsinsin. Ancak, bugünkü işleyişin tasvibe asla sayan olamayacağı, ilmi ticaretlerine âlet eden kuruluşların da bulunduğu aşikârdır. Bu mahzurun bertaraf edilmesi halinde, semerelerinin iyi olacağı görülecektir. Şu halinde, bu yüzden bırakınız semerelerin kötülüğünü, yoktur bile...

F — GENÇLİK BAKANLIĞI: Eğitimin tesirleri ile, daha doğrusu aldığı eğitimle, memleketin bugünkü bunalık havasının meydana gelmesinde en büyük âmil olan, bütün bu tip gayretlere rağmen aldığı **ANADOLULULUK** kültür ve vasfını kaybetmiyenlerin yanında bir avuç da olsa, bataкта bir gençlik vardır.

Gençliğin temel meseleleri ile yakinen alakadar olacak, hükümeti bu konulara çekebilecek olan bir **GENÇLİK BAKANLIĞININ** kurulması en büyük arzumuzda ve bunu Millî Türk Talebe Birliği teklif etmişti. Fakat, kurulan Bakanlık gördük ki, gençliğin adının istismarından ibarettir. Gençliğin temeli ile ilgilenme yerine, onunla hiç ilgilenmemekte, olsa olsa bedenine hitap etmektedir. Fakat unutmamalı ki, evvelâ kafa yapısı, sonra kafadan aşağısıdır. Bu olmalıdır, olmalı idi.

G — GENÇLİK MESELELERİ KURULTAYI: Millî Türk Talebe Birliği olarak talabemizin, talebeden de öteye gençliğin bir çok temel meselelerinin halledilmek beklendiği inancıyla, 1968 yılında, bir Gençlik Meseleleri Kurultayı toplanmasını ve bu kurultayda; Millî Eğitim Bakanı, Rektörler, Dekanlar, Fakülte Yönetim Kurullarından birer üye, Gençlik ve Talebe Teşkilâtı ve her fakülte öğrencilerinden üçer temsilci ve bu hususta yetkili kişilerden müteşekkil bir heyetin vazife görmesini, meselelerin temeline inilmesini ve temelden hal çareleri bulunmasını teklif etmiştik.

Bu davete ilk cevap, şimdiki Millî Eğitim Bakanı ve o zamanki Eskişehir İ. T. İ. Akademisi Reisi Sayın Prof. Dr. Orhan Oğuz'dan geldi. Daha sonra, gelen bir çok cevaplarda, da bu kurultayın hararetle destekleniği bildirildi.

Fakat bu teşebbüs, burada anlatılması gerekmeyen sabotajlarla, maalesef gerçekleştirilemedi.

Böyle bir kurultayın, bir çok meseleyi halledeceği inancındayız.

H — AZINLIK OKULLARI: Tamamıyla kontrolden ve direktiften uzak, kendi başına buyruk bir şekilde, yabancı kültürünü gayet planlı ve sistimli bir şekilde işleyen bu okullarla gereken şekilde alakadar olunmalı ve mutlak surette faaliyetlerine son verdirilmelidir. Aksi hal, bu yerlerde okuyan gençlerimizin şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da bizden kopabilmesi neticesini verecektir.

İ — SEMİNERLER: Türk gençliğinin temelsiz, hemen hemen fikirsiz bırakılması karşısında, millî değerlerimizin, mukaddes mefhumlarımızın müzeyne, tozlu rafların arasına kaldırılması karşısında, biz Millî Türk Talebe Birliği olarak, gençlerimizi fikren geliştirebilmek gayesiyle, yüksek tahsil müesseselerinin büyük kısmına haftanın muayyen günlerinde ve hepsine ayrı ayrı konularda olmak üzere **SEMİNERLER** tertip etmekteyiz.

Seminerler, Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları, mümtaz fikir adamları nezaretinde devam etmektedir ve bu hizmetin faydası izahtan varestedir.

I — KONFERANSLAR: Gene aynı gaye ile, seminerlerden daha geniş çapta, öğretim üyelerine ve fikir adamlarına çeşitli mevzularda seri konferanslar verdirilmekte, projeksiyon vs. ile izahlarda bulunulmaktadır ki, diğer müesseselerin de aynı yolda hareketleri meselelerin halli bakımından tavsiyeye sayandır.

J — SİNEMA: Sinema müdürlüğümüz, sinemanın eğitimcilik vasfını da alarak, bundan azamî istifade gayesi ile eğitici filimler gösterilmesine çalışmaktadır. Ancak, burada şunu ifade edelim ki, etitici fi-

limler bulunmasında zorluklar çekilmekte, Orta Öğretim Komitemiz mensuplarına hitap edecek filimler bile zor bulunmakta ve teşkilâtlarla, bu husustaki asıl vazifeli kurumların ilgilenmemekte olduğu, bir ke-re daha ortaya çıkmaktadır.

K — TİYATRO: Sinema ve Tiyatro gaye bakımından birlikte mü-tâ-lea edilmekte ve paralel çalışmalarda bulunmaktadır.

Bu husustaki şikâyetimiz de ilgisizliktir.

NETİCE : Netice olarak şunu ifade edelim ki, tek kelime ile eğitimimiz bozuktur. Bundan, ilgililer, ilgisizler herkes suçludur. Dert-ler bile bile kesinlikle ortaya konulmuş değildir.

Ana bozukluk da, millî ve mukaddes değerlere bağlanılmaması, ilim adına ilmin hançerlenmesi ve meselenin ehemmiyetinin sadece lafta kal-masıdır.

(UNESKO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYON'unun tertip ettiği EĞİTİM MİLLÎ KOMİSYONU TOPLANTISINDA MİLLÎ TÜRK TALEBE BİR-LİĞİ ADINA İŞTİRAK EDEN GENEL MUHASİP ÖMER ÖZTÜRK'ÜN, KOMİSYONA, 11. Nisan 1970 CÜNÜ VERDİĞİ TEBLİĞİDİR.)

8. ci Millî Eğitim Şurasında İmam-Hatip Okulları ile ilgili bazı manfi kararlar alma yolundaki teşebbüslere karşı çıkılarak gerekli çar-hışmalar ve toplantılar yapılmıştır. Muazkur Şûra ile ilgili M.T.T.B. Konya Yüksek İslâm Enstitüsü Talebe Derneği ve Talebe Cemiyetinin müşterek yayınladığı beyanname ile ilgililer ikâz edilmiştir.

İMAM HATİP OKULLARI KAPATILIYORMU? AZİZ TÜRK MİLLETİ

Türk Maarifinin ve dolayısıyla gençlik davamızın temelinde ha-yati bir mesele yatmaktadır. O da gençliği bu gün içine düşmüş olduğu bunalımdan kurtarmanın yollarını arama keyfiyetidir. Tanzimattan bu yana Türkiye'nin Mariften daha mühim bir meselesi olmamıştır. Bu gün-de bundan daha mühim bir meselesi yoktur.

İnsanı, insanlık seviyesine ulaştırmadan, onun ruhunu ve aklını millî ve manevî değerlerle besleyip şuurlu bir seviyeye getirmeden yapılacak her hareketin başarısızlığa mahkum olduğu inkar edilemez. İnsanı bir fazilet ve güven unsuru olarak Cemiyete faydeli, aktif bir hale getirebil-menin tek yolu insanı küçük yaştan itibaren dört başı mamur bir Millî Eğitim potası içinde kemalc eristirmekle mümkündür.

Türk Maarifinde Millî bir eğitim sistemine en yakın müesseseler İ-mam Hatip Okullarıdır. Onun içindir ki gerek sahalarında, gerekse Üni-

versite ve Yüksek Okullarda yüzde yüz başarıya ulaşabilmektedir. Mil-let bu okul mezunlarının direk olarak Üniversiteye girebilmesi kararını beklerken «Millî bir Eğitim politikasına» dönüşü getireceğini beklediği-miz 8, Eğitim şurası bu okullara en büyük darbeyi vurmaktadır.

Şûraya getirilecek karara göre İmam Hatip Okullarının birinci dev-releri tamamen kaldırmak, «Aydın Din Adamı yetiştirme» esasını kabul eden Millî Eğitim Bakanlığı hedefi milletçe bilinen sebeplerle İmam Ha-tip Okullarını sistemli bir şekilde kapatma politikasını -maalesef- izle-mektedir.

20 sene gibi çok kısa bir mazisi olan İmam Hatip Okullarının bu güne kadar hiç bir Millî fikrin karşısına çıktığı, Devletin ve onun temsil-cisi olan hükûmetin zıddına hareket ettiği vaki değildir.

Dürüstlük ve çalışkanlıklarıyla bütün milletin sempatisini kazanmış olan vebu yüzdende sadece fakir milletin cebinden çıkan paralarla inşaa-sı yapılan yüzlerce Millet'in Hükûmetinden kadro bekleyen İmam Hatip Okulları Türkiye'de hangi anarşik hareketin içinde bulunmuş, hangi gayri Millî fikre sinesinde yer vermiştir?

Tarihin derinliklerine kök salmış bir milletin idamesi, sadece üzeri-ne düşeni yapan. milletin nimetlerinden en iyi şekilde faydalanarak istikbalin müreffeh Türkiyesine her sahada kendisini hazırlayan çalışkan insanlar sayesinde, yoksa Tarihine bile düşman olan, örf adet ve ge'e-neklerini çiğneyip sokaktan okula girmeyen ve demokratik rejime kasd-etmiş şımarık bir gurup sayesinde mümkün olacaktır?

Sekizinci Eğitim Şurasından beklediğimiz tek şey sokaktaki öğren-eyi okula katması ve Millî bir Eğitimin en iyi bir şekilde temelini atma-sıdır.

Üç senelik bir İmam Hatip Okulunda Meslek adamı yetişeceği ne normal bir pedagojinin neden salim bir aklın kabul edeceği husus değıl-dir. Ancak (7) senelik İmam Hatip Okullarının programları üzerinde görüşmek ve geçmiş yılların tecrübesine dayanarak en uygun metodu uygulama cihetine gitme kararını almak, mezkur şuranın dikkate ala-cağı bir husus olmalıdır.

Sekizinci Eğitim şurasının alacağı kararlarda Türk milletinin sos-yo—psikolojik durumu nazarı dikkate alınrsa en salim ve başarılı neti-ceye ulaşabileceği kanaatindeyiz. Çünkü şimdiye kadar yapılan deneme-ler bunu göstermiştir. Ve başarısızlığın en başta gelen sebebi bunun dik-kate alınmayışıdır.

Esasen şuranın getirmek istediği sistem 1947 yılında C.H.P. zaman-ında uygulanmış, Orta okula dayalı 2 yıl süreli İmam Hatip Okullarına

talebe gelmediği o zaman görülmüştür. Talebe gelmediği içinde İmam Hatip Okulları kapatılmıştır.

1950 de bu günkü şekliyle İmam Hatip Okulları açıldı. 1963 de İbrahim Öktem'in Marif Bakanlığı zamanında aynı program değiştirilmiş halkın tepkisi ile karşılığınca geri alınmıştır.

Sekizinci Eğitim şurasının getireceği şekilde aynıdır ve eskinin tekrarıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı son Üniversite olayları ve bu olaylara paralel olarak gelişme beklenen Orta öğretimin kaynakları, Milli bütünlüğümüzü sarsacak, ahlakımızı, kültürümüzü Milli değerlerimize alıp götüreceği safhaya geldiği ve milli eğitimimizin taklitçilikten kurtulup kendi öz benliğimize yönelen Eğitim Esaslarını tesbit için şura topluyor, ümidimiz, öz benliğimizin esaslarını bizlere hatırlatan ve öğreten Dinimizden biraz daha uzaklaşma çabası ile halk oyuna çıkması, Devlete Hükümette güven duygusunu zedelememi? Bundan daha büyük kötülük bizler tasavvur edemiyoruz. Ve Bakanlıktan güven duygusunu yenileyecek bir Jest beklemekteyiz.

Aziz Milletimiz kendi içinden çıkardığı ve bugüne kadar her türlü fedakarlığı göstererek koruduğu bu müesseselerine İmam Hatip Okullarına derhal sahip çıkmalıdır.

M.T.T.B.

Konya Yüksek İslam Enstitüsü
Talebe Cemiyeti

Konya Yüksek İslam Enstitüsü
Talebe Cemiyeti

Ayrıca Eğitim Komisyonu ve Orta Öğretim Komitesinin müşterek çalışması ile «Tek Ders» mevzuu ele alınmış bununla ilgili toplantılar, gösteri yürüyüşleri yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Efkâr-ı Umumiye'ye M.T.T.B.'nin görüşlerini intikal ettirilmiştir.

(SAYIN BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL'E ÇEKİLEN
TELGRAFIN METNİDİR)

TELGRAF

Sayın Süleyman Demirel
Başbakan
ANKARA

İstanbul, 21/10/1970

Bu sene Orta Öğretimden 50.000 talebenin tek dersten sınıfta kaldığını öğrenmiş bulunmaktayız. 18.250 bin iş gücünün kaybolması, 50.000 talebe velisinin mağdur olması gibi bir durum meydana gelmektedir.

Tek dersten başarı gösteremiyen talebelerin tekrar başarı göstermiş olduğu bütün derslerden mas'ul olup okuluna devam etmesi uygun düşmemektedir.

Ayrıca 8. Millî Eğitim Şurasında bu aksaklık üzerinde durduğu ve ders geçme usulünün ihdasını bir daha ki ders yılında uygulanmasının gerektiği kararına varılmıştır. Bütün bu hususlar göz önüne alınarak tek dersten borçlu sınıf geçme hakkının tanınması hususunda emir ve müsadelerini istirham eder, saygılarımı sunarım.

Burhaneddin KAYHAN

M. T. T. B.

Genel Başkanı

(SAYIN MİLLÎ EĞİTİM BAKANI PROF. DR. ORHAN OĞUZA
ÇEKİLEN TELGRAFIN METNİDİR)

TELGRAF

Sayın Prof. Dr. Orhan Oğuz
Millî Eğitim Bakanı

ANKARA

Busene Orta Öğretimde tek dersten tanımış olduğumuz imtihana 90.000 talebenin iştirak ettiğini 50.000 talebenin ise başarı gösteremediğini öğrenmiş bulunmaktayız.

1 — 50.000 Talebenin sene kaybetmesi ile 18.250.000 iş gücünün kaybolduğu,

2 — (Geçim standardına göre hesap edersek) 365 Milyon liraya mâl olduğu düşünülür.

Ayrıca 8. Millî Eğitim Şurasında ders geçme usulünün uyduğu kararı göz önüne alınır.

Kanaatimizce tek dersten borçlu olarak sınıf geçme usulünün uygun olduğu kararı göz önüne alınır.

Böyle bir kararın çıkartılmasında Türk Yüksek Tahsil Gençliği olarak büyük faydalar olacağına inanıyoruz. Zatiatilerinizin bu aksaklığı giderecek kararı olacağından emin olarak, en derin hürmetlerimizi sunarız.

Burhaneddin KAYHAN

M. T. T. B.

Genel Başkanı

6) YURTLAR KOMİTESİ — YARDIM KREDİ KOMİTESİ

Her iki komitede (1969 - 1970) (1970 - 1971) Tedrisat yıllarının hemen başında faaliyete geçmiş M.T.T.B.'ne müracaat eden talebelerin derterleri ile yakından âlâkadar olunmuştur.

Yurtlar hakkında gerekli malûmatlar verildiği gibi bir çok yurtların yerleştirme işlerini deruhte etmiştir.

Bazı Cemiyetler ve bazı müesseselerin burs ve kredi muamelerinden ihtiyaç sahibi arkadaşlarımızın faydalanmalarını da sağlamıştır.

1) ORTA ÖĞRENİM KOMİTESİ

Bu Komite Yüksek Tahsile geçecek Orta Öğrenim gençliğine hizmet etmek gayesi ile kurulmuştur. Asıl kültürel faaliyetlerine Mustafa Bilgi başkanlığında başlamıştı. Yani şehidimiz bu mahiyetiyle Orta Öğrenimin ilk başkanı olmaktadır.

Orta Öğrenim Komitesi Orta Öğrenim Gençliği zararlı cereyanlardan korumak, onları millî ve manevî değerlerini tanıtmak, tahsil hayatında karşılaştığı güçlükleri halletmek, çeşitli kurslar açarak ders durumlarını kuvvetlendirmek velhasıl Orta Öğrenim Gençliğini sinesinde toplamak onlara yuva olmak gayesindedir.

1969-1970 Ders yılı döneminde başkanlığını Şefik Aşıkoglu yapmış onun yüksek tahsile geçmesiyle 1970-1971 döneminde başkanlığa Sami Şener getirilmiştir.

Orta Öğrenim Komitesinin başlıca faaliyet gösterdiği kollar şunlardır.

- 1) Anket ve İstatistik Kolu
- 2) Basın ve İrtibat Kolu
 - a. Haber Bürosu b. Neşriyat Bürosu
- 3) Film ve Fotoğrafçılık Kolu
- 4) Gezi Kolu
- 5) Kitaplık Kolu
- 6) Kültür ve Edebiyat Kolu
 - a. Seminer Komisyonu b. Konferans Komisyonu c. Tarihi Günler Komisyonu
- 7) Mektuplaşma Servisi
- 8) Spor Kolu
 - a. Basketbol b. Güreş c. Voleybol d. Judo

(1969 - 1970) Ders yılı döneminde: 1 Tanışma Çayı, 13 Seminer, 4 film gösterisi, 1 Ramazan Eğlencesi, 1 Liseliler Şöleni, 1 Konferans vermiş ayrıca Gezi Kolu Edirne ve Bursa'ya iki gezi ile şehir içinde Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret ve Beykoz karakulağa tatil gezintisi yapmıştır.

(1970 - 1971) Ders yılı döneminde ise 1 Tanışma Çayı, 15 Seminer, 1 Bursa Gezisi, 5 Film Gösterisi, 1 Ramazan eğlencesi yapmış, ayrıca Orta Öğrenim Komitesi başkanı Sivas ve Erzincana giderek Orta Öğrenim Komitesi temsilciliklerini kurmuştur. Tiyatro kolu ise «Kel Göründü» isimli komediyi hazırlamış 1970-1971 Şubat tatilinde oynamak üzere bütün hazırlığı yapmıştır. Tiyatro kolu müdürü Sabahaddin Benlioğlu'nun bu eseri hazırlayışındaki gayretleri ve oyuncu arkadaşlarının emek ve gayretleri teşekkürü değerlidir.

Bu komitenin Erzincan, Edirne Bursa, Çankırı, Kastamonu, Balıkesir, Malatya, Sivas, Samsun olmak üzere 9 temsilciliği vilâyetlerle açılmış böylece sâdece İstanbul'da değil yurt sathında Orta Öğrenim Gençliğine faydalı olunmağa gayret edilmiştir.

Ayrıca Orta Öğrenim Neşriyat Bürosu «Allah-İlim ve insan» broşüründen (15.000) adet bastırarak İstanbul ve Temsilciliklerinde Orta Öğretim Gençliğine dağıtımını sağlamıştır.

Mektuplaşma servisi vasıtasıyla temsilcilikler arası üyelerin mektup arkadaşı olma, birbirlerini mektupla tanıma imkanı elde etmişlerdir.

Orta Öğrenim Komitesinin başarılı başkanlarına ve idare heyeti azalarına teşekkür ederiz.



MTTB Orta Öğrenim Komitesi Tiyatro Kolumun sahneye koyduğu «KEL GÖRÜNDÜ» piyesinden bir sahne.

e) TÜRK KIZLARI İLİM VE KÜLTÜR KOLU

Bu kol 1969 yılında yani Sayın İsmail Kahraman devresinde kurulmuştur. Kız arkadaşlarımızın kendi aralarında daha kolay faaliyet yapabilmeye ihtiyacından doğduğu için bu isim altında kol haline gelmeleri temin edilmiştir.

İlk kuruluş devresinde başkanlığı Ayten Lermioğlu hanımefendinin getirildiği bu kola daha sonra da Fevziye Deniz hanımefendi getirilmiştir.

Lermioğlu devresinin güzel çalışmaları arasında 2 seminer 1 Konferans bir de «anma günü» yer almaktadır.

(1969-1970) (1970-1971) Tedrisat dönemleri içinde başkanlığını başarıyla yürüten ve hâlen başkan bulunan Sayın Fevziye Deniz devresinde bu kol M.T.T.B. Genel Merkez Binası dışında kendine bir yer bularak yararlı faaliyetlerde bulunmuştur.

Konferanslar-Seminerler-Anma Günleri-Şölenler—Toplantılar—başlığı altında Bölüm V de kültürel faaliyetlerinden bahsedeceğimiz bu kol eğitim sahasında da başarılı faaliyetler göstermiştir:

10/IV/1970 tarihinden hanım öğretmenler idaresinde kız öğrenciler için Osmanlıca ve İngilizce Kursu açılmıştır.

13/VIII/1970 tarihinde Fatih'deki yerinde gene hanım öğretmenler idaresinde kız öğrenciler için Bütünleme Kursları açılmış, 100 öğrencinin devam ettiği bu kurslarda başarı oranı % 80 olmuştur.

27/XII/1970 tarihinde hanım öğretmenler idaresinde Çocuk Bakımı, Sağlık Çocuk Psikolojisi ve buna benzer mevzularda Kültür Kursları açılmıştır.

Ayrıca geziler tertiplemek, mektuplaşmak gibi faaliyetlerde dikkati çeken bu kuruluşumuzun başarılı faaliyetlerinden dolayı başkan ve idarecilerine teşekkür ederiz.

8) SPOR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETİ

Kurulduğundan beri başarılı çalışmalar yapan spor müdürlüğümüz bu dönem 3 müdür değiştirdi. İlk müdür Hürşit Korkmaz Yıldız Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi olaylarına haksız yere ismi karışarak aylarca mahkemeye çıkarılmadan hapis yatırıldı. Yerine tayin edilen arkadaşımız Nuri Yiğit zamanında M.T.T.B. spor kulübünün federe olması için Spor Bakanı İsmet Sezgin'le sıkı temaslarda bulunuldu. Bu devre M.T.T.B. spor kulübü Judo, Karate, Boks, Güreş, Aletli Jimnastik gibi alanlarda geniş çalışmalar yaptı. Bu arada Orta

Öğrenim Komitesini bağlı bir kasketbol takımı kuruldu ve halen takım çalışmaları devam etmekte ve çeşitli maçlar düzenlenmektedir.

Nuri Yiğit'ten sonra spor müdürlüğüne tayin edilen Kemal Gündoğdu'nun faaliyet olarak sunduğu Hazret-i Hamza kemeri yağlı güreşleri büyük ilgi gördü. M.T.T.B. salonunu hınca hınç dolduran bir kalabalıkta bu yağlı güreşlere Türkiye'nin meşhur güreşçilerinden Nazmi Uzun, Aydın Demir, Arap Mustafa Yıldız, Sabri Acar v.s. katıldılar.

Halen M.T.T.B. spor kulübünün Judo, Boks, Güreş, Aletli Jimnastik çalışmaları devam etmekte, M.T.T.B. Judo kulübü Türkiye'nin sayılı Jojoları arasına girmiş bulunmaktadır. Bugün Judo çalışmalarına 342 arkadaşımız katılmaktadır, Aletli Jimnastik çalışmalarında ise hocaları yönetiminde 37 arkadaşımız çalışmaktadır.

Güreş çalışmalarımıza federasyon antrasyon antrenör vermeyi vaad etmiş bulunmaktadır.

Karate çalışmaları ise bir hayli ilgi görmektedir. Daha evvel Karate Hocası yönetiminde 30 kişi ile başlayan çalışmalar şimdi 7 grup halinde 250 kişinin çalıştığı bir kodra haline girmiştir. İlk 30 kişilik öncü grup mor kemeri amlışlardır. Müdür Kemal Gündoğdu'ya başarılar dileriz.



MTTB Spor Müdürlüğü faaliyetlerinden Kempo-Karate dersinde hocaları Enver Hancı nezaretinde yapılan çalışmalardan bir an.

TRAFİK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Soför ehliyeti almak isteyen üniversiteli arkadaşlarımıza ve öğretim üyelerine yardımcı olmak ve gün gün artan trafik kazalarının önlenmesi, halkın ve şoförlerin eğitilmesi amacıyla teşkilatımızca her yıl kurslar düzenlenmektedir.

İstanbul Trafik Şubesiyle M.T.T.B. Trafik Eğitim Müdürlüğü'nün müşterek hazırladığı kurslar, ders ve iş saatlerinin dışında yapılarak boş zamanların değerlendirilmesini sağlamaktadır. Kurslara katılan üniversiteli arkadaşların ve hocaların ehliyet alıncaya kadar bütün muameleleri, müdürlüğümüzce yürütülerek kaybedilen zamanın ve karşılaşılan güçlüklerin önüne geçilmiş olmaktadır. Aynı zamanda trafik şubesinin işlerini de hafifletmek için bir çeşit kamu hizmeti görülmektedir.

Kurslara katılan üniversite öğrenci ve öğretim üyelerinin yazılı motor Trafik imtihanları M.T.T.B. salonlarında, direksiyon imtihanları ise yalnız M.T.T.B. kursiyerleri için ayrı bir günde yapılmakta ve başarı nisbeti oldukça yüksektir.

Bir fikir vermek maksadıyla 1967 Haziranında kurulan Trafik Eğitim Müdürlüğümüze 1969'a kadar açtığı 14 devrede 1992 müracaat olduğunu, bunlardan 165 öğretim üyesi ve 1218 yüksek tahsil talebesi olmak üzere toplam olarak 1383 kişinin ehliyet aldıklarını bildirmek isteriz.

Bu dönem müdürlük dairesinin tevsii ile daha evvel 9 ayda 6 kurs açılırken, şimdi 9 aylık devrede 8 kurs yapılmış kursların ayda bir yapılması sağlanmıştır. Bu yaz döneminde üniversitelerde boykot-ışgal olayları sebebiyle talebenin memleketi gitmesi, imtihanların arka arkaya gelmesi üzerine müracaatlarda azalma olmuşsa da kış döneminde yeniden kayıtlarda artış başlamıştır. Müracaatların yazdan beri azalmasına önemli bir sebep de hükümetin harç pulu tutarlarına yapmış olduğu olağanüstü zamdır.

Son olarak İktisadi Ticarî İlimler Akademisi Talebe Derneği ile müşterek olarak bir kus açmak için anlaşulmuş ve kendilerine gerekli evrak ve imkânlar temin edilmiştir. Halen kayıt yapmaktadırlar.

Bunlarda ilaveten son kurs devresinde kursiyerlerimize M.T.T.B. kültür yayınlarından «Modern İktisat ve İslâm» ve «Ortak Pazar» isimli eserler hediye edilmiştir.



MTTB Genel Başkanı Burhanettin Kayhan ve İstanbul Trafik Şubesi Müdür ve mensupları MTTB Trafik Müdürlüğü'nün tertip ettiği iftar yemeğinde bir arada görülmüşlerdir.

10) TURİZM VE DIŞ TEMASLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETİ

Bir danışma müessesesi olarak yararlı faaliyetlerde bulunan bu müdürlüğümüz, memleket turizmine hizmet yolunda yıllardır önemli adımlar kaydetmiştir. Turizmi sadece memleketimize insan çekecek bir para kazanma müessesesi zanneden zihniyetin karşısında M.T.T.B. bu müessesenin en önemli faydası olarak bir misyon hareketi şekline dönüştürmek anlayışında olduğunu bu vesile ile bildirmektedir. İslâm medeniyetinin diktiği her mezar taşının birer ruh yapısı gibi uzayan «Hüvel Bâki» ve «Ya Gaffar»larıyla bütün insanlığı kula kul olmaktan kurtarıp kainatın yaratıcısına bağlayıcı aksiyona davet etmekten gayri Turizmin ne yararı olabilir? Süleymaniye çinilerinin inceliğiyle ağzını açan Turiste Sultanahmet minarelerinden yükselen sesin anlamını tanıtmaya gayret etmedikçe Turizm basit bir işporta faaliyetinden öteye geçemez.

Turizm ve Dış Temaslar Müdürlüğümüz çalışmalarını yürütürken bu anlayışımızı göz önünde bulundurmaktadır. Müdürlüğümüzün faaliyetlerini maddeler halinde sunuyoruz:

1. Japon iyi niyet heyetine Türkiye gazisi düzenlenmiştir.
2. 1969-70 yılı 12. devre rehberlik kursu açılmıştır.
3. 20 sayfalık INFORMATION DOSYASI HAZIRLANMIŞTIR?
4. Ankara'dan iki defada 4 sandık broşür getirilerek İstanbul'da broşür bakımından en zengin INFORMATION bürosu olarak çalışmıştır.

5. İmar ve İskan Bakanlığında Gedizde Alman IJGD Grubu ile kamp açmak için izin alınmış ancak IJGD nin kamptan vazgeçmesi üzerine kamp kurulamamıştır.

6. Erciyas Talebe Yurdu ile anlaşarak büromuza gelen turistlerin bir kısmı orada ağırlandı.

7. 55 kişilik Alman Altötting grubunun Türkiye gezisi organize edilmiştir. Geniş bir gezi programı uygulanmıştır.

8. 1970-71 dönemi rehberlik kursu tertip edilmiştir. Kursumuza şimdiye kadar 93 kişi kayıt yaptırmıştır.

9. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile 1970-71 döneminde geçerli olmak üzere 137 maddelik 43 sayfalık bir protokol imzalanmıştır.

10. 1969-70 yılı rehberlik kurslarında anlatılan derslerin teksiri çıkarılmıştır.

Türkiye'nin en büyük Öğrenci Turizm-Danışma müdürlüğü olan müdürlüğümüze, müdür Sezai Kurtaran'a başarılar dileriz.

FOLKLOR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Halk oyunları Müdürlüğümüz birçok yurt içi seyahat ve gösteri yapmış, hepsinde takdir ve başarı toplamıştır.

Müdürlüğümüz ilk olarak bu yaz Kütahya Turizm Müdürlüğü'nün davetlisi olarak Kütahya Fuarının açılışında, Spor Salonunda Türk kültürünün geleneğini, örf ve adetini gerek hareketiyle gerek oyunlarıyla vermiş, bunun semeresi olarak da bize karşı en büyük memnuniyetlerini bizi ayakta alkışlayarak dile getirmek istemişlerdir.

İkinci olarak müdürlüğümüz Bursa Atıcılık ve Atıcılık Bayramına davet edilmiş, bu defa da Bursa Halkının gönlünü Bursa Hipetromunda fethetmiştir. Bu arada bir Rusya Seyahati teklif edilmiş prensip olarak kabul edilip gereken işlemi yapmak için faaliyete geçilmişse de maalesef Kolera Hastalığı olayı buna imkân vermemiştir.

Üçüncü olarak Müdürlüğümüz Malatyanın kazası olan Arapgir'e davet edilmiş, birbuçuk günlük yolculuktan sonra Arapgire varılmış üç gün süren ve muazzam başarı ile geçen gösteriler yapılmış buradaki gösterilerden sonra Elâzığ'a bağlı olan Kemaliye (Eğin) Kaymakamının ısrarı üzerine Kemaliyede 1,5 saatlik bir gösteri yapıp tekrar Arapgir'e

geçilmiş, oradan da Arapgirilerin sıcak bir uğurlama töreni ile İstanbul'a dönmüştür.

Aradan geçen 21 gün gibi kısa bir zamandan sonra Trabzon Fetih Şenliklerine katılmak üzere bir teklif gelmiş kabul edilerek Bursa Mehmetçiklerinde katıldığı şenlikte daha evvelki festivallerde kazanılan başarılarına bir yenisi daha eklenmiştir. Trabzondan bu defa da Tonya Belediye Reisinin ve Tonya Kaymakamının davetleri kabul edilerek Tonyada fakir çocukların yararına, bir gün tertip edilmiştir. İlk defa hayatlarında Türk Halk oyunlarının türlerini seyreden Tonya Halkı büyük ilgi göstermiş, hayretlerini saklamayarak küçük fakat çok sıcak bir kardeş havası esen salonu alkışlar içerisinde bırakmışlardır. Tonyalılar bir gün daha kalmamızı istedikleri halde, elde olmayan sebeplerle İstanbul'a hareket edilmiştir.

Sonra gelen Anadolu seyahat teklifleri okulların açılması sebebiyle kabul edilmedi. Ancak İstanbul içi gösteriler yapıldı.

Bu arada teşekkülümüzü Spor Müdürlüğü'nün tertip ettiği Tarihi Ramazan güreşlerinde de, Orta Öğretim Komitesinin Ramazan Şenliklerinde ve Türk Kızları ilim ve Kültür Kolunun tertiplelediği günlerde halk oyunlarından örnekler verildi.



MTTB Folklor Müdürlüğü Kılıç-Kalkan ekibi toplu halde görülüyor.

Daha sonra 6. Devre kurslarını açarak kurslarda nazari bilgi ve Türk Kültürü örf ve adetlerini öğretme yoluna gidildi. Hâlâ devam eden bu kursların sonunda hem halk oyunlarından hemde bu yönden imtihan edilerek başarı gösterenlerin as kadroya geçmeleri hakkı tanınacaktır.

Müdürlüğümüz çok eskiden olduğu gibi fakat şimdi yapılmayan Halk Müziği kolumuzun faaliyete geçmesi arsusundadır. Bunun için Necati Başara ile bir görüşme yapılmış ve bir karara varılmış idi fakat Necati Başaranın gelmemesi yüzünden bu kolumuzu faal bir duruma getiremedik. Ancak yeni kursiyerlerimiz arasında İstanbul Erkek Lisesi Kalamış Lisesi ve Pertevniyal Lisesi Müzik öğretmenlerinin bulunması bu arzumuzu yeniden kamçıladi.

Bunun için Halk müziği kolumuzun en kısa zamanda faaliyete geçmesi kararlaştırılmıştır.

Kursiyer arkadaşlara Maariften tasdikli diploma verme yoluna gitmek için çalışılacaktır. Kaldı ki, Müdürlüğümüz evvelden ve şimdi Folklor Teşekkülleri içerisinde tek diploma verme yetkisine sahip müdürlüktür.

Folklor Müdürü Halim Köksal ve Rauf Erdoğan'a başarılı faaliyetlerinden dolayı teşekkür ederiz.

B — ÖĞRENCİ MESELELERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

1) İLK BASIN TOPLANTISI

19 Ağustos 1969 yılının M.T.T.B. 49. Genel Kongresi 55 yıllık bir teşkilâtın Genel Başkanlığına İ. T. İ. A. talebe derneği başkanı Burhaneddin Kayhan'ı getiriyordu.

Sayın İsmail Kahraman'dan devr alınan M.T.T.B. milliyetçi ve mukaddesatçı rotasından şaşmadan sadece reis değişikliği yapıyordu.

Sayın Rasim Cinsli zamanında solcuların elinden kurtulan M.T.T.B. Sayın İsmail Kahraman devrinde efkâr-ı umumiyye rengini tam manasıyla göstermiş Edirne'den Kars'a kadar M.T.T.B. nin ne olduğu ve ne yaptığı, yapmak istediğini duyurmuştu. Artık anlaşılıyordu ki «Asım'ın Nesli» vatanına sahip çıkıyor ve gençliği M.T.T.B. karargâhına çağırıyordu. Halk'ın sonsuz teveccühü, yüzbinlere varan «Şahlanış Miting»leri ile kendini kabul ettiriyor ve ağırlığını koyuyordu.

İstikbâlin tarihçisi cumhuriyet tarihini yazarken M.T.T.B.'nin oynadığı muazzam rolü belirtmeden geçmeyecektir. Bizim Genel Kurul raporlarımız onun elinde birer materyal olacaktır. İstikbâlin nesli o zaman bizi çok iyi anlayacak ve değerlendirecektir. Halk-talebe sentezini bu kadar başarıyla yapabilmiş bir teşkilâtın daha neler yapacağında istikbâl gösterecektir.

M. T. T. B. Türk efkâr-ı umumiyesine bir «mesaj» getirmiştir. O zamana kadar gençlikten duyulmayan sesi yükseltmiştir. Gençliği «dâva» ve «ideal» adamlığına çağırmıştır. Halkın geleceğine ümitle bakmasını sağlamıştır. Ve eğer bu gün üniversitede bir «Mukaddesatçı Gençlik» var ise bunda M.T.T.B.'nin emeğinin takdirini tarihe bırakıyoruz.

İşte böyle bir teşkilâtın başkanlık mevkiine geçen Burhaneddin Kayhan'ın ilk basın toplantısı teşkilâtın tutacağı yolun kısaca belirtilmesiydi.

M. T. T. B. Genel Merkez binasında yapılan ilk basın toplantısında Burhaneddin Kayhan şunları söylüyordu:

Değerli Basın Mensupları,

53 yıllık bir maziye sahip, Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin temsilcisi Teşkilâtımıza hizmet edebilme yarışında, çok şerefli, ama o nisbette mesuliyetli bir vazifeyi deruhte etmiş bulunuyoruz.

49. Genel Kurul tarafından, Genel Başkanlık görevi tarafıma tevdi edilmiştir. Dil-Tarih Coğrafya Fakültesinden Tunaydın DEMİRCİOĞ-LU'da 2. Başkanlığa seçilmiştir.

Türk Yüksek Tahsil Gençliğini temsil görevini M.T.T.B. idarecileri olarak en iyi şekilde yerine getirmek azmindeyiz. Aslı vazifemizin «Gençlik Meseleleri» olduğunu biliyoruz.

1) Gençliğin bir çok dert ve dâvâları vardır. Bunlar eibette çeşitli yönleriyle, zamanı geldiğinde ortaya atılacak, hal çareleri aranacaktır. Hemen şunu ifade edelim ki, gençlik-talebe ile ilgili meselelerdeki, hatta bu çıkış noktası kabul edilirse, Türk içtimâî hayatındaki bütün bozukluklar, «millî olmayan bir millî eğitim sistemi»nin benimsenmiş olmasından, gaye ve imân adamı yetiştirecek bir politika ile hareket edilmemesinden doğmaktadır. Oysa, bütün Dünyanın gıpta ettiği, millî-dinî harsa sahip ecdadın torunlarıyız.

İşte, herşeyden evvel onlara layık olabilmek için, parolamız: «MİLLÎ OLAN BİR MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİ»dir. Temel çıkış noktası budur diyoruz.

Yüzdeyüz, bu milletin dinine, örf ve adetine, kültürüne, harsına, tarihine, bağlı, imânlı bir nesil yetiştirici mânada ideal insan tipini verecek, mefkûreci eğitim politikası, artık tesbit edilmelidir.

2) Gençliğin ilk plânda görünen, kitap, yurt, burs, kredi... gibi meseleleri vardır. Gıda problemi, mediko sosyaldaki düzensizlik halledilememiştir, Üniversiteli genç boş zamanlarını değerlendirememektedir. Binlerce Lise mezunu genç Üniversiteleri kapatılmak yoluna gidilmiş, Anadolu Üniversiteleri fikri gerçekleştirilmemiştir.

Ancak, bunlar ilmi açıdan esash şekilde derinlerine inilerek incele-nip, hal yoluna gidilmelidir. Yoksa sathî tedbirlerle değil...

Bilhassa son yıllarda, bir takım hainane oyunlarla, basit aldatıcı reçetelerle, gençlik kamplara ayrılmakta; ser kuvvetler, yurdumuzu bir «mânevi çöküntü bataklığı» haline getirmek, aldattıkları zavallılar da bu bataklıktan mikrop taşıyan sivrisinekler olarak ortaya itilmek istenilmektedir.

3) Kendi öz benliğimizin, millî değerlerimizin müzeyeye kaldırılıp, körü körüne taklitçiliğin körüklendiği, memleketimizde, şu bedahat derecesindeki bir hakikattir ki, düşman çoktur. İçteki ajanlara, hainlere, dıştaki düşmanlara «CEPHE BERABERİYETİ» görüşü içinde en ağır darbe indirilmelidir.

İşte bunun içindir ki, aynı duygudaki, hizmet yarışı içindeki kişiler, fikirleri arasındaki nüans farklarına rağmen daima omuz omuza olma-lıdır.

Geçen günlerde meydana gelen müessif hâdiseler, kaba kuvveti kabul ettirebilecekleri inancındaki kişilerin hareketleri neticesinde meydana gelmiş olmasına rağmen, gıdasını af ve müsamaha gibi büyük müesseseleri olan kaynaktan alan kişiler olarak, yukarıdaki inancımıza bütün samimiyetimizle devam ettiriyoruz.

4) Biz, M.T.T.B. partiler üstü hüviyetini muhafaza edecek, şu veya bu siyasi kampın karargâhı haline gelmeyecek, gençliğimizin şahsında milletimize hizmet yolunda olacaktır diyoruz. Aksi düşünceye olanlar, daima hüsrana uğrayacaklardır. Bütün iyi niyetimizle, şu veya bu partiye, zararlı ideolojilere şartlanmamış yüksek tahsil gençlerini saf-larımıza çağırıyoruz.

5) Biz; M.T.T.B. çetisi altında plânsız, programsız, samimiyetsiz davranışlara müsaade edilmeyecektir, sözü ile özü birbirine uymayan süflî cemiyetçilik oyunlarına fırsat verilmeyecektir, diyoruz. Bu insanî ve ahlakî ölçülere riayetkâr bütün kardeşlerimize, millî müesseselere kapılarımız ardına kadar açıktır.

Kurtuluşumuz için, Dünya'nın tek cihanşumul nizamını yüce milletimize, ezen ve ezilen bütün milletlere bir ab-ı hayat gibi yeniden sunmak azm ve imânı ile yola çıkmış bulunuyoruz. Gayemiz, inandığımızın aksiyonunu yapmaktır.

8) Biz; % 99'u Müslüman Türk olan bir milletin evlâtları olarak, dinine «irtica» diyerek küfrederek isteyen, diline kasteden, tarihini-kültürünü inkâr eden sapıkların ve saptırılmışların, daima karşısında olduk ve olacağız. Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin koparılmış manevî bağlarını yeniden bağlamak ve ruhî yapısını inşa etmek emelimizdir.

7) Biz; menfur kızıl oyunlarını, mübarek topraklarımızda oynamak isteyenleri, ezeli ve ebedî düşman Moskof'un çığırkanlarını, kendi öz kardeşi esaret altında inerken, onu esir eden Kızıl Çin lideri Mao'ya bağlılık telgrafları çeken hainleri, şehit dedelerimizin ruhlarından aldığımız kuvvetle ezeceğiz. Müslüman Türk kardeşlerimizi ezen zalimler, elbet bir gün mazlumların ah'ına uğrayacaktır. Komünistlerin at oynatacakları meydan Türkiye olamaz, olamayacaktır. Haine elbet müsamaha edilmeyecektir. Komünist yuvaları, bu topraklarda barındırılmıyacaktır.

Bu beldeler, Müslüman Türk toprağıdır. Bu ezanlar ki, varlığımızın temelidir. Bunlara kasteden kim olursa olsun, evvelâ karşısında Türk Gençliğini, bizi bulacaktır.

8) İster Rusya, İster Ameraka... Cebi rubleli, Moskova kibleli; cebî dolarlı, Amerikan yularlı hainler şunu iyi bilmelidirler ki, karşılarında «DIRİLİŞ»teki bir gençlik vardır.

Var oluş felsefesi «kendi hakimiyetinden başka her hakimiyeti düşmanlık» olan ve Dünya'yı iktisadî hegemonyası altında tutan Yahudi ve usakları iyi bilmelidir ki, «DİRİLİŞ» çanlarına ot tıkiyacaktir. Bu, Türk Gencinin, Türk tüccarının, Türk işçisinin, Türk köylüsünün... hasalı Türk Milletinin diriliş, kendi öz sistemine dönüşüdür. Ne komünist-sosyalist taktiği, ne Yahudi düzenbazlığı. Bizim çok ama pek çok ulvî bir sistemimiz var... Ona dönelim, ona dönüyoruz.

Militemizi iktisaden çökertebilmek için var gücü ile ajan gibi çalışan Beynelmülel zararlı ideoloji ve müesseseler yardakçuları, elbette bundan ürkecek, dalevera makinalarını tam istimi ile çalıştıracaklardır Tâ ki, kazanlarını patlatalım...

9) Devletlerarası birleşmeler açısından, iktisadî entegrasyonlardan tercih edeceğimiz ideal organizasyon Türkiyenin liderliğini yapacağı, «İslâm Ortak Pazarı» görüşüdür. İktisadî düzenimiz, bu zaviyeden planlanmalıdır.

10) Daha dün, mübarek beldenin mübarek camii Mescid-i Aksa'yı bombalayan, binlerce müslümanı şehit eden, lanetli Yahudinin Türkiye'deki, hem de kilit başlarındaki ajanları, artık deşifre edilmelidir. İdare, istişare, murakabe kadroları temizlenmelidir.

Burada, bizimle birlikte hizmet yarışına aynı safta çıkan, ellerinden gelen müzaheret gösteren, gönldaşlarımıza, kardeşlerimize ve aynı prensiplerle yanan M. T. T. B. meşalesini biz devreden, bizden önceki, M. T. T. B. idarecilerine teşekkür ederiz.

Netice olarak diyoruz ki, Türk gençliğinin, Türk Milletinin hizmetindeyiz. Hizmete taliptik, millet yolunda idik... Türk Gençliğinin temsilcileri, emâneti bize tevcih ettiler. Ona lâyük olabilssek, ne mutlu bize.

11) «ZAFER ALLH'A İNANANLARINDIR» İmânıyla, hepimizi selâmlarım...

Burhaneddin KAYHAN

Millî Türk Talebe Birliğı
Genel Başkanı

(Millî Türk Talebe Birliğı 49. Genel Kurulu tarafından Genel Başkanlığa seçilen, Burhaneddin KAYHAN'ın, 23/8/1969 günü, Genel Merkez'de yaptığı ilk basın toplantısının metnidir.)

2) 1969-1970 ÖĞRENİM YILININ AÇILIŞI

1969-1970 Öğrenim yılı, geçen devresindeki talebe hareketleri yüzünden aksıyan Öğrenim yılının tamamlanması ve bu yüzden Eylül ve Ekim devresinde imtihanların yapılması yüzünden mutad açılışından 17

gün sonra açıldı. Bu senelerin geleneğini ikinci defa daha bozuyordu. Pek tabi bununla beraber gelenek haline gelmiş «Üniversite Açılış Töreni» de yapılmıyordu. Artık talebe olmanın zevkide yavaş yavaş kalkıyordu. İlim sükunet isteyen bir işti. Ama dünyada maddeden başka bir şey tanımayan topyekün manevi şeyleri inkar eden materyalist Avrupa medeniyetinin çocuğı Komünizm illeti yurdumuza da girmiş ve bomboş yetiştirilmiş nesillerin şeytanî dialektiğini kurmuştu. İşte bu illet «Anarşi» istiyordu. Onun için «İlim, İlim Adanı, kalkınma gibi mefhumları önemli değildir. O anarşist bilim adanı, anarşist gençlik ve anarşist hava istiyordu. İşte bu şartlar altında Türkiye'de M.T.T.B. Genel Başkanı Burhaneddin Kayhan Üniversite açılışında efkâr-ı umumiyeğe şu beyanatı veriyordu:

«İnsan denilen mukaddes yaratık, hayatı boyunca, mücadele ve mücade etmekte mecburiyetindedir. Zaten insanın yaratılış gayesi de hareketsiz kalmasına müsait değildir.

İnsanlık tarihini ile başlayan bu mücadele daima iki yönlü cereyan etmiştir: İyi ve fena. Müsbet veya menfi. Bu iki mefhum arasındaki ölçü iman, akıl, mantık ve şuurdur. Bu değer ölçüleri içinden geçmeden yapılan aksiyon menfi bir aksiyondur. Neticesi isabetli olarak tahakkuk etmez, Muvaffak olunmuş görünse bile sonu mutlaka hüsrandır. Hattâ küfre kadar uzanır. Fakat değer ölçülerinden geçirilen bir hareket isabetli bir karar ile müsbet manada bir aksiyonun başlangıcı olur, neticede selâmet yoluna çıkarılır.

Bugünün insanı mânâ âleminin uzak madde âleminin esiri ruhsuz bir materyalist olmuştur. Bu gün dünyada hâkim olan iki zihniyette mânâ âleminin yoksundur. Korkunç bir devlet emperyalizmi olan Sosyalizm ile fert emperyalizmi olan Kapitalizm, her ikisi de insanı saadete ulaştırmaktan çok uzaktır. Bu tek taraflı haller, gerek mânâsız madde âlemi, gerekse maddesiz mânâ menfi bir aksiyondur. Neticeye ulaştırıcı değildir. Madde ve mânânın mecz olduğu — et tırnak gibi — bir bütün olduğu zaman müsbet aksiyon haline geçilecek, her hususta muvaffakiyet gerek ferden, gerekse cemiyet olarak mümkün olacaktır.

İnsanın en büyük heyecan ve aksiyon hâli ve en verimli enerjik devresi Lise ve Üniversite çağındadır.»

«İşte dünyanın Liseli, bugünün Üniversiteli genci. Sana hitap edene karşı müsbet ve menfi bir tutum içinde bulunmadan, hadiseleri müsbet değer ölçülerinden geçirerek değerlendirmeli mânâ ve madde âlemini birleştiren bir aksiyon içine girmelisin.

Bir ilim yuvası olması icap eden Üniversite Türkiyede maalesef bu eski hüviyetine tam manası ile lâyük değildir. İlim Lâ Ahlâkidir. Onun

için her ilim erbabı da en ahlâkıdır denemez. İlim erbabı kabul edilen tedrisat üyelerinin bazıları esas değer ölçüleri içinde müsbet bir aksiyonun savunucusu değildir. Bir kısmı tek taraflı materyalist felsefenin müdafiasıdır.

Bunların bir kısmı fert materyalizminin bir kısmı da devlet materyalizminin savunucusudurlar.

Her ikisi de Milli bir Eğitimin dışındadır.

«Milli Eğitim» Anadolu halkının ana felsefesi olan İMÂN temeline, madde harcının atılması ile kurulur. Böyle temeli atılan bina yıkılma tehlikesi olmayan bir binadır.

Bugünkü Milli Eğitim, Anadolu halkının temel felsefesinden uzak tamamen yabancı ve bünyeye zıt bir felsefeye istinat edilerek kurulduğundan millilik vasfından uzaktır.

Ayrıca gayesi ve hedefi belli değildir...

Hedefsiz, gayesiz, plânsız, sistemsiz, bir eğitim sistemimiz veya sistemsizliğimiz mevcuttur.

Liseden mezun olan genç bomboş yetişmekte hedefi ve gayesi belli olmayan bir politikanın kurbanı olmaktadır.

Liseyi bitiren her genç Üniversiteyi okumaya hak kazanmış demektir. Fakat Lise ve Üniversite arasında bir illiyet kurulamadığından ikisi arasında büyük bir dengesizlik doğmaktadır. Politik nedenlerle hocasız olarak açılan liselerden zayıf talebeler yetiştirilmekte, böylece de madâsız, fakat başka çare olmadığı için mecburi olarak yapılan Üniversite imtihanları da bazı talebelere Üniversiteye girme imkânını tanımaktadır. Anadolu çocukları ise zayıf liselerden gelmekte bu yüzden Üniversiteye girme hakkı elinden alınmaktadır.

Biz Anadolu halkının ızdırabını içimizde duyan kimseler olarak kendimizi Anadoludan yeni gelen Üniversiteli genç kardeşlerimizin emrinde vazifeli telâkki ediyoruz.

Hedefsiz, gayesiz, plânsız, programsız bir maarif sistemimizin islâhı hatta yeni baştan ele alınması gerekmektedir. Fakat bunu yapacak gücü kimsede göremiyoruz. Onun için bunun üzerinde şimdilik fazla durmuyoruz.

Üzerinde en fazla durulması icab eden ve bizim asli vazifemiz olan, Üniversite ve Üniversiteli davasıdır.

Bir memlekette üniversitenin açılabilmesi için üç unsurun bir araya gelmesi lâzımdır.

1 — Hoca, 2 — Talebe, 3 — Bina, malzeme. İkinci unsur olan talebe ziyadesiyle vardır. Üçüncü unsur bina, malzeme gibi hususlar da devlet tarafından temin edilir ve edilmelidir.

Durum hoca meselesine gelmektedir. Evet bugün üniversitelerimizde öğretim üyeleri kifayetsizdir. İmkânları karşılamaktan, hem kemmiyet hem de keyfiyet bakımından çok uzaktır.

Eser verememiş, Doktora yapamamış kimseler politik mülahazalarla Prof. ünvanı ile taltif edilmiştir. Ayrıca eser verenler de eser vermiş olmak için, ders kitapları meydana getirmişlerdir. Bunların hiç biri Üniversite fonksiyonuna uygun ilmi kapasiteye yeterli eserler değildir. Bu şekildeki eserler zararlı olmaktadır.

Talebe zaviyesinden mütaalâ edecek olursak o zaman da durumun daha kötü olduğu görülür.

Üniversiteye girebilen talebenin de bir sürü derdi vardır. Bunların hiç biri hal edilmiş, bir sistem ve plâna bağlanmış değildir.

Bu ana dertleri dört esasta toplayabiliriz.

- 1 — Barınma derdi.
- 2 — Gıda derdi.
- 3 — Kitap derdi.
- 4 — İstikbal derdi.

Bugün bu dört ana mesleyi ne hükümet ne de muhtar üniversite ciddi bir şekilde ele almış değildir.

1) Maarifin açmış olduğu yurtlar ihtiyaçları karşılamamaktadır.

2) Bugün bir üniversite talebesi sabah kahvaltısını ya bir simit ile yapmakta veya hiç yapmamaktadır. Halbuki fikri bir çalışma yapan kimseler, kuvvetli gıda almaya mecburdurlar. İstanbul Üniversitesinin lokantası ise ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır.

3) Kitaplar çok pahalıdır. Talebe karını doyuramazken her sene değişen fahiş fiatla kitapları almağa mecbur tutulmaktadır.

4) Mezun elemanlardan faydalı şekilde istifade edilemediğinden tahsilin ehemmiyeti azalmaktadır. Bunun esası bir şekilde incelenmesi ve plânlaması gerekmektedir.»

Burhaneddin KAYHAN
M.T.T.B. Genel Başkanı

2) 1969 - 1970 ÖĞRETİM YILI

MTTB Üniversiteye yeni girmiş talebeler için her sene neşrettiği «rehber» mahiyetinde «Üniversitemiz Açılırken» broşürünü 1969 - 1970 öğrenim yılı için yeni bir şekilde neşretmiştir. «MTTB Basın Yayın Müd. Neşriyat Bürosu» tarafından neşredilen bu broşürde MTTB nin mahiyeti izah edilmekte ve karşılaşacağı güçlüklerde hemen MTTB'ye başvurması isteniyordu.

32 sahifelik broşürde İstanbul'daki Yurtların adresi, telefon numaraları, ücretleri hakkında malumatlar yer almakta, ayrıca ders çalışabileceği kütüphaneler hakkında da malumat verilmektedir.

Üniversite Rektörü, Dekanlar, Fakülte Kürsü Profesörlerinin isimleri verilmekte, bilhassa Rektör ve Dekan'ların resimleri ve biyografileri yer almaktadır.

Broşürün münderecatında yer alan diğer hususlarda şunlardır: Üniversitede kitap ve yabancı dil meselesi - Prof Mümtaz Turhan (Makale), Sosyal İlimler Enstitüsü Vahap Kaba (Makale), Üniversite meseleleri hakkında roportajımız, Muzaffer Deligöz Basın-Yayın Md. (Üniversite Dekanları ile roportaj), Üniversite Öğrencileri ve Öğretim Üyelerine amatör ve profesyonel ehliyet veren MTTB Trafik Müdürlüğünün ilanı, Judo, Jiu Jitsu, Karate ve Aletli Jimnastik kursları açan spor müdürlüğünün ilanı, Yurtlar Komitesinin ilanı ve Fotoğrafçılık kursları hakkında ilanlar, Şehit Mustafa Bilgi'nin biyografisi, Öğrenci meseleleri Müdürlüğünün «Üniversiteye giren genç arkadaşım» adı altında makalesi ve Genel Başkanımızın Üniversiteler açılırken verdiği beyanat.

3) 1970 - 1971 ÖĞRENİM YILININ AÇILIŞI

1970 yılı anarşist hareketlerin en kesifleştiği bir yıl olmuştur. Talebe hareketleri bölümünde teferruath olarak anlatılacaktır. Üniversitelerin 2 Kasım 1970 tarihinde açılacağı bildirilmişse de resmen o tarihte açılmış fakat fiilen 20 - 25 Kasım da çalışmaya başlamıştır.

1969 - 1970 Öğrenim yılı tabiri caizse «hır - güre» yılı olmuş, bütün fakülteler anarşist sol yüzünden normal tedris süresinden çok eksik eğitim yapmış bütün bir sene boykot, işgal ve tahriplerle geçmiştir.

Bu devrede Mehmet Büyüksevinc, Battal Mehmetoğlu, Süleyman Özmen, Dr. Necdet Güçlü, Mustafa Kuseyri, Yusuf İmamoğlu adlı öğrenciler öldürülmüş ve bir çok milliyetçi genç işkençeye maruz kalmış, Çapa Yüksek Öğretmen Okulu öğrencileri başta olmak üzere yüzlerce milliyetçi gençte derslere anarşistler tarafından sokulmamışlardır.

16 Haziran büyük «İşçi Hareketi» ve buna mümasil işçi hareketleri komünistler tarafından organize edilmiştir.

MTTB Yıldız Hadiselerinden sonra bütün efkâr-ı umumiyeye bundan böyle müdafaa dışında hiç bir aksiyon yapmayacağı bütün anarşist hareketlerde Polisle Komünistleri başbaşa bırakacağını bir beyanatla bildirmiş ve Pasif mukavemete girmiştir.

MTTB Yıldız Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde Milliyetçi ve Mukaddesatçı gençliğe büyük bir oyun oynayan Haldun Menteseoğlu ve dolayısıyla Hükümet politikasının doğrudan komünist hareketlerinin karşı-

sına çıkamayacağını bunun neticesi olarak Haldun Menteseoğlu'nun idaresindeki İç İşleri Bakanlığının anarşizm karşısında ne hale düşeceğini görmek istediğimizden bütün fiili hareketlerden MTTB çekildi. Netice olarak sağ-sol davası diye halka tanıtılan hadiselerin aslında komünist-vatansever kavgası olduğu gösterildi. «Sol» fikriyatın önünden «Milliyetçi ve Mukaddesatçı» cephe çekildiği anda «Sol» bütün anarşist hareketleriyle ortada kaldı. Ve bütün yıl sadece solun devletle devlet kuvvetleriyle savaşını seyrettik.

Bu yıl kâbus gibi ülkemizin üstüne çöktü. Halbuki bütün bu hareketler İstanbul'da 200 ü geçmeyen komünist militanların eseri idi. Ama acz içinde bir hükümet hiç bir hareketi önleyemedi. «Gençlik» denen şeyin ne ne olduğunu, onlarla nasıl meşgul olunacağını bilmeyen, iyilerini kötülerini ayıramıyarak hepsini bir mütalaa eden, sağ-sol kavgası dediklerinin aslında vatan hainleri ile vatan severler arasında cereyan eden kutsal mücadeleyi idrâk edemiyen gençlik politikası olmıyan ve gençliği bir kuvvet olarak görmüyen iktidar, «Anarşiyi» önleyemedi. Ve acziyeti ile koca bir milleti tedirgin etti.

İşte bu şartlar altında üniversite yeni bir tedris dönemine giriyordu. 1970 - 1971 Öğrenim yılının açılışında Genel Başkanımız Burhaneddin Kayhan şu beyanatı veriyordu.

İstanbul, 1/11/1970

2 Kasım 1970 tarihinde İstanbul Üniversitesi, 1970 - 1971 ders yılını bu sene üçüncü sene olarak malesef merasim yapmadan açılmaktadır. Üniversite hayatında emsaline rastlanmayan bu hareket Türk İlim haysiyetinin ve şerefının zedelendiğinin, sarsıldığının bir işareti olması bakımından Türk Yüksek Tahsil gençliği olarak üzüntümüzü beyan ederiz.

Üç tane satılmış talebe müsvevtesi bir kısım masum talebeleri de alet ederek Üniversiteyi anarşi yuvası haline getirmiş, bu yüzden resmen bir açılış merasiminin yapılmamış olması idare ve ilgili mercilerin acizliğini göstermesi bakımından ayrı bir üzüntü vesilesi teşkil etmektedir.

Biz, M.T.T.B. olarak 1968 ders yılında açılış merasimi yapmış, mani olmak isteyen anarşist-komünst uşaklarına gereken dersi vermiştik.

Bugün de aynı merasimi çok daha güzel bir şekilde açacak, mani olmak isteyen anarşist-komünist uşaklarına gereken her türlü dersi verecek gücteyiz. Fakat bu sene böyle bir harekete girmiyoruz. Çünkü Üniversite idaresi kendi vazifesini yapamıyacak kadar aciz, ilim yuvasının bu günkü düşmüş olduğu badireyi anlamıyacak kadar basiretsizdir.

Üniversitenin düşmüş olduğu bu badirenin müsebbibleri %70 şini teşkileden mason ve solcu öğretim kadrosudur. İlmî kariyerden yoksun, i-

lim ahlâkından nasibi olmayan öğretim üyeleri, talebeye millî ruh vermekten, faziletli, ahlâklı yetişmelerini temin etmekten uzak, solcu, eyyamcı, kozmopolik bir ruh vermektedirler.

Hattâ, bunlardan bazıları o kadar ileri gitmektedir ki; anarşist-komünistlerin elebaşlarını evlerinde saklamakta, silahları ile onları arabalarına almakta, ve akıl hocalığı yapmaktadır. Üniversite, idaresi ve devlet otoritesi de malesef bunlara göz yummaktadır. Şimdiye kadar, bu anarşist-komünist uşakları, talebe müsvettelerini fakülteden atmak hususunda hiçbir organ teşebbüse geçmemiştir.

Durum böyle olunca, Üniversitenin ıslahı için;

1 — Bu ilim müsveddesi, ilim yobazları (solcu-mason ve ilimsizler) üniversiteden atılmalıdır.

2 — Anarşist-komünist uşakları talebe müsveddelerinin üniversite ile ilgilerinin kesilmesi ve derhal askere er olarak alınması,

3 — Bundan sonra «Millî bir Üniversitenin kurulması» yoksa, bugünkü hali ile üniversite memlekete faydalı insan değil, zararlı insan yetiştirmektedir.

İlim lâ ahlâkidir. Eğer ilim erabı iyi ahlâklı ise ilmîni iyi yolda, fena ahlâklı ise fena yolda kullanacaktır. Onun içindir ki; ilim sahiplerinin mutlak iyi insan olacağını düşünmek yanlıştır.

Bugün Türkiye'deki «Maarif Sistemi» millîlik vasfından yoksun, gâyesi ve hedefi belli olmayan bir sistemdir. Böyle bir sistemde yetişenlerde normal olarak solcu olmakta, gençler, millî duygulardan, vatanseverlik hasletinden yoksun bulunmaktadır. Onun için biz diyoruz ki, Üniversitenin ıslahı ilmin haysiyetinin kurtarılması isteniyorsa, İlkokuldan Üniversiteye kadar, eğitim sistemimizin ıslahı ve gerçekten «Millî olan bir eğitim» in kurulması şarttır. Yoksa günden güne çoğalan aksaklıklar ileride telâfisi çok güç bir durum arz etmektedir.

Bu aksaklıkların başında da lise mezularının dörtte birinin üniversiteye girebilmesi, geriye kalan dörtte üçü ise malesef kaderine terk edilmiş olmasıdır. Burada yine büyük bir adaletsizlik doğmaktadır.

Anadolunun üçra köşelerinden gelen fakir gençler ile politik mulâhazalarla öğretmensiz açılan liselerde okuyan saf, temiz ve imanlı fakat, fakir anadolu çocukları malesef üniversiteye girememektedirler. Zengin ve kapitalist-komprodorların çocukları ise büyük şehirlerde kolejlerde yetişmekte, özel kurslara, derslere gönderilerek istenilen fakülteye girebilmesi temin dilmektedir.

Bu ortam ise zengin ve kapitalistlerin lehine, fakir halkın ise aleyhine işlemekte ve böylece büyük bir adaletsizlik doğmaktadır.

Onun içindir ki, biz bu düzeninde aleyhindeyiz. Fakat, bu adaletsizlik düzenin yerine sosyalist-solcu, eyyamcı, kozmopolit bir düzen değil, millî ve manevî değerlere bağlı, adaletçi bir düzen olmalıdır diyoruz.

Böyle adaletten yoksun olan bir düzen içinde haksızlıklar, suistimaler olacaktır, kurbanlar verilecektir, böyle olması mukadderdir.

İşte sistemsiz eğitimin kurbanları üniversiteye giremeyen lise mezunu gençlerdir. Bu gençlere, tavsiyemiz solcuların istismarına kapılmadan memlekette anarşiye yer vermeden daima şuurdu ve kararlılık içinde bulunarak kendilerinin ızdırabını çeken millî değerlere bağlı M.T.T.Birliği'ne müracaat etmelerini tavsiye ederiz.

Bu keşmekeşlik ve bu ilim yuvalarının otoritesinin sarsıldığı ortam içinde, bütün üniversiteli talebelere ve bu sene yeni üniversiteye gelen genç talebe kardeşlerimize 1970 - 71 ders yılının hayırlı olmasını diler, millete ve vatana faydalı birer eleman olarak yetişmelerini temenni eder, derslerinde üstün başarılar dileriz.

ZAFER İMANLI GENÇLERİNDİR.

Burhaneddin KAYHAN

M.T.T.B.

Genel Başkanı

4) YURTLAR KOMİTESİ - KREDİ BURS İŞLERİ - YARDIM

Öğrenci Meseleleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan «Yurtlar Komitesi» 1969 - 1970 Öğrenim yılında MTTB ne müracaat eden talebelerin %80 nini yerleştirme imkânını bulmuştur. İstanbul'da yeni açılan bir vilâyet yurdu ile tamamen boşaltılıp MTTB'ye tahsis edilen bir özel yurda ve İlim Yayma Cemiyeti yurtlarına yerleştirmeler yapılmıştır. Dolayısıyla MTTB ye başvuran talebelerden hemen hemen açıkta kalmanı olmamıştır.

1970 - 1971 Öğrenim yılında Osman Yumak'ın organize ettiği komite aynı vazifeyi başarıyla yürütmüş, geçen yıl yerleştirilmesiyle meşgul olduğu yurtlardan yerlerle yeni açılan yurtlara ve çeşitli özel yurtlara müracaat eden talebe arkadaşları yerleştirmiştir.

Burs ve Kredi muamelelerinin nasıl olacağı ve hangi yerlerden burs alınabileceği hakkında müracaat edenlere gerekli malumat verilmiş ayrıca İlim yayma Cemiyetinden ve çeşitli müesseselerden muhtaç arkadaşlara burslar temin edilmiştir.

5) KİTAP KULÜBÜ - KÜTÜPHANE - OKUMA SALONU

MTTB Genel Merkez Binasında evvelce çay ocağı bulunan ve harap vaziyette olan kısım Sayın İsmail Kahraman devresinde tamir edilmiş böylece 100 kişilik okuma salonu ile kütüphane ihtiyacımız karşılanmıştı.

Burhaneddin Kayhan devresinde de aynı gayelerle istimal edilmiş burada çok faaliyetlerin yapılabilme imkanları bulunmuştur. MTTB Kültür Müdürlüğünün ve Orta Öğretim Komitesinin bütün seminerleri bu salonunda yapılmıştır.

Üniversiteden gerek bağış gerek para ile çeşitli İlmî eserlerle diğer müesseselerden temin edilen İlmî ve fikri eserlerle 1176 kitaba ulaşan kütüphanemiz Gençliğe bu branşada hizmeti yapabilme vakarını taşır.

1969 - 1970 Devresinde Kitap Kulübü başkanı bulunan Mehmet Alacacı'nın çalışmaları sayesinde hayli işlek hale gelmiş yüzlerce kıymetli fikri, millî İlmî eserlerin ucuz bir şekilde talebe arkadaşlara temini sağlanmış, Üniversite ve çeşitli yüksek okullardan 574 üyesi bütün bir yıl alış veriş etmiştir.

1970 - 1971 devresinde de Metin Mengüçoğlu'nun başkanlığında çalışmaya başlamıştır. Şu ana kadar kısa bir hizmet döneminde faaliyetleri daha da artmış yüzlerce arkadaşın kütüphane sahibi olması sağlanmış kitap okuma itiyadı gibi güzel bir hususiyet kazanmasına sebep olmuştur.

Kitap Kulübü neşriyatı olarak «Modern İktisat ve İslâm» 25000 tıraja yükselmiş ve ilaveten «Ortak Pazar Dedikleri» broşürü 5000 adet basılarak dağıtılmıştır.

6) BEDENİ ÇALIŞMA - SPOR FAALİYETLERİ

MTTB Genel Merkez Binasında bulunan spor salonu İstanbul çevresinde bulunan spor salonlarının hemen hemen en büyüğü ve en modernidir. Tek kusuru duşlarının muntazam çalışmamasıdır. Fakat bütün bir yıl hemen hemen her gün bir sportif faaliyete istimal edilmiş, Üniversite talebelerini kahve köşelerinden kurtarıp Judo, karate, Jiu jitsu, aletleri jimnastik, basketbol, voleybol gibi branşlarda onları bedeni bakımdan eğitime gayret etmiştir. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur atasözünü atalarına lâyık olmağa çalışan bizler azami tatbik etmeğe çalıştık.

MTTB olarak Judo kulübümüz sesini Türkiyenin hemen hemen her yerine duyurmuş ve en devamlı faaliyet gösteren müessese olarak takdir toplamıştır. Bu kulübümüz çeşitli müsabakalara iştirak etmiştir.

MTTB spor kulübü olarak tesis edilmiş ve federe olmak için Beden Terbiyesi Spor Bakanlığı ile müteaddit görüşmeler yapılmış bunun için gerek Genel Başkanımız ve gerekse spor müdürümüz Kemal Gündoğdu Ankara'ya sık sık giderek görüşmelerde bulunmuşlardır. Fakat ne hikmettir ki hâlâ bu iş engellenmektedir.

Karate olarak bütün bir yıl devamlı çalışılmış ve güzel bir ekip kurulmuştur.

MTTB Orta Öğretim Komitesi içinde salon ve gün ayrılmış ve Orta Öğretim Basketbol ekibi kurulmuştur. Bir çoğu yüksek tahsile geçen bu arkadaşları yakında MTTB spor kulübünün basketbol branşında müsabakalara iştirakını bekliyoruz.

7) REKTÖR - DEKANLAR - ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE TEMASLAR



MTTB Genel Başkanı Burhanettin Kayhan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Nazım Terzioğlu ile makamında yaptığı bir görüşme sırasında.

1969 - 1970 tedrisat döneminde Burhaneddin Kayhan Başkanlığında 5 kişilik MTTB heyeti Üniversite öğretim üyeleri ile çeşitli temaslarda bulunmuştur.

Heyetimiz ilk teması İstanbul Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli ile yapmış, makamında yapılan ziyarette Üniversite meseleleri ve MTTB hakkında görüşmelerde bulunulmuştur. Daha sonra Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Afif Erzen, Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı, İktisat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Abdullah Türkoğlu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Barlas, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Kazım Ergin, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Safa Karatay bizat makamlarında ziyaret edilerek çeşitli görüşmeler yapılmıştır.

1969 - 1970 döneminde İstanbul Üniversitesinde Rektör Değişikliği olmuş ve Rektörlüğe Sayın Prof. Dr. Nazım Terzioğlu getirilmiştir. Yeni seçilen Rektörü gene aynı heyet makamında ziyaret ederek tebrik etmiş ve daha sonra müteaddit defalar Genel Başkan Burhaneddin Kayhan tarafından ziyaret edilerek Üniversite meseleleri hakkında görüşmelerde bulunulmuştur.

Yıldız Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Reisi ile İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi reisi Sayın Ord. Prof. Dr. Nihat Sayar Makamlarında ziyaret edilmişlerdir.

Genel Başkanımız Burhaneddin Kayhan Temmuz ve Ağustos aylarında yapmış olduğu Anadolu gezisinde Erzurum Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet Özel'i makamlarında ziyaret ederek görüşmelerde bulunulmuştur.

Bunların dışında sık sık öğretim üyeleri ile temaslarda bulunulmuş «Beyin Komitesi Toplantı» larında fikirlerinden istifade edilmiştir.

1970 - 1971 Tedrisat döneminde de tekrar aynı görüşmeler yapılmış yeni seçilen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sırrı Ering, İstanbul Devlet Mimarlık mühendislik Akademisi Reisi Sayın Prof. Dr. Vakkas Aykurt ziyaret edilerek tebrik edilmişler ve çeşitli görüşmelerde bulunulmuştur.

Ayrıca bütün Üniversitelerde yeni seçilen dekan ve rektörler telgrafla tebrik edilmişlerdir.

İstanbul Kimya Fakültesi Dekanı Sayın Saffet Rıza Alper hanımefendi 23 Ocak 1971 günü Genel Başkan ve Genel Muhaşip tarafından evinde ziyaret edilmiştir. Solcular tarafından şahsına yapılan iğrenç tecavüzlerin karşısında olduğumuzu bildirerek MTTB teşkilâtının her zaman anarşistlerle mücadele ettiği anlatılmıştır. Kimya Fakültesinde İlmî çalışmaları sabote edip bütün bir sömestri talebeleri derse sokmayan talebelere sömestri kaybettiren laboratuvarları tahrib eden anarşistlere gerçek bir va-

tan sever olarak karşı çıkışını bütün kalbimizle tebrik ettiğimiz bildirilmiştir.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığına seçilen Prof. Dr. Tahsin Yazıcı da makamında ziyaret edilmiş bu ziyaretimiz kendisi tarafından iade edilmiştir.

8) FAKÜLTELER ARASI KÜLTÜREL FAALİYETLER

1969 - 1970 Öğrenim yılında MTTB Kültür Müdürlüğümüzce organize edilen «seri seminerler» belki de MTTB' tarihinde en kesif kültür faaliyeti yılı olarak geçecektir.

Bu kültür faaliyetinin en bâriz özelliği fakültelerde birbirlerini tanıyamayan arkadaşların aynı çatı altında birleşerek arkadaşlık münasebetlerini tesis etmesidir.

Gurub gurub fakülteler muayyen günlerini bölüşmüşler ve her hafta MTTB de toplanma ve kültürel eğitim imkanlarını bulmuşlardır. 1969 - 1970 devresinde haftanın muayyen günlerini paylaşan fakülte gurubları şunlardır. Hukuk, İstanbul Tıp, Cerrahpaşa Tıp, Eczacılık, Dişhekimliği Orman Fakülteleri Çağaloğlu Mühendislik Mimarlık Yüksek Okulu, Edebiyat Fakültesi İşletme Fakültesi.

Ayrıca her hafta devam eden Orta Öğrenim Seminerleri ve yalnız kızlara mahsus ayrı olarak faaliyet gösteren MTTB Türk Kızları İlim ve Kültür Kolunun seminer faaliyetleri.

1969 - 1970 ve 1970 - 1971 Tedrisat yılı içinde yalnız İstanbul sınırları içinde gösterdiğimiz kültür faaliyetlerinin blançosu şöyledir.

SEMINER: 18 Yüksek Tahsil, 28 Orta Öğrenim, 5 İ.D.M.M.A. düşünce kulübü için toplam seminer faaliyeti 51 dir.

Ayrıca 8 Anma Günü, 14 Konferans, 4 Şölen, 1 Şiir gecesi yapılmıştır.

9) TEMSİLCİLİK SEÇİMLERİ - CEMİYET FAALİYETLERİ

Anarşinin kolgezdiği ve bir alev gibi bütün Yüksek Tahsil Müesseselerini sardığı bir vasatta MTTB olarak bir kısım Yüksek Tahsil Müesseselerini bu yangından kurtarmakla vazifelerimizden en büyüğünü yapmış addediyoruz. Tabii ki biz çalıştık Allah muvaffak etti.

Bu faaliyetimizde resmen MTTB ne bağlı derneklerimizle, bize resmen bağlı olmayıp fakat müştereken çalıştığımız dernek ve cemiyetlerle yürüttük. Bunun misalleri İ.D.M.M.A düşünce kulübü, Işık Mühendislik ve Mimarlık Vakıf Yüksek Okulu Talebe Cemiyeti, İ.T.İ.A. talebe cemiyeti vb.

Işık Mühendislik ve Mimarlık Vakıf Yüksek Okulu Talebe Cemiyeti'nin fedekar üyeleri başta eski başkan Semih Topcu, yeni başkan Hüseyin Yüksel, ve diğer mücahit kardeşlerimizin fedakarca çalışmaları neticesinde bu gün Işık komünist anarşistlerden temizlenmiş bütün bir yıl hadisesiz boykotsuz muntazam tedrisat yapan bir müessese haline gelmiş, ilim avdet etmiştir. Yalnız şu misâlimiz efkâr-ı umumiyede ve talebelerde şu fikri uyandırmıştır.. Mukaddesatçıların hâkim olduğu yerde ilim yapılır, aksi halde anarşi göz açtırmaz».

İkinci zikredeceğimiz okul İ.D.M.M.A. adıyla anılan eski ismi Yıldız Yüksek Teknik Okulu'dur. Bir sene içinde 2 kişinin ölmesi, aylarca tedrisat yılının kaybolmasını sağlıyan anarşist komünistlerin aksiyon yeri olmaktan kurtarılmış ve İlim Yuvası haline getirilmiştir. Koca bir ders döneminde tek bir yersiz boykot anarşi, isgal gibi hadiselerle rastlanmamıştır. Komünistlerin elindeki Öğrenci Birliğinin okula hâkim olduğu devrelerde anarşinin de hâkim olması ve mukaddesatçıların kümelenmesi İ.D.M.M.A. Düşünce Kulübününün hakim olduğu zamanda tek bir gün aksamadan tedrisatın muntazam yapılması aradaki farkı gösterir zannederiz. Bu işte emeği geçen MTTB Eğitim Müdürü ve İ.D.M.M.A. Düşünce Kulübü Başkanı Mehmet İncili kardeşimize ve isimlerini sayarsak 300 kişilik isim listesi tutacağından hepsine topyekûn «Mücahid Kardeşlerimiz» demeye uygun bulduğumuz kardeşlerimize teşekkürü bir borç biliriz.

Üçüncü gayri resmi bize bağlı cemiyetimiz İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Talebe Cemiyetidir. 5 Mayıs 1970 günü MTTB'deki kongreyle başkanlığa geçen Zeki Tosun ve arkadaşları sayesinde bir yıl normal tedrisatı yürütmüş anarşiye imkân bırakmamışlardır. İstanbul Üniversitesinin bütün fakülteleri anarşiye boğulurken bu akademi sükûnet içinde tedrisatını yapmış ilim huzurunu getirmeyi başarmıştır. Yapılan bir iki boykot ise tamamen talebenin hakkı olan isteklere şamil örnek boykottu. Boykotun ilân edilişi ve bitirilişi tamamen kontrolümüz altında olmuş hiç bir anarşist hareket olmamıştır. İstekler kabul edilince de örnek boykot sessizce kaldırılmıştır. Ve cemiyet bu faaliyetleriyle talebe üstünde müsbet bir tesir uyandırmıştır.

Talebe temsilcilik seçimlerinde ise bu yıl Edebiyat Fakültesi Temsilciliğinde MTTB olarak iki aday koyulmuş her türlü kazanabilme imkanı sağlanmış fakat Dekanın isgüzarlığı ile ertelenen seçim yüzünden mutlak zaferimiz engellenmiştir.

Edebiyat Fakültesi bütün bir yıl (1969 - 1970) anarşist solcuların fiiliyat sahası haline getirebilmek istemiş fakat talebenin pasif direnişi ile bir türlü muvaffak olunamamıştır. 1970 - 1971 tedrisat dönemi Fakültenin anarşiden bıktığı bir yıl olmuştur. Bu hareketlerden doğan hadiselerin teferruatlı şeklini «Talebe hareketleri» bölümünde göreceksiniz

MTTB Yurt temsilciliklerinde de adayları olmuş ve iki zafer kazanmıştır. Bunlardan biri Konya Talebe Yurdu Talebe Temsilciliği ile Fatih Vakıflar Yurdu Talebe Temsilciliğidir.

10) ORTA ÖĞRENİM KOMİTESİ - TÜRK KIZLARI İLİM VE KÜLTÜR KOLU FAALİYETLERİ

Öğrenci meselesi müdürlüğümüz faaliyeti olarak o bölümde teferruatlı olarak incelediğimiz bu iki kol hayli başarılı icraatları ile takdir toplamışlardır.

Yarının Yüksek Tahsiline geçecek olan Orta Öğrenim gençliğinin dert ve davaları ile meşgul olmak onları Kültürel ve sportif bakımdan eğitmek elbetteki en güçlü ve en eski bir gençlik teşkilatı olarak vazifemizdi. Bu gaye ile kurduğumuz bu kol 1969 - 1970 ve 1970 - 1971 ders yılı dönemlerinde bütün imkânları ile gençliğe yardımcı olmağa gayret etmiştir.

Yalnız İstanbul'da değil 9 vilayette temsilcilik açmak suretiyle iki dönemde 28 seminer, 2 liseliler şöleni, 2 Ramazan eğlencesi, 2 tanışma çayı 9 film gösterisi, 1 konferans, 1 piyes olmak üzere Orta Öğrenim Gençliğine elden geldiği kadar faydalı olmağa çalışmıştır.

Bu faaliyetleri yanında Bursa, Edirne, Balıkesir'e seyahatler düzenlenmiş şehir içinde ise müzeler ve mesire yerlerine gidilmiştir.



MTTB Orta Öğrenim Komitesinin şehir dışında yaptığı bir gezi sırasında toplu halde görülüyorlar.

15 000 tane «Allah İlim ve İnsan» broşürünü İstanbul ve vilayet temsilcilikleri vasıtasıyla dağıtmıştır.

Orta Öğrenim Komitesi bağlı olduğu gençlik kitlesinin «Tek Ders» dâvasına sahip çıkmış öğrenci velileri ve öğrencilerle yaptığı toplantılar ve Protesto yürüyüşleri ile kamu oyuna meseleyi izah etmiştir. Ayrıca Genel Başkanlık Millî Eğitim Bakanlığıyla temas kurmuş bu davanın halledilmesini rica ederek istekleri bildirilmiştir.

Türk Kızları İlim ve Kültür Kolumuza gelince. Bu kol yalnız kız arkadaşlar arasında bize bağlı fakat ayrı olarak faaliyet gösteren bir koldur. MTTB olarak kızlar arası müşterek çalışma ve tesanüdü sağlamak gayesi ile kurulmuştur. Çeşitli seminerler konferanslar geziler yapmak suretiyle kız arkadaşlarımız arasında milli ve manevi değerlere sahip çıkan elemanların yetişmesine gayret eden bu kolun fedakâr idarecilerine MTTB olarak müteşekkirimiz.

— BÖLÜM IV —

TALEBE HAREKETLERİ

1969 - 1970 ve 1970 - 1971 tedrisat döneminde Türkiyedeki talebe hareketleri bambaşka veçheler kazanmış normal talebe isteklerinin dışına taşarak «Gerilla» savaşları halini almıştır.

Anarşinin kesif bir hâle geldiği bir dönemdir bu dönem. Artık talebe istikbalinden velide evladından endişe duyduğu, ümidin kesildiği, gafillerin yavaş yavaş uyanmağa başladığı bir dönem özelliğini taşıyor.

Hadiselerin bu hâle gelişinde memleketin idarecileri tamamen mesuldür. Bu mesuliyet eski yeni bütün idarecilere şâildir. Evvela nesilleri milli ve manevi değerlerden azâde bitki gibi yetiştiren ve sonradan anarşik hareketleri bastırmak için zor kullanmaktan başka bir metod bilmeyen idareciler, şimdiki vahim hadiseleri zamanında önünü alamıyarak celali isyanları haline dönüştürülmesine sebep olmuşlardır.

Evvela materyalist dünya görüşü yıllardır Türk insanına kabul ettirilmeye çalışılmıştır. «İnsan» mefhumu sadece yiyen-içen-uyuyan-çoğalan-ölen gibi hayvani hayata münhasır özellikleriyle tanıtılmış onu insan eden vasıfları inkâr edilmiştir.

Adına Millî Eğitim denen aslındâ ne milli ne de eğitimle uzaktan yakından âlakası olmıyan sadece diplomalı cahil yetiştiren bir siyasetle nesiller mahvedilmiştir.

Türk çocukları yerli kültürden mahrumdur. Bin yıllık bir mâzinin kapıları ona kapalıdır. Kütüphanelerin tozlu rafları sadece Garplı araştırmacılara mahsustur. Bu memleket millî olmasında nasıl olursa olsun diye önce Fransız sonra Amerikan sonra Köy Enstitülerinde Rus Kolhoz eğitimi diye denenmedik sistem kalmamıştır.

Tarih okuduğu zaman sadece vak'alar yığınının ve tarih rakamlarının arasında boğulur. Ezbercilikten başka bir şey öğrenemez. Tarihi vakaların arkasındaki «Millî Ruh» hissettirilmez. «Tarih» vakaları ezberlemekten ibaret can sıkıcı bir şey olmaktan ileri gidemez. Yunan Tanrıları savaşları daha tarih okumağa başladığı gün ilk defa karşılaştığı mevzular olur.

Bu sistem Eğitim de değildir. Çünkü maddî ve manevî bir şekilde eğitilerek «İlim zihniyeti», «terbiye», «kültüraşkı», «millî ruh», asla ve kat'a verilmediği gibi Okullarda Türk çocuklarının kafası okumaktan bıktırılır. «Kültür» değil, «Bilgi» verilir. Bilmezler ki bilgi kof bir yığındır. Eğitimin gâyesi onları kültüre ulaştırmaktır.

Netice olarak bu eğitim şartları içinde Türkiyede Münevver İnsan yetişmesine imkan ve ihtimal yoktur. Vatansever, İdealist insan beklemek yersizdir. Eğer bu memlekette vatansever ve idealist insanlar varsa hayret ve takdir edilecek bir hususdur ki onlar böyle bir eğitimin bozuk (!) mâmulleridir.

Eğer Türkiye'nin idarecileri bu günkü ANARŞİST GENÇLİKTEN şikayet ediyorlarsa onların sadece maddî güçlerini ele almayı bırakarak mâna cihetine eğilip bütün bunların temel sebeplerine inmelidirler. Bu günkü düzende anarşist olmayan vatansever gençlerle yabancı emellere satılmış gençlik arasında bir mukayese yapılsın. Bir ülkenin idarecilik mevkiine yükselmiş kimselerin Tarih perspektifinden hadiselere bakmasını bilmelidir.

Atılan fesad tohumları yeşermiştir. Nemelazımcılık zihniyeti ile rahat adam, keyif adamı, iş adamı yetiştirmekten gayri birşey istemiyen zihniyet «idealist» tipinden müthiş bir şekilde ürkmektedir.

Bu günkü Türkiye'de Gençlik ise üçe ayrılmıştır. Bunlardan ikisi belirli dünya görüşüne sahip gençleri sinesinde barındırıyor. Üçüncü grup ise renksizler eyyamcılar diye anılan nebati, bitkisel hayat yaşayan yaratıklardır. Diğer iki gurup ise gene bu eğitimden geçmekle beraber biri köksüzlüğünün, ruhsuzluğunun neticesi olarak başka emellere satılmıştır. (Aynı gurup içinde sırf batı emperyalizmine dayduğu hınc yüzünden, bulunan, bir kısım gafillerde mevcuttur.) Diğer gurup ise köküne özüne dönmek isteyen emperyalizmin her çeşidini red eden gençlik kitlesidir. ki mukaddasatçı gençlik adıyla tanınır.

Bu düzen iflas etmiştir. Neticesi her müesseseyi felç olmuş Türkiye olarak karşımızdadır. Bu düzenin karşısında «doktrin sahibi» gençlik var. Bunlardan «sol» diye adlandırılanlar bu düzeni anarşi ile yıkmaya çalışırlardır. Neticesinde beynelminel komünizme satılmak demir perde ülkeleri arasına girmek gibi kötü bir akıbet mevcuttur.

İkinci gurup ise "sağ" diye adlandırılan bütün dünya ülkelerinde «faşistlere» veya «kapitalist» lere izafe edilen Türkiyede ise bambaşka hüviyette olan «kapitalist ve faşist» düzenlerin düşmanı topluluğa izafe edilmektedir.

Türkiyede hâlâ bu «sağ» «sol» tabirleri vüzûha kavuşmamış «bozuk düzen» şak şakçaların silahı olmakta devam etmektedir. Halbuki cepheler ve gayeler bellidir.

Biri fitratının tabii neticesi «anarşist» «bozguncudur» Diğer ise bu milletin kurtuluşuna aşk ve imanla yoğrulmuş, ecdadına, tarihine, milliyetine, bağlı «nesillerle» dünya milletleri arasında sanayi inkılâbını yaparak, "Geri kalmış" tabirinden kurtulmak istiyor. Muazzam Medeniyetinin "Orta Şarkta" yeniden ihyasını istiyor. Eğer bu zümreye «aşırı sağ» adı altında hücum etmekte devam ediyorlarsa onlara sorarız: «Peki siz kimsiniz?» Ya bu milleti yok etmek isteyen, onun kendine dönüşünü, yükselmesini arzu etmeyenlerle beraberiniz veya dünyadan habersiz zavallı gafillerdensiniz.

Talebe hareketlerinin değerlendirilişinde yukarıda zikredilen hususlar nazarı itibara alınmalıdır. Şimdi önemli talebe hareketlerini sırasıyla görelim.

1) IŞIK MÜHENDİSLİK MİMARLIK ÖZEL YÜKSEK OKULU HADİSESİ

Işık M. M. Ö. Y. O. Talebe cemiyeti seçimini mukaddesatçı ve milliyetçi gurup büyük bir çoğunlukla kazanarak solcuları hizmete uğrattılar. fakat dışarıdaki kuvvetlerine güvenen anarşistler bir müddet sonra okulu boykota sokarak tahsile mani olurlar. Cemiyeti ellerinde bulunduranlar bir müddet sonra tekrar duruma hakim olarak boykotu kaldırır ve okulu açarlar. Bunun üzerine sol bütün silahlı kuvvetlerini toplayarak 19 Eylül 1969 gecesi beşiktaştaki okul binasını sarar. Öyleki komünistler Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi dahil bütün silahlı militanlarıyla sten tabanca tomsonlarıyla okulu kuşatmış âdata büyük bir savaşı göze almışlar. İlk önce okul uzaktan taranarak delik deşik edilir. Ve kurşun yağmuru altında okulun girişine ulaşan militanlar içeride beklenmedik bir taaruzla karşılaşır. Ve bütün komünist ordusu darmadağın edilir. Hadiseler sırasında Orman Fakültesinden Mehmet Cantekin vurularak öldürülür. Muhtemelen kendi arkadaşları tarafından kurban ihdas etmek gayesi ile komünist ahlâkın neticesi olarak öldürülmüştür.

Adliye hadiseye el koyarak araştırma yapar. Okulun tomsonlarla sten tabancalarla harab edildiği bizzat görülür Fakat ortada bir Ölü vardır. Ve komünistler arsındadır. Suçlu aranır. Neticede Okulun Cemiyet Başkanı olmaktan başka suçu (!) olmayan Semih Topcu kakkında tevkif kararı kesilir. Ve Semih Topcu suçsuzluğuna inanarak gider teslim olur. Aynı tevkif kararı bir kısım solcular içinde kesilir. Fakat solcular kaçır

6 ay saklanırlar. Neticede Işık Talebe Cemiyeti bizzat araştırma komisyonu kurarak polisın yakalayamadığı suçlulardan birini yakalılarak teslim ederler. Semih Topcu hiç mahkeme edilmeden 9 ay hapiste bekletilir. Nihayet mahkeme başlar. İstanbulda devam eden mahkeme safahatı sırasında gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması gerekcesiyle mahkeme Sivas'a nakledilir. Sivas ağır Ceza Mahkemesi Semih topcuyu tahliye eder.

Halen mahkeme sanıkları gayri mevkuf olarak devam etmektedir.

2) ŞEHİD MUSTAFA BİLGİ HADİSESİ

Mustafa Bilgi 1950 yılında Bolu-Ekinciler köyünde doğmuştur. 1960 1961 yılında köyünde ilkokulu bitirerek İstanbul'a gelmiş ve İmam-Hatip Okuluna kaydolmuştur. 1967-1968 Öğrenim yılında İmam-Hatip Okulunu bitiren Bilgi İ-H-O mezunlarının Üniversiteye girememesi yüzünden lise diploması almak için pertevniyal Lisesi son sınıfa kaydolar. Pertevniyal lisesinde okurken M.T.T.B. Orta Öğrenim Başkanlığı yapar. Gerek lisede gerekse M.T.T.B. de mukaddasatçı ve milliyetçi fikirleri ile sevilen ve sayılan Mustafa Bilgi öğrenim yılının sonlarına doğru yeni çıkan bir yönetmelikle İmam Hatip mezunlarına Eylül ayında 6 dersten girerek mezun olma hakkı tanınır. O' da okuldan ayrılarak Mecidiyeköy lisesinde Eylül imtihanlarına girer. 5 dersini verir, tek dersten tek ders imtihanına kalır. Osıralarda M.T.T.B. yeni kongereden çıkmış, hazırlık devresindedir.

Mustafa Bilgi arada sırada M.T.T.B. nin spor odasında yatmaktadır. Hemen hemen bütün vakitleri M.T.T.B. de geçmede dersine bile orada çalışmaktadır.

Eylül ayının başında M.T.T.B. gece bir bomba patlatılır. M.T.T.B. haber bürosu hadiseyi şöyle duyurur.

M.T.T.B.

Basın Yayın Müdürlüğü

4.9.1969

Haber Bürosu

NO :1

Çarşamba gecesi saat 0, 1 sıralarında Türkiyenin en güçlü talebe teşkilatı olan aynı zamanda kültür merkezi hüviyetini taşıyan M.T.T.B. Genel Merkez binasının bahçesinde korkak ve hain eller tarafından iki bomba patlatılmıştır. Bir haftadan beri M.T.T.B. tarafından başarıyla yürütülen "Yahudiye Lanet" haftasının bitimi, aynı zamanda anarşist



MTTB'nin hain eller tarafından bombalanmasıyla şehit olan aziz kardeşimiz
ŞEHİT MUSTAFA BİLGİ

koministlerle meydana gelen ufak bir çatışmanın hemen akşamı cereyan eden bu Donkişotvari hareket manidar karşılanmış, çevrede derin bir infiale sebebiyet vermiştir. B.T.T.B. idarecilerine gurup gurup başvurulan halk kitleleri ilgililer tarafından teskin edilerek fazla bir infialin önüne geçilmiştir. M.T.T.B. Genel Başkanı Burhaneddin Kaya hadiselerle ilgili bir basın toplantısı yapmıştır.

Basın toplantısı ile ilgili bildiri ayrıca basına gönderilmiştir. Hemen arkasından neşredilen Bildiride de aynen şöyle denilmektedir:

M.T.T.B.

Basın Bildirisidir.

4.9.1969

Dün «Mescid-i Aksa Haftası» veya diğer ismiyle «Yahudiye Lanet Haftası»nın son günüydü. Bu emperyalist şımarık yahudiye kanuni yoldan protestomuzu Türk Yüksek Tahsil Gençliği olarak yaptık. Efkarı umumiyyede akıslar yapan hafta münasebetiyle yahudilerden bazı küfür mek tuplar.. ve tehdit telefonları aldık. Fakat bu gece 0,1 sıralarındaki hareket hepsi nin üzerine tuz biber ekti. Yahudi ve komünist ajanlarının cirit attığı Türkiyemizde mübarek camilerden sonra nihayet Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin merkezi ve göz bebeği olan teşkilatımızın bahçesine korkak ve ahmak eller bomba atırlar.

Bombayı atanlar ister siyonistler ister koministler ister bunların satılmış paralı ahmak uşakları olsun dünyanın öbür ucunda kaçsalar mutlaka cezalarını bulacaklar ve yaptıklarına pişman olacaklardır. Yaptıklarının faturasını ağır ödeyeceklerdir. Yanlış bir hedef seçip çok tehlikeli bir işe girdiler.

M.T.T.B. ni ajanlar tarafından bombalanması bizim sakalımızın tıraş edilmesi gibidir. Kesilen sakalın yerine daha gür olarak gelir. Fakat biz yahudilerin ve kızalların kökünü Türkiyeden kazımağa yemin ettik, İsrailin, Rusyanın veya Çinin kollarını kesiyoruz. Kesilen kol ise tekrar yerine gelmez.

Bina mühim değildir. Bizim binamızı havaya uçursalar biz o binaların harçlarını kanlarımızla yuğurup başlarımızı temel taşı yaparak tekrar inşa ederiz. Bu böyle bilinmeli.

Bu arada İstanbul Üniversitesinde cereyan eden bazı hadiselerde bahsetmek isterim. Üniversite bahçesinde imtihana girmek isteyen anarşiye karşı olan talebelerle imtihanları tehir ettirmek için çeşitli bahaneler arayan bazı anarşistler arasında çıkan münakaşalarda biri İstanbul Üniversitesinde olmayan diğeri ise talebelikle hiç bir alakası bulunmayan iki kişi yaralanmıştır. Bunların ikisinde anarşist solculardır.

Bilahere bildiri dağıtıp ayrılan talebelere karşı taş sopa ve bombalarla hücum edilmiştir. Bu hareket üniversite içinde anarşi devam ettirmek isteyen ufak bir zümrenin dışardan getirdiği talebe olmayan kimselere yürütmeğe çalıştığı faaliyetleri cercevesindedir.

Zafer Allaha inananlarıdır imanı ile hepimizi hürmetle selamlarım.

Burhaneddin KAYHAN

M.T.T.B.

Genel Başkanı

Ve 21 Eylül 1969 Cumartesi akşamı Mustafa Bilgi evine gitmiyerek arada sırada yaptığı gibi MTTB spor odasında yatar. Fakat saat 01.00 sıraları bina müthiş bir patlamayla sarsılır. Mustafa Bilgi birinci patlamada alevler içinde kendini zar zor dışarı atar. Ve ardından müthiş bir patlama daha olur.



Gazetelerin haberi aksettirisi.

HADİSE NASIL OLDU? GÖRGÜ ŞAHİTLERİ ANLATIYOR

Binanın tam karşısındaki evde oturan 15 yaşlarındaki gazete satıcısı çocuk anlatıyor:

«— Saat 1'i geçtiği sıralarda bir ses duyarak uyandım. Daha önce birkaç defa mahallemize hırsız geldiği için, pencereye koştum. İki kişinin koşarak uzaklaştığını gördüm. Biraz sonra korkunç bir infilak sesi ortalığı sarstı.

Binada kalan, ilk defa hadise mahalline gelen Hasan isimli talebe anlatıyor:

Saat yarım da yattım. Uyuyamamıştım. Birden ani bir patlama ile yatağımdan fırladım. Gelişi güzel giyinerek aşağıya fırladım. Şerefefendi sokağına doğru halkın koştuğunu gördüm. Binanın arka kısmındaki Spor Müdürlüğü odası alevler içinde idi. Yanan odanın yanından geçerken birinin alevler içinde şursuz hareketler yaptığını gördüm. Üs-

tündekiler yanmakta idi. Hemen arka kısma gelerek birkaç defa Recep! Receb! diye bağırdım. Bir müddet sonra gayet telaşlı bir halde Recep'i gördüm. Mustafa ölüyor, gelin dışarı çıkaralım dedi. Biraz sonra, vücudunun her tarafı kan içerisinde Mustafa'yı bir polis arabasına koyup, M.T.T.B. den uzaklaştılar. Birliğin önündeki taşta oturup ağhyordum. Polisler beni de karakola getirip, ifademi aldılar.

Mustafa'yı Hastahaneye götüren arkadaşı Recep anlatıyor:

Gece bazı seslerle uyandım. Üzerimi giyene kadar, kapımın şiddetle sarsıldığını duydum. Kapıyı açınca yüzü gözü kan içinde Mustafa'yı gördüm. Kapıyı hemen kapamamı söyledi. Kendisini yatağının üzerine attı. Dışardan bazı sesler geliyordu. Bana «Kan kaybediyorum. Beni buradan çıkar» dedi. Kendisinin koluna girdim. Benim yardımım ve kendisinin gayreti ile üst koridordan sahne kapısına yürüdük. Kapıyı kırarak açtım. Sahne merdivenlerine Mustafa yığılarak daha fazla yürüyemeyeceğini söyledi. Ben de dışarıdaki kimselere haber verip, birkaç kişi ile geri dönüp, Mustafa'yı polis arabası ile hastahaneye götürdük». (1)

Ve Mustafa Bilgi bir gün komada kaldıktan sonra pazar gününü pazartisine bağlayan gece şehadet mertebesine kavuşur. (Allah rahmet eylesin). MTTB Basın Yayın Müdürlüğü Haber bürosu ölüm haberini şöyle verir:

M.T.T.B.

Basın Yayın Müdürlüğü
Haber Bürosu

No: I

(M.T.T.B. - Basın)

Cumartesi gecesi M.T.T.B. binasına atılan bomba ile yaralanarak komaya giren talebe MUSTAFA BILGI dün gece Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Bombanın patlamasından hemen sonra Cerrahpaşa Hastahanesine kaldırılan Mustafa Bilgi bütün gece komada kalmış, yapılan bütün tıbbi müdahalelere rağmen durumu değişmemiştir.

Dün bir ara komadan çıkma belirtileri görülmüş ise de gece yarısı vefat etmiştir.

Devamlı başında bekleyen M.T.T.B. Stajyer doktor ve okul arkadaşlarının gözyaşları arasında morga kaldırılmıştır.



Mustafa Şehadet döşeginde.

No: 2

(M.T.T.B. - Basın)

Dün vefat eden Mustafa Bilgi'nin cenazesi M.T.T.B. tarafından büyük bir merasimle kaldırılacağı öğrenilmiştir.

Cenaze namazı 23 9-1969 Sali günü öğle namazını müteakip Bayezid camiinde kılınacaktır.

No: 3

(M.T.T.B. - Basın)

M.T.T.B. nin bombalanması sırasında yaralanarak şehid olan Mustafa Bilgi hakkında M.T.T.B. Genel Merkezi Müslüman Türk Milletine hitaben bir bildiri yayınlamış, halkı cenaze merasimine davet etmiştir.

Diğer taraftan M.T.T.B. Genel Başkanı Burhaneddin Kayhan bir basın toplantısı yapmıştır,

Not: M.T.T.B. Basın bildirisi ve beyannamesi ilişiktir).

No: 4

22/9/1969

(M.T.T.B. - Basın) M.T.T.B. nin bombalanması ile ilgili olarak polis kesif bir faaliyete geçmiştir. Bazı ipuçlarının ele geçtiği bir yetkili tarafından açıklanmıştır.

Diğer taraftan M.T.T.B. li gençler de bir «Araştırma Komisyonu» kurarak çeşitli ipuçları üzerinde tahkikata devam etmektedirler.

No: 5

(M.T.T.B. - Basın) M.T.T.B. nin bombalanması ve bir gençin Şehit edilmesini gençlik çevrelerinde ve halk üzerinde geniş tepkiler meydana getirmiştir.

Bu cümleden olarak M.T.T.B. Genel Başkanlığına çeşitli Gençlik Teşekkülleri başsağlığı ziyaretlerinde bulunmuşlar, duydukları üzüntüleri belirterek «Şehidin bütün Türk Milletine ve Gençliğine ait olduğunu» ifade etmişlerdir.

Bu arada Yurdun çeşitli yerlerinden de şehidin ailesine ve M.T.T.B. ne başsağlığı telefon ve telgrafları gelmektedir.

Netice olarak bir hafta içinde bu ikinci ölüm vak'ası olur.



Bombalanan MTTB Genel Merkez binasının hâli.



«Ondan kalan boynu bükük ve sefil bahçeye diktiği üçbeş karanfil.»
MTTB Orta Öğretim Komitesinin kuruluşunun ilk basın toplantısında Şehid Mustafa Bilgi, Hüseyin Coşkun (o zamanki yüksek icra kaseyi başkanı) ve MTTB Orta Öğretim mensupları.

MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİ

Dün gece M.T.T.B. binasına İslâm düşmanı hain eller tarafından atılan bomba ile, uykuda iken yaralanan ve bir gün koma halinde kalan aziz kardeşimiz MUSTAFA BİLGİ, bu gece şehid olmuş ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Her şeyden önce şunu biliyor ve inanıyoruz ki, Allah (C.C.) yolunda şehid olanlar ölmezler.

Onlar ki, Allah (C.C.) Teâlâ yanında bir makam sahibi ve yüksek bir hayat içinde sağdırlar.

Şehid kardeşimiz, bütün hayatını İslâm yoluna vakfetmiş ve İslâm düşmanları ile büyükleri bile gıptaya düşürecek örnek bir mücadele veren büyük bir imân timsali idi.

M.T.T.B. binasına bomba atarak aziz kardeşimizi şehid eden zihniyet, Mescid-i Aksâ'yı, camileri kundaklayan, Müslümanları Sibirya'ya süren zihniyetten hiç de farklı değildir.

Fakat şunu da bilmek lâzımdır ki, aziz şehidimizin şahsında, Müslüman Türk gençliği ve milletin azmi, imânı, daha çok artmıştır.

Aziz şehidimizin cenaze namazı 23.9.1969 Salı günü Öğle Namazını müteakip Beyazıt Camii Şerifinde kılınacaktır.

Şehid kardeşimize yapacağımız son büyük vazife için bütün Müslüman kardeşlerimizi Beyazıt Camiine dâvet ediyoruz.

M.T.T.B.

23/III/1969 Beyazıt Camii öğle namazında mahşeri bir kalabalığı andırıyordu. Genç, İhtiyar, Profesör, Talebe herkes cenazeye koşuyordu. Şehid göz yaşları içinde eller üstünde tekbir getirilerek Beyazıt'dan Cağaloğlu'na getirilmiş MTTB binası önünde merasim yapılarak tekrar eller üstünde tekbirlerle Nuruosmaniye, çemberlitaş, Beyazıt, Vezneciler, Şehzadebaşı, Fatih'ten binlerce müminin omuzlarında Eyüp mezarlığına götürülerek ebedî istirahatgâhına defnedilmiştir.



Şehid Şehid Mustafa Bilgi Beyazıt camiinde kılınan cenaze namazından sonra mahşeri kalabalığın elleri üstünde Beyazıt Meydanında.



MTTB Genel Başkanı Burhanettin Kayhan ve İcra Konseyi Başkanı Hüseyin Coşkun tabutun önünde. Cemaat, Şehidi Eyübe kadar yürüyerek götürüyor.

3) İ.Ü.T.B. 'SEÇİMİ VE TAYLAN ÖZGÜR'ÜN ÖLDÜRÜLÜŞÜ

Resmi talebe teşekkülleri arasında MTTB, TMTF'dan sonra İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği gelir. Bu teşekküller daha evvel solcuların elinde iken bir bir kurtarılmış böylece anarşistler elinde resmi hiç bir teşekkül kalmamıştı.

İ.Ü.T.B. uzun bir müddetten sonra kongresini Marmara Öğrenci lokalinde açar. Fakat ellerinde bir iki cemiyet olmasına rağmen anarşist solcularda katılırlar. Kazanamıyacıklarını anlayınca sabote etmek isterler. Polis çevrede gerekli tedbirleri alır. Solcular bu seçime fazla ehemmiyet verdiklerinden Ankaranın bütün silahlı militanlarını getirmişlerdir. Aynı kuvvetleri Işık hadisesinde de kullanmışlar fakat başarı elde edememişlerdi.

Ankara'dan gelen silahlı komünistler arasında daha evvel Comer'in arabasını yakan, öğretim üyelerini silahla öldürmeye teşebbüsten sanık

olarak aranmakta olan Taylan Özgür de vardır. O.D.T.Ü. talebesi iken bir sürü adli suçu yüzünden okuldan atılmış fakat Danıştay tarafından tekrar talebeliğe iade edilmişti.

Aradıkları suçluyu bulan polislere yakalanmamak için üstündeki iki tabancadan birini sokak ortasında sivil polise çeken Taylan Özgür polisin daha atik davranmasıyla vurulur ve öldürülür.

23 Ekim 1969 Çarşamba günü Mustafa Bilgi'nin cenazesinin kaldırılmasına daha iki saat varken cereyan eden bu hadiseyi İç İşleri Bakanı Haldun Menteseoğlu bir müddet sonra utanmadan Mustafa Bilgi'nin cenaze töreni sırasında kalabalıktan atılan kurşula öldürülmüştür. Diyerek gülünç bir tevیل yapacaktır. Solcu basından korkan bakanın bu izahı Türk siyasi tarihinde daima anılacaktır. Ve hele bir müddet sonra Mustafa Bilgi'nin de elinde bomba patlamasıyla öldüğünü ilân etmesinde, yalan ve iftiranın destanlaşmış şekli olarak göreceğiz. Katilini bildiği halde kasten yakalamayan Menteseoğlu MTTB tarihine «İstenmiyen Adam» olarak geçecektir.

4) YILDIZ HADİSELERİ

Yıldız Hadiseleri, Türkiye'de sol hareketin bir dönüm noktasıdır. Yalnız bu hadise üstünde istikbâlin araştırmacıları çok dikkatli durmalı ve hâlâ esrarengizliğini muhafaza eden bu hadiselerin altındaki esrar perdesini aralamalıdır. Çünkü bu hadiseler Türk Tarihinde «31 Mart» «Menemen» gibi komploları kuran ellerin 1969 daki yeni ve çok daha ustaca hazırlanmış oyunudur. Gelecekte, burada dönen oyun anlaşıldığı zaman diğer hadiselerde çorap söküğü gibi gidecektir.

İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi öğrencileri Anadolu'nun sanat mekteplerinden gelen mazbut çevrelerin çocuklarının yüksek tahsil yapabileme imkanını buldukları bir yerdir. Tabii ki büyük şehirlerde okumuş ve liselerden gelmiş talebelerden farklı tarafları vardır. Her şeyden evvel fakir halk çocuklarıdır. Sonra Anadoluluk hususiyetini kaybetmemişler fazla dejenerasyona uğramamışlardır. Bundan dolayıdır ki solcuların İ.T.Ü. de attıkları dikiş burada tutmuyor, bünye yabancı ideolojileri reddediyordu. Neticede sol, ikinci bir kararkâh yapabileme azmiyle Yıldız Mühendislik Akademisi üzerine kesif faaliyete girişiyordu. MTTB ise seri seminerleri ve diğer faaliyetleri ile gönüldaşlarını sinesinde toplamış burayı solun kararkâhı olmaktan kurtarmaya çalışıyordu. Her cumartesi akşamı yüzlerce yıldızlı MTTB yi dolduruyordu.

9 Aralık 1969 günü gece saat 23.00 sıralarında okul önündeki otobüs durağında meçhul şahıslar tarafından solcu olmıyan eski Komünizmle

Mücadele Derneği üyesi Mehmet Büyüksevinç adında İ.D.M.M.A. öğrencisi tabanca ile vurularak öldürülür.

Sol hamleye hazırdır. Hemen ertesi gün bütün militanlarıyla komünistler okulu işgal ederler. Kapılar tutulur. «Mehmet Büyüksevinç bizim yoldaşımızdı» diyerek büyük bir sahtekârlıkla ölüye sahip çıkarlar. Artık okula giden her milliyetçi yakalanmakta «Halk Mahkemeleri» namı altında komünist Çindeki halk mahkemelerinin benzeri kuruluyor, âhkâm kesiliyor işkenceler yapılıyordu. Durum vahimdir. MTTB gerekli bütün yerlere başvurarak okula hiçbir milliyetçi talebenin alınmadığını tedbir alınmasını söyler. Fakat âlâkahlarda bir ölüm sessizliği vardır.

İ.D.M.M.A. nin mescid-i komünistler tarafından tahrip edilir. Mukaddes Kitabımız Kur'anı Kerim yırtılır, kudsî levhalar kırılır, halılar yakılır. İlgililere başvuruldukça ilgisizlik devam eder.

14 Aralık 1969 Pazar gününü Pazartesiye bağlayan gece sabah namazını kılan bir gurub milliyetçi komünistlerin işgalindeki okula giderler. Gelişleri önceden haber alınan İ.D.M.M.A. nin milliyetçi talebeleri okula yaklaşırken korkunç bir kurşun yağmuru ile karşılaşır. Kendilerini yere atarak mutlak bir katliamdan kurtulurlar. Komünistler Okulun etrafını tel örgülerle çevirerek adeta harp sahası haline getirmişlerdir. En ön siperde Battal Mehetoğlu namında komünist talebe elindeki tabancayla mütemadiyen ateş ediyor ve pencerelerden yoldaşları makineli tüfekler, dürbünlü tüfekler, (Daha sonra bu tüfek aramada yakalanacaktır) le milliyetçileri tarıyordu. Selameti çekilmekte bulan milliyetçiler Battal Mehetoğlu'nun siperde arkadaşları tarafından vurulduğuna da şahit oluyorlar.

Ve 15 Aralık 1969 Pazartesi bütün Türkiyede yer yerinden oynuyor. Radyo «Camiden çıkan yobazlar bir genci öldürdü» diye yazarken gazete manşetleri tam manasıyla Türk basınının hangi ellerde olduğunu gösteriyordu. Bir gün gelecek bütün bunlar çıplaklığıyla ortaya çıkacak! Ve bir haftada bütün bir mukaddesatçı cepheyi sol ile beraber imha etmeye çalışan hükümetin tutumunu ve bilhassa Haldun Menteseoğlu'nun icraatını gelecek bütün nesiller ibretle görecektir. Tarih bütün bunları yazacaktır.

Şimdi bu anarşik haftayı tarih sırasına göre inceliyelim.

15 Aralık 1969 Pazartesi günü radyo her ajansında 15-20 dakika devamlı hadiseden bahsediyor ve yorumunda «yobazların yeni bir oyunu» olarak vasıflandırıyor. Sol basın bilhassa camiide namaz kıldıklarını ısrarla belirterek Battalın yeni «Kubilay» olduğunu ilân ediyordu. Aynı gün TÖS yurt çabında öğretmen boykotu ilân ediyordu. Boykot bir hafta evvel bildirilmiş fakat hükümet memurları boykot yapamıyacağını hatırlatarak radyoda millî Eğitim Bakanını konuşurmuş fakat boykotu önliyememişti.

TÖS Başkanı Basın toplantısında sol elini kaldırarak "Bizim gâyemiz öğretmenlerin haklarını aramak değildir. Türkiye'nin düzenini değişmesidir" derken gerçek niyetlerini açıkça bildiriyorlardı. Aynı günde "Yıldızda Halk Mahkemeleri işliyordu. (Tahir Gören adındaki milliyetçi talebe Pazar günü ağır şekilde yaralanarak hastahaneye kaldırılmışdı. İçeride ne kadar işkence edilen var bilinmiyor. Poliste kurtarmaya teşebbüs etmiyor).

16 Aralık 1969 salı günü cenaze Hukuk Fakültesine getiriliyor. Eczacılık Fakültesi önünde Polis ve komünist çatışması oluyor. TÖS boykotu solcu hocalar tarafından sürdürülüyor. Talebeler solcu öğretmenler tarafından okulların tahrip edilmesine teşvik ediliyordu. TRT boykot ve cenazeden devamlı bahsediyor.

Öğleden sonra cenaze sol yumruklar sıkılı olarak kaldırılıyor ve cenazenin önünde komünist Üniversite Öğretim üyeleriyle, komünist sloganlar bağırılarak götürülüyor. Radyo cenaze olayını her ajansında ısrarla anlatıyor ve hadisenin namaz kılanlarca yapıldığını yayıyor.

Radyo 69 deniz subayının irticaa dur dediğini yayıyor ve bütün fakültelerde bu bildiri dağıtılıyor.

TÖS boykotu genişliyor. İstanbulda solcu öğretmenler bazı erkek liselerde talebeleri sokağa döküyor. Ve erkek öğrenciler kız liselerine hücum ediyor. Polis hadiseyi güçlkle önüyor.

İstanbulda silahlı militanlar bütün fakültelerde dehşetle terör havası estiriyorlar.

MTTB Genel Başkanı Yıldız Hadisesi ve TÖS boykotu ile ilgili bir bildiri yayınlıyarak şunları söylüyordu:

AZİZ TÜRK MİLLETİ!...

Tarihin sayfalarına altın yıldızlar çizen, 600 senelik Osmanlı İmparatorluğu ile İnsanlık alemine, ahlak, fazilet ve adalet mefhumları öğreten gerçek hukuk nizamını müesses kılan ecdadımızın torunları, olan bizler, nereye götürülmek isteniyor?

Nedir? Bu anarşist hareketler? Nedir bu cinayetler? Nedir Kanunsuz Boykotlar, İşgaller ve Grevler?

Geniş mazisi, sağlam temeli olan gerçek nizamın koruyucusu büyük ecdadın torunları olan bizler her hususta insanlığa en güzel örnek olan müslüman Türkün hayatınamı kastedmek istiyorlar. Kimdir bu caniler?

Büyük Milletim!

Hiçbir hadise kendiliğinden zuhur etmiş tesadüfen patlak vermiş değil. Her biri tertip, ve her biri; mazisi olan, kökü dışarıda bulunan gayet Asıl hedef Türkiyede sol ihtilâl zemin hazırlamaktır.

sistemli plânlı bir şekilde hazırlanarak bu milletin imhasına matuf hareketlerdir. Gayeleri masum insanları bir takım fikir ayrılıkları meydana getirerek sağ-sol mücadelesi havasına büründürüp bir anarşi meydana getirerek meşru nizamı yıkmaktır.

Türkiye'de kardeşi kardeşe, evladı ebeveyne, ebeveyni evlada düşman edenler kökü dışarıda bulunan komünizm ve siyonizm ajanlarıdır. Zaten beynelmilel komünizm ve siyonizm'in metodu budur.

Bir memlekette anarşi hareketleri meydana getirerek, bunun içinde sınıf ve zümre farkını tahrik ederek hadiseler çıkarmak böylece insanlar arasında bir ayrılık yaratarak, meşru nizamı yaratarak ve neticede kendi menfur ideolojisini hakim kılmak komünizm'in ana hedefidir.

Tarih bunun misalleri ile doludur. Meselâ: Macaristan Çekoslavakya Romanya.

Türkiyemizde bu badireye sürüklenmek istiyor. Bütün komünizm dünyası hedef olarak güzel Türkiyemizi seçmiş bulunmaktadır. Son zamanlarda Kızıl Çin ile Kızıl Rusya bu hususta rekabet halindedir. Her ikisinde Türkiyeyi kendine peyk yapabilmek için aralarında ihtilaf dahi doğmaktadır. Nitekim bunun canlı misalini bariz bir şekilde görüyoruz.

Aşırı soldaki ihtilaf bozan fiiliyata kadar uzanmaktadır. Son F.K.F. deki 75 kişilik tasfiye bunun bir misalidir. (F.K.F. Maocuların eline geçerek Devrimci Öğrenci Birliği Federasyonu Dev Genç olmuştur.)

Son günlerde "Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi"nde birbirini takip eden cinayet olaylarını Türk Yüksek Tahsil gençliğine sürülmüş bir leke olarak telakki ediyoruz. Olaylar son derece düşündürücü ve üzücüdür. Bu cinayetlerin meçhul faillerini şiddetle protesto ediyor ve katillerin en kısa zamanda bulunmasını arzu ediyoruz.

Fakat işlenen cinayetler basit bir cinayet değildir. Plânlı ve sistemli bir şekilde yapılmış olması düşündürücüdür.

Fakat asıl mesulleri anarşiyi tahrik ve teşvik edenlerdir. Hukuk dışı olayların teşvikçileri bu günkü dramın mesulleridir. Okulları silah deposu haline getirenler, üzücü olayın havasına hazırlayanlar iki talebenin ölümüne sebep olmuşlardır. Katil meçhul fakat tertip bellidir.

Biz böyle anarşi hareketlerine, bilhassa cinayet olaylarına şiddetle karşıyız. Bu bizim ulvi dinimizin emridir. Müslümanlar böyle adi hareketlere tevessül etmezler Mücadelemiz demokratik yoldandır.

İnsana en büyük kıymetveren islâm dinini öldürmeye değil insanları iyiliğe, güzelliğe, doğru yola davet ediyor. Biz saptırılmış, kandırılmış aldatılmış talebe arkadaşları doğru yola davet ediyoruz. Ve kendilerine söylüyoruz.

Şahıslara degilde bir olan Allaha bağlansınlar. Komünizm'in ve Siyonizm'in aleti olmasınlar. Ayrıca bu adı cinayetler olurken, TÖS ve İLK-SEN kanun dışı harekete tevessül ederek Greve gitmek istemektedirler. Solcu öğretmenlerin bu kanunsuz hareketleride şer kuvvetlerin bir oyunu ve istenilen hareketin bir başlangıcıdır.

Bütün aklı selim öğretmenlere bukökü dışarıda olan tertipcilerin tertibine kurban gitmemelerini her hadiseyi milli açıdan ele almalarını aksi takdirde millete ve kendilerine büyük zarar vereceklerini hatırlatır, sonra tarih önünde, Allah nazarında suçlu olacaklarını bildiririz.

Ve ilgili makamlardan bilhassa kanun dışı harekete tevssül edenlere cinayeti işleyen faillerine gereken ceza en ağır bir şekilde verilmelidir. Kanunsuz greve giren öğretmenlerin vazifelerine son verilmelidir.

Onların yerine binlerce milliyetçi Üniversiteli talebe vazife almağa hazırdır.

M.T.T.B.

Genel Başkanı
Burhaneddin KAYHAN

Not: Öğretmenlerin Kanunsuz Grevine karşı olduğumuzu bildirir sayın Başbakan ve Milli Eğitim Bakanına şekilen telgrafın metni aşağıdadır.

Sayın Süleyman Demirel
Başbakan ANKARA

TÖS ve İLK-SEN'in kanun dışı hareketlerine karşı olduğumuzu bildirir, böyle kanun dışı hareketlere tevssül eden menfur ideoloji mensuplarına gereken cevabın verilmesini diler, Türk Yüksek Tahsîl gençliği olarak bu hususta her türlü vazife alacağımızı beyan ederiz.

En derin saygılarımla.

M.T.T.B.

Genel Başkan
Burhaneddin KAYHAN
Sayın Prof. Dr. Orhan Oğuz
Milli Eğitim Bakanı ANKARA

TÖS ve İLK-SEN'in (Türkiye öğretmenler Sendikası ve ilk öğretmenler sendikasının) müştereken almış olduğu kanun dışı hareketlerin şiddetle karşısında olduğumuzu bildirir, menfur ideolojilerine, ilim yuvalarını alet etmek isteyen istismarcılara gereken kanuni muamelenin yapılmasını ve onların artık ilim ve irfan yuvalarını bir dahi dönemiyecek şekilde cezalandırılmalarını diler, yerlerini doldurmak için binlerce milliyetçi üniversite talebesinin ücretsiz olarak seve seve vazife alacağını bildirir, en derin saygılarımı sunarım.

16/12/1969

M.T.T.B.

Genel Başkanı
Burhaneddin KAYHAN

17 Aralık 1969 Çarşamba bütün fakülteleri sol militanlar mâtem boykotuna sokuyor. Boykota direnen Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümü solcular tarafından bombalanıyor.

İçişleri Bakanı büyük telaş içinde. Radyo, durmadan "yobazları, katilleri" bulun diye bağırıyor. Yürüyüşler boykotlar. İçişleri Bakanı bir idarecide olmaması lazım gelen telaşla çabuk bana katil bulun. Bakanlığım tehlikede» diye bütün emniyet teşkilatını ayağa kaldırıyor. Polis milliyetçi avına başlıyor. M.T.T.B. Yüksek İcra Konseyi Başkanı sorguya çekiliyor. Bütün emniyet M.T.T.B. yi tarıyor. M.T.T.B. spor müdürü emniyette 24 saat denberi tutuklu Bir türlü bırakılmıyor.

M.T.T.B. Genel Başkanı Ankara'ya telgraflar yağdırıyor. Telgrafların metni aynen şöyledir:

İstanbul, 17.12.1969

Sayın Süleyman Demirel
Başbakan

ANKARA

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademesinde birbirini takip eden henüz mahiyeti ve faileri tesbit edilemeyen adi cinayetin akabinde, aynı okuldaki arkadaşlarımızın teker teker yakalanarak ifadeleri alınmak için Akademi içindeki öğrenci birliğine alınarak (Kızıl Rusya'da olduğu gibi halk tipi mahkemeler kurulmakta) ve arkadaşlarımız akla hayale gelmedik işkencelere tabi tutularak ölüm komasına sokulmaktadır.

Bu feci olaya hem okul idaresi hemde emniyet seyirci kalmaktadır. Öbür taraftan niçin olduğu belli olmadığı halde teşkilatımızın Spor Müdürü Hürşit Korkmaz ise geceyi emniyette geçirmekte vekendisinin akibetinden endişe etmekteyiz.

Arkadaşlarımız büyük infial içinde, durum böyle devam ederse büyük olaylar çıkabilir.

Acilen müdahalenizi, emniyetin teşkilâtımızın zan altında bulundurmamasını ve arkadaşımızın Hürşit Korkmaz'ın derhal serbest bırakılmasını rica ederim.

M.T.T.B.
Genel Başkanı
Burhanddin KAYHAN

İstanbul, 17.12.1969
Sayın Haldun Menteseoğlu
İçişleri Bakanı

ANKARA

Son hadiseler dolayısıyla solcuların girişmiş olduğu teör ve baskı teşkilâtımıza tevcih edilmek istenmektedir. Faileri meçhul cinayet için emniyet tarafından bizim arkadaşların sıkıştırılması ve Hürşit Korkmaz ismindeki bir arkadaşımız emniyette 24 saattir nezarete bulunması bizi son derece üzümü, arkadaşlarımız arasında büyük bir infial uyandırmıştır. Ayrıca Akademideki arkadaşlarımız teker teker yakalanmakta ve kendilerine akla gelmedik işkenceler yapılmaktadır.

Bu böyle devam ederse kısa zamanda büyük hadiseler olabilir. Çok acil olarak arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını, Akademideki sol karargâhı halinden kurtulup, derhal tahliye edilmesini saygı ile dilerim.

M.T.T.B.
Genel Başkanı
Burhaneddin KAYHAN

İstanbul, 17.12.1969
Sayın Prof. Dr. Orhan Oğuz
Milli Eğitim Bakanı

ANKARA

Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisinde arkadaşlarımız derslere girmemektedir. Akademiye gelen her arkadaşımız tesbit edilmekte, içeri alınarak komaya sokuluncaya kadar feci şekilde dövülmektedir. Aynı zamanda Akademi solcuların karargâhı haline getirilmiş bulunmaktadır. Böylece de derslere devam edemeyen talebelerin sınıfta kalmasına sebep olunmaktadır.

Tedbir olarak Akademi'nin acilen en az bir ay müddetle kapatılmasını acilen dilerim.

Saygılarımla.

M.T.T.B.
Genel Başkanı
Burhaneddin KAYHAN

18 Aralık, Radyo her ajansında Battal Mehetőğlundan bahsediyor. İsmet İnönü beyanat vererek «sağ caniler sol haytalar memleketi karıştırmakta» diyor. Bu sözleriyle ilk defa İnönü sola çatmış bulunmaktadır. Fakat «sol hayta, sağ cânî...» Tabirlere dikkat...

Battal Mehetőğlu törenle Malatya'da toprağa verilirken Edebiyat Fakültesinde Mustafa Afşaroğlu adında bir talebe kaçırılıyor. MTTB tarafından emniyete başvurulduğu haldé cevap alınmıyor.

Hukuk Fakültesinde forum yapan solcular yumruklarını sıkarak Ak-saray TÖS e giderek TÖS boykotunu desteklediklerini bildiriyorlar.

MTTB polislin sıkı bir kontrolü altında. Sivil polisler harıl harıl adam arıyor.

Gazeteler 6 Filonun geleceğini yazıyor. Bütün komünistler İzmirde boşanıyor. Fakültelerde halk mahkemeleri milliyetçi avına devam ediyor.

19 Aralık 1969 Cuma Talebe hareketleri bütün şiddetiyle devam ediyor. Polis milliyetçi avında 11 kişi Yıldız Hadisesinden dolayı nezarete. İçişleri Bakanının İstanbul vilayet binasında basın toplantısı yapacağı açıklanıyor. Aynı gün MTTB Genel Başkanı Burhaneddin Kayhan Genel Sekreteri Yaşar Bağdatlı, Genel Muhasibi Ömer Öztürk, Yüksek İcra Konseyi Başkanı Osman Yumak MTTB Genel Merkez Binası konferans salonunda büyük basın toplantısı yaparak şunları söylüyorlardı:

AZIZ TÜRK MİLLETİ

Senin hakiki evlatların, Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin en büyük teşkilâtı M.T.T.B. olarak hadiseleri efkâr-ı umumiyyeye bütün çıplaklığıyla açıklamayı bir vatan borcu telâkki ediyoruz.

Şurası muhakkak ki, yarım asırdan fazla şerefli bir maziye sahip olan M.T.T.B. mensupları olarak şimdiye kadar hiçbir narşiyeye ve cinayete adımız karışmamış, her zaman anarşinin karşısında, huzur ve asâyişin gönüllü hizmetkârları olarak, vazife yapmanın şuur ve idrakî içinde bulunmuşuzdur.

Daha önceki bir çok hadiselerde olduğu gibi, son hadiselerde beynelmilî komünizm aziz vatanımızda ortaya koyduğu iğrenç ve alçakça oyunlardan başka bir şey değildir.

1968 Haziranında başlatılan boykotlar ve 1969 yazında tekrarlanan boykot ve işgaller, bazı Avrupa memleketlerindeki komünist militanların hareketlerinin bir taklit ve örneği olduğu mesul şahıslar tarafından açıklanmış, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından da marksist ve leninist hareketler olduğu tescil edilmişti.

Boykot ve işgallerden netice alamıyan, kendilerine sempatik davranan bazı siyasi mevtaller tarafından bile tasvip görmeyen anarşistler bu defada öğretmen boykotunu tertipleyen yoldaşlarına paralel olarak yeni anarşi hareketleri ihdas yoluna girmişlerdir.

Bunlar Moskova ve Pekine bağlı, önce vurup, sonra ne vuruyorsun diye yaygarayı koparan adi bir yahudinin memleketimizdeki temsilcileridir.

Sevgilisini arkadaşına öldürterek anarşiyi başlatan Vietnamlı Komünist gerillacının yoldaşları olan son hadiselerin müsebbibleri bu hain emellerinde muvaffak olacaklarını zannediyorlarsa aldanıyorlar. Bu ŞÜHE-DA YURDU, AZİZ VATANIMIZ, KOMÜNİST ANARŞİSTLERE ANCAK MEZAR OLACAKTIR.

SON HADİSELER NASIL BAŞLADI?

9 Aralık 1969 Salı

Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Talebelerinden Mehmet Büyüksevinç gece saat 23.00 sıralarında okul önündeki otobüs durağında meçhul şahıslar tarafından tabanca ile vurularak öldürülmüştür. Meçhul şahıslar diyoruz; çünkü halen tevkif edilenler katil zanlılarıdır. Hadise devletin emniyet kuvvetleri tarafından muhtar olan adliyeye tevdi edilmiş adaletin tecellisi beklenmektedir. Hadise bu vaziyette iken, fırsat kollayan anarşistler, bayram arefesinde kendileri polis ve hakim rolünde cinayet sabahı, okulda sağcı olarak tanınan talebeleri yakalayıp çeşitli şekilde dövmeğe ve hırpalamaya başlamakta, kendi aralarında KOMÜNİST USULÜ HALK MAHKEMELERİ ihdas etmeye çalışmaktadırlar. Bunlarla kalmayan anarşist Akademi bahçesinde bulunan ve talebelerin namaz kılp ibadet yaptıkları mescid-i tahrip edip halıları parçalayıp, ayet yazılı levhaları yere atıp, mesciddeki dini kitapları yakmışlardır.

Mabetlere tecavüz dünyanın neresinde kimler tarafından yapıldığı izahattan varestedir.

14 Aralık 1969 Pazar

Birinci cinayette arzuladıkları anarşi ve vahşeti tam tatbik edemeyen hainler ikinci oyun ve cinayeti sahneye koymakta geçikmediler.

Sağcı talebeleri akademiye sokmayan, İstanbul Emniyet Müdürü Muzaffer Çağlar'ın emniyet tedbiri olarak okul yanında bulundurmak istediği polis kuvvetlerinin kabul etmeyen solcu anarşistler, elbette polis okul civarında bulunsaydı ikinci cinayetlerini irtikap edemeyecek hain emelleri kursaklarında kalacaktı.

Sabahın alaca karanlığında başından ve sırtından vurularak öldürülen akademi öğrencisi Battal Mehettoğlu'nun vuruluşunu ise, kendi arkadaşları ve resmi makamların yaptıkları açıklamalardan takip edelim.

«Battal Mehettoğlu'nun öldürülmesi olayı ile alakalı olarak savcı yardımcısı Nabi Köker'in yaptığı soruşturma sırasında, Yıldızdaki Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin içinde, talebelerin silahlı olduğu ve okula girmek isteyen kalabalığa ateş açtıkları, öldürülen Battalında silahlı olduğu ve ilk ateşi maktulün açtığı anlaşılmıştır».

Mehettoğlunun açtığı ateş üzerine polisi yaklaştırmadıkları akademi silah deposu haline getiren içerdeki solcu anarşistler kapıyı doğru ateş açmışlardır. Resmi raporlarda da belirtildiğine göre başından ve sırtından vurulan Mehmetoğlu cansız yere serilmiştir.

Aynı hadiseye temas eden içişleri Bakanı Haldun Menteseoğlu da savcının yaptığı açıklamayı teyid eder mahiyette konuşmuş, Battal Mehmetoğlunun silahlı olduğunu ve ilk ateşi kendisinin yaptığını efsarı umumiyeye bildirmiş, cebinde de 7,65 mm.lik 2 adet tabanca mermisi çıkmıştır. Hadise sabahı savcı yardımcısı Nabi Köker olay yerinde tahkikat yaparken okulun içinden silah sesleri gelmiş, birkaç el ateş edildiği alakalı merciler tarafından da ifade edilmiştir.

Toplum Polisini okul civarına yanastırmayan anarşistler bu ikinci cinayetlerinde de muvaffak olunca hadiseye sağcı talebelere yüklemeye çalışmış, bir taraftanda polisi ve emniyet kuvvetlerini itham etmeye başlamıştır. Halbuki emniyet müdürü Muzaffer Çağlar polisi okul yanında bulundurmamak istediğini, fakat bunun okuldaki solcular tarafından reddedildiğini açıklamıştır. Çağlar'ın açıklamasını, daha sonra akademi öğretim üyeleri, vali Vefa Poyraz ve emniyet müdürünün yaptıkları toplantıda polisin daha yakından tedbir alması hususunda mutabakata varıldığını akademi başkan vekili Erbulah tarafından da açıklanmıştır.

Hadiseler bu şekilde cereyan ederken, sokağa dökülen anarşistler memleketi bir ihtilâl havası içine sokmak istmekte, meş'um gayelerine vasil olmak için şerefli Türk Ordusunun asil mensuplarında ismini adi oyunlarına karıştırmaktadırlar.

Üniversite Rektörünün arabasını taşıyan, hocasının masası üzerin-

de tepinen, polis arabalarını yakan, sihiye anbulânslarını tahrip edip, deviren kızllar adı cinayetlerini bu vatanın en temiz ve faziletli evlâtlarına yüklemek istemektedirler. Bu gözü dönmüş anarşistler, ilâhiyat talebesi Ruhi Kılıçkiran'ı kurşunlayan, M.T.T.B. yi kundaklıyarak Mustafa Bilgi'yi şehid edenler, dünyanın muhtelif yerlerinde kendi silik elemanlarında katlederek memleketleri kana bulamak isteyenlerdir.

Oynanan oyun o kadar kalles ve alçakcadır ki, bunu Türk halk efkârına açıklamayı mukaddes bir vatan borcu bilen M.T.T.B. mensupları olarak yaptığımız istihbaratlar mücerret iddialar değil, vakia ve hadiselere istinad etmektedirler.

16 Aralık 1969 Salı günü saat 10.30 sıralarında Yıldız Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde cenaze merasiminden evvel Akademideki, kızıl anarşistlerin lideri Targan Ülbeyli bir kısım öğretim üyelerinde bulunduğu toplantıda bir saate yakın konuşuyor. Ülbeyli bu konuşmasında, öğretim üyelerine okuldaki, bütünsağcı ve dindar talebelerin tesbit edildiğini, bunların derhal okuldan atılması lâzım geldiğini, yurd binasındaki dolapların açılmasını, dini kitapları olan talebelerin okuldan uzaklaştırılmasını teklif ediyor. Bir kısım öğretim üyeleri ise bu konuşmayı destekliyorlar. Bundan sonra hemen cenaze merasimi için bahçeye çıkıyorlar.

Hadisenin bundan sonraki kısmını Akşam Gazetesinin 18 Aralık 1969 Perşembe günü Anadolu baskısındaki nüshasından takib edelim. Birinci sahifenin sol üst köşesinde Akademi Talebesi Mehmet İncili'nin fotoğrafı ile beraber cinayetin faili olarak arandığını yazıyor. Alçak müfteriler bilmiyorlar ki, Mehmet İncili 7.12.1969 tarihinde memleketi olan Konya'ya bayramı geçirmek için..... otobüsüyle gitmiş 10 gün kaldıktan sonra..... otobüsüyle 16 Aralık Salı günü.... Saatte tekrar İstanbul'a dönmüştür.

Ruhi Kılıçkiran ve Mustafa Bilgi'nin öldürülmesine alkış tutan ve ondan hiç bahsetmeyen anarşistler, hainane tertiplerden sonra memleketi kana bulamak istemekte, bütün üniversiteleri kendi meş'un gayelerinin aleti olarak kullanmaya çalışmaktadırlar. Bu oyuna gelmeyen, hocaları ve talebeleriyle tam bir ahenk içinde öğretime devam eden Edebiyat Fakültesini 17 Aralık 1969 Çarşamba günü saat 10.30 da tabancalarla basan 15-20 kişilik anarşist gurup, ders yapan Türkoloji talebelerini dışarı çıkartmak istemiş anarşistler, Edebiyat Fakültesinden umduklarını bulamayıp red cevabı alınca, Türkoloji bölümüne kurşun yağmuruna tutmuş, dinamit patlatarak kaçmışlardır.

Müfteriliği meslek haline getiren sol basın iftira kopyasını yürütürken, bizler herşeye rağmen adaletin tecelli edeceğine inanıyor masum kimşelerin günlerce nezarete bekletilmesini ve çeşitli suallere maruz bırakılmasını, buna mukabil, akademiye cephanelik haline getiren, kum yığınları

ve tel örgüleri ile çeviren binada eli silahlı, talebelikle alâkası olmayan kızıl baykuşlara, ermeni anarşisti, Hukuk Fakültesinden kovulan, hapishaneden yeni çıkan Deniz Gezmiş'in akademi talebe Başkanı Targan Ülbeyli ile kolkola akademideki anarşiyi idare etmelerine, seyirci kalmasını, aziz milletimizin ibret nazarlarına arz ediyoruz.

Zafer Allaha inananların olacaktır. Yine 17.12.1969 tarihinde Hukuk Fakültesinde bazı arkadaşlara saldırıya geçmeleri onları birer birer yıldırmaya çalışmalarını, aziz milletimizin ibret nazarlarına arz eder, bundan sonra doğacak vahim hadiselerin müsebbihlerinin idreciler ve mason Localar olduğunu bildiririz.

Parolamız var olmak veyahut ölmektir.

Bizim ölmemiz Türkiye'nin yok olması demektir.

ZAFER ALLAH'A INANANLARIN OLACAKTIR.

M.T.T.B.

Genel Başkanı

Burhaneddin KAYHAN

Ve 200 genç vilayete yürüyerek «BAKAN İSTİFA» diye bağırıyor. Haldun Menteseoğlu ise o sırada II isim sayıyordu Bakan; resmen «Kattilleri yakaladık» diyerek tek tek daha suçlulukları anlaşılmayan II sanığı katil ilân ediyordu. İstanbul'a kalkıp gelerek zabıta memuru gibi suçlu arayan» bana derhal epeyce milliyetçi yakalayın. Bakanlığımın itibarı sarsılıyor, derhal «diyerek milli cepheyi kendi şahsi ihtiraslarıyla yok etmeğe çalışan bakan, II kişiyi topluyor ve günlerce Türkiye radyolarından ve gazetelerinden katil ilân edilmesine sebep oluyordu.

«Devletin zabıta kuvveti var size ne oluyor?» diyerek milliyetçileri suçlayan okullara alınmayan talebelerin bütün vaki talebelerini ciddiye almayan ve sonrada iş başa düştü diyerek okullarına giden talebeleri kurşun yağmuruna tutanları arayacağına gidenleri suçlu ilân eden bakanın tutumu üzerine MTTB bundan böyle hiçbir anarşi hareketine karşı çıkmıyacağını, ancak meşru müdafaa yapacaklarını açıklıyordu. Böylece sol anarşinin önünden milli cephe çekiliyor, meydan polis kuvvetleriyle anarşistlere kalıyordu.

21 Aralık 1969 Pazar Bütün Türkiye gazetelerinde şu haber yer alıyordu. «MTTB ve Yıldız Mühendislik ve Mimarlık Akademisi arandı».

Cumartesi akşamı İ.D.M.M.A. ni basan polis içeriden yüzlerce genç kız (!) yüzlerce komünist militan çıkarıyor, bina aranıyor. Fakat komünistlerin aramadan haberleri olduğundan kaçırabildiklerini kaçırıyorlar

ve geride kaçıramadıkları 8 tabanca, 35 molotof kokteyl, 2 aftüfeği, 2 sustalı, büyük tahriplerde kullandıkları alet, 250 mermi, 16 adet dum dum kurşunu ve bodrumda yüzü gözü işkenceden yaralı kendinden geçmiş bir genç (Mustafa Afsaroğlu) ele geçiriliyor. İçişleri Bakanı bunu efkar-ı umumiyeye açıklıyor.

Aynı gece MTTB de aranıyor. MTTB nin çay büfesine ait olan bir kasa su şişesini ve bir sandalye ayağını gösteren polis ertesi gün şişeleri «molotof kokteyl» olarak ilân ediyor, «MTTB de yapılan aramada ise 18 molotof kekteyl» bulunduğunu utanmadan söylüyordu. Acaba molotof kokteyl olsaydı herkesin gözü önünde kasayla ortaya koyulmuydu? Bu ne gülünç iştir. Yarabbi!..

Fakat radyo ve gazetelerin haberi veriş şekli enteresandı. «MTTB ve İDMMA arandı şunlar bulundu» derken İDMMA da bulunanları MTTB' ne baştan mal ediyorlardı. Haberin sonunda ise kısacık MTTB de arandı şunlar bulundu diyerek yayıncılığın ve gazeteciliğin en namussuzluğunu yapıyorlardı.

Radyo İDMMA da bulunan günlerce Çin işkencesi yapılan Mustafa Afsaroğlu'ndan «işkence yapıldığı iddia edilen bir genç de bulundu» diyerek haberi geçiştiriyor ondan sonra da hiç bahsetmiyordu. Halbuki 7 gün, günde 5 kere Battal Mehetoğlu'nu anlatmış ve cenaze töreninde Televizyondan göstermişti. Televizyonda yapılan açık oturumda Cemal Madanoğlu'na «İrticaa Yıldız Sırtlarına çıktı» diye de söyletecektir.

Bakan basın toplantısında bundan böyle aşırı uçlarla şiddetle mücadele edeceğini ilân ediyordu.

MTTB birbasın bildiriyle de ona cevap veriyordu:

**BASIN BİLDİRİSİDİR
BÜYÜK TÜRK MİLLETİ!**

21.12.1969

Senelerden beridir hasretini çektiğin, milliyetçi ve maneviyatçı Türk Gençliğinin çığ gibi gelişmesini hazmedemeyenler, bazı tenvir ve iftira kampanyasına girişmiş bulunmaktadırlar.

Bunlardan en fecisi son cinayetlere ismimizi karıştırmak isteyen liyakatsiz yeni bakanın işgüzarlığıdır.

Şunu kati olarak söyleyebiliriz ki şimdiye kadar her türlü anarşiye karşı direnişini gösteren, müesses nizamı koruyan devlet kuvvetlerine, kanun adamlarına gerekli yardım gösteren M.T.T.B. bundan sonra şartlı olarak, aynı şekilde hareket edemeyeceğimizi beyan ederiz.

Bizi hedef seçenler bindikleri dalı kesiyorlar demektir.

Sayın Bakan! Şu kısa zamanda efendilerinin gözüne iyi görünmek, sola taviz vermek ve mason localarına yaranmak için bizi hedef seçti ise, Bakanlık ömrünün kısa olduğunu yanlış hedef seçtiğini kendisine hatırlatır; aşağıdaki hususları tekzip etmesini aksi takdirde kendisini müfteri ilân edeceğimizi, aynı zamanda en şerefli işin istifa etmesi olduğunu gerekirse istifası için her türlü çareye baş vuracağımızı ilân ederiz.

— Cinayetin faillerini yakaladık demesi suçtur. Burada cehaletini göstermiştir.

1 — Yakalananların failler zanlısı olduğunu, failler olmadığını,

2 — Bizim teşkilâtı aramakla kime yaranmak istediğini,

3 — Merhametten gece içeriye aldığımız polislerin içmiş olduğu su şişelerinin molotof kokteyl olmayıp su şişesi olduğunu, sopa diye götürülen odun parçalarının yakacak olduğunu,

4 — Aşırı uçlar diye nitelediği guruplardan M.T.T.B. nin aşırı uç olmadığını,

5 — Taylan Özgür'ü öldüren kimsenin Mustafa Bilgi cenazesi ile ilgili olmadığını, nitekim Taylan Özgür, o günü saat 10.30 da vurulduğunu, cenaze cemaati ise saat 13.00 de Beyazıt'ten geçtiğini aynı zamanda katilin derhal bulunmasını,

6 — Mustafa Bilgi'nin «Molotof kokteyli elinde patlamayıp» başkası tarafından öldürüldüğü ve katilinin arandığını basına açıklamasını, aksi takdirde derhal istifa etmesini,

Eğer istifa etmemede ısrar ederse, Türk Milletine kendisinin istenmeyen bakan ilân ettiğimizi bildiririz.

M.T.T.B. yi lekelemek isteyenler, şunu bilsinler ki, kendileri millet nazarında Allahın yanında ebedi olarak kara lekeli kalacaklardır.

Eğer hedefleri imanlı Türk Gençliğini yıpratmak ise buna kimsenin gücü yetmeyecektir.

Bu akımı durdurmaya bütün şer kuvvetler ittifak etse muvaffak olmayacaklardır. Çünkü millet bizimle beraberdir.

M.T.T.B.

Genel Başkanı
Burhaneddin KAYHAN

23.12.1969

DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI

Şerefli bir mazisi olan, M.T.T.B. bugünde olduğu gibi her zaman anarşiye, yıkıcı bölücü hareketlere daima karşı olmuştur.

Kanunlara, hukuk devletine, meşru iktidara daima saygılı, hakkı ve hakikati müdafaa eden gerçek hürriyetin vazgeçilmez bekçisi olan M.T.T.B. şer kuvvetler tarafından yıpratılmak istenmektedir. Fakat meşru yolda çalışmasına devam eden şerefli teşkilâtımıza, ve onun sinesinde barınan imanlı Türk Gençliğine hiç kimse sürinmeyecektir. Bizimle uğraşmak isteyenler, bizden özür dilemek mecburiyetinde kalacaklardır.

Sayın İçişleri Bakanına hatırlatmak isteriz ki, bizi hedef seçmekle bindiği dalı kesmekte, ve sol ihtilâl sevdalısı anarşistlere yaltaklanmakla memlekete ihanet etmektedir.

Eğer M.T.T.B. olmasaydı Türkiye'de bir sol ihtilâli kuvvetle muhtemel ki olurdu.

Öbür taraftanda sayın Bakan M.T.T.Birliğine aşırı uç olarak nitelemekte aşırı sağın M.T.T.B. olduğunu ima etmekte, ve bizide aşırı sol kadar tehlikeli görmektedir.

Şimdi Sayın Bakana sorarız ki, bizim hangi hareketimiz tehlikeli olmuştur? Aşırı Sola karşı direnişimiz mi? Üniversite isgallerine hayır, Boykota evet deyişimiz mi? Hakkı isteklere evet, anarşiye hayır deyişimiz mi? Üniversite içinde silâh depolarını bizmi doldurduk? D.M.M. Akademisindeki silâh depoları bizim mi? Üniversitenin ilim haysiyetini bizmi rençide ettik?

Eğer müslümanlığımız aşırılık ise o zaman biz aşırıyız. Müslüman hiç bir zaman aşırı uç değildir. Biz müslüman oluşumuzda iftihar ediyoruz.

Hepinizce malum olduğuvechile , 18.12.1969 Cuma sabahı saat 6 30 da M.T.T.B polis tarafından arandı.

Bulunan şeyler: Sopa, tabir edilen 26 tane odun. 16 tanede boş su şişesi (gece nöbetçi olan toplum polisini merhametin içeri aldık, sobayı kurdular. Ve yaktıkları odulardan artakalan odun ve büfeden içtikleri suların şişeleri).

Esefle söyleyebiliriz ki bizi yıpratmak isteyen Sayın Bakanın isgüzâr-hı gibi bazı basında bunu istismara yeltendi. Bu hareket haysiyetli bir Bakanın ve şerefli bir basının yapacağı normal bir hareket değildir. Sorarım sizlere eğer bizim teşkilâta D.M.M. Akademisindeki silâhlar gibi silâh bulunsaydı, bazı basın mensupları yinede yaygarayı koparır, bizi hepimizde vatan haini ilân ederlerdi. Fakat asıl silâhlı caniler yoldan geçenlere saldırınca bu mâsum yolcular katil, saldıranlar masum oluyor. Objektif düşünebilen peşin fikirli olmayan kimse kimin tehlikeli kimin vatanperver olduğunu gayet iyi görür.

Bir ilim yuvasını silâh deposu haline gelmesine mücade eden Akademi idarecileri ve hocaları enaz o silâhları oraya getirenler kadar suçludurlar.

Ayrıca komünist militanların bu kararkâhına yardımcı olan bazı hocalarında kanun nazarında suçlu olduğunu cezalandırılmalarının icap ettiğini ilgili mercilere duyururuz.

En korkunç hareket halk Mahkemeleri kurup sağcı bazı arkadaşlara akla hayale gelemelik işkenceler yapmaları.

Artık can emniyeti, mal emniyeti kalmamıştır. Memlekette bir terör havası estirilmek istenmektedir. Kendilerinden olmayan her talebe derslere girmekten çekinmektedir. Talebeler okuma hürriyetini kaybetmektedir. Bunun sonu nereye gidecektir. Devletin parası ile yapılan yurtlar silah deposu haline getirilmekte bunun faileri serbestçe dolaşmakta ve buna zemin hazırlayan idarecileri ise hiçbir şey sorulmamaktadır.

Polis tarafından aranan Kadırga Yurdundaki silahlar, Yurd Müdür Muavini Rüstü Kutman tarafından gizli yerlere saklanmaktadır. Diğer taraftan Site Yurdu Müdürü Silahları dışarı kaçırmaktadır. Durum gösteriyor ki bazı idareciler ve bazı hocalar bu hareketlere yardımcı olmaktadır.

Öbür taraftan içişleri Bakanı bizi, onlarla mükaayese edecek kadar hedef almakta, kime hizmet ettiği bilinmektedir.

Kararımız şudur ki;

İçişleri Bakanı istifa edinceye kadar hiçbir harekete giremeyeceğimizi fakat her zaman olduğu gibi bundan sonrada kanun dışı hareketlerde bulunmayacağımızı kamu oyuna açıklarız.

M.T.T.B.

Genel Başkanı
Burhaneddin KAYHAN

24 Aralık 1969 tarihli tercümanda şu haber neşrediliyordu:

«Akademilerin Halk Mahkemesine çıkarılan 4 gencinin vücudundan ceryan geçirilerek işkence yapılmış. İstanbul-Murat Çulcu»

«Dört kişiydiler. Değişik boyda, değişik yaşta, değişik fikirde dört kişi... Tahir Gören... Mehmet Erdal... Deniz Bozkurt... ve Mehmet Kâmil Yavuz...»

Bu değişik insanların bir ortak tarafı vardı. O da hepsi aynı insanların gazabına uğramışlar, aynı insanlar tarafından acı çektilmiş dayak yemişlerdi. Bunlar Akademili Öğrencilerin kurdukları Halk Mahkemesinde dört kişi idi...



«Gelin Kelepçeler Öpeyim Sizi»

Yıldız hadiselerinde haksız yere tevkif edilen 7 mücahid Adliye koridorlarında.

TAHİR GÖREN (ÖĞRENCİ)

«Bayram tebriklerimi almak üzere okula gidiyordum. Ama Akademini kalabalık olduğunu görünce, anarsiden kaçmak için yürümek istedim. O sırada 15 kişilik bir gurup beni yakaladı. İçeri girerken Affan Balaban isimli hocadan yardım istedim. O da «götürün bu iti dedi. Bir odaya aldılar. Başımı yarıdılar. Dövdüler. Tabanca ile tehdit ettiler. Vücudumdan cereyan geçirmek istediler».

«Halk mahkemesinin» ilk kurbanının ıstıraplı hikâyesi bu idi...

Mehmet KÂmil YAVUZ (ÖĞRENCİ) «oğlum o gece eve gelmemiştii. Annesi ile birlikte aramaya koyulduk. Gece 0.2'ye kadar bulamadık. Eve döndüğümüzde oğlumuz gelmişti. Ama şok geçiriyordu. Her zaman camiye giderdi. O gün de camiden çıktıktan sonra yanına yaklaşan bir adam «— Git okulun önüne bak bakalım durum nasıl?» demiş.. Ama okulun önüne geldiğinde öğrenciler yakalayıp içeri götürmüşler. Önce yargılanışlar sonra da dövmüşler. Vücudundan cereyan geçirmek istemişler».

Bu da ortaokul ikinci sınıf talebesinin babası tarafından söylenen sözler.

MEHMET ARDA (İŞÇİ) Yaralarımı gösterip konuşuyordu Mehmet Arda...

«Camiden çıkmış yukarı doğru yürüyordum. Okulun önünde asker kılıklı öğrenciler tarafından yakalandım. Sorgusuz, sualsiz bir odaya aldılar. « — Kaç kişisiniz?» diye sordular. Cevabımı beklemeden dövdüler. Beynime tabanca dayadılar. Vücudumdan cereyan geçirmek istediler. İstiraba dayanamıyordum. Pencereden atlamak intihar etmek, ölmek istedim. O zaman serbest bıraktılar»..

DENİZ BOZKURT (ŞOFÖR MUAVİNİ) «Yalvardım onlara. Abi dedim bir şey bilmiyorum. Ne olur bırakın beni. Kıymayın. Ama asker kılıklı adamın elinde cam boynuma devamlı surette sürtiliyor, yaralar açıyordu. 28 kişilik «Halk mahkemesi» nde yargılanmış, bildiklerimi söylemediğim takdirde işkence cezasına çarptırılmışım. Yalan söyledim. Bildiklerimi söyledim... Ve işkenceden kurtuldum»..

Dört kişiydiler.. Değişik boyda, değişik fikirde, değişik yaşta dört kişi. Bunlar Akademili öğrencilerin kurdukları «Halk mahkemesi» nde yargılanan dört kişi idi..

YILDIZ DEVLET MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK OKULUNDAKİ MEZALİM

Yıldızda işkence edilen Tahir Gören M.T.T.B.'de Basın Toplantısı yaparak şunları söylüyordu:

14.12.1969 Pazar günü saat 9.30 sıralarında, mektepte bulunan tebrik ve mektupları almak üzere evden ayrıldım. Yıldız İlk Okulu yanına geldiğimde Okulumuzun önünde bazı guruplaşmalar olduğunu ve Bayrağı^m yarıda olduğunu gördüm içimden;

— Allah Allah?.. Mehmet Büyüksevinç öleli 5 gün oldu halâ Bayrak yarıda dedim. orada bulunan iki üç kişiye ne var? diye sordum bir cevap vermediler ben de bir malumat bahanesiyle Subay evleri civarındaki Toplum Polisi gurubuna doğru yürüdüm. Tam o sırada Okuldan 10.15 kişilik iki gurup bana doğru geldi. önce nazarı dikkatimi celb etmiyen bunlar yanıma gelince birden üzerime atılıp beni yakaladılar, şebeke sordular şebekemi gösterdim baktılar ve beni tartakhyarak Okulun bulunduğu tarafa doğru götürüyorlardı bu arada iki üç Polis memuru gördüm ve beni götürönlere:

— Durun kardeşim, eğer bir suçum varsa beni Polise teslim edin dedim.

— Hadi ulan it oğlu it senin Polislik işin yok dediler Polis müdahale etmek istedi onu iteleyip yollarına devam ettiler. Bu sırada Okulum cümle kapısına gelmiştik. Uzun boylu şişman Okulumuz öğretim üyelerinden biri olan fakat ismini bilmediğim bir zat:

— Kimdir diye sordu çocuklar;
— Sağcı dediler. Aynı zat.
— Götürün it oğlu iti dedi. O sırada az sağda fotörlü ve pardesülü bir zat (sonrada savcı olduğunu öğrendim)
— Nevar ne oluyor dedi. Aynı talebeler hem vurup hemde
— Sağcı dediler oda (yani savcı)
— Götürün dedi. beni içeri birlik binasının olduğu yere doğru hem vurarak hem söğüp kaktıracak götürdüler merdivenlerden çıkarırken isminin Cahit olduğunu bildiğim birisi tam göğüs kısmına bir tekme attı ve küfür etti Birlik binası içerisinde elimi arkadan kablo ile bağlayıp beni birsandalyeye oturtular hem sual sorup hem sopalarla tekme ile sağıma soluma vuruyorlardı.

— Arkadaşların nerede? seni gözcümü gönderdiler söyle ulan it oğlu it dediler bende.

— Ben bu sabah evden 9. 30 da çıktım ve yalnız çıktım dedim bu arada adını yukarıda zikrettiğim Cahit ve görünce teşhis edebileceğim biri daha (Ki bu adam elimide arkadan bağlayan) şakağıma jarjörülü tabanca dayadılar ve (burdan sağ çıkamassın it oğlu it söyle arkadaşların nerede) dediler bu arada ellerimi bağlamadan önce çıkardıkları ceketimi ve paltomu aradılar defterimden sayfalar hususi notlarım eksiktir. Bunları kimler ne adına alıyorlar bu sırada Deniz Gezmiş odaya girdi.

— Nerede ulan arkadaşların dedi.

— Ben evden geliyorum yalnız geliyorum fazla kan kaybediyorum başım dönüp gözlerim kararıyor dedim yüzüme bir tekme salladı yere düştüm bayılmışım bir su döktüler uyandı bu arada gözlerim görmüyordu.

— Gözlerim görmüyor neredeyim dedim.

— Rol yapıyor it oğlu it dediler bu arada her halde bir tanesi kontrol etmiş olacak ki.

— Hakikaten görmüyor dedi bu arada birisi beni kast ederek.

— Cebinden puro çıktı hayvanın dedi öbürleri.

— Vay namussuz alçak nereden aldın arankomu gönderdi dediler.

— Dün hocam Namık Kemal Bulut'a bayram ziyaretine gittim her ne kadar içmem dedimsede.

Yanına al sevdiğin birine verirsin dedi, dedim.

Bu sırada birisi içme puroyu Deniz elimizde vesika olsun dediysede Deniz Gezmiş olduğunu konuşmasından anladığım şahıs.

— Boşver yahu bu purolardan Amerikan pazarlarında çoktur bundan vesika olmaz dedi.

Bu arada bir daha vurdular tekrar düştüm ve bayıldım ayıldığımda kendimi ellerim çözülmüş vemasa olduğunu zannettiğim sert bir cisim üzerinde yatıyor buldum.

— Neredeyim diye sordum hastahanedesin dediler.

— Doktor nerede dedim şimdi gelir dediler.

Birazdan hakikatan bir adam geldi gözlerimi elleriyle açıp muayene etti gerçekten görmüyor dedi.

— İyne gibi bir şey sürdü Refleksler var nabız çok yavaş dedi. Bir ara dua etmeye başladım öleceğimi zannettim dudağımın oynadığını fark etmiş olacağımı bak ulan dua ediyor it oğlu it, başka biri Dua et bakalım seni Allahın kurtarabilecekti dedi bu arada puslu puslu ortalığı görmeye başladım tekrar soru sormaya başladılar Battalı kim öldürdü dediler hangi Battalı dedim hadi ulan numara yapma Sabah Namazı kırkikişi gelip oğlanı öldürdünüz dediler Vallahi benim haberim yok bu gün uyanamadım Sabah Namazına bile kalkamadım dedim. Ve onlara sordum nerede öldürdüler bu Battalı kim bu adam Makine üçte, sabahleyin kırk kişi ile gelip sen ve arkadaşların öldürdüler dediler. Ben kimseyi öldürmedim sabah saat 9.00 da uyandım dedim biri bu oğlan suçsuz birşey bilmiyor it oğlu it dediler. Başka birisi bu gericilerin baba Tahir dediği adam Mescide gelir gider gericilere Namaz kıldırır dediler ben şimdiye kadar İmamlık yapmadım bu liyakatta değilim dedim sen ne namussuz alçaksın sen Amerikan uşakları, satılmışlar Vs.

— Lan seni arkadan kaçıralım dediler ben beni polise teslim edin dedim Deniz Gezmiş bu iti Polise teslim edersek Polis öldürür üstümüze atar dedi. Ben memleketin Polisi adam öldürmez dedim. Deniz Gezmiş. Bu it oğlu it öldürmemizden korkuyor dedi takriben yarım saat sonraydı haydi giyinlan seni Polise teslim edeceğiz dediler bu arada onların yardımı ile elbisemi gydim ve şebekemin arasındaki 150. 00TL. Yok dedim aradılar ve bulamadık yalan söyleme lan dediler bir başkası o parayla kurşun alalım bu it oğlu itleri öldürelim dedi beni dışarı çıkardılar koluma iki kişi girdi merdivenden indirip Çukur Saray tarikiyle eski Polis okulundan çıkarmak istediler nöbetçi erat kati emir aldık buradan kimseyi çıkarmayız dediler daha sonra başka bir er bırakın yahu Allah Aşkına şu çocuğu alalım dediler her ne sebepten ise beni tekrar Cümle kapısından çıkardılar tam kapı önünde arkamdan birisi bir tekme vurdu yere düştüm tekrar iki kişi beni alıp bir taksiye attular beni taksiye korken orta boylu fotör şapkalı

adam al bunu ilk yardıma götür dedi onlarda peki Savcı bey dediler bu şekilde götürün diyen adamın savcı olduğunu anladım Hastahaneye geldiğimde sorduğum biri saatin 14 e yaklaştığını söyledi böylece bir gurup zorbanın bir vatandaşı sebepsiz yere dörtbuçuk saat tuttuğunu hayret ve üzüntü ile yaşadım. Bana şahitlik yapacak şahıslar.

1. Harp Akademisinin saat 9. 30 ve 13 civarındaki nöbetçileri
2. Okulda bu duruma vakıf olan hademe ve hasta bakıcıları
1. Harp Akademisinin saat 9. 30 ve 13 civarındaki nöbetçileri.
2. Okulda bu duruma vakıf olan hademe ve hasta bakıcılar.
3. O günkü hademenin adı Seyfeddin imiş iki üç gün sonra bir akrabasını ziyarete giden Mustafa Çelik tarafından öğrendim.
4. Hayri Yönden Makine 4 talebesi olup onlar beni döğlerken görmüştür.

20. 12. 1969

M. TAHİR GÖREN

b) YILDIZ HADİSELERİNDEN SONRA NELER YAZDILAR? KIZIL VAHŞET

(23 Aralık 1969 tarihli Tercüman Gazetesinde Ergün Göze Kızıl Vahşet başlığı altındaki yazısında şunları söylüyordu.)

Polis, Yıldız'daki Devlet Mimarlık Akademisine baskın yaptı. Ele geçenlere bakınız: 35 Molotof Kokteyli, bir kısmı dum dum kurşunu olmak üzere 401 mermi, 11 adet tabanca ve tüfek (bir tanesi bir tanesi asansör boşluğunda bulundu, Deniz Gezmiş'e ait olduğu tahmin ediliyor ve dürbünlül bir tüfektir, dört yüz metreden adam zimbalar). Yaşasın devrimci gençlik!

Aynı polis dün M.T.T.B. ye baskın yaptı, ondört boş şişe ve yirmidört sopa buldu. Sağcı Talebe Birliğine bakınız, Devrimcilerin Tabanca, tüfek ve mermilerine karşı sopa ve boş şişe ile kendilerini korumaya hazırlanmışlar.

Akademide bulunan diğer edevat! Şiş, sopa, şarjör vesaireyi ise burada yazmaya yer yok. Çünkü Akademide asıl bir şey bulundu ki bütün memleketi baştan aşağı titretecek ve duymaz kulakları delecek, görmez gözleri açacak mahiyettedir. Bu Mustafa Avşaroğlu adında bir talebedir. Mustafa Avşaroğluna günlerce işkence yapılmıştır. yüzünde sigara söndürülmüş, her tarafı yara, bere içinde, ezik, çürük dolu. Sanki Rus Gizli İstihbarat Servisi tarafından sorguya ve işkenceye çekilmiş. Böylece Devrimci Örgütlerin ve başlarındaki idarecilerinin «ruhsal durumu», düşünce yapısı yani gözü dönmüşlüğü ortaya çıkmıştır.

Hiç bir suç, hiç bir hukuk dışı davranış tecviz edilemez, kanunsuz ne gösteri ne boykot yapılabilir. Fakat hadi diyelim, delikanlılar bir karambola geldiler birbirlerine girdiler, yaralı ve ölü oldu... Hazin fakat oldu ve işe polis el koydu? İş orada kahr, adliye vepolis gereğini yapar. Bu demokrasilerde de olabilir. Amma T.C. Hudutları dahilinde, mehmetciğin verdiği vergilerle beslenen ve okuyan «talebeler» sol örgüt emrine geçince ne olmuştur. Birer sol frankeştayn, birer devrimci Drakula, birer halk mahkemesi cellâdı. Bakınız Mustafa Avşaroğlu neler anlatıyor.

«Forumdan sonra perşembe akşamı geç saatlere kadar Hukuk Fakültesi öğrenci cemiyetinde tutuldum. Daha sonra gözlerimi bağladılar ve beni dışarı çıkarıp bir taksiye bindirdiler. Nereye gittiğimi bilmiyordum. Her şey o kadar ani ve plânlı cereyan ediyordu ki irademi kaybettim. Bağırmak istedim, sesimi çıkaramadım. Başıma gelen olay sinemalarda gördüğüm gangster filmleri gibiydi. Arabadan indik beni içeri soktular. Gözlerimi açtılar. Yıldız Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde olduğumu, her şeyi itiraf etmemi söylediler. Tanımadığımı şahıslarla karşı karşıyaydım. Ellerimi kayışlarla sandalyeye bağladılar ve dövmeye başladılar. Bana durmadan Mehmet Büyüksevinç ve Battal Mehmetoğlu nu Mühendislik ve Mimarlık Okulundaki olayları soruyorlardı. Hiç bir şey bilmediğimi söyleyince suratımda sigara söndürerek işkence yaptılar. Perşembe gününden bu yana tam iki gün aç susuz bırakıp işkenceye devam ettiler. Ben kimseyi tanıımıyordum ve bir şey bilmiyordum. Yığılıp kalmışım. Daha sonrabeni okulun revirine yatırdılar. Sabahleyin polislerin beni buraya getirdiklerini hatırlıyorum.»

Bu ne demokraside ne de krallıkta, ancak tedhişçi komünist rejimde olabilir; veya o rejimi özleyenler tarafından meydana getirilebilir.

Tahir Gören'i de yayınlanan bir bildiriye göre, Deniz Gezmiş başkanlığında Halk Mahkemesi kuran gençler savcının ve hocasının elinden alıp işkence ettikten sonra savcıya tekrar teslim etmişlerdir ve hâlen Beyoğlu ilkyardım Hastanesinde yatmaktadır. Bu hadiselerin çok enteresan bir başka safhasını yarın yazacağım.

24 Aralık 1969 Tercüman Gazetesinde gene Ergün Göze yazıyor:

AVŞAROĞLU DESTANI

Dünkü yazımda Mustafa Avşaroğlu adlı mâsum ve her şeyden habersiz bir üniversiteliye, sol Frankeştaynlar, devrimci Drakulalar ve eylemci öğrenci voyvodaları tarafından yapılan işkencenin ortaya koyduğu en enteresan şeyi yazacağımı vaadetmişim.

Bu çok enteresan şey, birdenbire ortaya çıkan bu «vandalizm» karşısında ilerici, eylemci, güçlerin ve organların tutumudur.

Önce şunu söyleyelim, bir söz vardır: «Usta hırsız ya karakola kahve taşır veyahut fare deliğinden çıkmaz!» Bu söz nazarı itibara alınrsa bu organların hepsinin de usta hırsız olduğu meydana çıkar. Çünkü kimi fare, deliğine kaçmış kimi karakola kahve taşımakla meşgul.

İşte Cumhuriyet, işkence edilen masûm üniversitelinin fotoğrafını koymuş ve manşet çekmiş OLMAZ BÖYLE ŞEY... Olmaz ya, olmaz böyle şey. Ne var ki, aynı gazete daha evvelki gün İlhan Selçuk'un Atatürk'ün Şükrü Kayaya «Menemene git ve orayı haritadan sil» dediğini belirten yazısını koyarak anarşiye «marş marş» komutu veriyordu. Daha bir kaç hafta evvel, «sosyalizm istesenez de istemesenez de silâh zoruyla da olsa gelecektir» diyen yazısını neşrettiği Şadi Alkılıçın affı için kampanya açmıştı. İşte Şadi Alkılıçın bahsettiği silâhlar bulundu, işte onun söylediği metodlar ortaya çıktı... Ve şimdi olmaz böyle şey ha?

İşte milliyet o da kahve taşımakla meşgul. Mister Talât Halman, işkence odasından polisleri kurtarın» diye feryat eden Avşaroğlunun sesini taa Amerikadan boğmak istiyormuş, sanki bu anarşi hareketlerini başından beri solcular, sol yumruklar başlatmış gibi; «saldırıya uğrayan, savunmasız devrimciler» den bahsediyor. Ne dersiniz? İsterseniz hep birden türkü söyleyelim. «Amerikadan bir yâr gelir bizlere, aman Allah bak sözlereee».

Amma en şıkını «Açık oturum» mucidi Abdi İpekçi yazmış: Başlık şu «YETER BU SORUMSUZLUK» yeter söz milletindir gibi bir şey. Ama bir de sonunu okuyunuz: «Dün bir yandan Millî Türk Talebe Birliğinde, bir yandan da Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde yapılan aramada ortaya çıkan tabanca, tüfekler, bombalar ve mermiler... Ve daha altta daha açık, «En büyük öğrenci örgütlerinden biri olmak iddiasını taşıyan MTTB'nin böylesine birer cephanelik haline getirilişi ıstırap verici ve tüyler üpeticidir». Sayın İpekçi, Genel yönetmeni» bulunduğu gazetenin şu satırları yazdığı sayısındaki haberlere bir dikkatli baksaydı, kendi gazetesinin MTTB'de tek bir tabanca, tüfek, mermi, bomba ve molotof kokteyli bulunmadığını sadece, bombalı tüfekli (sol örgütlere) karşı kullanmak için yirmi tane sopa bulunduğunu haber olarak verdiğini de görecekti. Şimdi bile baksa görebilir. Ve o zaman merak ederim, acaba genel yönetmen Abdi İpekçi mi yorumcu Abdi mi Genel Yönetmen Abdi İpekçi'ye «YETER BU SORUMSUZLUK» diyecektir.

Akşam Gazetesi ise, fare deliğine girmiş haberleri, budamış, yolmuş kazana koymuş. Sadece malûm yazar, son olanlardan habersiz «örgütçü» gençleri destekleyen bir yazı döktürmüş. Tabii karavana.

Ya TRT, Mehetoğlu hadisesini ağzının suyu aka aka, visâle erer gibi

veren TRT. Sol yumrukları kaldıran gençlerin, yumruklarının kurduğu altın beşikte oturmuş gibi «sol yumrukların» havaya kalktığını zevkten terleye haber veren TRT; dikkat ile dinledim bu yazıyı yazdığım ana kadar ve gazetelere rağmen, ve efkârı umumiye ile alay edercesine solcu öğrencilerin akıl almaz vahşetine ait haberi vermemiş bulunmaktadır. Anladım ki bu TRT Allah etmesin. ağzım kurusun Kızılordu bu memlekete girse, «Kurtarıcı sosyalist güç» ler TRT'nin çağrısına uyarak sınırlarımızı aşmışlardır» diye anons yapacak kadar «O biçim» dir. Avşaroğlu böyle bir ters standır.

24 Aralık 1969 tarihli Tercümanda Ahmet Kabaklı yazıyor:

İBRET

Tuttu, Yıldız Akademisini önünde vurulan bahtsız gencin kanlısı diyerek bir yerine tam 16 (onaltı) adet «gerici ve mürteci» kaatil, takdim eyledi. İsimleri, resimleri ilân edilen buncağızlar, artık beraet de etseler, ağızları ile kuş da tutsalar «kaatil» kalacaklardır.

Neyse, bu onaltı «sanık» ile karnı doymuşa, keyfi gelmiş benzeyen «dev-sol» İstanbul ve Ankarayı fethettikten sonra İzmir Körfezinde cirit atarak «Amerikalı Avı» na koşmuştur. Bugüne kadar partilerde, basında ve Meclis'teki kafadarlarından yüz bularak devletin iç ve dış siyasetini, reformları, savunma, korunma işlerini halletmiş bulunan «komsomollar» şimdi maşallah! «Yargı gücü» ne de el atarak Danıştay'a rakip çıkmışlardır.

Yakaladıkları ve «Halk Mahkemesi!» diyerek, tıpkı Rusya ve Balkanlar'daki ustalarının barbar, hayasız işkencelerinden geçirdikleri genç Mustafa Avşaroğlu'nun gazeteler dolduran hikâyesi Türkiyede «İlerici» denilen bir takım kimselerin ne ölçüde insanlık dışı zalimliğe sürüklendiklerinin resmidir:

«Akademi» gibi iddia bir yerde, bir hemşirenin! mahpusu olarak yarı ölü bulunan genç, Hukuk Fakültesinden gözleri bağlanarak kaçırılmış, eli kolu bağlanarak döğülmüş, üç gün aç susuz bırakılmış, vücudunun her tarafında sigaralar söndürülmüş ve civillerle yaralar açılmıştır.

Şimdi böyle bir canavarlığı solcular, sağcı bir gence değil de sağcılar solculara yapmış olsaydı o zaman seyreylerdiniz gümbürtüyü: Kimbilir ne manşetler atılır, ne başyazılar, ne fıkralar çıkardı. Subaylar adma beyanatlar mı dağıtılmaz, CHP'liler kürsüye hücum mu etmez, Ataklılar mı konuşmaz, keskin Prof'lar «kişinin yaşantı yasalarına değin» fırıldaklar mı çevirmezlerdi?

Bu bir Moskof işkencesidir; Müslüman-Türk çocukları, böyle bir âdiliği zaten yapmış olmazlardı. Ama, ey ecnebi ruhlar, yabancı soy artıkları ben size derim:

Bu millet hep böyle kuzu kuzu, sizin taraf tutuculuğunuzu, sizin gad-darca cinayet ve işkence kışkırtıcılığınızı kıyamete kadar hoş görecektir. Üstüne varmayınız sonra uyanırsa intikam çok haşin olabilir. Siz tuzu kurular, sömürücü gazete patronları, siz çiftlik ağası mebuslar ve on-binlerce lira maaşın üstüne temelli konmuş kahraman taslakları... Bu işin sonu olmayacaktır.

Ve ey Adalet, ey İçişleri Bakanları, Mehetoğlu'na 16 kaatil nasıl bu-lundu ise, Avşaroğluna işkence eden takım takım serseriler de muhakkak bulunup ilân edilmelidir. Zorbalardan değil, Allahtan ve milletten korkul-malıdır. Yoksa zulmü yapanla, ondan korkmanın hiç bir farkı olmaz...

Bakin sol kararkâhının yalnız bir hücresi arandı. Ele geçen: 35 mo-lotof kokteyli, 401 mermi ve dumum, 11 tabanca ve tüfek... (Liderin tü-feği, Kennedy'yi öldüren cinsten otomatik ve dürbünlü).

İşte, o gazetelerin yazdığına göre, yeni Kubilay'ı «Şehit» eden «az-gın sağcı yobazlar» bu mazlûm, bu masum «ilim yuvasının öğrencilerine» saldırmışlardır! Sorulmaya degecek sual: Türkiye, ne zamandan beri sol yobazlarının sömürgesidir?.

25 Aralık 1969 Tarihli Tercüman Gazetesinde gene Ahmet Kabak-lı şunları haykırıyordu:

HEPİMİZE HAKARET VE İŞKENCEDİR

Haksızlığa katlanan, lânetlenmiş şeytan» ise haksızlığı gizleyen ve hele onu teşvik eden katmetli alçağa ne sıfat bulmalı? «Türk basını» nun bir kolu ve sözde aydınların dili tutan, gücü ye-tenleri, bana öyle geliyor ki, tarihin hiçbir devrinde bu kadar bencil, taraf tutucu ve haksız olmamıştı.

Bu alçalısla küçülüş, insanın sınırlarını berbad ediyor. Bir ülkede zulüm, kötülük, adaletsizlik olunca, hepimize ve hele sorumlulara ve sözcülere.. Bundan büyük bir pay düşüyor. TRT'den ve halk düşman-lığını, yabancı uyduluğunu sanat edinen bir kısım basından ümit çoktan kesilmiştir. Namuslu, cesur, maksatsız kalem azdır. Çoğunlukla bası-lan, yazılan, çizilen, söyenenler.

Bu halkın «efkâr umûmîyesi» değil onu ezmek, soymak, sömürmek veya en azından hürriyetten mahrum etmek isteyenlerinkidir.

Fakat size derim size, 20 asrın Türkiye'sinde, hem de «ilerici Ata-türkçü» gibi birtakım yaftalarla hâlâ «hukuk» tan söz edebilen Hukuk dernekleri, Barolar ve birlikleri, Hakuk Fakülteleri, gazeteci ve öğret-men sendikaları, Anayasa mahkemeleri, Hâkim kurulları, ve çifte çifte Meclis'lerimiz size derim:

— Nerede sizin sesleriniz? Bu ülkede Moskof modeli «Halk» mah-kemeleri kurulmuştur. Bu devletin yüz milyonlar yutan üniversiteleri binalarında cephanelikler depo edilmiş, silâhlıklar tesis edilmiş... Ve

hepsinin üstüne tüy gibi önce Avşaroğlu ve bir başka gence, sonra da 23 Aralıkta, savcılığı imdada çağıran dört gence kızıl engizisyon mezali-mi tathik edilmiştir.

— O nazlı sesleriniz nerede? Niçin protesto etmiyorsunuz. Neden kıyamet koparmıyorsunuz? Bu utanç verici adaletsizlik, sizi Batıdaki, Doğudaki meslektaşlarınız önünde olsun mahçup etmiyor mu?.

Bildiriler yayınlamanız, cübbeleri savurarak gezmeniz için yeter değil mi bunlar? Bu «ilericilik, Atatürkçülük, bağımsızlık, sosyalistik» adına yapılan yüz kararı «eylemler» yoksa hoşunuza mı gidiyor?

Bakin, kendisine mahkeme süsü veren solyumruk kaldırıcı yobaz-lar, önelerine çıkan genci yakalamış, gözünü bağlamış, kaçırmış. Başla-rını sopayla yarmış, vücutlarını kan kan pıhtı içinde bırakmışlardır. Günlerce hapsedmişlerdir. Vücutlarında sigara söndürmüş ve elektrik cereyanı geçirmek istemişlerdir. Sözde hocaları geçinen vicdansızlar a-rasında bu harekete göz yumanlar hattâ «götürün o iti» diye teşvik e-denler olmuştur.

Avşaroğlu'ndan sonra, «işkence» gören (Sırf Yıldız Akademisi'nin önünden geçtikleri için yakalamp öldürüleseye dövülen) ikisi öğrenci, biri işçi, biri soför muavini dört gencin acıklı feryatları, dün yalnız dört beş gazetede çıkmıştır.

Hürriyet, Günaydın, Milliyet, Cumhuriyet gazetelerine sorunuz, bu işkenceleri, bir haber olarak dahi neden vermediler? Ve hele şu tıynet-siz TRT'ye sorunuz:

— 39 yıl önce bir meczup tarafından öldürülmüş ve hadiseye siya-sî, dinî cinayet süsü verilmiş «Kubilây» vakasını, ortalığı gümbürdete gümbürdete, hem de bugünkü milliyetçi gençliğe bulaştırma bulaştırma verirsin de, daha dün bir «Akademi» nin çatısı altında yapılan ortaçağ işkencesini neden ve nasıl söylemezsin?.

Mebus senatör, CHP'li, AP'li, TİP'li, gazeteci, radyocu, hukukçu e-fendiler, sözümona sanat dernekleri, yazarlar, sendikacılar... İşkence edilen o altı gençten biri siz, sizin oğlunuz, akrabanız, sevgiliniz, öğren-ciniz olabilirirdi.

Siz, zulme alkış tutanlar veya onu destekleyenler! Adaletin korun-masına bakınız. Yoksa bir gün onu, şu ezilen altı gençten daha fazla a-rar hale gelebilirsiniz.

9 Mart 1970 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde İlhan Selçuk, Yıldız Ha-diselerini bakan kızılık açıdan nasıl değerlendiriyor:

YILDIZ AKADEMİSİNDE NELER OLUYOR?

Politika yaşamında «hafıza-i beşer nisyan ile mâlûmdür» diye bir lâfı sık sık işitiriz. Söylenişi çetrefil, dili Osmanlı, anlatımı sevimsiz o-lan bu lâfın sahibine, ne yazık ki sık sık hak vermek zorunda kahrız. Nice unutulmayacak olayı kısa bir sürede unutmak hastalığı, bizim top-lumu adamakıllı sarmıştır. Son zamanlarda üstüste önemli ve kanlı o-laylar yaşadık. Bunlardan ikisi Yıldız Mühendislik ve Mimarlık Akade-misinde sahneye konmuştu.

Ve hemen unutuldu.

Beşiktaş'tan Levent'e doğru uzanan geniş Yıldız asfaltının sağında dir.

İşte bu alanda «faili meçhul» iki siyasi cinayet işlenmiş, ve iki öğrenci öldürülmüştü.

Olay «dün» denecek kadar yakın zamanda sahneye konmuştu.

Birinci cinayete kurban giden gencin adı Mehmet Büyükseving'ti. Okul bahçesi önündeki otobüs durağında beklerken uzaktan çalıklar arasından ateş edilerek öldürülmüştü. İkinci cinayetin kurbanı Battal Mehetoğlu idi. Dışardan gelecek saldırıya karşı okul bahçesinde nöbet tutan Mehetoğlu, eli silâhlı bir çetenin baskınıyla şehit edilmişti. Eli silâhlı Derviş Mehmet çetesinin aynı gün Yıldız Camiinde toplanarak, namazdan sonra okulu bastığı biliniyor. İstanbul'un orta yerinde, Harp Akademisinin burnu dibinde, gözü kanlı mürteciler bir kültür yuvasına baskın yaparak iki Kubilây'ı toprağa sermişlerdi.

Ne var ki, siyasi partilerin muvazaalı koalisyonunda örtbas edilmiştir bu Derviş Mehmet cinayetleri... Ve âdi bir zabıta vakası gibi yalnız Adliyenin duvarları arasında hesabı görülmek üzere dosyaları kapatılmıştır.

Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin o zamandan beri kapısına kilit asılmıştır.

Ve şimdi gazetelere verilen ilânlardan öğreniyoruz ki, okul tekrar açılmak üzere. Akademi Başkanlığı okulun açılmasını ve öğretimin başlamasını öğrenci yurdunun boşaltılması ve okulda öğrenci birliklerine ayrılan yerlerin kapatılması şartına bağlamıştır. Bu demektir ki, öğrenci birlikleri dağılacak, öğrenciler bütün dünya üniversite ve akademilerinde gençlere tanınan haklardan yoksun kılınacak, bir soy ceza verilecek gençlere...

Ve sonra okul açılacak.

Oysa dünya âlem biliyor ki Akademi öğrencileri dışardan okulu basan çetenin silâhlı saldırılarına uğramıştır. İki gencin hayatına kıyılmıştır. Derviş Mehmetler çete kurup kardeş kanı dökmeye kararlı olarak Akademiye saldırmışlardır.

Amaçları nedir Derviş Mehmetlerin?

Yıldız Akademisindeki Atatürkçü, devrimci, antiemperyalist öğrencileri yıldırma, ezme, öldürme, yuvalarını dağıtma, birliklerini parçalamak ve susturma.

İşte Derviş Mehmetlerin silâhla yapamadıklarını şimdi Akademi Başkanlığı bilinçli ya da bilinçsiz, bilerek, kendi elleriyle gerçekleştirmek istiyor. Yıldız Akademisinde her biri birer parlanta olan gençlerin birleşmesine, toplanmasına, memleket sorunlarını tartışmasına yasaklar koymak istiyor.

Böylece Derviş Mehmetlerin amaçları, Akademi yöneticileri tarafından yürürlüğe konmuş olacaktır.

Oysa ne umulurdu okulun yöneticilerinden?

İki Kubilây'ın kanlarıyla sulanmış bir okulun gençleriyle elele, Atatürkçülük ve devrimcilik yollarında öğrencileri daha bilinçli beraberliğe çağırarak, Akademinin manevi çatısına bütün ağırlığıyla yüklenmiş bir tarihi görevi benimsemek... Ve dar boğazı öğrenci - öğretmen beraberliğiyle aşmak.

Biliyoruz ki bu yol, ancak ülkücü hocaların seçecekleri bir yoldur. Oysa Yıldız Okulu'nun «Akademi» niteliği kazanması yenidir. Siyasi iktidar eliyle çıkarılan yeni kanun, hocalara post dağıtmaktadır. Meslekteki türlü çeşitli durumlarına göre, şimdi kimisi doçent pâyesi kazanma yolundadır, kimisi profesör, Düzenlenen maddeler arasında? herbiri kendisine bir yeni sıfat aramak ve bulmak kaygısı içindedir. Ve bu yüzdendir ki «öğrenci birliklerini dağıtarak öğretime devam» da siyasi iktidara şirin görünme politikası uygulanmaktadır.

Uygulanabilecek midir bu politika?

Öyle sanıyoruz ki bu çeşit yollar gelir bir yerde tıkanır.

İki Kubilây'ın kanlarını çığnıyarak yürünemez Yıldız Akademisinde. Yöneticilerin bu gerçeği bir iyice anlamaları gerek.

YILDIZ'DAN SONRA'KI HADİSELERE KISA BİR BAKIŞ

Artık MTTB kendi içinde kültürel faaliyetlerine dalmıştır. Haldun Menteseoğlu zihniyeti ile anarşistler boğuşmaktadır. Fakat sol şiddet ve terörünü yaymakta devam ediyor. MTTB'ne binlerce telgraf telefon mektup yağıyor, emrinizi bekliyoruz diyorlar. Bize dua eden telgraflar da var. Meselâ:

TELGRAF

An 5016 babdag
mttb genel başkanlığı İstanbul

Evladım yedi düvelin üzerinize saldırması ve milleti yok etmek istemesine rağmen Anadolu şahlanışı karşısında olamadıkları hatta milletini tanımayan bazı adi büyüklerin dahi ümit etmediği zafer kazanıldı ancak milli arzuya göre değerlendirilemedi. Bu gün sizlerin mücaadele-niz o mücadelenin devamıdır. anarşist komünistler onlarla anlaşmış gibi görünen işgüzar idarecilerin sizlere saldırmasına üzülme-yiz. Zafer muhakkak sizindir. çünkü Allah sizinledir.

Milli mücadele görmüş Şevki Duatepe babadağ

TELGRAF

an 5017 4 babadağ
mttb genel başkanlığı İstanbul

16 sene cepheden cepheye koştum. Bugünkü sınırlarımızın çok uzaklarında kafirlerle savaştım. Bu arada ermeni komitacılarımda gördüm. Bugün duyuyorum ki aynı kanı bozuklar hemde üniversite içinde dolaşıyorlarmış. Elinde imkan olup bunlarla mücadele etmiyen gafillere hakkımızı helal etmiyeceğim bugün son nefesimi mücadelede vereyim.

86 yaşında mücahit Ahmet Yalçınkılıç Babadağ - Denizli

Fakat MTTB kararlıdır. Solun ihanetini meydanı boş bulunca yapacakları anarşi ile bütün gafillere göstermek gerek.

Ve sol Ankara İstanbul İzmir'de tahrip hareketlerine girişti. Şirketler, okullar bombalandı. Üniversiteler mefluç hâle geldi. Ve herkes sol denen şeyin anarşizm, komünizm olduğunu farketmeğe başladı.

Anarşistler artık öğretim üyelerine saldırmaktadır. İlk hadise Hukuk Fakültesi Anayasa Profesörlerinden Selçuk Özçelik hocamıza yapılan tecavüzdür. Onu derse sokmamak isterler. Fakat yüzlerce milliyetçi arkadaş derhal hocalarının etrafını alırlar.

Daha sonra üniversite bahçesinde anarşistler MTTB'nin broşürünü yakarlar. Bu hadiseyle ilgili olarak MTTB şu basın toplantısını yapar:

4 - 2 1970

Değerli Basın Mensupları

Üniversitelerde, bir takım anarşist maşalar tarafından, her gün yeni hâdiseler, yeni tertipler hazırlanmakta ve tatbik edilmektedir.

Bizlerin, nizama saygısını, Kanunlara hürmetini sulistimal ederek, cadı kazanlarını kaynatanlar, gerekirse (ki, artık gerekmektedir.) Kendi kazanlarında boğulacaktır.

Esasen, bizi bu toplantıyı yapmaya sevkeden âmil, talebe arkadaşlarımızı, artık teskin edemez hâle gelmemiz; Anadolu'nun en ücra köşelerinden dahi gelen mektup, telgraf ve telefonları karşılayamaz oluşumuzdur.

Son günlerde, talebelik vasfı kalmamış, hattâ bu şerefi hiç kazanmamış kişiler; vicdanları kara, ahlakları kara, profesörlük gibi ulvî bir mertebeyi lekeleyerek, hiç de lâyük olmadıkları halde, profesör, doçent yaftasını taşıyan bazı ajanlar, vatan hainleri tarafından kışkırtılmakta, Üniversitenin ve üniversitelerin şeref duyduğu, fazilet îmsâli, hakiki mânâsıyla PROFESÖRLERE tecavüze yeltendirilmektedir.

Muhterem hocamız, Prof. Dr. Selçuk Özçelik'e; bu çetelerin elebaşlarının, Amerika'dan çok sevdiği erkek "zenci" si yüzünden kovulan, 147'ler hâdisesinde, Üniversiteden kovulmasının sebebi kısmen de olsa açıklanınca dahi, alın damarları çatlamayanların tertipleriyle girişilen "tecavüze yelteniş" hareketi bunun en bâriz misâli değil de, nedir?

O Selçuk Özçelik ve O'nun gibiler ki, üç beş sergergenin düşmanlarından, fakat bütün Üniversite camiasının baştaçlarındandır.

Ya, mahut elebaşı veya elebaşlar...

Sonra, İktisat Fakültesi Gece Bölümü Öğrenci Temsilcilerinin dağıttığı bir broşürü yakmaya yeltenişleri...

Değerli ilim adamı, muhterem hocamız Prof. Dr. Sabahaddin Zaim'in vermiş olduğu çok mühim ve yeni bir çok tezin (diğer prof. müsveddeleri gibi, başkalarından çalmaların değil.) ortaya atıldığı bir konferans, "M.T.T.B. Kitap Kulübü" tarafından "Modern İktisat ve İslâm" adıyla kitapçı haline getirilmiş ve kısa zamanda 3 baskı yaparak 25.000'e ulaşmıştır.

İşte bu kitapçığı, İktisat Fakültesi Gece Bölümü Öğrenci Temsilcileri, kendi Fakülteleri için "YARDIMCI KİTAP" düşüncesiyle kendi Fakültesinde çok miktarda dağıtmışlardır. Ancak, son kalan 50 kitabı, tek başına dağıtırken, Hukuk ve İktisat Fakültesi İlim'den ve İslâm'dan bihaber, düşman zorbalara çetesi, anarşistler kumpanyası tarafından tecavüze uğramıştır.

Ortada, ne sayın Prof. Dr. Sabahaddin Zaim'in yazmış olduğu bir kitabın satılması, ve ne de M.T.T.B.'lilerin bunu dağıtması bahis mevzuudur Biz dağıtırsak, nasıl dağıtırız, el de bilir, dost da!

Fakat bir takım kişiler, bütün bunları "mal bulmuş Mağribi" gibi kapmış ve tezyir tezgâhlarında işlemeye başlamışlardır.

Şunu bir kere daha hatırlatalım ki; ilme saygılıyız, dinimize bağlıyız. Kanunlara hürmetkâr, meşru nizama inanmışız.

Fakat, buna bir yeter demek zamanı gelmiştir ve denecektir.

Üniversiteyi, millet hayrına herşeye, milletine bağlı herkese "İSTEMEZÜK" diyerek "YENİÇERİ OCAĞI" haline sokmak isteyen 20 asır zorbaları, yeni bir "VAK'A-İ HAYRİYE" mi istiyorlar?...

Bütün bunlara, artık mes'uller, "DUR" demeli ve müeyyideleri işletmeli, gerekli takibatları yapmalı, tedbirleri almalıdır.

Yoksa, iyi bilinsin, gençliği ile, köylüsü ile, işçisiyle topyekûn TÜRK MİLLETİ mes'uliyetini idrak edecekve 20. asır Yeniçeri Ocağının divarlarını yıkacaktır.

Geceler, güneşe gebedir ve doğacak olan güneş de bizi aydınlatacaktır.

Çünkü, "ZAFER ALLAHA İNANANLARINDIR."

*Millî Türk Talebe Birliği
Merkez İcra Konseyi Başkanı
Osman YUMAK*

6 Şubat 1970 günü İktisat Fakültesi Gece Bölümü Temsilcisi arkadaşımız Komünistlerin halk mahkemelerine düşer. Ve işkence edilir.

7 Şubat 1970 günü Fatih Vakıflar Talebe Yurdunda Suat Sevgili namında bir komünist Mehmet Soslu adındaki arkadaşımızı vurur.

Tahriklerin hepsi Yıldızdan bu yana yıpranan solun kendini müdafaa için itham edeceği bir alternatifin doğması ve dikkatleri soldan çekerek milliyetçi cephesi Mehetoglu hâdisesi gibi işlemek isteyişinden doguyordu. Halbuki M.T.T.B. büyük bir sabırla hâdiseleri takip ediyor, yaş tahtaya basmamaya ve yeni bir oyuna gelmemeye gayret ediyordu

13 Mart 1970 M.T.T.B.'nin basın bildirisini basan gazeteler şu haberi veriyordu:

"M.T.T.B. iktidar değişmedikçe sola karşı çıkmıyacak. Bugün Haber Bürosu".

M.T.T.B. Genel Başkanı Burhaneddin Kayhan yaptığı basın toplantısında mevcut iktidar Türkiyeden kalkıncaya kadar solcu öğrencilerin boykot ve isgal hareketlerine karşı çıkmıyacaklarını bundan sonraki hedeflerinin masonlar iktidarına son verme olduğunu bildirmiştir.

Burhaneddin Kayhan daha sonra müslüman gençliğin olayların baş mes'ulü olarak masonları tuttuğunu belirterek sözlerine şöyle devam etmiştir:

"Haldun Menteseoğlu istifa edinceye kadar hiçbir harekete girmiyoruz. Bundan sonra da hedefimiz masonlar saltanatına ve iktidarına son vermek olacaktır."

Yurtlara baskınlar yapılıyor, silâhlar bulunuyor, anarşistlerin bir kısmı yakalanıyor, adliye veriliyor, fakat adliye serbest bırakıyor. Yıldız hâdisesinden ve Işık hâdisesinden mevkuf arkadaşlarımızın sorguları ise bir türlü bitirilmiyor. Velhasıl tam bir kargaşalık içinde Türkiye çalkalanıyor.

11 Mart 1970 Çarşamba günü Edebiyat Fakültesi boykota sürükleniyor. Yapan 20 - 30 anarşist. İstekler çok güllük ve acı.

"Fakültenin adı değişmeli", "Halk edebiyatı dersleri koyulmalı" v.s. v.s.

Gaye boykot yapmak, hak falan değil... Daha sonra yayınladıkları bildirimlerinde:

"Biz toplumun kokmuş müesseselerinin (yani edebiyat ve tarih) okutulmasını arzu etmiyoruz diyerek, Fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Arap ve Fars dilleri bölümlerinin kalkmasını istediklerini açıkça söyleyeceklerdi.

Çünkü bu bölümler Cemiyetin temel müesseselerini öğretir. Tarihini, dilini, edebiyatını, zevkini, duyusuna vermek ister. Maddeci anarşist olan komünistler için sanat, duyus, millî ruh mevzuu bahis mevzuu olmadığı için elbette kalkmasını istiyebilirlerdi. Zavallı mahlûklar kendilerini bitkisel hayat yaşadıklarından âlemi de kendilerine benzetmek istiyorlar.

Komünistlerin bağımsızlık haftaları diye yürüttükleri tahrip hareketleri bütün İstanbul ve Ankara halkını tedirgin ediyor. Artık üniversitenin dışına taşmıştır her şey.

Ankara'da boykot, isgal, tahrip devam ederken milliyetçi cephe bir şehit daha verir. Süleyman Özmen alçakça ve kallesçe katledilir.

Ankara'da yapılan cenaze merasiminden sonra İstanbul'a gönderilir. M.T.T.B., T.M.T.F. ve İ.Ü.Ö.B. gece geç vakit cenazeyi karşılarlar. 26 Mart 1970 günü cenaze muazzam bir kalabalıkla Beyazıt camiiinden kaldırılır. Ve Eyüp'te şehid Mustafa Bilginin kabri yanına defnedilir.



Ankara'da şehid edilen Süleyman Özmen'in cenazesi TMTF'dan sonra, MTTB Genel Merkez binası önünde.

Cenaze merasiminin olduğu gün merkezî binada Prof. Faruk Kadri Timurtaş'a Edebiyat temsilcisi tabanca çeker, fakat büyük bir şansla tabanca tutukluk yapar. ve Prof. Timurtaş mutlak ölümden kurtulur. Yanında bulunan Çapalı Yusuf Olgun da komünistler tarafından başına vurulan demir sopayla hastahanelik olur.

Suçlu komünistler yakalanarak adliye verilirler. Edebiyat Temsilcisi tevkif edilir, fakat bir ay sonra serbest bırakılır.

Süleyman Özmen'in şahit oluşu ile ilgili bir bildiri negretmiştir. 1970 senesinin en mühim hadiselerinden biri de «Çapa Yüksek Öğretmen Okulu» hadisesidir.

Çapa Y.Ö.O. nu ele geçiremeyeceklerini anlıyan komünistler burasının kapanması için ellerinden gelen her türlü sabotaj hareketlerine girişirler. Nihayet okul müdürünü fena halde dövüp okulu da bombaladıktan sonra Çapa'da kalan komünistleri çekerler. Böylece Çapa Y.Ö.O. komünistlerden tamamen arınmış olur. Fakat yeni bir dert ortaya çıkmıştır. Çapa Y.Ö.O. talebelerinin devam ettikleri Fen, Edebiyat, Kimya Fakültelerinin kapıları devamlı komünist militanlarca tutulur. Artık komünistler Çapa'ya, Milliyetçilerde bu üç fakülteye giremezler. Onların Çapa'ya girmeme gibi bir durumları olamaz, çünkü okulu bombaladıktan sonra kaçıp gitmişler korkularından geri dönememişlerdi. Ama üç fakülteye milliyetçiler sokulmuyordu. Çare şu idi; Okul milliyetçiler tarafından işgal edilecek ve ancak böyle tahsil mümkün olacaktı. Fakat neticede silâhli çatışma olacak ve ÇAPA hükümete yapılan baskılar neticesi kapanacak böylece komünistlerin istediği gerçekleşecekti. Bunun için Çapahlılar koca bir yıl fakülteye gitmediler. Lâboratuvarları olan öğrenciler pek tabi sene kaybına uğradılar. İmtihanlara giremediler. Bütün devlet mekanizmalarına baş vuruldu, gazetelerde günlerce yazıldı, çizildi. Fakat koca Türkiye'de 800 talebeyi üniversiteye sokacak merci bulunmadı. Bu Türkiye'de Devlet Otoritesinin tam manasıyla iflâsının misâliydi. Devlet kendi bursuyla okuttuğu Anadolu'dan getirttiği talebeleri üniversiteye sokamıyor kapıları tutan üçbeş haydutla söz geçiremiyordu.

6 Nisan 1970 günü İstanbul Üniversitesi Rektörü Çapa'lıları Rektörlüğe davet eder. Çapa'lılar bir gurup halinde Rektörlüğe giderek Rektör'ü beklerler. Fakat bu korkunç bir tuzaktır. Merkezi binada bunları bekliyen pusu kurmuş komünist haydutlar sten tabancalar ve bombalarla silâhsız, Rektörün randevusunu bekliyen talebelere saldırdılar. Neye uğradıklarını şaşırarak Çapa'lılar zar zor canlarını kurtarırlar, ama geride iki üç yaralı bırakırlar. Rektörlük binasında misafir bulunan yabancı ilim adamları da mutlak bir ölüm tehlikesi atlatırlar.

MTTB Genel Başkanı 7.IV.1970 günü basın toplantısı yaparak hadiseyle ilgili olarak MTTB'nın görüşleri belirtilmiş, aciz idare bir daha kınanmıştır.

Hadiseler kargaşahklar ardı ardına devam etmekte bunun yanında komünistler fabrikalarda işçileri grev ve tahrip hareketlerine sürüklemektedir. İçişleri Bakanlığı ise sadece hadiselerin anında müdahaleye kalkmakta Perşembe'nin gelişini Çarşamba'dan anlıyamıyorlardı. Aşırı uçlarla mücadele edeceğim diye bağırarak İçişleri Bakanı komünistlerle anti-

komünistleri bir arada mütalâa ederek, milliyetçi cepheyi alabildiğine yıpratıyordu. Ne anlayış (!). Ne anlayış (!).

13 Nisan 1970 günü Ankara Ziraat Fakültesinde meydana gelen çatışmada yedek subay Dr. Necdet Güçlü serseri bir kurşunla vurularak öldürülür. Tabii Haldun Menteseoğlu Yıldız hafiyeliğine devam ederek burada da milliyetçi suçlu arar.

22 Mayıs 1970 günü Ankara'da Mustafa Kuseyri adlı komünist öğrenci Siyasal Bilgiler Fakültesinde vurularak öldürülür. Fakat bu ölüm çok esrarengiz ve enteresandır. Zira sol gazeteler fazla bağırıyordu. Tabii aynı senaryo tekrar oynandı. Sol yumruklar sıkıldı, bombalar atıldı, kürsü manyakları ile haydutlar beraberce yürüdüler. Ancak yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Haldun Menteseoğlu her ne kadar katilleri hemencecik yakalattırmış ise de fazla acele etmiş onun da gayretkeşliği suya düşmüştür. Zira sol cepheyi bu hadise birbirine katar. Kendi aralarında ki ihtilâf birbirlerini öldürmeye kadar gitmiş ve bu cinayetin münakaşaları üniversite forumlarında bile yapılmaya başlanmıştır. Nasıl olur da yoldaşlar fikir ayrılığını birbirlerini öldürmeye kadar götürebilirlerdi. Karşıdaki İrtica dururken birbirleriyle uğraşmanın zamanı mıydı? Ve büyük bir telâşla hadiseyi örtmeğe çalışıyorlardı. Neticede polis katilin milliyetçi olmadığını ve Kuseyri'yi en yakın arkadaşı gene kendisi gibi komünist Basın Yayın Yüksek okulunda okuyan el-Fetih'de eğitim görmüş Nejat Arun olduğunu tesbit etti. Haldun Menteseoğlu'nun katil ihdas etmeye siyaseti çökerken sol cephenin icap ettiği zaman kendi adamlarını temizliyebildikleri anlaşılabilir oluyordu. Katil zanlıları milliyetçiler serbest bırakıldı ve polis Nejat Arun'u aramaya başladı, hâlâ da arıyor.

Bu hadiseler olurken Yıldız hadiselerinde tevkif edilen katiller altıncı, Işık hadiselerinde tevkif edilenler de sekizinci aylarını hapishanede dolduruyorlardı. Haldun Menteseoğlu da bakanlık mevkiinde oturmakta berdevam.

8 Haziran 1970 Pazartesi günü Ebediyat Fakültesinde komünistler korkunç bir cinayet daha işliyorlardı.

Çapa Y.Ö.O. erkek talebeleri kız arkadaşları vasıtasıyla karnelerini göndererek imzalatılmalarını istiyorlar. Fakat komünist haydutlar karneleri alarak imha etmeğe teşebbüs edince birdenbire hava elektrikleniyor. Türkoloji koridorunda milliyetçi talebeleri komünistler kurşun yağmuruna tutuyorlar. Asistanlar odasından koridora başını uzatarak bakan Yusuf İmamoğlu tam başından yediği kurşunla yığılıp kalıyor. (Acele olarak bütün emniyet teşkilâtı hadiseden evvel haberdar edildiği halde orada ne polis var ne de geliş haberi.) Kurşun yağmuru devam edi-

yor. Türkoloji asistanları ve milliyetçi talebeleri bir oda da kısırılmış vaziyetler. Vahşiler bir kişinin vurularak kapı önünde yığıldığını görünce zafer nağraları atarak alt koridorlara çekiliyorlar. Bütün kapıların giriş çıkışlarını tutuyorlar. Ve acele olarak gelen, yaralıyı götürecek olan ambulansı içeri sokmıyarak vahşiliklerine bir yenisini daha ilâve ediyorlar. Bir saat sonra polis geldiğinde boşalmış bir fakülte ve yerlerde kan izlerinden mermi kovanlarından başka hiçbir şey bulamıyordu. Ve Yusuf İmamoğlu şehid olmuştu.

Hadiselerin en yakın görgü şahitleri ve Yusuf'un yanında bulunan MTTB'liler, Asistanlar ve diğer milliyetçi kuruluşların talebeleri büyük bir katliamdan kurtulmuşlardı. TRT akşam verdiği haberde adiliğin en büyüğünü yapıyor, «İmamoğlu'nu komandoların öldürdüğünü» söylüyor-du.

MTTB hadiseden sonra şu telgrafları Ankara'ya göndererek âlâkahıları bilmem kaçınca defa ikaz ediyordu :

TELGRA F

Sayın Memduh Tağmaç
Genel Kurmay Başkanı

Sayın Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine

Sayın Cevdet Sunay
Reisicumhur

Sayın Süleyman Demirel
Başbakan

ANKARA

ANKARA

ANKARA

ANKARA

Anarşinin neticesi olarak da Komünizmin kol gezdiği can, mal, namus emniyetinin ihlâl edildiği ve Anayasanın insanlara tanıdığı en tabii hakkı olan okuma imkânının elinden alınmak istendiği bir ortamda insanca yaşamak artık mümkün değildir.

8/VI/1970 Pazartesi günü saat 15,30 da YUSUF İMAMOĞLU isimindeki Edebiyat Fakültesi talebesi kendi fakültesinde komünist kürtçüler tarafından şehid edilmiştir.

Artık Komünist olmayan talebenin okumak imkânı ve can emniyeti yoktur.

Biz asayiş kuvveti değiliz. Fakat memleketin batışını da masum talebelerin öldürülmesine müsaade edemeyiz. Milliyetçi Türk Ordusunun.

ve Hükümetin bu husustaki hassasiyetine inanıyor, acil tedbirlerin alınmasını diliyoruz.

Saygılarımızla.

Burhaneddin KAYHAN

M. T. T. B.

Genel Başkanı

Not : Bu telgraf yukarıdaki adreslere ayrı ayrı çekilmiştir.

Yusuf İmamoğlu hadisesinden sonra zaten tek bir gün huzur içinde ders yapmamış olan İstanbul Üniversitesi kapanır. İmtihanlar Eylül Ekime ertelenir.

Komünist haydutlar Üniversiteyi mefluç hale getirmeyi başarmıştır. Şimdi «Kırsal eylemler» dedikleri köylüleri kışkırtmakla, fabrikalardaki işçileri anarşiye sokmak gerekiyordu.

16 Haziran 1970 günü çok ustaca hazırlanmış bütün dünyada tatbik edilen komünist sokak stratejisi ve kitle hareketleri tatbik edildi. DİSK adı verilen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile üniversiteli komünistler DİSK'e bağlı işçileri yürüyüşe geçiriyordu. Fabrikalar tahrib ediliyor, dükkânlar yağmalanıyor, sağa sola tecavüzler yapılıyordu. Bu işçilerin hepsi komünist miydi? Bilâkis. Fakat içlerinde işçi kılgında militan el - Fetih'te eğitim görmüş komünist talebeler bu kitleyi sürüklüyordu.

Polis kuvvetleri baş edemedi. Polisler korkunç yaralar aldılar. Bu tam bir ihtilal provası idi. Neticede Ordu duruma müdahale etti ve isyan bastırdı. İstanbul ve Kocaeli'nde sıkıyönetim ilân edildi. DİSK yöneticileri tevkif edildiler. Hadiselerin bilâncosu acı idi. Komünist vahşiler, bir polisin kafasını taşla ezerek öldürmüşler ve yüzlerce mehmetçik ve subayı yaralamışlardır. İki tane de işçi ölmüştü. İşçilerin DİSK ile alâkası olmadığı anlaşılıyordu.

Fakat Sıkıyönetimide solcu gazeteler, TRT, Prof., müsveddeleri yıpratmaktan çekinmeyeceklerdi. Mahkemelerde laûbali hareketler yapacaklardı. Bu hareketleriyle Sıkıyönetim mahkemeleri hâkimi Muzaffer Başkaymak'ı çileden çıkarmışlar Hâkim'de soğukkanlılığını kaybederek mahkemeyi terketmişti.

İMTİHANLAR DÖNEMİ GELİR ÇATAR.

Sıkıyönetim idaresi altında yapılan üniversite imtihanlarına kimse giremez. Silâhlı militanlar girecek olurlarsa hayatlarının tehlikede olacağını yayarlar. İDMMA de de aynı havayı estirirler. Fakat burada he-

mencecik durumu M.T.T.B. nin mukaddesatçı gençleri mâlûm olur im-tihanlara gireceklerini bir bildiriyle herkese duyurur. Sol'un u-gurduğu balonda söner. Bütün imtihanlar İDMM'da müntazam yapılır. Ve sol bundan sonra İDMM de yok olmağa mahkûm olacaktır. Allah ya-pılan çalışmaları boş çıkarmıyacaktır.

1970-1971 öğrenim yılına birerken Türkiye her geçen gün şiddeti-ni artıran bir anarşiye doğru süratle yol alıyordu.

Buraya kadar olan talebe hareketlerini sadece ana çizgileriyle be-littik. O kadar çok hâdise olmuşturki bunları tesbit etmekte ancak bir araştırmacıyı ilgilendirir.

Üniversite 2 Kasım da 1970-1971 öğrenim yılına girer. Fakat bazı fakültelerde hâlâ imtihanlar devam etmektedir.

10 Kasım 1970 günü Mustafa Kemal'i anma bahanesi ile solcular ilk hâdiseyi çıkarırlar. Duvarlara astıkları Lenin'e benzettikleri Mus-tafa Kemal afişlerini Kimya Fakültesi Dekanı «Okula afiş asmak ya-saktır!» diyerek bizzat kendisi indirmeğe başlar. Tabii devrim yobaz-ları hazırdır. Ve Dekan Saffet Rıza Alpar'ı Devrim Düşmanı, Atatürk Düşmanı ilân ederler. Kimya Fakültesi süresiz boykota gider. Dekan'ın odası tahrib edilir. (Bu boykot birinci sömestri tatiline kadar sürecek-tir. Dolayısıyla bir sömestri bütün Kimya Fakültesi Öğrencilerinin kay-bolacaktır.)

Bu olay ile ilgili M.T.T.B. 19/11/1970 tarihinde bir basın bildiri-si yayınlayarak Dekan Saffet Rıza hanıma yalan iğrenç tecavüzü kınamıştır.

17 Kasım 1970 tarihinde, Fen, Edebiyat ve Kimya Fakülteleri Ül-kü Ocaklılar tarafından işgal edilir. Fakat polis derhal işgali kaldırır. Dışarıya çıkarılan talebeler Beyazıt meydanına giderler. Merkezi bina komünistler tarafından işgal edilmiştir. Ve içeriden uzun menzilli silâh-larla Beyazıtta doğru gelenleri kurşun yağmuruna tutarlar. İki kişi vu-rulur. Neticede üniversite bir hafta tatil edilir.

Ankara'da ise kargaşalık anarşi çoktan başlamıştır. Adam kaçır-malar, Halk mahkemeleri ve netice: 24 Kasım 1970 günü gazetelerde korkunç bir haber. «İşkence edilerek bir genç pencereden atılarak öldü-rüldü.»

Komünistler tarafından Ankara Yüksek Erkek Teknik Öğretmen Okulu öğrencilerinden Dursun Özkuzu'ya saatlerce işkence yapılmış ve koma haline girince pencereden aşağıya atılarak öldürülmüştü. Ta-bii Radyo haberi kısacık verecekti. Millî Eğitim Bakanlığının elinde o-lan bir okula nasıl olupda polis ihbar edildiği halde baskın yapıp Dur-sun Özkuzu'yu kurtarmamıştı?! 24 Kasım 1970 tarihinde «Ortak Pa-

zar Geçiş Dönemi» imza tarihine manşetlik cinayet haberinin rastlama-sı böylece Ortak Pazardan çok kısa bahsedilmesi doğrusu çok mânidar-dır. Aklimıza bir çok sorular geliyor. Bütün bunları istikbâlin tarihçi-si gözden kaçırmıyacaktır elbet. Sağ sol kargaşalığı deyip Ortak Pa-za-ra paldır küldür girenlerin anarşiden ne bekledikleri, vatanseverlerin katledilişlerine seyirci kalmalarının sebeplerini elbet bir gün bu millet-te anlıyacak dünyada, kainatta...

Çapa Yüksek Öğretmen Okulunda Komünistler okula alınmışlar, Çapahlılarda Fakültelerde imtihanlarına girmişler ve derslerine devam ediyorlardı. Fakat komünistler ne yapıp kendilerine yâr olmıyan bu okulu kapattırma yollarını arıyorlar. Nihayet istedikleri olur. 6 Ara-lık 1970 günü bütün komünistler eşyalarını alarak okulu terkederler. Ve hemen ardından gece vakti (Bayramda memleketine gidip ailesiyle bayramlaşıp dönmüş) Türkoloji öğrencisi Yusuf Olgun üstünde pi-ja-malar ile tuvalete giderken hepsi giyinik hâdise çıkarmağa kararlı ko-münistler tarafından çevrilir ve kurşunla 13 yerinden delik deşik edi-lir. Fakat Allah'ın takdiri, bir kurşunu da Yusuf yiyeceğine arkadaşla-rından Che diye anılan Hüseyin Aslantaş yer. Yaralarını alıp kaçan komünistler durmadan kan kaybettiği halde hastahaneye götürmeyerek Kadirga yurduna götürüp «arkadaşımızı yobazlar vurdu» diye yoldaşları-nı ayaklandırırılar. Uzun müddet sonra hastahaneye götürürler ve tak-sinin şöförünü de bir şey söylememesi için tehdit ederler. Tabii Hüse-yin Aslantaş bitkisel hayata girecek kadar kurtarılır. Yusuf Olgun ise hemen hastahaneye kaldırılarak ameliyat olunmuş ve kurtarılmıştır.

Hüseyin Aslantaş komadan çıkamayıp ölür. Tabii Radyo gazete-ler, eşkiya takımı hazırdır. Ve yeni bir cenaze merasimi ile ölüklarini bağıra bağıra götürürler.

10 Aralık 1970 günü komünistler Edebiyat Fakültesi Türkoloji bö-lümünü bombalarlar.

15 Aralık 1970 Salı günü gene komünistler Edebiyat Fakültesi Ta-rih, Türkoloji, Arap, Fars bölümlerini bombalarlar.

Artık Edebiyat Fakültesinde daha fazla vahim olaylara M.T.T.B.'-nin tahammülü kalmamıştır. Anarşi artık meşru müdafâa plânına in-tikal etmiştir. 24 Aralık 1970 günü yapılacak Edebiyat Fakültesi Tale-be Temsilciliği seçimine M.T.T.B. Sedat Yenigün ve Cemil Beyazıt'ı aday olarak koydu.

Komünistler bu durumdan müthiş ürkerler. 23 Aralık Çarşamba günü temsilci adaylarımızı öldürmek isterler. Aynı gün ise M.T.T.B. Genel Başkanı Burhaneddin Kayhan ile Genel Sekreteri Hüseyin Coş-

kun Edebiyat Fakültesi Dekanını ziyâret ederler. Ve seçimler sırasında vahim hâdiselerin çıkabileceğini, tedbir alınması gerektiğini söylerler. Dekan ise, yuvarlak sözlerle atlatmağa çalışır.

Durum anlaşılmıştır. Birkaç gün evvel İktisad Fakültesi Talebe Temsilciliği seçiminde milliyetçi adayları öldürmeğe teşebbüs ederek seçimi silâh tehdidi altında alan komünistler, aynı işi Edebiyat Fakültesinde de yapacaklardır. Ve M.T.T.B. İstisare heyeti kararını verir. Edebiyat kontrol altına alınarak şebeke yoklaması ile talebenin haricinde dışardan hiçbir silâhlı militanın fakülteye girmemesini sağlayacaktır.

24 Ekim 1970 Perşembe günü 300 M.T.T.B.'li Kimya, Fen, Edebiyat Fakültelerinin kapılarını kontrol altına alarak sağcı, solcu, Dev-Genç'in temsilci adayları dahil herkesi içeriye —Şebeke kontrolü ile—, hiçbir ayırım yapmadan alır. Tabii bunun neticesi olarak Silâhlı militanlar içeriye giremez. Fakültede yıllardan beri görülmiyen bir huzur hâkimdir. M.T.T.B.'nin adayları ise kazanma şansları hayli yüksektir. Zira talebe anarşiden bıkmıştır. Kendilerine okuma imkânı sağlayacak insanları beklemekteler.

Durum Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Sırrı Erine'e anlatılır. Fakat Dekan gizli taşıdığı emellerini o zaman açığa vurur. Seçimleri tehir edeceğini söyler.

«Niçin?» diye sorulduğunda seçim için tarafsız ortamın olmadığını söyler. M.T.T.B. sözcüleride «O halde biz kapıları kontrol eden arkadaşlarımızı çekeceğiz, çağırın polisi o silâh araması yapsın ve bu fakülteli olmıyanları almasın» diye söylerler. Fakat Dekan «Polis çağırمام» diyerek bunu da reddeder «Peki siz bir hal çaresi bulun! Ne yapılacakda tarafsız ortam olacak?» diye söylenince gene cevap vermekten çekinir. «Kapıları kontrolden vazgeçelim içerde savaşı yapalım? Siz dekansınız çare bulun mesûlsünüz.» sözlerini «istifa ediyorum ve Fakülteyi kapatıyorum» diyerek cevaplandırır. Prof. Dr. Sırrı Erine büyük bir oyun oynıyarak % 80 kazanılacak seçimi sabote etti. Fakülte 3 gün kapatıldı. Ve polis içeriye girerek okulu teslim aldı. Bütün bunlar Türkiye'de Prof.'undan talebesine, savcısından hâkimine kadar bir ihanet şebekesinin varlığını isbatlıyordu.

M.T.T.B. bir bildiriyle bunları halka şikayet ediyordu.

3 gün sonra Fakülte açıldığında hiç bir M.T.T.B.'li Fakülteye gönderilmedi. Ve Fakültenin Abdülhak Hamid anfasını Komünistler havaya uçurmakla şunu isbatladılar. Huzurun temsilciliğine takamül edemiyenler anarşiye pekâla tahammül ediyorlardı.

Başın Bildirisinde şunlar halka açıklanıyordu:

BASIN BİLDİRİSİDİR

24 Aralık 1970 Perşembe günü saat 14.00 de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Talebe Temsilcilerinin seçimi yapılacaktı.

Seçime mani olmak isteyen Anarşist, komünist militanları tarafından Fakültenin seçim günü işgal edilmesi düşünülmüş ve bunun içinde birkaç gün önceden Fakülte içinde bir anarşi havası yaratılmak istenmiştir. Gayeleri kazanamayacakları seçimi sabote etmek, Edebiyat Fakültesinin kendilerine karargâh yapmaktır.

Bunu farkedenden Milliyetçi Mukaddesatçı Edebiyat Fakültesi talebeleri organize olarak polisin ve hiç bir kuvvetin sağlamadığı, sağ duyu sahibî her fert tarafından taktir edilen örnek hareketi göstermiştir.

Böyle taktire şayan örnek harekete sebote etmek isteyen komünist militanlar muaffak olamayınca işi fikirdaşları olan Hocaları ve onların sözünü yerine getiren sayın Dekan vastasıyla seçimi tehir ettirmek gibi adi ve basit bir harekete tevessül etmişlerdir.

Hiç bir kimseye ve hiç bir yere zerre kadar zarar vermeden ve bütün (sağcı solcusu ile) Edebiyat Fakültesi talebeleri Fakülteye huzur içinde girmeleri temin edilmişken sayın Dekanın tarafgirine tutumu ile seçim tehir edilmiştir. Ashında Milliyetçi ve Mukaddesatçı talebelerin kazanacağını endişe eden Dekanın isgüzarlığıdır.

Böyle adice hareketleri ve komünistleri alkışlayan solcu hocaları lânetleriz.

ZAFER ALLAH, a İNANAN İMANLI GENÇLİĞİNDİR.

Burhanddin KAYHAN

M.T.T.B.

Genel Başkan

1970 yılı kapanırken Ankara Fen Fakültesinde öldürülen iki komünist ile Trabzonda öldürülen milliyetçi bir ortaokul talebesi hâtimeyi kalla kapatıyorlardı.

1971 in başından şubata kadar hadiseler gene durulmadı. Edirnekapi ve Site yurtlarının işgali, Halk mahkemelerinin kurbanları, boykotları, işgallerle dolu bir ay oldu.

Bu ayın tek örnek, hadisesiz ve kısa boykotu İ.T.İ.A. boykotu olmuştur. Bu arada Anayasa Mahkemesi Özel Yüksek Okulların Anayasa ya aykırı oluşlarına dair kararda bu ayın enteresan vak'ası idi.

Komünist talebeler Ankara'da banka soygunu yaparak şehir gerillasına yeni bir merhale katarken Stalin'in çocukları olduklarını isbatladılar. Tabii faileri bir türlü yakalanamayacakdı. Ankara da bu soy-

guncuları evlerinde saklıyan kadınların Dışişleri Bakanlığında vazifeli kadınlar oluşları, evli olmalarını bir tarafa bırakalım (sosyalistlekte namus olmadığı kaidesinden) komünistlerin nerelere kadar sızdıklarını gösteren bariz misâller ülkemizin hangi istikametlere sürüklendiğini göstermektedir. T.R.T. ve solcu basın Banka soygunu ile hayli yıpranan sol cephenin üstlerinden dikkatleri atmak için "Nurcu Okullarına baskın" "Atatürk düşmanlarının yuvaları basıldı" diye yıllardır tedrisat yapan Kur'an Kursları'nı acaip biçimlerde tanıtmaları ve bunlardan mütamadıyen bahsederek Komünist tehlike değil İrtica tehlikesi vardır oyunlarını biz oynamasını çok eskimiş oyunlar buluyoruz. Başka oyunları varsa yap-sınlar. Bu oyunlara alet olan hükümet adamları "Aşırı sağ Aşırı sol" diye vatan hainlerin taviz vermemesini temenni ederiz. Türkiye'de komünist tehlikeden başka bir şey yoktur. Köyünde Kur'an okuyan çocuğu dinamitli, tomsonlu komünistlerle yanyana koymak kadar iğrenç ve adi bir durum olamaz.

Netice olarak şunu söylüyoruzki Talebe Hareketleri diye adlandırılan şeyler aslında Komünizmin Talebeler arasında göstermiş olduğu hareketlerle, bütün bunların karşısında olan vatan severlerin mücadelesidir. Bu hareketler görüldüğü kadar korkunç değildir. Her şey devlet otoritesinin olmayışından ileri gelmektedir. Hükümetin bir gençlik politikası olmayışından hadiseleri değerlendiriş ve önleme çareleri hep yanlış olmaktadır. Nitekim son çıkarılacak Dernekler Kanunu Tasarıları ve buna mümasil kanunlarla hâlâ hatalı yoldadır. Biz bunlara hata diyoruz, fazla ilerisini düşünmemek isteriz. Aşırı sağ Aşırı sol diye ağızlarından düşürmedikleri tekerlemelerden aslında Fikirle uğraşan insanlara karşı olma mânası çıkmaktadır. Biz bozuk düzenin savunucuları değil Anarşinin ve Komünizmin düşmanlarıyız. Eyyamcı, ruhsuz, nebati hayat yaşayan bir gençlik arzu eden'ler hüsrana uğruyacaklardır.

Talebe Hareketlerinin önleme gayesi ile çıkarılacak kanunlar karşısında M.T.T.B. olarak görüşümüz şudur:

İstanbul, 21/1/1971

BASIN BİLDİRİSİDİR

Milli Türk Talebe Birliği olarak aşağıdaki hususları Türk kamu oyunca duyurmayı ve bu hususlar ile ilgili görüşümüzü açıklamayı, vatani bir vazife telakki ederiz.

Yüksek Öğretim kurumlarında ÇALIŞMA GÜVENİ VE ÖZGÜRLÜĞÜ KANUNU TASARISI hakkındaki mütalâmız.

a) Genel olarak bu Kanun tasarısı muhayyel olarak ele alınmış o-

lup, tatbik imkânı ve yapıcı vasfı yoktur. Mevcut Üniversite Disiplin Kurulu müyyidelerinin bir başka şekilde sunulmasıdır.

b) Esas mesele kanun çıkartmak değil, mevcutları işler hale getirmektir. Bu gün Üniversite içinde mevcut kanunlara göre her gün büyük suçlar işlendiği halde, failleri ellerini, kollarını sallayarak serbestce gezmektedirler. Kanunlar çıkartmak çare değil, Kanunları tatbik etmek gerekir.

Bu Kanun bir aczin ifadesidir. Hadiselerin detayına inmeden iyi bir şekilde araştırma yapılmadan alel acele hazırlanmış bir tasarıdır.

c) Türkiye Üniversitelerinde oynanan oyunlar; Kanunların yetersizliğinden değil, komünistlerin Üniversiteler üzerinde yaratmış olduğu anarşi hareketlerindedir. Onun içindir ki, muğlak ifadeler, elâstiki maddeleri kapsıyan kanunlar değil, kesin kararlar getiren kanunlar çıkartılmalıdır.

d) Çıkarılacak kanun 968 den bu güne kadar ilim yuvalarına maddeten ve manen zarar veren kızilları Üniversiteden temizliyen kanun mahiyetinde olmalıdır. Tetbirleri değil tedavileri önce düşünmelidir. Çünkü Üniversite komünistler tarafından hasta hale getirilmiştir. Onun içindir ki, hastalığı belli olan hastayı tedavi etmek lâzımdır. Buda kankıran olmuş bu kızıl uzuvları kesmektir.

Kanun tasarıları hakkında görüşümüzü ileride madde madde üzerinde durup rapor halinde kamu oyuna sunacağız. Ancak şimdilik emniyetine binaen üzerinde duracağımız 10-11 maddeleridir.

Madde 10- "Bir kanun kapsamına giren kurumun içinde veya dışında kurumun öğrenci temsilcilerinden başka o kurum öğrencilerini temsil, maksat ve iddiası ile herhangi bir kuruluş veya topluluk faaliyet gösteremez."

Bu maddeye göre bütün Talebe Cemiyet, Dernek, Birlik ve Federasyonları ortadan kaldırılmaktadır. Talebenin talebelik sıfatı ile ilgili olan Dernekler, Cemiyetler ve Onların üst kuruluşları, talebenin hakkını korumak maksadı ile kurulmuş teşekküllerdir. Bunların kapatılması düşünce özgürlüğüne aykırıdır. Anayasanın fertlere tanıdığı bu hakkı kimsenin almağa selâhiyeti yoktur.

Ayrıca şunuda belirtmek gerekir ki, Üniversiteyi bu hale getiren resmi talebe kuruluşları değildir. Bu gün Türkiye'de resmi talebe kuruluşları olan iki büyük teşekkül vardır. M.T.T.B. ve T.M.T.F. Bu her iki teşkilat da anarşi hareketlerinin daima karşısında olmuş güçlü ve ciddi teşkilâtlardır.

Bugün Türkiyede anarşi meydana getiren, Üniversiteyi işlemez hale

getiren Dev-Gençtir. Dev-Genç ise bir talebe teşkilâtı değildir ve bu kanun onun kapanmasına, faaliyet göstermesine mani değildir. Kapatılması gereken Dev-Genç üniversiteden uzaklaştırılması gereken onun talebe sıfatlı militanlarıdır. Üniversite de iki gurubun çekişmesi yoktur. Komünistlerle komünist olmayanların kavgası vardır. Okumak isteyenlerle, okumak isteyenlere mani olanlar vardır. Uçlar değil, sol uç vardır. Bu sol Üniversite'den temizlenmelidir.

Madde 11 ise Hem kanunlara aykırı hemde hayatta tatbik gücü mümkün olmayan bir maddedir. Kanunlara aykırıdır. Çünkü, hükmü şahısların seçme ve seçilme hakkı hususunda %80 iştirak mecburiyeti diye birsey yoktur.

Tatbik imkânı yoktur. Çünkü, hiçbir Fakülte veya Yüksek Okulda %80 oya iştirak ettirilemez. Kimseye zorla rey kullanılamaz. Bilhassa Sosyal İlimler tahsil eden müesseselerde %80 devam edilmemektedir. Devam etmeyen talebe nasıl rey kullanacaktır.

Düşünülmeyen hazırlanan bu kanun tasarısının bazı maddeleri faydalı görünürse de aslında hiçbir fayda sağlayamayacağı, üstelik birçok zararlar tevdi edeceği bir gerçektir.

Bu kısa gerekçe içinde böyle bir kanunun çıkartılmasına taraftar olmadığımızı beyan ederiz.

Burhaneddin KAYHAN
M.T.T.B. Genel Başkanı

— BÖLÜM — V

KONFERANS - SEMİNER - ANMA GÜNLERİ - TOPLANTILAR

MTTB Kültür müdürlüğü, Orta Öğrenim Komitesi, Türk Kızları İlim ve Kültür Kolu ve bazı komisyonlar vasıtasıyla yürütülen kültür faaliyetleri (1969-1970) (1970-1971) Tedrisat yılı içinde hayli başarılı olmuştur.

Konferans, Seminer, Anma Günleri, Toplantılar olarak bir başlıkta topladığımız bu faaliyetlerin toplam yekûnu şöyledir.

SEMİNER: 18 Yüksek Tahsil için, 28 Orta Öğrenim için, 5 İ.D.M.M.A. Düşünce Kulübü için, 2 Türk Kızları İlim ve Kültür Kolu için. Toplam 51 tanedir. Bunların dışında 8 Anma Günü, 16 Konferans, 4 Şölen, 1 Şiir Gecesi, 2 Ramazan eğlencesi yapılmıştır.



MTTB Kültür faaliyetleri geniş alâka görmekte ve her toplantıda konferans salonu hınca hınç dolmaktadır. Resim, Akim'i anma gününden alınmıştır.

A) KONFERANSLAR

1) ŞEHİD MUSTAFA BİLGİ VE CİHAD

Bu konferans Bakırköy Din Görevlilerinin daveti üzerine Bakırköy Din Görevlileri Kütüphanesinde 5-X-1969 günü Genel Başkanımız Burhaneddin Kayhan tarafından verilmiştir.

2) ALKOL HAKKINDA BİLMEDİKLERİMİZ

Türk Kızları İlim ve Kültür Kolumuzun tertip ettiği bu konferans 14-XII-1969 günü MTTB Konferans salonunda Sayın Dr. Asaf Ataseven tarafından verilmiştir. Çok kalabalık hanım dinleyiciler tarafından dikkatle takip edilmiştir.

3) GENÇLİK MESELELERİ

Orta Öğrenim Komitesi Tarafından organize edilen bu konferans Sayın Av. İhsan Toksarı tarafından MTTB Konferans salonunda 10-1-1970 Cumartesi günü verilmiş dinleyicilerin ekserisinin Orta Öğrenim Gençliği olduğunu gördüğümüz bu konferans hayli âlaka toplamıştır.

4) BASIN

Tercüman Gazetesinin Muharriri ve Milliyetçilerin usta kalemi Ahmet Kabaklı tarafından 30-I-1970 Cuma akşamı MTTB konferans salonunda yalnız Yüksek Tahsil Talebelerine verilmiştir. Kabaklı bu konferansında BASIN'ın dün ve bu günü hakkında konuşmuş, iftira atmayı hüner addeden gayri milli Türk Gazetelerine dünya gazetecilik anlayışı hakkında mukayeseler yapmıştır.

5) BATIDA İSLÂMİ HAREKET

Kaliforniya Üniversitesinde doktora yapmış 10'a yakın lisana vakıf ihtida etmiş Dr. Hamid Algar tarafından 31-I-1970 günü MTTB Konferans salonunda saat 14.30 da verilmiştir.

Batıdaki İslâmi hareketi açıklayan Algar kendi müşahedelerinden misaller vermiştir.

6) HUKUK NİZAMI VE ANARŞİ

İstanbul Üniversitesi Anayasa Profesörü Sayın Selçuk Özçelik'e Anarşist komünistler tecavüz etmeye yeltenmişler ve bu hadise basında geniş yankılar uyandırmıştı. Özçelik bu hadiseden sonra halka anarşizm hakkında uyarıcı konferanslar vereceğini efkâr-ı umumiyeye gazeteler vasıtasıyla duyurmuş ve ilk konferansını 7-II-1970 Cumartesi saat 20.

00 de MTTB Konferans salonunda «Hukuk Nizamı ve Anarşi» hakkında vermiştir.

Bu konferansında Özçelik hocamız «Üniversite Muhtariyeti'nin İlme verildiğini, anarşiye verilmediğini söylemiş. Muhtariyette Polis giremez diye bir şey yoktur. İstedığı zaman polis girer» diyerek o zamana kadar Üniversiteye polisin giremeyeceğini iddia edenlere Anayasa dersi vererek günlerce tartışması yapılacak bir mevzuyu fikir platformuna getirmiştir.

7) HÂLİMİZİN MUHASEBESİ

7 Mart 1970 Cumartesi günü saat 20.00 de Üstad Necip Fazıl Kısıküre tarafından verilen bu konferans kalabalık bir dinleyici kitlesi tarafından takip edilmiş sözleri sık sık alkışlarla kesilmiştir.

8) ÇAĞDAŞ MEDENİYET VE MİLLİYETÇİLİK

Bu konferans buhranlı günlerde kalemiyle en büyük vazifelerden birini yapan Sayın Ahmet Kabaklı tarafından verilmiştir.

14-III-1970 Cumartesi saat 20.00 de MTTB konferans salonunda kalabalık bir dinleyici kitlesi karşısında verdiği bu konferansta Kabaklı: «Sosyal müesseselerin» hepsi toplumda şahsiyeti temsil ettiklerini dolayısıyla kalb ameliyatı yapıldığı gibi «Şahsiyet» ameliyatının yapılması, sosyal müesseselerin ancak ve ancak o cemiyete mahsus olacağını, «batılılaşacağız» diye başka toplumların şahsiyetlerini bu topluma zorla kabul ettirmeye çalışmanın bu günkü «anarşist gençliği» doğurduğunu izah etmiş bu çok mukni izah tarzları ile alkış toplamıştır.

9) MEVLÂNA VE MUHAMMED İKBÂL

21-Mart-1970 günü saat 20.00 MTTB konferans salonunda verilen bu konferansı Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Kürsü Profesörü Sayın Ali Nihad Tarlan vermiştir.

Mevzu'sunun mütehassısı olan Ali Nihad hocamız Mevlana ile Muhammed İkbâl arasında ki münasebetlere temas etmiş Tasavvufi Aşk'a dair yaptığı izahlarda dinleyicileri tesiri altında bırakmıştır. Daha sonrada Muhammed İkbâlden parçalar okunmuştur.

10) ÜNİVERSİTELERİMİZDE SOL FAALİYETLER

28 Mart 1970 Cumartesi saat 20.00 de MTTB konferans salonunda Sayın İlhan Egemen Darendelioğlu tarafından verilmiştir.

Darendelioğlu «Üniversite de Öğretim üyeleri ile talebelerinin bera-

ber komünizm faaliyetlerde bulduklarını iddia etmiş bu iddiaların Prof.'- ların ders kitapları ve makalelerinden bazı pasajlar okuyarak isbatlamış- tır.

11) BUHRANLARIMIZIN SEBEPLERİ

«Yaşayan Tarih» diyebileceğimiz sayın Tahsin Demiray tarafından 4 Nisan 1970 Cumartesi günü saat 20.00 de MTTB Konferans salonun- da verilen bu konferans «Buhranımızın Temel Sebepleri» ni tarihi in- kişafı içinde incelemiş ve sözü zamanımıza getirmiştir.

«İstiklâl Harbi» sırasında Sakaryanın sol kıyısında düşman vardı.. Millî cephe işe şahlanacağı ânı bekliyordu. Şimdide aynı durum: Sakar- yanın sol kıyısında düşman var» diyerek sözlerini tamamlamış, arkasın- dan kürsüye çıkan MTTB'li bir arkadaşımız sol kıyısında düşman varsa sağ kıyısında Anadolu genci kadrosunu kuruyor ve şahlanacağı günü bekliyor» diyerek mukaddesatçı gençliğin hissiyatına tercüman olmuştur.

12) HASBİHÂL

11 Nisan 1970 günü Necip Fazıl Kısakürek tarafından saat 20.00 de dinleyicilerle konferans salonunda hasbihal yapılmıştır.

13) TÜRKİYE'DE SİYASİ BUHRAN VE İNKİLÂPLAR

9 Mayıs Cumartesi günü saat 14.30 da Prof. Dr. Osman Turan hoca- mız tarafından verilmiştir. Bir tarihçi gözüyle siyasi buhranımızı incele- yen hocamız hayli ilgi çekici konulara temas etmiştir.

14) KERKÜK TÜRKLERİ MESELESİ

«Kerkük Türkleri Meselesi yeni bir mesele değildir. Lozan andlaşma- sı ile yurt dışında bırakıp bir dahada onların haklarını aramayı suç ad- deden siyasi iktidarların hatalarının son halkasıdır. Gene bu meseleyi e- le alarak Türk efkârı umumiyesine çok geniş alakalara yol açan MTTB nin şerefli mazisinin faaliyetleri içinde anılacak Kerkük Türkleri'nin hak- larını arama ve seslerini duyurma vazifesi MTTB'ne nasib olmuştur.

İlk defa 1958 yılında Kerkük Türklerinden Sayın Av. Enver Yakub- oğlu MTTB'de bir basın toplantısı yaparak yılların ihmali anlatmış ve âlakalıların dikkatini çekmişti.

1970 Türkiyesinde bu defa daha değişik şartlar altında ve gene En- ver Yakuboğlu tarafından MTTB konferans salonunda 24 Ekim 1970 Cu- martesi günü saat 20.00 de ele alındı.

Bugünün diğer hatipleri Sayın Enver Esenkova ve MTTB Genel Sek- reteri Hüseyin Coşkun'dur.

Enver Esenkova konuşmasında «İnsan Hakları Cihansumul Beyan- namesi» açısından Kerkük Türklerini incelemiş yapılan siyasi hataların affedilmez olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Kerkükle ilgili şiirler okumuştur.

Bu mevzuyla ilgili olarak MTTB bir bildiri nesretmiştir. Bu bildiriye Mitingler-Gösteri Yürüyüşleri-Protestolar bölümünde okuyacaksınız.

15) HAYAT ANLAYIŞIMIZ

Bu konferans Türk Kızları İlim ve Kültür Kolu tarafından Yayla Dügün salonunda yalnız hanımlara 18 Aralık 1970 günü Avukat Muhterem Aynur Mısıroğlu tarafından verilmiştir.

16) YAKIN TARİHİMİZDEN ALINACAK İBRETLER VE TÜRK HANIMINA DÜŞEN VAZİFELER

Yakın Tarihimiz dair verdiği eserlerle Türk Kültür hayatında büyük değişiklikler yapan Avukat Muhterem Kadir Mısıroğlu tarafından Türk Kızları İlim ve Kültür Koluna 2 Ocak 1971 Cumartesi günü MTTB kon- ferans salonunda verilmiş çok kalabalık bir hanım kitlesi tarafından âlâ- ka ile takip edilmiştir.

Mısıroğlu bu konferansında Türk-İslâm savaşlarının mücahitlerini yetiştiren hanımların bu asırdaki vazifelerinin ne olacağını şimdiye kadar ne olduğunu tarih içinde misâller getirerek anlatmıştır.

1971 yılına kadar olan 16 konferansımızın kısaca mevzuu ve hatip- leri bunlardır. Sıkıyönetim ve tatil devrelerinde konferanslarımız olmamış- tır.

B) SEMİNERLER

Burhaneddin Kayhan devresinin bir özelliğide seminer faaliyetleri- nin kesafetidir. Bu devrede 51 seminer yapılarak hayli başarılı kültür yatırımı yapılmıştır.

Bu 51 seminer içinde 28'i Orta Öğreniminin yalnız kendi üyelerine her hafta muntazaman düzenlediği ve hatiplerinin eksiriya Yüksek Tah- sil talebelerinin olduğu seminerlerdir. Onları tek tek incelemeyecek bu kadarlık malumatla yetineceğiz.

Bunların dışında Yüksek Tahsil, İDMMA ve Türk Kızları İlim ve Kültür kolunun seminerleri kalıyor. Tarih sırasına göre bir göz atalım.

21.X.1969 Prof. Dr. Necmeddin Erbakan (Sohbet) Diş Hekimliği Ta- lebe Derneği davetiyle.

16.I.1969 Av. İhsan Toksarı «Kalkınma Yolları»

20.I.1970 Prof. Süleyman Yalçın «Gençlik»

23.I.1970 Av. Kadir Mısırhoğlu «Tarihi Gelişim»

- 27.I.1970 Av. Kadir Mısırlıoğlu «Tarihi Gelişim»
 31.I.1970 Yüksek Mühendis Mahmut Ayla «Sanayileşme»
 7.I.1970 Yüksek Mühendis Mahmut Ayla «Sanayileşme Dâvamız»
 14.II.1970 Yüksek Mühendis Rifat Boyukalın «Millî Sanayi ve Zihni-

yet»

- 26.III.1970 Sırrı Üçer «Masonluk I»
 2.IV.1970 Sırrı Üçer «Masonluk II»
 4.IV.1970 Prof. Dr. Ayhan Songar «Gençlik Buhranları»
 7 Nisan 1970 Prof. Dr. Selçuk Özçelik «Anayasa I»
 9 Nisan 1970 Prof. Dr. Selçuk Özçelik «Anayasa II»
 10 Nisan 1970 Sırrı Üçer «Ortak Pazar ve Türkiye»
 16 Nisan 1970 Ahmet Çiftçi «Ortak Pazar ve Türkiye»
 26 Nisan 1970 Enver Esenkova «Siyasi Doktrinler»
 7 Ekim 1970 Dr. Gülsen Ataseven «Ahlâk Anlayışı» (Türk Kızları İlim ve Kültür Kolu için Fatih Dershanelerinde yalnız hanımlara).

14 Ekim 1970 Dr. Gülsen Ataseven «Asrımızın Ahlâk Anlayışı» (Türk Kızları İlim ve Kültür Kolu için Fatih Dershanelerinde yalnız hanımlara).

C) ANMA GÜNLERİ

1) AKİF VE İSTİKLALİMİZ

Her sene olduğu gibi büyük vatan gairi Mehmet Akif için düzenlenen bu Anma Günü 3.I.1970 Cumartesi günü saat 20.00 de MTTB konferans salonunda yapılmıştır.

Çok kalabalık dinleyici kitlesinin takip ettiği bu «gün» de Prof. Ali Nihad Tarlan, Doç. Dr. Muharrem Ergin, As. Dr. (Şimdi Doçent) Necmettin Hacımenoğlu, Y.İ.E. Asistanlarından Bekir Topaloğlu, MTTB Genel Başkanı Burhaneddin Kayhan çeşitli yönleriyle Akif'i anlatmışlar ve arada şiirler okumuştur.

Bu günü İstanbul İmam Hatip Okulu mezunları Cemiyeti, Milliyetçiler Derneği İstanbul Şubesi ve MTTB Kültür Müdürlüğü müşterek tertiplemişlerdir.

2) MEVLÂNAYI ANMA GÜNÜ

Türk Kızları İlim ve Kültür Kolu tarafından İbnül Emin Mahmut Kemal Han'ı konferans salonunda 31. Ocak. 1970 günü tertip edilmiştir.

3) ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA GÜNÜ

MTTB Kültür Müdürlüğü ve İstanbul İmam-Hatip Okulu Mezunları Cemiyetinin müşterek tertiplediği bu gün 21 Mart 1970 Cumartesi günü MTTB konferans salonunda saat 14. 30 da yapılmıştır. Bu günün mahiyeti

hakkında yapılan konuşmaların hatipleri şunlardır. Mahir İz, Ergun Göze, Mehmet Açıkgöz, Naim Karaman, Kemal Sandıkçı, Ali Rıza Demircan.

4) ALİ FUAT BAŞGİLİ ANMA GÜNÜ

İlim haysiyetinin timsali merhum Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil hocamızı her yıl anmayı âdet haline getirmiş, onun talebelerinin yuvası olan MTTB 18.IV.1970 günü onu bir defa daha andı.

Açış konuşmasını MTTB Genel Başkanı Burhaneddin Kayhan'ın yaptığı bu günde Başgili çeşitli yönleriyle anlatan diğer hatipler şunlardır.

Prof. Dr. Osman Turan, Prof. Dr. Selçuk Özçelik, Prof. Dr. Yılmaz Altuğ, Av. Muharrem Ergun Göze, Avukat Kadir Mısıroğlu, Hukuk Fakültesi Talebe Derneği Sekreteri Bedri Keskin.

5) KAHRAMANLIK GÜNÜ

28 Nisan 1970 de MTTB konferans salonunda yapılan Kahramanlık Gününde şu hatipler konuşmuştur:

Burhaneddin Kayhan (MTTB Genel Başkanı), Zekeriya Beyaz (T.Y.İ.E.T.F. Başk.) Erman Tuncer (Diş Hekimliği Talebe Derneği Başkanı)

6) ŞEHİD MUSTAFA BİLGİYİ ANMA GÜNÜ

MTTB de şehid edilen Mustafa Bilgi kardeşimizin şehadetinin I. yılında onu anmak için bir hafta düzenlemiş ve bu haftanın sonunda 26 Eylül 1970 Cumartesi akşamı konferans salonumuzda anılmıştır.

Bu anma gününün hatipleri şunlardır:

Burhaneddin Kayhan (MTTB Genel Başkanı), Mahir İz, (Y.İ.E. hocalarından), Cemal Oğuz Öcal (Şair), Ergun Göze (Muharrem), Zekeriya Beyaz (T.Y.İ.E.T.F. Başkanı)

7) KADİR GECESİNİ ANMA GÜNÜ

Türk Kızları İlim ve Kültür Kolu tarafından 22.XI.1970 pazar günü Yayla Düğün salonunda yapılmıştır.

8) MEHMET AKİFİ ANMA GÜNÜ

26 Aralık 1970 Cumartesi günü saat 20.00 da MTTB konferans salonunda yapılan bu «Anma Gününde» hatipler Akif'i çeşitli cepheleriyle tanıtmışlardır. Hatiplerin konuşmaları arasında Akif'in şiirleri okunmuştur.

Burhaneddin Kayhan (MTTB Genel Başkanı) 'ın açış konuşmasından sonra Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan, Doç. Dr. Necmettin Hacıemioğlu, Ke-

mal Edip Kürkçüođlu (İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Öğretim üyesi), Mahir İz (İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Öğretmeni) konuşmuşlardır.

Bu «Anma Günü» İmam Hatip Okulu Mezunları Cemiyeti ile müşterek tertiplenmiştir.

Bu anma günleri dışında 18 Nisan 1970 Cumartesi günü saat 20.00 de yapılan «Türk Şiirinden Seçmeler Günü» 'nden de biraz bahsedelim.

MTTB Kültür Müdürlüğü Tarafından organize edilen bu günde zH. Mevlâna'dan, Sezai Karakoç'a kadar önemli Türk şairlerinden seçmeler okunmuştur.

18 kişinin şiir okuduđu günde 3 de Edebiyatımıza dair konuşma yapılmıştır. Ahmet Yücel, Ebubekir Erođlu ve Metin Mengüçođlu'nun devre Türk Edebiyatı hakkında ki konuşmaları sanatsever bir dinleyici kitle-si tarafından âlâka ile takib edilmiştir. Ayrıca koro tarafından Yunus Emre'den İlahiler okunmuştur.

D) ŞÖLENLER - TOPLANTILAR

a) MTTB'inde «Şölen» tâbiri Orta Öğrenim Komitesinin kuruluş günlerinde ilk faaliyet olarak yaptığı «Liseliler Şöleni»nde görölmektedir.

Bu devrede de Orta Öğrenim Komitesi, Türk Kızları İlimi ve Kültür Kolu ve Edebiyat Fakültesi Kültür Komisyonu'nun düzenlediđi «Şölen» leri görmekteyiz. Bu şölenlere ilaveten Ramazan Aylarında yapılan «Ramazan Eğlenceleri» de vardır. Bu şölen ve eğlencelerin tarih sırasına göre tesbiti şöyledir.

6 Aralık 1969 Cumartesi günü saat 20.00 de MTTB Konferans salonunda Orta öğrenim komitesinin tertip ettiği «Ramazan Eğlenceleri günü»

24 Ocak 1970 Cumartesi günü MTTB konferans salonunda yapılan Orta Öğrenim Komitesinin tertip ettiği «Liseliler Şöleni»

25 Nisan 1970 de Türk Kızları İlim ve Kültür Kolu'nun yalnız hanımlara MTTB konferans salonunda tertip ettiği «Kültür Şöleni»

3 Aralık 1970 tarihinde Türk Kızları İlim ve Kültür Kolu'nun tertip ettiği «Bayram Şöleni»

12 Aralık 1970 tarihinde Edebiyat Fakültesi Kültür Komisyonunun Edebiyat Fakültelilere tertip etmiş olduđu MTTB konferans salonunda yapılan «Kültür Şöleni»

b) Toplantılar

MTTB Genel Merkez Binasında Her vilayetin talebelerinin ayrı ayrı yaptığı toplantılar dışında MTTB nin memleket meseleleri karşısında vatansever cephenin tutumunda birlik ve beraberliđi temin etmek ve

tek beyin komitesiyle organizasyonları sistemleştirmek gayesiyle tertiplediđi «BÜYÜK İSTİŞARE TOPLANTILARI» vardır.

Bu istişare toplantılarına memleketimizin kıymetli ilim adamları, teşkilat başkanları dâvet edilmiş çeşitli mevzulardaki fikirlerinden faydalanılmak istenmiştir. Üç defa yapılan bu «istişare toplantı» ları MTTB nin memleketimiz hesabına cephe beraberliđi kurma yolundaki cehd ve gayretini göstermektedir.

Bunların dışında 30 Ağustos 1969 Cumartesi günü MTTB konferans salonunda «Mescid-i Aksa»'nın yakılışını protesto toplantısı,

22 Ekim 1970 Cumartesi günü «tek ders» meselesi ile ilgili öğrenci ve öğrenci velileri ile MTTB konferans salonunda yapılan tek ters toplantısı.

27 Kasım 1970 tarihinde MTTB konferans salonunda «zararlı basını telin» toplantısı, yapılmıştır.

— BÖLÜM VI —

PROTESTOLAR-MİTİNG-GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ

1) MESCİDİ AKSA'NIN YAKILIŞI İÇİN YAPILAN PROTESTOLAR



«Mescid-i Aksa ve Yahudiye Lanet» haftasında yapılan protesto gösterilerinden biri. Sion yıldızı milyarlık bir Yahudi müessesesi önünde yakılıyor.

MTTB 49. Genel Kurulunun bitişinden hemen sonra İslâm âlemini derin üzüntülere garkeden bir haber alındı; Yahudiler Mescid-iAksa'yı yaktırmuşlardı.

İslâmın mukaddes bir mâbedine yapılan bu alçakca tecavüz üzerine MTTB 28 Ağustos'tan 2 Eylül 1969 a kadar bütün yurdda «Mescid-i Aksa ve Yahudiye Lanet Haftası» ilân etmiştir.

Bir hafta boyunca gazetelerin geniş yer verdiği protestolar yapılmış 30 Ağustos akşamı saat 17.00 de de bu mevzuyla ilgili bir protesto toplantısı konferans salonunda yapılmıştır.

MTTB 6 köşeli «sion» yıldızını Türkiye'nin kanını emen büyük Yahudi firmaları ve İsrail konsolosluğu önünde yakmış, ayrıca üzerlerinde «Mescid-i Aksa Haftası» yazılı gömlekler giyinmiş MTTB mensupları kapalı Çarşıda bir gösteri yürüyüşü yapmış ve büyük firmaları önünde nöbet tutarak protestolarla bulunmuştur.

MESCİD-İ AKSA'NIN YAKILMASI DOLAYISIYLA MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİNE BİLDİRİ

★ Süleymaniye, Sultanahmed ve Fatih Camileri eliyle yakılan Mescid-i Aksa için yas tutuyor, bizim kaygısızlığımıza bakıp ürperiyorlar.

★ 2000 yılın lânetlisi, nihayet, kutsal mâbet Mescid-i Aksa'ya tecavüz ederek, İslâmiyet'e olan kin ve düşmanlığını ilân etmiştir.

★ Bugüne kadar işgal ettiği yerlerde yüzlerce camiye, binlerce İslâm yuvasını yıkmıştır.

★ Nil ve Fırat nehirleri arasını «Mukaddes Siyon Devleti» toprakları saymakta olan Yahudi, Güney-Doğu Anadolu'muzu da sınırları içinde göstermektedir.

★ Yahudi, Müslümanların en kuvvetli devleti olan Türkiye'yi İslâm Âleminden ayırmak için bize dost görünmektedir. Kendine güvendiği gün, saldırmakta tereddüt etmeyecektir.

★ Son yıllarda, Dünya gençliğinin ifsat edici karışıklıkların her yerde, liderleri Yahudilerdir. Fransa ve Almanya'da Kızıl Rudi ve Deni'ler, bizde ise Teknik Üniversite'deki Kızıl Simson ve Jak'lar ve diğer kızıl çiftler gibi.

★ İslâm Âleminin bin yıllık bayraktarlığını yapmış bir milletin evlâtları olan bizler, yurdumuzda ve İslâm Âleminde «Yahudi Fitnessi» ne son vermeye kararlı ve azimliyiz.

★ Müslüman-Türk Milleti, bu küstah ve sinsi düşmanlarına karşı şu tedbirleri mutlaka almalıdır:

1. Yahudilerle her türlü alış-verişe son ver. Derhal boykota başla.
2. Onlardan biriyle hiçbir şekilde dost olma.
3. Onların yanında çalışma... Çalışmaktaysan veya komşu isen din ve milletine dil uzatmasına fırsat verme.
4. Her türlü istismar, hile, ihtikâr ve sahtekârhklarını tesbit et. Hesabını sor ve gereken yerlere bildir.
5. Eğer bugün, Yahudilerin zararlarına el veya sözle mâni olamıyorsan, gününü bekle ve onlara kalben buğz et.

★ Müslüman - Türk Devleti, bugünkü yalancı dostu, yarınki açık düşmanı, Siyon hayalcisi, müstevli İsrail'e karşı şu tedbirleri almalıdır:

1. İsrail ile olan, her türlü siyâsî ve kültürel münasebetler derhal kesilmelidir.
2. Kurulması için uğraşılan «Türkiye-İsrail Ticaret Odası» teşebbüsünden derhal vaz geçilmelidir. İsrail ile bugüne kadar yapılmış bütün ticârî münasebetler zararımıza olmuştur.
3. Türkiye, ithalât ve ihracatını karaborsacı Yahudilerin elinden kurtarmalıdır.
4. Millî ve iktisâdî menfaatlerimiz bakımından, dış ticaretimiz, İslâm Âlemine kaydırılmalıdır.
5. Kapitalist veya sosyalist bloklara esir olan İslâm Devletleri birleşip, üçüncü bir blok hâlinde «İslâm Birliği» ni kurmalı. Türkiye, bu birliğin kurucusu olmalıdır.

MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ



Şehid Mustafa Bilgi «Yahudiye Lânet» yürüyüşünde.

MTTB nin bu hareketleri gayrimillî basında akisler doğurmuş bu organlar Yahudi lehinde MTTB aleyhinde yazılar yazmaktan çekinmemişlerdir.

Yahudi hahambaşısında MTTB nin bu hareketini kınayan bir basın toplantısı yapmış, fakat MTTB nin basın bildirisini ile ağzının payı verilmiştir.

2) HALDUN MENTEŞEOĞLUNU PROTESTO BİLDİRİSİ

İstanbul, 12-III-1970

BASIN BİLDİRİSİDİR

Türkiye'de 1968 den buyana, talebe hareketleri olarak gösterilen ve talebelerin bazı haklarının istihsalı için mücadele edildiği zannedilen Boykot ve İşgaller, şimdiye kadar «ANARŞİZM» in doğmasına yol açmış, ilmin haysiyet ve şerefini ayaklar altına düşürmüştür.

Devrim adına yapılan bu anarşi hareketleri, önceden MASONLAR tarafından müslümanlara karşı sunî olarak meydana getirilen ve bugün de dizginleri Masonların ellerinden kaçırılarak Kızıl Çin ve Rusya tarafından idare edilen Komünistlerin hareketleridir.

Hedefleri herkesce malûm olduğu gibi Türkiye'yi Komünist rejimle idare edilir bir ülke haline koymaktır. Bunun içinde Masum Talebelerin çoğunu Sosyalizm maskesi altındaki Komünizm hareketlerine (Devrim eylemine) sürüklemektedirler.

Türkiye'de Müslüman ve Milliyetçi Türk Gençliğinin karşısına bir alternatif olarak çıkarılan aşırı sola artık söz geçirmiyen MASON'lar şimdi iki gurubun çarpışmasından istifade etme çihetine girmişlerdir.

Hepsinin komünist olmadığı ve fakat Komünizm hareketlere alet olan bu aşırı sol gençlik aldatıldığı ve kullanıldığı farkında değildir.

Fakat Müslüman ve Milliyetçi gençlik artık uyanmıştır. Masonların oyununa gelmeyecektir.

Onun için bu masonlar iktidarı Türkiye'den kalkıncaya kadar solcu talebelerin yapmış olduğu Boykot ve İşgal hareketlerine karşı çıkmayacağımızı kamu oyuna açıklarız.

İki gurubun çarpışmasından istifade çihetine gitmek isteyen MASON'lar şunu iyi bilsinler ki, Müslüman gençlik bu hadiselerin baş mesullerinin kendileri olduğunu çok iyi bilmektedir. Nitekim son bir aşırı solun sessiz kalmasının bir manası olması gerektir.

Aynı zamanda «Liyakatsız bakan, Haldun Menteseoğlu istifa edinceye kadar hiçbir hadiseye karışmayacağımızı» kamu oyuna açıklamıştık.

Yine sözümüzde duruyoruz. Haldun Menteseoğlu istifa edinceye kadar hiçbir karekete girmiyoruz. Bundan sonra da hedefimiz Masonlar saltanatına ve iktidarına son vermek olacaktır.

M.T.T.B.
Genel Başkanı
Burhaneddin KAYHAN

3) «ORTAK PAZAR»'I PROTESTO

Kuruluşunun başındaki ilk ibâre «millî» olan Millî Türk Talebe Bilâğı Müslüman Türk'ün son mustakil kal'asını batıya peşkeş çekmek isteyen ve bu gizli emellerini halktan gizliyenlere karşı en hassas davranan kuruluş olmuş ve derhal yaptığı basın toplantıları neşrettiği bildiriler ve 5 000 ne yakın bastırıldığı broşürlerle bu felaketi halka, aydınlara, Türk efkar-ı umumiyesine duyurmağı çalışmış ve bunda da muvaffak olmuştur.

Bununla ilgili olarak yapılan basın toplantılarından 4.V.1970 tarihini taşıyan MTTB bildirisini aynen şöyledir:

BASIN TOPLANTISIDIR

İstanbul, 4/V/1970

TÜRK MİLLETİNE ZARURİ BİR AÇIKLAMADIR

Asırlar boyu dünyaya hükmetmiş, bütün müslüman milletlerin 10 asır boyunca bayraktarlığını yaparak cihan hakimiyetini en iyi şekilde temsil etmiş, ister istemez bütün medeniyetleri tesir altına almış asil bir milletin son temsilcisi Türkiye tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil edecek tarihi, dini, millî, siyasi ve iktisadî bir durum arzeder, o derecede de mes'uliyetli bir karar vermenin arefesinde bulunmaktadır.

Bu karar : Türkiye'nin şahsiyetli, tarihi misyonuna sahip bir güçlü devlet olma yolunda azimle devama karar verme, yahut Avrupanın, hıristiyan temele dayanan Materyalist medeniyeti içinde kendi millî ve dinî gayelerinden uzak şahsiyetsiz ve Avrupalının iradesi tahtında hareket eden pasif bir ikinci derecede devlet olmasına büyük ölçüde tesir edecek karardır.

Bu karar : Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin «Ortak Pazar» geçiş devresine geçip geçmeme kararı olacaktır.

Biz büyük bir medeniyetin son temsilcileri olan Müslüman Türk gençliği olarak verilecek bu kararın yukarıda da ehemmiyetine işaret ettiğimiz gibi Türk tarihinde en mes'uliyetli tarihi, siyasi, kültürel ve iktisadî cihetlerle istikbaline büyük ölçüde tesir edecek bir karar olarak mütalâa ediyoruz.

Onun için bu meseleye karar verilmeden önce Müslüman Türk efkar-ı umumiyesinin bu mevzuda en iyi şekilde aydınlatılıp uyarılmasından sonra evet veya hayır'ına itibar edilecek «Avrupa Ortak Pazar» ı geçiş devresine girelim mi? Girmeyelim mi? Sualine cevap verecek bir referandum yapılmasını teklif ediyor, kararın mes'uliyeti içinde bunun zaruri olduğuna inanıyoruz.

Bunun için de umumi efkâra şu hususları duyurmayı bir borç biliyoruz :

1 — «Avrupa Ortak Pazar» ı çok ince ve geniş hesaplarla Materyalist Avrupa Medeniyetini devam ettirebilme ve garantiye almak gayesine matuf Avrupa Birleşik Devletlerinin temelini teşkil etmek için Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg arasında kurulmuş içtimai, siyasi ve iktisadî bir birliktir. (Yani çok yönlüdür.)

2 — «Avrupa Ortak Pazar» ı Yahudilerin ve onun maşası olan siyonistlerin Din, Milliyet ve Millî menfaatlerden uzak hümanist ve maddecî bir dünya devleti idealine uygun yerli ve yabancı gayri millî unsurlar vasıtasıyla Yahudiliğin hakim olacağı bir dünya devleti kurma hedefinin bir basamağıdır.

3 — Türkiye'nin Avrupa Ortak Pazar'ına girmesi 1839 da İngiltere ile ve ondan sonra diğer Avrupa Devletleri ile imzalanan kapitilâsyon anlaşmaları ile iktisadiyatına ve millî menfaatlerine uygun bir sanai, ziraat ve topyekün gelişmesine köstek olmanın çok çok daha üzerinde bugün memnuniyetle müşahade edilen millî menfaatlerimiz istikametinde körpe bir sanayii olarak gelişen Türk Sanai ve Ziraatı ile millî unsurların yavaş yavaş hakimiyetler elde ettiği ticaretin felce uğraması, gelişmesinin durdurulması, bir daha gelişmeyecek ve güçlenmeyecek bir enkaz haline gelmesine intaç edecektir.

4 — Gayri millî unsurların % 90 hakim olduğu ithalât ve ihracatı daha da kontrolümüzden çıkacak, gayri millî menfaatleri «Avrupa Ortak Pazar» ı geçiş devresine girdikten sonra katedecek ve bu gidişi durdurmak ve düzeltmek imkânı elimizde olmayacaktır.

5 — «Ortak Pazar» ın gerçekleştirmek istediği ve büyük nisbetle hedefe ulaştığı Avrupa Birleşik Devletlerinde en büyük otorite millî hükümetler değil Avrupa Paramentosu ve Avrupa Bakanlar Kurulu olacağı dolayısıyla millî menfaatler istikametinde bir siyasi iktidarı başımıza geçirmeyi ebediyyen kaybedeceğiz. Avrupa Birleşik Devletlerinin bir eyaleti veya vilâyeti olmak durumundan kendimizi kurtaramıyacağız.

6 — Tarihi otoritesi ve misyonu içinde Müslüman memleketleri iktisadi, içtimai, askeri ve siyasi birlikler içinde birleştirip ona lider olarak büyük bir dünya gücünü meydana getirebilecek tek devlet olan Türkiye bu büyük fırsatı da kaçırmış olacak, dolayısıyla İslâm Aleminin az ge-

lişmişlikten ve dünya üzerinde parça parça devletler olmasından doğan güçsüzlüğünü büyük bir birliğe giderek iktisadî, sınaî, askerî, siyasî alanda yeniden büyük bir medeniyet kurmasını büyük ölçüde engelleyecektir.

Onun için biz Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve Parlamentolarına büyük mes'uliyetlerini biran için düşünerek bir takım diplomat ve parlementerlerin fuzuli gayretkeşliklerine artık dur diyerek, körpe Türk Sanayii ve Ekonomisi ile birlikte Müslüman Türk Milletinin kaderini maceracı yoldan kurtarıp müsbet yola çıkmak isteyen Türk umumî efkârının iradesine kulak vererek ilk merhale olarak «Ankara Antlaşması» ndan doğan hakkına istinaden 3 sene daha sonra bir 3 seneden sonra duruma göre bir sene aralıklarla 9 seneye kadar uzatılması yolunda karar alınmasını milli menfaatlerimize en uygun yol olarak görüyoruz.

Umumi efkârından bu yolda temsilcilerini ikâzlarına devam etmesinin Müslüman Türk Milletini büyük bir badireden kurtaracağına inanıyoruz.

Orta Doğu'da İslâm Memleketleri içinde en ileri sınaî, ticarî, ve iktisadî gelişme noktasında bulunan Türkiye'nin esas pazarları az gelişmiş diğer memleketlerle beraber İslâm Alemi olacaktır. Bunun Türkiye için en faydalı ve karşılıklı menfaatlere uygun iktisadî, siyasî ve askerî birlik yolu Türkiye'nin liderliği altında gelişecek «İslâm Memleketleri Ortak Pazarı» dır.

Bunun için bu tarz birleşmelere çalışırken Türkiye Pakistan ve İran arasındaki kalkınma için Bölgesel İşbirliği teşkilâtının bugünkünden daha büyük bir azimle ele alınıp geliştirilerek diğer İslâm memleketlerine de bu kapıyı açık bırakacak merhaleli bir teşkilatlanmayı gelişme ile dünyada büyük bir iktisadî, siyasî ve askerî kuvvet olma yoluna bakmalıdır.

Türkiye'nin menfaati maddi ve manevi gelişme yolu bu tarihi kaderden başkası olamaz. Allah inananlar ve onun yolunda olanlarla beraberdir.

Burhaneddin KAYHAN
M. T. T. B.
Genel Başkan

4) 19 MAYIS İÇİN MECBURİ TUTULAN MAYO KIYAFETİNİ
PROTESTO

İstanbul, 5/V/1970

BASIN BİLDİRİSİDİR

19 Mayıs «Gençlik ve Spor Bayramı» münasebetiyle Sayın Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un okullara göndermiş olduğu tamim ve basına

vermiş olduğu beyanat Yüksek Tahsil Gençliğini son derece üzümüştür.

Millî Eğitim Bakanlığı gibi milletin can damarı mesabesinde bulunan bir resmî ağızdan, Müslüman Türk Milletinin evlâtları soyularak teşhir edilmesi emredilmektedir.

Böyle bir emrin verilmesi milleti meydana getiren manevi değerleri tanınamamak demektir.

Bu hal ise % 99 u müslüman olan Türk Milletini hiçe saymak olur.

Sayın Bakanın «Kız talebelerin» mayo ile değil en azından pantolonla gösteri yapmalarını emreder tamim göndermesini beklerdik.

Ayrıca, böyle bir hareketle yapılan «Gençlik ve Spor Bayramı» nın da bir anlamı kalmaz. O zaman ismini değiştirmek gerekir.

Hükümetten ve Kamu Oyundan yapılmasını arzu ettiğimiz hususlar:

1 — Bütün okullara yeni bir tamim göndererek bütün talebelerin millî kıyafetlerle veya eşortmanla gösteri yapmaları hususunda emir vermelerini,

2 — Kız talebeleri bayrama iştirak ettirmemelerini.

KAMU OYUNDAN

1 — Bakanlığın bu kararını tanımayıp protesto etmelerini,

2 — Talebelerin millî kıyafetle gösteri yapmalarını istemelerini,

3 — Hiçbir velinin kızını mayo ile gösteri yapmaya göndermemesini,

Talep ediyor, böyle ters kararın şiddetle karşısında olduğumuzu ve bu hareketin Müslüman Türk Milletine en azından saygısızlık olduğunu beyan eder, «hatadan dönülmesi fazilettir» kaidesi ile bu büyük hatanın telâfisini acilen diler, aksi takdirde böyle kararı şiddetle protesto ederiz.

Burhaneddin KAYHAN
M. T. T. B.
Genel Başkan

BASIN BİLDİRİSİ

Aziz Türk Milleti,

Türk Yüksek Tahsil gençliği olarak «19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı» dolayısıyla Türk Milletine şu hususları açıklamayı millî ve vijdanî vazife telakki ediyoruz.

1 — Sizin reylerinizle iktidara gelen hükümetin, sizin namus, şeref ve haysiyetiniz durumunda olan kız çocuklarınızı mayo ile «19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı» na katılmalarını teşvik değil de mani olmalıdır. Bu

hal Türk Milletinin felsefesini ve temel müesseselerini hiçe saymak ol-
duğu,

2 — Böyle bir bayramın şehvetten başka bir anlamı olmadığı,

3 — Millet iradesine yapılan bu manevi baskının vicdan hürriyeti
ile bağdaşmadığı dolayısıyla Anayasa'ya aykırı olduğunu,

4 — Yüzde doksanı müslüman olan bu milletin dinini hiçe sayanlara
bundan sonra gereken dersin verilmesinin icab ettiği,

5 — Din ve vicdan hürriyetine ve dolayısıyla Anayasa'ya aykırı olan
bu davranışa karşı bütün müslüman velilerin kız evlâtlarını şehvet pa-
zarında teşhir etmemelerini ve o göndermemekle protesto etmelerini,
kanuni hiç bir müeyyidesi olmadığını,

Bütün müslüman velilerin yukarıdaki hususları nazarı dikkate alınarak
hareket etmelerini bildiririz.

Türk milletinin kaderi hangi zihniyette hizmet edenlerin elinde bu-
lunduğunu bilmelerini dilerim.

ALLAH bu milletin inançlarıyla alay edenleri af etmeyecek, elbet
bir gün olacak ki küfür cephesi imanlı gençler tarafından yıkılacaktır.

M. T. T. B.

Genel Başkanı

Burhaneddin KAYHAN

5) FAHRİ DEMİR'E YAPILAN TECAVÜZÜ PROTESTO TEL-
GRAFI

1970 yılının Kasım ayında cereyan eden talebe hareketleri arasında
enteresan bir hadise vardır. Bu da M.T.T.B. İlahiyat Fakültesi Talebe Der-
neği Başkanı Fahri Demir'in Ülkü Ocaklarına bağlı gençler tarafından
kaçırılmak istenmesidir.

Komünistlere mücadele etmek dururken milliyetçi cepheden hemde
lider mevkiinde olan bir kimseye adi bir komünist gibi hareket edilmesi
M.T.T.B. camiasında büyük bir üzüntü doğmuştur. M.T.T.B. Genel Baş-
kanı Burhaneddin Kayhan M.H.P. lideri Alparslan Türkeş'e çektiği telgraf
la üzüntülerini bildirmiştir.

Telgrafın metni aynen şöyledir.

TELGRAF İstanbul. 24/11/1970

Sayın Alparslan Türkeş

Milliyetçi Hareket Partisi

Genel Başkanı

ANKARA

Genel Başkanı seçtiğim M.T.T.B. 49. Genel Kurulunda size bağlı
gençlerce yapılan çok adi hareketleri ve şahsıma kadar varan tecavüz-

lerini, o anın heyecanı olarak kabul ediyor ve unutmak istiyorduk. O gün-
den bu güne kadar, nefsimize teallük eden hususlarda son derece fedekar-
lık yaptık. Cephemizde kabul ettiğimiz ve partiniz adına hareket eden ve
komando tabir edilen bu gurubun umumiye nezdinde partinize hatta şah-
sınıza ne kadar zarar verdiği malumunuzdur. Ayrıca milliyetçi mükedde-
satçı cepheyi bölme hareketleri bizleri son derece üzmettedir.

Son olarak İlahiyat Fakültesi Talebe Derneği Başkanı Fahri Demir
in kaçırılması son derece adi ve çirkin bir olaydır. Ayrıca Ülkü Ocaklar-
ının sizin adınıza hareket etmesine, sizlere hürmeti olan bir kimse olarak
üzüntümüzü beyan ederiz.

Kaçırılması icabeden varsa oda herhalde müslümanlar değildir. İslâ-
ma düşman olan bizden değildir.

Böyle beyinsizleri tasfiye edeceğinize inanarak hürmetlerimi sunarım-

Burhaneddin Kayhan

M.T.T.B.

Genel Başkanı

Alparslan Türkeşten şu cevabî telgraf alınmıştır.

Sayın Burhaneddin Kayhan

M.T.T.B. Genel Başkanı

İstanbul

25.XI.1970

Milliyetçi gençleri birbirine düşürmek isteyen çevreler ve onların me-
todları sizcede malumdur.

Bu güne kadar meydana gelen bütün bölücülük hareketleri gayri
milli hevesler ve emeller taşıyan kimselerin tertip ve tahriklerinden doğ-
muştur. Bu Kimseler sizin ve bizim ismende tanıdığımız insanlardır.

Türk Milliyetçiliğini tahribe yönelik merkezler asıl hisler taşıyan
Ülkücü Gençler üniversitelerde komünistleri saldırtırken İlahiyat Fakül-
tesinde de İslâmiyeti etnik ayrılık şuuruna perde yapmak isteyen hainlerle
hucum etmektedirler. Bütün bunlara rağmen Ülkücü Gençlerin sabırlarını
yenemeyince onları bıçaklamakta, yine de mukabele göremeyince eş-
kiya usülleri ile adam kaçırıp sonrada Ülkücülere iftira etmektedirler.

Asıl heyecanımızı taktir ederken İlahiyat Fakültesinde bıçaklanan
Yılmaz Kurt ve Pencereden atılarak öldürülen Dursun Önkuzu'nun me-
seleleriyle ilgilenmenizi rica ederim.

Alparslan Türkeş

Milliyetçi Hareket Partisi

Genel Başkanı

6) KERRÜK TÜRKLERİ MESELESİNE LAKAYD KALAN HARİCİYE'Yİ PROTESTO

İstanbul, 12/12/1970

BASIN BİLDİRİSİDİR

İnsanlık tarih boyunca emsaline rastlanmayan insanlığa korkunç bir esarete sürükleyen insanlık dışı rejiminde milletleri sömüren Komünizm, 100 milyonluk Türk'ü smüldüğü yetmiyormuş gibi, yine korkunç yeni oyunlara girmektedir.

Bilhassa yüce islâm dini sayesinde eritemediği Müslüman milletlerin üzerinde parçalayıcı, bölücü ve birbirine düşürücü hareketlere girmiştir.

Son zamanlarda orta şarktaki korkunç plânları ortaya çıkmıştır.

Bunlardan en bariz olarak görünen ırk ayrımı yaratılarak kürtcülük cereyanlarını tahrik etmektedir.

Hedef böylece orta şarkta sun'î olarak bir kürt devleti kurmak ve komünizmin oyuncuğu, kukla kürdistan yaratmaktadır. Bu plânlarında komünistler ajanlarını kullanarak tahrik ve istismarını yapmaktadır. Bunun içinde Barzani gibi satılmışlardan istifade yoluna girmişlerdir.

Bu yüzden Irak'taki kürtlere bir muhtariyet tanınması gibi masuname bir istekle Kızıl Rusya'nın peyki bir kürt birliğini meydana getirmek ve nihayet Türkiye'deki kürt vatandaşlarımızı ifgal ederek Komünizmin oyuncuğu kürt devleti kurmaktır.

Malesef bu korkunç oyun ne dost ve kardeş Irak Hükümeti ve nede Türk Hükümeti fark etmiştir.

Bu yüzden Türkiye'deki kürt vatandaşlarımız ifgal edilmekte ve kendileri Türk Milletinin dışında imiş gibi gösterilmek istenmektedir. Halbuki Türkiye'deki Türk milleti bir bütündür. Türk Kürt tefriki yapmak bu vatana ihanet olur.

Fakat dost ve kardeş Irak'ta Kızıl Rusya'nın bazı oyunları oynanmaktadır. Bu oyunların en korkuncu Irak'taki Türklere hiç bir hak tanımadan Irak kürtlere muhtariyet verme hususudur.

Kerkükte 1 Milyon Türkün eritilmesine matuf hareketler, Türk gençliğinin gözünden kaçmaktadır. Irak'ta kürtlere tanınan muhtariyet Türklere'de tanınması veya Irak Hükümeti Türklere müştereklik içinde bulunması gerekmektedir.

Bu hal Irak Hükümetinin Türk Hükümeti ile dostluğu hemde kendi hayatıyeti için elzemdir. Komünistlerin orta şarkta kürtcülük adı altında oynamak istedikleri büyük oyunu ve bu oyunda Irak Türklerinin imhasına doğru gideceği görülmektedir.

Bu çok kritisk durum, Türk Hükümetine ve Türk hariciyecilerinin dikkatine çeker, Irak hükümetinin bu oyuna gelmemesini bildiririz.

Burhaneddin KAYHAN
M.T.T.B.
Genel Başkanı



MTTB Genel Sekreteri Hüseyin Coşkun bir basın toplantısında.

9) ÇEŞİTLİ

Bunların dışında buraya almadığımız protesto bildirileri ve toplantıları olmuştur.

Çeşitli hadiseler dolayısıyla çekilen telgraflardan bazıları şunlardır:

İstanbul, 20/1/1971

Sayın Seyfi Demirsoy
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Genel Başkanı

A N K A R A

Sayın Nejat Karacagil
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Bölge Temsilcisi

İ S T A N B U L

Komünistler tarafından İstanbul Teşkilâtınıza bomba atılmasını Türk Yüksek Tahsil Gençliği olarak şiddetle ve nefretle lânetler, sizlere de geçmiş olsun der, Türk işçisi ile Türk gençliğinin beraberliğini kimse- nin kazanamayacağını, üç tane satılmış kazıl militanların Türk Gençli- ğini temsil edemeyeceklerini bildiririz.

Saygılarımla.

Burhaneddin KAYHAN
M. T. T. B.
Genel Başkanı

T E L G R A F

Sayın Orhan OĞUZ
Millî Eğitim Bakanı

A N K A R A

Yüksek İslâm Enstitüsü
Talebe Derneği Başkanlığına

K A Y S E R İ

Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü'nün durumuna bir an önce hal- lini bekler, bu husustaki hassasiyetinizi bildirir, zataalinizin müsbet ic- raatı bizleri ve Enstitü camiasını son derece memnun edecektir.

En derin hürmetlerimizle.

Burhaneddin KAYHAN
M. T. T. B.
Genel Başkanı

T E L G R A F

Haklı ve yerinde mücadelenizde yanımızda olduğunuzu bildirir, du- rumun islahı için elimizden gelen bütün gayretleri esirgemeyeceğizi be- yan ederiz.

Allah yardımcınız olsun.

Burhaneddin KAYHAN
M. T. T. B.
Genel Başkanı

B) MİTING — FETİH MİTINGİ —



M.T.T.B. Fetih Mitingine katılan Tavşanlı Mehteri, şehir içinde gösteri yapıyor.

Fetih mitinglerinin M.T.T.B. tarihinde şerefli yeri vardır. Zirâ M. T.T.B. solcuların elinden kurtarıldığı zaman, Fatih'in torunları M.T. T.B. ye tekrar millilik vasfını kazandırdığı zaman, cumhuriyet tarihin- de ilk FETİH MİTINGİ yaparak bu çıkışı açmış ve şerefli mazisinde yepyeni bir merhale katedmiştir. Ve şimdiye kadar Fetih Mitinglerini tertip etme şerefide daima M.T.T.B. nin olmuştur.

«Fetih Mitinglerini» M.T.T.B. inhisarına almamıştır ama bu işin çıkışını açan ve devam ettiren bir teşkilât olduğundan, Fetih Mitingi denince akla ilk gelen isim tereddütsüzce M.T.T.B. olmuştur.

M.T.T.B. 1961 yılından bu yana Türkiye'nin en eski ve köklü talebe teşkilâtı olduğunu dost düşman herkese kabul ettirmiş kendine göre programı, yolu, yönü rengi belli bir teşkilattır. Bu teşkilâta kendini muhatap kabul ederek kafa tutumaya kaikanlara sadece acırız. Aşağı- lık kompleksinden mi yoksa ihanetten mi ileri geliyor? Tahlil ederiz ve hükmümüzü de veririz.

29 Mayıs 1970 günü yıllardır yaptığı «Fetih Mitingi»ni M.T.T.B. gene yapacaktı ve yaptı da. Bunu kim sebote etti? Yıllardır bu işi yürüten mi? Ne gülünç, iddialarla karşılaşacağız göreceksiniz.

Fetih Mitingi için yayımlanan M.T.T.B. bildirimlerinde şunlar deniyordu:

İstanbul, 28/V/1970

BASIN BİLDİRİSİ

AZİZ TÜRK MİLLETİ

Her karış toprağı suhedâ kanıyla yoğrulmuş mübarek vatanın ne-cip milleti! Tarihlerle altın sayfalarla yazılar yazdıran Ulu Fatihlerin şehit Dedelerin, Gazi Babaların imanlı torunları!..

Senelerden beridir şerefli Tarihimizi ve parlak mazimizi unutturmak isteyen bir sürü başı boşlar yağını yetiştirdi. Bu başıboşlar yığını, unutacak kadar başıboşluğa, inkâr edecek kadar sapıklığa itildi.

Ayrıca bir sürüde münafıklar türedi. Bu keşmekeşlik ve başıboşluk atmosferi içinde, dinine bağlılığını, tarihe saygısını, ecdadına hürmetini isbat eden hak ve hakikat yolunda, yılmadan korkmadan ve yorulmadan yürüyen azimli ve kararlı bir İMANLI gençlik kadrosu yetiştirdi.

Bu gençlik senelerden beridir bütün küfür cephesine karşı mücadele etmeğe ve Müslüman Türk Milletinin hakiki evlâdı olmağa hak kazandığını ispat etti. Bu gençlik Millî Türk Talebe Birliğinde kadrolaşan imanlı gençliktir.

Bu gençlik, Büyük Fatih'in torunları olmağa hak kazandı. Böylece de İstanbul'un Fetih Yıldönümü olan 29 Mayıs gününü senelerden beridir büyük merasimlerle anmak gibi ulvi bir vazifeyi lâıykıyla yapmaktadır.

Her sene olduğu gibi bu senede Fetih 517. Yıldönümü 29 Mayıs Cuma günü saat 13.30'da SARAÇHANE BAŞINDA muhteşem bir miting tertip etti. Bu mitingimiz bu sene daha büyük manâ taşımakta daha büyük bir organizasyon içinde yapılmaktadır.

Ayrıca, keşmekeşlik içinde bulunan ve küfrün zirveye ulaştığı bir Türkiye'de 29 Mayıs Fetih Mitingi büyük manâ taşımaktadır. Bu yüzden M.T.T.B. nin her sene yaptığı bu Mitinge iştirâk eden 33 Milliyetçi kuruluşun yanında TAVŞANLI Mehteri ve Kılıç Kalkan Ekibi, Fatih Koleji Mehter takımı, ayrı bir manâ kazandıracak ayrıca; BURSA İZMİT, ADAPAZARI, DÜZCE, TEKİRDAĞ ve EDİRNE vilâyetlerinden de iştirâk edecektir.

AZİZ TÜRK MİLLETİ

Artık bir araya gelmenin, milletçe kükreminin ve kendi asliyetine, benliğine dönmenin zamanı geçmektedir. Onun için bu muhteşem Mitinge gereken değeri vermelisin..

Türkiye'nin bir dönüm noktası mesabesinde olan bu mitinge katalman dinin, Vatanın, ulu Dedelerin için vazifendir.

Ayrıca birinci işaretimizi verdiğimizizi bildirir, Bütün Türk Milletini bugün saat 13.30'da SARAÇHANE BAŞINA davet ederiz.

İşaret I Mitinge Katıl.

ZAFER ALLAHA İNANANLARINDIR

33 Milliyetçi Kuruluş adına

M. T. T. B.

Genel Başkanı

Evet 1970 yılında MTTB nin yanında yeni bir Fetih Mitingi daha görüyoruz. Aynı günde iki miting. MTTB nin mitingini Saraçhane başında yapılırken başka bir teşkilatta Topkapı'dan, Sultanahmet'e kadar yürüyüşten sonra Sultanahmette Fetih mitingini yapacaktı.

Fetih Mitingi yapma sevdası nereden geliyordu? Milli cephenin yıllarca önderliğini yapmış bir teşkilatın anane haline getirdiği bu Fetih Mitinglerinden vaz geçiyordaki, başka bir teşkilât aman bu güzel anane bozulmasın bari biz devam ettirelim diyemi bu işe teşebbüs ediyorlardı?.. Dünkü çocuklar ne de çabuk böyle bir teşkilâta rakib görünme azmindeydiler!. Bu ayrılık nedendi? Niçin M.T.T.B. den ayrı ona nezaket duyurusunda bile bulunmadan bu işe teşebbüs ediliyor du? Yoksa yeni gelişmeğe başlayan bu körpecik imanlı nesli içten bölmeğe parçalamaya çalışan hain eller mi vardı? Bütün bu soruları bu dâvaya inanmış her insan sormalıdır.

29 Mayıs 1970 Cuma sabahı MTTB Genel Merkez binasının önündeki sütunlar baştan aşağı yeni türedilerin Fetih Mitingi ilânları ile dolu olduğu görülür. MTTB ye ilk gelen MTTB mensupları MTTB nin Saraçhane başındaki Fetih Mitingi afişlerinin baştan aşağıya yok edilip yerine başka bir Fetih Mitingi afişlerinin yapıştırılmış bir manzara ile karşılaşılır. MTTB binasının, kendi öz mekanının önündeki ilânları kapatıp (kendini rakip gören) türedi başka teşkilatın miting ilânlarını asma cüretini bu adamlar nereden bulmuşlardı? Tabii MTTB lilerce derhal MTTB nin ilânları yeniden yapıştırılır. Fakat karşı binada (niçin başka yer değil de bil-

hasa MTTB'nin karşısındaki binayı merkez olarak tutmuşlar? Dikkate değer) mevzilenmiş fedailer ellerindeki sopalarla kendi binalarına kendi afişlerini asan MTTB li mücahitlere saldırıya geçerler. Tabii bu piyonlar zavallydılar. Beyinleri tefekkür cihazları, teşkilatın kendi usulleri ile yıkanmış papağan gibi yirmi otuz sahife laf ezberletilmiş, şartlandırılmış beyinleri ile bütün şahsiyetleri yok edilmiş bu zavallılar aldıkları emir gereğince mücahitlere saldırmakta tereddüt etmediler, ve MTTB lileri yaraladılar.



Mücadele Birliği mensuplarının Fetih Günü sabahı yaraladıkları M.T.T.B.'li, Basın toplantısında.

Saat 12.00'ye doğru Saraçhane miting için hazırlanmıştı. Fatih'in portresi ve Ayasofyanın büyük renkli bir resmi Saraçhanedeki Bozdoğan Kemerine asılmış, bayraklarla her yer donanmıştı. Cuma namazı Fatih Camiinde kılındıktan sonra Saraçhaneye gidilecekti.

Cuma namazı bitince bir de ne görülsün?.. Fatih Camiinin avlusu yeni türedilerin pankartları panoları ile dolu, Fedailer. «Ayasofyada miting yapılacaktır». diye cazgırlık yapmıyorlarmı? Bunların mitingi afişlerinden öğrenildiğine göre Topkapıdan başlayıp Aksaray Beyazıdan yürüyüş-

le Sultanahmette miting ile bitmiyecekmiydi? Fatih de ne işleri vardı? Velhasıl namazdan sonra çıkan ahaliyl cazgırlar «Ayasofya Ayasofya Miting Saraçhanede değil Sultanahmette» diye bağırırlarla karşıliyordu. Tam bir filmi doğrusu. Milliyetçi ve Mukaddesatçı cepheye yapılmış en büyük suikasttı bu..

İşte bu şartlar altında yapıldı bu miting. Saat 13.30 da başlayan konuşmalarda Burhaneddin Kayhan, Ergun Göze, Üstad Necip Fazıl Kısakürek ve Naim Karaman topluluğa hitap ettiler. Daha sonrada Tavşanlı mehteri gösteri yaptı ve Çağaloğluna kadar bir yürüyüşle bir 29 Mayıs Fetih günü böyle bitti.

Bu mitingin akisleri devam ederken MTTB de bazı açıklamalarda bulunuluyordu. İşte MTTB nin 30.V.1970 tarihli basın toplantısı bildirisi...



Fetih Mitinginde M.T.T.B. Genel Başkanı Burhanettin Kayhan konuşuyor.

İstanbul, 30/V/1970

— BASIN TOPLANTISIDIR —

Değerli Basın Mensupları,

Kamu oyuna son derece alâkadar eden ve gerçek durumu herkes tarafından tam olarak anlaşılmayan 29 Mayıs sabahı yapılan adi hare-

keti ve alçaklığı yapanların gerçek durumunu Türk Milletine hem dini hem millî ödevimiz olarak açıklamak mecburiyetindeyiz.

Herkesce malûm olduğu üzere 1965 yılından bu yana İstanbul'un Fetih Yıldönümünü, M.T.T.B. tarafından Sultanahmet Meydanında yapılan mitinglerle kutlanmakta ve anenevi bir hal almış bulunmakta idi.

Bu sene Mücadele Birliğine mensup Çapa Yüksek Öğretmen Okulu Cemiyeti tarafından 2 ay önceden maksatlı olarak Beyazıt ve Sultanahmet Meydanları ve güzergâhları miting ve yürüyüş yapmak için sırf bizi engellemek maksadıyla kapatılmıştır.

Biz, bu adi hareketin maksatlı bir hareket olmasına rağmen, başkasının miting yapma hakkına karışmayız. Fakat, her sene teşkilâtımız tarafından yapılan ve anenevi bir hal alan miting yapmamız milli bir ödevimizdir.

Onun için Saraçhanebaşında miting yapmaya karar verilmiştir. Maksadımız, başkasının mitingini sabote değil, her sene yaptığımız mitingimizin bu senede yapmamızdır. Sabote etmek isteyenler Mücadele Birliği mensuplarıdır. Hadise şöyle olmuştur;

29 Mayıs Cuma gecesi sabaha karşı bütün bizim afişlerin üzerlerini kendi afişleri ile kapatarak bize gönül vermiş, itimad etmiş Türk Milletini yanıltmak ve Milleti istismar etmek ve millete zorla kendilerini kabul ettirmek gibi adi vebasit bir harekete tevessül etmişlerdir.

Bu yetmiyormuş gibi aynı gece kimse yokken bizim binamızın bütün sütunlarına kendi afişleri ile kirletmişlerdir. Sabahleyin Birliğe gelen 3 arkadaşımız bu manzarayı görünce onları sökerek bizim afişlerimizi yapıştırırken 30 kişilik sopalı bıçaklı bir gurubun saldırısına uğramışlar, 3 kişiye 30 kişi ile hücum ederek teşkilâtımıza saldırmak cüretine yeltenmişlerdir.

Hadise Kamu oyuna bu şekilde intikal ettirdikten sonra şu hususlarıda açıklamak zorundayız.

1 — Mücadele Birliği mensupları ile aramızdaki ihtilaf şahsi çekişme değil fikir ayrılığından ileri gelmektedir.

2 — Millî Türk Talebe Birliğinin herkes tarafından bilinen ve bu yüzden de Milletin sarsılmaz itimadını sağlayan fikrine karşıdır.

3 — Mücadele Birliği komünistlerle değil de Müslümanlarla mücadele etmektedir.

4 — İtikad bakımından yanlış yoldadırlar.

5 — Mücadele Birliği ile hiçbir fikri bağlantımız yoktur.

6 — Teşkilâtımız mensuplarına. Yeşil Komünistler, Mason uşakları, satılmışlar diyecek kadar ihanet içindedirler.

7 — Sağ görünüp sağcıları hedef alanlar ancak ajan ve millî cehhe bozguncuları olabilir.

8 — Mücadele Birliği bizim anladığımız manâda sağcı bir teşkilât değildir. Fakat bir çoğu aldatılmış ve kandırılmış masum müslüman gençlerdir.

Bütün Türk Milletine hadisenin manâ bakımından ehemmiyetine binaen yukarıdaki hususları açıklamayı fayda mülâhaza ettik. Daha ileride gerçek hüviyetlerini açıklayacağız.

Burhaneddin KAYHAN
M. T. T. B. Genel Başkanı

C) GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ

TEK DERS MESELESİYLE İLGİLİ TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ

Öğrenci Meseleleri Müdürlüğünün Faaliyetleri arasında teferruatlı olarak bahsettiğimiz «Tek Ders» meselesi Orta Öğretim gençliğinin bir derdi olarak halledilmeğe muhtaçtı. Bunu efkâr-ı umumiyeye duyurmak pek tabii M.T.T.B. nin vazifesiydi. Bununla ilgili olarak öğrenci velileriyle müteaddit toplantılar yapılmış 22 Ekim 1970 günü yağmuru bir havada Beyazıt'dan Cağaloğluna kadar bir gösteri yürüyüşünde bulunulmuştur.

— BÖLÜM VII —
PANO FAALİYETLERİ



M. T. T. B. Genel Merkez Binasının önü İstanbul'un en işlek yerlerinden biridir. Sirkeci — Türbe arasında yer alan bu caddeden resmi ve gayri resmi muhitlerin elamanları ile binlerce halk geçer.

M. T. T. B. olarak gayri milli basın ve TRT'nin halka duyurmadığı hadiseleri burada büyük manşetlerle az fakat öz bir şekilde kaldırım üstünü koyduğumuz PANOmuzda duyurmağa gayret ettik, ve beklenilenin fevkinde bir başarı elde ettik. Adeta günlük gazete okuyucusu gibi bir Pano okuyucusu meydana geldi. Ortalama olarak her 5 dakikada 10 kişinin okuduğu bu panonun bu şekilde 1 saatte 120 ve (normal 6 saat durmakta) 6 saatte 720 kişi okuyorki haftada bir değiştiğininde hesaba katarsak bir PANOnun okuyucu sayısı 5040 a yükselir. Bu şekilde haftalık bir gazete gibi takip edilen PANO faaliyeti ile T.R.T. nin ve gayri milli basının duyurmadığı bir çok hadise halka duyurulmuş olmaktadır.

— BÖLÜM VIII —
— ZİYARETLER —

1) JAPON İYİ NİYET HEYETİNİN ZİYARETİ

Her sene Türkiye'ye gelen ve Millî Türk Talebe Birliği'ni ziyaret ederek temaslarda bulunan Japon İyi Niyet Heyeti başlarında yıllardır Türkiye'de vazife gören Türk dostu olarak gördüğümüz Japonya'nın İstanbul Konsolosu Sayın Hi Koichi Shi Jiri olduğu halde 4 Eylül 1969 günü Birliğimizi ziyaret etmişlerdir.

Daha sonra M.T.T.B. idarecileri konsolosluktaki bir toplantıya davet edilmiş, 19 Eylül 1969 günkü bu toplantıda konsolosluk mensupları ve iyi niyet heyeti arasında gayet dostane münasebetlerde, bulunmuş, Türk Gençliğinin Türkiye ve dünya meseleleri hakkındaki görüşleri Müslüman Türk'e has milli ve mukaddes fikirlerimiz etrafında uzun uzadıya konuşulmuştur. Daha sonra Japon konsolosu Sayın Hikoichi Shi Jiri'nin verdiği yemeğe kalan heyetimiz yemekten sonra Japon İyi Niyet Heyeti ile Japonya'nın dili, san'atı kültürü ve tekniği hakkında dökümanter filmler seyretmişlerdir. Geç vakitlere kadar süren sohbet her iki heyetin kendi milli marşlarını okumasıyla bitirilmiştir.

2) PROF. ROLF İTALLİAANDER'İN M.T.T.B. yi ZİYARETİ

1969 yılının diğer önemli ziyaretide Prof. İtalliaander'in ziyaretidir.

«Dünya'da gençlerin, son yıllarda dinlerden ayrılmalarının, soğumalarının sebepleri» konulu bir araştırma yapan ve bu münasebetle Türkiye'ye de gelen, hâlen Almanya'da çeşitli Üniversitelerde hocalık yapan Prof. Raf Itallaander, Türk gençliğinin durumunu öğrenmek üzere MTTB'yi de ziyaret etmiştir.

Daha önce, Diyânet İşleri Reisi, Sayın Lütfi Doğan'ı ziyaret eden ve Muhterem Diyânet İşleri Reisimizden «Bana, gençler neden dinden ayrılıyor diye sormayın. Bilâkis, Türkiye'de gençler neden dine tekrar bağlanıyorlar diye sorun» cevabını alan Prof. Itallaander, M.T.T.B. idarecileri ile yaptığı toplantıda bu sebebi anlamış ve doğruluğunu görmüştür, sanırız.

Kendisine, taa başlangıçtan itibaren, İslâma sım sıkı bağlanmak, O'nun emirlerini yerine getirmek suretiyle (Yükselme devri) denilen bir devri meydana getirmiş kişilerin torunları olduğumuz; Ancak, bu sistemden ayrılmaya yüz tuttukca, ayrıldıkca gerilediğimiz ve ayrılmaya bizi

teşvik edenler, teşvik sebepleri anlatılmış; Türk gençliğinin yeniden ced-
lerinin yolunda giderek Türkiye'yi «Yükselme devri»ne çıkartmak azmin-
de oldukları ifade edilmiştir.

Avrupa Birliği hakkında sorduğu soruya (İslâm Birliği) fikrini be-
nimsediğimiz, Ortak Pazar hakkındaki sorusuna da Ortak Pazar'ın mah-
zurları anlatarak (İslâm Ortak Pazarı) fikrinde olduğumuz söylenilmiş ve
Prof İtalliaander, «Türkiye'de, bu toplantıdan sonra, anladım ki, hakika-
ten mukaddesatına bağlanma vardır.» diyerek, M.T.T.B. den ayrılmıştır.

3) Dr. S. A. İMAM'IN M.T.T.B. yi ZİYARETİ

Türkiye hakkında bir kitap hazırlamakta olan ve tetkiklerde bulun-
mak üzere İstanbul'a gelen Seylân Üniversitesi İslâm Araştırmaları Pro-
fesörü Pakistanlı Dr. S. A. İmam teşkilatımıza ziyaret ederek Genel Baş-
kanımız İdare Heyetimizle bir müddet sohbet etmiştir.

4) İSRAİL BAŞKONSOLOSU'NUN ZİYARET İSTEĞİNİ REDDEDİŞ

"YahudiyeLânet" haftasının derin akislerini unutamıyan İsrail, Baş-
konsolosunu göndererek M.T.T.B. idarecileri ile görüşmek istemiştir.

Her İsrail konsolosunun aleyhimize çalışan birer yahudi casusu ol-
duğunu İslâm Ülkelerinde yaptıkları hunharca saldırıların ve zulümlerin
temsilcisi olduğunu, belirten M.T.T.B. idarecileri bu teklifi reddetmiştir.
Dolayısıyla İsrail Başkonsolosu M.T.T.B. ziyareti mümkün olmamıştır.

5) İSA YUSUF ALPTEKİN VE DOĞU TÜRKİSTAN HEYETİ NİN ZİYARETİ

1970 yılının son aylarına rastlayan diğer önemli ziyarette Doğu Tür-
kistan'ın eski Genel Sekreteri İsa Yusuf Alptekin bey ve arkadaşlarının
Doğu Türkistan Mülteciler Cemiyeti adına ziyaretidir. M.T.T.B. ni zi-
yaret eden Doğu Türkistan heyetiyle bir müddet sohbet etmiştir.

6) DİĞER ZİYARETLER

Ayrıca çeşitli ülkelerden gelen müslim, gayri müslim doktora talebe-
leri T.B.M.M. milletvekilleri, Edebiyat Fakültesi Dekan'ı Prof Tahsin Ya-
zıcı ve yönetim kurulu üyeleri ve çeşitli Fakültelerin öğretim üyeleri M.-
T.T.B. ni muhtelif zamanlarda ziyaret etmişlerdir.

a) M.T.T.B.'NİN ZİYARETLERİ

M.T.T.B. Genel Başkanı ve idareciler muhtelif zamanlarda ziyaret-
lerde bulunmuşlardır.

M.T.T.B. Genel Başkanı Burhaneddin Kayhan, Başbakan Süleyman
Demirel, Spor Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, İçişleri
Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, Beden Terbiyesi Umum Müdürü, Çeşitli
devlet müesseseleri Genel müdürleri ile müdeaddit defalar görüşmelerde
bulunmuştur.



İsa Yusuf Alptekin ve Doğu Türkistan mültecileri Cemiyeti mensuplarının
M.T.T.B. ne yaptığı ziyaret sırasında Genel Başkanımızla görüşüyorlar.

Ayrıca İstanbul Valisi, Emniyet Müdürü ile sık sık görüşmeler yapılmıştır.

10 Eylül 1970 günü 1. Ordu Komutanı Org Faik Türün'ün davetine
ise M.T.T.B. Genel Başkanı, Genel Muhasibi gitmişler "Anarşi ve Örfi
İdare" konusunda fikirlerimizi beyan etmişlerdir.

Rektör ve Dekan'larla yapılan görüşmelerden daha evvel teferruatlı
olarak bahsetmiştik. Bunun için bu kadar malumatı kafi görüyoruz.

b) MÜCAHİTLERİ ZİYARET

Daha evvel Işık hadiselerinde tevkif edilen Semih Topcu ile Yıldız
Hadiselerinde tevkif edilen Salih Doğan Pala, Hurşit Korkmaz, Arif Ö-
nemli, Gündoğan Üçer, Tuncer Arabul, Süleyman Özerol Sağmalcılar
Hapishanesinde büyük halk ve talebe toplulukları ile ziyaret edilmişlerdir.

c) MUSTAFA BİLGİNİN KÖYÜNÜ ZİYARET

11 Ekim 1969 ve Eylül 1970 tarihlerinde M.T.T.B. Olarak, Otobüsle
Şehit Mustafa Bilginin Bolu Ekinciler Köyü Ziyaret edilmiş, şehidin anne
ve babası ile görüşülmüştür. Şehidimizin köylüleri MTTB ekibinin her
iki ziyaretinde de âlâka ile karşılaşmış ve Türk köylüsüne has misafir
perverliklerini göstermişlerdir.

— BÖLÜM IX —
GEZİLER

A) ŞEHİR İÇİ GEZİLERİ

İ — Üniversite Adayları ile Müzelere yapılan geziler.

M.T.T.B. Eğitim Müdürlüğü her yıl açtığı Üniversite Giriş Kurslarının talebelerini şehrin tarihi yerleri ve müzelerine götürerek onlara edatlarının eserlerini göstermek ve onların milli ruhlarını canlandırmak istemiştir. Bu gaye ile şehir içi gezilerinde bulunmuş Topkapı ve Dolmabahçe sarayları ve şehrin diğer tarihi yerleri ziyaret edilmiştir.

2) Orta Öğrenim Komitesi Mensuplarının Gezileri: Orta Öğrenim Komitesi mensuplarında şehrin saraylarını, müzelerini ziyaret etmiş ayrıca Beykoz Karakulak, Büyük ada gibi mesire yerlerine tatil yerlerine tatil devrelerinde geziler yapılmıştır.

B) ŞEHİRLER ARASI GEZİLER VE TEMASLAR

— "Bursa Yahudiye Lanet Toplantısı" için Bursa gezisi: 7.IX.1969
Bursa Yüksek Tahsil Talebe Derneğinin Tertip ettiği bu toplantıya M.T.T.B. nin 20 kişilik heyeti iştirak etmiş ertesi günde şehrin mesire yerleri Bursa Yüksek Tahsil talebeleri ile beraber gezilmiştir.

2) Kayseri 10. 1. 1969

M.T.T.B. Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü Talebe Derneğinin tertip ettiği toplantıya M.T.T.B. olarak Folklor ekipleriyle gidilmiş çeşitli konuşmalar yapılmıştır. Ayrıca Kayseri, M.T.T.B. Genel Merkez İdarecileri ve Kayserili M.T.T.B.lilerce gezilmiştir.

3) Manisa 5. 11. 1970

Manisa Yüksek Tahsil Talebe Derneğinin Manisa'da tertip ettiği toplantıya gidilmiştir.

4) Turgutlu ve İzmir 6. 11. 1970

Davetleri üzerine Konferans vermek üzere gidilmiştir.

5) Adapazarı Gezisi 26. 11. 1970

6) Çanakkale 17-18-19 Mart 1970

Her yıl tertip edilen Çanakkale Zaferini kutlanma gününe Çanakkale Garnizon Komutanı Tuğamiral Fahri İnci'nin daveti üzerine Türk Yüksek Tahsil Gençliğini temsilen gidilmiştir.



18 Mart 1970. Çanakkale Zaferini Anma Töreninde, M.T.T.B. Genel Başkanı, Çanakkalelilere hitap ediyor.

Her sene İstanbul'dan Çanakkale'ye Vapur tahsis eden ilgililer her nedense bu sene tahsis etmek istememişler fakat daha sonra hatalarından dönmüşlerdir. M.T.T.B. 300 kişilik Vapur ve 50 kişilik otobüs kafilesi ile Çanakkale'ye gitmiş, Törene iştirak ederek 350 kişilik kafilesi ile resmi geçitte şerefle Türk Gençliğini temsil etmiştir. Törden evvel M.T.T.B. Genel Başkanı Burhaneddin Kayhan bir konuşma yapmıştır.

7) Samsun—Erzurum—Erzincan—Trabzon (Temmuz—Ağustos 1970) M.T.T.B. Genel Başkanı Burhaneddin Kayhan ve eski Genel Sekreter Yaşar Bağdatlı Anadolu gezisine çıkarak çeşitli konuşmalar yapmışlar, Temaslarda bulunmuşlardır.

8) Sivas 10 Ağustos 4 Eylül 1970

İşık Hadiselerinden Mevkuf Semih Topcu'yu Sivasta yapılmakta olan duruşmalarına İşık M.M.Y.O. Talebe Cemiyeti ve İ.D.M.M.A. inden müteşekkil 40 kişilik M.T.T.B. ekibiyle gidilmiştir. Sivasdaki ilk duruşmaya ve daha sonra 4 Eylül tarihindeki ikinci duruşmaya da aynı ekiple gidilmiştir. Bu ziyaretlerde çeşitli temaslarda bulunan M.T.T.B. ekibi Sivas halkının yakın alakasıyla karşılaşmıştır.

9) Sivas—Erzincan Eylül 1970

MTTB Orta Öğretim Komitesinin temsilciliklerini kurmak gayesiyle M.T.T.B.Orta Öğretim Komitesi Başkanı ve Öğrenci meseleleri Müdürlüğünden vazifeli birarkadaşımızdan kurulu 2 kişilik ekip bu memleketlere giderek temaslarda bulunmuş ve bu şehirlerin M.T.T.B. Orta Öğretim Komitesi temsilciliklerini kurmuştur.

10) Orta Öğretim Komitesi Gezileri.

Orta Öğretim Komitesinin Faliyetleri arasında yer alan şehirler arası gezilerde Bursa, Balıkesir, Edirne, gene Bursa'ya 40 ar kişilik ekip-lerle geziler yapılmıştır.

11) Unesco toplantıları ve resmi temaslara için yapılan Ankara seyahatları.

Bütün bunların dışında M.T.T.B. Genel Muhasibi Ömer Öztürk'ün Unesco Eğitim komisyonu toplantılarına ve M.T.T.B. Genel Başkanı Burhaneddin Kayhan'ın resmi toplantılara iştirak vesilesiyle çeşitli zamanlarda Ankara'ya giderek temaslarda bulunmuşlardır.



Çanakkale Zaferinin 55. Yıldönümü töreninde M.T.T.B. resmigeçidde.

— BÖLÜM X —

HARİCİ MÜNASEBETLER

A) DÜNYA GENÇLİK KURULTAYI 1970

1970 yılının Gençlikle ilgili en önemli hadiselerinden biride şüphesiz Dünya Gençlik Kurultayıdır.

İlk defa olarak organize edilen bu kurultay Dünya çapında bir gençlik teşkilatlanmasıdır. 1970 yılında artık ülkelerin siyasi hayatlarında ağırıklarını hissettiren Gençliğin bu organizasyonu beynelmilel hüviyeti ile Dünya Kamu Oyuna yeni bir ses getirmiştir.

Türkiye'nin de davet edildiği bu toplantıya Türkiye'yi temsilen 5 kişilik bir heyetin gönderilmesi kararlaştırılmış ve M.T.T.B. T.M.T.F.Orta Öğretim, Türk İş, İzci Teşkilatından birer delege ile Türk Heyeti teşkil edilmiştir.

M.T.T.B. ni temsilen Genel Muhasibimiz Ömer Öztürk vazifelendirilmiştir.

5. VII. 1970'te M.T.T.B. Basın Bürosu şu haberi vermiştir.

DÜNYA GENÇLİK KURULTAYI NEW-YORK'TA TOPLANIYOR
M.T.T.B. BASIN BÜROSU

«9 Temmuz Perşembe günü başlayıp 18 Temmuz Cumartesi sona erecek olan «DÜNYA GENÇLİK KURULTAYI»nın Türkgençliğini temsilen Millî Türk Talebe Birliği davet edilmiştir.

New-York'ta Birleşmiş Milletler salonunda yapılacak olan toplantıya iştirak etmeyi kabul eden M.T.T.B. Genel Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Muhasibi Ömer Öztürk'ü delege olarak vazifelendirmiştir. Ömer Öztürk -Türk gençliğinin temsil etmek üzere bugün saat 7.45'de uçakla Ankaradan New-York'a hareket etmiştir.

Ömer ÖZTÜRK Galatasaray Lisesi mezunu olup gayet iyi Fransızca, Almanca ve İngilizce bilmektedir. Halen, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi son sınıf öğrencisi olup, M.T.T.B. Genel Muhasibidir.

Türk Delegesi Ömer ÖZTÜRK, Dünya Sulhü ve Dünya Gençliğinin meseleleri ile ilgili olarak Fransızca hazırladığı bir raporu Kurultay Başkanlığına takdim edilecektir...»

6 Temmuz 1970 tarihinde Ankara'dan hareket eden Türk Heyetini New - York hava alanında Türkiye Elçiliği mensupları ile W.Y.A. mensupları karşılamıştır.



I. Dünya Gençlik Kurultayı'na Türk delegesi olarak iştirak eden MTTB Genel Muhasibi Ömer Öztürk Kurul çalışmalarında. (Sağ bölümde önden üçüncü sıranın sol başında - işaretli).

New - York'da toplanan delegelerimiz daha sonra 7 Temmuz 1970 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi salonunda ön toplantıya iştirak etmişlerdir.

Türkiye'yi resmen harice karşı temsil edenler arasında MTTB temsilcisi Ömer Öztürk belkide Milliyetçi ve Mukaddesatçı cephenin ilk temsilcisi oluyordu. Gençlik Kurultayında yaptığı konuşmalar ve temaslar ile asırlarca bir medeniyetin önderi olan milletini, kozmopolitliğe kaçmadan öz köküne bağlı bir şahsiyetle temsil eden Ömer Öztürk bir kısım Müslüman Ülkelerin ve Medeniyetimizi tanıyan ülkelerin yakın âlâkası ile karşılaşmıştır.

8 Temmuz da Gençlik Kurultayı Divan Heyetinin seçimi yapılmış ve 9 Temmuz da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U-thant'ın açış konuşmasıyla resmen Dünya Gençlik Kurultayı çalışmaya başlamıştır.

U-thant'dan sonra söz alan W.Y.A. başkanı François Prouet konuşmasından sonra, Kurultay Komisyonlarının seçimine geçilmiştir.

Dünya Gençlik Komisyonları: a) Dünya Sulhü b) Eğitim c) Kalkınma d) İnsan ve Çevresi olmak üzere dört taneydi. 121 ülkeden delegenin katıldığı kurultayda delegeler bu komisyonlara dağılırken MTTB temsilcisi Ömer Öztürk Dünya Sulhü komisyonuna girmiştir.

Bütün Dünya ülkelerinin delegeleri çeşitli komisyonlarda yer alırken Komünist ülkelerin delegelerinin hepsi Dünya Sulhü Komisyonuna gidiyordu. İstisnasız hepsinin bu komisyona girmesi dikkatlerden kaçmadı. Hele bu ülkelerin genç (!) diye 35-40 yaşında delege göndermelerinde ayrıca tartışılması gereken bir husustur.

Dünya Sulhü Komisyon başkanlığına el-Fetih teşkilatının bir mensubu getirilmesiyle bu komisyonun hangi emellere hizmet edeceği anlaşılıyordu. Bütün komünistlerin bu komisyonda yer alışı ile Dünya Sulhü Komisyonu'nu anarşist ruhlarına çevirmişler 100konuşmacıdan 70 - 80 tanesinde komünistlere söz hakkı verilirken Türk Delegesi Ömer Öztürk'ün bütün teşebbüslerini tesirsiz hale getirmişlerdir. Bu komisyonda komünist ülke delegelerinin yapmış oldukları muameleler şunu ispatlamışdı: Bütün dünya komünistleri standart tiptir, hepsi bozguncu, anarşist ruhu, beyinleri şartlandırılmış kimselerdir.

Sırf Anti-komünist bir delegenin kalkıp Çekoslovakya işgalini veya Avrupada yerleşipte kalkmayan kızıl emperyalist Rus siyasetini tenkid etmesin diye her komünist delegenin mütemediyen aynı sözleri tekrarlıyarak vakit geçirmeleri başka delegenin söz hakkı vermemeleri bunun bariz bir misâlidir.

El-Fetih teşkilatının ve müslüman diye bilinen fakat komünist ideolojiye saplanmış islâm ülkelerinden temsilcilerin tutumları ve durumları dünya emperyalizmi karşısında islâm ülkelerinin halini göstermek bakımından gerçekte acıydı. Doğunun asırlarca batı emperyalizmi karşısında duyduğu hıncı, yerli başkaldırış hareketiyle tam alacağı sırada, gene batı menşe'li kızıl emperyalizm bu anti emperyalist hareketi dejenere etmiş, asırların hıncını komünizm ideolojisi içinde kanallere ederek doğunun gerçek uyanışını başka istikametleri saptırmağa muafak olmuştur. Bir müslüman genç batı emperyalizmine duyduğu hıncı niçin aynen kızıl emperyalizmde duymuyordu? Hangisi kendindendi ki? Bir Amerika bir Rusya veya Çin de kendine yabancı değilmeydi?

Nasil olurda doğunun başkaldırısına bir kızıl emperyalizm destek olablirdi? Bütün bu soruların cevabını müslüman ülkelerin çocukları kendilerine sormalı idiler. MTTB bu temel görüş etrafında bütün münasebetlerinde bunları tekrarlardı durdu. Ama Pakistan, Endonezya, Nijerya, Fas, ve birkaç küçük müslüman afrika ülkesi dışında kendi kendilerine ihanet eden ismi müslüman fakat kafası gayrı müslim delegeler yabancı emellere hizmet etmekte devam ettiler.

Dünya Gençlik Kurultayının Birleşik toplantılarında çok enteresan hadiseler cereyan ediyordu. Meselâ «Amerikan emperyalizmi» diye yırtınan Rus ve diğer komünist delegelere karşı batılı delegelerin «Çekoslovakya işgalinden niçin bahsetmiyorsunuz?» diye sorduklarında «Rusya bizi kapitalizm tuzağına düşmemek için bizi Amerikan emperyalizmine kurban ettirmemek için -işgal etmedi-bilakis kurtardı!» diye cevap veren Çek delegelerinin bu sözleri salonu kahkahaya boğarken kafaları şartlandırılmış komünist delegelerinin hazin hâli bütün dünya tarafından müşahede ediliyordu.

MTTB Genel Muhasibi Ömer Öztürk Dünya Sulhü Komisyonunda Türkistanda ezilen soydaşlarımızın haklarının aranması ve Çek işgalinin kınanmasına dair verdiği maddelerin komisyon raporuna eklenmesi için çok uğraştı.

Dünya Gençlik Kurultayı ile ilgili haberleri Amerikadan MTTB genel merkezine muntazaman gönderen Ömer Öztürk'ün yaptığı çalışmaları MTTB haber bürosu mümkün olduğu kadar Türk efkâr-ı umumiyesine duyurmağa çalışmıştır.

(17-7-1970)

NEW YORK'DA TOPLANAN DÜNYA GENÇLİK KURULTAYI'NDAN HABERLER

Türk Gençliğini temsilen, Millî Türk Talebe Birliği adına, M.T.T.B. Genel Muhasibi ÖMER ÖZTÜRK'ün katıldığı DÜNYA GENÇLİK KURULTAYI, 120 milletin 688 delegesinin iştirakiyle 9 Temmuz New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantı salonunda çalışmalarına başlamıştır.

Bundan ayrı olarak, Türk Delegesi ÖMER ÖZTÜRK'ün teklif ve organizasyonu ile, Gençlik Kurultayı'na iştirak eden MÜSLÜMAN MİLLETLERİN temsilcileri kendi aralarında ön toplantılar yaparak, müşterek hareket hususunda prensip kararlarına varmışlardır.

Bu arada New York'da grup gezileri yapılmış, Radia City'deki gösterilere gidilmiş ve M.T.T.B. adına Kurultay'a iştirak eden ÖMER ÖZTÜRK, B.M. nezdindeki Büyükelçimiz Haluk Bayülkon'le 2,5 saat süren bir görüşme yapılmıştır.



Dünya Gençlik Kurultayı bir toplantı sırasında.

NEW York Belediye Başkanının verdiği yemekten sonra, Gençlik Kurultayı B.M. Genel Sekreteri U-Tant'ın konuşmasıyla açılmış, bu arada Kurultay'a 25 yaşından büyük olanların katılamıyacağı kararlaştırılmış iken, komünist temsilcilerinin 35-40 yaşlarında olduğu görülmüş, talebelikten ziyade birer ajan gibi hareket ettikleri dikkati çekmiştir.

Temsilcilerimiz ÖMER ÖZTÜRK, kendileri itham edildikleri için toplantıdaki çekilen Porta-Riko delegasyonu ve Kurultay Başkanı Şili Temsilcisi tarafından otelinde ziyaret edilmiş ve özel görüşme yapmıştır.

Türk delegesi ÖMER ÖZTÜRK, halen DÜNYA BARIŞ KOMİSYONU'nda vazife görmektedir.

Kurultayı takip edenlerin ifadelerine göre, bilhassa Dünya Barış Komisyonunda komünistler hemen hemen her oturumda hadise çıkartmakta ve samimi olarak Dünya Sulhunu isteyenlerle ve en başta Delegesi ÖMER ÖZTÜRK ile sık sık çatışmaktadırlar.

Öte yandan Türk Delegesi ve Millî Türk Talebe Birliği temsilcisi ÖMER ÖZTÜRK'le U-Tant özel bir görüşme yapmıştır.

Komisyonlar ve Dünya Gençlik Kurultayı çalışmalarına devam etmektedir.

MT.T.B. GENEL MERKEZİ

Ömer Öztürk Kurultay çalışmaları arasında fırsat buldukça sık sık delegelerle görüşmeler yapmış MTTB ve Türkiye hakkında geniş malumatlar vermiştir. Hemen hemen 300 yakın delege ile görüşebilme elde etmiştir. Ömer Öztürk ayrıca 39 islâm ülkesinin delegeleriyle müteaddit toplantılar yaparak dünya meselelerini ve bunlar karşısında tutumumuz hakkında tartışmalar yapmıştır.

Ayrıca Uthant ve Türk elçilik mensupları ile görüşme imkanında bulunmuştur.

19 Temmuz 1970 tarihinde Uthant'ın kapanış konuşması ile sona eren I. dünya Gençlik Kurultayı çalışmalarını bitirmiştir.

Daha sonra Kanadaya 5 günlük bir seyahate katılan MTTB Genel Muhasibi oradan New-York'a dönmüş ve 24 Temmuz da New-York'tan Uçakla Belçikaya geçmiştir. Burada 3 gün kalarak World Assembly of Youth (Dünya Gençlik Teşkilatı) Dış temaslar Müdürünün davetlisi olarak mezkur teşkilatla görüşmelerde bulunmuş oradan uçakla İstanbul'a avdet etmiştir.

8 Ağustos 1970 tarihli MTTB de basın toplantısı yapan Ömer Öztürk seyahat itibarlarını şöyle anlatmıştır:

BASIN TOPLANTISIDIR

Değerli basın mensupları,

Türkiye'yi temsilen, Millî Türk Talebe Birliği adına katıldığım «I. DÜNYA GENÇLİK KURULTAYI» ile ilgili bazı açıklamalarda bulunmak üzere sizleri davet etmiş bulunmaktayım.

9 Temmu 1970 günü, NeW York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulsalonunda 122 ülkeden 648 delegenin iştiraki ile çalışmalarına başlayan Kurultay'ın ilk konuşmasını, davet sahibi olarak B.M. Genel Sekreteri U' Tant yapmış, daha sonra Komisyon çalışmalarına geçilmiştir.

Bunlardan ayrı olarak, tarafımdan yapılan organizasyonla Müslüman Ülkeler temsilcileri ile müteaddit toplantılar yapılmış, birlikte hareket esası üzerinde durulmuş, ileride de devam edecek temaslarımız neticesi «İSLÂMCI GENÇLİK» in sesinin bütün dünyaya duyurması kararlaştırılmıştır. Bu organizasyonda bana en büyük desteği sağlayanın da, Endonezya'da komünistleri temizleme hareketini idare edenlerden Muhammedî Talebe teşkilâtı Reisi LOKMAN HARUN ve MUHAMMED SİDDİK olduğunu zikretmeden geçemeyeceğim.

Kurultay'a 25 yaşından büyük olanların alınmaması kararlaştırılmışken, başta Rusya, bütün demirperde ülkelerinin 35 - 40 ve hatta 47 yaşındaki genç (!) ajanları göndermesi ve bunların aynı merkezden aldıkları komitacı taktikleri bütün dünya gençlerinin gözleri önünde tatbikten çekinmemeleri sık sık olaylar çıkmasına sebep olmuştur.

Bir oldu bitti ile, Türkiye delegesi olarak benim de katıldığım BARIŞ KOMİSYONU başkanlığına, rey sandığı kaçırılarak EL- FE-TİN'in komünist delegesinin seçilmesi, O'nun hür dünya temsilcilerine konuşma hakkı vermemesi, konuşmama bulanları da komünistlerin sıra kapaklarını vurarak dinletmemeleri bunun en güzel misalidir.

Meselâ komisyonda ben konuşurken, kasten hoparlör kesilmiş, konuşmama kapaklarının gürtülüsü içinde, hoparlörsüz devam zorunda kalmışım.

Aynı durum, daha sonra Genel Kurulda da devam etmiş, Divan Başkanının kendilerinden olmayışı sebebi ile, bu defa hadise çıkartmak yoluna gitmişlerdir. Fakat bunlara rağmen, Genel Kurulda antikomünist, hür temsilcilerinin çoğunlukta oldukları görülmüştür. İşte bu sebeple, Genel Kurulda Rusya'nın Çekoslavakya'dan çekilmesini, Türkistan'daki vahşete derhal son verilip istiklâlinin tanınmasını isterken bu haklı istekler hür ülkeler tarafından alkışlanırken, onlar hadise çıkartabilmek küstahlığını tercih etmişlerdir.

Aynı konuşmamızda ve verdiğimiz tebliğde, bunlardan başka, Trakya Türklerine yapılan zulümden, Kıbrıs davamızdan da bahsedilmiş ve İsrail'in takbihi istenmiştir.

Ancak, komünistlerin yukarıda zikrettiğimiz taktikleri ile, ancak bir Dünya Komünist Gençliği Kurultayından çıkabilecek mahiyetteki Barış Komisyonu raporuna, sadece Çekoslavakya'dan, Rusya'nın çekilmesi isteği ekletilebilmiş, Türkistan, Trakya Türkleri, Kıbrıs meselesinden bahsettirmek mümkün olmamıştır.

Bu arada tarafımızdan U' Tant'la Sayın Büyükelçimiz Halûk Bayülkem'in de bulunduğu bir görüşme yapılmış, Amerika'nın Sesi Radyosunda ve Amerikan Televizyonunda Türkiye adına konuşmalar yapılmıştır.

I. Dünya Gençlik Kurultayı, Barış Komisyonu, İktisadî Kalkınma, Eğitim, İnsan ve Çevresi komisyonlarından gelen raporları bazı değişikliklere uğratarak ve komünistlerin sık sık çıkarttıkları kavgalara sahne olarak U' Tant'ın konuşmasıyla, 1972 senesinde toplanmak üzere dağılmıştır.

Kurultaydan sonra, Türkiye adına benim iştirâk ettiğim, Kanada'daki Beynelmîlîl Gençlik Kuruluşları toplantısına gidilmiş ve Kanada'da-ilerideki esas toplantıya hazırlık mahiyetindeki çalışmalarında bulunulmuştur.

B) DÜNYA MÜSLÜMAN GENÇLİK TEŞKİLATI ALMANYA TOPLANTISI

Dünya Müslüman Gençlik Teşkilatı Almanya Temsilciliği (U.M.-S.O) 30-31 Temmuz tarihinde düzenlediği kongreye M.T.T.B'ni temsilen yüksek icra konseyi başkanı Osman Yumak katılmıştır.

«The muslim Student Association at world» teşkilâtının 39 müslüman Ülkesinden çağırıldığı 122 deleğe ile yapılmıştır.

Dünya müslümanlarının müşterek tutum ve meseleler karşısındaki vaziyetleri tartışılmış bazı prensip kararları alınmıştır.

C) YAHYA HAN'A KASIRGA FELAKETİ ÜZERİNE ÇEKİLEN TELGRAF

1970 yılının son aylarında dost ve kardeş Pakistan da vuku bulan kasırga binlerce can kaybına ve milyonlarca zarara sebep olmuştur. Bu üzücü hadiseyle ilgili M.T.T.B Pakistan Devlet Başkanı Yahya Han'a baş sağlığı telgrafı çekmiştir.

TELGRAF

Sayın Yahya Han
Pakistan Devlet Başkanı

PAKİSTAN

Büyük ve korkunç afet neticesinde yüzbinlerce Pakistanlı din kardeşimizin şehit olmasına Türk Gençliği olarak sonsuz üzüntülerimizi beyan ederiz.

Kadere inanan müslümanlar olarak Allah'tan gelen afetlere rıza göstermek durumundayız. Fakat dost ve kardeş Pakistanın maruz kaldığı bu korkunç facia karşısında Türk gençliğinin ızdırabını ifadeden aciziz.

Dost ve kardeş Pakistan halkının acılarını paylaşır, Türk Gençliği adına şahsınızda Pakistan milletine baş sağlığı diler, Türk Yüksek Tahsil gençliği olarak her türlü yardıma hazır olduğumuzu beyan eder, içinden samimi bağlılığımızı bildirir hürmet ve saygılarımızı sunarız.

Burhaneddin KAYHAN

M.T.T.B.
Genel Başkanı
İSTANBUL — TÜRKİYE